

AN-LẠC

tạp chí ra ngày 1 và ngày 15

Tiếng nói của giới Tăng Sinh

Quán nhiệm
đại đức THÍCH-THÔNG-BỦU

Tòa soạn: Chùa Quán-thể-Am 68 Nguễn-Huệ Phú-Nhuận



— Người tại gia đối với..

★ Thương tọa THÍCH TRÍ QUANG

— Người ta đã quên

★ Đại đức THÍCH THÔNG BỦU

— Ú Thanht và Phật đạo

★ Nhà văn THIỀU SƠN

— Nền văn hóa Giáo Dục Việt-Nam...

★ Giáo sư NGUYỄN BÌNH TUYÊN

— Trả lại cho ta

★ Thi sĩ THÙY DƯƠNG TỬ

Số 5
ra ngày
15-10-1966



Ban quản trị :

- * **Đại đức THÍCH-THÔNG-BỦU**
- * **Đại đức THÍCH-HẠNH-CƠ**
- * **Đại đức THÍCH-GIÁC-TUẤN**
- * **Đại đức THÍCH-MINH-TRI**
- * Học tăng **THÍCH-THIỆN-QUANG**
- * **Đạo hữu SONG-THU** (nữ sĩ)
 - « « **NGUYỄN-BÌNH-TUYỀN**
 - « « **PHÙNG-CHÍ-TÚ**
 - « « **THÙY-DƯƠNG-TÚ**

TỘI TÌNH HẠ CHI



22



THƯƠNG

TOA

THÍCH - TRÍ - QUANG



người

tại

gia

dối với bản thân

BÀN thân, đây mới là vấn đề cốt bản của người tại già. Nếu những người khác quan niệm đời họ do một đẳng cao xa hay hoàn cảnh ngoài định đoạt đối với họ, dù kẻ duy vật, người duy tâm, chống nhau kịch liệt nhưng vẫn đồng một chỗ là bản thân không thành vấn đề nữa. Đẳng này người tại gia trái ngược hẳn lại, họ phải xác nhận rằng tâm lý họ chủ động hành vi của họ, hành vi của họ là nguyên động lực đời sống của họ, rồi đời sống ấy toàn diện bản thân và hoàn cảnh của nó lại là những điều kiện-kích phát tâm lý, như vậy, dù thừa nhận hay không, vẫn đề bàn thân vẫn hiển nhiên là vấn đề chính của

con người. Giáo lý lại còn dạy rằng hết thảy kết quả nào trên đường giác ngộ cũng đều do thân con người thu hoạch, cũng như bản thân con người vốn có Phật tánh và có thể đạt đến quả vị vô thượng ấy. Như vậy ; vẫn đề bản thân lại được xác định một cách rõ ràng tinh cách quan trọng của nó.

Bản thân con người mà hư hỏng thì đời người hư hỏng vì con người ấy không làm gì được nữa. Cho nên bắt cứ muốn hành động điều gì, con người phải chú ý hóa cải bản thân của mình đã, Sự thật không chứng minh mãi rằng tất cả những gì làm chết con người cũng như tất cả những gì làm sống con người đều do con người cả đấy sao ?

Người tại gia chú ý bản thân bằng cách nào ?

a) Về tâm lý thì phải giữ ngũ giới, như kinh Thiện-Sanh nói :

« Muốn sát sanh, muốn trộm cướp, muốn dâm dục, muốn dối trá, là những sự nhơ nhớp mà từ đó phát sinh tất cả sự nhơ nhớp của con người. » Kinh Ưu-Bà-Tắc cũng nói : « Người vì nãm điêu này mà hiện tại không thể tăng thêm tài sản và sự sống : ưa thích sát, ưa thích trộm cướp, ưa thích tà dâm, ưa thích dối trá và ưa thích uống rượu chè. »

b) Về hành động thì không được phạm ngũ giới, như kinh Thiện-Sanh dạy : hành động bởi tham lam, giận dữ, khùng bỗ, và si mê thì nhân cách sẽ giống như mặt trăng lặng dần ; hành động trái lại không bởi tham lam giận dữ, khùng bỗ và ngu si thì nhân cách người ấy lên cao như mặt trăng cao dần. » Kinh Ưu-Bà-Tắc cũng nói : « Tại gia có 4 điều không được làm. là vì tham lam, vì sân giận, si mê, và vì khiếp sợ mà đối trả. »

c) Về bạn bè thì phải tránh kẻ nguy hiểm, như Kinh Ưu-Bà-Tắc nói : « Tại gia giới có 4 kẻ ác mà họ luôn luôn phải tránh xa, ấy là kẻ thích chì lối người, kẻ thích nói lý thuyết sai lầm, kẻ miệng mềm mỏng mà tân ác độc và kẻ làm ít mà nói nhiều. »

Kinh Thiện-Sinh cũng nói: Có 4 hạng thật không phải thân mình mà làm như thân, ấy là những kẻ chiêu ý mình muốn, những kẻ mềm mỏng trước mặt, những kẻ miệng lưỡi gian hùng, những kẻ du dàng bạt mạng.

d) Về nghề nghiệp thì phải tránh những nghề hại tâm đức và hại kinh thế như kinh Ưu-Bà-Tắc nói: « Tại gia có 5 điều không được làm, là buôn sanh mạng, buôn khí giới, buôn thuốc độc, buôn rượu chè và ép dầu mờ, Lại có 3 điều nữa không được làm là bầy lười, nhuộm đồ, thuộc da. Lại nói: « Tại gia giới có hai điều không được làm, là cờ bạc và hát xướng ». Kinh Thiện-Sanh nói: « Nếu kiêm của bằng các trò du hí, kiêm của mà phí bỏ thì giờ, kiêm của mà rượu chè say sưa, kiêm của mà giáo kết bạn xấu kiêm của mà phóng đàng truy lạc, kiêm của mà ười biếng nhác nhõn thì không kinh dinh được sự nghiệp, của không được chưa được, mà của tạo được rồi cũng sẽ hao hêt »,

d) Về sự giao du thì phải tránh những nơi nguy hiểm như Kinh Ưu Bà-Tắc nói: « Thọ Ưu-Bà-Tắc giới có 5 chỗ này không được đi đến, là nhà hợ thịt, nơi hoa nguyệt, quán rượu chè, chỗ vua chúa, nhà chiên dà là, Thọ Ưu-Bà-Tắc có 4 hạng nay không được thân gần, là kè cờ bạc, kè rượu chè, kè dối trá, kè buôn rượu,

Nói tóm lại, một nhân cách mà trong và ngoài đều đòi mới như 5 điều trên đây thì con người ấy mới xứng danh là một « Con người mới, Con người mới ấy, tất cả người tại gia phải tự tạo cho mình khi đã biết lời mình thề nào là do mình tự chịu trách nhiệm và mình có trách nhiệm đòi mới tất cả ».

NGƯỜI TẠI GIA ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH

Khi vẫn đê bản thân đã được chú ý như trước thì luôn theo, vẫn đê gia đình cũng như vẫn đê xã hội như đã được giải quyết phần lớn bắn. Bởi vì căn bản của gia đình và xã hội, như đã nói nhiều ở trước, là con người chứ không chi khác, cho nên người tại già

Không những phải xác nhận gia đình chỉ là gia đình của con người, xã hội cũng là xã hội của con người, mà con người phải nhận định rằng gia đình cũng là xã hội, một xã hội thu hẹp, hay xã hội cũng là gia đình, một gia đình to lớn. Tuy nhiên, một vài ranh giới và chi tiết của vấn đề vẫn còn có, Vậy bồn phận của người tại gia phải thế nào đối với gia đình?

1) Duy trì kinh tế.— Kinh **Ưu-Bà-Tắc** nói : «**Thọ Ưu-Bà-Tắc** giới thi
tì trước hết phải học việc đời, học thông hiểu rồi hợp lý mà kiểm của
Kiểm được của rồi chia ra 4 phần : Một phần phụng sự **cha** mẹ, cùng
cấp vợ con, hai phần đem sinh lợi iai một cách hợp pháp, còn một
phần nữa để lưu lại phòng **lúc cần dùng**. Kinh **Thiện Sanh** cũng nói :
«Trước hết phải học tập nghề nghiệp để sau rồi kinh dinh tài sản», Kinh
Tập-A Hầm cũng dạy : «Trước tiên phải học tập các công nghệ rồi bằng
phương tiện đó kinh dinh tài sản, có tài sản rồi phân chia ra làm 4 phần : 1
phần tiêu dùng, 2 phần sanh lợi, 1 phần nữa cất lại, » Cất làm gì ? Điều
ý khé kinh cũng dạy rất rõ : Đề dùng vào việc cứu tế người thiếu thốn
bằng 2 phương tiện ăn tống kinh sách hay làm việc từ thiện. Đức **Thế-**
Tôn lại dạy : «Cách phân phổi tài sản như trên, gia thế càng ngày càng
thịnh vượng trong đó » — Kinh **Tâm-Địa-Quán**.

2) CẨM HÓA GIA ĐÌNH.— Khâu hiệu là «Đời đời chuyển cho
nhau ngon đên vô tận». Vợ phải chú ý cẩm hóa chồng, chồng phải chú ý
cẩm hóa vợ, rồi vợ chồng phải chú ý cẩm hóa con cháu, từ thế hệ này kế
tiếp thế hệ khác, mãi mãi chuyển cho nhau ánh sáng vô tận của đạo
Phật ? Đừng có tư tưởng ngụy tắc rằng vợ chồng là một việc tư do tín
ngưỡng là một việc khác, Tự do tín ngưỡng chỉ là một vấn đề của chính
trí, còn đối với con người thì tín ngưỡng chỉ có hợp lý hay không mà
thôi. Cho nên luôn theo đó, bồn phận phụ huynh là phải tán thành chứ
đừng phá hoại sự hôn phối của con em đồng tin Phật.

Phương tiện cấm hóa gia đình có nhiều cách thức và cách thức ấy
cố nhiên phải được áp dụng tề nhị. Trong gia đình phải có một chỗ thờ
Phật, không vụ đây đủ nhưng cần nhất chỗ ấy phải là đặc biệt trong
nhà, Rồi mỗi tháng toàn gia ăn chay 2 ngày rằm và mồng 1 ; cũng trong 2
ngày đó cố gắng đi tới niệm Phật đường, và đặc biệt chú ý dạy cho con cái
học tung nghi thức phồ thông, Tuy nhiên muốn áp dụng vài một phương
pháp như vậy, điều cần nhất là người tại gia phải xác nhận một cách sâu
sắc rằng một gia đình không có tín ngưỡng Phật Pháp thì những con
người đẻ ra từ gia đình ấy sẽ là những con người không thể có những hành
động hữu ích đúng như cái nghĩa chân chính của chữ ấy. Sự xác
nhận này sẽ gây cho người tại gia đức tin thành thật và tận tụy trong
sự cấm hóa gia đình và chính sự cấm hóa sẽ thành công vì 2 đức tính đó

3) TRỪ BỎ TẬP TỤC.— Không cần phải nêu ra ở đây những tập
tục xấu xa như là cúng quải vẫn dùng đồ mặn, vợ con đau vẫn tin vào
bói khoa thần thánh, vì khi người ta đã hiều Phật Pháp là vô thượng
thì biết chỉ có Phật pháp ấy mới cứu khõe được con người một cách
hợp lý trong lý nhân quả, chứ lý nhân quả không thể chối được. Điều
muốn nêu ra ở đây là một vài người tại gia ngày nay có những thành
kiến kỳ quái : kẻ thì cho gia đình là oan nợ mặc thây nó, không ngồi
ngàng gì nữa dù là sự cấm hóa mà bồn phận của họ phải có, Kẻ thì vin
vào câu : Tu đâu cho bằng tu nhà, rồi cũng tin Phật đó, cũng quy y,
vào hội đó, nhưng chỉ ôm cái bao tử của mình, thỏa mãn với vợ chồng
con cái trong cái nhà không rộng hơn một phần mười tăm con mắt
mà quên đi ngoài cái nhà ấy lửa vô thường đang cháy : chính sự hời
hẹt của họ sẽ lây đến toàn gia làm cho con cái không còn biết tự trọng
tín ngưỡng của nó nữa, và hậu quả của một gia đình như vậy sẽ thế
nào, điều ấy khỏi phải nói. Ngoài những cái xấu này, ý thức trọng nam
khinh nữ cũng là một thành kiến mà người tại gia phải bỏ. Vợ chó việt

~~đạo là~~ việc của chồng thì mình không chú ý gì đến, chồng cho việc của mình là việc đạo thì việc cấm hóa gia đình sẽ bỏ quên và tệ nhất có kẻ cản vợ làm việc đạo nữa; mà vợ chồng có tâm lý như vậy là vì sự mặc cảm của thành kiến trọng nam khinh nữ chứ không chi khác. Đỗ với con cái thì thành kiến trọng nam khinh nữ sẽ làm cho những em gái có những mặc cảm tự ty (thầm cảm thấy mình thấp hèn) ngay từ khi nhỏ, rồi khi làm chị làm mẹ nó sẽ không biêt chú ý đến sự tín ngưỡng của nó, nhât là của con cái nó, mà thực tế, nó thế nào thì con cái của nó sẽ khuân theo y như thế. Cho nên người tại gia xác nhận rằng trong Phật pháp không có vấn đề nam nữ bình quyền, một việc chỉ do chính trị bày đặt để lợi dụng và nịnh hót, mà chỉ có vấn đề trách nhiệm: Trách nhiệm đàn ông quan trọng trong sự làm anh làm cha thì trách nhiệm của đàn bà quan trọng trong sự làm chị làm mẹ, không hơn cũng không kém được, Vì vậy bỗn phận đối với gia đình và con cái ai cũng phải lo và chính quan niệm đó sẽ làm cho con cái dù gái dù trai đều trở thành người hữu ích, những người hiều biết trách nhiệm và làm tròn trách nhiệm,

Người tại gia, đúng như danh từ ấy, là người không thoát ly gia đình mà thật hiện Phật pháp ngay trong gia đình của mình. Điều ấy cũng dù cho mọi người tại gia thấy bỗn phận cấm hóa gia đình của mình quan trọng như thế nào và phương pháp cùng mục đích cấm hóa gia đình phải thế nào. Thật là vô lý nếu một người tại gia mà đề cho gia đình của mình có những cảnh tượng cha làm thay con đốt sách hay đề cho những tín ngưỡng của ngoại đạo đột nhập vào. Họ sẽ là tội nhân của Phật Pháp và của vợ chồng con cháu họ nữa.

U. THANT

và

PHẬT ĐẠO

★ THIẾU SƠN

TÔI còn nhớ một câu thơ
từ Pháp : « Un seul être vous manq-
ue et tout est dépeuplé. »

Tôi say mê với câu thơ đó và
mỗi tối nay. « Anh chỉ thiếu
đột người là anh thiếu tất cả. »
hật là đúng với tâm trạng câu si-

tinh chỉ thấy có một người mà
không thấy ai hết. Người đó là ý
trung nhân của chàng là người đẹp,
làn nàng thơ, là vũ trụ tập trung vào
một người và ngoài người đó ra
chàng không còn thấy ai nữa cả.
Nhưng tới khi tĩnh mộng hay vò
mộng, chàng mới thấy rằng người đó
không đủ thay thế cho nhân loại mà
chàng có những liên hệ mật thiết
và cần thiết. Thiếu người đó chàng
vẫn có thể sống được với nhân loại
mà thiếu nhân loại hai người sẽ không
thể sống trở lại trên địa cầu. Phương
thức tốt nhất là hai người duy trì
được đời sống riêng tư trong cuộc
sống chung với nhân loại.

Nhưng hiện nay lại có một người
mà tất cả nhân loại đều cần an
Người đó không bao giờ tự phụ
rằng ông có thể thay thế cho nhân
loại sẵn sàng đem hết sức mình phục
vụ nhân loại nhưng lấy làm đau
lòng mà thấy rằng nhân loại còn
chim đầm trong vỏ mình mà mình
không thể nào giác ngộ được. Người
đó là U. Thant. Tông thư-ký Liên
Hiệp-Quốc, một nhân vật quan
trọng vào bậc nhứt trong thế-giới
ngày nay.

Ông tuyên bố là hết nghiêm-kỷ ông sẽ không ra tay cứ nữa mặc dầu tất cả 117 nước trong L.H.Q và cả những nước còn ở ngoài đều công nhận rằng không có người nào có thể thay thế cho ông được. Không phải ông là một thiên-tài, một siêu-nhân hay một « người hùng » trong thiên-hạ. Trong thiên hạ không thiếu gì người xuất-chùng nhưng chỉ thiếu người thíc thời, thông hiểu biết hòa minh vào một sự sống chung đầy mâu thuẫn, đầy áp lực, đầy hiểm họa và nguy cơ. U.Thant nói : **Những Văn đề quốc tế hiện nay thật là nghiêm trọng, nghiêm trọng hơn hết từ sau thế chiến thứ hai, ngoại trừ những biến cố ở Triều Tiên bởi vì hồi đó không có đối thoại và không có giao thông, tình hình ngày khai hơn một chút so sánh với hồi 14, 15 năm về trước nhưng vẫn là tình hình nghiêm trọng.** »

Hồi đó Mỹ đã huy động 18 nước đem quân tới tham chiến ở Triều Tiên với danh-nghĩa là L.H.Q., Trung cộng đã ở át kèo quân qua sông Áp-Lục để trợ chiến với quân đội Bắc-Hàn cũng may mà hội-nghị bàn mâu diếm đã chấm dứt được chiến

tranh nếu không thì hậu quả sẽ còn tai hại hơn nhiều.

Hiện nay ở Việt Nam chiến tranh có phần còn khốc liệt hơn và có thể sẽ leo thang qua thời mùa mà 700 triệu dân Trung Cộng si nhào vô vòng chiến mà biến thành thế chiến thứ ba và rồi những khía cạnh tinh tú của hai khối sẽ làm tung trại đất của chúng ta.

Trước tình thế đó U.Thant than rằng : **« Chiến tranh đương tiếp diễn một cách khốc liệt nhân dân Việt Nam thống khổ vô cùng. Lương tâm nhân loại xúc động tới cực độ. Tôi không thể nhẫn tâm đứng ngồi ».**

Ở địa vị Tông Thư Ký L.H.Q ông đã làm hết cách để khuyếch đại sự xuống thang, để đem lại một sự hòa giải và để cho những kẻ tham chiến chịu nghe lě phâ của mình.

Nhưng ông đã thất bại, hồi như hoàn toàn thất bại thì ông còn ngồi đó làm gì ? Và ông nhứt định ra đi.

Đã có nhiều Tông-Thư-Ký LHQ trước U Thant nhưng trước khác mà bây giờ khác. Trước số hội viên LHQ ít, bây giờ đông hơn. Trước ở trong tay ngũ cường thao túng mà đa số vẫn là Tây-phương đứng đầu là Mỹ. Bây giờ ngũ cường chỉ còn kè cõi tú cường.



rã. May có U Thant để thay thế và ông đã duy trì được tổ chức quốc tế này cho tới nay. Ngoài những khả năng ngoại-giao của ông, ông còn là một người có tinh-thần độc lập, có đầu óc khoan dung có đức hy sinh có lòng hy-xá. Ông là một Phật tử thuần thành lại là công dân của một nước theo đạo Phật có một chính sách không liên-kết, không lệ thuộc nước nào và cũng không kỳ thị nước nào. Nếu ông là công dân Ấn-Bồ, Hà-Quốc hay Thái Lan U Thant sẽ không làm tròn nhiệm vụ của ông vì thái độ phải đi đôi với đường lối ngoại giao của nước ông.

Chính bởi thế mà khi ông tuyên bố không tái ứng cử Tông Thư Ký LHQ thì cả thế giới đều lo sợ và đều muốn giữ ông lại. Nhưng giữ ông lại làm gì khi người ta không chịu tổ chức lại LHQ cho thích hợp với nhu cầu của thế giới ngày nay? Giữ ông lại làm gì khi người ta còn nặng óc kỳ thị, nặng óc bè phái và khi những cư dân quốc chưa bỏ óc «bá chủ» của mình?

Mời đây trong một bùa liệc de Ngoại trưởng Mẽ-Tây-Cơ khai

U Thant đã thốt ra những lời khoe khéo sau :

« Khi nhận lệnh chức vụ T.T Ký LHQ tôi luôn cố gắng tìm một mẫu số chung để giải quyết những bài toán chung của chúng ta, sự cố gắng đó tôi nay không được trả lời một cách thỏa đáng. Theo ý tôi thì hiện có những viễn ánh đèn tôi đè nặng lên khí hậu quốc tế.

Tôi tin tưởng ở một nền dân chủ, một nền dân-chủ đại-nghi. Tôi tin tưởng ở thế thống của con người. Tôi tha thiết với những tự do căn bản. tự do tư tưởng, tự do tin tưởng, tự do hội họp.

Nhưng tin rằng dân chủ hơn đặc tài không đủ làm cho tôi mù quáng mà không rằng có hàng triệu người không đồng ý với tôi.

Tôi là một phật tử. Tôi tin rằng Phật giáo là một tôn giáo lớn, một tôn giáo thương-thặng, nhưng tin niệm đó không ngăn cản cho tôi thấy rằng có hàng

triệu người khác kháng đồng ý với tôi... »

Phải là một Phat tử mới nghĩ được như thế và nói được như thế vì lịch sử loài người đã cho ta thấy có những cuộc « thánh chiến » để bắt người ta phải tin tưởng như mình cũng như có những cuộc xâm lăng mà người ta mệnh danh là giải phóng để bắt người ta phải sống nô lệ trong một thế giới được gọi là tự do.

Trong lịch sử nhân loại đạo Phat chưa bao giờ được truyền bá bằng vũ lực, chưa bao giờ phát triển sau một đao binh viễn chinh. Đạo Phat đã thâm-nhập vào nước ta bằng đường lối văn hóa vì nó có đầy đủ những Đức tánh nhân bản, khoan dung, từ bi và hỷ xã. Những đức tánh đó cũng là những đức tánh căn bản của dân tộc Việt Nam hiếu hòa nhưng bất-khuất.

Chính nhờ đã thâm-nhập đạo Phat nên U Thant mới không dễ cho địa vị, danh vọng và quyền lợi cảm dỗ được mình, địa vị của một ông Tông Thơ Ký LHQ tương xứng với địa vị của Thiên tử lờn

Thiên hoản râu măc đầu chỉ là một Thiên tử không ngai vàng và không quyền lực. Lương bông của ông mỗi năm là 70.500 Mỹ-kim tức là trên 7 triệu bạc VN. Thiên hạ của Thiên tử nhà Châu hối Xuân-Thu Chiến-quốc đâu có lớn bằng Thiên hạ của U Thant ngày nay nhà Châu cứ bám riết tới hư vị để măc súc cho ngũ bá tung hoành. Ngày nay U Thant không chịu cho ngũ bá thao túng và măc đầu họ năn nỉ ông cũng nhứt định không thèm ở lại. Ông không thèm ở lại vì người ta không chịu nghe lời của ông, ông chủ trương Trung Hoa lục địa phải được vào LHQ vì ông cho rằng đó là một nguyên-tắc và ông không cần biết tới chế độ chánh trị của họ. Hơn nữa, họ vồ dô họ buộc lòng phải tuân theo những luật lệ ở trong đó, còn hơn là để họ ở ngoài chờ họ tự tung tự tác rồi làm sao mà không chế họ được.

Ông còn chủ trương phải đem lại hòa bình cho V.N. bằng sự tôn trọng những nguyên tắc của Hiến định Geneve.

Hơn nữa ông không thể chịu

được được những thống kê của nhân dân VN mà ông nói «**họ đã không biết tới hòa bình là gì trong I phần 4 thế kỷ này**, Ông nói: «**Tình cảnh của nhân dân VN hiện nay phải là mối quan tâm. Thế mà ông thiêng, tu đầu tiên chứ không phải là mối quan tâm sau cùng. Tôi tin tưởng rằng vấn đề căn bản tại VN không phải là một vấn đề ý thức hệ, song là sự sống còn. Tôi không thấy gì cả trừ nguy cơ khi có Ý kiến cho rằng cuộc xung đột VN chỉ là một thánh chiến giữa hai ý thức hệ chánh trị...**

Tôi tin rằng phần đông người VN đều đồng ý với ông, thứ nhất là những người VN theo đạo Phật. Nhưng khi mấy ông bá-chủ chưa chịu đồng ý với ông thì vấn đề vẫn chưa giải quyết được. Và chính thế mà U Thant nhứt định nái. Nhưng sự ra đi của ông sẽ là một tai họa cho tổ chức LHQ như đã nói ở trên. Đây cũng là trường hợp «**Thiếu một người là thiếu cả**». Nhưng không phải là riêng đối với gã si tình mà chung đối với nhân sinh nhân loại

Gần đây, người ta hay nói tới Vương đạo và Hạnh đạo. Người ta cho rằng phải phục hồi Vương đạo để danh đồ bá đạo hiện đang hoành hành ở trong nước và ngoài nước. Tôi đồng ý là bá đạo đương ngự trị trên nhân loại dưới những hình thức mới mẻ và nguy hiểm hơn xưa. Nhưng tôi thấy không thể hồi phục Vương đạo được vì Nghiêm, Thuần,asy có sống lại cũng không làm gì được. Hơn nữa, cái Vương đạo hồi xưa cũng chưa thật là toàn-thiện toàn-mỹ.

Tôi nghĩ rằng loài người bây giờ phải cần có một đạo sống của con người và tức là nhân đạo. Giữa người với người phải loại bỏ những thành kiến những kỳ thị, những hiềm hạch về quyền lợi vật chất để có thể hiểu nhau hơn, gần nhau hơn và thương nhau hơn. Nhưng danh từ nhân đạo nói lăm đăm nhảm, nên tôi muốn dùng một danh từ khác là « Phật đạo ». Phật đạo tức là nhân đạo của những người theo đạo Phật những người như U Thant trong sách, ngay thẳng, khoan dung, hỷ xả và mang nặng một tinh thương

không phải riêng đối với thân nhân của mình, đối với đồng bào của mình và chung đối với nhân sinh nhân loại. Nhờ đó mà U Thant mới thông cảm được những nỗi đau khổ của dân mình.

Đối với C

U Thant nói : « Nay giờ đã có một sự khoan dung về tôn giáo và người ta không còn cho là một tội ác hay là một trọng tội nữa. Cái sự khoan dung đó ở địa hạt tôn giáo phải cần đem qua địa hạt chính-trị. Tại sao không chung sống trên bình diện chính trị ? Tất cả chúng ta đều cần phải sống trên quả địa cầu bé nhỏ này »

Ông phê bình Tây-phương : « Người ta tìm cách phát triển

trí thức, đào tạo những bác sĩ, những kỹ sư, những bác học hay tìm đường lên nguyệt cầu và Hỏa tinh. Nhưng người ta để qua mặt bên cái tinh thần

và chúng ta không biết gì về chúng ta cả »

Ông phê bình Đông phương :
« Ở Á Đông, khác hẳn ? Người ta tìm hiểu biết mình nhưng tất cả những cái ở ngoài mình người ta đều mơ hồ không biết. »

Ông kết luận : « Chúng ta cần

một người trong đó trí thức và tinh thần đều phải được phát triển đồng đều

Người đó phải là người Phật tử mà điển hình là U Thant. Và cái đạo lý thích hợp cho thế giới ngày nay không phải là Vương-đạo hay Bá-đạo mà là Phật-đạo.

THIẾU SƠN

THÔNG CÁM

Xin bạn đọc thông cảm và suy luận thêm vì sống giữa nanh vuốt chiến tranh, người cầm bút chỉ phơi bày tâm trạng mình, trên mặt giấy được một phần ngàn sự việc mà thôi

Vì vậy loạt bài VIỆT NAM LÀ ĂN NHĂN CỦA MỸ QUỐC, cũng phải theo định luật ấy.

TRỞ VỀ ĐẠO ĐỨC Văn Hóa Dân Tộc

DỐI với người Việt Nam, khi nói chuyện về văn hóa đạo đức dân tộc, sự tồn vong của đất nước họ bảo: «Dân tộc Việt Nam với 4.000 năm văn hiến, hiền nhiên là một dân tộc trưởng tồn bất diệt với núi sông». Câu nói đầu mỗi ấy ngâm chứa trong đó sự biếu hiện lòng tự hào, ý thức tự chủ của mình thoảng qua câu nói tuy đơn giản vừa đùa vừa thật, nhưng nó đã bao hàm ý nghĩa rất là cội rễ thâm trầm—đự cường bất khuất. Nếu không đề tâm suy nghĩ về lời nói đơn giản trên, tưởng chừng không có giá trị gì. Nhưng văn chương tư tưởng phô cập trong quảng đại quần chúng Việt Nam phần nhiều là đơn giản.

Thật vậy, lầm lúc người ta cũng dùng câu nói trên để nói đùa giữa đám đông người, cố tỏ ý khinh biếm những con người mang giống máu Việt da vàng mà lại sống bằng những tư tưởng vọng ngoại, việc làm của họ mang đầy tính chất phản nước hại dân. Nền văn hóa đạo đức nhân bản của dân tộc không phải đợi đến bây giờ người ta mới nghĩ đến, mà nó được đúc kết xây đắp từ bao đời qua. Dĩ nhiên tư tưởng văn hóa đạo đức được nầy nở từ những con tim, những khối óc, giữa biển sóng dân tộc, nên đã mang đầy đủ tính chất, hương vị đặc biệt của người Việt Nam.

Ngày nay, chúng ta là những con người nỗi gót thừa hưởng di sản quý báu ấy của tiền nhân. Há chúng ta không biết gìn giữ và tô bồi ngày được thêm sáng rõ ư? Như ngôi vườn đã có sẵn cây lá, như gương soi có sẵn chất sáng phản chiếu, chúng ta chỉ ra công một chút để chăm sóc. Iau chùi, là có ngay hoa trái để ăn, có gương sáng để soi mặt. Nói cách khác có tính cách lịch sử thực tế hơn, cây văn hóa cồ thụ ấy đã được sanh sôi, nảy nở từ thời Lê, Lý, Trần, thời mà dãy giang sơn này đã hiện ngang tự chủ với dân tộc không lồ hùng mạnh phương bắc.

Nhưng rồi với thời gian cây cồ thụ văn hóa đạo đức kia v.v sau đã bị bao lần bão táp của ngoại lai, nên nó đã có thời gầy cằn cỗi đ. nhiều. Chẳng những bão táp bên ngoài, mà ngay bên trong chính nó gốc cũng bị bóp ngặt chằng chịt bởi dây lao, gai cù đâm bám. Lắm lúc tưởng chừng như tróc rụt tàn. «Văn minh Âu Á trời thu sạch, Đạo đức càng thường đảo ngược ru!» Trạng huống ấy đã làm cho bao người căm hồn ái dân, ái quốc băn khoăn đe rồi rút vè sống cuộc sống đời ãn đặt nơi vườn ruộng, thâm sơn cùng cốc. So với ngày nay, thực tế xã hội Việt Nam lại còn nhơ bần phán tán nguy hiểm hơn. Bởi lẽ thời trước kẽ có vốn liếng sở học (kê sĩ) đã biết thời xuất sứ trong huyết quản còn thâm sâu lý thuyết thánh hiền dân tộc; nên còn rạt rào lề thanh bần lạc đạo. Chẳng những tự tu tinh bẩn thân, họ còn đem lời lẽ của thánh thắn khuyên răn đời. Cái âm thầm kín đáo và cao quý là họ dụng tâm khuyên đời bằng chính cuộc sống bản thân của họ. Cái đạo sống cao quý ấy ngày nay không còn tràn ngập trong lòng người không còn ảnh hưởng là bao, so với trào dâng lôi cuốn, quyến rũ bởi vật chất đồng tiền vàng ngoại lai, thiêng chúc quá lớn và quá mạnh.

Ngày trước, đất nước tuy bị thực dân hóa nô lệ, chó lòng người nhất là kê sĩ thì không, trái lại lòng người luôn luôn tìm cách qu

khỏi. Trong thực tại ta thấy gì? — Người trai Việt Nhớ phần đông không còn mấy ai nhớ đến câu thanh bắn lạc đạo, người trí thức học từ Âu Mỹ về không mấy ai nặng tình tha thiết với quyền lợi của quê hương. Họ cũng không cần thao thức đoái thương đến cái khố nhục văn hóa đạo đức dân tộc bị phản hoại suy đồi đến tận gốc rễ. Trên thực trạng của xã hội ngày nay là thế, xuyên qua bình diện sinh hoạt đạo đức cao quý lại càng đau xót hơn cung có. Những người đã bỏ tất cả để bằng sống với chiếc áo tu hành, nêu cao thành danh đạo đức văn hóa cổ truyền xứ sở nhưng họ cũng lại bị vùi kiếp sống thanh cao của họ vào dồng bùn nhớ tiền tài và danh vọng của trần tục. Thực trạng nhân nhàn đó, đã làm cho dân tộc lúng túng, không còn biết đâu để tin tưởng, lớp người trẻ thương nước yêu nước không biết đâu nương tựa, để phục hồi di sản đạo đức của tiễn nhân.

Tuy nhiên, lẽ biến tướng, trưởng thành và tiến hóa, dù thế cuộc đã bao lần thay đổi, nhân tâm ly tán, văn hóa đạo đức suy đồi do cuộc sống vật chất ép ngặt từng giờ từng phút, nhưng hồn dân tộc khé thiêng đắt nước sẽ không bao giờ mất. Chẳng những tinh thần truyền cao quý đã không thèm bị tiêu diệt trong bất cứ hoàn cảnh nào, mà trái lại chúng ta còn hanh diện với bất cứ giá nào của áp lực phá sản ở ~~nhà~~ của ngoại bang tràn lên. Phải chăng chúng ta nhờ sự dúc kết nền văn hóa từ bao đời qua. Nhất là cuộn sống xây dựng tự chủ đất nước gần đây của dân quân và Phật giáo đã chứng tỏ tâm hồn bất khuất của dân tộc Việt Nam và đã rửa được phần lớn vết nhơ trên mặt mọi người.

THÍCH - ĐỨC - NÊM



Trả lại cho ta

Trả lại cho ta tình yêu sông núi
Trả lại cho ta tình nghĩa quốc gia
Ngày tháng quê hương đồ buồn bệnh viêm
Chiều sài-gòn lên mị mắt nhân dân
Thời gian đó, sao nghe buồn nhớ đất
Lạnh ba-giòng — ôi thương nhớ về đâu
Sông núi ơi! buồn đau đất Việt
Sông núi cười hay khóc quê hương
Trả lại cho ta bình minh mát dịu
Ánh xuân hồng trên lớp đất bình nguyên
Trả lại cho ta mẹ hiền cày cấy
Áo nâu sòng lên sắt thép tình thương
Trả lại cho ta tình yêu sông núi
Trả lại cho ta tình nghĩa quốc gia
Trả lại cho ta tình yêu mươi sáu
đắp bờ thương cho vỉ tuyến không chia
Thời gian đó sao nghe buồn nhớ đất
Lạnh ba-giòng ôi thương nhớ về đâu?

Chùm khóc hay cười sông núi ơi

ĐÔNG - TÙNG

S
Ô
N
G

- Đô này có sống
không, sống ra sao?

Cứ mỗi lần tôi gặp lại bạn,
sau câu chào hỏi và một cái bắt
tay xiết chặt niềm nở chân thành,

bạn vẫn thắc vào tôi câu hỏi khó
trả lời tiếp theo một nụ cười rất
thân nhưng cũng rất... ác !

Tôi biết trả lời ra sao với
bạn ? Nghe câu hỏi của bạn, bỗng
đứng tôi thấy bàng hoàng sững
sốt, theo bạn cười xòa rồi đánh
vống lảng cho qua. Cứ chỉ ấy
không phải vì tôi ngượng, nhưng
thật tình tôi băn khoăn tâm hồn
tôi xáo động và cảm thấy khốn khổ
tôi không phải là nhà văn, nhưng
cái khốn khổ ở đây in đúc như
cái khốn khổ của một nhà văn rất
thích viết, nhưng chưa biết viết gì
đấy. Vì chưa kiếm được đề tài —
chán chi đề tài, nhưng lại không
viết được.

— Vâng, tôi vẫn sống thường
và khỏe mạnh !

— Thế là được rồi, sống rồi
còn gì nữa.

Nhưng nếu chỉ có thế thì đã
không hỏi bạn nhỉ.

Tôi biết bạn lắm. Bạn còn đòi

tôi ở tôi nhiều hơn nữa. Vì chính
cũng bết thế mà tôi phải băn
choán, lúng túng khi từn câu trả lời
cho bạn.

Này bạn ! Trong một vở cùm
đối đầu một ông Tam Nguyễn chết
trẻ, Vua Tự Đức viết : « Bách tuế
vi kỳ, bán chi bán. làm quân phản
hạc... » ý nói 100 năm là hẹn tuổi
người ta ấy thế mà nhà người mồ
sống được nữa của thời gian
ấy, thiệt đáng thương cho nhà
người bạc mệnh !

Vâng ! không chỉ Vua Tự Đức
nói, bách tuế vẫn là thời gian mà
người ta thường gán cho một
đời trăm năm trong cõi người ta !

Trăm năm ! Nhưng ở đời đà
mấy ai sống được trọn thời gian
đẳng dặt ấy. Bành t子弟 sống 800 năm
Tây-Vương-Mẫu mấy ngàn năm,
phải chăng chỉ là những câu chuyện
hơi mơ về xa xôi. Chỉ
có những điểm chắc chắn sẽ cũng
thấy trên mặt báo vẫn thường có

những tin cáo phó : Ông X hương
thọ 62 tuổi, Bà H 68 tuổi. Đó là
chưa kể những trường hợp chết
non, chết trẻ, chết vì thiên tai dịch
hoa, chết vì cuộc chiến tranh huynh
đệ tương tàn đã kéo dài trên 20
năm nay trên đất nước chúng ta.

Trong cái thời gian vô thùy
vô chung, so sánh với cái tuổi
trăng sao và địa cầu, nơi chúng ta
ở, khoảng thời gian 5, 6 mươi
năm của một đời người nào có
nghĩa lý gì. Huống là biết có bao
nhiêu người từ có tiếng khóc oe
oe cho tới khi được người ta đem
bỏ vào quan tài vẫn chưa có thể
bảo là đã sống được, vì
sống không có nghĩa là chưa dứt
hơi thở. Chắc bạn vẫn nghĩ đến
những cái « chết » đau thương trong
cái sống trớ trêu ngắn ngủi hay
những cái sống vĩnh cửu với thời
gian trong cái chết vĩnh quang đó.
chết không bar giờ chết - nhỉ ?
có chứ !

Nhưng ác hại thay cho chúng ta.. bạn bảo chúng ta sống làm sao khi mà dưới ánh đèn mà áo xanh nhợt những xác thịt» người ta cứ quay cuồng bên nhau, biến thành những con thiêu thân lao mình vào lửa dục vọng. Những thân hình nửa người nửa... sắp hóa ra ma đang ôm choàng với những cái đầu tóc rối như bông, đặt những chiếc hồn lên những cặp môi tím thâm, tố cáo sự chán chường của những cuộc ân ái già tạo kéo dài năm tháng.



Sống làm sao được bên cạnh những thằng người chỉ chuyên môn

sống bằng nước bọt, phỉnh phờ lửa gét đồng loại, chia phe kề phái, xúi dục đồng loại giết hại lẫn nhau, với những âm mưu đen tối bẩn thỉu.

Thế mà họ vẫn tự hào là họ đã và đang sống, hơn nữa, họ vẫn tự cho là họ đã sống văn minh,

Thảm thương chưa ? Trong khi đó vô số người cả vợ chồng con cái đang chen chúc trong một túp tiều tranh xiêu vẹo. Những con vật (người) ấy mắt vàng khè, sắc mặt xanh nhợt điềm nét đờ ly tí vì muỗi rệp cắn, đang bơ phờ đón một ngày mai xa xôi, vô hy vọng...! ấy thế mà cũng bảo là chúng tôi đang sống.

Này anh bạn tôi ơi ! Chớ với khắc khe cho tôi là một kẻ lè lưỡi kiêu ngạo, đi tìm một lè sống ngược đời. Không đâu nhé, một ngàn lần không! tôi không hề đám cú từ tưởng siêu việt, vì thật ra tôi cũng chỉ là một người hết sức tầm thường, như mọi người

khác, vẫn phải có những nhu cầu
cần thiết, bát cơm ăn, manh áo
mặc. Nhưng đang băn khoăn làm
sao với ý nghĩa cái sống — sống
cho ra người — vậy thôi.

— Có lẽ anh chưa tin! Vâng!
anh có quyền chưa tin (?) Nhưng
tôi chắc đâu thế nào đi nữa anh
cũng không nhận thấy ít nhiều
những trạng huống cô thực ấy trên
tất cả nẻo đường quanh ta. Và anh sẽ
rõ ý nghĩ gì về nó.

Thật ra chúng ta đâu dám lén
mặt bắt mạch> cuộc đời đang bệnh
hoạn để mở giọng lương y, ăn
định một phương thuốc thẩn duj
nào để điều trị. Không đâu anh ơi?
Bệnh chúng đã quá rõ ràng.

Ôm choàng lấp nhau, dưới
ánh đèn mờ ảo, những cái móng
to như móng ngựa tró trêu vẩn
vẽo run rẩy theo điệu nhạc ru hồn
là động cõi vì thừa sinh tố rồi!

Mặt mày xanh xao vàng vụt,
tay chân khẳng khéo; trong bộ
ngực đơ xương, đôi cánh phai
không đủ sức làm việc là thiếu
nhụa sống rồi!

Còn gì khó khăn mà phải bắc
mạch, tìm hiểu căn bệnh nua!
Anh ơi! Họ đang chết cả đấy!
Vì chưa dứt hơi thở không có
ý nghĩa là đang sống.

Anh bạn! Ngán ấy, chỉ ngồi
ý thôi, cũng đã làm anh hiểu lầm
sao tôi phải băn khoăn, bức xúc
tim câu trả lời cho anh. Vì tôi
mong rằng anh sẽ không làm khổ
tôi nhiều nữa. Vì miễn tôi mà đi
vào tôi những câu hỏi như thế.

Trong bao ngày tháng, tôi đã
đi vào cái ngõ cụt, tôi khóc sờ vì
chưa tìm ra lối thoát, và như tôi
có lẽ cũng không phải là số ít đâu,
Ah ơi!

Nhưng rồi nghĩ cho cùng kỹ
lý, cái lý rất hiển nhiên, là chúng
ta phải mở toanh con mắt ra mà
trông xa vào một chân trời mới
của dân tộc và nhân loại, như
mặt trời đang lên...

Do đó chúng ta không có
quyền giận hờn hay bi quan. Vì sự
trỗi dậy của những con người, họ
đang vun xới bón phân, vườn hoa
dân tộc và nhân loại sẽ trỗi bông
rồi kết quả.

Cho nên những cỏ rác trong
vườn, những cành khô lá úa, cỏ
nhẵn có làm tàn thương tật phần

mỹ lệ, nhưng đâu phải là những
cái đáng cho chúng ta, người
ngoen thường mà cũng là người
làm vườn, khi bước chân vào vườn
phải bi quan.

— Cành khô lá úa phải vứt
cho bằng hết.

— Cỏ hoa phè được phân
bón vun xới.

— Sâu bọ cắn trèo phải bắt
cho tiệt nọc.

— Vườn hoa dân tộc và nhân
loại nhất định phải được tươi thắm
trong ngày mai, của những đôi tay
của anh, tôi, nó, chúng tôi, các anh
chúng nó luôn luôn điềm tĩnh
hiện tại trong sứ mạng trao cái
thành công dĩ vãng cho tương lai.
những con người «SỐNG».

Người ta
**ĐÃ
QUÊN**

HÈ nói đến sự chống đế quốc Anh dành độc lập của dân tộc Ấn độ, là người ta luôn đề cập đến thánh GANDHI — vì đa phần chúng ta chỉ nghĩ và nói những điều gần — Đúng ý thánh GANDHI có một sức mạnh, bằng tình thương, đã dẫn dắt 350 triệu dân Ấn đến con đường độc lập An vui. Tuy nhiên Thánh GANDHI chỉ là người nối nghiệp mà thôi — Vậy thì ai là người để xướng ? ! thánh GANDHI kế nghiệp ai ?

- **Thánh GANDHI** kế nghiệp AUROBINDO
- **Và AUROBINDO** cũng chỉ là người kế nghiệp.
- **VIVÉKANANDA** vị thánh nhân đã làm sống lại chơn tinh
~~thần thiện mĩ của~~ xứ Ấn và của nhân loại thời bấy giờ.
- **VIVÉKANANDA** người khởi xướng phong trào kêu gọi
~~tiên~~ ~~dân~~ Ấn độ dành độc lập AUROBINDO là người tiếp tục con đường
đích mộng và GANDHI là người đưa cuộc cách mạng đi đến thành công
giải phóng dân Ấn độ khỏi xích xiềng nô lệ.
- Nhưng mấy ai ghi nhớ người đã khởi, mấy ai nghĩ đến
~~người~~ ~~tiên~~ phong và nếu không nghĩ thì thôi ; họ lại còn nguyên rủa nứa
là khác, họ chỉ thích thực tại cõm no, bơ béo, sưa đặt, tiền vàng, chứ
nhưng luôn tư tưởng cao siêu của các nhà đạo đức quý bậc thánh nhân
họ có bao giờ nghĩ đến. Thỉnh thoảng họ còn bày đặt âm mưu nầy, âm
mưu nọ để hâm hại các nhà đạo đức, Nhất là tôn giáo chủ trương bình
đẳng và hiếu sanh; cảnh người bóc lột người, người giết người, là **cây gai**
nhọn đâm vào mắt vào tim phổi của các nhà đạo đức. Chẳng những Cộng
Sản thù ghét tôn giáo mà một số người

) cũng oán ghét hoặc hiều lầm tôn giáo. Họ nói
rằng tôn giáo là liều thuốc độc, ru ngủ nhân loại chỉ có kẻ cầu an, chán
đời yếu thế mới theo Tôn giáo. Và họ thấy lời nói của các nhà đạo đức
có hiệu quả quá, nên họ tìm đủ cách phân hóa gây ngộ nhận, hiều lầm, và

những lời nói vô ý thức mà miệng họ đã nói ra, vì không định nghĩa được
nên mới vu khống và hiều lầm các nhà đạo đức.

Đề sáng tỏ, tôn giáo có phải là loại cầu an hại đời hay không ?

Đạo đức có phải là chính trị hoặc là vô bờ hay không? Xin mời quý vị đọc qua đoạn văn của một trong trăm ngàn vạn triệu nhà đạo đức.

— Tu sĩ : VIVÉKANANDA :

Đây — đoạn văn chúng tôi xin trích bài dịch kêu gọi toàn dân Ấn-Độ, quý vị đọc xong quý vị cảm tưởng là Thánh Vivékananda đang sống trước mặt quý vị và Ngài đang mang đến cho nhân loại cùng quý vị một sức mạnh hùng tráng, một ý chí quả cảm và phi thường lời văn như thác đổ, như một lệnh ban hành, như một nhịp kèn tiến quân. Bắt buộc người đọc, người nghe phải đi ngay vào đại cuộc, phải làm theo ~~để~~ ~~của~~ kẻ để xướng — và có lẽ dân Ấn Độ vì nhỡ những lời văn ấy mới thoát được khỏi ách nô lệ của đế quốc Anh hồi thời ấy —

Và hiện tại các dân tộc trên quả địa cầu' nhất là Việt Nam rất cần...

Xin mời quý vị nghiêm trang và kính cần đọc nó như một lời kinh

— « Trước hết phải mạnh ?

Sức mạnh tinh thần cần nhất cho đạo đức... »

— « Sống là gì ? là phát triển giữa

những hoàn cảnh chực dè bẹp mình !... »

— « Tin tưởng, tin tưởng, tin tưởng trong lòng ta !

Lịch sử nhân loại là do vài người tin tưởng

ở nơi mình !

Lòng tin tưởng sẽ phát huy chân-lý tiềm tàng trong ta

Muốn là được !

Chi thất bại khi không biết tin ở nơi mình !

Trước hết, hãy tin ở nơi chính mình,

sau đến chân lý

Một dùm người dung mảnh sẽ đảo lộn vũ trụ

oOo

— Và đạo sĩ VIVÉKANANDA đã làm rung động cả Âm Nhĩ
tiếng vang còn lan rộng khắp cả hoàn cầu, đã làm bừng tinh cả một dân
tộc không lồ mà sau mấy ngàn năm bị ngủ quên,

— Nếu người ta bảo nước Ấn Độ yếu hèn thì người ta cũng
phải công nhận, nói cách rõ hơn là phải khâm phục phải nghiêm túc. Về
đâu? nhờ ai? — có phải nhờ những bậc Thánh nhân xuất hiện cứu đờ,
mà đạo sĩ VIVÉKANANDA là một.

Mời quý vị đọc tiếp trong một bài kêu gọi khác của vị đạo sĩ
VIVÉKANANDA.

— « Tỉnh dậy mau ! tỉnh dậy mau !

hỡi nước Ấn Độ yêu quý !

Thôi đừng mê mệt trong giấc ngủ yếu hèn !

Thôi đừng khóc nứa ! Thôi đừng lành qua
như những bao đựng bông, ai muốn dám cũng được !

Hãy vùng chối dậy !

Sức mạnh của ta ở đâu ?

« Mỗi nước, mỗi dân tộc đều có một đặc tính,

Một chân giá trị, nếu mình thấy, nước đó sẽ phát
triển mạnh mẽ vô cùng

Chân giá trị của dân tộc Ấn Độ ở đâu ?

Ở cái kho tàng quý báu hàng nghìn năm,
kho tàng của đạo học, của chân lý.

Nếu biết khơi ra, Ấn Độ sẽ là thay của nhân loại,
sẽ tung ra thế giới bao ánh sáng huy hoàng
Trước hết phải mạnh !

Phải làm sống lại «Sức mạnh tinh thần !»
«Nước ta cần gì ?

Cần những bắp thịt, những gan, óc bằng thép,
những ý chí không gì cường nổi

Họ dám nếu cần đe tới đích, xuống tận đáy bể,
hay xông thẳng vào cái chết

ĐÓ THẾ ĐÓ ! CHÚNG TA CẦN THẾ ĐÓ!
Và sức mạnh ấy chỉ có thể phát triển đến cùng độ
nếu ta biết «đem phụng sự chân lý.

Chân lý muôn đời !

Chân lý bao trùm vũ trụ !

Tin tưởng, tin trưởng tin tưởng trong lòng ta !

Hãy biết tin tưởng ở chính nơi ta,

Đó là đôi cánh đẽ ta bay bồng !...

Phải, mỗi chúng ta, không kè gái trai
già, trẻ ; không kè quý; tiện, không kè giàu nghèo
mạnh, yếu ; Chúng ta hãy hiểu và biết rằng:
trong những người yếu, kè mạnh,

trong những kẻ thê lực hay khôn cùng,
trong tất cả mọi người, trong mỗi chúng ta,
có một nguồn nghị lực vô tận, có thể giúp ta những
khả năng lớn lao vô cùng, để trở thành cao cả,
vĩ đại, toàn thiện...

Đứng lên..,

Tinh dậy mau

Đứng đứng bước nếu chưa tới đích !

Tinh dậy mau, giấc ngủ triền miên trong cảnh yếu hèn

oOo

— Cần một tôn giáo đào tạo người !

Cần một nền giáo dục đào tạo người!

Cần những chủ nghĩa đào tạo người !

Và đây là những căn bản đen trắng ;

Tất cả cái gì làm ta yếu hèn, về vật chất.

về tinh thần, về lý trí

Hãy vứt đi !

Đó là thuốc độc !

Lẽ sống không phải ở đó !

Chân lý không phải ở đó

Chân lý là SỨC MẠNH

Chân lý là TRONG SẠCH

Chân-lý là ÁNH SÁNG

Hãy vứt đi những nhu nhược yếu hèn !

« PHẢI MẠNH !

Những chân-lý lớn lao nhất & đời cũng là những điều giản dị nhất, cũng như đời sống của chính chúng ta...

Vì thế, chương trình tôi, là lập ở đất nước những cơ quan đào tạo rất nhiều thanh niên để đi khắp trong nước, đi khắp thế giới, truyền bá những chân lý đời đời...

« Cần người ! Cần người ! có người là có tất cả !

Những thanh niên hùng tráng, dũng cảm, đầy tin tưởng thành thật đến xương tủy !

Đó là điều tôi cần !

Cho tôi một trăm người như thế,

tôi sẽ cách mệnh thế giới !

Ý chí mạnh hơn vũ-trụ !

Mọi thứ đều lùi trước ý chí !

Vì ý chí là Chân-lý !

Mọi ý chí thành thật mạnh mẽ, muốn gì cũng được

Chẳng những chỉ có văn chương hay việc làm mà cả về mặn ngoại giao nhà đạo sĩ VIVÉKANANDA đã làm cho cuộc hội nghị quốc tế, họp ở Mỹ quốc phải nể sợ. Nề sợ luôn tư tưởng mới, mạnh — mạnh như những tiếng sấm sét, vang động cả nghị trường, tất cả các nước phải khiếp phục, phải khép nép, những thành khiển sai lầm và tầm thường ấy phải rung động phải bàng hoàng. Ngoại giao cái ngoại giao mà một mực nguyên sơ, hội nghị cái hội nghị cứu dân dụng nước,

! Ôi cao cả thay đạo sĩ VIVÉKANANDA. Tại sao Ngài không truyền cái đường lối hội nghị ấy lại cho hậu thế.

— Và hậu thế ơi ! Tại sao chúng ta mau quên những lời cao siêu lợi ích ấy, trái lại, những giả dối, lừa gạt, tham lam, ích kỷ danh lợi thì dễ nhớ và nhớ một cách rõ ràng quá vậy, hời hậu thế ?

Thực sự người ta đã quên, chẳng những quên các bậc thánh nhân, quên VIVÉKANANDA, quên GANDHI — mà họ đã quên bản vị làm người của chính họ.

Họ đã sống trần truồng, trơ trẽn và tàn bạo như da thú. Ôi quên cái quên không thể tha thứ — và hiện tại ai là thánh VIVÉKANANDA đây ? Ai người nhắc nhở cho nhân loại đây ? Có chứ ! Tại chúng ta không tìm thấy đó thôi và trước thánh VIVÉKANANDA, những bậc thầy của thánh VIVÉKANANDA những bậc siêu phàm Khòng phu Tử, chúa Giêsu, Chúa Bồ Tát, quý bậc Tồ Sư, và Đức Phật Thích Ca cũng chỉ vì sợ loài người mau quên, nên chẳng nệ nể trước : quý Ngài vì quá thương lũ loài người nên quý Ngài phải thị hiện xuống cõi Ta bà, để ngày đêm khuyên dạy thúc nhắc cho chúng ta biết cách làm người. Nhưng hời ơi ! mấy ai còn nhớ

oOo

Ôi đúng thực là người ta đã quên đa số đã quên, nhân loại
đã quên và nhặt là dân tộc Việt Nam mới thật là hẳn quên, bởi đã hẳn
quên nên chỉ trong khoản không đầy một trăm năm mà cõi đã mang không
biết mấy cái công xiêng nô lệ, chẳng những người dân đen chịu làm nô lệ
mà glori học giả, trí thức, cũng cam đành gục cúi, chịu mang,

oOo

Hỡi bạn người đạo đức giả, hỡi ai là người mãi ưa ước câu vịnh
hỡi đám người vong ơn bội nghĩa. Hãy cứt đi, dừng ở trên mảnh đất này
thêm nặng quả địa cầu bắn mắt mọi người — Nếu các người thật tình
quên hay cố ý quên.

Viết bài NGƯỜI TA ĐÃ QUÊN để nhắc lại tất cả những đ
đã quên hay đừng quên và nhặt là dân tộc Việt Nam Dân tộc Ấn độ và
các dân tộc bị làm nô lệ, đừng bao giờ quên những lời dạy vàng ngọc của
các bậc thánh nhân của VIVÉKANANDA của GANDHI và của bất đ
những bậc vĩ nhân nào đã trút trọn tình thương cho chúng ta.

Mai

Chùa

Hòn

Dân

Tộc



Tạp chí An-Lạc đang sưu khảo sự tích và hình ảnh của các ngôi chùa tại V.N. đượm nhiều màu sắc dân tộc. Trong khi chờ đợi tài liệu các nơi gửi về cho đầy đủ, chúng tôi xin mời toàn thể Phật tử và những người bạn của Phật tử V.N. hãy cùng quý Thượng Tọa: Thích Minh-Châu, Thích Huyền-Vi, Thích Thiện-Châu và Pasadika di chiêm bái các Phật tích để được hiểu qua hồn dân tộc Ấn-Độ, ăn trong chùa.

A.L.

VƯƠNG XÁ

(Rajgir)

T.T. MINH-CHÂU • THIỆN-CHÂU

HUYỀN-VI • PASADIKA

SUỐI NƯỚC NÓNG (tiếp theo số 2)

Nhạc gió reo mừng ngày xuất thế
Sững sững oai nghiêm đại pháp bồ dề
Trụ biểu muôn đời nơi đạo vàng xuất hiện
Đền chân lý sáng ngời thế giới tam thiên

(Bồ-đề Đạo-tràng Thích-Ca)

B

Ồ-ĐỀ Đạo-tràng là địa điểm thứ hai cuộc chiêm bái của chúng tôi.

Chúng tôi vượt qua dãy núi hẹp về phía nam thành Vương-xá hoang vu như bãi sa mạc, với sự tranh sống nung nấu trong lòng. Nay quang cảnh giống như bóng rùng xanh mát ma xưa kia những Đại-Đức tu thiền đã tụng vang lên những thánh thư cao đẹp trong tập Theragathà, Xứ Bihar nay toàn màu xanh lá mạ, mọi vật đều sôi sục với nhựa sống một nhu cầu cấp thiết, một nỗ lực, mùa ruộng lúa trái hết, đồng quê nhen nhúc những sâu bọ và con nít tất cả mọi vật đều đến quá độ trược hết là một sự nghèo đói cùng khắp, một sự nghèo đói tuyệt vọng. Mưa đã biến cảnh hoang vu kh Khan của đồng ruộng trở thành những ruộng lúa gợn sóng xanh mát. Những ánh lú ùa cày đã thăm dãy

nước mắt của những kẻ ưu sầu khổ khốn. Thường năm xảy ra những nạn lụt ghê hèn. Tiếp theo là những nạn dịch rùng rợn.

— Chúng tôi đi ngang nhiều làng mạc nhen nhúc những người và người. Dân làng Bihar có thân hình nhỏ bé, xương xóc; phần lớn thiếc ăn, và mặc thái quá cùng thời tiết đang in dấu tan thương trên mặt người.

Ngang qua sông Ni-Lien-Thàn nước mưa dâng lên làm cho sông lớn và rộng. Buổi chiều hiện ra, rõ rệt những màu sắc, ngăn khoảng bởi dây đeo thon nhỏ đen xám của xứ Barahmayoni. Gaya là cả một đám bùn và gạch màu nâu sẫm: nào là đền thờ Hồi-giáo nào là đền nước nhấp nhô chậy những dợt hương thơm bay lên, những đám khói cũn

nhìn nỗi đau từ những đám lửa cứt bò. Làm sao không tả được sự ồn ào náo nhiệt của những tiếng còi nhà máy, chuông rung, máy Radio la hét, khoan khoan nịnh hót, than vãn, cả một sự hỗn tạp, nhen nhúc, đầy tràn, sôi sục những chủng loại; tìn tưởng và gai cắp, hận thù, tự mãn, diên dại, tàn phá, héo mòn, đau khổ, nghèo đói và van xin.

Con đường đi đến Bồ-đề Đạo-tràng chạy dọc theo sông Ni-Liên-Thiên. Càng tới gần Thánh địa, sự an tĩnh càng tăng dần, một làn gió nhẹ mát dịu chảy lướt trên mặt sông. Những rừng cây Pipal thanh vãng, làm tăng thêm sự điều hòa, yên tĩnh. Cả vùng hình như chưa bao giờ cảnh tịch mịch êm đẹp của thời xưa, cảnh tịch mịch mà các tu sĩ thời quá khứ ưa thích. Cho đến nay sự ồn ào của làng Buddhagaya cũng không thể làm được con đường thanh tịnh đưa đến cây Bồ-đề. Chính là con đường mà xira kia nhà Añsi-nhiệt thành Sidhaitha Gautama từ

núi Dungsir, một ngọn núi khô khai và như một lò lửa trong tháng mù hè, bên kia bờ sông đã đặt chân lè để đi lăn đ滾 địa vị Nhu-Lai.

Sáng sớm cùng đi với chúng tôi có thêm Đại-đức Sukitti, người Thái ở tại Bồ-đề Đạo-tràng. Chúng tôi ra đi và hướng vào núi Dungsir (khô hạnh lâm). Chúng tôi cũng theo vài khô hạnh nhẹ nhẹ d' cho những cảm giác linh hoạt thân nhân trên đường được di sâu đậm hơn.

Lối ngang qua sông Ni-Liên-Thiên là sự thử thách đầu tiên. Sông sâu và nước chảy mạnh. Áo quần ướt, tối tăm. Lắm lúc chúng tôi như bị nước cuồng đi. Vượt qua giòng sông trong lúc trời đồ mưa, là một điều hơi gian khổ đối với chúng tôi nhất là Thượng Toạ Minh Châu thă, người hơn cả.

Băng qua những đồng ruộng và làng mạc, đôi lúc chúng tôi phải vượt những vùng bùn lầy lội- những suối nước đục ngầu.

Các lăng mạc và đường đi lẩn lướt bờ lại phía sau. Đốc leo đứng và cao. Đá lớn rải rác khắp nơi. Những rặng núi rặng cua, những tảng đá tròn tru là những tiêu biêu cho một chí khí nhiệt thành, chơn thật, quyết tiễn trên con đường đạo hạnh :

« Đừng thối chí, hãy tiễn tên : »
Một tu sĩ kiêm thi sĩ Tây Tạng luôn luôn mặc áo vải Milarepa, hát rằng :

« Trên núi có con đường băng đá, chỗ đó người có thể đánh đồi sỏi luân hồi hồn loạn với hạnh phúc thanh tịnh vô biên. »

Ngang sườn núi, Một ngôi chùa Tây Tạng nhỏ được treo như tờ chim én. Ba vị Lạt ma, thuộc phái các Đại Đức giữ giới, đang châm vài chi tiết cho một khán thờ. Toàn cảnh chùa Tây Tạng với những lá cờ có in kinh chú băng chữ vàng, các bảng khắc OM MANI PADME HUM, những mái thiếp vàng, những lò lửa quét vôi trắng đè đốt trầm

hương, tràn đầy không khí giải thoát khinh khoái. Trước mái hiên, có trái tăm đậm đè ngồi thiền ; và trước mặt là những cành hoa cầm chướng tươi nở : chính đức Bồ-Tát đã tu khổ hạnh ở chỗ này.

Chúng tôi bước vào cái hangkhá rộng, chỗ đức Phật trú ăn trong khi tu khổ hạnh. Hang này nay đã biến thành một khám thờ chạm trổ theo kiều Tây Tạng làm tăng thêm vē đẹp của cảnh tịch mịch núi rừng. Giọng tụng kinh dày đặc vị và nhịp nhàng của các Đại đức Việt Nam gây cho tôi một niềm cảm xúc thanh tịnh ? Một vị thiền sư quá khích cho khám thờ và tụng kinh cho một sự xa-xí chăng ?

Tuy nhiên Đức Bồ-tát đã từ bỏ hang khổ hạnh này.

« Đã lâu quá, quen quán tưởng pháp vô sanh, vô diệt, vô trú, tôi quên tất cả định nghĩa của mục đích này hay mục đích khác. Đã lâu quá quen quán tưởng các sắc pháp

là pháp thân, tôi quên tất cả do
tâm tạo tác. Đã lâu quá quen trăm
tưởng trên cảnh vô vi giải thoát, tôi
quen mọi phương tiện tập quán, tục
lệ thường tình. Đã lâu quá quen sự
tùy tối khiêm nhường căm lẩn trá,
tôi quên sự tự phụ và hành diện của
các bậc anh hùng vĩ đại (Milarepa
Jetan Khabun..), và Ngài từ từ tiến
đến cây Bồ đề.

Lễ Phật, tụng kinh dưới gốc
Bồ Đề là một kỷ niệm thiêng liêng
của tôi. Biết bao lần sự Lễ Phật
chỉ là một cử chỉ, một thề tục, một
tập quán tình cảm, và dù có ý nghĩa
diễn đạt các thứ bậc tu chứng cũng
không được vượt quá mức... Lễ Phật
dưới gốc cây Bồ Đề, và các ngọn
nến mới lại được thắp đi thắp lại,
khói nhan Tích Lan bao phủ toàn
ngôi tháp, hàng ngàn ngọn đèn dầu
hòa hợp với ánh sáng của
những ngọn đèn điện mà các Đại
Đức Việt Nam xin thắp để cầu
nguyện cho Phật giáo Việt Nam,
được phục hưng mau chóng, làm

cho toàn thành địa rực rỡ và vui vẻ
hân hoan. Giọng trầm hùng của các
vị Lạt Ma khuyên lèo đạo tâm, Tiếng
tụng kinh Thái cũng tương tự.
Nhưng giọng tụng kinh Việt Nam
có nhiều đạo vị và thi từ đặc biệt
khiến cho người nghe hình dung
như sau :

« Trầm bồng xuống lèn như
ngọn trúc mềm mại, phấn khởi
trước ngọn gió nhẹ của mùa xuân »
Đạo Phật phải luôn luôn mới lạ, tươi
trẻ, kích thích, phấn khởi, giải thoát
vượt ngoài Duy Tâm và Duy vật. Lễ
Phật với ý nghĩa cao đẹp nhất phải
là một sự phối hợp giữa trí huệ và
phương tiện, một sự cố gắng bền
bỉ để đi đến bờ bến kia, một sự
kiểm soát và suy niệm liên tục, một
sự chính xác khoa học và một tinh
trị giác họa sĩ, và cuối cùng là
vượt qua tất cả. Chúng ta hãy ngồi
xuống gốc cây đặc biệt nhất trong
tất cả các cây; sau đó là kim cang
tòa, khám thờ của Tháp Ma ha Bồ
Đề, một tượng Phật Thích Ca thếp

vàng với nụ cười giải thoát, không có tôn kính, không có lẽ nghi, không có lời tán tụng vô ích.

« Từ Chánh pháp chúng ta phải thấy Đức Phật.

Từ Pháp thân, chúng ta thấy con đường chỉ đạo của Ngài.

Tuy vậy chơn tánh của Pháp không thể phân biệt được và không thể nhận thức như một đối tượng». (E. Conze dịch).

Một ngày mới. Chúng tôi về phía nam, dưới những cây bàng to, lớn, dọc theo sông Ni liên Thiền bên kia bờ sông. Dungsiri mờ mờ trong sương mù của buổi bình minh, giống như động Lê sơn, chỗ tu thiền danh tiếng của các tu sĩ Thiền sư đời Tăng, đời Trần. Chúng tôi đi qua những cánh đồng còn đẫm sương, và tây rời một đầm nhỏ đầy bèo xanh, báo hiệu cho chúng ta biết đã đến hồ Mucalinda. Ở đây, Đức Từ phật, khi trời mưa tố mưa rào, đã vượt qua 7 tảng

thiền định như thân rắn quấn tròn quanh Ngài.

Trời đã về thu, thật thi vị và ấm áp nầy : « khoan khoái thay chỗ nầy » Kinh Pali đã chép như vậy, những suối nhỏ quanh co rì rì chảy đến hồ Mucalinda. Các đồng ruộng thấm nhuần nước tươi và dân làng cũng có vẻ lạc quan hơn nhiều.

Chúng tôi lội qua con sông và đến chỗ đức Giác-Ngộ đã nghỉ chân tại nhà nàng Sujata (Tu-Sà-Đá). Một ụ đất có thể có một ngọn tháp ở dưới—được xem là một nông trại lúc trước của Sujata người đã sửa cho Đức Thích-Ca, cho Ngài từ động Dungsiri trở về.

Buổi chiều chúng tôi đi thăm một ngôi chùa Trung Hoa nhỏ của phái Tịnh Độ. Vị Ni Cô già và can đảm đã tiếp đón chúng tôi rất nồng hậu. Vị nầy đã sống ở đây rất lâu, nhân nơi khiêm nhường, thành tín và từ ái. Sự yên lặng thật cảm động?

Gần đó là một ngôi chùa ở Tây

Tạng phái Geluppas thông thường được gọi là phái «mũ vàng». Đó có nhiều sách viết về «xứ sở bí mật» này, phần lớn rất xuyên tạc, mù mờ nhìn qua sự mờ ám và khích động của thần bí học. Từ khi những người tị nạn Tây Tạng qua Ấn Độ và hiện vẫn còn người qua, thì Vajrayana (Kim Cang Thừa) của Nalandā ở thời đại Pāla được phục hưng lại theo truyền thống Tây Tạng. Chúng tôi được một dịp may mắn tìm hiểu về Lạt-Ma-Giáo, chùa Tây-Tạng ở Bồ-Đề Đạo-tràng có một bánh xe Chánh pháp không lồ Các bích họa, chung quanh, đều cho hoàn mới, hình như thuộc về một thế giới khác lạ. Cảm giác kinh hãi lại được tăng thêm, chúng ta lên tầng lầu trên và bước vào điện thờ Phật. Ban đầu người ta có cảm giác bối rối, lúng túng, Điện Phật trong như cả một đền vò lộn xộn những hình ảnh họa phàm và những vật dụng kỳ dị nhưng khi ngồi yên tĩnh được một lúc, dần dần mới

nhận ra là một hệ thống tinh thần đặc biệt điêu họa. Tầm Tankha quan trọng nhất có vẽ bánh xe luân hồi Những màu sắc sặc sỡ rõ không lầm chói mắt, và hình vẽ theo một hệ thống cổ truyền chánh tông tỷ mỉ trong từ chi tiết để đạt được những kết quả mong ước. Sự phức tạp của hình vẽ tượng trưng cho sự rắc rối lộn xộn của đời sống luân hồi; con đường đưa đến giải thoát và hình ảnh thuyết Pháp, truyền Đạo là một hệ thống hình học phân minh

Ở trong trực bánh xe có vẽ một con gà, một con rắn và một con heo tượng trưng cho tham, sân, si. Con vật này cắn đuôi con vật kia và lật thành một hình tròn vô tận. Vòng tròn xung quanh trực xe chia làm hai phần, đen và trắng tượng trưng cho Karma hay nghiệp một phần hướng thượng, đưa lên cõi trời thiện đạo; một phần hướng hạ xuống địa ngục, ác đạo. Những tạo các thiện nghiệp sẽ được đưa vào phần hình tròn phía trên, cõi

những người tạo nghiệp ác thời bì đưa vào phần đen ở dưới. Khoảng giữa hai phần đen trắng và vành bánh xe được chia thành 6 phần. Phần trên, giữa (đã được nói đến) diễn tả những cõi hạnh phúc, thanh khiết của chư Thiên sáng chóe; phía tay trái cõi chư Thiên là thế giới loài người của chúng ta; phía tay phải là hình ảnh của các A-Tu-La dữ tợn đang cố gắng công phá các vị Thiên thần. Ba phần ở dưới phần giữa tả cảnh tra tấn khủng khiếp ở địa ngục một bên là lửa đờ rực; một bên là dòng nước xoáy kinh khủng phía tay mặt là những ngạ quỷ, với những cỗ họng rất bé, phía trái tả cảnh giới khổ đau của súc sanh. Cái vành xe chia thành 12 khoảng diễn đạt lý duyên khởi: một người đàn bà mù chỉ cho vô minh Avijjā; một người làm đồ gốm đang nhặt đất sét chỉ cho hành (Sankhaṇarà) một con vượn đang cầm cái ghế cái chậu chỉ cho thức « Vinnanà » danh sắc (Namarupa) là người trong

một chiếc thuyền, một cái nhà với 1 cửa sổ là lục nhập (Sallayatana); một cặp trai gái ôm nhau chỉ cho xúc (Phasse) thọ (Vedanà) và một người rút ra mũi tên dâm vào mặt một kẻ huyền rượu liên miên, chỉ cho ái (Tan hà) thủ (Upadana) là một con khỉ đang hái trái cây; một hình ảnh hành dâm là sanh (Jati) lão (Jara) là một người chống gậy; tử (Maranam) là một số người đang mang thây chết, cũng vừa chỉ cho sự tiếp diễn của sự sống đưa đến cho một đời khác.

Một con quái vật rùng rợn Ma vương (Mara) đang cắn chặt toàn bánh xe trong răng nanh của nó và luôn luôn quay bánh xe ấy chạy tròn với móng vuốt của 2 tay và 2 chân Phía mặt, góc bên trái đức Thích ca đứng thẳng, cao xa, đưa tay chỉ ma vương và bánh xe.

Nhiều bức họa (Takkhasbo) phủ các bức tường những ác quỷ ghê gớm, khác máu, dần dộn và những tiếng cười kinh khủng, chí

nhạc và yêu quái, những vị tìm đạo giải thoát nhiệt thành thường dùng những bức họa tâm lý vũ trụ này; đối với những vị này tự ngã chỉ là sự đần dộn như ma quái.

Cá tiềm thức là một thực thể rộng lớn khó hiểu, chưa được khám phá, nguy hiểm. Thực thể này trở thành ý thức khi bị các động tác. Các Tankhas là những công thức tâm lý cho người tu thiền quán tưởng, một phương tiện để nhận thức chúng ngô và kiểm soát các sự phản nổ bùng phát của dục tình. Các Tankhas khác trình bày hình người tượng trưng cho Bát-Nhã-Bà-La-Mật-Đa (Prajmāpāramita), đang múa dây guitar trí huệ chặt đứt vô minh, một trí huệ đưa người đến bờ bên kia. Chính giữa điện thờ là hình ảnh Đức Đại Từ-Bi Di-Lặc (Maitreya) được cung đường, những Haddahi (những khăn quàng trắng các tua khăn đan nhau úa).

Phái chăng những yếu điểm của phái Đại-Thừa Kim-Cang tương

phản với giáo lý của phái Thương-Tọa-Bộ mà buổi sáng và buổi chiều các Đại-Đức Thái-Lan đã tung bằng tiếng Pali nói rõ sự vô ngã của 5 uẩn? Chính ở ngôi chùa Thái cũng vang dậy những bài kệ lý 12 nhân duyên, diễn đạt không tánh của vạn vật.

Đêm cuối cùng ở Bồ-đề Đạo-tràng tại tháp Đại-Bồ-đề, gần những cột đá, chỗ đức Phật đi kinh hành, chúng tôi vái chào một vị Lạt-Ma già nhưng có vẻ rất thông minh. Vị này đến với chúng tôi một cách nhún nhường và chúng tôi họ được cách chào của vị tu sĩ Tây Tạng: người này dụng trán người kia. Vị Lạt-Ma ấy tỏ ra một cảm tưởng tình nồng hậu để mỗi chúng tôi cảm ngay là chúng tôi cùng họ là bạn tốt với nhau đã lâu, tuy mới gặp nhau lần đầu tiên, trước đây một phút thôi. Vị Rimpoche tiếp tục đi kinh hành, một lần nữa chúng tôi suy nghĩ đến lối kiến trúc ngôi tháp Đại-Bồ-đề; lối kiến trúc này đã biểu lộ

thực sống của sự giác ngộ. Bên trong có rất nhiều khám phá và tượng Phật. Những vòm cầu đúc trong đá với những đường nét giản dị nói lên ảnh hưởng của tiêu thừa. Ở đây 2 vị Tỳ-kheo đang ngồi tu thiền thanh tịnh trang nghiêm. Đèn kia vị Lạt-Ma Rimpoche Tây Tạng của chúng ta và một Đại đức người Thái già, dễ thương, đã đi bộ trên con đường dài băng băng từ Thái Lan đến Ấn Độ, chỉ với một bình bát để sinh sống, không cần động đến một đồng tiền. Giống tình trạng của một đời xưa, giặc cướp đã tấn công Đại đức. Đại đức đã trải qua bao gian lao nguy hiểm trong rừng rậm và núi sâu. Tuy vậy gương mặt của Đại đức bao giờ cũng nở nụ cười phóng khoáng cũng như nụ cười của vị Rimpoche, vị này rất eó thê đã trải qua những nơi gian lao đương tự trên nóc nhà tuyết phủ của Thế giới.

Có một con đường băng đá, chỗ đó có thê đánh đổi sự luân hồi

hỗn loạn với hạnh phúc thanh tịnh vô biên».

Chúng tôi bắt đầu đi đến Ba-La Nại, nhưng chúng tôi không thể nào quên được Bồ-dề Đạo-tràng; một tượng trung phẩn khởi của sự giác ngộ vô thượng, một sự kêu gọi toàn thể Phật tử đại đoàn kết, và hơn nữa một Đại nguyện Bồ-Tát Song song với cây Bồ đề là nụ cười của tượng Phật thấp vàng.

PHẦN LỊCH SỬ

Đối với Phật tử lịch sử Bồ-dề Đạo Tràng bắt đầu từ khi Thích Tuất-Dật-Đà tu khổ hạnh tại Uruvela, và sau khi Ngài Thành đạo dưới cây Bồ đề. Toàn thể Phật tử trên thế giới tự nhiên xem Bồ-dề Đạo-tràng là một thánh tích quan trọng bậc nhất. Và vì vậy trong suốt hơn 2.500 năm Phật tử khắp các nước nô-nước đến chiêm bái cùng sửa sang Bồ-dề Đạo-tràng mãi đến ngày nay cũng vậy,

Chính vua A-Dục cũng đến chiêm bái chổ này nhiều lần, và cuộc chiêm bái của Ngài được khắc vào đá kỷ niệm, hiện còn giữ tại Sanchi Rất có thể chính vua A-Dục đã lập ra ngôi tháp này nhưng tiếc thiếu bia kỷ để chứng thật. Có lẽ vì các vua sau này cũng dựng lên tháp để kỷ niệm, thành thử công nghiệp của vua A-Dục bị quên dần. Và cũng rất có thể đây, tháp dựng lên đã bị vua Sasanka phá hủy. Vua này rất thù nghịch với Phật giáo.

Muốn hiểu lịch sử Bồ-đề-Đạo-tràng
cần phải tìm tại những tài liệu của
Ngài Pháp-Hiền và Ngài Huyền-

Trang. Dựa theo tài liệu ấy chúng ta có thể đoán chắc là ngôi tháp hiện t^t được lập vào khoảng thế kỷ thứ sau tây lịch.

Ngài Pháp-Hiền đến thăm Bồ-Đạo-Tràng vào năm 409 sau tây lịch
viết: «Tại chổ Độc Phật Thành Đai có 3 ngôi tháp và nhiều vị sư tu hành Giê đình dân chúng chung quan công dường các thức ăn mặc, rã đầy đủ, không thiếu thứ gì. Các sư giữ giới rất thanh tịnh trên nghiêm. (Ký sự Fa-hsien của James Legge trang 89-90).

(CÒN NỮA)

**CHÚNG SANH : cõn đang đau
khô lám. Hời ai ! đá xung là
con Phật...**



Nét hồn tuổi 19

Tôi xin muốn tình ta là bẽ cã
Chợ ngàn dời nhuần thăm khấp nơi nơi
Cho tiếng vọng di sâu vào sõi đá
Cho thuyền tôi hoài nhịp mái chèo rơi
Mây túm đọng tôi buồn đêm nhiệt đới
Hồn lặng cảm tràn vết tích bi thương
Ôi xao xuyến mảnh hình hài tội lỗi.
Sầu bàn tay mướt chín tuổi trơ xương
Tôi nhẹ vỗ lênh thành trì cổ sữ
Nghe ưu tư thăm đượm máu căm hờn
Và tất cả chuyển mình trong Lệ sữ
Vắng đâu đây hồn Chiêm Quốc đượm buồn
Trời tăm tối — tôi cười và tôi khóc
Đường Lệ ngang tìm đâu lối vào ra
Chân dò dẫm suýt trong vòng hỏa ngục
Tôi mê man thẫn trí giữa loài ma
Quì khẩn lạy nơi đây mướt chín lạy
Mướt chín năm tuổi mộng rách hồn tôi
Bi thảm ấy — đệ trình bi thảm ấy
Cho trăng sao dãy động dến muôn dời
Tôi cúi mặt kính chào thản phỗ đố
Hiện nguyên hình xin cứu lấy hồn tôi
Rung ngục thất đập tan thành mảnh vụn
Cho vui tươi lại nét môi cười

THẾ LAN
(Triều Văn Tứ)

CẦN THƯƠNG XÁC LẠI VỚI TẠP CHÍ MISSI,

MỘT BÀI BÁO CÒN VÀI ĐIỀM SAI LẦM?

- **Đặt nặng tình thương nhân loại là điều quý hóa ?**
- **Cần thông cảm nhau và không nên nhận định sai lầm ?**
- **Hai kỳ Cộng Đồng Vatican đã nói lên hai điều này ?**

bài của LÊ-PHONG

HƠM nay, lẽ ra, chưa có bài báo nầy trả lời bài báo của tạp chí Missi số 300 phát hành tháng 5-1966 về đề tài « Après la marée de 1963 la seconde vague bouddhiste de 1966 » (Sau khi thủy triều năm 1963 lắng xuống, lần sống Phật giáo năm 1966 lại dâng lên) trang 180 của báo Missi, là một bài báo còn có vài điểm sai lầm quá !

Hãy đặt nặng tình thương nhau :

Vùng DNA nói chung và Miền Nam VN nói riêng, qua 25 năm trời điều bị chao động bởi chủ nghĩa

Quốc Cộng, kia chưa còn muốn nói đến việc nghèo việc đói của dân chúng đều đang làm cho mọi người mang nặng tình thương xót đồng loại.

Vì thế, tinh quan trọng cao siêu và nhân từ bá ái của Hai Kỳ Công Đồng Vatican vừa qua đã làm cho mọi người hoan-nghinh nhiệt liệt, đặc biệt, cuộc vận động hòa bình của Đức giáo Hoàng Phao lô Đệ Lục là một cử chỉ cao thượng và bá ái.

Với cái tên « An Lạc » của tạp chí này, lê ra, giữa các thế giới Đông Tây đang chao động và nội tình quốc gia VN cũng tình hình Phật giáo thống nhứt VN đều đang hồi đa đoan, cần phải an lạc thanh bần trong đạo lý của Đức Thích Ca mẫu-nhiệm.

Nhưng, nghĩ rằng không phải vì thế, tinh thần Phật tử lại suy giảm yếu hèn, qua những điều mắt thấy tai nghe và những bài báo như bài của tạp chí Missi nói trên đã nhận định sai lầm về Phật giáo một cách ác ý, nên cần phải có một lời thương xác lại với đồng nghiệp.

Hơn nữa, tòa soạn của tạp chí Missi này không bao động còn có

Linh-mục-Trần thanh Giản, người bạn đồng môn và cũng đồng châucủa tôi quê ở Đồng Hới, đang làm biên tập viên của tạp chí này có bao đệ Trần-lê-Bồn thường nồng lui tới thăm viếng tôi, lẽ nào, đều lại chưa năm vững được tình hình Phật giáo VN hay sao?

Nguyễn Du tiên sinh, một đại văn hào của Quốc gia Dân tộc VN đã từng nói : «... Những điều trông thấy mà đau đớn lòng...» thì hiện tình đất nước VN và nội tình Phật giáo đều đính líu với nhau, làm sao có thể diễn tã tận cung khi người ta lại không muốn ?

Vì cuộc sống con người là thường vô ngã và vạn pháp đều không có cái gì thường và không có gì là của ta cả, kề cả bản thân vậy.

Các nhà trí thức cao minh trong ngoài nước, ngày nay, đều phải nhận rằng, Phật tử đều phải có tinh thần cấp tiến, trong khi thế nước lồng dân đang chao động mãnh liệt, nếu

không tranh đấu cho lẽ sống
công bằng của toàn dân toàn quân
và nếu khi đất nước rơi vào tay Đế
quốc ~~T~~ ~~H~~ hay Cộng sản, thì P.G
cũng như các tôn giáo khác đều sẽ
đương nhiên bị tiêu diệt ngay ?

*« Ce fut le jour fameux où un
bonze de 73 ans nommé Due s'assit
au milieu d'une de Saigon et semit
à flamber, que le monde entier
horifié dévoeut l'action des bou-
ddhistes au Viêt nam Nguyên
vân. »*

TAM DỊCH : Một ngày nào đó
nhứt là ngày Hòa Thượng Thích
quảng Đức 73 tuổi, tịnh tọa giữa
ngã tư lộ Lê văn Duyệt, Phan đình
Phùng Sài-gòn để thiêu, làm cho
thế giới kinh sợ, đã « khâm phục » ra
hành động của các Phật tử ở VN...»
như thế, nghĩa là, không có sự tự
thiệu của Ngài Quảng Đức để bảo
vệ Phật giáo chống chẽ độ Ngô
đình Diệm, thì cả thế giới và ông
đều không biết quốc gia VN đang
có 85% người theo Phật Giáo hay

sao ??

Một câu nhập đề của bài báo
Missi, nếu nói thẳng ra e sợ có sự
buồn lǎn nhau giữa đạo này với
đạo kia, là điều tối kỵ chí; bằng yêu
cầu ông bạn nên thông qua, đề cho
tôi cạn tỏ đôi lời tâm sự, giữa lúc
quê hương tôi đang gặp nhiều cuộc
bể dâu !

Hòa thượng Thích quang Đức
tự thiêu để bảo vệ 5 yêu sách của
Phật giáo, lúc ấy, bị chế độ kỵ thi
tôn giáo của Ngô đình Diệm toan
tiêu diệt Phật giáo và, cũng để kêu
gọi Thế giới LHQ điều tra cứu xét
vấn đề tự do tín ngưỡng, là một
việc sáng như ban ngày, cũng như
ông Galilé bao quã đặt tròn đĩa lì
thú tiêu, và cũng như Calvin Luther
trong cuộc cách mạng Kitôgiáo đó.

Và, khi tác giả của bài báo Missi
(ký G.N Copyright Missi, đặc
quyền của Missi) nếu đọc được lịch
sử Phật giáo VN qua những
đoạn đời của thầy Vạn-Hạnh và của
Lý-công-Uần v.v...
22

v.v... thì việc Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu là lý đương nhiên, nếu không, sẽ bị Nhu—Diệm và bộ hạ hành hạ như Calvin Luther đều bị họ sát đó!

Nghĩ như thế và suy luận như kia và, việc suy luận, chưa đến hồi phân giải, đang đợi một phép nhiệm mầu, tại sao, tác giả của bài báo Missi lại nói khéo léo nữa úp nữa mở rằng, vì cái chết của Hòa Thượng Thích Quảng Đức, làm cho thế giới kinh sợ đã «khám phá» ra hành của Phật tử VN là hành động gì phải chăng, là một nhận xét quả sai lầm ác ý ?

Lại càng sai lầm nặng nề hơn nữa, khi tác giả của bài báo ấy nói : «...Jusqu'à cette date, ceuxci n'avaient guère fait parler et n'avaient pas encore songé à compter leurs Meetifs. Les vrais bouddhistes relirisés dans le monde estimaient qu'ils n'avaient uneune obligation à son égard...»
nguyên văn.

Tạm dịch : «...Kể từ ngày đó (tức ngày Hòa Tượng Thích Quảng Đức tự thiêu?) Phật tử đều chưa được nghe nói và họ cũng chẳng biết rõ tông số Phật tử toàn quốc là bao nhiêu và rinhững con cái thành tâm thiện chí của đức Phật ở khắp thế giới đang âm thầm lo tu niệm đều, lúc ấy, ước ao rằng không có một quyền hạn nào về hành động của vị Hòa thượng tự thiêu...)

Còn nhân thường nói : «Đoạn trường ai có qua cầu mới hay...» thì người VN nói chung và trong lúc Phật giáo VN đang bị Nhu Diệm đàn áp thẳng tay đã làm cho 5 giáo sư người Tây Đức dạy tại trường Đại Học Huế nói riêng, công phẫn nổi lên tranh đấu và 5 vị giáo sư này đã bỏ về nước, là câu trả lời cho tác giả của bài báo Missi vậy.

«...A la faveur des 5 premières années du régime Diệm dù la paix civile régnait aussi bien dans les campagnes que dans les villes, ils avaient bâti beaucoup de pagodes,

bus de 2.000...» Nguyên văn.

Tạm dịch :

«...Nhờ khéo léo nên trong 5 năm đầu tiên của chế độ Ngô đinh Diệm, hòa bình trật tự cho dân chúng đã tái lập tận thôn quê còn hơn thành thị nữa, và chính quyền họ Ngô đã cho phép thiết lập nhiều chùa chiền miếu vú, trên 2.000 ngôi chùa...»

Tác giả của bài báo ấy nhận xét như thế, là “gồi trong văn phòng có hơi lạnh, có đèn điện sáng... ở xa xôi tận phương trời để nhận xét tình hình Phật giáo VN và nội tình quê hương tôi xin thân ái kính thưa ông, là một nhận xét quá đáng hay vô đoán vô cung !

Phật tử VN không bao giờ nuôi dưỡng mài hận thù và dân tộc VN đều lại càng cao thượng hơn nữa về điểm này qua bằng chứng thực dân Pháp là người hành hạ bốc lột người VN nhưng, khi họ bị Phát xít Nhật hành hạ, đồng bào tôi, luôn

luôn khoan hồng, đã kiếm cách tiếp viện lương thực cho họ.

Chứ khi nói về chế độ Ngô đinh Diệm lại có thể nói là một «chế độ Tần thủy Hoàng ở VN» đã lấy tiền của Hoa Kỳ viện trợ VN, nuôi dưỡng một số công an mật vụ và bè đảng xây đắp nền móng vững chắc cho «Vạn lý trường thành của họ Ngô Đinh» như ông Diệm làm Vua, và chồng ông Nhu cũng làm vua là Hoàng hậu Miền Nam ông Ngô đinh Cần cũng làm vua Miền Trung và ông Ngô đinh Thực cũng làm vua, toàn học theo lối vua Henry VIII của Anh quốc 1512 từ biệt Hộ Thánh La mã đó ?

Trong 9 năm, với tiền rùng bạc biển của Hoa kỳ viện trợ kiến thiết quốc gia VN chống C.S, già dinh ông Diệm đã đem số tiền to lớn ấy ra cũng cố ngai vàng và nuôi bệ hạ của ông chưa đủ, hỏi còn tiền bạc đâu nữa để ông cho Ph t giáo VN xây trên 2.000 ngôi chùa ?

Người xưa thường nói : «...Làm khay thuốc lở cho toa thuốc lâm, chỉ giết có một mạng người, chứ làm chánh trị nghĩ sai hành động bậy sẽ giết chết cả một dân tộc...».

Và, khi đế chế đến sứ mạng của người cầm bút, trước khi viết một bài báo như bài báo của Mission, nói về nội tình VN và tình hình Phật giáo VN, trong chế độ Ngô Đình Diệm, lại cần phải nghiên cứu tại chỗ, điều tra tận nơi và khéo léo dò hỏi những người dân hạ tầng cơ sở xã hội VN, để viết nên một bài báo hay, một bài báo đầy rẫy những tinh thần tư tưởng xây dựng lành mạnh vô tư và công bằng vậy ?!

Một bài báo suy luận sai sự thật, tốt nhiên, sẽ có nhiều ảnh hưởng tai hại và còn nuôi dưỡng mài cẩm thù giữa người với người là điều chưa đúng thiên chức của con người cầm bút ? làm văn nghệ. ?

Phật giáo VN đã có một quá trình tranh đấu đề tiến hóa và trưởng tồn trong quê hương VN như công

đức của Sư Vạn Hạnh là một bằng chứng. Vì sau khi đất nước bị rơi vào tay ngoại bang, thì Phật giáo cũng bị liên đới rơi theo và bị tiêu diệt ngay.

Hơn nữa, với bước tiến của khoa học lịch sử thế giới ngày nay, Phật giáo cũng phải tiến đề sống và không chịu ngồi yên lặng tụng kinh, gõ mõ, trong khi đồng bào Phật tử đều đang bị nghèo bi đói bị dốt nát và bị khôi lửa chiến tranh tàn phá !

Trước họa CS, và Thực Dân Đỗ Quốc ... nếu Phật tử không tham gia chính trị, thì quốc gia VN sẽ rơi vào tay CS, Thực Dân, ... Phật giáo VN cũng sẽ bị tiêu diệt ngay như anh em ông Diệm đã toàn tiêu diệt Phật giáo vậy.

«...Vers les années 1960, les bouddhistes du Viet-Nam commencèrent à mesurer leur dynamisme nouveau. Ils prirent conscience qu'ils étaient dans le pays, une force réelle avec laquelle on devait compter.

*À ce même moment naquit le Việt
Công dont les émissaines trouvèrent
à point des pagodes pour y cher-
cher asile en cas de difficultés. Deux,
un certain nombre de faits inestri-
bles et troublants qui pernirent de
confondre l'action de certains bouddhi-
stes et de certains hommes du VC*

TẠM DỊCH : « Vào khoảng những
năm 1960, những Phật tử VN đã
bắt đầu xúc tiến tiềm lực của họ,
dưới một hình thức tâm lý lực thuyết
mới khác, cho nên, lúc bấy giờ
trong nước, với đường hướng tiến
tự, Phật tử VN đã tạo được một
phong trào lực lượng dân chúng
đáng kể.

Và, trong thời gian ấy lại phát
anh ra VC, mà những thám tử
diệp viên VC đều có thè dè dặng
thâm nhập các đền chùa, mỗi khi
gặp cuộc bố ráp, nên mới có nhiều
vấn đề thời sự rắc rối và bạo động
xảy ra đều khó lòng phân biệt công
tác hành động của một vài nhân vật

*Hòa Thượng hoặc Phật tử và một
số người VC.... »*

Việc nhận xét này, đứng trên
nhìn xuống và đứng thật xa nhìn
vào sự việc, nghĩa là khi tác giả viết
bài này lại ở quá xa sự việc xảy ra
và qua mấy tiếng đồng hồ trước
sau sự việc, lại làm cho câu chuyện
biến đổi sắc thái ý nghĩa của nó rồi ?

Ác độc hơn nữa; Phong trào
Phật giáo đòi hỏi được đồng đẳng
với các tôn giáo khác, trong khi
đất nước VN đang còn có chiến
tranh cho nên, vì thế, khi tác giả bài
báo của Missi, thâm độc, đã đứng
xa « buộc tội » cho phong trào ấy
« nuôi dưỡng » các thám tử VC đó

Do đó, các chính trị gia xưa
nay từ Đông qua Tây đều cho rằng
chưa có một quốc gia nào lao lý
cực khốc lâm than và bất hạnh như
nước VN ?

Sự thật, trong phong trào Phật
giáo chống chế độ Ngô Đình Diệm,
vì chế độ phát xít này là một chế

lộ Kỳ thị tôn giáo rõ ràng n
hi ấy, tác giả của bài
báo Missi có mặt, chắc ông ta mới
lại ông có những ác ý này để viết
bên bài báo ấy !

«...Quoi qu'il en soit, le bouddhisme était en train de trouver des chefs, un drapeau et l'apétit du pouvoir. À noter que le drapeau bouddhiste n'est pas le drapeau national, et ceci peut avoir de très graves répercussions...» Nguyên Văn-

Tạm dịch : «...Dù muốn dù không
nợc dù sao đi nữa, Phật giáo lúc
ấy, đang tìm kiếm những vị thầ
nh cho phong trào Phật
giáo một lá cờ riêng và sự ham
nuốn nắm chính quyền, và cần ghi
thận rằng lá cờ Phật giáo không
hai quốc kỳ, vì lá cờ Phật giáo
tương nhiên lại có thể phát sinh ra
thì nhiều ảnh hưởng chính trị tại hại
ô cùng.»

Tác giả bài báo Missi nói như
này, vô tình cõ ý xuyên tạc sự thật

về phong trào tranh đấu của Phật
giáo dưới chế độ Ngô đinh Diệm
và xen vào nội bộ quê hương VN
của tôi, trong khi chống CS chống
độc tài phát xít gia đình trị để cho
Phật giáo được tiến hóa trường tồn.

Bảo rằng, vì lá cờ Phật giáo—
một lá cờ Phật giáo quốc tế—cũng
như các tôn giáo khác trên thế giới
đều có một lá cờ riêng biểu hiệu cho
một tôn giáo, chứ không riêng gì
Phật giáo mới có lá cờ đầu tiên. Vì
nói cho đúng, vì lá cờ này, nên
chế độ Ngô đinh Diệm mới toàn
tận diệt Phật giáo vậy !

Quốc gia dân tộc VN trong 25
năm khôi lửa chiến tranh, chỉ
vì muốn sống an lạc thái bình, giao
thương với tất cả các nước thế
giới, không phân biệt màu da ch
i nghĩa tôn giáo nên mới lập đủ t
hợp như ngày nay, lẽ ra, các nhà vi
báu như tác giả của bài báo Missi
đều nên thận trọng trong lời nói
nghĩ để đem lại «tình thương
người ta như mình tôi vậy»

Chúa Cứu Thă đã răn dạy, thì tác giả nầy đã làm ngược lại !

Những ý kiến ác độc tai hại :

Sau khi nêu ra những đoạn trên và dịch theo nguồn văn đà thấy nhiều ý từ xuyên tạc sự thật đưốm nhiều ác ý làm phân tán lòng người việc quốc gia.

Cho nên, tôi mới nghĩ rằng, trong tòa soạn của báo Missi lẽ nào nàò, tại khong có những vị Linh mục VN như Linh mục Trần thanh Giản là người bạn học, năm xưa cũng là người đồng châ với tôi ở Đồng Hới đều lại chưa chịu tìm hiểu nghiên cứu giùm vân đà đê có một bài báo tai hại như thế.

Và, nếu khi bài nầy sẽ được Lm Trần thanh Giản cài chính cho rằng, Người đã ly hương lâu năm, nên không hiểu tình hình quê hương chi cả và, bài báo ấy viết ra lại khong được hỏi qua ý kiến của Lm thì

tôi xin lỗi « ông bạn Linh mục họ Trần » của tôi và Cám ơn !

Bây giờ, xin tiếp tục mở xem những lời nói của tác giả bài báo cho hết bài báo của ông đây 2 cột rưỡi có ~~hết~~ ~~— — — — —~~ và di ảnh của Ngài Bồ tát Quang Đức tự thiêu, để công hiến bạn đọc đồng bào trong nước suy luận về những trang lịch sử đen tối như ~~t~~ của quê hương VN và của Phật giáo Thống nhứt VN.

Những ý kiến thâm độc của tác giả bài báo là, sau khi nêu ra những điều « khong đúng sự thật» lại còn thêm những ý kiến như sau :

«...Pour le Américains inquiets du régime trop personnel du président Diệm, la force montante des bouddhistes parut arriver à point pour constituer une équipe politique de rechange avec l'aide des militaires.

Bouddhistes et militaires apparaissent aux observateurs étrangers

comme capables de succéder au gouvernement jugé impopulaire. Les Américains de Kennedy fermèrent les yeux. Cela suffit à permettre l'insurrection militaire,

Après la chute du gouvernement Diệm, les nouveaux militaires du pays sentirent un grand vide devant eux. Le pouvoir passa de tour à tour des militaires aux bouddhistes et des bouddhistes aux militaires et finit par s'effondrer.

Tạm dịch: «..., Vì lý do chánh phủ Hoa thịnh Đốn...» quá ái ngại về chánh sách độc tài chuyên chế phát xít gia đình trị của anh em ông Diệm, phong trào Phật giáo nhở quân đội mới đang cao đe tạo ra một lực lượng cách mạng chính trị lật nhào thay thế chế độ Ngô đình Diệm,

Phật tử và quân đội, trong con mắt quan sát viên quốc tế, đều tỏ ra có đầy đủ khả năng nắm lấy chính quyền Ngô Đình Diệm đã thắt dân tâm. Chánh phủ Kennedy lúc bấy giờ trước sự chuyện, đã nhầm mắt lờ tai, nên quân đội mới khởi nghĩa làm cách mạng thành công.

Sau khi chế độ Ngô đình Diệm bị lật nhào té xuống các quân nhân mới của đất nước VNCH đều cảm thấy có trống trống trước cuộc cách mạng thành công của họ, nên chánh quyền quốc gia VN lần lần qua tay các quân nhân đến tay các Phật tử lại trở về tay các quân nhân và rốt cuộc tự sụp đổ...»

Khi đứng xa, ở bên bờ Đại Tây Dương, tác giả của bài báo Missi nhìn như thế, là một sự chuyện trật lết 100/100 và còn gián tiếp đồ lộ cho Chánh phủ Kennedy, mà trong ấy đang có Phó TT Johnson đè phai chăng cùn bênh vực luyến tiếc chánh thè Ngô đình Diệm ?!

Chánh phủ Hoa thịnh Đốn, xưa này, là một chánh phủ có đầy đủ dân chủ thật sự và rộng rãi, lẽ nào, theo lời của « cái ông tác giả hám hố của Missi» lại có thè nào dung dutherford một chế độ mất lòng dân như chế độ Ngô đình Diệm hay sao?

Ông tác giả này đã cố ý xuyên tác sự thật và toan gieo rắc những

**Ác ý làm suy giảm tinh thần nghị
của hai nước Mỹ Việt đang đeo
đủ chương trình chống Cộng ở
ĐNA và Miền Nam VN !**

Tác giả nay, tại sao, lại không
chịu hoặc chưa chịu nhìn thấy chế
độ Lý thừa Vãng ở Đại Hàn, và
chưa kể đến chế độ khác trong
Khối Tự Do đều bị quân đội khởi
nghĩa làm Cách mạng lật nhào cả ?

Khi tác giả nói « sau khi chế độ
Ngô đình Diệm bị lật nhào té xuống
các quân nhân mới của đất nước
VNCH đều cảm thấy có một lỗ trống
trước cuộc cách mạng thành công
của họ » lại càng không đúng sự
thất chát nào cả ! Bằng vào chánh
phủ chiến tranh của
Thiếu Tướng Nguyễn cao Kỳ đã
đang và sẽ làm những gì đây một
bằng chứng cụ thể và hùng hồn
đề trả lời « cái ông tác giả báo Missis
hay xuyên tạc và xen lẩn nội bộ
quốc gia VN !!

Khi nhắc lại cuộc cách mạng năm

1789 của Pháp gay go và dài hồi
nhiều thời gian mới thành công,cũng
như cuộc cách mạng của Tôn dật
Tiên ở Trung Hoa và Tướng Bác
Chung Hy ở Đại Hàn đều phải耗
tốn nhiều nhân mạng và nhiều ngày
tháng mới lập lại an ninh trật tự
thái bình, thì VNCH, lẽ nào, trong
một sớm chiều, sau khi anh em ông
Diệm đều bị lật nhào, lại được mau
chóng bình yên hay sao ?

Ông bạn tác giả chỉ biết viết báo
láo khoét, chớ ông chưa phải một
chánh trị gia đã từng tham gia các
cuộc khởi nghĩa cách mạng của
nước ông,nên ông mới có những tư
tưởng khá khen như thế, khi ông
ngohan cõ nói «.. nên chánh quyền
quốc gia VN lăn lăn qua tay các
quân nhân đến tay các Phật tử và
từ tay các Phật tử trở về tay các
quân nhân và, rõ cuộc, tự sụp đổ.»
là một ác ý hoàn toàn 100/100!

*...Forts de cette paiblesse, les par-
tisans, Việt cộng purent intensifier la
guérilla au point d'en faire une vérité.*

table guerre télée Commandé de Hanoi et dans laquelle ceux qu'on appellait les conseillers américains furent contraints d'engager des troupes aux côtés des 300000 soldats vietnamiens, aujourd'hui, plus de 600000 hommes sont au combat.

Les politiciens qui avaient échoué en 1963 ont gardé la nostalgie du pouvoir, que'ils avaient laissé choir. Parmi eux, deux bonzes se sont distingués l'un je vénérable Chau que l'on peut qualifier au modérateur et l'autre l'activiste Quang homme infatigable et résolu. Pour l'un et l'autre, le bouddhisme étant «la religion nationale», le gouvernement lui revient de droit...» Nguyen Van.

Tạm dịch : «... Lợi dụng nhược điểm ấy, dù kích quân VC đều có hè mờ rộng chiến tranh dù kích để tạo nên một cuộc chiến tranh thật sự do Hanoi cài huy điều khiển làm cho các đế vương Hoa Kỳ đều cảm thấy bị bắt buộc gởi quân sĩ tham chiến bên cạnh 300000 binh lính VNCH. Và ngày nay, con số này đã lên 600.000 người đang có mặt tại các tiền uyeen

Các chánh trị gia, thất bại năm 1963 từng mang nặng lòng ham muốn nắm chánh quyền đã hoàn toàn thất bại mà trong những người này lại có hai vị hòa thượng đáng khen nhã: là TT. Thích Tâm Châu và thè xét đoán thuộc phái ôn hòa và vị khác là TT Thích Trí Quang có vị tích cực hoạt động và cương quyết đấu tranh không ngừng. Tuy nhiên quan niệm người này cũng như người kia, Phật giáo là «quốc đạo» mà chánh quyền phải thuộc quyền của họ...»

Qua những đoạn trên, khi nói về những chánh tình trong nước sau cuộc cách mạng 1-11-1963, tác giả của bài báo trong báo Missisicho lập luận một cách mơ hồ và cẩn cù, thiếu bằng chứng như, thay vì cuộc cách mạng 1-11-1963 thành công lại cho rằng thất bại để minh mẫn các chánh trị gia đã có công trong cuộc cách mạng 1-11-1963 mà toàn dân VNCH đã và đang lấy ngày nay làm «ngày quốc lễ».

Khi tác giả bài báo của tạp chí Missisicho TT. Thích Tâm Châu ở phái ôn hòa và T.T. Thích Trí Quang bị

cương quyết hoạt động không ngừng
lại càng không dung chút nào cả. Vì
cả hai vị này thuộc quyền tuyệt
đối của Đức Tăng Thống và của Hội
Đồng Viên Hóa Đạo,

kiểm soát của Đức Tăng Thống cù

Tuy nhiên, lấy tình hình
năm 1963 đem so sánh
giải luận với tình hình các năm 1964
1965 và 9 tháng của 1966 là một
diều hết sức sai lầm, nếu không
muốn nói «tác giả này đã ăn tiễn
nhiều» của một nhóm người nào
đó, để làm suy giảm tiềm lực quốc
gia VNCH và tiêu diệt Phật giáo ? !
Thêm vào đó, nhắc lại cái câu «Le
pouvoir passa tour à tour des mili-
taires aux bouddhistes et des boudd-
histes aux militaires et finit par
s'effondrer...» là một câu nói hết
sức ác độc và cõi ý thọc gậy vào
bánh xe hoặc ném đá dǎu tay. Chứ
sự thật, sau khi lật nhào chế độ Ngô
đình, các chánh phủ dân sự và quân
sự đều, không nhiều thời ít, có
những nhân vật có nhiều
xu hướng chánh trị và tôn giáo
tham gia, lẽ nào, lại chỉ có những
người theo Phật giáo mà thôi đâu??

Và, Ông bảo chánh quyền, khi
ở tay Phật tử lúc ở trong quân đội

và; lẩn lẩn. cuối cùng tự sụp đổ,
thì sụp đổ ở chỗ nào đâu ??

Quan niệm C.M.chánh trị của phật
giáo Thống nhất VN,nếu không làm
và, khi ông muốn tìm hiểu ông cần
phải sang đây, phí nhiêu thời giờ
năm tháng để nghiên cứu điều tra tận
chỗ, còn chưa hiểu nỗi bể sâu của
vấn đề phương chi ông ở bên trời Âu
làm sao,có thể «viết bướng» như thế
được ??

Phật tử, sở dĩ tự bắt buộc làm
cách mạng chính trị để tận diệt
những bất công do Thực Dân Đế
Quốc và CS để lại làm lũng
đoạn tinh thần xã hội VN. Và, khi
quốc gia Việt Nam rơi vào tay
ngại nhân và CS, thì Phật giáo
đương nhiên sẽ không còn nữa, chứ
Phật tử đâu phải như ông làm tướng
có lòng tham chánh và, nhứt định
lại không phải như Đức Tòng Giám
mục Makarios làm Tòng Thống Đảo
Quốc Chypre đâu.

...Lorsque fin 1963 et début 1964
~~les bases américaines hésitante~~

aller se retirer, plus personne n'ose
gouverner. On avait trop peur d'avoir
bientôt à s'exfiltrer avec les gens
de Hồ Chí Minh. Au fur et à mesure
que la présence américaine s'affirmait,
que des bases militaires s'installèrent
sur le royaume et Johnson dit et fit qu'il
ne lâcherait pas, les hommes qui
avaient voulu gouverner en 1963
retrouvérent leur appétit aiguisé par
un vide politique persistant.

Paradoxalement, on peut dire que
dans la mesure où la situation militaire
leur donne de l'assurance, les policiers cherchent à arracher le pouvoir
aux militaires mais cela se fait dans
voque

năm 1964, đường như có sự mâu
rút lui của những người Hoa Kỳ do
đường nhiên lại không có ai cầm
cai trị. Và người ta đã có lúc hoang
mang lo sợ sẽ có cuộc thương nghị
với Hồ Chí Minh nhưng, lần lần
khi có mặt quân lực Hoa Kỳ, tình hình
mới được bao dâm và nhiều cản trở
quân sự Hoa Kỳ đều được thiêu
tập kiên cố trên các núi non và T.T.
Johnson nói là lập lại rằng chính

sách Hoaky tại niêm Nam VN trước sau vẫn không thay đổi.

Những chánh khách VN mõn năm chánh quyền năm 1963 đã trở lại mơ ước thoả mãn tham vọng, trong khi chánh tinh đất nước ấy đang khủng khoảng dăng dai.

Và, mâu thuẫn hơn nữa, người ta có thể nhận định rằng, trong lúc chánh tình đang được quản lực bảo đảm an ninh, các chánh khách này lại toàn doạt chánh quyền trong tay quân đội. Song hành động này lại quá mập mờ và, chẳng phải do thành niên sinh viên học sinh xuống đường, đã khiến cho người ta mới có thể thành lập một chế độ...

Ông ký giả của báo Missi, xem, thế, đang có nhiều đầu óc tưởng tượng và mơ mộng quá sá! Vì tôi là người VN đã sống qua những giờ phút đen tối nhất của lịch sử quê hương tôi và tôi đang còn sống dây vẫn chưa có thể « làm tang và đám viết bậy » như ông, trong lúc quê hương tôi đang biến động, thì ông còn ở đâu xa xôi hẻo lánh, mà

sự thật!

Pascal, một đại văn hào của nước Pháp đã nói: «.... Sau 50 năm sùi giã mới có thể phê luận những điều hay việc trái của các chánh khách....» thì « cái ông viết báo Missi » vẫn còn chưa phải một ký giả chuyên nghiệp và biết trọng sự thật?

« Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe » là câu nói của người VN thường dùng, đề mang nghĩa những người không biết chỉ cả mà hay nói dối, tưởng cần đem ra thân tặng ông bạn viết báo Missi vậy.

Tiêm nhiệm văn hóa đạo lý Không Mạnh và Phật giáo hay Đạo Ông Bà, toàn dân VN đều ít khi nào đặt bảy câu chuyện viễn vông và, tuyệt nhiên, không xen lấn việc nhà việc nước của người khác như « cái ông bạn » này!

Ngụy biện và lập dị

Không ai hiểu rõ chánh tình VN

khóé chánh trị, người ngoài làm
sao có thể biết được những gì đã
xảy ra trên đất nước VN hơn người VN
đã đang sống qua những giờ
phút lịch sử ấy ?

Người VN 100/100, sau những
năm dài ly hương, lè nào, lại có thể
theo dõi tình hình biển chuyên tại
quê hương huống hồ chỉ người ngoại
quốc lại có thể biết rõ tình hình VN
một cách sâu rộng đầy đủ hay sao.

Ngược lại những điều trên đây,
người ấy, tất nhiên, là người nguy
biện và hết sức lập dị dại khái như
« cái ông ký giả báo Missi » là người
độc nhứt vô nhị !

Kính mời đồng bào bạn đọc
« An Lạc » hãy tiếp tục nghe ông
ấy nói khoác lác :

Toàn bài báo của ông đầy
những ý kiến độc ác cố ý gieo vào
tâm hồn người Việt quốc gia với
người Việt quốc gia những điều
nghi kỵ về xu hướng tư tưởng lớn
giáo chánh trị để họ «hận thù nhau
thanh toán nhau» để ông hoặc một
nhóm người nào đó đưa tiền thuê

ông viết nên bài báo tai hại ấy, hẫu mong gặt hái một vài quyền lợi của đất nước tôi, đoạn kết bài báo của ông lại càng thấy bộ mặt nham hiểm vu cáo một cách khéo léo tài tình về câu ; «...que le bouddhisme est incompatible avec la bible marxiste.»

Nhưng ông đã làm to, vì năm 1966 là năm trưởng thành khôn lớn nhất của người Việt nam vì dù sao dân tộc quê hương tôi vẫn có 4,800 năm văn hiến, đã đánh bại quân

Mông Cổ, sau khi san bằng Âu Châu
Và, ngày nay, dẫu ông có «xui»
anh em chúng tôi hận thù nhau,
chém giết lẫn nhau, người Việt Quốc
gia chúng tôi, chắc chắn, lại không bao
giờ nghe ông và ngoại nhân nữa
đâu, mà ông hòng viết ra những bài
báo ác ý như vậy !

Kính gửi đến ông
lời chào hỷ xá

LÊ PHONG

Cáo lỗi

Vì nhiều bài cần đăng nên số này tạm gác
những bài.

- DANH LAM NƯỚC VIỆT
- DIỄN ĐÀN TĂNG SINH
- GIÁO LÝ CĂN BẢN

Xin bạn đọc thử cho xin hẹn số đến...

mưa hòng

‡ HÚA ĐÌNH ANH

*tối chợt rung rức
âm thầm như loài cỏ rỗi
mềm đau thân phận tối đen
cuộc đời còn đó,
vết lăn dài u hoài miên bão tố
gác buôn tối tràn trềng tang
gió đuôi lá ngàn
ngựa già ít tuổi
ngàn đầu đồ trận mưa ngâu
nhục thân ô nhọc dãi dầu
phù sa trâm đồ
giọt chau biền mù
rì tim giá buốt thiêng thu
cát lìa triều hải ngực tù bãi hoang
xoắn vồn gió rít đồi cao*

thấp thân nhìn vực mây rào lối đi
- dựng tượng đá bên bờ
- nâng thời gian đây
nhìn lòng dời tận đáy
tìm bạn bè đốt cháy tuổi xanh
sẩm reo vần vũ,

lịm lịm lối cũ mor mèng
buồn trôi mây núi lang thang
thân chử ô nhục hai hàng tím đen
tùi ôm mặt khóc
lạnh khé vuốt tóc đầu
già lên trước tuổi ánh mắt ngòu
vó câu dồn dập đuỗi sâu mây ngàn
bâng khuâng khóc rụng—thép hàng
ôm tim, súng nô máu lang bã hờ
chứ thân ta đó
chứ bạn bè kia
chứ quê hương già
vọng vàng âm hưởng
mai nầy nắng 'không ?
mặt trời chiếu trận mưa hồng
bồng bênh tóc dài lấp vùng trùng đen..

Đàn ruồi

(LES MOUCHES)

Kịch của Jean Paul Sartre

.Người dịch : Mạnh Tường

Lời người dịch :

— *Đàn ruồi* (*les mouches*) có lẽ là một vở kịch quan trọng nhất trong những vở kịch của Jean Paul Sartre và trong toàn bộ tác phẩm của ông. Chủ đề của *Đàn Ruồi* là Tự Do, một phẩm trù bậc nhất trong hệ thống triết lý của Sartre. Sống tự do là sống giải phóng, giải phóng mọi áp bức của thần linh của bạo quyền. Thần linh tự cho mình tác tạo nên con người và chúng chỉ cho người một thứ tự do : tự do phungthora, vâng lệnh chúng. Nhưng từ khi con người trở nên là người, từ khi hắn ý thức về quyền sống của mình, hắn không còn lệ thuộc thần linh, gập mình dưới bạo quyền nữa. Sarte viết trong cuốn « Chủ nghĩa hiện sinh là một chủ nghĩa nhân bản » (*l'existentialisme est un humanisme*) : Nếu được chọn lựa trong hoàn cảnh bị rơi rụi, con người chỉ chọn một cái đó, là Tự Do, coi như nền tảng của mọi giá trị. Có ngàn vạn con đường do Thần linh vạch ra, nhưng con người chỉ đi con đường của mình. Oreste nói thẳng vào mặt Jupiter, một thứ thượng đế của các thần linh rằng : « Bởi vì tôi là người, hỏi thần Jupiter và mỗi người phải tạo cho mình một con đường đi. »

Oreste là con của hoàng đế Agamemnon, vua thành Argos và hoàng hậu Clytemnestre, 15 năm trước mẹ Oreste tư thông với Egisthe giết chồng và cướp ngôi. Egisthe giao cậu bé Oreste cho vệ sĩ đem đi giết nhưng chúng bỏ chàng lại giữa rừng và một đám phù thương mang về nuôi, còn em gái chàng, Electre bị dây trong cung điện, lớn lên làm tội mồi cho kẻ thi vua. Ngày nay đã là một thanh niên 18 tuổi, Oreste trở về quê hương giết tên phản thần và người mẹ gian dâm. Nhưng Jupiter không thể tha thứ cho hành động của Oreste và bắt chàng phải hối hận, ăn năn về "tội ác" của mình, buộc phải ở dưới lệ luật của thần linh. Oreste chống lại sự áp bức đó để tự giải phóng cho thân phận vong nô của mình. Màn kịch dưới đây là màn III áp chót, của vở Đàn Ruồi, mà hay nhất, ý nghĩa nhất của toàn thể vở kịch.

M.T



MAN III CẢNH HAI

Nhân vật : ORSETE, ELECTRE, JUPITER, các nữ thần ERINNYES. (Các nữ thần ERINNYES tránh gá ra khi thấy JUPITER vào, để ELECTRE nằm dưới đất).

JUPITER

Tội nghiệp các con ! (tiến lại phía Electre). Các con ra thân hàn như vậy sao ? Lòng ta đau xót vì thương hại lẫn giận dữ. Đứng đây, Electre, ta còn ở đây, bọn

tội lỗi của ta ôi không dám làm gì con đâu. (Jupiter giúp nàng đứng lên). Khuôn mặt đau thương Chỉ mời một đêm thôi, mà vỗ tưối mặt hồn nhiên của con đâu rồi ? Chỉ mời một đêm thôi, mà lá phổi buồng gan của con mòn mỏi, thân thể của con thảm bại yêng sao ? Hừ ! Tuổi trẻ tự cao và điên cuồng, đau khổ cho các con !

ORESTE

Rời lão ấy ngay, thử vua của của thần linh thương để đó.

JUPITER

Còn con, con hãy rời giọng
rời kiêu hãnh của con đi, nó
không thích hợp với một kẻ phạm
tội đang hối lỗi.

ORESTE

Tôi không phải là kẻ phạm tội
và ngài không thể làm tôi hối lỗi
hiểu mà tôi không coi là tội ác được.

JUPITER

Con lầm rồi, nhưng kiên nhẫn
a không đe con lầm mãi đâu.

ORESTE

Thì hành hạ tôi đi, như ngài
nuốn, tôi chẳng có gì đe hối tiếc.

JUPITER

Ngay cả điều đe hèn mà đưa
on gai đang lẩn ngụp vì tội lỗi
ủa con ?

ORESTE

Ngay cả vậy.

JUPITER

Electre, con nghe không ? Đó
là kẻ nói yêu thương con.

ORESTE

Tôi thương em tôi hơn cả
hương minh. Nhưng nỗi đau khôn
ngay.

1) Jupiter muốn chỉ các nữ thần ERINNNYES tượng trưng cho hối hận, ăn năn

của nó thì do ở nó và cũng chỉ có
nó mới tự giải phóng cho nó được,
nó tự do.

JUPITER

Còn con ? Con cũng tự do ư?

ORESTE

Ngài biết rõ điều đó

JUPITER

Hãy nhìn lại mình đi, con khờ
dại và ngu dần. Con tố vě chửng
chạc nhưng hời oai ! sự thực thì
con nằm eo quắp giữa hai chân
của thượng đe círu rồi với bầy
chó săn (1) đòi khát vây hầm quanh
minh. Nếu con dám tố ra tự do,
lúc đó là thứ tự do của tên tú tội
bị xích xiềng trong xó ngực, của
tên nô lệ bị đóng đinh trên cây
Thánh giá,

ORESTE

Tại sao ?

JUPITER

Hãy coi chừng, con tố ra
khoác lát khoe khoan vì có thần
Apollo bảo vệ con, nhưng Apollen
là tên đầy tờ ngoan ngoãn của ta.
Ta chỉ dưa một ngón tay nó bỏ con
ngay.

ORESTE

Được lầm, ngài cứ đưa đi, đưa
hết cả bàn tay.

JUPITRE

Sao vậy ? Ta không nói rằng
ta chẳng muốn trừng phạt ư ? Ta
đến để cứu rỗi các con.

ELECTER

Cứu rỗi chúng con ? Xin ngài
đừng chê riều. Thủ hận và chết
chó là lý của ngài, vì Thượng
đế sao nở ban cho những kẻ đang
đau khổ cái hy vọng hảo huyền.

JUPITER

Trong một khắc nữa con có
thể ra khỏi chốn này.

ELECTER

Và bình yên ?

JUPITÉR

Con tin ta.

ELECTER

Bồi lại, ngài đòi con phải làm
gi?

JUPITER

Ta chẳng đòi gì cả con à.

ELECTRE

Không gì cả ? Tôi nghe đúng
không, ôi thượng đế cao sang,
thượng đế đáng kính.

JUPITER

Gần như không gì cả. Những
điếc con có thể làm cho ta, rất
để dàng : một chút lòng hối hận

ORESTE

Coi chừng, Electre. Một chút
đó sẽ đè nặng trên linh hồn em
như tảng núi.

JUPITER

Đừng nghe nó. Con hãy trả lời
ta ngay : làm sao con thù nhận tội
lỗi này khi do một kẻ khác phạm.
Người ta cai cho con là kẻ tòng
phạm.

ORESTE

Electre ! Em chối bỏ cả mươi
lăm năm hận thù, hy vọng sao ?

JUPITER

Ai nói chối bỏ ? Nàng chỉ
không muốn có hành động phạm
thanh.

ELECTRE

Chao ôi !

JUPITER

Được rồi, ta tin con lầm. Ta
cô thể đọc được trong lòng hết
thấy mọi người.

ELECTER (chưa tin)

Và ngài đọc được trong lòng
con rằng con không muốn có hành

động tội ác kia. Mười lăm năm qua con đã nói, nói giết người và trả thù sao ?

JUPITER

Hỡ, những giặc mơ đầm máu ấy ru ngủ con, nó vô tội lắm ; nó che phủ cảnh tội lỗi của con, nó bǎng bó vết thương lòng kiêu hãnh của con. Nhưng con không bao giờ nghĩ đến thực hiện nó cả. Phải như thế không ?

ELECTER

Ôi Thương đế. Đúng như vậy thưa ngài !

JUPITER

Electre, con chỉ là cô gái bé bỏng. Và cô bé nào cũng mong ước giàu sang, đẹp đẽ hơn tất cả mọi người. Còn con, bị an bài với định mệnh tàn khốc của gia tộc con, con chỉ mong muốn trở nên cô gái đau khổ và đầy tội ác nhất. Ta biết, con chẳng bao giờ muốn làm điều ác, con chỉ muốn nhìn cuộc đời khổ ác của riêng con. Bằng tuổi con những bé gái khác còn chơi búp bê, nhảy lò cò, còn con cô bé khổn khổ, không đồ chơi không bè bạn, con chỉ biết chơi trò giết chó, vì trò chơi đó con chơi được một mình.

ELÉCTER

Chào ôi ! con nghe ngài và con thấy sáng suốt, rõ ràng trong con,

ORESTE

Electre, Electre, chính bà già em mới phạm tội. Những điều em mong muốn, còn ai biết được, nếu không phải là em ? Sao em đề cho kè khác quyết định những điều em mong em muốn. Sao em biến cái cái quá khứ không còn biện hộ được cho mình ? Sao em chối bỏ hình ảnh Electre buồn àm đạm ngày xưa là em, là nàng tiên bé nhỏ hận thù mà anh yêu thương đó. Em không thấy tên thương đế độc ác đó đang lừa phỉnh em sao ?

JUPITER

Ta lừa phỉnh các con ? Hãy nghe cho rõ điều ta đề nghị với các con ! Nếu các con từ bỏ tội ác, ta sẽ đặt các con vào ngôi thành Argot.

ORESTE

Và chối những cả chúng tôi đã giết.

JUPITER

Chính vậy.

ORESTE

Và tôi sẽ khoát lên vai chiếc áo còn ấm mùi da thịt của tên vua tiếm vị vừa chết đó sao ?

JUPITER

Chiếc đũa hay chiếc khác thì
có nhầm gì,

ORESTE

Vâng, nhưng qui hò nà
thì thôi, phải không ?

JUPITER

Con không dè tang ư ?

ORESTE

Dè tang mẹ tôi, tôi quên. Con
thần dân thi sao ? Tôi cũng bảo
họ mặc đồ đen chứ ?

JUPITER

Họ đã mặc

ORESTE

Đúng vậy. Hãy dè cho họ mặc
đến cũ đi. Này, Electre em đã hiểu
Nếu em nhớ giòng nước mắt hối
hận người ta sẽ đưa cho em áo
quần của hoàng hậu, áo quần dor
nhợp, bần thiều em đã giặt mướt
lăm năm với hai bàn tay đó. Rồi
vai trò này đợi, em chỉ việc vớ lấy
áo tưởng sẽ hoàn thành. Tất cả
mọi người đều tìm gấp lại mẹ
chúng ta vì em giống bà như tại
Còn anh, anh ghê tởm hơn nữa,
anh không bao giờ xỏ chân vào
quần của tên bần thiểu anh đã giết.

JUPITRE

Con cất đầu cao lên : con đã
giết một người đàn ông không
muốn chống cự, một người đàn bà
van con xin tha mạng. Nhưng ai
nghe con nói mà không rõ con, sẽ
tín rằng con đã cứu Tồ quốc để
một mình chống với trăm người.

ORESTE

Đúng vậy, tôi đã cứu quái
hương tôi.

JUPITER

Con ? Con có biết những gì ở
đằng sau cánh cửa đó. Dân thành
Argot tất cả dân thành Argot, đang
chờ kẻ cứu quái hương với đất đá
gây gốc dè tö lòng biết ơn của
chúng đấy ! Con chỉ có đơn như
một tên hùi thôi.

ORESTE

Ü.

JUPITER

Thì, đứng tỏ ra kiêu ngạo
Chính trong cô đơn của khinh bỉ
và sự hãi, chúng ruồng bỏ con, kẻ
giết người hèn nhát nhất.

ORESTE

Kẻ giết người hèn nhát nhất
chính là kẻ có hối hận ăn năn

(CÒN NỮA)



LIÊN SAO

*tình
thương
đất
mẹ*

*Con lớn lên trong niềm tin bé bỏng
Của đôi tay mẹ vun xới đêm ngày
Tình thương đó như trời cao biển rộng
Lời ru buôn thêm ngọt tuổi thơ ngày
Niềm kiêu hạnh làm sáng ngời mắt mẹ
Phút tin yêu mở rộng că khung irời
Bàn tay sạm nám nịu lồng chân lõe
Khi nhìn con mồm mím ngủ trong nôi
Mẹ chẳng quẳng bao nắng mưa khó nhọc*

Đêm mờ hối dõi từng lúa chiêm vàng
Con lớn lên trong chiều sâu nircóc mắt
Vì thương con mẹ chịu cảnh lâm than
Và những lúc đông về trời lạnh
Mẹ con khẽ cất tiếng ru hờ
Công ơn đó biết lấy gì so sánh
Tình thương này sưởi ấm những ngày thơ
Con vui sướng trong hồn nhiên bé bỏng
Mắt vai xanh năm tháng được nuông chìu
Mà đâu biết mẹ ngày đêm kham khổ
Bán sức mình cho ngọt tuổi con yêu
Giờ con hiểu tình thương không giới hạn
Lòng hy sinh của biển mẹ vô cùng
Niềm tin tưởng đôi mắt hiền rực sáng
Của muôn đời tình mẹ khắp Á Đông

LIÊN SAO

(Huế)

Sá gì chiếc ghế ba chân
Kẻ đặt người cầm cho máu
dính tay

Vấn đề giáo dục Việt Nam

★ NGUYỄN BÌNH TUYỀN

TRONG tất cả những chính sách trị dân, việc khai hóa mở mang trí thức cho nhân dân vẫn là vấn đề then chốt của các chính trị gia Đông Tây kim cương. « Thủ chi, phú chi, giáo chi » đây là ba giai đoạn lập quốc của những nhà lãnh đạo Đông Phương: Khi mở mang một khu vực, một đất đai nào, việc trước nhất là phải làm sao cho dân đến ở cho đông, khi có dân đến ở được đông rồi, thì phải nghĩ cách làm sao cho dân nó ấm giầu mạnh, và khi dân đã ấm rồi, thì chính quyền có nhiệm vụ dạy dỗ cho dân, đem lễ nghĩa liêm sỉ, đem cái khôn ngoan linh lợi của người ra giáo hóa dân...

Ai cũng biết vậy và đâu đâu cũng đã làm như vậy, nhưng vẫn là vấn đề dạy dỗ dân, vẫn là cùng theo một chương trình giáo dục như nhau, mà người ta thấy Nhật Bản khác, Trung Hoa khác, Việt Nam khác Pháp khác, Đức khác, mỗi một dân tộc vẫn có một sắc thái riêng biệt khó lòng có thể trộn lẫn với nhau.

Một nhà giáo dục Pháp, khi qua viếng nước Đức, vào thăm một trường tiểu học, thấy trẻ con Đức chăm chú nghe lời thầy giảng bài không thèm để ý đến khách thăm trường — trong lớp yên lặng đến con ruồi bay cũng nghe thấy tiếng vo ve, về nước phải nói rằng: « Nước Pháp không nên đánh nhau với Đức, nếu đánh tất thua, vì tinh thần dân tộc và tinh thần kỷ luật của Đức rất cao, đến từ đứa trẻ con trở lên đã biết tôn trọng quy tắc nhà trường, thi Đức không bao giờ có thể mất được ». Quả nhiên già nua thế kỷ Đức vẫn luôn luôn xưng hùng ở Âu châu, dù trải bao phen thất diên bát đảo, quả bất địch chúng vẫn làm cho cả thế giới phải e dè kiêng nể.

Nhật Bản cũng vậy, trong cuộc thất trận ở Okinawa, đã kháng chiến tới con người cuối cùng, và dù là đàn bà trẻ con, cũng không còn một ai trên đảo, chịu sống sót để nhìn thấy cái nhẹ thua trận và sự chiếm đóng của ngoại nhân, đã làm cho cả thế giới phải kinh hoàng trước tinh thần hy sinh, dũng cảm, trước tinh thần yêu nước. Yêu giỗng nòi quá cao siêu của dân tộc Nhật Bản.

Trái lại, trong cuộc tiếp thu Bắc Việt chỉ vì một tiếng hô enghiem, của quân đội phù tang, để chào mừng binh sĩ Trung Hoa thăng trận. Hồi Trung hoa dân quốc, nghe thấy tiếng thét oai hùng lai trường quân đội Nhật Bản xung phong với vàng vút súng chạy, khiến thành một trò cười ở Việt Nam.

Trước một tinh hình trái ngược như vậy, nhiều người đã tiên đoán rằng sớm muộn Trung Hoa Quốc Qia nếu không vong quốc tái sẽ loạn ly và Nhật Bản thế nào cũng phay hùng lai được. Quả nhiên không đầy hai năm sau Trung Hoa bị xích hoá, Trường Giới Thạch phải bỏ chạy sang Đài Loan, còn Nhật Bản chưa đầy hai mươi năm sau, đã lùm cho liệt cường phải kiêng nè và đã giữ một vị trí khoa học đáng kè trong hàng ngũ liệt cường.

Nhìn về Việt Nam chúng ta...trước thời vong quốc, chúng ta với Nhật Bản không hơn kém nhau bao nhiêu. Nhưng sau 100 năm Nhật Bản duy tân, thì giữa chúng ta với Nhật Bản đã khác nhau một vực trời...

Mặc dầu, mượn danh nghĩa đem văn minh Tây phương đi rao rắc khắp nơi, nước Pháp chỉ coi Việt Nam là thuộc địa, Sư huấn luyện con người chỉ là huấn luyện, một lớp nô tài dề bề sai khiến. Thế cho nên có một trăm ông Bác sĩ thì đầy là 90 Bác sĩ tay sai. 100 ông từ nhân luật thì đầy là 100 Viên Tri Huyện, cán bộ hành chính của Pháp. Càng học cao baô nhiêu, thì vẫn bằng kiếm cơm càng có giá trị. Suốt 80 năm nô lệ chúng ta chỉ mới thấy có một Nguyễn an Ninh một Phan Chu Trinh, có văn bằng lớn dám đứng ra đấu tranh chống Pháp, và rồi sau này trong thời Nhật chiếm đóng, mới có một vài vị có tâm huyết dám tinh bài kia khác, còn thi túi cơm giá áo, họ đâu dám có một thái độ gì với Quốc gia dân tộc.. Với mọi bất công xã hội.

Cho tới 20 năm gần đây giữa cuộc kháng chiến chống Pháp, và lớp người mệnh danh là quốc gia chống Cộng, Chúng ta đã thấy bao nhiêu truyện, lợi dụng sự mất dồn, mất quẫn, khai mìn luôn tiền thuế dân đóng, hay tiền lương của quân đội hay nhân viên, để cho những số tiền đó vào túi tham ô. Kẻ cắp ở trong hàng ngũ quan trưởng còn tinh khôn mánh khoé hơn kẻ cắp ở giữa đường giữa chợ. Chẳng nói đâu xa, trong khoảng 10 năm gần đây, dưới thời bạo Ngô, trong chuyên học tập về Áp chiến lược, chúng ta đã từng được thấy mấy trăm nhà tri thức, cung kính ngồi nghe Dương Văn Hiếu, diễn giảng về những đề tài áp chiến lược và không có một ai dám nho nhoe đưa ý kiến gì khác, chỉ có biết vang vang dạ dạ, mủ nỉ che tai...cầu an để hưởng thụ..

Nếu chúng ta so sánh, một vị Thủ tướng Tojo nước Nhật, sau khi chết và chính phủ Mỹ muốn tịch thu tài sản chỉ vỏn vẹn còn có 96 yên,



Rất tiếc phạm vi bản tham luận về giáo dục này không cho phép bàn vấn đề tham nhũng một cách tỉ mỉ hơn, Nhưng cứ bình tĩnh mà xét, khi nhìn thấy nhân tài nước người như vậy, còn công chúa nước mình, đốt đuốc lên đi tìm xem được mấy trัch vàng trong đám đá sỏi, mấy bông sen trong đám bùn nhơ,..

Cái học của Việt-Nam theo chúng ta nhận xét thì trước kia 50 năm trong thời Pháp thuộc, và sau này 20 năm chính chiến chỉ là cái học mồ lè, cái học không tôn chỉ, dùng để làm cần câu cơm cho người đi học thì được, nhưng dùng để lãnh đạo dân tộc thì không, Và càng giao tạo ra nhân tài bao nhiêu thì chúng ta rất buồn phải than phiền rằng đấy chỉ là những nô tài, những nhân tài có tài làm đầy túi, bọn già kèo

~~achô súa~~ của mạnh thường quân xưa mà thôi. Thực ra, suốt 80 năm nô lệ, và hai mươi năm độc lập giả tạo này, những nhân tài của chúng ta đã làm nổi bật cái gì đáng lưu lại hậu thế chưa, hay đến cái bát cát đĩa, cái cốc cái chén, cái vỏ cái ruột xe hơi, xe đạp, đều phải mua ~~cũ~~ ngoại quốc cả. Đã có được một tác phẩm, nào ra hồn, đáng để cho sinh viên dùng đấy để làm phương châm mẫu mực chưa, hay là ngần ấy ông giáo sư đại học, là ngần ấy bài học khác nhau... Khi ra thi nếu bài ông à giảng sang bài ông kia chấm thì hay đến mấy, thi sinh vẫn cứ hỏng bài là hỏng. Rồi cái học ấy có sinh ra cái hành được đâu.. Bao nhiêu cảm rồi, bao nhiêu kỹ sư thạc sĩ rồi, những nhà máy đồ sộ của chúng ta chúng ta đã tự trồng nom lấy được chưa, hay vẫn để cho người quản trị. Một đời cái cố đòn làm lấy thi trăm việc học cả trăm. Vụ công ~~quản~~ & ~~hỗn~~ buýt là một cái điển hình,

Khi ở tay Pháp, thì hàng năm không biết bao nhiêu là lãi, khi sang tay mình thì chỉ thấy lỗ vốn là lỗ vốn. Chúng ta không có tinh thần trách nhiệm, không thấy cái nhục của quốc gia dân tộc

Có lẽ chúng ta chỉ học cái dở của người mà không học nổi cái hay của người.

Trên phương diện dân chủ, chúng ta chỉ nghĩ tới cá nhân của ta mà không nghĩ tới phận sự của chúng ta. Một kẻ làm thơ chỉ biết biền tinh đòi quyền lợi, còn không biết làm sao cho công việc của mình làm được trau dồi nghệ thuật, được mọi người kinh nể

Trong một công sở, người ta cứ nghĩ cái gì là của công là có thể lấy được hết, thành ra ông thư ký thi lấy giấy lấy bút, ông thư thi lấy bút, lấy kim, lấy bút loong.

Sở công quản không hoạt động nỗi cũng chỉ vì lầm thầy, thời ma, lầm cha con khó lấy chồng.. Kẻ cắp quá nhiều, kẻ ăn không, quá nhiều thì lấy đồ dùng đâu cho xe chạy.. lấy đâu đủ lãi để chi phí cho công quản được...

Tóm tắt lại nhìn vào thành phần quốc gia Việt Nam hiện nay chúng ta chỉ thấy đa số :

3) Công kỹ nghệ gia thi thích làm chợ đèn hơn là khuynh
trong kinh tế trong nước

4) Các ông thầy thuốc, các nhà bán thuốc thi lo làm tiền bịnh
nhàn nhiều hơn là việc cứu nhàn độ thế.

5) Các giáo sư thi lo chiều ý học trò hơn là đưa ra những lập
kiến xác đáng để giảng dạy cho con em có một đường lối, một chính
sách, một cách hành văn êm đep...tóm tắt lại là làm một công viêc
xứng đáng của thầy.

6) Các giáo sư đại học thi nói tiếng Việt không sõi khiến các
sinh viên bờ ngử trước vấn đề giảng dạy và đã phải có một quan niệm
là học hành ở nước nhà là kém cỏi, là ngu muội.

7) Công nhân thi muốn biểu tình hơn là làm tròn phận sự, muốn
tranh đấu được nhiều lương hơn là mình tám lợi cho công sở của mình

8) Tri thức thi chăm chăm chủ chủ, đưa đơn lập chánh phủ, đưa
ra những bằng cấp to tướng, nhưng không có một chính sách nào, rồi
hết đập cửa ông Đại Sứ này, lại sang đập cửa ông Đại sứ khác, nịnh bợ
vị tướng này hay vị tướng lãnh kia,

9) Thanh niên thi chốn quân dịch, sinh viên thi khi hết bài
truyện kim cổ đồng tây quay ra bàn truyện gái Việt lấy Mỹ quá nhiều,
nhưng

10) Trẻ con thi bố mẹ không lo cho đi học hành chỉ ngày ngày
thấy lính Mỹ di dời thi lo xin tiền.

11) Tài xế tắc xi, không lo hành nghề cho đúng đắn, chỉ muốn
muốn rước ngoại kiều làm nghề ma cà.

12) Một số công chức sinh viên vô sỉ, vì tiền cbng và nhảy ra làm
trò bĩ ồi này tranh khách với phu xích lô, và với tài xế ta-xi

13) Phụ nữ Việt Nam nhởn từ các cô nữ sinh, nhở thi cô sen cỏ
sở, lo học ặng lê, để đi làm việc cho Mỹ, rồi hoặc ăn cắp của Mỹ hoặc
làm gái bao của Mỹ, không biết thế nào là nhẹ nhàng, chỉ cốt làm
giàu để sống..

14) Chỉ có nòng dân là đau khổ đêm lo giặc đêm, ngày le giặc
ngày, hết nạn bom rơi đạn lạc lại đến nạn rắc bột khai quang hại đồng
đi vường ruộng, không còn biết kêu ca vào đâu...

Những sự kiện như trên kề ra không hết được khiếu cho
nhieu người ưu thời mẫn thế, nhìn vào tinh trạng chung nước nhà
đã phải than:

Quan niệm chúng tôi lại khác hẳn, với một số
với
một chính sách giáo dục ngu dân của Pháp cứ thi hành mãi mãi, thi
dân tộc còn đón hèn mãi mãi... Chúng ta phải cải cách giáo dục, phải
huấn luyện con trẻ thành người, chứ không phải huấn luyện con trẻ
thành những nô tài như trong khoảng trăm năm gần đây..

KỶ SAU : Giáo dục phải cải cách thế nào

Cáo lỗi

Vì nhiều bài cần đăng, nên số này tạm gác
những bài :

- Diễn đàn tăng sinh
 - Giáo lý căn bản
 - Hai quả bom nguyên tử
- Xin gấp lại số 6.
-



Ba gánh nặng

Gương Trung Triệu vẫn sáng ngời muôn thuở,

Phấn son đem tô điểm sơn hà.

Bao thời gian, bao thế hệ trôi qua,

Gương liệt nữ đã chói lòa sứ Việt-

oOo

Hăm mốt năm trong hận thù chém giết

Nước diêu linh, dân tộc sống làm than.

Quê hương đây tan nát với diêu tàn,

Gãy tan tóc bởi những đàn lang sói.

Đạo đức nghĩa nghiêm, sâu cao với voi,
Hỡi ai người theo tiếng gọi hoàng kim.
Bỏ giang sơn, đạo lý đề đi tìm,
Bả danh lợi với uy quyền thế tục.
Bức dư đồ không đầy trong mấy lúc,
Rách tan tành tong ô nhục bùn nhơ.
Bốn ngàn năm lịch sử rạng rỡ đồ,
Trong khoảnh khắc sêmit mờ đèn tối.
Nước non oai hùng, đạo vàng chói lọi,
Than ôi ! thời oanh liệt nay còn đâu !!!
Trước giang sơn, đạo pháp trêu u sầu,
Ta nở sống thản nhiên nhìn thế sự ??
Phụ nữ Việt Nam trong hàng Phật tử,
Hãy đứng lên ! giữ Đạo và non sông.
Cho xứng danh là con Lạc, cháu Hồng,
Không tủi thẹn mang giống giống con Phật.
Trang Quốc sứ muôn năm còn không mất,
Cái Việt Nam danh động khắp muôn nơi.
ĐÀO, NƯỚC. NHÀ trong khói lửa tai bời,
Đôi vai nhỏ không rời bao gánh nặng...

YÊU QUÁI

chẳng sợ học thuyết suông

TRỊNH-CÔNG người Vũ-Ấp. Một hôm tụ tập bạn bè đến ngôi chùa Phật, uống rượu ngâm thi, đàm luận về các học thuyết.

Lúc bấy giờ, nhâm tiết mùa Hè, nóng nực, như nung, như nấu.

Sau chùa có viện kinh, trên có gác chứa kinh, trước viện lại là
vườn hoa rất đẹp và rộng rải mát mẻ.

Gặp nơi xứng ý, đúng chỗ thừa lương. Trịnh và các bạn theo hò
thi vịnh cảnh, thuyết cõi đàm kim. Mãi đến mặt trời sắp chen núi,
muông chùa đã công phu, mà các cụ còn ngồi ư...ữ..., chưa chịu trở gót.

Chú Tiều trong chùa ra cho hay: « Trên gác này có lâm biển
iải. Vào lúc hoàng hôn hiện ra thiên hình vạn trạng, xin quý vị chờ
ở ngõi lâu. »

Lúc bấy giờ đã ngà ngần. Trịnh-Công tự phụ, ta đây là người
rộng đạo cao sơ gì yêu quái. Thuở nay ta bất thăng chánh mà quý

dám làm gì chúng ta ! Rồi ông đưa cái kí : vạn vật nhất thê mà giảng giải.

⑨ Cử tọa ngồi nghe đặc ý tần ầm lên.

Một tiếng nạt lớn từ trên gác vọng xuống lạnh lót :

Lúc này nhân dân đương đỗ khóc, nạn lụt, nạn dịch, nạn đói đương hoành hành khắp nơi, kẻ chết, người đói rách dây đường, ba phần người bảy phần quỷ. Các người là sĩ phu, hương hoạn, không biết đã có ai làm việc nghĩa, góp nhau kể nhiều người ít; mua gạo cám thuốc men chuẩn cứu nhân dân khỏi hết bệnh, chết đói, có phải là làm được một việc có ích cho nhân quẩn, cho xã hội không ? Đáng nay các người tụ năm tụ bầy để ngâm phong vịnh nguyệt, đàm kim, luận cỏ, lý thuyết suông từ sáng đến tối, từ tối đến khuya, thử hỏi có ích gì không ?

Các người đã không làm được trò trống gì nên thân, thì hãy về nhà đóng cửa ngủ, đề nơi này cho Sư Tăng đàm kinh, thuyết pháp và lo thành lập ban cứu tế cho kịp thời. Nếu các người không giải tán, chúng tôi sẽ cho bài học đích đáng, rồi chừng ấy sẽ biết (tà) bất thẳng chánh hay là chánh của các người ra thế nào. Dứt lời, nghe rôn rỗn tiếng ngồi gạch từ trên gác đỗ xuống. Các cụ tú tán mạnh ai nấy chạy, chạy thôi, bắt kè quân thân.

Trịnh-Công chạy được một thời, rờ đâu thấy vết trót, ngồi lại tay mình, thì là một tay máu tươi xanh, ông than rằng : « Đỗ yêu quái không có một chút học thức cả, dám làm chuyện tà trời như thế này ! Phải chi ta còn tại chúc, ta cho quân lính đến đốt quách cái chùa này mới hả lòng ta. »

Ông đương lăm băm mặt mình, bỗng có một chị đàn bà vát

cuộc từ sau lưng lướt tới nói :

« Vì ông là một bậc quan hưu, học rộng, tài cao, mà không biết thương yêu nhân loại, bỗng bào cho nên đến yêu quái cũng ghét ông thành thử chúng nó liệng đá gạch vào đầu ông cho đáng kiếp, chứ như tôi đây là một phụ nữ ngu dốt hèn hạ mà còn biết góp công, góp tiền chút ít để giúp vào việc nghĩa, nên tôi đi đâu chúng ma quỷ nòi cũng chẳng thèm liệng đá hay đánh đập gì tôi cả. Mà cũng may ông gặp con quỷ nhà chùa đó, nếu gặp giống quỷ ở bụi, ở bờ, thì ông đã chết mất rồi ! »

LỜI BÀN

Nước Trung - Hoa lúc bấy giờ chỉ có tai trời (thiên tai) mà loài ma quỷ còn biết thương nòi giống, biết khuyên can bọn sĩ hoạn cứu trợ lục nhán dân đương lâm nguy. Đấy là mới bị thiên tai, chứ chưa nói đến loạn lạc.

Còn hiện giờ như nước ta, lâm vào cảnh chiến tranh, lại thêm tai trời, nạn dân đủ cả trăm đường nguy ngập, dân tình đương hoảng hoại đau khổ với cảnh không nhà ở, đói thiểu corm, đau không thuốc, bom đạn đầy trời, mưa lụt trôi ngập, chết chóc cùng đường. Rất tiếc thời thế này không có giống yêu quái như trên để đứng ra cứu cho loài người biêt hối tâm hướng đạo, yêu thương kè dưới tay và phù nguy cấp nạn cho nhau.

Tôi còn nhớ, một chuyện đời xưa :

Có ông Thái Thú họ Triệu, tánh ông không biêt sợ ma.

Một hôm, ông ngồi xem sách dưới ngọn đèn dầu, chợt có một con ma từ ngoài cửa bước vào, tự xưng mình là ma. Ông mời ngồi. Ma dùng mình một cái, rồi biến ra thiên hình vạn trạng, thấy dễ sợ. Ông vẫn ngồi thản nhiên nói nói cười cười.

Con ma ấy hỏi : Ông không sợ ma hay sao ?

Thái Thú nói : Có gì đáng sợ ! Ma là con người ta đã chết rồi,
còn người ta là ma chưa chết đó thôi.

Ma liền hiện ra một người khăn áo chỉnh tề mặt mày khôi vĩ, đứng
ngay trước mặt Thái Thú nói : Tôi nghe đồn ông là người thanh minh,
công chánh, nên đến đây để giúp ông một việc hẫu dành!! cái thân vàng
ngọc cõng trực của ông lại để hòng cứu dân cứu nước sau này.

Ngày mai đây, trong Phủ đường của ông có một cái tai nạn r้าย
lớn, chết hết cả vùng này, ông nên xa lánh chốn này là tốt. Nói xong
con ma ấy biến mất.

Như Trịnh-Công ý minh học thức, mà không có thiện tâm lại vô
hạnh kiềm, cho nên bị ma quỷ trừng phạt, Còn như ông Thái Thú này
thì yêu ma còn giúp đường sanh lộ cho.

Thế thì chúng ta không nên khi miệt ma quái. Ma còn hơn người
nhieu người thua ma đáng xấu hổ thay !

SONG THU

Đọc tờ Thần Chung số 92 ngày 29.9.66

mục dân biều 66 đèn đoạn

- Quí vị dân biều 66, qua mấy giờ đồng tiêu sứ do Phủ Đặc-Ủy Hành
- Chánh công bố đều là những nhà đại trí thức quân nhân, công chức,
- công kỹ nghệ gia... tóm lại đều thuộc tầng lớp TRƯỞNG GIÁ
- THÀNH THỊ.

Xếp tờ báo ngồi khóc, và suốt đêm không ngủ vì người đọc nay
thuộc thành phần NÔNG DÂN NHÀ QUÊ không thấy ai đại diện cho
mình. Nên nghĩ buồn mà khóc.



Buôn thu

Heo may gió thoảng hiên ngoài,
Bóng trăng vời vợi nhớ lời mẹ ru.
Vàng gieo sắc lá mịt mù
Tri âm tựa án đề thư giải sầu.
Thuyền ai tách bến về đâu
Sông ngơ ngẩn mặt nhịp cầu cô đơn
Người đi dỗi bóng hoàng hôn,
Thoảng nghe tiếng địch đưa hồn chiều mưa
Lòng đau nhắc chuyện ngày xưa,
Tình trong giây chốc sao vừa nhớ thương!

QUỐC HƯƠNG

(Huế)

PHÓ CÁO

Quyền QUAN-HỆ TU-TUỔNG, do nhà xuất bản NGỌC-MINH, hợp
tho 935 Saigon, chịu trách nhiệm tái bản, in tại nhà in Sén Vàng, chùa
Ánh Quang Chợ lớn, giấy phép số 1.518-UBKDTU/KB ngày 28-5-1966 đã in
lại sai với bản chính 70 chỗ và sót một đoạn 59 chữ, làm mất hết ý
nghĩa đạo Phật. Vậy mong quý đọc giả hãy đổi giùm quyền ấy đi, nếu
không có bản định chính.

Thành thật cảm ơn quý vị

nay kính

Sài-gòn ngày 10 tháng 10 năm 1966

Tác giả T.T. Thich Viên Giác

Giá báo AN-LẠC dài hạn

1 năm : 400 đồng

nửa năm: 220 »

Ra đúng ngày 1 và 15 hàng tháng
báo gởi đến tận nhà bằng bưu điện...

Lưu ý

Chùa Quán Thế
Âm không cử ai
đi lạc quyên.

Mặc dù chuông
trình xây cất vẫn
đang tiếp tục.

Nếu quý vị gặp ai
nhân danh chùa Quán
Thế Âm đi lạc quyên
xin giữ lại và báo cho
quý cấp giáo hội địa
phương.

Giá sách bán lẻ vẫn
20 đồng mỗi số

Lá lành
đùm lá rách

Nghèo giúp nhau
mới thảo.

Nghĩ như vậy nên AN
LẠC số này xin dành
50 phần trăm tiền
lời để

*Giúp đồng
bào Miền Tây
bị bão lụt*

Trang ÂN NHÂN

• • ■ •

của AN-LẠC tạp chí

Ông Bà đạo hữu Đức Sinh

10.000d

Thái-vă̄n-Châu

1000d.

• • Cân Bình

1000 d.

Trần-dinh-Quế

1500d

MỤC LỤC

5. tại tình chí	Đ.Đ. THÔNG BƯU
8. người tại già đối với bản thân	T.T. TRÍ QUANG
14. u-thant và phật giáo	THIẾU SƠN
21. trở về đạo đức văn hóa dân tộc	THÍCH ĐỨC NIÊM
24. trả lại cho ta (thơ)	THÙY DƯƠNG TỬ
25. sống	ĐÔNG TÙNG
30. người ta đã quên	Đ.Đ. THÔNG BƯU
59. mái chùa hồn dân tộc	T.T. MINH CHÂU
50. nét hồn tuổi I9 (thơ)	THẾ LAN
51. một bài báo còn vài điểm sai lầm ?	LÊ PHONG
72. mưa hồng (thơ)	HƯA ĐÌNH ANH
74. đàn ruồi	MẠNH TƯỞNG
80. tình thương đất mẹ (thơ)	LIÊN SAO
82. văn đề giáo dục việt nam	NGUYỄN BÌNH TUYỂN
88. bể gánh nặng (thơ)	NỮ SĨ H.P.
90. yêu quái chẳng sợ học thuyết suông	SONG THU
94. buồn thu (thơ)	QUỐC HIRNG