

AN-LẠC

TẠP CHÍ : RA NGÀY 1 VÀ 15 MỖI THÁNG

Quán Nghịêm

Đại Đức THÍCH - THÔNG - BỬU

Tòa Soạn : Chùa Quán Thế Âm, 68 Nguyễn-Huệ — PHÚ - NHUẬN



Số 14

RA NGÀY

15 - 6 - 1967

- Hồng Liên
D.D. THÔNG BỬU
- Vị Thánh Tăng (chuyện dài)
T.T. MINH - CHÂU
- Văn học phụng sự dân tộc
NGUYỄN QUANG
- Khóc than, một thời trang trong
thi văn miền Nam
CHINH VĂN
- Diễn đàn tảng sinh
D.D. THÔNG BỬU

và còn nhiều bài chọn lọc giá trị của
những cây bút quen thuộc.

Mặc dù chương trình trùng
tu vẫn tiếp tục, nhưng Chùa
không Tó chức lạc quyên, và
ai gặp được người nào lợi
dụng danh nghĩa Chùa
Quán-Thế-Âm Lạc quyên; xin,
vui lòng báo ngay với cấp
chính quyền địa phương.

HỒNG LIÊN

Kính dâng giác linh Hòa - Thượng
BỒN SƯ



VIỆT bài Hồng Liên để kỷ niệm mùa sen đỗ. Cũng vào mùa này cách nay hai ngàn năm trăm mươi một năm, tại thành Ca-Tỳ-La-Vệ bảy hoa sen nở để chào đón một bậc vĩ nhân xuất thè, Ngài đi trên bảy hoa sen, tay chỉ lên, tay chỉ xuống và xướng câu : « THIÊN THƯỢNG, THIÊN HẠ DUY NGÃ ĐỘC TÔN ». Và cách sau 30 năm hoàn vũ mới được nhuần tiêm ánh hào quang cứu độ.

oOo

Tại thành phố miền Nam Việt Nam cách đây năm năm cũng có bảy hoa sen nở. Thế mà mãi đèn bữa nay chưa thấy bậc vĩ nhân

đi trên bảy hoa sen ày, để rồi tay chỉ trên,
tay chỉ dưới trùng tuyên lại câu « Thiên thượng,
thiên hạ duy ngã độc tôn » như ngày xưa.
Hay là đợi đèn 30 năm sau mới tỏa chiều
ánh hào quang chặng ? Nếu quá vậy thì lâu
quá, một số người đang trông ngóng đây sẽ
bị già mất, thì làm sao được tắm ánh hào
quang an lành của đạo tình thương được.
Hơn nữa kiếp thọ người xưa trên một trăm
tuổi, kiếp thọ bảy giờ còn không đầy sáu
mươi tuổi thật là quá ngắn ngủi. Vậy cứ xem
công thức toán học của kiếp sống xưa và nay
chứng minh thì luật tuân hoàn không dám
để lâu đài với chúng ta đâu mà sợ. Nhưng
không lâu thì chứng nào và bao giờ ? Bao
giờ có bậc vĩ nhân ? Bao giờ đạo tình thương
được lan rộng ? Bao giờ để khỏi còn thày
những bạn xác người lòng thú. Bao giờ châm
dứt được cảnh máu biển núi xương ? Bao giờ
hết còn cảnh dành ăn, dành cái cắn nhau xít
húc nhau ? Bao giờ muôn loài được tự do
thở ? Và bậc vĩ nhân hiện nay ở đâu ?

Khoan đã ! Cái gì để rồi tuân tự mà tìm

đáp số, chó vội quá rồi lộn tung phèo hết, vì hăng tá câu hỏi thì đâu có thành cũng không phân biệt kịp và trả lời được chứ đừng nói là nhà báo! Và hãy bình tĩnh thì thày rõ và tự phân tích được những điểm trên. Còn việc thời gian mau chậm thì còn do tâm của tất cả quyết định (nhất thiết duy tâm tạo). Song có một điều rất rõ ràng là nhất định phải có. Vì hễ có hoa định lý nở là có vĩ nhân xuất, mặc dù hình thức có khác nhau ít nhiều bởi thời gian và không gian. Ngày xưa thì ứng hiện bây giờ thì ẩn thân; ứng hiện về sắc tướng để hoán đổi hoàn cảnh phổ cập đạo tình thương rộng lớn khắp các cõi nhân thiên và độ thoát cho muôn loài, ấy là đời chánh pháp, tâm tất cả đang bình lặng. Bây giờ đây giai đoạn mạc pháp, tâm tất cả đều bị lay động bởi cơ khí và những điều cảm dỗ man rợ cùng chả thuyết hoàng kim đưa đầy muôn loài, nhất là loài người càng gần đèn hò diệt vong mà vẫn không hề hay biết. Vì thế nên hình thức ứng thân không thể nào thực hiện được hạnh nguyện của các

bậc vĩ nhân, quý Ngài phải phương tiện bằng hình thức biến hóa hay ẩn thân mà thực hiện công cuộc hoán cải xã hội, thức tinh bằng mọi hình thức và duy trì qui thức đạo đức đã sẵn có ở bản tâm trong mỗi cá nhân của hết thảy muôn loài.

Bậc vĩ nhân với các loài phàm tục nhất định lúc nào cũng không thể rời nhau, nó phải nằm trong định luật như bóng với hình Vĩ nhân cho ai ? Và như thế nào mới gọi là vĩ nhân ? Mọi loài đang lầm than đau khổ, bậc vĩ nhân có thể yên phận hưởng nhàn được không ?

Xin đáp là không ! Vì vĩ nhân khổ trước cái khổ của muôn loài và vui sau cái vui của muôn loài.

Lịch sử đã chứng minh từ xưa tới nay biết bao nhiêu bậc vĩ nhân xuất hiện và thiêt thực nhất ; là cách đây hơn 25 thế kỷ tại Ấn Độ Thái Tứ Tật Đạt Đa với hình thức hiện thân đi trên bảy hoa sen nở trong vườn

Lâm-Tỳ-Ni. Bảy hoa sen ày đã cứu muôn loài, nhậm định được lẽ khổ não và biết hướng tìm lý diệt khổ. Bảy hoa sen ngày xưa đã chỉ đường vạch lối để cho chúng sanh bỏ mê về giác, cách mạng được nèp sòng nô lệ và xã hội mục nát thời bấy giờ, cũng như mãi mãi về sau.

Nhưng rồi lâu quá, nhât là loài người lâu nhớ và rất mau quên (Thuyết thiêng chúa đã chứng minh điểm này là ông È-dong và bà È-dà, đã quên nên ăn phải trái cám nên mới chịu đọa đày). Loài người thì không ăn trái cám như ông È-Dong và È-dà nhưng trái lại thì ăn trái «cám» cám đây là loại cám dỗ, dễ bị cám dỗ đèn nỗi một công tử thư sinh bạch diện nhưng khi bị vật chất cám dỗ đã vội lao mình vào hố truy lạc. Một hoa hậu tuyệt sắc giai-nhân, nhưng đứng bên cây «tiến», đều rằng cây tiến ày có đèn thui đèn thui như cột nhà cháy, nàng ta cũng không thể nào chịu đựng sự thèm khát ước ao ở nội tâm, thè là qui dục-vọng xô đẩy cuộc đời nàng rơi sâu xuống vũng bùn ô-trọc. Vì vậy ca-đao Việt-Nam có câu :

« Bông hoa lài cẩm bãi cút trâu »

là vậy và rất nhiều bông hoa lài cẩm bãi cút trâu của thời đại này. Và chẳng những lứa tuổi thanh niên — cách đây không xa (có nghĩa là gần) chúng ta còn lạ gì những cái tên tốt đẹp hoặc mạo nhận là cách mạng gia là đạo-đức gia là trí-thức gia v.v... Nhưng chính những ông ấy là những ông bán nước già, làm việc gian già, giết nhân loại già và lưu manh già. Hoan hô cũng mày ống rồi cũng chính mày ống la đả đảo. Hoan hô to nhất rồi khi hô đả đảo cũng lớn nhất, mày ống lại cẩm cờ đi trước nữa là khác.

Tại sao vậy? — Và chúng mình cũng đừng trách mày ống cũng đừng trách cái xã hội và cũng đừng trách chính mình nữa. Vì ai cũng thích lầy lội dẫu bôi tóc chứ có bao giờ thích lầy phán bôi đầu đâu. Nói rõ hơn là ai cũng muốn danh dự, chứ ai ngu dại gì lại thích nhục-nhã. Nhưng tại vì bây giờ thời thè khiên xuôi loài người dễ quên nên bị ăn trái cám. Và trái cám nhiều quá, vì thè nên người ta đã quên lời dạy của các bậc vĩ-nhân, nhất là

người ta đã quên công-thức tình-thương của bảy hoa sen đã phổ cập sâu rộng cách nay hơn 25 thè kỷ.

Bởi quên nên loài người mới gây cảnh bày trò chém giết nhau mà không chút thương tiếc, nói xâu nhau, mắng chửi nhau không tiếc lời, chia rẽ và tàn hại những ai còn chút lương tâm đạo đức, còn chút lương tri làm người. Số người lương thiện thì ít mà quý Sa-Tăng thì nhiều. Bởi thè mà quý bậc vĩ-nhân không thể ngồi yên nên phương tiện đem công thức bảy hoa sen chơn lý nở lại ở Việt-Nam. Mục đích để nhắc nhớ muôn loài, nhất là loài người. Mặc dù hình thức bảy hoa sen ngày xưa và ngày nay có khác nhau. Nhưng về ý nghĩa giống nhau và bảy hoa sen ngày xưa bằng gươong bằng nhụy, bảy hoa sen ngày nay bằng thè xác và lứa hồng. Hoa sen lớn nhất và cũng là hoa nở trước tiên mang tên là hoa sen QUẢNG-ĐỨC nở tại ngả tư Phan-đinh-Phùng Lê-văn-Duyệt thành phố Saigòn thủ đô Việt-Nam Cộng-Hòa, nở vào ngày 20 tháng 4 nhuần Quý Mão (nhằm ngày 11 tháng 6 năm 1963).

Ôi ! quý hóa thay những **hoa sen** màu hồng,
cánh sen làm bằng ánh lửa tượng trưng cho
đại hùng, đài sen là thân kim cang vững chắc
tượng trưng cho đại lực và nhụy sen là ý chí
cùng tâm nguyện : CHẾT ĐỂ CỨU MUÔN
LOÀI tượng trưng cho đại từ bi.

Anh sáng tờ dần

Si mê nhường bước

Chúng con

Những người được sòng khóc tủi quỳ lạy
kính dâng những đóa Hồng--liên đã ánh hiện
xuồng cõi Ta-bà giữa thời mạc pháp để nhắc
nhở muôn loài, nhât là loài người sóm tinh
tâm mà quay về với nẻo giác.

Chúng con nguyện đọc mãi hai chữ Hồng-
Liên Hồng-Liên để cho loài người đừng còn
ham ăn trái cám.



Mục diễn đàn Tăng Sinh tạm gác lại mấy kỳ là vì chúng tôi quá bận nhiều Phật sự; hơn nữa là chờ ý kiến của các độc giả, cũng như chờ đợi bài vở của học tăng, học ni ở bốn phương gửi về; nhưng chờ lâu mà vẫn chưa có, sợ đẽ lâu độc giả tìm hiểu mục này; vì nó là mục thường xuyên. Nên chúng tôi xin viết tiếp.

Diễn Đàn Tăng Sinh

Hôm nay chúng tôi xin trình bày qua với đường lối của Tông-Đoàn Thanh-Niên Tăng-Ni hiện đang hoạt động các Phật sự mà nay nó đã đổi tên là Tăng, Ni Đoàn Thanh-Niên Việt-Nam.

NHỮNG HIỂU LÀM ĐÁNG TIẾC.

1— Một số quý Thượng-Tọa và đạo hữu đã hiểu lầm nó — và bảo rằng đoàn thề này chắc có lẽ sẽ theo hệ thống Tân Tăng như bên Nhật-Bồ-n; hay sẽ theo chủ thuyết giòng Tiếp hiện như của thầy Nhất Hạnh.

Với tư cách một Tông thư ký đại diện ban Chỉ đạo Tăng Ni Đoàn Thanh Niên Việt Nam (tại trung ương) xin minh xác điều

AN LẠC TẠP CHÍ

này ; là không bao giờ có những sự kiện ấy như một số quý vị đã hiểu lầm.

Hoa sen dù ở đâu và thời gian nào nó cũng là hoa sen, còn hoa súng tuy giống hoa sen thật ; nhưng đến giờ tàn của hoa súng là bị thối rữa chứ không còn gương còn hụt như hoa sen. Như vậy có nghĩa là mặc dù bị hiểu lầm nhưng không bao giờ nó trở thành Tân Tăng và nếu muốn theo hệ thống Tân Tăng như Nhật Bản thì thà tốt hơn ở nhà lập gia đình còn sung sướng hơn vào đạo, hành điệu ăn chao tương, làm chi cho nhọc xác, từ nhỏ đến lớn đẽ rồi trở lại với nếp sống thế gian, công ơn cha mẹ không có báo đền, lao nhọc của Thầy Tô không thù tạc và nợ của tín-thí đàn-na biết kiếp nào trảtron nếu trở lại theo kiếp Tân Tăng ; và nếu có theo Tân Tăng thì đi Nhật Bản theo Tân Tăng khoẻ hơn là ở Việt Nam. Vì ở Việt Nam lập Tân Tăng sẽ bị nhân dân nguyễn rủa ; phản bội lại thuần phong mĩ tục của giống nòi ; bà mẹ Việt Nam suốt bốn ngàn năm trăm năm, lúc nào cũng ăn đắng huốt cay đẽ bão tồn một chữ trinh đối với dân tộc ; sinh con cho vào đạo đẽ nhờ đức của con cứu rỗi thắt tơ cứu huyền trái lại người con cũng lại mặc chiếc áo giả dối rồi cũng cứ lo cầm đầu hì hục lo phục vụ cho vợ cho con thì làm sao gọi là một vị đạo đức, cứu mình chưa nỗi hỏi hy vọng cứu ai ? Đức Phật dạy « sở dĩ con người mãi còn lặn lụp trong biển tử sanh luân hồi, là vì chữ ái dục mà ra ». Kẻ xuất gia muốn ra khỏi biển sanh tử luân hồi là phải toàn đoạn dâm dục ; không toàn đoạn dâm dục thì sao gọi là Tăng.

¶

Bà mẹ Việt-Nam xưa kia ; vì sợ mình sẽ bị người Tàu đồng hóa nên đành phải nhuộm răng đen, quấn tóc và buột bụng (phong tục người Bắc ngày nay còn lưu truyền). Với mục đích là để khác với những

nghười đàn bà Tàu ; Khi Pháp thuộc Nhật thuộc và mãi bây giờ cũng thế, những tâm hồn cao thượng của những bà mẹ Việt-Nam lúc nào cũng là tấm gương chói sáng cho đàn con đàn cháu noi theo. Ngoài trừ một số mẹ Tây, mẹ Mỹ ; thì chúng ta không kề đến ; vì những con người đó, họ đã bị mất nhân bản và không bao giờ họ được vinh dự nhận ba tiếng MẸ VIỆT-NAM.

Như vậy thế gian quý bà mẹ Việt-Nam cao thượng lắm. Trong đạo, những người con quý mến của những bà mẹ Việt-Nam ; những đệ tử trung thành của dâng Điều Ngự Sư ; há lai quên mình hay sao ? Gần đây trong hàng ngũ giới Tăng Ni trẻ tuổi tại Việt-Nam sau khi được biết hệ thống Tân Tăng tại Nhật được thịnh hành và chủ thuyết giòng Tiếp Hiện của thầy Nhất-Hạnh để xướng thì một số ít đã hoài mong và ao ước, sớm được thực hiện, thực hiện làm sao được khi con người Việt-Nam chưa phải là con người Nhật-Bản, và nước Việt-Nam chưa phải là xứ Phù-Tang ; Đồng ý cái gì hay của nước người chúng ta bắt chước ; nhưng phải hợp quốc độ và căn cơ ; hơn nữa cái gì dở thì chúng ta phải tránh ; dở là dơi mà chuột là chuột ; nửa dơi nửa chuột chẳng ích lợi gì ? Và vì quý vị nghiên cứu chủ thuyết tiếp-hiện của thầy Nhất-Hạnh chưa tỷ mỷ, nên vội bảo là đồng tiếp hiện theo thầy Nhất Hạnh để xướng giống như Tân Tăng ở Nhật ; Giống làm sao được khi hai đường lối khác nhau và hai ý thức hệ lại càng khác nhau. (Việc này xin nhường lại quý vị nghiên cứu và xin liên lạc ngay với thầy Nhất-Hạnh thì rõ hơn).

Hơn nữa Tăng Ni và đoàn thanh-niên Việt-Nam không phải đồng đi như đường lối của thầy Nhất-Hạnh.

Với dụng ý loạt bài này không phải để phân tách mà đây chỉ với tinh cách minh oan. Vì đoàn thể này đã bị bỏ rơi ; mà nó không phải

TẠP CHI AN-LẠC

Jà những hụng người phải bị bỏ rơi. Nó đã nhục nhã ê chề vì ba lần bị đuổi ra khỏi hội-trường suốt trong ba mùa đại hội của quý bậc tôn sư của nó ; mà những người đuổi nó chính là những vị đang đứng ra lo cho nó ; lo cho nó mà đuổi nó ra khỏi hội trường Đại-hội thì thật là một việc khó hiểu. Các đoàn thể khác của cư sĩ như thanh niêm phu nữ thiền niêm v.v.. thì được chấp nhận ; còn thanh niêm Tăng Ni thì lúc nào cũng bị phủ nhận. Thật là một sự chán chường, mỉa mai, chua chát ; nhưng không vì thế mà nản chí bỏ quên sứ mạng của những tâm hồn cầu tu và cứu độ. Xưa kia Trần-quốc-Toản, bị đuổi ra khỏi hội nghị Diên-Hồng những không vì cái nhục bị đuổi ấy mà Trần-quốc-Toản bỏ quên nghĩa vụ làm trai.

oOo

Sau đây có mấy lời nhắn nhủ anh em thanh niêm Tăng Ni thuộc thể hệ Quang-Dức, chúng ta hãy tự thương lấy chúng ta họp đoàn để mà sống để mà tu, để mà học. Sứ mạng chúng ta đi xuất gia không phải để cầu cơm ăn, áo mặc nhà lớn cửa cao phì da mát thịt, hay đòi hỏi một điều gì như thế gian phàm tục. Sứ mạng của chúng ta là tu cầu giải thoát cứu mình và dắt người ra khỏi bến mê càng gấp nhiều cam go mới thấy bản nǎng chiến-dấu của chính mình. Hãy họp đoàn lại để chặn đứng mọi thói nát đang lung đoạn hàng ngũ chúng ta, hãy họp đoàn lại để ngăn chặn chủ-thuyết hiền-sinh đang len lỏi phá vỡ tiềm thức cao thượng của tuổi trẻ chúng ta, hãy họp đoàn để ngăn chặn ý thức hệ Tân Tăng đang đe dọa chúng ta ; hãy quét sạch đừng để nó còn lảng vảng trong hàng ngũ chúng ta ; để chúng ta khỏi bị hiểu lầm ; và không còn bị đuổi ra khỏi hội trường như những thuở năm nane.

TẠP CHÍ AN LẠC

Hay họp đoàn lại mà kiểm soát nhau, giúp đỡ nhau, nhắc nhở cho nhau tu học và đập tan mọi tạp tục phi lý. Mọi nô-lệ bắt công sẽ không còn đắt đứng nếu chúng ta biết họp đoàn. Và những tên nô-đai nô-đai chuột túc là loại điều thử. Tặng sẽ không còn đắt đứng. Tích cực tham gia phong trào thanh lọc hàng ngũ nội bộ và chấn hưng đạo-đức. Xã hội hiện tại còn nhiều thối nát.

Niềm tin của mọi người đang bị lây động. Sứ mạng người thanh niên Tặng ni phải thiết thực đi vào một mục-đích TU HỌC để cứu mình và cứu người. Mọi người đang chờ ánh đèn đạo đức; mọi người đang chờ ngọn gió ngàn phuơng của công thức tình thương mang đến. Người chiến sĩ tình thương phải làm việc và hãy làm việc. Thanh niên Tặng ni lớp người đầy nhựa sống, hãy làm sứ mạng của mình. Thắng không kiêu bại, không nản là châm ngôn của người quân tử ở thế gian. Người xuất gia vượt lên trên; và trên những diêm ấy. Đặt hai chữ trí tuệ trên công thức tình thương và dùng quy tắc Đại hùng làm chìa khóa mở tìm đốp số hiện thực. Chúng ta cũng chẳng nghi và cũng chẳng tin; nếu khi trí tuệ chúng ta chưa nhận định phân biệt tìm ra lẽ sáng suốt.

Tin như Quan vân Trường cung mắt nước; mà nghĩ như Tào Tháo thì nước cũng chẳng còn.

Không với tin và cũng chẳng với nghi, khi mà trí tuệ các ngươi chưa sáng suốt.

Thật là lành thay lời nói của bậc Thầy muôn thuở.

(Xem tiếp trang 90)

Phóng sự không điều tra

HÈM 61

• TƯ HỒNG

CÁC báo chí ở Saigon thường đăng tải những thiên «điều tra phóng sự», cũng có người gọi là «phóng sự điều tra» mặc dầu trên thực tế, mấy Ông nhà báo cũng chẳng điều tra điều tra trẻ chi cả, mà chỉ ngồi ở bàn giấy, vắt óc ra viết cho đầy cột bao mà thôi.

Riêng bài «phóng sự hèm 61» này, không những chúng tôi không cần điều tra, mà còn tự trách mình sao cứ hay nhó

làm gì những cái không đáng nhớ ấy. Nhưng trời sinh ra vậy thì chúng tôi cũng đành chịu vậy, chứ biết làm sao.

Cũng như muôn nghìn ngõ hèm khác ở thủ đô «hoa lệ» Saigon, nơi có tiếng là hòn ngọc Viễn Đông, hèm 61 là một ngõ hèm bé và cùt, không có đường đi ra đại lộ. Nhưng đầu năm 1963, thè theo lòng «ưu ái» thân dân của «Ngô-Telsing-Thống» sảnh quỹ viện trợ nước bạn Hoa-Kỳ ông Đại úy quận trưởng cảnh sát

mới đề ra chương trình xây cất
hộ đồng bào ở đây một cái cầu
để có đường thông ra đại lộ.

Đầu hết nghe nói cầu định
bắt xây bằng xi măng cốt sắt
Nhưng ở đời này là vậy, «xé
má mì thì phải mút tay»; có lẽ vì
mút tay quá bện cho
nên cuối cùng chỉ còn một cái
cầu bằng gỗ tạp, cho nên mới
được 4 năm mà cầu đã đổ.
Bây giờ lại nhờ một vị Nghị
Viên Đô Thành nào đó, xin hộ
cơ quan Viện Trợ Hoa Kỳ
được một số vật liệu để xây
cất lại. Hôm xây cất chưa
xong, bà con cô bác đã phải
thì thầm bàn tán, và cũng được
hùng biện với nhau. Tại sao lại
có chuyện như thế? Có lẽ độc
giả hiểu hơn kẻ viết bài này.

Hèm 61, là một ngõ hèm
ngõ ngách, ngóc ngách, chiều
ngang chỉ có trên một thước
Tây, dung nạp đủ hạng người;

công chức, tư chức, phu xích
lô, tài xế tắc xi, thợ nề, thợ
mộc, chì hàng rong, thầy tướng
sổ, dân ma cô, móc túi, cuối
cùng là con đĩ câm.

Năm nào ở Saigon đã có
một tờ nhật báo đặt một cá
mục rất đúng «Sài gòn lung
tung beng». Vậy cái hèm 61 quả là
tiểu «lung tung ben» ở trong cái đại
«lung tung beng» Saigon. Vì ở đây
suốt 24 tiếng đồng hồ đêm
ngày không được một lúc nào
yên tĩnh, ban ngày thì con nít
la hét đánh lộn nhau, đuổi bắt
nhau, cùng những tiếng cãi vã
nhau, chửi bới nhau, của những
người đàn bà, nguyên nhân vì
con cái la, đáy bậy, ban đêm
thì tại du đăng cao bồi đi tìm
gái, chọc gái, lại cũng có bọn
ma cô đi lục lạo tìm gái đì
cho ngoại kiều, cảnh sát kiểm
soát sồ gia đình.

Suốt mười mấy năm liền
ở cái hèm 61 này, tôi đã phải

chứng kiến những sự việc khó quên. Ví dụ: một ông trưởng đoàn Văn nghệ, mà từ ông trưởng đoàn, tới bộ biên tập người thư ký, người cộng tác, cũng chỉ vỗn vẹn một người, cũng có con dấu giấy viết thư phong bì mang tên đoàn nó đoàn kia, nhưng suốt đời đoàn không hề hoạt động, hay có một tác phẩm nào được ra chào đời, ngoại trừ khi có dịp làm «áp phong» thì đoàn mới rục rịch một chút, xong rồi lại thôi, vì thiệt ra ông trưởng đoàn không viết nổi một câu văn hay deo nổi một văn thơ, tuy nhiên ông vẫn là trưởng đoàn của một tờ chức văn nghệ.

Ở đây tôi cũng đã thấy, một nhà giáo sư mồ phạm với một ông trong ban chấp hành hội bảo vệ luân lý mà đánh nhau một con «mèo» đánh nhau đến lõa lău.

Ở đây tôi đã được thấy có một thanh niên học thì dốt như bò, nhưng lý luận chính trị thì đến Suốt sin, A Xen Hảo, Staline Mao-Trạch-Đông cũng phải thua lập trường chống cộng thì vững và cao hơn cả Đồng-Thống Mỹ cụ Trưởng-giới-Thạch, Trung-Tướng-Thiệu, Thiếu Tướng Kỳ, nhưng lại chỉ thích trốn chui ở Saigon để đánh giặc miệng với bà con lối xóm.

Và ở đây tôi cũng lại thấy có những người làm ăn cẩn cù lương thiện, mà vẫn cứ thấy đói rách xác xơ, trong khi thấy có những tên bắt lương leo lão «nhờ hoàn cảnh chiến tranh làm nghề tìm gái cho «Mèo» mà xe Hồng Đa ăn nhậu thả cửa. Ở đây tôi phải chứng kiến một gia đình công chức, tết vừa rồi không có tiền mua áo cho con, bà vợ chay hai hàng nước mắt, thì bên cạnh nhà ông ta có một anh chàng

dối đắc đi làm cu ly cho Mèo
mà tết vừa rồi đốt hết 15 ngàn
bạc pháo dối rồi không cho vợ
con quét xác pháo, cốt để thế
cho oai.

Và cũng ở đây tôi được nghe
hai người công chức, cả hai ba
ngày đi làm sở nhà nước, ban
đêm đi làm sở tư, ngồi nói
chuyện với nhau: « cả tao và mấy
lão cả đêm lẫn ngày, số lương
cộng lại không bằng con đĩ cầm»

Và cũng ở hẻm 61 này tôi
đã thấy có một nhân vật làm
nghề thầu khoán, nhưng không
phải thầu khoán xây cất thợ
mộc thợ nề, thợ sắt, thợ điện
mà là thầu khoán tò chúc biếu
tình, có đám ông hốt được khá
bộn.

Một nhà xã hội học Tây
Phương có nói:

« Con người là một giỗng

chứa đầy mâu thuẫn » (L'homme est plein de contradictions).

Câu nói ấy nó đúng với cái
hẻm 61 này quá.

Trưa hôm nay tôi cõ găng
kiếm giấc ngủ, phải nói rằng,
giấc ngủ trưa ở đây thiệt quý
bằng kho vàng. Trong khi tôi
đang chợp mắt đứt quảng, nghe
đầu hẻm kia có tiếng ồn ào cãi
nhau kịch liệt, tôi vung dậy hỏi
ra mới biết hai anh chàng ma cô
hợp tác làm nghề sưu tầm gái
đi cho Mỹ, tối hôm qua chung
nhau làm được mấy đám, rồi
chia tiền nong không cân gì đó
mà sinh sự cãi vã nhau đến đánh
nhau vỡ đầu cảnh sát phải tới
lập biên bản.

Thế là tôi hết ngủ, vùng dậy
rửa mặt và súc miệng, rồi lấy
bút giấy ra viết thiên « phóng
sự không điều tra » này. /

T.H



(TIẾP THEO)

TRONG một vài tháng sau, chàng mãi miết đọc sách ở thư viện Pettah mà chàng là một hội viên. Phạm vi hiểu kỹ của chàng rất rộng rãi, và chúng tôi được biết, trong khoảng

thời gian hoa niên đầy như sống tìm hiểu ấy, các môn học mà chàng ưa thích là luân lý, triết học tâm lý, tiểu sử và sử ký. Chàng say sưa với thi ca, nhất là thi ca của Keats và Selley. Bài Queen Mab là bài

như mà chàng yêu quý nhất; bài thơ đó, chàng đã tình cờ tìm thấy trong một thi tập của bộ sách của ông cậu.

Thứ của Shelly, một phần lớn đều viết dưới bầu trời xanh nồng của nước Ý, đã đem lại một sảng khoái đặc biệt khi đọc lên nơi các miền nhiệt đới trong một đêm đầy sao, khi mà những cây dừa nước nhẹ动荡 đưa tay lá dưới ánh trăng, và mùi hương của hoa sứ tỏa ngọt nồng.

Dharma-pala tự nhận trong tập «Những kỷ niệm» của chàng rằng, từ thời niên thiếu, chàng đã có ý thiên về đời sống thần bí khé hạnh và chàng luôn luôn sẵn sàng tìm đón tin tức các vị A La Hán và khoa học về Abhijna hay khoa học thần bí, mặc dầu, như kè lại, các vị Tỳ kheo Tích lan đều nghi ngờ về sự có thề chứng quả A La Hán đã qua và thời đại chứng quả Niết bàn nhờ sự tinh luyện tinh thần này không còn nữa. Nhưng

sự khao khát của chàng đối với những thí nghiệm tinh thần trực tiếp, sự khao khát được tự thân gặp gỡ các nhân vật tu luyện cao siêu vẫn không chút nào bị giảm bớt bởi thái độ nghi ngờ quá thê gian của những vị chánh thức hộ trì Chánh Pháp và Dharmapala đã vô cùng sung sướng khi được đọc quyển « Thế giới huyền bí » của A. P. Sinnet. Chàng quyết định gia nhập trường Hy Mã Lạp Sơn của các vị đệ tử, và điều kiện bắt buộc để được thâu nhận vào trường này đã được giải rõ trong tập «The Theosophist» mà chàng đã đọc cách đây một tháng. Theo lời chỉ dẫn đó, chàng bèn viết một bức thư cho «người anh không quen biết» vào tháng 11 năm 1883 nội dung tò bà lòng ao ước được thu nhận vào «Giáo hội», và chàng bỏ bức thư ấy trong một bức thư khác gửi obo bà Bla vatsky tại địa chỉ Adyar.

Ba tháng sau, vào tháng giêng năm 1884, Đại tướng

AN LẠC TẠP CHÍ

Olcoot vè lại Tích lan theo lời yêu cầu của các hội viên Thông thiên học để chính thức kiện sự bạo hành vô cớ của các tín đồ Thiên chúa giáo đối với một cuộc lễ rước Phật hiển lành và chàng Dharmapala không bỏ lỡ dịp để được gặp Đại tướng và ló bày cho ông biết điều mong mỏi của chàng được gia nhập Hội Thông Thiên Học. Đại tướng trả lời đã nhận được thư chàng và đang sắp đặt để nhận chàng vào Hội dù chàng chưa đến tuổi.

Cuộc lễ họ pháp sau đó đã được tổ chức tại Hội quán tạm thời của hội Thông Thiên Học đường Maliban, và hai người Phật tử Tingaia cũng làm lễ họ pháp một lần. Và ông nội chàng, làm chánh hội trưởng đã trả một số tiền họ pháp là 10 roupies.

Chàng trẻ tuổi cảm thấy ước vọng được sống một nếp sống cao thượng hơn của mình đã bắt đầu thành

sự thực. Với cặp mắt huyền với giọng nói trầm tĩnh, Blavatsky đã nói với chàng Giáo hội đệ tử bí mật tại dãy núi Hy mà lập Sơn xa xăm, các vị thầy,

Qua bà Blavatsky, chàng Dharmapala đã triết để tin kính các vị thầy này đều là đệ tử của Đức Phật, và một niềm mong muốn thiết tha được hy sinh đời mình để phụng sự Họ đã lớn dần trong tâm trí chàng.

Và khi bà Blavatsky trích chép một đoạn văn của vị Thầy K.H. gửi cho A.P. Sinnet < Chỉ một mình Đức-Phật là quý ngưỡng độc nhất của nhân loại thiết cầu sự giải thoát cành cành>, thì chàng đã nhận câu ấy như một ngọn đăng, nó vĩnh viễn soi sáng cuộc đời chàng; đến năm 50 rưỡi năm về sau, chàng viết câu ấy lên đầu các tin nhật ký của chàng, khi thì những nét rắn rời, khi

những nét run rẩy vì binh hoan.

Trong giai đoạn chịu ảnh hưởng của bà Blavatsky, cho nên khi bà trao cho chàng một bức thư riêng của vị Thầy đã nói, bảo chàng đi theo bà Adyar để làm đệ tử của bà tại chỗ, chàng liền hăng hái nắm lấy cơ hội để có thể trực tiếp giao thiệp với giáo hội của các bậc đệ tử ấy. Mudaliar Hewavitarne bằng lòng cho chàng đi Adyar vào tháng sắp đến, và mọi sự đã được sắp đặt để chàng được rời khỏi Colombo. Đại tướng Olcott và bác sĩ Franz tự Madras đến Colombo để cùng đi với phái đoàn; và phái đoàn ngoài bà Blavatsky lại thêm ông và bà Oakley Cooper và Đại đức C. W. Leadbeater ở Luân đôn đến.

Tuy vậy buổi sáng mai ngày định khởi hành, cha chàng Dharmapala nói với chàng rằng đêm qua ông nằm thấy một giấc mộng không tốt lành và vì vậy chàng không nên đi. Lẽ dĩ nhiên chàng đệ tử trẻ tuổi của các

vị thầy phản đối kịch liệt - sự tan vỡ bất ngờ những ước vọng tha thiết của chàng và nói rằng vì chàng đã được Đại tướng Olcott đưa đi Adyar thì nhất định không thể có gì xảy ra! Câu trả lời ấy không làm người cha an lòng, và Mudaliya đã dắt con mình đến hâu ông nội nhưng ở đây ông nội cũng tỏ ý không muốn cho chàng đi Adyar. Thế là cả ba ông cháu cùng đi xe đến gặp vị thượng tọa Suman gala, và vị này lại càng làm chàng thất vọng hơn nữa với sự đồng tình phản đối của người chàng thiếu niên mộ đạo đã khóc thảm thiết và hỏi vì sao các vị ấy lại can thiệp vào Nghiệp của chàng. Lúc này, vị thượng tọa đã cù tỳ kheo Amarmoli cũng đi đến gặp Đại tướng Olcott và giải quyết vấn đề này. Đại tướng Olcott, trước tình hình trạng khó xử đành quyết định không cho Dharmapala đi vì cuộc hành trình này trái với ý muốn của mọi người trong

AN LẠC TẠP CHI

gia đình đương sự.

Trong lúc Dhamapala đã thất vọng đến cực điểm thì bà Blavatsky bèn can thiệp; bà tuyên bố nhận chịu mọi trách nhiệm và bảo đảm sẽ đưa chàng, một ngày kia về đến nhà an ủn. Bà giải thích thiệt hơn với gia đình chàng và nói rằng trái lại nếu không cho Dharmapala đi, chàng có thể chết. Hoảng sợ trước lời nói ấy Mudaliyar, Hewarifarne dành giao con ông cho bà Blavatsky và khuyên chàng nên sống đời sống của vị Pô tát. Sự sợ hãi của Mudaliyar dĩ nhiên là kết quả của tình thương con của một người cha. Lại nữa ông giáo dục chàng theo phương pháp giáo dục của người Anh, với ý định để chàng đủ điều kiện thừa kế và phát triển nghề nghiệp của gia đình. Cho nên, ông đã thất vọng và đau khổ nhiều khi nhìn thấy đứa con yêu của mình hoàn toàn xa lánh những lợi danh ở đời. Tuy nhiên ông không những chỉ là một người cha có lòng thương con và có óc kinh doanh

thực tế, ông còn là một Phật tử tín thành; và điều sau này đã làm cho ông, sau rốt, cũng phải tự vui lòng trước sự ra đi của đứa con yêu dấu khi nghĩ rằng sự ra đi đó là cả một ích lợi cho Chánh pháp.

Dharmapala đi Adyar mục đích là để học khoa học thần bí, và chắc chắn là bà Blavatsky có thể giúp chàng nhiều để nghiên cứu môn học khó hiểu này. Nhưng lạ thay, đáng lẽ khuyến khích sự nhiệt thành của chàng về môn học này, bà lại hướng dẫn chí hướng chàng về một nẻo hoàn toàn sai khác. Một hôm bà cho gọi chàng vào phòng bà bảo chàng ngồi một bên và nói với chàng rằng chàng không cần phải học khoa học thần bí mà hãy học tiếng Pali — trong ấy mọi sự cần thiết đều có đủ và dạy chàng phải hoạt động cho hạnh phúc của nhân loại. Sau khi nói xong, bà chú nguyện cho chàng.

Trong những năm về sau, Dharmapala viết trong quyển «Những ký ức» của mình rằng, liền sau đó, chàng quyết định hy sinh để phụng sự hạnh phúc của nhân loại; và trong suốt sáu mươi năm, lịch sử đạo Phật đã chứng kiến sự trung thành của chàng đối với lời nguyền ấy.

Chàng cũng viết rằng trong những ngày ấy, không khí Thông thiên Học nhiễm toàn hương vị tín ngưỡng của các vị Đệ tử ở Hy mà lập sơn đồi với đức Phật như đã được nêu rõ trong những bài viết trong tập «The théosophist» của các vị Đệ tử tỏ lòng tin thành đối với đức Thích-ca mâu-ni.

Sau một thời gian ngắn ở Adyar chàng trở về Colombo, và từ đó chàng bắt đầu theo đuổi chí nguyện của mình. Cố nhiên, chàng đã rời Adyar với tất cả lòng luyến tiếc.

Trong khi đó, những giáo

sĩ ở Madras, sợ sự hiện diện của Đại Tướng Olcott và bà Blavatsky có hại cho sự truyền giáo của đạo Thiên Chúa ở Ấn độ, đã tổ chức một mặt trận công kích dữ man bà Blavatsky chỉ trích hạnh kiềm của bà, đynthia những sức mạnh tâm lý của bà, cho rằng không phải chân chánh mà là giả dối.

Một đôi vợ chồng kia, tên là Conlombs, bị bà đuổi không cho giúp việc, đã được mua chuộc để tạo ra những bằng chứng giả dối hùa hám hại bà. Người chồng vốn là thợ mộc già làm những cử sập trong một tú đứng để chứng minh sự giả dối, còn người vợ thì già tạo những bức thư như của chính bà viết. Những thư này, các nhà giáo sĩ đã bóc tách ra mua để in vào một tờ báo của họ. Sau đó ít lâu, Hội «Nghiên Cứu Tâm Lý» đăng một bài tường trình của một viên cán sự tên là Hodgson được phái qua Ấn độ để điều tra sự hư thiệt

(Còn nữa)

VĂN HỌC
PHỤNG SỰ
DÂN TỘC



Nguyễn - Quang

Các thi nhân

Giữa mùa chinh chiến

MỘT chàng thanh niên
phóng chiếc xe gắn máy chạy
như tên bay trên Xa lộ Biên
Hòa, té nhào xuống xe, hộc
máu chết ngay tại chỗ, đã bị
xe hơi chạy đến cán thêm một
lần nữa.

Một thi sĩ sống trong
hang cùng ngò hem của một
xóm nghèo nợ, mới sanh chưa
được hai tuần lẻ, phải gánh
nước rửa chén giặt áo quần,
đã té xiu bên lu nước, vì quá
người làm công.

Anh phu xích lô, với vợ đại
mười đứa con thơ, vừa xách
xe ra khỏi nhà, đã bị xe trolley
tông úi cán chết, đè lại già
đinh nghèo khóc túng thiếu
giữa lúc gạo chau cùi quế,
trong một xã hội đang còn có
chiến tranh tàn phá cả quê
 hương đều, phải chăng là những
thi hứng của những thi nhân?

Các thi nhân hôm nay, nếu
không làm, đều chưa chịu ra
khỏi tháp ngà, hòa mình với

TẠP CHÍ AN LẠC

đại chúng đẽ nhìn anh phu
xich lô, chí hàng rong, người
khuân vác ở Bến tàu, trong
bến đỗ, vào quán nước, lúc ấy
hồn thơ của họ mới có màu
sắc dân tộc ?

Bài thơ «Nhạc xe Bò» của Kiên Giang

Đứng trên lập trường văn
nghệ dân tộc, các văn nhân
đều có sứ mạng cao cả của
họ, các thi nhân, lẽ tất nhiên,
đều có sứ mạng thiêng liêng bởi
những văn thơ của họ là những
hồi chuông thức tỉnh đại chúng,
những bản dân ca có hiệu lực
làm sống lại cả một dân tộc
như dân tộc VN trong hiện
tình.

Thơ là nhạc, vì một bài thơ
hay sẽ dễ dàng đi sâu vào tâm
hồn đại chúng, rồi ở mãi trong
ý hoài, đẽ làm lại con người
VN cho ra người trong lúc khoa
học đang bước tiến mạnh.

Đêm xưa trăng mới đứng đầu
Đoàn xe bò đã qua cầu Hàng
Sanh (1)

Nhạc xe bò rộn rã âm thanh
Khô khan mà thâm mong manh
mà sầu

Bánh xe lóc cúc
Lèn dốc đầu cầu
Bài thơ nghèo khổ mờ đầu giao
duyên

Trăng mờ trăng cũng sáng lên
Đè nghe đэт vọng tiếng rèn xe bò
Đường khuya heo hút xa mờ
Cây cẩn gục khóc giữa mõ mông
lung
Qua vòm bóng tối chập chùng
Cỗ xe chờ nắng rém lòng
đường khuya

Tình thơ ý nhạc lê thê
Móng bò phân nhịp vành xe
hòa dàn..

Qua 15 câu thơ trên đây,
thi nhân dùng chữ, đã phát
hóa một khung cảnh thực tế của
xã hội VN đang chìm đắm³
trong khói lửa gần 1/4 thế kỷⁿ,
chẳng khác nào một họa sĩ có
biệt tài pha mẫu chấm phết⁴,
nên một bức tranh xã hội rất^y
linh động.

Văn nghệ phục vụ quốc giⁱⁱ
dân tộc trong thời bình đã thă³
khó, phương chi trong thời chiế⁴

(1) Cầu Hàng Sanh nằm tại đường gⁱⁱ
Bạch-Đằng thuộc tỉnh Gia-Định³ à⁴

TẠP CHÍ AN LẠC

bởi vì tâm hồn của thi nhân
cần phải gắn liền với nếp sanh
hoạt của dân chúng trong đạo
lý của Thánh Hiền đề hồn dân
tộc không bao giờ bị diệt
vong.

Lòng người hôm nay
đù cợn dâu hóa bè, vẫn đòi
hỏi thi nhân dẹt nên những
bài thơ lành mạnh đề gia đình
VN không tan vỡ và nếu gia
đình VN tan vỡ, thì xã hội
VN, làm sao lại không khỏi
không bị tan vỡ trong một sớm
một chiều?

... Tình tang! lốc cốc! Tình
tang.

Đời nghèo lặng mãi theo
đường vết xe

Đi về một nẻo đi về

Mòn bao vành sắt nồi nghèo
không tan

Hò xang! lốc cốc! hò xang

Nhip roi mẹ hát cho tan nồi
sầu

Sầu vì đâu?

Hận vì đâu?

Chỉ trời với ánh trăng sao
thảm tình

Đêm nay thức suốt tàn canh
Một mình Mẹ kè một mình
con nghe

— Lâu rồi Mẹ phải đánh xe
Sớm hôm chờ mướn kéo thuê
kiếm tiền

Đời nghèo vất vả lệnh đèn
Khi chim khi nồi cũng trên
xe bờ...

Bà Mẹ đánh xe bồ, theo
quan niệm của thi nhân, nếu
không lầm, là tất cả bà Mẹ
VN trong đại gia đình VN
giữa mùa chinh chiến đang có
một nỗi nè bi đát về kiếp sống
con người quá mong manh và
lòng người chỉ vì tiền bạc, nhẹ
tinh nhân nghĩa đạo lý!

Người đàn bà, người Mẹ
VN trong thời bình đã thấy
khó song trong thời chiến lại
cảm thấy khó khăn thập phần,
thứ nhứt, gia đình VN trong
hiện tình, khi người đàn bà
góa bụa, thay chồng nuôi con
cho nó khôn lớn thành nhân.

Và nếu không lầm, tâm sự
của bà mẹ đánh xe bồ này chính
tâm sự của thi nhân, trong khi

nhin the sự thăng trầm, đã khéo mượn bối cảnh này diễn tả nỗi lòng mình đó,? Bởi cuộc đời tất cả thi nhân là cuộc đời của con tâm nhà ta, nên thơ của Kiên Giang thuần túy VN, nghĩa là không vươn thi hứng Tây hoặc Tàu như một số đồng nhà thơ khác chưa chịu thoát khỏi tháp ngà.

Những áng thơ hay, đượm tình thương dân tộc, dẫu tang thương có đời ruộng lúa ra nương đâu, đều vẫn còn trường tồn mãi mãi trong thi văn của quốc gia dân tộc VN giữa vùng Đ.N.Á. Thái bình dương và cả thế giới năm châu.

Mái nhà là da xe bò ấy

Rường cột chính là đời bánh xe

Vật người chung ở một nhà xe

Xe lăn chiếc vỗng nhịp như du

Vành xe trăm ngâm phô tiếng ru

Con ngủ say nồng trong sóng nhạc

Nhạc xe lăn nức nở điệu ngàn thu

đau σ..

Ru con săn nhạc xe bò

Ru con săn tiếng chuông chùa
buồn tênh

Mai nay con lớn khôn lên

Nhớ rằng cha bị giặc dién
cầm tù

Nhớ thù con phải trả thù

Vì đâu mẹ đánh xe bò... thế
cha

Đêm đêm ôm bóng trăng tà

Cõ xe lưu động mái nhà
lang thang...

Xưa nay, cố nhân, lạ gì
thường bảo rằng, chỉ có những
áng thơ hay đều mới có thể
lôi kéo được lòng người thiên
hạ đi về «chân thiện mỹ» và
làm thành những câu ca tiếng
hát đậm đà tình thương dân
tộc, đặc biệt dân tộc VN
đang bị chia xẻ hai miền và v
tiền bạc danh vọng đang làm ly
tán nhân tâm là một điều đáng
được các thi nhân lưu ý khi
cầm bút đề thơ.

Bản quốc ca Marseillaise đã
đang làm sống mãi hồn
thiêng dân tộc Pháp, thì những
bài thơ hay đại khái như bài
thơ «Nhạc xe bò» của Kiên

Giang đã nói thật tình cha con
tình mẫu tử qua 25 năm chinh
chiến khói lửa bay ngập trời
đất nước này, làm sao, không
khỏi không làm cho những người
có chút lương tâm lại không
bùi ngùi tác dạ ?!

...Mẹ còn nhớ những năm
đó khóc

Cô xe lò thành cô xe tang
Chờ thây đem gởi nghĩa trang
Kiếm tiền tang khó mua nhang
cúng chõng

Những năm ly loạn bênh
bỗng

Lòng xe chờ nắng những lòng
tâm cur

Bánh xe lốc cốc
Xuống dốc đầu cầu

Bài thơ qua đến đoạn đường
tái tê

Giận đời ly loạn
Máu chảy dầm dề
Cột khăn tang trắng

Mẹ dựng cờ xe
Giữa lòng khăn trắng Mẹ đẽ
chử tang

«Tang cha. Mẹ quấn trêu đẫy
Võng

Đề nhắc cho con một mồi
thù

Tang chõng mẹ đội trên đầu
Cho màu tóc bạc đẹp màu
khăn tang...

Nhớ lại, trong đời nhà Đường
bên Tàu thường hay ly loạn vẫn
còn có nhiều phụ nữ đều không
chịu chung lưng với bạn nam
nhi lo đèn nợ nước; nên ông
Thôi Hiệu mới than rằng: ...
Thương nữ bất tri vong quốc
hận, cách giang du xướng Hậu
Đinh hoa, có nghĩa nôm na rằng:
chỉ thương hại thay cho phường
ca nữ, không biết hận mất nước
đều còn mãi say sưa ca hát
khúc Hậu đinh hoa bên kia
sông vàng ? :

Đem câu than trách này của
Thôi Hiệu ra áp dụng vào thực
trạng gia đình xã hội VN ngày
nay, tưởng không phải là điều
quá đáng lắm vậy.

...Xe tùng qua vạn dốc
đường

Mà mẹ dốc đoạn trườn
chứa qua

(Xem tiếp kỳ sau)

khóc

than

Một THỜI TRANG trong THI VĂN Miền Nam

CHINH VĂN

TRONG thời gian gần đây, cùng lúc với phong trào đẽ tóc dài (phái nam) hớt tóc ngắn, áo rộng cò, quần túm ống, và mini-jupe v.v... (phái nữ) — một thời trang về ăn mặc — người ta dễ dàng nhận thấy, song hành, một thứ thời trang về khóc than, trong lành vực thơ văn miền Nam.

Và, cũng như thời trang về ăn mặc, vài vóc có bao nhiêu màu sắc, áo quần có bao nhiêu kiểu cắt may, những cách khóc than thật phong phú vô cùng.

Nếu trước đây, thời tiền

chiến, người ta đã từng thở than cho mùa xuân qua mau, tiếng ve khoắc khoải, mùa thu lá rụng, mưa đông lạnh lùng, thót gian thoi đưa, tình yêu chóng tàn, đời thoảng vị ôi... kiếp người ngắn ngủi, non sông tám bức sầu treo, giọt ba tiêu thánh thót — trong đêm dài nô lệ — thi hôm nay, sau hơn hai mươi năm kinh nghiệm khổ đau, và sáng tạo, nghệ thuật khóc than hẳn là trưởng thành hơn nhiều lắm.

Cứ tìm lật thử bất cứ tờ báo nào lên mà xem : báo tháng, báo tuần, báo ngày, cho

chí các nỗi sầu, đặc san, các tập thơ xuất bản trong thời gian gần đây : Ôi, bao nhiêu là nước mắt chứa đầy bốn biển chữ nghĩa văn chương miền Nam chúng ta.

Phải chăng khóc than cũng là một thứ bệnh truyền nhiễm? truyền nhiễm như bệnh xa hoa. Như bệnh thời trang. Nghĩa là như một cái gì rất không thật? Rất không cần thiết và tất tiêu cực? Cái tiêu cực của lăng mạng cách mạng. Cái tiêu cực của những kẻ đứng bên lề cuộc đấu tranh chống xâm lăng của toàn dân. Tiếng khóc than, do đó, cũng chính là một thứ thuốc an thần cho những niềm tủi hổ áo cơm, những thứ mặc cảm tội lỗi mặc cảm thiêng đường đờ vỡ...

Nhưng, nếu có những thứ nước mắt giả dối, thì cũng có những giọt nước mắt chân thành, thoát sinh từ những khổ đau hiện thực nhất của cuộc

chiến. (Và ta ghi nhận nó một cách kính trọng sâu xa, như một thứ di sản dân tộc)

I.— TÌM HIỂU NGUYÊN DO

Cái nguyên do gần gũi nhất, mãnh liệt nhất, gây nên tiếng khóc than hẳn nhiên là phát khởi từ những cảnh chết chóc điêu tàn của chiến tranh. Chiến tranh đã biến mảnh đất nhỏ bé của chúng ta thành địa ngục. Một thứ địa ngục trần gian. Ở đó, cái thang giá trị xã hội bị đảo lộn tất cả. Sự huy diệt không chỉ nhắm vào vật chất, nhưng tận gốc rễ tâm hồn. Sự hãi quá nhiều, rồi bỗng thành sỏi đá. Giết người quen tay cũng dễ trở thành một thứ nghề. Tiếng khóc than nhầy nhụa lâu ngày đã trở nên những lời sỉ nhục. Và, người ta không còn biết làm thế nào để định cho mình một thái độ được nữa. Người ta đứng đứng với hạnh phúc và đau khổ. Dừng đứng với sống chết, thương yêu. Dừng đứng với

AN LẠC TẬP CHÍ

thiên chức làm người, và như thế, người ta thấy mình rơi xuống ngang hàng với thú vật. Tiếng khóc than bấy giờ sẽ không thành lời. Nước mắt không chảy được ra ngoài, nó tràn vào bên trong, người ta sẽ tự tử hoặc điên loạn.

Nhưng người ta cũng có thè sướt mướt khóc như đưa ma, như dàn bà. Khóc để giải tỏa sự dồn ép tình cảm. Không còn gì sung sướng hơn là được khóc như vậy, để sau đó tìm quên trong giấc ngủ, để thức dậy thấy bình minh và, mọi việc đã an bài theo nước mắt.

Sáu ngàn quân xâm lăng, rồi nửa triệu quân xâm lăng cứ tràn lên đất nước! Bom 100 ký nổ, rồi bom một tấn nổ! Nhà cửa ruộng vườn cứ tan nát. Cha cứ chết, mẹ cứ chết, anh chi em cứ chết! Tôi sẽ khóc than. Tôi sẽ khóc than đủ

bốn mùa. Sau đó tôi ngủ. Và như thế, khi thức dậy, mọi việc đều đã được giải quyết ổn thỏa! Thế đó, tôi là một người giàu tình cảm, biết thương người và dĩ nhiên, là thương nước vô song địch!

Chúng ta mừng và biết rằng những tên khùng như vậy đã bắt đầu biết xấu hổ.

Xấu hổ vì cái bất tài, bất lực, hèn nhát, vị, kỳ độc ác của mình. Xấu hổ vì những bàn tay sạch sẽ và thừa thãi của mình trong khi xung quanh, mọi người đồ mồ hôi và tiếc nuối thời gian quá ngắn cho bao nhiêu là công việc cẩn thận, cẩn trọng.

Túi hổ cho sự dũng dung đồng loã của mình với những tên cướp; chúng đã vào nhà, mọi người đang khốn đốn vì nó, mà mình lại lông bông đi chơi hoang.

Một sự thắc mắc quay về nguồn dân tộc như vậy thật đáng khuyển khích. Phong trào quần chúng đang lên như thiêng thủy triều, không bước kịp

là bị bỏ quên, bị cô đơn, bị
dẫm đạp và lạc hậu.

Xin anh cứ than khóc,
thật nhiều, nếu không dừng
được, bởi nó thôi thúc anh,
và làm chảy máu tim anh.

Xin anh cứ khóc than thật
não nùng, ray rứt trong thơ
văn anh. Đề mọi người, nhất là
những kẻ vô tư, vô trách
nhiệm nhất, biết rằng đã có
những điều bất hạnh trong vận
mệnh của đất nước dân tộc.
Xin anh cứ tiếp tục than khóc
mạnh liệt hơn, dù dương hơn
trong thi văn anh, đề mọi lương
tâm nhân loại cùng hướng về,
chia sẻ, bênh vực cho anh em
đồng bào anh trên mảnh đất
tai ương này.

Và hãy khóc than bằng máu
của trái tim quảng đại, bác ái,
vị tha của anh.

Mọi người sẽ nghe anh, sẽ tin
anh, và sẽ không bao giờ quên
anh. (Còn ai để dàng thông cảm
và thương yêu anh hơn hững
con người quá từng trải trong
khô đau đớn có thể sáng suốt
và khoan dung như người
Việt Nam chúng ta hôm nay?)

Chỉ xin lưu ý anh một chi
tiết nhỏ thôi — không biết
có thừa lầm không — là: nỗi
khô kia không phải mới phát hiện
trong thời gian gần đây mà
thực ra, anh đã biết, là nó
đã hiện diện trên đất nước này
hơn hai mươi năm rồi đó.

Hơn hai mươi năm rồi, bây
giờ anh mới nhận biết, và anh
than khóc. Có trễ lầm không?
Và than khóc để làm gì?

II.— CÁI THỰC TRẠNG VIỆT NAM NÓ RA SAO?

Dĩ nhiên người ta không
khóc than để giải trí hay tiêu
khrien thi giờ. Lại càng không
phải khóc than là để cho phép
phép với nhau, để đánh lừa
tình cảm của nhau — một hình
thái ngụy ái quần, ái quốc.
Chúng ta không có nhiều thi
giờ để đùa cợt như vậy. Bởi
chúng ta biết rằng chiến tranh
là điều có thực. Trong cuộc
đánh nhau với kẻ dữ, tất nhiên
phải có máu đồ thịt rơi. Điều
đó cũng có thực. Ta biết trước
như vậy. Ta biết rõ mười mươi
như vậy. Ta chấp nhận nó
như một thực tại, một cách tự
nhiên. Và ta đã chứng tỏ sự

cách của ta, — một đối thủ trên
võ đài — vô cùng anh dũng, hiên
ngang.

Có gì mà phải khóc. Nước
mắt, lời than đâu làm
chùn bước đối thủ. Có
chẳng là sức mạnh quả
đấm của bén tay. Là lòng tin
tưởng sát son ta sẽ thắng. Và
dĩ nhiên là ta sẽ thắng, bởi vì
ta có chính nghĩa, ta có nhiều
ưu thế tinh thần hơn đối
phương, ta có nhiều đồng minh
hơn đối phương, ta có vũ khí
vô địch là tình thương, nung
nấu trong lò gian khổ chiến
tấu không ngừng.

Sự khóc than, do đó không
ăn thiết, chẳng những cho
an thân, mà cả cho mọi người
xung quanh nữa. Nó làm nhụt
hi chiến đấu, làm xao lảng
ý chú tâm đối phó kẻ thù.
au nữa là làm giảm niềm tin
in thiết của những người ủng
hỗ chúng ta. Kẻ thù nó cũng
hình rẻ chúng ta, nếu hèn,

Không ai vừa chiến đấu vừa
khóc. Vừa khóc lại vừa mong
chiến thắng

Cũng thế, những nhà thơ
miền Nam của chúng ta lại càng
không thể vừa mong mỏi những
điều tốt đẹp cho mọi người
(trong cuộc vận động mới,
dành lại độc lập, dân chủ, tự
do) mà lại vừa thở than não
nuột trong suốt những cố gắng
thì hiện tiếng nói trung thực
của mình, trót vọng tha thiết
nhất của mình, bằng những áng
thơ vẫn đầy nước mắt.

Không thể cứ tiếp tục
khóc than mãi như thế trong
thi văn chúng ta, bởi lẽ nó
thừa thãi, vô ích, phản tác dụng,
lại vừa như phản bội sự đóng
góp chung của mọi người hôm
nay.

Chúng ta có thể mua sắm,
ăn mặc cho đúng thời trang,
cho hợp với sở thích chúng
điển bẽ ngoài của chúng ta,
nhưng nhất định chúng ta sẽ

không bao giờ chạy theo thời trang khốc than trong thi văn hôm nay, như người ta đã từng đưa đổi làm dáng với nhau. Bởi chúng ta không thể tự lừa đổi chúng ta trong ý niệm thương nước thương nòi. Bởi chúng ta biết còn nhiều việc cần ích hơn luôn chờ đợi sự góp bàn tay của chúng ta. Bởi chúng ta không thể cứ tiếp tục nhỏ những giọt nước mắt cá sấu khi chúng ta biết rõ hơn ai hết rằng: kẻ nằm trong quan tài kia đã chẳng phải hoàn toàn là một người xa lạ.

III.—Sự chiến đấu vinh quang

Chúng ta cũng lại biết rõ hơn ai hết rằng chiến tranh là phi lý, phi nhân, phi nghĩa. Chiến tranh là chết chóc điêu tàn Đồng thời trong chiến tranh cũng có những điều cần ích và vinh quang.

Trong chiến đấu, chúng ta đã lớn mạnh không ngừng. Trong gian khổ, chúng ta đã trưởng thành vượt bậc. Chiến đấu, là cơ hội duy nhất để chúng ta tự chứng tỏ khả năng sinh tồn mãnh liệt nhất của

dân tộc. Chiến đấu, là cơ hội duy nhất để chúng ta xóa bỏ mọi mâu thuẫn nội bộ, kết hợp một cách hiệu nghiệm nhất mọi thành phần ưu tú của đất nước để giữ và dựng nước.

Thi văn miền Nam chúng ta, nhất định sẽ phải nói lên được những điều căn bản đó.

Những thiên anh hùng ca chắc chắn phải đang được khởi viết giữa lòng cuộc chiến đấu cam go nhưng đầy vinh hiển của chúng ta hôm nay.

Chúng ta có quyền tin tưởng ở sức chiến đấu vô địch của chúng ta, từng chứng tỏ qua lịch sử. Chúng ta có quyền tin tưởng ở khả năng sáng tạo của từng lớp cầm bút trẻ hôm nay, như ta đã từng tin tưởng vào cái vốn văn hóa phong phú của dân tộc.

Như ta vẫn tin tưởng rằng sau mùa đông âm u, sẽ là một mùa xuân với đầy đủ bướm hoa, trong vườn thơ văn đã bắt đầu nảy lộc hồi sinh.

Saigon, 8-6-67

CHINH VĂN

Lửa Việt Nam

Một trăm năm nô lệ
Bốn ngàn năm đau thương,
Những đêm dài ác quỷ
Hai mươi tuổi chiến trường
Ngày đầu nuốt cay không một lời van xin
Sông âm thầm trên nhịp thờ quê hương
Ôi Việt Nam, Việt Nam
Nuôi lửa trong tim ruột máu
Lửa hòn thấm thịt tê xương
Lửa rực cháy kè từ trưa Tháng Sáu
Lửa Từ bi Quảng Đức sáng trăm đường
Cả thành phố rưng rưng
Chắp tay quỳ lặng lẽ

Và cứ thế...
Người Việt Nam hiền lành nhởn
Vùng đứng lên, xô lở đất long trời
Mỗi nhục cũ, xin núi rừng chia sẻ
Lửa trong tim, xin dâng hiến cuộc đời

Đúng dây khắp nơi nơi
Khắp nơi nơi
Lửa chói sáng, rạng ngời tim TÔ QUỐC
Lửa vượt trùng dương mênh mang, bắt khuất
Có Morisson thấp đuốc rời Tình thương

Có ngàn vạn tinh binh: khổ ôm, áo rách
Gọi nhau tấp nập lên đường
Lửa đã cháy lên rồi
Anh emơi
Đây ngôn lửa Việt Nam đốt ngàn đời tui nhạc

Bé bông tăm thân nầy
Không còn là củi mục,
Mà ngọc ngà châu báu,
Cũng dành hy sinh xương máu
Vì cuộc đời nhen nhúm lửa Vinh Quang.

HOÀI HƯƠNG

Thanh tràn dạ khúc

Ý muốn thanh mà giòng đời mãi đực
thấy chim Bằng lăm lúc ngàn ngõ chao
bốn phương ơi gió lặng đáp phương nào
đôi cánh mỏng ngập ngừng trong Bão tố

— Ví như hoa cánh hồng lay lắc đỗ
định luật đời vòng khò lụy ba sinh
khuyết trắng lù mỹ ý ẩn bao tình
nghiêng nửa mặt tươi cười tim róm máu

lọc tinh vi nguyệt tròn trinh trung Đạo
ánh khoan hồng chiếu xuống đẹp thanh lương
đủ cang nhu xây dựng vạn muôn đường
bao dung mãi cho vẹn nguyên tóc tóc

có lăm lúc buông mây tàn ẩn ngọc
khuất bên trời đè khóc một đời hoa
tự mình tự mặc kệ nước non nhà
không soi nửa lòng ta thiện mỹ

Thu hiu hắt hương bay hồn dạ lý
nghe phương ngàn rẽn rỉ gió luân vương
bật âm thanh tràn khải khúc đoạn trường
gio ngập lối lá vàng tan tác rụng...

HƯƠNG NGUYỄN

Chỉ còn một

LÓI THOÁT

THƯỢNG TÂN

DẤT nước nhò bé này đã bị một cuộc chiến tranh dai dẳng tàn phá! Bao nhiêu giá trị tinh thần đã bị đảo lộn, dày xéo. Bất luận nơi đâu, bất luận ở giới nào ta cũng nhận thấy có sự « sụp đồ tinh thần » một sự «tụt thang về luân lý ». Ngay cả chốn học đường là nơi gương mẫu mà ngày nay cũng đã bị nhiều tai tiếng. Người chau mày, kè rọi lụy vì tình hình thê thảm hiện nay. Hơn hai mươi năm qua sống dưới một gǎm trời đạn lửa, trong cảnh chém giết hãi hùng, nhân dân ta từ Bắc chí Nam ai lại không khàn nguyện cho hòa bình được vãn hồi.

Nhân dân Việt Nam vốn ham chuông hòa bình. Cuộc thảm sát kéo dài đến ngày nay thực là ngoài ý muốn của nhân dân hai miền Nam Bắc. Nhân tâm phân tán, quốc cách lù mờ, kỵ cương sụp đồ ai là người không tủi hổ đau lòng. Trước tình cảnh này ta chỉ còn đặt đề hy vọng vào sự liên kết của các tôn giáo ở Việt Nam để phát nguyện phong trào

tích cực đòi hỏi hòa bình trong danh dự, trong tình thương chúng ta còn tin tư ng rằng tình thương sẽ lấp được miệng súng, lời cầu nguyện hòa bình sẽ áp đảo được tiếng bom đạn nêu tín đồ Thiên chúa Giáo, Phật Giáo, và các tôn giáo ở Việt Nam siết chặt tay nhau gây nên một « lực lượng tôn giáo phụng sự hòa bình » để tranh đấu tích cực cho một lý tưởng nhân đạo mà chúng tôi thiết nghĩ rồi đây mọi người Việt Nam đều sẽ nồng nhiệt tham gia. Tin đồ tất cả các tôn giáo ở khắp nơi trên đất nước sẽ tổ chức những buổi cầu nguyện ngoài trời, trong đó người Thiên chúa Giáo nắm chặt tay người Phật tử cùng cầu nguyện cho hòa bình đất nước. Hội đồng tôn giáo lâu này chỉ hoạt động trong một phạm vi tiêu cực làm sao đem lại một kết quả nào cụ thể ! Trăm ngàn thông điệp của Đức Giáo Hoàng hay thông bạch của Hòa-Thượng Tăng-Thống làm sao kết quả bằng một cuộc diễm hành của một số tín đồ các tôn giáo liên kết kêu gọi hòa bình.

Kinh nghiệm lịch sử cho ta thấy hạnh phúc của dân tộc, hòa bình lâu dài của nhân loại đâu phải do ai thương hại mang đến cho ta mà phải do chính ta tranh thủ. Ở đây ta không tranh thủ bằng vũ khí, bằng mưu mô mà bằng tín ngưỡng, bằng tình thương. Ta không thè bắt chước những cái tàn bạo của thiên hạ, nhưng ta tận dụng cái nhiệt thành của ta để đòi hỏi cho máu đừng chảy nữa.

Ta tranh đấu bằng cách dâm lên những thường tình nhỏ nhen, mê muội và vô nghĩa...

Có đạo nào cao hơn đạo Yêu thương, thương kề quắn quại rên xiết; có đức nào lớn hơn đức cảnh tỉnh con người vượt khòi con mê...

Nhân dân Việt Nam khao khát hòa-bình. Chúng ta hãy cầu nguyện cho thán chiến tranh hãy dang xa và khuất bóng trên giải đất hiền lành nhỏ bé này.

THƯỢNG-TÂN

NGHỆ THUẬT

*Móc túi
Sát nhân*

☆ Thé Cibán ☆

DIỄU đau đớn, bất hạnh nh
trong đời tôi, đó là đứa bé vừa m
chào đời đã mồ côi cha mẹ; l
khôn lớn, nỗi xót xa, thất vọng nh
cho tôi chính là khi quốc gia tôi s
nô lệ chiến tranh, mất cả quyền con
của con người. - Có ai chịu hiểu v
biết nghe sự thực của tôi không?

(I) Khảo Luận

Viết đến hai chữ MÓC TÚI, SÁT NHÂN kẻ cầm bút nay tự nhận thấy mình là một con người chiến bại, không còn có sách lược nào để thắng hơn nữa. Thành thực mà chấp nhận đối với bài luận một quốc gia nào đã triệt để áp dụng công lý, luật pháp trên bình diện vô tư và đứng đắn, thì không bao giờ có những kẻ cầm bút viết cho hạng người sống đơ bần thối tha như thế này.

Nói đến móc túi, sát nhân là phải nghĩ ngay đến loại người không nhiều thì ít đã mang những

Tính chất: Bất lương, phi nhân, phi đạo, phi pháp luật và thiếu cẩn bản văn hóa, tình thương bỗn phận cũng như phũ nhện giá trị đau khổ của kẻ khác.

Đọc báo hàng ngày chúng ta không lạ gì những tần tuồng, móc túi, sát nhân nói trên nào là cao bồi du đảng cầm dao, lận súng giết người đoạt của nào là con quỷ râu xanh chỉ biết thỏa mãn dục tính đã chà đạp lên tuần phong mỹ tục, coi mạng người như món đồ chơi công cộng. Và thỉnh thoảng chúng ta lại được nghe chính quyền công bố, một vài vụ gian lường đầu cơ hút máu đồng bào, hay những vị có hân trong chính quyền quốc gia đã thụt kèt, hối mại quyền thế chia bè chia đảng tranh nhau áp phe thủ lợi.

Đại dè tất cả đều là «móc túi sát nhân», thực không có gì sung sướng, hân diện cho một quốc gia đang chịu đựng nuôi dưỡng, ngầm chứa bọn chúng.

Nếu không nhầm thì hạng người man rợ ấy đã coi trại giam, nhà tù là nơi nghỉ mát luật pháp là một điều lệ sách vô giá trị không có tác dụng hữu hiệu; do đó mà họ đã công khai tồ chức những hệ thống dài xích chặt chẽ hoạt động cũng chẳng kém gì bộ máy chính quyền của một quốc gia. Nghĩa là nghệ thuật móc túi, sát nhân của bọn chúng đã được xếp đặt:

- Đứng đầu ngoại giao là những tay anh chị lì lợm, nhẫn nại sứ mang đứng ra đương đầu với chính quyền cũng như trước pháp luật (có thể là hồi lộ gây áp bức trả thù, hay dựa trên chiếc áo thân thể của quan lớn).

- Đứng đầu nội vụ là những tay có võ lực, có những thể đậm chém tuyệt sắc để điều khiển đàn em phải phục mệnh, dè ngăn chặn đối thủ của mọi tồ chức khác muốn xâm lấn quyền, hoặc khi cơ quan công quyền

AN LẠC TẠP CHÍ

đã chú ý đến họ.

. Đứng đầu tài chánh là tay biết tráo trở xoay trở nắm giữ kim tiền để phân phối thù lao cho đoàn em thi hành xong công tác.

. Đứng đầu tổ chức xã hội của bọn chúng là những tên có nhiệm vụ an ninh hoặc cấp dưỡng cho những chiến sĩ của họ lỡ thất bại bị vào tù hay bị thương.

. Đứng đầu về văn hóa đạo đức là những tên ăn nói hoạt bát, khéo léo, dùng đủ mọi mánh khoé để chinh phục, dạy dỗ đàn em dẹp bỏ những tư tưởng phản bội biết tử vì đạo móc túi, sát nhân mỗi khi bị tám nguy.

. Đứng đầu kế hoạch là những con người đã trưởng thành trong lãnh vực móc túi sát nhân vạch ra những chương trình nghiên cứu biện pháp, phương tiện thi hành.

. Đứng đầu việc quốc phòng

— là những tên đã thành thạo chiến thuật chui rúc, lẩn trốn, cầm đầu vận mạng tò chunderscore với nhiệm vụ đặt bộ chỉ huy, dời bộ chỉ huy, phân tán dàn em hoặc che chở dàn em.

. Đứng đầu về giao thông, liên lạc là những tên có biết tài báo động nghe ngóng tin tức và cung cấp xe cộ, dề thực thi kế hoạch móc túi, sát nhân

. Đứng đầu về y tế là những người bác sĩ không thụ giáo ở một đại học đường y khoa, được khoa nào nhưng vẫn có kinh nghiệm và khả năng đê săn sóc, điều trị nạn nhân của chúng.

. Đứng đầu về cải cách xây dựng là những tên đã một thời oanh liệt chọc trời khuấy nước xứng đáng đứng ra chủ toạ những buồi họp của dàn em sau mỗi lần đã thi hành công tác hẫu rút ưu, khuyết điểm mà dời mới đê tránh né và bịt mắt chánh quyền.

Sau hết là vai trò cốt văn chính trị, phải nói đây là những con cáo già thuộc vào loại móc túi sát nhân: quốc tể mang đầy độc dược đầu độc kinh tế xã hội, đề định đoạt một ván cờ móc túi mà chúng tồ chức.

Xem vậy thì chúng ta cũng đừng khôi hài nhận đây là những tồ chức không đáng quan tâm.

Theo Nho Giáo chủ trương kẻ đã chấp nhận nhập thế là kẻ phải mang đủ ba yếu tố: PHÙ THÉ - GIÁO.

1o - Phù- là làm cho dân giàu, nước mạnh, kỹ nghệ, phát triển cảng nông dōi dào, tài nguyên xuất cảng thịnh đạt tiền tệ không mất hoặc giảm giá trị.

2o - THÉ- là trị dân cho công bằng minh chánh, pháp luật phải được tôn trọng vô tư, luật lệ phải được áp dụng triệt để đúng dân để tạo ra một xã hội tương dỗ, có thương hỉ tôn ty — dân phải ràng buộc với bđn phận và ý thức trách nhiệm

quốc gia. Thêm vào đó là phải chân thành đứng về tinh thần:

«Ngã kim nhật tại tọa chí địa,
cõi chi nhán tảng tiện ngã tọa chí».

3o-Giáo- là dạy dỗ người dân biết sống đúng với ĐẠO LÀM NGƯỜI trên mọi phương diện nhân bản, tình thương, đạo đức tác phong, tiềm thức, hành động — Đề con không bắt hiểu với cha mẹ, vợ không bắt nghĩa với chồng và dân biết phụng mệnh vua cho trọn tiết.

Ngày xưa Đức KHÔNG PHU TÚ cùng với đám học trò vào rừng ngoạn cảnh gấp phải một người đàn bà sống cô đơn giữa cảnh hùng vĩ, dãy đồi thú dữ của miển sơn cước, Đức Không Phu Tú lấy làm ngạc nhiên bèn hỏi người đàn bà vì lý do gì mà người lại dám bạo gan một mình vào ở đây. Người đàn bà không cần suy nghĩ vội đáp:

TẠP CHI AN LẠC

«Thú thực với Ngài từ khi
gia đình tôi dọn đến, ở đây Ông
cha tôi, chồng tôi, con tôi thay
đều bị cọp ăn, và tôi biết
tánh mạng của tôi có
ngày sẽ chết như thế. Tuy nhiên
tôi vẫn bằng lòng ở đây vì không
muốn sống trong một xã hội
lưu manh, bóc lột, lẩn hẩn đã
làm cho con người phải chết
mỗi về tinh thần lẫn vật chất»

Đức Không Phu Tử không
nói gì thêm với người đàn bà
nữa mà quay sang đám đệ tử
người chật rải, giải thích:

«Làm vua mà không minh
chánh thì chánh sách đưa ra
thực thi dễ sai lầm, giúp phương
tiện để bánh trưởng thêm tham
quan, ô lại dù muốn dù không
xã hội cũng đi đến chỗ loạn
lạc trộm cướp. Xã hội đã loạn
lạc, trộm cướp thì mạng sống
của con người chẳng có nghĩa

lý gì».

Câu chuyện người đàn bà
điển hình đã cho ta thấy cái tai
hở khủng khiếp của những kẻ
chủ trương bóc lột như thế nào
nếu không nói là móc túi về vật
chất, đôi khi còn móc ngay cả
mạng người mặt khác làm cho
bộ máy chính quyền ụng nhợt,
nền tảng kinh tế, tài chánh quốc
giá kiệt quệ làm cho trăm họ
điêu linh sống dở chết dở.
Nghĩa là lầm lúc
những kẻ mang nghệ-thuật móc
túi, sát nhân, móc luôn cả số
phận dân tộc rơi xuống hố sâu
nữa cũng nên.

Tha nhân của quốc gia nào
đã bị thấy và bị nằm trong phản
ứng bóc lột đó, đều không kho
thắc mắc tự hỏi tại sao, nguyên
nhân nào lại có hạng người móc
túi, sát nhân nguy hại hơn
cả loài dã-thú,

(II) **Đây là nguyên nhân**
mác túi, sát nhân

Để tìm ra nguyên nhân này chúng ta thử đề tâm nhận xét đến một vài trường hợp cụ thể sau đây:

— Chỗ nào có « thịt cá tanh hôi » là chỗ ấy có « ruồi bọ »

— Nước sông có « đục » chảm mới « săn mồi tôm cá » dễ dàng

— Thân thể của chúng ta đang « mắc bệnh trầm trọng ; mới có môi trường thích hợp cho đám vi trùng bành trướng »

— Hoặc chờ cơ hội « trời lật » nước dâng cao « chó mới leo lên bàn thờ »

Trong phạm vi quốc gia, xã hội cũng vậy, thường một nước ở giai đoạn bình biến luật pháp không được tôn trọng, cương kề hành pháp áp dụng không được triết dẽ, đa số người dân thiếu phương tiện sanh sống, trẻ con không được cung cấp giáo dục căn bản tăng lớp thanh niên chưa ý thức trách nhiệm đối với tổ quốc giống

nòi, thiểu bón phận đối với đồng loại tắt cả trà trộn, quyền lạm với nhau để tạo thành một môi trường thích hợp cho hàng người mác túi sát nhân ở trên lợi dụng tha hồ mà hoành hành. Kết quả tấm thân gãy yếu già nua của bà mẹ Việt Nam ngay càng thêm bệnh tật trầm trọng vì những phần tử phá rối trị an vô lễ, phạm thượng, vây ô uế lén bẩn bức tường thuần phong mĩ tục, những cảnh chém giết tương tàn móc lầm tánh mạng của « đứa con trung hiếu thực thà »

Viết như vậy không phải bắt luận 1 quốc gia nào có chiến tranh thảy đều sản xuất ra những hàng người mác túi sát nhân, cả đâu. Điều ấy lịch sử đã chứng minh trái ngược chẳng hạn như Ấn Độ trong thời kỳ chống Đế quốc Anh bên cạnh đó lại thêm nạn phân chia giai cấp — Như Nhật Bản chống với Đồng Minh lại sao dân các nước ấy lại thiểu hàng người đóng vai trò móc túi, sát nhân, thuyết kế công quỳ, chia hè phái để áp phe thủ lợi trắng trợn. Họ là thân thánh ư? Thưa không họ cũng như chúng ta

AN LẠC TẠP CHÍ

biết yêu chuộng hạnh-phúc, tự-do và hòa bình chân chánh nhưng thành thực mà nói họ đã hơn chúng ta và các nước bị chiến tranh ở những điểm:

. Người dân đã ý thức tự trọng, biết thương yêu nhau chân thực.

. Người chiến sĩ chọn cái chết can-dám danh-dự cho tổ-quốc, chứ không lẩn tránh chui rúc làm việc mờ-ám đốn mạt.

. Người công-dân đứng trước tình thế nước mắt nhà tan, biết đít trách nhiệm quốc-gia trên-hết.

. Nền tảng giáo dục cẩn bắn đã in sâu vào đầu óc thiếu niên thanh niên.

. Xã hội được đặt trên tiêu chuẩn giáo-hóa đúng với trình độ, dân tộc tính

. Pháp luật nghiêm khắc, nhưng đầy công bằng và vô tư.

. Toàn dân cũng như các nhà lãnh đạo quố. gia đồng nguyện nắm giữ quyền tự-quyết và tuyệt đối từ chối chính sách nô-lệ hóa của thực-dân cũng như ngoại bang thống trị

. Song song với yếu tố trên người cầm vận mang quốc oai cũng như thuộc hạ đều có tác phong đạo đức, nhẽnhé huyết yêu nước thương dân biết canh-tân cho trăm lợ, phát triển nền kinh tế tự-túc, cho mỗi gia-dình.

(III) Phân định từng hạng người móc túi, sát nhân

Để cập đến những kẻ móc túi sát-nhân có thể nói hết sức phúc tạp song sành đi lọc lại chúng ta tạm thời chia thành
1o) Kẻ thiểu cẩn bắn vẫn hóa, đạo đức

2o) Kẻ có văn hóa nhưng thiểu đạo đức

3o) Kẻ có đạo đức.

4o) Kẻ diện đại cho chính quyền(công-tức hoặc quân đội)

5o) Kẻ lãnh đạo quốc dân

6o) Kẻ mệnh lệnh là luật pháp.

HƯƠNG LINH THẾ NHÂN

(Đón xem An-LẠC số....15)

KẺ THIẾU CẨN BẢN VĂN HÓA ĐẠO-ĐỨC trở thành tên MÓC TÚI SÁT NHÂN

Bài này còn dài sẽ đăng trên bản nguyệt san AN-LẠC trong những số sắp đến - Quý vị sẽ thấy một tài liệu mới mẻ, nở biến pháp xây dựng thành thực cho xã hội của chúng ta - Ai là nạn nhân của nhũng kẻ chủ trương móc túi, sát nhân át sẽ được cõi mờ và hãi lòng.



Tiếng
nói
quê
hương

KHI phai chui vao mot phong hẹp moi nhen ra kheng khí là cần thiết, bầu trời quý báu. Cung vay, khi di đến mot nước người mới thấy tiếng mẹ đẻ thân yêu hơn lúc nào hết nhất là đến một nơi mà mình chưa hiểu, chưa nói được ngôn ngữ của nước đó. Giữa đường ngoài ngõ, trong phố, trên tàu bến cứ nơi nào nghe được một giọng nói Việt Nam, như đang lạc trong rừng rậm vừa tìm thấy một lối ra. Ta cứ phải nghe mãi tiếng nhạc nước người, rồi có hôm nào nghe được tiếng nhạc

Rời ca Việt Nam, chao ôi, có thể quên hẳn rằng mình đang ở
ngoại quốc. Đờn có réo rắt, đàn tranh thồn thốn, đúng là âm
thanh của quê hương khói lửa. Giọng hò miền Trung vê ra hình
thuỳ dirong, cát trắng; những câu vọng cõi miền Nam như hương
vị trái ngọt cây lanh. Rồi đến những bản tân nhạc, những lời
chân thành của thời đại như mía mai, than trách, nhắc nhở hoặc
phản trắc. Bản nhạc chấm dứt người nghe chỉ còn ngạc....

Tiếng Việt Nam thật là thân yêu và quý báu ở những nơi
này. Dĩ nhiên cảm tưởng trên sẽ không đúng với một người đã
sống lâu ở ngoại quốc đã có nhiều liên hệ với nước người. Ngược lại, hầu hết những ai vừa rời khỏi quê hương đều phải
trải qua một tâm trạng tương tự như nhau.

Hình ảnh người đưa thư đi vào trường trở nên thân mật
như bóng dáng một ân nhân. Vừa thấy xuất hiện, anh em đã
thúc nhau:

— Có mỗi, có mỗi tối rồi!

Thế là úa nhau xuống văn phòng thử xem có thư từ bên
nhà gửi sang không. Người có hớn hở; tươi tắn; kẻ không tiu
nghiu, than thẩn. Đường như những dòng chữ bất động trong bức
thư hay trên tờ báo kia có một hiệu năng đáng kể hơn cả miếng
đi, híc uống. Nó là những sợi dây vô hình nối con người
ly hương với xứ sở chăng?

Ngoài cái nghĩa thân yêu mà thiết ra, tiếng¹ Việt nhiều
lúc còn được đặc dụng nữa. Nhất là đối với người ngoại quốc
tiếng Việt trở nên bí hiểm hơn cả tiếng Anh, tiếng Pháp, Trung
hoa hay La tinh. Những tiếng trên đều có nhiều người biết.
Ngược lại tiếng Việt ít ai biết. Đó cũng được một ưu điểm, vì
khi muốn nói một điều gì kín đáo với nhau, sử dụng tiếng Việt
là gìn giữ được hoàn toàn bí mật.

Thấy người đưa thư anh em reo:

— Có mỗi, có mỗi rồi!

Những anh chàng ngoại quốc chung quanh chỉ còn ngạc
nhác chảng biết nên hiểu làm sao về hai trường hợp khác nhau
mà chỉ sử dụng một thành ngữ. Cũng bởi lẽ nhiều trường hợp
ngạc ngác đã xảy ra, khiến cho giáo sư nhiều lúc cảm nổi tiếng
mẹ đẻ trong lợp, chỉ nên dùng tiếng Nhật thôi. Sự cẩn đoán trên
không phải là không có dụng ý. Chẳng hạn, có trường hợp chính

AN LẠC TẬP CHI

giáo sư cũng là nạn nhân. Thói quen bắt cứ lớp học nào, bắt đầu giờ học đều có kiềm diện. Giáo sư đọc tên học sinh hiện diện hoặc trả lời « có » hay « présent ». Ở đây phrasing tiếng « Có » hay « présent » được thay bằng tiếng « Hai ». (Người Nhật đọc là Hai có nghĩa là Vâng). Khô nỗi trong tiếng Việt chữ hay có nghĩa là tốt, trái với xấu, dở. Thế là có một hốm trong lúc kiềm diện, mọi người đều trả lời « Hai » một anh Việt nam lầm bầm:

— Mời sáng vào mà đã khen hay thiệt là vô duyên !

Rồi khi gọi đến tên anh buột miệng:

— Dở lầm !

Giáo sư liền ngạc hỏi nhanh :

— Cái gì thế ?

Những người Việt nam trong lớp được cười một chầu sung sướng và không giám giải thích gì thêm nữa. Tiếng Việt bí hiểm quá và cấm là phải. Bởi vì, còn những giờ thi, lúc làm bài, họ nhắc nhau bằng tiếng Việt, thì làm sao mà hiểu được họ muốn nói gì. Ở phải lầm, tiếng Việt đâu phải để cho mấy người khinh !

Tức là, mấy anh ngoại quốc nhiều lúc cũng muốn học nói tiếng Việt. Rồi khô nỗi việc này cũng đưa tới nhiều trên cười khó độc đáo. Số là có một anh bạn Nam Dương tập tờ học tiếng Việt thế nào không biết mà rốt cuộc chỉ được một vài câu ngắn ngắn như: tăm bậy, tăm bạ, đánh chết con chó, hết tiền rồi.

Rồi một hôm, trong giờ học, giáo sư giảng văn phạm Nhật sao mà khó hiểu quá, phần vì chưa thạo tiếng Nhật, phần vì cú pháp của Nhật ngữ lộn xộn khó nhận. Ai nấy đều bức mình. Còn giáo sư cứ nói một hồi, rồi quay lại hỏi:

— Hiểu được chưa ?

Tất cả im lặng. Chỉ một mình anh bạn Nam Dương kia lên tiếng :

— Tăm bậy tăm bạ, đánh chết !

Chao ôi ! chỉ còn cách quăng viết, quăng vở mà cười. Không hiểu chàng Nam Dương kia học được mấy tiếng Việt

gy với một nghĩa như thế nào mà lại phát biểu trung ch
như thế!

Tuy nhiên, nhiều khi tiếng Việt cũng làm cảm động không kém. Trường hợp xảy ra, khi nhà trường tổ chức một cuộc thi chơ. Lúc xe buýt chạy trên đường trường, và để cho không khí đỡ buồn, người hướng dẫn bắt giọng những bài ca tập thi, dĩ nhiên là những bài ca Nhật. Chán rồi, micro được rao qua cho nhóm Thái Lan. Những bản dân ca Thái cất lên Cuối cùng tới phiên Việt Nam. Mấy anh Việt Nam này chẳng thạo bài ca gì mấy. Ngần ngừ một hồi, mấy anh bèn đồng ý hát bài Việt Nam Việt Nam. Ai biết thì hát, người không thi gõ nhịp kè cả những anh bạn ngoại quốc. Cảm động nhất là những tiếng Việt Nam được lập lại với những từ ngữ thể thiết như Việt Nam tiếng nói bên vành môi, Việt Nam nước tôi, Việt Nam nghe từ vào đời... Khi chấm dứt, mấy người Nhật cứ hỏi mãi cái tiếng Việt Nam được lập lại ấy nghĩa là gì. Thật còn đau khổ nào hơn, tên nước của người ta mà không biết. Chúng tôi phải giải thích cho họ rằng đó là tên của nước tôi, chỉ vì mấy ông đọc sai nên thấy xa lạ mà thôi. Việt Nam mà tiếng Nhật vì đã âm nén đọc là Betonamu. Khi đã hiểu được, họ mới xin lỗi, và chính lúc đó chúng tôi mới cảm thấy ít nhiều chua xót cho đất nước mình không được ai biết đến, hay biết đến một cách lèch lạc sơ hãi đến nỗi cái tên cũng đọc sai trong khi mình phải tờ mờ học kỹ về các nước khác.

MINH TÂM

CÁCH MẠNG

Và diệt xâm lăng

của LONG NGA TRẦN NHƯ NGUYỄN

viết cho Lê Trinh và em Tinh (G.L.)

TRONG những ngày gần đây tình hình Quốc nội và Quốc tế mỗi lúc như mỗi cù dồn lập sự trầm trọng thêm lên. Nhất là tình hình Quốc nội! hảm cảnh đó đang gây buồn cho toàn thể dân Việt.

Tình thế mỗi lúc mỗi diễn n một cách gay go thời người n chính trị cũng không nên

chặt hẹp trong chính sách lãnh đạo của miuh. Trái lại phải có một tinh thần cấp tiến trong việc thu nhận mọi ý kiến xây dựng, mọi đường lối tranh đấu chung cho hòa bình dân tộc là ta phải thành thật nghiêm minh tiếp đón họ để tạo thành một lực lượng hẫu xây dựng lại đất nước để cùng lúc quét sạch luôn ba thứ giặc: châm tén, chia rẽ và Cộng sản. Những chiêu bài dưới chế độ cũ mà

AN LẠC TẠP CHÍ

tập đoàn Nhu Diệm hằng rao
rao nhưng chưa làm nỗi. Trong
giai đoạn này chúng ta nhất
quyết phải thực hiện cho bằng
được một chế độ dân chủ thật
sự hầu để đáp ứng nguyện
vọng cùng lòng hằng mong ước
của quốc dân.

Vậy trong lúc ta muốn phá
đường, vạch lối để vượt qua
tất ta phải gặp nhiều va chạm
nhiều trở ngại trên con đường
xây dựng quốc gia bởi nhiều
nguyên cớ đưa đến nếu ta
không biết cùng nhau đoàn kết
lại để dẹp mọi mối bất hòa
mà cùng lo chung cái việc khẩn
cấp là đuổi thù diệt Cộng.
Không gian khổ làm sao thành
công, dù có phải gặp bao trắc
lực ta quyết phải sang băng.
Vi tiền đồ Tổ Quốc là trọng,
vì tương lai con cháu ta ở sau
này là việc tối yếu buộc ta
phải tiến lên mà dẹp phăng
mọi thành trì bất công thói
nát của những chế độ độc tài
cũ còn vươn vắn lại. Ta

không nên vì một thiểu số mà
đè hỏng đại cuộc, ta không
nên ích kỷ vì tình cảm tư
riêng mà đe cho đất nước này
phải sống trong thảm
trạng mất tự do, thiếu dân chủ.

Ta không thể chờ đợi với
một lũ hoạt đầu hành trị,
bọn xôi thịt thời buổi nào
cũng có mặt, một lũ học làm
sang trên mồ hôi xương máu của
dân tộc, một lũ tré ranh mang
khoe mình là trí thức với một
vài cấp băng nào đó so ra
không thấu vào đâu đối với
cái tâm hiếu biết dang lên của
quần chúng. Ta phải xa lìa sô
loại nói trên, vì tất thảy bọn
họ là lũ người luôn luôn muốn
duy trì tình trạng cũ cho đất
nước này. Thấy và biết thế
mà ta không chịu nổi ra đe
phơi bày thái độ phản dân
bán nước của bọn họ ra trước
Quốc dân và lịch sử là ta tự chịu
sắp chung với bọn họ một
hang đe, rồi dần dà bán đứt
mảnh đất này cho Cộng sản

và thực dân.

Lịch sử Việt nam đã trải qua bao nhiêu biến chuyễn từ bao cảnh thăng trầm vinh nhục. Nhưng chưa lúc nào mà vận mạng quốc gia bị thử thách một cách ác liệt như hiện nay. Miền Nam Việt nam là một bài chiến trường để mỗi ngày hàng trăm con người quốc gia gục ngã. — Là một miếng mồi ngon mà Cộng sản và Thực dân đang tìm mọi cách cấu kết để nô lệ hóa, để chia phẩn — Là một địa điểm mà tất cả thế giới cùng ghé mắt từng giờ, từng phút. Nhận thức được tình trạng khẩn cấp ấy để thấy rằng nhiệm vụ của các nhà lãnh đạo quốc gia hiện nay là một nhiệm vụ lịch sử, và lịch sử sẽ phê phán nghiêm minh.

Trước những biến chuyễn gần đây mà nhân dân đã nắm vai trò chủ động là không thể (chụp mũ) gì được trước lòng yêu nước nhiệt thành

của họ mà chỉ còn một lối thoát trong vinh dự cho các nhà lãnh đạo, đừng xem thường nguyện vọng của họ nữa. Hãy chấm dứt cái cảnh xa rời người dân, xa rời thực tế mà phải gặp nhiều thảm bại như bài học Ngô Đình Diệm vừa mới lật qua. Chúng tôi xin kêu gọi những ai tự nhận là mình đang làm cách mạng cho dân, cho nước trong giai đoạn này thì nên nhớ là phải học cho thuộc, đọc cho kỹ bài học Ngô đình Diệm vừa qua. Dù muốn hay không muốn thì tinh thần cũng đã cắp bách đòi hỏi ta phải trấn an nhân tâm bằng những hành động và phải noi theo cái định luật cụ thể. Việc đó nếu thực hiện được không những chỉ có ích lợi riêng cho bản thân của người làm chính trị mà còn cho tiền đồ của dân, của nước.

Hiện tại toàn dân đang mong muốn nội các chiến tranh phải

quét cho sạch các kẻ thù chung; Cộng sản thực dân và bọn cǎn lao tay sai cũ đang âm mưu chia rẽ hiện còn ăn núp trong các đoàn thể tôn giáo và chính quyền. Muốn thế trước tiên ta phải liên kết cho được các lực lượng quốc gia còn đang tàn mác và thực sự đoàn kết toàn dân để cùng nhau xây dựng một chế độ dân chủ. Chánh sách đó phải được thể hiện đến tận cùng về nông thôn, vì đồng bào nông thôn là cốt cán của vấn đề chống cộng. Thỏa mãn họ để họ hăng hái hơn trong việc diệt trừ mọi kẻ xâm lăng đang trà trộn khép nơi trong lãnh thổ ta.

Người chiến sĩ sẽ không.cn tâm diệt các kẻ thù xâm lăng khi thấy trong nội bộ vẫn còn mâu thuẫn trầm trọng giữa các cấp lãnh đạo từ chính quyền đoàn thể ra đến tôn giáo. Khi mà họ chưa thấy

được cái tình liên kết nhau giữa các lực lượng và họ cảm thấy sau lưng còn đầy dây kè thu đang rình rập đe dọa lén hay đe bén đứng họ cho quyền lợi cá nhân, ích kỷ. Khi thành nhân họ còn bị chà đạp còn sống trong túi nhục, thiếu thốn đe cho một thiểu số hoạt đầu cánh giặc mồm lại hưởng cao sang, sống cuộc đời vương giả trên xương máu của dân tộc! Khi những kẻ có công thật sự với cách mạng và làm ra cuộc cách mạng thi lại vắng bóng và bị đẩy lui ra khỏi vòng bảng mọi thủ đoạn đe hèn đe nhân dân cảm thấy phải túi hò và lo âu (nếu không muốn nói là họ phản uất) cho ngày mai của thế cuộc dân nước. Ngoài ra còn có một số người có uy tín khác đối với dân trong các cấp lãnh đạo từ hàng Tỉnh Trưởng không kè bợn Tỉnh Trưởng gian manh tham nhũng

cấp của dân làm giàu thì
trùng phạt và tống cõ
ngoài hàng ngũ là đúng
rồi. Đằng này lại có phần
trái ngược vì dân thấy một
số rất ít được trừng trị còn
rác bọn gian manh đã
điểm cũ trong hàng Tinh Trưởng
vẫn điểm nhiên tự tại trên
cái chiếc ghế cũ của mình —
Trong khi đó người dân phải
tui hò nhìn thấy một hai ông
Tinh chỉ vì thương dân mến
nước mà mang phải tai ách
vào thân là phải tội vì lo cho
dân. Và cũng chính vì thế mà
mấy ông Tinh Trưởng đó tất
suốt đời phải chịu đói nghèo
cơ cực, có người mà tôi được
chứng kiến hiện tại chưa có
chỗ để ở phải đi ăn cậy, nằm
nhờ trong khi thâm niên công
vụ của họ có người những
hơn 6 năm làm Tinh Trưởng.
Sự thật ấy có ai biết cho họ ?!

Bấy nhiêu cái đó làm cho
người chiến sĩ và thằng dân

buồn lòng. Là những ai quả
thật làm cách mạng vì dân,
vì nước hãy sớm sang bằng
cái lỗ hòng đó bằng cách mở
rộng cánh cổng «chánh trị» để
tiếp đón mọi người. Điều phải
làm trước tiên là cho mời
ngay về với chánh phủ những
người có công với cuộc cách
mạng và những người lãnh đạo
có uy tín với dân cùng lúc tự
minh phải nhận thấy khả
năng của người ngay cả của
chính mình để sắp xếp lại hàng
ngũ lãnh đạo sao cho có được
lòng tin của quốc dân hòng
đánh thắng kẻ thù để sớm
đem lại nền hòa bình cho dân tộc
và xứ sở đã hằng chịu những
trên 25 năm chinh chiến rồi.

Những cái lầm lỗi của tập
đoàn Nhu Diệm và của các
thời chánh phủ qua từ sau
ngày cách mạng đến giờ đã
làm suy giảm nhiều về tiềm
tục quốc gia. Nghĩ tưởng cũng
đã đến lúc những nhà lãnh đạo

AN LẠC TẬP CHI

hiện hữu nên suy gẫm đề vạch ra một con đường đi mới hợp với trào lưu tiến bộ đang lên của nhân dân Việt Nam để được đi cùng nhịp với các dân tộc trên thế giới hiện nay. Những chính sách phản dân chủ đã có sẵn số phận của nó: không bị nhân dân miệt thị đạp đồ thời cũng bị thế giới tiến bộ kết án một cách nghiêm khắc. Ta đã thử Cộng sản vì Cộng sản độc tài bóp chết các quyền tự do dân chủ, thời sao ta lại dẫm vào con đường mà chính ta kết án và cho nhơ nhlop, là phản dân hại nước, là dẫn đến lụn bại và sụp đổ.

Lý trí con người đâu cho phép ta dung nạp tha thứ cái mà chúng ta đang gào thét là sai lầm, là đắt tội. Nói cách khác, chê ai thi đừng làm cái việc của họ làm. Chống ai thời đừng làm trái lại cái việc của họ đang làm. Ta không thể

não rày ia một đứa bé đừng ăn cắp, đừng ở bàn, đừng trốn học để rồi chính ta gian tham & bàn và làm những việc của đứa bé đã làm! Từ mấy mươi năm nay thẳng dân đã phanh nghe quá nhiều lời giảng về cách mạng vì dân, vì nước của các ông lãnh tụ qua các thời chính phủ — Họ nghe đã quá nhiều rồi đến nỗi phải điếc cả tai và làm mờ luôn cả mắt của họ mà bao năm qua đã phải nhìn thấy những việc của các quan chính phủ đã làm — Cái thấy rõ nhất và làm họ phải tủi hổ là ngày nay Cộng sản đã vê sát ruộng vườn của họ ở nông thôn, bởi đó mà làm cho lũy tre ruộng đồng của họ không còn nữa. Họ thử Cộng sản là lẽ dĩ nhiên, nhưng cùng lúc họ cũng oán trách và phi nhão vào mặt bọn lãnh tụ mà chỉ biết lên làm đè vinh thần phi da, mặc cho dân nước có điều linh miên cho mình và bè lũ vor vét đầy túi tham là đâ

“Ồ ! Ngày nay dân nước nhất quyết không muốn còn cái cảnh đó tái diễn trên xứ sở này, họ đều đồng tình báo động cho những ai tự nhận mình đang làm cách mạng cho họ phải thức thời sớm đi mà lo việc dân việc nước hơn việc tư riêng để đặt nước này sớm thoát được cái vòng đèn tối cũ và họ khỏi phải tự làm lại cuộc cách mạng thứ hai tốn thêm xương máu của dân tộc ! Và xem coi cũng kỳ cho những ai đang lãnh đạo không chịu học thuộc bài học Ngô-Đinh-Diệm !

Miền Nam Việt Nam đáng lẽ phải tự mình làm việc thống nhất đất nước từ lâu và đánh bại Cộng sản ở từ một năm nào xa xôi rồi nếu tất cả trong chúng ta từ dân đến quân, từ Tôn giáo đến Đoàn thể và nhất là đối với các người lãnh đạo đừng có óc xôi thịt, bè phái, quân phiệt, chia rẽ, hận thù chỉ chuyên lo thanh toán nhau hơn

là đoàn kết lại để làm nên một việc gì. Bởi thế, mà đất nước này mới lâm cảnh hoạ hoán về nạn cộng sản như ngày nay. Chính do hành động đó của các người là đồng phân hoai tốt cho mầm móng cộng sản mỗi ngày mỗi bành trướng thêm ra. Nông thôn lâm cảnh hoang vắng và bom đạn rơi rớt nhiều xuống ruộng đồng là chính do nơi hành động bất chánh của các nhà lãnh đạo ấy. Tôi đó đáng đem cột treo giữa chợ Bến Thành để dân chúng có dịp điểm xem từng mặt bọn họ và cho tự do tùy nghi đối phó. Là một tờ báo dưới quyền quản nhiệm của một nhà tu không cho phép tôi đưa ra những biện pháp thực và mạnh theo đúng ý muốn của lòng dân !

Tình cảnh đất nước ta bị phân hóa từ bè và rạt rào hết vào mọi cơ cấu của quốc gia là do nạn xâm lăng của kẻ thù từ bốn phương đưa tới cùng lúc do sự hỗ trợ của bọn bán

nước trong nội địa tiếp tay dung dường mới gây nên cảnh thương đau này cho dân tộc. Bởi vậy đã đến lúc mọi người phải tự ý thức lấy trách nhiệm của mình đối với dân nước trong tình thế hiện tại mà sớm mau lo việc cứu nguy cho Tổ Quốc Việt Nam bằng cách là phải đoàn kết lại để chặn diệt các kẻ xâm lăng bất kể từ đâu tới, từ Việt Bắc, từ Trung Cộng, từ bên kia trời tây hay từ trong nội địa có khuynh hướng na ná với bọn xâm lăng để cùng đồng loã bán đứt, mảnh đất này cho đế quốc cộng sản là phải tức khắc được dập tắt ngay.

Thắng cộng sản không khó nếu ta biết làm ngược lại những cái mà cộng sản đã và đang làm Thắng cộng sản không khó nếu ta thực lòng thương dân mà tu chỉnh lại việc lãnh đạo cho đúng đắn trên mục tiêu « Dân nước » hơn là cho « riêng việc nhà và phe nhóm ». Thắng cộng sản không khó nếu a dám thanh lọc hàng ngũ quan lại cũ để thay thế bằng

một lớp cán bộ thanh liêm cẩn mẫn. Thắng cộng sản không khó nếu ta biết dũ bỏ mọi phiền phύr đang gây ra cho người dân trong mọi thủ tục hành chánh...

Người có nhiệt tâm với dân tộc, với đất nước hiện nay là người biết đi sát nhân dân để thấy rõ thảm trạng thiếu cơm, thiếu áo, thiếu tự do, thiếu dân chủ, thiếu nhân phẩm, thiếu tình thương, thiếu tin tưởng. Chừng nào ta đem lại cho họ các niềm tin đó, lúc ấy sẽ được họ nhiệt thành ủng hộ và giúp ta cùng coi ta là ân nhân của dân, của nước và là người hùng thật sự của cái xứ nhỏ bé đã chịu 25 năm tang tóc điêu linh này. Muốn thế, chỉ có một việc tối cần phải làm trong giai đoạn hiện tại, làm một cách cấp bách và thành khẩn đó là việc **PHẢI THỰC SỰ ĐOÀN KẾT LẠI ĐỂ DIỆT CÁC KẺ THÙ XÂM LĂNG**

Sàigon, tháng tư DINH-MU
LONG NGA TRẦN NHƯ NGUYỄN
(TRUNG NGUYỄN - TRUNG PHẦN)

tuổi

LÍNH

Xuân - cao - Sơ

CÁi vóc người không cao, không thấp, chẳng mập, không gầy. Khuôn mặt phong trần nay đường kỵ gỗ ghè bóng lóng chạy thi nhau trên vùng trán cao vọi tựa sóng gợn hồ thu. — Phát phới vài hàng tóc điềm bắc nằm im trên nền đầu, càng làm tăng vẻ phong trần lì lợm với thời gian. Những vết tích tuổi đời, sự tàn phá của chiến tranh đã in lên thân xác anh.

Thời gian đi như mây trôi, gió thổi, cuộc sống đã bỏ lại dĩ vãng 25 tuổi đời. — Mông Ba, một thanh niên trưởng thành bằng những chuỗi ngày của thần công, đại bác, hỏa tiễn .v.v.Những dư âm thống khổ vết thương đau của chiến tranh đã ăn sâu vào tâm khảm, — Nỗi suy tư niềm thương

AN LẠC TẠP CHÍ

sết dắn vật. — Anh nghĩ về sự hiện hữu của quê hương, gia đình và cá nhân anh hôm nay đang lẩn và đắm chìm trong nước mắt, mồ hôi, máu. Một trạng huống đau lòng thiếu tinh thương nhẫn loại. Niềm chua xót dâng lên tâm hồn anh. Anh tự thấy lòng hy sinh cho non sông này là cần, cao quý và thực tế nhất. — Sự gian khổ và hiềm nguy giờ đây không làm anh sợ hãi nữa — Anh đã làm xong sự lựa chọn — Một sự lựa chọn bằng gai góc và mồ hôi. Phải, — Anh muốn thế để sự yên vui thanh bình sống lại trên phần đất còn lại thân yêu này. Anh đã gạt và quên lăng tất cả những gì đáng nhớ đáng thương. Cha, mẹ, vợ, con — Họ là những người không bao giờ muốn xa vắng người con, chồng, cha thân yêu.

Họ là hiện thân của tình cảm dỗ run sợ trước tử thần và gian khổ. Nhưng đối với anh thì đó chỉ là sự kiện phải và cần có trong xã hội con người. — Thiếu nó là thiếu tất cả những gì của con người. Bởi thế anh phải hành động để tình thương ấy được trường tồn và đem lại cho tất cả những ai đang khát khao và thiếu nó. Anh thiết tha và thành khẩn với tình thương ấy bằng tất cả khả năng trong nhiệm vụ mình. Anh thấy tất cả những gì thuộc về con người đều có giá trị trong tự do. Con người không phải là con vật, là công cụ mà kẻ xâm lăng đang dùng những thủ đoạn phi nhân bóc lột và xóa bỏ con người, — Anh không biết anh làm gì để đóng góp vào công cuộc xây dựng tự do, bảo vệ hòa bình.

— Làm khoa học gia ? — Làm bác sĩ, kỹ sư, lao công.v.v.

— Không ! tất cả những nhiệm vụ ấy đã vượt ra ngoài khả năng của anh, Anh chỉ là một thành viên thường không

dù cơm áo, tiền tài danh vọng, là thanh niên quê nghèo — Anh là một ngôi sao xấu.— giữa đêm trời không gió..... — Anh quyết định lên đường làm chiến tuyễn và làm lính chiến — Anh muốn tình thương được cụ thể hóa, cuộc sống hôm nay. — Anh ra đi cho niềm thương nhớ thêm đầy. Anh không buồn và run sợ khi sự chết đến với anh mà sự sống tươi đẹp của những kẻ mình thương yêu được trọn vẹn mãi mãi.....

Dù gian khổ với tháng ngày, anh thường có những nét cười tươi vui bằng những âm thanh rộn tan như xóa bỏ tất cả khoảng trống cuộc đời. Sự đổi thay hôm nay đang đi vào tâm hồn và tạo cho anh sự lớn mạnh từ tưởng. Anh đã ý thức được sự thiết yếu cuộc sống. Anh yêu tất cả những gì anh có dù nhỏ mọn, nghèo nàn, xấu xa miến sao cái sở hữu ấy không làm tồn thương đến tự do kẻ khác, cái sở hữu ấy không phải là sở hữu nô lệ. Hôm nay không phải là hôm qua mọi sự đều thay đổi theo tâm hồn con người.... Ngày hành quân khu chiến — Con hương lộ nhỏ hẹp, uốn khúc chạy quanh theo những bóng dừa đang phất phơ trước gió, dưới nắng chiều úa vàng. Anh đặt từng bước nhẹ lên mặt đường đất. Bóng người trai vai súng nghiêng nghiêng in dài trên đường theo nắng chiều gần như đã chìm hẳn vào lòng đất, tại phương xa. Bóng người chiến sĩ đã len qua những khoảng hàng cây thoát lên nền trời mát dịu của chiều về. Từng dây hoa, cánh lá ven đường, vẻ trầm lặng của thôn nghèo vàng đang dẫn anh vào suy tưởng. Anh nhớ lại quê xưa một lối ống êm đềm, chân thành của những người dân bên Anh, Họ

AN LẠC TẠP CHÍ

là những người yêu tự do, mến hòa bình quý sự sống cẩn tinh thương. Họ bám lấy thiên nhiên và sống với tất cả nhau. Họ đã phẫn náo thè hiện chán thành một lối sống đồng bào xúi họ. Dừng bước lại, anh thấy mình cô đơn, xa rời với tất cả. Con tim rung động một cảm giác nao nao — một tình thương bùng khởi trong tâm hồn. — Những phong cảnh thiên nhiên của thơ mộng, của tươi đẹp thanh bình sao giờ đây anh thấy trong nó đầy lo âu, sợ hãi. Một cảnh đẹp thanh bình giả tạo mà cái chiến tranh ý thức hệ đang đe dọa. Răng anh siết lại, nét mặt ra kiêu nghiêm khắc, nỗi buồn hối nhanh trong trí óc. Anh giận cho quê hương anh, cho dòng tộc anh đang bị chiến tranh tàn phá do những bàn tay ác bẩn của kẻ xâm lăng — Cây súng trên vai thêm nặng làm ai chột tinh, nhìn lại bộ chiến y nứt chỉ hai màu. Anh thấy hiện hữu của anh nơi thôn vắng nghèo nàn này là một việc ngoài ý muốn nhưng hợp lý và cần đủ để bảo toàn lì đất nước tự do và hòa bình. Đó là trách nhiệm của anh của cả mọi người. Anh cảm thấy mình không thè an tâm yên mà đợi chờ món quà Hòa bình mà kẻ khác đem — Anh phải chiến đấu. — Chiến đấu cho kẻ xâm lăng mộng, cho yên lòng tiền nhân, cho con cháu Lạc Việt lừng danh mai hậu để thỏa đáng người trai thế hệ mà lịch sử ghi. Anh thấy dòng máu chảy ran trong người một tâm hồn vững mạnh tư tưởng một ước vọng ngày nay....

Dừng lại dưới gốc dừa bóng mát, ném mắt nhìn tít. Bao cảm nghĩ vụn vỡ như gói lại tinh hồn và thoát nhẹ trong hơi thở vào không gian. Anh thấy lòng vui lại, cây s

nếp vào vai anh, một nụ cười hiện lên môi. — Một tia hy vọng đem vào sưởi ấm lòng. Anh thăm nguyệt cầu cho non sông thanh bình..

Cảnh thôn quê vẫn âm thầm, vắng người qua lại. Một mình anh vẫn thinh lặng ôm cái không gian buồn tẻ vào hồn. Lưng tựa thân dừa cao mát. Hình ảnh quê hương anh nơi khơi đến mỗi tình đầu đang hồi sống trong lòng. Anh nhớ Loan. — Thương Loan. — người yêu hai năm trước của anh. Nàng có vẻ đẹp thiên phú, cái diệu hiền rụt rè, e lệ — vẻ bối rối của Loan trong những ngày quen biết tâm sự — Anh yêu bản chất ấy — chỉ đức tính ấy đã đem anh vào tình yêu vào thương nhớ đến ngất ngưởng tâm hồn. Niềm nhớ thương mỗi lúc thêm rào rạt thì anh càng thấy anh xa lạ như một kè đang cắt bước giang hồ tòng sa mạc — mọi ý nghĩa liên miên hiện trong lòng.

Anh không biết Loan còn nhớ anh không hay người em ấy đã mắc vào nếp sống khác cao sang, quyền quý hơn! — Anh không biết và anh không bao giờ quyết đoán được lòng người. Tình yêu là thế nếu thiếu sự phản bội của tình yêu thì giá trị của nó không ra tình yêu nữa. Anh nuôi niềm hy vọng tình yêu giữa Loan và anh vẫn còn và còn mãi mãi.

Chiều như gǎn đè lại cái không gian cho màn đêm buông kín. Mắt anh đang đìu dây sâu đến khúc quanh đường làng. — Bóng người thiếu nữ của thôn vắng kéo tâm ý anh vào cái thước tha, duyên dáng. nàng đang tiến lại, mỗi lúc tòm gần — Gần hơn — Bên cạnh anh — Thưa cô lối này có thể ra

đầu làng không? » Câu hỏi của anh khiến người thiếu nữ sững sốt, thận thùng, dừng lại nhẹ nhàng đáp: « Dạ thưa ông được nhưng hơi xa! — Vậy lối vào gần, thưa cô? — Thưa ông lei nầy à người thiếu nữ đưa tay chỉ về hướng trước mặt. Anh nhìn người thiếu nữ như say đắm, anh đi vào từng sự bối rối, hồi hộp của con tim nàng. Anh thấy mặt nàng bừng đỏ những nhịp rung rung nhẹ nhẹ hòa vào tiếng nói hơi thở. Người thiếu nữ có thân hình nầy nở, những nét cong đầy đặn của da thịt mịn hồng. Đôi mắt tròn đen mơ mộng màn làn mi cong cong đen nháy, Nữ cười duyên dáng bày lớp rặng ngà đều dặng nõn trắng giữa hai lèn môi mỏng ướt hồng. Cái vẻ đẹp không trang điểm giữa cảnh thiên nhiên càng làm những tâm hồn cô đơn thấy ngây ngất. Anh thấy người thiếu nữ nầy không khác gì Loan, từng cử chỉ, tiếng nói. Anh thấy một sự cảm mến đang dâng lên.—Nàng giống Loan hay Loan thật? — Không, chỉ là mường tượng. Nàng khác Loan...

— Thưa tên cô là gì? — Nàng e dè, ngập ngừng đáp: — Dạ thưa ông tên tôi là Hương ạ. Nàng bén lên đưa mắt nhìn anh. Con mắt ngời sáng của nàng bừng lên như chớp ngợ ánh đèn đang lắc xuống. Hương hé môi nở một nụ cười anh thấy như khung trời bừng sáng vui tươi. Nàng cúi đầu khẽ nói: — Xin phép ông tôi về trời đã tối — Vâng Hương về anh nói tiếp: — Hương lẽ độ với tôi quá, tại sao thế? Câu nói của anh khiến Hương quay lại nói: — Dạ thưa ông

dạy quá lời. Tôi chỉ là một dân quê làm sao mà dù lịch sự
xã giao? Còn đó chỉ là cái tối thiểu cần có của con người.
— Không Hương đừng mặc cảm thế. Dân quê có cái giá trị
của dân quê, và lại Hương đã biết mình có cái lịch sự tối
thiểu thôi thì chính Hương cũng đã có đầy đủ tế nhị trong
phép xã gia rồi đó! Nàng không đáp lại lời nào, chỉ cáo biệt
ra về.

Hương ra về, bóng nàng khuất sau mấy bóng dừa trên
đường làng rồi mất hẳn, anh chỉ thấy còn lại trong anh cái
vẻ dịu hiền dễ mến trong lòng.... Ngày qua ngày những cuộc
lội suối băng rừng vẫn tiếp nối. — Rồi đến những giây phút
nhàn hạ anh thường đến thăm gia đình Hương. Anh là một
người được ăn sâu vào tình cảm gia đình nàng.

Anh biết gia đình Hương xưa kia không túng thiếu /ám
nhưng đến nay cha mẹ nàng phải cặm cụi với ruộng vườn
đè mưu sống và kiếm phương tiện cho Hương đi học. Tiếc thay
chiến tranh, nghèo đói càng ngày dài thêm chạy theo với
tuổi già, sức yếu của song thân nàng. — Hương từ già trường
học đè lăng vào công tác ruộng nương giúp ba má.

Nhiều lần tâm sự, Hương đã gây cho anh bao nỗi khóc
đau, thương cho thân phận nàng... Rồi đến một buổi chiều
ngày mưa rả rích trước ngày trở về hậu cứ. Anh đến già
biệt Hương, hai tâm hồn thịnh lặng nhìn nhau như thanh oán
cuộc đời.

Cảnh chiến hoang tàn giày xéo lên tinh yêu. Anh cay đắng ngậm ngùi cho thân phận mình. Hương nhìn anh triều mến, những hạt lệ út đọng hoen mị như những hạt mưa nằm hờn hợt trên cây lá đón gió thổi vào. Hương cất tiếng nhẹ hỏi: — Anh nghĩ gì về gia đình Hương? Không Hương đừng buồn hãy vui lên trong cái nghèo khổ, em hãy cười lên trong nước mắt. Định lệ mà tạo hóa cho chúng ta là khổ kia mà. Sự sống hôm nay không còn ý nghĩa khi nó không có khổ. Anh mong em biết rằng sự cảm thông đối với Hương và gia đình cả là một tâm hồn chân thành và thiết tha. Hương đừng buồn nữa. Anh hiểu rồi chỉ có sự thương yêu của những kẻ cùng chung cảnh ngộ mới nói lên đầy đủ ý nghĩa của nó. Hương nghẹn ngào hỏi: — Anh về rồi có khi nào trở lại đây không? — Có chứ anh sẽ trở lại thăm Hương — thiệt không anh?

Mùa mưa còn đó, những vùng mây xám đang đuỗi quanh vòm trời. Buồn lạ! Từng hạt mưa rơi — Hương nhìn theo từng cơn gió đang thổi rung từng hàng cây trước nhà. Nàng thấy tâm hồn hoang vắng lạ thường. Quay lại nàng nói: — Anh... KHÀI, em yêu anh! Nỗi buồn ức nghẹn, rơi lệ. Anh biết nỗi lòng em không? Tiếng nói của Hương làm anh cảm động. Anh nắm tay Hương khẽ nói: — Hương, Anh thương em. Hình bóng em sẽ còn mãi trong lòng anh dù xa cách đường dài, thời gian. Đừng buồn nữa em!

Tiếng nói của Khải là tiếng của con tim. Hương tìm ra một niềm an ủi — Anh đã ra về. — Đôi mắt tròn đen đọng lệ sầu đang mờ mờ in bóng dáng người trai, Hương đưa tay tiễn biệt anh lần cuối. Bóng anh khuất hẳn sau rặng tre xanh cuối đường. — Vắng anh rồi, cái thân hình trai trẻ ấy đã chạy theo với thời gian, khói lửa, cái tồn tại trong Hương giờ đây chỉ còn những dư âm con tim «đừng buồn nữa em! — Anh yêu —....» Tất cả những âm thanh trầm trầm, danh thép, triều mến của anh khiến Hương mến ngay từ phút ban đầu. Hương thấy nơi anh một sự kiêu hùng, mạnh mẽ can đảm và lòng thương vô hạn. Anh chỉ là một người lính nhưng đối với Hương thì anh là tất cả của đời này. Hương yêu Khải, một người lính có đủ tác phong và đức tính của người trai. Anh là người được cha mẹ nàng quý mến, mọi người dân cảm phục. Anh là người chiếm được nhiều thiện cảm với người dân trong những buổi ban đầu, những nụ cười đa cảm trong anh với những gì của tình thương nhân loại.

Đêm tòả xuống vây bọc khung trời. Căn nhà tranh khiêm tốn, khép nép nằm giữa những hàng cây im lìm. Ánh đèn loe loét, Hương nhìn quanh nhà sự lạnh lẽo len vào da thịt — Không thấy một bóng người, chỉ nghe tiếng đại bác phản lực từ xa vọng lại. Nàng sợ hãi — Anh Khải! Tiếng nàng gọi như van xin sự bình yên cho người trai thương mến ấy. Hương mong cái chiến tranh tan đi để đau thương không còn nữa. Nàng và Anh được mãi mãi sống bên nhau yên vui... Nhưng sao đây? Nàng thở dài...

Màu xanh tang tóc

Tặng THỦY VŨ

Mưa gió sao người mặc áo xanh
Máu xương sao lệ chẳng long lanh
Màu xanh hy vọng ôi tàn nhẫn
Người đã mơ gì trong chiến tranh

Nếu lỡ sinh làm thân con trai
Oán hờn chắt nặng trĩu đôi vai
Lửa bom tàn phá xanh tươi trẻ
Thơ ngày chưa đến đã vội bay

Hàm mẩy năm trời qua vút mau
Đời vẫn ga hoang vẫn ngóng tàu
Lũ bạn trước sau lần gục ngã
Được gì cho thế hệ ngày sau

Tự do tìm kiếm trong ngục tù
Nụ hoa hàm tiếu giữa mùa thu
Súng xa rền vũ trường da thịt
Xác chết mỏi mòn tiếng mẹ ru

Rồi dè hưởng gì trong lâu nay
Ẩm ẩm bom đạn xé tương lai
Quê người le lói đèn hiu hắt
Tình giấc vội tìm rوغu dè say

Chắc hẳn người không lựa màu xanh
Máu xương lệ nhòe chẳng long lanh
Màu xanh chẳng hẳn màu tang tóc
Rồi chả mơ gì trong chiến tranh

MAI TIẾN THÀNH

Lên đường

★ *Thùy dương Tú*

Đêm mù mịt. Mưa rả rách thật
là buồn. Trong căn nhà rách nát ở
ngoài ô, Tiễn ngồi bên bếp lửa bắt
mùa một câu chuyện :

Hèn à, khung cảnh này làm tôi
nhớ một câu chuyện... — Vâng, một
câu chuyện có thật đã xảy ra vào
năm (1948) tại vùng bị chiếm Quê sơn
Trung Việt.

Bây giờ tôi kể cho Hiển nghe
thế vì ngày mai tôi lên đường đi
trần dồn.

Yên lặng nhưng không dấu
được nỗi buồn ! ngồi cạnh bếp lửa
đối diện với chàng, tôi lắng tai
nghe.

Ngày đó tôi với mẹ tôi là

một, quả phỷ, ở gần vùng bị chiếm
Quê Sơn. Dịch thường lên cướp
bóc xóm làng, đồng bào chạy Tây
như cơn bão.

Tôi có người chú làm nghề nông
(tuy người đã có tú-lài Pháp), nhưng
suốt ngày ở trần chỉ bận một quần
cực đơn đẽ đi cấy cày.

Trước năm đó ông tham gia phong
trào chống giặc Sống trong lòng địch,
ban ngày ông đi cày, đến đêm ông
lèn lính.

Giặc hay lùng cuỗi làng đầu xóm
giết dân vô kẽ nhưng người người
vẫn hy vọng ngày chiến thắng của
quân dân.

Đến mùa thu 1948 giặc kéo lén
lùng bắt chú tôi có một vợ mồ,
con - vợ ông đương đau nặng,
Tiền chạy thuốc đã hết... Súng địch
reo, ầm... Khắp nơi cà làng bị rung
chuyển. Người người chạy tán loạn.

- Vợ chú lên cơn mồ
trong lúc Tây vây thành lình, ông
đành ôm đưa nhỏ chạy trốn
để vợ ở lại một mình trong mưa
đạn.

Thế là lửa cháy ngút trời
sang xóm tiêu rụi... tiếng gào thét
trong đêm đen.

Chính đêm đó mọi người còn
éng sót phải khóc bụi ngõ đường
thật là bi thiết. Hiền biết không, lúc
đó tôi bị lạc! May thay lại gặp
chú tôi. Người đặt tôi về với đưa
nhỏ để tìm vợ.

Tôi ngạc nhiên vô cùng cái cảnh
mới đó của làng xóm đã biến thành
hoang địa. Đến đâu cũng chỉ tro
thoi và than hồng.

Đêm đã khuya, chú tôi lẩn vè
nền cũ - đưa bé khóc oà lên vì
đói vì mệt nó gọi mẹ ơi! mẹ ơi!
trong đêm đen.

Chú tôi ngồi xuống dưới đồng tro
tàn. Mùi khét thịt người xông bốc
phía làm tôi nghẹt thở, dưới ánh đuốc
hiện ra những bộ ngực ưng ửng
vàng vì lửa quay. Chú tôi nhíu mày
cắn môi tiếp tục bối rối. Trời ơi!/
một cảnh tượng bi thiết vô cùng

hiện ra trước mắt làm tôi hốt hoảng.
Xác thiếc tui nằm dưới lèp tro tàn
thân thà cháy thành than chú tôi lặng
nhìn những mảnh vụn của vợ mà
nước mắt tuôn ra.

Trong lúc ấy đứa bé vò tinh gọi:
mẹ ơi! mẹ ơi! Đêm bắt đầu lạnh
Đứa bé nhìn chú và hỏi: Mẹ con đâu
cha, con nhớ mẹ quá, con đòi bụng
rồi con khát sữa, người nghe con nói
lòng đau vỡ kẽ, nghe ngào nuốt lệ:
«Cha đang tìm mẹ con đây». - sao
cha khóc? Chú tôi không dám trả
lời chỉ im lặng ngồi hốt cốt vợ
dưới ánh đuốc lờ mờ. Tôi sững sờ
đứng bên. Chú tôi chỉ lấy một quả
tim.

Trời ơi! quả tim - vắng, quả tim
của vợ chú đang còn rướm máu!!!

«Mẹ ơi! mẹ! con đây nầy mẹ đi
đâu? Con đòi bụng rồi - cha, mẹ
con đâu?»

«Mẹ con đây nầy!» Đứa bé khóc oà.

«Không phải..i mẹ con đâu phải
cái nầy, mẹ con thấy con là ôm liền
hà - Sao, Cái nầy không ôm con?
Sao cái nầy nhỏ xíu mà lại không biết
nói? mẹ con biết nói mà... Mẹ ơi!/
mẹ ơi! con đây nầy - mẹ đi đâu
không cho con bú.»

Tôi khóc oà..i mẹ bé chết rồi...i
mẹ bé chỉ còn lại quả tim, cha bé đương
cầm kia kia. Chú tôi gục đầu nín
đau đớn! Đứa bé ngơ ngác: «mẹ

thế là gì hỏi cha?

chú tôi ôm con vào lòng giải thích:

«Mợ chết là mợ không còn nữa, không còn gấp con không còn cho con bú, không còn cho con ăn, không còn băng bô hay ru con ngủ như mọi khi và cha không còn nhìn thấy mợ con nữa mợ con đây, mợ con là trái tim này.

Đứa bé trổ mắt nhìn không hiểu «Mợ ơi! mợ ơi! con đòi... mợ ơi! mợ ơi!» !!! tiếng nói tắt dần trong đêm đen.

À, đêm đó giống hệt như đêm nay vậy Hiền à, chỉ khác là thời gian và khung cảnh.

— Rồi sao nữa anh? (Hiền hỏi xong nước mắt cứ túa ra).

— Thế rồi chú tôi ôm đứa bé và trái tim chạy trong mưa như một người mất trí. Người bỏ mặc tôi ở lại giữa đám tro tàn. Tôi ré khóc trong đêm. Nhưng trong giọng hồn nhiên chứa đầy ắp nỗi lòng của đứa trẻ cướp lấy sự sống của tôi — nó vội lai đầu vào óc tôi, tim tôi: «Mợ ơi là mợ ơi...»

Hiền biết không những ngày tiếp nối là những ngày đạn lửa giặc tiếp tục đi lùng cướp bóc bảm hiếp.

Lệnh đưa ra chúng tôi phải làm sa. Má tôi dẫn tôi ở trong rừng mọi Long Khánh Bình, Sông những ngày trôi chết của nước độc rừng thiêng lèm vào đó, nạn cháy máy bay như người ta muối nước bọt.

— Còn chú anh?

À dè kè cho Hiền nghe: Chủ tôi biệt luôn từ đêm ấy.

— Sao nữa anh? Kè đi chứ mè sot ruột què, kè đi anh!

Thế rồi chín tháng sau được tin chủ tôi cầm đầu đoàn «cầm tử quân» giết giặc hốt đồng tạo dựng nhiều chiến công — người được tưởng thưởng là Anh hùng,

Và cái chết bi thảm của vợ chủ trở thành một đề tài sâu rộng trong dân chúng mà nhà thơ nào đó đã chứng kiến cảnh bi thương kia và làm ra bài thơ.

— Anh còn nhớ không?

— Còn, cảm động lắm Hiền ạ.

— Anh ngâm cho Hiền nghe đi

— Đừng khóc nhé

— Vâng, Tiến vuốt tóc:

«Chiều chớm vương sương ngày nhạt nắng.

Gió vỗ trút lá thổi tàn thi

Cô chàng nồng phu

Hì hò hì hụi

Chôn đồi tản cư

Thân trần trùi trọi

Cứ thế lâm l่าน trong quá tột

Tử độ quê hương rền súng thù

Anh lại giết Tây

Sông trong lòng đắng

Ban ngày đi cà
Đêm là du kích
Giặc lùng cuỗi lèng về đầu xóm
Hai kỳ lá rụng tröm lèn vây
Dụng lều ở đợ
Nhà đốt dầu cồn
Bên lưng một vợ
Bèo nơ một con

Sương sớm, sương chiều lồng ngoan
ngoan đợi mùa chiến thắng tươi non

xxx

Một hôm lá rụng
Gió góp mây ngàn
Bóng vang tiếng súng
Rung động lòng chàng
Vợ đau nằm liệt đang trói chết
Chỉ còn tröm bạc chạy thuốc than
lẹo... âm... chuyền rung
Vợ anh, nhìn anh
Người ta rùng rùng
Nước mắt chảy quanh
Mặt mặt nhìn nhau đau vĩnh biệt
Sáu năm duyên thâm nát tan tành

Tây vây thịnh linh
Đoạn tình chông vợ
Đứa bé một mình
Réo «Mợ!ơi là mợ»
Khói lửa ngút ngàn, làng xơ xác
Nhìn con con khóc thay bơ vơ
Giặc đi ngạo nghễ
Đè lại tang thương
Tôi lại bao kê

Khóc bụi ngoài đường
Anh dắt con thơ về tìm vợ
Chi thấy tro thối phủ ngập vườn
Vợ còn nằm đó
Thân thê thành than
Lặng người anh ngô
Lụy nhỏ hai hàng

Mùi khét thịt người xông hồn hreetings
Lửa quay bộ ngực ửng ửng vàng
Anh ngồi hốt cốt
Ánh đuốc rung rinh
Bóng rơi đánh dập
Làm anh hoàng kinh
Nhọ cầm lên tay run lầy bầy
Trời ơi! tìm vợ anh lạnh mìn,

- Sao Hiền khóc ?
- Cám động quá anh ạ !

Mưa đã nặng hạt. Gió rít ngoài
đêm đen - Hiền cho thêm than hồng
kiên nhẫn đợi chờ.. Tiễn kè tiếp :

Đầu xuân 1950 chú tìm về thăm
gia đình tôi ở thung lũng miền sơn
cước mang theo nhiều vải sọc trên
thân thể,

Và từ đó mọi việc bắt đầu.

Đầu mùa hè 53 tin chấn động
đây cấm hòn và uất hận. «Đứa con
gái duy nhất của chú tôi bị tại Cà mǎn
đô bắt. Chúng gồm 5 tháng dành nhau
hiếp đứa bé một cách dã man -
đứa bé đau nghẽn nằm trên đống
máu thơ ngày của mình và chết lạnh
ngắt tự bao giờ..»

Chú tôi như già như già

nay có về làm gì dồn mà tôi;
Chỉ hấy nuôi dưỡng cháu Tiên đã
nối dõi tông đường (gương họ), hiện
tại còn mình nó tôi sắp ra đi.*

Đời nói đó tôi nghe rõ làm Hiển
tại - nhưng tôi đâu có ngờ đó là lời
trấn trối cuối cùng của một chiến sĩ
hay nói gần hơn là chú tôi.

Tiền nhìn băng qua

Nước mắt tôi túa ra và đón
nghe lời Tiên kẽ: Hiển ạ, đó là bí
kịch chiến tranh.

Đầu xuân 54 má tôi nhận được
tin chú tôi đã tử trận ở Điện Biên
phủ !!!

Thế là hết: Lời cuối cùng của
người chị hấy nuôi dưỡng cháu
Tiến,* còn đó và cho đến bây giờ -
Vàng, cho đến bây giờ tôi
đã nhập cuộc, mai sớm tôi lên
đường ra mặt trận giòng họ tôi có
còn không? Tỉnh ra giòng họ tôi
đã thua lỗ với chiến tranh quá
nhiều rồi. Suốt 17 năm. Trời ơi!
mười bảy năm chưa chát.

Hiển ạ: mai tôi lên đường và
hàng hiều có còn không? Lời
cuối cùng của chú tôi bảo giữ mới
thành tựu? Trong khi đất nước
này vẫn tiếp nối bằng máu.

Kìa, già già rồi.., Tôi lên đường
đây em Hiển ạ. Tôi lên đường đây
và chả hiều có còn không!!!

Hiển khóc òa như trẻ thơ
khi nghe lời ấy. Anh Tiền.. em thương
anh.. em sẽ nhận lãnh.. giòng
họ.. Thời rồi Tiên đã lên đường
chàng mang theo sự khó hiều hay chính
mặc khái dã nằm nơi tôi.

Mưa bão đầu nhỏ hột ngoại ô
mờ mờ, tôi đau thảm trong sương
sớm, khỉ âm thanh của đại bác đội
ngược về miền này.

THÙY-DƯƠNG-TỬ

**Mặc dù chương trình trùng tu vẫn tiếp tục
nhưng Chùa không Tổ chức lạc quyên và ai gặp
được người nào lợi dụng danh nghĩa Chùa Quán
Thé Âm lạc quyên xin vui lòng báo ngay cấp chính
quyền địa phương.**

An-Lạc vẫn bán với giá 20 đồng.

chịu đựng

Tròn một phần tư thế kỷ khốc đau
Dân Việt đã chán ngấy chuỗi ngày dài thê thảm ấy
Hỡi những ai kia... Hãy dừng tay súng lại
Vì đạn bom rơi là gieo rắc vạn hòn cẩm!
Sóng gió gào, vũ trụ quá tối tăm...
Ta mường tượng mùi máu xương phảng phất
Ngập đồng nội, núi rừng thây chong chát
Trại nhà Nam đã chật vật tự bao giờ
Hai mươi năm dài đồng góp máu xương khô
Đã tö diêm đượç gì cho dân tộc ?!...
Hay nhầm mắt mèc cho...
Ngũ Giác Đài, Cầm Linh Điện cuồn lôi
Quyết tranh dành và cõ ý nuốt trôi
Mảnh đất nhỏ nhưng quá nhiều màu mỡ
Nào cây trái, nào vàng son, nào hầm mỏ
Với đồng xanh bát ngát nụt trời mây
Ngập khí thiêng sông núi phủ thân gầy
Đã đánh bại tất cả phuờng xâm lược
Đã biều lộ lòng kiên trì bất khuất
Từng vùng lên dẹp đỗ lầm bạo quyền
Không để ai dày xéo giống Rồng Tiên...

BẮNG GIANG



• NGŨ HÀ MIÊN và PHƯƠNG ĐÀI phụ trách

Hoa thời sự đã nở ra trong kỳ vừa qua với tất cả tâm tư của người trẻ tuổi hôm nay. Hồi ơi, nói như lời Lê Gia Trung Hậu, một nhà thơ Xứ Quảng mới gia nhập thi đàn chúng ta, từ bao giờ, từ Tú Xương của những ngày xưa cho tới cái tuổi 67 của thế kỷ này, chúng ta vẫn sống nguyên vẹn trong một niềm THAO THỨC.

THAO THỨC

dêm sao đêm mãi tối ru mà
TRẦN TẾ XƯƠNG

1 Thao thức đến bao giờ
Hồi đàn em dại
Hơn hai mươi năm rồi có giấc ngủ nào yên

Ác mông ác mông hoài cướp mất tuổi thơ

Đạn bom đạn bom

Biết bao giờ ngừng nỗi

Tuổi thơ Việt Nam là như thế đó

Khô lám rồi xin các người đừng diễn nữa

Tuổi thơ Việt Nam là như thế đó

Giọng ru hời còn nước non chưa nguôi

2. Thao thức đèn bao giờ

Hời người mẹ già

Hơn hai mươi năm rồi có nụ cười nào nở

Bóng đêm bóng đêm về héo hắt mãi người

Đàn con đàn con

Biết bao giờ gặt mặt

Mẹ già Việt Nam là như thế đó

Khô lám rồi xin các Ngài đừng diễn nữa

Mẹ già Việt Nam là như thế đó

Ánh đèn đầu vẫn leo lét từng đêm

3. Thao thức đèn bao giờ

Hời đồng bào tôi

Hơn hai mươi năm rồi có giây phút nào yên

Ôi chiến tranh bắt công giết mất niềm tin

Tự do tự do

Bao giờ mới hé nụ

Từng giờ mầu dồng bao tôi đã chảy
Nhiều lầm rồi xin các Ngài đừng đến nữa
Và hơi thở bị công cum tù tội
Ngày qua ngày ăn nước mắt chan cơm

4. Thảo thức đến bao giờ

Hơi quê hương tôi
Hơn hai mươi năm rồi chưa thấy ánh hừng đông
Ôi ánh sáng mặt trời đèn như lò địa ngục
Hạnh phúc hòa bình
Từ chối mãi tăm tị

Quê hương ôi ruộng đồng còn héo úa
Quê hương ôi bóng đêm vẫn phủ đầy
Xương trắng máu đào tù dày chết chóc
Người ơi người bao giờ tinh đầy người ơi

Xứ Quảng tháng 4 - 66

LÊ GIA TRUNG HẬU

(Vết thương nội chiến)

Em bé mới chào đời đã bị cướp mất tuổi thơ và trót ném thao
thức từ những năm đầu tiên khứ; sự cuộc đời, Mẹ già với thế kỷ gieo neo
trên vai cũng phải thao thức nỗi cả những ngày thừa thãi của kiếp sống thì
đồng bào ta, quê hương ta trách gì chẳng

* Hơn hai mươi năm rồi chưa thấy ánh hường đông *

Rồi lại hôm nay chỉ được nhận diện như một niềm đau bất tận:

Niềm Đau Hôm Nay

Có những lần tuổi nhỏ đi hoang
Nỗi buồn rưng rức trong hồn
— Niềm đau thế hệ đó!
Ôi! những tâm hồn dày dặn
Thề xác rã rời như loài gỗ mục
Còn gì không em!
Còn gì không anh!
Sau những lần trận chiến điện cuồng!
Tuổi trẻ bị xô vào trận địa
Cơn lửa bùng dậy
Đăng kia lửa cháy ngắt trời
— Ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt quê hương
Ừ, những năm dài ra công thiêu đốt!
Và một sáng mùa xuân tôi thức dậy
Chợt nhìn xem non nước quá điêu tàn
Bỗng hé lén thành tiếng
Toan xé cả màng đêm ám ảnh cuộc đời
Tôi gọi lên tên anh
Tôi gọi lên tên em
Đè tự nhận tôi có anh có em...
Bên tôi còn những người yêu mến

Nhận lấy tình thương
Quay về ôm cuộc sống
Vì hiện hữu cần được sống
Tôi xin anh, xin em và tôi nắm tay nhau cùng nhìn thực tại
Quê hương ta đó — nụ cười vừa tắt trên môi
Dựng bia trước ngõ
Đắp lần nắm mộ cho người
Tôi về nghe tiếng nói đau thương
Tự lòng đắt mẹ vọng lên
Chiến tranh đã tạo dựng những ngôi mộ hoang vu
Bãi sa trường trong hồn tuổi trẻ
Sa mạc nào đầy những yêu ma
Đây vùng cấm địa!
Sóng vỗ thâu đêm
Nát ghẽn đá dựng
Thân phận cát nền! ..
Nước chảy tràn bờ mi dân tộc
Và tiếng ru hời mẹ hát ngày xưa
Bây giờ đổi thành tiếng khóc
Vì trận giặc diên rồ.
Và có những người đi trong chiến trận
Chưa tìm ra lý tưởng hôm nay
Xin quay về khởi điểm
Tìm giấc ngủ bình yên
Trong hơi thở diệu hiền
Lời mẹ ru ngọt lịm
Đè dậy canh ý thức
Đuôi trận giặc diên cuồng
HỒNG PHONG
(PHÚ YÊN)

Hồng Phong đã mờ tả niềm đau đó với tất cả kinh hoàng;
Và một sêng mù xuân tôi thức dậy
Chợt nhìn xem non nước quá diệu vền
Đã quá xe đi rồi, những cơn mơ hiền lành cản ngày xưa
NAM TRIỀU dành đây vào « GIÁC NGỦ CHIỀM BAO »:

*Hãy về trong lòng nỗi đau
Băng với đới cánh thiên thần
Gửi trọn tiếng khóc ấu thơ
Cùng với lời ru mẹ hát
Ôi thật đậm tình núi sông
Về buồi sáng mặt trời thức giấc
Lời yên oanh lanh lót trong rìng
Và ngoài kia trên cánh đồng bát ngát
Có đồi hạt giống này mầm*

NAM TRIỀU

(Thi văn CUNG HẰNG)

Và nếu vẫn minh nhân loại chỉ hiện ra như một tàn phế thì
thì là từ chối nó đi theo đà nghị:

Nhịp cầu vỗ bước chân theo

Tay vịn chân trèo hái trái nuôi nhau.

trong « SÀI GÒN KHUYA ĐÊM NAY » của A.H. SÔNG THƯƠNG :

SÀI GÒN KHUYA ĐÊM NAY

Đoàn xe rồm rợp bụi mù

Bước chân ai dẫm nát bờ vai em

Sài gòn đêm lại mây đêm

Khuya nay súng nổ gọi niềm xa xôi

Xe đi mang cả em rồi

Xe đi mang cả cuộc đời chúng ta.

Sài gòn đã mây đêm qua

Nửa đời này với sơn hà ngửa nghiêng

Ca dao giọng hát ba miền

Lời ru suối mắt còn thương nêo vỡ

Nhịp cầu vỗ bước chân theo

« Tay vịn chân trèo hái trái nuôi nhau »

A.H. SÔNG - THƯƠNG

SEN NОН



« HỒ SEN NОН » kỳ nây, đặc biệt giới thiệu hai bài thơ
của Ngó Sen Thương-Thanh.

Chùa làng tôi

Chùa làng tôi nho nhỏ
Bên cạnh lũy tre xanh
Có những hoa vạn thọ
Điểm quanh hồ sen to
Canh nấm chuông chùa vọng
Ngân nga trong đêm vắng
Dân làng tôi thức giấc
Cùng sửa soạn ra đồng
Khi hoàng hôn buông rã
Nghe chuông chùa công phu
Cô gái quê quẩy gánh
Em bé đánh trâu về

*Ngày rằm dưới trăng thanh
Nô nức đi lễ Phật
Nghe lời Thầy giảng dạy
Ôi ! cuộc sống trong lành*
NGÓ SEN THƯƠNG THANH

Cảnh chùa làng nho nhỏ, rêu phong, lằn hiện bên lũy tre xanh mà từ đó, sớm khuya ǎm cúng tiếng chuông, len nhẹ vào từng giấc mơ, từng sinh hoạt của người dân hiền hoà nơi đồng nội, phải chăng là cả một hoà điệu kỳ diệu của đạo TỬ BI vào ồng DÂN TỘC ? Phải chăng đây là hình ảnh đích thực của trăng lặng hanh bình, ngàn đời vẫn ấp ú nén nếp sống tâm linh, thiêng liêng nhã, của giòng giỗng Việt ?

Thương Thanh đã có những cảm nhận vô cùng đơn sơ, nhưng chân thành biết mấy.

Và cũng chân thành đơn sơ biết bao trong những « nguyện cầu » của người thơ nhỏ bé:

Nguyện cầu

*Lạy Bồ tát Quan Âm
Con quỳ dưới chân Ngài
Chắp đôi tay khấn nguyện
Nước non ngừng chinh chiến*

*Lạy mẹ hiền Quan Âm
Ghé thuyền từ phồ đồ
Cho quê hương Việt Nam
Giọt mực nước cam lồ
Nam mô Quan thế Âm
Xót thương đàn con Việt
Cho tình thương hiện hữu
Đề xoá tan hận thù
Lạy mẹ hiền cứu khổ
Dưới dài sen cùi lạy
Hương trầm nhẹ nhẹ toả
Mang lời con dâng ngài*

NGÓ SEN THƯƠNG THANH

Câu hỏi tiếp theo, của chúng ta, sau những vần thơ mộc mạc mà thiết tha kia, phải chăng là :

- Những ước mơ, những nguyện cầu của em, cũng chính là những tiếng kêu thống thiết nhất, sâu thẳm nhất, tự trong lòng mỗi người Việt hôm nay ?

-* OANH GIANG

(Thay Cam Lồ Thủy môt kỳ)

Sự lựa chọn vinh quang

Lũ cướp nó đã vào nhà
chúng ta không còn nhiều câu chuyện bằng quơ
về trăng sao
để nói với nhau
kia, nhìn mà xem
những mũi súng đen ngòm
đang chia thằng về phía chúng ta
ngay bây giờ
hay chẳng bao giờ nữa
hãy chọn lựa
sòng chèt; đói, no
tự do hay nô lệ
ngay bây giờ
hay chẳng bao giờ nữa
hãy chọn lựa
đứng vào hàng ngũ ông cha
dành lại cửa lại nhà
hay còng lưng khoanh tay cúi mặt
ngay bây giờ
hay chẳng bao giờ nữa
hãy chọn lựa
cuộc đời có thể tròn méo hay vuông

mỗi người đều có quyền uôn nắn nhân sinh mình
 & cho vừa từng chiếc khuôn độc đáo
 chúng ta còn nhiều thời gian trước khi vĩnh viễn
 yên hàn, để hoàn thành trò chơi nhiều hào
 hứng đó
 nhưng cái thực tế trước mắt chúng ta không thể
 không biết là

lũ cướp nó đã vào nhà
 chiếc mặt nạ thì mộc meo
 mũi dao găm thì đẫm máu
 còn trong ngôi nhà này
 những ruột thịt thân yêu của chúng ta thì xôn xao
 Trời, Đất, Chúa, Phật
 ơi, các thần thánh siêu nhân thì vẫn luôn luôn vắng mặt
 ngay bây giờ
 hay chẳng bao giờ nữa
 hãy chọn lựa
 im lặng đồng lõa
 đứng dừng
 hay đỗ máu, đỗ mồ hôi
 chiến đấu
 tình trạng của chúng ta bây giờ trắng đen đơn sơ
 dẽ hiểu có gì mà phân vân
 có gì mà khóc mà than

trước móng vuốt lang sói diều hâu
 mọi người không mong đợi gì nơi anh những thút
 luân lý triết lý cao xa mà ba hoa
 từng phút giây không ngừng nghỉ
 toàn dân đang hát ca
 và kiên cường chiến đấu
 toàn dân không mong đợi gì nơi anh khác hơn
 là một bàn tay
 và một tình yêu chân thành
 cho chính quê hương
 ngay bây giờ
 hay chẳng bao giờ nữa
 hãy chọn lựa
 thẳng lưng
 cao bàn tay, mạnh bàn chân
 hiên ngang tiền tới
 hay
 khom mình
 băng gòi
 tất cả lầm lũi
 ra đi.

CHINH VĂN
 Saigon, Xuân 1967

Tăng ni đoàn thanh niên Việt Nam đi vào thực sử ; viết lên những điều hiện thực ; làm những việc làm mà mọi người đang mong chờ. Tăng ni đoàn thanh niên Việt Nam có phải là Tân Tăng hay không thực tế ngày mai sẽ trả lời — và ai nghi oán cho nó ngày mai sẽ mang tội với đất nước và lịch sử — ai chèn ép nó — nó càng vươn lên — ai giúp đỡ nó, nó suốt đời tôn thờ và nó chính là những con người nối tiếp quý báu tôn sư để viết nốt giang lịch sử Phật Giáo hiện đại.

Kỳ sau : Chính quyền nghĩ ngờ Thanh niên Tăng ni là lực lượng biểu tình chống Chánh phủ, lật đổ Chánh phủ cũng chính là lực lượng này. Sự thực có phải như vậy hay không ? Và tại sao ? Xin quý vị hãy nhớ đọc số tiếp.

THÔNG BÁO

Cáo lỗi bạn đọc

AN-LẠC 14 đến với quý độc giả quá chậm trễ, vì Bộ Thông-Tin Chiêu-Hồi, qua thông-tri số 2811, đề ngày 26-6-67 đã ra lệnh đình bản vô thời hạn Lý do: An-Lạc thiên đường lối PHẦN CHIẾN. Nay, Bộ đã cứu xét lại và cho phép AN-LẠC tục bản.

AN LẠC thành thật cáo lỗi và, chia vui cùng độc giả
bốn phương.

HIỆN THỰC

* Thông Bưu

TÔI muốn nói những điều hiện thực mà tất cả mọi người đang nhìn nó, ghét nó, thích nó ; nó đang hiện có mặt ở lòng đất Việt-nam hiện thực của dân tộc chậm tiến, hiện thực những giống người chuyên môn chia rẽ, hiện thực những nỗi niềm cay đắng ; sát hại và tham ô, hiện thực với những đau óc ấu trỉ, kiềm hãm, đó kỵ, ghen ghét và rất có nhiều tài nịnh bợ, lưng hắn không có xương sống, hắn khom xuống thật dẻo, cúi sát để liếm tất cả những gót giày của hét thảy các chế độ và các chủ thuyết ngoại nhân đen đò ; hiện thực trên cõi đời này nhiều tiếng khóc hơn tiếng cười ;

nhiều hôi thối hơn hương thơm, nhiều mồ hôi nước mắt hơn nhung lụa dùi dàng, nhiều đàn áp bắt công hơn công bằng tha thứ. Một em bé ôm vú bú mà người mẹ đã trở thành một thây ma, nó òa lên khóc vì không có sữa, nhưng hiện thực nó đâu có biết rằng mẹ nó đã chết vì tai nạn chiến tranh ; hiện thực phu phàng ; hiện thực chua chát. Hiện thực một nước bé nhỏ mà quá nhiều kẻ thù nghiệm ; nhiều vị anh hùng rơm ; hiện thực họ xem ngai vàng như nghị trường buôn bán ; người ta tranh ngôi vương để đa số không phải vì nước vì dân, mà họ chỉ nghĩ vì danh vì lợi vì bạc vì vàng vì hột xoàn hơn là vì nghĩa vụ ; hiện thực những nơi tôn nghiêm thờ phượng đã trở thành nghị trường tranh đấu. Máu đã đổ trong điện chùa, bom đã rơi trong nhà thờ, đạn đã bay vào các nơi đình thần lặng miếu. Hiện thân, ác thân phải tìm chỗ để tản cư và không thân phải điếc đau vì phi cơ phản lực ; hiện thực kẻ nịnh nhiều hơn người trung ; kẻ mù nhiều hơn người sáng, kẻ ngủ nhiều hơn người thức, kẻ ngốc nhiều

hơn người khôn ; hiện thực người ta thích vào nhà tù hơn vào trường học ; thích vào nơi đòi truy hơn đến những chốn tôn nghiêm, thích nuốt những chất men say hơn dùng những món bồi bò ; thích chửi lộn, hơn là thương yêu, thích đập phá cho vỡ tan hơn là xây dựng. Hiện thực nước Mỹ, nước Nga, nước Anh, nước Pháp và các nước láng giềng đã chế tạo được hỏa tiễn vệ tinh máy bay tàu lặn, còn hiện thực Việt Nam mình chiếc xe bò cũng không làm được ; vì sắt ở đâu mà làm, cả xứ Việt nam chưa có một lò lọc thép. Thật đúng là cái xứ man di mọi rợ. Như người Âu họ đã từng nói. Các nhà trí thức trí ngu Việt Nam nghĩ gì. Ai cũng xung oai hùng ; oai hùng đi xe bò hoặc bách bộ, hoặc đi ké xe nước người ta. Việt Nam chẳng chế tạo được một thứ gì, dù là cây tăm xỉa răng cũng phải cậy nhờ người Tàu Chợ-lớn chế tạo ; hiện thực nói dốc và ăn cắp, xảo ngông, đổi lùa ranh điêu quỷ quyết. Hiện thực những vị có tài có đức thì bị bọn đầu trâu mặt ngựa đánh đập kiém hãm, nếu không chịu đựng nỗi thì phải cải trang thành người ngu muội để được sống,

hoặc ăn náu xé người, hoặc quên mất đất mẹ. Hiện thực ai có tài thì bị chụp mũ thân Mỹ thân Nga, hiện thực ai có đức thì bị bạo tàn vu oan. Giết chóc mạnh hơn chém lý, bóng tối dày hơn pháp luật, tiền bạc và đam mê mạnh hơn lẽ phải. Các triều đại chính quyền đã qua cũng như hiện tại, triều đại nào cũng phải điên đầu vì nạn hối lộ và gian thương. Bắt phục tùng và đập phá nhiều hơn yêu nước. Bơ sửa béo hơn đồng loại, kim ngân sáng hơn và đẹp hơn gấm vóc sơn hè.

Hiện thực cũng như đã qua biết kẽ sao cho hết. Bây giờ ta hãy kẽ và tìm cái đáo lai.

Nước có quyền nước dân có quyền dân, hãy nhập cảng tình thương và lẽ sống, chính quyền dân già, tướng tá đảng phái, học trò, người lớn, người già hội hè, tôn giáo. Nơi nào thành phần nào cũng có kẻ xấu người tốt, kẻ ác người thiện. Chọn lọc cái đẹp, thanh trùng cái xấu, xây dựng người tài ; tìm chọn người hiền, phá mê tìm ngộ, vạch mặt đường lối lâu dài ; dân ủng hộ chính quyền ; chính quyền hồ tương và tận tâm giúp đỡ dân chúng. Bỏ

tất cả những điều hiếu lầm đề
dụng xây đất nước, đùi cõi những
con người chuyên môn chia rẽ,
nói xấu và nịnh luồng. Hoạch định
và thực thi một đường lối cho hợp
nhân thiên và hay đi theo con
đường Vương đạo. Đặt yêu thương
lên trên, sẵn sàng tha thứ mọi
thù hận. Kiến thiết và dựng xây
một Việt nam văn minh và hùng

mạnh. Địa hạt nào giữ địa hạt ấy.
Nghề nào tinh vi nghề ấy. Lớn
bé trẻ già dân quan tướng tá đều
một lòng yêu thương nhau và mến
yêu mảnh đất Việt nam để cùng
hợp tâm hợp sức mà xây dựng.
Có như vậy thì hiện thực dù tối
đen, nhưng ngày mai trời lại
sáng.

THÔNG BƯU

DÙNG SƠN « FALEKOTE » CỦA HÃNG SƠN LA PHALENE



- **Đo kỹ-sư** chuyên môn chế tạo theo công thức Âu Mỹ
- **ĐẶC TÍNH** : Chịu đựng nổi tất cả các chất hóa học
như acide và soude, nước biển, v.v...
- **CÔNG DỤNG**: Sơn trên xi-măng, hò tắm, hò chứa
nước, lon hộp đựng thức ăn, nóc nhà
tôle hay goudron, sơn đường lộ, máy
móc và dụng cụ, tủ lạnh, quạt máy v.v.
- **ĐẶC BIỆT** : Dùng sơn tàu thủy, hors-bord... được
các cơ quan công quyền chứng nhận
không kém sơn ngoại quốc.

Hãng sơn LAPHALENE

13, NGÔ-ĐỨC-KẾ

SAIGON - Đ.T. : 21.304

Tòa soạn AN LẠC vừa nhận được:

☆ HÀ TIỀN THẬP CẢNH

của Ông Đông-Hồ và Bà Mộng-Tuyết

☆ NĂNG ÁI CƠ TRONG CHẬU ỦP

của Bà Mộng-Tuyết (Thất tiêu muội)

☆ ĐẶC SAN NHÂN PHẨM

của Hội Bảo vệ nhân phẩm và quyền
lợi phụ nữ Việt Nam.

☆ QUẾ HƯƠNG KHÔNG QUẾ HƯƠNG

thi phẩm thứ hai của Nguyễn Lê Tuân

Những tác phẩm này được trình bày mỹ thuật, nội dung
hữu ích. Thành thật cảm ơn tác giả. Và xin chân thành giới thiệu
với bạn đọc bốn phương, những tác phẩm văn nghệ giá trị nói trên.

AN - LẠC tạp chí

Thể lệ nhận bài



- Không nhận bài có tính cách đồi trụy.
- Không nhận những bài có tính cách ủng hộ cá nhân.
- Không chịu trách nhiệm những bài lai cảo.

oOo

- Bài vở xin viết trên một mặt giấy.
- Bài không đăng không hoàn bản thảo.
- TẠP CHÍ CHỦ TRƯƠNG DUNG HÒA ĐÔNG TÂY KIM CỒ, PHÁT HUY và XÂY DỰNG VĂN HÓA DÂN-TỘC, PHÒ-BIỂN GIÁO-LÝ DUY TRÌ ĐẠO ĐỨC.

Nơi tập trung nhiều cây bút danh tiếng và giới thiệu những mầm non văn nghệ.

MỤC LỤC

3	Hồng Liên	Đ.Đ. THÔNG BƯU
11	Diễn đàn tăng sinh	Đ.Đ. THÔNG BƯU
16	Hèm 61	TƯ HỒNG
20	Vị Thánh Tăng (truyện dài)	T.T. MINH CHÂU
26	Văn học phụng sự dân tộc	NGUYỄN QUANG
31	Khóc than : một thời trang trong thi văn miền Nam	CHINH VĂN
37	Lửa Việt Nam (thơ)	HOÀI HƯƠN
39	Thanh tràn dạ khúc (thơ)	HƯƠNG NGUYỄN
40	Chi còn một lối thoát	THƯỢNG TÂN
42	Nghệ thuật móc túi, sát nhân	THẾ NHÂN
49	Tiếng nói quê hương	MINH TÂM
53	Cách mạng và diệt xâm lăng	LONG NGA TRẦN NHƯ NGUYỄN
61	Tuổi lính	XUÂN CÁC SƠN
70	Màu xanh tangle tóc (thơ)	MAI TIỀN THÀNH
71	Lên đường	THỦY DƯƠNG TÙ
76	Chịu đựng (thơ)	BẮNG GIANG
77	Thi đàn hoa thời đại	NGŨ HÀ MIÊN và PHƯƠNG ĐÀI phụ trách
84	Hè sen non	CAM LỒ THỦY phụ trách
87	Sự chọn lựa vinh quang (thơ)	CHINH VĂN
91	Hiện thực	Đ.Đ. THÔNG BƯU