

PHẬT-GIÁO HỘI
ASSOCIATION BOUDDHIQUE

ĐƯỚC - TUỆ

TUẦN BÁO RA NGÀY THỨ BA

Báo quán ở chùa Quán-Sứ phố Richaud, Hanoi

慧 燭 報

Chủ nhiệm
NGUYỄN-NĂNG-QUOC
Chánh hội trưởng
bội Phật-Giáo
Quản lý
CUNG-DINH-BINH

Chánh chủ bút
PHAN-TRUNG-THU
Sư cụ chùa Bằng-Sở
Phó chủ bút
DUONG-VAN-HIEN
Sư cụ chùa Tế-Cát



GIÁ BÁO :

TÀI NĂM : 1 \$00 — NỬA NĂM : 0 \$50 — MỎ: số: 0 \$03

Kinh trình các hội-viên hội Phật-giáo và các vị độc-giả báo « Đuốc-tuệ »

Ngài nào dời chỗ ở thì xin gửi thư về ngay nói cho chúng tôi biết
để tiện gửi thư từ báo sách khỏi thất lạc xin các ngài nhớ kỹ cho.

Kinh trình các giáo-hữu hội-viên hội Phật-giáo

Báo « Đuốc-tuệ » ấn-hành là cốt diển-dịch những kinh
sách nhà Phật để cho thập phương thiện tín cùng biều
thẫu giáo-lý mà tu hành. Báo ra mỗi năm 52 quyển, hội
chi lấy vừa đủ tiền in có một đồng bạc ; ai cũng nên và
cũng có thể mua xem được cả.

Vậy kinh trình các giáo-hữu ai đã nhận mua báo rồi thì
xin đem tiền giả tại ông chánh đại-biều địa-phương minh
mà lấy giấy biên lai ; ai chưa nhận mua báo thì xin biên
rõ tên họ và chỗ ở giao tại ông chánh đại-biều địa-phương
minh hay là gửi thẳng về chùa Quán-sứ Hanoi để chúng
tôi gửi báo tới.

Kinh trình các vị chánh đại-biều đại-lý hội Phật-giáo ở các địa-phương

Chúng tôi xin gửi ngài một quyển biên-lai nhận tiền báo
để ai gửi giả tiền báo thì ngài biên lai thu giữ cho. Trong
số hội-viên ở địa-phương ngài ai chưa mua thì xin ngài già
công khuyễn hóa giúp, rất cảm ơn ngài.

BẢN BÁO KHẢI SỰ

Vì mấy số báo đầu hết cả vậy từ nay
ai mua năm hoặc mua nửa năm, chúng
tôi xin gửi từ số 15 trở đi mà hạn mua
báo sẽ kể bắt đầu từ đây.

Thư từ và mandat xin nhớ gửi cho ông
Cung-đình - Bính quản-lý báo Đuốc-tuệ
chùa Quán-sứ, phố Richaud Hanoi.

KÍNH CÁO CHU' SO'N

TRƯỜNG-LÂO

Kính bạch liệt-vị đại-đức tăng-ni

PHẬT-GIÁO là một tôn-giáo rất cao-thâm, rất thuần túy, có thể đem duy trì được thế-đạo, cứu chính được nhân-tâm, thế mà truyền vào trong nước ta đã hơn 2000 năm nay, Phật-giáo vẫn chưa thấy xương minh phô cáp, khiến cho toàn thể quốc-dân tín-ngưỡng, sự đó xét ra có bốn nguyên-nhân như sau này :

1º Một là kinh-diễn Phật-giáo nghĩa-lý sâu xa, văn từ thâm thúy, kẻ xem học khó bề lĩnh hội, không tìm thấy những chỗ hay chỗ tốt, nhân thế rồi sinh lòng chán nản, không chịu nghiên-cứu, bởi không nghiên-cứu nên không hiểu cái nội dung tốt đẹp ra sao ? Do thế mà không sinh lòng tin-ngưỡng.

2º Hai là những giáo-lý của Phật-giáo ít đem tuyên-truyền ra nơi công-chứng. Xưa nay cũng có nhiều vị pháp-sư tinh-thông kinh-diễn, song chỉ giảng kinh thuyết-pháp ở trong tăng-hội già-lam thôi, quốc-dân ít khi được nghe giảng, do thế mà không sinh lòng tin-ngưỡng.

3º Ba là trong tăng-ni giới hiền ngu hay giở không đều, những người hiền người hay thời lại hay lâm-tích ở chốn lâm-toàn, ít hay giao-thiệp, những người tri-thức trong xã-hội ít được thừa tiếp mày khi ; còn những người dốt người xẳng thời chỉ mượn Phật sinh-nhai đầy rẫy ở chỗ dân gian nơi thành-thị, do thế mà quốc-dân cho là Phật-giáo-dồ không có ích lợi gì cho xã-hội, rồi không sinh lòng tin-ngưỡng.

4º Bốn là bởi tăng-ni chỉ chuyên chú về tiêu-thừa, đọc thiền kỵ thân, không chịu thực hành sự nghiệp đại-thừa

cứu-thể, đối với quốc-gia, đối với xã-hội, Phật-giáo-đồ vẫn đứng về phương-diện bàng-quan, do thế mà những đạo khác mới phập nháp vào sau mà lại được nhân-dân hoan-nghinh sùng-bái, bởi vì những đạo ấy họ thực hành ngay những việc từ-thiện cứu-tế giáo-dục vân-vân, nên trên được chánh-phủ lưu-tâm, dưới quốc-dân dễ nom thấy những bồ-ich-lợi, còn như Phật-giáo ta thời-hình như chỉ-chuyên sự ich-lợi về phần hồn, mà ít cho nhân-dân được ich-lợi về phần xác, do thế mà quốc-dân không sinh lòng tin-ngưỡng.

Nay thời cơ đã đến, hội Phật-giáo mở khắp ba kỲ, chúng ta nên nhân cơ-hội này mà tìm phương-bồ-cứu. Đối với thuyết thứ nhất, thời ta nên tán thành việc dịch kinh sách Phật-giáo ra chữ quốc-âm, và cỗ-động cho rõ nhiều người mua-bảo Đuốc-tuệ, khiến cho quốc-dân chóng hiều được những lý-thuyết cao-thâm của Phật-giáo có thể ich-lợi cuộc-sinh-lòn cho cá-nhân cho xã-hội.

Đối với thuyết thứ hai thời ta nên tán thành những cuộc diễn-giảng của hội Phật-giáo đã đặt ra; ta đừng ngại rát-luỗi khô-móm mà rụt-rè e-lệ; ta phải mạnh-bạo làm cho-kết-phụ cái danh sư-tử-tượng-vương; nói được thời-hay, bằng không nói được thời-nên châm-chỉ-lại nghe và nên cỗ-động cho mọi người cũng đến, đừng-nên chép-miệng-hiểu-môi, mình dã-luời biếng-không chịu nghe, lại còn gán-trở những người nghe khác, làm cho Phật-giáo lâu-dược phờ-thông. Đối với thuyết thứ ba, thời ta nên chịu khó-nặng-dến hội-quán trung-ương bay-dịa-phương của hội Phật-giáo mà tham-dự hội-đồng cùng với các viên-cư-sĩ-bản-tinh công-việc tiến-hành của hội, khiến cho bạn-trí-thức biết là Phật-giáo không phải không người. Đối với thuyết thứ tư thời ta nên thực-hành những sự-cứu-tế. Bề-trong thời-nên mau-mau kết-tập tăng-già, chỉnh-dốn giáo-qui, tuyên-dương giáo-nghĩa. Bề-ngoài thời-theo như Phật-giáo Trung-hoa mở-rá các trường Tiêu-học ở các thôn-quê, khiến cho kẻ-khó-dân cùng nhỡ-bóng từ-bi mà sẵn-nơi học-lập, dựng-rá Phật-giáo cõ-nhi-viện để nuôι trẻ bồ-côι, mở-rá Phật-giáo chúc-nghiệp-trường để dạy các tăng-ni thất-học; nói-thể không khỏi-có người cho là câu-chuyện hoang-

đường, bởi vì đương lúc khó khăn này đồng tiền rất hiếm, sự ăn mặc sưu thuê của mình còn chưa đủ, thời nới chỉ việc cứu giúp người ngoài; song tôi dám chắc rằng một hai người thời khó chừ trăm nghìn người thời lại dễ như giở bàn tay; chả thế mà hiện nay tuy là kinh-tế khó khăn mà không ngày nào là không có nơi hội chùa hội tượng; có người nói rằng đến những nơi hội-tài chùa mới, khiếu cho người ta nhận rõ một nơi thế-giới hoàng kim; nếu ai ai cũng đem cái lòng hy-sinh việc riêng ấy ra, mà mưu sự ích-lợi chung cho tôn-giáo, thời có chi là khó mà phải xὸn lòng.

Kết luận, tôi mong ở tấm lòng từ-bi cứu thế của các vị, cùng nhau đề xướng thực hành mọi việc nói trên, khiếu cho Phật-giáo chóng được trùng-hưng, quấn-sinh chóng được lợi-lạc, để cho những người xưa rầy vẫn chê Phật-giáo không bằng các tôn-giáo khác, họ nay thấy họ phải đem lòng tán phục, như thế Phật-giáo sau nay mới mong được đại đa số quốc-dân tin-ngưỡng, thật là vè vang cho hội Phật-giáo, may mắn cho tăng-ni, ích-lợi cho quan-chúng biết là nhường nào, chả hơn các vị cứ cúc cung tận tụy tố diêm một cảnh chùa riêng, gìn giữ mấy người đàn-tín, nay đèn này mai phủ nọ, đã hay rằng hữu-vi công đức không phải là việc dễ làm, xong đối với Phật-nhẫn xem ra nó vẫn quanh quẩn ở trong cái phạm vi hữu-ngã.

Sư cụ chùa Tế-Cát

BÀI PHÁP NGÔN KHUYÊN BẢO CÁC CON QUÝ CỦA THÁI-HƯ PHÁP-SƯ

1. — Qui mạnh cho chính sự tín

Quy mạnh, nghĩa là đưa tất cả thân-thể số mạnh đời này lăn că vào trong bể Phật pháp tăng. Chẳng tiếc gì ta và nói ta nữa, từ đây chỉ lấy Phật-pháp-tăng làm cái trụ cho mình nương tựa vào, và chỉ lấy Phật-pháp-tăng làm quê hương cho mình theo về, quyết không vì thân thể số mạng nó đổi thay, mà lui chuyển cái tâm tin Phật-pháp-tăng, nói trái lại,

thì cái hân la đây có thể diệt, cái thế-giới này có thể hoại, chờ cái lòng tin Phật-pháp-tăng chẳng bao giờ lung lay được vậy. Phật-pháp-tăng ví như là bè mà cái thân thế này ví như bợ, cái bợ còn có lê khi còn khi mất, chờ bè không có lê nào khi còn khi mất được. Nếu ai hay quy Phuat-pháp-tăng một lòng như thế, đối với Phật-giáo mới được là chính-tin. Dù Phật-pháp-tăng mới là Phật-giáo. Cho nên nói tóm lại, thì là tin Phật-giáo, nói biệt ra, thì là tin Phật-pháp-tăng. Những Phật-pháp-tăng có cái lý tính trong nhân, và có cái sự tuồng trên quả. Gi là lý tính trong nhân? là cái tâm vắng lặng khắp biết thiêng liêng thường tính của mọi người, tức là Phật; trong cái khắp biết thường tính ấy nó hiện ra muôn sự muôn vật tức là pháp; một cái tâm mà muôn cái pháp nó điều hòa hội họp lại tức là tăng. Nếu không phải cái khắp biết thường tính thì không có thể tâm; không phải điều hòa hội họp, thì không lấy gì mà dụng tâm được. Cho nên cứ cái bản-tâm đó, tức là Phật pháp-tăng, không phải Phật-pháp-tăng thì không sáng tỏ cái bản-tâm ra được. Gi là sự tuồng trên quả? là nếu hay tự-giác giác-tha, mà cái hạnh-giác được viên mãn thì là Phật, như đức Phật Thích-ca-mẫu-ni và đức Phật A-di-dà là đúng. Theo nhời Phật dạy, hiểu rõ nghĩa lý thực hành chứng quả thì là pháp, như các kinh, luận, giới-luật và các phép tắc trong Phật-giáo là đúng. Những bức người mong quả gây nhân, suy diễn các pháp, dạy dỗ chúng-sinh, thì là tăng, như các bồ-tát, duyên-giác, thanh-văn là đúng. Phi Phật không bởi đâu có giáo, phi pháp không lấy gì làm giáo, phi tăng không lấy ai truyền giáo. Cho nên Phật-giáo tức là Phật, pháp, tăng, phi Phật pháp tăng không thể thành Phật-giáo. Xét quả phải chứng nhân, bởi nhân mới thành quả, theo bản-tâm mới thành được Phật-giáo, quy Phật-giáo mới rõ được bản-tâm, đừng có chấp lý mà bỏ sự, chờ có nệ tuồng mà mê linh, thì linh tuồng mới dung hòa, và sự lý mới thành tựu được,

2. — Giữ kính cho tiêu mỗi-tinh

Tâm và Phật đều ở trong tinh cả, như vàng cỏ quặng. Xem kinh Viên-giác có câu: « Vì như chuỗi quặng vàng, vàng

không phải bởi chuỗi mới có, dấu vàng là có trước, nhưng bởi chuỗi mới nên ». Đối với cái hlinh chất ở linh người, thì có 6 : là tham, sân, si,慢, nghi và bối-chính-kiến ; xét cái gốc nó, thì là do cái chấp có ta, tiêu cái tình ấy tức là tiêu trừ những cái chấp có ta đó mà thôi. Nhưng cái chấp nó tách lại đã thảm lầm, không hiểu tự bao giờ, mà muốn tiêu trừ đi, nên cứ ở trong cái bồ vô tận là Phật pháp tăng mà mình đã reo mừng vào đó, chăm chăm tu luyện, như mỗi ngày cứ sưng tung tên Phật Thích-ca-mâu-ni, tên kinh đại-phương quảng-phật-hoa-nghiêm, và tên bồ-tát-di-lặc, tưởng như đối ngay trước mặt mà cầm thận kính cung, khiển cho thân, khẩu và ý ta, không một chút nào dám động dại chênh nói, cứ thế mãi mãi, thi cái tình chấp nó iêun dần mà cái tâm giác sẽ sáng linh ra vậy.

3. — Phát tâm cho rộng lòng nguyện

Kinh Viên-giác có câu : « Chứng sinh đời mạt-pháp, muốn cầu viên giác, nên phát lâm nói câu như vậy : Hết thảy chúng-sinh cùng tận cả hư không, ta đều khiến cho vào trong viễn-giác cả. Ở trong viễn-giác mà chưa lấy chứng ấy với là còn trừ hết thảy các tướng nhân-ngã cho họ ». Phát tâm như thế, thi không lạc về tà-kiến, cho nên lời phát tâm của bồ-dề-tát-doa túc là 5 điều thê nguyện lớn sau này : « chứng-sinh vô số thê nguyện độ, phiền não vô tận thê nguyện đoạn, môn pháp vô hạn thê nguyện học, quả Phật vô thượng thê nguyện thành, phúc trí vô cùng thê nguyện lập ». Đó là nguyện lực rất rộng rất sâu, ngang hết hư không, thẳng cùng vĩnh-kiếp, mà không ngại không ngăn mới hay đời đời kiếp kiếp dù đầu sinh làm loài giống nào, cũng cứ tu hành mãi mãi, chẳng khi nào thoái chuyền mà cầu được viễn-giác vây.

Lược dịch trong tạp-chí Hải-trào-âm (Tàu)

Viên-minh NGUYỄN-THUỌNG-CẨM



CÁC TƯỢNG PHẬT THỜ TRÊN CHÙA

(Tiếp theo)

10. — Tượng bốn vị Bồ-tát

Các đǎng Bồ-tát cũng như chư Phật nhiều không kể xiết. Những đǎng có danh-số ở trong kinh mà thuộc về từng bộ, thì có : 16 vị Bồ-tát về Kim-cương giới 金剛界 十六菩薩, 37 vị Bồ-tát Mạn-dà-la 曼陀羅三十七尊, 23 vị Bồ-tát về Hu-không-viện 空院二十八尊. Nhưng các chùa chỉ thường tạc tượng có bốn vị gọi là « Tứ Bồ-tát ». Tứ Bồ-tát lại có hai thuyết khác nhau như sau này :

a) Thuyết này nói « Tứ Bồ-tát » là :

Quán-ām Bồ-tát 觀音菩薩

Di-nặc Bồ-tát 滅勒菩薩

Vân-thù Bồ-tát 文殊○○

Phổ-hiền Bồ-tát 普賢○○

Bốn vị này đều có nhân-duyên rất thâm-thiết với chúng-sinh cõi Sa-bà. Bốn vị Bồ-tát này đều là hình Thánh-tăng.

b) Thuyết này nói : « Tứ Bồ-tát » là : Ái Bồ-tát 愛菩薩, Sách Bồ-tát 索菩薩, Ngữ Bồ-tát 語菩薩 và Quyển Bồ-tát 卷菩薩. Nhưng tìm trong « Phật-học đại từ-diễn » đã dẫn tướng và giải nghĩa đúng với chữ đặt trong các danh-từ thi không thấy có Quyển Bồ-tát 卷菩薩 mà chỉ thấy có Quyền Bồ-tát 錄○○. Vậy dưới đây theo nghĩa của « Phật-học đại từ-diễn ».

Có thuyết lại dẫn sự tích bốn Bồ-tát này mà nói : Bốn Bồ-tát cùng tám tướng Kim-cương chung một cha mẹ. Cha mẹ là người thế-gian, có phúc-đức lần trước sinh ra một bọc nở tám con gai, lần sau sinh một bọc nở bốn con gái. Tám con gai sau thành tám tướng Kim-cương, bốn con gái sau thành tứ Bồ-tát. Xét ra thuyết ấy chỉ do người đời sau bịa đặt ra để phụ vào sách Phật mà thôi, vì vậy dưới đây cũng theo về nghĩa của « Phật-học đại từ-diễn » mà giải thích về tứ Bồ-tát và bát Kim-cương cho khỏi sai với giáo-lý chân-chính huyền diệu của Phật.

Bốn vị Bồ-tát theo nghĩa « Phật-học đại từ-diễn » đã khảo cứu thì vị nào cũng có hai chữ « Kim-cương » ở trước tên-hiệu là lấy nghĩa « Kim-cương » là thứ ngọc rất cứng bền và trong suốt mà lòng chính định của các Ngài cũng giống như thế. Cho nên các danh-hiệu của các vị Bồ-tát về Kim-cương-giới, Mạn-dà-la và Hu-không-viên cũng đều lấy hai chữ Kim-cương đứng trước cả.

Bốn vị Kim-cương Bồ-tát là :

Kim-cương ái Bồ-tát 金剛愛菩薩. — Tượng Ngài tay cầm một cái tên, Ngài chính-định được lòng nén túy thuận tự-nhiên để điều phục mọi loài, có nhiệm ái mà vẫn thanh-tịnh (Kinh Đại giáo-vương), nên gọi là « Kim-cương-ái », nghĩa là yêu-thương chúng-sinh một cách rất bền mà trong sáng như ngọc Kim-cương.

Kim-cương Sách Bồ-tát 金剛索○○. — Tượng Ngài tay cầm một cái trảo, nghĩa là Ngài lấy lòng đại-bi để lôi kéo chúng-sinh cho qua bờ khố, lòng ấy dai-bền cũng như cái giây trảo bằng Kim-cương, nên gọi là « Kim-cương-sách ».

Kim-cương Ngữ Bồ-tát 金剛語○○. — Tượng Ngài tay cầm cái luối của Đức Nuru-lai, nghĩa là Ngài tung kinh chỉ tung-niệm một cách lâm-dâm không thành tiếng để mà suy-nghĩ, như có cái luối bằng Kim-cương vậy. Nên gọi là « Kim-cương ngữ ».

Kim-cương Quyền Bồ-tát 金剛掌○○. — Tượng Ngài hai tay nắm chặt để vào ngực, nghĩa là Ngài đã chứng định được phép uy-linh cầm-ứng, bền chắc như cái nắm tay bằng kim-cương, nên gọi là « Kim-cương quyền ».

Bốn vị Bồ-tát này đều hình Thủ-thần.

11. — Tượng tám vị Kim-cương

Kim-cương là vị Thủ-thần-tướng trên cõi giới. Nguyên bên Thiên-trúc có một thứ đồ binh-khi hình cái trày rất cứng mạnh mà sắc nhọn cũng có khi làm bằng đá Kim-cương, nên gọi là *Kim-cương trứ* 金剛杵. Những thủ-thần-tướng

trên cõi giới cầm Kim-cương trả di thị-vệ Phật, gọi là *Kim-cương thủ* 金剛手, Tráp Kim-cương thần執金剛神 và Kim-cương lực-sĩ 金剛力士. Khi nào gọi tắt thì chỉ gọi hai chư Kim-cương như nói «Bát Kim-cương» 八金○, thế túc là tám thần-tướng Kim-cương vậy.

Thiên Phồ-môn phẩm trong kinh Pháp-hoa nói: « Cần phải có Tráp Kim-cương thần mới độ được thì Ngài hiện ngay ra Tráp Kim-cương thần mà thuyết-pháp cho ». Vậy Tráp Kim-cương thần túc là một vị Thần-tướng cầm đầu Kim-cương này đó.

Bồ Kim-cương thần-tướng này có tám vị đều có danh-hiệu.

Nhưng danh-hiệu tám vị Kim-cương theo các chùa vẫn nhau thì là : Tuanh-trù-tai 淨除災 Kim-cương, Tich-dộc-thầu 積毒神 Kim-cương, Hoàng-lùy-cầu 黃隨求 Kim-cương, Bạch tịnh-thủy 白淨水 Kim-cương, Sich-thanh-hỏa 赤青火 Kim-cương, Định-trù-tai 定除災 Kim-cương, Tứ-hiền 紫賢 Kim-cương, Đại thần-lực 大神力 Kim-cương. Song tim trong Phật-học đại từ-diễn không có tám tên này mà lại có tám tên khác sẽ dẫn ra dưới đây, Phật-học đại từ-diễn chứng dẫn các kinh thi tám vị Kim-cương đều là Thiên-thần hộ vệ Phật-pháp và danh-hiệu tám vị đều có nghĩa-lý vi-diệu hơn tám danh-hiệu này nhiều, vậy biết tám tên hiệu này cũng là tên của phái đạo-gia bên Tàu đặt ra, cho nên các điện Phù-thủy cũng có thờ tám vị Kim-cương Thần-tướng bằng tám tên này. Vả, có một bộ kinh Kim-cương chú-giải do của một nhà Đạo-gia trú danh bên Tàu làm, thì tướng sự-lịch để bọc và danh-hiệu Kim-cương ấy cũng là do nhà Đạo-gia nào đó mới phụ hội vào. Dưới đây dẫn tên tám vị Kim-cương do trong kinh Phật mà sách « Phật-học đại từ-diễn » đã khảo cứu ra.

Có hai điện : Một là « Bát đại Kim-cương minh-vương 八大金○明王 ». Một là « Bát đại Kim-cương đồng-tử 八大金○童子. »

a) Bát đại Kim-cương minh-vương là tám vị Bồ-tát hiện thân ra làm tám tướng Kim-cương để hộ-trì Phật-pháp là :

Kim-cương-thủ 金 ○ 手 Bồ-tát hiện ra vị Giáng tam thế
降三世 Kim-cương.

Điệu-cát-tường 妙 吉 祥 Bồ-tát hiện ra vị Đại-uy-dức
大 威 德 Kim-cương.

Hu-không-lang 虛 空 藏 Bồ-tát hiện ra vị Đại tiếu 大 笑
Kim-cương.

Tử-thị 慈 氏 Bồ-tát hiện ra vị Đại-luân 大 輪 Kim-cương.

Quán-tự-lai 觀 自 在 Bồ-tát hiện ra vị Mā-dầu 馬 頭
Kim-cương.

Địa-lạng 地 藏 Bồ-tát hiện ra vị Vô-năng-thắng 無 能 勝
Kim-cương.

Hàng-nhất-thiết cái-chướng 降 一 切 蔽 障 hiện ra vị
Bất-dòng 不 動 Kim-cương.

Phà-hiền 普 賢 Bồ-tát hiện ra vị Bồ-trích 步 振 Kim-
cương.

b) Bát đại Kim-cương đồng-tử là tám vị sứ-giả của Bát-
đồng minh-vương 不 勸 明 王 đê hộ-trí Phật-pháp là :

Tuệ-quang đồng tử 慧 光 童 子

Tuệ-hỉ đồng tử 慧 喜 童 子

A-nốc đạt-đà đồng tử 阿 槃 達 多 童 子

Chí-đức đồng tử 指 德 童 子

Ó-cu-bà-ca đồng tử 烏 俱 婆 迎 童 子

Thanh-dúc đồng tử 清 醇 童 子

Căng-yết-la đồng tử 猞 羯 罗 童 子

Ché-cha-ca đồng tử 刹 刹 迎 童 子

Mỗi đồng-tử đều cầm một cái Kim-cương-trú, việc chép
trường ở kinh bát đại đồng-tử nghi-quĩ 八 大 童 子 儀 杓.

NGUYỄN-TRỌNG-THUẬT



Hai vị Hòa-thượng Ba-lan sang Á-dòng xem xét về tình hình Phật-giáo

Vào khoảng 10 giờ sáng hôm 19 Juin 1936, một chiếc tàu Ba-lan cắp bến Sài-gòn, có 2 vị hòa-thượng Ba-lan bước lên bờ, trông cách ăn mặc ai cũng lấy làm ngạc nhiên lắm.

2 vị hòa-thượng ấy bước lên bờ gọi xe kéo đi dạo khắp thành phố, Bất-kỳ ở đâu có chùa dinh thì 2 vị ngừng xe lại vào thắp hương, thắp đèn cúng lạy và tụng kinh.

Vào dinh Khánh-hòa, 2 người cúng lạy, đánh chuông gỗ mõ và tụng kinh theo tiếng phạm, nhưng có tiếng « na-mô » thì đọc cũng y như tiếng ở xứ ta.

Thiên-hạ lại coi rất đông. Ông Lâm-văn-Hậu hội-trưởng dinh Khánh-hòa thấy thế nên mời 2 vị hòa-thượng ấy về nhà thết một bữa cơm chay và hỏi ý-kien hai người về vấn đề Phật-giáo, được 2 vị ấy đáp lại một cách rất khiêm nhường cung kính.

Dưới đây là lời vị hòa-thượng Ba-lan trẻ tuổi đáp (nói bằng tiếng Pháp).

..... « Chúng tôi đây là người theo đạo Phật về phái đại thừa. Cụ đì với tôi đây tên là « Karlis-feunisons » 63 tuổi, tu đạo từ năm 20 luồi đến giờ và lên chức hòa-thượng di thuyết pháp được 43 năm nay, lấy hiệu là « Đế-thích hòa-thượng ». Còn tôi tên là Frédéric N. Lustig 25 tuổi, theo đạo Phật từ hồi 19 tuổi và thụ giáo với thày tôi đây (chỉ ông già) được 9 năm rồi, lấy hiệu là « Khanh-hỉ pháp-sư ».

Chúng tôi là dân nước Ba-lan, sinh trưởng tại kinh thành Latine, gần mé bắc Baltique. Kinh-thành này có đến 2.000.000 dân, mà trong số ấy có đến 2 phần 3 người theo đạo Phật. Theo như tôi được biết thì đạo Phật truyền-bá ở xứ tôi có đến 600 năm rồi ».

— 2 người có biết chữ Tàu không ?

— Chữ Tàu 2 chúng tôi biết khá lắm, và nhờ đó mà chúng tôi hiểu rõ về lịch-sử đạo Phật, vì văn-chương tư-tưởng về chữ Tàu có nhiều ý nghĩa cao xa thâm-thúy. Chẳng những chúng tôi biết đọc mà thôi, mà chúng tôi

cũng viết được nữa. Chính vì thế mà chúng tôi tới đây cũng được người ta biệt đãi. Chúng tôi có ở Tàu một thời-kỳ khá lâu, trong lúc ấy chúng tôi có đến Thượng-hải và đi nhiều nơi là những nơi có rất nhiều tín-dồ đạo Phật mà chúng tôi đã thuyết pháp được họ hoan nghênh. »

Sau đó 2 vị hòa-thượng Ba-lan có đi thăm mấy chùa ở Chợ-lớn và chùa Tân-hưng-long ở Phú-định. Đến đâu 2 vị cũng bỏ dép di chân không vào trước bàn thờ quì xuống tụng kinh.

Tới chùa Giác-hải, 2 vị ấy đến quì trước mặt Giác-hải hòa-thượng, cúi đầu xuống sát đất làm lễ. Giác-hải hòa-thượng có tặng 2 vị ấy 2 quyển kinh chính tay ngài viết ra. 2 vị ấy đe lên trán cung kính cầm tạ. Hiện nay 2 vị ấy đã đáp tàu đi Siêm.

Văn-minh vật-chất với đạo Phật

(Bài diễn thuyết của ông Phạm-phan-Côn, Tham-lý tòa sứ, phó đại-lý chi hội Thái-bình diễn ở chùa hội-quán Thái-bình)

*Nam-mô A-di-dà Phật,
Bach các vị Thượng-tọa,
Thưa các Ngài,*

Câu truyện tôi nói hôm nay đều để là « văn-minh vật-chất với đạo Phật » chia ra làm bốn đoạn.

1º — Đoạn thứ nhất : nói về trình-dộ văn-minh vật-chất đời nay.

2º — Đoạn thứ nhì : xét xem văn-minh vật-chất có làm được hạnh phúc cho nhân loại không.

3º — Đoạn thứ ba : xét tại làm sao ta càng thấy văn-minh vật-chất càng tăng thêm thì hình như nhân loại càng dần nhau vào bờ khô.

4º — Đoạn thứ tư : nói muốn cho nhân loại được thật

sung-sướng tất cần phải nhờ đến sức thiêng-liêng của Phật-Tô để đem chúng-sinh ra khỏi bến mê.

Nay xét sự tiến-bộ về văn-minh vật-chất, tức là xét trình độ tiến-hóa của nhân loại từ đời thượng-cổ đến giờ, nghĩa là từ lúc loài người mới xuất hiện trên mặt trái đất đến ngày nay:

Theo các nhà sử-học thì người ta bắt đầu hiện ra ở trên mặt địa cầu vào cuối đệ tam thạch kỷ (époque terriaire) các nhà địa-chất-học chia rõ địa-cầu ra bốn tầng lớn gọi là thạch-hệ, mỗi tầng đối chiếu với một thời-kỷ trong lịch-sử văn-minh - Khi bấy giờ chưa biết ăn mặc gì cả, nhả ở thi kết cành cây thành túp để che ăn nắng mưa. Đồ dùng làm bằng những mảnh đá, trước còn đẽ nguyên, sau biết mài dũa. Đó là thời-kỷ thạch-kỉ của nhân loại.

Đến đời kim loại thì người ta biết cày biết bừa, biết may quần áo mặc, biết chế khí giới để chống giữ với các giống vật khỏe hơn. Đây là thời-kỷ kim loại. Trước còn chỉ biết dùng đồng thiếc (bronze). Mãi lâu về sau mới tìm ra sắt. Thị là nhân loại bắt đầu vào một thời-kỷ văn-minh mới, tức là thời-kỷ bàng giò vây.

Đến bảy giờ là đời mà khoa-học đã làm biến đổi cả mặt địa-cầu, biến đổi cả cách sinh-hoạt của loài người; vì hàng ngày đều là những cái mắt đã trông thấy, tai đã nghe tiếng, tay chả cần nói nhiều lắm gi.

Tôi chỉ nói qua rằng từ thế-kỷ thứ 19 đến giờ thì khoa-học làm động-lực cho văn-minh. Những sự tiến-bộ bởi khoa-học mà ra, có ích lợi cho văn-minh thế-giới nhiều lắm, không kẽ sao cho xiết được.

Trước còn dùng than đá để lấy động lực, sau lợi dụng cả sức thác nước. Trước còn dùng hơi nước, sau đến điện khí. Khoa-học trước còn thám-hiểm trên mặt đất, sau đặt tàu ngầm lặn xuống đáy biển, chế tàu bay lên tận trên mây.

Hơi nước, điện khí đã đem đến cho chúng ta những sự lạ tai, lạ mắt: xe lửa, tàu thủy, tàu điện, xe hơi, làm rút ngắn đường lại cho ta. Một luồng điện chạy trên giấy hay một làn sóng điện qua khoảng không làm cho ta thông tin tức, nói

truyện trong giây phút với những người ở cách xa ta hàng nghìn, hàng vạn cây số ! Một cái búa làm được công mussy chục thợ rèn, một cái máy bó lúa thay được mấy chục kẻ nóng-phu.

Tôi nói về lịch-sử văn-minh của nhân-loại hơi dài là có ý muốn đề các ngài so sánh trình-dộ văn-minh từ khi người ta mới xuất-hiện ra ở trên trái đất với cái trình-dộ văn-minh ngày nay.

Ta hãy đem so-sánh và xét xem cái đời điện-khi, hơi nước có làm cho nhân loại thêm hạnh phúc hơn cái đời « Nhụ mao ầm huyết » ngày xưa không ? Nói khác ra là cái văn-minh vật-chất có thể làm cho nhân loại sung-sướng không ? Tất cả cái văn-dẽ tôi muốn thử giải quyết hôm nay là ở đây.

Nói rằng không, thì hình như là vô-lý. Nay ta hãy đem so-sánh cái cảnh lấp lá cây làm quần áo, cái cảnh ăn lồng ở lỗ ngày xưa với cái cảnh cung điện nguy nga, cái cảnh lên xe xuống ngựa bây giờ. Nói gần đây thì ta hãy đem so-sánh cái cảnh đi vỗng đi cáng mây chục năm về trước với cái cảnh xe hơi tầu điện bây giờ. Ai chả cho là văn-minh vật-chất đã đem cho ta bao nhiêu sự sung-sướng cho thân thể ta. Nói thế không phải là không đúng, nếu ta không công nhận là đúng, mà lại muốn cho nhân-loại rật lùi lại mấy mươi thế kỷ về trước, thì tất ai cũng phải cho ta là giàn, là dở.

Song muốn biết cái chân hanh-phúc của loài người thì trước hết ta phải chia ra sự khoái-lạc của thân-thể và sự khoái-lạc của tinh-thần.

Sự khoái-lạc của thân-thể là tất cả các sự tiện-lợi về hình-thức ở bề ngoài: tr, lụa, gấm, vóc dẽ ta mặc cho đẹp cho ấm; nhà cao, cửa rộng dẽ ta ở cho được mát mẻ, thảnh-thơi; thực phẩm cao lương mỹ-vị cho ta ăn dùng; quạt nồng, ấp lạnh cho ta khỏi những sự khó chịu của thời-tiết; tiếng đàn du-duong cho ta thích tai; bức tranh sán lạn cho ta đẹp mắt. Nói tóm lại đều là những cái ngoại vật mà làm cho ta sung-sướng về vật-chất cả.

Còn sự khoái-lạc của tinh-thần là tất cả ở sự nhàn của cái tâm ta vậy. Đời càng mộc-mạc, chất phác, dã-dị bao

nhiều thì trí ta càng bớt nghĩ-nghợi, mà cái tâm ta càng được thanh-nhàn bấy nhiêu. Mà trái lại, đời càng phiền-phúc, càng hoạt động bao nhiêu thì trí nghĩ ta càng bận rộn, mà trong lòng ta càng náo-dộng bấy nhiêu.

Cái tâm bao giờ cũng làm lờ cái hình. Vậy thì sự khoái-lạc về thân-thề càng tăng, thì cái sự khoái-lạc về tinh-thần càng giảm. Danh-lợi làm cho ta lúc nào cũng bôn ba, khổ lوم, nhọc trí, làm cho ta càng được càng muốn được thêm. Đời phồn-hoa làm cho ta thêm lòng dục-vọng, câu hát dương, dịp kèn khoan-nhật làm cho ta dễ mê hồn. Rồi bao nhiêu những cái khoái-lạc vật-chất làm cho ta mụ trí khôn, nhụt lư-tưởng. Nói tóm lại — bấy giờ tôi bắt đầu dùng chữ nhà Phật — nói tóm lại những cái khoái-lạc của văn-minh vật-chất làm cho người ta dã sắn linh « tham » lại tham thêm, dã sắn lòng « si » lại càng si, mà dã vốn là « sân » lại càng ngày càng thêm luân-quần trong cái vòng ngu muội.

Vậy thì cái văn-minh vật-chất dẫu có cho cái đời vật-chất của ta được tiên-lợi, song đã làm hại cho cái đời tinh-thần của ta mà giam hãm ta vào cái nạn tham, sân, si là ba cái then khóa đã rốt chặt nhân loại vào trong bể khổ.

Lại hơn nữa, trong khi làm cho loài người thêm lòng tham muốn, thêm lòng dục-vọng, văn-minh vật-chất — than ôi ! — lại cho loài người những lợi-khí để loại được chi nguyễn, để đạt được mục-dịch.

Không cần phải nói rõ, ai cũng biết đời bấy giờ, cái trình độ luân-lý kém ngày trước. Ta thường nghe các bậc lão-thành nói : « Đời bấy giờ . . . » dù biết cách cụ bao giờ cũng có ý thán tích cái đời mộc-mạc, chất-phác ngày xưa.

Lại nữa, đời vật-chất đã xô đẩy các dân tộc trên thế-giới vào một thế kỷ mới, thế-kỷ cạnh-tranh, khôn sống, mõng chết. Thế rồi khoa-học đem đến cho ta cùng với các khí-cụ cho cách sinh-hoạt của ta thêm tiện-lợi, biết bao nhiêu những khí giội ta dùng để tương-lẫn, tương-hại.

Dồng thời với xe hơi, vô tuyến-diện, khoa-học đã chẽ ra súng trai-phá hơi ngạt; lầu ngầm dùng để thám-hiểm các đáy biển, mà ngư-lôi cũng dùng để đánh đắm các tàu bè;

máy bay dùng để cho ta lên được Nam-cực, Bắc-cực, song cũng dùng để thả lạc-dan.

Vậy thì văn-minh vật-chất đã hâm chapers nhân loại vào cái vỗng tham, sán, si, mà khoa-học đã đặt vào tay loài người những khí giới để giết nhau.

Như thế thì, muốn cho nhân loại được hưởng cái chan hanh-phúc, có phải bỏ hết những cái văn-minh vật-chất nghĩa là những cái kết quả của sự tiến-bộ từ mấy nghìn mấy vạn năm đến giờ không? Có phải kéo nhân loại dặt lùi lại cái đời ăn lông, ở lỗ ngày xưa không?

Quyết là không. Vậy thì trong cái đời văn-minh vật-chất này muốn cứu vớt nhân loại ra ngoài những cái cảnh khổ dã nói & trên thì phải làm thế nào?

Từ xưa đến nay, đồng thời với các nhà khoa-học làm nâng cao trình độ tiến-khoa của loài người về đường vật-chất, các nhà triết-học, văn-học cũng muốn nâng cao trình độ văn-minh về đường tinh-thần.

« Khoa-học mà không có lương-tâm, chỉ làm hại cho linh-hồn » (Science sans conscience n'est que ruine de l'âme). Cái tu-tưởng của nhà triết-học Pháp ấy đã mở lối cho nhân-loại vào một kỷ-nghịên mới. Rồi các thi-nhân, các văn-hào các nước đều cùng nhau vun-đắp cho cái nền luân-lý của loài người được kiên-cố.

Về phương-diện này, ta nên biết công cho cái văn-minh của nước Pháp có cái đặc tính hơn hết là có nhiều lòng nhân đạo hơn cả. Một thi-nhân Pháp có nói: « Tôi càng là người Pháp bao nhiêu thì tôi lại càng thấy tôi gần với nhân-loại bấy nhiêu ».

Mà thật thê, cái chủ-nghĩa tự-do, bác-ái, bình-đẳng là ở nước Pháp sau hồi đại-cách-mệnh năm 1789 xướng ra trước, rồi các nước khác lần lần tuân theo.

Rồi sau này ta thấy những phương-pháp đặt ra để bảo hộ cho cuộc hòa-bình thế-giới như đặt ra Tòa-án quốc-lé, hội Vạn-quốc, rồi đến phi-chiến điều ước. Tưởng những bao nhiêu phương-pháp khéo ấy sẽ có thể cứu vớt được cái nền hạnh-phúc của nhân-loại.

Nhưng mà, than ôi ! sự thực đã biến những hi-vọng cao-thượng ấy thành ra mộng-ảo.

Thì đây, đồng thời nước Đức xướng-xuất ra một chủ-nghĩa văn-minh mới (1); mà cái đặc-tính là lấy sức mạnh mà thắng được công-lý, mục-dịch là muốn tranh bá-quyền cả thế-giới, bắt những dân bị thua làm nô-lệ cho mình và chiếm lấy đất nước, phục lấy nhân-dân người ta. Chính cái chủ-nghĩa độc-ác ấy đã đem nhân-loại vào cái cảnh đâm giết, máu thành bể, xương thành gò trong hời đại chiến năm 1914.

Rồi càng ngày ta càng thấy hiệp-ước thành mờ giấy lộn, cường-quyền vẫn thắng công-lý, nghĩa là mặc dầu những chủ-nghĩa tự do, bác-ái xướng-xuất ra, nhân-loại vẫn xô-xát nhau, chen đuôi nhau vào những cảnh lầm-than, khổ-sở.

Vậy thì muốn cứu khõ cho loài người, không còn cách gì nữa hay sao, và nhân-loại đều phải khoanh tay trước sự tuyêt-vọng hay sao ?

Muốn chữa một bệnh phải tìm biết bệnh căn, muốn cứu khõ cho loài người phải tìm cái cớ làm sao loài người phải triền-miên trong bể khõ. Tức trong kinh Phật gọi là nhân-dé trong tú-diệu-dé. Thuộc về giáo-lý đạo Phật, như tú-diệu-dé, thập nhị nhân duyên đã có nhiều ngài nói rồi, tôi không phải nhắc lại làm gì nữa. Nay chỉ xem hiện-tinh văn-minh của thế-giới bây giờ phải cần tinh-thần đạo Phật thế nào để mong bồ-cứu được cái phong trào vật-chất nó đương lối cuốn loài người vào trong vòng đau khõ.

Như trên kia đã nói, văn-minh vật-chất càng tiến-bộ, thì cái trình độ tham, sân, của loài người càng tăng thêm, mà cái sự cạnh-tranh, cái cảnh tương-lẫn, tương-hại càng kịch-liệt.

Trái lại, Phật-lõi giày ta nguyên nhân sự khõ là cái lòng tham sống nó thúc giục người đời cứ quay-cuồng, xuẩn-dộng để tự mình lừa, cực cho mình. Không biết rằng hành động tức là tạo nghiệp, mà tạo nghiệp tức có nghiệp báo, mà nghiệp báo ái phải luân-hồi. Luân hồi là cứ chět đi sống lại,

(1) Người Đức gọi là Kulthur.

hết đời này đến kiếp khác mà cùng làm nhân quả lẫn cho nhau, linh-dinh phiêu-dạt trong khoảng vô-cùng vô-tận, như một cái bánh xe quay, quay mãi không lúc nào được nghỉ ngơi yên ổn.

Ở đời là khồ, làm người đã nhọc như thế thì người tri-giả chỉ nên hết sức thoát sự khồ, tránh sự nhọc mà hy-vọng đến mọi nơi thấp phẵn yên-đն, thấp phẵn tịch-mịch mà Phật gọi là Nát-bản. Phật-lồ dạy ta bỏ hết những cái nó làm cho loài người luôn quằn trong sự khồ, tức là dạy ta bỏ hết lòng dục vọng Chính tâm diệt dục, đó là bốn chữ tóm tắt / hết cái đạo-lý của Phật-lồ.

Có nhiều người nòng nỗi bình-phẩm đạo Phật cho là một đạo chán đời. Như một nhà danh sĩ Âu-tây nói: « Đạo Phật là một câu hát não nùng để ru ngủ những dân chán đời ở cõi Đông-phúơng. » Gần đây lại có người nói: « Đạo Phật là một đạo chết ». Nói như thế thật là chưa hiểu thấu cái tinh thần của đạo Phật. Không biết rằng Phật lồ là một bức tiênn-tri, biết rằng hơn nghìn năm về sau, loài người sẽ vì lòng tham sống mà số đầy nhau vào những cuộc tranh-dấu khốc-liệt, nên Phật-lồ phải giagy trước rằng: « Sống là khồ, sống là tạo nghiệp, mà nghiệp báo là luân-hồi », để bùi rùu một đời phẵn cho cái sự xuân-đông qua-đi cuồng của nhân loại ngày nay thi vừa.

Gia chi dì Phật-lồ mà tìm ra đạo chỉ là để cứu vớt cho chúng-sinh ra ngoài bể trầm-luân. Tự-giác, giác-tha, bốn chữ ấy lúc là manh-nha chủ-nghĩa bác ái của nhân-loại.

Phật-lồ tự sáng-suốt không phải là tự để giải thoát lâng minh, mà chính là để cứu khồ cho quần-sinh. Vì chính Phật-lồ đã nói nếu chúng-sinh chưa thành Phật thì Phật cũng chưa thành Phật vội. Cái tư-tưởng bác-ái ấy thật là một cái tư-tưởng siêu nhân-loại.

Nay thế-giới đương xô đầy nhau vào cái đời cạnh-tranh vật-chất, đương sống cái đời « ưu thăng, liệt-bại », đem giáo-lý của đạo Phật mà tuyển-đương cho lan rộng ra, chắc có thể bùi rùu được một đời phẵn cho cái hạnh-phúc của nhân-loại. Ai dám bảo đạo Phật ngày nay không là một đạo hợp thời.

Những truyện đồ đệ Phật-tồ như truyện Ba-Nặc (Purna) đi truyền giáo ở rợ Tô-nô-bà-lan-dà, dẫu phải xông pha nguy hiểm đến tính mệnh, cõng không quản, miễn là để làm cho người rợ độc-ác ấy hiểu lẽ đạo mà theo, để cải ác vì thiện, thực dã nêu cao cái gương lỵ-giác, giác tha, cái gương sả thân cứu thế. Những truyện như thế, giá đem tương đối với những cảnh chinh-phục, dám giết đời bầy giờ, có lẽ cũng cảm hóa nhân loại được nhiều. Vậy thí cái ngày mà tôn chỉ đạo Phật sẽ lan rộng ra trong thế-giới, ngày ấy là ngày các dân-tộc sẽ đồng duỗi đất nhau đi trên con đường hạnh-phúc. Chúng ta nên thấp hưống cầu nguyện Phật-tồ cho cái ngày ấy được sắp tới noi.

Na-mô A-di-dà Phật

TRUYỆN ÔNG LÔ-CHÍ TRƯỞNG-GIÁ

(Vua Đế thích Hóa-thân bị kiện)

Ngày trước ở nước Xá-vệ có một ông Trưởng-giả tên là Lô-chí, nhà rất giàu có, của cải chừa chan, trong nước không ai sánh kịp. Cứ lấy con mắt trí-tuệ của người đặc đạo mà suy xét thì đã bao nhiêu đời trước ông đã hết súc giống nhân lành ở trong ruộng phúc, nên nay ông được hưởng phúc báo giàu sang đến thế, song chỉ hiềm vì thiếu chút lòng thành, nên nay ông tuy là một tay phú gia dịch quốc, mà tới chỗ hành vi của ông lại không được bằng người hèn hạ trong nước, thậm chí đến quanh năm lúc nào cũng chỉ thấy ông ta đeo mành áo rách tả lui bần thiểu, đầu bù tóc rối, coi rất tiều tuỵ, ăn thì bữa cháo bữa rau, bóp mồm bóp miệng, ở thi cứ ẩn nép trong chuồng trâu hoặc sau nhà, đi đâu chỉ thuần di bộ, nói tóm lại những sự sỉa nhặt của ông khắp thiên hạ có một chữ không hai; các hàng thân thuộc không ai được nhờ qua một tí gì bao giờ; cả những người ở nhà cũng thế, hình như những người ở với ông đó cũng là cái nợ tiền kiếp mà phải ở với ông. Đến sự làm ăn thì ông lại còn gấp vạn những người tội tá, khắp thiên hạ ai ai cũng đều chê ông là thần giữ cửa, mà chính thể thật, của cải như thế mà cầm ly đi đâu một tí nào. Nên ông La-hầu-la vì ông Lô-chí nói bài kệ rằng:

Nhân duyên bỗ thi khác nhau,
Nên bồ hưởng thụ đáo đầu cách xa.
Đốc lòng tin thi thực thả,
Phỉ nguyễn phú quai vinh hoa đời đời.
Tắc thành ở chảng vẹn mười,
Thi bao nhiêu cũng là người ngu si.
Giàu như Lô-chí ai bì,
Thế mà thiên hạ kề chè người cười.

Có một hôm trong thành mở hội, khắp nhân dân nhà nào nhà ấy treo đèn kết thê bầy biện cực kỳ trang nhã, đường đi lối lại mùi hương súc nức, tiếng nhạc vang giời, bóng hoa rợp đất, hát múa trò vè, cảnh vui không thể tả hết được.

Ông Lô-chí vừa chợt gặp quang cảnh đó thì hồn xiêu phách lạc, nửa mừng nửa sợ, tưởng là lạc vào tiên cảnh, chứ không phải ở nhân dan, sau tỉnh ra liền lâm bầm bảo rắng: à ra những người hèn hạ tôi tớ kia thật là người lính tinh quan, ở cõi phàm trần toan đòi học thói thiên cung, ăn ngon mặc tốt, xa xỉ thế kia; cái bộ họ chẳng qua không vay thì mượn chứ làm gì ra có. Ta nay vàng ngọc chất chira thành kho thành đụn, của báu chẳng thiếu vật gì, có lẽ nào ta lại chịu thua họ, chẳng tìm thú khoái lạc hay sao.

Nghĩ rồi ông vội vội vàng về thẳng nhà, móc chùm thia khóa trong túi ra mở một kho tiền, ngần ngừ lấy ra năm xâu tiền mỗi xâu chỉ độ năm sáu đồng, vội vàng khóa chặt cửa lại, lại lên ngựa đi, vừa đi vừa nghĩ cách tiêu dùng, bụng bảo dạ: nếu bây giờ ta mua thức gì về nhà ăn, thì mẹ và vợ cùng tất cả nhà lại chia rẽ mất; ngồi nhờ nhà hàng xóm, họ lại cho mình là tay khá, họ ăn děo chặng, không thì lại bị kẻ ăn mày hỏi xin, ông nghĩ vơ nghĩ vắn nát ruột ra, mãi sau cùng nghĩ ra được một kế, lâm bầm nói: được rồi! được rồi! liền chạy thẳng đến một cái hàng trong thôn rất nghèo túng, mua vài cái bánh bồng, mấy đồng rượu, mấy đồng rau thơm, mấy đồng các thứ lặt vặt, túm vào vạt áo, dấu dấu diếm diếm, mắt ngược mắt xuôi chỉ sợ người ta trông thấy, chạy thẳng một mạch vào tôi nhà nọ xin được tí muối, liền nhảy thót đến một gốc cây

ở dứa cánh đồng, định ngả ra chén, thì nghe tiếng òa òa,
ngang mặt trời lên, thấy con quạ ở trên cây dòm xuống.
Ông vội vàng nói: « À mà lại chực lại chia với ông à ! nguy
rồi ! nguy rồi ! chỗ này không tốt, » lại chạy đến một ngôi
mộ cồ, vừa ngồi xuống đường trông trước trông sau,
thấy ngay con chó ở dảng xa đi lại, ông lại đứng rập chạy
hết sức, mãi sau đến một cánh đồng không mông quanh,
không ai đi lại, trông bốn bên không còn thấy qua một con
gi đi lại nữa, bấy giờ trông ngực ông mới hơi yên, thần hồn
dần dần hồi tinh, liền ngả các thứ ra, bầy hiện đâu đấy, ăn
ăn uống uống, chênh choáng ngà ngà rồi rượu vào nhời ra,
bấy giờ nói thánh nói thần : á chà ! cả thành hôm nay vui vẻ,
nhưng ta đây cũng chẳng kém gì ; họ nghe hát xem múa thi
ta đây cũng hát múa lấy mà xem chứ lẽ nào ta thua họ sao,
Đoạn, ông đứng ngay rập, chân tay khuờ khoạng, đầu cồ lắc-
lư, nghêu ngao hát xướng nhảm nhí, chân rồi lại nói : sướng
chưa ! có ông Đế-thích hôm nay cũng không sướng bằng,
huống chi ông Tì-sa-môn Thiên-vương đã thăm vào đâu.

Vô phúc đương nói thì gặp ngay lũ ông Đế-thích cùng
các vị hiền thánh đi đến tinh-xá ở kỳ-hoàn nghe Phật
thuyết pháp, đi qua thấy ông Lô-chí đương nghêu ngao
hát múa nói xẳng nói bậy, như người dồ dại, một mình
ở tha ma, coi ra vẻ tự đắc không còn biết gì là thiện hổ cả.

Bấy giờ ông Đế-thích dừng lại nghe xong, trong bụng
nghĩ ngay ra một kế : thôi hôm nay ta hãy định việc nghe
thuyết pháp, ta phải phương tiện tìm cách hóa độ cho
kẻ ngu si bỗn sên cuồng giại này biết hối tinh. Nghĩ
xong, ông liền lấy sức thần-thông hóa ngay ra một ông Lô-
cai thứ hai cũng giống như ông Lô-chí thật, từ tướng mạo
đi lại cho đến lời ăn tiếng nói không sai một ly nào, chạy
thẳng về nhà ông Lô-chí, cho gọi tất cả những người trong
nhà lên, không qua một người nào. Đổi với tất cả nhà, ông
nói với cả bà mẹ già rằng : « Thưa mẹ và cả nhà biết cho, ở
trong nhà này trước có một con ma bỗn sên, nó ám ảnh tôi,
nó theo đuổi tôi; nó ràng buộc tôi; nó không cho tôi được
chủ trương một việc gì cả, đến nỗi bao nhiêu của cải chửa
chan đầy rãy hết kho ấy sang kho khác mà nó cẩm tôi, nó
ngăn trở tôi, không cho tôi đem cung phụng mẹ già, cắp

dương quyết thuộc; cái lối đó đều thuộc con ma kia nó làm tai vạ cho nhà này cả. May sao hôm nay là ngày tiết hội, tôi dương di chơi ở ngoài thành, gặp ngay được một người đạo sĩ rất cao tay phù chú; ông ta truyền cho tôi được một bài thần-chú khua quỉ (duỗi ma), tôi mới duỗi được con ma ấy đi, thật là vạn phúc cho nhà ta từ nay, nếu nó có về quyết nhiên không thể nào nó lại ám vào mình tôi được nữa. Ông lại quay ra bảo mọi người nhà rằng: « Ngày con ma ấy hình dáng nó giống tôi lắm, nếu nó lại thi tất cả nhà ai ai cũng nên hộ tôi, lấy gậy đánh cho nó một mẻ gần chết rồi duỗi nó đi ra ngã bầy ngã ba, chờ cho nó lại gần; mà lúc nó lại thế nào nó cũng nói nó chính là Lô-chí, vậy chờ ai nên nghe nó, chờ ai trò chuyện với nó mà khốn đấy.

Dặn dò đâu dấy rồi, ông vào mở kho lấy tiền của ra, cho người nhà ra chợ mua thuần những thức cao lương mỹ vị, làm yến tiệc rất linh đình, cho mời tất cả họ hàng thân thích không thiếu một ai. Cả nhà vừa ăn uống xong, ông bảo ra đóng ngay cổng chính lại kéo cái quỉ ấy nó vào. Đè tôi đem các thú trân-chân anh-mạc và các đồ quí báu phân phát cho mọi người đã; hấy lúc nào tôi bảo mở cổng hãy mở. Một mặt lấy cùa cài ra phân phát, một mặt cho tấu nhạc, cả nhà đều vui vẻ không khác chi trong thành đại hội, thật là mặn này bỗn nhạt ngày xưa, nắng rày cho bỗn đầu mưa nhüng ngày. Ông đem những áo và các đồ rất quí dâng mẹ già, rồi cho vợ và tất cả các con gái gái dâu dề, rồi một tay dắt mẹ, một tay dắt vợ, di chơi xênh xang trong nhà, tiếng đàn chen tiếng hát, mùi hương lẩn mùi hoa, cuộc vui trong nhà chưa từng có bao giờ. Lúc người nhà di vào thành Xá-vé mua ăn, dồn tin ông Lô-chí trưởng giả duỗi ma sên di, một chốc thì một người đồn mười, mười người đồn trăm, không mấy mà khắp cả trong thành nhân dân ai ai cũng biế, nô nức bảo nhau cơm nước rồi kéo di xem, mới vào quãng mặt giờ xế trưa một tí mà nhân dân lục tục kéo đến chật nich cả cửa. Nghe thấy trong nhà đàn nhạc vang rền, trang hoàng rực rỡ, công chúng chen nhau vào xem, quả nhiên thấy quang cảnh khác hẳn khi thường, ai ai cũng đều lấy làm lạ.

(Còn nữa)

TRÍ-HÀI dịch

TRÍ VỚI NGU

Người ta bắt cứ Thượng-trí hay Hạ-ngu, đã sinh ra làm người ai cũng có cái bản tính thiên-nhiên rất tôn rất quý. Phật nói là Phật-tinh, Nho nói là Thiên-tinh.

Đãn hiềm khi mới đầu thai, dù Thượng-trí, Hạ-ngu đi nữa, cũng đều phải cảm nhiễm cái nghiệp-phong thì mới thành thai được. Bực Thượng-trí thì cảm được cái nghiệp-phong thuận-thiện tinh-anh, hóa nên nguyên-tinh vẫn y nhiên sáng suốt như gương không bụi, như nước không sóng, tới khi trưởng thành, không phải dùng công học tập lâm mà vạn sự vạn vật tới mắt là thông hiểu. Chẳng những thông hiểu những sự vật hiện tượng mà thôi, thông hiểu cả dến huyền-cơ bí mật của Tạo-hóa và ngoài Tạo-hóa nữa. Những bực này ở thế-gian là thánh Sinh-trí, xuất thế-gian là vị Vô-học, La-Hán. Các ngài tuy nhiên cũng hình hài cốt vóc như người, nhưng chính là một mảnh Phật-tinh, hay là một khối thiên-lý hiện thành nên những sự ngũ-mắc, cử-chì, tạo-tác, hành-vi, đều thung dung hợp đạo lý; lại hay suy rộng cái nguồn gốc đạo lý, bày ra phầm-tiết tỏ tường, đê dạy cho trăm nghìn muôn đời, đều biết phép tu thân lập mệnh. Còn chúng-nhân thi đời trước đã vụng dường tu, hóa nên ít phúc-đức, cái khi mới đầu thai, đã phải luồng gió hắc-nghiệp nó cảm nhiễm với cái nguyên-tinh rồi, tới khi sinh ra, thi cái mầm nghiệp dã sẵn đầy nó cùng với mình cùng lớn nêun, lại phải cái vật dục ở ngoài nó dù đi nữa, bấy giờ tự cái nguyên-tinh hóa ra tâm tham, sân, si, hóa ra tinh dien-dảo mê-hoặc.

Nguyên-tinh tuy rằng đã biến thiên như thế, nhưng cũng chưa biến được hết, trong tâm người nào cũng vẫn có thiên-lý cùng nhân dục hỗn tạp với nhau. Dù bực Thượng-trí cũng có nhân dục như đời muôn ăn, khát muôn uống v. v. Người hạ-ngu cũng còn thiên-lý như kính cha yêu' mẹ v. v.

Nhưng bực Thượng-trí biết đem tâm thiên-lý làm quan-tưởng-súy, bắt tâm nhân dục làm quan-tối-dồ. Tưởng-súy

có định-chính thì mới sứ linh được tốt-dồ. Người Hộ-ngu
lại tự đem quân tốt-dồ để sứ linh quan tướng-súy. Cho
nên sách Hán-Thư nói : Tú mã khẩ diều, chí bất khẩ diều.
Bàn thủy khẩ phúng, chí bất khẩ ngự 駕馬可調. 志不可
調. 盤水可捧. 志不可禦. Nghĩa là bốn ngựa còn dẽ
luyện thuần, chí khó luyện thuần. Mâm nước dày còn dẽ
bung, chí khó ngăn giữ. Than ôi, thương thay ! Cái chí
đông càn ấy nó cướp mất cả danh nghĩa tiết hạnh, đến
nỗi thương luân, bại lý, tệ tục, đồi phong, đến nỗi thất
hiếu, thất trung, vô liêm, vô sỉ, thực đúng như lời ông
Mạnh-Tử nói : người mà vô giáo thì cùng với loài cầm
thú không xa.

Tuy vậy, như trên đã nói, cái bản-tinh thiên-nhiên rất
tôn rất quý không người nào không có, ở người ngu không
phải có kém, ở người trí cũng không phải có hơn ; mê di
thì là ngu, mà tỉnh ra thì lại trở thành người trí. Ông Mạnh-
Tử lại có nói : « Người ta ai cũng làm được vua Nghiêng,
vua Thuấn cả ». Vua Nghiêng vua Thuấn là hai vị đại thánh,
mà người ta chịu khó tu tinh thì cũng làm được như
vậy không khó gì. Cũng tức như lời Phật nói : Chủng-
sinh nào cũng có đức tính từ-bi diệu dụng như Phật, và
chủng-sinh đều tu được thành Phật cả. » Mà không tu
không niệm, có phải tự phi tự hoại dời người không ?
Chẳng hóa ra mình ngày dài lầm ru ! Cho nên dù nho hay
Phật cũng vậy, lập ra Tôn-giáo để dạy người, tuy có khác
nhau về những việc hình thức bề ngoài, chứ còn đến dám
tâm, luận tinh, thì hợp nhau như so ấn. Như Phật nói :
Minh tâm kiến tinh thành Phật 明心見性成佛. Nho nói :
Tôn tâm dưỡng tinh thành thánh, hiền 存心養性成聖賢.
Mà cái phương châm tu tiến nên địa vị Phật Thánh thi
Phật dạy phải dụng công Lục bể 六閉⁽¹⁾ cũng như nho
dạy tử vật 四勿. Phi lê vật thị 非禮勿視. Phi lê vật thính
非禮勿聽. Phi lê vật ngôn 非禮勿言. Phi lê vật động
非禮勿動 nghĩa là : mắt cốt xem phải lê, trái lê chờ xem.
Tai cốt để nghe phải lê, trái lê chờ nghe. Miệng cốt để nói

(1) Lục-bể, là đóng sáu căn, nhốt nhĩ tị thiệt thân ý, đóng lại
không cho sa đắm vào sáu trần.

phải lẽ, trái lẽ chờ nói. Thân cốt dẽ làm phải lẽ, trái lẽ chờ làm. Bọn ta ai có chí cầu đạo, phải nên biết bốn câu ấy, là bốn cái kiêu mâu dẽ dào luyện đức-tinh. Chờ nên dẽ sai lạc ch襌 lát, mà càng nhũng khi vội vàng hối tấp, lại càng phải giữ gìn cần thận, bình như minh bê một vật gì rất qui báu, chỉ sợ sảy chân buột tay rơi vỡ mất thì quan ra.

Xét cho cùng thì bao nhiêu Tôn-giáo, chỉ là phương-pháp dẽ chữa bệnh tâm, nếu người có bệnh tâm mà không biết tìm phương thuốc chữa đi, thì về sau tự cái bệnh tâm của mình hóa ra địa ngục, quỷ, súc, hóa ra sông mê bè khồ, chứ có phải nhũng cảnh thú ấy ở ngoài mà có đâu. Mà ngàn giác, bè từ cũng tự ở trong tâm mà ra cả. Nếu bệnh tâm đã khỏi thì tự nhiên thấy có cái cảnh thường vui. Phật nói : « Ba giới chỉ ở tâm minh tự tạo ra » muốn lành được lành, muốn dữ được dữ, tùy người ta chọn lấy đấy !

Sa-môn TỐ-LIỀN

Hai chi-hội khánh-thành trong một ngày

Hôm mười-bảy tháng tư ta vừa rồi, tức là 7 Juin 1936, Cụ lớn Hiệp-tá Nguyễn-văn-Bản thay mặt Cụ lớn Chánh Hội-trưởng về khánh-thành chi hội Nam-trực ở Nam-dịnh. Cùng đi với Cụ lớn Hiệp-tá, có một vị sư ở hội Trung-ương, ông phó Hội-trưởng Nguyễn-quốc-Thành, ông Phó-bảng Bùi-Kỷ, và ông Nguyễn-bá-Thảo hội-viên ban hộ-niệm Trung-ương. Chi-hội này lấy một ngôi chùa ở gần ngay huyện lỵ làm hội-quán, cử quan nguyên Thương-tá Hưng-yên Nguyễn-xuân-Lan làm đại-lý. Chi hội này chính là ở vào địa hạt ông Phó Hội-trưởng Nguyễn-quốc-Thành, ông Phó Hội-trưởng đã dốc lòng săn sóc, lại được các phái tân cựu cùng chư vị thiện-tín hết sức hoan nghênh, đến họp ở hội-quán rất đông, coi ra có cái quang cảnh cực kỳ sầm uất và túc mục lâm. Đến chứng-kien lẽ khánh-thành có cả quan Thương Phan-dinh-Hòa là đại-lý chi hội Nam-dịnh và quan Huyện sở tại Nguyễn-Giảng. Ban đại-lý đọc một bài diễn-văn khá giỏi, so sánh đạo Khổng và đạo Phật, ngữ nhiều ý tứ sâu xa. Cụ Lớn Hiệp-tá đứng lên nói mấy lời ngợi khen ban đại-lý tổ-chức được dù mọi cách hoàn hảo, rồi ông Phó-

bảng Bùi-Ký ra giữa hội-quán diễn-thuyết về tôn-chỉ đạo Phật và mục-dịch của hội Phật-giáo, lời lẽ rất là uyển-truyền và chu chuẩn. Kế đến ông Phó-hội-trưởng Nguyễn-quốc-Thành đứng lên cất nghĩa cho ban đại-lý và các hội-viên về cách thức làm sổ sách thuộc về khoản chi thu của tiền quy ở các chi hội, thật là minh bạch và tường tận. Lúc lê khánh thành xong, các quí khách ở trên trung-ương cùng các hội-viên đều sang thụ trai ở bên nhà Tồ.

Sau đó, Cụ lớn Hiệp-tá, cùng các vị ở trung-ương lại đi thăng về Hải-hậu, để khánh thành chi-hội ở Quận-phương-hạ. Lúc đến nơi, đã ngoại ba giờ chiều, trời rất nóng nực, thế mà các hội-viên đã từ tịnh động ngabit cửa chùa Hội-quán, xã Quận-phương-hạ tuy là một chỗ ở gần bãi bờ, xa khơi hẻo lánh, song dân cư rất là đông đúc, lại rất giàu lòng mộ đạo Phật, có đón được Cụ Tồ Vĩnh-nghiêm là Thuyên-gia Pháp-chủ Bắc-kỳ về chứng kiến lễ khánh-thành, lại được các vị thượng-tọa ở trung-ương về giựt lê đồng đú, thật có một cái phong thê về vang và cái thanh thế lung lẫy đủ làm cho lòng người nô nức, dẫu là ở dưới ánh mặt trời viêt nhiệt, mà vẫn trưởng như là đứng trong bóng bờ-dè mát mẻ vậy. Ban đại-lý bên xuất-gia đọc bài chúc-tử bằng biền-văn, kế đến bên tại-gia đọc bài chúc-tử bằng tản-văn, lời lẽ giản dị, mà ngữ nhiều ý nghĩa sâu xa, sau có ban đồng-tử ra hành lễ. Cụ Lớn Hiệp-tá nói mấy câu ngợi khen cách tổ-chức của ban đại-lý, rồi ông Phó Hội-trưởng Nguyễn-quốc-Thành đứng lên cất nghĩa cho ban đại-lý biết rõ cách làm sổ sách thuộc về tiền quy của các chi hội, ông Phó-bảng Bùi-Ký có giảng giải lược qua về tôn-chỉ đạo Phật, cứ tọa đều lấy làm hoan-hỉ và cảm-động lắm.

NHÀN-VÂN-ĐÌNH THAM-THIỀN THI-THẢO

閒雲亭參禪詩草

(Tiếp theo)

6. — Chùa Gôi

登嵬山寺

Huyện Vụ-bản Nam-định, có núi Gôi, chùa ở trên núi, sau chùa lên tầng nữa, có đám đất rất phẳng, linh Nam thường tập bắn bia ở đó. Đứng ngõ chùa mà trông xuống,

sông nước nhô lại như giây song, quanh bọc các núi, thời thường lại có những thuyền đi lại. Chẳng khác chi một bức tranh « sơn thủy lâu dài » của ông tạo-hoa vẽ ra vậy.

高	袍	任	動	千	一	聲	語	誰	繞
達	勞	勤	勸	萬	千	萬	千	萬	萬
勞	協	勸	勸	萬	千	萬	千	萬	萬
物	筭	勸	勸	萬	千	萬	千	萬	萬
筭	策	杖	風	深	盡	耳	心	青	曲

DỊCH NGHĨA:

Khi nhàn ta thủ lên cao,
Gió đưa chiếc áo ngâm-bào như bay.
Gặp ghênh muôn cắp chùa xáy,
Cái sân duyệt-vũ đâu đây cũng gần.
Chim kêu nào phải tiếng thán,
Ba nghìn thế giới coi phẫn như không.
Bức tranh này của hóa-công,
Con chèo đầy núi khúc sông quanh vòng.

7. — Động Bích-dào

碧桃洞

Động Bích-dào ở huyện Tống-sơn, Thanh-hóa. Triều Trần năm Bảo-thái, ông Tù-Thúc gặp nàng Giáng-Tiên ở hang đó, nên tục gọi là hang Tù-Thúc. Trong động lấp tua đá dù xuống, như già chuồng, già trống, già áo, rồng ấp, hổ phục, kho thuốc, kho muối, vào sâu lại có giếng nước, có bàn cờ tiên. Hang lại nhiều hang, ngã ba ngã tư, tối om tối tít, dẫu có đuốc đi, song cũng quên lối. Vì thế không ai đi cùng.

門	村	櫻	溫	迹	魂	便	檜
山	有	虞	泉	人	客	去	青
抵	花	垂	煮	遠	深	台	泛
叩	覺	鐘	苦	蝶	來		
符	向	彩	鹹	僧			
神	碧	石	香	藥			
碧	石	香	藥	漁			
石	石	藥	漁	隔			

DỊCH NGHĨA:

Bè thẳn, gác mái lén hang,
Hoa đào lác-dáu rõ ràng dân-cư.
Giá chuông, đá dựng hai bờ,
Giêng trong mà muối lờ lờ cát pha.
Rêu xanh phủ dẫu sương già,
Nguru-ông giắc bướm hay là Trang-Châu.
Bầu tiên cảnh phát nhiệm-mẫu,
Gót trấn ta thủ nghêng bầu đạo qua.

8. — Động Yến-sơn

燕山峒

Động Yến-sơn thuộc huyện Nga-sơn Thanh-hóa, qua ngọn núi đất, đến núi đá là động, lối bắc có hang Cóc, vì nhiều cốc ở. Lối nam gần núi Nguru-sơn, vì hình dáng như trâu nầm. Đứng cửa động trông thấy bè, quang-cảnh bắt-nhát lắm. Chỉ vì lối đi hiềm-trở, khách ít người tới, thành ra hoang-phế, đáng tiếc.

土	山	山	下	石	山	高
峒	裏	逢	迎	路	匪	遙
蟾	谷	北	環	腰	醫	石
牛	峯	南	去	枕	鴻	濤
登	臨	快	步	眸	雙	澗
指	顧	閒	綠	興	每	豪
略	起	恐	翁	風	雨	願
河	山	祖	國	訂	重	遭

DỊCH NGHĨA:

Hang sâu cách mấy tầng đèo,
Gọi tên hang Én ấy trèo mà vô.
May, gần hang Cóc nhấp nhô,
Năm gần một vũng bè chua trâu đầm.
Mở toang con mắt muôn tăm,
Khi trông, khi chỉ, khi ngâm, khi dè.
Thứ theo Ông Đạo rõ nghè,
Trùng-phùng hẹn với sơn-khê nước nhà.

PHẬT-HỌC TỪ-DIỆN TẬP-YÊU

佛 學 辭 典 輯 要

Bát-thủy 水,— Tâm con sông ở Ân-dộ: Sông Hằng-hà 恒河, sông Diêm-ma-la 閻魔羅, sông A-di-la-bat-dề 阿夷羅跋提, sông Ma-hà 摩河, sông Tân-dầu 辛頭, sông Bác-thoa 博梭, sông Tất-dà 悉陀。

Bát-thiên 天,— Bốn cõi trời Thiền-thiên với bốn cõi trời vô-sắc-giới.

Bát-phương-thiên 方天,— Tâm cõi trời ở tám phương Cõi nhân-dà-la 因陀羅 ở đông phương là cõi thần Đế-thích. Cõi Diêm-ma-la 閻魔羅 ở nam phương là cõi thần Diêm-ma. Cõi Phoc-ra-nă ở tây phương là cõi thần nucker. Cõi Ti-xa-môn 智沙門 ở bắc phương là cõi Ti-xa-môn. Cõi Y-xá-ni 伊舍尼 & đông-bắc là cõi Y-xá-na. Cõi Hô-ma ở đông-nam là cõi Thần-lứa. Cõi Nát-lý-dề 涅哩底, ở Đông-nam là cõi Thần-la-xát. Cõi Phoc-sưu ở Tây-bắc là cõi Thần giò.

Bát phuong-tien 方便.— Trước khi trì-tụng tám chữ « Đà-la-ni (thần chủ) » bi-mật của Diệu-cát-lường Bồ-tát, phải đủ tâm điều phuong-tien là: *Tâm sạch mặc áo sạch, soa hương thơm vào mình, qui-mệnh niệm lời chán-ngôn, lễ bái cho chí-thanh, thắp hương sám-hối tội, Tùy-hỉ và hỏi nghĩa, hỏi hướng và phát nguyện, sinh lòng đại-tử-bi.*

Bát vương-nhật 王日,— Tâm ngày vương-nhật tức là những ngay bát tiết: lấp-xuân, xuân-phán, lấp-hạ, hạ-chí, lấp-thu, thu-phán, lấp-dông và đông-chí.

Bát-trung-châu 中洲,— mỗi đại châu trong bốn châu đều có hai trung châu phụ thuộc: Hai trung-châu của Nam-thiệm bộ châu: một là châu ca-mạt-la (camaral) nghĩa là con trâu mèo. Một là châu Phiết-la già mạt la (Varacamara) nghĩa là con trâu mèo khỏe hơn. Hai trung-châu của Đông-thắng-thần-châu: một là châu Dề-ha, nghĩa là cái thân, một là châu Ti-dề-ha

(Videha), nghĩa là cái thân tốt đẹp hơn. Hai trung-châu của Tây-ngưu-hóa-châu: một là châu xá-dè (satha), nghĩa là xiêm-mị, một là châu *Uḍḍā-dāt-la-māṇ-dāt-lý-nā* (Uttaramantrina), nghĩa là thượng-nghi 上儀. Hai trung châu của Bắc-câu-lư-châu: Một là châu *Cū-lāp-bà* (Kurava) nghĩa là nơi biên-giới tốt, một là châu *Kiēu-lāp-bà* (Kaurava), nghĩa là nơi biên-giới tối hơn.

Bát-ngũ-tam-nhị 八五三二,— Lời ước-thuyết về Pháp-môn của Pháp-tường-tông 法相宗 túc là: *Bát-thức* 八識, *ngũ-pháp* 五法, *tam-tinh* 三性, *nhị-vô-ngã* 二無我. Sách Duy-thức-luận đã giải tường.

Bát-chính 八正,— Túc bát chính đạo, xem diển ấy dưới này.

Bát-eú-nghĩa 八句義.— Nghĩa căn bản của Thiền-tông có tám câu là: *Chính-pháp-nhõn-tạng* 正法眼藏, *nát-bán-diệu-tâm* 涅槃妙心, *thực-tưởng* 真相, *vô-tưởng* 相無相, *vi-diệu-pháp-môn* 微妙法門, *bát-láp* 倍立文字, *Giáo-ngoại-biệt-truyền* 教外別傳, *trực-chí-nhân-tâm* 直指人心, *kiến-tinh-thành-phật* 見性成佛.

Bát-tự 八字.— Tám chữ trong kinh Nát-bàn túc là *Sinh* 生, *diệt* 死, *gã* 惡, *tịch diệt* 死滅, *滅已*, *寂滅* 為樂.

Bát-vọng-tưởng 八妄想,— Trong sách Tông-kint-lục 宗鏡綠 phán ra có tám cái vọng tưởng là: *Tự-tinh-vọng-tưởng* 自性妄想, tưởng mọi cái thuộc căn-trần đều có tự tính cả. 2º *Sai-biệt-vọng-tưởng* 差別妄想 hay so sánh phân biệt. 3º *Nhiếp thụ* 摄受 *tích tụ* 聚集 *vọng tưởng* 妄想, Mê-tráp không biết chúng-sinh là ngũ uần hòa hợp lại thành ra. 4º *Ngã-kiến-vọng-tưởng* 我見妄想, cùi tưởng là có ta thực. 5º *Ngã-sở* 我所 *vọng tưởng* 我所妄想 Cùi tưởng thân ta và mọi vật ta dùng là có thực. 6º *Niệm-vọng-tưởng* 念妄想 chỉ biết nghĩ tới nơi tịnh-cảnh đáng yêu qui kia là còn mãi. 7º *Bát-niệm-vọng-tưởng* 不念妄想, không hề nghĩ tới chỗ cảnh tượng đáng ghét nọ. 8º *Niệm, bát-niệm* 念不念俱相違 hai cái cảnh đáng yêu và đáng ghét đều nghĩ sai lầm cả.

HỘP THƯ

Xin trân trọng cảm ơn ông Võ-tấn-Đắc, A. M. Phan-thiết Annam, đã hết lòng cõi-dòng và giới-thiệu được rất nhiều độc-giả Đuốc-tuệ.

Đã nhận được mandat của mấy vị sau này :

- M. Lê-thiên-Năng Bentre, mandat 2 \$ 50.
- Ông Thủ-quỹ Mỹ-hào Hưng-yên, mandat 4 \$ 00.
- Cụ Giám viện chùa Đào-viên, Thanh-hóa mandat 18 \$.
- Cụ Nguyễn-văn-Đồng Rạch-giá, mandat 5 \$ 00.

Xin cảm ơn các vị:

Cùng ông Đào-quang-Tự, Cõ-am, Hải-dương — Rất tiếc không còn đủ từ số 1 gửi hầu ông — Xin ông cứ nhận lần lượt đồng niêm đủ 52 số bắt luận kê từ số nào — Bài diễn-giảng trích ở báo Đuốc-Tuệ ra thì thôi, nếu vị nào làm bài thời xin gửi bài trước mươi hôm để ban khảo-cứu Trung-ương duyệt-y dã.

— Xin cảm ơn ông Nguyễn-tăng-Sanh, quản-lý đồn-diền Vạn-tài Hải-dương đã gửi trả giúp 3 \$ 00, tiền đồng niêm báo bằng mandat.

TIN CÁC HỘI-VIÊN QUẢ CỐ.

Những vị Hội-viên quả cố ghi tên sau này. Bản hội đã đến phúng viếng và ban Hộ-niệm của Hội đã cử-hành lễ tiếp dân tây qui khi tổng-chung, lại đều đặt các linh-vị để thờ tại chùa Hội-quán, và lần lượt đến tuần « Từ-cửu » của vị nào thì lâm lě cầu Phật siêu độ cho vị ấy, để giả nghĩa đồng-dạo với nhau.

Bà Nguyễn-thị-Chai ở số nhà 51 voie 221 - Hanoi vien-tịch ngày 9 Mai 1936.

— Ông Nguyễn-ngọc-Xuân ở 42 - Hàng Hòm Hanoi, vien-tịch ngày 6 Juin 1936.

— Ông Đặng-trần-Rư ở làng La-că Hoài-đức, Hà-dong, vien-tịch ngày 5 Juin 1936.

— Bà Nguyễn-thị-Hiên, làng Thượng-chất, An-lão, Kiến-an vien-tịch ngày 15 Mai 1936.