

NĂM THỨ TƯ Số 96 DUỐC-TUỆ 1^{er}. Novembre 1938

PHẬT-GIÁO HỘI
ASSOCIATION BOUDDHIQUE

DUỐC - TUỆ

TUẦN BÁO RA NGÀY 1^{er} VÀ 15

Báo qudn ở chùa Quán-Sứ N 73 Rickaud, Hanoi



chí: Nguyễn-năng-Quốc
hab'bi: trưởng hội Phật-giáo
hỗn-ki: Cung-dinh-Bình

Chánh shù-bút: Phan-chung-Thú
Sư cù chùa Bằng-Sô
Phó shù-bút: Dương-vân-H
Sư cù chùa Tế-Cát

GIÁ BÁO: Cả năm 1\$50. Nửa năm 0\$80. Mỗi số 0\$07.

KÍNH CÁO

CÙNG CÁC GIÀO-HỮU YÊU QUÝ
CỦA ĐƯỢC-TUỆ

Đuốc-Tuệ, đến số 98 tời đây là hết năm thứ ba, ngài nào chưa giả tiền, xin kíp gửi về clo. Ngài nào thời mua cũng biên thư cho biết, cho tiện việc sờ sách.

Không phiền phải nói nhiều, chắc các giáo hữu cũng đã thấy rõ mục đích của Đuốc-Tuệ, trước là giới thiệu các giáo hữu biết thẳng con đường giác tiến lên, để tự độ lấy mình, sau là có được một chút lợi nào, thì đê cung dạng chư tăng thụ dụng tu học, sau này mới có đủ nhân tài ra mà hoằng pháp lợi sinh. Tự lợi mình, lại lợi cho người, đều biết đồng tiền mua Đuốc-Tuệ của các ngài gầy thêm tinh-thần lực-lượng cho tôn-giáo Phật hiện đương cần thiết biết là nhường nào! Như thế mà chậm trễ, tất là có nhiều lẽ bất tiện lắm. Mong rằng các Ngài nhất tâm vì Phật pháp mà trả tiền gấp cho. Nếu đê chậm trễ quá, bắt đắc dĩ Bán-báo phải nhờ nhà giày thép đòi hộ, làm phiền đến các Ngài, xin các Ngài cung miến trách cho.

ĐƯỢC-TUỆ

Cách giả tiền : Các ngài giả bằng tiền thi mua mandat gửi cho M. Cung-dinh-Binh N° 73 Richaud Hanoi. Nếu chỗ nào xa nhà giày thép, không tiện mua mandat thi mua 25 cái tem 6 xu gói kỹ bỏ vào phong bì gửi giả thay tiền cũng được.

*Nhà Phật-học nước Mỹ nói
về đạo Phật Trung-quốc
(tiếp theo)*

XII. CHỈNH-LÝ LẠI KINH ĐIỀN

Từ khi Ngài Cưu-ma La-thập đến nước Tàu, dịch nhiều kinh-sách, rồi các bậc biền-giả nối lên, ngày càng dịch thêm được nhiều mà kinh-diễn Phật của Tàu bèn thịnh-vượng. Nay cứ sách *Vặng lục* 普錄 năm tây lịch 518 (Tức là sách Tập-ký của ông Tăng-hựu nhà Lương) thì đã có tới hơn hai nghìn quyển. Lại đến sách *Vặng lục* hồi 200 năm sau (Tức là sách thich-giao-lục năm Khai-nguyên nhà Đường) thì đã thêm lên tới 2278 bộ, cộng hơn bảy nghìn quyển. Những thuyết nói trong các kinh sách đó nhiều chỗ trái nhau thực là làm tổn công cho kẻ học sách phải suy xét. Vì vậy mà phát sinh ra mấy vấn-dề như: Làm thế nào mà biều-thấu được ngàn ấy quyển kinh sách và quán-thông được cả nghĩa-lý? Làm thế nào mà rút lấy được những nghĩa mầu nhiệm và cốt yếu trong ngàn ấy kinh sách? Làm thế nào mà chỉnh-lý lại cho có mạnh mẽ để cho ai cũng có chỗ mà tra hỏi? Cho được giải đáp lại mấy vấn đề ấy, có ba phái là: Phái Thiền-tông (Dhyana School) về thế kỷ thứ sáu (nhà Lương) phái Thiên-thai-tông (Tiên Tai School) về thế kỷ thứ bảy và Mật-tông (Mantra School) về thế kỷ thứ tám. Những phương pháp giải quyết mỗi phái đều khác nhau sẽ thuật tường ở dưới này. Đạo Phật ở Trung-quốc ngày nay rất là phồn-tập, mènh mang mà còn có mối mạnh có thể tìm-xét ra được là nhò-trái qua những cái kết quả sự giải-quyet ấy.

XIII. — NGÀI ĐẠT-MA Ở TÂY SANG

Sơ-tô phái Thiền-tông ở Trung-quốc là Ngài Bồ-đề Đạt-ma (Bodhi dharma). Đạt-ma là một vị Vương tử ở cõi

Nam-Thiên-trúc, nổi vĩ độ sur thứ 28 ở-Ấn-dộ. Năm Tây-lịch 520 (Tức là năm Phả-thông Nguyên-niên đời Vũ-đế nhà Lương) Đạt-ma đến nước Tầu, trú ở núi Tung-son gần thành Lạc-dương. Bấy giờ là lúc ông Tống-vân 宗雲 nước Nặc nguy đang di sang tây cầu đạo. Tống-vân đã đến nước Ô-tranh (Ubyana) và nước Can-dà-la (Kandabar) (Trong sách Lạc-dương Già-lam-ký nói Tống-vân và Huệ-sinh sang Tây-vực lấy kinh được 170 bộ, đến tháng 2 năm Chính-quang thứ 2 thì về nước), nhưng sự tích du lịch của các ông ấy nay đã dịch ra các thứ chữ Anh, Pháp, Đức, làm một món tài liệu rất hệ trọng cho nhà khảo-cứ về Ấn-dộ. Thi cũng lúc ấy Đạt-ma đi đường bờ biển nước Tầu. Ở bờ biển đó Phật-giáo ở Ấn-dộ đã dần bị Ấn-dộ-giáo (Hinduism) lấn lướt, Đạt-ma không ưng ý với cái tình-trạng trong nước bấy giờ, nên Ngài băng hái bỏ nước mà lùm đi ra ngoài chăng.

Ngài Đạt-ma, trạng mạo khôi ngô, tinh thần sáng-xuất, nên càng dễ cảm động được sĩ tử nước Tầu. Những nhà sáng-tác tư-trưởng đời sau, như ông Khuê-phong Tông-mật về thế kỷ thứ 9 (Đường), ông Vương-dương-Minh về thế kỷ thứ 15 (Minh) đều chịu ảnh hưởng của Ngài Đạt-ma. Ngài, mặt đen kịt mà rậm râu, hai mắt sáng quắc như điện, chân tay cứng rắn nồi lên những lằn tấp thịt, có cái khí phách rất hùng. Ngày nay những tác phẩm về mỹ thuật lưu hành ở Nhật bản vẫn còn miêu tả đền phong độ của Ngài. Từ bức tranh treo ở trong chùa cho đến cái vỏ gươm của võ-sĩ, thường vẽ tượng Ngài vào.

Còn tăng giời ở Trung-quốc đến bấy giờ vẫn lấy Ngài Đạt-ma làm cái đích của sự tu tiếu viễn mao. Ấy ngại Đạt-ma khẽn cho người ta hâm mộ đến như thế.

Khi tôi đến chơi nước Triều Tiên, có người tặng cho tôi là «Đạt-ma tay lai», tôi lấy làm một sự rất vinh-dự, Người đời người ta ví ngài Đạt-ma như vị vương tử Ma-sây-dà (Mabinda) con vua A-duc (Asoka) đến xứ Tích lan mở mang Phật-giáo, và ví với vị Kba-lâm-há (Columba)

cũng thời ấy tuyên dương đạo Gia-tô, ở đảo A-nhĩ-lan. Thị những lời ví đó cũng là đáng chử không phải là quá khen.

XIV. — THUYẾT « BẮT LẬP VĂN-TỰ » CỦA PHÁI THIỀN-TÔNG

Đạo của Đức Thích-ca lập ra là không cần viết sách, không cần lò chép, chỉ au bần lạc đạo đê cầu về sự tu chứng mà thôi. Vì vậy mà được khắp loài người tin-ngưỡng một cách biệt-liệt. Nay lòng thành-dỗc của Ngài Đạt-ma cũng không kém gì đức Thích-ca. Ngài Đạt-ma lại trầm-mặc ít nói, không nói thì thôi chứ đã nói là ai cũng phải sợ phục. Cho nên Ngài mở ra được tông-môn ở Đông-phương và có cái vẻ đặc-sắc. Lúc bắt đầu Ngài đến đất Kiến-khang, vua Vũ-đế nhà Lương hỏi Ngài từ khi vua lên ngôi đến nay, làm chùa, viết kinh, độ cho tăng chúng không biết bao nhiêu mà kể. Như thế thì có công-dức gì không?

Ngài Đạt-ma thưa rằng: « Đó chỉ là cái quả nhỏ ở cõi nhân thiền, như cái bóng in với cái hình, tuy có dấy mà không phải là thực ».

Vua hỏi: — Vậy thì thế nào mới là công-dức thực?

— Trí-tuệ thanh tịnh rất mầu nhiệm viễn mãn mà tự thè vẫn hư không vắng lặng.

Ngài Đạt-ma giả lời như thế, vua lại hỏi:

— Thế nào là đệ-nhật-nghĩa của thánh đế?

Ngài Đạt-ma đáp:

— Rộng rãi bao la còn có chi là thánh.

Vua lại hỏi:

— Thế đối với trầm-dây là ai?

— Không biết.

Ngài Đạt-ma thưa như thế, nhưng vua không hiểu. Ngài biết cơ duyên không hợp bèn di sang đất Lạc-dương, ở lại chùa Thiếu-lâm núi Tung-san.

Cuộc chuyện hôm ấy rồi khởi ra nhiều lời đàm luận cho

người đời. Đến nỗi Nhật-bản có một nhà cho là « con voi lớn không thể đồng quẩn với con thỏ nhỏ được ». Song phải biết những lời dạy bảo trong kinh điển vốn là để khuyên người ta làm long lượng trong của Phật thực, nhưng về Ngài Đạt-ma thì cho ngài là « hành Bồ-tát đạo », không bằng gọi ngài là « hành A la-hán đạo ». Vả vua Vũ-đế rỗc tin đạo Phật, xả thân lìu giải, hả phải là hạng tiều thỏ đâu, ngài Đạt-ma sở dĩ bài xích lời vua một cách công nhiên như thế, là muốn cho vua biết tới chỗ công đức chân thực, là không cần phải tìm ở ngoài. Vì, nếu ư minh đã không chứng ngộ được điều gì thì hết thấy mọi việc, hết thấy kinh giao, đều là vô dụng cả. Hiểu như vậy thì mới hiểu lời cái chỗ cái lẽ không hư yên lặng của bản thể, mà sự giác ngộ tối cao là càng phải biết rằng ta với thế-gian đều là hư huyễn cả. Nếu mà cầu pháp ở ngoài nơi tam thi cũng như cách bắt gió đuổi bóng, không có thể được bao giờ. Mà hết thấy mọi sự như cầu cũng, như bổ thí, như học tập, như lùm tòi cứu cánh đều là sự hư huyễn cả. (Lý-nhất-Siêu tiều chủ cho câu này rằng : Cái nghĩa « Cứu-cánh là hư-huyễn » là chỉ về phương diện mê trắc kia mà thôi). Ấy cái tông-chỉ của ngài Đạt-ma là như vậy. Xem những lời ngài ứng phó cho Ông Tuệ-khà thì càng thấy rõ.

Ông Tăng Tuệ Khà cũng gọi là ông Thần-quang. Lúc ông còn nhỏ đã học thông mọi sách thiêng gian, đến khi lớn chuyên tập về kinh Phật. Nghe được chỗ ngài Đạt-ma trụ chi, ông Khà liền đến tham-đạo. Bấy giờ gặp khi mưa tuyêt xuối đêm ngày, ông Khà cứ đứng ở giữa sân. Mãi đến sáng mai, tuyêt lấp ngập đầu gối mà cũng chưa được ngài Đạt-ma dạy bảo cho câu gì. Ông Khà bèn chặt cánh tay đi và cầu khẩn rất bi ai, khóc rằng : — « Xin Hỏa-thượng mở từ bi lƣợng cả mà độ cho con ».

Ngài Đạt-ma thương tình mới hỏi rằng : cầu việc gì ?

Ông Khà thưa : — Thế nào là pháp ấn của chư Phật, xin Ngài dạy cho.

Ngài Đạt-ma đáp rằng : « Pháp ẩn của hư Phật, người ta không ai học mà biết được ».

Ông hắc thura : — « Con chưa-an được làm, xin thay yên tâm cho ».

Ngài Đạt-ma bảo : — « Thị đem tâm ra đây, ta an tâm cho ».

Ông Khả nghe giờ lâu rồi thura : — « Con tìm không thấy tâm ở đâu ».

Ngài Đạt-ma nói : — « Thế là ta an tâm cho ông rồi đấy ».

Ông Khả nghe nói bèn cả tinh ngộ. Bởi vì trước kia trong tông đồ đạo Phật đều mờ màng không ai hiểu thế nào là nơi tâm ẩn chứng ngộ của đức Thích-ca. Đến nay ngài Đạt-ma mới truyền lại cho ông Tuệ Khả.

Thế rồi ngài Đạt-ma bèn thuyết pháp cho ông Tuệ Khả về bốn hạnh nhập đạo của Đại-thắng, hiểu cho biết cái lẽ chung-sinh đều không có « ngã », sự khổ với sự vui là tùy duyên gặp gỡ. Mà cái duyên đó là do ở cái túc nhân nó gây ra, đến khi duyên đã hết thì nó diệt đi. Ngài lại dậy cho ông Khả cách an-tâm mà ngồi trống vào trong vách, phải giữ bền như thế không lúi vào dời. Không phải tùy theo những sự giáo hóa bằng lời nói mà phải phù hợp với đạo một cách âm thầm mới được. Ngài lại phó cho ông Khả bốn quyển kinh Lăng già (Lankavatara Sutra) và bảo đó là tâm yếu của đức Nhu-lai, đó có thể mở bảo cho người đời giác ngộ được.

Coi đó thì biết rằng phái Thiền-tông tuy không cần lập vẫn tự nhung không phải chỉ y bụng vào chỗ trống không cả đâu.

XV. - PHÉP BIỆT-TRUYỀN Ở GIÁO-NGOẠI

Tổng-chỉ của Đạt-ma là phép giáo ng oại biệt truyền của đức Thích-ca. Sự thè nhận Phật tính có cái ý nghĩa phổ biến. Trong tâm hết thảy chúng sinh vốn đã có Phật tính. Nếu ta được « ngã » và « ngã sở », chút thời át hết « vô-minh » thì liền giác ngộ « bản tánh chân-nhi ». là tính « trạm

nhiên tự tại ». Bản tinh chân như ấy có một không hai, nó thống nhất được hết thảy thế-gian cảnh giới. Nó theo tâm hồn của chúng sinh mà chuyên di và hiện hiện ra như thực. Muốn biết tinh ấy cho được rõ ràng, phải theo cách trực giác mà tự hiểu lấy, chờ dừng nên lấy cái lòng sai biệt mà tìm tới quanh quẩn.

Thể cho nên trong khi thày trò truyền-thư chỉ nên đem tâm in với tâm mà thưa đang ngày lấy. Từ Đức Thích-ca trở xuống lão lưỡi đều theo cách tâm truyền trực tiếp ấy, mà rồi truyền cho nhau. Đức Thích-ca truyền cho ông Ca-diếp (Kasyapa) là vị sơ tổ. Ông Ca-diếp truyền cho ông A-na-(Ananda) là vị nhì tổ. Từ ông A-na đến ông Hiếu-tôn-giả (Parsvaj) là vị tổ thứ 11, Mā-minh là tổ thứ 12, Long-thụ tổ thứ 14 đến Bà-tu-bàn-dầu (Vasubandha) là tổ thứ 21 rồi đến Bồ-tề đạt-ma (Bodhidharma) là tổ thứ 28, là những vị có danh tiếng hơn. Tương truyền khi đức Thích-ca ở trên pháp hội Linh-sơn, ngài cầm cành hoa để bão ý chúng. Nhưng bấy giờ chúng đều lặng yên, chẳng có ông Ca-diếp túm tim cười. Đức Thích-ca dạy rằng : « Tà có chánh pháp nhơn tặng, nát bàn diệu tâm, là thực tướng mà không có tướng, là pháp môn rất vi diệu, là phép giáo ngoại, biệt truyền, không lập ra văn tự ». Ngài bèn phò chúc cho ông Ca-diếp. Từ đó cứ đời đời truyền, mang cho nhau, không cần phải kinh giáo gì. Đến khi ngài Đạt-ma ở tây phương sang đây thì « đạo biệt truyền » bèn thiab bành ở Trung-quốc.

(còn nữa)

D. N. T.

Tham thành bị hại

Tiền tài là của ở ngoài thân, lúc sinh ra chẳng ai có được đồng nào, đến chết cũng không đem đi được một tí nào thế mà người ta ở đời quanh năm chí tối, suốt cả ngày đêm, thiên phương bách kế, bốn nam tám

bắc, tìm kiếm của cải, chất thành kho thà nh đụn kết
cục cũng chẳng ra sao.

Đức Như-lai vì thấy cái gốc khổ lớn ấy, muốn khua
tinh người đời, ngài bèn dấn một câu tru yện cũ, bảo
với đại chúng rằng: Đời trước có hai người đi buôn
với nhau, một người tên là Mậu, một người tên là Kỷ,
hai người kết nghĩa giao du với nhau rất là thân
mật. Bấy giờ anh Mậu buôn tơ lụa, mà anh Kỷ
thì buôn vàng ngọc, hai người buôn mồi người một
thứ hàng khác, song lúc anh Mậu bận việc thì anh
Kỷ hết lòng thu xấp dùp, khi anh Kỷ bận thì anh Mậu
trong nom đỡ, hai người thật không khác chi là thở
chung một mũi còn đến tâm điều ăn ở thì mỗi người
lại xa cách nhau nhiều lắm, anh Kỷ thì tinh khí thẳng
thân thật thà dù đối với ai cũng thế, khi có mặt thế
nào thì lúc vắng mặt cũng vậy, làm việc gì cũng đều
là chính đại quang minh, không hề lừa dối ai bao giờ
cả, anh Mậu tuy buôn bán bẩn bỉu gần cõi người
phản minh chính trực như thế, mà cái thiêng lam
bẩn thỉu nó vẫn còn ở trong xương trong tý không thay
đổi được một chút nào. Hôm ấy có một chủ hiếu buôn
lớn hỏi mua thứ vàng thật tốt của anh Kỷ, chính thứ vàng
thật tốt ấy là thứ không sợ lửa nung, nê, càng nung thì
sắc nó càng đẹp, còn thứ vàng giòn, hề bỏ vào
lửa là biến sắc, là cháy ngay. Bấy giờ người chủ hiếu
kia mặc cả đâu đấy rồi đem cân các thứ vàng và đánh
dấu chấn thận, xong đem bỏ vào lửa thử qua lại một
lượt, có đúng mới giả tiễn, lúc đó anh Mậu buôn tơ
cũng dùp việc cho anh Kỷ, nhân thứ cơ lúc người
chủ không để ý anh ta bèn chọn nga lẩy mấy thoi
vàng đã thử rồi, với vàng gói vào gói lụa của mình,
mắt ngược mắt xuôi chực cháy ra ngõ, tống may lười
trời chẳng lọt, anh vừa làm bậy tự nhiên lọt ngay,
ai ai cũng biết. Vì vàng tốt đem đốt tở trong hầm
còn chắt lửa, anh ta bỏ vào bọc tơ lụi liền bị cháy
ngay, anh ta cũng xúyt bị chết cháy, hơ ta vừa bị

đau vừa xấu hổ dỗ mặt lên. Người chủ tuy lây lượng khôn hồng đại độ dung thứ cho anh ta, song từ đấy anh ta bị anh Kỷ coi thường và lát cả mọi người bè bạn ai cũng đều chê cười xỉ-nhục, dùng bô anh ta, không còn qua một người nào chơi với anh ta nữa, từ bấy giờ trở đi, những lúc đêm khuya thanh vắng mòi t bóng một đèn; anh ta ngồi suy nghĩ tự vẫn tâm i nịnh lây làm đau khổ vô cùng, không khác chi đã bị vết sẹo to, không thể cắt bỏ đi được.

Ở trong cõi pháp chỉ cốt nhất sự vun đồng lây chung tình bồ-tát, chế định ra giới ba-la đê mộc-soa (giới hạnh); trong các diền giới thời nhất là giới sát sinh, mà thứ tức là giới trộm cắp, giới hạnh là cái xe vó thương tinh bão đưa người ra ngoài pòng sinh tử. Bất cứ người thi tại-gia hay xuất gia, tuy một chớp mắt cũng không q nén phạm vào các giới ấy, thì mới phải là đệ tử Phật.

Sa môn: Trí Hải

CÔNG-ĐỨC LÀM CHÙA TU-DẠT ĐẠI THẦN NGƯỜI BẮT HỦ TRONG ĐẠO PHẬT

Xem bài dịch của Sư ông Tô-Liên dưới đây, chúng ta thấy rằng F hạt đèn bồi ké có công đức thực là ưu Tu-dat Đại thần không muốn một mình chứng đạo hậu. Tu-dat Đại thần không muốn một mình chứng đạo mà lại muốn chia nhán-dân trong nước đều chứng đạo như mình. Vì thế mà Tu-dat rắc hết của cải trĩ mây xe vàng mua đi ut dụng chùa, rước Phật về giáo-hoa cho nhân dân trong nước khỏi mê-tin, về chính-đạo, tâm địa áy quý-hoa biết bao, công-đức áy to lát biết bao. Cũng do đó mà cái tên hiệu phúc-đức của ông là « Cấp-cô-độc » cùng với kinh Phật cùng thiên-tràng địa-cửu. Sách còn chép nai mỗi chùa đều có ban thờ « Đức Chúa »

ở gian binh tiễn đường, tức là thờ Tu-đạt Đại-thần để cai-quản lỵ-viện, theo lời Phật dặn lại đó. Thìc là bắt-hủ.

Ôi, đời là một cuộc vô-thường, nhũng xe vàng mua đất làm chùa của Tu-đạt Đại-hàn tuy danh giá khà to thực nhưng đã to đâu bằng vương-nghiệp của vua Bat-nă; có còn dấu-tích gì đâu, nữa là cái số nhũng xe vàng của Đại-thần. Thế mà danh thơm của Đại-thần thì còn mãi ở trong kinh Phái, sự sùng bái thờ cúng Đại-thần cũng đạo Phật cùng lâu dài, coi đó ta biết Đại-thần thực biết dùng tiền, biết việc nên làm.

Nay, Phật tuy tịch mà đạo Phật vẫn còn, đạo còn tức là Phật thường-trú và bất-diệt. Nhân-dân cõi Việt-nam bây giờ đang mê không hiểu chinh-đạo, chìm-dầm không hay tự-lập, khốn-đốn không hay tự-cứu còn gấp mấy nước Sá vẹt khi xưa, chúng ta cần phải đem chinh-đạo của Phật mà giác-ngộ cho nhau. Nhưng tuyên-giao phải có nơi căn-bản. Vậy Chùa Trung ương lỵ-viện Hanoi đang tiến-hành xây dựng này, tức là nơi lỵ-viện « Cấp-cô-độc viên » ở thành Sá-vẹt đó. Nhưng ai sẽ là Tu-đạt Đại-thần ? ? ?

Lời Tòa-soạn

Nước Sá vẹt chiêu vua Ba tư nặc, có quan đại thần tên là Tu-Đạt, vốn là một nhà giàu có, vàng bạc châu báu vô hạn, mà lại bẩm tính nhân từ, hay cứu giúp nhũng người nghèo thiểu đói rách, nhũng người già nua không có con cháu săn sóc, nhũng người côi cút không có cha mẹ dưỡng dục. Người đời bấy giờ muốn kỷ niệm công đức ấy nên mới đặt tên cho ông là Cấp-cô Độc. Một hôm Tu-Đạt đại thần đến nhà Gi-Hộ đại-thần ở thành Vương xá để cầu hôn cho con, được nghe Gi-Hộ đại-thần nói chuyện nhân địa tu hành và công đức độ chung sinh của Phật, rồi vui mừng kinh phục vô cùng, lập tức đi děa lě Phật

nghe kinh. Phật liền nói pháp Từ-tháth để cho nghe, nghe xong chứng được quả Tu-dà-Hoàn, liền ra quý chắp tay hỏi Phật rằng:

— « Bạch Thề-tôn, trong thành Sá-vệ nghe pháp chúng ngô như tôi được độ bao nhiêu người ? »

— Không được đến hai người như Ông đâu. Vì rằng trong thành Sá-vệ nhiều số người theo tà giáo mê tín không hiểu chính đạo tu hành.

— Vậy xin Phật rủ lòng từ bi thương sót tới thành Sá-vệ thuyết pháp, khai hóa cho chúng sinh bỏ tà theo chính.

— Phép người tu hành phải ở riêng cách biệt nhà trấn tục, thành Sá-vệ kia không có chùa viện, thì đến ở vào đâu ?

— Bạch Phật, đệ tử xin về làm chùa viện, nhưng không biết quy mô mục thước làm ra thế nào, xin Phật cho một vị đệ tử đến nơi chỉ bảo cho. Phật nghĩ rằng: Thành kia, bọn Bà-la-môn mê tín là kiến rất nhiều, người nào đi đến cũng không hàng phục được họ mà làm cho xong việc, chỉ duy có Sá-lợi Phất vốn là dòng Bà-la-môn, mà lúc tuổi trẻ đã có đủ cả trí tuệ thần thông thì cho Sá-lợi Phất đi mới có ích. Phật liền cử ngài Sá-lợi-Phật đi với Tu-Đạt đại thần.

Tu đạt hỏi ngài Sá-lợi Phất rằng: « Đức Thề tôn đi bộ một ngày được bao nhiêu dặm ? » Sá-lợi Phất đáp: được hai mươi dặm. Tu-Đạt cứ tính hai mươi dặm là đặt một nhà khách sạn, rồi dặn dò người sếp đặt nơi ăn chốn ở cho trang nghiêm chỉnh đốn. Tu đạt về đến nhà cùng với Sá-lợi Phất đi tìm những nơi đất bằng phẳng, rộng rãi, để làm chùa viện, mà không chỗ nào được như ý, duy chỉ có cái vườn của Kỳ đà thái tử, đất bằng phẳng rộng rãi mà rất nhiều cây cối săm uất. Ngài Sá-lợi-Phật bảo Tu đạt đại thần rằng: « Trong khu vườn này có thể làm chùa viện được, là vì nó trung độ với thành Vị-ruong-xá, nếu làm xa quá thì người đến nghe pháp khó khăn, mà làm gần quá thì huyền náo trở ngại việc tu hành. »

Tu-Đạt nghe nói vui mừng qua phần, lập tức đi đến định Thái-tử, tâu rằng : « Tôi muốn mua cái vườn của Thái-tử để làm chùa viện thỉnh Phật về thuyết pháp khai hóa cho dân chúng, bỏ tà quy chiaob, đổi ác làm lành ». Thái tử cười nói : « Ta tung bắn gì mà phải bán đến cái vườn cảnh ». Tu-Đạt áo cẩn nói đến hai ba lần, Thái-tử có ý tham tiếc nghĩ thăm rằng : « Thôi ta nói một giá rất đắt để cho hắn không mua được ». Thái tử bảo Tu-Đạt : « Ông muốn mua cái vườn ấy, phải đem vàng tốt giải dây vườn thì tôi mới bán cho ». Tu-Đạt xin vàng, theo đúng giá, Thái tử lại dở dạng : « Nói bốn chữ không báu đâu ». Tu-Đạt đại thắc nói : « Phép làm Thái tử không nên nói vọng ngữ, nếu vọng ngữ khi trả một mai nói ngôi Thiền Tử phủ dụ thầm dân sao được ? » Thái tử bất đắc dĩ phải bán. Tu-Đạt mua được vườn vui mừng khôn xiết, vội vàng về nhà sai người sắp se voi se vàng ra giải vườn, chẳng mấy lúc mà vàng bày gần khắp tam muoi khoảng vườn, chỉ còn thiếu độ chút ít. Tu-Đạt đại thắc đương tính đi vay thì Kỳ-Đà Thái tử nghĩ rằng : « Tất nhiên Phật là một vị đại đức, nên người này mới kính của để cung phụng như thế ». Liền bảo Tu-Đạt rằng : « Thôi đừng đem vàng ra nữa ! Vườn thời của ông, cây thời của tôi, hai ta cùng dâng Phật để làm chùa viện ». Tu-Đạt được nhời ấy vui mừng hơn hở, liền về xếp đặt khỏi công làm chùa.

Ở thành Xá-vé vốn có bọn Lục-sư ngoại đạo, nghe thấy việc làm chùa liều sinh lòng đố-kỵ, đem nhiều chuyện đến tân vua, vua lập tức cho vời Tu-Đạt đến hỏi rằng : « Nay có bọn Lục-sư nói Khanh mua vườn của Thái-tử để làm chùa viện, thỉnh thầy trò ông Cù-dàm về giảng kinh tu đạo phải không ? » — Tâu Bệ-hạ phải. Vua nói : Bọn Lục-sư muốn cùng với Phật-tử luận pháp, hễ được họ thì cho làm chùa, mà thưa thi không được làm.

Tu-Đạt đại thắc vua phả bão bát lùi chầu, về nhà buồn bã ái ngại. Sáng mai, ngài Xá-lợi-phất đến, thấy

Tu-đạt đại-thần có vẻ không vui hối cõi điều gì mà đại-nhân phiền não như vậy ? - Bạch tông gié, tôi chỉ sợ việc làm chùa viêc không xong, mà đến nỗi phật phiền ; - Có việc gì mà không xong ? Tu-đạt bèn thuật các chuyện của bọn ngoại đạo thỉnh cầu với vua cho ngài Xá-lợi-Phất nghe, và thuật chuyện Lục-sư ngoại đạo kia, tinh thành tu học đã lâu, không biết tôn-giả có thể dấu được không ? Ngài Xá-lợi phất nói : Giả sử bọn Lục-sư ngoại đạo kia nhiều người như rừng tre ở thế gian này, cũng tha hồ cho họ. Tu-đạt nghe nói biến sầu não ra vui vẻ, lập tức đem lời Xá-lợi phất vào tâu vua, vua tức khắc truyền lệnh cho Lục-sư biết. Kết quả cuộc luận đạo, bọn Lục-sư thua. Ngài Xá-lợi phắt liền thuyết pháp cho chúng nghe, nghe rồi tùy người nào đời trước có nhiều phúc đức nhân duyên, thì chúng được đạo quả cao, người nào ít phúc đức nhân duyên, thì chúng đạo quả thấp. Dĩ chí ta ức đệ-tử của bọn Lục-sư, đều hồi đầu quy y ngài Sá-lợi-Phất mà xuất gia học đạo.

Tu-Đạt đại-thần rước ngài Sá-lợi-Phất về, rồi cùng nhau dồn dốc kinh doanh các việc làm chùa viêc, chẳng mấy ngày mà đã kiến-trúc thành một tòa chùa, nguy nga mỹ-ệ, quảng-dai trang-nghiêm, nào là Phật-đường pháp-tọa, trai-thất, tăng-phòng, nhất nhìt đều có thứ tự nghiêm-chỉnh cả. Tu-đạt đại-thần liền vào tâu vua để sai sứ đến mời Phật cùng chúng tăng. Phật cùng chúng tăng nhận lời vua thỉnh đến nước Sá-vệ, mỗi lần Phật đến nghỉ nhả khach tạm, lai thuyết pháp độ được vô số là chúng sinh, chẳng mấy ngày Phật cùng tăng đến nước Sá-vệ, vua quao muôn dân nô nức đến đón rước lễ-bái, rồi nghinh tiếp Phật cùng chúng tăng vào chùa viêc của Tu-đạt đại-thần mới làm, Phật lên pháp tọa phóng hào quang soi khắp cả ba nghìn cõi đại thiên thế-giới, tự nhiên có tiếng âm nhạc ở trên hư không vang động cả chùa viêc thành quách bấy giờ những người mù diếc, câm ngọng, gù cong, què-quặt, đều được khỏi cả, nhân dân bất cứ trai gái

trẻ già, được thấy điểm lạ như thế, mươi tám ức người hết đều hồn hở vui mừng đến nơi lễ Phật. Đức Thế-lôn liền xem xét tâm linh và cơ-duyên của chúng-sinh để thuyết pháp; cũng như là thấy thuốc tem mạch lạc của bệnh nhân mà chữa bệnh. Khi Phật thuyết pháp cho đại chúng nghe, cũng tùy căn cơ duyên phúc mà chúng đạo quả cao thấp, và đều phát tâm vô thượng Bồ-dề, tuân theo phép Phật giáo-hoa tu-hành. Phật bảo ngoài Át-nan rằng: Cảnh chùa này, vườn đất thời của Tu-đạt đại thần, cây cổ thi của Kỳ đà Thái-tử, do hai ông đồng tâm sáng tạo lên chùa viện này, thời ở đầu kinh chép rằng: « Nhĩ thời Phật tại Sá-vệ-quốc, Kỳ-thụ, Cấp-cô-độc viên ». Nghĩa là khi Phật nói kinh này ở nước Sá-vệ chính là nơi chùa viện cây Ông Kỳ, vườn Ông Cấp-cô-Độc, là bồn ý của Phật muốn để chờ muôn nghìn đời sau, các đệ tử đọc đến kinh là nhớ đến công quả, phúc đức, thành danh, sự nghiệp vĩ đại đệ nhất của hai ông trong giáo. Ngài Át-nan cùng đại chúng nghe Phật dạy bảo, hết đều y giáo phung hành. Về sau ở các chùa viện hay dựng bia kỷ niệm công đức, của các nhà có công duyên, cũng là do theo ý Phật dạy, ngài Át-nan đem tên Kỳ đà Thái-tử, Tu-đạt đại thần để lên đầu kinh.

(Sự tích này lược trích ở trong kinh
Hiền ngu, quyển thứ chín)

Sa môn: TỐ LIÊN

ĐỨC PHẬT CHÙA LÔNG

Lòng Thế-gian vẫn có một ngôi chùa, mà trong chùa lồng, dù có Tượng-pháp trang nghiêm, có cả hòn chàng-phản, phách bão-cái la liệt, Phật thường-trò ở đó rất thiêng liêng, ai tĩnh tâm Phật cũng cảm ứng chứng hóa. Phật vẫn yêu thương với ai biết Phật. Kia những Huệ-mạnh, Riệu-tâm của đức Như-lai xây thành ngọn

tháp lồng lẩy ở chốn chùa lồng, mà Đạo-mạch phúc nguyên cũng vẫn trong trèo không bao giờ bí tắc được.

Nếu ai hồi tâm tu được chính quả ở ngõi chùa lồng rồi sẽ mon mea đến miền núi thẳm rừng sâu, mới xứng với bó vàng cầu hương nguyên, ai chưa tu được ở ngõi chùa lồng thì tất tả những giốc lòn khe lăn, mờ màng khẩn của cầu con, xướt mướt bồ hôi nước mắt cũng khó thành được công quả.

Tùy giờ với Phật háo ở đâu xa, ánh hào quang vốn chói lọi ở ngay ngõi chùa lồng đấy. Đó là Phật-lữ duy tâm phảng-niệm, hễ biết niệm Phật thì bốn giông qui kia hắt chồ quấy nhiễu. Bởi vì, hễ có cái thiện thì cái ác nó theo. Hễ có Phật thì có qui nó đón. Bằng ai cầu phúc cầu thiện cầu Phật một lòng niêm niệm chẳng nguôi, thì lũ qui cưa-bảng-trà (Kumbhanda), qui Tỳ-xá-xà (Riksaca) qui dạ-soa (Yaksa) và qui La-sát xà (Raksasa) chúng phải tránh biệt. Dù người ở giai-cấp nào, nghề nghiệp nào, mà chuyêa chủ khẩn-niệm chữ « nhứt » là đều được viên thành phúc quả cả, chỉ e chủ « nhứt » nó lại giờ giang, thì chẳng những nhầm lẫn cái cuộc tu hành, lại còn nguy khốn nữa. Xem ngay trong Tam-giáo của các bậc Thánh-hiền. Đạo Lão nói « Bảo nguyên thủ nhứt » Đạo Nho nói « chấp trung tinh nhứt » Đạo Taoist nói « Vạn pháp qui nhứt » quả là một giáo-lý không hai. Nay niệm Phật, trường / Nhập, vậy Phật ở đâu, vẫn biết Phật ở phương tây, nhưng xét kỹ ra ở phương tây chỉ có Thê paách của Phật, chứ cái tinh-hoa mẫu-abiếm của đạo Phật, chưa hẳn ở đấy. Vì Phật khi đản-sinh ở phương tây, Phật cũng là người với chúng sinh, mới có Hạnh mà chưa có Đạo, tuy Phật sinh ở vườn Lam-tỷ ni (Lumbini) gần thành Già-tỷ-la (Kapilavastu) là thủ đô một nước của rồng Thích-già (Sakya) về phía bắc Ấn-dô, chầu núi Hý-mã lập-sơn (Himalaya) ngài tức là con vua Tịnh-phạn (suddha-dama), ngài lên ngôi Thái-tử, có đủ Tư-cách phi thường,

lại văn võ đặc biệt, kỹ nghệ tinh xảo, công nghiệp biến dương vô cùng, thế mà ngài chỉ uất huồn rầu, chẳng đoái đến cái cảnh lầu vàng lê ngọc, chẳng nhiễm cái mõi mỹ vị trân bảo, chẳng vướng víu cái tăm tinh con yêu vợ đẹp, chỉ mong lột hết cái rào cản cho nhẹ, rồi ngài mong cho nhẹ cả cái quả kiếp của khách Riêm-phù-dề, thế rồi ngài trốn đi tìm cái đạo giải-thoát.

Sách « phđ riệu kinh » chép rằng : ngộ đạo, hàng phục bồ ma vương trên thành chính-giác, dựng đại pháp-chàng, độ thoát tam-giới, đã trải qua bao bậc thiền-dịnh (Dhyāna) nghĩa là : ý đã thanh-lịnh là nhất-thiền, chuyên tâm bất dịch là obij-thiền. Lòng bình tĩnh đã hiểu rõ chân tướng là tam-thiền, không y thiện, không phu ác, không khổ, không vui, bình thản như không, tịch-nbiên không biến là tú-thiền, đó là đạo vô-vi độ thế, bỏ gốc ác, trừ bung dâm, đoạn các chủng căn, không dè ri ngại, việc đạo đã thành, trí tuệ đã tỏ, lúc sao-mai mọc ấy Phật đại ngộ. Phật tìm thấy đạo ngay ở lòng Phật, Đó Phật đi nhiều nơi, học lầm thầy, lận đận bao phen, cũng chẳng thấy bồ ích, đến lúc ngồi yên tĩnh, thì cái gốc đạo ở ngay lòng Phật mà nảy ra, cho nên kinh « Kim-cương đại-thừa » cũng nói rằng : Phật bởi tâm mà thành, Đạo bởi tâm mà học, Đức bởi tâm mà tích, Phúc bởi tâm mà làm, Họa bởi tâm mà gây, một con tâm có thể làm ra được Thiên-đường, làm ra địa-ngục, làm ra Phật, làm ra chúng sinh. Tâm ấy gieo giống gì vào cũng được, vì cái tâm vốn nó không sinh ra, mà cũng không duyệt đi, chỉ vì kẻ mê người linh đó thôi, vậy nay cầu Phật, cầu Đạo, cầu Phúc cũng chẳng đâu xa. Phật chẳng ở ngoài giới, Phúc chẳng ẩn hầm đất, Phật với đạo cũng chỉ ở lòng người, kẻ tu đạo hay người cầu Phúc, liệu đó mà đúng dàng. Ngũ hương là gì ? Là Giới-huơng, Định-huơng, Tuệ-huơng, giải-thoát huơng, giải thoát Tri-kiến huơng, (5 nghĩa ngũ-huơng, ñuốc-tuệ đã nói trước rồi xin miễn

giải, Lục-cung là gì? là Tâm sáng suốt luyện được đạo là hương). Tinh bát ngút ướm được đạo là (hoa), gan vững bền tỏ được đạo là (đèo). Phổi thấm nhuần ngầm được đạo là (chè). Thận đậm đà bén được đạo là (quả) Tỳ nầy nò hợp được đạo là (thức) Nói rõ ra nữa, là những tuần hương và sáu thức cũng ràng chur Phật là có sẵn cả ở tinh thần tu tiên trong toàn thân người rồi, chỉ cần dùng món lỗ chay là Phật chứng, còn món lỗ lục cũng bè ngoài mà thế gian vẫn rùng cúng Phật, nó chỉ là món cúng vật chất làm tiêu biếu bè ngoài đó thôi, nếu nén hương và thức cúng thuộc về tinh thần kề trên, hãy còn bè bọn chưa được thanh tịnh, thì cái món làm tiêu biếu chẳng là sảng cầu vọng tưởng lẫn, ư? là trêu Phật đấy.

Hãy nghe lời của đức Đạt-ma thuyền sư, có tuyển hóa rằng « can tạng hồn tinh, phế ngự phách tinh » là hồn hiện chuyên ở cái tính chốn буддог gao, cái tinh hiện chuyên ở cái phách nơi lá phổi. Cái tâm hồn được yên lặng thì tinh tinh hiệp hòa mà thấy đạo, bằng đủ tin mà mê, đã si lại biếng thì cái can cái phế tồn thương, cái tinh cái tinh bị hôn loạn. Phách bất chố tựa nương, chỉ chờ cho tan tác với nỗi vô thường, vì vậy đã hướng tâm niệm Phật, cầu Phật, thờ Phật, mòng ụng dung dưới bóng dài sen, cũng nên bỏ hẳn cái (chấp nhẫn chấp ngã) rồi nhờ phép tam quí ngũ giới, thi Phật mới mở cửa Đại bi cho. Bằng còn liệt chí nồng căm, miệng na mõ, lòng lạnh ngắt thì ngôi chùa lòng lăng lắc cứ xé, mà Phật đi vắng quanh năm bắc giờ niệm thấy Phật. Phật vẫn ngự ở ngôi chùa lòng.

Đêm nào Phật cũng tụng kinh, ngày nào Phật cũng thuyết pháp đấy, hễ yên tâm chí thì nghe thấy đấy,

Tri-huyền-Tử Thiện-Bảo

Giải-thích nghĩa Luân-hồi

Bài diễn - giảng của ông Nguyễn-huy Đại
giảng ở chùa Đại thành chi hội Phật-giáo Bắc-ninh

Nam-mô A-di-dà Phật,

Bach chư Tăng,

Thura các Ngài,

Hôm nay là đầm tháng bảy, tức là tiết Trung Nguyên, hay theo tục truyền, là ngày vong nhân xá tội. Trong khi các nhà đạo đức từ thiện được đức Phật Tỳ-kheo thuởng cho những sự khoái lạc về linh hồn, thi cửa Địa-ngục cũng rộng mở, mà họa ngã quỷ nhớ luật Đại xá của Ngài, cũng được hưởng cùm thả thích thoát khỏi vòng khổ đốn mà tràn lên Dương thế. Rồi đây, sau những bữa no nê mà chúng được hưởng bất cứ ở chùa nào, chúng sẽ đầu thai làm kiếp khác, trước là chịu một cách nhẹ nhàng hơn những ác quả chúng đã tạo ra trong kiếp trước, sau là nấp dưới bóng vò lượng quang minh của nhà Phật, chúng có thể tu tính lấy minh, mong một ngày kia, khi tội lỗi đã sạch rồi, thiện căn đã tạo được nhiều rồi, cũng được bước lên nơi cực-lạc.

Lúc này, câu chuyện thích hợp hơn cả, theo thiền ý tôi là câu chuyện « Luân-hồi » mà tôi đem trình bày trước cửa Phật và trước tất cả các Ngài đây. Tôi xin thú thật rằng, đây chỉ là cái kết quả của sự góp nhặt hằng ngày của tôi, chả: trong chỗ nhả biế!, không khỏi có sự lầm lẫn, cũng mong các Ngài lượng cho.

Sao câu chuyện Luân-hồi lại là thích hợp ?

Theo giáo lý của nhà Phật, thì đời người là bể khố; nếu ta vung tu, thì ta chỉ luân quẩn ở trong bể khố mà chịu những ác quả của ta đã tạo ra; ta đâm đuối mãi mãi trong vòng sinh, lão bệnh, tử; rồi kiếp này sang kiếp khác, không sao thoát khỏi cái vòng luân quẩn ấy được. Nhưng nếu ta khéo tu, lòng mỗi ngày mỗi trong,

cứ mỗi ngày mỗi sáng, tất chẳng chóng thi chầy, thế nào ta cũng thoát ly được cái vòng luân quẩn kia mà tới chốn Niết-bàn, nghĩa là nơi Cực-lạc, cái vòng luân-quẩn ấy, nhà Phật gọi là Luân-hồi.

Muốn cho rõ, xin các Ngài hãy tưởng tượng một cái bánh xe, vành bánh đầy những bùn lỏng, chỗ bánh vũng vàng. Nếu ta thong thả quay cái bánh xe ấy, ta thấy rằng những chất hợp lại thành bùn, tuy bánh xe có quay, mà vẫn không thoát ra khỏi vành bánh được. Nếu ta dần dần quay thật mạnh, đi thẳng theo các đường bán kính của bánh xe, rồi đầy những chất hợp thành bùn ra ngoài. Ấy luân hồi cũng tương tự như vậy. Cái vòng bánh xe là biểu hiệu của cái vòng sinh, lão, bệnh, tử, những chất hợp lại thành bùn là biểu hiệu của chúng sinh. Nếu chúng sinh biết đường tu, làm cho bánh xe quay nhanh, cái sức bi ản ở chốn bánh xe sẽ phát sinh ra mà đầy họ ra ngoài vành bánh. Nhưọc bằng vụng tu, thì cái sức kia không có, hay hoặc có chăng nữa cũng không đủ dùng, mà họ sẽ luân-quẩn mãi ở trong vòng, quay hết vòng ấy sang vòng khác, rồi lại quay về chỗ cũ, nghĩa là tự chúng không thoát cái hối-kiep luân-hồi được.

Thưa các Ngài,

Bọn tôi-nhân tôi nói ở trên kia, hiện dương ở trong vòng luân-hồi, nên tôi nói rằng bàn về luân-hồi trong lúc này là thích-hop là nghĩa thế.

Hức Thích-Ca Mâu-ni, muốn cho bọn đệ-tử, cùng tất cả chúng sinh biết rằng luân-hồi là có, bèo đem những chuyện về tiền thân của ngài mà kể ra để làm minh chứng, những chuyện ấy nhiều lắm. Đây tôi chỉ xin kể vài chuyện mà tôi đã đọc ở trong bộ « Văn minh Đông á » của ông Grousset là một nhà khảo cứu người Pháp, để hầu các ngài nghe. Đức Phật dạy rằng : « Một kiếp kia, ta là con voi sáu ngà. Ta là chúa tể trong đàn voi. Bạn ta, một con voi cái, ghen với một con voi khác,

danh lập kế báo thù ; nó bèn không ăn không uống đến
nỗi chết đói, đầu thai vào làm con voi vua xứ Bénarès.
Vì công chúa ấy sai người đi săn con voi chúa, lúc là ta,
đè lầy sáu cái ngà. Người lính được cử đi săn, ăn mặc giả
làm nhà sư tìm đến nơi ta ở. Lúc gặp ta thì ta đương lừng
thững một mình bênh cạnh hồ sen. Nhà sư giả ấy liền
dương cung bắn ta. Mũi tên có đầu thuốc độc, ta đau
lầm, những muỗi nhảy sò lại tóm lấy kẻ thù của ta mà
quét chứt trọi. Nhưng ta cố nén lòng giận, ngăn cản bọn
voi đi bắn ta đừng làm hại người lính ấy. Khi ta đã biết
rằng công chúa sai tên lính ấy đến đè hại ta, thì tự ta bê
ngà của ta giao cho nó mang đi rồi ta chết đi mà hóa làm
kiếp khác.

Một kiếp khác ta là một con thỏ sống ở giữa rừng. Ta
ăn cỏ ăn cây, ăn hoa ăn quả, không làm hại ai cả. Cùng ở
với ta có một con hổ, một con cáo và một con dái cá. Ta
dạy cho chúng biết phải làm thế nào cho tròn bốn phật, thế
nào là điều thiện, thế nào là điều ác. Bỗng có một ngày,
một người già còm ốm yếu đến xin ta cho ăn. Ta liền
bảo rằng : « Nhà ngươi đi nhặt củi rồi nhóm lửa lên cho ta. Rồi ta sẽ cho nhà ngươi một món ăn rất quý ». Khi
lửa đã cháy đều, ta liền nhảy vào giữa đống củi. Ngọn
lửa kia đã làm êm dịu tâm lòng thương người của ta, như
người đang tức ngực vì nóng nực mà được tắm nước ao
trong vây. Thế là này da, này thịt, này xương, này tim, toàn
thân ta ta hiến cho người đói khát ấy. Ta chết đi lại hóa
ra làm một kiếp khác. Một lần ta hóa sinh làm vua loài
hổ. Bên rừng ta ở cùng với loài cùng giống, có một ông
vua thích đi săn. Một hôm ông dẫn lính tráng đem súng ống
đến vây rừng săn ta và bọn ta. Bọn ta lùi mãi đến bờ
sông Hằng-hà. Ta nghĩ được một kế, lấy hết sức bình sinh
nhảy vọt qua sang bờ bên kia sông, trước khi nhảy ta đã
lấy một cái dây thật dài, buộc một đầu vào ngang lưng,
cái dây ấy đã ughiem nhiên là một cái cầu, bọn ta leo được
cả sang, nên thoát nạn, duy một mình ta trượt chân ngã
xuống, cả bọn đe lên mà chết.

Trước khi thành Phật ta hóa sinh là một ông vừa nhân đức từ là vua họ Ai-li, muốn thử lòng ta, vì thần Indra hóa làm một con diều bâu đuổi theo một con bồ câu. Hết đường chạy, con chim bồ câu trốn vào lòng ta. Con diều-bâu cũng sà xuống đồi lấy mồi, bảo rằng không ăn thì chết. Không biết cách nào mà cứu con chim ấy, ta liền eát một miếng đùi ta ra, để mang cho nó, nhưng chao ơi! bắc cắn lên thì con chim nặng hơn miếng thịt đùi ta nhiều, càng thêm mà con chim càng thấy nặng, đến nỗi ta phải hiến cả thân ta để cứu con bồ câu ấy. Bấy giờ ông Indra mới hiện lên, và sau này ta mới đầu thai mà nên Thích-Ca mâu si Phật.

Theo những chuyện kể trên, thì đức Phật tổ, trước khi tới nơi Cực lạc, thực đã bao lần lận đận trong kiếp luân hồi.

Nhưng luân hồi có thật hay không? Đó là một vấn đề ai cũng muốn giải quyết. Thoạt mới nghe nói đến luân hồi, ai cũng hoài nghi, cho là chuyện mơ hồ không căn cứ. Da chi dù, bọn chúng ta hiện sinh trưởng ở trong đồi khoa học, tri khú triết và trí linh nhuệ đã bắt buộc ta chỉ được tin những sự gì có xác chứng hiển nhiên, và đem lại cho ta một cái tinh thần lòng duong đầy những sự vô cớ vô bằng, hư vô huyền ảo. Cái gì không rõ như một với một là hai, hai với hai là bao, thì ta nhất định không tin, nhưng nếu ta chịu khó tìm những hiền chứng ở trước mắt, những lý thuyết xác đáng mà cắt nghĩa hai chữ luân hồi, thì ta có thể sự phụ rằng ta nói không ngoài ta béo rỗng luân hồi là có.

Những hiền chứng, những lý thuyết ấy là gì?

Muốn được phân minh, tôi xinchia những chứng cớ ra làm ba phần thuộc về ba phương diện. 1.) phương diện khoa học. 2.) phương diện kinh nghiệm. 3. phương diện triết lý.

1. VỀ PHƯƠNG DIỆN KHOA HỌC

Ta nên nhớ rằng động vật có thể biến hình theo được mà không chết;

Thân thể người ta là gì? có phải là do hai giọt khí huyết hợp lại mà thành ra không? Hai giọt khí huyết ấy lúc đầu tụ lại chỉ là một điểm con con, dần dần biến hóa mài ra, náo chán, náo tay, náo mặt, náo mũi, ba tháng mười ngày mới thành hình người mà ra khỏi bào thai.

Con nhái bén, lúc mới sinh là cái gì? chỉ là một quả trứng con quả trứng ấy nở ra một con sâu ta gọi là con nòng nọc. Con nòng róc sống ở trong nước bỏ bằng go dần dần hai chân sau mọc ra, rồi đến hai chân trước, khi cái đuôi đã rụng đi thì đổi go biến đi, mà cái phải thay vào làm cơ thể của sự hô hấp. Từ lúc ấy con nhái bén không những sống ở trong nước lại có thể sống ở trên cạn được.

Con muỗi thoát kỳ thủy cũng là một cái trứng, trứng nở ra sâu, tục danh là bọ nước hay cung-quăng; con bọ nước sống ít lâu thì lột ra mà thành con muỗi con muỗi không thể sống trong nước được nữa, nhưng có cánh nó có thể sống ở trên không trên cạn, thức ăn cần của nó không phải là những chất vơ vẩn trong nước nữa mà lại chính là huyết của loài người.

Ta vào trong một nhà nuôi tằm nếu ta theo sự biến hóa của con tằm mà xem ta sẽ thấy rằng con ngài sinh ra trứng, trứng nở ra tằm, tằm ăn dâu nhả tơ làm thành kén, rồi nằm trong kén hóa thành con rông, con rông lại hóa ra con ngài cần lồ kén mà bay ra

Ngoài những giống động vật tôi kể trên đây, còn biết bao nhiêu giống khác, từ lúc sinh đến lúc hóa thay đổi hình thể biết bao nhiêu lần, có một điều ta nên chú ý nhất là tuy hình thể có đổi thay, nhưng con vật vẫn sống, linh tinh vẫn y nguyên không có chi là thay đổi cả.

Ta lại nên nhớ rằng nhờ có kính hiển-vi, ta có thể nhận ra rằng trong đám vi-trần, có biết bao loài vi trùng, binh giang lụa như loài tháo, mà tựu trung lại ăn uống đi đứng như loài động vật vậy.

Chắc trong các ngài đây, có nhiều ngài đã biết một thứ cây, tục danh là cây con gái hay trinh nữ, tiếng pháp gọi là sensitive. Bất cứ lúc nào, hễ ta mò tay vào cành vào lá cây ấy, tức thời bao nhiêu lá đương cùng cởi tốt tươi bồng ủ rũ cả lại như là cây héo vây. Trước cái hiện tượng ấy, tôi dám chắc ai cũng có cái cảm tưởng là cây kia chẳng khác gì một cô con gái, đứng trước một người đàn ông lạ, một câu nói thường cũng đủ làm cho e-lệ thẹn thùng.

Ở bên Tàu và nhiều nơi khác, có một thứ cỏ, thi thoảng ở trong kẽ lá tiết ra một thứ nước, con ruồi nào thấy mùi cũng phải xà vào ăn, mà hễ con nào xà vào ăn, là hai lá kẹp coặt lại, một lúc mở ra thì con vật vô phúc đã biến đi đâu mất. Cây cỏ ấy đã đánh lừa con ruồi mà ăn thịt nó rồi vây. Thứ cây ấy người Tàu gọi là hàm-dặng thảo, 舌蝎草 lứa là cây ăn ruồi.

Tôi lại còn nhớ mấy lần đọc báo, thấy nói rằng ở châu Phi, trong bãi sa-mạc Sahara có một thứ cây, cành lá dườm dà, bóng cây rất là mát mẻ. Khách bộ hành qua một quãng đường nóng như thiêu như đốt, mà gặp một bóng cây, bên cạnh lại có suối mát, thì làm gì mà không nghỉ chân ngồi lại. Nếu ai cao hứng mà ngủ đi mất, thì cành cây đó dần dần dù xuống, ấp chặt lấy người rồi chẳng bao lâu ông khách bộ hành kia đã hóa ra người thiền cõ.

Ba thứ cây tôi vừa kể đó, tuy không thể cử động ở chỗ nó sang chỗ kia được, nhưng đứng trước những sự e thẹn, lừa lọc, độc ác kia, ta có thể khẳng khái mà bảo là vật không có linh tính được không. Chắc các ngài cũng như tôi đều phải chịu là thực vật cũng có thứ có linh-hồn như loài người vây.

2 VỀ PHƯƠNG DIỆN KINH NGHIỆM

Muốn bác khước cái thuyết có luân hồi, có người viễn lẽ rằng người ta không ai nhờ được tiền kiếp của mình, cứ nói ngay trong một đời mình, chán khi làm trước què sau, huống chi kiếp trước kiếp sau, lại hẳn là hai kiếp.

Nhưng không, hiện thèi ở bên Âu Mỹ có nhiều người tu luyện, định thần trí lại về sau có thèi nhờ cả các việc ở kiếp trước, lúc thường lúu biếp, lúc ần lúc hiện, chẳng khác gì mình xem một cuốn phim chiếu bóng, mà người đóng vai chính lại là tiền thân của mình. Đối với những người ấy, sự luân hồi không phải là một thuyết mơ hồ, mà lại là một sự thực như trăm nghìn sự thực khác vậy. Cứ theo như những cuốn sách nói về luân hồi của ông Irving S. Cooper và bà Annie Besant là hai bộ viễn hí Thông thiên học bên Mỹ và bên Anh thì người ta bắt cứ ai, hễ chịu khó đèn luyện nǎo cần về các phương diện hình thức, tinh thần và gọi chí nhớ của mình trong ít lâu theo một phương pháp nhất định, đều có thèi nảy ra một cơ thể cảm giác khác ngũ quan của mình, mà cơ thể thứ 6 ấy súc tiếp với não chất khiến ta nhớ lại kiếp trước của ta như là ngày hôm nay với ngày hôm qua vậy.

Trước kia xem chuyện Liêu chai chí dị thấy nói có người nhớ được ba kiếp, một kiếp người, một kiếp chó và một kiếp rắn, tôi cho là câu chuyện hoang đường, nhưng theo những chuyện kể sau đây, mà nhiều người đã thuật lại và công nhận là có, thì tôi cũng tin chuyện kia không phải là không thực.

Ở Hanoi kia xưa, có một cậu bé 5, 6 tuổi chết. Răm sáu năm về sau, có một hôm cả nhà cậu lấy làm ngạc nhiên, khi thấy một cậu bé chạy vào nhà rồi nhảy sô lên gác. Túm lại hỏi thì cậu nói là nhà cậu đấy, và cha mẹ cậu bé chết kia là cha mẹ cậu. Muốn cậu nói của cậu có chừng cớ, cậu bảo nếu không tin thì đưa cậu lên một cái gác xép, trong ấy trước kia cậu có cất nhiều những ảnh chè lầu. Cả nhà theo cậu lên thì cậu không ngại ngùng gì, đến ngay một chỗ lục một nắm ảnh chè đem cho người nhà xem thật. Nghe đâu cậu bé này về sau nhận bố mẹ kiếp trước làm bố mẹ ruột.

Ở Kiến-an cũng có một chuyện tương tự như vậy. Một cô con gái, con một bà đỡ chết. Cách đó 6,7 năm, bà đỡ

đi qua bờ sông, thỉnh linh một cô bé con một nhà thuyền chài chạy lại, lùm lấy áo rồi nhận làm mẹ. Bà đỡ này không nhận thi cô bé bảo rằng không tin, cứ về dào ở gốc tranh trong vườn, sẽ thấy cái khuyên bạc mà trước kia cô dẫu chôn ở đấy. Bà đỡ đem cô về nhà, cô chỉ chỗ cho mà dào, thi quả nhiên thấy cái khuyên bạc mà trước kia người nhà bà mất.

Ở trong Nam-kỳ cách mấy năm nay, có một nhà cho con bé ăn thịt, miếng thịt to quá con bé chết nghẹn. Răm bảy năm sau, có một hôm người mẹ đi chơi, thỉnh linh có một con bé chạy đến lấy rồi kè chuyen xưa mà nhận người ấy làm mẹ. Chuyện này hồi ấy, các báo Nam-kỳ có đăng và một vài tờ báo ngoài Bắc ta cũng có thuật lại.

Ngoài ba câu chuyện trên kia, tôi chắc còn nhiều chuyện cũng giống như vậy. Những chuyện ấy có hẳn, cho nên những tiếng kiếp trước kiếp sau thường thường ta vẫn gặp trong cửa miệng những khi ta nói chuyện. Một bà già già chồng, giận con gắt : « Rõ cái nợ tiền kiếp », Một nhà tam đa ngũ phúc gồm đủ, thiên hạ khen : « rõ rành nhà ấy kiếp trước đã khéo tu ». Hai ông bạn đương thân nhau, một ông chết, ông kia viếng ông nợ bằng một câu : « kiếp này đã lở, kiếp sau ta lại gặp nhau ». Những cái thí dụ này tố cho ta biết rằng sự luân hồi tuy không hiện nhiên, nhưng cũng đã hầu thành một sự thực vậy.

3. VỀ PHƯƠNG DIỆN TRIẾT LÝ

Phàm ai đã dè tăm nghiên cứu về sinh lý của loài người đều công nhận rằng : Người ta có xác thịt và linh hồn, Phần xác chỉ là vật vô tri dùng để cho linh hồn làm nơi cẩn cù, nó không thể lâu bền mãi được, bởi thế sau khi người chết thì xác sẽ hủy hoại đi. Trái lại phần hồn là một vật vô hình nhưng có linh tính, nó vĩnh viễn bất duyệt ấy là khi người ta ngủ, thi xác nằm chờ ra đấy, mà bồn nhiêu khi vẫn đi đó đi đây, như lúc người ta thức tỉnh vậy. (còn nữa)

TÂY - VỤC KÝ

(tiếp theo)

— « Người kia vì ăn quả mà biến cả thân, thì toàn thân là quả cǎ, coi tuy là đá, mà cái thề vẫn là vật phồn linh, nên cho người mang bùa đục đến đục lấy một ít lại dùng xem ».

Thị thần vắng mện, mang một lõp thợ đá đến, hết sức đục khóel, bị hục đến một tuần, mà chẳng được mảnh nào cǎ ». Người đá ấy bây giờ vẫn hãy còn nguyên.

Từ đó đi về phía Đông hơn 400 dặm, đến nước Yết-mạt ối-kl-la (Trung Án-dộ) tìm lẽ các thánh tích. Ở đây có 6,7 ngôi chùa, tăng đồ hơn 300. Từ đó đi về phia Đông, qua sông Căng-già, đi độ 6,7 dặm nữa, đến nước Bôn-na phat-dân-na (Nam Án-dộ) tìm lẽ các thánh tích. Ở đây có hơn 20 ngôi chùa, tăng đồ hơn 3000, học kiêm cả Đại-thừa tiều-thừa. Về phia Tây cách thành hơn 20 dặm, có ngôi chùa Bat-kết-bà, dài các nguy nga cháng lệ, tăng đồ hơn 700. Bên đó có cái tháp do vua Vô-ưu xây lên, tức là chō xưa đức Như-lai thuyết pháp 3 tháng ở đây, thường có hào quang chiếu ra, lại có di tích 4 vị Phật quá khứ kinh hành nữa. Bên đó lại có cái tinh xá trong có tượng ngài Quán-thđ-âm Bồ-tát, ai chí thành cầu đảo, đều được như nguyện hết.

Từ đó đi về phía Đông-nam hơn 900 dặm, đến nước Yết-ca-noa-tô-phat-thích-na (Đông Án-dộ), có hơn 10 ngôi chùa, tăng đồ hơn 300, học bộ Chánh-lượng phái Tiên-thừa. Có 4 ngôi chùa giữ lời di-giáo của ông Đề-bà dat-đa, không ăn súra. Bên thành có ngôi chùa Xitch-nê, tức là chō xưa một thày Sa-môn đến du lịch nước ấy hàng phục được nhà Diệp-phúc ngoại đạo, trước khi đạo Phật chưa truyền tới. Vua nước ấy phục tài, nên làm chùa kỷ-niệm ở đây. Bên đó lại có cái tháp, do vua Vô-ưu xây lên, tức là chō xưa Phật thuyết pháp luôn 7 ngày ở đó.

Từ đó đi iiháng về phia Đông nam, đến nước Tam ma-dát-cha (Đông Ấn-dộ). Nước ấy ở gần lè lớn, khí hậu ấm áp dễ chịu, có hơn 30 ngôi chùa, tăng đồ hơn 2000 đều tập về bộ Thương-tọa, các đèn từ ngoại đạo cũng nhiều. Cách xa thành 1 quãng, có cái tháp, do vua Vô-ưu xây lên, tức là chỗ xưa Phật thuyết pháp cho người trời luôn 7 ngày ở đấy. Cách đó 1 quãng, lại có 1 ngôi chùa, trong có pho tượng bằng ngọc xanh, cao 8 thước, sắc tướng trắng nghiêm la, thường có mùi thơm lâ tự nhiên phát ra, sức nức cả chùa, lại có ánh hào quang ngũ sắc, chiếu thẳng lên trời, ai được trông thấy, cũng phát động tấm lòng mộ đạo rất sâu sa.

Từ đó đi về phia Đông bắc, vào khoảng bên bờ cùng hang núi, có nước Thất-lợi sai-dát-la. Đến góc bờ Đông nam, có nước Ca-ma lăng-ca. Phía Đông có nước Đọa-la bát-dè; đến nước Y thuởng-na-bò-la. Bên nước Ma-ha-thiệm-da. Phía Tây có nước Diệm ma-na-chân, cả 6 nước ấy núi cao bờ rộng bao la, tuy không đi vào trong, cũng biết được phong tục là hủ lâu. Từ nước Đam-ma Đà-tra đi về phia Tây độ hơn 900 dặm, đến nước Đam-ma lật-dè (Đông Ấn-dộ) ở gần góc bờ, có hơn 10 ngôi chùa, tăng đồ hơn 1000. Bên thành có cái tháp, cao hơn 200 thước do vua Vô-ưu xây lên, bên đó còn có di tích của 4 vị Phật quá khứ Kinh-hành ở đấy. Bấy giờ nghe nói trong bờ có nước Tăng-già-la (Tàu dịch là Chấp-sư-tử) có nhiều vị Tăng học thấu ba tạng bộ Thương-tọa và hiểu nghĩa Du-già-luận, mà phải vượt qua đường bờ hơn 700 do tuần mới tới. Đang khi sắp ra đi, bỗng gặp vị Tăng ở Nam Ấn-dộ khuyên rằng:

— Muốn sang nước Sư-tử, không cần đi đường nước, vì trong bờ thường có những nạn sóng gió giũ, được-soa La-sát, nên đi đường nước về phia đông nam xứ Nam Ấn-dộ, thì chỉ 3 ngày là tới.

tuy phái, bạt thiệp sơn xuyên nhiều, nhưng còn bình ổn hơn. Vâ lại đi về lối ấy, lại còn được xem thánh tích trong các nước Ô-dồ nôa.

Pháp-sư nghe lời, liền đi về phía Nam, tới nước Ô-dồ (cõi Đông Ấn-dô), có hơn 100 ngôi chùa, tăng đồ hơn 10 vạn, học phép Đại thừa, cũng có các đền từ ngoại đạo sen vào. Có hơn 10 cái tháp, đều do vua Vô-ưu xây cất. Về phía Đông nam nước ấy giáp bờ, có thành Triết-lợi dát-la (Tàu dịch là Phát-hanh) thì vào bờ, đó là con đường các khách buôn xa qua lại đều nghỉ ở đây. Về phía Nam cách nước Tăng-giá-la hơn 2 vạn dặm, mỗi khi đêm khuya trời quang mây tạnh, xa xa trông thấy cái tháp thờ rỗng Phật, ánh sáng ngọc trau trên tháp lấp lánh, y như các ngôi sao ở trên trời vậy.

Từ đó đi về phía Tây nam, qua cánh rừng lớn hơn 1200 dặm, đến nước Cung-ngụ đà (Đông Ấn-dô). Lại đi về phía Tây nam qua cánh rừng hoang lớn hơn 1500 dặm, đến nước Yết-lăng-giá (Nam Ấn-dô), có hơn 10 ngôi chùa, tăng đồ hơn 500 họ về bộ Thượng-lợa. Xưa dân cư rất đông, chỉ vì súc phạm một vị Ngũ-thông tiên-nhân, tiên-nhân nổi dậy, dùng chủ ác độc tàn hại người nước, lớn, bé đều chết. Về sau các nơi kéo dần đến ở, nhưng vẫn chưa đồng. Từ đó đi về phía Tây bắc, chừng hơn 1800 dặm, đến nước Nam-kiền-tát-na (Trung Ấn-dô). Vua nước ấy là giông họ Sát-lợi, rất sùng kính đạo Phật yêu quý văn học, có hơn 100 ngôi chùa, tăng đồ hơn vạn, đền từ ngoại đạo cũng nhiều. Về phía Nam cách thành một ít, có ngôi chùa cũ, bên có cái tháp do vua Vô-ưu xây lên, tức là chỗ Phật hiện đại thần thông hàng phục bọn ngoại đạo ở đó. Sau khi Long-mãnh Bồ-tát trุ trì chùa ấy, vua nước ấy là Sa-đa-bà-ha rất kính trọng ngài Long-mãnh, cũng dâng rất hậu. Bấy giờ có ngài Đê-bà Bồ-tát ở nước Sri-lử đều cầu-luận đạo. Tới cửa chùa nhờ người

vào bạch. Ngài Long-mãnh vốn đã biết tiếng ngài Đề-bà, mới sai đệ tử múc một bát nước đầy đem ra cửa đưa cho ngài Đề-bà. Ngài Đề-bà thấy đưa nước ra, chẳng nói chẳng rằng gì cả, cầm 1 cái kim bồ vào bát nước rồi bảo vị đệ-tử đem vào. Ngài Long-mãnh thấy thế lấy làm mừng rõ quá mà rằng :

— Bát nước trong đây là tinh túc của ta, họ bỏ kim vào, mới cung xuất đây, như con người ấy mới có thể cung ban đạo huyền này được, mới có thể truyền dâng được. Liền sai mời vào. Hai người trò truyện cực kì vui vẻ, như cá được nước vậy. Ngài Long-mãnh nói :

— Tôi già yếu rồi, làm cho vắng tuệ nhật thêm sáng, là cốt ở ông đó ! Ngài Đề-bà đứng giây lê sát chân ngài Long-mãnh mà rằng :

— Tôi tuy uốn hèn, dám vâng lời từ huấn. Trong nước ấy có một tháp bà-la-môn giỏi yết môn học « nhân minh » lắm, Pháp-sư mới dừng lại hơn 1 tháng để học bộ Tập-lượng.

Từ đó đi về phía Nam qua cánh rừng lớn, quay về Đông nam, đi chừng hơn 900 dặm đến nước Ấn-dat-la (Nam Ấn-dộ). Bên thành có ngôi chùa lớn, lộng lẫy nguy nga, đằng trước có cái tháp đá, cao hơn 300 thước do ngài A-triết-la La-hán xây lên. Về phía Tây nam cách tháp hơn 20 dặm có quả núi chọc, trên lại có cái tháp đá, tức là chỗ ngài Trần-na Bô tài làm bộ Nhân-minh luận ở đấy.

Từ đó đi về phía Nam chừng hơn 1000 dặm, đến nước Đà-na yết-chich-ca (Nam Ấu-dộ). Phía đông thành áp núi, có ngôi chùa gọi là chùa Phật-bà-thế-la-lăng ; phía Tây cũng áp núi, có ngôi chùa A-phat-la-thế-la-lăng, do các vua nước ấy làm nên. từ xưa đến nay Phật. Chùa chiền cực kì rộng lớn, rừng núi cực kì thanh u, thiên thần bảo hộ, biến thành qua chơi.

(còn nữa)

如是之人，亦名爲死。復告大眾，若有不敬三寶，及諸持戒有德沙門，如是之人，亦名爲死。復告大眾，若有慳貪嫉妬，憍慢，自不持戒，家內大小，亦復不持言語，麤惡，好傷於人，狂癡懈怠，心意不安，六情不具，少於智慧，不能專正，喜信他語，常懷嫉恚，而自稱譽，過人之善，揚他之非，好自貢高，不能親近沙門梵志，不聞正法，如是之人，亦名爲死。爾時世尊而說偈言：

若人作不善，好行十惡者，心常懷憍慢，不敬於三寶。

不能持淨戒，懈怠不精進，如是諸人等，皆名之爲死。

14

好行諸惡者，所生善惡道，若人行諸善，爾乃得生天。
若人不信佛，亦復不行法，行於非法者，是則名爲死。
復告大眾，若人得富貴而無慳慢，心意常安，亦不自
高，亦不自下，等心一切，視之如已，雖得富貴，心無有
異，恒觀無常，不爲已有，過如怨毒，解知諸法，會當有
離，既知是已，精勤修習，知一切法，無可依止，於諸名
利，不計我所，亦復不著，一切諸塵，當修其心，親近智

PHẬT THUYẾT TU MA-DÈ TRƯỞNG GIÀ KINH
(tiếp theo)

HÀN

nurse thí chí nhân, diệc danh vi tử, Phật cáo Đại chúng: như汝
hữu bất kính tam bảo, cập chư tri giới hữu đức xa môn, như
thí chí nhân, diệc danh vi tử; Phật cáo Đại chúng: như汝
khan tham tật dố, kiêu mạn, tự bất tri giới, già nội đại tiêu,
diệc phục bất tri; ngôn ngữ thô ác, hiếu thương-ur nhân, cuồng
si giải dãi tâm ý bất an, lục tinh bất cự, thiểu ư trí tuệ, bất
năng chuyên chính, hí tín tha ngữ, thường hoài tật khuế, nhì
tự xưng đợt át nhân chi thiện, dương tha chi phi, hiếu tự rỗng
cao, bất năng thân cận, sa môn phạm chí, bất văn chính pháp
như thí chí nhân, diệc danh vi tử, Nhữ thời Thế-tôn nho thuyết
kệ ngôn :

Nhược nhân tác bất thiện,	Hiếu hành thập ác giả,
Tâm thường hoài kiêu mạn,	Bất kính ư tam bảo,
Bất năng tri tịnh giới.	Giải dãi bất tuệ tiến,
Như thí chư nhân dâng,	Giai danh chí vi tử,
Hiếu hành chư ác giả,	Sở sinh đọa ác đạo.
Nhược nhân hành chư thiện,	Nhữ nai đặc sinh thiện,
Nhược nhân bất tín Phật,	Diệc phục bất hành pháp,
Hành ư phi pháp giả,	Thị tác danh vi tử.

VIỆT

eon người như thế, cũng gọi là chết: nếu người nào không
kinh tam bảo, và các vị sa môn tri giới đức hạnh, như thế cũng
gọi là chết: Nếu người nào tham lam keo, lận ghen ghét, kiêu
ngông, tự mình không tri giới, cả nhà lớn bé, cũng không
tri giới, nói năng thô tục đopic ác, thích làm hại người, rõ rệt
lười biếng, tâm ý bồn chồn, sáu căn không đủ, kém phần tri
tuệ không hay chuyên chính, hay tin người nói, thường mang
lòng ghen ghét dận dữ, chỉ tự khen mình, giắc cái hay của
người, bêu cái giờ của người, tự kiêu tự đại, không chịu thua
gần các thầy sa môn, Phạm chí, không nghe chính pháp, con
người như thế, cũng gọi là người chết. Bấy giờ đức Thế-tôn
lại nói bài kệ rằng :

Nếu ai làm điều chẳng lành,
Làm mươi điều ác, linh linh kiêu ngông.
Không kính Tam bảo chí tôn,
Không giữ giới luật vẹn tròn tinh nghiêm.
Biết lười không chịu tiến lên,
Những người như thế là tội chết rồi.
Ai làm sự ác thói thời,
Đưa vào ngã ác muôn đời linh đinh.
Nếu ai làm các điều lành,
Đến khi chết lại được sinh thiên đường.
Ai không tin Phật làm gương,
Lại không tu luyện theo phương pháp mẫu.
Làm điều phi pháp cơ cầu,
Có thân mà chết đã lâu, mất rồi.

HÁN

Phục cáo chúng, như rợn nhân đặc phú quý nhoi vô kiêu mạn, tâm ý thường an, diệc bất tự cao, diệc bất tự hạ, dâng tâm nhất thiết, thị chi như kỉ. Tuy đặc phú quý, tâm vô hữu dì; hàng quán vô thường, bất vi kỉ hữu, quá như oán độc, giải tri chư pháp, hội đương hữu ly. Kí tri thị đĩ, tinh cần tu tập, tri nhất thiết pháp, vô khả y chỉ; u chư danh lợi, bất kể ngã sở, diệc phục bất chước nhất thiết chư trần. Thường tu kỉ tâm, thân cận trí giả.

VIỆT

Phật lại bảo đại-chúng rằng: Nếu người nào được hưởng cảnh giàu sang mà không có lòng kiêu ngạo nhởn láo, lòng ý thường yên ổn, cũng không tự cao, cũng không tự hạ, tâm lòng bình đẳng, coi hết thảy như mình. Tuy được giàu sang, không đổi lòng khác, thường xem xét lẽ vô thường, không nhận là của mình đã có, lại coi nó tệ hơn là kẻ oán thuốc độc; Hiểu biết mọi phép, hợp sê có lia, đã biết như thế rồi, liền chăm chỉ tu tập cho tinh, biết rõ hết thảy mọi phép, không thể nương tựa được. Đối với danh lợi, không tính chi là chỗ của ta, cũng không say đắm hết thảy các thứ trần dục, thường chăm tu tâm, thân gần bực tri-giả. *(còn nữa)*

VĂN - UYỄN

TẮM LÒNG TỬ-BI



Cùng là một giỗng chúng sinh,
Cùng ta cùng thế cùng linh khác chi.
Phải nên mở bụng tử bi,
Sót thương chúng nó u mê ngu dần.
Dám khuyên người ở thế gian,
Giữ giới sát, cứu muôn vạn sinh linh
Quả hay yêu vật như mình,
Thì đừng ăn thịt mới thành đức nhân.

Tiểu học sinh Thanh Nhâm

CẨM TÁC

Cơ huyền diệu nhiều phen chuyền biến,
Cuộc tuần hoàn lầm chuyện giờ hay.
Sét xem đương cái buổi này,
Càng cao danh vọng càng gây oán thù.

Huống minh dã thanh tu đầu Phật,
Còn thóc tiền lật đặt mà chi
Một hai Tở ăn duy trì
Đè đâu thế thái thị phi ngực cười.

Ngồi tĩnh lại khúc nhô sau trước,
Bấm cuộc đời phỏng được là bao?
Mừng vui trộn lẫn kêu gào
Bè đâu đâu bè mấy tao bấy trò.

Mảng vui thú rừng nho bè thích,
Lắng kệ kinh nhuận ich tâm thản.

Mong ngày vượt bè trầm luân,
Sa nơi trần lụy, qua tuần dâng cay.
Mặc miêng thể rẳng hay rẳng giở,
Trí thanh tu bao thủa đổi rời.

Trẻ thơ đâu dám chán đời,
Hiểm sâu chỉ bởi lòng người bạc đen
Truyện dĩ-vãng muôn quên không được,
Cuộc tương-lai tình bước còn dài.

Một thiên lâm sự cảm hoài,
Tương tri nam bắc ai người thấu chẳng?

Thái-Hòa

KHUYẾN HIẾU CA

Dịch theo nguyên bài thơ trường thiên bằng
chữ Hán của Vương trung-Thủ đời Đường

Hiếu là vạn sự khởi nguyên,
Thi thư sách cũ, lưu truyền thiếu chi.
Người mà ở chẳng trọn nghĩ,
So cùng súc vật, hơn gì mấy mươi.

Quê mùa xin kẽ mây lời,
Vì người dặn bảo, vì người răn khuyên;
Kẽ từ hinh thề chưa tuyền,
* Cứu mang bụng mẹ, mướt phen trắng tròn,
Quần bao xương thịt héo mòn,
Một hơi hoi-hóp, mẹ con chung đồng.
Khi đà đú cánh đầy lòng,
Nặng nề mình mẹ, khôn mong bền cầm.
Cha vì mẹ, cũng thương thầm,
Vợ cùng chồng, nhường làm dầm khóc than.
Chỉ e sinh-sản nguy nan,
Thân này chắc phải theo đoàn quỉ-môn.
Một mai trong thấy mặt con.
Mới hay mình mẹ vuông tròn từ đây;
Thánh tâm chăm chút mảy may,
Hết lòng nuối nỗi, đêm ngày chẳng ghê.
Mẹ nắm giữ ơng chiếu ướt mè,
Con nắm chấn nệm tú bể khó khăn.
Tanh hôi chẳng chút từ nan,
Yếu đau lại phải kêu van Phật trời.
Con nắm nghiêng ngửa thành thời,
Mẹ đâu có dám nắm dài ngủ ngay.
Giap khi con khóc bầy rầy,
Một mình thao thức, canh chay đêm đông.
Cùng con chăm churóc đều dùng,
Gây hờn chẳng dám động lòng chút chi.
Một năm vừa đoạn bay đi,
Mướt con té bõ phỏng giè luôn luôn.
Vật ăn hơi có ngọt ngon,
Mẹ dành nhijn miệng cho con vui lòng.

Móm mem kẽ dã ba đồng,
Biết bao là của là công cho vúra.
Nuôi con nhở có mẫu tử,
Còn điều dạy bảo, lại nhở phụ thân.
Một nhà cả mẹ liền con,
Phụ thân đều phải chăm phần dạy nuôi;
Cha lo con học thua người,
Trưởng thành e phải ra vai tần thường.
Tuổi vúra nǎn, sáu, thanh dương,
Rước thầy lại phải tìm phương dạy bày.
Đem con đến tận phòng thầy,
Lê thầy, để cậy tháng ngày chăm chuyền.
Bạc tiền chẳng quản khó hèn,
Sớm hôm cung đốn, lại phiền chǎm lo.
Con siêng sự phải ôm-xo,
Ngu mè, lại sợ phiền lo nhiều bẽ.
Lỗi lầm, ra sức giấu che,
Sợ hay, lại phải tiêu dẽ khắp nơi.
Yêu con là bởi tình trót,
Chân tình nào phải như người trả tranh.
Chăm nuôi hết tẩm lòng thành,
Vúra mưới lấm, sáu, tuổi xanh đúng tuẫn.
Đúng tuẫn tới buốt thành nhân,
Tơ duyên lại phải án cǎn gởi trao.
Bạc tiền, lẽ vật tốn bao,
Tư trang sắm sửa, xiết bao giải giầu.
Đêm ngày luống nhũng lo âu
Vì con nên phải chực hầu tận nơi.

(còn nữa)

Tâm phương cư sĩ Trần-mạnh-Đản

THỜI SỰ

TIN TRONG NƯỚC

Bệnh dịch-hạch ở Mông-dzương

Bệnh dịch tả ở Bắc kỵ mấy tháng nay đã hết, ở Trung kỵ cũng vẫn. Thị tin báo Đông pháp, ngày 17 octobre 1938, nói ở Mông dzương, một sở mỏ vê vịnh Bắc kỵ, mới phát ra bệnh dịch hạch, có nhiều người bị và chết. Nay sở mỏ ấy đã cho tiêm thuốc chữa và phòng bị cho dân phu.

Bệnh dịch hạch trong chết hơn bệnh dịch tả, kẻ bị bệnh phát nóng sốt quá độ và phát hạch ở bẹn, nách, có khi vài giờ đã chết. Truyền bệnh ấy nhất là do loài chuột, vì nó hay đi chui luồn bị phải vi trùng dịch hạch trước mà truyền cho người. Cho nên trước đây, mỗi khi có bệnh dịch hạch, Nhà nước súc dân trù chuột, thấy xác chết phải dò vôi, trộn sáu. Vậy nay là nên coi chừng mà phòng xa loài chuột.

Một việc phúc đức: dựng quán trợ cho học sinh

Theo gương phúc đức Nam-kỳ, thân-hào hai hạt Thường tin và Pau xuyên tỉnh Hà đông đã rọn được một nơi quán trợ gần trường học công bắp hạt cho học trò ở các làng xa có chỗ trú lại buồm trưa, khói đi về vắt và mà tụ bà hàng quán thì dễ sinh hư. Có bà Lê thị Lan đã quyên ra 500p. để xắm sửa đường cầu khí cụ nơi nhà trợ, thực là một việc phúc đức. Trường các hạt khác nên bắt trước gương sáng ấy.

Tin nguyệt thực

Có tin nhà Thiên văn học nói đến đêm 7 rạng ngày 8 Novembre này có nguyệt-thực. Được tin ấy có nhiều người thôn quê lo sẽ xảy ra tai nạn gì. Chúng tôi xin nói để độc giả biết rằng nguyệt thực, nhật thực chỉ là cái độ số của mặt trời, quả đất và mặt giăng nó đi gặp nhau đó thôi, không có quan hệ gì với mặt địa cầu mà làm ra tai và gi. Cố sơ người các nước đông tây còn cho là bởi

mặt giời mặt giảng ăn nhau thực, nên họ đánh cồng fö mệt đè cừu. Nhưng từ khi có khoa thiền văn học mới biết và nghiệm rõ là độ của mặt giời, mặt giảng và quả đất di gấp nhau chứ không có gì quan hệ với nhân sự. Thị xin ai đừng lo vơ vẫn hoặc dọa nhau cách vô lý nữa.

Tin thêm về số độc đắc 10 vạn,

Ai ngờ cậu Trí đã lừa cha mẹ

Sau hôm 17 Septembre vừa rồi, cậu Trí 15 tuổi, sinh viên ở một trường tư Saigon, con một nhà điền-chủ, đã công bố cho mọi người biết rằng cậu trúng số độc đắc 10 vạn. Cha mẹ cậu dù là đại phu mạo lông, nhưng với cái bỗng trời cho 10 vạn của con, cũng phải mừng và hối phần hi vọng. Với 10 vạn bạc lúc này cho một thanh niên học-sinh, tưởng giật lấy cái bằng Bác-sĩ, Thạc-sĩ bên tây cũng còn phần lớn để cưới vợ đẹp, lo quao sang cũng không hết. Phương chi lại còn cái phần gia tài kềch xù của cha mẹ đẻ lại nữa kia. Chả thế mà, nghe tin cậu Trí được số độc đắc ấy, nào bạn dự hỏi xin tiền, nào bạn vò lại để dọa cậu xin phiếu ấy, làm cho nhà chuyên trách cũng phải bận lòng vì cậu trình báo. Thế mà ngờ đâu, nay vỡ ra số độc-dắc ấy là của tên Chep Huet người Cao-môn được trúng, tên ấy đã đưa phiếu ra trích kho bạc đích xác rồi, còn cậu Trí chỉ là nói bịa ra đó thôi. Nhưng không phải nói bịa đẽ trưng không với ai đâu, ít nhiều thì cậu cũng có được rồi. Là vì chắc mầm 10 vạn bạc của con sẽ về tay cha mẹ giữ hộ, thì nay con muốn gì mà cha mẹ chả chiều lòng, nhờ đó cậu Trí đã vừa mới được cha mẹ cưới cho người tinh nhau, lại trả cho món nợ 3000 đồng, còn tiêu pha gì nữa chura kè. Cậu này tên là Trí, thực là tên súng với người, nhưng nó là trí-trá chứ không phải là trí-tuệ.

Quảng-nam lại lụt lớn

Như Đuốc-tuệ đã thuật, trước đây độ 20 ngày, Quảng-nam đã bị lụt. đồng điền thiệt hại, phế Faifoo phải di lại bằng thuyền. Nay tình này lại bị lụt lớn. Do từ ngày 15

Octobre nỗi mưa bão cho đến 17, cửa nhà đồ ụp, cây gãy ngã nghiêng, nước dâng iên, Tourane Faifoo và toàn bộ Quảng-nam ngập lụt, đường xe hỏa và các đường giao thông đều bị nghẽo, đến 20 Octobre các đường mới dần dần phơi lên và qua lại được. Quảng đường xe lửa Tourane Kỳ-lâm bị vỡ này còn phải đập thuyền. Huế và Quảng-nãi cũng bị lụt. Quảng-nam bị lụt dạo trước mắt mùa ngô, bị lụt dạo này mất hết cả mùa lúa tháng 10 này, dân sẽ cơ cực đến đâu.

Tự do ngôn-luận với làng báo Bắc-kỳ

Trong xét trình độ của nhân-dân, ngoài xem cuộc tiến hóa làm kích thích của các nước, Chính-phủ Đông-dương đã cho các báo Nam-kỳ được hoàn toàn tự do ngôn luận. Tí với ánh em, các báo Bắc-kỳ sẽ hội họp để xin Chính-phủ và bên Pháp cho cùng được hưởng ơn tự do ngôn luận như Nam-kỳ. Đó là tin của báo Đông pháp ra ngày 21 Octobre. Một việcITCH chung, mong các dân anh đồng-nghiệp tham-trọng và cố sức để xin cho đạt mục đích.

Kết quả cuộc xổ số Đông-dương tối hôm 12-10-38

9 giờ tối hôm 12 Octobre 1938, tại nhà Hát Tây Hanoi đã mở số Đông-dương lần thứ nhất, kỳ phát hành thứ ba.

Kết quả như sau này :

Những vé cuối cùng có 2 con số sau này trúng 10 đồng :
64 và 44

Những vé cuối cùng có 3 con số sau này trúng 25 đồng :
589 và 881

Những vé cuối cùng có 3 con số sau này trúng 50 đồng :
618

80 vé sau này trúng 100 đồng :

138.146	033.810	106.339	045.055	066.973	163.472	183.366
177.050	062.737	114.704	097.949	020.023	181.107	118.357
147.738	015.585	040.026	107.926	161.482	161.767	116.969
004.499	180.867	170.701	195.667	089.379	090.064	184.818
144.443	065.270	138.775	174.407	082.005	126.563	048.534
106.275	122.488	180.001	039.069	109.970	093.653	051.852

074.036 067.892 194.405 163.368 048.144 138.650 117.389
033.920 130.671 180.314 064.841 111.664 146.449 119.549
191.423 074.305 119.511 082.468 139.712 151.482 021.891
173.031 058.746 126.875 120.883 155.693 082.796 013.758
034.805 187.345 143.066 006.734 129.501 032.364 033.995
105.672 047.512 116.254.

16 vé sau này trúng 500 đồng :

060.358 006.442 107.784 013.197 170.879 171.471 016.473
080.595 146.509 079.063 043.563 101.763 060.674 051.179
065.488 198.969.

8 vé sau này trúng 1.000 đồng :

162.938 027.297 072.035 047.429 042.207 048.329 128.504
070.419.

Vé trúng 4.000 đồng :

046.358

VIỆC THẾ-GIỚI

TIN TRUNG-ÂU

Hung-Ba với đất đai của Tiệp

Sau hội-nghị Munich, Tiệp đã theo lời đe-nghị của bốn cường quốc bắt ép phải chia cõi đất cho Ba-lan và Hung-gia-li rồi. Nhưng nay Ba-lan lại cỗ-dộng cho Hung-gia-li chiếm miền Karpathe của Tiệp. Ba đe nghị 2 vấn-dề, một là cho Hung miền Slovaquie và Ruthenie có dân Hung ở. Hai là cho Hung cả miền Terpathe dê cho Ba, Lỗ và Hung có một cương-giới chung. Người ta cho đó là cái mưu của Ba muốn được kêt ba nước Hung-Ba-Lỗ làm một đê-trận đường Đức khỏi lấn sang những khu đó mà tung-hoành về mặt Đông-Âu, nhưng Đức chỉ ưng cho vấn-dề trên mà thôi. Như vậy thì vấn đề phân cắt đất đai của Tiệp vẫn chưa liễu kết.

Tin Munich ngày 11, ông Hitler đã tiếp ông Chvalkovsky ngoại giao Tiệp, Tiệp đã thuận phục về Đức và nói : Một lời của Hitler còn hơn mấy báo hiếp ước của các cường quốc đối với Tiệp. Nam-tư-lập-phu mừng rằng Tiệp đã

thân Đức. Tiệp định đòi chính thề dân-chủ ra chính-thề độc-tài

Tin ở Nga

Thấy hội-nghị tay tư phân cắt đất Tiệp là nước có quan hệ với Nga, và thấy Pháp bỏ Tiệp là nước liên-minh, nghĩ tới số phận mình không thể tin ở ai được, nên Nga muốn bỏ bạn Pháp trước cho xong. Tin Pargue, 11 Octobre nói một tờ báo Tiệp đăng rằng Nga xé bỏ hiệp ước Nga-France vì cho rằng hiệp-ước ấy không có nghĩa lý gì sau cuộc hội-nghị tay tư ở Munich.

Với vấn-dề đòi thuộc địa của Đức

Đã được cắt đất của Tiệp rồi, Đức lại tiến lên đòi những thuộc địa của Đức ở Phi-châu mà hai nước Anh-France đã phạt Đức và chiếm lấy về sau hồi dai chiến. Nhưng Anh không muốn già lại những nơi thuộc-địa đã phạt và chiếm của Đức vì Anh-France đã lòn bao nhiêu máu đào về trận đại chiến ấy mới được, nên Anh đã một lần đề nghị bắt những nước nhỏ như Bồ-dào. Bỉ phải cắt thuộc-địa cho Đức, song các nước nhỏ ấy nào có nghe và dám Anh là kéo áo người đập chân mình. Nay một tờ báo của Anh, lớn nhất hoàn cầu là « Daily-Express » đã lớn tiếng nói: « Ta không có lý gì bắt Đức không có thuộc-địa mãi », và xướng lên ba điều đề giải quyết là : 1. Ta già lại thuộc-địa cho Đức ; 2. Đem các thuộc-địa đó giả cho hội quốc-liên để hội định giao cho nước nào thi giao ; 3. Không giả cho Đức những thuộc-địa cũ ấy nhưng bù cho Đức cái khác. Coi đó thi vấn đề đòi thuộc-địa rồi cũng đến như hội nghị Munich mới xong. (Tin ngày 21 Octobre).

TIN Á - CHÂU

Việc sung đột của hai dân Á-rập và Do thái

Nhân lúc Âu-châu nhiều việc, quân dân Á-rập đó này lại nồi lên phá hại dân Do-thái ở xứ Palestine, nơi thuộc Anh cai trị. Quân Anh với dân Á-rập sung đột to với nhau ở Jérusalem. Hai bên rất thiệt hại, như ngày 17 Octobre, theo tin Đức thì số người chết và bị thương còn

gấp mấy lần số kê trong bản thông cáo của Anh là 9 người chết, 20 người bị thương. Quân Anh vây chặt khu phố mà dân Á-rập kháng cự, dây thép gai, túi đựng đất tráng vòng quanh, tàu bay súng lớn dồn áp, mà dân Á-rập nói quân Á-rập vẫn trốn ra được là vì có đường hướm,

Tin 21 Octobre nói tình hình Jérusalem đã hơi yên, khi Amer trong thành phố ấy vẫn ở trong tay quân Á-rập, Một đoàn xe lửa trở về bị bom nổ ở dưới bánh xe nhiều lính bị thương. Cuộc biến loạn này cũng thêm rắc rối cho Anh tại miền Hồng hải.

TIN TRUNG - NHẬT.

Quảng châu thất thủ

Sau hội nghị Munich, nhờ Đức giữ Aub lại ở Âu-châu, Nhật thừa thế càng dễ hoạt động tiến gấp ở Đông-á. Ngày 12 octobre, 5 vạn quân Nhật với 120 chiếc tàu và 437 chiếc máy bay đến miền Hoa nam và đồ bộ tại vịnh Bias thuộc phận bắc Quảng đông, cách Hương cảng 50 cây số, họ cũng đồ bộ ở Hạ môn nữa. Lúc ở tàu thủy lên bờ, quân Nhật có nhiều thuyền bằng cao su để dấp lính. Quân Tầu cũng có trống giữu, đánh rất hăng nhưng vì thế quân Nhật mạnh quá nên họ tuy thiệt hại mà cố đồ bộ che trót lọt. Từ đó quân Nhật cứ lần lượt đánh vào Quảng đông, ngày 15 lấy Đạm thủy khỏi Bias 40 cây số, rồi lấy Huệ châu một trọng trấn, phá trận địa Bắc la của Tầu.

Quân Nhật đánh Hoa nam là sư đoàn 11 và 114 cộng 42.000 người. Tư lệnh trưởng là Bản trang Phồn, còn Tùng-linh thi làm Phó chỉ huy. Bên quân Tầu thi Tỉnh-trưởng Quảng đông là Ngô thiết Thành tuyễn bổ quyết-chiến, tướng Hà-ứng Khâm vâng lệnh Tưởng-giới-Thạch từ Hán-khẩu về Quảng châu sáng 16 octobre hối tướng lính Lưỡng quảng bắn cách phòng thủ Lưỡng-quảng. Theo binh pháp tây, quân Tầu ở Hán khẩu về đặt phòng tuyễn gọi là « Maginot » ở sung quanh thành Quảng-châu

đè cư địch. — Thế rồi hai bên buyeết chiến, nhiều trận quân Nhật đánh tràn vào lấp Thạch long, đường xe hỏa Quảng Cửu, thành Tăng thành. Chiều hôm 20 Octobre, toàn quân co-giới-hóa Nhật tiến vào lọt cửa đồng thành Quảng châu đợi đại đội đến Chiều 21, đại xe tăng Nhật tới thành Quảng châu rồi đại đội đến tiếp sau. Đêm hôm ấy đại đội quân Nhật vào chiếm cứ thành Quảng châu thì quân Tàu đã trút gần hết và đốt phá nhiều nơi công sở. Đánh nhau vài hồi, ngày 22 quân Nhật hoàn toàn lấy được thành Quảng châu. Tổng số quân Tàu chết 4 vạn, quan Nhật chết cũng nhiều lắm.

Thế là một nơi thủ-dô và hầu hết đất trọng yếu tỉnh Quảng-đông, nơi chôn rau cắt rốn, nơi tang tú phần mề của nhiều yếu-nhân đảng dân quốc Tàu, nơi phồn hoa đồ hội, nơi khai thông sớm nhất, nơi giao thông thâu thai học thuật Thái-tây sớm nhất, nơi công thương phát đạt nhất của Tàu, lại còn mạch máu lớn nuôi Hương-cảng của Anh, từ nay về tay người Nhật. Chỉ trong 10 ngày người Nhật kéo tràn đại quân vào lấy một tỉnh lớn 716.000 dặm vuông và 32.420.000 dân-số, thu cuộc toàn thắng xưa nay chưa từng có. người Nhật họ vui mừng khôn xiết, họ ăn mừng, họ đốt pháo, một cái pháo thăng thiên rơi xuống một cái tàu kỳ hạm của Mỹ làm cháy một chiếc máy bay,

Anh hưởng về Quảng-châu thất-thủ

Mất trận tuyển « Maginot » cũng như chiến lũy « Hành dǎng buya » ở Nam-kinh trước, quân Tàu nói vì trận thế này rút lên giữ mặt tây Quảng-đông. Có cái ảnh hưởng bởi mất Quảng-châu sẽ lung lay đến đại-cục Á-dông không phải nhỏ. Với cái « chương-trình tráng kỳ kháng chiến » của ông Tưởng-giới-Thạch, bị gãy mất một cánh tay phải, náo nhũng bạn đồng cừu trọng yếu như Tôn-Khoa, Uông-tinh-vệ v.v. náo nhũng đội quân tình-nhiuệ thè chết đè trống giữ Hán-khẩu, đều què ở Quảng-châu, nay sảy đào tan ngibe họ sao cho khỏi không nón na trong bụng mà nhụt mất nhuệ khí đi. Lại đường tiếp-lộ

gấp mấy lần số kê trong bản thông cáo của Anh là 9 người chết, 20 người bị thương. Quân Anh vây chặt khu phố mà dân Á-rập kháng cự, dây thép gai, túi đựng đất tráng vòng quanh, tàu bay súng lớn dồn áp, mà dân Á-rập nói quân Á-rập vẫn trốn ra được là vì có đường hướm.

Tin 21 Octobre nói tình hình Jérusalem đã hơi yên, khi Amer trong thành phố ấy vẫn ở trong tay quân Á-rập, Một đoàn xe lửa trở về bị bom nổ ở dưới bánh xe nhiều lính bị thương. Cuộc biến loạn này cũng thêm rắc rối cho Anh tại miền Hồng hải.

TIN TRUNG - NHẬT.

Quảng châu thất thủ

Sau hội nghị Munich, nhờ Đức giữ Anh lại ở Âu-châu, Nhật thừa thế càng dễ hoạt động tiễu gắp ở Đông-á. Ngày 12 octobre, 5 vạn quân Nhật với 120 chiếc tàu và 437 chiếc máy bay đến miền Hoa nam và đồ bộ tại vịnh Bias thuộc phận bờ Quảng đông, cách Hương cảng 50 cây số, họ cũng đồ bộ ở Hạ môn nữa. Lúc ở tàu thủy lên bờ, quân Nhật có nhiều thuyền bằng cao su để dấp lính. Quân Tầu cũng có trống giữu, đánh rất hăng nhưng vì thế quân Nhật mạnh quá nên họ tuy thiệt hại mà cố đồ bộ che trót lọt. Từ đó quân Nhật cứ lần lượt đánh vào Quảng đông, ngày 15 lấy Đạm thủy khỏi Bias 40 cây số, rồi lấy Huệ châu một trọng trấn, phá trận địa Bắc ta của Tầu.

Quân Nhật đánh Hoa nam là sư đoàn 11 và 114 cộng 42.000 người. Tư lệnh trưởng là Bản trang Phồn, còn Tùng-linh thi làm Phó chỉ huy. Bên quân Tầu thì Tỉnh-trưởng Quảng đông là Ngô thiết Thành tuyên bố quyết chiến, tướng Hà-ứng Khâm vâng lệnh Tưởng-giới-Thạch từ Hán-khẩu về Quảng châu sáng 16 octobre bội tướng lính Lưỡng quảng bàn cách phòng thủ Lưỡng-quảng. Theo binh pháp tây, quân Tầu ở Hán khẩu về đặt phòng tuyến gọi là « Maginot » ở súng quanh thành Quảng-châu

đè cù địch. — Thế rồi hai bên quyết chiến, nhiều trận quân Nhật đánh tràn vào lấp Thạch long, đường xe hỏa Quảng Cửu, thành Tăng thành. Chiều hôm 20 Octobre, toàn quân co-giới-hóa Nhật tiến vào lọt cửa động thành Quảng châu đợi đại đội đến Chiều 21, đội xe tăng Nhật lội thành Quảng châu rồi đại đội đến tiếp sau. Đêm hôm ấy đại đội quân Nhật vào chiếm cứ thành Quảng châu thì quân Tầu đã trút gần hết và đốt phá nhiều nơi công sở. Đầu nhau vài hồi, ngày 22 quân Nhật hoàn toàn lấy được thành Quảng châu. Tổng số quân Tầu chết 4 vạn, quan Nhật chết cũng nhiều lắm.

Thế là một nơi thủ đô và hầu hết đất trọng yếu tỉnh Quảng-dông, nơi chôn rau cắt rốn, nơi tang tú phẫn nộ của nhiều yếu-nhân đảng dân quốc Tàu, nơi phồn hoa đồ hội, nơi khai thông sớm nhất, nơi giao thông thâu thai học thuật Thái-tây sớm nhất, nơi công thương phát đạt nhất của Tầu, lại còn mạch máu lớn nuôi Hương-cảng của Anh, từ nay về tay người Nhật. Chỉ trong 10 ngày người Nhật kéo tràn đại quân vào lấy một tỉnh lớn 716.000 dặm vuông và 32.420000 dân-số, thu cuộc toàn thắng xưa nay chưa từng có. Người Nhật họ vui mừng khôn xiết, họ ăn mừng, họ đốt pháo, một cái pháo thăng thiên rơi xuống một cái tàu kỵ hạm của Mỹ làm cháy một chiếc máy bay,

Anh hưởng về Quảng-châu thất-thủ

Mất trận tuyến « Maginot » cũng như chiến lũy « Hành đăng buaya » ở Nam-kinh trước, quân Tầu nói vì trận thế nay rút lên giữ mặt tây Quảng-dông. Có cái ảnh hưởng bởi mất Quảng-châu sẽ lung lay đến đại-cục Á-dông không phải nhỏ. Với cái « chương-trình tráng kỳ kháng chiến » của ông Tưởng-giới-Thạch, bị gãy mất một cánh tay phải, náo nhũng bạn đồng cừu trọng yếu như Tôn-Khoa, Uông-tinh-vệ v.v. nào những đội quân tình-nhiệt bèn chết đè trống giữ Hán-khẩu, đều què ở Quảng-châu, nay sảy ra tan ngang họ sao cho khỏi không nón na trong bụng mà như mất nhuệ khí đi. Lại đường tiếp-lộ

binh lương ở Quảng-dông lên Hán-khẩu là một con đường quan-hệ có một, nay cũng bị đoạn-tuyệt. Đến như Hương-cảng nơi cửa bờ buôn bán thịnh nhất không kém Thượng-hải và là độc quyền của Anh. Nay Quảng-dông mất, cửa Hương-cảng không những sẽ bị phế mà lương thực hằng ngày cung cấp của dân thành phố Hương-cảng cũng hết lối. Như thế trận này Nhật không những thắng Tàu mà còn thắng cả Anh nữa.

Mặt trận Hán khẩu

Hán-khẩu là một thành rất hiềm yếu, tây-bắc dãy núi Đại-bié, đông bắc chiều sông Dương-tử, núi ngàn, gianh thác bao bọc sung quanh. Lại có nhiều hồ đầm to lầm ở vùng đồng bắc này. Nên chỉ quân Nhật đánh mấy tháng nay, bị chết hại nhiều mà vẫn ở ngoài 200 cây số cách Hán-khẩu về các mặt. Từ khi quân Nhật đã bộ Hoa-nam, thanh thế lưỡng lẫy, thì mặt trận Hán-khẩu cũng đột nhiên tiến vào nhạnh lâm Nhật cho 4 vạn quân đánh Quảng-dông mà phải cho 40 vạn quân đánh Hán khẩu. Thắng luôn. 4 giờ chiều ngày 19 October, quân Nhật chiếm Hoàng-lạch-cảng còn cách 75 cây số đến Hán-khẩu. Cũng một ngày, ấy Nhật lại lấy được Đức-an với một cuộc huyết chiến 84 ngày đồng dã. Lại lấy được Thạch-hội-giao mé bắc sông Dương-tử, nơi có cái mỏ sắt liền với mỏ sắt Đại-giá, là những mỏ sắt xuất sản nhiều nhất nước Tàu, sắn có 5 vạn tấn quặng sắt và 7 nghìn tấn than. Quân Nhật vây thành trận thê bán quyết tiến vào Hán-khẩu. Tin ngày 23, Nhật nồi chiến hạm Nhật vào sông Dương-tử còn cách Hán khẩu có 15 dặm, và nồi Tuồng-giới Thạch-dã dời di Trùng-khánh. Nhật yêu cầu tàu bè các nước ra xa Hán-khẩu 10 dặm. 15.000 phu xe ở Hán-khẩu đã được Chính phủ giúp cho đi nơi khác. Hơn 1 triệu dân cũng bồng bế nhau đi lánh nạn. Thành Hán-khẩu nay rất tiêu điều và rất nguy ngập.

QUÍ TÍNH PHƯƠNG DANH CÁC VỊ
CÔNG ĐỨC ĐÃ CÙNG VÀO VIỆC LÀM CHÚA
TRUNG UƠNG

Bà Thảo ở làng Quao nhân	0\$50
M. Lê kiêm Vinh »	1 00
Bà Chắt Đức »	1.00
» Chắt Ấp »	0 50
» Nguyễn thị Chi »	0.50
M. Nguyễn Vũ ở làng Chính Kinh	1 00
Cụ Hai 27 Gia-Long	5.00
Cụ Tư Boulevard Rollandes	3.00
Cụ Ba 42 Miribel	2.00
Cụ Le-bẹt-dé 28bis Ngõ hàng Kèn	3.00
Cụ Gi-Da 27 Ngõ hàng Kèn	0.20
Bà Giáo Vũ 61 Jacquin	1 00
Mme Lê văn Thuần 104 Amiral Sénès	2.00
Mme Nguyễn đức Hỷ 154 Route de Hué	1.00
Mme Giáo Mậu 12 Charron	1 00
Mme Trần quang Huấn 47 Miribel	1.00
Mme Trần xuân Lượng 3 Rue Daurelle	3 00
Mme Vũ Gia-Thụy 36 Rue Lê-Lợi	3.00
Mme Ba Hàm Long	1.00
Đồng Lợi Hàng Gai	1.00
Hồng Xi Nam định	1.00
Cụ Phồ Nguyễn 33 Hàng Gai	5.00
Bà Phồ Thị Định 4 Phố Hoàng đình Phong Tourane	3.00
Cụ Tạ thị Hàm Nam định	1.00
Mme Tạ Kim Liên 158 Phố Khách Năm định	2.00
Mme Bouchon 32 Hàng Kèn	5 00
Mme Gioan 48 Miribel	2.00
Mme Hoán 11 Rue Daurelle	2.00

(còn nữa)

TRƯỜNG THUẬN-HỌC CỦA LỢI
PHẬT-GIÁO BẮC-KÝ TẠI TRUNG-UƠNG
DẤ CÓ TIỀU CĂN-BẢN

*Hiện đã tâu được bốn mươi mốt (41) mẫu ruộng tại
hạt Phù-đức tỉnh, Thái-blanh, giá tiền hết linh ba nghìn
ba trăm đồng bạc (3300\$00)*

*Phuong danh quý Cụ và quý Ngài
cúng tiền tậu ruộng*

Cụ <th>tho Trung-hậu,</th> <td>50\$00</td>	tho Trung-hậu,	50\$00
Cụ <th>tho Bằng sở,</th> <td>50.00</td>	tho Bằng sở,	50.00
Cụ <th>tho Tề xuyên.</th> <td>50.00</td>	tho Tề xuyên.	50.00
Cụ <th>tho tự Chính đức chùa Thành-ân.</th> <td>10.00</td>	tho tự Chính đức chùa Thành-ân.	10.00
Hòa-thượng Phúc chính,	50.00	
Cụ Hương sơn Đỗng chủ,	100.00	
Cụ trụ trì chùa Bát mẫu	5.00	
Ban tăng già bảo trợ Trung-uơng	200.00	
M. Vău quang Thụy	100.00	
Sư ống vò chụ giúp việc ở chùa Quán-sứ		
Tư Thanh Hòa	6.00	
M. Hản Toại	30.00	
Cụ Hội-trưởng Tề-Sinh.	50.00	
Trụ-trì chùa Kim mã (Huyện Hoàn long Hadong)	20.00	
Cụ Nguyễn thị Nghi Hàng Đường Hanoi	50.00	
Bà Vũ thị Hảo	1 mẫu	
Cụ Chánh Đà Năm.	1 mẫu	
Cư tư Hàng bè,	100.00	
Cụ Hản Đại	50.00	
Cụ Nguyễn thị Lan hiệu riệu Phúc hàng bông	300.00	
Cụ Võ danh	100.00	
Ban Hộ niệm Trung uơng	100.00	
Hiệu Tín mỹ phô hàng Đường,	20.00	

(còn nữa)