

IN THU BAY SỐ 167 - 168 ĐƯỢC-TUỆ 1<sup>er</sup> - 15 Novembre 1941

PHẬT-GIÁO HỘI  
ASSOCIATION BOUDDHIQUE

ĐƯỢC - TUỆ

TUẦN BÁO RA NGÀY 1<sup>er</sup> VÀ 15

Báo quan ở chùa Quán-Sứ N 73 Richaud, Hanoi



Chủ-nhiệm: Nguyễn-năng Quốc  
Chánh hội trưởng hội Phật-giao  
Quản-ly: Cung-dinh-Bình

Chánh chủ bút: Phan-chung-Thủ  
Sư cụ chùa Hàng-Sử  
Phó chủ bút: Dương-vân-Hiền  
Sư cụ chùa Tế-Cát

GIA BAO Cù năm 1\$50. Nửa năm 6\$80. Mỗi số 0\$07.

# MỤC-LỤC

Số bài	Số trang
2.) Cái hại của câu tục-ngữ (Văn-quang-Thùy)	3-7
3.) Tập thuỷền-dịnh theo phép khoa-học (Thiếu-Chửu)	8-19
1.) Phật học với sự thực-tế (Nghiêm-v-Hợi)	19-24
4.) Cảnh sách xuất-gia	24-28
5.) Phật hóa nhân-gian (Viên-Quang)	28-30

## PHƯƠNG DANH CÁC VỊ CÔNG ĐỨC CÙNG TIỀN LÀM CHÚA HỘI QUÁN TRUNG - ƯƠNG

Nguyễn tăng Sinh, Đồn-diễn vạn-tài phủ Nam-sách, Hải-dương cùng	10\$00
Mme Nguyễn tăng Sinhnée Trần thị Hạ đồn-diễn vạn tài Nam sách Hải-dương	10.00

## HÁN - VIỆT TỰ - ĐIỂN

Kính cáo cùng các vị đã đặt trước. Bản-quán rất cảm-kích tấm lòng các vị yêu quý Tự-diễn mà giả tiền đặt trước cũng được khá đông. Bản-quán linh rắng lập Bị-Yếu đến đầu Février 1942 có thể ra được, nhưng vì trong thời gian ấn-hành vì có hai việc cản trở:

- 1) Giấy đất và khó mua.
- 2) Chứ Nho không mua được, mà khắc tay thì thợ rất ít.

Vì thế nên công việc chậm-trễ, in ròng-rã trong năm tháng trời mới xong được nảra bô, cứ tình hình này thì đến tháng Mai năm 1942 mới ra được. Vì thế bản-quán xin thanh-minh công việc để các Ngài rõ và Bản-quán xin hết sức đốc-thúc thợ làm, hě xong sớm được ngày nào xin gửi sách hầu các Ngài ngay.

Dám mong các Ngài lượng cho. Imp. ĐUỐC-TUỆ

## CÁI HẠI CỦA CÂU TỤC-NGỮ “TRẺ VUI NHÀ GIÀ VUI CHÙA”

Nam-mô Bàn-sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kinh-bạch chư đại-đức và liệt-quý cư-sĩ

Đạo Phật là một đạo rất cao sâu mầu-nhiệm, nhưng không phải là một đạo bí-hiểm mà loài người ta ở thế-gian này không ai có thể tu học được.

Ngay như ở nước ta đây, xưa nay các vị tài-gia xuất-gia tu học được thành đạo cũng không phải là ít. Ngày nay có rất nhiều người không hiểu đạo Phật là gì và cho đạo Phật là khó qua, không thể học được. Thực ra thì chỉ là tại mình không chịu học, không chịu tu đầy mà thôi. Chẳng những thế, mà lại có người đặt ra một câu, nay đã thành câu tục-ngữ là câu « Trẻ vui nhà già vui chùa » làm cho các bạn trẻ không ai giám lai vãng đến cửa chùa nữa; thật là một câu vô ý-thức vô nghĩa-lý làm mê-hoặc lòng người; đến nỗi đạo Phật suy-đồi như ngày nay, thật là lỗi tại những ai trong bạn thiếu-niên đã mê-lầm tin theo câu nói ấy.

Chính ngay cái thân chúng tôi đây cũng chỉ vi-dâ tiêm-nhiêm lời nói ấy mà từ lúc trẻ thơ đến thủa bắc đầu, vẫn chẳng hiểu đạo là chi, thế mà vẫn tự hào là một đệ-tử của Phật. Vẫn tưởng rằng đạo Phật là huyền-bí lắm, sức người phàm-trần không thể học nỗi, phải có Phật, thành hiện hình ra chỉ bảo cho thi mới hiểu được. Cũng có lúc muốn phát tâm học đạo thì lại bị cái câu tục-ngữ « Trẻ vui nhà già vui chùa » nó ngăn cấm ngay đi, nó bảo rằng tuổi mình đang vui-vẻ trẻ-

trung, thì cần phải ở nhà mà lo việc thế-gian, để đến già rồi hãy vui chùa vui chiền mà học đạo. Cái ý-nghĩa mù-mờ của câu tục-ngữ ấy đã làm cho biết bao nhiêu người hiếu lầm rằng đạo Phật là một đạo ru ngủ những người tuổi già đã gần kề miệng lỗ, tức là một đạo của người chết hay là một hàng người gần chết.

Người có đạo tâm nghĩ đến lời nói ấy, chẳng hay có thắc-thía đáng cay chua-xót hay không?

Thưa các Ngài, đạo Phật quyết không phải là thế. Đạo Phật là một đạo cứu người từ khi còn ở trong bao-thai cho đến khi tận số, giúp cho đời được mọi sự yên vui, giải-thoát cho đời hết mọi sự khốn-não. Như trong kinh Thủ-lăng-nghiêm nói rằng: « Cầu thê dâc thê, cầu tử dâc tử, cầu tam-muội dâc tam-muội, cầu trường thọ dâc trường thọ, như thị nãi chí, cầu đại Niết-bàn, dâc đại Niết-bàn » nghĩa là Ai đã tu theo đạo Phật thi muốn cầu cho gia-dinh có vợ hiền con thảo cũng được; muốn cầu hiếu-thẫu phép Phật cũng được, muốn cầu sống lâu được sống lâu, cầu tài cầu quan cũng được, cầu gì được nấy, cả đến cầu thành Phật cũng được thành Phật yên-vui trong cảnh-giới đại Niết-bàn. Trong kinh Pháp-hoa lại có câu: « Nhứt thiết thế-gian tư-sinh sự-nghiệp-giai thi chính pháp » nghĩa là: người đã theo đạo Phật, thi làm được hết thảy mọi sự nghiệp giúp ích cho cuộc nhân-sinh ở thế-gian đều là chính-pháp cả.

Nghe mấy câu kinh này, cũng đủ biết đạo Phật là đạo cứu sống cho người sống, ngay từ khi lọt lòng mẹ ra đời; những sự giúp ích cho công cuộc nhân-sinh khôn xiết kẽ, mà toàn là những sự nghiệp khi người ta còn trai trẻ, đều phải ước mong. Vậy thời sao người ta lúc trẻ chẳng vui chùa học đạo vừa lợi cho mình vừa lợi cho người mà lại cứ đợi đến lúc tuổi già mới vui? Có phải là diên-dảo mè-hoặc hay không.

Thưa các ngài, chúng tôi hỏi như thế, thi chắc ngài

cũng thừa biết rằng người ta sở dĩ mê muội đến như thế, là tại người kia không học kinh Phật. Thật quá nhảm vậy, người ta chẳng học thi chẳng biết nghĩa-lý, và chẳng học thi chẳng bằng loài vật, đó là lời thánh hiền ở thế-gian khuyên người ta cần phải có học, tức là cần phải có giáo-đục, cho nên ở ngay trong sách Tam-tự-kinh của trẻ thơ học ngày xưa cũng có câu rằng: « Nhân bất học, bất tri lý, nhân bất học, bất như vật ». Nhưng mà nói đến sự học Phật, thì đệ-tử nhà Phật ngày nay lại càng đau xót lắm. Vì đệ-tử nhà Phật ngày nay đã thất học ngay từ khi mới vỡ lòng.

Thưa các ngài, xin các ngài từ mẫn tha thứ cho chúng tôi, chúng tôi nói thế không phải là có ý hủy-báng đệ-tử nhà Phật, mà chính là ý chúng tôi ước mong cho đệ-tử nhà Phật có một nền học Phật qui-mô hùng-tráng, không kém gì các trường Đại-học của thế-gian. Chẳng nói chi những khoa-học cao-dẳng chuyên-môn của thế-gian tất là phải học tối đài ba mươi năm mới hiểu thấu, hãy nói ngay như sự học phồ-thông tất cũng phải dài mài đèn sách tối mươi mười hai năm, mới vớ được cái bằng thành-chung tốt-nghệp. Về sự học thế-gian, xây dựng lên các trường học, vốn kém kẽ hàng vạn hàng triệu bạc, cung cấp cho các giáo-viên, sinh viên cũng phải hàng vạn bạc trở lên; có thể mời đào tạo được các bậc học-giả thượng-lưu trí-thức, mà đến khi thành tài, thì cũng chỉ chuyên giúp ích cho xã-hội quốc-gia về đường tinh-thần đạo-đức mà thôi; chứ không phải làm lung khó nhọc hết thảy mọi công việc khác ở thế-gian, như là cày ruộng tát nước lấy cơm mà ăn, chăn tắm hái dầu lấy áo mà mặc v.v. Sự học của thế-gian còn phải dày công tốn của là nhường ấy, huống chi là sự học Phật nào có phải dễ dàu, mà không chịu tốn của tốn công, nghiên-tinh khắc-khổ, thì học làm sao được? liều làm sao được? thế rồi cứ ngồi mà kêu là sự học Phật khó quá không học được. Thực ra nào có phải là khó-khăn đến như thế đâu, chỉ tại mình không chịu khó nâng cao nền học Phật cho bằng nèn

học của thế-gian đó mà thôi.

Nay xin các Ngài ngheh lại, thử nhìn nhận sự học của chúng ta đây, xem phỏng có thể mở mày mở mặt được với sự học của thế-gian hay không ?

Này, trong mấy gian chùa chật hẹp, một vài vị sư làm giáo-viên, dăm bầy chú tiểu làm sinh-viên, ăn chǎng dù no, mặc chǎng dù ấm, kinh sách đèn dầu giấy bút vật liệu, hết thẩy đều thiếu thốn; thế mà mong cho có những bậc cao-tăng đại-tài, hùng-luận, ra đời mà truyền bá chân-lý đạo Phật, cứu người giúp đời về đường tinh-thần đạo-đức, cho có giá-trị cao-quí như các bậc học-giả thượng-lưu tri thức bên thế-gian, thi phỏng có đáng chán ngán hay không, mà mong mỗi làm gì cho thêm nhẹ lòng vô ích ? Đem cái tình cảnh học Phật của mình điêu tàn nhường ấy, mà so-sánh với nền học thế-gian, hùng-vĩ nhường kia, nên chúng tôi bảo đệ-lữ nhà Phật ngày nay đã thất học ngay từ khi mới vỡ lòng, tưởng cũng không phải là quá đáng.

Vậy nay chúng tôi xin thành-tâm ai cầu Phật lực, cui mong các vị đại-đức lão-thành, hò-hảo các bậc thanh-niên tân-tiến, cùng nhau phá cho tan cái ý nghĩa khổ nạn của câu tục ngữ trẻ vui nhả già vui chùa kia, chǎng biết nó lưu truyền từ đời kiếp nghiệp lai nào cho mãi đến bây giờ mà khốn khổ đến như thế ? Đạo Phật đã không phải là một đạo chỉ cốt để ru ngủ các cụ già, và chỉ cốt cầu nguyện cho người chết mà thôi. đạo Phật vốn có công-năng giúp ích cho cuộc nhân-sinh nhiều lǎn, vậy thi các bậc thiêú-niên anh-tuấn phải ra mà gánh vác lấy đạo Phật, phải cùng nhau gom tài góp sicc, xây dựng lại nền tảng học Phật của Tổ-nghịệp lưu-truyền, cùng nhau kết duyên vui-vầy trong cửa thuyền lâm, thâu-thái lấy tinh-thần cao-thượng, trau-dồi cho trí-tuệ quang-minh, mỗi ngày phải dẽ ra 2, 3 giờ đến chùa mà học bàn kinh-luận, làm cho đạo Phật xương-minh, dẽ cứu vớt lấy nhân-tâm thế-đạo, vừa lợi

ich cho mình vừa lợi ích cho người. Sự nghiệp quang minh chính-dai như thế, lúc còn trẻ tuổi, thân thể khoẻ mạnh, tai mắt thông minh, còn e làm không nổi huống chi đến lúc già, lưng yếu tay mềm, mắt lòa chân chàm, thì làm làm sao được?

Lại còn ở đời, ngày xuân thám thoát, nhân-sinh thất thập cõi lai hi, có phải rằng ai ai cũng sống lâu được mãi đến 7, 8, 9, 10 mươi cả đâu? Chợt cái con ma vô thường nó đến, thi minh dở tay không kịp. Vậy mà cứ đợi đến lúc già mới vui chùa, thi ở đời mấy ai đã chắc sống được đến già mà mong hưởng cái thú vui chùa ấy; dù may ai có được hưởng, thi cũng chẳng được bao lâu, nhất là lại không hiểu nghĩa lý gì, thi cái thú vui chùa ấy lại càng thêm tệ ngắt. Đức thành Khổng nói rằng: **chiêu văn đạo nhi tịch tử khả già** nghĩa là sớm được nghe đạo rồi, thi tối chết cũng hả.

Vậy nay bạn trẻ chúng ta đang khi khoẻ mạnh chẳng chịu vui chùa mà nghe đạo, lỡ mai chết mất, há chẳng uổng kiếp người làn ru?

Một vị tu hành đi qua bãi tha ma, thấy những mồ vò chử, phần nhiều đều là mồ mà những người chết yêu không kịp quy y Tam-bảo cho nên có câu rằng: **Mặc dái lão lai phượng niệm Phật, cõi phần đa thị thiếu niên nhân**, nghĩa là vui chùa chờ đợi tuổi già, mồ hoang lâm kẽ kia là thiếu-niên.

Hôm nay chúng tôi xin chỉ tâm chí niệm danh-hiệu đức Phật A-di-Đà và đức Quán-thể-ám Bồ-tát, xin các Ngài phù hộ cho bạn trẻ chúng ta, sớm biết hồi tâm vui mến cảnh chùa mà nghe đạo, cố công cùng súc xày đắp lại cái nền học Phật của Tổ-nghiệp lưu lại, làm cho đạo Phật xương minh, văn hồn nhân tâm thế đạo, giắt dìu nhau lên cõi liên đài cực-lạc, thọ-quang vô cùng.

Nam mô A di Đà Phật.

**Văn quang Thùy.**

# Tập thuyên-dịnh theo cách khoa-học

## PHẦN NGUYỄN LÝ

CỐI RẼ LOÀI NGƯỜI— Ông Lão-Tử nói rằng: « muôn vật nhúc nhúc, đều có cối rẽ cả » ý là muôn vật, vật nào cũng có cối rẽ vây. Xem như loài cây cổ kia, do từ lúc reo giồng đến lúc nẩy mầm, rồi sinh gốc, ngọn, cành, lá, tốt tươi đậm đà, thứ nhỏ thì bằng tăm bằng trưng, thứ lớn thì cao vót lừng mây. Thứ hỏi rằng: sao mà có được như thế? Thì chắc ai là người không trả lời rằng: « vì cối rẽ nó xâu xa bền chặt ru » Ôi! ai cũng biết rằng cối rẽ nó bền chặt xâu xa mới hút được nhiều chất bổ trong đất để vận lên nuôi gốc, ngọn, cành, lá, mà cây cổ mới tươi tốt. Còn như loài người sinh từ mầm mươi muôn nghìn năm tới nay, xuy xét ra người cũng chỉ là một phần trong muôn loài mà thôi. Có sinh mệnh tắt có cối rẽ, thật là một nhẽ đích nhiên, không còn phải ngờ vực gì nữa. Cối rẽ cây cổ, thì ai cũng biết ai cũng nói được; còn cối rẽ loài người thì ở đâu? Ôi! ai người biết lắm. Xong le sự ấy cũng không khó gì. Muôn vật mới sinh ra, lúc mới kết hợp đều bởi cái bọc nhỏ cả. Loài người bởi cái bọc chừng nhỏ của con gái và cái bọc tinh nhỏ của con gai kết hợp với nhau mà thành ra thai, cũng như là cái (phôi) của cây cổ vây. Khi thai mới kết hợp ở trong bụng mẹ, thì một đầu là cơ-thể, còn một đầu là buồng rau, quang dưa là cái cuống rốn ràng buộc lại, chửa trong mười tháng, đến lúc đẻ rồi, cái cuống rốn mới rụng ra, xem thế mà xuy ra ta có thể biết rằng lúc mới sinh ra người, cái rốn có trước nhất mà tức là cối rẽ của người vây. Vun bón cối rẽ cây cổ thì phải lấy các chất bón tốt mà bón sói vua tươi luôn. Vun bón cối rẽ người thì phải lấy công tác-dụng của tâm-ý mình bón tươi luôn. Phép tinh-tọa ấy là lúc để cho tâm-ý ta bón tươi cối rẽ của ta vây..

### CÁI CỐT NĂNG CỦA CẢ MÌNH

Cõi rẽ loài người ở cái rốn mà tôi đã nói ở trên kia, các đạo-sĩ xưa kia đã biết trước cả rồi, nên mới có cái phương pháp tu duông đan-diền. Đan-diền một tên gọi là khai-hái, ở về dưới rốn. Nhưng tôi làm quyền sách này là cốt phát-huy những điều tâm-đắc trong bấy nay và lấy lẽ chân-thực mà bàn rõ ra, tuyệt nhiên không thích tham hiệp các cách tu luyện của nhà đạo-sĩ, cho nên không gọi là đan-diền mà gọi là cốt năng vậy.

Các nhà vật-lý - học cũng công nhận rằng vật gì cái cốt năng cân đúng thì yên lặng mà cái cốt năng xiêu lệch thì tất đỗ, xem như cái tháp cao trăm thước, cái lầu ngắt trời kia sao đứng trọi một mình mà không đỗ, cũng chỉ vì theo đúng cái công-lệ của cốt năng mà thôi. Thanh ôi, người đời khờ dại không biết giờ lại tìm đến cõi rẽ của mình mà yên định lấy cái cốt năng ấy, xuôi ngày vẫn vơ, thân tâm tan-loạn, đến nỗi tâm linh không được hòa bình, các cơ quan không theo mệnh lệnh, ốm đau tai vạ, nhàn đở lẩn oào, thật đáng thương biết bao. Phép linh-loạn này nói rứt lại là chỉ cốt thu hợp cả tâm-ý mình lại, mà chủ trọng một cái cốt năng cho được yên định vậy. Cứ một mục làm mãi, trước còn gắng gượng sau thành tự nhiên, bấy giờ các bọc nhỏ trong mình đều phục mệnh lệnh mình hết, không phiền-não nữa mà vui thú vớ cùng. Nhà Nho ta chủ-tĩnh, họ Lão bao-nhất, đạo Phật chủ-quán, tên gọi dầu khác nhau, xét cho kỹ cũng chỉ là cốt cầu cho cái cốt năng được yên định mà thôi.

### TĨNH-TỌA CÓ QUAN-HỆ VỚI SINH-LÝ

Sự cầu-tạo nên mình người ta rất là phức-lạp tinh riệu, thực không sao mà nghĩ được. Bây giờ các khoa-học tuy phát đạt thực, nhưng đối với môn học ấy thật là mới biết được qua loa, chưa biết được hết.

Xét về sinh-lý thì cái cơ-quan có công-dụng nhất ở trong toàn thể người thì cốt nhât là sự sinh hoạt. Sự sinh-hoạt là sự thu-nhiếp lấy chất-bổ ngoài để cung cấp vào những phần ở các cơ-quan ở trong mình bài tiết ra mà thôi, sự ấy gọi là sự mới cũ thay bù. Sự mới cũ thay bù ấy làm việc không có lúc nào nghỉ mà cầm cái quyền chủ-chương cho sự ấy lại cốt bộ máy tuần-hoàn. Bộ máy tuần-hoàn ấy gồm cả các bộ như quả tim, mạch máu và các ống tiêu, để vận huyết đi xuốt cả mình quanh vòng không có lúc nào dừng cả.

Huyết-dịch đi quanh mình chừng 24 giờ đồng hồ thì khắp được một lượt, một ngày một đêm quanh vòng nhanh tới 3600 vòng, nếu đi được thông lợi không vướng mắc đâu thi trong mình mầy khỏe mạnh mà hơi mắc mưu một tí thi các cơ-quan bị bệnh ngay, có khi cũng bởi một cơ-quan nào lồn thương, cũng hay làm cho huyết dịch dừng-trệ lại mà làm ra bệnh. Các cơ-quan ấy nhà sinh-lý học gọi là cái gân tủy-ý, nghĩa là cái công-dụng của nó tự ý nó làm, dẫu lúc mình ngủ ngày cả mình yên lặng mà nó vẫn không dừng nghỉ chút nào, không thể lấy tâm minh mà cai-quản được, cho nên khi nó dinh trệ mà sinh ra bệnh, người ta không thể nào dự phòng được. Các nhà vệ-sinh cũng chỉ hay dùng các phương-pháp sạch-sẽ và thu-hấp lấy nhiều bóng nhát quang với không-khi trong treo để giúp nó xoay-vặn mà thôi, duy một phép tĩnh-tọa này có thể làm cho cái cốt nặng yên định ở bộ dưới như một chính-phủ trung-tương mạnh lớn, có thể chỉ-huy các cơ-quan, khiến cho huyết - dịch quanh vòng nhanh chóng không có tích-trệ lại mà không sinh bệnh được nữa, già có bệnh nữa cũng có thể làm cho không bao lâu lại được nguyên cũ. Ấy dùng cách chữa bệnh từ lúc chưa phát như thế, so với cách chữa lúc có bệnh rồi, công hiệu thật khác nhau như giới nay đãt vậy.

## TĨNH-TỌA CÓ QUAN-HỆ VỚI TÂM-LÝ

Trong thân thể người ta tuy rằng nhiều bộ phận, nhưng rút lại thì chỉ có hai phần 1) tinh-thần 2) nhục-thể. Về phần tinh-thần có nhiều cái bí-diệu không thể nghĩ được nên mới sinh ra các nhà tôn-giáo, và các nhà triết-học. Về phái cực-doan duy-vật thì cho rằng sự tác dụng của tâm-ý người ta chẳng qua cũng chỉ là cái dấu vết kinh-nghiệm từ lúc mới sinh ra mà lại, rồi in sâu vào trong óc, mà thường cũng theo nhục-thể mà tiêu mòn hết, không công-nhận là có phần tinh-thần; về phần phái cực-doan duy-tâm thì phần-dối hẳn, cho rằng nhất thiêt các vật trong thế-giới đều bởi tâm mà ra cả, không có tâm thì không sao có vật được. Hai phái nói thế đều là thiên cả. Xét kỹ xem thì hai phần thân-tâm đều không bỗn nào được, mà về phần tâm-ý thì có ảnh-hưởng cho nhục-thể nhiều. Đai dẽ kề ra thì có nhiều nhẽ lầm như: trong lòng hổ thẹn thì sắc mặt đỏ; xuôi đêm buồn rầu thì tóc bạc. Còn như thuật thôi-miên thì lợi dụng cách ám-thị khiến cho người bị thuật cầm cái dùi nóng khẽ bảo rằng cái này không nóng, thì kề cầm dùi cũng không nóng bỏng mà da dẻ cũng không can gáy cả, nhiều sự như thế kề không sao xiết được, xem như thế thì đã biết tinh-thần có thể cai quản được nhục-thể vậy. Người đời không hiểu nhẽ ấy thì núng lòng, ngoài thì bị vật đánh đập, tinh-thần toàn-thể đều tan-tác không hợp nhất được, tâm với linh ngày một xa lắc xa lơ mà trăm bệnh sinh ra, thậm chí non yếu nứa như thế thật rất nhiều. Phép tĩnh-tọa này là cốt cho tinh-thần toàn-thể hợp-nhất lại, tự nhiên khí-thể hòa-bình, sảng lâu ốm it. Nhất là cái gì? — tức là cái cốt nặng vây.

Cái cốt-nặng tức là cái căn-bản thân tâm nhâul-chí.

Cái cốt-nặng đối với mặt sinh-lý thì hay khiến cho tinh-thần thống-nhất, xem thế thì biết rằng cốt-nặng của phần thân thể tức là cốt-nặng của phần tâm không

thể nào mà phân biệt được vậy. Vì thế nên cốt-nặng yên thi thân được khỏe mạnh, và tâm cũng được hòa-bình, mà cốt-nặng không yên thi thân tâm đều mất cái thú khỏe-mạnh hòa-bình, người bây giờ nhầm chia ra làm hai, kẻ luyện nhục-thể, thi nhangs cách tu - duরونg tinh-thần, kẻ tu - duরونg tinh-thần thi lại khinh dể việc luyện tập nhục-thể, như thế thật là không xéi kẽ cả, chi bằng ta dể ý vào cái căn-bản thân-tâm nhất-chỉ có hơn không.

### CHÂN NGHĨA CHỮ TĨNH

Quả đã xoay chung quanh mặt giờ không lúc nào dừng nghỉ, người ta gửi hình trên mặt đất cũng tắt phải theo quả đất rung động, như thế thi muôn loài, nghìn thứ trong vũ-trụ, chỉ có một chữ động là gồm được tất cả, sao còn nói tĩnh được ru ? Hóac cho nên cái chân-nghĩa hai chữ động-tĩnh không thể lấy các nhẽ tâm thường mà giảng giải ra được. Động đây là thể nào ? — Nghĩa là tự mình ta hành-dộng để làm lung, trái với cái phuơng-hướng hành-dộng của quả đất vậy. Tĩnh đây là thể nào ? — Nghĩa là tự mình không hành-dộng gì trái với cái phuơng-hướng của quả đất vậy. Sao thế ? Bởi vì quả đất hành-dộng ta không cảm-giác được một ly, ta tĩnh được một phút, ấy cũng là đến được cái cảnh không thể cảm-giác được một ly nào, mà cũng động một cách như quả đất động vậy.

### CÁI HIỆN TƯỢNG YÊN ĐỊNH TRONG LÚC TĨNH-TỌA

Cách yên định cốt nặng trên kia tôi đã nói rõ rồi còn cái hiện-tượng lúc tĩnh tọa thể nào, không thể không phân-giải cho rành mạch được. Muốn cho cốt nặng yên định ở bộ dưới rốn thi lúc mới tắt phải nhờ ở phép thở hút (nói sau) khiển cho cái sức huyết-dịch quanh vòng xuýt cả mình họp vào đấy, bây giờ bộ bụng dưới rốn bành-trướng ra mà thành một cái sức chùng mạnh, ấy là cái hình ngoài tỏ ra rằng cái cốt nặng đã yên định, còn như ở trong thi thấy

khi thề hòa-bình vô-lực, tâm ý lặng lẽ, hợp cả vào một chỗ, hình như bóng mặt giăng trong vắt giữa trời không, không còn một mảy may trấn-tục nào vướng vào đấy, ấy là cái nội-tướng tố ra rằng cốt nặng đã yên định rồi vậy. muốn cho được thường những cảnh thú ấy, duy có phép linh-tọa là có thể chiếm được mà cái công-hiệu kí-diệu không sao lấy lời nói mà hình dung cho hết được

#### PHẦN HÌNH HÀI VÀ PHẦN TINH-THẦN CỦA TA

Thân thề người ta có hai mặt nhục-thể và tinh-thần, những người tầm thường thường bị các sự ham muốn của tai mắt miêng minh nó bó buộc nên chỉ biết cái phần hình hài của mình mà không biết cái phần tinh thần của mình, nên cái cốt nặng rối loạn, lồng bồng ở trên ngực, cơ-quan toàn thể không có điều tiết, soảng ra thì ồm yếu mà nặng ra thì chết, lúc chết tắt khi nghẽn lên cổ, ấy tức là cái cốt nặng nó bốc lên mà lắp chật vây Người biết cách tu dưỡng, thì hai phần nhục-thể và tinh thần phải kiên cố cả Song ta xem các nhà thề-dục luyện tập gân thịt rất là kiên cố, thế mà nhất-dàn mắc bệnh lại không đủ sức chống lại, thậm chí thành ra người phế-tật nữa, mà các nhà tu hành (dày nói các nhà tu hành thật) hay các nhà triết học chuyên luyện tập tâm-lý thi lại hay nhờ cái công tú dưỡng ấy mà thành ra khu-trục được các căn bệnh, tuy rằng trong mình mẩy ẻo lả mà vẫn thường thường thường được hết tuổi già. Xem thế thì biết rằng cái năng-lực của phần tinh thần của ta hơn cái phần hình hài của ta nhiều lắm. Phép linh-tọa này là cốt cho cái cốt nặng yên định, có thể hợp cả hình với thần làm một mà lại hay lấy tâm sai khiển nữa. Cứ ngày ngày đúng giờ tu tập, không sao nỗi lòng chút nào, thế cũng có thể gọi là cách tĩnh thiền thiền.

#### PHẦN PHƯƠNG PHEP

Nguyên-lý đã biết rõ rồi, lại nên tướng phương-phap để mà tập. phương-phap tập linh-tọa có hai phép cần

nhiết. 1) — Chỉnh-số đốt các cùi ngồi, 2) — điều chỉnh thở hít. Hai cách ấy là cái thiện chốt cần cốt nhất cho kẻ mới tập, nay sẽ lần lượt kể ra rõ ràng.

Cách ngồi, các điều chú ý trước sau khi tĩnh-tọa

1) Đơn một gian trái tinh-mịch hay chỗ buồng ngồi cũng được, mở cửa sổ ra, đóng cửa cái lại cho người ngoài khỏi vào nheiều.

2) Làm một cái chǎn hay đệm dày để ngồi cho được lâu.

3) Khi vào ngồi cởi áo vén quần, ngồi thiết tung cho thiết rộng cho gân thịt khỏi bị bó buộc.

4) Thân phải thẳng, xương sống phải ngồi ngay ngắn.

5) Lúc nào thôi mở mắt dần ra, rồi sẽ buồng chán tay ra dần chờ có vội.

#### XẾP ĐẶT HAI CHÂN LÚC TĨNH-TỌA

1) Ngồi xếp bằng.

2) Ngồi xếp bằng rồi xếp chân trái lên trên đùi chân phải, chân phải sang đùi bên trái, hay vắt chân phải lên đùi bên trái cũng được, tùy thói quen của mình (ngồi xếp bằng để mọi chân này lên trên chân kia tục gọi là dan-tắt-bàn), tức là cách nhả chùa ngồi. Ngồi vắt hai chân lên với nhau, hai gót chống lên trên cả, tục gọi là song-tắt-bàn, ngồi như thế thì các gân thịt cả mình căng cả ra mà xương sống tự nhiên ngay thẳng, nhưng mới tập khó học được ngay thì tập cách dan-tắt-bàn cũng được, chỉ cốt chú ý đừng để cho xương sống cong thôi.

3) Ngồi bắt chéo hai đùi với nhau như hình ba góc, mà ngoài bắt chân phải sát xuống đệm chiếu tự khác cái cốt nặng yên định ở bụng dưới.

4) Lúc mới tập ngồi tắt tê buồn khổ chịu, nên cố chịu khổ nhặt, lâu tự khác quen. Tê tái không thể cố nhặt được, nên đổi chân nọ sang chân kia, nếu lại

SỐ 167 —————— ĐƯỢC-TỰ

không chịu địn̄a n̄a thi h̄ay bỏ hẳn ra khỏi t̄e, lại ngồi.

SỬ TRÍ BỘ NGỤC, HỒNG, BỤNG, LÚC TĨNH-TỌA

1) Ngực nên ngâ v̄ề dâng trước một chút cho quâ tim thông xuống (ở tim thông xuống tức cỗ nhán gọi là tồn-tuồng đan-diễn). Cái cốt n̄ặng của người thường không yên định được, thường bồng lén & trên ở tim, lúc mót h̄ọc tinh-lợa thường thấy ngực bụng tức bức, không được thư xướng, tức là cái chứng rõ ràng ở tim không được thông xuống được đó. Nên cần thường thường phải chú ý ở bụng dưới khiển cho ở tim lồng ra không bám lại được, lâu rồi tự nhiên nó thông xuống mà cốt n̄ặng mới gân định được.

2. — Hồng nên sách ra dâng sau để cho xương sống khởi cong, hình xương sống vẫn vẫn hơi cong, lúc ngồi không sách hồng ra, thì xương sống tắt cong và ra mặt ngoài mà cả mình siêu vẹo cả.

3. — Bụng dưới phải yên vững, yên vững bộ bụng dưới tức là để cho cái cốt n̄ặng yên định. song không phải là để ý dùng sức, cốt để nhờ cái công tác-dụng của tâm-ý mình nó quét sạch hết cả các sự nghĩ nhảm mà chủ ý thu họp cả ở bụng dưới, cốt n̄ặng tự nhiên yên định (cứ chẳng nghĩ gì, lâu dần cốt n̄ặng tự yên định xuống).

SỬ TRÍ HAI TAY LÚC TĨNH TỌA

1. — Hai tay sẽ khép với nhau để trước bộ bụng dưới hay để trên bắp chân cũng được.

2. — Khép hai tay vào với nhau thì sẽ lấy bốn ngón tay này, khép vào khe bốn ngón tay kia, hai ngón tay cái ngoặc lồng nhau như hình cái móc.

3. — Hoặc lồng tay trái khép vào tay phải, hoặc tay phải khép vào tay trái đều tùy ý mình dù sao cũng được.

4. — Để hai tay đều tùy ý tự nhiên của chân tay mình, hoặc để chồ bụng dưới, hoặc để trên đùi, không

5. — *Noi tay dứ xuồng dưới và các ngón tay kháp với nhau nên để mặc tự nhiên, không nên dùng sức một lý nào.*

SỬ TRÍ MẮT TAI MŨI VÀ THỞ HÚT LÚC TĨNH TỌA

1. — *Đầu cõi ngay ngắn, mặt ngoảnh thẳng về đằng trước.*

2. — *Hai tai nên để yên như không nghe thấy gì.*

3. — *Mắt hơi nhắm.*

4. — *Miệng ngậm kín, lưỡi để áp lên hòn trên.*

5. — *Lúc tĩnh tọa nên dùng phép chính-hô-hấp. Khi mới tập dùng cách chính-hô-hấp ngay thì khó, nên hãy dùng cách thở hút thường.*

SỬ TRÍ TRONG LÒNG LÚC TĨNH TỌA

1. — *Nên nhất thiết bỏ hết không nên nghĩ nhảm, (cõi ý-thức người ta cũng như chỗ rạp hát, mà các quan-niệm cũng như các phuờng hè, thoát nỗi lên thoát biến đi, thường thường ăn hién trong chốn rap hát, không có lúc nào yên lặng cả, nên muốn cho khỏi nghĩ nhảm, thực là rất khó, duy chỉ nhất-chỉ chú-ý vào một sự chính-đại quang-minh thì các sự nghĩ nhảm tan tác hết; cho nên hay chú ý vào cái cốt nǎng, thì các sự nghĩ nhảm dần dần tiêu mòn hết).*

2) Dùng phép phản-chiếu để cho khỏi nghĩ nhảm. (Trên kia tôi nói rằng đừng nghĩ nhảm, nhưng nói rằng đừng nghĩ nhảm cũng là một sự nghĩ nhảm rồi, cho nên không gì bằng dùng phép phản-chiếu. phép phản-chiếu cũng có thể gọi là phép trống vào bụng. Hai con mắt người ta thường thường chú-ý vào các vật ngoài, không ai đem vào ở trong bao giờ. Lúc tĩnh-tọa nhảm hai mắt lại đem những manh mồi sinh ra sự nghĩ nhảm chính-lý lại cho hết, thì dù sự A nỗi lên, phô-giả lại sự A, sự B nỗi lên thì phô-giả lại sự B, nắn ngay tự gốc, lọc trong tự nguồn, lâu

lâu tự nhiên không nghĩ nhảm nữa.

3) Tĩnh-tọa vẫn có thể tiêu-trìa được tại bệnh mà bỏ thêm sức khỏe được, nhưng lúc ngồi cũng nên bỏ hết đứng nghĩ đến sự khỏi bệnh và sự khỏe thêm mới được.

4) Nên mặc kệ tự nhiên đứng cầu lây hiệu ngay, nên để như một chiếc thuyền con ra tới giữa giồng, bỏ lái cuộn buồm, phóng mặc muôn di đâu thì di.

5) Lúc tĩnh-tọa nhảm hai mắt lại, còn có thể không trông thấy các vật ngoài được, duy chỉ các tiếng vang động ở ngoài động vào trong tai, thì trong lòng sinh ra nghĩ nhảm ngay, rất là khó trị cho nên cần phải thu-nhiếp tinh-thần lại mà nghe ở trong mình, dấu có tiếng vang vào cũng nên mặc kệ, hình như không để ý nghe tiếng, luyện tập mãi mãi mới thành được, có khi sét đánh bên tai mà bất động mới hay.

6) Tập tĩnh-tọa phải như các nhà tôn-giáo, một lòng tin-ngưỡng mới được, lúc mới tập lại thường thấy trong lòng buồn bức chịu, phải cố gan, không chán-nản, một mục làm mãi, lâu rồi tự khắc thành công hiệu, công-hiệu nhiều hay không cốt ở lòng tin-ngưỡng.

### THỜI GIAN NGỒI TĨNH-TỌA

Tĩnh-tọa mà đã được đến bức thâm:

1) thi đầu trong xuôi ngày nằm ngồi di đứng cũng vẫn là tĩnh mới hay, nhưng lúc mới tập phải định thi giờ, cứ theo đúng mà làm mới được, định giờ ngồi nên định vào khoảng sáng sớm giây và lúc tối sắp đi ngủ, mỗi buổi ngồi một lần là phải, nếu không làm được đủ lệ thi ít nhất cũng phải trong một ngày, ngồi một lần.

2) thời gian ngồi tĩnh-tọa càng được lâu thì càng hay. Nếu không ngồi được lâu thì mỗi lần ngồi nữa

giờ đồng hồ, mà không ngày nào sao nhãng thì cũng được nhiều công hiệu rồi.

3) Những người nhiều công việc cứ mỗi lần ngồi 40 phút là phải, nếu ngồi tối được một giờ thì càng tốt lắm.

4) Thì giờ ngồi bắt cứ sớm chưa chiều lúc nào cũng được nếu một ngày chỉ ngồi được một lần thì ngồi ngay lúz sáng sớm là hơn cả.

5) Cứ mỗi tối lúc sắp đi ngủ ngồi được độ 15, 20 phút cũng công hiệu, nhưng cốt nhất phải lăg lần ngồi sing sớm làm chủ mà lăg lần ngồi tối làm phụ là phải.

6) Sớm gãy trước nhất hãy ngồi sôa bôp bôp bụng dưới điều hòa thở hút đă, rồi đi đại-liên tiêu-liên, song rồi rửa mặt súc miệng, rồi hãy ngồi tĩnh tọa, cốt nhất là phải đại-liên tiêu-liên rồi hãy ngồi tĩnh tọa, nhưng mỗi người có một thói quen, có người sớm khêng đi tiêu-liên đại-liên được thì cũng mặc tự nhiên không nên cưỡng.

### THỞ HÚT

Phép điều hòa thở hút, mỗi người ta thở một cái, hít vào một cái gọi là một hơi. Đây nói phép điều hòa thở hút, cõi nhân gọi là cách điều-téc vây, phương pháp tập tĩnh-tọa cốt nhất là phép thở hút, cho nên phép thở hút là cần hơn cả. Các người thường cốt năng bồng lên trên, không tự ô bụng, nên thở hút gần ngắn, thường trái với sự chinh-hô-hấp. Cứ tự mình nên thực nghiệm xem, thấy lúc hút vào thì bụng phồng ra, thở hơi ra thì bụng thắt lại, ấy thế là thở hút không hợp cách, ai ai cũng thế vây. Nên tập tĩnh tọa trước nhất phải tập bỏ cái thói quen bât-chinh ấy đã. Nhưng lúc tĩnh tọa cần phải yên lặng không nghĩ gì, nếu cứ chú ý vào sự thở hút là không được tĩnh rồi. Cho nên lúc mới tập tĩnh cũng cứ mặc cho thở hút tự nhiên, nhưng

trước khi tĩnh tọa phải chuyên luyện tập thở hút, đã đến lúc vào ngồi thi không nên lưu ý nữa, như thế thi không mấy ngày mà quen cách chính-hó-hấp được. Nay tôi sẽ lần lượt nói đến phép chính-hó-hấp và phương pháp điều hòa như sau này.

**Phép chính hó-hấp.** 1 — Thở hút được chính phép thi lúc thở ra tự nhiên bụng dưới phình ra, lúc kết quả bụng đầy mà chắc. 2 — Dưới dồn đầy những hơi mà trên ngực không hư (không hư nghĩa là nhẹ nhàng) mà không thấy động, kết quả đến rỗng không trong trống mà không bức tức.

(còn nữa)

T. C.

### Phật-học với sự thực-tế

(Tiếp theo số 164)

Nguyên-nhân của cái khồ trong những sự mơ ước của người ta chính là điều độc-nhất. Đối với họ vạn vật đều phải đổi sự trong phương-diện đổi-tượng và đổi-linh, chứ họ không cần phải có một sự quan-sát trên những nguyên-nhân xã-hội hay bên ngoài. Đô chính là những tư-tưởng tri-tượng và ít thực-tế. Cái chán-lý thứ ba là sự phá-hủy cái khồ này, và điều chán-lý thứ tư là cách dễ làm viên-mãn điều thứ ba. Còn như những công-dụng vào sự phá-hủy cái khồ là tâm con đường chính, thí dụ như : nghĩ ngay, nói thẳng, hay làm lành, vân vân... Nói về lý, trong tâm con đường chính chúng ta nhận thấy cái tinh-thần của cái tri-tinh và cái lý-tinh đang bành-trướng ở trong hạng tri-thức của thời ấy. Vậy tâm con đường ấy chỉ nói cho những người tri-thức, sống một đời an-nhin, chứ không dành cho hạng người làm ăn hay cho dân-chúng. Song le, những tôn-chỉ này mà Phật đã dạy, dẫu rằng đối với chúng ta người ở kỷ-nguyên mới, nó không được đầy đủ, thi đối với nhất là những người tu-hành và có lối cho cả quần-chúng nữa, nó cũng là những tôn-chỉ đã qua. Nếu tôi nói những « tôn-chỉ đã qua », vì rằng Phật thí dụ bằng một sự nghiên-cứu phân-tích và khoa-học

củi thời-dâ ấy. Phật thi-hành sự lung-trái, và còn như những cách để dỗ bồ hết mọi nỗi khổ, Ngài mạnh bạo bồ di bốt những cái mê-tìn, những phong-tục vô ích ; lẽ ngẫu, cúng tể, tu-luyện chuyên về tinh-thần... Thay vào những điều đó Phật chỉ bảo cho những « chính-nghiệp » (việc làm chính đáng) - rất lý sự. Chính đó mà ta được thấy cái tu-tưởng của Phật, thực-hành, lợi ích và lại xã-hội nra Xưa ngưới Ấn-dộ muôn thoát khỏi cái khổ, họ giết súc-sinh để dùng cúng Thiên-thần, thay vào những điều mê-tìn ấy, Phật dạy cho cái giá-trị đức tính ; thật là một điều ngạc-nhiên lớn. Đối với các ngưới Ấn-dộ thời cổ thì họ tin rằng người ta có thể dỗ-bồ hết được cái khổ bằng những đồ cúng dâng, hay những sự lễ bái long trọng, cái tôn-chỉ răn đời của Phật hẳn phải là một việc kỳ khôi, và có lẽ bấy giờ quần chúng cũng không hoàn-toàn công-nhận. Cái tu-tưởng chính của Phật « chính-nghiệp » là bài kinh tốt nhất, là cái huy-hiệu tốt nhất cho sự cải-lượng của tôn-giáo ; nhưng sau này nhân cuộc vận động cho sự phục-hưng của đạo Phật. Khi mà đạo Phật công nhận rằng những sự lễ bái cũng là những cách để thoát khỏi cái khổ, cái tu-tưởng ấy vẫn có thi-hành.

Tóm lại, nhở ở tú-dế (bốn điều chân-lý) những điều mê-tìn đã hoàn-toàn lánh xa ; Phật chỉ còn có cái đời đạo-đức mà thôi. Hoặc ở trong rừng, hoặc ở trong chùa, những ngưới tu-hành được bình-tịnh và điều hòa sống một đời vắng lặng. Buổi sáng họ đi xin ăn, buổi chiều ngồi thiền định ; đó cái đời tu-hành chính chục của kẻ tu-hành là thế. Nhưng về thời ấy, đối với đám quần chúng ít họ) thử, cái đạo Phật rất tri-tính và rất đức tính này không thể nhận được, nó chỉ dành riêng cho bọn trí-thức và bọn tu-hành thôi, nhất là cho những ngieder ghét kinh I-hệ-dà của đạo Bà-la-môn, và có những xu-hướng vô thần và bài-xích mê-tìn.

Sự tuyên-dương đạo Phật đã bắt đầu như vậy, sau này ngài Ca-Diếp (Kaeyapa) các em ngài và các đồ đệ

của ngài hợp quần xung quanh Phật và cũng là cái nguồn của đám đố-đè thật đồng của Phật, ngài Ca-Diếp cùng các bạn tri-thức của ngài đều quy Phật và bỏ đạo thờ « lửa » của các ngài. Ngài Yaça và các bạn cũn ngài đều được cảm-hoa bởi thuyết bi-quan đầy tinh-tinh của đạo Phật mà bấy giờ nó là cái đặc-tính của xã-hội Ấn-dô. Về sau ngài Bimbisara, vua nước Magadha cũng quy Phật nữa.

Cứ lời các kinh điển, thi Phật vẫn thuyết 12 phép nhân-duyên, và cái tôn-chỉ vô-ngã, tôi sẽ có dịp lại trả lại vấn-dề này. Nói rộng ra « vô-ngã » là một cái tri-tuệ cá-nhân rất dứt dàng, cái nghĩa bằng một cái liên lạc tùy tiếp, và cũng như phép nhân-duyên nó kết-án thuyết tuyệt - đỗi.

Các kinh điển có kè đoạn sử lúc vua Bimbisara quy-y, muốn tỏ hết sự hoan-hỷ của ngài đối với sự quy-y ngài có dằng cho chư Phật từ vườn « Venuvana » (còn viễn) làm nơi tinh-xá. Nếu chuyện này là thật, thì đó là lần đầu tiên mà cái xã-hội của các vị tu hành được các thiện-tin cung dâng một nơi thồ-trạch Bấy giờ Phật thuyết rằng những kẻ thiện-tin mà cung dâng một thứ của cải như vậy sẽ được « phúc-báo » (punya). Cung dâng một thứ đất mà được « phúc-hảo » nghĩa là gì ? và cái tư-tưởng của sự phúc-báo ấy với đạo Phật và mọi tư-tưởng của nó, có liên-lạc gì ? Muốn hiểu ta phải đọc đoạn sử nói về việc dâng vườn Venuvana đoạn sử ngài Suddha dâng vườn Jetavana, hay đoạn sử ngài Ambapali dâng thửa đất khi Phật tịch. Trong các đoạn sử này Phật giảng nghĩa cho các thiện-tin cái phúc-báo. Trước các tin-dồ Phật không thuyết cái triết-lý 12 nhân-duyên và bốn điều chân-lý ; ngài bắt đầu nói những giáo-lý của sự « thí », « giới » và « thiện-dạo », nghĩa là « bố-thí, tri-giới, và sẽ được sinh vào cõi giới ». Như đây, bài chử thứ nhất là cái nhân của cái phúc-báo, và chử thứ ba là cái quả của nó. Chúng ta cũng chờ cho điều đó là không can-hệ ; vì chúng ta thấy ở đó một

cái lý khac của Phật, nó có cái nguyên-tắc rất xã-hội. Đối với thiện-tín Phật không phải là một nhà triết-học mà là một nhà giáo-huấn. Đối với dân-chúng bấy giờ cái nguyên-vọng chung là được sinh vào cõi giới ; ở đời này thi họ chỉ thích sống lâu, giàu có sang trọng. Muốn được cái hạnh-phúc được vĩnh-vàng và được phúc báo ở thế-giới khac, những người trong phái Bà-la-môn về thời ấy đều thích sự lê bái linh-dinh, những cúng vật dát tiền. Người theo đạo Jainisme, muốn được phúc báo thi họ sống một đời cần khô đè thay vào đồ dung cúng.

Phật phản đối những phong-lụ: mê-tín và sự tu-hành cản khô vò ich, bồ ngoái ngoài khuyên bố-thi, bồ trong ngoài khuyên phải giữ giới cho được điều hòa. Ngài gọi bạn của ngài là « cái xã-hội chân và chính », và còn cac bạn mê-tín khac ngài đặt tên cho là « cái xã-hội không chân-chính ». Thay vào sự lê bái và cầu nguyện cac vị thiên-thần của vũ trụ ngài dạy dân-chúng cái luân-lý xã-hội, cái luân-lý có nghĩa lý nhất thế-giới - và điều hòa nhất. Dáng lê giết súc-sinh mà cúng-lễ, ngài lại có một cái triết-lý khac nó bắt ta phải trọng sinh-linh và nó cấm sự giết tróc. Còn kẻ nào tìm cái tinh-hoa của nhà Phật bằng rượu, ngài khuyên họ không được uống rượu. Đối với kẻ nào coi sự lịch-sự như là một vẻ đẹp tôn-giáo, ngài khuyên khich họ một cái đời không xa-hoa. Ngài nói rằng người ta có thể sinh vào cõi trời và linh-thú được phúc-báo ngay ở cõi đời này, nào là tiền của, nào sống lâu, chỉ có bằng sự « bố-thi » và « trì giới »; đó là cái quý-tinh của đạo Phật. Vậy Phật chỉ bảo cho tin đã những việc chân-chính, rất có nghĩa lý và thực-hành ; ngài cũng công-nhận cho họ sự ước muôn được giàu có, sự ước muôn tinh-dục, sự mong sống và ngay cả sự ước muôn được sinh vào thế-giới khac. Ta biết rằng Phật là người không thờ tự gì hết, và ngài từ chối sự hạnh-phúc trên trái đất của họ, lòng mong ước được sinh vào cõi trời của họ, bay lòng mong ước được

sinh vào hàng người cao quý của họ. Chính đó là sự lớn rộng sự sâu xa của cái tư-tưởng của Phật là cái quý-tinh xã-hội của đạo Phật. Và, ta có thể nói rằng đó là cái tư-tưởng ích quốc lợi-dân của Phật. Sự cúng-lễ bằng những con cừu, con bò dâng máu dùng để làm gì ? Chỉ lợi cho những người tu-hành phái Bà-la-môn. Một sự cúng-lễ như vậy có được phúc-báo không ? Không, phúc-báo là do ở sự làm lợi cho kẻ khác, bao nhiêu cúng-vira, nghĩa là phải làm lợi cho xã-hội. Sự cúng-lễ, sự cẩn khéo, sự cầu khẩn trước thiền-thần không bao giờ có « phúc báo » được. « Phúc báo » cần phải thật sự, phải làm nhiều, phải công-hiệu. Phật chẳng đã khuyên ta làm những việc « bố-thí » như dâp đường, đào riềng, dựng nhà thương, mổ mang phổ-xá, và những việc khác tương tự để cầu phúc đó đú ? Ngài dạy rằng cái duyên lành là sinh ra bởi những việc làm lợi cho người xung quanh ta, Chính đó là cái lý của sự « bố-thí » và « tri-giới ». Một xã-hội có thực-hành sự từ-thiện, sự...~~nhì~~ cho kẻ nghèo, kẻ ốm đau, người tu-hành nghèo, và không bao giờ làm hại người bên cạnh, vân vân... có thể có được phúc-báo, và xã-hội ấy sẽ được thái-bình ; người ở xã-hội ấy có thể sinh vào cõi trời được. Nếu bố-thí cho người tu-hành mới là điều quý, thì chính những sự bố-thí ấy được coi như là những việc để cầu phúc, không những chỉ lợi ích cho một người mà lại lợi cho nhiều người, vì nhờ ở người tu hành mà nhiều người hiểu được cách đi tới con đường hạnh phúc. Vì vậy, phần nhiều các thiện-tín vâng theo lời giáo hóa của Phật, trọng giới luật mà xã-hội Ấn-độ bấy giờ đã công-nhận, và thực-hành sự « bố-thí » cốt để cái hạnh-phúc hiện-tại được vững bền và rồi được sinh vào cõi giỏi. Những điều luật này tuy rằng tăm thường và bình dân thât, nhưng nó mang lại cho đám quần-chúng thiện tín một cái luân lý của sự hoạt động hằng ngày, được khuyến khích bởi cái tư tưởng phúc-báo, họ có thể càng ngày càng thêm sự hoạt động tinh tiến của họ. Vả lại, Phật cũng công nhận cho họ sự lạc thú ở đời — vẫn-dẽ mà bình thoảng tôi nhắc tới luôn.

Còn như điều được sinh vào cõi trời, ta thấy có một sự mâu thuẫn lớn. Ngài là người không thờ thần thánh gì cả và từ chối đến sự sống của linh hồn, song trước bọn dân vô học ngài là một nhà giáo huấn thực hành, ngài trông trước hai cái kết quả cùng một lúc. Sau này lúc lập ra tôn Tịnh-độ, cái tôn-chỉ được sinh vào thế giới khác được một bọn Phật tử công nhận, và ta thấy rằng ở Trung quốc và ở Nhật bản cái sự hướng này có một ảnh hưởng quan trọng Song le, sau này cái tư tưởng này không được công nhận mấy, nhưng những người cận đại với Phật cũng có cái trí tưởng ấy. Đối với hạng người bị ức hiếp và khổ sở thì cái tư tưởng ấy lại càng được hoan nghênh lắm.

(còn nữa)

Nghiêm-văn-Hội

## CẢNH - SÁCH - XUẤT - GIA VÀ TẠI - GIA

堂草和尙續素壁錄

Tác-giả Hòa-thượng Thảo-Đulgong

(Dịch-giả Sa môn Tâm-An)

Dịch đây là dịch thêm ý ngoại cho phô thông dễ hiểu, chứ không phải là dịch đúng từng chữ, từng nghĩa xưa đọc -giả lường cho.

Thế giới như cái hoa đốm ở giữa hư không, kể lõa thi lùi lùi chiróng-ngại, người sáng thi thăm thẳm rỗng suối; có gì là thực thế đâu. Thần người là mộng huyễn, nấm nần, bốn chất đổi hợp, dây phút biến thiên, có gì là thường, là định. Hết thảy mọi pháp trong thế-gian, từ thân tâm cho đến vạn vật, đều là giả đổi vô thường, vật có, vật không, không thường không định; thì còn trông cậy vào đâu!

Nếu không tu tiên cho tinh cuộc mơ màng, thì cứ bi cai hir hoa mộng chất kia, nó làm chướng ngại cho mình, mình cứ phải tùy lòng huyễn cảnh mà trôi dạt quanh vòng biển khổ, đời đời kiếp kiếp,

biết bao giờ hoàn lại được bản-ngã chán thèc, tật-tai  
sáng suốt.

Vì vậy đức Nhur-lai thương xót chúng-sinh mê-muội,  
loanh quanh trong nhà cháy, mà phải xuất hiện ra  
để dập bão cho, khiến cho mình tự diệt idt mồi  
lửa phiền-não, tắt cạn cái giòng ái-dục, thoát vòng  
sinh tử, mà lên cái thành Niết-bàn diệu thường an-  
lạc.

Song phép tu-hành nhiều như vị thuốc; nhưng nói  
tóm lại, thì có ba phép tu cốt yếu là : 1) Thiền-  
định ; 2) Quán-tuởng ; 3) Niệm Phật.

Nói về phép tu thiền-định, thì không cần môn nào,  
tùy bệnh, tùy thuốc, miễn là trực triết minh-tâm  
kiến-tính là thành-tựu; nếu không phải là người  
thượng-cần linh-lợi, thì dễ lạc đường. Đối với người  
cần khi ám-chướng-đời nay, thực là rất khó.

Còn về phép quán-tuởng; thì tỉ mỉ, khi chỉ khái  
quán, khi trầm, khi động, như người làm trò  
dây, đứng lên trên dây, lẩy sào lái ở trong hư-không, để thử thế thăng bằng, thì thực là khó, phi  
người có diệu-trí, thì không làm nổi.

Đến như pháp-môn niệm Phật, là một phép rất  
giản-dị vẫn tắt, xưa nay kẻ thượng-trí người hạ  
ngu, từ đàn ông cho chí đàn bà, đều có thể tu-  
hành được cả. Nếu có đủ tin, hành, nguyện, thì  
muôn người tu muôn người được; như bài Tứ-liệu-  
giản đã nói rõ (1).

Chỉ cốt tự làm; độc một lòng tin và nguyên cho  
chắc chắn, nếu tin nguyên không vui-vàng, thì  
không đạt được mục-dịch. Miễn là mỗi ngày phải  
định thời khắc chuyên niệm sáu chữ hòng danh;  
(Nam-mô A-di-dà Phật) mắt-quán đức A-di-dà, tai nghe  
ranh ranh sáu chữ, không để cho cẩn duyên với trần,  
sinh ra cái thức tâm phân-biệt; lâu dần thuận khiết  
là được. Nếu không, thì tâm sẽ hồn-trầm hay là

tán lõn, thi lại phát khởi lòng tinh tiễn chuyên niệm như trước không để một chớp mắt nào gián-doạn, thi tự nhiên là thuần thực. Nếu chưa được thuần-thực, cũng cứ buộc lòng tưởng nhớ khát vọng cõi Tịnh-độ và cứ chuyên niệm đức Di-Đà mãi, sẽ có thể chứng Tịnh độ ngay hiện tiễn, chứ bắt tất phải đợi sau khi chết, tới cõi Cực-lạc-an-durong mới là được,

Ngày nay ta nhớ có nhiều phúc đức nhân duyên, mới được gặp pháp-môn thắng diệu như thế, lại chẳng nên gắng sức tinh tiễn, dùng cái thân huyền chắt vô-thường, sinh, già ốm chết ngắn ngủi này mà dõi lẳng cái Pháp-thân chán thường, an-lạc, tự-tại, thanh-tịnh, sáng-suốt, tràng thọ vô cùng vô hạn ư! Thật là khoái lạc không gì hơn!

Lại có bài tụng rằng :

« Ba cõi như nhà lửa (2),  
 Tâm đức vốn thanh lương (3),  
 Muốn lia cõi Kham-nhẫn, (4)  
 Mong mỏi quê An-durong.  
 Sáu chữ niệm không người,  
 Tịnh niệm rõ ràng ràng,  
 Di-đà chẳng riêng ai,  
 Trí-giả nên lỵ cường.  
 Tâm vạn bốn nghìn tướng (5),  
 Chẳng lia lẩn lâm-vương (6),  
 Hơi đâu đợi ăn chán (7),  
 Mới là cõi An-lạc».

### CHÚ THÍCH

(1) -- 1. Bài Tứ-liệu-giản nói rằng : Tu thiền-dịnh không tu Tịnh-dộ ; có nhiều người không liều sẽ bị lạc vào ma cảnh, như kinh Lăng-nghiêm đã nói : vì không liều đạt, đã tự dắc là được vô-thường Niết-bàn, sẽ phải sa đọa. 2. Không tu thiền, chỉ tu Tịnh-dộ, muôn người

tu, không một người nào thoát họa, lạc đường; là vì vừa cậy sức minh, vừa nhờ sức uy thần của Phật Di-Đà cùng thập phương chư Phật hộ-niệm cho, như trong kinh Di-Đà đã nói; hay là được vãng sinh, thời rất là chắc chắn. Vì như người học trò ở trường chuyên-môn, sẵn thấy hay bạn dỗi, dù tài liệu cơ khí làm thăng-duyên chỉ việc tiến tu còn lo ngại gì. 3. Vừa tu Thiền vừa tu Tịnh-dộ, như hồ có nanh vuốt, lại thêm sừng, thì hùng dũng lắm. 4. Đã không tu Thiền lại không tu Tịnh-dộ, thời cái tập nghiệp, khi lên khi xuống, luân quẩn loanh quanh ở trong sông mê bể khổ, biết đời nào thoát ly được.

(2) — Ba cõi là: sắc-giới, dục-giới, vô-sắc-giới, đều khốn khổ nồng nàn như ở trong nhà cháy.

(3) — Nước tắm công đức ở cõi Tịnh-dộ rất mát mẻ; nghĩa bóng là không có những sự phiền-não nấu nung như ở trong nhà cháy.

(4) — Cõi Sa-bà này gọi là cõi Kham-nhẫn, vì có nhiều sự khổ.

(5, 6) — Hết thấy mọi tướng mọi pháp, không ngoài ta, thì cõi Tịnh-dộ kia, tự ta cũng tạo hóa ra được; nghĩa là muốn rěo chủng-tử gi, thi A-lại-gia-thure ham tàng lầy, khi đủ thăng-duyên hộ trợ, sẽ khai hoa kết quả. Còn chủng-tử nào ta không trợ-duyên cho nó, nghĩa là ta không tướng niệm hành dụng đến nó, lâu rồi sẽ diệt. Đối với thuyết duy-tâm biến hiện; có nhiều người ngờ rằng: nhân-thân vạn vật, son hà thế giới này, 1. Bởi cái khác sinh ra; 2 Bởi nhiều cái hợp lại sinh ra; 3 Bởi tự nhiên sinh ra; 4 Bởi tự một mình sinh ra. Xét ra đều không đúng cả, là vì sao? — Vì rằng:

Nếu bảo rằng vạn vật bởi cái khác sinh ra; thời cái khác kia cũng lại phải do cái khác nữa sinh. Cứ trùng trùng mãi như thế bao giờ cũng.

Nếu bảo do nhiều cái hợp lại cùng sinh, thời nhiều cái hợp chất ấy cũng bởi cái khác sinh ra. Lại như khi chưa có vật gì cả thì làm gì có nhiều cái.

Nếu bảo là tự nhiên sinh ra; sao ở hư không, không thấy mọc ra con gà hay cây mít.

Nếu bảo tự một mình, thì một ấy là một gì? Đã một thi làm sao sinh ra được nhiều? Khi chưa có vạn vật tất là không, nếu đã là không, thi làm sao sinh ra được cái có?

Rốt cục phải nói rằng một cái linh diệu sáng suốt biến hiện ra như cảnh trong chiêm bao, chứ không phải là sinh. Nếu đã nói rằng biến hiện, như thế thi vạn vật là huyền tưởng kết thành, không có thực thể, ví như hoa đốm giữa hư không, không thường không định; mơ màng thi có chướng ngại, tỉnh ngộ thi khoát nhiên tự tại, còn ngờ gì nữa. Vậy cái một linh diệu kia là bản-thể ta; chính cái ta thoát nhiên linh diệu ấy. Ông chùa biến hiện đấy, chỉ vì mình mê mất cái ta ấy mà bị chướng ngại và mất quyền bản năng đó mà thôi!

(\*) — Cứ gi phải đợi như đức Thích-Ca thị hiện ăn ngón chân biến ra Tịnh-độ như xưa mới là thực.

## Phật hóa nhân gian

### Chuyện hai vợ chồng độc ác

Xưa kia nước Xà-vé có một nhà nghèo, vợ chồng rất hèn tiện, keo tham và độc ác. Phật biết lấy làm thương sói kẽ ngu ấy lắm, mới hiện thân làm một thầy tu tầm thường, quần áo rách rưới, đèn đứng sừng sững trước cửa nhà người ấy để xin ăn. Khi đó người chồng không có nhà, đạo sĩ bị người vợ chủ nhà mắng nhiếc thậm tệ, không còn kiêng nề một câu gì. Thầy tu nói rằng: «Ta là người tu hành tự hạ minh ăn xin, không nên mắng nhiếc ta lắm! chỉ xin một bữa thôi». Người chủ nhà nói rằng: «Đứng đấy đèn chêt cũng chẳng ai cho, ông khoẻ mạnh thế kia thì ai của đâu lại cho ăn, thà

rắng bước sớm đi còn hơn, đứng mãi vô ích ». Nói vậy thầy tu liền hiện ngay tướng chết, minh mẫn chuông phèn, sâu bọ bò ra nhung nhúc, rất tanh hôi, trong minh tiết ra những mùi rất khó chịu. Người đầu bì kia thấy vậy kinh hoàng bỏ chạy. Sau đó sỉ lại bỏ ngay cái thân chết ấy, hiện như người thường, đi cách đây vài dặm rồi ngồi xuống một gốc cây. Sau người chồng về, giữa đường gặp vợ, trông có vẻ sợ hãi quai lì, hỏi vợ tại làm sao ? Người vợ nói: « Tôi trông thấy một thầy tu đáng sợ lắm ». Nghe nói vậy, chồng nỗi giận dữ dữ, hỏi vợ rằng: « Hắn đâu rồi ? » Vợ đáp: « vừa đi khỏi cảng chưa xa mấy », Chồng liền về vác cung đao đi tìm thầy tu định giết, khi đã tìm thấy, định dương cung bắn, nhưng thầy tu biết trước liền hóa ngay một cái thành bằng lulu-li vây quanh mình. Chàng kia đi xung quanh thành mấy vòng mà vẫn không thấy cửa vào mới quát to lên hỏi rằng: « Sao không mở cửa cho ta vào ? » Thầy tu ở trong thành đáp: « Người muôn vào trong thành ta, hãy bỏ cung đao đi đã, ta sẽ mở cho người vào ». Chàng kia nghĩ thầm rằng: « Âu là ta hãy nghe lời hắn mà bỏ cung đao xuống đây, đến khi vào được, ta sẽ lôi hắn ra đây mà giết cũng được ». Nhưng khi đã bỏ cung đao xuống đất rồi mà cửa thành vẫn chưa mở, chàng kia lấy làm giận tức lắm lại quát to lên rằng: « Ta đã bỏ cung đao đi rồi mà sao vẫn không mở cửa cho ta vào ? » Thầy tu trả lời: « Ta bảo người bỏ cái cung đao độc ác ở trong tâm người, chứ ta có bảo người bỏ cung đao người cầm trong tay đâu ». Chàng kia nghe nói lấy làm sợ hãi lắm, sinh lòng kính mến thầy tu và nghĩ thầm rằng: « Thầy tu này là bậc thần thánh nên mới biết cả thân lân tâm ta », liền khấn dầu tạ tội và bạch rằng: « Tôi có người vợ tệ quá, không biết đến bậc chán nhân, nó đã làm cho tôi sinh lòng ác, nguyện xin Ngài rủ lòng từ bi mà thương tôi, tôi sẽ về đem vợ tôi đến đây cầu đạo Ngài ».

Chàng kia về đến nhà, vợ ra hỏi: « Thế nào, hắn ấy đâu rồi ? » Người chồng liền kể rõ mọi sự thần biếu là

lòng và đạo đức cao cường của thầy tu cho vợ nghe và khuyên nên đến sám hối để khôi tội.

Đoạn hai vợ chồng cùng đến chỗ Thầy tu lạy rạp xuống đất, ăn năn cầu sám-hối rồi quỳ xuống bạch thầy tu rằng: « Sức thần biến hóa của ngài đã tạo nên thành bằng lều-iy bền chắc vững vàng như vậy, không có một chút lo sợ gì, Ngài làm thế nào mà có được sức thần huyền diệu như thế? » Thầy tu nói: « Ta học nhiều vẫn không chán, phung tri pháp tu, tinh-tiến, tri-giới, nhẫn-nhục, không có phóng túng, vì nhân duyên ấy mà ta chứng được đạo pháp, lên ngôi Niết-bàn ». Đoạn lại nói bài kệ rằng:

- « Nghe nhiều giữ được điều nghe,
- « Phụng thờ pháp bảo chờ che cho mình.
- « Ai ơi tinh-tiến chờ khinh,
- « Rời ra giới tuệ sẽ sinh đó mà.
- « Nghe nhiều thi tri sáng ra,
- « Trí-tuệ tăng-trưởng chi mà không hay.
- « Trí sáng hiểu nghĩa rộng thay,
- « Nghĩa kia đã tố, pháp này mới an.
  
- « Nghe nhiều thoát được lo sầu.
- « Thường hay tu định nhiệm mầu làm vui.
- « Cam-lồ nói pháp ngon mùi,
- « Tự minh minh chứng lên ngôi Niết-bàn.

- « Vì nghe pháp luật mới minh,
- « Hết nghi thấy chính rành rành đến nơi.
- « Bởi nghe tố được pháp sai (tà pháp).
- « Chứng ngôi bất thoái lên dài liên-hoa.

Thầy tu nói kệ xong liền hiện ngay thân Phật, chiếu hào quang khắp mười phương, vợ chồng nhà kia kinh khủng sợ hãi, rửa lòng sám tội, vật minh xuống đất, diệt ngay được mười hai kiếp tội trước; chứng ngay quả Tu-dà-hoan.

Viên-Quang thuật

# THỜI SỰ

Các sự quan trọng đã xảy ra trong vài tuần nay

## ÂU CHÂU

Bắt đầu từ ngày 7 - 12 - 41 cuộc thế-giới chiến-tranh đã bùng lên. Sau hai tuần Nhật phái đặc sứ sang Mỹ điều đình, kể cả hai bên không thoả thuận, Nhật đã cho cả Thủy, lục, không quân, đồng thời đánh khắp nơi căn cứ quân-sự Anh, Mỹ ở phía Thái bình-dương. Trong mấy tuần nay Nhật đã đánh phá được hạm đội của Anh, và Mỹ ở Thái bình-dương bị hại rất lớn, nên trong một thời gian rất ngắn Nhật đã chiếm được nhiều đảo căn cứ của Mỹ, hiện nay đã lấy được Hương-cảng và lấy được cả kinh đô Phi-luật-tan, là thành Manille rì. Lấy xong Manille Nhật đã cho không quân đánh cả Diển-diệu Tân-gia-ba và hải quân lục quân có lẽ cũng cùng tiến đến đánh Tân-gia-ba là một quân cảng quan hệ nhất của Anh ở Viễn-đông.

## ÂU CHÂU

Tình hình chiến-tranh Nga Đức thi vì giờ rét quá, rét đến dưới 0 bốn mươi độ, đội quân cơ giới hóa không hoạt động được, hiện nay Nga dùng quân kỵ và quân đi giầy trượt phản-công rất dữ, đã thắng lợi được mấy trận và lấy lại được mấy thành. Quân Đức thi cho rằng quân Đức rút lui là theo chiến-lược lui đến các địa điểm để phòng thủ để cầm-cự hết mùa đông sang mùa xuân này mới khởi cuộc tấn-công.

Tại Bắc-phi quân Anh thắng lợi nhiều, đã định diệt hết đoàn quân của Trục, nhưng Đức Ý đã lọt ra khỏi vòng vây và đang đưa viện binh saug để lập mặt trận phòng thủ khac.

# HỘP THƯ

(Phương danh các vị đã trả tiền bão bằng Mandats)	
Sa-môn Thích-dát-Thiền, Socstrang	1\$50
M.M Nguyễn văn Tòng Phnompenh	3.00
Ngô văn Vĩnh, Viettri	4.50
Dương văn Bạch, Omon, Cochinchine	1.50
Tào vĩnh Chương, Socstrang	1.50
Bùi Liên, Nhịstrang	2.00
Lương thanh Cản, Lạc quán, Namđịnh	1.50
Nguyễn Tương, Cửa-tùng Annam	1.50
Đỗ Lâm, Tourane	3.00

Phương danh các hội-viên chi Hải-dương cúng góp  
mỗi vị một đồng (1\$00) làm chùa Trung-ương

CÁC CỤ : Đinh thị Châu, Cao thị Lan, Nguyễn thị  
Tinh, Trần hữu Kháng, Phạm thị Khuuyên, Nguyễn thị  
Mẫn, Phạm thị Thụy, Trần thị Hợp, Phạm thị Khanh,

thị Phách, Phạm thị Sâm, Đào dinh Tú,  
Thành Tùng, Sư ông chùa Bác ma, Sư Ông chùa  
Đam thủy, Nguyễn văn Cầu, Nguyễn thị Quất, Nguyễn  
văn Thủòng, Nguyễn thị Tý, Nguyễn văn Bồi, Nguyễn  
dinh Sen, Đồng văn Thúc, Phạm văn Tuý, Hoàng  
thị Tiễn, Tạ đăng Mẫn, Lê văn Chung, Trần văn Diêm  
Nguyễn văn Phái, Đỗ ngọc Liêm, Nguyễn văn Hảm,  
Hoàn thành Tùng, Sư cụ Nhuệ Hồ, Bùi doãn Cung,  
Sư cụ yên Lâm, Sư cụ Hạ Lôi Đinh văn Đông.

## TIN CÁC HỘI-VIÊN QUÁ CỐ

Sư cụ Hoàng-dinh-Nghiêm, Đại-biểu nội - bộ chi-hội  
Phật-giáo Cồ-am (Hải-dương) vien-lịch ngày 23 - 10 - 41

M. Đỗ-hữu-Thận, làng Cồ-am, Vĩnh-bảo, Hải-dương  
vien-lịch ngày 23 - 1 - 41.

Mme. Đoàn-thị-Hiệu hiện Diệu-lợi Hội-viên chi-hội  
Phật-giáo Bảo-lộc (Sơn-tây) vien-lịch ngày 24 - 11 - 41.

Sư cụ Quang-tự-thanh-thợ, Chánh-giám viện chùa Vĩnh  
nghiêm vien-lịch ngày 22 tháng 10 năm Tân-ty (1941)

Mme Nguyễn thị Ấp, ở làng Hoàng-vi i huyện Hoàn Long  
Hu đồng, vien-lịch ngày mồng 3 tháng một năm Tân-ty