

AM THỨ 2
Số 14

Tháng Mars
và Avril 1935

VIEN AM

吉

風



法界叢書

月會學佛
Nguyệt-San Phật-Học

Nam-mô Bồn-sư
Thích-Ca Mâu-Ni Phật

Tác Đại-Chứng-Minh

PHẬT-HỌC-HỘI CHỨNG-MINH ĐẠI-ĐẠO SƯ

Diệu Đế tự Tru-Tri: Giác Tiên { Duyệt-y
Túy-Ba tự Tru-Tri: Giác-Nhiên }

Phật Học-Hội Chánh-Hội-Trưởng duyết-y

Ký tên thê : Lê-Định-Thám

MỤC LỤC

I. — QUYỀN ĐẦU NGŪ	
— Tôi biết tôi (Chīnh-Túc).	3
II. — DIỄN-ĐÀN	
— Chưa bình-dâng (Chīnh-Túc)	5
— Phật (Thích-Bôn-Hậu).	18
III. — BÌNH-NGHỊ	
— Ý-tưởng của tôi sau khi đọc bài «Thanh-niên năm 1935» của T. N. dâng trong báo T. A. (N. Xuân-Thanh).	26
IV. — NGÔN-LUÂN	
— Thanh niên của đạo Phật (Viên-Âm).	29
V. — LUẬT-HỌC	
— Phật-Học-Hội sẽ lập giới-đàn chăng? (Viên-Âm).	31
VI. — KINH HỌC	
— Đại ý kinh Thủ Lăng Nghiêm tiếp theo (Viên-Âm).	35
— Kinh Thủ-Lăng-Nghiêm tiếp theo (Viên-Âm).	37
VII. — LUẬN HỌC	
— Tam cảnh (Viên-Âm)	46
VIII. — THƯƠNG-LUẬN	
— Chīnh dốn Tảng-già (Viên-Âm)	47
IX. — ĐI GIẢI	
— Quí-y tam-bảo (Viên-Âm)	52
X. — THI-LÀM	
— Khuyên người học đạo (Diệu Không Nữ Sĩ)	54
XI. — SỰ TÍCH	
— Sự tích đức Phật Thích-Ca tiếp theo (Viên-Âm)	56
XII. — TIÊU TỨC	
— Sự tích thầy Thích-Chīnh-Túc (Phật Học-Hội)	58
— Điều lệ Lưỡng Xuyên Phật Học Hội.	60



F.K.T

PHẬT-HỌC-HỘI NGUYỆT-SAN VIÊN-ÂM

Hội Phật-Học ở Hué được nghị định quan Toàn-quyền ngày 30 Juin 1933 cho phép xuất bản VIÊN-ÂM NGUYỆT-SAN.

Nội dung VIÊN-ÂM chỉ giảng giải đủ các lý thuyết đạo Phật ra chữ quốc-ngữ và có khi phụ thêm một bài pháp-văn.

Giá nguyệt-san.....	mỗi năm.....	2\$00
	nửa năm.....	1\$10
	mỗi quyền....	0\$20

Hội Phật-Học tặng không nguyệt-san này cho các ngài Hội-viên của Hội. Như hai ông bà đều có chun Hội-viên thì chỉ tặng một quyền.

TÒA SOẠN : 5 Rue Champeau — HUÉ
Thờ từ, mandat mua nguyệt-san xin gởi cho
M. LÊ-ĐÌNH-THÁM
Médecin Indo-chinois du Cadre Latéral — HUÉ
(Boite postale n° 73)

PHÔ - CÁO

Các ngài vì đạo-tâm muốn tán thành Bản San xin ghi tên vào tờ nguyệt-san (Bulletin d'abonnement), rồi gởi lại một lần với mandat đề Bản-San gởi tiếp số sau cho khỏi trễ, và xin các ngài sẵn lòng giới thiệu giùm.

Xin giữ talon mandat mua nguyệt san đề thể biên-lai.

Những bài lai-cảo đăng được, Bản San giữ quyền nhuận sắc; bài đăng không được thì không trả bản thảo lại.

Bản San giữ bản quyền. Trich lục phải đề tên Viên-Âm.

Đăng quảng-cáo tính giá phải chăng, xin gởi thờ thương lượng trước.

TÔI BIẾT TÔI

Đã nhiều kiếp, tôi không biết tôi, tôi dẽ tôi tèo cái sự ưa muôn mà hành động, nên tôi phải chịu đau khổ sở. Tôi lại thấy lầm người đờ g bệnh với ai cũng thường than trách như vậy. Nhưng xét cho ý thì than trách là than trách ai? Trách trời ư, trách đất ư, trách nhơn-loại ư? Không, không thể trách ai ư, chỉ là trách tôi mà thôi. Tôi trách tôi là trách không tự biết mình, nhận những hình ảnh của hoàn cảnh làm tôi, rồi đeo đuổi theo hoàn cảnh say mê theo hoàn cảnh, không khi nào rời rảnh mà tư xét cái tôi để nào, đến nỗi bỏ cả cái tôi mà theo sự ưa muôn hoàn cảnh.

Tôi không biết tôi

Tôi đã không biết tôi, đến nỗi nhận lầm cái ưa muôn hoàn cảnh làm tôi, thì muôn việc ưa muôn cũng cho tánh của tôi: tánh tôi ưa đờn ca xướng hát, tánh tôi ưa cờ bạc rượu chè, tánh tôi ưa thế nấy, tánh tôi là cái khác, không biết bao nhiêu là tánh của tôi mà biệt ra nó chỉ là cái ưa muôn. Song đã nhận nó là tánh của tôi thì việc gì cũng theo nó, không dám trái áo.

Nhưng đã là tánh của tôi thì lẽ đáng tôi là ông chửi, mà cái tánh đó nó lại khinh rẻ tôi, nó không kêt tôi gì: tôi muốn vui mà nó cứ bắt phải buồn, tôi muốn ương mà nó cứ bắt phải khổ, tôi muốn nghĩ mà nó kéo mãi đi; làm cho tôi phải nghỉ ngơi. . . . ghi nó là cái chi chi ở ngoài nhặt vào dẽ mà áp hế.

Mà thiệt, chẳng những tôi không được làm chủ nó là nó lại làm chủ tôi, nó sai khiến tôi, nó bắt tôi bay xuôi chạy ngược, lao thắn tiêu từ dẽ cho mẩn

nguyễn của nó ; nhưng khốn nỗi, nó quá lầm ! hễ được cái này thì nó lại ưng cái khác, tôi đã hết sức thù phung mà vẫn không vừa ý, làm cho tôi phải chán ngán, phải bức tức cho cái đời nô-lệ của tôi, đến nỗi phải tìm cách tháo cùi mở lồng cho được ít phần tự tại.

Tôi biết tôi

Tôi đã có chí muốn giải thoát như vậy, nên hằng ngày chống cự với sự ưa muối : nó sai gì tôi cũng làm, nó bảo gì tôi cũng không theo, tôi quyết tình không cho nó làm chủ ; lầm khi tôi lại làm trái hẳn với nó cho bỗn ghét. Xó qua đây lại với nhau đã lâu ngày, tôi mới vứt được nó.

Thong thả một mình, nhìn lại thi nay đã khác xưa: mạnh mẽ, ngay thẳng, trong sạch, minh mẫn, có quyền tự-chữ chứ không còn cái thân nô-lệ nữa. Tôi biết tôi, tôi biết tôi là . . . tôi, chứ không phải đứa đầy-tớ của sự ưa muối.

CHÍNH-TÚC





DIỄN ĐÀN

✓ Chơn - bình - đẳng

(Bài giảng hôm nồng một tháng mười một, năm Bảo Đại thứ chín
(21 Novembre 1934) tại Phật-Học-Hội, chùa Từ-Quang, — Huế)

Nam-mô A-Di-Đà Phật,

Từ khi Âu-học sang qua xứ ta, lý-thuyết bình-đẳng đã tràn khắp, lầm người cho là một lý thuyết lả lung mờ mè, bên Á-Đông chưa từng có mà không hay đức Phat Thich-ca hơn 2.500 về trước đã thường dạy pháp bình-đẳng, bình-đẳng viên mãn cho đến nỗi không có cái gì là không bình-đẳng, chờ không phải chêch-lệch như lý thuyết bình-đẳng của Âu-học.

Lý-thuyết bình-đẳng của Âu-học chỉ thiêt hành trong một hạn người, như nói: "Có trí-thức bình-đẳng mới được bình-đẳng"; chỉ thiêt hành ở nơi Pháp-luat, như nói: "mọi người đều bình-đẳng dưới quyền pháp-luat"; Rõng ra cũng chỉ thiêt hành trong một giai cấp, trong một nước trong một dân tộc, trong một loài người mà thôi.

Lý-thuyết đó cũng có phần hay, nhưng còn nhơn cùa ngã, còn tham, sân, si sờ sờ, thì cái lý thuyết ấy chỉ có thể đem ra thiêt hành trong lúc nó làm lợi cho mình, chờ đến khi nó tồn tại thời đã đưa lý thuyết bình-đẳng kia theo dòng nước chảy.

Trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy: «hết tự tâm có bình đẳng thời sự sự vật vật mới bình đẳng», chờ nếu tự tâm còn ưa còn ghét, còn thân còn sơ, những ác-nghiệp sát, đạo, dâm, vọng không bỏ, cái vọng tướng ich kỷ hại nhơn không chừa, thời dầu tán dương lý-thuyết bình đẳng đến đâu đi nữa, cũng chỉ bình đẳng & ngoài lô-miệng mà thôi. Vậy mới biết duy có cái bình đẳng trong tự tâm của đạo Phật mới là chơn bình đẳng. Cái chơn bình đẳng kia, tức là cái tánh bả nhiên của muôn sự muôn vật, chỉ vì tâm chúng ta còn thiên-chấp nên không thấy được thể tánh bình đẳng ấy mà thôi. Vậy muốn rõ lý chơn bình đẳng, trước cần phải tiêu diệt các món thiên chấp 偏執.

Thiên chấp vẫn nhiều, nay xin kể lượt ít món là:

a) *Chấp có nhơn ngữ.*

Chúng ta từ khi oa oa ba tiếng đã chấp cái thân này là mình, chấp tất cả cảnh vật bề ngoài đều không phải là mình, đã yêu riêng cái thân này hơn các thân khác thì làm sao mà bình đẳng được. Vì vậy nên Phật dạy cho biết cái thân này chỉ là ngũ-uần giả đổi hòa hiệp tạo thành chứ không phải là thiệt có.

Nói về sắc-uần thì thân thể chỉ do vật chất tạo thành, vật chất tạo thành một cái hình tướng đối đai với các hình tướng khác, nên gọi là thân thể. Xét ra cho kỹ, vật chất trong thân chúng ta thay đổi mãi mãi, lớp trước đã không phải lớp bây giờ, lớp bây giờ không phải lớp về sau, khi vào làm thân, khi ra làm cảnh, nào có chắc cái gì là thân chúng ta đâu mà cho là thiệt có thân - thể. Thân - thể đã không thiệt có thời nương vào đâu mà cho là có cảm-giác, có tư-tưởng, có hành-động, có hay biết ! nhưng ngoài các món giả đổi kia hối hiệp tạo thành, muốn tìm cái chi đáng gọi là ta, thiệt không thể nào tìm得到.

Cái ta đã không thiệt có, thân của ta đã không thiệt có, tôi người cũng không thiệt có, thân của người cũng không thiệt có, cho đến tất cả chúng sanh cũng đều

không thiệt có cả. Chúng sanh đều không thiệt có, mới thiệt là bình đẳng.

b) *Châp có năng-lực sở-tạo*

Lại có người chấp rằng toàn cả vũ-trụ do Tạo-hóa sanh ra và tin rằng Tạo-hóa rất tôn-quí, nếu đem ra so sánh với người thi-thân người không khác gì tro mac, thế là không bình đẳng. Vì vậy nên Phật dạy phép từ-bất-sanh là: bất-tự-sanh, bất-tha-sanh, bất-cộng-sanh, bất-vô-nhơn-sanh và chỉ rõ muôn sự muôn vật đều thân người, đều hoàn-cảnh cũng đều do nhơn duyên giả-dối hội-hiệp nên in tuồng là có. Nhơn duyên dả dối gây ra nhơn, nhơn duyên giả-dối tạo ra quả; thấy thấy đều vì nhơn duyên giả-dối tạo thành thi-mới-thiệt là bình-dẳng.

c) *Châp có chúng-loại riêng khác*

Chúng sanh theo nghiệp duyên sanh ra, bình-dang có khác, trí-huệ có khác; trong một loài người, tùy theo khí-hậu, tùy theo phong-tục, tùy theo học-thức, kẻ yếu người mạnh, kẻ giàu người nghèo, kẻ đen người trắng khác nhau; nhơn đó mà có người cố-chấp chúng-loại của mình mà không chịu thân-thiện với chúng-loại khác, thế là không bình-dẳng. Vì vậy nên Phật dạy lý tam-giới duy-tâm, nghĩa là đều cõi trời, đều loài người, đều địa-ngục, đều ngã quỉ, đều có lông có cánh, đều có sừng có gáy, xét ra chỉ là một tâm mà thôi; một tâm tùy nghiệp hiện ra các duyên, các duyên giả-dối hiêp-lai thành ra thân này thân khác, cảnh giới này cảnh giới khác. thiêt ra cũng không ngoài một tâm. Thấy thấy đều duy-tâm mới thiêt là bình-dẳng.

d) *Châp có tri ngu*

Lại có người chấp rằng tư-chất có kẻ hơn người kém, người thi-thông minh khôn-khéo, kẻ thô-u mê đần-dộn, rồi mặc sức tranh nhau những giả-danh nào là thượng lưu nhân-vật, nào là tuấn kiệt anh-tài, thế là không bình-dẳng.

Đạo Phật thi khác, Phật dạy : « tất cả chúng sanh đều có Phật-tánh tuy vì nghiệp nhơn đời trước gây ra những quả báo khác nhau, nhưng cái khác đó chỉ là cái khác trong vòng huyền hóa, thiệt ra ai ai cũng có Phật-tánh, trí-tuệ sáng suốt như nhau, thế mới thiệt là bình-dẳng.

e) *Chân có mạng số.*

Có người lại chấp rằng việc gì ở trong đời cũng do noi mạng số ; làm quan vì có mạng làm quan, làm giàu vì có số làm giàu, thành ra chỉ nhầm mắt đưa chân mà không biết tự tu tự tịnh. Rồi người giàu sang ý nơi số mạng của mình mà không biết làm duyên làm phước ; người nghèo hèn trách nơi số mạng của mình mà không biết đổi dữ làm lành : ai nấy đều không biết bước thêm một bước trên con đường t菸-hóa. Chấp có số mạng khác nhau, thế là không bình-dẳng. Giáo-pháp của Phật thi bát lý-thuyết số mạng và dạy rằng : diệu dung của tự tâm vẫn theo nhơn quả : có nhơn lành thời đặng quả vui, có nhơn dữ thời chịu quả khổ chớ không có số mạng. Vậy nên ai ai đều có quyền tự chủ, ai ai đều chịu hoàn toàn trách nhiệm về những việc mình làm, hễ cải tạo được tự-tâm là cải tạo cả hoản-cảnh chớ không có cái gì nhất định. Nhơn do tự tâm làm, quả do tự tâm chịu, nhơn nào quả nấy, thế mới thiệt là bình-dẳng.

f) *Chân có trước sau.*

Người trong đời vì không biết là vọng tưởng nên chấp có trước có sau, có đời xưa, có đời nay, rồi phe tần-cô thời cho rằng đời xưa hay, đời nay dở, phe tân-tiến thời cho rằng đời xưa hủ-lậu, đời nay văn-minh, thế là không bình-dẳng. Đạo Phật thi khác, đạo Phật dạy rằng toàn thể pháp-giới vẫn là thường-trú, vẫn không sanh diệt, thời-gian chỉ là những vị-trí giả dối do vọng-tâm vọng-cảnh duy trì với nhau mà tạo thành chớ không phải thiệt có. Đến khi rõ được cái tâm thường trú rồi thời xưa nay như một, không có quá-khứ, không có vị-lai, một nháy mắt tức là muôn ngàn kiếp, muôn

ngàn kiếp tức là một nháy mắt, thế mới thiệt là bình đẳng.

g) *Chấp có muôn vật*

Có người lại chấp rằng muôn vật là thiệt có rồi vật gì hiệp ý thời ưa và sanh ra lòng tham-cầu; tham-cầu được thì kiêu cẩn, tham-cầu không được thì tức giận, bị các phiền-não trói buộc, gây ra các nghiệp sát, đạo, dâm, vọng, thế là không bình đẳng. Đạo Phật thi dạy vạn pháp duy thức, nghĩa là duy một tánh biết; một tánh biết tạo ra có ngũ căn, nương theo ngũ căn mà có ngũ trần, ngoài ngũ trần ra thời không còn chi đáng gọi là vạn vật. Theo phép duy thức thời chẳng những các tánh thấy, nghe, biết, suy nghĩ tim xét là duy-thức, cho đến sự sự vật vật dầu xa dầu gần dầu xưa dầu nay, cũng đều là duy-thức; thế mới thiệt là bình đẳng.

h) *Chấp các phép xuất-thê-gian là thiệt có*

Có người rõ biết muôn sự muôn vật trong thế gian là không thiệt có mà lại cho rằng: các phép xuất thế gian là thiệt có, thế cũng không phải là bình đẳng.

Phật pháp thi khác. Phật dạy phiền não tức Bồ-dề, chúng sanh tức Phật, không phải ngoài sanh diệt mà có thường trú, không phải ngoài thế-gian mà có Phật pháp.

Kinh Kim Cang nói: «*Thi pháp bình đẳng vô hữu cao hạ*» 是法平等無有高下; nghĩa là: « cái ấy bình đẳng không có cao thấp». Mà bình đẳng thiệt! Sắc với không bình đẳng, chơn với vọng bình đẳng, hữu tình với vô tình bình đẳng, Phật với chúng sanh bình đẳng, cho đến bình đẳng với bất bình đẳng cũng bình đẳng; bình đẳng như vậy mới thiệt là bình đẳng.

* *

Phép bình đẳng của Phật rộng lớn như kia, cho nên giáo pháp của Phật khi nào cũng hiện ra cái tính thần bình đẳng.

Xin kè mười chõ như sau này:

1.) Giáo pháp của Phật đối với sự hạnh
phúc bình đẳng của nhơn loại.

Phật thấy chúng sanh mê muội say đắm trong cảnh vô thường, hiếp nhau, giết nhau, lừa nhau, gạt nhau, gây ra nghiệp dữ mà phải chịu trăm bè khõ sở rất đáng thương xót, nên Phật dạy phải giữ năm giới: bất sát sanh, bất thâu đạo, bất tà dâm, bất vọng ngữ, bất ẩm túu, để cho ai ai cũng bớt đều dục vọng, tinh giắc mê-lầm, để cho thư thái cái tâm trí của người đời ra khỏi bó chặc vào thân vào cảnh mà gây nghiệp khõ sở đời đời kiếp kiếp.

Phật lại thấy chúng sanh theo tham sân si gây ra nghiệp dữ, về sau phải chịu quả báo, nên dạy phép thập thiện để cho chúng sanh biết tu những điều lành nào là bổ-thí phỏng sanh, nhần nhục, tri huệ, vẫn vào dặng về sau hưởng phước báo lâu dài, khỏi đọa vào địa ngục, súc sanh, nga quỉ.

Nếu một người tin theo Phật, giữ ngũ-giới làm thập thiện thời người ấy chắc là một người lành, mọi người đều giữ ngũ giới, làm thập-thiện thời cả thế-giới toàn là người lành: mọi người đều lành thì tương lai mới có thể trông mong thế giới này trở thành thế-giới hòa bình được.

Xem như vậy thi biết đạo Phật không phải là một đạo yểm-thí. Đạo Phật rất cần yếu cho nhơn-loại, cần yếu cho đời, cần-yếu cho thế-giới. Nếu ai ai cũng theo đạo Phật, cũng giữ ngũ giới, cũng làm thập thiện thì chẳng những không lấn hiếp nhau, không lừa gạt nhau mà lại còn thương yêu nhau, giúp đỡ nhau, rồi hạnh-phước bình-dẳng của nhơn loại mới chắc có ngày thiệt hiện.

2.) Phật-pháp bình-dẳng với việc đời

Kinh Pháp-Hoa nói: « Trong thế-gian, dầu việc ăn làm khoa ngôn- ngữ, lối chánh-trị đều là Phật pháp cả ». Tất cả sự vật của thế-gian đều là Phật pháp, thời dù biết Phật pháp thiết rất bình-dẳng với việc đời vậy. Nói về lý thời thế-gian

chấp thiêt là Phật-pháp. Nhưng về sự, thì những lối nói
đối nói trả, làm càn làm quấy, không thể cho là hiệp Phật
pháp được; trái lại, nếu người giàu biết thương kẻ nghèo,
người trên biết thương kẻ dưới, ai ai cũng biết trung thành
tiểu kỉnh, đem đều hay lẽ phải mà dạy đời dặng dắt diu nhau
tên con đường hạnh-phúc, thời chính là Phật pháp đó rồi,
còn tìm đâu xa nữa. Vả chăng chúng sanh sẵn có Phật
tánh, chỉ vì không tự biết, mê theo các món mê lầm, gây
nhơm chúng sanh trong tự-lâm rồi chịu quả chúng sanh
trong tự-lâm; nhưng tuy xây vần trong ba cõi sáu đường mà
âm vẫn là tâm, vẫn chẳng khác gì tâm tánh của chư Phật.
Nếu chúng sanh rõ biết Phật pháp, không mê theo những
lẩn tuồng giả đổi và chỉ hành động theo tánh chơn thiêt
của tâm mình, thời dầu bắng ngày gánh nước mót cùi,
buôn bán cấy cày, làm những việc thế gian mà cũng không
khi nào rời Phật pháp cả.

3.) Phương tiện bình-dâng của Phật giáo

Kinh Hoa-Nghiêm nói : « Các bức Bồ Tát, từ ngũ địa trở
lên, thường tùy thuận theo chúng sanh mà hóa-độ, cũng
lẫn lộn theo đời, hoặc làm thuốc, hoặc làm quan, hoặc làm
dân bà con gái, làm thợ làm thuyền, làm nghề buôn
bán, vân vân, không một việc gì là không làm, thậm chí
làm người bán thịt, người đi săn đi bắt mà hóa độ chúng
sanh nữa ».

Đời nhà Đường có một người con gái tên là Quỳnh-Liên
ở xứ Hiện-Hữu, tài sắc hơn người mà binh nhặt rất sùng
thượng đạo Phật; cha mẹ quý như vàng như ngọc, việc gì
cũng chịu theo ý muốn nàng cả. Khi ấy lâm người danh-gia
tứ-de trùm hỏi nàng, thời nàng chỉ ước một chuyện là được
người chồng học thông kinh Di-Đà mà thôi. Nàng vừa ước
mà trong một tháng đã có mấy trăm người đến nhà, đều
học thuộc kinh Di-Đà từ đầu đến cuỗi, không sót một chữ.
Khi cha mẹ nàng hỏi nàng ưng ai thì nàng lại thưa : « Bản
nguyên của con có chứng ấy thôi, ngọt vì không lẽ một
minh con lấy đến mấy trăm người chồng, vậy xin cha mẹ nói
lại cho mấy người ấy biết: nếu trong ba tháng, ai tung thuộc
bộ kinh Pháp-Hoa thời con chịu làm vợ ». Hết ba tháng đã

có hơn trăm người thuộc: Nàng lại viện lẽ không thể lấy nhiều chồng mà bảo học kinh khác, lần lần đến kinh cuối cùng, thời duy có Mā-Sanh học thuộc. Mā-Sanh học thuộc tưởng chắc đã được vợ rồi, nào dè nàng làm bệnh ngặt nghèo không mấy ngày đã tạ thế. Mā-Sinh đau đớn, thường ngày ra ôm mả mà khóc người vợ chưa cưới. Vừa đó có ông thầy du-phương đến bảo Mā-Sanh rằng: « Anh khác làm chi, đó là ngài Quán-Thế-Âm thấy trong thế gian ít người học kinh, nên thị hiện làm thân con gái, để cho các anh kết duyên với Phật pháp, chờ ngài có phải chết thiệt đâu mà anh phải khóc cho uổng nước mắt. Anh không tin cho người thăm mả thì biết ». Mā-Sanh về nhà nói lại, thi ai cũng nghi hoặc; cho người thăm mả, quả nhiên chỉ thấy xương thịt kết từ đoạn từ đoạn như thoi vàng mà thôi. Mā-Sanh chứng ấy tinh ngộ, thể phát xuất gia, và sau cũng chứng đạo.

Thưa các ngài, lối thị hiện của chư Phật huyền bí vô cùng, không thể đem phàm tinh mà ức đoán được, nhưng nếu rõ được chánh lý, phát tin tâm chắc chắn thời sẽ biết thần thông diệu dụng của chư Phật là lẽ tất nhiên, không khi nào còn nghi ngờ được nữa.

Phương pháp độ sanh của chư Phật thiêt rất huyền bí, chẳng những hiện thân hóa độ mà thôi.

Kinh Pháp Hoa nói: « Như có một người gặp việc hiềm nghèo, trong khi sợ hãi, la một tiếng « Nam-mô-Phật », thời người ấy đã thành Phật đao ».

Vậy mới biết tất cả các pháp trong thế gian đều là phương tiện độ sanh của chư Phật. Xưa có câu: « Thiệt tế lý địa bất thọ nhứt trần, Phật sự môn trung bất xã nhứt pháp 實際理地不受一塵佛事門中不捨一法; các vị Bồ Tát nhứt hoa sen ở nơi bùn mà không bao giờ dính bùn, nhưng tuy không dính một mảy trần mà trong lối theo cơ cảm hóa độ chúng sanh, thiêt không bỏ một pháp nào cả. Thế mới biết phương tiện độ sanh của Phật giáo rất bình đẳng.

4.) Phật tánh bình đẳng

Kinh Niết-Bàn nói: « Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh ». Chúng ta thật có Phật tánh mà không tự biết nên cứ

đắp theo cái thân giả dối này và chấp theo những vọng-
tưởng giả danh trong cảnh giới chúng sanh mãi mãi.
Nhưng không phải vì chúng ta hiện làm chúng sanh mà nhất
sinh đời đời kiếp kiếp cũng làm chúng sanh đâu. Vì như
vì người hiện đương dốt nát lại thường rằng đời đời kiếp
kiếp tất phải dốt nát, không bao giờ biết chữ, rồi không
biết gắng công học hành suy xét nghĩa lý cho trí-thức mỗi
lời mỗi mồ ròng thêm ra, thời biết bao giờ hóa thành
người hay chữ. Chúng ta cũng vậy, chúng ta cứ ngã
nhà mình là tánh chúng sinh, quanh quần trong phạm-vi
hật hẹp mà không chịu trau dồi thêm lên, thời biết bao
giờ cho được tri-huệ của Phật. Trái lại, nếu chúng ta biết
ham-học kinh-diễn, hiểu rõ nghĩa lý, xa lìa nghiệp chướng
lieu trừ phiền não, dứt sạch những nguõn-gốc hư-vọng vô
hỉ, thời cái tâm bản lai từ-bi tri-huệ như-như bình-dâng
hải hiện ra minh-bạch. Tâm như-như bình-dâng đã hiện
hời không còn phân biệt trí, ngu, thuong, bạ, chon, vọng,
nếu, vô chi cả, và mới rõ Phật với chúng-sanh như
nhau không khác. Ấy là Phật-tinh bình-dâng của đạo
Phật.

5.) Hóa độ bình-dâng

Lối giáo-hóa của thế gian chỉ lấy nhơn loại làm giới
lạn, mà trong nhơn loại lại còn chia ra nhiều bực, bắt
nước phải có tu-cách này, tu-cách khác, phải tin suông
tiệc này việc nọ, rồi mới cho thụ-giáo.

Đạo Phật thì khác hẳn, đạo Phật không phân biệt tu-
ách, không bắt tin càn, không bắt thờ phung một vị thần
nào cả; đạo Phật chỉ khai thị pháp-tánh để cho ai ai cũng
biết mà tu tập. Pháp tánh lại bao hàm cả vạn sự vạn vật,
hật cũng có mà chúng sanh cũng có, loài người có mà
ác vật cũng có, sự gì vật gì, dầu vô hình dầu hữu hình,
dầu vô tinh, dầu hữu tinh đều có pháp tánh cả.

Kinh Kim-Cang nói: « Dầu loài noãn-sanh, dầu
oài thai sanh, dầu loài thấp sanh, dầu loài hóa sanh,
oài có sắc, loài không sắc, loài có tướng, loài không
tướng, vân vân, cho đến vô lượng vô số vô biên chúng sanh,

ta đều khiếu vào Vô Đur Niết-Bàn mà diệt độ cả ». Vậy mới biết Phật giáo hóa độ bình-dâng không có chêch lệch, không một loài nào, không một vật nào dầu lành dầu dữ, dầu ngu dầu tri, là không nhờ ơn hóa độ. Ấy là phương pháp hóa độ bình dâng của đạo Phật.

6.) Tự tha bình dâng

Tiêu-thừa của Phật pháp tuy có phần chú-trọng về lối tự-lợi, đến như đại-thừa Phật pháp thì khi nào cũng nêu bốn câu từ hoảng thệ nguyện làm mục-đích, nhận tất cả chúng sanh là mình, mình là tất cả chúng sanh; chúng sanh ngộ-tức là mình ngộ, chúng sanh chứng-tức là mình chứng, ngoài chúng sanh ra không thấy có mình, ngoài mình ra không thấy có chúng sanh, ấy mới thiệt là tự tha bình-dâng.

Trong bốn câu thệ-nguyện rộng lớn ấy, câu thứ nhất là: « Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ », nghĩa là thệ nguyện độ tất cả chúng sanh vô biên vô số đồng ra khỏi luân hồi.

Câu thứ hai là: « Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn », nghĩa là thệ nguyện dứt trừ tất cả phiền-não không thè kè xiết; nếu còn một chút vi-tế vô-minh, cũng quyết chi trừ cho thiệt hết.

Câu thứ ba là: « Pháp-môn vô lượng thệ nguyện học », nghĩa là thệ nguyện học tất cả các phép tu hành của đạo Phật dặng chỉ vẽ đường tu cho tất cả chúng sanh.

Câu thứ tư là: « Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành ». Phật là bậc tự giác giác-tha, giác-banh viên-mẫn: các bức đại-thừa cầu dặng giác-banh viên-mẫn để tự tại hóa độ chúng sanh, nên thệ nguyện thành Phật đạo vô-thượng.

Các bức đại-thừa nương theo bốn lời hoảng thệ mà tu phép lục độ: Tu bồ-thi đê độ xan-tham, tu tri-giới đê độ bùý-phạm, tu nhẫn-nhục đê độ sân-nhuế, tu tinh-tẫn đê độ giải-dải, tu thuyên-dịnh đê độ tán-loạn,

tu tri-huệ để độ ngu si ; tuy độ tất cả chúng sanh mà không thấy minh độ sanh và không thấy có một chúng sanh nào nhờ minh độ cả ; ấy là tự tha bình đẳng của đại-thừa Phật-giáo.

7.) Đại-hùng bình đẳng

Đại-hùng của thế-gian chỉ là cầm giáo múa gươm-danh đồng dẹp bắc, miệng hét chán đậm, dữ tợn hung, hăng, chỉ bày những tướng bè ngoài cho thiên-bà sơ, chờ bè trong thì mặc sức cho tham, sân, si nó sai khiển, không còn chút gì tự-chủ cả.

Đại-hùng của Phật pháp thì khác. Đạo Phật chỉ lấy cái sức đại-nần-nại, đại-tinh-tấn tiêu sạch tất cả phiền-não chướng ngại, xô dẹp tất cả ác-kiến tà-thuyết đặng diu dắc chúng sanh đồng chứng đạo vô thượng bồ-đề của chư Phật, dầu rải thân như mây tràn trong đường địa-ngục, ngạ-quỷ, súc-sanh cũng không từ chối ; ấy là đại-hùng bình-đẳng của đạo Phật.

8.) Đại-trí bình-đẳng

Trong thế-gian, các món văn-hóa học-thuật đều là thiên chấp ý-kiến của mình, dầu có cao-đảm diệu-luận đi nữa cũng không ra ngoài vọng tưởng phân biệt.

Phật pháp dựng ra đệ-bát-thức và dạy rằng : tất cả muôn sự muôn vật đều do đệ-bát-thức biến hiện ; vò-thī vò-thī, đệ-bát-thức trùm chứa các hột giống lành và dữ ; hễ tăng trưởng hột giống mê làm thì mắc vòng phiền-não và hóa thành phàm-phu, hễ tăng trưởng hột giống giác-ngộ thời chứng được chánh-trí và hóa thành chư Phật.

Chư Phật và phàm-phu đồng là đệ-bát-thức biến hiện, nên phàm tình tuy hư vọng phân biệt mà thiệt ra chưa hề phân biệt, chánh-trí tuy không phân biệt, nhưng thiệt ra cũng không hề là không phân biệt. Chánh-trí như như bình-đẳng ra ngoài phạm-vi của các món nhứt, dị, hữu, vô, cõi, bất cõi, phi hữu, phi

vô, thường, vô thường, mà vẫn lặng soi khắp cả pháp-giới, ấy là đại-trí bình đẳng của đạo Phật.

9.) Đại-bi bình đẳng

Luân-lý đời xưa nói việc làm nhơn, nhưng chỉ làm nhơn trong một dân tộc, ngày nay nói quốc gia chủ nghĩa, xã-hội chủ nghĩa: cũng chỉ cứu-lẽ trong một nước, một nhơn-quần mà thôi. Huống nữa ngã-chấp chưa trừ, tư-tâm chưa dứt thời bồ ngoài tuyền dương là làm lợi cho người, nhưng bồ trong thiêt ra vẫn ôm ấp cái lòng tư lợi.

Phật-pháp thi khác, Phật pháp thi nói rõ nhơn quâ và cho biết rằng hiện tiền tất cả chúng sanh trong 25 cõi đều là bà con ruột thịt của mình đời trước. Huống chi chúng sanh toàn là tâm minh, tâm minh là tất cả chúng sanh; trong cái tâm kia vẫn không có các tướng giã dối ngã, nhơn, bĩ, thỷ. Vì vậy nên chỉ thấy chúng sanh đọa vào tam đồ cũng như bà con đọa vào tam đồ; thấy chúng sanh mắc tai mắc nạn cũng như mình mắc tai mắc nạn, phát lòng đại bi rộng lớn, cứu độ tất cả chúng sanh khỏi khổ, chẳng những không phân biệt quốc gia, xã hội, thế giới, mà cũng không hạn một Phật sát nào một thời kỳ nào cũng ba đời khắp mười phương phương tiện cứu độ tất cả chúng sanh, khiến cho tất cả chúng sanh đều xả ja các sự khổ và dâng cái vui rốt ráo vững chắt ấy là đại-bi bình đẳng của đạo Phật.

10.) Đại-nghyen bình đẳng

Chí nguyen của người đời dầu cho thanh cao cũng không ngoài: lập đức, lập công, lập ngôn trong một đời, chờn dầu hay gỏi đến đâu cũng khó bẽ được hiệu quâ lâu dài chắc chắn.

Phật-pháp thi khác, Phật-pháp chỉ rõ tự-tâm trùm khâ pháp-giới, một niệm với ngàn vạn kiếp không khác, trưon một niệm đến ngàn vạn kiếp, thâu ngàn vạn kiếp về no một niệm là diệu dụng bản nhiên, nên có chí-nghyen rõ

lớn, không cuộc vào không-gian và thời gian, tu hành đến tam A-tăng-kỳ kiếp mới thành Phật-quả cũng không thối thác. Đến khi chứng quả Phật rồi lại thường hiện thân vô số, phương tiện độ tất cả chúng sanh tội vò lượng vô số kiếp, nhưng cũng không ngoài một niệm, nên không khi nào có mồi mệt. Xem như ngài Địa-lang Bồ-Tát phát lời thệ nguyện: « Địa-ngực vị không, thệ bất thành Phật », thì mới biết chí nguyện độ sanh của đạo Phật là bình-dâng, vượt ra khỏi thời gian, không-gian, và không nê gì kẽ dứ người lành, kẽ ngu người trí.

..

Thưa các ngài, phép bình-dâng của đạo Phật rộng lớn vô cùng vò tân, mười mòn nói trên cũng như giọt nước trong biển cả, thiệt không thấm vào đâu. Ước gì ai ai cũng nhận rõ cái tánh chơn-bình-dâng ấy, cũng thiệt hành theo tánh chơn-bình-dâng ấy, cùng thuận theo tánh bình-dâng mà dứt trừ phiền-não, dẹp các tư-lâm tà kiến, thi thế-giới ngũ trước nay chắc một ngày kia cũng hóa thành thế-giới cực-lạc.

Xưa có câu: « Hữu ư trung tất hình ư ngoại ». nếu tư tâm không bình-dâng thời dầu bề ngoài giảng nói bình-dâng đến đâu, tham cầu bình-dâng đến đâu cũng không bao giờ ra khỏi phạm-vi của cái bất-bình-dâng và đạt tới mục đích.

Á-Đông chúng ta sẵn có cái tinh-thần bình-dâng quý báu như vậy, chúng ta nên tham-học cái bình-dâng ấy, nên tu tập cái bình-dâng ấy, đem tâm bình-dâng ra mà khoách-trương khoa-học, triết học, mà cải lương phong-tục, cải lương tâm-tánh của loài người, thời cảnh-trương thế-giới hòa-bình mới chắc có ngày thực-hiện.

Nam-mô A-Dì-Đà Phật
Vạn-Phúc, CHỈNH - TÚC giảng



DIỄN ĐÀN

✓ PHẬT.

(Bài giảng hôm nồng một tháng chạp, năm Bảo Đại
thứ tám, (15 Janvier 1934) tại Phật-Học-Hội, chùa
Tử-Quang — Hué)

Nam-mô A-di-dà Phật,

Trong kỳ giảng Tam-Qui Ngũ-Giới cũng đã nói đến
Phật, Phán, Tăng, tam-bảo; nhưng nghĩa chữ
Phật rất cao xa rộng lớn, giảng chung trong một kỳ
thời không thể bao quát được, nên kỳ hôm nay tôi
xin giảng riêng về nghĩa chữ Phật.

Bức Phật Thích-Ca ra đời, thuyết-pháp 49 năm, nói
tam thừa, ngũ giáo, dầu quyền dầu thiết, dầu tiêm dầu
đốn, dầu biệt dầu viên, dầu bán-tự dầu mẫn-tư, thiết
ra cũng chỉ dạy một việc là dạy cho chúng sanh tự
biết Phật-lánh mà thôi.

Chữ Phật, nói đủ tiếng Phan là Phật-đà, nghĩa là giác.
Giác đối với mê mà nói: vì như người đương ngủ
không biết việc gì thì gọi là mê, đến khi tỉnh dậy thì
eo là giác. Phật với chúng sanh cũng vậy; chúng sanh
không tự biết tâm minh là chi, cứ say mê trong trường
huyền mộng, sống rồi chết, chết rồi sống, đời đời kiếp
kiếp không biết tự-tỉnh, nên gọi là mê. Phật dứt hết
các phiền-não, trừ hết sự mê lầm, chúng được chơn-
tánh bất sanh bất diệt bǎn-lai thanh-tịnh nên gọi là ngộ.

Tôi nói như vậy là chỉ mượn lời nói để gượng cất
nghĩa chữ Phật, đặng các ngài mường tượng Phật là
chỉ đó thôi, thiệt ra không khi nào đem lời nói của
chúng sanh là lời nói trong vòng hép-hội mà chỉ rõ
nghĩa chữ Phật cho đặng. Kinh Pháp-Hoa có câu: « Thi
pháp bất khả thi, ngôn từ tướng tịch diệt ». Lời nói

là đổi dải, trong chỗ ấy lời nói cũng không còn, làm sao đem lời nói mà nói chỗ ấy cho được. Vì vậy nên có nhơn có câu: « Lý viên ngôn thiện, ngôn sanh lý tán »; đem lời nói chêch-lêch mà nói viên-lý thì bẽ có nói ra đã không phải biệt là viên-lý. Nghĩa chữ Phật u-vi tuyệt-đối không phải lấy lời nói, lấy trí suy nghĩ mà dòm thấy **đặng**.

Nghĩa chữ Phật tuy không thể phô bày, nhưng nếu không mượn lời nói, chỉ mường tượng nghĩa chữ Phật thì còn ai biết Phật là chi mà tu cho thành Phật. Vì vậy nên đức Phật Thích-Ca thuyết-pháp trong 49 năm, tùy theo cơ cảm mà chỉ dạy, phá trừ lòng mê chấp của chúng-sanh, đặng cho chúng-sanh chứng đặng Phật-tánh. Cũng vì vậy mà hôm nay tôi xin giảng giải ít lời về nghĩa chữ Phật, trong mong các ngài đem tâm ra ngoài vòng đổi dải đặng tự nhậu lấy Phật-tánh. Nhận được hay không nhận được là tự nơi các ngài, chờ lời nói tôi hôm nay là lời nói mường tượng, thiệt thưa khi nào chỉ được Phật-tánh cả.

Song chỉ Phật-tánh thi không thể chỉ, mà chỉ cái mê chấp của chúng sanh thời dễ chỉ lầm. Kinh có câu: « Giác mê mê diệt », bẽ biết được cái mê mà không mê thời hết mê ; cái tánh hết mê đó là Bồ-Đề, là Phật-tánh chờ không phải tìm đâu xa nữa.

Vì sao gọi là mê ? Thưa các ngài, trong vũ-trụ này, hễ vật nào có tri-giác cũng trông mong cho được thường-trú, cho được an vui, cho được tự-chủ, cho được thanh-tịnh. Lòng trông mong như vậy mà ngó lại ở giữa đời, thân-thể mỗi ngày mỗi thay đổi, không có chi đáng gọi là thường-trú ; khi đói khi khát, khi nóng khi lạnh, khi đau khi ốm, khi già, khi chết, không có chi đáng gọi là an vui ; thấy sắc đẹp thời ưa, nghe chuỗi rủa thời giận, không có chi đáng gọi là tự-chủ ; thết-linh lục-dục đầy nhầy trong tâm trí, ra làm việc gì cũng lo phần mình trước, không có chi đáng gọi là thanh-tịnh. Thế mà chúng sanh không biết, ôm cái thân đầy cả nghiệp chướng mà cho là thanh-tịnh.

ởm cái cảnh do vọng-tâm giả dối tạo thành mà cho là
thiệt, để cho nó sai khiếu minh, mất cả quyền tự-chủ;
ởm cái tâm luôn dối, giận rồi thương, ưa rồi ghét,
mừng rồi sợ, buồn rồi vui; thay đổi mãi mãi mà cho
là thường-trú; ởm những món cảm-xúc nó đã làm cho
nát ruột cháy gan mà cũng cho là hạnh-phúc, là vui
sướng.

Chúng sanh nhân làm như vậy, chịu khổ nhiều đời
nhiều kiếp không tự biết, nên Phật gọi là mê. Phật
giác-ngộ bồ được các đeo mè ấy nên thường-trú, nên
an vui, nên tự-chủ, nên thanh-tịnh. Ngộ là Phật, mê là
chứng-sanh; chúng sanh mê là mê cái giác-ngộ của Phật,
Phật giác-ngộ là giác-ngộ cái mê của chúng sanh; nhưng
hễ có mê thì vô-thường, thi khổ, thi không được tự chủ,
thì ô-nhiêm, cho nên chúng ta phải học Phật, chúng ta phải
nhận nghĩa chữ Phật đang lẩn lẩn tu tập cho hết mê
lầm, cho tự biết tâm tánh và thành Phật đạo.

Vì chúng sanh say mê không tự biết tâm minh nêu
trong một tbè duy-lâm thấy có thân có cảnh có ngã
có nhơn, rồi gây nghiệp chúng sanh và phải chịu quả
chứng sanh lâu đời lâu kiếp. Kinh Lăng-Nghiêm có câu
« Hồi muội vi không, không hối ám trung, kiết ám vi
sắc, sắc tạp vọng-tưởng, tưởng tướng vi thân, tự duyên
nội diệu, thủ ngoại bôn đặt, hồn nhiều nhiều tưởng,
dĩ vi tâm-tánh ». Chúng ta thử nghĩ, nếu chúng ta không
phân-biệt thì cảnh-giới nào có sai khác chi đâu; chỉ
vì mê không biết bản tbè của tự-lâm, nhận cái uãng-
tri là tâm minh nên ở nơi cảnh-giới không sai khác,
lại kỉ niệm ra mà phân-biệt. Đường khi kỉ-niệm,
trong sát-na ban đầu, tâm-niệm tuy duyên với cảnh
nhưng chưa phân-biệt; đến sát-na thứ hai thời đã già
dối phân-biệt các tướng, nào vô-hình, nào hữu-hình,
nào thân, nào cảnh; nhận thân là minh, nhận cảnh
là ngoại-vật, tuân duyên với cảnh, cảnh duyên với thân,
rồi nhận cái vọng-tưởng duyên với trần-cảnh làm tâm
của mình; vì đó mà sanh ra các món phiền-não, nào
tham, nào sân, nào si, nào ngã-kiến, vân vân và phải

chứu luân hồi sanh tử. Nếu như đương khi khỉ-niệm liền biết là duy-tâm biến hiện, thì người với mình, thân với cảnh đều là tâm, tuy in tuồng có sai khác mà biệt ra không có sai khác, thì chắc không còn những sự mê-chấp và chúng được tâm-tánh chơn-thiệt. Cái Tâm ấy vốn không sanh diệt nên thường-trú, vốn không có các sự khổ nên an vui; vốn sẵn cái năng-lực sanh cả muôn pháp mà không pháp nào ra ngoài tâm ấy nên tự-tại; vốn không có các sự mê-lầm phiền-não nên thanh-tịnh. Tâm-tánh chúng ta biện nay vẫn như vậy, dầu tu hay không tu, dầu chứng hay không chứng, tâm-tánh ấy cũng không bao giờ thay đổi. Tâm-tánh ấy vẫn sẵn sàng, vẫn không thay đổi cho nên tu theo đạo Phật là tu cho hết các sự mê nó làm cho chúng ta không rõ tâm-tánh đó thôi.

Tất cả chúng sanh ai cũng có tâm-tánh như Phật, ai cũng có Phật-tánh, chỉ sự mê-lầm nhiều ít khác nhau, nên ngoài Thiên-Thai Trí-Giả có chia ra cái nghĩa «lục túc Phật» như sau đây :

1.) Lý túc Phật

Lý túc Phật, nghĩa là : Y như chơn-lý thi chúng sanh túc là Phật. Phật với chúng sanh là hai phép đối-dối, làm sao chúng sanh lại túc là Phật? Đó là vì chúng sanh sẵn có Phật-tánh không bao giờ thêm bớt. Trong nhứt dụng của chúng sanh, Phật-tánh thường hiền lộ ra, chỉ vì chúng sanh mê muội không tự biết đó thôi. Nhưng cái mê của chúng sanh không phải thiêt có, chúng sanh dầu chấp có ngã mà chưa hề thiêt có cái gì đáng gọi là ngã, chúng sanh dầu chấp có pháp mà chưa hề thiêt có cái gì đáng gọi là pháp. Không có ngã thời lấy chi mà sống chết, không có pháp thời lấy chi mà sẩi khóc; cho nên y theo chơn-lý mà nói thời dầu chúng sanh giả-dối có sống chết, nhưng thiêt ra vẫn là thường-trú, dầu trần-cảnh giả dối có thay đổi, nhưng thiêt ra vẫn là chơn-như. Thường-trú chơn-như là Phật, cho nên chúng sanh bẩn-lai thiêt như Phật không khác, chỉ vì chúng sanh không tự biết đó thôi. Không tự biết nên gọi là lý túc Phật.

2.) Danh-tự-túc Phật

Danh-tự-túc Phật nghĩa là thành Phật nơi danh-tự. Vì chúng sanh mê không biết Phật-tánh nên các sự hành vi đều trái hẳn với Phật-tánh: người thì đeo đuổi theo những vọng-tưởng giả đanh, sống say chết ngủ, không biết tu là chi, hoặc không lúc nào muốn tu cã; kẻ thì có lòng muốn tu nhưng chỉ biết làm duyên làm phước, cầu cạnh với các vị thần, thánh cho được trường sanh, cho được giàu có chờ không hề biết chờ mê của mình mà sửa đổi rồi cã đời tao nghiệp vô thường, về sau lại phải chịu quả báo vô thường, rõ cuộc cũng chỉ nỗi chìm trong biền khổ, rất đáng thương xót. Vì vậy nên Phật phương-tiện dạy các kinh điển, chỉ rõ đường tu để cho chúng sanh tự biết tâm-tánh mình, tu tập cái nhơn thường-trú đãng ra khỏi luân hồi sanh tử. Chúng sanh tu theo lời Phật dạy, hoặc tham thuyễn, hoặc trì chú, hoặc niệm Phật, hoặc quán-tưởng đến khi tự biết được tâm-tánh mình bẩn-lai không có sanh diệt, thì gọi là danh-tự-túc Phật.

3.) Quán-hạnh-túc Phật

Đã biết bẩn-lai tâm-địa thì lại phải y như bẩn-lai tâm-địa mà tu hành đãng trừ những thói quen mê lầm vô thi và thi: coi giàu sang như bọt nước, xem thân thể như đất cát, quyết định nhận rõ cái tánh thường-trú chơn như, dầu đãng dầu lạt cũng ăn được, dầu nắng dầu mưa cũng chịu được, dầu chờ nhớp chờ nhơ cũng ở được, dầu bị đánh bị chưởi cũng nhijn được, dầu hầm lữa rừng tên cũng vào được, phỏng có bạc triệu cũng quăng được, phỏng như chết liền tức thì cũng như không được, đánh cho chết cái tâm phân biệt đãng sống lại một lối sống khác. Tu hành như vậy là quán-hạnh-túc Phật.

4.) Tương-tợ-túc Phật.

Tâm phân biệt đã chết, cái sống sau này là cái sống rộng lớn, tâm địa sáng suốt như gương soi muôn vật

không còn gì ngăn-nại nữa. Nhưng thiêt-nghiệm còn thiếu thì đối với thiêt-sự vẫn không ích gì mấy. Vì vậy nên phải thiêt-hành độ sanh, chính nơi sự sự vật vật mà thực-nghiệm tự-tâm. Lúc này, tuy tự-tâm đã giải-thoát nhưng bấy còn bóng dáng của các pháp chưa thiêt chứng Phật-tánh, nên gọi là tương-tự túc Phật.

5.) Phản chứng túc Phật

Đến bức này thì muôn vật một thê với mình, pháp-giới một tánh với mình, thân thê như bọt nước giữa biển mà làm thì sáng suốt như mặt trời soi cả muôn vật, đủ sức độ tất cả chúng sanh như cơn mưa lớn rưới khắp cây cỏ mà thiêt không có một chúng sanh, không có một pháp nào cả.

6.) Cứu cảnh túc Phật

Cứu cảnh túc Phật thì không thấy có tâm, không thấy có vật, không thấy có tánh. Như mặt trăng lồng lồng giữa trời, hiện bóng trong các vũng nước mà không khi nào xen vào với nước; Phật-tánh phát khii diệu-dung gồm đủ vô-lượng công-đức, tùy theo căn cơ chúng-sanh mà tự-tai hiện thân hiện cảnh làm cho chúng-sanh dặng lợi ích trong đường tu tập. Đến bức này túc là thành Phật.



Phật có ba thân, nhưng ba thân đều bình-dâng bình-dâng không sai khác.

a) háp-thân Phật.

Phương tiện mà nói thì pháp-thân Phật túc là Phật-tánh, cũng là pháp-giới-tánh, không có thời-gian, không có không-gian, không có chơn có vọng, không có thiêt có hư, bình-dâng bình-dâng, thanh-tịnh thanh-tịnh thường viễn-lich mà thường viễn-chieu, thường viễn-chieu mà thường viễn-tịch, duy có thiêt chứng mới tự biết, chờ không thể đem lời nói, đem tư-tưởng mà miêu-tả được.

b) Báo-thân Phật.

Phật có hai báo-thân :

1.) Tự-thọ-dụng-thân là nhứt-thể-trí-trí thường hưởng pháp-lạc nơi thường-tịch-quang-độ, duy Phật với Phật mới thấy được.

2.) Tha-thọ-dụng-thân là cái tướng diệu dụng bình-dẳng của tự-giác-thánh-trí, trọn đũ vô-lượng vô-lượng xứng tánh công-đức, duy các vị đại Bồ-Tát thấy được mà thôi.

c) Ứng-hoa-thân Phật.

Ứng-hoa-thân của Phật vô-lượng vô số, nhưng có thể tóm lại làm ba hạng :

1.) Thắng-ứng-thân. — Thắng ứng thân của Phật oai nghiêm trong suốt, dù các tướng tốt, hào-quang vô-lượng, do hăng sa công-đức biến thành; các vị Bồ-Tát từ sơ-địa sắp lui cho đến các bậc nhị-thừa thành-nhơn đều thấy được.

2.) Liệt-ứng-thân. — Liệt-ứng-thân là những ứng-thân do bi nguyễn của Phật theo duyên của chúng sanh hiện ra trong các loài mà giáo-hóa. Thân người của đức Thích-Ca Mâu-Ni là liệt-ứng-thân của đức Tỳ-Lu-Giá-Na Phật.

3.) Biến-hóa-thân. — Biến-hóa-thân là những thân do bi nguyễn của Phật theo duyên của một chúng sanh hay một phần ít chúng sanh mà hóa hiện. Thân của đức Phật A-Dì-Đà đến tiếp-dẫn những người niệm Phật là hóa-thân Phật.

Kinh Pháp-Hoa nói : « Các đức Phật vì một đại-sự nhơn duyên, xuất-hiện ra đời, nghĩa là vì khai-thị cho chúng sanh cái tri-kiến của Phật đặng cho chúng sanh giác ngộ và thiêt chứng cái tri-kiến của Phật » Tri-kiến của Phật là chi ? Tức là vô-thượng chánh-biến-giác ; Vô-thượng là tuyệt đối, không có gì hơn ; Chánh-biến-giác là biết rõ khắp cả pháp-giới một cách chơn-chánh, đúng với sự thật ; vô-thượng chánh-biến-giác tức là thiêt chứng bản-tánh và diệu-dụng của tự-tâm vậy.

Tự-tâm trùm khắp thái-hư, duyên hiện đủ các pháp mà vẫn thường-trụ không thay đổi ; bản-tánh của tự-tâm là bình-dâng chơn-như nhưng vẫn đủ năng lực duyên sanh các pháp ; diệu-dụng của tự-tâm là tùy duyên biến hiện nhưng vẫn không rời bản-tánh chơn-như. Vậy muốn có diệu-dụng của bản-tánh thì cần phải thiêt chứng bản-tánh. Bản-tánh của tự-tâm vốn không có mê chấp, không có ngã, không có pháp, không có sanh diệt, không có các mōn tham, sân, si, phiền não ; vậy người tu hành cần phải dứt trừ phiền-não, quét sạch các mōn mê chấp về ngã hay về pháp, thi mới có thể thiêt chứng tâm-tánh. Thiêt chứng tâm-tánh rồi, mới y như tâm-tánh như-như bình-dâng mà dụng tâm cho đến khi chồ dụng-tâm cân xứng với bản-tánh như-như bình-dâng, tức là thành Phật. Thành Phật rồi thời mới đủ thập-lực, từ-vô-sở-úy, tất cả tri dụng, đức dụng, mới có thể tự tại hiện thân, hiện độ mà giáo hóa tất cả chúng sanh do tự tâm biến hiện tốt vô lượng vô số kiếp, mà tự-tâm vẫn “thường lạc ngã tịnh” trong cảnh-giới thường-tịch-quang-độ. Được như vậy mới là hết mê, được như vậy mới là toàn giác. Toàn giác là Phật toàn mê là chúng sanh ; nên đối với Phật thi tất cả chúng sanh đều là Phật, mà đối với chúng sanh thi ưng-thân của Phật cũng còn sanh diệt. Đó là vì chồ dung-tâm khác nhau nên chồ thụ-dụng cũng khác. Song Phật cũng là tâm, chúng sanh cũng là tâm ; «tâm, Phật, chúng sanh, tam vò sai-biệt.»

Trong xứ ta nhiều người niệm Phật, nhiều người tin ngưỡng theo Phật, nhưng ít ai thiêt rõ nghĩa chữ Phật, nên sự tin-ngưỡng tri-niệm mất nhiều phần công-đức.

Bài giảng của tôi hôm nay hơi khó, trong mong các ngài đừng nghĩ là khó mà thối chí, gắng sức chín-xé cho kỹ để rõ Phật là chi, thi sự tu-trí của các ngài mới được hiệu quả hoàn toàn mà công đức tin-ngưỡng tri-niệm của các ngài mới thiêt là vô-biên vô-lượng.

Ý-TƯỞNG CỦA TÔI SAU KHI ĐỌC BÀI : « THANH NIÊN NĂM 1935 » CỦA T. N. ĐĂNG TRONG BÁO T. A.

Danh ngôn : « Nghe nhiều hơn nói lăm » tôi bao giờ cũng công nhận là phải, nhưng thiết tưởng lăm khi cũng cần nói ; cần nói khi thấy một sự thật bị người ta chôn lấp, một lẻ phải bị người ta phá hoại. Vậy nên tôi không nỡ làm thính sau khi xem bài : « thanh-niên năm 1935 » của ông T. N. . .

Trong bài ấy trước ông T. N. buồn cho thanh-niên, trai thì nghiêm-nghị đứng-dắng, gái thì e-lệ rụt-rè như các cụ già 7-80 tuổi ; sau ông T. N. lại mừng cho Thanh-niên nay đã có phần tiến-bộ, xem vẻ sức khỏe, mạnh mẽ lại biết vui đời. Mừng nhưng ông T. N. còn lo cho thanh-niên sẽ bị cái hại mà ông cho là tầy trời, cái hại của phong-trào Phật-giáo nó cám dỗ thanh-niên, làm cho thanh-niên bỏ cái chí khi khảng khái, cái linh-thần quả-quyết mà bước vào cõi đời nhục nhược. Chính chỗ này bắt tôi phải biện-luận hơn hết.

Ông T. N. buồn, rồi ông vui, rồi ông lo ; toàn những mối cảm tình tha-thiết, nhưng không biết mấy người đồng bệnh như ông. Thủ xem :

Ông T. N. buồn cho các cô thiếu-nữ rụt-rè, e-lệ ; nhưng thói ấy theo ý ngụ tôi cũng nên vứt quách, vì làm mất vẻ tự-nhiên, nhưng cũng không nên quá ư tự-do, vượt ra ngoài vòng lề nghi và làm những điều thương-luân bại-lý (dây tôi thiệt không có ý bảo-tồn những cổ tục không hợp thời). Ông T. N. lại còn buồn cho những cậu thanh-niên nghiêm nghị, đứng-dắng. Cái bệnh buồn của ông mới thiệt là khó chữa ! Không lẽ bảo các cậu thanh-niên ấy phải bỏ cái thái độ nghiêm-nghị, đứng-dắng kia, để theo những lối cũ chỉ của trẻ con đồi bánh đồi kẹo, hay những lối bánh-dông của hàng công-tử-bột ! Chỗ này quyết ít người đồng bệnh như ông.

Nhưng bây giờ ông T. N. đã vui rồi, vui vì thấy thanh niên nay có vẻ sức khỏe, mạnh mẽ, lại biết yêu đời. Muốn dẫn chứng, trong gần nữa cột báo, ông T. N. đem độc-giả đi xem những gót hồng bước một cách bạo dạn, những y phục tân-thời phấp-phới trước gió trong ngày hội của sanh-viên nào đó. Sức khỏe, mạnh mẽ để làm việc, thế mới gọi là yêu đời; chứ để mà trang-dièm thì thật tôi không thể biếu đồng-tình! (dẫu mắt lòng những nhà hàng đồng giày và may áo mồ).

Những cách chứng diện trang-sức mấy năm về trước, ở các nước bên Âu, Mỹ cho đến nước Trung-Hoa ở cõi Á-Đông ta, nam, nữ thanh-niên đều cục lực hò-hào, ngày ngày chỉ ganh đua theo mốt này mốt nọ. Mà nay, trừ ra những hạng phông-dảng, ăn chơi, không lo gì đến tiền đồ của quốc-gia, chủng-tộc, thanh-niên các nước họ đã tự biết cái trách-nhiệm lớn lao đối với gia-dinh xã-hội, nên những cái thói nhu-nhược ấy họ đã lăn bồi vứt bỏ. Thế mà ông T. N. còn muốn bắt thanh-niên nước ta uống cái cặn thuốc độc kia thì ông mới chịu vui cho!

Chỗ này ông T. N. vui mà tôi lại buồn: nhưng tôi thiệt không phải cõi-động cho thanh-niên nên ăn mặc xơ-xài rách rưới, nên nằm co trong xó hắp đâu; tôi chỉ muốn nói rằng cách chứng diện, trau chuốt bẽ ngoài, đã tốn phí vô ích, lại dễ khêu gợi tình dục: cái tình dục nó đã từ xưa đến nay làm cho biết bao luân-lý suy dỗi, phong-tục hủ bại!

Ông T. N. nên biết: thanh-niên là vận-mệnh của quốc-gia, là nền tảng của xã-bội. Nước giàu mạnh cũng ở nơi thanh-niên, nước hèn yếu cũng ở nơi thanh-niên, trách-nhiệm của thanh-niên thật là lớn lao, không thể kẽ xiết. Vậy nên ai là kẻ ưu đời mần thề, có lòng thương nhau thương nước, có lòng thương giống thương nòi, thương nhân-loại, cũng đều muốn trau dồi bồi-bढ đức-tánh cho thanh-niên, làm cho thanh-niên biết nghĩa-vụ của mình, biết hy sinh cho nhau-loại, biết đem công-tâm ra mà làm việc. Vì lẽ ấy mà lầm người yêu nước thương đời hết lòng truyền bá Phật-pháp đểng cho thanh-niên hiểu lý chơn-như của đạo Phật để dứt trừ những thói độc ác tham lam, cho

thanh-niên hiều sú như huyền của đạo Phật, dẽ làm những việc lợi ích cho nhau loại.

Những ai mà đã hiều đạo Phật, thiêt-hành theo đạo Phật thì không thấy có cái sống phải tham, không thấy có cái chết phải sợ ; mà đã không tham sống sợ chết thì có việc trái gì mà không bỏ nỗi, việc phải gì mà không làm xong. Thế mà ông T. N. dám bảo rằng : thanh-niên đã bị Phật-giáo cầm dỗ thì không phải là thanh-niên nữa. vì họ đã bỏ cái chí khí khảng-khai, cái tinh-thần quả-quyết mà bước vào cuộc đời nhu-nhược ! Thật ông khéo nói những lời trái ngược !

Ông T. N. chí trong cho thanh-niên trang-sức bề ngoài nên ông thấy phong-trào Phật-giáo đương đầy nhầy trong ba kỷ, mà ông đem lòng lo sợ : Nhưng trái lại tôi rất hy-vọng, hy-vọng cho thanh-niên nước ta có cái tinh-thần hy-sanh của đạo Phật, không nhiều thời ít dẽ cùng nhau chung lo sự tần-hoa của quốc gia xã-bộ

Tục-ngữ có câu : « Biết thi thưa thốt không biết thi dù cột mà nghe » nên tôi có lời thưa thốt cùng ông T. N. đây, là tôi đã biết đạo Phật không làm cho con người nhu-nhược, làm cho con người hèn-yếu, mà trái lại đạo Phật là một đạo dạy người phải có cái chí khí cương-quyết, phải có cái tinh-thần khảng-khai, phải biết hy-sanh mà làm việc lợi ích cho kẻ khác.

Luôn tiện đây tôi xin nhắn nhủ cùng những nhà ngôn-luận, ông nào muốn phê bình đạo Phật thì trước hết, ít nữa cũng phải biết đạo Phật là chi dã.

N-XUÂN-THANH



THANH-NIÊN CỦA ĐẠO PHẬT

Thanh-niên là tuổi trẻ. Trẻ dỗi với già mà nói; người dưới 30 tuổi còn có thể sống được nhiều năm nữa, thì gọi là thanh-niên; người hơn 70 tuổi không còn sống được mấy năm nữa, thì gọi là già cả. Cái ý nghĩa hai chữ thanh-niên đã do nơi thọ-mạng của loài người mà nói, cái giới-hạn của thanh-niên cũng phải theo nơi thọ-mạng của con người mà thay đổi. Phỏng như loài người biết tu nhơn-tích-đức, được cái phước-báo sống lâu đến 7, 800 năm, thì những người 200 tuổi cũng còn gọi là thanh-niên. Trái lại, nếu người đời độc hiềm hung dữ, phải chịu cái ác-báo chỉ sống trong 20 năm, thì những kẻ 18 tuổi đã gọi là già cả. Đổi với một loài người cũng vậy mà đối với cá-nhân cũng vậy, tùy theo thọ-mạng của mình dài hay ngắn mà cái thời-kỳ thanh-niên, nó cũng có dài ngắn.

Song thanh-niên cũng sống, cũng hành động, cũng trưởng; vẫn-niên cũng sống, cũng hành động, cũng trưởng; Hai tuổi ấy tuy lớn nhỏ khác nhau nhưng cũng vẫn là mình, vậy thời-kỳ thanh-niên có cái đặc-biệt gì mà phải phân chia giới-hạn?

Thời-kỳ thanh-niên thiệt có một cái đặc-biệt nhất là tự nhận mình còn có thể sống được lâu năm. Đã tự nhận có thể sống lâu năm, nên bạn thanh-niên làm việc gì cũng có cái chí-hướng xa xôi, cũng có cái hy-vọng to tát; họ chỉ chăm lòng làm việc cho có những hiệu-quả tốt tươi về sau chờ không kể sự nhọc nhằn trong lúc hiện-tại. Họ được vậy là họ biết thời-gian còn để dành cho họ một khoản khá dài đủ cho họ thành-tựu những mục-dich khó khăn và vĩ-đại.

Thanh-niên của thế-gian là vậy, còn thanh-niên của đạo Phật là những bức nào?

Thanh-niên của đạo Phật là những bức đã phát Bồ-đề-tâm, đã tự nhận cái tánh bất sanh bất diệt.

Chúng sanh không biết bản-tánh, say mê theo vọng-tưởng giả-danh, sống cái sống hép hòi trong một đời, nên duy có những kẽ biết mình còn sống lâu năm mới phát được những chí-hướng xa-xuôi, những hy-vọng vĩ đại; nhưng xa-xuôi vĩ đại cũng chỉ hạn trong khoảng thời-gian 100 năm mà thôi. Đến như những bức đã phát Bồ-đề-tâm, đã nhận được cái tánh bất sanh bất diệt nơi mình, thời không còn thời-gian, không còn không gian, sống một cái sống rộng lớn vô cùng vô-tận, không cuộc trong một đời, không cuộc trong một kiếp, đầu trời nghiêng đất ngửa mà tánh bất sanh bất diệt ấy cũng không bao giờ thay đổi. Những người như vậy thì không lúc nào là không thanh-niên, đầu còn một hơi thở cuối cùng cũng vẫn có cái chí hướng sâu xa rộng lớn vô biên vô lượng của tâm-tánh thường-trú.

Đó một chúng-sanh khỏi luân-hồi là khó, mà người đã phát Bồ-đề-tâm thi quyết chí độ tất cả chúng sanh; trừ một sự phiền-não mê-lầm là khó, mà người đã phát Bồ-đề-tâm thi quyết chí trừ tất cả các sự phiền-não mê-lầm; học một phép tu cho hoàn-toàn là khó mà người phát Bồ-đề-tâm thi quyết chí học vô-lượng pháp-môn; thành một vị Tu đã hoàn là khó, mà người phát Bồ-đề-tâm quyết chí tu cho thành Phật.

Cái chí hướng rộng lớn như kia, đối với tâm-trí thông thường thì in tuồng là viễn-vông lầm, nhưng đối với những người thiết hiếu đạo Phật, thiết phát Bồ-đề-tâm, đã ra ngoài hạn-lượng không-gian và thời-gian của vũ-trụ thì quyết chắc đạt đến mục-dich.

Thanh-niên như vậy mới thiệt là thanh-niên, vì là thanh-niên mãi mãi không già không chết.

Nguyên cho toàn-thể nhơn-loại, vô-lượng chúng-sanh đều phát Bồ-đề-tâm dũng đồng nhập vào hàng thanh-niên của đạo Phật.

PHẬT-HỌC-HỘI SẼ LẬP GIỚI-ĐÀN CHĂNG ?

Giới-luật là nền tảng của sự tu chứng. Người tu hành không giữ giới-luật thì nghiệp dữ không thể dứt sạch; nghiệp dữ đã còn thì dầu thuyền-dịnh cao sâu đi nữa cũng chỉ được thành Ma-vương và Ma-dân mà thôi. Giới-luật bệ trọng như vậy nên dầu là các vị Đại-bồ-Tát, ngài nào đã thị-hiện làm Tì-Kheo thì cũng nghiêm giữ giới luật để bảo-tồn chánh-pháp và làm khuôn phép cho toàn thể tín-đồ Phật-giáo.

Ngó lại những lối truyền giới ở xứ ta mà thương hại: ông thầy thì không rõ Phật-pháp, không giữ giới-luật, chỉ mượn những trường-kỳ mà mua cái danh hảo là Hòa-Thượng, Yết-ma, Giáo-Thợ; học-trò thì phần nhiều chưa giữ đủ năm giới, lại lầm người chưa biết Sa-Di phải giữ những giới gì, hoặc chưa hề phát-tâm giữ một giới mà cũng cứ thọ tam-dàn cụ-túc để mua cái danh-tướng ông thầy với đời.

Vì vậy nên trong Sơn-môn thường thấy lầm đều quái dị, như các ông thầy công-nhiên có vợ có con, công-nhiên ăn mặc uống rượu, rồi cũng có người truyền pháp cho, truyền pháp để về sau được xưng là Đại-sư, chờ kỳ thiет cũng chẳng biết pháp là chi cả. Thế rồi cũng qui-y truyền giới cho kẻ khác, dầu rằng tự mình chưa hề một phút nào qui-y tam-bảo, chưa hề giữ đủ năm giới Uu-Bà-Tắc; nói càng thêm đau đớn.

Song đạo Phật nào phải bắt ai cũng quyết định xuất-gia, thọ cụ-túc-giới đâu. Phật chế ra những phép tam-qui, ngũ-giới, Sa-Di-giới, Tì-Kheo-giới, Bồ-Tát-giới, vân vân, là cốt để cho ai tự xét mình thọ được giới nào thì hãy thọ giới ấy mà thôi. Nếu các ông thầy kia đã xét mình không thọ được giới thì cứ xã giới ra làm cư-sĩ, việc gì phải giả dối mang lốt đệ-nữ Phật, làm cho mất giá-trị của toàn-thể Tăng-già, về sau phải chịu lầm đều khổ sở trong ba đường dữ.

Muốn về sau khỏi cái hại như vậy, tín-dồ Phật-giáo c
phải tôn-trọng giới-luật; trong sơn-môn, các ông thầy
giữ giới phải gắng giữ cho trọn vẹn: các ông thầy ch
giữ giới phải gắng mà giữ giới, hoặc không gắng giữ n
thì phải tự biết nghiệp-chướng nặng nề mà xin xâ g
về thế-gian làm một người dì cúng, chờ quyết không n
làm thầy ai cả. Còn trong tín-dồ thời phải đồng-tâm b
hộ các ông thầy giữ giới, bảo hộ những người đã c
quá tự-tân và phải từ-bản những kẻ giả dối trong họ
Tăng-Già, đầu là bồn-sư của mình hay là Tăng-Cang, Hò
Thượng. Phật-giáo-dồ lại còn phải tổ-chức giới-dàn m
cách nghiêm chỉnh: phải y theo luật của Phật, lựa c
ông thầy truyền giới, các ông thầy thọ-giới, các cư-sĩ t
giới dễ về sau ai nấy đều có thể theo địa-vị mình mà g
giới-luật của Phật.

Phật-Học-Hội chúng tôi định chứng 4, 5 năm nữa
khai một giới-dàn rất tề chính để làm khuôn phép c
các giới-dàn khác Giới-dàn ấy sẽ tổ-chức như sau này:

1.) Về Thập-sư — Về thập-sư, chúng tôi sẽ thỉnh c
vị đại-đức trong ba kỳ thông-biều giới-luật và tinh-trì gi
luật từ khi nhập-đạo. Về ba ngài Hòa-Thượng, Yết-I
và Giáo-Thọ, chúng tôi lại còn phải y theo luật Phật thử
những ngài quán thông giáo-lý, thiệt liều giải đệ-nh
nghĩa-dễ mới được.

2.) Về Uu-Bà-Tắc giới. — Toàn-thể tín-dồ, ai
biết ngử-giới là chi thì đều có thể tình-nghịen thọ giới
từ một giới (nhứt phần Uu-Bà-Tắc) cho đến năm giới (t
phần Uu-Bà-Tắc).

3.) Về Sa-Di giới. — Thầy nào muốn thọ Sa-D.-giới
phải hiểu rõ bộ Sa-Di-luật-giải và các kinh thường tყ
(Tâm kinh, A-Đi-Đà kinh, vân vân), phải ở trước thập
giảng giải nghĩa lý đành rành không lầm, rồi mới du
thọ giới.

4.) Về Danh-tự Bồ-Tát giới. — Thập sư gạn hỏi gi
tữ, xét tbiệt có tin-tâm chắc chắn, tbiệt có phát nguy
hộ-trí chánh-pháp và làm những việc lợi ích cho chư
sanh, thì mới cho thọ Danh-tự Bồ-Tát-giới.

5.) Về Tì-Kheo-giới. — Tì-Kheo là các ông thầy có trách-nhiệm hoằng pháp lợi sanh, nếu tự mình không biết Phật-pháp thì làm sao mà hoằng pháp được; vì vậy nên các thầy muốn thọ Tì-Kheo-giới ít nữa cũng cần phải hiểu rõ những kinh điển như sau này:

Thủ-Lăng-Nghiêm kinh,
Viên-giác kinh,
Kim-Cang kinh,
Duy-thức tam thập tụng,
Bát-thức qui-cử,
Đại-thừa khí-tín luận,
Diệu-pháp liên-hoa kinh.

Thầy nào hiểu rõ nghĩa lý đành rành, hoặc thập sự hoặc trong chúng hỏi nghĩa lý gì cũng đều đối đáp đúng đắn thì Hòa-Thượng cho phép được thọ Tì-kheo giới.

6.) Về chơn-thiệt Bồ-Tát-giới. — Về chơn-thiệt Bồ-Tát-giới thì phải thi hạch một cách đặc-biệt, dấu cursive hay Tang già muốn thọ giới ấy cũng đều phải thi trước, có đậu mới thọ giới. Lối thi có ba phần:

a) *Hạch viết.* — Trước các công chúng, Hòa-thượng rút một quyển trong các kinh điển đã nói trên kia, nhắm mắt dở một trương, trương nào cũng được, rồi chính trong trương ấy hội đồng thập sự bàn luận với nhau, rã một cái đề cho các người muốn thọ giới, Hạn trong ba giờ phải làm xong một bài luận trình lên thập-sư chấm, mỗi bài thi Hòa-Thượng hỏi ý-kiện thập-sư và cho điểm về nội-minh, về danh-tự-minh và về nhơn-minh.

Về nội-minh thi cho từ một điểm đến 20 điểm, về danh tự-minh và nhơn-minh thi cho từ 1 điểm đến 10 điểm. Nếu ba điểm cộng lại được trên 20 điểm thì đậu. Hạch viết đậu rồi mới được vào hạch nói.

b) *Hạch nói.* — Hạch nói thi tùy theo thập-sư chính nơi bài đã làm, hỏi các nghĩa lý trong đạo Phật (chỉ hỏi nghĩa lý chứ không hỏi pháp-sô.) Thập-sư tùy theo lời đáp của học trò, hỏi đi hỏi lại để cho biết thử người học trò

có thiêt phát Bồ-Đề-tâm không, hỏi xong Hòa-Thượng hỏi ý kiến thập-sư và cho diêm, hễ được 10 diêm là đậu và được thọ chon-thiệt Bồ-Tát-giới.

c) *Hạch giảng*. — Kỳ hạch này để chọn các ông thຸ vິ Sa-Di và các thầy thuyết-pháp, ai tinh nguyễn thì mới hạch. Trước khi hạch, thập sư dở kinh lụa để, mỗi người một đẽ. Người di hạch bắt thăm một đẽ giữa công chúng, được phép ngồi 15 phút, rồi giảng liền một bài về vấn-dề ấy. Giảng xong, tùy công-chúng muốn hỏi điều gì phải trả lời cho song suốt. Rồi Hòa-Thượng bàn định cùng thập sư mà cho diêm, ai được 10 diêm là đậu. Trong các thầy, thầy nào công lại nhiều diêm hơn hết thời được làm thຸ vິ Sa-Di.

Phép cộng diêm thi cộng một diêm về giảng kinh diển, một diêm về hạch viết, một diêm về hạch nói và một diêm về hạch giảng.

Thi hạch xong, mới khởi hành truyền giới: thập sư luận phiên thuyết giới và kè giới tướng cho giới-tử nghe rõ, rồi Hòa-Thượng mới y khoa truyền giới và truyền y bát cho các vị Tī-Kheo. Truyền giới xong thì một ngài trong tam sư đứng dậy đọc bài huấn-lù, chỉ dạy các giới-tử phải hết lòng trì giới và luôn nhịp khuyên tất cả chư thiện-tín đồng tâm hiệp lực dặng bộ tri giới-luật của Phật. Giảng xong thập-sư và các người thọ giới đồng đến trước bàn Phật làm lễ tạ.

..

Giới-dặng cần phải lập như vậy mới là tề chinh và mới có thể lựa được những ông thầy xứng đáng làm học-trò Phật.

Chúng tôi trông mong các thầy trong sơn-môn và các nhà cư-sĩ gắng công tham-học Phật-pháp dặng 4,5 năm về sau cùng chúng tôi tổ-chức một giới đầu tề chinh, y theo luật phật đã dạy.

VIEN-ÂM



ĐẠI Ý KINH THỦ-LĂNG-NGHIÊM

(SURAMGAMA)

(tiếp theo)

*Phật nương nơi kiền-tinh chỉ rõ như lai-tang
Phật chỉ cái tánh «không chỗ trả về» của kiền-tinh.*

Ong A-Nan đã nghe lời Phật dạy rằng từ sắc thân cho đến muôn sự muôn vật đều là vật ở trong chơn-tâm, ông lại tưởng tượng cái chơn-tâm trùm khắp cả vũ trụ ở ngoài sắc-thân, nên ông mới bạch Phật rằng ông còn đem tâm phan-duyên mà thỏa chỗ trong mong của ông, nghĩa là ông còn đem cái tâm tưởng-tưởng mà tưởng-tưởng cái chơn-tâm. Phật biết ông còn nhận bóng dáng của sự phân biệt trần-duyên, của sự phân biệt pháp-âm của Phật làm tâm, nên Phật mới dạy rằng: «Pháp của Phật như ngón tay chỉ, tâm tánh như mặt trăng. Người thấy chỉ mặt trăng phải nương theo ngón tay mà nhận mặt trăng cũng như người nghe Phật thuyết pháp phải nương theo pháp-âm của Phật mà nhận tâm-tánh; nếu lấy bóng dáng của tiền-trần (pháp-âm) làm tâm-tánh, thì có khác chi người lấy ngón tay chỉ làm mặt trăng, đã không biết mặt trăng là chỉ, lại cũng không biết ngón tay chỉ là chỉ, vì nhận làm ngón tay chỉ là mặt trăng vậy. Ngón tay chỉ là tối, mặt trăng là sáng, nhận làm như thế lại cũng không biết cái sáng cái tối là chỉ nữa. Người nhận làm bóng dáng của pháp-âm làm tâm-tánh cũng vậy, chẳng những họ không biết tâm-tánh mà họ cũng không biết bóng dáng của tiền-trần, vì họ nhận làm bóng dáng của tiền-trần làm tâm-tánh, họ lại không biết cái chơn cái vọng, vì nhận làm cái vọng của bóng

dáng tiền-trần làm cát chơn của tâm-tánh vây. Bóng dáng của tiền-trần không có tự-tánh. tiền-trần diệt thì bóng dáng ấy cũng mất, dấu tiền-trần là pháp-âm của Phật, là hình-dung của Phật hay là cái minh-dé của bạn Câu-Xá-Lý; cái minh-dé ấy là cái lù mù do sự không thấy không nghe, không hay không biết tiền-trần tạo thành, nên ngoài tiền-trần ra, nó cũng không có tự-tánh.

Các bóng dáng của tiền-trần như kia đều có thể trả lại cho tiền-trần, tiền-trần có thì có, tiền-trần không thì không, có chỉ đặc-biệt đâu mà gọi là tâm-tánh ».

(còn nữa)

VIÊN-ÂM



Chúng tôi xin giới-thiệu cùng Độc-giả: **DUY - TÂM NGUYỆT - SAN**

CỦA

LƯƠNG-XUYÊN PHẬT-HỌC-HỘI

là một cơ-quan giảng diễn lý nghĩa của đạo
Phật, sẽ xuất-bản ngày 1^{er} Octobre 1935.

Một năm	2\$00
Sáu tháng	1,10

Tòa soạn tại chùa Long-Phước, Travinh. (Thơ
và bài vở xin gửi cho Chủ nhiệm: M. NGUYỄN-
HƯỆ QUANG, Hòa thượng tại Tòa soạn Long-
Phước Hội Lưỡng-Xuyên Long Đức Travinh.
Thơ mua tạp chí và mandat xin gửi cho Quản-
lý: M. NGUYỄN-VĂN KHỎE Lương Y Đông Pháp
Travinh.)

經
首楞嚴經
(續)

阿難言(若我心性各有所還,則如來說妙明元心,云何無還?唯垂哀愍,爲我宣說。)

佛告阿難:且汝見我見精明元,此見雖非妙精明心,如第二月非是月影;汝應審聽,今當示汝無所還地。

阿難,此大講堂,洞開東方日輪升天,則有明曜;中夜黑月,雲霧晦暝,則復昏暗;戶牖之隙,則復見通;牆宇之間,則復觀壅;分別之處,則復見緣;頑虛之中,徧是空性;鬱堵之象,則紓昏塵;澄零之歛,又觀清淨。

阿難,汝咸看此諸變化相;吾今各還本所因處。云何本因?阿難,此諸變化,明還日輪,何以故?無日不明,明因屬日,是故還日。暗還黑月,通還戶牖,壅還牆宇,緣還分別,頑虛還空,鬱堵還塵,清明還零;則諸世間一切所有,不出斯類。

汝見八種見精明性,當欲誰還?何以故?若還於明,則不明時無復見暗,雖明暗等種種差別,見無差別。諸可還者自然非汝,不汝還者非汝,汝而誰知汝心本妙明淨,汝自迷悶,本受輪於生死中常被漂溺,是故如來名可憐愍。)

阿難言：（俄雖識此見性無還，云何得是我真性？）

佛告阿難：悟今問汝。今汝未得無漏淨，承佛神力見於初禪，得無障礙而阿那。見闇浮提如觀掌中窮盡分寸。諸菩薩等百千界；十方如來，無不矚視。不曠濶生，過分不清淨國土。

阿難且吾與汝，四天王種住形無間徧覽，水陸空行，雖有昏明分別，自他今吾前塵分別，留礙汝應於此分別。汝擇於見中，誰是我體，誰爲物象。

阿難，極汝見源，從日月宮是物非汝；至七金山，周徧覩観，雖種種光，亦樹水山川諸有，漸斬更覩雲騰，鳥飛風動，塵起，諸物性雖復差殊，同汝見精清淨所屬；則諸物類自有差別，見性無殊。此精妙明誠汝見性。

若見是物，則汝亦可見吾之見。若同者各爲見吾，吾不見時，何不見吾不見之相？若不見吾見之地，自然非物，云何非汝？

又則汝今見物之時，汝旣見物，物亦汝體，性紛雜，則汝與我並世間，不成安樂。阿難着汝見時，是汝非我；見性周徧，非汝而誰？云何自疑汝之真性？汝不真，取我求實。

（未完）

KINH DIỄN ÂM

THỦ-LĂNG NGHIÊM KINH (SURAMGAMA)

(TỤC)

A Nan ngôn : « Nhược ngũ tâm tánh các hữu sở hoàn, tắc Như-lai thuyết diệu-minh-nguyên-tâm vân hà vô hoàn ? Duy thùy ai mẫn vi ngã tuyên thuyết ».

Phát cáo A-Nan : « Thủ nhữ kiến ngã kiến-tinh minh-nguyên, thủ kiến tuy phi diệu-tinh-minh-tâm, nhữ đệ-nhị-nghệt phi thị nguyệt ảnh ; nhữ ứng dẽ thính, kim đương thị nhữ vô sở hoàn dia.

A-Nan, thủ đại giảng-dường, đồng khai đông-phương, nhứt luân thăng thiên tắc hữu minh diệu; trung da hắc nguyệt, vân vụ hối minh, tắc phục hôn ám; hộ vũ chi khích, tắc phục kiến thông; tường vũ chi gian, tắc phục quan ứng; phân biệt chi xứ, tắc phục kiến duyên; ngoan hử chi trung, biến thi không tánh; uất bột chi tượng, tắc vu hôn trần; trường tề liêm phân, hựu quan thanh tịnh.

A-Nan, nhữ hàm khán thủ chư biến hóa tướng; ngô kim các hoàn bản sở-nhơn xứ. Vân hà bản-nhơn ? A-Nan, thủ chư biến hóa, minh hoàn nhứt luân, hà dĩ cõ : vô nhứt bất minh, minh nhơn thuộc nhứt, thị cõ hoàn nhứt. Ám hoàn hắc nguyệt, thông hoàn hộ vũ, ứng hoàn tướng vũ, duyên hoàn phân biệt, ngoan hử hoàn không, uất bột hoàn trần, thanh minh hoàn tề; tắc chư thế-gian nhứt thế sở hữu, bất xuất tư loại.

Nhữ kiến bát chủng kiến-tinh-minh-tánh, đương dục thùy hoàn ? Hà dĩ cõ : nhược hoàn ư minh, tắc bất minh thời vô phục kiến ám; tuy minh ám đặng chủng chủng sai biệt, kiến vò sai biệt. Chư khả hoàn giả tự nhiên phi nhữ, bất nhữ hoàn giả phi nhữ nhi thùy ? Tắc tri nhữ tâm bản diệu-minh-tinh, nhữ tự mê-muộn láng bản thụ luân, ư sanh tử trung thường bị phiêu nich, thị cõ Như-lai danh khả lân mẫn ».

A-Nan ngôn : « Ngã tuy thức thủ kiến tánh vô hoàn vân hà đắc tri thị ngã chân-tánh ? »

Phật cáo A-Nan : « Ngô kim văn nhữ. Kim nhữ vị đắc vô-lại thanh-tịnh, thừa Phật thần-lực kiến ư sơ thuyền đắc vô chướng-ngã; nhi A-Na-Luật kiến Diêm-Phù-Đè như quan chướng trung yêm-ma-la quả ; chư Bồ-tát dâng kiến bách thiên giới; thập phương Như-lai cùng tận vi trần thanh-tịnh quắc độ, vô sở bất chúc; chúng-sanh đồng thi, bất quả phán thốn.

A-Nan, thả ngô dữ nhữ quan Tứ-Thiên-Vương sở trú cùng điện, trung gian biển lầm thủy lục không hành, tuy hữu hồn minh chủng chủng hình tượng, vô phi tiền trần phân biệt lưu ngại. Nhữ ưng ư thủ phân biệt tự tha, kim ngô tương nhữ trách ư kiến trung, thùy thi ngã-thề, thùy vi vật-tượng.

A-Nan cực nhữ kiến nguyên, tung nhựt nguyệt cung, thí vật phi nhữ; chí Thất-kim-sơn, châu biển để quan, tuy chủng chủng quang, diệc vật phi nhữ; tiệm tiệm cảnh quan yên dâng, diều phi, phong động, trần kaki, thu mộc sơn xuyên, thảo giới nhân súc, hàm vật phi nhữ. A-Nan, thí chư cận viền chư hữu vật tánh, tuy phục sai thù, đồng nhữ kiến-tinh thanh-tịnh sở chúc; tắc chư vật loại tự hữu sai biệt, kiến tánh vô thù; thủ tinh-diệu-minh thành nhữ kiến-tánh.

Nhược kiến thi vật, tắc nhữ diệc khả kiến ngô chi kiến; nhược đồng kiến giả danh vi kiến ngô, ngô bất kiến thời, hà bất kiến ngô bất kiến chi xứ; nhược kiến bất kiến, tự nhiên phi bì bất kiến chi tướng. Nhược bất kiến ngô bất kiến chi địa, tự nhiên phi vật, vân hà phi nhữ.

Hựu tắc nhữ kim kiến vật chi thời, nhữ ký kiến vật, vật diệc kiến nhữ, thê tánh phân tạp, tắc nhữ dữ ngã tinh chư Thể-gian, bất thành an lập.

A-Nan, nhược nhữ kiến thời, thí nhữ phi ngã, kiến tánh châu biển, phi nhữ nbi thùy? Vân hà tự nghi nhữ chi chơn-tánh. Tánh, nhữ bất chơn, thủ ngã cầu thực.

KINH DIỄN NGHĨA

KINH THỦ-LĂNG-NGHĨÊM (SURAMGAMA)

(tiếp theo)

Ong A-Nan bạch Phật rằng : « Như tâm tánh tôi đều có chỗ mà trả về, thời cái diệu-minh-nguyên-tâm của Như-Lai nói, làm sao lại không chỗ trả về ; xin Phật dủ lòng thương xót, vì tôi tuyên bày rõ lẽ ấy ».

Phật bảo ông A-Nan : « Hiện cái kiến-tinh-minh-nguyên của ông thấy tôi đây, cái kiến-tinh ấy tuy chẳng phải là diệu-tinh-minh-tâm, cũng như cái đê-nhi-nguyệt (1), không phải thiệt là vành trăng ; ông hãy lóng nghe ; tôi nay khai-thị cho ông cái tánh không thể trả về. Ông A-Nan, cái đại giảng đường này, phương đông mở rộng, khi mặt trời mọc lên thì thấy sáng rõ nửa đêm trăng tối, mây mù mờ mịt thì lại tối đen ; chỗ có cửa ngõ thì thấy thông thương, chỗ bị vách nhà thì lại thấy ngăn cách ; chỗ có phân biệt (2) thì thấy các sắc duyên (3), chỗ trống vắng không chi thì đều là hư-không cả ; hình-tượng mờ mịt là vì bụi nồi lên ; khi mưa tạnh, trời thanh thì thấy trong sạch. Ông A-Nan ! ông cũng đều xem những tướng biến hóa như vậy ; nay tôi hãy trả các tướng ấy »

1.) *Đê-nhi-nghệt*. — Đê-nhi-nghệt nghĩa đen là mặt trăng thứ hai. Mặt trăng vốn chỉ có một, vì duy con mắt nên bị lóa, hãy ra hai mặt trăng cũng như tâm-thể vẫn trùm khắp, chỉ vì vọng động nên hóa ra nồng kiếp (kiến-tinh) và sở-kiết (vật-tượng).

2.) *Phân-biệt* — Phân biệt nghĩa đen là chia rẽ, tức là chia cảnh giới ra có từng có ngắn, mà biết vật này khác với vật kia, sự này khác với sự nọ, vân vân.

3.) *Sắc-duyên*. — Sắc duyên là duyên của sắc trào, tức là cái sở-duyên-duyên đối với con mắt của các vật có hình-tượng.

về chỗ bồn-nhơn (4) của nó. Sao là bồn-nhơn ? Ông A-Nan, trong các món biến hóa ấy, sáng thì trả lại cho mặt trời ; Vì sao ? Vì không mặt trời thì không sáng ; bồn-nhơn của cái sáng thuộc về mặt trời, nên trả về cho mặt trời. Tối thì trả về cho đêm tối trắng ; thông-thương thì trả về cho cửa ngõ, ngăn cách thì trả về cho vách nhà, sắc-duyên thì trả về cho phan-bié, trống vồng thì trả về cho hư không, mờ mịt thì trả về cho bụi, trong suốt thì trả về cho trời tạnh : hết cả các món có ở thế-gian cũng không ngoài các loài ấy.

Vậy cái kiến-tinh-minh-tánh của Ông thấy tám món kia, Ông định trả về đâu ! Vì cớ sao ? Như trả về cho cái sáng thì đến khi không sáng không thể thấy tối ; mà nay tuy các món sáng tối ấy sai khác nhau, nhưng cái thấy vốn không sai khác.

Cái nào có thể trả về được, tự nhiên không phải là Ông, chờ cái mà Ông không thể trả về, thì không phải là Ông mà ai ? Vậy thi biết tám Ông bẩn-lai là Diệu-minh-tịnh (5) ; Ông tự mê muội, bỗng mất tánh bẩn-lai mà chịu luân hồi, thường bị chìm đắm trong bể sanh tử, vậy nên Như-lai gọi là «đáng thương xót».

Ông A-Nan bạch Phật : « Tôi tuy biết tánh thấy ấy không chỗ trả về, nhưng làm sao biết được tánh thấy ấy là chơn tánh của tôi ? »

Phật bảo Ông A-Nan : « Tôi nay lại hỏi Ông : Nay Ông chưa chứng đặng vô-lâu thanh-tịnh (6), song nhờ thần lực Phật thấy đến cõi Sơ thuyền khỏi phải ngăn ngại mà Ông A-Na-Luật. Đã thi thấy thế-giới Diêm-phù-

4.) *Bồn-nhơn*. — Bồn-nhơn tức là nguyên nhơn : như nhơn có học mà biết chữ thì sự học là bồn-nhơn của sự biết chữ.

5.) *Diệu-minh tịnh*. — Biểu hiện đủ các pháp nên gọi là diệu, rõ suốt tất cả các pháp vẫn gọi là minh, không thể bị nhiễm ô ràng buộc nên gọi là tịnh.

6.) *Vô-lâu thanh tịnh* — Còn thấy có sự mê lầm mà không nhiễm ô trước thì gọi là hữu lâu thanh-tịnh, không thấy có sự mê lầm có thể nhiễm trước thì gọi là vô lâu thanh-tịnh.

Hàng Thanh vẫn đến qua A-La Hán thi được vô-lâu thanh-tịnh.

è (7) như coi trái Yêm-ma-la trong bàn tay (8); các hàng
đá-tát thì thấy trăm ngàn thế-giới; thập phương Như-lai thì
tột thanh-tịnh quắc-dộ như số vi-trần, không chỗ
là không thấy; con lường thấy của chúng sanh thì
đông quá gang tác. Ông A-Nan, nay tôi cùng ông hãy
em cung điện của tú-thiên-vương (9) ở, chặng giữa
em kuẩn thủy, lục, không, hành (10), tuy có nhiều hình
ợng hoặc sинг hoặc tối khác nhau, nhưng không cái
chẳng phải là tiền trân phân biệt mà lưu-ngại (11);
ng hãy ở nơi đó phân biệt cái tự cái tha (12). Nay tôi
vẽ ông lựa ở trong cái thấy đó, gì là ngã-thề (13)
là vật-tượng (14). Ông A-Nan, tột cái súc thấy của
ng, từ cung nhứt nguyệt (15), đều là vật chờ chẵng phải

7.) *Diêm-phù-Đề.* — Là quả địa-cầu. Thái-dương-hệ có 4 thế
nó có sach-vật, Diêm-phù-đề là một.

8.) *Coi trái Yêm-Ma-La trong bàn tay.* — Ông A-Na-
-Dà-anh hay ngủ nên bị Phật quở ông biết lỗi mình, liền
ng súp tham tuyển trong bảy ngày không ngủ đến nỗi đui hai
mắt, như con cũng quyết chí tu hành cho đến khi chứng
tự quả A-La-Hán, dặng phép thiêu-nhẫn thấy rõ hơn người
vường. Trái Yêm-Ma-La là một thứ trái bên Ấn độ, ông An-Na-
-Dà dương cầm trái ấy trong bàn tay, vừa có người hỏi ông
ấy được bao xa thì ông nói ông thấy cả thế-giới Diêm-phù-đề
trong cái trái trong bàn tay vậy.

9.) *Tú-Thiên-Vương.* — Là bốn vị thiên - Vương & cõi
n tú-thiên-vương-thiên là cõi trời thấp hơn hết.

10.) *Thủy, lục, không, hành.* — là vật ở dưới nước, vật
trên bộ loài bay gữa hư-không, loài đi trên mặt đất.

11.) *Tiền trân phân biệt mà lưu-ngại.* — là tiền trân chia
vật này vật khác mà hiện các hình ảnh trong tánh thấy.

12.) *Cái tự, cái tha.* — Cái tự là mình, cái tha là những cái
khác với mình.

13.) *Ngã-thề.* — là thề của mình.

14.) *Vật tượng.* — là hình tượng của vật.

15.) *Nhứt nguyệt.* — là mặt trời mặt trăng.

ông, cho đến Thất-Kim-sơn (16), xét coi cùng khắp, tu có hào-quang nhiều thứ, nhưng cũng là vật chớ chẵn phải ông. Lần lần lại xem mây kéo chim bay, gió đòn bụi nồi, cây cối núi sông, cỏ rát người thú, đều là vĩ chớ chẳng phải ông. Ngày ông A-Nan, tuy các vật kia xa ở gần có sai khác nhau, nhưng cũng đồng một c kiển-tinh ông, thanh-tịnh xem thấy (17), thời các vật kia tự có sai khác, tánh thấy không sai khác, cái tinh-diệu minh (18) ấy thiệt là tánh thấy của ông.

Nếu cái thấy là vật, thì lẽ ra ông thấy được cái thấy của tôi, sao lại không thấy. Như vì đồng thấy một ch mà gọi là thấy cái thấy của tôi, thì trong khi tôi không thấy, sao ông lại không thấy chỗ không thấy của tôi. Dẫu nói thấy được chỗ không thấy của tôi, thì ông cũn thấy cái gì chớ quyết định không phải thấy được c tướng không thấy (19). Như đã không thấy chỗ không thấy của tôi, thì tự nhiên cái thấy chẳng phải là v làm sao không phải là ông.

16.) *Thất-kim-sơn.* — là chỗ ở của tứ Thiên-vương.

17.) *Thanh tịnh xem thấy.* — Sắc cũng thấy, không cũn thấy, trăng cũng thấy, đèn cũng thấy, không có thân sơ, không chia rẽ nênh gọi là thanh-tịnh.

18.) *Tinh-diệu-minh.* — là cái tánh diện-minh của kiết tinh.

19.) *Quyết định không thấy được cái tướng không thấy.* Cái tướng người ta thấy thì mình thấy được, chớ đã là cái tướng không thấy thì làm sao mà thấy cho được. Ví như một cái bô người ta thấy cái bông thì mình cũng có thể thấy cái bông. Ý như cái tướng của cái bông đối với người không thấy bông i mình làm sao mà thấy được.

Lại nữa, nếu cái thấy làm vật, thì trong khi ông đã thấy vật, vật cũng thấy ông, thề-tánh xen lộn (20) thì ông cùng tôi, cùng tất cả thế-gian là sao an lập được. Nay ông A-Nan, như khi ông thấy là ông chớ không phải tôi, thời cái tánh thấy trùm khắp kia chẳng phải là ông mà ai, sao ông còn nghi cái chơn-tánh của ông. Tánh của ông, ông không tự chơn lấy, lại chấp nơi pháp-âm của tôi mà cầu chỗ chơn-thiệt ! »

còn nữa
VIÊN-ÂM



20.) *Thề-tánh xen lộn.* — Nếu như hữu-tinh cũng thấy, vô-linh cũng thấy thì vạn vật trong thế gian đều lộn lao cùng nhau, còn biết cái gì là cái gì nữa.

TAM CẢNH

Tùy theo lối tác dụng của thực, cảnh-giới có khác, nên Duy thức học chia ra làm ba món là : tánh-cảnh, đới-chất cảnh và độc-ánh cảnh.

1°) *Tánh cảnh.* — Tánh-cảnh là cảnh-giới y như duy-thức tánh biến hiện, chia ra hai bộ phận là :

a) *Vô-chất tánh-cảnh.* — Vô-chất tánh cảnh là cảnh như như bình-dâng bản-lai tịnh-tịch của Duy-thức-tánh.

b) *Hữu-chất-tánh-cảnh.* — Hữu-chất tánh cảnh là cảnh giới do Duy-thức-tánh y theo hiện-đềuen mà biến hiện, nhưng pháp nào cũng an-trụ tự-tướng của Pháp ấy, không có phân biệt chấp trước.

2°) *Đới-chất-cảnh.* — Đới-chất-cảnh là cảnh-giới do vọng-chấp nương theo hữu-chất tánh-cảnh mà biến hiện. Đới-chất cảnh cũng chia ra hai bộ phận :

a) *Chơn đới-chất cảnh.* — Chơn-đới-chất-cảnh là cảnh do tâm duyên với tâm mà biến hiện, như thất-thức duyên với kiến-phần của bát-thức mà hiện ra cái ngã-tướng làm tướng phần cho thất-thức. Ngã-tướng ấy do cả thất thức và bát thức biến hiện, nên duy thức có câu : « Dĩ tâm (thật-thức) duyên tâm bát thức chơn-đới-chất, trung gian tướng phần (ngã-tướng) lưỡng đầu sauh. »

b) *Tự-đới-chất-cảnh.* — Duy-thức có câu : « Dĩ tâm (lực-thức) duyên cảnh (ngoại cảnh) tự-đới-chất, trung gian tướng phần (lực-trấn) nhứt đảo (lực-thức) sauh ». Cảnh ấy theo nghiệp mê làm phân biệt của chúng sauh mà phát hiện, in tướng nương theo chất nhưng thiệt không nương theo bản chất, nên gọi là tự-đới-chất.

3°) *Độc-ánh-cảnh.* — Độc-ánh cảnh là các bóng dâng do ý thức biến hiện. Độc-ánh-cảnh cũng chia ra hai phần :

a) *Hữu-chất độc-ánh-cảnh.* — là những cảnh-giới do ý-thức nương theo những sự đã trông thấy mà tạo thành. Như trước đã thấy một người rồi, về sau tuy không có người ấy trước mắt, nhưng cũng nhớ lại hình tượng người ấy.

b) *Vô-chất độc-ánh-cảnh.* — Là ý-thức tự tao những cảnh-giới chưa hề trông thấy ; như nghĩ ra lồng rùa, sừng thỏ, ống Tạo-hóa, các việc quá khứ, vị lai, vân vân.

Đới-chất-cảnh và độc-ánh cảnh là cảnh giả đổi, tánh-cảnh là cảnh chơn thiết, người tu học cần phải một lòng tinh tấn để cho hiện-lượng chúng được tánh cảnh.

CHÍNH-ĐỒN TĂNG-GIÀ

Chúng tôi thường thấy trên các báo chương đăng những sự hành-vi trái phép của một vài người trong Tăng-già, rồi lầm kẽ lai nhau đó mà phê bình Phật-giáo. Lối phê bình như kia vẫn không đúng, vì sự hành-vi của một vài người giả làm đệ-tử Phật, mà thiệt ra là những phường vô-lại, vẫn không có quan hệ gì với toàn thể tín-dồ Phật-giáo. Tuy vậy, đối với những sự chướng tai gai mắt như kia, Phật-giáo-dồ nở đê cho những bạn thân ic vạn ác mượn áo đệ tử Phật mà buôn bán Phật không? Nếu không thời phải cùng nhau đồng tâm hiệp lực chỉnh-dốn lại tăng-chúng để tạo thành Tăng-bảo của đạo Phật.

Phật đã có lời di-ngôn : « Khi Phật nhập-diệt rồi, phải lấy giới luật làm thầy », vậy giới luật là khuôn phép chung của tín-dồ Phật-giáo, là nền tản chung của sự tu chứng Phật-đạo ; chẳng những ông thầy không giữ giới luật quyết chắc không phải ông thầy của đạo Phật, mà những tín-dồ, nếu không giữ đúng một giới trong năm giới Uu-Bà-Tắc thời cũng không phải là tín-dồ đạo Phật nữa.

Muốn tuyệt trừ cái nạn phá giới thì trong sơn-môn, ngoài thiện-tín cần phải hiệp đồng cùng nhau tôn trọng giới luật, tuyên-dương giới-luật để cho chon-tướng của đạo Phật có ngày thực hiện. Những phương pháp trừ nạn phá giới vẫn nhiều, xin lược kê ít phương pháp như sau nầy :

1. Đối với trong sơn-môn

a) *Lập một ban luật-sư để kiểm-sát giới-hạnh của Tăng-chúng* — Tăng-chúng các chùa và thiện-tín trong một tỉnh phải hiệp đồng công-cử một ban luật sư là 5 người, rồi các thầy và cự-sĩ đồng ký tên trong tờ biên-bản công-cử và trình lên quan sở-lại, để ban ấy được công-nhận làm đại-biểu cho toàn-thể tín đồ đạo Phật.

Khi cử luật-sư thì dò Tăng-già cử 20 thầy linh-thông giới luật và yết tên giữa công-chúng để cho công-chúng chỉ-trich những thầy đã phạm-giới đủ chứng cứ, sau khi tho-

giới. Người nào bị chỉ-trích đúng đắn thì phải bỏ tên ra không được ứng cử. Rồi Tăng-già và cư-sĩ mới công-cử 5 vị luật-sư trong số các thầy còn lại.

Chức luật-sư này là chức vĩnh-viễn, trừ ra khi đủ chứng-cớ phạm-giới. Khi ấy các vị luật-sư khác nhóm nhau lại, đòi tiên-cáo và thầy luật-sư bị-cáo đến trước tăng-chúng và thiện-tín mà phân xử. Nếu tiên cáo không đủ bằng chứng-cớ thì phải xử theo tội vọng-ngữ và trực-xuất ra ngoài toàn-thề tin-dồ; còn nếu vị luật-sư bị-cáo thiệt có phạm-giới, thì hội đồng truyền thâu y bát, hủy trước công chúng, cử một vị luật-sư khác thế chức và trình quan sở tại, không nhận người ấy vào toàn-thề Tăng-già đạo Phật nữa.

Trong 5 vị luật-sư, mỗi vị đều có một bản sao của biên bản công-cử, có dán bóng minh và có quan sở-tại chứng nhận. Còn trong sơn-môn thi mỗi thầy có một quyển sổ, trên có dán bóng minh, do các vị luật-sư ký-nhận, mỗi năm các thầy phải trình ban luật-sư ký nhận một lần mới được phép đáp điều-y.

Người nào phá-giới, đã bị thâu sổ hoặc không có các vị luật-sư ký nhận trong sổ về năm ấy thì không được đáp điều-y. Nếu không có sổ, hoặc không có ban luật-sư chứng nhận về năm ấy mà cứ đáp điều-y thời phải truy-tố về tội giả đổi, có thể làm thiệt hại cho Phật-giáo.

Những người đã phá-giới, trừ khi hết sức sám-hối, tu hành mạnh mẽ, được phép thọ-giới lại, thì không khi nào được đáp điều-y.

b) *Tổ-chức những ban thầy cúng.* — Trong Tăng-bảo đạo Phật, nếu chỉ còn những bậc trì-giới thời chắc có phần ít, không đủ cho sự nhu cầu của các nhà thiện-tín, vì vậy nên phải-tồ chức những ban thầy cúng. Thầy cúng không phải là Sa-di, là Tì-kheo, thầy cúng là Uu-Bà-Tắc, chỉ thọ một giới, hai giới, nhưng biết tán biết, tụng, thầy cúng không được đáp điều-y, không được mặc áo nhụt-bình và áo tràng. Thầy cúng chỉ được đáp mang y màu nâu, hay màu xám và được mặc áo mực năm thân mà thôi. Thầy cúng ở nhà mình hoặc ở chùa riêng, làm nghề cúng cắp, chó không

được ở các tịnh-dinh hoặc vào các quan-tự và cũng không được làm lè qui-y hay truyền giới cho chư thiện-tin. Những lỗi qui-y thọ-giới về trước do các người phá giới truyền cho, đều không có giá-trị và cần phải làm lại cả.

Các ông thầy không giữ giới đều cho vào hạng ấy; thế là họ đã có nghề làm ăn mà lại khỏi phải mắc tội ủy phạm giới luật nhà Phật, làm cho đời sau phải chịu khổ trong ba đường dữ.

c) *Lỗi kiểm xét giới-hạnh của các Tăng-già* — Trong mỗi tỉnh, chia ra từng địa-phận do một ông luật-sư cai quản. Khi nào có người báo cáo về sự phạm-giới của một ông thầy nào, thì vị luật-sư ấy phải thân hành tra xét, rồi đến cuối năm trình với hội-đồng luật-sư tài-phán và định tội nên thâu sô hay nên không ký nhận. Ông thầy nào muốn đi tỉnh khác phải có luật-sư chứng nhận mới được đi. Khi đến tỉnh nào cũng phải trình cho luật-sư trong địa-phận chứng nhận rồi mới được đắp điều-y.

2. Về phuong-dien chư thiện-tin

Công việc chỉnh đốn Tăng-già, nếu để một mình son-môn thì chắc khó thành, vậy chư thiện-tin cần phải tham-dự việc ấy, và lại phải thiệt-hành hộ-trì giới-luat mới được. Lỗi hộ-trì giới-luat xin chia ra ít khoản như sau này :

a) *Không nên nhận những người đã phá-giới là thầy tu đạo Phật*. — Chúng ta thử nghĩ : các ông thầy, nếu phá giới thì còn gì đáng gọi ông thầy đâu : nói rằng đầu trọc thì ai cạo đầu trọc lại không được, nói rằng mặc áo mực ở chùa thì ai mặc áo mực ở chùa lại không được, cho đến tán, sám, tụng, niệm cũng vậy, ai cũng làm được cả. Vậy ông thầy mà được làm ông thầy là vì tri-giới ; nếu ông thầy không tri-giới thì có khác chi một người thế-gian, có lẽ lại thua một người thế-gian nữa, vì là một người giả dối.

b) *Phải phán-hủy những diệp qui-y thọ-giới của các ông thầy đã phá-giới cấp cho, vì không có giá trị*. — Chúng ta thử nghĩ : chúng ta qui-y là qui-y theo thập phuong thường-trụ tam-bảo chứ không phải qui-y với một ông thầy, song vì sơ đem

thân-làm một người chưa giữ giới-luật đến bạch trước tam-bảo thì thiếu về nghiêm-trọng và ít phần cảm-ứng, nên chúng ta phải nhớ một ông thầy giới-luật thanh-tịnh thay mặt mình, bạch trước tam-bảo. Thủ-giới cũng vậy, ông thầy đã thủ-giới trước tam-bảo, đã trì-giới lâu năm nên đủ sức truyền giới pháp lại cho chúng ta gìn giữ. Trái lại, nếu ông thầy đã thủ-giới mà không giữ giới thi chinh ông là người phá-hoại giới-luật, không tin Phật-pháp, không sợ nhơ-quả, giả dối ban Phật, chính ông là tội-nhơ trong đạo Phật; vậy còn nhờ ông thay mặt mình bạch trước tam-bảo mà làm gì! vậy ông còn giới gì mà truyền cho kẻ khác; mà những giới-điệp của ông ấy cấp cho mình còn có giá-trị gì nữa. Không có giá-trị nên cần phải phà hủy.

c) *Công-bổ những sự phạm-giới có bằng cớ của các bức Tăng-già* — Kinh luật thường dạy; không nên nói đến lỗi của các bức Tăng-già; nhưng đó là chỉ về hạng Tăng-già chưa-thiệt chứ không phải về hạng Tăng-già giả dối. Trong thế-gian thường làm không biết rằng chính nghĩa câu : «Không nên nói việc lỗi của Tăng-già», là không nên đem phàm tâm mà phê-binh các ông thầy dù giới-hạnh, chứ không chi khác. Đều như các ông thầy không giữ giới thời các ông ấy đã tự đặt mình ra khỏi vòng Tăng-già rồi, các ông còn phải là Tăng-già đâu nữa mà không dám công-bổ những đều phạm-giới. Thiệt ra, công bố những sự phạm-giới có chứng cứ của các hạng Tăng-già giả dối là một việc rất hay, có công đức hơn việc làm chùa đúc tượng nhiều lắm, vì đã làm cho trong Tăng-già ít dám phạm-giới và đã thiêt-hành hộ-trì chánh-pháp của chư Phật.

d) *Bảo-hộ, cung-dường các thầy giữ giới-luật.* — Người đạo Phật nên phản-dối những người phá-giới bao nhiêu thì lại càng nên hộ-trì cung-kính cung-dường các thầy trì-giới bấy nhiêu.

Tôi nghe có người bồn-đạo mời thầy uống rượu hoặc khuyên thầy ăn mặn, thật rất thương xót, vì họ đã phạm một tội rất lớn trong đạo Phật, không biết mấy kiếp mới gở ra cho hết. Dầu cho ông thầy vì đau ốm không biết tự-trì, mong lòng phà giới đi nữa, thời bồn-đạo cũng nên hết

lời khuyên can dè cho khỏi phạm giới mới phải, lẽ đâu lại bảo thầy phà giới-luật Phật, làm cho một ông thầy chơn-chánh hóa ra một người giả dối, gây nên tội ác tày trời, tự mình đọa Địa-ngục đã dành, lại báo hại cho ông thầy cũng phải đọa Địa-ngục nữa. Vậy tín-dồ Phật giáo cần phải bộ-trí giới-thề của các thầy như bộ-trí thân-mạng của mình, không nên dè cho các thầy có dịp mà phạm giới.

Đến như những bậc đại-đức, giới-hạnh hoàn toàn, thì thật đáng qui vô cùng. Về sau thành Phật, thành Bồ-Tát đều là những bậc ấy, nên tín-dồ cần phải cung kính cúng-dường như cúng-dường một bậc vị-laị-Phật.

e) Không dự những công việc không hiệp với Phật-pháp.

— Chúng tôi thường thấy lầm kẽ hờ hào làm Phật-sư mà ở nơi nguồn gốc đã sai lầm cả thời những Phật-sư họ làm, chỉ là nua-sự mà thôi. Những công việc của những người phá-giới làm, đầu là lập chùa, đúc tượng cũng không nên du vào, vì nó chỉ là những lối buôn bán Phật-pháp để kiếm tiền kiếm rượu.

f) Tham dự những công việc hoằng-dương chánh pháp, chỉnh đốn Tăng-già. — Trái lại, những công việc truyền bá chánh pháp của Phật, những công việc sửa sang lại sơn-môn cho tề chinh, khỏi phải kẻ giả-dối xen vào là những công việc bay, ai là tín-dồ Phật-tử cũng phải hết sức bảo bộ, giúp đỡ cho mau thành-trụ đề cho cái chơn tinh-thần trong sạch sáng suốt của Phật-giáo được hoàn toàn phát hiện. Trong tinh-thần ấy thiêt không có những lối quái gở như trong các báo đã nói.

. . .

Hộ-trì giới luật là xây nền tảng cho đạo Phật, hoằng dương chánh pháp là dựng cơ sở cho đạo Phật: công đức vô-biên vô-lượng.

Tiền-thân đức Thích-ca nhờ liều mình hộ-trì chánh-pháp nên được vãng-sanh về Tịnh-đô đức Phật A-Súc và về sau thành Phật. Ai là người muốn về Tịnh-đô, ai là người muốn thành Phật xin hãy gắng công hộ-trì chánh-pháp, hộ-trì giới-luật.



PHẬT-HỌC DỊ GIẢI

Qui - y tam bảo

Tin-dồ đạo-Phật ai ai cũng có làm lê quy-y tam-bảo, nhưng vì ít ai rõ lý nghĩa của phép quy-y, nên mất nhiều phần lợi ích.

Muốn cho sự quy-y khỏi phải có danh mà không có thiệt, tin đồ đạo Phật cần phải quy-y hai lần: một lần khi đương nhỏ dại là danh-tự quy-y, một lần khi đã trưởng thành là chơn-thiệt quy-y.

1.) Danh - tự quy-y

Khi nhỏ tuổi, cha mẹ dắt đến chùa làm lê quy-y để kết thiện duyên với Phật-Pháp. Khi ấy chỉ biết Phật là tượng Phật, Pháp là kinh sám của các thầy thường tụng, Tăng là những ông đắp y-hậu chờ không biết gì khác, nên gọi là danh-tự quy-y.

2.) Chơn-thiệt quy-y

Đến khi trưởng-thành biết nghĩa lý, phải tự mình đi khắp sơn-môn, học hỏi lý-nghĩa đạo Phật và tìm một ông thầy giới hạnh trong sạch, giáo-lý tinh-thông để thịnh làm ông bản-sư của mình.

Tìm được rồi, mới làm lê bạch thầy xin thọ - giáo và thường đến chùa học hỏi cho biết rõ Phật, Pháp, Tăng là gì và cho biết những phương pháp tu hành thông thường của đạo Phật. Học hỏi như vậy dài ba tháng,

đến khi thầy ấn chứng cho là thiệt biết tam-bảo và có thể tho một giới trong ngũ-giới, thì mới xin thầy làm lễ chơn-thiệt-quy-y.

Lễ quy-y này phải làm cho long trọng, có nhiều các thầy chơn chánh và thân-bằng quyển thuộc đến dự lễ lại càng tốt.

Sau khi niêm hương cúng dường Phật, Thầy bạch trước tam bảo và truyền phép tam-qui, ngũ giới cho đệ tử, Đệ-tử quỳ nghe rồi, phát thệ một lòng quy-y tam-bảo và xin tịnh nguyện bắt đầu giữ những giới gì.

Thầy nghe rồi liền chỉ vẽ giới-tướng của giới ấy rất rõ ràng để cho đệ-tử biết mà tri-thủ. Đệ-tử tuân-lãnh pháp-âm, lay tạ tam-bảo thì thầy chú nguyện cho Đệ-tử đời đời kiếp kiếp quy-y tam-bảo cho đến khi thành chánh-giác.

Rồi các thầy hiện diện và thân-bằng quyển thuộc đều làm lễ trước tam-bảo, nguyện cho người mới quy-y được đạo-tâm kiên-cố.

Những người đã chơn-thiệt quy-y như vậy, nếu ít năm sau, tự xét có thể thu giới khác, thì nhơn một ngày via lớn, bạch thầy truyền thêm cho, đến khi giữ trọn ngũ giới thì mới được gọi là toàn phần Uu-Bà-Tắc.

Trong mong tin-dồ Phật-giáo đừng nghĩ rằng danh-tự quy-y là đủ và gắng tham học Phật-phápặng chơn-thiệt quy-y theo tam-bảo đạo Phật.

VIENN-ÂM





THI-LÂM

Khuyên người học đạo

Trái-thể sự như in giấc mộng,
Khuất lẩn theo với bóng tà dương,
Chấp chi những cái vô-thường
Đem tâm phâia biệt mà thương ghét hoài.
Chi phải quyết ra ngoài thế-cục,
Đừng tùy theo cảnh tục mới là tiên.
Phải quán cho rõ cái mồi phiền
Tánh tự-tại vui riêng không obiciêm trước:
Diệt cho hết các lòng tham dục,
Nước lòng hoài hêt dục mới thách trong,
Từ xưa nay một thề vẫn đồng,
Muôn pháp ấy là trong một pháp.
Vạn vật « có » vì nhơn duyên hòa hợp,
Tánh tinh « không » bởi đối đáp mà nên.
Thử lắng nghe một tiếng chuông rèn,
Rồi tự hỏi: « Từ đâu lên? mà đâu xuống? »
Tánh linh-giác chờ nên bỏ luống,
Phải dời mài kẽo uổng kiếp đời nay.
Đạo thậm thâm vi diệu chi tày,
Bờ chánh-giác đã có thầy nhắc-nhủ,
Ta nào khác những người mê ngủ,

Kiếp luân-hồi lòn đủ sáu đường ma,
Bởi vì chung chơn-lý thường xa
Nên khó thấy Di-Đà tự-tánh.
Nay phải quyết một lòng đồng-mảnh,
Cố tìm ra Phật-tánh chơn-như ;
Rồi doc-ngang một chiếc thuyền từ,
Cứu những kẻ ngần-ngo trong bể khẽ.
Nhờ ơn Phật ta nay tinh-ngộ,
Noi đức từ tể-dộ khắp quần-sanh.
Kia những ai còn vướng thất-tình,
Nên quán rõ vì đâu sanh mà đâu diệt
Khi nhắm mắt trăm ngàn thương tiếc.
Bởi vì chung chấp thiêt có thân ta,
Nào biết đâu giữa cõi Ta-Bà,
Vạn vật thấy đều là mộng huyễn,
Bởi nhân-quả muôn đời luân-chuyển.
Khiến cho người tham luyến cảnh trần-gian ;
Cái chi chi hạc nội mây ngàn.
Thân phù-thê hợp, tan không mấy chốc.
Trong những cảnh u-sầu là ngục
Giam lồng người lâm lúc nên ghê,
Nỗi đắng cay chua xót ê-chè.
Lòng khắc - khoai muôn bể khẽ sở.
Kiếp hoa nở, tối tàn sớm nở,
Cuộc nhân-hoàn day trớ có lâu chí,
Xin ai ai hãy gắng tu trì
Mới rõ đạo từbi vô-thương.
Vin sáu chữ Di-Đà niêm-tưởng,
Cùng tri kinh chiêm-zugrōng bài Nhu-Lai
Cầu sao cho thanh tịnh suốt ngày.
Lòng chẳng vướng mảy may trần-lụy.
Biết thông suốt muôn đều Nhu-thị,
Ai muốn làm xét kỹ đó mà coi:
Kia tráng trên cảnh hoa mai. . .



SỰ TÍCH

SỰ TÍCH ĐỨC PHẬT THÍCH-CẨM

(tiếp theo)

XXIII. — Phật qua nước Tỳ-Xá-Lý cứu bệnh Ôn-dịc

Khi ấy trong nước Tỳ-Xá-Lý, ôn-dịch thịnh hành người chết vô số. Bọn Lục sứ ngoại đạo đã bê phép; vua Trần-Bà-Ta-La vì vậy thỉnh Phật đến nước Tỳ-Xá-Lý mà cứu nạn. Phật đêm cả tăng-chung đến nước ấy cứu trị ôn-dịch; bệnh ôn-dịch vừa cứu trị hết thì Phà cùng đại-chung trở về thành Vương-Xá, an cư nơi Trúc lâm tịnh xá.

XXIV. — Phật khai giáo tại thành Xá-Vệ

Khi ấy ở phía tây bắc sông Hằng có thành Xá-Vệ là kinh đô nước Kiều-Tát-La. Vua nước Kiều-Tát-La hiệu là Tư-Nặc có một vị đại-thần tên là Tu-Đạt-Đa (Sudatta). Vị đại-thần ấy nhà giàu, ua bố thí, ua cứu giúp kẽ cù khỗ, nên được tặng cái hiệu là Cấp-cô-dộc trưởng già (trưởng già trợ cấp cho người mồ côi kẽ góa bụa). Ông Cấp-cô-dộc có người em gái lấy chồng ở thành Vương-Xá nhơn khi đi thăm em, ông đang nghe thuyết pháp tú-li-liền chứng quả Tu-Đà-hoàn. Ông bèn xin Phật qua giá hóa bèn thành Xá-Vệ. Phật bảo bèn nước ấy không có tinh-xá, thời ông Cấp-cô-dộc liền tinh nguyện về nước lè tinh-xá. Ông về nước, nhằm được rừng cây của Thái-ki-Đà (Jeta) liền hỏi mua. Thái-tử muốn thử bụng ông Cấp-cô-dộc, bảo phải lấy vàng lướt đất, lướt được bao

biêu thi bán bấy nhiêu. Ông Cấp-cô-dộc liền lấy vàng từ một khoanh rộng. Thái-tử thấy chỗ thành tâm mà im động nên phát nguyện bố thí cõi rừng, cùng với ông Cấp-cô-dộc lập tinh xá rộng lớn. Ngày nay, trong các kinh, đặc nói Kỳ-viên tinh xá, Kỳ-hoàn tinh xá hay Kỳ-thap-cô-dộc-viên, tức là tinh-xá ấy. Trong-ấy có 12 tòa tháp, giảng đường 3.600 phòng ở, 500 nhà lầu, trang nghiêm hệt hực. Từ đó đức Phật Thích Ca thường ở nơi ấy thuyết pháp, mà vua Ba-Tư-Nặc cũng quy-y theo Phật.

XXV. — Phật trở về Thành Ca-Tỳ-La-Vệ

Nông dân thành Ca-Tỳ-La-Vệ và nông dân thành Câu-ly nhau đai hạn, cùng nhau dành nước rất dữ dội.

Phật hay được liền bỏ thành Xà Vệ, trở về Ca-Tỳ-La hòa giải hai bên và giáo hóa dân chúng. 250 người trong quý hai thành đều xuất gia theo Phật.

XXVI. — Phật trở về Tinh xá đại-lâm thành Tỳ-Xá-Lý.

Về sau, Phật nghe vua Tịnh-Phạn đau nặng liền trở về thành Ca-Tỳ-La-Vệ thăm vua. Vua nhờ Phật thuyết pháp, hết sự đau đớn, tinh thần thoái an lành mà băng; có sách nói vua hưởng-thụ được 79 tuổi. Tổng tang xong, Phật lại về Đài-lâm tinh xá.

Lúc ấy bà Ma-ha-ba-xà-ba-dề, bà Da-Du-dà-la và nhiều người đàn bà con gái trong họ Thích-Ca buôn rău không biết, đều đến xin xuất-gia theo Phật. Phật không cho, sau nhờ ông A-Nan hết sức xin cho bà di-mẫu của Phật, nên Phật bắt đắc dĩ mới cho, và tuyên giới Bát-kinh. Từ đó trong Phật pháp mới có hàng Tì-Kheo-ni và mới đủ tứ-chủng.

XXVII. — Phật chế giới luật

Cùng trong năm ấy, Phật đương ở trong nước Tỳ-xá-Lý, có vị Tì-kheo tên là Tu-Đề-Na-Tử về nhà hành dâm với vợ mình. Các Tì-kheo bạch Phật về lỗi ấy, thì Phật nhóm cả đại chúng quở trách và chế ra dâm-giới. Đó là lần đầu Phật chế giới-luật. Về sau thấy đệ tử phạm đều gì thời chế giới ấy, như vậy trong 12 năm thì đủ các giới luật đạo Phật.

SƯ TÍCH THẦY

THÍCH-CHÍNH-TÚC

Thầy Thích-Chính-Túc người họ Trần ở phường Châu-thị, làng Thủ-Ba, phủ Vĩnh-Long, tỉnh Quảng-Trị.



CHƠN - DUNG CỦA THẦY
THÍCH-CHÍNH-TÚC

Thầy xuất-gia từ khi 11 tuổi và nhập-chung ở chùa Vạn-Phúc. Khi còn nhỏ, thầy đã có khiếu thông-minh, nên học hành rất là mau chóng. Năm 12 tuổi được thầy Trù-Tri chùa Vạn-Phước thết độ; vừa tiếp đến trường-kỳ ở chùa Từ-Hiếu, thầy thọ-giới Sa-Di. Vì chỗ thông-minh khả dụng nên được bỗn-su cho theo dõi học tập cùng thầy Tăng-Cang chùa Thiên - Hưng. Học mới được một năm, vừa lúc các thầy kiết-hạ, thầy Thích-Chính-Túc phải làm

thị-giá. Từ đó, tuy đường tu có tần-bộ nhưng việc học hành thì có phần trễ nải. Cách ba năm sau, nghĩa là khi thầy đã được 17 tuổi, thầy mới bắt đầu học lại với thầy Trù-Tri Trúc-Lâm. Thầy hết lòng tu học, không trễ nải một khắc nào cả: trong khoảng thời-gian ấy, thầy cũng lâm lúc ốm đau, nhưng khi nào cũng tò một thái-độ khăng-khai không chịu ngã lòng rún chí bao giờ. Năm 20 tuổi thầy vào Bình-định tham học với ngài Hòa-Thượng Pháp-Tháp, rồi theo ngài ra học tại chùa Trúc-lâm. Cách ba năm sau, Hội-viên Phật-học

Hội sáng lập học đường tại chùa Vạn-Phúc do thầy Thích-Mật-Khế giảng dạy, nên thầy Thích-Chinh-Túc trở về chùa học tập.

Tuy nay đây mai đó nhưng trên con đường học tập, bao giờ thầy cũng cương quyết vững vàng và chí nguyện độ sanh bao giờ cũng hoài bảo.

Đến năm 24 tuổi, thầy trợ bút cho Viên-Âm, và cũng có nhiều lần lên giảng đường thuyết pháp. Đến mùa xuân năm nay, thầy vào học Mật-Tôn ở Đà-Thành (Tourane) tu hành tịnh tấn mới được ba tháng thì thọ bình, trở về chùa tịch ngày 19 tháng 5 kỉ giáp ngọ.

Lễ tổng-chung cử hành ngày 22 tháng ấy, có cả Phật-học-Hội, chư-son và bôn-ấp đi dựa.

Thầy chỉ thọ được 25 tuổi, cái tuổi đương hăng hái tu hành, đương chưa chan hi vọng, mà nhơn-duyên bắt thầy phải bỏ Hội chúng tôi trong khi đương cần người hoằng-dương Phật-pháp. Nhưng công việc của thầy làm, không phải chỉ trong một đời và mục-dịch của Hội chúng tôi không phải chỉ trong một kiếp; miếng còn một chung sanh là còn hành đạo.

Nam-mô A Di-Đà Phật, Hội chúng tôi xin một lòng chúc nguyện thầy kiên-cố Bồ-Đề-tâm cho đến khi thành Đẳng chánh giác.

PHẬT-HỌC-HỘI

ĐÍNH CHÁNH số 13

Trương 35, hàng 18	Thật-Phật-kệ
Xin đọc	Thật-Phật-kệ
Trương 36, hàng 13	tù nhiều kiếp
Xin đọc	tuy nhiều kiếp
Trương 53, hàng 27	hãy xin đọc thầy

LƯỞNG-XUYÊN PHẬT-HỌC-HỘI

L.T.S. — Chúng tôi được hay Lưỡng-Xuyên Phật-Học-Hội, một Hội nghiên-cứu và truyền-bá đạo Phật, mỗi ngày mỗi khoách-trương thêm, một lòng tự-hỉ.

Tiện đây xin đăng điều-lệ của hội ấy và xin giới-thiệu cùng chư thiện-tin.

ĐIỀU - LỆ

TÊN-HỘI — TÔN-CHỈ — VỊ-TRÌ

Điều thứ nhất. — Những vị ký tên dưới đây và các ngài học Phật ưng thuận theo điều-lệ này đồng lập một hội Nghiên-cứu và truyền-bá đạo Phật, cốt để khoách-trương và tuyên-truyền giáo-lý và quy-phạm đạo Phật có chánh phủ kiêm duyệt.

Hội lấg tên là « LUỞNG-XUYÊN PHẬT-HỌC-HỘI ».

Điều thứ hai. — Hội vị trí sẽ lập tại ấp Thanh-lệ, làng Long-đức (Trà Vinh) nơi chùa Long-phước.

Điều thứ ba. — Sẽ lập một trường học Phật dặng đào tạo lảng ni cốt để tuyên-truyền chánh giáo của đạo Phật. Trường ấy cũng lo diễn ra tiếng quốc-âm, những kinh luật viết bằng chữ Tàu. Mười lăm ngày trước khi lưu hành phải trình cho Chánh-phủ kiêm duyệt.

Điều thứ tư. — Mỗi ngày chùa nhật, sẽ hành lễ cúng Phật, kế đó Hội chọn một vị đại-sư để giảng giải phần kinh, luật Phật. Hành lễ ấy sớm mai từ bảy giờ tới mười giờ và chiều từ sáu tối mười giờ.

Điều thứ năm. — Nghiêm cấm chẳng dặng bàn cải về việc quốc-sự, không dặng binh-phầm các tôn-giáo đang lưu-bố và không dặng làm trở ngại tự do tín ngưỡng của người.

BẢN QUẢN-LÝ — PHÒNG VIỆC

Điều thứ sáu. — Hội chịu dưới quyền một ban quản-lý gồm có một Hội-trưởng, một Phó-Hội-trưởng, một Thủ-banden, một Phó-thủ-Boden, một Chánh Thơ-Ký, một Phó-Thơ-Ký, một Pháp Sư (người Sa-môn), một Giảng-Sư (người Sa-môn), một hay nhiều Giáo-Thợ (Sa-môn hay cư-sĩ), hai viên Kiểm-soát.

Điều thứ bảy. — Hội có một Ban Chỉ-Huy gồm có: một viên Tổng-Lý, một Phó Tổng-Lý, và một viên Cố-văn-trong nom thât-hành việc hành-chánh của hội.

Điều thứ tám. — Hội có một Bản Danh-dự gồm có: một Chánh Hội-trưởng danh-dự, một Phó-Hội-trưởng danh-dự, nhiều hội-viên Danh-dự, nhiều hội-viên Sáng-lập, nhiều hội-viên Thi-án, nhiều hội-viên Thường-trợ, nhiều hội-viên Tân-trợ.

Chức Hội-trưởng danh-dự đã tặng cho quan Chủ-tỉnh.

Chức Phó-Hội-trưởng danh-dự và hội-viên Danh-dự sẽ tặng cho những vị nào có giúp cho Hội những công việc đặc biệt.

Hội-viên sáng-lập là những vị đứng lập thành Hội.

Hội-viên thường-trợ là những vị đóng tiền vào Hội 3\$00 và góp mỗi tháng 0\$50.

Hội-viên Thi-án là những vị đóng tiền vào Hội 5\$00 và góp mỗi tháng 1\$00.

Hội-viên nào có lòng từ-thiện cho Hội một lần là vì mắc việc nhà rằng buộc không đến cản dự vô công việc của Hội, thi thoả chức hội-viên Tân-trợ.

Hội-viên Sáng-lập, hội-viên Thi-án và hội-viên Thường-trợ phải có mặt mỗi năm trong khi đại hội đăng cho Hội có thể chọn lựa hội-viên ban Quản-lý.

Sau khi ban Hội-viên thành-lập các hội-viên Quản-lý sẽ chọn hội-viên ban Chỉ-huy.

Hội-viên hay bàn hội nói trên, mỗi năm đều cử lại.

Hội-viên Ban Quản-lý và Ban Chỉ-huy đều là thi công, được tái-cử vô-hạn. Những hội-viên ấy phải đúng tuổi thành-nhơn (21 tuổi). Số biên danh tánh các hàng hội-viên chỉ rõ gồm về Ban Chỉ-huy và Ban Quản-lý phải nạp mỗi sáu tháng tại Tòa bờ Tràvinh.

NHẬP HỘI — XIN THÔI — TRỰC XUẤT

Điều thứ 9. — Người nào, hoặc nam, hoặc nữ tánh hạnh tốt và tiếng tâm tròn vẹn thì đăng xin nhập-hội, một đều cần nhất là phải có hai hội-viên tiến dẫn. Đơn xin nhập-hội phải gởi cho Ban Chỉ huy.

Điều thứ 10. — Hội-viên nào để trễ quá sáu tháng, không đóng tiền nguyệt-cấp cho Hội thì kẽ như từ chức, và xả tên nơi sở Hội-viên.

Hội-viên nào không tuân điều-lệ hội, hoặc bị án Tòa làm mất danh-giá của mình sẽ bị trục xuất.

Khi bị trục xuất, những sản vật đã cúng cho hội hoặc tiền đã đóng thì không đăng đòi lại.

TÀI SẢN — SỔ SÁCH

Điều thứ 11. — Tài-sản của hội gồm có :

1. — Tiền nguyệt-cấp và tiền nhập-hội của hội-viên.

2. — Của bá-tánh cúng, hoặc ruộng đất, kinh sách, bàn ghế vân vân... Có ai hiến cho hội quá số 50\$00 phải có phép quan Chủ-tỉnh Tràvinh cho, mới đăng thâu nhận.

Tiền Hội phân làm ba hạng :

1.- Tiền dự trữ, 2.- Tiền chi tiêu thường ngày, 3.- Tiền chi tiêu ngoại-lệ.

Về tiền chi tiêu ngoại-lệ, Thủ bờn không đăng giữ quá số 100\$00. Về tiền chi tiêu thường ngày, Thủ bờn giữ một tối thiểu cần lich tùy theo số dư toán của Hội.

Tiền dư làm liên dự-trù, sẽ gửi nơi một nhà Ngân hàng để tên chô Hội gửi.

Chỉ một mình ông Hội-trưởng Ban Quản-lý được phép lãnh liên phải có vi bằng của ban Quản-lý cho phép lãnh, từ vi bằng ấy phải cầu chứng và có gán tám hình của ông Hội-trưởng. Hình phải có con dấu khò của Nhà nước biết chứng.

Hội chỉ được sắm nhà đất cần cho sự hành động của Hội mà thôi.

ĐẠI HỘI

Điều thứ 12. — Mỗi tháng Ban Quản-lý nhóm một lần đăng xem xét sổ sách và kiểm tra công việc của giáo-sư và việc học hành của Tăng-ni.

Điều thứ 13. — Nhóm Đại-hội mỗi năm hai kỳ: tháng giêng tháng bảy Lãng-sa.

Cuộc nhóm đại-hội thường niên được kể dùng phép là khi có mặt một số hội-viên ít nữa là một phần năm hội-viên có tên trong sổ.

Nếu Hội-viên đi nhóm không đủ số, thì làm ngày sau sẽ mời nhóm lần thứ nhì; số hội-viên đi nhóm đầu nhiều hay ít, những đều quyết nghị kỳ đại-hội thứ nhì đều là đúng phép.

Điều thứ 14 — Kiểm soát viên phải rinh cho Đại hội rõ tình trạng của Hội về bên đạo-dức và bên tài-chánh.

Sổ sách về thâu xuất, sổ biên lai tánh tiền bạc và thư tín phải trình cho quan Thống-đốc Nam-kỳ, hay là cho viên quan đại biểu của ngài mỗi lần có linh truyền.

GIẢI-TÂN PHÂN-SÃN

Điều thứ 15. — Nếu Hội giải-tân thì sự giải-tán do hội viên nhóm đại-hội đồng tình quyết định.

Điều thứ 16. — Khi giải-tân tài sản và tư-bản của Hội sẽ dùng cho các hội phước-thiên có quan Chủ-tịnh đồng ý mới đăng.

Điều thứ 17. — *Đại-hội có quyền sửa đổi điều-lệ Hội. Nếu có điều thêm hay là sửa đổi thì phải trình cho quan Thống-đốc Nam-kỳ phê duyệt.*

Điều-lệ nầy có đem ra ban cãi nơi Bán Cai quản tạm thời ngày 1^{er} Mars 1934.

Bản sáng lập

TỔNG LÀM

I

Pháp Sư

Lê - khánh - Hòa, 58 tuổi
Hoa-thượng chùa Tiên-linh
làng Tàu-huong Bextre

Giảng-Sư

Huệ-Quang, 46 tuổi
Hoa-thượng chùa Long-hòa
Làng Hùng-hòa (Travinh)

Giáo-Thọ

Nguyễn-văn-An, 38 tuổi
Trụ-tri chùa Phước-Son
Làng Phước-hưng (Travinh)

Hội-viên Sáng lập

1.— Huynh-văn-Ngà, 36 tuổi
Hội-dồng Địa-bat (Travinh)
2.— Nguyễn-văn-Thọ, 37 tuổi

Giáo-viên Travinh

3.— Thái-Khanh, 36 tuổi
Thương-gia Travinh

Quan Thống-Đốc Nam-ky

cho phép ngày 13 Août 1934 N° 2286

Ký tên : PAGES

CỤ SĨ:

I

Chánh-Hội-Trưởng :

Huỳnh-thái-Cửu, 65 tuổi
Huyện-hàm Travinh

2.— Phó - Hội - Trưởng

Ngô - trung - Tịnh, 62 tuổi
Huyện-hàm Travinh

3. — Thủ Bàn

Thái-Phước 52 tuổi
Thương-gia Travinh

4. — Thư ký

Lữ - long - Giao, 41 tuổi
Nghiệp-chủ Travinh

5. — Cố-văn-viên

Pham - văn - Liêu, 40 tuổi
Trưởng-tòa Travinh

6.— Kiểm-soát-viên

Võ - duy - Ninh, 46 tuổi
Nghiệp-chủ Travinh



DỰ CÁO

SỐ 15

sẽ có những bài:

Sự thật, Pháp, Khoa-học với
Phật-pháp, Phong-triều Phật-giáo
chân-hưng, Đôi với phần thứ hai
của bài « Phong-triều Phật-giáo »
trong báo T. A. vân vân.



MỘT SỐ: 0\$20

MỘT NĂM: 2\$00

VIÊN-ÂM

(LA VOIX PARFAITE)

NGUYỆT-SAN CỦA HỘI PHẬT-HỌC — HUẾ

TÒA-SOẠN :

5, Rue Champeau — Hué

Chủ nhiệm: LÊ-ĐÌNH-THẨM, Médecin laochinois
Boîte postale N° 73 — Hué

KÍNH CÙNG ĐỘC-GIÃ

Thay mặt cho chúng tôi về phần thâu tiền và
xuất biên-lai thì chúng tôi có cây :

Ở Faifo và Tam-kỳ, M. Đăng-ngọc-Chương

Ở Tourane M. Vũ-như-Kim;

Ở Hué M. Ưng Tiễn.

Trừ ra, xin lấy biên-lai của Tòa-soan làm bằng
cờ, vì chúng tôi không còn ủy thác ông nào
xuất biên-lai và thâu tiền ở nơi nào nữa cả.

Xin độc giả chú ý.

VIÊN ÂM