

NĂM THỨ 2
Số 15

Tháng Mai
và Juin 1935

VIEN AM

吉

圓



婆 界 嘉 党

月 利 會 學 深
Nguyệt-San Phật-Học

Nam-mô Bồn-sư
Thích-Ca Mâu-Ni Phật

Tác Đại-Chứng-Minh

PHẬT-HỌC-HỘI CHỨNG-MINH ĐẠI-ĐẠO-SƯ

Điệu-Đế tự Trụ-Tri: Giác-Tiên { Duyệt-y
Túy-Ba tự Trụ-Tri: Giác-Nhiên

Phật Học-Hội Chánh-Hội-Trưởng duyệt-y

Ký tên thê : Lê-Dinh-Thám

MỤC LỤC

I. — QUYỀN ĐẦU NGŪ

— Sứ-thật (Viên-Âm)	3
II. — BÌNH-NGHỊ	
— Đối với bài Phat Thich-Ca dưới Kinh-Hiển-Vi (Mai-Son).	4
— Nguyên-nhơn của công việc chẩn-hưng Phat- hoc (N.xuân-Thanh)	10
— Đối với phần thứ hai của bài « Phong-triều Phat-giao-phuc-hung » trong báo T.A. (Viên-Âm) .	16
III. — NGÔN-LUẬN	
— Khoa-hoc với Phat-phap (N. Xuân-Thanh) . . .	32
IV. — Ý-KIẾN PHÁI PHỤ-NỮ ĐỐI VỚI PHẬT-HỌC	
— Chị em thanh-niên có nên học Phat không? (Điệu-Không Nữ-Si)	38
V. — DIỄN-ĐÀN	
— Phap (Thich-Mat-Khe).	42
VI. — KINH HỌC	
— Đại ý kinh Thủ-Lăng-Nghiêm (tiếp theo) (Viên Âm)	50
— Kinh Thủ-Lăng-Nghiêm tiếp theo (Viên-Âm) .	52
VII. — LUẬN HỌC	
Tâm-Vương và tâm-sở (Viên-Âm)	57
VIII. — THIỆU TÚC	
— Lê cung-nghinh Thánh-dụ ban khen « Tiếng chuông Sớm »	59
— Trả lời thư ông Thiện-Chi cư-sĩ và ông T.T. Phanhiết	61-64



A.K.T

PHẬT-HỌC-HỘI NGUYỆT-SAN VIÊN-ÂM

Hội Phật-Học ở Hué được nghị định quan Toàn-quyền ngày 30 Juin 1933 cho phép xuất bản VIÊN-ÂM NGUYỆT-SAN.

Nội dung VIÊN-ÂM chỉ giảng giải đủ các lý thuyết đạo Phật ra chữ quốc-ngữ và có khi phụ thêm một bài pháp-văn.

Giá nguyệt-san.....	{	mỗi năm.....2\$00
		nửa năm.....1\$10
		mỗi quyền....0\$20

Hội Phật-Học tặng không nguyệt-san này cho các ngài Hội-viên của Hội. Như hai ông bà đều có chun Hội-viên thì chỉ tặng một quyền.

TÒA SOẠN : 5 Rue Champeau — HUÉ
Thờ từ, mandat mua nguyệt-san xin gởi cho
M. LÊ-DÌNH-THẨM
Médecin Indochinois du Cadre Latéral — HUÉ
Boîte postale n° 73

PHÔ - CÁO

Các ngài vì đạo-làm muốn tán thành Bản San xin ghi tên vào tờ nguyệt-san Bulletin d'abonnement, rồi gởi lại một lần với mandat để Bản-San gởi tiếp số sau cho khỏi trễ, và xin các ngài sẵn lòng giới thiệu giùm.

Xin giữ talon mandat mua nguyệt san để thế biên-lai.

Những bài lai-cáo đăng được, Bản San giữ quyền nhuận sắc; bài đăng không được thì không trả-bản thảo lại.

Bản San giữ bản quyền. Trích lục phải đề tên Viên-Âm.

Đăng quảng-cáo tính giá phải bằng, xin gởi thư thương lượng trước.

SỰ THẬT

Sự thật là những việc có thật dụng; tuy đối với lối tản-hóa của tâm-trí người, sự thật trong thời-kỳ này vị tất là sự thật trong thời-kỳ khác, những sự thật đã có thật dụng thì đều đối với những người không muốn biết, cái thật dung ấy nó vẫn hiển nhiên không thể bỏ qua được.

Như ngày xưa, nước ta không tin có khoa-học, cho những ông đi sứ bên Án-Châu về nói chuyện đèn điện xe lửa là nói láo, mà ngày nay cái thiệt dung của khoa-học nó vẫn lôi kéo chúng ta đi, chẳng vì sự không nhìn nhận đó mà bớt được chút nào!

Sự thật mỗi đời mỗi phát-minh lần: Như ngày trước tin rằng vì hơi đá và nước khe sanh ra sốt rét, mà đến nay thì lại rõ rằng vì muỗi cắn sanh ra sốt rét; trong các thứ muỗi lại phát-minh giống nào có thể truyền bệnh, giống nào không thể truyền bệnh, mà truyền bệnh là truyền con sâu sốt rét vào trong máu người ta, vân vân; song sự thật đã pháp-minh thì chúng ta cần phải biết, vì dù không muốn biết mà đến khi bị muỗi đốt cắn thì cũng đau sốt rét, chờ không tránh khỏi được.

Hễ biết được sự thật thì có lợi, không biết được sự thật thì có hại, nên sự thật gì cũng cần phải biết cả.

Nhau-quả luân-hồi là một sự thật, dầu không nhận có nhau quả mà hễ có nhau thì có quả; dầu không nhận có luân-hồi mà hễ bỏ thân này thì chịu thân khác không thể nào tránh khỏi. Đã không tránh khỏi thì thà biết còn hơn là không biết, vì biết thì cẩn thận khỏi gây những nghiệp dữ, và gắng tạo những nghiệp lành, chờ không nhầm mắt làm càng, đến nỗi về sau phải dọa vào Địa-ngục, Súc-sanh, Nga-quỉ.

Chúng ta cần phải tham-học những sự thật: sự thật nơi thân minh, sự thật nơi tâm minh, sự thật nơi hoan-cảnh minh; tham-học cho tội nguồn tội gốc thời mới có thể hành-dộng đúng với sự thật và được những hiệu-quả chắc chắn của sự thật.

ĐỐI VỚI BÀI « PHẬT THÍCH-CA DƯỚI KÍNH-HIỀN-VI »

L. T. S. — Bài lai cảo của ông Mai sơn lời lê hoạt-bát, câu kéo đơn giảng và rõ ràng; tinh thần hộ-trí đạo-đức của ông lưu lộ ra nơi ngòi viết, rất đáng kính phục. Vậy nêa chúng tôi xin dâng lên đây cho độc-giả nhả-lâm.

Nhưng đối với các bạn thanh-niên bài-bát đạo-đức, chỗ phê-bình của ông Mai sơn có phần quá đáng. Thiệt ra chỉ vì họ thấy những sự nhầm-mắt lia-càng không hiệp với tri-não khoa-học thiệt-nghiêm, nên họ bài-bát đó thôi.

Phỏng như họ có dịp tham-học Phật-pháp hiểu rõ chơn-tinh-thần của đạo Phật, thì chúng tôi chắc họ cũng phải khen-phục và tín-ngưỡng, vì họ sẽ nhận rằng Phật-pháp kiến-lập vững-vàng, có thiệt-nghiêm cù-lý-lnận xác-đáng, chờ không có những cái lù-mù, nào bí-mật, nào phép-la, có thể đem người ta vào đường mè-tin.

Họ kich-bát vì họ biếu-lâm, nên những lời bài-bát của họ toàn là bài-bát lỗi-đẹt theo sự hiểu-làm của họ, chờ chưa hề bài-bát đạo Phật và những người đứng-lên chấn-hưng Phật-học một-chút nào.

Sự biếu-lâm ấy từ đâu? Xét ra tuy cũng có vì họ không chịu tham-học chỉ nhầm-mắt chẽ-càng, nhưng phần-nhiều là vì co-quan-truyền-bá Phật-pháp còn hẹp-hỏi, không được phô-cập. Các nhà hữu-tâm với Phật-pháp nên để ý về cái khuyết-diểm ấy.

..

Trên tờ báo Anh-Sáng, số 36 ra ngày thứ bảy, nơi mục « Phải không » ông Kính-hiền-Vi viết hơn hai cột báo, toàn những lời lê-nghiêm-khắc bài-bát đạo Phật.

Tôi thấy trong bài của ông có nhiều chỗ mâu-thuẫn, nên tôi chẳng ngại gì viết bài này để cải-chánh lại.

Nói đến đạo Phật, ai ai cũng phải công-nhận rằng nó cộm-một nền triết-lý siêu-việt rất cao-thâm, co-hồ các bậc

đại-đức trong chốn Tăng-Già đã dày công tu-học còn lầm người chưa thấu đáo những chỗ tinh-diệu của nó, phương chi ông Kinh-hiền-Vi cả đời chưa hề đọc đến kinh sách Phật, mà ông đã công nbiên xuống bút phê bình, thì thật ông là một người không biết tự-lượng vậy.

Phê-bình đạo Phật ư? Không ai cấm ông được, vì đó là quyền của ông. Nhưng phê-bình một vấn-dề to-tát như thế, mà ông chỉ dàn những lý-thuyết vu-vơ, luận-diệu ngô ngǎn, không xác đáng, không thiết thực chút nào, thì phỏng bài của ông còn có giá-trị gì nữa?

Đạo Phật sở-dĩ được các nhà học-giả tri-thức hâm mộ sùng-bái là vì nó là một cái đạo sẵn có chơn-lý rõ ràng và đã tiêu-biểu một tinh-thảo hy-sinh đặc-biệt, chung có là xưa đức Thích-Ca đã hy-sinh thân-danh, hy-sinh phú-quí để tìm phương-kế giải thoát cho chúng-sinh.

Cái cử-chi rất phi thường và rất cao-thượng ấy, trừ đức Phật ra, thiết-tưởng người đời không ai làm nổi. Đó là cái chỗ đáng khen đáng phục, thế mà ông Kinh-hiền-Vi lại đem nó ra mà bài-bát, chẳng là trái ngược lắm ru?

Ông nói: « Phật-giáo chẳng phải là một phương-pháp giải-thoát cho loài người, nó chỉ là một phương-pháp giải thoát cho cá-nhân hay đúng hơn cho đức Phật Thích-Ca mà thôi... » Lời ấy là một lời vỗ-đoán chứng tỏ rằng ông Kinh-hiền-Vi bà đâu nói đó, không suy cùng nghĩ kỹ.

Đành rằng đức Thích-Ca, Ngài tu hành để giải-thoát cho người, thế nhưng từ trong con đường tu-hành của Ngài, Ngài ngộ được đạo-lý, Ngài đem những giáo-pháp huyền-diệu truyền-bá lại cho chúng-sinh để chúng-sinh noi theo đó mà tu-hành hầu thoát-ly cái khổ « sinh tử » để chứng được đạo-quả Niết-bàn như Ngài, thì còn ai dám bảo: Sự tu-hành của Ngài chỉ lợi cho Ngài chứ không lợi cho quần-sanh được ư?

Nếu quả như Ngài tu-hành chỉ vì lòng vị-kỷ, tu-hành để cầu lấy một cái hạnh-phúc ngoài sự sinh tử như ông tưởng, thì đạo Phật đã không có cơ xuất-hiện và tồn-tại

cho đến ngày nay. Thì thi ta đủ biết Ngài tu-hành trước là để giải-thoát cho Ngài, sau là để giải-thoát cho chúng sinh, ví như một người đi họ, trước là để đào-tạo cho kiến-văn trí-thức được dồi-dào phong-phú, sau là để đem cái sả-học ra thi-thố với đời làm những việc lợi dân ích nước vậy.

Một đẳng di học cho thành tài để giúp ích cho xã-hội, một đẳng di tu cho thành Phật để giải-cứu chúng-sinh, hai đẳng cũng giống nhau về chỗ mục-đich hành-dộng; có khác chăng là người di học, vẫn ở trong hoàn-cảnh sung-sướng, còn Ngài di tu thì từ trong hoàn-cảnh sung-sướng đi tìm một cái sống vất-vả cơ-hàn, đó là chưa nói đến hiệu-quả.

Ông nói: « Tin-dồ của Phật Như-Lai mà còn chạy từng cái chúc, kiểm từng cái danh... » Tôi cũng cho rằng có như thế, nhưng đâu sao đó cũng không phải là một cái cớ cho ông công-kích đạo Phật? Vì rằng vô luận là đạo Phật, dẫu đạo nào đi nữa cũng có người tốt kẻ xấu, người hay kẻ dở, mà cái tốt xấu hay dở đó là do tự người nào phải do tự đạo? Thế thì chẳng lẽ chỉ vì một đời người quấy, mà ông di nói động đến toàn-thể tin-dồ, hay hơn nữa đến một tôn-giáo ư? Mẹ dạy con phải hiền lành ngay thẳng, nhưng con không nghe lời mẹ, lối ấy ở con hay ở mẹ, thưa ông???

Ông lại nói: « Phật-Giáo đã không thực-hành được lại phải chia ra từng đẳng từng cấp cho hợp với trình-độ mọi người thì nó chỉ là một cách nhồi sọ... » Sao lại không thể thực-hành được? Nếu không thực-hành được, thì ở trên Thế-giới hiện-thời làm gì đã có hàng triệu tín đồ? Câu nói ấy thật là câu nói vô nghĩa-lý!

Nghĩ vì loài người lòng tham còn nặng, nghiệp chướng còn nhiều, phẫn đong xu-hướng về vật-chất, nào tham thức ăn thức mặc, tham xuống ngựa lên xe, tham nhà cao cửa lớn, tham phầm-tước oai-quyền, chi chi cũng đều tham cả. Gia-dì có người đã được phần này còn ước phần nọ, đã được phần nọ còn mong phần kia; lòng dục-vọng đã không bờ không bến, không tận không cùng thì

khó bè tu-hành được sáng suốt giác-ngộ như Phật. Vì chúng-sinh không thể từ nơi chỗ phàm-nhân, chỉ một bước mà lên đến quả Phật, thành-thử Phật phải tách-lập ra nhiều phương-pháp thích-hợp riêng cho mỗi hạng người, để cho bất cứ là ai, dẫu ở căn-cơ nào, cảnh-ngộ nào cũng có thể tu-học được. Tôi tưởng đó chỉ là một lối giáo-hóa rất phô-thông, có chi là đáng lả dâu, mà bài-bát.

Ông nói: « Đức Phật Thích-Ca di tu để mưu một sự sống vĩnh-viễn như người nhu-nhược ở nước ta... » Nhưng ông là một người can-cường dũng-cảm, giả ông thử bắt chước như Đức Thích-Ca có được không? Ông có dám hy-sinh một địa-vị cao sang như Ngài được không? Ông có chịu cảnh khổ-bẠch 6 năm như Ngài được không? Ông có thể di hành-khổt như Ngài được không? Không, không bằng! một ngàn lần không. Thế sao ông dám ví cái hành vi của những người nhu-nhược với cái hành-vi của đức Thích-Ca ??? Cho hay lời nói bao giờ cũng dẽ, mà việc làm bao giờ cũng khó. Lời nói suông chưa đủ tin, có làm mới đáng phục, bởi thế mà người ta trọng ở thực-hành hơn ở ngôn-ngữ.

Đoạn cuối cùng trong bài ấy, ông nói: « Đạo Phật dở là vì nó là một tôn-giáo như biết bao tôn-giáo khác... » Thế là ông cho tôn-giáo nào cũng dở nốt, và theo ý ông, dường như không có đạo nào mới là hay.

Thưa ông con người ở đời, dẫu sang hèn, dẫu tri ngu, dẫu ở giai-cấp nào cũng nên tín-ngưỡng một tôn-giáo. Tôn-giáo là một hướng-dạo thiêng-liêng để dìu-dắc loài người vào đường ngay nេo chánh, là lợi-khí để rèn-đúc tâm-tánh ô-trược của loài người ra tâm-tánh thanh-cao... Tuy mỗi tôn-giáo phương-pháp tu-hành có khác nhau, song mục-dịch dạy người bỏ dở làm lành cũng như nhau. Thế cho nên dẫu người ở tôn-giáo nầy cũng không ai đem tôn-giáo kia ra mà mạt-sát, vì mạt-sát tôn-giáo tức là mạt-sát luân-lý đạo-đức (chỉ nói về hạng thức-giả) mà luân-lý đạo-đức là nền-móng của thuần-phong mỹ-tục. Một gia-dinh không đạo-đức thì còn đâu trật-tự của gia-dinh, một nước không đạo-đức thì còn đâu vẻ tôn-nghiêm của nước?

Ông thử bình tâm tưởng tượng xem, nếu trên quả đất này, không có lấy một tôn-giáo để làm khuôn-mẫu cho loài người, thì loài người sẽ ra thế nào ?

Theo nguyễn tôi, thì loài người sẽ là những bầy thú hung-bạo, mà thế giới này sẽ là nơi chiến-dịu mất. Loài người sẽ tranh-giành xâu-xé nhau vì tư-ích, tư-lợi, mà trong cuộc tranh đấu ấy, lẽ cốt nhiều phần thắng-lợi, về những người mạnh súc mạnh thề, to trước to quyền. kết-quả là : máu rơi thịt đỗ... Thủ hỏi : đứng trước cái thảm-tượng « nhân-loại tương tàn », biết lấy phương-châm gì mà trù-khử ???

Luật-pháp chính-trị chẳng ? Luật-pháp thiết-tưởng cũng không đủ sức đàn-áp nếu những ác-tập đã nham sâu vào tâm-não loài người. Huống chi luật-pháp cũng nằm trong phạm-vi đạo-đức, cũng phải lấy đạo-đức mà làm căn-cứ. Con giết cha, vợ giết chồng, trộm cướp, gian tham. những người gây nên những tội ấy, đều bị luật-pháp nghiêm răn trừng trị, là vì những người ấy làm sai với nguyên-tắc của đạo-đức. Xét cho kỹ, thì luật-pháp chính-trị chỉ là một cơ-quan phụ thuộc cốt để hộ vệ cho đạo-đức mà thôi.

Người ta sở-dĩ làm lành lành dữ, là vì người ta muốn bảo-trọng lấy nhân cách cho riêng đời khỏi cười-chê mai-mỉa, hay là để tránh khỏi vòng tù-tội, bay là người ta còn tin ở thuyết : « luân-bồi nhân-quả và địa-nhục thiên-đàng » kia, (dẫu thuyết ấy là thiệt bay không thiệt cũng chẳng hại gì, nhưng thiệt lại càng quí)

Nếu không có bấy nhiêu điều-kiện cốt-yếu để thúc-líêm hạn-chế cái lòng dục-vọng tàn-ác của loài người, thì ở giữa cõi trần này đã xảy ra biết bao những sự bại-lý thương luân, tồi-phong tồn-tục nữa ?

Tôi nói thế, không khỏi ông Kinh-biền-Vi bực mồi : Đời nay mà còn có người nói đến đạo-đức, cõi-hủ quá ! Vâng, tôi vẫn biết đời nay không phải là đời phong-kiến. Đời nay là đời mà phong-trào văn-minh Âu-Mỹ đã tràn-lau trên cõi đất này, loài người muốn sinh-tồn phải cạnh-tranh phải phôa-dầu, nhân đó đạo-đức cũng phải chịu ảnh-hưởng của điều-kiện kinh-tế tùy theo phương-tiện mà hoán-cải, nhưng hoán-cải cho hợp với thời-co chờ nào phải tiêu-diệt đâu !

Gần đây trên mặt báo chí nước nhà, thỉnh thoảng lại thấy những bài hô-hào « đả-dǎo đạo-đức ». Những tác-giả bài ấy, chia chục phần trăm là các bạn thanh-niên tân-học. Số-lí họ có ác-cảm với đạo-đức như thế, là vì họ cho đạo-đức là chí trĩ-lực trên bước đường tân-hóa của quốc-dân. Thiệt vậy chăng ? Tôi không bao giờ biếu-đồng với ý-kiến ấy. Nếu nói hẽ chẳng hóa ra dân-tộc Âu-Mỹ, họ đều không có đạo-đức luân-lý cả chẳng ? Họ cũng biết thờ cha kinh-mẹ, họ cũng biết yêu nước thương dân, không phải là họ không đạo-đức ? Thế mà dân-tộc họ vẫn tân-hóa lầm kia đấy !

Than ôi ! giữa cõi đời hồn-tập này, đã phô-diển biết bao trạng-thái gồm ghê tàn-khổc, loài người cạnh-tranh nhau vì hư-danh giã lợi, vì cái huyền-hóa vô-thường, cạnh-tranh đến nỗi phi cả phán-cách, mất cả danh-dự. Đáng lẽ họ là người có học-thức, có tâm-huyết, phải đương-dầu đối-phó, hoặc cản-ngăn phủ-Ủy người, hoặc dàn-dụ khuyễn-khích người vào đường chính-giác. Nhưng không, trái lại họ mạnh-dạng đứng lên vỗ tay hoan-hỗ : « cạnh-tranh ư, hay quá hơn nữa « cướp giật là nguyên-tánh của loài người », nài họ có nghĩ gì đến câu « nhân chi sơ, tánh bần thiện » đâu.

Những người đã hô-báo cõi-võ đánh-dỗ đạo-đức kia, là những người đã khao-khác sống một cuộc đời tự-do lẳng-mạng, mà luân-lý đạo-đức là khuôn-khổ xiềng-xích giam-bám họ, buộc ràng họ, không dễ cho họ làm theo ý muốn, rồi họ dám ra giận-ghét khinh-bỉ đạo-đức, lên án đạo-đức, như thế cũng chẳng lạ-lùng gì !

Kết-luận bài này, tôi xin thưa với ông Kinh-hiền-Vi rǎng : ông chớ lầm-tưởng là bài của ông có đôi chút ảnh-hưởng về sự đánh dỗ đạo-Phật, và tôi mong sao ông trước khi phê-bình một vấn-dề gì, ông cần phải tham-cứu vấn-dề ấy cho rõ-rệt tinh-tường dã, bằng chẵng vậy, dẫu ông có hùng-biện đến đâu cũng vẫn không có hiệu-quả gì.

NGUYÊN-NHƠN CỦA CÔNG VIỆC CHÂN-HƯNG PHẬT-HỌC

(Nhơn xem phần thứ nhất của bài « Phong-Triều Phật-giáo phục-hưng » đăng trong báo T. A. mà sanh ra ý-tưởng).

Phật-học tuyền truyền xứ ta trên nghìn năm nay đã trải không biết mấy lần thanh, suy, hưng, phế. Nhất là trong mấy mươi năm về sau đây, Phật-học xứ ta in tuồng đã bơ-thờ lảnh-dam, không còn cái vẻ huy-hoàng như xưa nữa. Ngờ đâu ngày nay Phật-học lại có một thời-kỳ oanh-liệt, khắp cả ba kỲ đều rung chuông gióng trống; thật là một hiện-rạng đặc-biệt đáng làm cõi hàng thức-giả chú ý quan tâm. Vì vậy mà trên mặt báo chương thường thấy nhiều bài nói về phong triều Phật-học họ chỉ nói mặt bẽ ngoài, chớ về nội-dung thi thường sai với sự thật.

Như mới rồi, ông H. T. có đăng trong báo T. A. một bài đầu đề là « Phong-triều Phật-giáo phục-hưng », về nguyên-nhơn ông chỉ nói có ba chuyện là:

1.) Lòng tự-ái của chủng-tộc,

2.) Lòng khát-vọng một lý-tưởng để theo,

3.) Nạn kinh-tế khủng-hoảng ;
mà trong ba chuyện, không một chuyện đúng với sự thật.

1.) Lòng tự-ái của chủng-tộc. — Ông H. T. nói; vì đem tinh-thần so sánh với nước Âu-Châu thì mình cũng thua kém, vì đem vật-chất so sánh thì người mình cũng sút xa, không biết nương vào đâu mà tự cao tự đại, nên người mình phải nương vào Phật-giáo, một đạo-lý cao xa, để tự an-ủi một vài phần.

Ông H.T. nói như vậy rồi cho đó là vì lòng tự-ái của chủng-tộc, thiệt rất sai lầm, vì đức Phật Thích-Ca là người

Sát-Đế-Ly về dòng A-Ly-An, tức là bạch-chủng chứ không phải huỳnh-chủng. Lại đạo Phật phát-minh bên Ấn-độ chứ không phải trong xứ Việt-Nam ta thì người minh còn nương vào đâu mà phát lòng tự-ái của chủng-tộc cho được.

Đến như nói đạo Phật truyền qua nước mình đã lâu, đối với nước mình là một đạo sẵn có, thi đó là bảo-tồn một đạo-lý sẵn có ở xứ mình chứ nào phải là lòng tự-ái.

Vẫn biết nước mình đối với các nước còn thua kém nhiều lắm, nhưng cái gì xấu, cái gì dở thua người thì mình cứ bỏ mà học theo người; cái gì tốt, cái gì hay hơn người thì mình cứ bảo-tồn; đó là một lối lựa chọn cần phải có, và ngày sau mới khỏi cái nạn nhân lầm rắng ăn bánh uống rượu, nhảy đầm mặc mốt là Âu-châu văn-hóa. Phật-pháp dựng lên trên một nền triết-lý thâm-thúy cao xa chưa từng có, rất hiệp với khoa-học lại có thiệt-nghiêm rõ ràng; đó là một chỗ hay sẵn có ở xứ ta, lẽ nào lại nhầm mắt bỏ cần hòn ngọc quý báu kia mà đi lượm những cái cặn bã không có giá-tri. Huống chi Phật-pháp tùy duyên độ-sanh, không bắt người phải chết đứng một chỗ mà thường dạy người phải thay cũ đổi mới cho hiệp thời, nghĩa là cho được lợi ích chung trên con đường tiến-hóa của tâm-trí.

Vậy công việc chấn-hưng Phật-học mà nói là vì lòng tự-ái của chủng-tộc thì sai, phải nói vì lòng ái-chủng-tộc thì mới đúng với sự thật.

2) Lòng khát vọng một lý-thuyết dễ theo. — Loài người không phải vô-trí-giác như cỏ cây, không phải ngu xuẩn như súc-vật, loài người có trí-thức đủ hiểu sự lý giữa đời; mà đã có trí-thức thời bao giờ cũng cần phải có đồ ăn nuôi sống trí-thức, cũng như đã có xác thì bao giờ cũng có cơm có nước để nuôi xác vậy; vì đó mà loài người đời nào cũng phải cần những lý-thuyết cao xa, đạo-học huyền-diệu để khoách-trương tư-tưởng, khoách-trương trí-thức.

Sanh lòng khát vọng lý-tưởng dã là một tánh bản-nhiên của loài người thì không thể đem riêng nó ra, cho nó là

một nguyên nhơn của công việc chấn-hưng Phật-học. Nhưng chỗ sai của ông H.T. chẳng những ở nơi đó, mà là vì ông tưởng làm rằng: bởi những chủ-nghĩa quốc-gia xã-hội đã diễn ra cho người mình biết bao nhiêu tần tuồng ghê sợ làm cho rùng mình rợn gáy nên người mình phải quay về đạo Phật để tiêu-khiền với quyền kinh cầu kệ.

Ôi, nếu đạo Phật mà chỉ dạy người như thế, dạy người sống một lối tiêu-cực chán đời, thì cần gì phải chấn-hưng Phật-học. Ông H.T. đối với Phật-học có cái quan-niệm sai lầm như vậy thì tài gì ông không đứng lên bài-bát nhưng bài-bát chỉ là bài-bát chở úc-đạt của ông chở chua hề bài-bát Phật-học.

Thiệt ra đạo Phật dạy người chính trong gia-dinh, chính giữa xã-hội mà cải tạo gia-dinh xã-hội cho thiện-mỹ. Phật-pháp là lối tu hành đức-tánh rất viên-mẫn. Có trau dồi đức-tánh mới có thể gọi là dân-tộc văn-minh, chứ nếu con phản cha, vợ phản chồng, quan phản vua, dân phản nước, thì dầu học giỏi đến đâu đi nữa cũng chỉ là cầm-thú mặt người mà thôi.

3.) Nạn kinh-tế khủng-hoảng.— Trên con đường quốc tế, nước minh đã bắt đầu đinh liu một đỏi chút với thiên-hạ, nên việc gì xảy ra ở đâu đâu mà nước minh cũng phải chịu ảnh-hưởng. Huống chi nạn kinh-tế khủng hoảng đương rung-động cả hoàn-cầu, thì nước minh tài gi không bị cái trào-lưu dữ dội ấy nó lôi cuốn. Nạn kinh-tế khủng-hoảng đã mở mắt cho biết bao nhiêu người đương mè-tin cái toàn-năng của khoa-học, đã làm cho họ ngộ cái cảnh vô-thường, cái hại của lý-thuyết cạnh tranh và suy tim một chơn-lý vững vàng có thể tạo thành hạnh-phúc đầy-đủ cho nhơn-loại.

Bình tâm mà suy xét, cái khổ của nhơn-loại đủ cách đủ vầnh, nào phải chỉ vì nạn kinh-tế: sống khổ theo phần sống, đau khổ theo phần đau, già khổ theo phần già, chết khổ theo phần chết. Muốn cho được mà không được là khổ, cách xa ân ái là khổ, gấp phải nghịch-cảnh là khổ, phóng-xả không được là khổ. Cái khổ khổ đã dành mà cái vui nỗi dặng lâu dài nên cũng hóa ra khổ; thương hãi tang diền, vô-thường đời đồi, trăm ngàn vạn sự khổ kẽ sao cho xiết.

Cuộc đời là một bể khồ nó dương vùi dập loài người dưới mẩy tầng sóng gió. Nhơn-loại đã mang theo bên mình một cái khồ, thì đợi gì có nạn kinh-tế mới chấn-hưng Phật-học để chỉ vẽ những phương-pháp trừ các sự khồ.

Vả lại công việc chấn-hưng Phật-học ở xứ ta bắt đầu trong khoản 1930-1931, nghĩa là trước khi có nạn kinh-tế khủng-hoảng.

Huống chi công việc chấn-hưng Phật-học chẳng phải chỉ ở xứ ta; ở nước Tàu, nước Xiêm, nước Ấn-Đô, nước Nhật, công việc ấy đã khởi hành hơn mươi năm về trước; nào phải đợi có kinh-tế khủng-hoảng.

Ba nguyên-nhơn của ông H. T. đối với nước mình đã sai, đối với nước người thì không còn nghĩa lý gì cả. Vậy thì cái phong-trào chấn-hưng Phật-học đó là vì cớ gì? đều ấy cần phải giải-quyet.

Theo thiền kiến tôi thì nguyên-nhơn của phong-trào ấy có ba phần :

- 1.) Vì sự tần-hóa của trí-thức người xứ ta về mặt luận-lý.
- 2.) Vì khoa-học tuy đánh đắm các sự mê-tín, nhưng tự mình vẫn không có năng lực để tạo thành hạnh-phúc cho nhơn-loại.
- 3.) Vì phải có một đạo lý vững vàng đủ làm cho khoa-học phục tinh để đào-tạo đức-tánh của loài người.

1.) Vì sự tần-hóa của trí-thức người xứ ta về mặt luận-lý. — Từ xưa đến nay muôn sự muôn vật trong thế-gian đều theo tâm-niệm sanh diệt của chúng sanh mà thường thường biến đổi, thì trí-thức loài người cũng không thể đứng sừng một nơi, nó cũng phải theo hoàn-cảnh mà biến đổi. Ngày xưa, người xứ ta theo Nho-học, cái Nho-học của Tống-Nho bắt phải nhất định theo lối biện-luận của thầy Châu-Tử, không được dời đổi chút nào, đến nỗi ai trái với Châu-chú trong khi thi-cử đều phải mắc tội, lại tội lây đến bản sư-nửa. Lối học như vậy là lối học chết sừng, nó khép trí-thức con người vào trong khuôn hép hòi, cho nên luận-lý học xứ ta trong mấy trăm năm về sau đây mỗi đời mỗi suy-ké u (chỉ nói về đại

đa-số). Vậy nên trong thời-kỳ Nho-học thanh-bành, đạo lý cao xa của Phật-giáo chỉ có thể duy-trì trong sơn-môn, chứ không thể truyền-bá trong cái xã-hội không biết luận-lý ấy được.

Ngày nay Nho-học định-dỗ, người Nam ta đã xuôi về Âu-học, đã hấp-thụ được cái tinh-thần tự-do biện-luận của khoa-học và triết-học Âu-tây, nên trí-thức mở mang lên nhiều chứ không chết sống vòi; những thành-kiến sét đánh không tan như xưa nữa.

Người xưa ta trí-thức đã mở mang, lối luân-lý cũng tǎn-bộ; hiện nay đã đủ tư-cách mà hấp-thụ giáo-lý sâu xa của đạo Phật, nên mới có công việc chấn-hưng Phật-học để tuyên-dương chánh-pháp cho cả nước.

2.) Vì khoa-học tuy đánh đổ các sự mê-tín, nhưng tự mình vẫn không có năng-lực để tạo-thành hạnh-phúc cho nhơn-loại. — Khoa-học kỳ-công diệu-xảo, việc gì cũng tìm xét tới nơi tới chốn, đã phá tan biêt bao nhiêu màng u-ám giữa đời và xô đồ cội gốc của tất cả các lối mê-tín, dầu mê-tín thẩn-quyền, mê-tín Tạo-hóa, mê-tín triết-học hay là mê-tín khoa-học. Khoa-học đã mở ra một hoàn-cảnh mới mẻ cho nhơn-loại, một hoàn-cảnh tinh xảo khác thường làm cho lắm người rất trông cậy nơi khoa-học để tạo-thành hạnh-phúc viên-mản cho nhơn-loại.

Nhưng hiện nay lại thấy chẳng những khoa-học không tạo được hạnh-phúc hoàn toàn cho nhơn-loại, mà lầm kheo, trái lại gây ra những cuộc chiến-tranh dữ dội, những nạn kinh-tế ly-kỷ; nên có người thì đồ tội cho khoa-học, và có người thì đồ tội cho lối dùng làm khoa-học. Song dầu cho là dùng làm đĩa, nhưng thế nào mới khôi dùng làm, đều do chắc khoa-học không thể giải quyết được. Khoa-học đã không thể giải quyết mà thẩn-giáo thì bị khoa-học xô ngã, triết-học thì bị khoa-học lợi dụng làm kẻ phụ tùng, nhơn-loại còn biết nương vào đâu để khôi dùng làm khoa-học, vì vậy nên cần phải chấn-hưng Phật-học là một đạo-lý vững vàng, mà khoa-học không thể đánh đổ.

3.) Vì phải có một đạo lý vững vàng đủ làm cho khoa-học phục tinh để đào tạo đức-tánh của loài người. — Phật-pháp lý nghĩa rõ ràng đúng đắn, có thiết-

nghiệm chắc chắn nơi tự-tâm, chứ không bắt phải tin càng theo cha, không bắt phải quy luy ton hót một đấng thiêng-liêng nào, nên rất hiệp với trí-não không chịu ý-lại, không chịu mê-tín của khoa-học.

Phật-pháp là một lối trau dồi đức-tánh rất hoàn-toàn viên-mẫn ; nếu nhơn-loại biết trau dồi đức-tánh theo Phật pháp thì mới chắc khôi dùng làm khoa-học, mà cái hy-vọng to-tát của nhơn-loại đổi với khoa-học mới có ngày thành-tựu. Đó cũng là một nguyên-nhơn của công việc chẩn-hưng Phật-học.

Ba cái nguyên-nhơn ấy tuy chỉ là ý riêng của tôi, nhưng đều đổi với công việc truyền bá Phật-giáo ở Âu-Mỹ đi nữa, tưởng cũng không đến nỗi sai lầm cho lắm. Đến như lối cuối cùng của phần thứ nhất bài ông H. T. nói về chuyện xõ số, nó chỉ là lời nói ba-lon, xin để cái ba-lon tự phá cái ba-lon mà thôi, trong ấy thiệt không lý nghĩa gì cần phải biện-bạch.

N. XUÂN THANH



ĐỐI VỚI PHẦN THỨ HAI CỦA BÀI « PHONG-TRIỀU PHẬT-GIÁO PHỤC-HƯNG » TRONG BÁI T. A.

L. T. S. — Chúng tôi vâng lời dạy các ngài Chúog-Minh Đai
Đạo-su và nhận rằng thời-đại này là thời-đại đầu-tránh kiêng-cố,
người đời chỉ lo cãi cọ nhau chứ không lo thiêt-hành, nên chúng
tôi thiệt không muốn cãi cọ chút nào; chỉ vì phần thứ hai của
bài « Phong triều Phật-giáo phục-hưng » này có lầm chỗ dễ làm
chó những kẻ nhẹ dạ lạc bước lầm đường, nên chúng tôi phải
chỉ những chỗ sai lầm ra, chứ không có ý gì khác. Vậy chúng
tôi xin dâng nguyên-văn của Ông H. T. và lời biện bạch của
chúng tôi để cho độc-giả xét biết chỗ phải chỗ trái.

..

Nguyên-văn của Ông H.T....

Bạn đọc xem bài trước nói về nguyên-nhơn của
phong-triều phục-hưng Phật-giáo cũng có thể
đoán qua thái độ của chúng tôi đối với phong-triều này
thế nào, tuy rằng trong lúc xét cõi gốc một phong-triều,
chúng tôi hết sức giữ trung-lập, chỉ cố tìm chon lý và
không hề phụ thêm lời bài xích hay phê bình.

Lời tòa-soạn. — Ông H.T. không phải người chủ-dòng
về công việc chấn-hưng Phật-học, lại cũng chưa rõ Phật-giáo là
chi, nên các nguyên-nhơn ông đã kè trong phần thứ nhất
dều là lời úc-dạt, không đúng sự thật. Xin độc-giả xem
bài « Nguyên-nhơn của công việc chấn-hưng Phật-học »
trong số này thì đủ rõ, Ông H.T. vẫn có quyền úc-dạt,
nhưng ông đã úc-dạt rồi lại theo những lối úc-dạt của
ông mà biện-báu thì trái với phép luận-lý nhiều lầm. Ông
H.T. thử nghĩ: phỏng như có người không biết sông
Dương-Tử-Giang là thế nào, úc-dạt sông ấy là nhỏ và
nước đục, rồi bài bát cái nhỏ cái đục của dòng sông
Dương-Tử thì có lý nghĩa gì không?

Về việc chẩn-hưng Phật-học, nguyên-nhơn thế nào, trong Viên-Âm chúng tôi đã nói rõ trong nhiều bài, sao không ý theo đó mà bài bát, lại chỉ bát theo lòng ức-dạt của ông; bát như vậy thì làm sao chúng tôi phục tinh được.

N. V. — Chúng tôi không phải tin đồ đạo Phật, nhưng đối với lòng tin-ngưỡng của bao nhiêu người, chúng tôi rất kính cần và không muốn xâm-phạm đến một cách trái lẽ.

L. T. S. — Chúng tôi cũng nhận rằng ông T. H. là một người thanh-nhã, nhưng vì những lẽ mà ông cho là phải, đối với chúng tôi thì in tuồng là có trái, nên chúng tôi phải biện bạch. Một điều xin nói cùng ông H. T. là trong xứ ta tôn-giáo vẫn nhiều, sự tin-ngưỡng của tôn-giáo khác vị tất đã đủ lý nghĩa như sự tin-ngưỡng của đạo Phật, mà ông chỉ chêm công-kích đạo Phật, mà không nói đến tôn-giáo khác là vì lẽ gì? độc-giả của T. A không mấy người theo đạo Phật phải không? người đạo Phật ít chấp-nệ phải không? xin đánh một dấu hỏi.

N. V. — Trong các bạn, chắc có nhiều người biết chuyện Hồn bướm mơ tiên của Khái-hưng. Trong chuyện Hồn bướm mơ tiên, Khái-hưng đã khéo lấy bóng hoàng hôn trên đồi sắn cùng mùi hương tiếng mõ nhuốm cảnh chùa đầy một vẻ nén thơ. Ai xem Hồn bướm mơ tiên mà không lưu luyến không say sưa vì cảnh chùa? Nhưng càng mến cảnh chùa, người ta càng giận đạo lý nhà chùa đã lạnh lùng ngán dốn hạnh phúc của đời lừa thiếu niên, Lan và Ngọc. Nhận danh một cái đạo lý khô khan và trái với sự sống, một đôi trai gái trẻ trung, ngày thơ, yêu nhau đến cực điểm phải dần lòng đoạn tuyệt với bao nhiêu cái vui nồng nàn của ái tình và của cuộc đời hoạt động.

Hồn bướm mơ tiên chỉ nêu ra một sự trái lẽ. Trong đạo Phật còn bao nhiêu sự trái lẽ nữa, trái với lẽ sống.

L.T.S. — Tôi nghiệp cho ông H. T., ông muốn bát đạo Phật thi trong nguyệt-san Viên-Âm chúng tôi xuất-bản hơn một năm rồi, ông cứ chỉnh theo đó mà bát đạo Phật

có phải là đúng hơn không ? Lẽ đâu ông đi nương theo một cái tiêu-thuyết của một nhà thi-sĩ mà bất đạo Phật ! Huống chi những việc đã nói trong quyển « Hồn bướm mơ tiên » đối với những tôn-giáo bắt phải thế-nguyên trọn đời giữ luật-pháp riêng của một dòng nào thì có lẽ, chớ đối với đạo Phật thì thiệt không đúng với sự thật. Vì sao ? Vì trong đạo Phật, ai muốn tho-giới hay xã-giới lúc nào cũng được, không bắt buộc ai, mà cũng không tội lỗi gì về việc ấy. Ai xét tâm mình có thể tri giới xuất-gia được thì xuất-gia, đến khi tự xét không thể tri-giới xuất-gia được nữa thì cứ xin xã-giới ra ngoài, có gì ràng buộc đâu mà đến nỗi lỡ làng cuộc đời của đôi trẻ. Đạo Phật cốt ở nơi tâm, nếu tâm còn dâm-dục thì dầu căng rắn chằn mắt mà ở chùa cũng chẳng ích gì ; thà tự biết nghiệp chướng nặng nề, xin xã-giới về thế-gian mà tu theo phép khác còn hơn. Ông H. T. nói rằng trái với lẽ sống, thi trước hết ông cũng nên xét cái sống là gì Biết cái sống là gì rồi mới biết những cái trái với cái sống ; nếu không suy ngẫm cho đúng lý, chỉ một mặt nói suông dầu miệng thì làm sao cho đúng với sự thật. Ông H. T. là một người thông minh sao không tự trọng, lại nương nơi trường hợp không thể có trong một tiêu-thuyết mà nói đạo Phật là trái với lẽ sống, rồi luôn theo đó lại nói suông rằng còn bao nhiêu sự trái lẽ nữa : nhà luận-lý nên có những thái độ như vậy không ? xin ông tự xét.

N. V. — Một điều cần phải nói rõ : chúng tôi không bình phẩm giáo lý đạo Phật, chúng tôi chỉ nói cái đạo Phật giữa đời, đạo Phật của các nhà tu và của các cư-sĩ đã thực hành xưa nay mà thôi.

L. T. S. — Đạo Phật có sự có lý, lý nằm trong sự, sự nằm trong lý, ông H. T. đã bỏ giáo-lý đạo Phật ra ngoài thời ông còn biết sự tướng của đạo Phật là thế nào mà ông dám bát ? Phỏng như chúng tôi cũng nói như ông rằng : chúng tôi không cần biết lý lẽ của ông thế nào, chúng tôi chỉ bài bát cái sự công-kích tôn-giáo thì ông có phục tinh không ? Phỏng như có người không biết vì lẽ gì có những tờ báo mà kích bát cái sự làm tốn giấy tốn mực

không ích gì cho sự ăn ngon mặc đẹp của nhợn-loại, thì ông có phục tinh không?

Chính ở giữa đời bất luận việc gì, ông H. T. hãy thử giả làm một người không biết vì sao mà có những sự như vậy và giả phê-bình theo tâm-trí người ấy, thì ông sẽ rõ những lỗi phê-bình như kia⁸ là đúng hay không đúng: Đổi với tâm-trí của một người không biết chi như kia thì những nhà thi-nghiệm về khoa-học là những kẻ biến nhác, chỉ ngồi rục một chỗ; những nhà tập thể-thao là điên cuồng, những anh học trò cắp sách vào trường là khờ dại; vì người ấy không rõ rằng vì muốn phát-minh ra những sự hay ho của khoa-học nên phải thi-nghiệm, vì muốn cho mạnh người nên phải tập thể-thao, vì muốn mở mang trí khôn nên phải đi học. Đại phàm sự gì cũng có lý mới thành sự. Cái lẽ vì sao mà làm việc này việc khác cần phải biết trước rồi mới phê-Bình, chờ nếu không biết vì sao thì đâu nói bao nhiêu cũng chỉ là lời nói của một người không biết.

N. V. — Chúng tôi không đúng về phương-diện siêu-hình-học, chúng tôi chỉ đúng về phương-diện xã-hội.

L. T. S. — Đạo Phật chính nơi mắt thấy tai nghe mà giác-ngộ những sự mê lầm chờ chăng phải ngoài những cái mắt thấy tai nghe mà có giác-ngộ, xin ông H. T. chờ lầm Phật-học với Siêu-hình-học.

N. V. — Cái thuyết siêu hình của đạo Phật hoặc là một thuyết đúng với chân-lý cũng nên. Nhưng đúng hay không đúng, chúng tôi không cần biết.

L. T. S. — Cái gì đã là chơn thật thì đều có hiệu-dụng rõ ràng, biết thì đúng đúng, không biết thì đúng sai, chờ không thể nào tránh được cái hiệu-dụng của sự chơn-thật. Ông H. T. đã nói đạo Phật hoặc chăng là đúng với chơn-lý mà ông không chịu học cho rõ đạo-lý nhà Phật thế nào, chỉ bàn suông về sự-tướng thiệt đáng tiếc cho ông lắm.

N. V. — Chúng tôi chỉ biết cái đạo Phật có người tin, có người theo. Một đạo-lý dầu hay mà chưa hề có ai

tín theo thì đối với xã-hội cũng như không có. Không có, không cần nói đến. *

L. T. S. — Ông H. T. đã nói ông không phải là người đạo Phật, ông không cần biết giáo-lý nhà Phật là chi, thi làm sao ông biết được rằng chưa hề ai tin theo giáo-lý nhà Phật? chõ này ông có chịu là vỗ-đoán không?

N.V. — *Chắc có người sẽ bê chúng tôi : « Áy, chính vì người đời mê muội không hiểu rõ giáo-lý, nên nay cần phải chấn-hưng nền đạo, cần phải tìm cho ra chân-tướng của đạo để thức tỉnh mọi người ». Cái công việc này, cái ước vọng này mới đẹp đẽ làm sao ! Nhưng than ôi chỉ là ước vọng hão !*

L. T. S. — Công việc xướng-minh Phật-học đã thiệt-hành rõ ràng trong ba Kỳ, nào phải chỉ là ước vọng. Hiện nay nước Xiêm nước Nhật ai ai cũng đều biết Phật-pháp thì nước Nam ta quyết chắc rằng có lúc cũng thành-tựu như vậy, nào phải là ước vọng hão.

Mục-dịch của công việc chấn-hưng Phật-học là cốt làm cho toàn-thể tín-dồ Phật-giáo ai ai cũng tùy theo tâm-trí mình tín-nghiêng chắc chắn và tu hành đúng phép mà thôi, đến như thông suốt ba tạng kinh diền là về phần các bậc pháp-sư, chớ không phải về phần toàn-thể tín-dồ Phật-giáo.

N.V. — *Phật-tổ, cũng như thói thường các vị lập ra tôn-giáo, nói rất nhiều mà rất mơ hồ. Câu này giải nghĩa ra thế này, đến câu khác lại có thể giải nghĩa ra một cách khác hẳn, không còn biết dường nào mà theo.*

L.T.S. — Ông H.T.chưa học Phật-pháp, chưa biết Phật-pháp là chi, nên tưởng lầm như vậy đó thôi, chớ Phật-pháp nào phải như các học-thuyết khác đâu mà ông cho rằng ai muốn nói cách gì cũng được. Phật-pháp nghĩa lý phân minh nếu cất nghĩa lầm một câu kệ thì nghĩa ấy không trái với kinh này lại trái với kinh khác, đề gì mà che mắt thiên hạ. Huống chi Phật-pháp kiến-lập theo phép « Nhơn-minh » là một lối luận-lý-học rất rốt ráo, nếu cất nghĩa không đúng lý thì ai chịu tin-phục. Ông chưa nghiên-cứu Phật-Pháp nên

tưởng lầm là mồ hôi: cái mồ hôi đó ở nơi ông chờ nào phải ở nơi Phật-pháp.

N.V.—Bây giờ muốn nghiên-cứu bao nhiêu pho Kinh để tìm lấp một tia sáng chân-lý thực là một chuyện mờ kim dưới đáy biển. Huống gì chưa chắc đáy biển đã có kim....

L.T.S.—Nếu ông H.T. biết tìm thấy học đạo thì ông sẽ rõ lý nghĩa đạo Phật là hiện-nhiên dè hiều lầm, dè thấy lầm, chúng tôi học chừng ba bộ kinh đã thấy rõ chơn-lý, (cái lý đúng với sự thật) chờ nào phải khó khăn như chuyện mờ kim đáy biển, xin ông chờ lầm.

N.V.—Giá đạo Phật đúng với chân-lý, đạo Phật có thể cứu đời được, chắc không phải chờ đến ngày nay.

L.T.S.—Ông H.T. lấy hiện trạng Phật-giáo nay của ta là một nước mà đạo Phật đã bị Nho-học dè nén từ khi làm nội thuộc của Tàu, mà phê-bình Phật-giáo thì sao cho đúng với sự thật. Ông hãy xem hiện-trạng của Nhật-bổn và Xiêm-la thì ông sẽ biết sự lợi-ich của đạo Phật đối với xã-hội.

N.V.—Một tôn-giáo xuất hiện ra đã hơn hai ngàn năm trăm năm, mà đến nay loài người chưa hiểu giáo lý ra thế nào! Một tôn-giáo tự nhận cái trọng trách cứu đời mà sau hai ngàn năm trăm năm người đời còn phải kỵ-cực tìm xem người xưa nói những gì! Nếu loài người có chịu khó chờ đợi Phật-cứu, thì e cũng không có thời giờ mà chờ. Quả địa-cầu sẽ tan rồi mặt trời sẽ lạnh mất rồi, trước khi tin-dồ nhà Phật phát huy ra giáo-lý.

L.T.S.—Về công hiệu cứu-dộ chúng sanh khỏi các sự khổ của đạo Phật thì khó bẽ nhơa nơi hiện trạng mà biết được lầm, vì những bức dã giác-ngộ thì quyết không còn thụ-sanh trong cảnh giới của nhơn-loại, trừ ra khi phát nguyện độ-sanh. Ví như mỗi năm, ông H.T. mỗi vào trong một trường tiểu-học, thì năm nào ông cũng chỉ thấy những học trò tiểu-học, rồi nhơn đó ông trách ông đốc trưởng

không biết dạy học trò thi oan uồng biết chừng nào. Trường tiều-học chỉ để dạy những học trò tiều-học, còn những trò đã thi đậu thì đi học trường khác, chờ các thầy bao giờ cũng hết sức dạy học trò cho tần ict. Theo cái ví dụ trường tiều-học như trên, thi năm nào học trò cũng phải học cả, có lấy gì làm lạ. Bấy lâu những người nhờ Phật-pháp được giải-thoát số kẽ không xiết, hiện nay trong thế-giới này cũng lắm người được giải-thoát, chỉ vì ông H. T. không biết được đó thôi.

Đến như giáo-lý của đạo Phật thì khi nào ông H. T. muốn học, chúng tôi sẵn lòng bày về, thiệt không cần phải phát huy gì nữa.

N.V. — *Sự thực, cuộc đời như một con sông, vẫn lặng lẽ đi theo con đường của nó từ xưa đến nay, không có lý-thuyết nào ngăn đón được, không có sức gi lay chuyền được. Những luật chi-phối cuộc đời là những luật bất-di bất-dịch, không có vì một lẽ gì mà thay đổi. Lý-thuyết nào trái với các luật ấy nhất thiết sẽ bị xô đổ cùng với bao nhiêu người lừa vào nó.*

L.T.S. — Ông H. T. tưởng rằng cuộc đời khi nào cũng đi theo một con đường nhất định hay sao? Cái nhất định đó ở chỗ nào, xin ông gắng chỉ cho chúng tôi coi, vì chúng tôi chỉ thấy những cái vô-thường thay đổi. Ông đã cho là chi-phối mà ông còn tin là bất-di bất-dịch, thật rất mâu-thuẫn, vì đã là chi-phối thì khi một cái đổi, tất cả các cái khác đều phải đổi theo, làm sao mà bất-di bất-dịch được.

Chúng tôi học Phật chính dễ rõ cái chi phối ấy, cái nguyên-nhơn của sự chi phối ấy, đặng dùng cái chi phối ấy một cách chánh đáng chờ không chi khác. Những lý-thuyết trái với chi-phối ấy chắc phải xô đổ, chờ những lý-thuyết đúng với sự thật của chi-phối ấy thì không bao giờ bị nó xô đổ cả. Thiệt ra nếu ông H. T. không học Phật-pháp thì không bao giờ ông biết được cái chi phối ấy thiết thiệt là thế nào, trông mong ông suy xét, đặng chịu ôm một cái lù mù làm cái bất-di bất-dịch.

N.V. — *Chúng tôi tin rằng chân-lý không có ở trong ba pho sách nát đời thường cõi.*

L. T. S. — Ông H. T. tin như vậy là làm: chơn-lý dẫu không ở trong kiab, nhưng vẫn không ngoài lý-nghĩa các kinh. Ông đã không cần biết chân-lý, không cần học Phật-pháp thì làm sao ông lại tin được rằng chơn-lý không có trong kinh điển. Không xét rõ mà tin càng như vậy có phải là mê-tín không?

N.V. — Chân-lý ở trước mắt ta, chung quanh minh ta, ở trong cuộc đời thực tế phong ba rộn rịp, sán lán, huy hoàng, trong những kỳ-công của khoa-học, những sự-nghiệp bất hủ, những nỗi vui sướng cùng những nỗi đau thương của loài người, từ khi có loài người. Trong thế-giới hữu sắc, hữu hình, và hữu tình vậy.

L.T.S. — Những cái ông H. T. nói đó là hiện-trạng, hiện-trạng là sự-tướng chờ nào phải chơn-lý. Vẫn biết trong sự bao giờ cũng có lý, nhưng nói sự là lý thì có phần không đúng. Ông H. T. nói cuộc đời thực-tế phong-ba rộn rịp thì phải, đến như nói là sán lạn huy hoàng thì có chịu quá đáng, vì chắc ông cũng nhận rằng: những sự u ám lù mù trong phong trào ấy không phải là ít vậy. Ông nói khoa-học có kỳ-công, nó vẫn có kỳ công thiệt, nhưng khoa-học cũng lắm tai-hại, như cái hại chiến tranh, cái nạn kinh-tế ngày nay.

Đến như nói chơn-lý ở những nỗi vui sướng cùng những nỗi đau thương của người thì có phần mâu-thuẫn, vì vui sướng và đau thương đúng về mặt trái, chơn-lý ở bên đau thương thì không thể ở bên vui sướng, chơn-lý ở bên vui sướng thì không thể ở bên đau thương; trừ ra khi noi theo một chơn-lý ra ngoài vòng vui sướng đau thương dặng làm cho những kẻ đau thương được phần vui sướng.

Theo ý chúng tôi thì một lý nghĩa cần phải bắt-di bắt-dịch, rõ ràng minh-bạch, đứng trên một nền lý-luận vững vàng và có thiệt dụng hay ho về hiện-tại và tương-lai thì mới thiệt là chơn-lý; chờ nếu thay đổi không nhất định, lù mù lộn lạc, dựng lên trên cái nền mê-tín hoặc cái nền vò-doán, không có thiệt dụng hay ho về hiện-tại và tương-lai, thì ăn trộm lấy sự-tham của làm chơn-lý, dĩ thỏa lấy sự đưa tình làm chơn-lý, những lý quái gở như vậy thì

dẫu ông H. T. chắc cũng không bao giờ nhận làm chơn-lý; xin ông đọc lại văn ông và tự xét.

N.V.—*Chúng tôi sống trong thế-giới này một cuộc đời nồng nàn mà say sưa.*

L.T.S.—Ông H. T. ước ao những công nghiệp bất-hủ mà ông lại sống một cuộc đời nồng nàn say sưa, thì làm sao lập công nghiệp bất-hủ được.

Muốn lập công nghiệp vĩ-đại bất-hủ thì cần phải sống một cái sống có mục-dịch, có lợi ích cho đời, một cái sống hoạt-động mà không nồng nàn, thương xót mà không say sưa, một cái sống của những người biết sống.

N.V.—*Rồi một ngày kia thế-giới có tan ra, chúng tôi sẽ thản-nhiên di vào chốn hư-vô, không phàn nàn không nhớ tiếc. Vũ-trụ này cùng với loài người và mọi loài nếu chỉ làm một vì sao băng sáng lòa trong đêm tối rồi vụt biến di không trở lại cũng đủ rồi. Chúng tôi không hy-vọng hơn nữa.*

L.T.S.—Ông H. T. đã biết vũ-trụ vô-thường, nhơn loại vô-thường mà ông dành nhầm mắt đưa chơn và khuyên người nhầm mắt đưa chân theo ông là nghĩa gì! Nhơn-loại nào có phụ chi ông, mà ông dành lòng đem người vào hang sâu vực thẳm!

Chắc nói chi đến lúc địa-cầu tan rã cho xa, chờ chừng 5, 70 năm nữa thì cái mà ông H. T. nhận là ông đó tất nhiên sẽ thành hư-vô, trong khi ấy, nếu ông được thản-nhiên, không phàn nàn, không nhớ tiếc thì chúng tôi cũng mừng cho ông lắm, nhưng khốn nỗi, ông còn nồng nàn say sưa kia mà!

N.V.—*Cho nên chúng tôi không muốn mãi công tim giáo-lý trong khi bình-phẩm đạo Phật là một hiện tượng xã-hội, đối với chúng tôi, chỉ có cái đạo Phật thực-hành người đời vẫn tin vẫn theo xưa nay là có mà thôi.*

L.T.S.—Như trước đã nói: lý với sự không thể rời nhau, nếu không biết lý thời không thể nào bình-phẩm sự-tưởng cho được. Tuy vậy, chúng tôi cũng chịu lòng biện bạch đôi đều về sự-tưởng.

N.V.—Đã phân tách ra đạo Phật trong lý-lhuyết của Phật tỳ cùng đạo Phật thực-hành của đời người và dẹp cái đạo Phật thứ nhất về một bên, chúng tôi không còn ngần ngại gì mà không quả quyết nói rằng đạo Phật thứ hai này có nhiều điều trái với sự sống. Một chừng cớ chắc chắn cho nhời nói của chúng tôi là nếu khấp cả các dân-lộc tự nhiên dua nhau theo đạo Phật, dua nhau theo một cách triệt-dễ, nghĩa là vào chùa đi tu thì loại người trong một thời gian rất ngắn sẽ lên cõi nát bàn hết hay nói cho rõ ra, sẽ chết đói hết, chẳng còn ai sống nữa để đi tu.

L.T.S.—Trong các tôn-giáo, những bậc truyền đạo thường không lấy vợ lấy chồng để khỏi lo việc gia-dinh và chuyên tâm về mặt truyền-bá đạo lý, nhưng đó là về phần ít mà thôi. Đạo Phật có chúng tại-gia, có chúng xuất-gia, bên nào cũng có thề tu thành Phật được cả. Dẫu cho như lời ông H. T. nói, mọi người đều biết tu hành thành Phật thành Bồ-Tát cả thì đáng mừng cho họ lắm, vì đã bước từ một cảnh-giới cực khổ lên một cảnh-giới sung sướng.

Song nhân-loại ở Thế-giới này cũng vi như một trường tiểu-học đã nói trên kia, dẫu tất cả học trò đều thi đỗ đi nữa (một chuyện xưa nay chưa từng có) thì chắc cũng có học trò mới vào học, chờ vị tất phải dễ trường trống. Nói cho cùng, dẫu cho cả nước toàn là người học giỏi không còn ai học trường tiểu-học, thì đổi trường tiểu-học làm trường trung-học cũng nên, việc gì phải lo ngại.

N.V.—Một hôm chúng tôi nghe một tin - đồ chán thành của đạo Phật than van: « Người đời thực điền cuồng, tham danh chuộng lợi mà làm gì? Ăn ngon mặc đẹp mà làm gì? Lên chùa ở, rau muối nấu sống thế cũng xong ». Người ấy có ngờ đâu rằng chín mươi phần trăm người đời bây giờ đến rau muối cũng không có mà ăn, nấu sống cũng không có mà mặc. Nếu cứ kéo nhau lên chùa mà dù ăn dù mặc thì ai còn muốn bôn ba làm gì.

L.T.S.—Câu nói trên chỉ là câu nói khuyên đời nên tiết-kiệm mà thôi; đến như ông H. T. nói rằng 90 phần 100 người không có rau muối mà ăn, không có nấu

sống mà mặc, thì có phần quá đáng. Nhưng nếu nhơn-loại bót đều lảng phí, bót sự chơi bời lêu lõng, nếu ai ai cũng bót cờ bạc rượu chè, cũng biết ăn mặc một cách giản tiện, cũng biết làm duyên làm phước, thời tất cả thế giới, chắc không bao giờ còn sauh ra những sự đói rách được nữa.

N.V. — Chẳng qua luật sinh lý ràng buộc người ta thúc dục người ta.

L. T. S. — Dẫu không phải vì sự thiếu ăn thiểu mặc, nhưng vì sự cung-cấp của xã-hội, người đạo Phật cũng phải báo chúng sanh-ân và làm việc cho xã-hội. Làm việc và tu tâm, hai đều ấy không trái nhau, xin ông H. T. chờ lầm.

N.V. — Chúng tôi nhắc lại chuyện này để chứng rằng những người họ quên mình trong kinh kệ thực đã đặt mình ra ngoài cuộc đời, đối với đời có một quan niệm rất lầm lạc. Họ sống trong vòng mộng tưởng đau đớn, cái thực chung quanh mình họ, họ không biết đến.

L. T. S. — Ông H. T., tự nói, rồi ông tự bát lấy, thật hay đáo để nhưng tiếc một điều là không đúng với sự thật. Người xuất-gia vẫn sống một cái sống khác thường, một cái sống để trừ những quan-niệm lầm lạc của thế-gian, một cái sống để nhận sự thật ở quanh mình; nên chỉ đối với những kẻ còn trong vòng mộng-huyễn thì quyết không biết cái sống của họ là thế nào.

Chính ông H. T. ông tưởng rằng ông sống với sự thật, mà thiêt ra, ông chỉ sống trong vòng mộng-tưởng vì nếu ông đi khắp thành phố Huế, vị tất ông đã tìm được muời người thiêt không có rau mà ăn, thiêt không có áo mà mặc, có đâu đến 90/100 như ông đã nói. Huống chi, muốn cho trong đời khôi phái có người đời lạnh thì cần phải truyền một đạo lý khuyên người đời tiết kiệm để làm duyên làm phước, chứ nếu ai lo phần này, chỉ lo tự mình sống một cuộc đời nồng nàn và say sura thì có lợi ích gì cho những kẻ đói rét.

N.V. — Một đạo giáo không nhìn nhận những sự thực giữa đời, những luật phép chỉ phai sự tiến hóa của loài người thì làm sao có thể cứu người đời được? Đó mới là một nhược điểm.

L. T. S. — Người học Phật quyết nhin nhận sự thật giữa đời, quyết thiêt biết những sự chi-phối giữa đời để tiến hóa y như lối chi-phối ấy một cách thiêt-thiệt, có thè cùu minh và cùu kẻ khác ra khỏi các sự khđ, nào có cái gì là nhược diêm đâu, chỉ vì ông H. T. chưa biết đạo Phật là gì đó thôi.

N. V. — Còn một nhược diêm nữa cũng quan hệ. Cái căn bản đạo Phật là hai chữ giác-ngộ. Trong hai điều : biết và làm, tin đồ nhà Phật đặt cái biết lên trên.

L. T. S. — Khi nào cũng phải biết trước rồi mới làm, nếu không biết làm càng thì bao giờ cũng sai lầm cã. Chẳng những Phật-học, mà dầu khoa-học hay các môn học-thuật khác cũng vậy, thè nào cũng phải biết rồi mới làm, nhưng đến khi làm rồi thì mới có thè thiêt biết.

N. V. — Đành rằng có vô số câu trong kinh kệ khuyên người ta làm những điều đã biết ; nhưng cứ khéo khéo một tí muốn bắt người xưa nói gì lại không được.

L. T. S. — Đạo Phật nghĩa lý rạch ròi phàn minh, dè gì mà nói càng được. Kinh kệ đạo Phật tuy nhiều, song chỉ nói một việc mà thôi. Dẫu cho có thè cắt nghĩa sai một câu kệ, nhưng đối với toàn bộ kinh hoặc đối với kinh khác, đối với lý-luận chánh đáng, cái sai đó nó cũng sờ sờ, làm sao mà giấu cho được. Cái nạn không học uồi càng ở xứ ta đã lắm, nhưng không dè ngày nay nó lây tới những hạng thông-minh như ông H. T. thiêt đáng thương xót.

N. V. — Nếu không mất công tìm kiếm trong kinh kệ lối thôi, ta chỉ bằng vào cái đạo Phật thực-hành thì rõ ràng cái mục-dịch của tin-đồ nhà Phật là hiểu, biết giác-ngộ vậy. Ngồi xếp chân vòng tròn tay lẩn tràng hạt dè suy nghĩ những lẻ đâu đâu về trời đất về luân-hồi, đó là công việc hàng ngày của họ. Họ cốt trau dồi phàn tri-thức. Nhưng tri-thức người ta cũng như một bông hoa, mà mọi sự thực ở đời là đâm đất để trồng hoa. Hoa lìa đất hoa héo, tri thức của tín đồ nhà Phật xa cuộc đời thực tế nên chỉ có những sự hiểu biết khô khan cùng những điều suy nghĩ vơ vẩn không bao giờ giúp họ làm nên việc gì.

L. T. S. — Ông H. T. ví dụ như vậy là chưa đúng. Muốn cho đúng thì phải nói tri-thức của người như kẽ trồng hoa, chi phối giữa vụ-trụ như đám đất, còn những sự giữa đời như hoa quả. Người trồng hoa có khôn khéo, biết đám đất mình thế nào thì hoa quả mới tốt tươi. Cuộc đời là hiệu-quả của những chi-phối trong vũ-trụ; người đời có biết, có thiệt biết những chi-phối ấy thời mới có thể xoay chuyển cuộc đời, đổi cái thế-giới tham lam cực khổ ra thế-giới an lành trong sạch. Nếu không biết vậy thì chỉ xoay vần theo hoàn-cảnh, dẫu lời nói hay ho đi nữa, nhưng đối với sự thật, vẫn không lợi ích gì cho nhân-loại.

N.V. — Vả họ có muốn làm việc gì đâu.

L. T. S. — Người đạo Phật không muốn việc gì cho mình, nhưng đối với tất cả chúng sanh thì đều có phát nguyện cứu độ thoát khỏi các sự khổ. Đã phát nguyện độ tất cả chúng sanh ra ngoài các sự khổ thì tất phải làm việc vô-lượng vô số kiếp, sao lại không có việc làm!

N.V. — Cái thế-giới hình sắc đối với họ là một thế-giới huyền-tưởng.

L. T. S. — Ông H. T. nói phải lắm, chẳng những thế-giới hữu-hình là huyền, cho đến cái vô-hình cũng là huyền. Biết là huyền mới không bị hoàn-cảnh sai khiếu, biết là huyền có thể cải tạo những thế-giới độc-ác ra thế-giới hiền lành trong sạch.

N.V. — Họ không ưng lưu dấu vết của họ trên thế-giới này.

L. T. S. — những dấu vết như huyền, dẫu có lưu lại hay không lưu lại, vẫn không quan hệ gì, song những tâm tri đã nhờ họ mở mang, những thế-giới đã nhờ họ cải-lạo ra lương-thiện, vị tắt không phải là dấu vết của những người học Phật.

N.V. — Cái gốc của mọi sự hành động ở đời là lòng ham muốn.

L. T. S. — Lòng muốn cho mình được danh lợi là tham, cần phải dứt bỏ, lòng muốn cho tất cả chúng sanh được an vui là nguyễn, cần phải khoách-trương, người học Phật muốn cho nguyễn lực rộng lớn nên cần phải trừ lòng tham dục.

Chí-sĩ vì nước nhà mà hết lòng trung nghĩa, cha mẹ vì con cái mà cúc-dục cù lao, cái gốc những sự hành động

nhus vậy nào phải chỉ là lòng ham muốn đâu, trong ấy còn có cái tinh-thần đặc-biệt, ra ngoài những sự ham muốn.

N.V. — Họ tìm cách để giệt lòng ham muốn, cho dầu lòng ham muốn chính đáng cũng vậy.

L. T. S. — Đã ham muốn riêng về phần mình thì không bao giờ gọi là chánh đáng được cả.

N.V. — Trong lúc đạo Gia-tó-tồ-chức một giáo-hội vững vàng, sai người truyền đạo khắp nơi, nhưng tay vào hầu hết mọi việc giữa xã hội, đạo Phật đời đời cứ tĩnh tọa vô vi.

L. T. S. — Phép vô-vi đạo Phật, lý nghĩa sâu xa lắm, chẳng phải những người chưa học đạo Phật mà hiểu biết được. Một đều chắc chắn là nhơn-loại chưa hề vì đạo Phật mà gây nên những tảo tuồng đỗ máu. Đến như những việc giúp đỡ giữa xã-bộ, thì người đạo Phật cũng biết làm duyên làm phước như ai, chỉ không tồ-chức thành đoàn thể đó thôi. Song nói như vậy cũng chỉ nói riêng về xứ mình, chứ ở Nhựt-Bồn thì 7, 800 trăm năm về trước, người đạo Phật đã có tồ-chức những cơ-quan chấn-tề, Hiện nay thì ở các nước có đạo Phật như Tàu, như Xiêm-La, như Nhựt-Bồn, các nhà tin-dồ đạo Phật đều có lập những cơ-quan như vậy cả, duy có xứ ta là chưa có mà thôi.

N.V. — Chúng tôi không lấy làm lạ sao đạo Phật đã được Á-dông sùng ihượng: Nó là đạo những dân-tộc lười.

L. T. S. — Sao ông H. T. không ngó lại những nước đạo Phật khác mà vội phê-bình như vậy. Xứ ta, về đời Lý, đời Trần, khoách-trương Phật-học làm công-giáo nên có cái tinh-thần hùng-dũng đặc-biệt, chêng cự được binh Nguyên trong mấy mươi năm. Về sau nước ta làm rội-thuộc của Tàu, bị Tàu bắt theo Nho-học nên càng ngày càng hèn yếu đó thôi. Nếu chính mình đỗ lười, rồi cho rằng tất cả cõi A-Đông đều là lười thời có phần quá đáng lắm. Song muốn trị bình lười ở xứ ta thì quyết phải hoảng-dương Phật-pháp, vì Phật-pháp có cái tinh-thần đồng-mạnh dù trị bình lười biến.

N.V.—Sống ở thời đại này, thanh niên nước ta không thể lười được nữa, không thể đứng mãi trên mây tùng mây vòng tay nhìn những cơn phong ba dữ dội đương rung động cả hoàn cầu. Chúng ta phải dấn mình vào nỗi sóng gió, cùng vui buồn, cùng lo sợ, cùng đau khổ với mọi người. Một dân-tộc thờ chủ nghĩa vô vi ở thời đại này thực là đưa mình vào cõi chết và chủ nghĩa vô vi là chủ nghĩa tự sát vậy.

L.T.S.—Ông H.T. không hiểu vô-vi là chi, nên ông căt nghĩa là lười, rồi nhơn đó ông bát đạo Phật là lười thiệt là trái lẻ. Ông thử xem ở A-Đông nầy những nước tu theo đạo Phật giỏi hơn mình, họ có chậm trễ như mình không? Họ cũng tàu bay, họ cũng tàu lăng, họ cũng phát minh những sự tối-tân trong khoa học, cũng chế-tạo những máy móc rất tinh xảo, cũng tranh-chiếm những thị-trường ở thế-giới, mà họ vẫn theo đạo Phật; vậy ông nương vào duyên cớ gì mà bảo rằng: người đạo Phật đưa mình vào cõi chết!

Đạo Phật cốt đề duy-tri đạo đức, người có học-thức và có đạo đức mới có thề siêng năng lo lợi ích chung, mới thiệt hữu-dụng cho quốc-gia xứ-sở.

N.V.—Chúng tôi viết bài nầy cốt nhẫn nhủ riêng các bạn thanh niên. Chúng tôi không muốn khuyên những người có tuổi mà bao nhiêu sự đau khổ ở đời đã đưa đến cửa Phật. Những người ấy xã-hội nên đề cho họ yên. Họ trở về với đời không ích gì cho đời mà thêm khổ họ. Cứ đề họ trong nom các ngôi chùa, giữ lại cho khách viếng chùa, cái thi vị bồng hoảng-hôn trên đồi sắn cùng tiếng mõ, mùi hương trong giây phút có thể làm người ta quên những sự mệt nhọc của cuộc đời huyễn-não thế cũng là một điều hay.

L.T.S.—Một tôn-giáo lúc nào cũng có lý có sự, trong lý có sự trong sự có lý, tiếng chuông tiếng mõ có thể thíc-tinh lòng người, làm cho bát nỗi tư-tâm, lo việc công ích thì cũng là một sự hay ho lắm vậy.

Thanh-niên xứ ta hiện nay đương chen nhau vào đường khoa-học nếu không có đạo-lý để duy-trì đức-tánh thì khó khỏi cái nạn tham dục vô yêm, sinh ra những tần tuồng ích kỷ hại nhau ở đời này. Mà đạo lý thì lại cần phải lựa một đạo lý hiệp với khoa-học nghĩa là một đạo lý như đạo Phật không bắt phải ý-lại và mê-tín.

Chúng tôi thiêt không có ý dấu tránh, chỉ vì sợ trái phải khó phân, chánh tà lộn lạo nên mới biện bạch cho rõ, xin độc-giả lượng thứ.

VIÈN-ÂM

CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT

Trong quyển này ông Đoàn trung Còn có công tham cứu những sách chữ Pháp về các Tông phái bên Nhật Bản, độc giả nên xem cho biết. Chỗ nào chưa được rõ ràng, xin hãy tham cứu bài giản về chữ «Pháp» trong Viên Âm số 15.



KHOA-HỌC VỚI PHẬT PHÁP

Giữa khi Khoa-học thịnh-hành, cơ-khi phát-đạt, nào tàu bay, tàu lặn, điện-học, hóa-học, đương-thiết hành cải-tạo hoàn-cảnh của nhơn-loại, có người thấy đem Phật-pháp ra chấn-hưng, truyền bá mà nghi là không hiệp thời và tưởng lầm rằng Phật-Pháp tương phản với Khoa-học. Đều ấy cần phải biện-bạch cho rõ.

Mục đích của Khoa-Học

Phàm muôn xét đoán một việc gì cho xác-đáng, cần phải suy-tâm đến nguyễn-nhơn, quan-sát đến mục-dịch thời mới khỏi cái nạn vô-doán. Mục-dịch của Khoa-học có thể chia làm hai phần như sau này :

Phần thứ nhất là mục đích chung của các sự học, cốt để biết một cách chơn-thật xác-đáng. Người ta sinh ra ở đời, nếu đem thân-mình so sánh với vũ-trụ man-mác bao la thời-thật là nhỏ-nhen yếu-luốc, nên thường bị chi phổi của hoàn-cảnh nó hạn chế không có một phút nào được tự-chủ : Nào nắng mưa sấm-sét, nào bão-lụt dòng-torrent, biết bao nhiêu hiện-tượng quái-kỳ thường ngày phô diễn trước mắt-bên tai. Loài người thường chịu ảnh-hưởng của hoàn-cảnh mà không biết nguồn gốc của nó ra thế nào ; vì vậy mà sinh lòng muốn biết cho khỏi những sự-lù-mù. Cái lòng muốn biết một cách chắc chắn ấy là duyên-cớ phát-sanh ra các học-thuyết và cũng là một duyên-cớ phát-sanh ra khoa-học.

Phần thứ hai là mục-dịch riêng của Khoa-học, cốt để cải-tạo hoàn-cảnh và mưu cầu hạnh-phúc cho nhơn-loại. Các nhà tri-thức thấy nhân-loại lầm than, làm cả ngày đồ mồ hôi sôi-nước mắc mà chưa chắc đủ ăn đủ mặc, nên muốn tìm-máy móc thế cho nhơn-công, để che người làm ruộng khỏi sợ mất-mùa, người làm-thợ khỏi

sợ hư hỏng, người đi buôn vận tải hàng-hóa được dễ dàng và giao-thông được tiện lợi. Lại vì thấy nbiều tật bệnh làm thiệt hại cho nhơn dân, nên phải khoách-trương y-học để diệt trừ bớt những điều thống khổ. Đó cũng là một duyên cớ bắt nhơn-loại phải phát-minh khoa-học.

Khoa học tiến-bộ một cách đặc-biệt ở Âu-châu là nhờ hoàn cảnh.

Hai duyên cớ ấy nước nào cũng phải có, đáng lẽ khoa-học đều phải phát-triển in nhau, cớ sao trong 400 năm, khoa-học ở các nước Âu-tây tiến-bộ, bộ lại xấp mẩy lần hơn Á-dông như vậy?

Chúng ta thử nghĩ: chính như trong nước Nam ta đây, máy móc nào phải tuyệt nhiên không có đâu, từ mỏ mòn đến giờ, chúng ta đã có địa-bàn; đã có đèn pháo, đã có máy dệt vải, xe đạp nước; vẫn biết chưa phải toàn là của mình, nhưng cũng đủ triệu-chứng rằng người minh không phải là không có óc khoa-học. Chỉ vì một lẽ mà ai cũng phải công-nhận, là con đường xu-hướng của hạng tri-thức nước minh có khác nên khoa-học phải dừng bộ. Cái xu-hướng của toàn-thể hàng tri-thức nước ta ngày xưa là nghề thi-cử, là lối văn-chương, ai thông minh nhiều thì làm quan to, ai thông minh ít thì làm quan nhỏ, dầu cho không được làm quan, mà về làng cũng cậu khóa, ông đồ, vinh vang biết mấy!

Còn công-nghệ thì chỉ để cho hạng bình dân dốt nát, nên khoa-học đã không phát-triển mà lại có phần thối-bộ.

Bên Âu-châu thì khác, khí hậu lạnh lẽo, dầu nhà nghèo cũng cần phải có cái nhà kín đê ở, cái áo ấm đê che thân, không thì phải chết rét. Lại còn mỗi năm ba bốn tháng bị tuyết xuống nên việc ăn làm phải định trệ. Vì vậy mà trong khoản thời-gian có thể làm việc được, họ phải làm mau xấp mẩy lần để giữ phòng khi tuyết giá.

Đường sanh-hoạt đã quân-bách như vậy, mà bên Âu-châu, về thời-đại trung-cổ thì duy có quý-tộc dù các quyền lợi làm quan to, ăn lương nhiều, còn những

hạng bình-dân, dầu thông-minh ianh lợi, học giỏi đến đâu đi nữa cũng chỉ ghép về thương-mãi, công-nghệ và canh-nông mà thôi.

Chinh hạng thông-minh bị vất vả này là những người tối tiên đã phát-minh về khoa-học. Họ đã không có hy-vọng gì trên con đường chính-trị, nên quyết phải tìm một cách dựng một danh-vọng to tác giữa đời, trên con đường thực-lẽ: họ phát-minh những sự lù mù và sáng-tạo những cơ-khi tinh xảo đẽ khoách-trương nghệ-nghiệp của mình và giữ một món lợi quyền ra ngoài các lợi quyền của qui-phái. Vì thế mà khoa-học bắt đầu thiết thiết ra đời, ra đời trong một hoàn-cảnh thich-hop, nên càng ngày càng tiến-bộ.

Thảm-thoát đến ngày nay, khoa-học đã làm cho Âu với A khác nhau như trời với vực. Khoa-học cải-tạo hoàn-cảnh, đến nỗi các nhà đại khoa-học đương thời đã chiếm được cái địa-vị tối cao ở Âu-Mỹ thế cho các bang qui phái.

Lợi-ich của khoa-học.

Hiện nay, nhờ khoa-học mà thấy máy bay tận trời, tàu lăn sát biển; thông-thương thì có xe hỏa, tàu thủy, giao-thiệp thì có giày thép, vô-tuyến-diện, dầu xa ngoài ngàn dặm cũng gần như gan tắc.

Về phần vật-chất, hay muốn nói cho đúng là về cái sống của xu-xác, khoa-học làm cho nhơn-quần bớt sự cơ-hàn, ít đều thống-khổ, không hao công nhọc sức mấy mà làm được nhiều việc. Khoa-học làm cho loài người thấy được những điều chưa từng thấy, nghe được những điều chưa từng nghe, công-dụng của khoa-học như vậy không phải là ít.

Về phần tinh-thần thì khoa-học xét rõ nguyên-nhơn của các sự tai-dị, xét rõ trạng-thái quá-khứ của quả địa-cầu, nên đã đem tâm-trí loài người lên một tầng bức khá cao, không còn bị cương-tỏa của những sự dị-doan mè-tin. Vì vậy nên trọng khi khoa-học mới phát-minh,

một cuộc xung đột dữ dội đã diễn ra giữa khoa-học và thần-giáo, rõ rệt như ban ngày. Cũng vì vậy mà hiện nay ở những xứ khoa-học đã phát minh nhiều thì thần-giáo đã bắt đầu mất thế-lực.

Vật-lý-học, sanh-lý-học, địa chất-học toàn là những môn nghiên-cứu, có thể xé tan những màn hắc ám xung quanh ta, làm cho những lý thuyết tạo-hóa, linh-hồn không thể nào đứng vững được nữa.

Tai - hại của khoa - học.

Nhưng tiếc thay! Khoa-học lợi ích, mà trái lại, khoa-học cũng có sanh ra lắm đều tai hại.

Về phần vật-chất thì khoa-học tạo ra những lợi khi giết người xưa nay chưa từng có. Xem như trong cuộc đại chiến vừa rồi mà phải ghê sợ cho khoa-học, nó đã làm chết mấy mươi triệu sinh linh lại tiêu-tan biết bao nhiêu tài-sản, tài-sảu ấy có thể cứu được biết bao nhiêu sự nghèo-nàn của nhơn-loại. Chẳng những vậy mà hiện nay, tuy không có những cuộc binh lũa dữ dội như kia, mà nạn kinh-tế khủng-khoản đã làm biết bao nhiêu người thất-nghịệp, cơm không có ăn, áo không có mặc; đó cũng là một trái rất đau thương của khoa-học.

Về phần tinh-thần thì khoa-học tuy đánh đổ thần-giáo mà tự mình không có lý-thuyết gì để đào-tạo đức-tâm cho nhơn-loại, nên khoa-học càng nở mang bao nhiêu, thi loại người lại càng theo vật-chất bấy nhiêu, đến nỗi nảy lên những lý-thuyết cạnh-tranh, nó làm cho nhơn-loại mất hết sự hòa-bình và gây ra biết bao nhiêu lẩn tuồng lưu-huyệt.

Khoa-học với Phật-học.

Lợi-ich khoa-học củng nhiều mà tai hại khoa-học củng không phải là ít, thì một mình khoa-học không thể tạo thành hạnh-phúc cho nhơn-loại. Vậy muốn cho khoa-học chỉ có lợi mà không có hại thì phải thế nào, đều ấy chắc khoa-học không thể giải-quyết được, vì khoa-học chỉ là một

cái lợi-khi, kết-quả hay hay dở là tùy theo lối dùng phải hay trái mà thôi. Cũng như một con dao bén ở trong tay người đầu bếp thì có thể xác đồ ăn mà nuôi sống cho kẻ khác, còn ở trong tay thẳng ăn cướp thì đẽ cắt cổ giết người, tùy theo chỗ dùng mà lợi hại có khác.

Vậy chủ-động dùng khoa-học là gì? — là nhơn-tâm. Nhơn-tâm độc ác, tham lam thì khoa-học là những máy móc để giết người, nhơn-tâm hiền lành ngay thẳng thì khoa-học là những cơ-quan để đỡ bớt những đều thống khổ. Nhưng muốn cho nhơn-tâm được hiền lành ngay thẳng thì phải thế nào?

Phải khoách-trương triết-học ư? Triết-học chỉ có lý-tưởng mà không có thiệt-hành, và lại phần nhiều đã xu-phụ theo khoa-học, thì làm sao mà điều-phục khoa-học cho được.

Huống nữa, những lối biện-luận về nhất-nhuyên, nbi-nhuyên hay đa-nhuyên, rốt cuộc cũng chỉ ôm một cái lù-mù không thể giải-quyết, thì làm sao mà phát được tín-tâm cho những tâm-trí không ưa lù-mù của các nhà khoa-học.

Nên khoách-trương thần-giáo ư? Thần-giáo tuy có thiệt-hành nhưng lại hàm-súc nhiều điều khuyết-diễm về phương diện lý-tưởng. Cơ sở của thần-giáo nào là « Tạo-hóa khai thiên lập địa » nào là « linh-hồn bất tử » đã bị khoa-học đánh đổ, thì làm sao mà phát tín-tâm cho khoa-học được.

Xét cùng suy-chín, muốn đào-tạo đức-tánh cho nhơn-loại đẽ cho nhơn-loại chỉ dùng khoa-học về mặt phải, chờ dùng dùng về mặt trái, thì duy có khoách-trương Phật-học. Phật-pháp không có những sự viễn-vông, những lối mê-tìn, không bắt người sợ oai-dựa thế một vì thiêng liêng nào hết; Phật-pháp chính nơi hiện-trạng của sự tai nghe mắt thấy, của tâm-trí loài người mà thiết-thiệt chỉ bày những lối tu tập chora-chánh, nghĩa lý cũng có, thiệt-hành cũng có, chứng-nghiệm cũng có, thiệt-dữ làm cho khoa-học phải khâm-phục.

Hiện nay ở nước ta, khoa-học được mở mang nhiều mà chơn-tinh-thần của Phật-giáo cũng được hoằng dương là vi-lẽ ấy.

Mong sao toàn thể các nước có khoa-học đều tham học
đạo-lý của Phật để đào-tạo đức-tính cho nhơn-quần thi chồ
dúng-khoa-học mới có thể chỉ có lợi mà không có hại.
Được vậy khoa-học mới có thể tạo-thành hạnh-phúc cho
nhơn-loại và mới khỏi có-phụ cái lòng bác ái, cái tinh thần
cương quyết hy sinh của những người đã trãi-tâm cang với
khoa-học.

N. X. Thanh



AI MUỐN THỈNH KINH

Tại chùa Kim Cương Nam Vang (xứ Cao
Môn) mới tạo bǎn và ấn hành bộ Kinh Tam
Bảo gồm đủ: DI ĐÀ, HỒNG DANH, VŨ LAN,
PHỒ MÔN, KIM CANG, bằng hai thứ chữ:
một bên chữ Hán và có chữ Quốc ngữ âm
một bên, rất tiện lợi cho sự đọc tụng.

Tiền thỉnh Kinh định giá như dưới này:
Kinh Di Đà, Hồng Danh, Vu Lan: 0.50, tiền còn
0.16

» Phồ Môn Tâm Kinh : 0.40 » 0.16
» Kim Cang : 0.60 » 0.16

Thỉnh nguyên bộ (3 quyển) giá : 1.50 » 0.25

Ai muốn thỉnh nhiều xin gửi thư thương
nghị riêng.

Thư và mandat xin gửi Mr Nguyễn Văn
Lâm, Secrétaire principal des postes et
Télégraphes à Phnom Penh. (Cambodge)

Ý-KIẾN PHÁI PHỤ-NỮ BỐI VỚI PHẬT-HỌC

L. T. S. — Bản-san mở ra mục này cốt để nhận dâng các bài của phái phụ-nữ về vấn-dề Phật-học, hoặc bài bát, hoặc tát dương, miêng là có nghĩa lý thi báu sau xin dâng lên, để trong phái phụ-nữ bàn bạc xát dâng cùng nhau cho rõ các lẻ phái. Hiện nay ở Bắc-Kỳ đã có Ni-cô Huệ-Tâm, & Trung-kỳ thi trong Tăng-già, ngoài cư-sĩ đã có nhiều bà tinh tuòng Phật-pháp như bà Đạm-Phương, bà Diệu-Viên vân vân, tưởng cũng có lẻ giúp ích đối phẩn về mục này để cho chư-tinh-thần của đạo Phật được phô bày giữa phái phụ-nữ.

Trong mục này, miêng bài nào có nghĩa-lý thi chúng tôi xin dâng, không dám sửa đổi để cho các bà các cô bàn bạc cùng nhau được tự-tại. Đến cuối năm sẽ có lời phê-bình của các ngài Chứng-Minh Đại-Đạo Sư, quyết định chỗ phải trái.

..

Chị em thanh-niên có nên học Phật không ?

Lâu nay phong-triều Phật-học sôi nổi trong cả-ba kỳ, riêng về phần phu-nữ kẽ cũng không phải là ít. Đại phàm đã tin-ngưỡng một đạo gì ít nữa cũng phải học cho hiểu một vài phần tôn-chỉ của đạo ấy, thi tín-tâm mỗi ngày mới tăng trưởng thêm lên và trong chỗ hành-vi mới khỏi các sự lầm lạc.

Như trong bài giảng của Ni-cô Huệ-Tâm ở Bắc-kỳ đã nói : « Chị em chúng ta theo Phật phẩn nhiều chỉ mong Phật ban ơn cho được vui vẽ, giàu sang, sung sướng, nhưng khốn thay ! cầu Phật mà không biết cách cầu, lạc về mê-tìn thì chẳng những không hiệu nghiệm gì, lại còn mang tội đối với Phật-pháp nữa. »

Chị em muốn hiểu đạo Phật, khỏi lạc về mê-tìn thì cần phải bàn luận cùng nhau, suy xét nghĩa lý cho đúng đắn mới được. Về phương-pháp cầu nguyện, tôi sẽ xin bàn sau; hiện nay tôi chỉ xin trả lời câu hỏi nơi đầu bài này, một câu hỏi rất trọng yếu cho phái phụ-nữ.

Trong câu hỏi, tôi nói riêng về hạng thanh-niên là vì chị em thanh-niên tinh-thần hăng hái, chí nguyễn sâu xa, có thể tham-học tinh-tường giáo-lý và làm kim chỉ-nam cho sự tín-ngưỡng của xã-hội sau này khỏi phải lầm đường lạc nோ. Đối với chị em thanh-niên trong thời đại tự-xưng là văn-minh nay, tôi lại đem những chuyện đã cũ rich hơn 2.000 năm mà bàn luận thì chắc trong chị em có người cười tôi khéo bảo chị em xuống biển hái hoa, lên rừng bắt cá; phương chi chị em lại thường thấy lâm người tin Phật, chỉ biết đi cúng, đi vái, cầu cạnh, ý lại nơi sự cảm-ứng, hoặc chỉ ở các chùa chiềng, lo việc tu niệm cho mau về cỏi Cực-lạc mà an-duoing.

Nếu đạo Phật chỉ có thể thi có ăn thua gì với nhơn-loại, với xã-hội, mà tôi đây cũng chẳng cần phải giới thiệu cùng chị em làm gì. Nhưng trái lại, đạo Phật là một đạo rất bát ái, rất từ bi, rất hùng dũng, rất ưa hoạt động. Phật vi nhơn-loại, vì chúng-sanh, bỏ ngôi vua mà vào non Tuyết, xét tìm một đạo-lý chơn-chánh, dù súc làm cho tất cả chúng-sanh đều được an-vui, lẽ đâu lại dạy cho các đệ-tử những lời Ich-ký, lười-biếng, tránh những việc khó mà tìm chỗ an-ăn một mình, không kẽ đến nhơn-loại đương trôi lău trong bể khô!

Chị em nên dỗ tâm chồ ấy mới khỏi nghi oan cho một đạo qui-hóa vô-ngần, mà hiện nay các nhà tri-thức cả hoàn-cầu đều dỗ tâm nghiên-cứu.

Song đạo Phật dẫu có cái tinh-thần cao-thượng như vậy, mà chị em thanh-niên nghiên-cứu đạo Phật thì có lợi ích gì về thiêt sự không?

Xét ra từ khi Nho học tràng sang xứ ta, chị em đều phải khép vào trong khuôn tam-tùng tú-đức của cái thuyết Không Mạnh, nên chức nghiệp phụ-nữ chỉ ở trong gia-dinh, ngoài ra thì không được dự biết việc gì nữa.

Cái thuyết ấy cũng có phần hay, nhưng quyết không hợp với-trình-degree phụ-nữ hiện thời, vì chị em ta đã bắt đầu mở mắt xem việc năm Châu, đã biết suy xét, gánh vác việc đời, thì khi nào chịu khép vào cái khuôn chật hẹp ấy nữa.

Mấy mươi năm về sau đây, Âu-hóa tràng sang xứ ta, chị em cũng đã hấp-thụ vài phần, nhưng đến nay xét lại cũng đã bắt đầu chán nản, vì thấy cái lợi rất ít mà cái hại quá nhiều: Âu-hóa đã không nâng cao mà lại còn làm cho đe hèn giá-trị của phụ-nữ. Trong phong-trào Âu-hóa kia, chị em đã in tuồng gần không giữ được cái địa-vị người bạn hiền khuyên bảo chổng trong cơn lầm lạc, cái địa-vị người mẹ lành dạy vể con về mặt đạo đức, mà lại tự nhả cái địa-vị một đồ ngoạn mục của phái nam-tử; thế thì khác nào một bà chủ vườn bỏ cái địa-vị mình, lanh làm một cành hoa cho người ngắm nghĩa!

Theo lối cũ thì chị em phải khép vào những khuôn chật hẹp, theo lối mới thì chị em lại phải làm nô-lệ cho con mắt phái nam-tử. Vậy nếu chị em ta muốn được tự do và chiếm một địa-vị trọng yếu trong xã-hội thời phái thế nào?

Muốn được như vậy, theo ý tôi thì chị em cần phải tham-học đạo-lý, trau dồi đức-tánh để chiếm cái địa-vị sú-phò về mặt đạo đức.

Chúng ta cảm tình rất nặng, muốn cho thông dong tự tại không bị chi phối của hoàn-cảnh sai khiến, thi cần phải nương theo một đạo lý chơn-chánh, xét rõ nguyên nhơn của vũ-trụ và nhơn-sanh, vui cũng biết vì sao mà

vui, buồn cũng biết vì sao mà buồn, thương cũng biết vì sao mà thương, ghét cũng biết vì sao mà ghét, sống cũng biết biết vì sao mà sống, chết cũng biết vì sao mà chết, rồi mới có thể tự mình làm chủ lấy mình, đem cái trí sáng suốt kia mà khuyên chồng, dạy con, tạo thành hạnh-phúc trong gia-dinh, hạnh-phúc trong xã-hội.

Song muốn nương theo đạo lý chơn chánh, cần phải tham học cho biết đạo lý chơn chánh, bàn đi luận lại, suy cùng nghĩ tốt, bỏ những điều mê tín, bỏ những lối đị đoan, tự nhận con đường tần hóa thiết thiết của tâm-tánh, rồi mới có thể cải cách những sự mê lầm, trau dồi cái tính thanh tịnh và về sau mới có thể dứt sạch những vọng-chấp và hoàn toàn giác-ngộ: hoàn toàn giác-ngộ tức là thành Phật.

Nếu chị em y theo con đường ấy mà đi thì mới chắc là tự do và mới chắc chiếm được một địa-vị tối cao tối-thượng trong gia-dinh và xã-hội.

Một sự ích-lợi như vậy, có nên làm không? Xin chị em suy xét.

DIEU-KHÔNG Nữ-sĩ





DIỄN ĐÀN

(Bài giảng hôm rằm tháng chạp; năm Bảo-Đại thứ tam
(29 Janvier 1934) tại Phật-Học-Hội, chùa Từ-Quang Huế.

Nam-mô A-Di-Đà Phật,

Phật, Pháp, Tăng là tam-bảo, kỳ trước đã giảng về
Phật bảo rồi, nên kỳ này chúng tôi xin giảng
về *Pháp-bảo*.

Chữ Pháp, theo tiếng Ăn-Độ là Dharma, nghĩa là những
sự vật « nám giữ tự-tánh, có khuôn phép đủ làm cho
biết là sự ấy, vật ấy ».

Chữ Pháp nghĩa rộng như vậy, nên dầu trong thế-
gian hay xuất-thế-gian, không một cái gì mà không phải
là pháp cả. Song hôm nay tôi giảng đây là giảng về
pháp-bảo của đạo Phật, tức là *Phật-pháp*.

Phật là *vô-thượng chánh-biến-giác*, Phật-pháp là pháp
vô-thượng chánh-biến-giác là cái pháp giữ gìn tự-tánh
vô-thượng chánh-biến-giác có khuôn phép, đủ làm cho
biết đó là *Phật-pháp*.

Vì chúng sanh mê-chấp không tự giác-ngoè, say mê
theo vọng-tưởng giả danh, gây ra nghiệp-chướng và
chịu lầm điều khổ sở, nên Phật chỉ dạy những phương-
pháp phá-trù mê-chấp, để cho chúng sanh y theo đó mà
tu hành cho hết bệnh mê-lầm và chứng được vô-thượng
chánh-biến-giác.

Vậy Pháp của Phật là phương-châm để trừ bệnh mê-chấp của chúng sanh; bệnh mê-chấp của chúng sanh nhiều chứng, kẻ chứng này người chứng khác, thì Phật-pháp cũng có nhiều phương.

Phật đối với chúng sanh cũng như ông thầy thuốc đối với bệnh, tùy theo căn bệnh mà cho phương thuốc khác nhau; bệnh đắng dùng nhơn-sâm thời cho nhơn-sâm, bệnh đắng dùng rau má thì cho rau má; miễn cho lành bệnh là được. Phương thuốc không luận qui hay tiễn, hễ dùng trúng, lành bệnh là thuốc hay; nếu không biết thể, chỉ nghĩ rằng nhơn-sâm là qui rồi bệnh nào cũng cho uống nhơn-sâm, thời chẳng những nhiều bệnh không lành mà rồi có bệnh phải vì nhơn-sâm mà chết.

Phật-pháp cũng vậy: cao hay thấp, khό hay dề là tùy theo căn-trí của chúng sanh, cốt yếu là làm cho chúng sanh biếu được, tin được, đãng về sáu chứng dặng tâm-tánh bản-lai thường-trụ.

Song cái tâm cũng là một pháp thì tâm-tánh cũng là pháp-tánh, miễn cho chúng được tánh chơn-thiệt của một pháp rồi, thời toàn-thể các pháp cũng không ngoài pháp-tánh ấy cả.

Chư Phật chứng được pháp-tánh nên rõ biết tất cả vū-trụ từ mảy lông sợi tóc cho đến vô-lượng vô-biên thế-giới một cách chơn-thiệt và hưởng được cái vui vô cùng vô tận của pháp-tánh thanh-tịnh. Phật thấy chúng sanh vẫn có thể chứng được Pháp-tánh và thành Phật chỉ vì mê lầm: không biết tự-chứng mà phải nỗi chìm trong lục-đạo rất đắng thương xót, nên Phật từ-bi hiện ra vô-lượng ứng-thân, chỉ vē đường tu cho tất cả chúng sanh để cho chúng sanh chứng dặng pháp-tánh.

Những phương-pháp của Phật dạy toàn là phương-tiện tùy theo chồ hiền của chúng sanh mà chỉ vē đãng cho chúng sanh tự tu, tự chứng lấy Pháp-tánh mà thôi nhưng dā là phương-tiện theo nghiệp-thúc của chúng sanh thì không bao giờ chỉ đích xác được pháp-tánh.

Vì như có người lên núi thấy cọp, lúc trở về nói lại cho người khác nghe, nếu người kia chỉ nói cọp là cọp, thì chẳng ai hiểu là gì, nên phải phương-tiện nói rằng đầu cọp như đầu mèo mà to, lưng cọp như lưng bò mà có sọc tàu cau vân vân, hoặc vẻ con cọp ra nơi giấy dề cho người khác có thể tưởng-tượng con cọp là thế nào mà thôi; song phương-tiện đó cũng chỉ làm cho biết con cọp mường tượng, nếu muốn thấy rõ ràng con cọp thiệt thì tất nhiên phải lên núi rồi mới thấy được.

Phật-pháp cũng vậy, Phật-pháp chỉ là phương-tiện dạy cho chúng ta biết mường tượng pháp-tánh là chi, đến như muốn thiệt biết pháp-tánh thì phải gắng sức tu hành rồi mới chứng được pháp-tánh.

Pháp-tánh không xưa không nay, không có thời-gian không-gian, không thể đem lời nói mà nói được, không thể đem trí suy nghĩ mà nghĩ được. Trong kinh Pháp-Hoa, Phật dạy rằng: « Chỉ chỉ bắt tu thuyết, ngã pháp diệu nan tư », nghĩa là « thôi thôi đừng nói nữa, pháp của tôi nhiệm-mẫu khó nghĩ ».

Trong Hội Pháp-Hoa, đối với những vị đại-dệ-tử, toàn là các bậc thánh-hiền mà Phật còn cho là không thể phô bày; đó chẳng phải vì Phật không muốn nói, mà là vì pháp-tánh là tuyệt-đối, chỉ có thể chứng được chờ không có thể đem lời nói trong vòng đố-đải mà tả ra được.

Phật-pháp đã không thể nói phô, không thể nghĩ, thời đã có nói ra đều là phương-tiện mà thôi. Vậy tôi trông mong các ngài đừng chấp nơi lời nói tôi trong bài giảng hôm nay, và chỉ nương theo lời nói đó, nhận cho được chờ không thể nói, chờ tuyệt-đối, tức là nhận pháp-tánh vậy.

Thưa các ngài, Phật-pháp có thể, có tướng, có dụng, nay tôi xin phương-tiện đem ví-dụ lục tục chỉ rõ cái thể, cái tướng và cái dụng ấy ra để cho các ngài rõ được chánh-pháp của Phật.

Thề

Thề của Phật-pháp tức là pháp-tánh là *pháp-giới-tánh*. Chữ thế đây nghĩa cũng như chữ thế trong hai chữ thân-thề. Thế thường nói hai chữ thân-thề là chỉ toàn-thề của một thân, trong ấy gồm đủ tinh-thần và vật-chất: tất cả các bộ phận đều tóm góp lại mà gọi chung một tiếng là thân-thề. Cái thế của thân là toàn-thân, nếu muốn chỉ riêng một bộ phận nào là thân-thề thì quyết không chỉ được; mà tất cả các bộ phận, không một bộ phận nào không phải là thân-thề.

Vì sao? Vì nếu chỉ cái đầu là thân-thề, thì làm sao còn gọi là cái đầu; lại nếu chỉ cái đầu là thân-thề thời chân, tay, bụng, ngực không phải là thân thế hay sao? Nhưng nếu nói cái đầu không phải là thân thế, thì nó lại thành cái đầu của thân khác, mà cái thân không đầu kia làm sao còn gọi là thân được nữa. Vậy thì biết thân-thề là thân-thề, trong một thân không một bộ phận nào quyết định là thân thế, nhưng cũng không một bộ phận nào ra ngoài thân-thề được cả.

Suy nghiệm theo ví dụ như trên thì biết cái thế của Phật-pháp là thế nào?

Cái thế ấy là tánh bình-đẳng như-như của pháp-giới tức là cái tánh của tất cả các pháp, là cái thế của vũ-trụ, tuy không một pháp nào có thể chỉ là pháp-tánh, nhưng cũng không pháp nào ra ngoài pháp-tánh ấy cả.

Vì như điện khi trùm khắp cả vũ-trụ, chỗ nào dù các nhơn-duyên thời có cái hiệu dụng đèn đèn máy chạy, nhưng thiệt ra không một chỗ nào không có điện khí. Pháp giới tánh cũng vậy, pháp tánh trùm khắp mươi phương, tùy theo nhơn duyên mà hiện ra cõi này cõi khác, nhưng dầu cảnh dầu thân cũng không thể ra ngoài pháp-tánh. Pháp-tánh bản-nhiên thanh-tịnh, trùm khắp thái-hư, dầu dùng ra bao nhiêu cũng không thêm, dầu không dùng ra cũng không bớt; chúng

ta mê không biết cái thế ấy nên không rõ thân chúng ta vì đâu mà có, cảnh chúng ta vì đâu mà thành, chỉ chấp nơi chỗ hẹp hòi mà không biết pháp-tánh rộng lớn. Cũng như kẽ dốt dùng đèn điện, chỉ biết điện khi nơi đèn mà không biết điện khi cả toàn thể vũ trụ, đến nỗi làm cho rằng đèn đó là có điện, đèn tắt là hết điện; Chúng ta mê làm không rõ pháp-tánh, theo cái hay biết trong một thân mà có sống có chết, nên phải chịu luân-hồi, khổ sở nhiều đời nhiều kiếp. Nếu chúng ta tự nhận được cái pháp-tánh nơi tự tâm chúng ta, thi cái gì là thân, cái gì là mình còn không thể chỉ riêng thay, làm sao mà có sống có chết được nữa.

Pháp tánh bản-lai bình-đặng như-như: đức Phật Oai Âm-Vương chứng được pháp-tánh rồi mới phương tiện chỉ dạy Phật pháp, để cho chúng sanh tu tập chứng được pháp-tánh, thiết ra pháp-tánh hằng thường không thay đổi, dầu ở nơi Phật hay ở nơi chúng sanh cũng không thêm không bớt.

Tướng

Chữ tướng đây nghĩa cũng như chữ tướng trong hai chữ tướng-mạo, như trong thế-gian thường nói: nào là tướng thọ, tướng yêu, tướng dữ, tướng lành, vân vân.

Tướng của Phật-pháp có thể chia ra hai phần, một phần về thường-trụ Phật-pháp, một phần về phương-tiện Phật-pháp.

Về thường-trụ Phật-pháp, cái tướng đó tức là tướng chơn-thiệt của các pháp, tức là cái tướng « *duyên sanh như huyền* ».

Ví dụ như một cái bàn, nguyên trước kia là khúc gỗ, nhô cao, nhô dẻo, nhô bào, nhô đóng rồi mới thành cái bàn. Hiện nay biết đó là cái bàn, lại phải nhờ có mắt ngó, có thân dung chạm, có tư-tưởng phân-biệt thế nào là sắc, thế nào là không, thế nào là vuông, thế

nào là tròn, vân vân, rồi mới hóa thành cái bàn được. Trừ các nhơn-duyên ấy ra, thật không còn cái gì là cái bàn cả. Cái bàn vẫn không thiệt có, nhưng các nhơn-duyên đã hội-hiệp thì cũng in tuồng có ảnh-tượng giả dối của cái bàn, nên gọi cái bàn là « duyên-sanh như huyền ».

Cái bàn, tuy duyên-sanh như huyền, nhưng trong chò duyên sanh vẫn đủ tự-tướng, cộng-tướng, nhơn-tướng và quả-tướng.

Tự-tướng là cái tướng vuông tròn dài ngắn, thơm ngọt vân vân của mỗi vật.

Cộng-tướng là cái tướng chung cùng với những vật đồng-loại; như cái bàn phải đủ tư-cách của loài bàn mới thành cái bàn.

Nhơn-tướng là nơi cái bàn ấy, có đủ các tướng của những nguyên-nhơn sanh ra nó.

Quả-tướng là nơi cái bàn ấy, cũng đủ các tướng của những quả mà nó có thể sanh ra được.

Nói rộng ra thì nhơn-duyên của mỗi pháp, trùng trùng vô tận, khắp cả pháp-giới, nên mỗi pháp đều có sáu tướng là :

1.) *Tổng-tướng*. — nghĩa là mỗi mỗi pháp đều do nhơn-duyên của tất cả các pháp tạo thành.

2.) *Biệt-tướng*. — nghĩa là trong các nhơn-duyên tạo thành một pháp, sắc-duyên vẫn là sắc-duyên, tâm-duyên vẫn là tâm-duyên, không lộn lao nhau, cũng như ngôi, gach, rường, cột làm thành cái nhà, mà ngôi vẫn là ngôi, cột vẫn là cột.

3.) *Đồng-tướng*. — nghĩa là sự vật tuy nhiều, nhưng mỗi sự mỗi vật đều duyên khắp pháp-giới, bình-dẳng như nhau không khác.

4.) *Đi-tướng*. — nghĩa là tuy bình-dẳng không khác, nhưng cái duyên của mỗi pháp đều có tướng có dụng khác nhau.

5.) Thành-tướng. — nghĩa là tất cả các pháp nhơn-
duyên cùng nhau mà thành toàn-thể.

6.) Hoại-tướng. — nghĩa là nếu mỗi pháp đều an-
trụ bồn vị thì không một pháp nào thành-lập được cả.

Người thế-gian không hiểu lý duyên-sanh như-huyền
ấy nên không biết hạnh-phúc của nhơn-loại tức là hạnh-
phúc của cá-nhơn, tất cả nhơn-loại có được hạnh-phúc
thì cá-nhơn mới có thể được hạnh-phúc; rồi xâm lấn nhau
giết hại nhau, mưu-cầu cái vui riêng của cá-nhơn mà
không nghĩ đến cái tồn-hại của toàn-thể; rốt cuộc không
bao giờ được vui, chỉ đem nhau dập vùi trong bể-khổ.

Về phuong-tien Phát-pháp thì cái tướng cũng duyên-
sanh như-huyền, nghĩa là tùy duyên tâm-niệm của chúng
sanh mà phô bày ra ba tạng kinh điển để đem chúng
sanh lên đường chánh giác.

Đức Thích-Ca khi mới thành đạo, thuyết kinh Hoa-
Nghiêm, đem bảo-vị của chư Phật mà truyền cho chúng
sanh, chỉ rõ nghĩa «pháp-giới-tánh trùng trùng duyên-khi»,
độ các bức thượng-căn thượng-trí.

Về sau Phật thấy phần nhiều chúng sanh không lãnh
được lý-nghĩa sâu xa ấy, nên Phật phuong-tien nói A-Hàm, nói Phương-Đảng, nói Bát-Nhã, rồi rút lại, trong
Hội Pháp-Ba cũng đem tất cả về «nhứt thừa thật-tướng».

Trong Hội A-Hàm, Phật chỉ phiền-não nghiệp-nhơn của
chúng sanh để chúng sanh dứt trừ nghiệp-nhơn phiền-
não, tu nhơn giải-thoát đãng chúng được quả vô-sanh
của các bậc nhị-thừa.

Trong Hội Phương-Đảng, Phật chỉ cái chơn đối đài
với vọng cũng chưa phải là chơn và dạy phép tu tập,
phá trừ pháp-chấp đãng chúng được chơn-như thường-
trụ.

Trong Hội Bát-Nhã, vì trong hàng đệ-tử nghe nói pháp-
không-chơn-nhự, nhiều người còn chấp nơí pháp-không-
chơn-nhự, không được tự-tại nên Phật phải chỉ rõ chơn-
không-bất-không và đem về chỗ vô-trí, vô-dắc.

Đến Hội Pháp-Hoa, Phật mới chỉ bắt-khả-tư-nghi cảnh-giới, qui-nap tất cả các phuơng-tiện về nhứt-thùra thât-tướng và chỉ rõ tánh-dụng của pháp-giới bẩn lai đủ như-thị-tướng, như-thị-tánh, như-thị-thề, như-thị-lực, như-thị-tác, như-thị-nhơn, như-thị-duyên, như-thị-quả, như-thị-báo, cho đến như-thị-bồn-mặt círu-kính.

Đức Phật Thich-Ca năm thời thiết-giáo, như cho chúng sanh một núi châu báu, ai lượm được chút nào là qui chút nấy. Vì vậy, người tu theo nhơn-thiên-thùra cũng được hưởng phước vè sau, người tu theo Thanh-Văn, Duyên-giác thùra thì được giải-thoát khỏi vòng luân-hồi sanh tử, còn người tu Bồ-Tát thùra thì y nhu pháp-tánh mà tu hành cho đến khi viên-mẫn quả Phật.

(còn nữa)

CUỐN ĐẠO-GIÁO TOME II RA ĐỜI

Chúng tôi mới tiếp đặng cuốn Đạo-Giáo tome II của M. Châu-Thiện-Tâm gởi biếu.

Soạn giả: Nguyễn-hữu-Đắc và C. Thiên-Tâm. Cuốn Đạo-Giáo này nói về kinh « cảm ứng » trong đạo Lão-Tử, có phụ bản Pháp-Văn, dày 47 tượng, giá 0\$40.

Thờ mua bằng cò (timbre) hoặc mandat xin gởi cho ông : Nguyễn-văn-Khám Staire du Gouvernement 4^e bureau à

Saigon

ĐẠI Ý KINH THỦ-LĂNG-NGHIÊM

Phật chỉ cái tánh không chỗ trả về của kiến-tinh

(tiếp theo)

Ong A-Nan nghe Phật dạy, tự xét biết chỗ sai lầm của mình, nên nhờ Phật chỉ cái tánh không chỗ trả về của chơn-tâm. Phật bèn nương nơi kiến-tinh mà chỉ rõ tánh ấy. Kiến-tinh thấy sáng, thấy tối, thấy sắc, thấy không, nhưng không phải như cái sáng có thể trả về cho mặt trời, cái sắc có thể trả về cho các vật có hình-tương; đã không thể trả về đâu thời tự nhiên kiến-tinh là của ông A-Nan, chứ không còn là chi được nữa.

Tuy vậy, kiến-tinh chỉ là cái năng-kiến của tâm-thè chứ chưa phải thiệt là tâm-thè. Chứng được tâm-thè hay không là tự nơi mình, chứ tâm-tánh hiện tiền chẳng phải vì không có pháp âm mà mất tánh nghe, vì không có cái sáng mà mất tánh thấy. Những cái có thể trả về được chỗ này chỗ khác quyết định không phải là minh, chứ những cái không chỗ trả về là về phần minh, tánh của nó là chơn-tánh của minh, còn tìm đâu xa nữa.

Song ông A-Nan còn nhận cái kiến-tánh ở ngoài thân nên hỏi Phật làm sao biết được kiến-tánh đó là chơn-tánh của ông; Phật mới bảo ông xem các vật-tương từ xa đến gần, tuy vật-tương có sai khác mà tánh thấy không có sai khác. Cái tánh thấy ấy nào phải đồng như một vật-tương, vì nếu nó là một vật-tương thì ông cũng có thể thấy được tánh thấy của Phật.

Tánh thấy đã không phải là vật-tương mà hiện tiền nó soi khắp rõ ràng không phải như lông rùa sừng thỏ, thì cái kiến-tánh không phải vật-tương và trùm khắp đó chẳng phải chơn-tánh của ông thì còn là chi được nữa.

Chơn-tánh sảng sảng đó quyết phải tự nhận mới được; nếu không tự nhận chơn-tánh, chấp cái ảnh-tượng của pháp-âm làm chơn-tánh thì cũng không khác chi chấp cái ngón tay tối tăm làm mặt trăng sáng suốt. Vô-thi, vò-thi, nǎng sở đồng một gốc, tâm cảnh khó chia hai, bỏ cảnh thời không biết lấy gì làm tâm, mà theo cảnh thì không biết được tâm-tánh; chỗ ấy phải nhận cho rõ mới khỏi ôm cái vọng-tưởng của chúng sanh mà không rời, hay chấp cái minh-sơ của ngoại-đạo làm chơn-thiệt.

Song trong như dụng, cái thấy cái nghe vẫn trùm khắp thái-hư, không thân, không sơ, không tha không tự, duy phải một phen tự nhận, chính nơi vạn vật hiện tiền mà tự giải-thoát, như đá quăng xuống nước mà không hòa với nước, sen nở dưới bùn mà chẳng dính chút bùn, cũng không ly cách mà cũng không trước cảnh thì mới thiệt chứng bản-lai tâm-tánh.

(còn nữa)
(VIÊN-ÂM)



AI TÍN

Bà Đặng-Hữu Quế, Hội-viên thường-trợ Hội-Phật-Học Hué đã từ trần ngày 25 tháng bảy (23 Août 1935) tại Tourane.

Hội-viên ở Đà-Thành có tới hộ niệm, dư lể tổng-chung và tối mồng một tháng 8 (29 Août 1935) làm lễ cầu-siêu cho bà.

Được tin này Hội-Phật-Học Hué đã thông cáo cho tất cả hội-viên hay và tối rằm tháng 8 (12 Septembre 1935) Hội làm lễ cầu-siêu cho bà tại hội-quán (chùa Từ-Quang).

PHẬT-HỌC-HỘI

經

經嚴楞首

(續)

非月伽其爲我所
我日見是室絕演諸
必居祇如一斷敷外縮汝方定所
性殿舍見滿令我內舒問走不義
見寶精此唯夾爲小有復不若斯
此藏歸尊中宇慈大見吾爲圓知
若勝退世室牆弘間言空方不不
言四娑瞻界小在一不中爲罟空在
世天婆簷今爲願切應見復空汝
尊王國廡在當垂世說方定應言
佛規徧但一爲所難塵罟空圓方爲
白來圓堂徧大義呵前方方安無何
難如周戶周縮斯告屬如見別應云
阿咷見心來見知佛各譬所者中是
我此清本此不餘宮藍體復今事
器定方性中方罟如空體
方在規見
方在規見
失小不土
方虛縮築義迷中身受
圓空見牆不已規心十未
但方令字然爲大圓方
無除時若是來是來合
令言室日續無故同徧
八更之面跡始於如能
欲說八於無從轉則端
於本動道場於一心若能
於毛端轉物轉一切爲能
阿無若汝爲一

(未完)

KINH DIỄN ÂM

THỦ LĂNG NGHIÊM KINH (SURAMGAMA)

(TUC)

ANan bạch Phật ngôn : «Thê-tôn, nhược thử kiên tánh tất ngã phi dư, ngã dũ Nhữ-Lai quán Tứ Thiên-vương thắng tặng bảo điện, cư nhụt nguyệt cung, thử kiên chu viên biên Ta bà quốc ; thối qui Tinh-xá, chī kiễn Già lam ; thanh tâm hộ đường, đản chīêm thiêm vù ; Thê-tôn, thử kiên như thi, kỳ thề bàn-lai chu biên nhứt giới ; kim tại thât trung, duy mẫn nhứt thât ; vì phục thử kiên súc đại vi tiều, vi đương tường vū giáp linh đoạn tuyệt ; ngã kim bát tri tư nghĩa sở-tại, nguyện thùy hoảng từ vị ngã phủ diễn ».

Phật cáo A-Nan : «nhứt thê Thê-gian đại tiều nội ngoại chư sở sự nghiệp, các thuộc tiễn-trần, bất ưng thuyết ngôn kiên hữu thơ túc.

Thí như phương khí, trung kiên phương không ; ngò phục vân nhữ : thử phương khí trung sở kiên phương không, vì phục định phương ? vì bát định phương ? nhược định phương giả, biệt yên viên khí, không ưng bát viên ; nhược bát định giả, tại phương khí trung, ưng vô phương không ; nhữ ngôn bát tri tư nghĩa sở-tại, nghĩa-tánh như thi, vân hà vi-tai.

A-Nan, nhược phục dục linh nhập vô phuơng
viên, dấn trừ khì phuơng, không thể vô phuơng;
bất ưng thuyết ngôn : cánh trừ hư-không phuơng
tướng sở tại.

Nhược như nhữ vân : nhập thât chi thời, túc
kiên linh tiêu ; ngường quan nhựt thời, nhữ khì
vân kiên tê ư nhựt diễn ! nhược trúc tường vũ
năng giáp-kien-đoạn, xuyên vi tiêu đậu ninh vô
tục tích ! thị nghĩa bất nhiên.

Nhứt thê chúng-sanh, tùng vô thủy lai, mê kỳ
vi vật, thât ư bàn tâm, vi vật sở chuyền, cò ư thị
trung quan đại quan tiêu.

Nhược năng chuyền vật, tắc đồng Như-Lai ; thân
tân viên minh, bắt động đạo tràng, ư nhựt mao
đoan, biền năng hàm thụ thập phuơng quôc-đô.

(Vị Hoàn)

ĐỊNH CHÁNH SỐ 14

Trương 6 hàng 9	bả nhiên
Xin đọc	bản nhiên
Trương 12 hàng 7	anh khác
Xin đọc	anh khác
Trương 16 hàng 30	gỏi đến
Xin đọc	giỏi đến
Trương 18 hàng 21	tự biết
Xin đọc	tự biết
Trương 28 hàng đầu	sự như huyền
Xin đọc	sự như huyền
Trương 49 hàng đầu.	tô - định
Xin đọc	tô - định

KINH DIỄN NGHĨA

KINH THỦ-LĂNG-NGHÌM (SURAMGAMA)

(tiếp theo)

Ong A-Nan bạch Phật rằng: « Thura Thê-Tôn, như cái tánh thầy ây chắc là tôi, không phải ai khác, thì tôi cùng Như-Lai xem cung điện quý báu của Tứ-Thiên-Vương, nơi cung Nhật-nghuyệt, cái thầy ây trùm kháp cả nước Ta-Bà (1); đèn kia lui về Tinh-Xá (2) thì chỉ thầy Già-lam (3), còn thanh tâm chôn hộ đường (4) thì chỉ thầy thênh nhà. Thura Thê-Tôn, cái thầy như vậy, thê nó bành lai trùm kháp một cõi, nay ở trong nhà chỉ kháp một nhà, thê là cái thầy ây rút lớn làm nhỏ hay là vì vách nhà ngăn dứt nên dứt đoạn. Nay tôi chẳng biết chỗ sở-do của nghĩa ây, xin Phật từ-bi vì tôi chỉ rõ ».

Phật bảo ông A-Nan: « Tất cả các sự nghiệp trong thê-gian, nào lớn nào nhỏ nào trong nào ngoài đều thuộc về tiên-trần cả, ông chẳng nên nói cái thầy có go'cô duỗi.

Ví như trong đỗ vuông thi thầy hư không vuông Tôi lại hỏi ông: ở trong đỗ vuông thầy hư không vuông, cái hư không vuông đó là nhứt định hay không nhứt định? Nếu hư-không đó nhứt định là vuông thi

1.) *Ta-Bà.* — Theo chữ Phạm là Saha. Tâu dịch là Năng Nhẫn túc là Thế-giới hiện thời của chúng ta vậy.

2.) *Tinh-xá.* — Nghĩa đen là nhà thanh tịnh, là những sảnh tinh-dồ lập ra để Phật đến ở và thuyết pháp.

3.) *Già-lam.* — là vườn chùa.

4.) *Hộ đường.* — là phòng cháy.

thay để đổi tròn, hư-không chỗ ấy là phải không tròn ! Còn nếu hư-không đó không nhất định là vuông, thì ở trong đó vuông, hư-không ấy là phải không vuông. Ông nói không biết chỗ sở-do của nghĩa ấy, song nghĩa tánh đã như vậy, làm sao lại có sở-do.

Ông A-Nan, như muôn đặng thề không vuông, tròn, chỉ bỗn đó vuông, thì thề hư-không bằn-nhiên không vuông, chớ nên nói rằng lại phải trừ tướng vuông của hư-không nữa.

Như ông vừa hỏi, trong khi vào nhà, rút cái thây nhỏ lại, thì đèn khi ngửa coi mặt trời, ông có phải kéo cái thây cho ngan mặt trời không ? Còn như nói cái thây bị vách nhà ngăn đứt phải đứt đoạn, thì thử xoi một lỗ nhỏ, sao lại không thây có đầu nòi ? Lè ày chắc là không đúng.

Tất cả chúng sanh, từ vô-thì đèn nay, mê minh làm vật, bỏ mất bản tâm, bị vật phiền-chuyễn (5), cho nên ở trong ày mới thây có lớn có nhỏ. Như phiền-chuyễn được vật (6) thì đóng Như-Lai ; trong thân, tâm viễn-minh bất-động đạo-trường, (7) thì trên đầu một mày lông cũng có thể trùm chứa mười phương quắc-dộ.

(còn nữa)
(VIÊN-ÂM)

5.) *Bị vật phiền chuyễn.* — Do nhoa-duyên của cảnh-vật mà sanh vọng tưởi g và lây lắt theo cảnh-vật, nên gọi là bị vật phiền-chuyễn.

6.) *Phiền chuyễn được vật.* — là chuyễn tất cả pháp-giới đem về tự-tâm.

7.) *Thân-tâm-viễn-minh bất-động đạo trường.* — Lấy âm chơn thật làm đạo-trường; thân là phán-hân, tâm là chơn-âm đều cung khắp pháp-giới, trong sạch sáng suốt không thể ấy động được, nên gọi là thân-tâm viễn-minh bất-động đạo-trường; rong đạo trường ấy lớn nhỏ bình-lắng như-như, nêu mời tự tại, ông lớn hiếu nhỏ, trong nhỏ hiện lớn.

LUẬN HỌC

TÂM-VƯƠNG 心 王 VÀ TÂM-SỞ 心 所

Tâm thức từ nhẫn-thức cho đến a-lợi-da-thức đều có sức hiện-hành (phát khởi các tác dụng) được tự-tại, không phải nhờ sức cái khác, nên gọi là tâm-vương.

Tâm-vương có tám : nhẫn-thức tâm-vương, nhỉ-thức tâm-vương, tì-thức tâm-vương, thiệt-thức tâm-vương, thân-thức tâm-vương, ý-thức tâm-vương, mại-na-thức tâm-vương, a-lợi da-thức tâm-vương.

Tâm-vương cũng như vị quốc-vương, tuy có quyền ra hiệu-lệnh, song cũng cần phải có bà quan thay mặt thi-hành hiệu-lệnh mới được. Vì vậy nên có các món tâm-sở (nghĩa là tâm-vương sở-hữu) để phụng-hành mệnh lệnh của tâm-vương làm việc này việc khác.

Tâm-vương có sức chủ-tri mà tự mình không thể gây-nghiệp ; song nếu chủ-tri vững-vàng thì các tâm-sở dù không thể nỗi lên được, cũng như trong lúc minh-quản trị nước thì tài nịnh không thể cầm quyền vậy.

Tâm-sở do địa-vị thân-sơ mà chia ra sáu vị, đều có chức-trách khác nhau, cộng là 51 món :

I. — Biến-hành 行 tân-sở

Vị này rất thân-mật với tâm-vương, vì lúc nào, hực-nào, giới hạn nào, vị nào cũng hiện-hành, như vị thừa-tướng đối với vua, nên gọi là biến-hành tân-sở.

Biến-hành tân-sở có 5 món là : xúc, tác-ý, thọ, tưởng, tư.

a) Xúc 觸 tân-sở. — Xúc nghĩa là cảm-ứng ; như nhẫn-thức đối với cảnh, ban đầu vì có trợ-đuyên nên cảm-ứng.

b) *Tác-ý* 作意 *tâm-sở*. — Khi phát-khởi ra cái nhẫn-thức xem cảnh thì gọi là *tác ý* *tâm-sở*.

c) *Thọ* 受 *tâm-sở*. — Khi lãnh nạp cảnh ấy thi về *thọ-tâm-sở*.

Tưởng 想 *tâm-sở*. — Khi tượng tưởng cảnh ấy thế nào là về *tưởng-tâm-sở*.

Tư思 *tâm-sở*. — Khi tâm nghĩ ngợi về cảnh ấy là về *tư-tâm-sở*.

Năm món biến-hành *tâm-sở* rất thân-mật với *tâm-vương*, nên không thể thiệt-hành tạo nghiệp, duy hai *tâm-sở* « *tưởng* » và « *tư* » có thể làm cơ sở cho sự tạo nghiệp mà thôi.

II. — Biệt-cảnh 别境 *tâm-sở*

Biệt-cảnh *tâm-sở* đều duyên cảnh giới của mình, thiệt-hành tạo nghiệp riêng của mình, cũng như các quan bộ-trưởng riêng làm một việc vậy.

Biệt cảnh *tâm sở* có năm món :

a) *Dục欲* *tâm sở*. — là lòng hi-vọng, nguyện-vọng.

b) *Thắng giải勝解* *tâm sở*. — là nơi cảnh đương hi-vọng, sanh lòng quyết định.

c) *Niệm念* *tâm sở*. — là ghi nhớ rõ ràng những cảnh đã kinh-nghiệm.

d) *Định定* *tâm sở*. — là giữ tâm chuyên về một cảnh, không xen việc khác.

Huệ慧 *tâm sở*. — là soi xét, thông-suốt, lựa-chọn đều hay sự thiệt.

Biệt-cảnh *tâm-sở* đều có chức tư riêng khác, và tùy theo cảnh, có thể có ba tánh là : thiện, ác và vô-ký ; như phát-nghyen tu hành là thiện, phát-nghyen làm ăn cướp là ác, vân vân.

(còn nữa)

(Viên-Âm)

TIÊU - TỨC

Lễ cung-nghinh Thành-dụ ban khen « TIẾNG CHUÔNG SÓM » tại chùa Bà-Đá (8 Août 1935)

Lễ bày rất long trọng.

Dự lễ có các vị đại-đức và chư-tăng trong nhiều sơn-môn ở Bắc-Kỳ, hơn một trăm vị.

Bên thiện-tín có đủ mặt tất cả các nhà quy-y cùng các bậc Quan-thân, các nhà thiện-tín trong thành phố.

Bức sắc-thư đề trong một hòm sắc sơn son thiếp vàng có che tàng và lọng. Trên hương-án lại có bày thất-sự và đốt lư-hương.

Sau một hồi chuông, Hòa-Thượng Đỗ-Văn-Hỷ vào lễ năm lê rồi lui ra. Sau đến Sư-cụ Đinh-Xuân-Lạc cùng chư tăng đều vào trước hương-án bái vọng Hoàng-thượng và triều-định.

Lạy rồi, sư-cụ Đinh-Xuân-Lạc đọc bài chúc mừng, đại-ý tỏ lòng cảm tạ Tam Tôn-cung, Hoàng-thượng và Hoàng-hậu, và cảm tạ các quan Pháp, Nam và chư-thiện-tín. Sư-cụ lại khuyến khích trong sơn-môn làm thế nào cho tạp-chí « Tiếng Chuông Sớm » được phát-đạt và cho trong tùng-lâm có thề-thông, đề khôi phục lòng chiếu-cổ của lưởng-triều. Đọc xong, cụ Nguyễn-Văn-Bình lấy tờ sắc-tử vái năm vái rồi tuyên đọc Thánh-chỉ. Đọc xong, cử tọa đều tung-hô:

Đại-Nam Hoàng-Đế vạn tuế.

Đại Pháp vạn tuế.

Lễ xong đồng ra chụp ảnh làm kỷ-niệm, rồi vào nhóm hội-đồng định việc chỉnh-đốn trong sơn-môn và có cử các chức-vụ như sau này:

- 1.) Sáng-lập ban,
- 2.) Chánh phó chủ bút,
- 3.) Kiểm soạn kinh văn ban,
- 4.) Tòng thơ ký ban,
- 5.) Cố-văn khảo cứu ban,
- 6.) Đạo-sư tung niệm ban.

..

Viên Âm chúng tôi một lòng cảm tạ lòng hộ pháp của Tam Tôn cung, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu và xin có lời mừng tạp chí tiếng Chuông Sớm.

VIÊN-ÂM



KHUYẾN-HỌC

của

Nam-kỳ thư viện là một cơ quan chuyên
cố-dộng về việc học, mỗi tháng xuất bản
hai kỳ, ngày 1er và 15.

Giá { Một năm 1\$00
 { Một số 0,05

Thơ và mandat xin gởi cho ông Chủ
Nhiệm Nguyễn-xuân-Thái 39, Rue du Lac,
boîte postale n° 15

Hanoi

TRẢ LỜI THƠ ÔNG THIỆN-CHÍ CƯ-SĨ

Nam-mô A-Di-Đà Phật,

Chúng tôi tiếp được thơ ngài, rất cảm tạ lòng hờ pháp của ngài đã giới-thiệu Viên-Âm nguyệt-san cho nhiều độc-giả. Trong thơ ngài bày nhiều ý-kiến rất hoạt-bát, tỏ ra rằng ngài rất có lòng nghiên-cứu những vấn-dề quang-trọng trong Phật-pháp.

Về vấn-dề «cái hồn», chúng tôi đã nói trong nhiều bài, song chỉ vì vấn-dề ấy rất có quan-hệ với lòng ngã-chấp nên cũng có nhiều độc-giả chưa được rõ lâm. Chúng tôi cũng định về sau khi đã dịch giải các luận trọng-yếu về Duy-thức-tôn rồi, chúng tôi sẽ nương theo Duy-thức thương-luân lại về vấn-dề cái hồn một cách xác thiêt.

Không ngờ trong Tứ-Bi-Âm vừa rồi đăng bài «Phúc biện cái hồn», trong ấy nhiều chỗ đáng giải quyết, nên chúng tôi phải viết thơ hỏi Hoà-Thượng Bich-Liên, xin định tánh-cách cái hồn về pháp-tướng cho xác đáng, đăng y theo pháp-tướng, luận bàn cùng nhau một cách đúng đắn.

Trong thơ ấy chúng tôi nói danh-từ là danh-từ đặc-biệt của đạo Phật, đã có định hành-tướng rõ ràng trong các kinh luận; chờ như chữ «hồn» trong các kinh thì nó cũng như chữ «soul», chữ «âme», chữ «tinh», chữ «thần», nó chỉ là những chữ Tàu mượn để dịch ý mà thôi, nào phải danh-từ của đạo Phật.

Chữ «hồn» ở trong các kinh ấy nghĩa vẫn mồi chỗ mồi khác, như trong chữ «hồn lỵ» thì hồn là tư-tâm-sở của ý thức, trong chữ «hồn-thần» thì hồn là phần

vi-tế của thất-thức, trong chữ « tinh hồn » thì hồn lại chỉ về đệ-bát-thức, trong chữ « hồn-phách » thì hồn lại chỉ về ý-thức; đó là vì các vị tỳ-sư theo lối thông thường dịch ý nghĩa cho dễ hiểu mà thôi. Song hành-tướng của cái hồn đã không có kinh nào chỉ đến, thì chữ hồn ấy cũng như những chữ « thiên-luân », « đồng khí » trong văn kinh Lăng-Nghiêm mà chúng tôi đã dịch, chờ nào phải một danh-từ của đạo Phật.

Mấy câu hỏi trong thơ chúng tôi gửi cho Hòa-Thượng Bích-Liên rất giản dị, chỉ đáp lại bằng một tiếng có hay một tiếng không là đủ, chắc Hòa-Thượng Bích-Liên, không sớm thì muộn, cũng sẽ trả lời, chừng ấy chúng tôi sẽ biện-luận về cái hồn một cách xác đáng, phá thường-kiến và đoạn-kiến của ngoại-đạo và chỉ rõ trung-đạo diệu-đế của Phật-giáo.

Còn về phép Tứ-y, chúng tôi sẽ có bài giảng-riêng về chỗ ấy.

Trong bài « Kinh-Hiền-Vi », vì muốn tránh lối « bất-euc thành » của « Nhơn-Minh » nên chỉ y theo nguyên-văn mà bát, không dám bày ra ý-tưởng cao sâu của đạo Phật. Trong bài ấy, vì tùy duyên, có hiện vài phần phàm-phu-tưởng, xin ngài lượng thứ.

Chúng tôi vì muốn hộ-trí chánh-pháp nên phải biện-luận cho rạch ròi nghĩa lý, chờ chẳng dám nói quanh nói quẩn, cài qua cài lại, làm rầy tai độc-giả, xin ngài chờ ngai.

Sau này có lời kính chúc ngài và các đạo-hữu kiêm-cố Bồ-Đề-tâm.

Nay kính
TÂM-MINH

THƠ HỎI CỦA ÔNG T. T.

Phan Thiết

à Monsieur le Directeur du Viên-Âm nguyệt-san à Hué

Thưa ngài,

Tôi sanh-binh rất tin ngưỡng Phật-Giáo, và vài năm nay
nhờ gặp được sách vở chỉ bày, tôi đã có tập tham-thuyền. Nhưng một người đương lo theo công việc sanh-nhai, lại có gia-dinh phải gánh vác, có bằng-hữu tâu-khách phải giao tiếp, thời không còn được mấy thì giờ thanh tịnh mà lo việc tâm-thân mình. Tôi sợ tham-thuyền sơ lược như thế, e rồi kiết quả không được gì, mà uồng cái đời người quý báu đã được hiều đạo Phật.

Hoàn-cảnh tôi chỉ có tu phép Tịnh-Độ là thích-hiệp. Tôi rất tin-tâm về Tịnh-Độ: vì tôi tin đức Thích-Ca, Từ-phụ chúng ta, hơn hết thấy mọi người, những học-thuyết do phàm-trí tim kiếm ra không có học-thuyết gì làm ngăn ngại cho lòng tin tôi được. Vì thế tôi muốn đổi qua tu pháp môn Tịnh-Độ để phần vãng-sanh được chắc chắn hơn. Tôi xin Ngài làm phước bày cho tôi cách đọc Lục-Tự nữa là đủ.

Lục-tự, mấy đời ông bà minh vẫn đọc « Nam-vô A-Dì-Đà Phật », nhưng đọc như thế không đúng danh-hiệu ngài Vô-Lượng-Thọ, chính danh-hiệu Ngài là « A-Mi-Γa », người Thiên-trước cho đến người Trung-quốc, người Nhật-bản đều đọc đúng cả, chỉ chữ Trung-quốc mà người minh học ra tiếng minh, đọc sai đi, nên chữ 弥 (Mi) minh đọc Di, chữ 那 (Tà) minh đọc Đà, thành danh hiệu ngài ba chữ mà người minh đọc sai hết hai chữ. Bây giờ đọc theo ông bà minh thời tôi sợ sai, vì không lẽ sự sai của ông bà minh mà đổi được danh-hiệu ngài đi; vậy bây giờ tôi xin đọc « Nam-vô A-Mi-Ta-Phật », lục-tự có được không? Hay là đọc « A-Mi-Ta Bà-Ha », ngũ tự, cho đúng danh-hiệu Ngài hơn? Bây giờ tôi chỉ muốn đọc cho đúng danh-hiệu Ngài, nhưng tôi chưa dám, tôi xin hỏi ngài đã, hoặc có cách đọc thế nào cho thiệt đúng hơn, xin Ngài làm phước bày cho tôi với. Muôn đợi ơn ngài.

TRẢ LỜI THÔNG TẾ THÙA PHÁI

Citadelle Phan-Thiết

Nam-Mô A-Di-Đà Phật,

Tiếp được thơ ngài xin tùy bỉ lòng chánh-tín của ngài. Đạo Phật tuy nhiều phép tu nhưng không ngoài tham-thuyền và tri niệm.

Tham-thuyền là về mặt thực-ughiệm, trong khi hành động mọi việc, vẫn nắm một dấu hỏi lớn mà nghiên-cứu tự-tâm, như hỏi : Tôi là chi ? Trước khi khỉ niệm hoặc trước khi vào thai, tôi là thế nào ? vẫn vẫn, cho đến khi liễu-ngộ tâm-tánh.

Tri niệm là về mặt khế-hiệp, chuyên tri danh hiệu Phật hoặc tri chú, thâu muôn niệm về một niệm Phật dẽ khế-hiệp với tâm-tánh của Phật.

Hai phép ấy tuy là hai, nhưng chỗ xu-hướng là một, nên người niệm Phật cũng có thể minh-tâm kiến-tánh, mà người tu thuyền cũng có thể hồi-hướng vãng-sanh, miêng là chơn-chánh tu theo đạo Phật.

Đến như lối đọc hồng-danh của Phật, theo ý chúng tôi, miêng là trong tâm rõ biết đức Phật A-Di-Đà là thế nào, thi dầu niệm theo tiếng minh hay tiếng Phạm, cũng đều có công-biệu cả.

Về phần ông đã rõ hồng-danh Phật theo tiếng Phạm là « A-Mi-Ta » thì nên niệm « Nam-Mô A-Mi-Ta. Phật » (chữ Phật đã có ý nghĩa nhất định ở xứ mình, không cần phải đổi).

Trong quyển Viên-Âm số XI, chúng tôi đã chỉ rõ phép niệm Phật, xin ông gắng coi cho kỹ mà thiêt hành thi chúc mau có hiệu quả.

Sau này xin chúc ông đạo-thì vạn - an, Bồ-Đề kiên - cố.

(VIÊN-ÂM)



DỤ CÁO

SỐ 16

Sẽ có những bài :

Giác chiêm - bao, Hiện-trạng
Phật-giáo-đô ở xứ ta, Tăng, Pháp
(tiếp theo), Tam-vương và tam sờ
(tiếp theo) vân vân.

Cùng các vị độc giả

Bắt đầu từ số 16, chúng tôi sẽ liệt danh
những độc giả đã trả tiền nguyệt-san năm
thứ hai

VIEN ÂM

MỘT SỐ: 0\$20

MỘT NĂM: 2\$0

VIÊN-ÂM

(LA VOIX PARFAITE)

NGUYỆT-SAN CỦA HỘI PHẬT-HỌC — HU

TÒA-SOAN :

5, Rue Champeau — Hué

Chủ nhiệm : LÈ-ĐÌNH-THÀM, Médecin Indochinois

Boite postale N° 73 — Hué

KÍNH CÙNG ĐỘC-GIÃ

Thay mặt cho chúng tôi về phần thâu tiền và
xuất biên-lai thì chúng tôi có cậy :

Ở Faifo và Tam-kỳ, M. Đặng-ngọc-Chương

Ở Tourane M. Vũ-như-Kim ;

Ở Hué M. Ưng Tiển.

Trừ ra, xin lấy biên-lai của Tòa-soạn làm bằng
cờ, vì chúng tôi không còn ủy thác ông nào
xuất biên-lai và thâu tiền ở nơi nào nữa cả.

Xin độc giả chú ý.

VIÊN ÂM