

NĂM THỨ 2  
Số 18

Tháng November  
và Décembre 1935

VIEN AM

音

原



不惑之言

利月會學臻

Nguyệt-San Phật-Học

Nam-mô Bồn-sư  
**Thich-Ca Mâu-Ni Phật**

Tác Đài-Chứng-Minh

PHẬT HỌC HỘI CHỨNG MINH BÀI ĐẠO SƯ

*Điều-Để tự Trù-Tri*: Giác-Tiên      } Duyệt-y  
*Túy-Ba tự Trù-Tri*: Giác-Nhiên      }

Phật-Học-Hội Chánh-Hội-Trưởng duyệt-y  
Ký tên thê : Lê-định-Thám

## MỤC LỤC

## I. - QUYỀN ĐẦU NGỦ

- Trách-nơi khác sao bằng tự-trách (Viên-âm) . . . . .	3
II. — . . . . .	
- Một bút-thư dài xin-hỏi báo Viên-âm (Thượng-sơn). . . . .	6
III. — Ý-KIẾN PHU-NỮ ĐỐI VỚI PHẬT-HỌC	
- Phật-giáo không mâu-thuẫn đối với cục-diện ngày nay (Diệu-Phước). . . . .	12
- Tu đỗ làm gì? (Diệu-Không) . . . . .	16
- Ăn-chay-niệm Phật có ích-lợi gì không? (Tâm-Văn). . . . .	21
IV. — DIỄN-BẢN	
- Tú-niệm-xứ (Thích-chánh-Thống) . . . . .	26
V. — KINH-HỌC	
- Đại-ý Kinh-Taü-Lăng-Nghiêm (tiếp-theo) V. A. . . . .	40
- Kinh-Taü-Lăng-Nghiêm (tiếp-theo) V. A. . . . .	42
VI. — LUẬN-HỌC	
- Tú-phần (Viên-Âm) . . . . .	49
- Bát-thức-qui-cũ tung (V. A.) . . . . .	51
VII. — TIỀU-TÚC	



A.K.T

# PHẬT - HỌC - HỘI NGUYỆT - SAN VIEN - ÂM

Nội Phật Học ở Hué được nghị - định quan Toàn  
Quyền ngày 30 Juin 1933 cho phép xuất bản VIEN  
AM NGUYỆT - SAN.

Nội dung VIEN - ÂM chỉ giảng giải dù các lý thuyết  
đạo Phật ra chữ quốc ngữ và có khi phụ thêm một  
bài pháp văn.

Giá Nguyệt San . . . .	{	một năm . . . . . 2\$00
		nửa năm . . . . . 1. 10
		mỗi quyền . . . . . 0. 20

Hội Phật Học tịnh hóng nguyệt-san nầy cho các  
ngài Hội-viên của Hội. Như hai ông bà đều có  
chứn Hội-viên thì chỉ tặng một quyền.

TÒA SOẠN; 5 Rue Champeau - Hué  
Thờ từ mandat mua nguyệt san xin gởi cho

M. LÊ-ĐÌNH THÁM  
Médecin I.ochinois du Cadre Latéral - HUÉ  
Boite postale n° 73

## PHÓ-CÁO

Các ngài vì đạo tâm muốn tán thành Bản San xin  
ghi tên vào tờ nguyệt san Bulletin d'abonnement, rồi gởi  
lại một lần với mandat đề Bản San gởi tiếp số sau cho  
khối trẻ, và xin các ngài sẵn lòng giới-thiệu giùm.

Xin giữ talon mandat mua nguyệt san để thế biên lai.

Những bài lai-cáo đăng được, Bản San giữ quyền  
nhuận sắc; bài đăng không được thì không trả bản thảo  
lại.

Bản San giữ bản quyền. Trich lục phải để tên  
Viên-Âm.

Đăng quảng-cáo tinh giá phải chẵng, xin gởi thư thương  
lượng trước.

# I.— QUYỀN ĐẦU NGỮ

Trách nơi khác sao bằng tự trách

**N**gười đời gặp việc gì không may, thay việc gì bất bình, thường hay than trách chô nầy chô khác.

Xem như trong truyện Kiều, khi Túy-Kiều bị Tú-Bà vùi liễu dập hoa thì tác-giả vội than rằng :

*Hóa-nhi thật có nỗi lòng.*

*Làm chi rầy tía, vò hồng lấm nau !*

Tác-giả trước cảnh-tượng một người yêu liều thơ đào gặp kè dù dày vò, động môi thương tâm, phát lời oán trách, oán trách chú con nít Tạo-hóa khéo khuây chơi những khách hồng-nhan.

Đó là Tác-giả thay vật đồi sao đồi, cuộc đời tráo trở mà chán nản, nên nghĩ rằng trong ây nêu có Tạo-hóa chủ-trương thì Tạo-hóa kia át phải gấp đâu làm đó, không biết suy xét, không có lý nghĩa như mày chú con nít.

Đồi với một nhà thi-sĩ đương bát ngon bút miêu tả tâm sự của mình, khi cười reo với câu thơ, khí nhõ máu nơi nét mực, đã không rồi rành suy xét nghĩa lý, lại cũng không cần thiêt suy xét nghĩa lý trong lúc ây, thi thiệt không có điều gì đáng chỉ trích. Song thi sĩ làm ra câu thơ phản nhiều chịu ảnh-hưởng của cái cảm-tình thông thường ở hoàn-cảnh mình; vây chính cái cảm-tình thông thường

hay giận vơ trách bậy không chịu suy xét kia là một điều đáng chỉ trích.

Như trên đã nói, tác-giả truyện Kiều trách chủ con nít Tạo-hóa để Tú-Bà hành hạ Túy-Kiều, song nêu suy xét lại cái nguyên-nhơn của sự đánh đập đó thì trước hết thày rõ là do mụ Tú-Bà làm chủ-động.

Chủ-động là mụ Tú-Bà mà vì duyên cớ gì phát ra sự đánh đập?

Phẳng lèn ra mà suy xét thì có bọn gia-đình, có Sở-Khanh, có Túy-Kiều, lại có tác-giả nữa. Vì nêu không có gia-đình thì không ai đi bắt, không có Sở-Khanh thì không ai lừa gạt, không có Túy-Kiều thì không ai bị gạt. Song Túy-Kiều mà bị gạt là vì tác-giả tặng cho Túy-Kiều cái tánh đa sầu đa cảm, trước lâu Ngưng-Bích thày trăng buôn với trăng, thày nước buôn với nước, không biết an phận mà chờ Kim-Trọng đèn cừu, không biết thành thực mà lo tim kẽ chuộc mình, không biết trọng trọng mà xem xét thời thế, nên mới gây ra những sự thê thảm như vậy.

Đối với thảm kịch yui liếu dập hoa đó, xét ra thì cái tánh tình mà tác-giả đã tặng cho Túy-Kiều là một nguyên-nhơn trọng yếu hơn hết.

Chúng ta ở đời gặp việc gì cũng vậy, chẳng nên vội trách nơi khác, chúng ta hãy suy nghiệm xét rõ cái nguyên-nhơn thì sẽ biết đâu sự gì vật gì nhỏ mọn đến đâu cũng đều có nguyên-nhơn của nó cả.

Trong khi soi xét nguyên-nhơn, chúng ta nên để  
thân tâm về địa vị khách quan, đem một cái tri  
rõ ràng không, không có thiên vị, không có thành-kiện  
mà soi xét thì chúng ta sẽ biết những việc sảy-tới  
phản-nhiều đều vì mình tự tác tự thọ.

Hằng ngày soi xét như vậy thì đối với mình được  
dịp sửa đổi tâm tánh, đối với người khác lại có lượng  
khoan dung, đối với hoàn-cảnh thường có lòng kiên-  
nhẫn và đối với việc đòi lại dù trí-huệ phán-doán chồ  
hay chồ dở, chồ phải chồ quây.

Phảm gặp việc gì trách chồ khác thì thường sanh  
lòng hờn giận căm tức, trách nơi mình thì thường  
được lợi ích tu tập đều hay, sửa bỏ đều dở; vậy trước  
khi trách chồ khác, chúng ta hằng ngày nên suy xét  
nguyên-nhơn mà tự trách.

### Viên-Âm



# MỘT BÚC THƯ DÀI XIN HỎI BÁO VIÊN - ÂM

T ừ khi phong-trào Phật-giáo chấn-hưng, cả ba kỳ đều có Hội Phật-Học và nguyệt-san tạp-chí về đạo Phật lần lượt ra đời kề cũng đã được năm sáu thứ, thiệt là một đều đáng mừng cho Phật pháp tương-lai. Nhưng cũng có một điều đáng lo là vì Phật học cách mấy trăm năm trở lại đây như đã bị cái trào-lưu nho-học làm mai một dâu rồi; đến nay cái trào-lưu nho-học đã nhược bại. Phật giáo mới có cơ xuất hiện thì, ôi thôi, tảng dồ đã lâu ngày thất học và tin dồ cũng ngần ngại không biết đâu là chánh-pháp, vì thế mà có nhiều tạp chí tuy là lấy tên truyền bá đạo Phật, mà tư-trang chứa đầy cả lý-thuyết xưởng xiên. Đổi với người có con mắt trạch-pháp thì không hại, nhưng đổi với sự tin-ngưỡng của số đông thì chẳng khác gì một con trùng độc ở trong máu người ta làm cho sức người ngày thêm kém sút. Bệnh tình ấy nguy cấp như thế, ai có phương thuốc gì điều-trị không?

Theo ý ngũ tôi thì những nhà đã thông hiểu đạo-lý, đã nhiệt tâm với sự hoằng-pháp lợi sanh cũng nên chỉ trich những chỗ sai lầm để cho ai nấy biết chánh mà bỏ tà, biết quấy mà theo phải. Đó là một việc cần thiết lắm, vì muốn cho thân thể mạnh mẽ tất phải trị bệnh; nếu không phá trừ tà-thuyết thì khó bề xiêng-dương chánh-pháp được.

Bức thư dài này cốt xin hỏi báo Viên-Âm nhưng từ nay đến giờ tôi chỉ nói những chuyện loanh quanh, nay tôi xin hỏi:

*Thưa các ngài trong Tòa-soạn Viên Âm,*

Số là thấy Viên-Âm giới thiệu Tiếng-Chuông-Sớm ở trang 58 số 12, nên tôi mới xem. Đến nay đã được 17, 18 số rồi. Trong Tiếng-chuông-sớm tôi thấy nhiều chỗ không hợp với Pháp-pháp, mà trở lại hùy-báng Phật-pháp là khác nữa, mà sao các ngài trong Viên-Âm một mặt làm thính

không đem ra phê-bình chỉ-trích? Có lẽ các ngài e mitch lòng Tiếng-chuông-sớm mà không nói đến chăng? — Tôi tưởng sự cụ Bà-Đá là một nhà tu hành, lẽ đâu vì tư-tâm mà không biết phúc-thiện. Hay các ngài e người ta nói câu: « nỗi da sào thịt » mà không nói đến chăng? — Tôi tưởng đạo Phật là một đạo cao-thượng, không thiên-vị, không chia rẽ miễn ai lầm lạc thì mình khuyên bảo, miễn ai sai quấy thì mình chỉ trich, mục-dịch là đem họ về con đường chơn-chánh thì thôi việc gì phải ái ngại.

Như trong Tiếng-chuông-sớm số 2, trang 41, về mục tiêu thuyết Nam-Du-Ký có một đoạn như thế này:

« . . . Chợt dấn Tây phương chư Phật, có Quan Thế-âm Bồ-tát dâng cái tòa xeん tàu rằng: muôn tàu Ngọc-Đế, cái phép báu này của thần. . . . . »

Xem đoạn này, những người có học Phật, ai cũng biết tác-giả Nam-du-ký và dịch-giả đều là người ngoại-đạo cả. Nếu là người đạo Phật thì dẫu không biết quả Phật thế nào đi nữa, it ra cũng biết đại-cương trong đạo Phật như « Phật là vô-thượng chánh-biến-giác, đã vượt ra ngoài các hạng lượng trong tam giới ». Còn Ngọc-dế tuy tôi chưa biết dịch-giả muốn nhận là ai, nhưng xem ở câu: « Ngọc-dế mới phán rằng: Trăm từ theo phép dựng ngôi . . . » và ở câu: « cái phép báu này của thần . . . » thì cũng đủ biết là vua một cõi nào đó rồi. Ngọc-dế đã làm vua trong một cõi, thì Ngọc-dế còn ở trong tam giới, lại ở trong một cõi thấp, vì chúng sanh trong cõi ấy còn tham, sân, si, còn lòng nhơ-nrã, còn tranh-danh trực-lợi, nên mới cần có những cơ-quan hành-chánh mà giữ cuộc trị au, chờ nếu ai ai cũng ở trong định không ua danh lợi như cõi trời nhị-truyền, thi quyết không ai chịu làm vua, mà cũng không ai biết công việc một vị Đế-vương là thế nào nữa. (trong kinh cũng có chỗ nói đến vị thiêng-vương của tú-thuyền, song đó là lời suy tôn các vị đạo cao đức trọng trong cõi ấy, chứ không phải một vị hành-chánh).

Xem như vậy thì biết rằng Ngọc-Đế, một vị Đế-vương có hành-chánh, cao-nhứt chỉ ở so-thuyền mà thôi. Đối với các cõi trên dã không dám so sánh, huống nữa là đối với các vị Bồ-tát-thần-thánh-nhơn và các vị Bồ-tát.

Nay dịch-giả đem một vị Đại-bồ-Tát như đức Quan-thể-Âm đến quỳ trước Ngọc-đế, dẫu cho Ngọc-đế là vua cõi sơ thuyền đi nữa cũng hết sức phi-lý.

Vậy dịch-giả đã dành không biết Phật-pháp là chi lại là người hủy-báng Phật-pháp, làm cho tin-dồ Phật-pháp giảm lòng cung-kính đối với một vị đại-giác đại-ngộ vì họ thãy ngài phải còn quỳ trước Ngọc-đế kia mà. Sau nữa dịch-giả lại mở một con đường cho các ngoại đạo để họ tự hào rằng đạo họ cao hơn đạo Phật!

Có lẽ dịch-giả sẽ trả lời với tôi rằng: « Nam-du-ký là một câu chuyện thí dụ đặt ra để người ta xem cho vui. » chứ không cần thiết gì đến đạo-lý. — Tôi vẫn biết là « một câu chuyện thí dụ », nhưng thí dụ cốt để người ta « hiểu biết được mọi điều nghĩa lý » (lời tuyên cáo đầu bài của dịch-giả,) chứ không phải để làm cho người ta mờ ám.

Tôi nói đây là vì hàng thi u-học (mà hàng thiêu-học bao giờ cũng chiếm một số đông cõi), sợ họ nhạy lầm, chớ dối với Phật, Bồ-Tát đã dành không quan hệ, mà dối với người đã thông hiểu đạo Phật thì lời tôi nói đây cũng là lời nói dứ, song thế nào dịch-giả cũng đã phạm một trọng tội, tội hủy-báng chánh-pháp, nếu dịch-giả là người đạo Phật.

Nếu dịch-giả không phải là người đạo Phật đi nữa, thì tiêu thuyết Nam-du-ký trước khi đăng lên lập-chí Tiếng-chuông sớm thế tất cũng phải trình lên Sư-cụ Đỗ-văn-Hỷ là đại biểu cho Cố-sơn-môn Bắc-kỳ chớ! Dẫu cho Sư-cụ vì già yếu mà sợ đi nữa, thì sao thập phương thiện-tin không ai nói năng gì cả! — Đã vậy mà Viên-âm không chỉ trích lại còn giới thiệu, mỗi nghĩ ngờ của tôi vì đó mà tăng thêm bội phần!

Tôi trông mong các ngài trong tòa scén Viên-âm giải quyết những chỗ nghi ngờ ấy.

Trong Tiếng-chuông sớm, số 19, trang 11, trong bài « Tại sao đừng giới-thiệu Niết-bàn tạp-chí », ông Nguyễn-Dinh-Chuần, hiệu Thanh-tâm có nói: « Đạo là chỗ ở chính giữa còn bốn phương là mỗi nhà tôn-giáo như Phật-giáo, Thiên-chúa-giáo, Bà-la-môn-giáo, Lão-giáo vẫn vẫn đẽ dẫn người đi đến đạo. Suy nghĩ cho kỹ thì Phật-giáo Lão-giáo, Bà-la-môn-giáo, Thiên-chúa-giáo, hay Thông-thiên-học-giáo cũng đều là một mục đích như nhau ».

Ông Thanh-Tâm thi dạ như vậy đủ rõ ông chẳng biết thế nào là con đường giải-thoát, thế nào là ngoại-dạo cả.

Theo như tôi, thì tôi ví dụ tất cả chúng sanh ở trong tam-giới như kẻ bị nhốt trong một cái hầm, tối tăm lạnh lẽo, lầm dều khổ sở. Các tôn-giáo ví như các lối ra khỏi hầm, nhưng trong ấy có lối chỉ đưa từ hầm này sang hầm khác, còn có lối thi đưa thẳng lên trên mặt đất, được thung dung tự-tại: cái thung dung tự-tại đó tức là đạo vậy. Đành rằng lối nào cũng đem ra khỏi cái hầm hiện-thời, nhưng chỉ đem từ hầm này đến hầm khác thì sao cho bằng di thẳng lên trên mặt đất. Bốn phận của người chỉ đường eօt phải chỉ lối lên mặt đất, lẽ đâu lại nói cần rằng di đường nào cũng được. Huống chi con đường di lên mặt đất có nhiều chỗ ngõi, nên ai không đủ sức đi một lần đến tận nơi, thì cũng có thể nghĩ chán ít lúc rồi đi nữa, song đã đi về lối chọn chánh ấy thì càng di càng thấy sáng suốt chờ không đến nỗi chịu mờ ám như trước; nếu không biết đường chọn chánh mà đi thì lộn lộn quanh quẩn trong các hầm biết bao giờ ra khỏi.

Vậy tôi xin khuyên ông Thanh-Tâm gắng học cho biết thế nào là ngoại-dạo, thế nào là chánh-pháp, chờ dùng nói lối đá văng lộn lạo, làm cho độc-giả càng thêm lòng nghi hoặc.

Vào thời-đại mạt-pháp này, người học Phật thì ít, kẻ theo ma thì nhiều, mà Tiếng chuông sám cứ dăng bài lai-cǎo của ông Thanh-Tâm, không thêm lời phê-bình phảit trái, phó mặc dư-luận khen chê, thì có khác nào đem người mù vào chỗ tối, rồi bảo họ tự kiềm lối mà ra. Các ngài trong bộ biên-tập Tiếng-chuông-sám tưởng ai cũng có con mắt trách-pháp như mình chăng? Thiệt là một việc hành-dộng thiêu quan-sát.

Những việc như thế này tôi tưởng ai là người hiểu tâm với chánh-pháp cũng không nên bỏ qua, huống nữa là những ngài trong Tòa-soạn Viên-Âm sao lại hững hờ đến thế? Các ngài đã không chỉ-trích lại còn giới-thiệu nữa, thật là một điều khó hiểu, buộc tôi phải làm phiền các ngài mà hỏi đến hôm nay.

Cũng trong Tiếng chuông sớm số 17 trang 25 có bản đồ từ thánh lục phàm, thật là một cảnh mê ly làm cho kẻ xem vào càng thêm mờ ám. Trong bản đồ ấy thấy nói chúng sanh có 10 giống mà kể từ tam-dồ, tam-thiện, cho đến Thanh-Văn, Duyên-Giác và Phật, nghĩa là từ thánh và lục phàm đối với Tiếng chuông sớm thì đều gọi là chúng sanh cả.

Hàng Thanh-Văn quả thứ ba đã gọi là Bất-lai, quả thứ tư thì gọi là vô-sanh, vị Bồ-Tát đến sơ-địa thì đã diệt phân biệt pháp-chấp, đến bát-địa thì đã dặng vô-sanh pháp-nhẫn, toàn là những bậc đã chứng quả bất-sanh bất-diệt, mà Tiếng chuông sớm còn gọi là chúng sanh, thiêt chẳng biệt Tiếng chuông sớm học kinh gì mà bịa đặt những chuyện kỳ quái như thế. Tuy vậy, các hàng Thanh-Văn, các vị Bồ-Tát từ thất-địa trở xuống, đối với Phật cũng còn có thể gọi là chúng sanh vì chưa dứt hết biến-dịch sanh-tử, đến như các vị Pháp-thân Bồ-Tát, các đức Phật mà Tiếng chuông sớm cũng gọi là chúng sanh, thiêt không thể hiểu Tiếng chuông sớm tu về đạo gì nữa cả.

Vã lại trong kinh tôi cũng thường thấy Phật nói Thập nhị loại sanh, hoặc thập-chuồng loại sanh, trong ấy chỉ có các chúng sanh trong tam-giới chứ chưa hề kể cả các vị A-la-Hán và các vị Bồ-Tát đã siêu-việt ra ngoài tam-giới. Duy có khi nói về Thập-pháp-giới thì có nói từ Phật-pháp-giới đến Địa-ngục pháp-giới mà thôi.

Song đối với bản đồ kia, người học Phật cũng có một cách hiểu, là chính nơi tự-tâm của chúng sanh vẫn đủ mười pháp-giới, tùy theo chỗ tu tập, ai ai cũng có thể thành Phật, thành Bồ-tát cả. Hiểu như vậy thì không sai, nhưng cái bản đồ kia nào phải là bản đồ « Nhứt niệm tam-thiên », « Bách-giới thiên-như » đâu, mà bảo người ta hiểu như vậy cho được. Thiệt ra bản đồ đó chỉ làm cho người ta tưởng lầm rằng các vị Tam-thừa Thánh-nhơn cũng là chúng sanh, hoặc rằng đầu tu đến các bức ấy nữa cũng còn phải luân-hồi sanh tử như chúng sanh không khác. Nếu độc-giả hiểu theo hai lối ấy thì còn ai tu theo đạo Phật làm gì, và Tiếng chuông sớm cũng chẳng cần phải xuất-bản mà truyền-bá đạo Phật nữa.

Thưa các ngài trong Tòa-soạn Viên-Âm, ba đoạn tôi hỏi đây đều trích trong tạp-chí Tiếng Chuông sớm, lẽ đáng, tôi phải viết thẳng ra Tiếng-chuông-sớm mà hỏi mới phải nhưng mục-đích của tôi không phải chỉ muốn phân biện chánh tà, mà lại muốn từ nay trở đi những nhà đã thông hiểu đạo lý, đã tinh tường Pháp-pháp cũng nên mở ra một mục phê-bình các sách vở nói về đạo Phật, trước là để cho những người học đạo khỏi lẩy trái làm mặt, lẩy vọng làm chưn, sau nữa để cho những nhà truyền đạo thấy chỗ khuyết-diểm của mình mà thêm lòng tinh-tấn tham-học.

Mục-đích của tôi như vậy nên xin các ngài trong tòa-soạn Viên-Âm hiểu thấu mà trả lời cho và cũng trông mong các ngài trong bộ biên-lập Tiếng chuông sớm sẵn lòng mà dung thứ,

Nam-mô A-Di-Đà Phật  
THƯỢNG-SƠN

L. T. S.—Chúng tôi tiếp được thư ông, biết chỗ khuyết-diểm trong công việc hoằng-dương Phật-pháp của chúng tôi và hết lòng sám-hối. Lời chỉ-trích của ông Thượng-Sơn rất đúng chánh-pháp, chúng tôi trông mong Tòa-soạn Tiếng-Chuông-sớm đề ý xem xét những bài lai-cảo để cбо khỏi tội tùy-bi và khỏi phụ đạo-tâm của các độc-giả.

Chúng tôi lai trông mong ông Thượng-Sơn sẵn lòng hộ-pháp gởi cho chúng tôi những bài phê-bình Viên-Âm và các Tạp-chí khác về đạo Phật để cho các nhà biên-lập thêm lòng cần-thận và các độc-giả khỏi sự nghi-hoặc; đối với các nhà biên-lập và các độc-giả sự phê-bình ấy rất có lợi ích, công đức thiệt vô biên vô lượng.

Nam-mô Hộ-pháp Bồ-tát Ma-Ha-Tát

# Ý-KIẾN PHỤ-NỮ ĐỐI VỚI PHẬT-HỌC

## I. — Phật-giáo không mâu-thuẫn đối với cuộc-diện ngày nay

BÀI trước, tôi có nói với chị em, chỉ có Phật-giáo là đáng cho chị em theo dề thay thế cái luân-lý của Không-Mạnh mà tiến vào đường đức-đạo. Theo cuộc-diện xã-hội ngày nay, Phật-giáo thật là hạp thời thích-nghi hơn hết các tôn-giáo. Trong bài ấy, lời chót, tôi dám đại-ngôn lên rằng: « Dẫu cho trình độ của chị em tiến-hóa đến bực nào, Phật-giáo cũng dung-hòa được luôn ».

Vậy bài này tôi xin tóm-chords hạp thời, thích-nghi, tóm-chords dung-hòa của Phật-giáo đối với cuộc-diện xã-hội ngày nay cho chị em rõ.

Chị em vận-động giải-phóng để chung vai gánh vác việc xã-hội với bọn thanh-niên nam-tử. Chị em là phần nhược chất liêu bồ, thân hình đã mảnh mai yếu đuối, lại thêm tinh-thần chưa được hùng-dồng; như thế, một mai chị em có gặp một hai cái hoàn-cảnh gì khò bức, thi chị em bén đồ nhi phế ngay.

Phật-pháp có đủ phương-châm giúp sức cho chị em tăng thêm phần tinh-thần một cách mảnh liệt; dầu gặp hoàn-cảnh khò khăn khò sờ thế nào, chị em cũng có thể dám đương, tinh-tấn dỗng-mảnh được (progresser avec force). Chị em hắp-thợ được Phật-pháp, dầu ở gia-dinh, dầu ở xã-hội, chị em đều có đủ tài đức để deo đuổi theo mục-dich, chí-hướng của chị em.

Phần nuiều chị em chưa thông hiểu Phật-pháp, hay cho Phật-giáo là nhu nhược, yếm-thể, tư lợi. Cũng có người dám đại ngôn rằng: « Phật-giáo làm cho nhơn-tâm lãnh-dạm, bạc-nhược đối với quốc-gia xã-hội ». Xét lại

câu nói ấy là phần nhiều họ thấy tín đồ Phật-giáo tu hành, ra ân nơi khuất-tịch, lánh đời lia tục, lên non ngõi kẹt đá, phủ việc xã-hội quốc-gia mặc ai lo liệu. Hoặc có kẻ xuất-gia ở chốn phiền-hoa đô hội, mà cũng không thiết gì đến nhơn-sanh xã-hội. Sở dĩ có những lối tu yêm-thể như vậy, là vì nhiều kẻ tu hành chỉ mong mau mau chứng quả, được sự lợi ích riêng phần mình về đường tu tập, mà không hiểu thấu công hạnh của đại-thừa Phật-giáo.

Nên biết rằng: « Đầu về pháp thế-gian hay xuất-thế-gian cũng không ai cầu lánh đời lia tục bao giờ. Nếu lánh đời lia tục thì mâu-thuẫn với giáo-pháp nhà Phật không cung, vì Phật-giáo xuất-hiện là do lòng từ-bi bá-cái, cứu-thế độ dân của chư Phật Như-lai. Tâm vạn trấn lao khồ ách của chúng sanh Phật ngài quyết độ tận, nên ngài thề rằng: « Nếu còn một chúng sanh nào còn trầm-luân, thi ta chưa thành Phật vội. » To tát thay! câu thệ ấy; hùng-dũng thay! câu thệ ấy; thật là một mảnh gương by-sanh, cứu-thế độc nhứt vô nhị. Phật là bực đại-tử-Phụ, cứu khồ cứu nạn cho chúng sanh 49 năm trường, không từng lia xã-hội, mở giáo-pháp ban bố cho chúng sanh, cảm-hoa cho chúng sanh được tự-cường tự-lập, có đủ tinh-thần hùng-dũng để đối-phó với chi-phối các hoàn-cảnh và tự-tại giải-thoát.

Kẻ hành-giả nào nhu nhược thi kô bè tu học Phật-pháp lắm. Trải sáu năm trường dưới non Tuyết-lành, đức Phật ngài phá tâm vạn trận giặc trần lao mới kết-quả được đạo vô-thượng Bồ-Đề. Nếu là một người bá-c-nhược, tinh-thần kém sút, thi làm sao vượt ngoài tam giới lục đạo, đứng đầu cả mười cõi được. Bởi vậy cho nên bốn chư « Đại-hùng; đại-lực » để tặng cho ngài không phải là quá đáng vậy.

Kẻ hành-giả tu theo lối yêm-thể lại nói rằng: « Vậy chớ đức Phật-Đà trước kia, nếu không lánh đời, lia tục,

dưới non Tuyết-lành sáu năm trưởng thì có đâu được thành bậc chánh-giác ư ?

Ôi ! chỉ biết so sánh chờ không biết chờ thiệt hơn. Sở dĩ đức Phật ngài lia hoàng-cung là do có hai nguyên-nhơn như dưới đây :

Thứ nhất là ngài quyết làm một mảnh gương hy-sanh về sự sang trọng, giàu có sung sướng, cho đến ngồi báu, ngài cũng không màng.

Thứ nhì là ngài muốn cho người đời biết rằng những lối khồ-hạnh như kia không phải là đường tu chơn-chánh, và người tu hành cần phải tức nơi tục mà ly chấp mới thành đạo được ; xem truyện ngài thi biết ngài nào phải dạy người tu khồ-hạnh.

Vả lại chánh pháp của ngài để lại, nào có bảo kẻ hành-giả phải lành đời lia tục mới dặng đạo bao giờ. Phật-giao là một giáo pháp cứu khồ cho đời, nếu lia đời lành tục thì làm sao cứu đời độ thế.

Người học Phật trong lúc học đạo phải biết rõ những việc đáng làm về thế-gian hay xuất-thế-gian. Về thế-gian thi đổi với xã-hội, chức nghiệp của mình phải giữ cho tinh-tẫn : Kẻ nông-phu phải lo cho tròn bồ-phanh nghè nông ; người làm thợ, phải lo cho trọn vẹn nghè thợ ; nhà thương-mại phải tận tâm với nghề nghiệp của mình ; nhà làm chánh-trị phải hết lòng làm việc công-ich cho xã-hội ; kẻ làm quan phải thương dân như con đê.

Về xuất-thế-gian, người học Phật phải chính nơi binh thường nhứt dụng trong chức nghiệp mình, diệt trừ những thói tham, sân, si dứt sạch những lòng ngả-kiến pháp-kiến thi mới gọi là tu tập theo chánh-pháp.

Huống chi chơn-dế và tục-dế không thể rời nhau, pháp-thế gian và xuất-thế-gian cũng đồng một thể, chẳng phải ngoài nhurtle pháp thế-gian mà có nhurtle pháp xuất thế-gian được.

Một người vẫn ăn vẫn mặc, vẫn ở, những món cần dùng cho nhơn-sanh đều hưởng thọ đủ mà không chịu nhọc nhằn

siêng nǎng làm theo chúc nghiệp minh, thì thực là một con ký-sanh-trùng của xã-hội. Những loài sâu mọt của xã-hội như vậy làm người còn không xứng huống nữa là thành Phật. Lại nữa, những người học Phật muốn cho chơn-tâm thanh tịnh, tự-tánh viên-mình cũng chẳng cần phải tránh đời, trốn nơi rừng sâu hang thẳm. Nếu họ thiệt hiều Phật-lý, biết phương pháp đối phó với lục-trần thi lục-căn lúc nào cũng thanh tịnh. Trái lại, nếu không biết đường tu thi dầu ăn nύp chỗ thanh vắng mà cái vọng niệm chúng sanh vô-thǐ đến nay, hột giống tạp-nhiễm như bùn cả mènh mòng muôn trùng sóng dậy, thiên-hình vạn trạng, lớp huân-trưởng lớp huân-sanh, biết bao giờ cho được thanh-tịnh.

Kinh Kim-cang có câu: « Như thấy các tướng là phi-tướng thì thấy Nhu-Lai ». Vậy người tu hành cốt chính nơi các tướng mà nhận cái phi-tướng, chờ cần gì phải lánh đời lia tục.

Được như vậy thì mới có thể tức nơi hữu mà không, tức nơi tục mà chơn, nương theo trung đạo diệu-dễ mặc dầu hơi thuyền-tứ, khêu-duốc tuệ, círu-khổ círu-nạn, mặc dầu giảng kinh thuyết pháp, dùi dắc chúng sanh lên bờ giải-thoát.

Đến lúc này thì dầu chỉ lấy sự lợi sanh hoằng-pháp làm chúc nghiệp, không giữ một chúc nghiệp thông thường ở thế-gian mà lợi ích cho xã-hội nhơn-quân kè sao cho xiết, còn ai dám khinh-lờ, còn ai lại chẳng qui đầu bái-phục.

Vậy mới biết Phật-pháp rất cao-thượng và đủ làm cho mọi người được trí-huệ sáng suốt, tinh-tần hùng-dũng, lại đủ làm cho xã-hội được văn-minh thái-bình đến cực-diềm.

Chị em xem qua bài này đã nhận rằng Phật-giáo hap thời thich-nghi với hoàn-cảnh, xã-hội ngày nay chưa? Nếu hạp thi chị em hãy tiến lên và qui đầu theo Phật-giáo. Nếu có vài chị em nào hãy còn ngần ngại, tôi xin hứa rằng: Khi nào tôi có dịp sẽ viết bài: « Phật-giáo với chủ-nghĩa xã-hội » cho được rõ hơn bài này, để chữa bệnh ngờ-vực cho các chị em chưa thông-hiểu Phật-pháp.

## II.— TU ĐỀ LÀM GI?

**T**RONG thế-gian, trừ một phái đệ-tử đã hiểu đỗi chút Phật-pháp, lâm người nghe nói đến sự tu hành thì đã hỏi: « Tu đề làm gi? ». Câu « tu đề làm gi? » đã thành vấn-dề, thi cần phải giải-quyết. Vậy nay tôi xin giải quyết cái vấn-dề ấy.

Nghĩa chữ tu là sửa soạn, trau dồi cho hơn khi trước. Vậy bất luận việc gì, giống gi, hè có sửa soạn trau dồi cho tốt hơn khi trước thì đều gọi là tu cả.

Nghĩa chữ tu như vậy cho nên trừ ra những loài cây đá vô tri vô giác, các loài có tri-giác, biết tốt biết xấu, biết hay biết dở, biết phải biết trái vẫn vẫn thời dầu nhiều dầu ít cũng đều có tu cả.

Lối tu vẫn nhiều, song đối với hiệu-quả có thể chia ra làm hai phần là: Lối tu những sự vật vô thường và lối tu cái thể thường còn chẳng mất. Về lối tu vô thường lại có thể chia ra làm hai bộ phận là tu về hình-thúc và tu về linh-thần.

I.) *Tu về hình-thúc.* — Người ta sinh ra ở giữa đời ai cũng nhận cai thân-thể là mình, thân-thể sống thì mình sống, thân-thể chết thì mình chết, nên ai ai cũng hết sức sửa soạn, trau dồi cái thân-thể, nào là che nắng che mưa, kiên sương cù gió, để cho thân-thể khỏi đau ốm, ấm no mặt tõi, tập thể-thao uống thuốc bồ, son phấn cao gọt để cho thân-thể được mạnh mẽ và tốt đẹp. Lại còn sợ thân-thể thiếu những vật nhu-dụng phải tu bồ nhà cửa, tu bồ ruộng vườn, khoách-trương gia-nghiệp, thu góp tiền bạc để phòng khi thiếu sót. Lối tu về hình-thúc ấy, vẫn không phải không có hiệu-quả nhưng xét ra cho kỹ, cái hiệu-quả kia chỉ nhóm góp

trong một thân-thể, thân-thể còn thì hiệu-quả còn mà thân-thể mất thì hiệu-quả phải mất. Mà cái thân-thể của chúng ta là vật vô-thường thay đổi, trẽ rồi lớn, lớn rồi già, già rồi chết, đến khi thân-thể chết rồi thì cái tốt đẹp, cái mạnh mẽ cưng không còn mà những tài-sản cũng không thể sử dụng được chút nào nữa cả.

2) Tu về tinh-thần. — Có người không kẽ đến hình-thức, chỉ tu cho học-vấn rộng rãi, trí-thức mờ mang, làm thơ làm bài, làm luận làm sách, phát minh ra lý-thuyết nầy, học-thuyết nọ. Nhưng xét ra cho kỹ thì tất cả lý-thuyết học-thuyết trên lịch-sử xưa nay chẳng có món nào được trường-tồn, khởi theo thời-gian mà thay đổi.

Vậy thì biết hai lối tu trên kia là vô thường, không có hiệu quả trường-tồn chắc chắn, đối với những người nghĩ cạn thấy gần chỉ biết việc trước mắt thì chẳng nói làm chi, chờ đổi với những kẻ nghĩ chín thấy xa, lẻ đâu cả đời chỉ sửa soạn trau dồi những vật-chất vô-thường làm cho về sau không có chút gì đáng gọi là hiệu-quả chắc chắn.

#### Tu theo thể thường còn không mã

Muốn được hiệu-quả chắc-chắn thì ngoài ra khi tu một cái gì thường còn chẳng mất, quyết không bao giờ có hiệu-quả ấy. Cái thường còn chẳng mất kia tức là cái thường-trú chơn-tâm đó vậy.

Chúng ta thử nghĩ thân chúng ta mỗi ngày mỗi thay đổi, tên chúng ta khi nhỏ khác khi lớn, học-thức của chúng ta khi chưa học khác khi đã học, cảm-tình chúng ta lúc già cả khác hơn lúc thơ ấu, khi yếu khi mạnh, khi dại khi khôn, khi dốt nát khi hay chữ, khi nồng nàng khi lạc lõe, chính trong một đời chúng ta mà từ thân-thể cho đến tri-thức đã biến đổi ra thiên-hình vạn trạng không thể kẽ xiết, mà lạ thiệt, chính nơi thay đổi ấy mà ta vẫn là ta, nhỏ cũng ta, lớn cũng ta, dại cũng ta, khôn cũng ta, vẫn y nhiên có một mình ta không thay không đổi. Cái ta không thay đổi đó không phải ông Mit ông Xoài, không phải thân-thể, không phải tri-thức, mà xét ra nó cũng không phải tuyệt-nhiên không có ; lúc nhỏ chích kim ta

biết đau, khi lớn ta chích kim cũng biết đau, lúc nhỏ nhầm mắt ta thấy tối, lúc lớn nhầm mắt ta cũng thấy tối, cái ta ấy như một cục thủy-tinh chen với mấy cục nước đá, dồn nước đá tiêu tan đến đâu, mà cục thủy-tinh vẫn còn nguyên hiện.

Cái ta ấy tức là cái thường-trụ chơn-tâm, nó đã làm cho có thân có cảnh trong nhiều đời nhiều kiếp, mà thiệt ra nó vẫn thường còn không thay không đổi, không sống không chết.

Chơn-tâm chúng ta đã thường còn không thay không đổi, không sống không chết thì lẽ ra không cần gì phải tu, ngặt vì chúng ta từ vô-thời đến giờ quen thói chấp trước, nhận lầm cái thân là mình, cái ý-thức nơi thân là tâm mình nên mới có luân-hồi sanh tử và các sự khờ-não.

Nay chúng ta muốn nhận được thường-trụ chơn-tâm tất nhiên phải trừ tất cả các mối mê lầm. Vì như điện-khí trùm khắp cả vũ-trụ, không thêm không bớt, không sanh không diệt, vì nhơn-quả nơi nhà máy thâu góp về một chỗ, phát sinh ra luồng điện mà không tự biết, trở nhận cái giây điện, cái đèn điện là mình, sanh ra có âm có dương, có yếu có mạnh, khi sáng khi tối, khi mới tốt, khi hư hỏng, tâm chúng ta cũng vậy, tâm chúng ta vì mê không nhận được tự-thể rộng lớn sáng suốt nên mới phát sanh ra những cảnh-giới vô-thường thay đổi.

Song tuy đèn tắt, giây dứt, nhà máy hư mà điện-khí không bao giờ hết, tâm chúng ta cũng vậy, dẫu vật đổi sao đổi, thế-giới tan rã mà tâm vẫn là tâm, không bao giờ tiêu-diệt.

Thề thường còn chẳng mất chúng ta vẫn có sẵn, nhưng chúng ta hiện nay phải tu hành là tu để dứt trừ các thói mê lầm, nhận giả làm chơn đó thôi.

Trừ được một phần mê lầm thì giác-ngộ được một phần, trừ được hai phần mê lầm thì giác-ngộ được hai phần, đến khi thiệt hết mê lầm thì liền nhận được bản-thể của tự-tâm yên lặng sáng suốt rộng lớn thường còn, không mắc vào trong hạn-lượng của nghiệp minh, trong hạng lượng của thời-gian, của không-gian, tự-lại hiện ra thân, tự-lại hiện ra

cánh, không vì hoàn-cảnh mà lay động, không vì thân-thể mà sống chết nữa. Chừng đó chúng ta sẽ sống một cái sống hoàn-toàn sáng suốt, không có khò-não, không có sống chết, không có riêng tư, một cái sống rộng lớn công đồng-dề dắt dùi chúng sanh lên đường giải-thoát không còn gì ngại ngài được cả.

Tu như vậy mới đáng gọi là tu vì có thể được hiệu-quả hoàn toàn vững chặt. Vậy tu cốt yếu:

- 1) Đề sửa sang tâm-trí, bỏ tất cả những thói mê lầm.
- 2) Đề sống một cái sống hoàn toàn sáng suốt.
- 3) Đề mở rộng lòng từ bi, đề cứu độ chúng sanh thoát nơi bế khồ.

Tu đã được phần lợi ích cho mình lại được phần lợi ích cho kẻ khác, nên tôi xin nhắc cùng quý vị độc-giả ai là người ưu thời mẫn-thể, ai là người bác-học đa văn-gắng công tham học Phật-pháp và tu hành theo Phật-pháp.

Đối với những kẻ chưa tin, nghĩ rằng: Thời-đại này không phải thời-đại nói việc tu hành như xưa, vì lý-thuyết không thể tranh đấu với mũi tên viễn đạn. Vẫn biết như vậy, song chúng ta hiện nay sở dĩ lẩn lóc trong biển khô là vì quá chấp cái thân vô-thường, cái cảnh giả dối, quá theo lánh tham-dục nên mới đeo đuổi theo mồi danh lợi mà lẩn lóc trên trường tranh đấu, chém giết lẫn nhau, khđ sở kě sao cho xiết. Các món binh khí kia chỉ có thể sát hại, thêm nỗi thống-khổ cho loài người chờ chưa hề làm cho loài người được vui sướng chút nào cả.

Vậy muốn cho loài người được phần vui sướng, tất nhiên phải đem Phật-pháp mà đánh dẹp những ma tham, sân, si giữa thế-giới này mới có thể đào-tạo cái lạc-thú thanh tịnh an lành cho nhơn loại.

Có người lại nghĩ rằng; Nếu mình tu mà người ta không tu mình phải chịu phần thua sút trên trường

tranh đấu. Nghĩ như vậy là làm, phàm ở giữa đời gặp việc gì không may là vì tâm tàn ác gây nên cả. Tàn ác với đạo đức trái hẳn với nhau, tàn ác thêm thì đạo đức bớt, đạo đức thêm thì tàn ác cũng bớt, nếu có người thiệt-bịhnh đạo đức thì cái mầm đạo đức ấy sẽ dám chối mọc nhánh, lan khắp lần lần cho đến muôn người tiêu người, khắp cả thế-giới, thì những lối tàn ác kia thế nào còn móng lèn được nữa.

Huống chi thua với kém là do sự so sánh của lòng tham-dục, nếu dứt sạch lòng tham-dục rồi thì tâm mình đã được cái vui riêng về đạo đức hơn cả các sự vui khác, còn nghĩ chỉ đến lối thua kém về vật-chất.

Lại nữa, hèn có nhơn thì có quả, tội chưa hề thấy người đạo đức mắc sự cực khổ, huống nữa là một nước, một thế-giới.

Hiện nay nhơn-loại trong thế-giới này đương đi vào một con đường rất nguy hiểm, phần nhiều theo cái tà-thuyết « sanh-tồn cạnh-tranh » mà giết hại lẫn nhau, nếu không đem chánh-pháp của Phật mà truyền-bá, thì cái mầm chiến-tranh biết bao giờ dứt hết và sự tồn-hại cho nhơn-loại về sau, sau xa này không thể kẽ xiết.

Vừa viết đến đây tôi sực nhớ đến những cuộc chiến-tranh hiện-thời, mường tượng cái cảnh thây nằm chất đất, máu chảy thành sông mà thương xót cho nhơn-loại, nên có bài thơ như sau này:

*Lòng người kiềm độc lầm ai ơi,  
Máu chảy xương chồng khắp mọi nơi.  
Khoa-học diêm tö trường chiến đấu,  
Chon-tâm vùi dập nẻo luân-hồi.  
Phải đem Phật-pháp xoay tròn lại,  
Chờ đê ma-quán khuấy nước chơi.  
Dẫu ít dẫu nhiều ta hãy gắng,  
Hỏi ai Thích-tử kẻ thương đời.*

### III.—ĂN CHAY NIỀM PHẬT CÓ LỢI ÍCH GÌ KHÔNG ?

ẤU nay phần nhiều chị em đã hiểu đôi chút Phật pháp và đã qui-ngưỡng theo Phật, nhưng lâm người lại chỉ theo phần lý-thuyết mà bỏ phần sự-tướng và thường nói rằng: theo Phật là bỏ ác làm lành chờ không cần phải ăn chay niệm Phật.

Câu nói ấy có hại cho đường tu tập nên tôi xin phương-tiện giải bày như sau này:

#### I) Lợi ích của sự ăn chay

: Sự ăn chay rất có lợi ích cho cá-nhơn, cho gia-dinh và cho xã-hội.

1.) Về phần cá-nhơn thì sự ăn chay làm cho được lợi ích về phần đạo-tâm, về phần tiết-kiệm và về phần vệ-sanh.

Sao lại lợi ích về phần đạo-tâm: Loài người ít có đạo đức là vì hay làm những việc độc-ác, mà trong các sự độc ác thì có chi bằng sự sát hại các sanh-mạng. Lại nữa, người ăn chay tánh bay diêm-tịnh ít nóng nảy, ít tham dục nên dễ tu tập; và trong các ngày trai người ăn chay thường nhớ đến Phật và bớt làm việc độc ác. Xem đó thì biết sự ăn chay rất có lợi ích về phần đạo-tâm.

Sao lại lợi ích về phần tiết-kiệm. — Những món thịt món cá là món ăn mất tiền lại có mùi tanh tao cần có nhiều đồ gia-vị như hành, tỏi, rượu ván ván mới át mùi ấy được. Người ăn chay không dùng những món thịt cá ấy nên được lợi ích về phần tiết-kiệm.

Sao lại hợp với vệ-sanh. — Ăn chay mà nói là hợp với vệ-sanh e có nhiều người công-kích. Nhưng xin chị em bình tâm mà xét: các con thú ăn dơ ở bẩn thường có bệnh hoạn lại thịt với cá dễ cách ngày, như là trong xứ nóng thường

hay uốn thối; nếu lầm ăn phải thi chắc sah bệnh hoạn, hại cho vệ-sanh nhiều lắm. Lại những món đồ chay dầu dề lại dôi ba ngày cũng không hại gì, chờ không phải như thịt cá, dề dôi ba ngày thì uốn thối, sah nhiều chất độc: Những món thịt cá, ăn vào trong bụng, chỉ cho khôi sah ra chất độc làm hại cho thân-thề. Vậy ăn chay thiệt có lợi ích về vệ-sanh lắm.

Song có người bác rằng: «các món đồ chay không đủ sức nuôi sống cho loài người». Nói như vậy là không đúng, vì hiện nay các nhà hóa-học đã phân chất rõ ràng, biết trong các thứ đậu có nhiều chất đậm-khí, không khác gì thịt cá. Xem như hiện-trạng dân nhà quê ở mấy tỉnh miền bắc Trung-kỳ, suốt đời họ chỉ ăn cơm với hoa quả, rau mà họ vẫn mạnh-mẽ cày cấy xốc xác như ai, thì đủ biết thịt cá không cần thiết gì cho sự sống của loài người cả.

Đối với người còn thơ-ấu lại có thể uống sữa, ăn trứng thêm nữa; trứng và sữa là vật dề tiêu và rất bổ, dầu thịt cá cũng không bị dặng (món trứng, trong xứ ta thường không nhận là món chay, song ở Tây-Tạng, Tân-Cương, món trứng thuộc về đồ chay, vì gà không trống cũng có thể đẻ trứng được).

Vậy mới biết sự ăn chay đối vệ-sanh chỉ có lợi mà không hại.

2.) Về phần gia-dinh thì người ăn chay dã không xâ-xi và trong nhà ít giết loài sanh-vật thi ảnh-huống đến con cái không phải là ít.

Trong một gia-dinh, con nit ít thấy cắt cỏ nhỏ lông, ít thấy những sự giết hại tàn nhẫn, thi đối với các loài vật chúng nó cũng ít dám phai hại đánh đập; đến lúc lớn lên, chúng nó tập lồng nhẫn-tử đã thành tánh, thi đối với các loài vật, chúng nó còn không muốn giết hại thay, huống nữa là đối với loài người! Nhơn nào quá ấy, quyết chẳng sai lầm, nếu chỉ em biết đem hột giống nhơn-tử gieo vào trong tâm-trí ngây thơ của em út con cái, thi về sau chúng nó chắc tránh được lầm đều tai hại, mà chỉ em đã cho chúng nó một thứ gia-bảo qui báu vô ngăn, đời đời kiếp kiếp không bao giờ mất đi đâu được.

3) Về phần xã-hội thì một gia-dinh biết ăn chay là một gia-dinh có từ-tâm, mười gia-dinh biết ăn chay thì mười gia-dinh có từ-tâm, những sự phuort thiện đối với xã-hội còn việc gì họ lại không làm, lợi ích cho xã-hội về sau hông phải là ít vậy.

### B) Lợi ích của sự niêm Phật

Niệm Phật là gì? Tức là niêm cái tánh toàn thiện của chúng ta vậy. Tâm-tánh của chúng ta niêm niệm nỗi luôn như giòng nước chảy, nếu ta không niệm Phật, thì tất nhiên lại niệm ma, mà đã niệm ma thì khó bồ tránh khỏi những sự hành-vi sai lầm độc ác.

Vậy muốn bớt các niệm ma, chúng ta quyết định cần phải niệm Phật.

Tâm-tánh của chúng ta thường ngày tan loạn si mê, sanh ra lầm đều khò-não, nhút là trong những lúc tức giận phiền rầu thì lại càng khò hơn nữa. Nếu cứ ôm những mối tức giận phiền rầu, không biết tìm mối gở ra cho khỏi, thì khác nào những kẻ lạc vào hang thẳm mà chỉ biết kêu khóc, không gắng tìm đường ra khỏi vậy.

Niệm Phật chính là phương thuốc hay đê trị các bệnh khò-não, chính là con đường giải-thoát đem tâm-trí ta ra ngoài các hang thẳm tối tăm, dầu gặp cảnh-ngộ gì, hễ có niệm Phật thì tâm-trí đều được yên ổn cả.

Người biết niêm Phật thì tự mình làm chủ lấy mình, gặp sự tức giận buồn rầu đến đâu cũng vẫn tĩnh táo mà dời phó, chứ không đến nỗi tối tăm như người khác vậy.

Về phần gia-dinh xã-hội, người niệm Phật, dầu gặp cha mẹ hoặc chồng con nóng nảy đến đâu, cũng vẫn biết lấy tâm hòa-nhã mà đối phó; tâm hòa-nhã ấy chính là một phương thuốc bay đê trừ bệnh nóng nảy của người khác vậy. Người niệm Phật gặp việc vui mừng cũng không quá độ, gặp việc rủi ro cũng vẫn bình-linh, trong gia-dinh được một người như vậy, thì dù gặp cảnh-ngộ nào cũng không đến nỗi sanh ra những sự tai hại to lớn. Người niệm Phật lại sảng lòng làm việc từ-thiện, thương người nghèo, giúp kẻ khó, chẳng những đối với gia-dinh mà đối với xã-hội cũng có thể làm nhiều việc lợi ích ích.

Sư ăn chay niệm Phật có lợi ích như vậy, thiết tưởng chỉ em ai ai cũng nên gắng mà thiết-hành cả; sau đây tôi xin chỉ bày sơ lược cách ăn chay và phép niệm Phật để cho các chị em mới phát tâm theo đó mà hành-tri.

### 1.) Cách ăn chay

Tùy theo chỗ phát tâm, ai ai cũng nên ăn chay ít nhiều ngày, từ nhị-trai cho đến trường-trai.

Nhị-trai là ăn chay ngày mồng 1, ngày rằm và các ngày vía lớn, như: mồng 1 tháng giêng, mồng 8 tháng 2, rằm tháng 2, mồng 8 tháng tư, 17 tháng 11 và mồng 8 tháng chạp.

Tứ-trai là mỗi tháng ăn 4 ngày: 1, 14, 15, 30, (Nếu tháng thiếu thì ăn chay ngày 29) và trong các ngày vía lớn như trên.

Lục-trai là mỗi tháng ăn chay sáu ngày: 1, 8, 14, 15, 18, 30.

Thập-trai là mỗi tháng ăn chay mười ngày: 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30.

Nguyệt-trai là mỗi năm ăn ba tháng, như tháng: 1, 5, 9.

Trường-trai là ăn chay luôn luôn.

Xin-nhớ: Khi ăn chay, chỉ trừ các thứ thịt của loài sanh-vật (heo, bò, tôm, cá, ốc, hến vân vân) và ngũ vị tân là 5 món: hành, hẹ, tỏi, ném, hưng-cử, còn các vật ăn khác đều ăn được cả. Khi đau ốm thì được dùng các thứ thuốc do thân-thề các loài sanh-vật chế ra, chờ không cẩn.

### 2.) Phép niệm Phật

Người đã qui-y Phật, mỗi ngày nên giữ hai buỗi niệm Phật, buỗi mai khi mới dậy và buỗi tối trước khi đi ngủ, mỗi lần niệm được chừng 100 tiếng « Nam-mô A-Dì-Đà Phật ». Giữ được vậy thì tâm thường nhớ Phật, thường được yên tĩnh và khỏi nỗi đau khổ.

Nếu cả ngày, mỗi giờ niệm thêm được 10 tiếng, hoặc khi đi đứng nằm ngồi đều có niệm Phật thì lại càng mau có hiệu quả hơn nữa.

Cách niệm Phật ăn chay dễ dàng và được nhiều lợi ích như thế, chị em là người biết suy xét, biết lo xa, biết chuộng đều lành, biết tránh đều dữ, cũng nên thiêt hành cho sớm, đểng tạo ra cái nhơn từ-bi, về sau được hưởng phước đời đời.

Phương chi chị em sắng lòng thương chồng con em út lẽ đâu lại không thiêt hành đạo đức để làm gương trong gia-dinh và dắt lẫn nhau lên con đường giải-thoát.

Nam-mô A-Di-Đà Phật.

Tâm-Văn





# DIỄN-ĐÀN

TÚ NIỆM XỨ

Bài giảng hôm rằm tháng mười (10 Novembre 1935)  
tại Hội-Phật-Học chùa Từ-Quang Huế

Nam-mô A-Di-Đà Phật

**N**ăm trước giảng về « Đạo-Dết » đã nói có 37 phép trợ Bồ-Đề-phần là :

Tú-niệm-xứ,	四念處
Tú-chánh-căn,	四正勤
Tú như ý túc,	四如意足
Ngũ căn,	五根
Ngũ lực,	五力
Thất-giác-chí,	七覺支
Bát-chánh-dạo.	八正道

Trong kỳ ấy giảng về « Bát-chánh-dạo » mà thôi; song Bát-chánh-dạo là lối tu-hành của những bậc đã kiến-dạo, cốt yếu ở nơi chữ « Chánh ». Đối với sơ-cơ, nếu không biết chỗ chơn-chánh là gì thì sao cho khỏi cái hại lấy giả làm chơn, lấy tà làm chánh. Vì vậy nên cần phải giảng về những phương-tiện ban đầu để cho những ai muốn tu theo Thanh-văn-thừa theo từng bực mà tu lần-lên, tu cho dặng « Thất-giác-chí » rồi mới có thể tu « Bát-chánh-dạo ».

37 phép trợ-Bồ-Đề-phần không thể giảng đủ trong một kỳ, vậy kỳ hôm nay tôi xin giảng riêng về « Tứ-niệm-xứ ».

Toàn-thể pháp-giới vẫn là như-như bình-đẳng, không tự, không tha, không năng không sở, lẻ ra không có chi đáng giọi là tâm-niệm, chỉ vì chúng ta mê lầm không rõ bản-tánh; phân-biệt nào tâm nào cảnh, nào ngã nào non; nên chi thường thường khỉ-niệm chấp có ngả, chấp có pháp chấp cái thân này là mình, nhận hoàn-cảnh là khác với mình, rồi nương theo thân mà có già đau sống chết, nương theo cảnh mà có ưa ghét buồn sorgen luân-hồi, đời đời kiếp kiếp trong ba cõi.

Tâm-niệm lầm-lạc đã làm cho chúng ta mê, chúng ta muốn hết mê phải làm thế nào?

Thưa các ngài, người đạp gai thường lấy gai mà lè, vậy chúng ta nên lấy cái tâm-niệm không lầm lạc để dứt-trừ cái tâm-niệm làm lạc, đến khi tâm-niệm không lầm-lạc nữa là ngô.

Tâm-niệm không lầm lạc là chi? Đức là « Tứ-niệm-xứ ».

Tứ-niệm-xứ là phép tối-tiên của người tu hành, là bước ban đầu trên đường giải-thoát, đầu tiêu-thừa hay đại-thừa cũng phải trải qua bước đường ấy cả.

Tứ-niệm-xứ là:

- 1.) *Thân bất tịnh*, 身不淨
- 2.) *Thọ thị khổ*, 受是苦
- 3.) *Tâm-vô-thường*, 心無常
- 4.) *Pháp vô ngã*, 法無我

1.) *Thân bất tịnh* là gì? Bất tịnh nghĩa là không sạch-là dơ nhớp. Thân bất tịnh nghĩa là cái thân này không chút gì tinh-sạch cả.

Người thế-gian ai cũng gìn-giữ cái thân, qui báu cái thân, dầu làm việc gì cũng là vì cái thân mà làm, cho đến vì cái thân mà hao tiền tổn của, mang tiếng chịu lời cung không kẽ, miếng cho cái thân đang sống.

Thế-gian qui-báu cái thân như vậy, nay nghe Phật nói: « *Thân bất tịnh* », sao cho khỏi nghe-hec mà cho là quá đặng.

Song xét ra cho kỹ thì cái thân này nhờ phu-tinh mầu-huyết mà thành, phu-tinh mầu-huyết là vật dơ-nhớp, vậy cái thân này đã do những vật dơ-nhớp tạo-thành, thi làm sao mà tinh-sạch cho được. Lúc mới đầu thai, trạng-thái nhô-nhen như hổ-trùng, lần-lần sinh năm sinh bảy, lớn bằng hột đậu cho đến lớn bằng một miếng thịt, đầy những máu-me rất dơ-nhớp.

Về sau, nhờ sức-duy-trí của nghiệp-thức, lần-tượng ra hình người nằm trong học nước, cái học nước đầy nhũng mồ hôi nước tiểu. Cái thân nằm trong đó đủ chín tháng mười ngày rồi mới ra ngoài bụng mẹ theo một con đường rất dơ nhớp, đầy những máu me, rồi nằm trên vũng máu bả miệng oe oe ba tiếng chào đời, thật không chút gì là tinh sạch cả. Đã sanh ra rồi, khi nhô nhô bú sữa, lúc lớn nhở ăn uống mà càng ngày càng lớn; nhưng lạ thít, như trong Tri-Độ-luận đã nói: «*Bản thi mỹ vị, nhơn chi sở thi, túc tich chi gian, biến thành bất tịnh*», 本是美味，人之所嗜，宿積之間，變成不淨 nghĩa là: «ban đầu là của ngon vật lạ, ai nấy đều thích mà ăn vào cách chừng một đêm đã biến thành đồ dơ nhớp»; cái thân này rõ là một bộ máy để làm đồ dơ nhớp. Mà dơ nhớp thiêt: sớm mai mới ngủ dậy chưa súc miệng thì trong miệng đã hôi thui, bốn năm ngày không tắm rửa thì áo quần đã tắm mồ-hôi, đèn điu rít rầm, lại còn nước mũi, ráy tai, lấm chuyện dơ nhớp nữa. Đó là nói về bẽ ngoài về bẽ trong lại còn dè sợ hơn; chẳng nói chi máu me, xương thịt, chỉ trong một bộ lòng đã đầy những đồ hôi thui chẳng khác gì một thùng phan vây.

Đó là nói khi lách mạnh, chờ đến khi đau lại dè sợ hơn nữa; nào dờm, nào mũi, thui tha tanh hôi, xiết bao là dơ nhớp. Dơ nhớp như vậy năm sáu chục năm đã đầu bạc mặt nhăn lung cùm rỗng, không còn sức sửa soạn bẽ ngoài, nên càng dơ nhớp hơn nữa. Đến khi chết, nghiệp thức không còn duy-trí để thay lớp mới đổi lớp cũ thì da thịt rả rời, dung dầu rệu dẩy, nếu không chôn cất thi không ai chịu nỗi cái mùi hôi thui ấy được.

Vậy thì biết cái thân này rõ là bất-tịnh.

Người đời không biết cái thân bất-tịnh mà yêu quý cái thân cưng-dưỡng cái thân, cái thân ra gì thì ra, cái thân ghét gì thì ghét, đến nỗi làm nô-lệ cho cái thân, gây nghiệp chịu báo đời đời kiếp kiếp mà không tự hối. Vì cái thân mà tham, sầu, si, vì cái thân mà sát, dạo, dâm, vì cái thân mà vong-ngôn ý-ngữ, ác-khâu, lường-thiết, trăm ngàn van đều-dữ, cũng đều vì cưng-dưỡng cái thân này mà tạo-thành ra cả. Vậy người tu hành cần phải quán sát cho rõ cái thân là bất-tịnh thì mới tránh được những nghiệp dữ và tâm mình mới được vài phần tự-chủ.

2.) *Thọ-thị-khổ là gi?* Thọ là lãnh-thọ; thọ-thị-khổ nghĩa là có lãnh-thọ thì có khổ. Người ta sanh ra ở đời từ nhỏ đến lớn, không lãnh-thọ đều nầy, tức lãnh-thọ đều khác vây nói «thọ-thị-khổ» cũng không khác chi nói rằng: «*Đời người là khổ*».

Hiện trong thế-giới này, người người đương đua nhau về vật-chất văn-minh, nào quyền lợi, nào danh-vọng, nào lầu dài kiều mới, nào xe điện tàu bay, hàng-the lụa-là, dân-ca xướng hát vân vân, những sự phô-diển hằng ngày bao giờ là êm tai vui mắt, thế mà tôi lại nói: «*Đời người là khổ*» chẳng là quá-đáng lầm sao? Thưa không, xin các ngài hãy bình tâm mà suy-nghiêm từ khi đầu-thai cho đến khi chết, trải biết bao là sự cay-đắng khổ-não. Khi ở trong thai khóc gì ở trong ngực, có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, bà mẹ có ốm có nhoc thì đã đau-dớn khổ chịu, tay chơi chung đạp, muốn ra cho khỏi, nhưng chết thi chịu chết, làm sao mà raặng. Đến khi mới đẻ, ở trong thai đã quen, bồng-chỗc ra ngoài, cảm xúc với cái hoàn-cảnh chưa từng quen chịu, nên sanh ra đau-khổ, mấy tiếng u-oa khi mới lọt-lòng là tiêu-biêu của sự đau-dớn khi mới đẻ. Từ đấy dần di, kẽ biết bao những cảnh bất-bình, như muốn tắm mà mẹ cứ cho bú, muốn bú mà mẹ cứ bắt tắm, khi muốn ngủ mà mẹ cứ bắt chơi, khi muốn chơi mà mẹ cứ bắt ngủ muốn nói thì chưa biết nói, mà lầm khi khóc đã hết hơi cũng chẳng ai biết làm cho vừa ý muốn.

Thế rồi lần lần khôn-lớn, hết đi học lại phải lo làm, làm đe nuôi sống.

Lại khi lạnh khi nóng, kbi đói khi khát là khô, cái gì  
ura hết sức cầu mà không được là khô, ân-tinh cách biệt là  
khô, oán-cửu gấp gối là khô, những thói quen mè-lầm muốn  
bỏ mà bỏ không nổi là khô, nhưng đó chỉ là cái khô vừa  
vừa, đến như mấy cái khô sau này mới thiệt là khô: Những  
cái khô khi đau, khi già, khi chết.

Ở đời không cói khô bằng đau ốm; cái khô trong khi đau u'  
tôi tưởng ai cũng đã kinh-nghiệm đến; mà đau nào phải  
một chứng đau, nào là thương-hàng sốt-rét, nào là thô-tả  
ho lao, vân vân, già đau trẻ cũng đau, lớn đau nhỏ cũng  
đau, trăm ngàn vạn chứng đau kè sao cho xiết. Cái đau  
trùm khắp cả bầu trời mấy ai tránh khỏi.

Người mạnh-bạo gặp phải cơn đau mà trở thành yếu-ớt;  
nhà đương giàu gặp phải cơn đau mà trở thành cực-khổ.  
vì đau mà học-hành thua-kém, vì đau công-danh lở-làng,  
chưa nói đến khi bị tật-nguyễn, nào đau nào điết, nào què  
nào bại, nó đã làm cho lầm người hẫu-dụng trở thành vô-  
dụng. Kip đến khi già lại càng dề đau hơn nữa, tóc bạc rặng  
rung, lưng mỏi gối dùng, tai lận mắt lòa, tinh-thần lẩn lộn,  
ăn không ngon, nằm không ngủ, trời trở trời theo trời, khồ  
sô kè sao cho xiết.

Nhưng khô như vậy nào phải sống đời được đâu, chứng  
trong khoảng 100 năm là phải chết. Người đời ai chẳng muốn  
sống, khi thấy cái chết đến nơi không có sức chống lại thì  
khô sở biết là ngắn nao!

Cái khô trong kbi chết cõi nhiều, khô bè kè xiết, mà  
cái khô sau kbi chết cũng không phải là hết đau. Chúng  
ta hãy còn muốn sống, tài chết rồi lại sinh ra thân khác,  
rồi lại phải chịu đủ các sự khô như kbi trước.

Tôi nói như vậy chắc các ngài cho là bi-quan và nghĩ  
rằng trong đời cũng lầm trò vui, chưa chắc toàn là khô hết.  
Tôi cũng tạm nhậa có cái vui như vậy, nhưng tôi thiết  
tưởng cái vui ấy chỉ làm nhơn cho cái khô, chỉ là cái vui  
trong cảnh khô đó thôi. Xét những cái vui của phần đông  
người ở đời thì không ngoài danh-lợi và ngu dục, song danh-  
lợi thì tôi thấy lầm người vì muốn có lợi có danh mà lơ ngay

lợ đậm, ăn không ngọt, nấm không ngọt, rủi không được  
thăng-thuồng hoặc bị lỗ-lá thì rực dầu rực óc, khổ sở không  
phải là ít.

Về ngủ-đục thì không ngoài sắc đẹp tiếng hay, mùi ngọt  
vị lạ, cờ bạc rượu trà mà thôi. Nhưng rượu trà thì khổ về  
say-sưa, cờ-bạc thì khổ về mất ăn mất ngủ, thiểu trước  
thiểu sau, vì lạ tiếng hay phải mất công tim kiêm; còn vui  
về tình-âi thì khi gặp-gỡ thì vui, khi xa nhau thì nhớ thương  
buồn rầu, lại còn làm đòi trai-gái, vì sự trắc-trở, muốn trộn  
chữ tình mà dành phải ném mình vào hang sâu vực thẳm,  
khổ sở kẽ sao cho xiết.

Cái vui & đời không được mấy mà cái khổ dã deo theo  
một bên, thiệt chẳng khác chi một bọn tù-tội, khi ra đường  
cũng đứa cũng bõa, khi rảnh việc cũng rủ nhau đánh lú  
đánh bài; tuy trong khi ấy cũng vui cũng sướng, cũng reo  
cũng cười, nhưng rồi cuộc cái thân tù-tội vẫn khổ lai hoàn  
khổ.

Xét kỹ thì những sự vui & đời thường sanh ra ba đều  
khổ là khổ-khổ, hành-khổ, và hoại-khổ.

Khổ-khổ là vì khổ mà khổ, như vì nhảm chán mà khổ  
vì say-sưa, nghèo-euy, đau ốm mà khổ.

Hành-khổ là vì hết đi mà khổ, vì như đương ua xem hát  
bồng hết giờ phải về là khổ.

Hành-khổ là vì vô-thường thay đổi mà khổ, vì như một  
đồ xưa quý báu bị bẽ đi mà sanh ra khổ.

Cuộc đời khổ như vậy nên trong kinh Niết-Bàn Phật có  
day: « Tam giới giải vô-thường, chư hỷu vô hỷu lạc »,  
nghĩa là tam giới đều vô-thường, trong các cõi không có cõi  
nào là vui cả. Phật thấy chúng sanh chìm đắm trong bể khổ  
rất đáng thương xót nên chỉ dạy cho chúng sanh biết cái  
nguyên-nhơn của sự khổ.

Nguyên-nhơn của sự khổ là chi? Chính là cái lánh-thọ  
vậy. Vì chúng ta lánh-thọ cái thân này là thân của chúng ta,  
lánh-thọ cái này là đúng-ura là thuận-cảnh, cái kia là đúng  
ghét, là nghịch-cảnh nên mới hóa ra có khổ.

Ngày xưa có một thầy Bà-La-Môn, thấy học trò mình theo Phật, sành lòng từ giận, muốn đem lý-luận mà biện-bác thì biện-bác không nổi nên trỗ ngọn thô-bỉ đến mắng nhiếc Phật giữa chúng-hội. Thầy Bà-La-Môn mắng nhiếc dã lầu, thấy Phật vẫn vui vẻ yên lành không đáp lại một tiếng, thì càng tức giận, hỏi Phật rằng: « Tôi mắng nhiếc ông dã lầu sao ông không nói lại ? »

Phật lại hỏi: « Khi ông tặng người ta một vật gì, người ta không nhận lành thì vật ấy về ai ? »

Thầy Bà-La-Môn đáp: « Về tôi chờ về ai ! »

Phật liền bảo rằng: « Hèn lầu ông mắng-nhiếc, nhưng tôi không lành-thọ thi cái mắng-nhiếc đó trở về phần ông, cang chi tôi mà phải đáp lại ».

Thầy Bà-La-Môn nghe nói liền giác-ngộ, cúi đầu kính lạy và xin qui-y theo Phật.

Vậy thì biết cái không lành-thọ qui-hóa là dường nào. Nếu chúng ta tập cái tánh không lành-thọ thì sắc đẹp tiếng hay mùi ngon vị ngọt, danh-vọng quyền-lợi không thể lay động tâm chúng ta được. Đối với cảnh, tâm vẫn bình thường không thấy cái đáng ưa cung không thấy cái đáng ghét, không thấy cái đáng mừng cung không thấy cái đáng buồn, không có cái gì đáng gọi là vui, không có cái gì đáng gọi là khóc, thì mới chắc vui riêng theo đạo-lý, ra ngoài tất cả các món cảm-xúc.

3·) *Tâm vô-thường.* — Tâm vô-thường nghĩa là cái tướng của tự-tâm chúng ta là vô-thường thay đổi. Tướng của tự-tâm là chi? Chính là cái phân-biệt rõ biết vậy. Người đời không biết rõ chơn-như, nhân cái phân-biệt rõ biết là cái ta, rồi lầm nhận cái ta đó là thường còn không thay không đổi, như những ngoại-đạo chấp có thắn-agă hay có linh-hồn thường-trú.

Thắn-agă là lối chấp của Sô-Luân-Sư. Họ chấp rằng cái thắn-agă của chúng ta tự-tại trong sạch, vì phân biệt hiện ra cả vũ-trụ, rồi nương theo vũ-trụ sanh lòng ưa muốn nên bỏ

mất tánh tự-tại trong sạch. Vậy muốn cho thần-ngã được giải-thoát thì phải dứt cả các món phân biệt, dứt cho hết sạch không thấy không nghe không hay không biết nữa thì thần-ngã mới được tự-tại trong sạch như trước và mới nhận biết rằng vì mình mới sanh ra có vú-trụ.

Họ cho như vậy là rất ráo mà không biết dó chỉ là ma-canh trong hành-đam.

Còn linh-hồn là lối chấp của phần nhiều thần-giao hiện thời, họ cho rằng duy cái xác thịt chết, chờ cái linh-hồn không chết. Cái linh-hồn kia cũng biết mình là ai, cũng thấy cung nghe như xác thịt, duy có một điều là cái hình-chất của linh-hồn, con mồi thịt không thấy được mà thôi.

Vì muốn đổi-trị hằng vọng-chấp như kia, nên Phật phải dạy lý tâm-vô-thường, để cho chúng-sanh chứng biết cái tâm không phải là một vật chết đứng, vô-dụng, nó là pháp vô-thường có thể thay đổi dù vạn-dù cách, tùy chỗ tu tập của mình mà tân-hóa.

Kinh Niết-Bàn có câu: « Tâm nhược thường dã, tắc bất ưng ngón: ngã-vật tha-vật nhược sanh nhược tử. Tâm nhược thường dã, tuy hữu sở-tác, bất ưng tăng trưởng. Thiện nam tử! dĩ thị nghĩa ăo, dương tri tâm tánh các các sai biệt; hữu biệt dĩ cố, dương tri vô-thường (心若當者，則不應言：我物他物若生若死。心若當者，雖有所作，不應增長，善男子！以是義故，當知心性各各差別，有別異故當知無當) » nghĩa là: nếu tâm là thường thì không thể nói vật của mình hay vật của người là sống hay là chết; nếu tâm là thường thì tuy có tu-hành cũng không tăng-trưởng được. Thiện nam tử, vì những nghĩa ấy nên biết rằng tâm tánh mỗi mỗi đều sai khác; dã có sai khác thì biết là vô-thường »; mà thiệt vậy, nếu cái tâm là thường thì không thể nói có chết có sống; nếu tâm là thường, thi người dốt cứ dốt, người vụng cứ vụng, người dű cứ dű, lúc đẻ ra thế nào về sau cũng thế ấy, không thay đổi được; nếu tâm là thường thì không có nhơn-quả, tu cung chứng ấy,

không tu cúng chưng ấy, dù cúng chưng ấy mà lành cũng chưng ấy, cho đến người có học, người không học cũng như nhau, người có kinh-nghiệm, người không kinh-nghiệm cũng như nhau, thiệt không nghĩa lý gì cả.

Hiện nay chúng ta thì không phải thế, cái tâm chúng ta khi nhỏ khác, khi lớn khác, khi có học khác, khi chưa học khác, khi vui khi buồn, khi thương khi ghét, khi chuyên-niệm về một chỗ, khi táo loạn ra các trấn duyên, không có chi đáng gọi là thường cả.

Chúng sanh không biết cái tâm là vô-thường nên lầm nhau thiệt có cái ta, rồi nương theo đó mà sanh ra biết bao nhiêu là vọng-tưởng. Tất cả phiền-não từ tham, sân, si cho đến hận, cuồng, kiêu, hại, cũng đều do ngã-chấp tạo-thành ra cả. Lại cũng vì chấp tâm là thường nên chỉ chi cũng cho là bản-tánh của mình, tánh tôi hay nóng giận, tánh tôi hay tham lam, tánh tôi ưa đòn ca xướng hát, tánh tôi ưa cớ bạc rượu chè mà không chịu nâng cao tâm-trí theo con đường chơn-chánh.

Vậy chúng ta hằng ngày thường phải quán-xét cái tâm là vô-thường, đòi cái tâm mê lầm ra cái tâm giác - ngộ, đặng phá trừ ngã-chấp và ra khỏi luân-hồi sanh-tử.

4.) *Pháp vô-ngủ*. — Pháp, theo tiếng Phạm là Dharma, nghĩa là qui-trí, tức là nhiệm-trí-tự-tánh, qui-sanh-vật-giải. Ví như cây mai, nó nắm giữ tự-tánh cây mai, không phải cây đào cây lý, nên gọi là nhiệm-trí-tự-tánh; nó lại có tánh cách của nó, cây thế nào, lá thế nào, bông thế nào, đủ làm khuôn phép để cho ai thấy có thể biết là cây mai, thì gọi là qui-sanh-vật-giải. Cái gì có nhiệm-trí-tự-tánh, qui-sanh-vật-giải thì gọi là pháp. Nghĩa chữ pháp rộng lớn minh-mông, chẳng những các vật hữu-hình, cho đến các vật vô-hình, các tâm-vương, tâm-sắc, các pháp thế-gian, các pháp xuất-thế-gian cũng đều gọi là pháp cả.

Cu-Xá luận chia các pháp ra 75 món là :

*Sắc pháp* (色法) 11

*Tâm pháp* (心法) 1

*Tâm-sở-pháp* (心所法) 46

Bát-tương-ứng-hạnh-pháp 14

Vô vi pháp

3

Sắc-pháp, tâm-pháp, tâm-sở-pháp có chỗ đã nói rõ rồi, tuy đại-thừa với tiểu-thừa có khác nhau một ít, nhưng cũng có nhiều chỗ đồng nhau lắm.

Bát-tương-ứng-hạnh-pháp là những hạnh không tương-ứng với tâm do phật vị đối đài của tâm-pháp, và sắc-pháp giả-dối thi-thiết, tuy không thể nói là tâm-pháp, sắc-pháp, nhưng cũng không ngoài tâm-pháp, sắc-pháp được.

Bát-tương-ứng-hạnh-pháp nói lược thi có 14 món, mà nói rộng ra thi có 24 món là:

Dắc	得
Vô tướng định	無想定
Diệt tận định	滅盡定
Vô tướng thiên	無想天
Mạng căn	命根
Chung đồng phậu	衆同分
Sanh	生
Lão	老
Trụ	住
Vô thường	無常
Danh thân	有名身
Cú thân	無名身
Vân thân	有文身
Dị sanh tánh	異生性
Lưu chuyển	流转
Định dị	異定
Tương ứng	應
Thứ đệ	第
Thế tộc	族
Thời	時
Phương	方
Số	數
Hòa hiệp	和
Bất hòa hiệp	不和

Các pháp khác về loài ấy cũng đều thuộc về bất-tương-ung-hạnh-pháp cả.

Nói về vô-vi-pháp thì đối với tiền-thìra duy có ba món là:

- 1.) *Hư không vô vi*      虛空無爲
- 2.) *Phi trach diệt vô vi*      非澤滅無爲
- 3.) *Trach diệt vô vi*      擇滅無爲

Do đối-trí cái chấp có ngoại-sắc mà lập *hư-không vô-vi*; do đối-trí cái chấp thật có sanh-diệt mà lập *phi-trach-diệt vô.vi*; do đối-trí các pháp hữu-lại mà lập *trach-diệt-vô.vi*.

Trong 75 pháp ấy, đã gồm đủ tất cả các pháp..

Còn ngã nghĩa là chủ tể, là riêng có tự-tướng của mình ra ngoài tất cả các pháp khác. Trong thế-gian thường chấp tất cả các pháp đều có tự-tướng. Đối với thân-tâm mình, chấp có tự-tướng đã dành, mà đối với người-khác vật-khác cũng đều chấp rằng thiệt có tự-tướng: Thế-giới có tự-tướng của thế-giới, quốc-gia có tự-tướng của quốc-gia, xã-hội có tự-tướng của xã-hội, đoàn-thề có tự-tướng của đoàn-thề nên deo đuôi theo hoàn-cảnh, buộc chặt theo hoàn-cảnh mà không khi nào được giải-thoát.

Đã chấp có tự-tướng của mình, tất-nhiên có tự-tướng của người-khác; đối với tự-tướng của một vật, hễ về mình thì không về kẻ-khác, mà về kẻ-khác thì không về mình, nên hai bên thường xông-xé nhau, xung đột nhau, bên nào cũng muốn cho cái tự-tướng của mình được phẫn hơn cả.

Thế rồi bên nào được thì sanh ra kiêu-căng-e-sợ, bên nào mất thì sanh ra oán-hận-lo-buồn, lừa phiền-não càng thêm, nghiệp oan-gia càng nặng, lần-lần hành-trưởng ra cả đoàn-thề, cả quốc-gia, cả xã-hội, mặc dầu xương-chất như núi, máu chảy thành sông mà nào có biết cái nguyên-nhơn của những điều kia là vì chấp có tự-tướng.

Song xét cho kỹ thì các pháp nào phải thiệt có tự-tướng đâu; nói về lục-trần thì sắc đối với không, động đối với tịnh, hữu-vị, hữu-xúc, hữu-hương đối với vô-vi, vô-xúc, vô-hương, sanh đối với diệt, nào có cái gì riêng một mình thiệt có tự-tướng.

Trần đối với cẩn mà có hình-tương, cẩn đối với trần mà có tác-dụng, ngoài trần thì không có cẩn, ngoài cẩn thì không có trần, vậy thi biết tất cả sắc-pháp đều cẩn đầu trần đều không có tự-tương cá. Còn nói về tâm-pháp, tâm-sở-pháp, thi tâm là năng-trí, ngoài sở-tri ra, năng-trí lấy gì làm tự-tương. Lại vui đối với buồn, lành đối với dữ, giận đối với thương, ưa đối với ghét vân vân, các tâm sở riêng một mình cũng không thể lấy gì làm tự-tương.

Còn nói về bất-tương-ứng-hạnh-pháp thì xét cho kỹ ngoài sắc-pháp, tâm-pháp ra, còn cái gì đáng gọi là bất-tương-ứng-hạnh-pháp: Do trong chỗ nối nhau không xen hở, thấy có nơi sai khác mà gọi là *dắc*, do ly các tưống-tượng mà gọi là *vô-tưống*, do diệt các tâm-pháp có gián-doạn và một phần tâm-pháp tưống-tục mà gọi là *diết-lân-dịnh*, do sanh vào một cõi, đã diệt hiện-hạnh của các tâm-sở cố gián-doạn mà gọi là *vô-tưống-thiên*, do nghiệp trước thành thục, đặc đến thọ sanh một chỗ nào mà gọi là *mạng-cẩn*, do các loài hữu tình có tánh giống nhau mà gọi là *chủng-dồng-phận*, do cái mê lầm vô-thi làm cho luân hồi kiếp này kiếp khác mà gọi là *dị-sanh-tánh*, do nhơn-đuyên hòa hiệp pháp khởi mà gọi là *sanh*, do trước sau thay đổi khác nhau mà gọi là *lão*, do tiếp-tục không gián-doạn mà gọi là *tru*, do gián-doạn hư-nát mà gọi là *vô-thường*, do giả đối kiến-lập những tên đề kêu gọi các pháp mà gọi là *danh-thân*, do nhóm góp các danh, phô bày ý-nghĩa mà gọi là *cú-thân*, do muôn phát hiện danh-thân cú-thân nơi sắc-trần, phải giả đối đặt ra chữ, gọi là *văn-thân*, do nhơn-quả nối nhau không dứt mà gọi là *lưu-chuyển*, do cái này đối với cái khác không đồng nhau mà gọi là *định-dị*, do căn xứng với nhau mà gọi là *tương-ứng*, do các món lưu-chuyển có kíp có chầy mà gọi là *thể-tộc*, do trong lối lưu-chuyển, lớp này đến lớp khác mà gọi là *thứ-dệ*, do trong các thứ thứ-dệ lập ra có trước có sau mà có thời, do các sắc-pháp đối đai với

nhau chia ra từng ngắn mà có phuong, do đổi với một pháp, nói tóm các pháp đồng loại mà lập ra có số, do nhon-duyên tụ hội mà lập ra hòa-hiệp, do nhon-duyên chia rẽ mà lập ra bất-hòa-hiệp.

Các bất-tương-ứng-hạnh-pháp như vậy đều là giả pháp nên không có tự-tướng.

Còn các pháp vô-vi là đổi với các pháp hữu-vi mà có, ngoài các pháp hữu-vi ra, không còn gì đáng gọi là vô-vi, nên các pháp vô-vi riêng một mình cũng không có tự-tướng.

Trong kinh Lăng-Nghiêm Phật có dạy : « Nhơn-duyên hòa-hiệp, hư vọng hữu sanh, nhơn-duyên biệt ly, hư vọng danh diệt 因緣和合, 虛妄有生, 因緣別離, 虚妄名滅 » nghĩa là các nhơn duyên nhóm hiệp thì giả đổi có tanh ra, các nhơn duyên chia rẽ thì giả đổi gọi rằng chết », vậy thì biết tất cả các pháp đều nhơn duyên với nhau mà in tuồng là có, chờ không có tự-tướng ; không có tự-tướng tức là vô-ngả.

Ví như trong giấc chiêm-bao vì nhơn-duyên chiêm-bao hiện ra thân này cảnh khác, đương khi ấy người chiêm-bao cũng lầm nhận là thiệt có ; đến khi tỉnh dậy mới biết nó chỉ là cảnh giới giả đổi trong chiêm-bao. Chúng ta cũng vậy, chúng ta vì mê lầm không nhận được chỗ chơn thật nên trong khi tâm duyên với cảnh, cảnh duyên với tâm, hiện ra vạn pháp giữa vũ-trụ, chúng ta cũng tưởng là thiệt có đó thôi ; thiệt ra, các pháp đều không có tự-tướng, đều là vô-ngả.

Chúng sanh không biết lý pháp - vô-ngả nên ngoài bi hoàn-cảnh khích-thích, trong bị phiền-não lay-dộng, tuy muốn tự-tại mà chưa hề lúc nào được tự-tại, muốn an vui mà chưa hề lúc nào được an vui, muốn thanh-tịnh mà thường chan chứa những phiền não, muốn thường-trú mà vẫn phải trôi lăng trong vòng sanh-tử.

Nếu chúng sanh chúng được pháp vô-ngả rồi thì một  
thể vô-ngả trùm khắp cả pháp giới, cảnh cũng vô-ngả  
thân cũng vô-ngả. phiền não cũng vô ngả, tâm thức cũng vô-  
ngả, còn cái chi đâu nữa mà làm cho ưa ghét vui buồn,  
còn ai đâu nữa mà chịu luôn hồi sanh tử.

Pháp vô-ngả là lối tu giải thoát rất rõ ráo, nếu ai  
ai cũng biết tu hạnh vô-ngả một đời phần thi đậu còn  
những lối ich kỷ hại nhơn, mà cảnh-tượng thế-giới hòa  
binh, về sau mới có ngày thực hiện.

\* \* \*

Trong bài hôm nay tôi đã giảng rõ vì sao mà biết rằng  
thâu-bất-tịnh, thọ-thị-khổ, tâm-vô-thường, pháp-vô-ngả,  
sau này tôi xin giảng riêng về lối tu tập đặng chứng  
bốn pháp ấy.

Phật-Học cao-dẳng học-sanh  
Thích-chánh-Thống



# ĐẠI Ý KINH THỦ-LĂNG-NHIÈM

Phật nương nơi Kiến-tinh chỉ rõ Như-Lai-Tạng (Chơn-tâm)

(Tiếp theo)

Tánh thấy là như chơn tuyêt đài, ra ngoài các  
nghĩa: « thi và phi thi »

Song trong đại-chúng, những bậc sơ-học nghe Phật ấn  
chứng cái nghĩa « không có vật gì là cái thấy và không có  
vật gì là phi cái thấy », thấy đều ngơ ngǎn, chẳng biết  
Phật nói pháp gi. Đó là vì trong đại-chúng bịnh-nhật  
thường nghe Phật dạy pháp tiếu-thừa, cái chi phi thì Phật  
nói là phi, cái chi thi thì Phật nói là thi, không bao giờ  
nói phân hai như các thuyết « cũng có cũng không, cũng  
sanh cũng diệt » của bọn ngoại-đạo; ngày nay nghe Phật  
phát-minh đến nghĩa « không có thi và phi thi » in tuồng  
như lối nói phân hai của ngoại-đạo nên nghi hoặc lắm.

Ngài Văn-Thù Bồ-Tát thấy trong đại-chúng không hiểu  
lý chơn-như tuyêt-dài của Phật vừa dạy, nên động lòng  
thương xót, xin Phật khai-thi cho trong đại-chúng biết hai  
món « năng kiến và sở-kiến » nguyên là vật gì mà ở trong  
ấy lại không có các nghĩa thi và phi thi.

Chứng ấy Phật mới chỉ rõ năng-kiến với sở-kiến, cho  
đến năng-tưởng sở-tưởng, đều là như-huyễn, đều do tự-  
tâm biến hiện, không có sai khác, nên không thể có các  
nghĩa « thi và phi thi » được.

Cũng như một ông Văn-Thù, nếu chỉ cái gì thiệt là Văn-  
Thù thì hóa ra nhiều ông Văn-Thù, mà hiện ông Văn-Thù  
ở đó thì không thể nói là không có Văn-Thù. Tự-tâm của  
chúng sanh bẩn-lai trùm khắp mười phương, bao hàm các  
pháp, dầu tâm-pháp hay sắc-pháp, chỉ vì không tự-giác

nên lầm chia ra có năng có sở, có sắc-không, có tánh thấy mà thôi. Nếu ở nơi sắc-không, chỉ một vật gì là cái thấy, thì các vật khác lại hóa không phải là cái thấy, hoặc hóa ra nhiều cái thấy; còn nếu chỉ một vật gì là phi cái thấy, thì ngoài cái thấy ra, thiệt không còn gì đáng gọi là sắc-không nữa cả. Vì đó nên không thể chỉ cái gì là « thi-kiến », hay cái gì là « phi-kiến ».

Cũng ví như một mặt trăng, vì dụ con mắt mà thấy làm hai, tuy thấy in tuồng là hai, mà thiệt ra là một nên không thể chỉ cái nào thiệt là mặt trăng và cái nào là phi mặt trăng cả.

Hiện nay tánh thấy của chúng ta trùm khắp cả pháp-giới, nếu chúng ta chỉ cái gì là tánh thấy thì trái với tánh trùm khắp của nó, nếu chúng ta chỉ cái gì là phi cái thấy cũng trái với tánh trùm khắp của nó, nên quyết định không thể có vật gì là thi hay là phi-thi. Song tâm chúng ta còn vọng-tưởng thì cảnh-giới vọng-tưởng vẫn hiện hiện, nơi cảnh-giới vọng-tưởng đó, chúng ta có thể chỉ cái này là thân, cái này là nhâ, cái này là cây, cái này là đá; đến như tánh thấy của chúng ta, cái tánh thấy diệu-minh ra ngoài các sự phân biệt, nó là chỗ biểu-lô của chơn-tâm, trùm khắp mười phương, không thân không sở, không năng không sở, thì chỉ có thể tự chứng, chờ quyết định không thể chỉ bày, vì đã có chỉ bày tức là có năng-chỉ sở-chỉ, mà đã có năng-chỉ sở-chỉ thì quyết định không phải là tánh diệu-minh vậy.

VIÊN-ÂM  
( Còn nữa )



經  
首楞嚴經  
(續)

阿難白佛言：世尊，誠如法王所說，覺緣徧十方界，湛然常住，性非生滅。與先梵志婆毘迦羅所談冥諦，及披灰等諸外道種說有真我，徧滿十方；有何差別？

世尊亦曾於楞伽山爲大慧等敷演斯義：彼外道等常說自然，我說因緣，非彼境界；我今觀此覺性自然，非生非滅，遠離一切虛妄顛倒，似非因緣與彼自然；云何開示不入群邪，獲真實心妙覺明性？

佛告阿難：我今如是開示方便，真實告汝；汝猶未悟，惑爲自然。阿難，若必自然，自須甄明有自然體！

汝且觀此妙明見中，以何爲自？此見爲復，以明爲自，以暗爲自，以空爲自，以塞爲自？阿難，若明爲自，應不見暗；若復以空爲自體者，應不見塞；如見乃至諸暗等相，以爲自者，則於明時見性斷滅，云何見明？

阿難言：必此妙見性非自然，我今發明是因緣生，心猶未明。諮詢如來，是義云何合因緣性？

佛言：汝言因緣，吾復問汝：汝今因見見性現前，此見爲復因明有見，因暗有見，因空有見，因塞有見。阿難若因明有應，不見暗；如因暗有應，不見明。如是乃至，因空，因塞，同於明暗。復次阿難，此見又復緣明有見，緣暗有見，緣空有見，緣塞有見。阿難若緣空有應，不見塞；若緣塞有應，不見空。如是乃至，緣明，緣暗，同於空塞。

當知如是精覺妙明，非因非緣，亦非自然，非不自然，無非不非，無是非是，離一切相，卽一切法。

汝今去何於中措心，以諸世間戲論名相而得分別？如以手掌撮摩虛空，祇益自勞虛空，云何隨汝執捉？

(未完)



# KINH DIỄN ÂM

THỦ-LĂNG-NGHÌM KINH (Suragama)

(TUC)

**A-**Nan bạch Phật ngô: « Thể-tôn, thành như Pháp-vương sở thuyết giác duyên biến thập-phương giới, trạm nhiên thường trú, tánh phi sanh diệt; dù Tiên-phạm-Chi Ta-tỳ-Ca-La sở đàm minh để, cập đầu-khởi dâng chư ngoai-đạo chung thuyết hữu chơn ngã, biến mản thập phương; hữu hà sai biệt? »

Thể-tôn diệc tăng ư Lăng-già sơn vi Đại-Huệ dâng phu diễn tư nghĩa: bỉ ngoai-đạo dâng thường thuyết tư nhiên, ngã thuyết nhơn duyên, phi bỉ cảnh giới; ngã kim quán thử giác tánh tự nhiên, phi sanh phi diệt, viễn ly nhứt thế hư vọng diên-dão tự phi nhơn duyên dù bỉ tư nhiên: vân hà khai thị bất nhập quần tà, hoạch chơn thiêt tâm diệu giác minh tánh? »

Phật cáo A-Nan: « Ngã kim như thị khai thị phương tiên, chơn thiêt các nhữ: nhữ do vi ngộ, hoặc vi tư nhiên. A-Nan, nhược tất tư nhiên, tư tu chơn minh hữu sự nhiên thề! »

Nhữ thả quán thử diệu minh kiến trung, dỉ hà vi tư? Thủ kiến vi phuc dỉ minh vi tự, dỉ ám vi tự, dỉ không vi tư, dỉ tắc vi tự? A-Nan, nhược minh vi tự, ưng bất kiến ám; nhược phuc dỉ không vi tự thề giả, ưng bất kiến tắc; như thi nai chí chư ám dâng tướng, dỉ vi tư giả, tắc ư minh thời, kiến tánh đoạn diệt, vân hà kiến minh? »

A-Nan ngô: « Tất thử diệu kiến, tánh phi tư nhiên; ngã kim phát minh thị nhơn duyên sanh, tâm do vi minh, tư tuân như lai, thị nghĩa vân hà hợp nhơn duyên tánh? »

Phật ngôn : « Nhữ ngô nhơn duyên, ngô phuc vân nhữ :  
nhữ kim nhơa kiến, kiến tánh hiện tiền, thử kiến vi phuc  
nhơn minh hữu kiến, nhơn ám hữu kiến, nhơn không  
hữu kiến, nhơn tắc hữu kiến ? A-Nan, nhược nhơn minh  
hữu, ưng bất kiến ám ; như nhơn ám hữu, ưng bất kiến  
minh ; như thị nại chí nhơn không nhơn tắc đồng ư minh  
ám ; Phục thử A-Nan thử kiến hựu phuc duyên minh hữu  
kiến, duyên ám hữu kiến, duyên không hữu kiến, duyên  
tắc hữu kiến ? A-Nan, nhược duyên không hữu, ưng bất  
kiến tắc ; nhược duyên tắc hữu, ưng bất kiến không, như  
thị nại chí, duyên minh, duyên ám, đồng ư không tắc.

Đương tri như thi tinh giác diệu minh, phi nhơn, phi  
duyên diệc phi tự nhiên, phi bất tự nhiên, vô phi bất  
phi, vô thị phi thị, ly nhứt thế tướng, tức nhứt thế pháp.

Nhữ kim vân hà ư trung thổ tâm, dỉ chư thế gian hi  
luận danh tướng nhi đắc phân biệt ! như dỉ thủ chưởng  
toát ma hư không chỉ ích tự lao, hư không vân hả tùy  
nhữ chấp tróc ! »

(Vị-hoản)



# Kinh Diên Nghia

KINH THỦ-LĂNG-GHIÊM (Suramgama)

(Tiếp theo)

Ông A-Nan bạch Phật rằng : « Thưa Thế-Tôn thật như lời Pháp - vương : dạy giác-tánh- duyên khắp mươi phương thế-giới, lặng vậy thường-trú (1), tánh chẳng sanh diệt; thì giác-tánh kia cùng với minh-dế (2) của vị Phạm-Chi xưa tên là Ta-tỳ-ca-la đã nói và cái chơn-ngã cùng khắp mươi phương của bạn ngoại-đạo như bạn Đầu-khôi thảy, có sai khác nhau không ?

Đức Thế-Tôn nơi núi Lăng-già cũng đã từng vì bạn ông Đại-Huệ Bồ-Tát giảng dạy cái nghĩa như vậy: bạn ngoại đạo kia thường nói tự nhiên (3), tôi nói phơn-duyên (4), không phải cảnh giới bạn kia.

Song tôi nay quán cái giác-tánh ấy nó tự nhiên chẳng sanh chẳng diệt, cách xa hết thảy các lối diên-dảo luân dối, in tuồng không phải nhơn-duyên và cũng không phải cái

(1) *Lặng vậy thường-trú*. — là thường vẫn rằng suốt như vậy không thay không đổi.

(2) *Minh-dế*. — là cái nguyên-thi lờ mờ, như cái hồn độn trong đạo Nho. Phạm-chí Ta-Tỳ-Ca-La chấp rằng ban đầu chỉ một cái lù mù không thành hình tướng gì, gọi là Minh-dế.

(3) *Tự-nhiên*. — nghĩa là tự nó là vậy.

(4) *Nhơn-duyên*. — Nhơn là nguyên-nhơn, như bởi có A mới sanh ra có B, thì A là nhơn B là quả ; A là nhơn của B và B nhơn nói A mà xuất-hiện vậy.

Duyên là phan-duyên, như B vin theo A, nương theo A mà hóa sanh thì gọi là B duyên với A, hoặc nở duyên của A mà hóa sanh vậy.

tự nhiên của ngoại đạo kia, xin Phật khai-thi thế nào để cho chúng tôi khỏi mắc các tà kiến, đặng tâm-tánh diệu-giác-minh chơn-thiệt. »

Phật bảo ông A-Nan : « Tôi nay phuơng-tiên khai-thi, chơn-thiệt bảo ông như vậy, mà ông còn chưa ngộ. Lãm là tự nhiên. Nầy ông A-Nan, như ông chắc cái đó là tự nhiên thì tự ông phải phân tâ, chỉ rõ cái thê tự nhiên của nó.

Ông hãy xét nơi cái thấy diệu-minh kia, thử nó lấy gì làm tự. Cái thấy đó lại là lấy cái sáng làm tự, lấy cái tối làm tự, lấy cái trống không làm tự, hay lấy cái ngăn bịt làm tự. Ông A-Nan, như nó lấy cái sáng làm tự thi lẽ không thể thấy tối; như nó lại lấy cái hư-không làm tự-thê của nó thi lẽ nó không thể thấy những vật ngăn bịt. Như vậy cho đến như lấy cái tướng tối làm tự thi đến khi sิง, tánh thấy lẽ phải dứt mất, làm sao lại còn thấy sิง ? »

Ông A Nan bạch Phật rằng : « chắc cái diệu-kiến ấy, tánh chẳng phải tự nhiên, tôi nay đã phát-minh cái đó là vì nhơn duyên mà sanh, nhưng tâm tôi còn chưa minh bạch, xin hỏi đức Như-Lai, cái nghĩa đó làm sao lại hiệp được với tánh nhơn-duyên ? »

Phật dạy : « Ông đã nói nhơn-duyên, tôi lại hỏi ông : Ông nay vì nhơn mà thấy, tánh thấy hiện tiền đây, vậy cái thấy đó lại là nhơn nơi sáng mà thấy, nhơn nơi tối mà thấy, nhơn nơi trống không mà thấy, nhơn nơi ngăn bịt mà thấy. Nầy ông A-Nan, nếu nhơn cái sáng mà có thấy thi lẽ không thể thấy tối, như nhơn cái tối mà có thấy thi lẽ không thể thấy sáng, như vậy cho đến nhơn cái trống không, nhơn vật ngăn bịt cũng không hiệp lý như nhơn cái sáng hay cái tối. Lại nữa, ông A-Nan, cái thấy đó lại là nương cái sáng mà có thấy, nương cái tối mà có thấy, nương cái trống không mà có thấy, hay nương vật ngăn bịt mà có thấy. Nầy ông A-Nan, nếu nương cái trống không mà có thấy, thi lẽ không thể thấy các vật ngăn bịt. Nếu nương các vật ngăn-bit mà có thấy, thi lẽ

không thể thấy cái trống không, cho đến nương cái sàng  
nương cái tối, cũng không hiệp lý như nương cái hư không  
hay nương vật ngăn-bịt. Ông nên biết cái tinh-giác-diệu-  
minh(5) như vậy là phi-nhơn, phi-duyên, cũng phi tự-nhiên,  
cũng phi chẳng tự nhiên, không có cái phi với bất phi, không  
có cái thi với phi thi, ly hết thảy tướng, tức hết thảy pháp,  
làm sao ngày nay ông lại mạnh tâm trong ấy, dùng những  
danh-tướng hý-luận (6) của thế-gian mà phân biệt được,  
thế cũng như ông lấy bàn tay rờ nắm hư-không, chỉ thêm  
nhọc công, chờ khi nào hư-không chịu dè cho ông nắm bắt »

(còn nữa)

VIENN-ÂM

---

(5) *Tinh giac dieu-minh*. — là cái tinh diệu-minh của bần-giác,  
thường biến-lộ ra nơi lục-căn.

(6) *Hý-luận*. — lời luận trò chơi, không xác thiệt.



# LUẬN HỌC

## Tứ phàn 四分

Các nhà duy-thức đối với một thức thường chia ra  
lừng phần để chỉ rõ hành-tướng:

Ngài An-Huệ duy lập có một phần là *Tự-thề phần*; ngài Nan-Đà thi lập ra hai phần là *Kiến-phần* và *Tướng-phần*; ngài Trần-Na thi lập ra ba phần là *Kiến-phần*, *tướng-phần* và *Tự-chứng-phần*; đến ngài Hộ-Pháp mới lập ra đủ bốn phần là *Kiến-phần*, *Tướng-phần*, *Tự chứng-phần* và *Chứng-tự-chứng-phần*.

Ngài An-Huệ nương theo nghĩa « các cảnh đều do thức biến » nên chỉ lập một phần.

Ngài Nan-Đà vì « trong chỗ duy-thức biến, tuy năng-biến, sở-biến không rời nhau, nhưng năng-biến, sở-biến cũng không phải là không khác nhau, » nên lập ra hai phần.

Ngài Trần-Na cho rằng lập hai phần *Kiến* và *Tướng* là chưa đủ, vì rằng « *kiến-phần* và *tướng-phần* là dung, mà dung tất phải nương nơi thề, » nên lập ra một phần thứ ba là *Tự-chứng-phần*.

Ngài Hộ-Pháp, vi cái lè « *Tự-chứng-phần* không thề tự mình chứng được tự-thề của mình, » nên lập ra một phần thứ tư là *chứng-tự-chứng-phần*.

Vì như nhẫn-thức, cảnh của nhẫn-thức là tướng-phần, cái thấy được cảnh kia là kiến phần. *Kiến-phần*, *tướng-phần* đều do tự-chứng-phần biến hiện, mà cái phần chứng biết được tự-thề là chứng-tự-chứng-phần.

*Kiến-phần* duyên với tướng phần, *tự chứng-phần* duyên với *kiến-phần*; còn *tự-chứng-phần* với *chứng-tự-chứng-phần* thì thường duyên với nhau, không khi nào rời nhau

cả. Vì như lấy tay rờ bụng thì tay là kiến-phần, bụng là tướng-phần, thân-thể là tự-chứng-phần, còn cái tánh rõ biết thân-thể như vậy là chứng-tự-chứng-phần.



Lại kiến-phần cũng như cái sàng của gương, tướng-phần cũng như cái bóng trong gương, tự-chứng-phần cũng như mặt gương, mà chứng-tự-chứng-phần cũng như cái khuôn gương vậy.

Mỗi tâm-vương, mỗi tâm-sở đều có 4 phần. Kiến-phần và tướng-phần là tướng bề ngoài, tự-chứng-phần và chứng-tự-chứng-phần là tánh bӗ trong. Kiến-phần duyên với tướng-phần, có khi là hiện-lượng mà cũng có khi là phi-lượng. Đến như tự-chứng phần và chứng-tự-chứng-phần duyên với nhau, hay tự-chứng-phần duyên với kiến-phần hì chỉ là hiện-lượng mà thôi.

Thân và cảnh của chúng ta hiện bấy giờ đây chỉ là tướng-phần của 6 món thức trước, ngoài các thức ra, không còn một vật gì, một sự gì nữa cả.

VIEN-ÂM



八識規矩頌  
**BÁT-THỨC QUI-CŪ TUNG**

*(Lời tụng bát-thức qui-cù)*

唐三藏法師玄奘造  
**Đường Tam-Tạng Pháp-Sư Huyền-Trang Tạo**

(Đời nhà Đường, ngài Tam-tạng Pháp-sư  
tên là Huyền-Trang tạo ra bài tụng này).

*Giảng-nghĩa.* — Ngài Huyền-Trang Pháp-sư sau khi dịch các kinh luận về Duy-thức-tôn, lại tạo ra Duy-thức luận ý nghĩa sâu xa, người sơ-học khó bề hiểu thấu. Học trò của ngài là Khuy-Cơ Pháp-sư mong sự lợi-ích được phô-thông, mới xin ngài toát-yếu Duy-thức-luận lại thành ra bài tụng cho dễ nhớ. Tụng này có bốn chương, mỗi chương có 12 câu, chỉ bày hành-tướng của tám mõn thức, đầu đè là *Bát-thức qui-cù*.

*Qui-cù* là những đồ nghề của thợ mộc, *qui* đè do chò thiêt tròn, *cù* đè do cho thiêt vuông; nếu không có *qui* có *cù*, thì thợ mộc cũng khó bề làm cho đúng được.

Bài tụng này giảng về Bát-thức, chỉ rõ hành-tướng của mõi mõi thức rõ ràng thiêt như cái *qui*, cái *cù* đẽ với hình tròn hình vuông, nên gọi là *Bát-thức qui-cù Tung*.

Lại thợ mộc tuy đóng bàn ghế nhiều kiền khác nhau nhưng cũng không ngoài *qui cù*; kinh luận về bát-thức tuy nhiều, nhưng ý nghĩa cũng không ngoài bài tụng này, nên gọi là *Bát-thức qui-cù tung*.

Lại nữa, hình tròn hình vuông không thể rời *qui-cù* muôn sự muôn vật không thể rời tám mõn thức, lấy *qui-cù* mà ví dụ với tám mõn thức, nên gọi là *Bát-thức qui-cù tung*.

前五識頌  
TIỀN NGŨ THỨC TỤNG

(Lời tung về 5 món thức trước là nhǎn, nhĩ, tì, thiệt, thᾶn)

性境現量通三性

Tánh cảnh, hiện lượng, thông cả ba tánh

(Cảnh là tánh cảnh, lượng là hiện-lượng, thông cả ba tánh: thiện, ác và vô-ký).

Giảng-nghĩa. — Cảnh của năm món thức trước, y như Duy-thức-tánh biến hiện, nên gọi là tánh-cảnh. Cảnh đó là thiệt-cảnh, song vì đã chia ra từng phần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, nên gọi là hổa-chất-tánh-cảnh.

Lượng có ba món là: hiện-lượng, tǐ-lượng, phi-lượng. Ngũ-thức không so đo lớn nhỏ, dài ngắn, không đặt tên cài nầy cái khác, chỉ duyên với thiệt-cảnh, nên gọi là hiện-lượng.

Tam-tánh đây là: thiện, ác và vô-ký; vì ngũ-thức theo nghiệp mà phát-khởi, có thể giúp ý-thức tạo nghiệp nên thông cả ba tánh.

眼耳身三二地居

Nhǎn nhĩ thân tam nhị địa cư

(Ở nhị địa thì chỉ có ba món thức: nhǎn, nhĩ, thân mà thôi)

Giảng-nghĩa. — Câu nầy giảng cho biết địa giới của ngũ-thức vậy.

Trong tam-giới: dục-giới, sắc-giới, vô-sắc-giới, chia ra làm cửu địa.

1.) « Dục-giới ngũ thứ tạp cư địa, » gồm cả Dục-giới-thiên, nhơn-loại, súc-sanh, ngã-quỉ, địa-ngực (tu-la có nhiều hạng; có hạng thuộc về Thiên, có hạng thuộc về Quỉ, có hạng thuộc về Súc, nên không kẽ riêng). Dục-giới nầy có ăn uống, có ngũ nghĩ, có dâm-dục, nên có đủ năm thức.

2.) *Sắc giời sơ-thuyền ly sanh hỷ lạc địa.* — Địa này tuy có sắc-thân nhưng không dâm-dục, lại không có đoạn-thực (ăn đồ ăn vào bụng và tiêu-hóa) như dục-giới nên thiêt-thức và tǐ-thức không phát-khởi.

- 3.) *Nhi-thuyền định sanh hỷ lạc địa*
- 4.) *Tam thuyền ly hỷ diệu lạc địa*
- 5.) *Tứ-thuyền xã niệm thanh-tịnh địa*
- 6.) *Vô-sắc-giới không vô-biên-xứ-dịa*
- 7.) *Thức vô-biên-xứ-dịa*
- 8.) *Vô-sở-hữu-xứ-dịa*
- 9.) *Phi-tưởng phi-phi-tưởng-xứ-dịa*

Bảy địa sau đây chỉ duyên với định-cảnh bে trong, nên 5 thức không phát-khởi.

### 偏行別境善十一中二大八貪瞋癡 Biến hành biệt cảnh thiện thập nhứt, trung nhi đại bát tham, sân, si

(Có 5 tâm-sở biến-hành, 5 tâm-sở biệt-cảnh, 11 thiện-tâm-sở, 2 trung-tùy-phiền-nǎo, 8 đại-tùy phiền-nǎo và trong 6 món cǎn-bồn phiền-nǎo thì chỉ có ba món là tham, sân, si).

*Giảng-nghĩa.* — Đây là những tâm-sở có thể tương-ứng với ngũ thức: 5 biến-hành tâm-sở là *thức, tác-ý, thọ, tưởng, tư*; 5 biệt-cảnh tâm-sở là *Dục, thảng-giải, niệm, định, huệ*; 11 món thiện-tâm-sở là *Tin, tâm, quí, vô-tham, vô-sân, vô-si, tinh-tǎn, khinh-an, bát-phóng-dật, hạnh-xả, bát-hai*; 2 món trung-tùy phiền-nǎo là *vô-làm vô-quí*; 8 đại-tùy phiền-nǎo là *Hôn-trầm, trào-cử, bát-lín, giải-dái, phóng-dật, thất niệm, tán-loạn, bát-chánh-trí*, và tham, sân, si là ba món cǎn-bồn phiền-nǎo, vì 5 thức trước không lanh lợi, không thò-phù như ý thức nên không tương-ứng với các món phiền-nǎo khác.

### 五識同依淨色根 Ngũ thức đồng nương tịnh-sắc-cǎn

(Năm thức đồng nương tịnh-sắc-cǎn)

*Giảng nghĩa.* — Năm thức là *nhẫn, nhī, tǐ, thiêt, thân-thức* đồng nương theo năm cǎn là *nhǎn-cǎn, nhī-cǎn, tǐ-cǎn, thiêt-cǎn* và *thân-cǎn*. Cǎn có hai thứ là *phù-trần-cǎn* và *thảng-nghĩa-cǎn*.

Phù-trần-căn tức là con mắt thịt, lỗ tai thịt, vân vân.

Thắng-nghĩa-căn là chỉ cái thấy, cái nghe, vân vân.

Thắng-nghĩa-căn, thể không phải ô-nhièm, nên cũng gọi là tịnh-sắc-căn. Năm món thức tùy theo căn mà lập danh, đối với căn có nhiều quan-hệ;

- 1) *Y nghĩa* là thức nương nơi căn, căn nương nơi thức,
- 2) *Phát nghĩa* là do căn phát ra có thức, do thức phát ra có căn
- 3) *Thuộc nghĩa* là thức thuộc về căn, căn thuộc về thức.
- 4) *Trợ nghĩa* là căn giúp cho cấu, cấu giúp cho thức.
- 5) *Như nghĩa* là thức y như căn, căn y thức.

Nói tóm lại cái công-năng hiển hiện ra ngũ-trần thì gọi là căn, cái công-năng liều-biệt được ngũ-trần thì gọi là thức, tuy căn với thức không rời nhau, mà căn là vô-phú vô kỵ, còn thức thì tùy theo nghiệp cũng có nhièm, có tịnh.

### 九縁七八好相鄰

#### CỬU DUYÊN, THẤT, BÁT, HẢO TƯƠNG LẦN

(Chín duyên, hoặc 7 duyên, 8 duyên, khéo lần cận cùng nhau)

*Giảng nghĩa.* — Câu này chỉ về các duyên sanh ra 5 món thức; vì như nhẫn-thức phải có chín duyên mới phát sanh, là:

- 1) *Không*, chỉ về hư không.
- 2) *Minh* chỉ về ánh-sáng.
- 3) *Căn* chỉ về nhẫn-căn
- 4) *Cảnh* chỉ về hiện cảnh,
- 5) *Tác-ý* chỉ về tác-ý tâm-sở,
- 6) *Phản-biệt-y* chỉ về đệ lục-thức.
- 7) *Nhièm-tịnh-y* chỉ về đệ-thất-thức,
- 8) *Căn-bản-y* chỉ về đệ-bát-thức
- 9) *Chẳng-tử-duyên* chỉ về chẳng-tử của nhẫn-thức (về chẳng-tử, đến đệ bát-thức sẽ giảng rõ).

Trong 9 món duyên ấy, chẳng-tử là nhơn-duyên, cảnh là sở-duyên-duyên, còn các món khác là tăng-thương duyên, còn dần lực của tư-chẳng dâng-vô-gián-duyên.

Nhì-thức chỉ có 8 duyên, vì không cần có duyên của ánh sáng.

Tí-thết, thân-thức chỉ có 7 duyên, vì không cần có duyên của ánh sáng và hư-không.

Nói 9 duyên, 8 duyên, hay 7 duyên, là không nói đến  
đẳng-vô-gián-duyên, nếu thêm đẳng-vô-gián-duyên thì phải  
kè là 10, là 9, là 8.

Vì các thức đều là hữu-vi-pháp nên phải nhớ nhơn  
duyên mà sanh, nếu thiếu một duyên thời không thể  
phát-sanh được.

### 合三離二觀塵世

#### Hiệp tam ly nhị quan trần thế

(Ba món thì ở trong hiệp, hai món thì ở trong ly mà  
soi trần thế).

*Giảng nghĩa.* — Nhẫn-thức và nhỉ-thức thời ly với cảnh mà  
biết cảnh; tì, thiêt, thân-thức thi hiệp với cảnh mà biết  
cảnh. Soi biết các tướng trong trần-thế đều do 5 thức ấy cả.

### 愚者難分識與根

#### Ngu-giả nan phân thức dử căn

(Hàng ngu pháp Thanh-Văn khó chia thức và căn)

*Giảng nghĩa.* — Các bức nhỉ-thức cho là căn với thức  
sanh ra nhau, vì không rõ căn có chủng-tử của căn, thức  
có chủng-tử của thức; lạc cũng vì chưa rõ đệ-bát-thức  
không nhận được tánh vô-phú vô-ký của căn, nên lầm  
cho là căn cũng như thức. Thiệt ra căn có phần căn,  
thức có phần thức; căn đối với thức, thức đối với căn,  
chỉ là Tăng-thượng-duyên mà thôi.

### 變相觀空唯後得

#### Biến tướng quán không duy hậu đặc

(Quán không mà có biến-dời-tướng-phần chỉ là hậu-đặc-trí)

*Giảng nghĩa.* — Năm thức này khi phát-khởi đã biến  
ra tướng-phần của mình, phải đèo theo tướng-phần của  
mình mà phát-khởi, nên gọi là biến-dời. Vì 5 thức phải  
nương theo sắc-căn mà phát-khởi, nên dầu đem quán-trí mà  
trực-nhận được hiện-lượng, đem huệ-nhân mà  
trực-nhận được chơn-không cũng chỉ là hậu-đặc-trí  
mà thôi, chờ không phải căn-bản-trí. Hậu-đặc-trí là

sai-biệt-trí, vì có pháp-biệt nên không duyên thấu chơn như, đó là nói về lối ta lập các vị đại-Bồ-tát. Đến phu các vị sơ-phát-tâm chính nơi duy-thúc-tướng mà quán duy-thúc-tánh, thì dầu duy-thúc-tánh hiện tiền đi nữa, cũng chỉ là cái sở-dắc sau khi tu quán, chờ chưa thiệt an-trụ nơi duy-thúc-tánh.

### 果 中 猶 自 不 詮 真

### Quả trung do tự bất duyên chơn

(Chinh trong quả vị còn tự chẳng gọi là chơn)

*Giảng nghĩa.* — Câu này chỉ rõ chẳng những trong nhơn-địa mà ở trong quả-địa, ngũ-thúc cũng không thể thàn-duyên chơn-như, vì ngũ-thúc duyên với hữu-chất-tánh-cảnh chờ không thể duyên với vô-chất-tánh-cảnh. Các vị Bồ-Tát sau khi dặng căn-bản-trí thàn-duyên chơn-như rồi, mới tùy duyên hiện thân hiện cảnh, để hóa-dộ chúng sanh. Trong kinh hóa-dộ chúng sanh, tuy căn-bản-trí không lúc nào không duyên chơn-như, mà 5 thức thì chỉ duyên với hữu-chất-tánh-cảnh mà thôi, dầu cho đến quả Phật cũng vậy. Đó là vì 5 thức nương theo sắc-căn mà phát-khởi nên có phân biệt, có so sánh, không thể duyên với vô-phân-biệt-lý, chỉ tương-ứng với sai-biệt-trí mà thôi.

### 圓 明 初 發 成 無 漏

### Viên-minh sơ phát thành vô-lậu

### 三 類 分 身 息 苦 輸

### Tam loại phân thân túc khổ luân

(Viên-minh vừa phát thi thành vô-lậu; phân thân ba cách dặng dừng nghĩ bánh xe khổ não của chúng sanh).

*Giảng nghĩa.* — Hai câu này chỉ về năm món thức nơi quả Phật. Đeo vị Phật, đệ-bát-thức thành yêm-ma-la-thức, các tâm-sở của đệ-bát-thức thành đại-viên-cảnh-trí. Khi đại-viên-cảnh-trí vừa hiện hiện thì năm thức trước đều thành vô-lậu cả. Năm thức trước đã thành vô-lậu thì liền tương-ứng với thành-sở-tác-trí, hiện ra đại-hoa-thân, tiêu-hoa-thân và tùy-loại hóa-thân mà hóa-dộ tất cả chúng sanh ra khỏi các sự khổ-não.

(còn nữa)

VIÊN-ÂM

# Ban Pháp-sư về lễ Phật-

## đán cùng các ngài hội viên

Nghi-lễ buổi sớm mai ngày mồng 8 tháng tư (28 mai 1936), ban Pháp-sư đã sắp đặt như sau này, xin các ngài coi theo đó mà tung niệm cho hiệp tiết.

1.) *Chuông trong Bác-nhả, pháo.*

*Niệm-hương.*

2.) *Tăng-Già và hội-viên lễ-tựu trước bàn Phật, lạy ba lạy rồi ngồi bán-già.*

3.) *Tán hương;*

Lư hương sạ-nhiệt  
Pháp-giới mông huân  
Chư Phật hải hội tất diệu văn  
Tùy xứ kiết tường vân  
Thành ý phuong ân  
Chư Phật hiện toàn thân  
Nam-mô hương vân cái Bồ-Tát Ma-ha-tát (3 lần)

4.) *Cúng dường :*

*Tung:* Cúng dường Thanh tịnh Pháp-thân Ti-Lư-Giá-na Phật, viễn-mản báo-thân Lô-Xá-Na Phật, thiên bách ức hóa-thân Thích-Ca Mâu-Ni Phật. Dường lai hạ sanh Di-Lặc tôn Phật. Cực-lạc thế-giới A-Di-Đà Phật. Thập phương tam thế nhứt thế chư Phật. Đại-trí Văn-Thù Sư-Ly Bồ-Tát. Đại-Hạnh Phô-Hiền Bồ-Tát, Đại Bi Quán-Thế-Âm Bồ-Tát. Chư tôn Bồ-Tát Ma-ha-tát. Ma ha bác-nhả ba-la-mật. Tam đức lục vị cúng Phật cập Tăng, Pháp-giới hữu tình phô đồng cúng dường.

*Tung:* Nam-mô Tác Phạ Đát tha, Nga Đa phạ Lô Chí Đẽ. Ân tam bạc ra tam bạc ra hồng (3 lần)

Nam-mô tô rô bà già đát tha nga đa gia, đát diệt tha,  
án tô rô tô rô, bạc ra tô rô, bạc ra tô rô, ta bà ha (3 lần).  
Án nga nga nắng tạm bà phạ, phạt tư ra hồng (3 lần).

5.) Tán :

Ngã kim phung hiến cam lô vị  
Lượng dâng tu di vô quá thương  
Sắc hương mỹ vị biến hư không  
Duy nguyện từ bi ai nạp thọ  
Nam-mô Thuyễn-Duyệt-lạng Bồ-Tát (3 lần)

Niệm : Nam-mô Bồn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật (30 lần)  
Nam-mô Văn-Thù Sư-Lý Bồ-Tát (5 lần)  
Nam-mô Đại-Hạnh Phổ-Hiền Bồ-Tát (5 lần)  
Nam-mô Linh-Sơn Hội-thương Phật Bồ-Tát (5 lần)

6.) Tụng một biến Tâm kinh.

7.) Tụng :

Nhứt giả lê kính chư Phật  
Nhị giả xưng tán Nhu-Lai  
Tam giả quán tu cúng dường  
Tứ giả sám-hối nghiệp chướng  
Ngũ giả tùy hỉ công đức  
Lục giả thỉnh chuyền Pháp-luân  
Thất giả thỉnh Phật trụ thế  
Bát giả thường túy Phật-học  
Cửu giả hằng thuận chúng sanh  
Thập giả phò giao hồi hướng

8.) Sám : Tam tự qui.

Đứng dậy : Niệm : Nhứt tâm Đảnh lê thập phương  
thường trú Tam-hảo (3 lạy)  
Nhứt tâm đảnh lê Bồn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật  
(3 lạy)

Nhứt tâm đảnh lê :

Đại-trí Văn-Phù Sư-Lý Bồ-Tát

Đại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-Tát

Linh-sơn hội-thương Phật Bồ-Tát (3 lạy)

10.) Tụng : Nguyễn dĩ thủ công đức, phò cập ư nhứt  
thể, ngã dâng dứ chúng sanh, giao cọng thành Phật-đạo.

(Bái ba bái và ra)

## Chương trình lè Khánh-Đản đức Phật Thích-Ca trong ngày mồng 7, mồng 8 tháng tư (27, 28 Mai 1936)

### NGÀY MỒNG BÂY

19h30 Lễ Niêm Hương.

Lễ Rước. — Hành trình : Diệu-Đế đi, Quai Gia Hội  
Cầu Gia Hội, Đường Paul Bert đi đường  
trong, lên đến Thương-Bạc cũ, trở lại  
cũng đi đường Paul Bert đường ngoài,  
Quai Đông Ba, Rue de l'Ecole, Rue Gia  
Long, Cầu Gia Hội, Rue Gia Hội, Rue  
Trung Bộ về Diệu Đế.

Lễ An-Vị. — Đốt pháo.

### NGÀY MỒNG TÁM

(Buổi mai)

6h Lễ Phật. — Các thày và Hội viên làm lè

7h30 Cụ Chánh Hội trưởng giảng : Sự tích  
Đức Phật Thích Ca giáng sinh.

8h30 Tụng Kinh.

9h30 Thuyết Pháp : Ngài Hòa - Thượng Thập Tháp Chứng  
Minh Đại Đạo Sư giảng về vấn đề : Vì  
nhơn duyên gì mà Đức Thích Ca ra đời.

12h Lễ cúng ngọ.

Trong Lễ ấy một ngài Chứng-Minh  
Đại-Đạo-Sư làm lè Qui-y cho thập  
phương thiện tin.  
(Các chùa ở Huế đều nỗi chuông trống  
bắc nhả)

(Buổi chiều)

14h30 Thuyết Pháp ông Ưng Dụ giảng về Tam-qui, Ngũ-Giới

15h30 Tụng Kinh.

16h30 Sa-di-Ni Tâm-Nguyệt giảng về vấn đề : Phương Pháp  
tu hành thích hợp với Phụ nữ

20h30 Phóng sinh, Phóng đăng. Chân Tế (giữa sông Diệu Đế)

21h Cung nghinh các vị Danh-dự Hội-trưởng

21h10 Trường Đại Học và Trung Học làm lè

- 21h30 50 Biểu trường Tiếu-học làm lễ tân tụng công Đức Phật  
 22h 100 Đồng nam đồng nữ hát các bài ca tụng công đức Phật  
 22h30 Đốt pháo cày.

### Nên chú ý

Ngày mồng tam, từ sau giờ sáng đến năm giờ chiều xin mời các thiện tin đến hành hương.

Còn đêm mồng tam, chỉ để riêng cho Hội viên và các nhà đã chung lo tổ chức Lễ Phật đản, đến dự lễ, có deo dấu hiệu riêng của Hội tăng.

Thiện-Nam tin-nữ ai phát tâm muốn qui y, thời xin cho Hội biết trước ngày mồng một tháng tư, để sắp đặc sớ điệp cho kịp lễ trưa mồng tam.



# BÁC - NHÃ - ÂM

## TẠP - CHÍ

Cơ quan phồ thông đạo-đức  
 của Hội-Liên-Hữu Thiên-Thái  
*Thiên - Giáo Tông*, Baria ; mỗi  
 tháng xuất bản ngày 15.

Do M. ĐỖ-PHƯỚC-TÂM  
 tự  
 Minh-Chánh, chủ-nhiệm

Tòa-Soạn tại chùa Thiên-  
 Hữu, làng Hắt-Lang, Baria

Vậy xin chúc mừng bạn đồng-  
 nghiệp và giới-thiệu cùng độc-giả.

## NHỮNG KINH SÁCH PHẬT ĐÁNG XEM

Bản san xin giới-thiệu cùng chư độc-giả những sách Phật của ông Đoàn-trung-Còn là một nhà có công tham-cứu về Phật-pháp. Sách của ông đã ra được nhiều cuốn, xem ra cũng giúp ích cho các nhà học Phật rất nhiều.

Những sách đã xuất bản:

1) *Tăng-dō nhà Phật*. — Phân ra làm hai quyển, biên các giới-tướng của kẻ tại-gia và xuất-gia.

Giá hai quyển . . . . . 0\$90

2) *Các tông phái đạo Phật* — Bộ này biên các tông phái tức là các học-thuyết về triết-học và đạo-đức trong nền Phật-giáo.

Giá. . . . . 0\$50

3) *Lịch-sử nhà Phật*. —

Giá. . . . . 0\$70

4) *Pháp-giáo nhà Phật*. — Xem bộ sách này các ngài sẽ rõ lý luân-hồi và các phép tu.

Giá. . . . . 0\$70

5) *Đạo lý nhà Phật*. — Bộ này luận về đạo Phật, có thể đi cắp với bộ Pháp-giáo nhà Phật.

Giá. . . . . 0\$50

6) *Văn minh nhà Phật*. — Bộ này biên về tích-thầy Huyền-Trang di Thịnh Kinh, học đạo bên Ấn-độ.

Giá. . . . . 0\$70

Qui vị muốn thỉnh mấy thứ Kinh sách này, hãy viết thư đến Monsieur Đoàn-Trung-Còn 143, Rue Louvain, Saigon.

## CAO-MIỀN PHẬT GIÁO-HỘI

# LẬP NGUYỆN

Của ban Trị-sự nhận chức năm Bính Tí 1936

## NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Nghĩ vì công ơn Cha Mẹ sanh dưỡng, dẫu cho thân này tan da nát thịt, cũng chưa trả đặng ơn kia, lại mông ơn Trời Đất chở che, NHƯỢT-NGUYỆT soi sáng, nợ nước ơn Vua, công THẦY dậy bảo, cả thay ơn sâu không cùng báo đáp.

Nay đệ-tử lanh phẫn trách nhậm chức-việc trong Hội Phật-Giáo Cao-Miên, đệ-tử nguyện Qui Y Phật, xin nương theo ánh Từ-bi Hí-xã của Phật, xóa lỗi cho người có lỗi, dùng các phương-tiện giúp người cho được phần lợi lạc.

Đệ-tử nguyện Qui Y Pháp, xin nói theo Giáo-Pháp nhà Phật giữ qui-giới, rửa sạch thân-tâm, bỏ lòng kiêu ngạo, bỏ lòng biến nhác, bỏ lòng gian-tham, bỏ lòng qui-dối, bỏ lòng khắc-bạc, bỏ lòng ganh-ghét, bỏ lòng khen-chê, bỏ lòng danh-lợi, bỏ lòng dâm-duc, bỏ lòng tảo-sắc, bỏ lòng tài-khí, bỏ lòng cõng-kiêu, bỏ lòng cõ-chấp.

Đệ-tử nguyện Qui Y Tăng, xin tôn kính các bực đại-đức sư-Tăng tinh nghiêm giới hạnh làm thầy, và cầu nguyện cho từ nầy về sau Đức-Phật bố hóa cho chư Giáo-đồ và thiện tín, cải tà qui chánh, một lòng trung-tín vì Đạo, chung lo Phật-Sư; theo Điều-lệ Qui-Tắc, chẳng đặng riêng tay, đặng diu-dắc nhau đến bờ Bi-Ngạn hẫu trước đền đáp Năm ơn, sau cho tia tiền đường hoằng pháp.

Một lòng thành-thật, nguyện Đức-Phật chứng tri.

## NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Nam Mô Bồn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật  
TRƯỜNG NGƯƠN BÍNH TÍ, 6 FÉVRIER 1936.

**PHƯƠNG DANH NHỮNG ĐỘC GIÁ VIÊN-ÂM TRĀ TIỀN NĂM THỨ HAI**

<b>Vinh</b>		<b>Bac liêu</b>	
M <sup>mo</sup> <b>Hòe</b>	2\$00	M. M. Đường đại Quí	2\$00
Sư Cụ chùa Diệc	2.00	Huỳnh văn Phẩm	2.00
<b>Quảng-Trị</b>		Le Mons	2.00
M. Lê-thiệu-Dzu	2.00		
<b>Tourane</b>		<b>Rạch-giá</b>	
M. M. Nguyễn-văn-Vĩ	2.00	M. M. Nguyễn-thế-Diệu	1.00
Trần-duy-Minh	2.00	<b>Soctrang</b>	
Huỳnh-Kỳ	2.00	M. Lê-văn-Chuyên	1.00
Lê-Hoàng	1.00	<b>Song-Xuyên</b>	
<b>Tam-KỲ</b>		M. M. Võ-văn-Dai	2.00
M. M. Xã-Đức	2.00	Tử-biểu-Đè	2.00
Dương-tấn-Phùng	2.00	Giáo-tho- <i>nguyễn</i> -Huệ-	
<b>Quảng-ngãi</b>		Chơn	2.00
Ngài Tăng-cang chùa Thiên-		Trần-văn-Cung	2.00
Ấn	2.00	<b>Châu-đốc</b>	
<b>Nhatrang</b>		M. M. Nguyễn-văn-Phó	2.00
Nguyễn-công-Chánh	2.00	(Hué pháp chùa Long-khánh)	
<b>Sông-Cầu</b>		Nguyễn-Bích	4.00
M. Nguyễn-dinh-Le	2.00	(chùa Linh Sơn)	
Ngài Hòa Phước chùa Thiên-		Nguyễn-văn-Pháp	2.00
Long	2.00	(chùa Phi Lai)	
<b>Dalat</b>		Bùi-văn-Ấn	2.00
M. Nguyễn-thoại-Chí	1.00	Huỳnh-văn-Diép	2.00
<b>Saigon</b>		Phạm Lư	2.00
M. M. Trần-ngọc-Báu	2.00	<b>Sadec</b>	
Nguyễn-văn-Miệt	1.10	M. Đào thái Hào	1.00
(lần thứ hai)		<b>Travinh</b>	
<b>Cholon</b>		M. M. Trần-văn-Giác	2.00
M. M. Phạm-văn-Ba	1.00	Huỳnh-kim-Thinh	1.00
Lai-văn-Giáo	2.00	Lê-thanh-Tòng	2.00
M <sup>mo</sup> Lâm-thị-Lài	2.00	<b>Mỹ-tho</b>	
<b>Bến tre</b>		M. M. Hồ-thanh-Vân	2.00
M. M. Huệ Chí	2.00	Huỳnh-văn-Điền	2.00
Khánh-Sơn	2.00	<b>Hà tiêm</b>	
<b>Vĩnh-long</b>		M <sup>mo</sup> Nguyễn-thị-Huệ	2.00
M. M. Hà-thé-Xuong	1.10	<b>Tânan</b>	
Lê-Yêm	2.00	M. Lê-văn-Huệ dit	Lê-hoàng
Pháp-thân Yết-ma chùa Án		Án	1.00
Thạnh	2.00	<b>Ô-môn</b>	
Lê-dinh-Hiều	1.00	M. Lý-kim-Định	2.00
(trà lần thứ hai)		<b>Hanoi</b>	
Nguyễn-văn-Phùng	2.00	M. Nguyễn-đức-Üng	2.00

Vú-đồ-Thụy	2.00	Preyveng (cambodge)
Nguyễn-văn-Minh	2.00	M. Đỗ-văn-Phát . . . . . 2.00
Nguyễn-hữu-Kha	6.00	
<b>Nam-dịnh</b>		<b>Takeo (cambodge)</b>
Phạm-huỳ-Quang	2.00	M. Trương-văn-Lỗi . . . . . 2.00
<b>Kiến-An</b>		<b>Khône (Laos)</b>
M.M. Phạm-thúy-Ngân	2.00	M. M. Lê-dinh-Cung . . . . . 2.00
Nguyễn-vũ-Mân	1.00	Nguyễn-văn-Qui . . . . . 2.00

## PHÓ CÁO



Tại chùa Linh-Sơn ở Saigon, đường Douaumont, số 149, là Hội-quán của Hội Nam-Kỳ Nghiên-Cứu Phật-Học, có chùa những kinh sách Phật như dưới đây, để cho thỉnh mà xem tụng :

- 1. — Tập-cu «Tử-Bi-Âm», diễn dịch kinh Phật, mỗi tháng xuất bản hai kỳ, mỗi năm 24 quyển, giá. 4\$00
- 2. — Kinh-Di-Đà, Hồng-Danh và Vu Lan, có chữ Hán, và diễn nghĩa và sự lý (thứ lớn), giá. 0.39
- 3. — Kinh-Di-Đà, Hồng-Danh, Vu-Lan và Phổ-môn diễn nghĩa và có nghi-thức niệm Phật (thứ nhỏ). 0.13
- 4. — Tâm-Kinh giải nghĩa, giá 0.26
- 5. — Tịnh-Độ-Tôn (quyển nhút) giá 0\$25 và (quyển nhị) 0\$25
- 6. — Gương Nhơn-quả (quyển nhút) giá 0.26
- 7. — Tiền-thân Phật-Thích-Ca (quyển nhút). 0.26
- 8. Biện minh cái vẫn-dè «Tuyên-cử Đức Giáo-Tông, 2 vị Phó, 22 vị Tăng-thống và 44 vị Kiêm-tăng để gồm cái tảng-giới».

(Sách này được 46 trương, cho thỉnh không tốn tiền, nhưng phải gởi 3 chiêm tiền).

Thờ và mandat gởi thỉnh kinh ấy, xin để như dưới đây.

**Monsieur Nguyễn-văn-Nhơn**

*Chùa Linh-Sơn, 149, đường Douaumont, Saigon.*

# DỤ' CÁO KÝ SAU



Quyết-nghi về bài « *Thich-nghi về  
vân-dê cái hôn* » của TÙ-BI-ÂM.

Vì sao chúng ta phải tu  
và nên giữ ngù - giới.  
Vàn vân . . . . .

## PHÓ - CÁO

Có nhiều độc-giả hỏi mua Viên-Âm từ số 1, nhưng  
vì nguyệt-san ra đã gần hai năm, những số còn lại  
không đủ, nhứt là số 3 và 4.

Vậy chúng tôi xin phép còn số nào thì gởi số  
ấy, khi nào tái bản sẽ gởi thêm cho đủ.

Xin các ngài vui lòng.

Còn ngài nào có dư hai số ấy, hoặc không cần  
dùng đến, xin gởi về cho chúng tôi, chúng tôi xin  
gởi nguyệt san mới khác đổi lại.

### XIN CHÚ Ý

Xin các ngài cứ đếm từ số 13 đến số 24 là một  
căm (dừng kẽ tháng).

VIÈN-ÂM

MỘT SỐ : 0\$20

MỘT NĂM : 2\$00

# VIÊN-ÂM (LA VOIX PARFAITE)

Nguyệt san của Hội Phật-Học — Hué

TÒA-SOẠN :

5, Rue Champeau — Hué

Chủ nhiệm : LÊ-ĐÌNH-THÁM, Médecin Indochinois  
(Boite postale N° 73 — Hué)

## PHẬT-HỌC THIỀN-ĐÀM

Ông Tể Nam Liên Khởt đã tái bản quyển  
« Phat hoc Thien dam », quyển ấy, tòa soạn  
chúng tôi đã duyệt ý và nhận việc lưu thông.

Vậy người nào muốn mua  
« Phat hoc Thien dam »  
xin cứ gửi thư cho Tòa soạn Viên Âm,  
boite postale n° 73 Hué.

Giá Phat-hoc Thien-dam mỗi quyển 0\$05  
10 quyển 0\$40

VIÊN-ÂM