

NĂM THỨ 3

SỐ 25

Tháng Danhier-

đến 1937

音 VIEN AM 韻



刊月會學佛

NGUYỆT-SAN PHẬT-HỌC

Nam - Mô - Bồn - Sư
THÍCH - CA - MÂU - NI - PHẬT
 Tác - Đại - Chứng - Minh
PHẬT-HỌC-HỘI CHỨNG-MINH ĐẠI-ĐẠO-SƯ

*Tùy-Ba lỵ Trù-Trí : Giác-Nhiên duyết-y
 Phật-Học-Hội Chánh-Hội-Trưởng duyết-y
 Ký tên thê : Lê-dinh-Thám*

MỤC LỤC

I. — QUYỀN ĐẦU NGỦ	
— Bánh-vé (Viên-Âm)	3
II. — DIỄN DÀN	
— Bài giảng hòm rằm tháng tư tại Phật-Học-Hội chùa Tử-Quang Huế	4
— Bài diễn-van của ông Lê-mai-Dinh đọc ngày mồng tam tháng tư trong dịp lễ Khánh-Đản đức Phật Thích-ca	13
III. — LUẬN-DÀN	
— Kiết-Sanh Tường-tục-luận (tiếp theo)	19
IV. — KINH-HỘI	
— Đại ý kinh Thủ-Lang-Nghiêm (tiếp theo)	27
— Kinh Thủ-Lang-Nghiêm Hán-hy (tiếp theo)	30
V. — LUẬN-HỌC	
— Nheo-minh nhập chánh-lý luận (tiếp theo)	37
— Lê via Phật-nam nay ở Huế	42
VI. — TIN-TÙ	
— Bài giảng của Ni-cô Tam-Nguyệt nói hòm lê Khánh-dân tại Qui-nhon	44
— Cuộc thăm-trường Phật-Học	50
VII. — THI-LÂM	
— Thi-lâm	57
VIII. — VIỆC-VĂT	
— Công-việc của Hội	61



NAM MÔ BÔN SU
THÍCH CA MÂU NI PHẬT

PHẬT - HỌC - HỘI NGUYỆT - SAN
VIÊN-ÂM

Hội Phật-Học ở Huế được nghị định quan Toàn-Quyền ngày 30 juin 1933 cho phép xuất bản VIÊN-ÂM NGUYỆT-SAN.

Nội dung VIÊN-ÂM chỉ giảng giải đủ các lý-thuyết đạo Phật ra chữ quốc-ngữ và có khi phụ thêm một bài Pháp-văn.

Giá Nguỵt-San.....	một năm.....	2\$00
	nửa năm.....	1\$10
	mỗi quyển....	0\$20

Hội Viên của Hội Phật-Học mua Nguỵt-San thì được trừ 25 %.

TÒA SOẠN : Route Nam-Giao — Hué

Thơ từ và bài vở xin gửi cho

M. LÊ-BÌNH-THÁM

Mandat mua Nguỵt San xin gửi cho

M. Hoàng-xuân-Ba, Quản-ly

Viên-Âm, Boîte postale № 73 — HUẾ

Phò - Cáo

Các ngài vị đạo-tâm muốn tán-thành Bản San xin ghi tên vào thư mua Nguỵt-San rồi gửi một lần với mandat để Bản San gửi tiếp số sau cho khỏi trễ và xin các ngài sẵn lòng giortality giùm.

Xin giữ talon mandat mua Nguỵt-San để thế biến lai.

Những bài lai-cáo dâng được, Bản San giữ quyền nhuận sác; bài dâng không được thì không trả bản thảo lại.

Bản San giữ bản quyền. Trich lục phải đề tên Viên-Âm.

Quyền đầu ngữ

BÁNH VĒ

Một người dại, lưu lạc phương xa, bị đau nặng, trăm phần khỗ-sở. May gặp ông thầy thuốc chỉ cho người dại phải ăn bánh đậu xanh mới lành bệnh. Người dại không biết thế nào là bánh đậu xanh, chỉ lặp đi lặp lại ba tiếng: bánh đậu xanh, lặp mãi không thấy bớt đỡ sanh lòng chán nản. May lại gặp một người thợ vē, động lòng thương xót, chỉ vẽ rạch rồi cho người dại biết thế nào là ăn, thế nào là bánh đậu xanh. Thầy còn chưa hiểu, người thợ vē săn đõ nghề lại vẽ một cái bánh đậu xanh trên tờ giấy để cho người dại dễ tìm được bánh. Ngặt vì người dại dại quá, thầy người thợ vē chỉ nơi bức vē: bánh đậu xanh là thế này, thế kia, thì tưởng bức vē đó thiệt là bánh đậu xanh, nên sau khi ăn bức vē của người thợ vē rồi, lại sắm đõ vẽ thêm mà ăn, ăn mãi không thấy lành bệnh thì sanh lòng nghi hoặc. Vừa may ông thầy thuốc trước lại gặp người dại đương ăn bánh vē, hỏi rõ đầu đuôi thì thương hại chỉ dạy cho biết đó là hình vē chớ không phải là bánh đậu xanh. Người dại nghe như vậy thì quyết định bánh đậu xanh khác hẳn với bức vē, nên cứ đi tìm những cái khác hẳn, tìm mãi không ra bánh đậu xanh thì tưởng rằng giữa đời không có bánh đậu xanh. Thế rồi người dại không tìm thuốc nữa, chỉ ôm cái bệnh đau khổ mà chờ chết.

Ai là người có bệnh xin chờ nhận lầm bánh vē là bánh thiệt và cũng xin chờ tưởng rằng bánh vē khác hẳn với bánh thiệt.



DIỄN ĐÀN

CÔNG VIỆC HOÀNG-PHÁP HIỆN NAY

Bài giảng hôm rằm tháng tư tại Phật-Học-Hội
(chùa Từ-Quang Huế)

NAM MÔ A-DI-ĐÀ-PHẬT.

Thưa quý Ngài tôi nay xin giảng về “Công việc hoàng-pháp hiện nay”.

Đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật của chúng ta, trước khi nhập diệt đã phủ chúa cho các hàng đệ-tử phải hoàng-dương Phật pháp mà hóa độ chúng-sanh. Vậy hoàng-pháp độ-sanh quyết nhiên là cái mục-dịch rất quang trọng của tất cả sự hành động của tin-dồ Phật-giáo.

Ngay vi từ khi Phật nhập-diệt tới nay đã gần 3000 năm, chúng sanh cách Phật đã lâu nên thiện canh kém thiêng, lại vi trong nước ta tin-dồ Phật-giáo không có tổ-chức đoán-thờ, chùa nào lo phần chùa này nên đối với công việc hoàng-pháp lơi-sanh, tin-dồ Phật-giáo trong xứ ta có chiêu lảnh-dạm lâm. Vì vậy nên cả Tăng-dồ, tin-dồ xứ ta phần nhiều thất học, không thấu rõ Phật-pháp, không biết dưỡng tu trì. Bởi lòng tin-ngưỡng không chắc chắn đó nên Phật-giao-dồ ở xứ ta thành cái mồi ngon mặc dầu cho các ngoại đạo chia xé.

Đứng trước cái hiện trạng nguy hiểm như thế, các bậc tri-thức trong ba ký không lể khoanh tay ngồi ngó

dề cho nền tảng đức Tứ-phụ của chúng ta lay đồ bay sao? vậy chúng ta phải phát hổ-đề-tâm chung nhau tìm cách để hộ-trì chánh-pháp, và đem chánh-pháp mà tuyên dương cho tất cả quần chúng.

Trí thức của loài người mỗi ngày mỗi thay đổi, xưa khác nay khác; hiện nay làn sóng Khoa-học của Âu-Mỹ đã tràn khập trên giải đất Đông-Đương, và những lý thuyết không chính-dáng, những đạo lý, không rõ rão đều có người cự lực truyền-bá hò-hảo giữa công chúng; vậy thì đạo Phật muốn đem ra tuyên-truyền trong thời đại này, cũng cần phải bỗ-cái lối quý-đuyên hóa-dộ ngày xưa mà phải tích cự lực lòn giòn giữa quần chúng cự lực hò-hảo, thì mới chắc được hiện-quả viễn-mản.

Ngày xưa đức Thích-Ca sau khi thành đạo dưới cây Bồ-đề; liền vào các nơi thành thị tìm những kẻ có thiện-cán mà giáo hóa. Trong 49 năm ngài đã trải qua hơn 48 nước, ngày nào cũng có thuyết pháp, hạng người nào cũng tùy cơ hóa độ, đâu phải chỉ nhập định nơi cây bồ-đề, để đợi người đến cầu đạo. Về sau các vị Tồ-sư noi theo đại nguyện của Phật di-xứ này sang xứ khác mà hoằng pháp lợi sanh; hiện nay các nước bên Á-Đông đều biết đạo Phật mà qui-ngiรอง là nhờ công đức của các vị Tồ-sư đời trước.

Các vị Tồ-sư vi-dạo bồ-đề không ngại đường sá nguy hiểm đem Phật-pháp đến các xứ xa lị, dã không đồng tiếng nói với nhau lại chưa một ai biết thế nào là Phật-pháp; mà cũng cứ một lòng vì đạo giảng công-bền-chi, học-tiếng-nói xứ người dặng thuyết pháp, học-van-tự xứ người dặng dịch Kinh; ngài này viền tịch thời dã có ngài khác kế chi, cho đến khi toàn-thể nhen dần đều tin-ngiรอง Phật-pháp, công-trình qui Ngài biết là đường nào?

Hiện nay công-việc của chúng ta không đến nỗi khó khăn như vậy; trong xứ ta bây giờ làng nào cũng có chùa, người nào cũng biết niệm A-Dì-Bà Phật, chính một tỉnh Huế mà dã có hơn 70 cảnh chùa Tháp-phuong, tín-dồ đạo Phật dẫu phải

là ít, chỉ vì sự thất học nên sự tin-ngưỡng không được chánh-đảng, không được vững vàng dó thỏi. Chúng ta thử xem trước kia các vị Tồ-sir khai sáng những tò đinh to tát một cách rất đẽ dàng, mà đến ngày nay muốn tu bổ các cảnh chùa ấy cũng đã khó khăn lắm rồi; làm khi lại phải làm nhỏ lại. Thế thi biết lòng tin-ngưỡng ngày nay đối với ngày xưa kém sút nhiều lắm.

Kinh Phật có câu : “Qui nguyễn bǎn vô nhị, phuorong tiễn hිru da mòn” — nghĩa là : “tuy về phần chứng ngộ bǎn lai tự tánh không khác, nhưng những phuorong pháp hoàng-dương tu trì có nhiều lỗi phuorong tiễn tùy theo cơ cǎm của chúng sanh”.

Thời đại đã sai khác, tư tưởng đã đổi thay, thi lỗi tuyên truyền Phật-pháp phải thay đổi cho thích hợp với thời đại, với tư tưởng quần chúng.

Những phuorong tiễn tuyên truyền chánh pháp có thể thích hợp với tư tưởng hiện thời tôi xin lược kê ba điều như sau này :

Điều thứ nhất. — Tồ chire các Phật-Học Hội có hệ thống có đoàn thể để chung lo công việc hoàng-pháp. — Đất Việt-Nam ta xưa khac nay khac, hơn 100 năm về trước xír ta chỉ có một minh đạo Phật, ngoài đạo Phật thi không có tôn-giao nào khác nřa. Bởi thế nên đầu ông thầy ít học đi nřa, giáo-pháp ít kẽ truyền bá mặc dầu mà tin-dồ bao giờ cũng tận tâm súng bái ; trên có vua chiểu cổ, dưới có các quan ống hộ, thi lo gì đạo Phật chẳng trường tồn. Chưa nói chi các đời trước như đời Trần có các vị Quốc-Virong đã thế phát xuất gia, mà chính đời Nguyễn của chúng ta, đức Hiếu-Vô hoàng-đế biệt hiệu là Tứ-Tế đạo nhon cũng đã từng mời mười vị Minh-Sư bên Tầu sang mước ta đang lập đàn cho ngài thọ giới. Nhon đó các vị Thánh-tang tiếp tục ra đời làm cho Phật-giáo mước nhà đỗ kẽ một đoạn lịch sử rất quang rạng.

Ngày xưa trong mước, trứ Nhờ học là một nền luân-lý-học, duy chỉ một đạo Phật nên được vậy, nhưng ngày nay thi khác hẳn.

Trong nước ta hiện nay không biết bao nhiêu là Tôn-giáo, Tôn-giáo nào cũng cực lực truyền bá, có đoàn-thề có hệ-thống, khéo tò chừng, nên sự truyền đạo của họ rất mau chóng. Tôn-giáo càng ngày càng nhiều, nhơn tam càng bất nhất, lại thêm thuyết này thuyết khác lay động lòng người làm cho lầm kẽ chẳng biết đảng nào xu hướng; đối với chánh pháp của Phật thì tần thổi luồng nan, muốn bước lui lại đảng sau thi ngại nỗi đạo Phật là một đạo rất cao thâm huyền diệu, một đạo mà xưa kia, ông bà cha mẹ đã từng tin-ngưỡng sùng phụng; còn bước tới đường trước thi dòm thấy tin-dồ Phật-giáo chúng ta, phần thi chia rẽ, phần thi thất học mà chán nản.

Vậy toàn thể Tông-dồ và tin-dồ Phật-giáo hiện thời cần phải liên hiệp cùng nhau, cho có hệ-thống, cho có đoàn-thề, thì mới có thể tân hành những công việc hoằng pháp lợi sanh một cách viên mãn.

Lại nữa Tôn-giáo là một món đức dục rất hoàn toàn, cốt để dắc diu chúng ta bỏ tà theo chánh, bỏ dữ về lành, tuy trong các tôn giáo lý nghĩa rộng hẹp, cao thấp khác nhau, nhưng cũng không ngoài cái mục đích ấy.

Song hiện nay nước ta đang xu hướng về Khoa-Học thời tất nhiên phải có một đạo lý thích hợp với Khoa-học mới có thể đứng vững giữa phong trào mới, và làm nền tảng cho cơ quan đức dục nước nhà. Người ta thường nói: "Khoa-học tân thi Tôn-giáo thối" câu nói ấy đối với những Tôn-giáo còn tin những ông Tạo-hóa, những lối tạo thiên lập địa, vẫn thi dung; chỗ đối với Phật-giáo thi không đúng.

Như trong khi Khoa-Học đã phát minh sự thành lập của quả Địa-cầu lăn lùa hơn mấy mươi triệu năm, thi những thuyết ông Trời tạo thành Thế-giới trong 7 ngày, và những thuyết người ta phát sinh ở quả Địa-cầu chỉ trong vòng bốn năm ngàn năm không thể đứng vững.

Trái lại sự phát minh của khoa-học đó, rất thích hợp với cái thuyết thành, trụ, hoại, không của đạo Phật.

Lại trong các tôn giáo phần nhiều lấy nhơn loại, lấy quả địa

cầu làm trung-tâm-diểm của vũ-trụ, và cho rằng vạn vật sanh ra cốt để cho người ta thợ dụng. Những thuyết như vậy đối với sự phát minh của nhà Thiên văn học đã nhận rõ ràng quả địa cầu chúng ta chỉ là một cái hành tinh nhỏ chạy xung quanh mặt trời, mà mặt trời cũng là một cái hành tinh nhỏ, trong các hành tinh của Tinh-vân Ngân-hà; thế chăng những trái đất không thể làm trung-tâm-diểm cho vũ trụ, mà dầu mặt trời, dầu Tinh-vân Ngân-hà cũng chỉ là một phần nhỏ của vũ-trụ mà thôi.

Những kẻ tin trái đất là trung-tâm-diểm của vũ-trụ, cũng không khác những vị trùng ở trong giọt nước, cho giọt nước đó là trung-tâm-diểm của vũ-trụ, thật chỉ vì chỗ thấy hẹp hòi, nên chỗ tin sai lầm đó thôi.

Lại theo lý đồng dì mà nói, một hành tinh nhỏ mọn như quả địa-cầu đã có loài người, thì tất nhiên nhiều hành tinh khác cũng có những loài có trí-thức như loài người.

Vậy thời những lý-thuyết cho loài người là trung-tâm-diểm của vũ-trụ, chắc không đúng với sự thật. Quả địa-cầu đối với toàn-thể vũ-trụ, không khác chỉ một hòn cát ở trong bãi sa mạc, dầu mặt cầu còn thật không đủ kề; thế mà nhiều Tôn-giao tin rằng sự phá-hoại của quả địa-cầu là sự phá-hoại của cả vũ-trụ, thảo nào người ta không bảo rằng : Khoa-học tǎn thi tôn-giao thối !!!

Trái lại Phật-giáo thường công nhận có vô lượng vô biên thế giới, cả đông, tây, nam, bắc, từ duy thương hạ đầu đầu cũng đều có thế giới khác cả, cho đến chỉ một Phật-sát của Phật Thích-Ca là cõi Ta-Bà, mà đã đến ngàn triệu thế giới. Phật-giáo cho rằng quả địa cầu do các cục vi địa thủy hỏa phong giả đối hiệp thành, nhà khoa-học cho rằng quả địa cầu do nhiều chất nguyên-tố duyên nhau hợp thành. Phật Thích-Ca ngài nói : «Ngài xem trong một bát nước có đến tám mươi bốn ngàn vi trùng ». Phật nói trước gần 3000 năm, đến ngày nay khoa-học tìm được kính hiển-vi, họ cũng công nhận rằng trong một giọt nước có đến vò số vi trùng ; thế thi biết khoa-học càng mở mang bao nhiêu, thì càng rõ Phật-giáo đúng với sự thật bấy nhiêu.

Hiện nay khoa-học có thể gọi là chủ-nhơn-ông của quả địa cầu, vì khoa-học chẳng những đã đánh đổ các thiền-giáo mà triết-học hiện thời cũng chỉ là một món phụ họa của khoa-học mà thôi. Thế lực của khoa-học rất to tát, sự kinh nghiệm của khoa-học rất đúng đắn, hiệu quả của khoa-học rất xác thiêt, nên trước kia người đời ai ai cũng trọng noi khoa học để tạo hạnh phúc cho nhơn loại.

Từ khi trận đại-chiến bèn Âu-châu, các nước tinh cirus về khoa-học đã chạm nhau một cách dữ dội, họ dùng khoa-học mà chiến đấu với khoa-học, đến đỗi thây chất tỵ non, máu trôi như suối, sanh ra những sự thống khổ vô hạn, thi cho người đời phải bắt đầu nghĩ hoặc rằng: khoa-học không phải là một phương pháp có thể đào tạo hạnh phúc. Chẳng những vậy, nếu khoa-học càng ngày càng mở mang, máy giết người càng ngày càng tinh xảo, thi e một ngày kia khoa-học sẽ trở thành cái lợi khí để tiêu diệt nhơn loại.

Trong Kinh Phật có dạy: «Trong thời kỳ nhơn loại ít tu phước đức, ham việc chiến đấu, thi những lá cây, những cục đất, có thể thành lỵ khi giết người», e thời kỳ ấy là thời kỳ khoa-học tấn bộ đầy chặng?

Đối với những tai hại của khoa-học, có người nói rằng: «đó không phải là lỗi tại khoa-học mà chính là lỗi tại lỗi dùng làm khoa-học»; lỗi ấy ai ai cũng công nhận là đúng, vì khoa-học là một lợi khí tinh nhuệ, dùng về lỗi phải có thể làm cho người gần chết được sống lại, mà dùng về lỗi quấy thì có thể làm cho người dương sống phải chết.

Song muốn khôi dùng làm khoa-học thi phải thế nào? Đầu ấy chẳng những khoa-học không thể giải quyết, mà những tôn-giáo đã bị khoa-học đánh đổ, những triết-học đã trả nền móng của khoa-học, quyết định không thể giải quyết được.

Suy cùng nghĩ tận duy có Phật giáo có thể bồ câu cho cái khuyết-diểm của khoa-học, duy có Phật-giáo, là một tôn-giáo rất thích hợp với khoa-học, có thể cải tạo nhơn tâm hiện thời, làm cho khoa-học khỏi bị dùng làm mà thôi.

Vậy công việc hoằng-pháp lợi-sanh của chúng ta ngày nay chẳng những cốt để bảo tồn một giáo-lý tối cao tối thượng rất có ảnh hưởng cho nền đạo đức nước nhà, mà lại có thể bồ-cứu cho thế-đạo nhơn-tâm, làm cho nhơn loại khỏi dùng lâm khoa học mà giết lòn nhau, hầu mong khoa-học một ngày kia sẽ thành một lợi khi để đào tạo hạnh phúc cho nhơn loại.

Đối với cái mục đích to tác như trên, một người, hai người, một chùa, hai chùa không thể làm nổi; chúng ta cần phải liên hiệp tất cả tín đồ Phật giáo, chung nhau làm một đoàn thể, có trật-tự, có hệ-thống, có tôn-chỉ, có những lối tề-chức hoàn mǎn, thì mới có thể đạt đến mục đích ấy được, vì vậy nên phải lập ra các 'Phật-Học-Hội'.

Điều thứ hai. — Tề-chức Phật-học-dường để đào tạo các bậc pháp sư, dù tài lực mà hoằng-hương Phật giáo. — Cố nhơn có câu: "*Duy nhơn hoằng-đạo, phi đạo hoằng-nhơn*" muốn tuyên truyền Phật-pháp, chúng ta cần phải đào tạo các ông thầy thông hiểu Phật-pháp mới được. Ngày xưa trong xứ ta chỉ có đạo Phật, các ông thầy đâu không học thắc đì nứa cũng chẳng hại mấy; đến ngày nay thi khác hẳn, trong các tôn-giáo, muốn làm một ông giảng-sư ít nứa cũng phải học độ 10 năm, các ông giảng-sư ấy phải tích cực đem chờ sở học mà truyền bá tôn-giáo của mình.

Nếu đối với các ông thầy của đạo khác như vậy, đạo Phật của mình chỉ đưa ra những ông thầy chưa hề học một chữ, chưa hề biết Phật là chi thì nguy hiểm biết chừng nào!

Vậy chúng ta cần phải lập các Phật-học-dường, để cho học sinh học Phật-pháp và học các pháp luận-lý dặng có thể phò bày chờ chọn chánh của đạo Phật trên đường ngôn luận.

Các Phật-học-dường lại cần phải dạy dù sự, dù lý, để đào tạo những ông thầy: về khẩn-giáo dù hiện bách đường chánh nết tà; về thân-giáo dù làm gương giải thoát cho mọi người, về ý-giáo dù hộ niệm cho tất cả chúng sanh;

lại có đoàn-thề, có trật-tự, deo đuổi theo một tôn-chỉ, thiêt hành theo một chương trình, thì mới có thể đem giáo lý thâm-thâm của Phật truyền bá khắp cả mọi nơi, cải tạo cái tâm tham, sân, si của chúng sanh hóa thành cái tâm từ bi sáng suốt.

Điều thứ ba. — Sáng lập những giảng đường trong các nơi đỗ hội và xuất bản những san-chi để truyền Phật-pháp. —

Như trên đã nói, xír ta hiện nay tôn-giáo vẫn nhiều, nhơn tám bát nhất, tôn-giáo nào cũng có các san-chi để truyền bá, đều có các giảng đường nơi đỗ hội để tuyên dương; nếu đạo Phật xír ta cứ theo lối cũ, là lối tùy-duyên hóa độ, nằm yên trên núi đọi cho có người đến cầu đạo mới hoảng-pháp thì e một ngày kia trong xír ta không còn mấy ai biết thế nào là Phật-pháp nữa.

Vậy hiện nay chúng ta cần phải lập các giảng-dường ở nơi đỗ hội, để tiện bề cho mọi người lui tới dạng nghe pháp, đem pháp-âm của Phật mà chen vào những tiếng hô hào của các chủ nghĩa tàn bạo, của các đạo lý mor hồ, để cho ai ai cũng biết chồ phải mà theo, chồ quấy mà bỏ.

Lại chúng ta cần phải xuất bản các san-chi để truyền bá tinh thần Phật giáo khắp mọi nơi, để cho những người đạo Phật biết đạo minh là tối cao tối thượng, khôi theo những lời phiến-hoặc của kẻ tà ngoại.

Công trình hoảng-dường Phật-pháp của xír ta, hiện nay dại dẽ như vậy. Muôn thâu tóm các cơ quan hoảng-pháp ấy về một nơi cho tiện bê trao đổi ý kiến, các hội Phật-học cần phải có Hội-quản lớn lao tại nơi đỗ hội, để liên hiệp các tin đồ Phật giáo mà chung lo công việc, để lập thành các Phật-học đường dù sự dù lý, để làm thoén mây cho sự hoảng-dường Phật-pháp giữa quần chúng.

Nói tóm lại thời đại đã sai khác, tư tưởng đã đổi thay, thì công việc hoảng-dường Phật-pháp cần phải thay đổi cho hiệp với thời đại, hợp với tư tưởng.

Song mực đích các Hội hoằng-dương Phật-pháp, như Hội Phật-học Hué dày, có thành tựu hay chẳng là nhờ lòng cực lực tán thành của toàn thể tín đồ Phật giáo.

Chúng tôi rất trông mong nơi lòng bồ-tát của các thỉnh giả.

NAM MÔ BỒN SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT

CHANH-QUANG

Học sinh trường Trung-học

5



BÀI DIỄN - VĂN CỦA ÔNG LÊ - MAI - DÍNH ĐỌC NGÀY MỒNG TÁM THÁNG TƯ TRONG DỊP LỄ KHÁNH - DÂNG ĐỨC PHẬT THÍCH - CA

*Giáo-lý nhà Phật thích hợp với tánh-tịnh, phong-tục
người nước ta và bồ câu được phong-
trao vật-chất đời hiện tại.*

Hôm nay mồng tám tháng tư là ngày lễ Phật-dân đức Thích-Ca Mâu-Ni, tục ta thường gọi là ngày Bút-sinh. Những sự tích của ngài và những nhơn-duyên gì mà ngài xuất thế, hội Phật-giáo Bắc-Kỳ, Nam-Kỳ và hội Phật-giáo Trung-Kỳ chúng ta đây diễn giảng nhiều lần, tưởng qui ông qui bà đã từng nghe rõ, nay tôi chỉ xin lượt thuật rằng ngài là một vị Thái-tử con vua, thế mà ngài không màng đến sự phủ qui thê-tử, ngài chỉ một niềm thương xót chúng sanh đâm chìm bể khổ, ngài quyết chí xuất-gia cầu đạo để giải thoát cho chúng sanh; xem như khi ngài thành đạo rồi, trong 49 năm, ngài thuyết-pháp khắp cả mọi nơi, hóa-dộ biết bao nhiêu chúng sanh được giải-thoát và bước lên con đường chính giác; những giáo-lý của ngài còn truyền trong kinh-tạng, dù trải qua biết bao nhiêu thế-kỷ, vẫn thanh-hành kháp cỗi Â-Đông, không những xứ Â-Đông mà thôi đâu, cả đến các nước văn-minh bên Âu-Mỹ, cũng có nhiều người tu theo đạo ngài, vì họ đã nhận rõ đạo ngài là một đạo rất thiết-thực, rất viên-mản, không những ngài dạy cho ta biết cách tu hành để giải-thoát ra ngoài vòng sanh, lão, bịnh, tử, là bốn cái cảnh khổ của loài người mà trong việc thế-gian, về đường luân-thường thời ngài dạy lối báo đáp tú-ân, lẽ báu lục phuơng, về đường thực-tế thời ngài dạy cách tư sinh sự nghiệp, phép học ngũ-minh; ngài dạy đủ cả các phuơng-diện. Xem thế biết đạo Phật cao siêu huyền-diệu thiệt, viết không cùng mà nói không hết được, nên chi ông Lạc-Thỷ Không người nước Đức, có làm bài phán đoán rằng: « Tất cả

các tôn-giáo, cho đến khoa-học, triết-học trong thế-giới, không có giáo-lý nào hơn được giáo-lý Phật », lời phán đoán ấy thiệt là xác đàng. Vậy nay tôi xin tham-cứu giáo-lý Phật mà thiết ra hai vấn-dề sau đây, để chất chính cùng các bực thiện-trí-thức.

1) *Giáo-lý nhà Phật thích-hợp với tánh-tinh, phong-tục người nước ta.*

2) *Giáo-lý nhà Phật bồ-cứu được cái phong-trào vật-chất đời hiện tại.*

Sao gọi là đạo Phật thích-hợp với tánh-tinh, phong-tục người nước ta?

Nước ta là một nước lấy đạo Phật làm tôn-giáo trên hơn 1000 năm về trước, xem trong lịch-sử thời biết đạo Phật truyền sang nước ta từ đời nội-thuộc, rồi về sau nhà Đinh, nhà Lý, nhà Trần, nhà Lê đều nối theo nhau mà tôn-sùng Phật-giáo, tuy lúc bấy giờ đã có Nho-giáo, nhưng hai bên cùng theo một tôn-chủ, cùng đồng một xu hướng, không trái với nhau, nên đều được triều-dinh chủ trong có mở ra khoa thi Nho-Thích hợp một; lúc đó nhân-tài trong nước nhiều, những bực cao-tầng đạo-sĩ đem giáo-lý Nho và Thích dung hợp lại mà giúp đỡ việc nội-trị, ngoại-giao cho quản-quốc, ai có dọc đến sứ nước nhà mới biết đạo Phật rất bồ-ich cho tánh-tinh, phong-tục nước nhà làm lâm. Vậy nay chúng ta tu theo đạo Phật, tức là theo con đường quang minh chính đại, mà các bực tiền nhân ta đã từng xu hướng cõ xa lì gi đầu. Tuy ngày nay trong nước ta có nhiều tôn-giáo khác, nhưng đạo Phật vẫn đứng cái địa-vị chủ-nhàn, nhà nước vẫn công nhận, nhân-gian vẫn sùng thượng; tôi thường thấy làng nào cũng có chùa thờ Phật, đền nào cũng gặp phần nhiều là con nít Phật-tử, tuy biết có người vốn là con nhà Phật-tử thiệt, mà cả năm không tới chùa một lần nào, không biết kinh-kệ là gì, nhưng trong nǎo họ vẫn chưa chan tinh thần Phật-giáo của tiền nhân truyền lại, nên thỉnh thoảng phát lộ ra những tánh-tinh cảm-tưởng, có nhiều điều ám hợp với Phật-lý, dù không phải người mình quá mê-tìn, quá cố-chấp, chính là cái tánh-tinh phong-tục

người minh tiêm niềm đạo Phật được nhiều làm rồi ; vì thế tôi dám quyết rằng đạo Phật thích hợp với tánh tình, phong tục nước ta. Có người bảo rằng mỗi thời buổi mỗi khác, thời nào theo thời nấy, hiện nay người minh tinh tinh hoạt động, phong tục cải-lượng cũng nhiều, không thủ cựu nữa, nào là thuyết tự-do, nào là thuyết bình-quyền, nào là thuyết xã-hội cứu tế ôn ào sôi nổi, chó có phải từ-bi tự-tại như Phật đâu, mà lại bảo đạo Phật thích hợp với tánh tình phong tục người minh được. Tôi xin trả lời rằng, người nói đó không những chưa hiểu đạo Phật là thế nào, mà bình phẩm tánh tình, phong tục người minh như vậy cũng chưa xá đáng. Nguyên người minh nhờ được cái tinh thần Nho-Thích dung hợp lại đào tạo ra cái tánh tình, phong tục rất tốt ; tuy từ ngày Nho-Thích không được phổ thông, còn Âu-Hoa thời chưa được tiêm niềm cho làm, cũng có người vi hoàn cảnh mà thay đổi tánh tình, phong tục, tự do mà phạm đến pháp luật, bình đẳng mà mất cả trật tự, nhưng đó là số ít ; còn toàn thể phần nhiều người minh tánh hiếu tịnh, mà đạo Phật vốn đạo thanh tịnh, tánh hiền lành mà đạo Phật vốn đạo từ-bi, tục người minh vốn thuần-phát, mà đạo Phật thời cấm xa hoa, tục người minh trọng luân thường mà đạo Phật thời nghiêm giới luật, như thế có phải thích hợp hay không, mà lại bảo đạo Phật không thích hợp với người minh sao được. Còn như bảo rằng tự-do, bình-quyền, cứu tế, thời đạo Phật là một đạo cứu đời, tự do có, bình đẳng có, bác ái có, mà những lý thuyết bình đẳng, tự do, bác ái của nhà Phật là chân chính, là viên mãn hơn lý thuyết của thế gian nhiều ; xem như Phật dạy rằng tất cả chúng sanh đều có Phật-tánh, đều có thể thành Phật được, thế thôi cái tinh thần bình đẳng biết là dường nào ; ngoài lại dạy rằng không vướng vít gì, không ngăn trở gì rất thung dung nhảm hạ, thế thôi tinh thần tự do biết là dường nào ; còn như lý thuyết bác ái, thời ngoài dạy không những loài người nên bố thí lẫn nhau, mà cả đến đối với loài cầm thú hữu tình cũng nên thương nó, nên ngoài có đặt ra giới cấm sát sanh là thế, thế thì biết cái tinh thần

bác ái biết là đường nào. Vậy ngày nay chúng ta muốn cho người minh đứng có cái tính bạo động, đứng có cái thói kiêu bạc, cứ giữ một dạ trung thành, một lòng lương thiện, để tạo thành một cái nhơn cách hoàn toàn, thời chúng ta nên nghiên cứu và thực hành giáo lý nhà Phật.

Sao gọi là đạo Phật bồ câu được cái phong trào vật chất đời hiện tại?

Đời vân minh vật chất này, khôn sống bống chết, mạnh được yếu thua, là lè rô ràng, ai cũng biết, vậy thì cái gì tạo thành được đời vân minh vật chất này, có phải là nhờ năng lực của khoa-học hay không? Thưa phải, chính nhờ năng lực của khoa-học mới tạo được đời vân minh vật chất đấy; khoa-học kỹ công diệu xảo, việc gì cũng tìm xét đến nơi đến chốn, đã phá tan biết bao nhiêu màn ảo giữa đời, và đã xô đồ cộ rẽ tắt cả các lòng mè tin, khoa-học đã mở ra một cái hoàn-cảnh tinh xảo mới mẻ cho nhân-loại, làm cho làm người đời rất trông cậy vào khoa-học để tạo-thành hạnh-phúc cho nhân-loại nhưng thử xem hiện nay đã tạo được hạnh-phúc hay chưa? Thưa chưa được, vì khoa-học thiếu một bên tinh-thần, chỉ chú trọng về bên vật-chất, đã là vật-chất, tức là một vật vô-thường có gì là vững bền chắc chắn. Ta thử xem Trưởng-Thành của Tân-Thùy-Hoàn kiên cố biết bao, mà cũng bị Hung-Nô phá tan trong một lúc, Đồng-trụ của Hán Mô-Viện vững bền biết mấy, mà cũng bị thời gian che lấp tự bao giờ, thời dù biết vật chất không sống lâu bằng tinh-thần được, huống chi lòng người đã sảng có ba cái độc là ham, sân, si, nó sinh ra tự lúc thân ta mới sinh, cũng như một chứng bệnh di-truyền đời này qua đời nọ, kiếp này qua kiếp nọ, không thuốc gì chữa được chỉ có Phật-pháp chữa được mà thôi; Phật-pháp có đủ phương-pháp trừ căn bệnh ấy, nếu người đời không tin dùng Phật-pháp để ngăn ngừa ba cái độc đó lại, mà cứ tùy nó sử linh làm cho mản nguyện, thời lè tắt nhiên ghen ghét nhau, tranh dành nhau, rồi nghĩ ra cách này, chế ra thức nọ, để đánh giết nhau, thành thử khoa-học vốn hay mà người đời dụng nó làm những việc không hay, thời làm sao tạo thành hạnh-phúc cho

loài người dược ; khoa-học đã chưa tạo dược hạnh-phúc mà lại làm cho loài người trong thấy biết bao nhiêu là những cảnh-tương thè thảm, tức như Âu-chiến nam 1914 kéo dài đến năm 1918, làm cho cuộc hòa bình thế giới bỗng dung hóa ra một trường náo nhiệt, khò-não, đó cũng đủ chứng rằng một minh khoa-học không dủ sức tạo thành hạnh-phúc cho nhon-loại dược. Vả cháng khoa-học chỉ là một món trong muôn phép của Phật-pháp mà thôi, xem như khi khoa-học chưa phát-minh mà Phật đã dạy ra những câu : "Giữa chốn hư-không có vò số thế-giới liên lạc với nhau như chuỗi hạt châu, vậy có khác gì cái thuyết nhà thiênen-ván đời nay bảo trong không-trung có vò số tinh-tú, hò hấp cùng nhau ; lại như câu Phật xem trong một ebén nước có tam van bốn ngàn con vi-trùng, thời có khác gì cái thuyết nhà Sinh-vật-học đời nay bảo lấy kinh hiền-viết thấy chất nước có nhiều con vi-trùng. Đó là tôi cử một vài câu để dẫn chứng, chớ trong ba tang mười hai bộ kinh còn biết bao nhiêu lý-thuyết khoa-học ; duy Phật là bực giác-ngộ hoàn toàn, ngài thấu rõ cái vọng tâm người đời bị ba cái độc-tham, sân, si chưa sao chừa dược, mà vật-chất lại làm cho ba cái độc đó thêm hăng hái hơn nữa, nên ngoài phải dạy người trước phái minh tam kiền tánh, trong tinh-thần sau mới trau đổi vật-chất, thời khoa-học mới có thể có lợi mà không có hại, có hay mà không có dở. Vậy nay ta muốn bồ-cứu cái phong-trào vật-chất cho dược hoàn-toàn, thời nên lấy cái tinh-thần Phật-giáo dung-hop lại, hè có tinh Phật-giáo thời khi ra làm công việc gì cũng hợp với Phật-pháp cả, như thế thời lản sóng ván-minh vật-chất càng hành-trường bao nhiêu, càng dược èm lặng bấy nhiêu, mà càng èm lặng bao nhiêu lại càng tao-thành hạnh-phúc cho nhon-loại bấy nhiêu, cầu đại đồng thế-giới của Thành-nhơn đời xưa có lẽ đem ra tung sau khi Phật-giáo thanh-hành kháp cả toàn cầu, quyết không nghĩ ngờ gì nữa.

Kế luận, tôi xin nguyện rằng anh em đạo-hữu chúng ta nên đem đạo Phật ra mà bàn luận với nhau, chò nào không xứng đáng thời cứ công kích, cứ bài-bắc, vì có công kích, có bài-

bác thời mới chịu tham-ciru đến kinh-tạng, mà đã có công tham-ciru đến kinh-tạng, thời sớm muộn thế nào cũng hiểu được đạo Phật là đạo mầu-nhiệm, đến-hết mui-thuyền đã bén, mâu-dạo đã ra, thời công tu luyện càng ngày càng tinh tiến càng đồng-mảnh, chứ không bao giờ chán nản nữa; tức như cụ Trương-Thưong-Anh là bức đại-nho đời nhà Tống, trước làm bài Võ-Phật-Luận để bài bác Phật, mà sau lại tin-ngưỡng Phật một cách rất nhiệt-thành, Cụ Trương-Anh-Siêu là bức đại-nho đời nhà Trần, trước cũng làm bài bí-kỷ để công kích Phật, mà sau lại khâm-phục Phật một cách rất kiên-cố, lại như Trung-ký, ta có Cụ Nguyễn-Đặng-Giai, trước cũng chống-báng Phật mà sau lại tin theo đạo Phật đến cực-diểm, hiện có xây chùa dựng tháp khắp các tỉnh Trung-Bắc-ký,* đến nay vẫn còn di-tích, đó là vì các ngài trước chưa hiểu thời công kích bài-bác, đến khi đã hiểu lê-tát-nhiên phải tin-ngưỡng khâm-phục; xem thế thi-biết đạo Phật cảm hóa rất mầu-nhiệm, không phải lấy tiền bạc mua lòng người, cũng không phải lấy-mưu-chước lừa-dối người, đạo Phật chỉ lấy cái-dứa đại-tử-bi, đại-hùng-lực, cảm hóa một cách rất đậm-thẳm; kinh có câu “Không có đại-tử-bi không phải là Phật, không có đại-hùng-lực cũng không phải là Phật, vì có đại-tử-bi, đại-hùng-lực mới nên được công-te-dò,” thế cho nên những bức cang-chính cốt-ngạnh như Cụ Trương-Thưong-Anh, cụ Trương-Anh-Siêu, cụ Nguyễn-Đặng-Giai, còn phải hồi-hướng theo Phật, hướng nứa là chúng ta đây, vậy ai là con-nhà Phật từ mà còn đứng ngoài vòng-nghi ngờ chưa quyết, thời xin quyết định vào chân-Hội Phật-học với chúng-tôi, để cùng-nhau lo-chung việc hoằng-dương Phật-pháp, may ra có đào-tạo được một cái-tánh-tinh-phong-tục-tân-thiện-mỹ trong thời đại-văn-minh-vật-chất này.

LÊ-MAI-DÍNH





KIẾT - SANH TƯƠNG - TỤC LUẬN (tiếp theo)

3º) A - Lại - Da Duyên - Khỉ

Các pháp-môn trước tuy đã chỉ rõ nhơn-quả của sự kiết-sanh-tương-tục, nhưng chưa chỉ đích cài nguồn gốc nhơn-quả, nên khó bắc phát khỏi tìn-tâm cho những bức thuong-cản thuong-tri. Vì vậy nên trong các kinh phuong-dang, Phật lại khai-thị cho biết cài nghĩa « A-lại-da duyên-khỉ ». Theo nghĩa ấy thì sự sự vật vật đều do chúng-tử trong đệ-bát-thure (A-lại-da) phát khởi ra cả.

Nói tám chúng ta hiện nay, chúng ta chỉ biết có 5 thure trước là nhẫn, nhĩ, ti, thiêt, thàn và có đệ-lục-ý-thure là cài thure biết mình, biết người, biết ta, biết ghét mà thôi ; nay nghe nói có cài thure thứ tám thì chỉ cho khởi cài người nghĩ hoặc. Vậy trước khi nghiên cứu cái nghĩa A-lại-da-thure duyên-khỉ, chúng ta cũng nên suy xét rõ vì sao nhận biết được rằng chúng ta thiêt có đệ-thất-thure và đệ-bát-thure.

Trước hết, chúng ta cần phải rõ phạm vi của đệ-lục-ý-thure cho khởi sự lầm lạc. Đệ-lục-ý-thure là cài thure phân biệt rõ ràng muôn sự muôn vật, biết suy nghĩ, biết tim lỗi, biết thế này là mình, thế kia là người, vật này là cái bàn, vật kia là cái ghế, biết nhớ tưởng các việc quá khứ, biết ưng-đạt các việc ví lai, cho đến biết lo, biết buồn, biết thương, biết giận. Nói tóm lại, hiện nay chúng ta biết các cảnh vật một cách rạch ròi đều nhờ đệ-lục-ý-thure cả. Đệ-lục-ý-thure

của chúng ta vẫn biết rạch rồi thật, song từ nhỏ đến lớn, cái lối biết rạch rồi đó, tùy chỗ học hỏi, tùy chỗ kinh-nghiệm có thay đổi nhiều, như người học chữ Hán thì biết chữ Hán, người học chữ Pháp thì biết chữ Pháp, người học kế-toán thì biết kế-toán người học vật-lý thì biết vật-lý, thiệt không thể quyết định cái đê-học ý-thức chúng ta về sau sẽ ra thế nào cả.

Song xét lại thi thời-kỷ chúng ta học-tập khác với thời-kỷ chúng ta thực-dụng, vậy trong thời-gian giữa hai lúc đó, những sự chúng ta đã học tập rồi, chúng ta cất vào chỗ nào mà đến khi thực-dụng lại có thể đem ra mà thi-thố.

Chúng ta cất những sự học ấy trong đê-học-ý-thức chăng ? Đê-học-ý-thức là một thức gián-doạn như đến khi ngủ mè, không phân biệt rạch rồi thì đã không có đê-học-ý-thức nữa. Vậy nếu chúng ta cất trong đê-học-ý-thức, đến khi ngủ mè đê-học-ý-thức không có, những đều đã cất tất nhiên phải theo đê-học-ý-thức mà mất luôn, thì làm sao lại còn nhớ được những chuyện mấy mươi năm về trước.

Hay là chúng ta cất trong ngũ-thức chăng ? Ngũ-thức cũng gián-doạn, lại mỗi cái mỗi phần việc, làm sao cất đủ mọi sự đã kinh-nghiệm giữa hoàn-cảnh.

Chúng ta suy xét như vậy thì biết thế nào chúng ta cũng phải có một thức khác, một cái thức không gián-doạn dạng làm cái kho để chất chứa những sự đã học tập của chúng ta. Cái thức kho chứa ấy, trong đạo Phật gọi là tang-thức, là A-lai-da-thức. Song tuy tang-thức nắm giữ những sự học tập cho khỏi mất, mà lối nắm giữ đó chắc không phải thiết như lối nắm giữ của một cái kho cất vật hạn ; vì tang-thức là vô-hình, làm sao lại chứa cất được các vật hữu hình. Lại nếu tang-thức thiết nắm giữ như một cái kho, thì lớp trước lớp sau không thể xen lỏn, mà đến khi chúng ta muốn nhớ một việc mươi năm về trước, tất nhiên lại phải ôn hết tất cả các công việc trong mươi năm ấy, chờ có đâu lại gấp việc nhớ tiền cho được. Vậy lối nắm giữ sự học tập trong A-lai-da-thức là về lối huân-tập. Huân-nghĩa là trao, tập-nghĩa là

huyện thành thói quen. Vì như một gói trà, nắp bong sen thi nước trà có mùi sen, nắp bong lái thì nước trà có mùi lái, mà bản-chất gói trà vẫn không thay đổi; A-lai-da-thức cũng vậy, A-lai-da-thức vẫn là A-lai-da-thức mà tùy chỗ tập luyện, hàng ngày, A-lai-da-thức lại có cái năng-lực thế này hay cái năng-lực thế khác; như tập luyện làm toán thì A-lai-da-thức phát sinh ra cái ý-thức biết làm toán, tập học luận-lý thì cái A-lai-da-thức có cái năng-lực phát sinh ra có cái ý-thức biết luận-lý, vàn vàn. A-lai-da-thức chẳng những chịu huân-tập về mặt hiểu biết, lại còn chịu huân-tập về mặt tánh-hạnh, như một người tập lối kiêu-mạng thành thói quen, thi người ấy hóa ra có tánh kiêu-mạng, một người tập lối khiêm-tốn thành thói quen thi người ấy hóa ra có tánh khiêm-tốn.

Hiện nay chúng ta được biết thiệt có cái A-lai-da-thức chịu huân-tập như trên, song cái A-lai-da-thức ấy cần phải có tánh-cách gì mới có thể chịu huân-tập, vì nếu tánh nó là lành thì tất nhiên không thể chịu huân-tập các điều dữ, còn nếu tánh nó là dữ thì cũng không thể chịu huân-tập các điều lành. Nay A-lai-da-thức chịu huân-tập đủ cả điều lành điều dữ thi tất nhiên A-lai-da-thức phải có cái tánh-cách không nhất định là lành là dữ và không phân biệt sự lành sự dữ. Lại nữa, những sự học tập lâu năm hiện chúng ta có thể nhớ được, vậy A-lai-da-thức tất nhiên phải tiếp tục mãi, không giàn đoạn mới dù cái năng-lực bảo tồn các sự huân-tập về quá-khứ.

Lại A-lai-da-thức cần phải có quan-hệ mật thiết với các thức trước mới có thể phát-khởi ra các thức và hành-thọ những sự huân-tập nơi các thức trước. A-lai-da-thức đã có những tánh-cách như vậy thi chính nơi A-lai-da-thức, quyết không có các sự chấp trước, các món thành-kiến, quyết không có phân biệt điều lành điều dữ, điều ô-nhiêm, điều thanh-tịnh, như một cái kho gấp vàng thi chứa vàng, gấp đá thi chứa đá, tuy vàng đá có khác, nhưng cái kho vẫn không phân-biệt vàng với đá. Đề-bát-thức đã như vậy, thi vì sao trong lúc đề-lục-ý-thức chúng ta phát ra các thiện-niệm, quán cái lý vô ngã mà

thầm thầm bẽ trong vẫn không khỏi chấp ngã, vậy cái thầm thầm chấp ngã bẽ trong đó về thức nào? Về đệ-lục-thức chẳng? Không lẽ như vậy, vì đệ-lục-thức lúc ấy đương phát thiện-niệm, đương quán vô-ngã, lẽ nào lại còn chấp-ngã. Về A-lại-da-thức chẳng? Cũng không phải, vì A-lại-da-thức phải có cái tánh-cách không phân biệt lành dữ, không thiện không ác, mới có thể chịu huân-tập về các phuơng-diện, chứ nếu đệ-bát-thức thiệt có chấp ngã, thì làm sao các vị quán vô-ngã lâu ngày lại được cái tánh không chấp ngã, gọi là vô-ngã-tri. Vậy cái thức làm cho chúng ta trong lúc phát thiện-niệm; quán vô-ngã mà vẫn thầm thầm chấp-ngã đó là cái gì? Xét cho kỹ thời biết phải có một cái thức riêng, cái thức ấy tuy không giao-tiếp với ngoại-cảnh, tuy không phân-biệt rạch rời, nhưng vẫn thường thường chấp ngã, cái thức chấp ngã đó tức là đệ-thất-thức. Trong khi chúng ta ngủ mê vẫn không biết gì, nhưng xét cho kỹ vẫn thầm thầm chấp ngã, đó là do công-năng của đệ-thất-thức.

Đệ-thất-thức cũng có tên là mạt-na-thức. Chúng sanh luân-hồi trong lục-dạo, hết nhận thân này đến nhận thân khác làm minh đều vì cái đệ-thất-thức của chúng sanh thường thường chấp ngã đó thôi.

Có người lại nghĩ rằng đệ-thất-thức đã không giàn-doạn thi cứt cho rằng đệ-thất-thức chịu huân-tập cũng được, cần gi phải lặp thêm đệ-bát-thức. Nghĩ như vậy là không đúng, vì đệ-thất-thức đã có thành-kiến, nghĩa là đã thầm thầm chấp-ngã, thi quyết định không thể chịu huân-tập theo cách lối quán vô-ngã; nếu vậy thi người mê phải mê mãi, làm sao lại có người được giác-ngoà; xét như vậy thi quyết định có đệ-thất-thức.

Đệ-thất-thức đã thường thường chấp ngã, khi ngủ cũng chấp, khi thức cũng chấp, khi chủ ý cũng chấp, khi không chủ ý cũng chấp, vậy đệ-thất-thức đã là nang-chấp tất nhiên phải có cái gì làm cái sở-chấp. Lại cái nang-chấp đã không giàn-doạn, thi cái sở-chấp quyết định cũng không thể giàn-doạn; cái sở-chấp không giàn-doạn đó xét ra duy có đệ-bát-thức là đủ tánh-cách mà thôi; vậy đệ-bát-thức chính là cái thức đã bị đệ-thất-thức chấp làm cái ngã.

Dệ-bát-thức trong khi chư huân-tập hóa ra có nhiều thói quen, có nhiều năng-lực gọi là chủng-tử, như chủng-tử tham thi sanh lòng tham, chủng-tử nghi thi sanh lòng nghi, song các chủng-tử lại cần phải nhờ nhiều trường-hợp giúp đỡ mới phát-khởi ra hiện hành, nghĩa là sanh ra cái tư-quả của mình. Ví dụ như có người sảng ~~cô~~ tánh hay giận, đó là sân chủng-tử, đến khi người ấy phát ra cơn giận thì gọi là sân-hiện-hạnh. Sân-chủng-tử mà phát ra được sân-hiện-hạnh, tất nhiên cần phải có các trường-hợp giúp đỡ, phụ-trợ vào, như thấy đều chướng mắt, nghe việc trái tai, chớ không lẻ tự nhiên mà nỗi cơn giận. Các trường-hợp vẫn có ảnh hưởng thiệt, nhưng đối với một trường-hợp như nhau, có người không giận, có người giận ít, có người giận nhiều đều do chỗ huân-tập sân-chủng-tử nơi đệ-bát-thức từ trước.

Đã thành-lập đệ-thất-thức, đệ-bát-thức rồi, chúng ta nên nghiên-cứu thế nào là A-lại-da-duyên-khi.

Theo nghĩa A-lại-da-thức duyên-khi thì tất cả sự sự vật vật giữa đời đều do các chủng-tử nơi A-lại-da-thức phát-khởi ra cả. Trong một thời-kỳ sống còn, A-lại-da-thức nắm giữ can-thàn, khì giới cho khỏi hư-nát và thâu góp các sự huân-tập. Đến khi cái quả của sự huân-tập đời trước hết rồi thì đệ-bát-thức không chấp cái thân đó nữa, nên thân đó phải chết và lần lần hư-nát (những bức vào định tú-thuyền không có hơi thở, những bức vào định vô-tường không có ý-thức, những bức vào diết-tan-dịnh không có thất-thức mà thân-thể không hư-nát là nhờ có đệ-bát-thức chấp-trì vậy). Khi đã chết thì các thức ngoài đều tiêu diệt, duy còn đệ-thất-thức với đệ-bát-thức mà thôi. Đệ-thất-thức chỉ một mảnh chấp đệ-bát-thức làm ngả chớ không biết gì, còn đệ-bát-thức thì tùy chỗ huân-tập mà biến ra cõi này cõi khác. Nói cho đúng thì từ vô-thi đến nay, đệ-bát-thức xoay vần trong lục đạo, vẫn dù tất cả các chủng-tử, nghĩa là dù các năng-lực phát-sanh ra can-thàn; khì giới của các nghiệp, song tùy chỗ mới huân-tập, có chủng-tử dù trường-hợp mà phát-khởi hiện-hành, lại có chủng-tử không dù trường-hợp mà phát-khởi hiện-hành. Vì các chủng-tử dù trường-hợp phát-khởi hiện-hanh kia mà cái tướng của A-lại-da-thức phải biến đổi thành ra thức cõi này

hay thức cõi khác. Ví dụ như một người vừa chết, A-lai-da-thức của người ấy vẫn dù tất cả các chủng-tử của nghiệp trời, của nghiệp tu-la vẫn vẫn, song vì người ấy trong một đời tạo các thuong-pham phuoc-nghiep, nên chủng-tử nghiệp trời dù trưởng-hợp mà phát-khởi hiện-hạnh; A-lai-da-thức nhơn đó mà đổi thành thức của cõi trời và người ấy được thị-sanh lên cõi trời; trái lại, nếu trong một đời người ấy làm các nghiệp độc dữ thi chủng-tử dia-nguc dù thế-lực mà phát-khởi hiện-hạnh; A-lai-da-thức của người ấy biến thành A-lai-da-thức của dia-nguc và người ấy lại phải chịu nghiệp dia-nguc. Theo nghĩa A-lai-da-thức duyên-khí thì tùy chỗ huân-tập, chủng-tử về nghiệp nào có thế-lực hon thi đê-bát-thức biến thành đê-bát-thức của nghiệp ấy; rồi đê-bát-thức, *thức của nghiệp*, do các chủng-tử biến ra thàn ra cảnh của nghiệp ấy; nhơn đó mà có kiết-sang-turom-tục.

Chúng ta đã rõ nghĩa A-lai-da-thức duyên-khí rồi, thi chúng ta hàng ngày cần phải huân-tập đê-bát-thức y như chánh-pháp để cho các chủng-tử thanh-tịnh nơi đê-bát-thức chúng ta dù thế lực mà hiện-hạnh thi mới có thể phá cái ngã-chấp, pháp-chấp nơi đê-thất-thức (làm cho không dù nhơn duyên mà hiện-hạnh thi gọi là phả) và chứng được duyên-thức-tánh.

4) Pháp - giới duyên - khí

Pháp-giới duyên-khí. Nghĩa là toàn-thể pháp-giới đối dài với nhau mà phát-khởi. Cả pháp-giới làm duyên phát-khởi một pháp, một pháp làm duyên phát-khởi pháp-giới, duyên qua duyên lại trùng trùng vô tận, dẫu sự gi vật gi cũng đều do toàn-thể pháp-giới làm duyên mà phát-khởi ra cả. Theo nghĩa này thi một tâm-niệm đã do toàn-thể pháp-giới duyên-khí mà phát-sanh và toàn-thể pháp-giới cũng đều do cái duyên của tâm-niệm ấy mà phát-khởi, cho đến sự gi vật gi cũng vậy, tr vât hổ sirc lớn, cho đến vật hổ sirc nhỏ, từ cái tâm-niệm toàn-thiện cho đến cái tâm-niệm dạ-ác cũng đồng là pháp-giới duyên-khí cũng đồng duyên-khí cả pháp-giới, nghĩa là cũng đồng một pháp-giới-tánh. Pháp nào pháp nào đã đồng một tánh thi không có tự có tha, không có nhơn có ngã, không có thời-gian, không

có không-gian, không có sống có chết, không có niềm cõi tịnh. Chính nơi một pháp mà xét thi toàn-thể pháp-giới làm duyên phát-khởi ra pháp-ý chứ pháp-ý vốn không tự-tánh, mà chính cái pháp không tự-tánh đó lại làm duyên mà phát-khởi ra toàn-thể pháp-giới. Trong đó một pháp tức là hết thảy các pháp, hết thảy các pháp tức là một pháp, thiệt không có chỗ nói phô, không có chỗ nghĩ ngợi.

Song một tâm-niệm đã cùng khắp pháp-giới, thi sự sự là tâm, vật vật là tâm, thân là tâm, cảnh là tâm, cho đến do tâm-niệm mà có nhơn ngã, do tâm-niệm mà có sống chết, nhơn như vậy thì quả như vậy, phát ra như vậy thi trở về như vậy, không có trước, không có sau, không có nang, không có sở. Do tâm-niệm duyên-khí pháp-giới, pháp-giới duyên-khí tâm-niệm mà in tuồng có thức, in tuồng có chủng-tử, in tuồng có mè, in tuồng có ngộ. Lại tùy chỗ tâm-niệm duyên-khí mà hết, duyên-khí cái sống thân này lại duyên-khí cái sống thân khác, hết duyên-khí ra cõi này lại duyên-khí ra cõi khác, đổi dâu với nhau in tuồng có đi lên đi xuống, đi lại đi qua, nhưng thiệt ra dâu dâu cũng là tâm, dâu dâu cũng là pháp-giới-tánh, cùng ba đời, khắp mười phương vẫn một pháp-giới-tánh, không có chi đáng gọi là sanh, không có chi đáng gọi là diệt cho đến không có chi đáng gọi là thân, không có chi đáng gọi là cảnh.

Tam-thể chư Phật chung rõ Pháp-giới-tánh nên không thấy có minh, không thấy có vū-trụ, minh là vū-trụ, vū-trụ là minh, một chủng sanh sống là minh sống, một chủng sanh biết là minh biết, cái nhơn trong một niệm đã cùng khắp pháp-giới, cái quả trong một niệm cũng cùng khắp pháp-giới, nhơn với quả đồng một thời, nhơn với quả đều viên-mẫn, thiệt không gì đáng gọi là kiết-sanh, cho đến không có gì đáng gọi là tương-tục. Đầu cho chúng-sanh không có pháp-giới-tánh, không nhận chỗ trùng-trùng duyên-khí, phát ra cái tâm-niệm sai lầm nó duyên ra có nhơn cõi ngã, có sống có chết, mà tâm-niệm ấy vẫn cùng khắp pháp-giới, pháp-giới vẫn duyên-khí tâm-niệm ấy, không một pháp gì ra ngoài pháp-giới-tánh. Nhận được chỗ

này rồi thi ý-thức là một pháp, mat-na là một pháp, A-lai-da-thức là một pháp, thế-giới là một pháp, cho đến hột bụi cũng là một pháp, diệu-hạnh của các vị Đại-Bồ-Tát là một pháp, mà chấp của chúng sanh cũng là một pháp, pháp nào pháp nào cũng đều là trùng-trùng duyên-khí, cũng đồng là một pháp-giới-tánh như-như bình-dâng. Như vậy là pháp-thân, như vậy là Phật-tánh, trong ấy thiêt không có gì là sanh tử, thiêt không có gì là khứ lai, cho đến thiêt không có gì là ngô, là mè, là vò-minh, là Phật-tánh.

Vậy cái lối kiết-sanh tương-tục của chúng sanh đồng là cảnh-giới bất-khổ-trú-nghi như cảnh-giới của chư Phật, thiêt không có gì đáng gọi là chúng sanh cả.

KẾT LUẬN

Trong thời kỳ Phật ra đời, tùy theo căn-cơ thuyết-pháp, về phương-diện kiết-sanh tương-tục, Phật vẫn dạy nhiều cách, nhưng đại-ý không ngoài bốn món duyên-khí đó. Trong bốn món ấy, chúng ta nên tùy theo căn-cơ mà lanh tho, không nên vì danh-tử sai khác mà sanh lòng phán biệt, nhưng một điều cốt yếu là chúng ta cần phải ý như chánh-pháp mà suy xét để cho khỏi lạc vào thường-kiến và đoạn-kiến của các ngoại đạo

VIÊN-ÂM



ĐẠI Ý KINH

THỦ - LĂNG - NGHIÊM

PHẬT TÔM CHỈ CÁC PHÁP TƯỞNG ĐỀU LÀ GIẢ-DỐI
THIỆT RA CHỈ LÀ NHU-LAI-TẶNG-TÁNH
(Tiếp theo)

2.) Phật chỉ bản-tánh của lục-nhập là Nhu-Lai-Tặng-Tánh.

Về đoạn này Phật riêng chỉ bản-tánh của lục-nhập tức là của sáu cái cảm-thân góp phần cảnh, nào nhân-cân, nhí cảm-tí-cân, thiệt-cân, thân-cân, ý-cân là giả-dối chẳng phải nhơ-duyên-sanh, chẳng phải tự-nhiên, thiết ra chỉ là Nhu-Lai-Tặng-Tánh.

Như nhân-nhập vẫn in tuồng có lanh nạp các sắc-tưởng, nhưng thiết chỉ vì thức-tâm cố-chấp biến ra có-năng-kiến, sở-kien mà thôi. Năng-kiến và sở-kiến không ngoài thức-tâm nên không thể rời nhau; vì vậy ngoài hai cái vọng-trần sáng và tối thì cái năng-kiến không còn biết lấy gì làm tự-thể. Và chặng sáng và tối không thể đồng có một lần, khi sáng thì không tối, khi tối thì không sáng; vậy nếu cái năng-kiến, do cái sáng mà có, thì đến khi tối không có sáng nữa, lẽ ra cũng không có cái năng-kiến, làm sao lại còn thấy được cái tối. Như nói cái năng-kiến tự mình sanh ra, không cần đến cái sáng cái tối thì thử hỏi ngoài cái sáng cái tối ra lấy cái gì mà làm cái năng-kiến, không lẽ lại có cái năng-kiến đã không thấy sáng cũng không thấy tối? Còn nếu như từ nơi không-không mà sanh ra thì cái không-không kia tự thấy, nào định gì với mình mà gọi là cảm, là nhập.

Vậy thì biết cái nhân-nhập là hư-vọng, vốn không thiết có và bản-tánh của nó chỉ là Nhu-Lai-Tang-Tánh.

Lại chúng ta thường nói: lồ tai nghe tiếng, và chúng ta vọng chấp có cái tánh nghe lanh nạp các món động tịnh, nhưng xét ra cho kỹ, động với tịnh trái hẳn với nhau, không thể nói động sanh ra tánh nghe, hay tịnh sanh ra tánh

nghe được. Tánh nghe lại không thể tự mình sanh ra mình, lại không thể tự nhiên mà sanh ra, vậy thì biết nồng-văn và sô-vân đều là những tưởng hư vọng do thức tâm biến hiện, chưa hề sanh, chưa hề thiệt có ; cũng như khi chúng ta bịt chặt lỗ tai một chập nghe tiếng vù vù trong tai, những tiếng đó nơi ngoại cảnh rõ ràng là không có mà chúng ta vẫn cứ nghe. Nồng-văn và sô-vân đã do cái vọng-chấp của thức tâm mà biến hiện thi thiệt ra chưa hề có gì đáng gọi là cẩn, là nháp, và bản-tánh của nồng-nháp chỉ là tánh diệu-chơn-như của Như-Lai-Tạng.

Lại như khi nhét chặt lỗ mũi, nhét lâu thời nghe trong mũi hơi lạnh nhờ những cái cảm xúc như cái biết lạnh đó mà tý-cần biết được khi ngạt khí thông và khi thông lại biết các mùi thơm thùi, nhưng xét ra cho kỹ thì cái tì-nháp như vậy không thể do ngoại trắc sanh ra, không thể tự mình sanh ra, cũng không thể tự nhiên giữa hư không mà sanh ra, đã không có cái gì có thể sanh ra thi tì-nháp là vô sanh; đã là vô sanh thi bản-tánh của tì-nháp thiệt ra chỉ là tánh diệu-chơn-như của Như-Lai-Tạng.

Lại như chúng ta liếm mãi mui mép của mình, mui vẫn không có vị, nhưng nếu liếm lâu, thiệt-cần đã mỏi thì lại hòa sanh ra chút vị ngọt ; các người có bệnh, sau khi liếm mép lâu rồi, lại nghe có chút vị đắng. Thế thì biết cái thiệt-nháp tuy in tuồng lanh nắp được các vị, nhưng thiệt ra thi cái tánh nồng-tri-vị và các vị-sô-tri đều do thức-tâm biến hiện và bản-tánh của cái thiệt-nháp vốn là Như-Lai-Tạng tánh.

Lại như đồng một cái bàn, tay lạnh rờ vào thi nghe nóng, tay nóng rờ vào thi nghe lạnh, cảm xúc vẫn không nhất định. Hoặc lấy một tay lạnh chạm vào tay nóng thi hèn lạnh nhiều, tay nóng cũng hóa ra lạnh, hèn nóng nhiều, tay lạnh cũng hóa ra nóng đến khi hai bên cản nhau thi không còn gì là lạnh nóng nữa. Nhơn có những vọng trắc như vậy nên gọi cái tánh lanh nắp các trắc-tượng đó là thân-nháp, ngoài các vọng-trắc ly và hiệp ly và thuận, thân-nháp không lấy gì làm tự-tánh. Thân-nháp lại không thể do các xú-trắc sai

khác sanh ra, không thể tự sanh, không thể tự nhiên sanh, nên bẩm-tánh của thân-nhập là vô sanh; cái tánh vô sanh đó là tánh diệu-chơn-như của Như-Lai-Tạng.

Lại như đối với những sự đã học tập đã hay biết, khi muốn nhớ lại, ý-căn đem ra được thì gọi là nhớ, không đem ra được thì gọi là quên; do sự lanh nắp được các nội-trần như vậy nên gọi là ý-nhập. Xét ra cho kỹ thì ý-căn không thể vì nhớ mà sanh, không thể vì quên mà sanh, không thể vì thức, ngủ, vì sanh, diệt mà sanh, lại không thể tự sanh, không thể tự-nhiên sanh. Thế thi biết ý-căn thiệt là vô sanh và bẩm-tánh của ý-nhập vốn là tánh diệu-chơn-như của Như-Lai-Tạng.

(Còn nữa)



經
首楞嚴經續

復次阿難云何十二處本如此。何相見一空觀云色者發質者無空妄。本來藏陀等阿真樹林是若色復性相復卽色銷當與自然性。

阿難汝衆更集此鐘為中聲前聲。辨擊鼓續於耳邊。後來耳邊。此往聲處。

阿難若復此聲來於耳邊。如

則目一同如則擊何若聽二此四此爲
林處中声邊城往聞響知声性核城何
祇難况聞彼室耳不種故聽自中羅意於汝鼻云
咤耳其鐘声羅已俱音當與然旃筏云
城在阿何一往在其應種是卽非爐室於生於汝鼻
羅必俱沙汝林鼓齊牛無處因鷇一聞核水生於汝鼻
室聲不十復咤聞声馬復無非又於辰同生旃核云
此應五若祇汝鐘象亦俱本汝燃於鼻稱汝聞
我乞有迦二食歸有之其來音虛阿若里香
無連千來我無鼓況無與處阿所鼻爲生於
我葉百處住我處中往声妄難復內復空

稱汝鼻云
此香生於鼻稱汝聞
難復從鼻稱汝聞
當生鼻中有旃核氣
阿所鼻何

若何則合四
義在木聞遠
非常於得遙當與
聞應生鼻反故
說香若若未是卽非
香中性此枯成騰已處因緣非自然性。(未完)





Kinh diễn âm

THỦ LĂNG - NGHIÊM KINH (SURAMGAMA)
(TUC)

Phục thứ, A-Nan, vân hà thập nhị xứ bǎn Như-Lai-Tạng diệu-chơn-như-tánh. A-Nan, nhữ thǎ quan thử Kỳ-Dà thọ lâm cáp chư tuyển tri, a ý vân hà? Thử dǎng vi thị sắc sanh nhān-kiến, nhān-sanh sắc-tướng.

A-Nan, nhược phục nhān-eǎn sanh sāc-tướng giả, kiến không phi sắc, sắc tánh ưng tiêu; tiêu tāc hiền phát nhứt thế dō vô, sắc tướng ký vô, thùy minh không chăt; không diệc như thị. Nhược phục sắc-trần sanh nhān-kiến giả, quan không phi sắc, kiến túc tiêu vong, vong tắc dō vô, thùy minh không sắc. Thị cõ đương tri kiến dử sắc không eu vô xứ-sở, túc sắc dử kiến nhị xứ hư-vọng, bǎn phi nhơn duyên phi tự nhiên tánh.

A-Nan, nhữ cảnh thính thử Kỳ-Dà viên trung, thực biện kích cõ, chúng tập chàng chung, chung cõ ám thanh tiền hậu tương tục, ư thử vân hà? Thử dǎng vi thị thanh lai nhỉ biên, nhỉ vắng thanh xứ.

A-Nan, nhược phục thử thanh lai ư nhỉ biên, như ngã khăt thực Thất-La-Phiệt thành, tại Kỳ-Dà lâm tắc vô hữu ngã; thử thanh tất lai

A-Nan nhỉ xú, Mục-Liên Ca-Diếp ưng bắt eu văn
hà huống kỳ trung nhứt thiên nhị bách ngũ-
thập Sa-Môn nhứt văn chung thanh, đồng lai
thực xú. Nhược phục nhữ nhỉ vāng bī thanh
biên, như ngā qui trú Kỳ-Đà lâm trung, tại Thất-
La thành tắc vō hưu ngā; nhữ văn cō thanh, kỳ
nhỉ dì vāng kiech cō chi xú, chung thanh tē
xuất ưng bắt eu văn, hà huống kỳ trung tượng
mả nguru dương chủng chủng âm hướng? Nhược
vō lai vāng, diệc phục vō văn. Thị cō dương tri
thính dứ âm thanh eu vō xú sở, túc thính dứ
thanh nhị xú hu-vọng, bǎn phi nhơn duyên phi
tự-nhiên tánh.

A-Nan, nhữ hựu hưu thủ lư trung chiên-dàn,
thủ hương nhược phục nhiên ư nhứt thù, Thất-
La-Phiệt thành tú thập lý nội đồng thời văn khí,
U ý văn hà? Thủ hương vi phục sanh chiên-
dàn mộc, sanh ư nhữ tỳ, vi sanh ư không.

A-Nan, nhược phục thủ hương sanh ư nhữ
tỷ, xung tỷ sở sanh dương tùng tỷ xuất, tỷ phi
chiên-dàn, văn hà tỷ trung hưu chiên dàn khí;
xung nhữ văn hương, dương ư tỷ nhập, tỷ
trung xuất hương, thuyết văn phi nghĩa. Nhược
sanh ư không, không tánh thường hằng, hương
ưng thường tại, hà tạ lu' trung nhiệt thử khô
mộc! nhược sanh ư mộc, tắc thử hương chất,
nhơn nhiệt thành yên, nhược tỷ đắc văn
hợp mong yên khí, kỳ yên đằng không vị
cập diệu viền, tú thập lý nội văn hà dì văn?
Thị cō dương tri hương tỷ dứ văn, eu vō xú
sở, túc hưu dứ hương nhị xú hu-vọng, bǎn
phi nhơn duyên phi tự-nhiên tánh.

KINH DIỄN NGHĨA

THỦ LÃNG - NGHIÊM KINH (Suramgama)
(Tiếp theo)

... Lại nữa, A-Nan, vì sao bản tánh của thập-nhị-xứ (1) là tánh diệu-chơn-như của Như-Lai-Tạng.

A-Nan, ông hãy xem rango Kỳ-Đà và các suối ao, ý ông nghĩ sao? Như vậy là sắc-trần sanh ra cái thấy nơi cõi mây, hay là cái nhẫn-can sanh ra các sắc-tưởng?

A Nan, nếu như nhẫn-can sanh các sắc-tưởng thời khi thấy hư-không không phải sắc-tưởng, cái tánh sanh sắc-tưởng phải tiêu diệt, tiêu diệt thời rõ ràng hết thấy các sắc-tưởng đều không; sắc-tưởng đã không có thì lấy gì đổi dãi mà rõ là hư-không được nữa! đối với hư-không, lý-ngḥia cũng như vậy. Lại nếu sắc-trần sanh ra cái thấy thì khi xem hư-không không phải là sắc, cái thấy phải tiêu mất; cái thấy đã tiêu mất bời thấy thấy đều không, lấy chi mà rõ ràng là không hay là sắc. Vậy ông nên biết cái thấy với sắc-không đều không có xứ sở, tức nơi sắc-trần và cái thấy, hai cái sanh-xứ đều hư-vọng, vốn chẳng tánh nhơn-đuyên-sanh, chẳng phải tánh tự nhiên.

A-Nan, ông lại nghe trong vườn Kỳ-Đà này khi đỡ an dọn rồi thời đánh trống, khi chúng nhóm rồi thời đánh chuông, tiếng chuông tiếng trống trước sau nối nhau, ý ông nghĩ sao? Như vậy lại là cái tiếng đi đến bên nhĩ-can, hay là nhĩ-can đi đến chỗ cái tiếng.

A-Nan, như nói cái tiếng ấy đi đến bên nhĩ-can, thì cũng như tôi đi khất-thực trong thành Thất-La-Phiệt, ở trong Kỳ-Đà chắc không có tôi nữa, cái tiếng ấy đã chắc đi đến chỗ nhĩ-can của A-Nan, thi lẽ ra ông Mục-Liên, ông Ca-Diếp không thể đồng nghe một lần, huống chi trong này đến một ngàn hai trăm năm mươi vị Sa-Môn (2) mà một phen nghe tiếng chuông cũng đồng đến chỗ ăn cơm được cả.

(1) THẬP-NHỊ-XỨ : xứ túc là sanh-xứ, là những chỗ phát sanh ra các cõi trần, cõi có sáu cõi, trần có sáu trần, cộng lại là mười hai mòn, nên có thập-nhị-xứ.

(2) SA-MÔN : ông thầy tu.

Lại nếu nhĩ-can của ông đi đến bên cái tiếng thi cũng như tôi đã trở về trong rừng Kỳ-Đà rồi, ở nơi thành Thất-La-Phiệt, không có tôi nữa, ông nghe tiếng trống, nhĩ-can của ông đã đi đến chỗ đánh trống thì khi tiếng chuông phát ra, lẽ ông không thể đồng nghe một lần, huống chi nào tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng trâu, tiếng dê, các thứ tiếng trong rừng này ông cũng đều nghe được cả. Còn như nếu không đi qua đi lại thì lại không thể nghe. Vậy ông nên biết rằng cái nghe và cái tiếng đều không có xứ sở, tức nơi cái nghe cũng cái tiếng, hai cái sanh xứ, đều hư-vọng, vốn chẳng phải tánh như duyên sanh, chẳng phải tánh tự nhiên.

A-nan, ông lại ngửi hương Chiên-Dàn (3) trong lư nầy; cái hương ấy nếu đốt đều một thứ gần nứa đồng cǎn thì cả thành Thất-La-Phiệt trong vùng 40 dặm đồng một thời nghe mùi thơm cả. Ý ông ngài sao? Cái mùi ấy lại là sanh nơi cây chiên-dàn sanh nơi tỳ-cǎn của ông hay sanh nơi hư-không.

A-Nan, nếu như cái mùi thơm ấy sanh nơi tỳ-cǎn của ông đã gọi rằng tỳ-cǎn sanh mùi thì mùi phải từ từ tỳ-cǎn phát ra, song tỳ-cǎn chẳng phải là chiên-dàn, vì sao trong tỳ-cǎn lại có mùi chiên-dàn? và chẳng đã gọi rằng ông nghe mùi thơm, thi mùi thơm phải từ ở ngoài vào tỳ-cǎn của ông, chứ như trong tỳ-cǎn bay ra mùi thơm mà nói là nghe mùi thơm thi không đúng nghĩa lý.

Nếu mùi thơm sanh nơi hư-không, tánh hư-không thường còn thi mùi thơm ấy cũng phải thường có, vì sao lại cần phải đốt cây chiên-dàn khô trong lư mới có.

Nếu mùi ấy sanh ra từ nơi cây chiên-dàn, cái chất cây thơm kia như đốt thành ra khói thi nhĩ-can chắc phải khói xông tới nơi mới nghe mùi được, sao cái khói kia bay lên hư-không chưa đựng bao xa mà trong bốn mươi dặm đã nghe mùi thơm cả. Vậy ông nên biết rằng mùi và tỳ-cǎn đều không có xứ sở, tức cái tánh ngửi và các mùi, hai cái sanh-xứ đều hư vọng vốn chẳng phải tánh như-duyên-sanh chẳng tánh tự-nhiên. (còn nữa)

VIEN - AM

(3) CHIEN-DAN: là một thứ cây rất thơm bên Ấn-Độ dùng để làm các thứ hương đốt như trầm ő xứ ta.



LUẬN

NHƠN - MINH NHẬP CHÁNH - LÝ LUẬN
(Tiếp theo)

此中宗等多言名爲能立

Thứ trung tôn dâng da ngôn danh vi nang-lập.

由宗因喻多言開示諸有問

Do tôn nhơn du da ngôn khai thị chư hữu vấn.

者未了義故

Giả vị liễu nghĩa cõ

1) *Thứ trung* — Thứ trung nghĩa là trong ấy, tức là trong hai mục-dịch « tự-ngô ngô-tha » và tám phần « chọn-tợ nang-lập, chọn-tợ nang-phá, chọn-tợ hiện-lượng, chọn-tợ tỉ lượng ».

2) *Tôn dâng da ngôn*. — Tôn-dâng da-ngoân nghĩa là nhiều câu nói về Tôn thảy, tức là về cả Tôn, cả Nhơn, cả Dụ. Tôn cũng nhiều nghĩa, Nhơn cũng nhiều nghĩa, Dụ cũng nhiều nghĩa, nên gọi là đa ngôn.

3) *Danh vi nang-lập*. — Nghĩa là gọi là cái nang-lập. Đời xưa thường cho rằng cái tên là nang-lập, nhưng thiêt ra thì cả Tôn, cả Nhơn, cả Dụ mới có thể gọi là nang-lập. vì có Tôn mà không Nhơn thì chỉ là lời nói suông, có Nhơn mà không Tôn thì không có mục-dịch ; có Tôn, có Nhơn mà không Dụ thì không có bàng cứ, nên cần phải đủ Tôn, Nhơn, Dụ mới có thể gọi là nang-lập.

4) *Đo tôn nhơn dù da ngón.* — Nghĩa là nhờ nhiều nghĩa nơi Tôn, Nhơn, Dụ. *Tôn* tức là cái tôn chỉ của mình, là cái thuyết mà mình đề xướng ra. Tôn gồm có hai phần, phần trước thi gọi là *tiền-trần*, phần sau thi gọi là *hậu-trần*. Tiền-trần là các sự vật mà kẻ lập thuyết nêu ra đặng chỉ rõ tánh cách. Tiền-trần cũng có tên là *hữu-pháp*, là *sở-biệt*. Hậu-trần cốt chỉ cái tánh cách của tiền-trần, cũng gọi là *pháp*, là *nâng-biệt*. Đối với tiền-trần thi nói là hậu-trần, đối với hữu-pháp thi nói là pháp, đối với sở-biệt thi nói là nâng-biệt; ba tên hậu-trần, pháp, nâng-biệt đều chỉ phần thứ hai của cái Tôn cả. Lại tiền-trần và hậu-trần đều gọi là *tôn-y*, cả tiền-trần hậu-trần hiệp lại thi gọi là *tôn-thề*. Ví dụ như lập cái Tôn: « Cái tiếng là vô thường » thi *cái tiếng* là tiền-trần, là hữu-pháp, là sở-biệt, là vô-thường, là hậu-trần là pháp, là nâng-biệt. Lại *tiếng* và *vô-thường* đều là *tôn-y*-dụy cả câu. « *Cái tiếng là vô-thường* » mới gọi là *tôn-thề* vì chỗ cái nhau chẳng phải ở nơi các *tôn-y* như *cái tiếng*, như *vô-thường* mà chính ở nơi toàn thể của cái tôn « *Cái tiếng là vô-thường* ».

Nhơn là cái sở-dĩ, là cái nhơn vì sao, cái tại vì sao, mà lập cái Tôn như vậy. Nhơn là một bộ-phận cốt yếu trong khi lập lựng (lập-thuyết), nếu cái nhơn không đúng thì đầu cái Tôn có chánh đáng đi nữa cũng không thể làm cho người khác tin được. Người lập thuyết ra thi gọi là bên Lập. Người chưa công nhận thuyết ấy là bên Địch — Đối với bên lập cái Nhơn có thể theo thứ tự mà chia ra sáu phần:

a) *Tri sanh nhơn.* — Tức là cái tri của bên Lập, xét đoán, lựa chọn đạo-lý chánh đáng, đáng lập-thuyết ra chỉ về cho kẻ khác.

b) *Nghĩa sanh nhơn.* — Muốn chỉ về cho kẻ khác thi bên Lập phải xét tìm nghĩa lý cho rõ ráo, không trái với can cơ của bên Địch để cho bên Địch có thể công nhận.

c) *Ngón sanh nhơn.* — Xét tìm nghĩa lý rõ ràng rồi, bên Lập mới phô bày ra nơi lời nói, nơi văn tự để

cho bên Dịch hiểu lý nghĩa của mình. Phần này về phần bên Lập đối-dãi với bên Dịch.

d) *Ngôn liều nhơn*. — Bên Dịch nghe lời nói, xem văn tự của bên Lập, hiểu biết rõ ràng. Phần này về bên Dịch đối với bên Lập.

e) *Nghĩa liều nhơn*. — Là bên Dịch, sau khi nghe rõ, xem rõ, suy xét nghĩa lý cho biết là đúng hay không đúng.

f) *Tri liều nhơn*. — Suy xét xong rồi, bên Dịch mới lấy trí phán đoán lựa chọn mà nhận rõ cái lý thuyết của bên Lập là chơn-chánh hay không chơn-chánh. Nếu bên Lập lý nghĩa đúng dắn thì bên Dịch khi ấy mới công nhận và tin theo đạo-lý của bên Lập.

Dụ là đem những hiện-trạng do bên Dịch đã công nhận mà làm bằng cớ cho lý-thuyết của mình. Dụ có hai cách :

Đồng pháp dụ. — Tức là lấy các pháp có tánh cách (cả nhơn và cả nang-biệt) như cái hữu-pháp của Tòn mà làm ví dụ.

a) *Dị pháp dụ*. — Là trái lại, lấy các pháp không có các tánh-cách ấy mà chứng rõ ràng nơi các pháp không có tánh nang-biệt của Tòn quyết định không có cái tánh của Nhơn được.

Phảm lập một lượng, lập một lý-thuyết, cần phải dù Tòn Nhơn, Dụ, nhiều nghĩa lý như vậy, mới chắc được kết quả vững vàng.

4) *Khai thị chư hữu văn giả vị liều nghĩa cố*. — *Khai thị* là chỉ bày, *chư hữu văn giả* là những người đến hỏi đạo, *vị liều nghĩa* là cái nghĩa người mà người kia chưa rõ. Khai thị chư hữu văn giả vị liều nghĩa cố » nghĩa là nhờ có lập ra Tòn, Nhơn, Dụ dù nghĩa dù lý mới có thể chỉ bày cho những người đến hỏi đạo các cái nghĩa mà chính họ chưa hiểu thấu vậy. Câu này chỉ rõ mục đích của cái nang-lập.

此中宗者謂極成有法極成
 Thủ trung tôn giả vĩ cực thành hữu pháp cực thành
 能別差性故隨自樂為所成立
 Năng biệt, sai biệt tánh cỗ, tùy tự lạc vi sở thành lập
 性是名爲宗如有成立声是無常

Tánh, thị danh vi tôn, như hữu thành lập: thanh thị vô thường

Giảng nghĩa.— 1) *Thủ-trung-tôn-giả*.— Thủ trung tôn giả nghĩa là trong ba bộ phận của cái năng-lập là Tôn, Nhơn và Dụ, thì cái Tôn ấy là thế nào? Từ đây sắp sau đều chỉ về phần chon-nâng-lập mà câu sau đây là chỉ riêng tánh-cách của cái Tôn trong chon-nâng-lập.

2) *Vị cực-thành hữu-pháp*.— Vị nghĩa là gọi ràng, là tiếng nói dưa, như nói: cái tôn là này. Cực-thành hữu-pháp là các cái hữu-pháp cực-thành.

Hữu-pháp tức là những sự sự vật vật có tánh-cách này, hoặc tánh-cách khác; cực-thành là một bực thành-tựu, nghĩa là cả bên lập và bên đêch đều công-nhận có cái hữu-pháp như vậy, công-nhận cả cái tên và cả nghĩa.

3) *Cực-thành nang-biệt*.— Nang-biệt là những tánh-cách riêng khác của các hữu-pháp, là các danh từ để chỉ riêng các tánh-cách ấy. Các cái nang-biệt đều cũng phải cực-thành về tiếng nói và về ý nghĩa.

Vì sao cả hữu-pháp, cả nang-biệt đều phải cực-thành?
 Vì nếu một bên công-nhận, một bên không công-nhận, một bên hiểu cách này một bên hiểu cách khác, thì không thể đem ra mà luận lý với nhau được. Vậy trong khi luận lý, cần phải dùng những danh-từ mà hai bên đều hiểu nghĩa như nhau. Hoặc ít nữa bên Lập cũng phải theo chỗ hiểu bên Đêch mà luận thi bên Đêch mới có thể hiểu được.

4) *Sai-biệt tánh-cỗ*.— Nghĩa là có tánh sai khác vậy. Đối với những cực-thành hữu-pháp, bên Đêch cho rằng có cái

tánh cự-thành nang-biéet như kia, bên Lập lại cho rằng có cái cự-thành nang-biéet khác hẳn; do hai bên không đồng ý, như đối một cái tiếng, mà một bên nói là thường, một bên nói là vô-thường, nên mới sanh ra cò sự cãi lê.

5) *Tuy tự lạc vi sở-thành lập-tánh.* — Nghĩa là tùy ý muốn của mình mà chỉ ra cái tánh-sở-thành-lập của mình, tức là tùy theo ý muốn, bên Lập xướng lên rằng « cái cự-thành hữu-pháp, ấy quyết định phải có cái tánh cự-thành nang-biéet ». Nói tóm lại là vì đối với một cái cự-thành hữu-pháp, bên lập, bên địch mỗi người đều nghĩ rằng có những tánh-cách cự-hành nang-biéet khác nhau, nên bên lập mới phô-bày cái tánh-cách theo ý mình làm cái Tôn, luận-lý rạch-ròi, ví dụ xác đáng, để bên địch biết chồ lôi lầm mà giác-ngộ.

6) *Thị danh vi tôn.* — Nghĩa là như vậy thì gọi là Tôn. Một cái Tôn gồm đủ các trường-hợp như trên mới gọi là cái Tôn của chơn-nang-lập.

7) *Nhu hữu thành-lập, thanh thị vô thường.* — Nghĩa là nhu xtra đã có thành lập một cái Tôn là « Thanh thị vô thường ». (Cái tiếng là vô-thường). Cái Tôn này là cái Tôn của đệ-tứ Phật lập ra để chỉ sự lôi lầm của Thanh-luận-sur, một ngoại-đạo bên Ấn-Độ. Cả Thanh-luận-sur và đệ-tứ Phật đồng hiểu cái *tiếng* là cái bị nghe, là các pháp do lỗ tai nghe; cả hai bên cũng đều hiểu rằng vô-thường là cái tánh không thường còn, sau chắc phải diệt; hai bên cũng đều hiểu như nhau, nên cái *tiếng* là cự-thành hữu-pháp, *vô-thường* là cự-thành nang-biéet. Ngặt vi Thanh-luận-sur thi cho rằng cái tiếng là thường-trú, đệ-tứ Phật thi nhận rằng cái tiếng là vô-thường, chồ đó bên có sai khác, nên đệ-tứ Phật mới lập ra cái tôn « Cái tiếng là vô-thường » để phá lý-thuyết của thanh-luận.

LỄ VIÁ PHẬT NĂM NAY ở HUẾ

Theo lệ thường như mọi năm, Hội An-Nam Phật-Học đều làm lễ viá, năm nay vì nhà nước vừa cho miếng đất gần Phu-Vân-Lâu, nên Hội làm một cái lầu bằng tạm, làm lễ tại đó.

Ngày mồng bảy lối năm giờ đã thấy người ta tập nập trước cửa chùa Diệu-Đế, số đèn cũng năm nay gần tám trăm cái và tám trăm người cầm đèn, còn nam nữ hội-viên, các thầy Chư-sơn, học-sanh các trường và đồng nam, đồng nữ có đến năm trăm người nữa.

Đáng khen nhất là năm nay các thầy Chư-sơn di rất đông và rất trang-nghiêm, còn các người cầm đèn và hội-viên đều rất trật-tự.

Lễ rước tự chùa Diệu-Đế lên các con đường Đồng-Ba, Giả-Long v.v., rồi lên đến Phu-Vân-Lâu, làm lễ an-vị khi tám giờ tối.

Năm nay được chỗ đất rất rộng cho nên người coi tuy đến hơn năm ngàn người mà không phải ngồi, duy chỉ tai trong rạp vì đồng người đứng giảng hồn, nên không có chỗ lạy, vì rạp không được rộng.

Qua ngày mồng tám, buổi sáng nam nữ hội-viên đến lạy; lúc mười giờ giảng kinh pháp-hoa, một thầy Đại-Học lên giảng, đáng khen trọng khi giảng kinh ai nấy đều lặng yên và nam nữ hội-viên cho đến thỉnh-giả cũng đều ngồi giữa chiến dười đất cát. Năm nay sở dĩ không đơn chỗ là vì chỉ làm riêng lễ viá cho hội-viên lạy mà thôi.

Buổi chiều ba giờ ông Cư-sĩ Lê-mai-Đinh lên thuyết pháp về văn-dề: "Phật-pháp bồ-cứu cho khoa-học và Phật-pháp thích hợp với người Annam". Khi giảng xong bị trận mưa dữ dội, rạp vì lâm nhỏ nên gần một ngàn người đến vào nắp trong

rap, tuy vậy cũng một dịp may, là ví trong cơn mưa, một thầy xướng niệm Phật, sau toàn thể đều念佛, niệm ngọt hai tiếng đồng hồ mới thôi.

Qua năm giờ ông Lê-Bình-Thám thuyết-pháp « Thế nào là Phật-pháp » qua bảy giờ làm lễ lung-nghinh trở về chùa đoàn đèn và người đi hầu cũng đông như khi lên vây.

Tourane

Lễ via tại chi-hội Tourane có phần mặt-thiết trang-nghiêm, người đến dự lễ ai ai đều phải cảm động.

Faifoo

Tại Faifoo Chư-sơn đều hiệp với Hội làm lễ via, có chụp ảnh kỷ-niệm, xem trong ảnh thi tuy mới thành lập mà Chi-hội đã làm lễ có vẻ náo nhiệt.

Quinhorn

Đặc sắc hơn hết và ai ai cũng đều khen về vẻ nghiêm-nghi chỉnh tề, có Cụ Sứ, Cụ Thượng đoc tờ chúc khuyển khích Hội làm lễ hai ngày đều long trọng, có cả thầy Đại-Học, Cư-Sĩ và các Cô-Vãi lên thuyết pháp.

Đồnghời

Chi-Hội Đồnghời làm lễ được công chúng rất hoang-nghinh. Đối với các tỉnh tuy còn đơn sơ mà lòng thành kính vẫn không kém, làm cho người trong tỉnh ai ai cũng phải nhớ đến ngày via.

Tóm lại, năm nay nơi nơi đều làm lễ, thật là nhắc lui cho ta ngày Phật ra đời cứu thế độ sanh.



ẢNH HƯỞNG PHẬT-GIÁO TRONG GIA-DÌNH

Bài giảng của Ni-Cô Tân-Nguyệt nói hôm] lễ
Khánh-dản tại Qui-Nhơn

NAM-MÔ A-DI-ĐÀ-PHẬT.

Nhơn lễ Khánh-dản đức bồnn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, tôi vâng lệnh Hội-chánh ở Huế vào hầu chuyện cùng các ngài và chị em trong tỉnh này, thật là một dịp may cho tôi, nhưng chô học của tôi nếu còn kém thiếu xin các bực Đại-đức thuyền-gia cùng các ngài và chị em lượng thứ cho.

Thưa chị em, hôm nay tôi xin nói vấn-dề «Ảnh hưởng Phật-giao trong gia-dinh» là một vấn-dề rất quang-hệ cho phái phụ-nữ mà chị em ai ai cũng cần biết rõ.

Trước hết tôi xin nhắc qua xír ta trải khắp ba kỳ Trung, Nam, Bắc, dân nước ta hơn mấy ngàn năm đều theo đạo Phật, hầu khắp các làng, làng nào cũng có chùa thờ Phật, nhà nào cũng biết lạy Phật, thờ Phật, mà phần đông phải theo Phật lạy Phật ấy là ai? tức là phái phụ-nữ trong nước ta theo nhiều hơn hết.

Phái phụ-nữ chúng ta theo Phật nhiều như vậy mà mỗi người phụ-nữ đều làm một bà nội-tướng trong gia-dinh, vậy thời trong mỗi gia-dinh đều đã chịu ảnh-hưởng của Phật-giao. Nhưng xét cho kỹ, từ xưa đến nay, chị em chúng ta tuy có qui-y, có lạy Phật theo Phật mà tinh thần Phật-giao và sự lợi ích Phật-giao trong gia-dinh thời không mấy ai rõ.

Nay tôi xin chia các khoản như sau này:

- 1) Sự lợi ích về thờ ông bà cha mẹ còn và mất.
- 2) Sự lợi ích đối với bà con anh em họ hàng.
- 3) Sự lợi ích đối với chồng.
- 4) Sự lợi ích về dạy dỗ con cái.
- 5) Sự lợi ích đối với tôi tớ.

Khoản thứ nhất. — Sự lợi ích về cung phụng cha mẹ hoặc ông già, bà già. — Một người dàn-bá khi chưa qui-y Phật thì hay chấp những điều nặng nhẹ, hay so do lời thiệt lể hơn; bởi vậy cho nên khi gặp phải cha mẹ, ông-gia, bà-gia, chướng tánh, không hay nhẫn nhịn được, cho nên sanh ra làm sự bất hòa, mẹ con xấu xé, sanh ra làm sự ác-cảm mẹ chồng con dâu, cha không thương con, con trả lại ghét cha, rồi từ đó mà gây nên làm sự thảm-mục khiến cho gia-dinh tan nát, máu mủ chia lia; cha mẹ buồn tủi oán hận con dâu, ông già bà già thì oán dâu, giận con. Cớ ấy bối đâu? Chính vì bối hai bên cha mẹ và con dâu chưa hiểu tu tình, chưa biết nhẫn nhịn nhau, cho nên sự bất hòa từ đó sanh ra, làm cho cảnh gia-dinh trở nên địa-ngục; người già thì tủi phận sống thừa, người trẻ thì than cảnh éo le.

Nay các chị em đã qui-y Phật, đã biết Phật là một bậc đại-tử đại-bi thương kháp cả chúng sanh, chị em đã muốn tu tính thi trước phải giữ chữ hiểu làm đầu. Trong Hiếu-kinh Phật dạy: «Các con muốn tu hành, muốn được phước đức thì phải ở cho có hiểu»; cha mẹ là người sanh ta ra mà ta còn không nhẫn nhịn động thay huống chi là người khác. Thị dụ như đứa con còn nhỏ, nói chướng ta còn nhịn được, mà cha mẹ nói chướng ta cái lầy làm chi? một điều nhịn chín điều lành. Ngày xưa đức Phật ra hành đạo bị nhiều người hiếp đáp mang la mà Phật đều nhẫn耐 được, huống chi chúng ta ngày nay dù bị một đời lời nói của cha mẹ chưa chi đã cho là cực, ta phải gắng mà nhẫn nhịn, ấy là chị em tu tập tâm-tánh được ôn-hòa, mà các gia-dinh sẽ nhờ chị em đều được yên ổn. Người biết đạo Phật chẳng những biết nhẫn nhịn cha mẹ lúc sống mà lại còn biết giúp linh-hồn cha mẹ sau khi chết, nghĩa là biết cầu Phật cho vong linh được siêu thăng, tiêu diêu về miền Cực-lạc thế giới nữa.

Khoản thứ hai. — Sự ích lợi đối với bà con anh em họ hàng. — Người đã theo đạo Phật thề theo tâm-tánh của Phật cho nên lòng thương cũng mở rộng thêm nhiều, chẳng những thương cha mẹ chồng, chồng con, mà lại còn

thương lấy đến anh em bà con chồng nữa. Biết anh em là ruột là rà với chồng mình, cho nên không làm những việc mâu mâu chia lìa, một lòng thương yêu anh em bà con chồng như anh em bà con mình. Đối với người nghèo thì chúng ta ấy lòng từ-bi cứu vớt giúp đỡ, còn đối với người giàu thì chúng ta không nên ganh ghét, không đua bối. Biết thản nhục vui vẻ với người bà con, không tham lam ganh ghét, một lòng thương yêu cứu giúp người. Chị em nên nghĩ rằng Phật từ-bi vô hạng, thương khắp cả muôn loài, nay ta đã là đệ tử Phật, thi cũng phải mở rộng lòng thương người, huống các người bà con anh em đó là chủ bác, cô dì của con cái, nếu ta ghét các người đó thì hóa ra ta dù họ ghét con ta đó thôi, vậy cho nên ta phải thương người rồi người sẽ thương con ta, ấy là một cái luật nhân-quả nhất định.

Khoản thứ ba. — Là vợ đối với chồng. — Một người vợ đã quy-y Phật thi sẽ tôn-trọng cái tánh nhân nhượng từ mâu làm đầu, thi dụ như đối với ông chồng hay chiềng chuộng thi chị em phải biết vì thiện-duyên, phước báo đời trước của chị em đã nhiều cho nên ngày nay được thọ hưởng, gặp duyên may mắn. Nhưng trong lúc thọ hưởng phải biết giữ gìn. Đời xưa đã có câu : "Hưởng phước bất khả hưởng tận" nếu hưởng nhiều thi phước mau hết, phước hết thi họa phải theo, vậy cho nên trong lúc hưởng, chờ nên buông lỏng tham ái an hiếp chồng con, người càng qui, ta càng nhún nhường e dè và phải tìm cách trả ơn chồng con cho xứng đáng làm sao cho đúng đắn với sự yêu quý của chồng, và cho gián thương biết là người chồng yêu quý chị em, không phải là vì mê man mà chính là vì đức tính hoàn toàn, tư-cách đáng phục của chị em.

Bên nhà Phật thường dạy : "Người theo đạo Phật khi nào cũng phải biết ơn, mà biết ơn, nếu không tìm cách trả ơn cho xứng với sự yêu quý ấy, thi kiếp sau người thọ ơn phải mắc nợ và phải trả lại, vậy cho nên khi hưởng phước, ta chờ nên buông lung lòng ích kỷ,

Gòn chị em nào không may gặp phải ông chồng say đắm, thi cũng biết sự quả-báo đời trước cho nên phải chịu khổ đời nay, biết như vậy cho nên an tâm mà lo liệu không nóng nảy là rầy, mà lại nhẹ nhàng khuyên dỗ. Khéo dem lời đạo-đức vào tai chồng, lại cẩn làm sao cho chồng gần gũi người dạo-đức, đề chờ khi đời tánh lại.

Người đã biết đạo Phật dù gặp cảnh khổ bao nhiêu cũng an tâm mà lo liệu không ồn-ao sỉ nhục chồng, xem người chồng trong khi đó như người trong cơn say rượu, chỉ tìm cách giải rượu một cách êm đềm. Riêng phần mình lại biết vi nghiệp-báo gòn nặng cho nên hết lòng cầu Phật cho nghiệp-báo sớm tiêu tan, chờ không dài như những người thường, hoặc làm xấu hổ chồng, hoặc hành thân hoại thể làm cho gia-dinh tan nát.

Khoản thứ tư. — Là dạy dỗ con cái. — Một người mẹ biết qui đầu theo Phật lại biết Phật lành trách-nhiệm là ~~là~~ mẹ dạy dỗ cả ba cõi Nhơn, Thiên, thời ta nay, dù sức lực nhỏ hẹp, ta cũng phải gánh trách nhiệm dạy dỗ đám con cái của ta, đã đào-tạo nén dò. Bà mẹ đã biết nhiệm-vụ mình lớn lao như vậy, thì ngày đêm phải nhớ nhiệm-vụ của mình luôn.

Văn-dê nhi đồng giáo-đức là một văn-dê tối trọng yếu trong nhơn-gian, mà chị em là người đầu tiên phải gánh trách-nhiệm ấy. Trách-nhiệm to tát nề của phái phụ-nữ như vậy mà xưa nay trong nước mình không mấy ai đề ý đến. Hôm nay vì thi giờ văn vối nên tôi chỉ sơ lược bản mây câu, sau này có dịp tôi sẽ bắn rộng văn-dê ấy theo tư tưởng của người học Phật.

Văn-dê dạy con, quang trọng nhứt là chỗ biết tâm tánh con nít. Nhà Phật dạy: “Nói mà không nhảm cớ thi sai hết” nay chị em đã qui Phật, trước hết phải thè theo đức tánh Phật là lấy tình thương mà dạy dỗ. Ta phải lấy tình bà mẹ chon-chánh chứ không phải tình thương vô lý nghĩa như các bà mẹ quá thiên vị, nghĩa là tình thương chánh đáng, dem những lời hay lẽ phải mà dạy con, dem những giông

đạo đức gieo vào tâm con, mà nhất là con nít hay bát chước nơi hình-thức hơn là nơi lời lê, vậy cho nên, bà mẹ muốn con nén, trước phải tự nghiêm minh làm một cái gương đạo-đức cho con bát chước. Con đối với mẹ có rất nhiều ảnh-hưởng, cho nên một bà mẹ đã biết theo Phật thì khi nào tự mình cũng biết tu tập làm gương dạy bảo con, nếu ta làm các điều bậy mà buộc gó không bát chước sao được. Con nít tinh-thần như tấm vải trắng, ta cần phải khéo nhuộm mủi, nếu để cho một phen vải đã bị ổ hoen, thì khó mà sửa lại được.

Nay ta muốn cho con ta trở nên người đạo-đức hoàn-toàn, ta phải tự nhận trách-nhiệm nặng nề đào-tạo nó cho nên người, tức là ta phải treo gương đạo-đức nơi ta trước.

“Con nhờ đức mẹ” tục xưa đã nói, nếu ta thất đức thi con còn biết nhờ ai ?? Vậy cho nên chị em theo Phật phải theo lòng từ-bi của Phật, dù chúng sanh ngang tàng bao nhiêu Phật cũng cố mà theo dạy ; nay kẻ đệ-tử Phật cũng phải vậy, dù con hư hoan đến đâu cũng chờ nên ruồng bỏ, mà theo dạy cho đến kỳ cùng. Phật lập ra muôn ngàn chước phuong tiện độ chúng sanh, nay ta cũng phải tìm nhiều cách mà dạy con, tuy tánh đúra nào ưa gi thi thế theo nó mà dạy dỗ.

Khoản thứ năm.— Là đối với tôi tớ. — Trong đạo Phật cốt nhứt là hai chữ bình-dâng, loài người khác nhau không phải nơi chỗ địa-vị sang hèn mà chính là nơi tâm-tánh. Ta đã tự nhận làm bà chủ khôn ngoan tri-thức hơn kẻ hèn, đã hơn kẻ hèn thì phải hơn cả tinh-thần và vật-chất, nếu ta, hơn họ thì phải nhận làm thầy họ, đặc diu vẻ biếu cho họ. Phật thường dạy trong kinh : các người cực khổ kia là vì kiếp trước không tu thiện, ác nghiệp dữ dám, nay ta đã là đệ-tử Phật, đã tin nhơn quả của phật dạy, lẽ nào ta không gắng dạy vẻ cho nó trổng nhơn lành, mà lại trở lại ăn ở bạo nguyệt, đổi dải bắt nhơn với chúng nó ?

Chúng nó ngu chàng qua vi kiếp trước không tu phước tu huệ, sao ta không gắng mà dạy dỗ nó, lại trở xử bất nhơn ? Nếu ta là người đã tự nhận là thông-hơn chúng

nó, thi phải dạy chúng nó, nếu không dạy mà bảo chúng nó
ngu, thi hóa ra mình cũng không có lòng nhơn gì cả.

Kết luận bài **Ảnh-hưởng Phật-giáo trong gia-dinh**, tôi cầu nguyện cho chị em ai là đệ-tử Phật thi nên thực-hành ngay trong gia-dinh tinh-thần Phật-giáo như trên, còn ai là người chưa biết Phật thi nên phát tâm theo Phật mà cầu hạnh-phúc trong gia-dinh.

Nói đến đây, tôi chắc các ngài và chị em lấy làm lạ, là một vị Ni-cô lại rõ cả tinh-thể trong gia-dinh của thế-gian. Xin thưa rằng: Kinh Phật có câu: "Phật-pháp bất ly thế-gian giác". Đạo Phật đều trùm tất cả các việc thế-gian, mà đạo Phật là dạy người phải sống theo Phật-pháp thi người người đều được an vui, nhà nhà đều được hòa-thuận, phuong chi Phật chỉ cốt dạy chữ Tâm mà thế-gian sống không ngoài cái tâm ấy, mà người tu luyện cũng chuyên nghiêm cái tâm ấy, là cốt để dâc dùi cho đời người sống được vui và khôi khỗ.

Phật-pháp tuy là cao-siêu mầu nhiệm dù nói ngàn nam cũng không cùng, nhưng hôm nay chị em đây toàn là người sắp làm mẹ và sắp lập gia-dinh, nên vấn-dề này chỉ riêng cho chị em ấy, nếu như trong chị em trong chúng tôi đây, có ai phát-tâm muốn nghe lý nghĩa cao xa nứa, thi xin cầm thầy, cầm bạn mà han hối.

Nam-mô Bồn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, nhơn lê Khánh-dân này, tôi mong rằng các ngài thỉnh-giả đèn đây và chị em toàn tỉnh, đồng thanh niệm Phật, tưởng Phật cầu Phật già hộ cho thuyền-gia tịnh vượng, kẽ đệ-tử đạo-tâm vừng vàng, ấy mới gọi là kỷ niệm ngày Phật giảng sanh vậy.

NAM MÔ BỒN-SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT

CUỘC THĂM TRƯỞNG PHẬT-HỌC

Ngày 29 Mai 1937, tại các trường Phật-Học có cuộc nghinh tiếp Cụ Thượng-tho Bộ Quốc-Dân Giáo-Dục. Tuy cuộc tiếp rước rất đơn giản, nhưng mấy bài diễn-văn và đáp-tử sau đây có thể chỉ rõ sự quan-hệ của Phật-học đối với văn-đề quốc-dân giao-dục.

Ba giờ rưỡi chiều hôm thứ bảy, tại chùa Bảo-quốc là nơi an-trú của trường Sơ-Học; trước cửa Tam-quan chùa, thấy mười người chúc việc trong ban Trí-Sự như là Cụ Chánh-Hội-trưởng Nguyễn-Đình-Hòe, Lê-Nhữ-Lâm cùng các ông Tôn-Thất-Tùng, Lê-Đình-Thám Lê-Quang-Thiết và các vị khác nửa dòn Cụ Thượng vào ngay chính-diện đền hầu Phật. Trong chính-diện có hai thầy Phó-Giám-Đốc và Kiêm-Lý của trường (còn thầy Chánh Giám-Đốc đau nặng), y áo dáng hoàng trọng rất trang nghiêm. Khi hầu Phật xong, mời Cụ xuống nhà trường thăm học trò.

Sau một hiệu lệnh của thầy Đốc-Học là một nhà rất thâm đạo-lý, biệt hiệu là Tri-Độ, thời toàn trường học-sanh đều cất tiếng chào và niệm Nam-Mô A-Đì-Đà Phật.

Nhà trường sắp đặt rất đơn sơ, vì chỗ tiếp chính là nơi trường Trung-Học, chở ở đây chỉ là một nơi ghé thăm qua thôi. Khi ngồi xong, có một điều chứng mười ba, mươi bốn tuổi cầm bó hoa dâng Cụ mà nói mấy câu như sau này:

"Anh em trường Sơ-Dân Phật-Học chúng tôi rất lấy làm may mắn được hồn tiếp Cụ lớn là một vị Thượng-Tho bộ Giáo-Dục. Anh em chúng tôi dù là học-sanh Phật-Học, nhưng cũng là một phái học-sanh An-nam, vậy xin dâng bó hoa này để tỏ lòng cảm tạ một vị có cái trách-nhiệm giáo-dục toàn-thê anh em trong mươi vây".

Khi nói xong rồi, Cụ Thượng tóm lời cảm ơn và bắt đầu hỏi các điều về các bài vở chữ Hán các điều đã làm, và hỏi về lịch-sử một vài vị Tổ-Sư đã có công dịch kinh chữ Pháp ra chữ Tàu.

Trường Sơ-Đảng Phật-học lập ra chưa đầy ba năm mà học-sanh đã làm được bài chữ Hán, học kinh Tiêu-thừa, lý nghĩa đều đã rõ nhiều lắm. Trong các điện-lên nói, có điện-mới có mười, mươi hai tuổi mà thôi, thật đáng khen công đức các ngài dạy dỗ.

Trong dịp quang-sát về trường Tiêu-học này, tôi lại rất đáng khen các ông các bà trong ban Kiểm-Khám, các ông thi lo về việc chi-thâu tiền bạc, về các nhà hảo-tâm cung-dường hàng tháng, các bà thi-lại chia nhau mỗi người một tháng đến tại trường lo việc ăn uống chay-nom, thật đáng khen thay tấm lòng qui-hóa các người đã hết lòng vì đạo.

Đến bốn giờ mươi lăm phút thì Cụ Thượng và toàn ban Tri-sư lên xe vào tại chùa Tường-Vân là nơi lập lòp Trung-học của An-nam Phật-Học-Hội.

Đến đây cũng vậy, ban Tri-sư mời Cụ vào thẳng chánh-diện hồn Phật, ở đấy lại có vẻ trang-nghiêm hơn nhiều, trong điện hương đèn rực rỡ, hai bên điện, các thầy Trung-Học y áo chỉnh-tề, hơn ba mươi người chấp tay tịnh niệm năm phút. Đứng trước quang cảnh trang-nghiêm rực rỡ này, trong những phút im lặng, tâm hồn ai nấy đều trong sạch, khoan-khoái, nhẹ nhàng, mà hình như nghe lời Phật dạy: Chúng con phải gắng mà dâc diu chúng sanh ra ngoài biển khổ, đứng vì danh-liệ-dừng vì địa-vị mà tranh-danh chia rẽ lùn nhau.

Ngoài các thầy Trung-Học ra, các hội-viên nam nữ ai ai cũng đều công-nhận, trong mấy phút im lặng đó ai cũng đều có mỗi cảm-kịch-lý thường, hình như nghe lời Phật càng vặng chung-de-tử-tại-gia của ngài, đều phải một lòng chay-lo về sự hộ-trì Phật-pháp trong buổi đời nhơn-tâm-diễn-dảo này. Vậy mà chẳng riêng chi hội-viên nam nữ, ngay như bậc thượng-khách là Cụ Thượng Giáo-Dục cũng tầng ngần trước tòa Tam-Bảo, chay-chỉ hướng-mắt Phật, hình như Cụ cũng cầu Phật-gia-hộ trong bước đường giáo-dục quốc-dân của Cụ chàng? hay là tâm-hồn van-sỉ của Cụ hiện-lộ ra trong những quang cảnh trầm-ngâm, những phút n-tịch? Nói đến đây tôi

sự nhớ mẩy câu của nhà học-giả nước Nhật-Bản tă cảnh một vị Thượng-Tho nước họ ; ông ấy nói rằng : “Các ông Thượng-Tho của nước tôi, không phải chỉ dấu hình ră sau đám giấy lợn của mồi bô, mà chính là trầm ngâm nghỉ ngơi, suy nghĩ đến tinh-thế quốc-dân, lo việc sửa sang tinh tinh của xã-hội. Nói tóm lại là nước tôi lấy trí mà trị⁶ dân, mà rồi cũng tri mà chính phục thiên hạ”.

Thôi chuyện nước ngoài mặc họ dà, dày nhác lại, khi Cụ Thượng xuống nhà Trường, nam nữ hội-viên cùng với các vị Chứng-Minh Đạo-Sư của Hội, các thầy Chánh, Phó-Giám-Đốc của trường (các thầy ăn mặc áo tràng thường) rạ ngồi tiếp Cụ. Tại trong lớp, mấy giây ghế dài, mấy chục lọ hoa sen, bày trên các bàn trải khăn trắng toát. Các thầy Trung-Học xuống trước, ngồi tại bàn. Khi ai nấy ngồi yên, một thầy người Nam-Kỳ pháp hiệu là Chánh-Quang ra tòng học một năm nay tại trường, thay lời anh em trưởng Trung-Học, đọc bài chúc, văn tác sau này.

Bàm Cụ Lớn Bộ Giáo-Dục

Tôi xin thay mạc toàn thể anh em lớp Trung-Học của Hội Phật-Học Trung-Kỳ, kính chào Cụ lớn và xin cảm ơn Cụ lớn đã hỷ cố thăm trường chúng tôi.

Cụ lớn là một người gánh cái trách-nhiệm giáo-dục quốc-dân nước Việt-Nam, mà anh em chúng tôi đây, dù là người xuất-gia, nhưng cũng là một phái học-sanh học Phật, vậy cho nên chắc rằng cuộc tiếp-kiến Cụ lớn đây chắc sẽ được nhiều sự tấn-ich trong đường tu học của chúng tôi làm.

Bàm Cụ lớn, nhơn tiện Cụ lớn quang-tâm đến thăm trường, chúng tôi xin bày tỏ đôi ý-khiến về sự lợi-ich của Phật-giáo đối với văn-đê quốc-dân giáo-dục, giám mong Cụ lớn đê ý cho. Phật-pháp chắc rằng Cụ lớn đã rõ, là một giáo-lý dù cǎ hành quả, lại là một phuơng-pháp văn-hồi-nhơn-tâm một cách rất chau-dáo, từ gốc đến ngọn. Vậy cho nên người học Phật chẳng những đem khâu-giáo mà thôi, lại cũng phải đem cả thân-giáo và ý-giáo nữa. Một người tu học Phật-pháp cũng phải

đem cái đời mình làm một cái gương đạo-đức mà dạy dỗ người, lấy mục-dịch dạy dỗ người, làm một cái kim chỉ-nam cho sự sống của mình, cho nên phải hy-sinh về sự giáo-đục, cốt tâm cho lợi người vậy.

Hiện thời nay chắc Cụ lớn đã rõ, người nước ta xu-hướng về con đường vật-chất hồn mong làm đồ cả nền luân-lý nước nhà, nếu chúng ta không đem Phật-pháp mà vẫn-hồi nhơn-tâm, thì không bao lâu nữa ác sẽ bị cái hại luân-lý suy đồi, lương-tâm vui-dập. Huống nữa Phật-học rất thích-hop với Nho-học, đạo-học; vậy cho nên, các bậc Đại-đức thuyên-gia và Hội Phật-Học chúng tôi đây đều mong ngoài thi giờ khảo-cứu Phật-học, anh em chúng tôi cần phải nghiên-cứu thêm về Nho-học và đạo-học, để hẫu giúp cho nền luân-lý Á-châu và các học-thuyết một ngày sau này không đến nỗi diêm-tan, không có người gánh-vác. Phương chi Phật-học truyền sang xứ ta phần nhiều chữ Tàu, lại xem trong lịch-sử Phật-học biết bao nhiêu bậc Đại-văn-hào đều từng Nho-nhập Thích, như các ngài Đào-Uyên-Minh, Hàng-thổi-Chi, Tô-dòng-Pha, cận lai như các ngài Lương-Khai-Siêu, Đinh-Thúc-Bảo.

Nam-mô A-Dì Đà-Phật, tôi không dám làm mất thi giờ quý-báu của Cụ lớn, chỉ xin cầu Phật-gia-hộ cho Cụ lớn phát Bồ-dề-tâm để giác-điều con em sau này lên con đường chánh-dai.

Nay kinh bẩm

Đoạn rồi ông Lê-dinh-Thám thay mặt ban Trị-sự nói mấy lời bày tỏ mục-dịch lập các trường Phật-học (kỷ sau sẽ đăng bài ấy). Khi nói xong cả Cụ Thượng đứng dậy nói đại ý như sau này :

« Tôi là một người rất quen với Hội, đã từng lên xuống với Hội trong những dịp lễ tiếp các vị Danh-dự Hội-trưởng của Hội. Tôi không ngờ ngày nay Hội tiếp một cách thịnh tinh. Vẫn biết Hội lấy tư-cách tiếp một vị Thượng-Thor bộ Quốc-Dân Giáo-Dục, nhưng xét riêng về phần tôi thì tôi chỉ giữ một bộ phận nhỏ về sự giáo-đục quốc-dân thôi. Sự giáo-đục ấy lại chỉ riêng về phần thế-gian chứ về đạo-lý xuất thế-gian thì tôi xin thú thật là tôi không biết gì mấy, vì vậy cho nên tôi rất tròng

mong được nhiều dịp lên nghe các bài diễn-thuyết như bài quan đốc Lê-dinh-Thám nói vừa rồi để cầu học thêm.

Về Phật-học tuy tôi chưa rõ được mấy, nhưng về văn-de giáo-đục tôi cũng được rõ ít nhiều, vậy tôi xin bày tỏ đôi ý-khiến ra đây để các ngài, các hội-viên và toàn-thể học-sanh Phật-học rõ.

Trước hết tôi xin đứng về phương-diện một người báu-quang xem xét Phật-học đối với sự giáo-đục trong nước, nhưng xét về Phật-học là xét về mặt hình-thức tân-thổi trong các thuyết thế-gian, chứ không phải về môn đạo-lý, về môn này như trên tôi đã nói tôi chưa được rõ. Nay chúng ta thử xét qua dân-tộc Việt-Nam, về giống người thi ta chưa được rõ chắc kí dầu mà đến, nhưng đã có ra một dân-tộc thời phải có tinh-thần của dân-tộc ấy. Xét về lịch-sử thi dân-tộc Việt-Nam có đủ luân-lý, đạo-đức học-thuyết, tóm lại, gọi là tinh-thần một dân-tộc, mà sở dĩ dân-tộc này không lộn với dân-tộc khác, là bởi do nơi chỗ tinh-thần khác nhau đó vậy. Nói về tinh-thần của một dân-tộc, thi không phải một ngày một lúc mà có thể đào-tạo cho thành, chính là phải trải qua mấy ngàn năm. Cái tinh-thần Việt-nam của chúng ta đây, tất phải nhờ các học-thuyết tạo-thành, mà xét về đức-đạo thi một phần lớn là do công nghiệp của Phật-học vậy. Phật-học đã có ảnh-hưởng về luân-lý, đạo-đức trong dân-tộc ta như vậy thi ai là người muốn bảo-tồn tinh-thần dân-tộc Việt-Nam tất phải tân-thành cho Phật-học.

Tuy vậy, trong văn-de học thuật, tôi xin chia ra ba bộ phận như sau này, văn-de này tôi nhớ tôi đã nói một lần trong khi tôi mới về Kinh-tị trường Khải-Dịnh, mà thỉnh-giả Tây, Nam trong học-giới không mấy người đề ý đến:

- 1) Môn học về thực nghiệm,
- 2) Môn học về tình cảm,
- 3) Môn học về đạo-lý.

1) *Môn học Thực-nghiệm.* — Học thực-nghiệm như thiên-van, địa-ly, cách-trí, địa-dư, toán-học, vạn-vật-học vân vân, là toàn-thể nước nào, dân-tộc nào cũng đều nên bắc churc mà

học in nhau cả ; nước này phát minh cái gì đã rõ ràng, là phải, thì nước nọ nên bắc churc ngay, cho nên về môn học này có thể gọi nhơn-loại đồng học được.

2) *Môn học tình-cảm.* — Môn học này không thể học chung cả nhơn-loại mà phải riêng từng dân-tộc ; thí dụ như văn-churceng, my-thuật, luân-lý, mỗi dân-tộc có một tánh-cách riêng hoặc vì hoàn-cảnh tạo-thành, hoặc vì non-sóng nung-dúc, cho nên khiếu nước này không in nước khác, cũng như xú-lanh, xú-nóng khác nhau. Thị như có một người Á-dòng đi giữa một khoan trời tách-mịch, bồng nghe gần chùa có một tiếng chuông rèn, tuy tiếng chuông ấy đối với người ngoại-quốc rất lạc lõe mà đối với người Á-dòng có cảm-tình rất sâu xa, lại như có người ngâm một câu thơ Tây tuy hay mà không cảm-bang một câu thơ xưa của ta vậy ; xem thế thi biết cảm-tình mỗi dân-tộc có mỗi vẻ riêng, không thể đổi hằng được.

3) *Môn học đạo-lý.* — Về môn học đạo-lý này xin tạm gọi là sự tin-ngưỡng của mỗi dân-tộc, môn học ấy cũng có thể chung và cũng có thể riêng, vì nơi chỗ học vô hình vô ảnh mà lại có chỗ nhất định rất hẳng hòi, ấy là do tri-thức loại người có tinh-hạng, cho nên chỗ tin-ngưỡng cũng có ra nhiều tôn-giáo. Vậy cho nên nơi chỗ tin-ngưỡng tuy đồng mà nơi chỗ phân biệt đạo-lý và thứ tự thì khác hẳng.

Ba môn học-thuyết như trên tôi đã nói, về môn học thứ nhất, dù là dân-tộc nào cũng phải theo học cho đến kỹ cung, ấy là để cung cấp cho sự sống về hình-thức trong xã-hội. Còn hai môn sau, theo ý tôi tưởng, đã là dân-tộc nào thì nên giữ tinh-thần của dân-tộc ấy mà trau dồi thêm, trang sức thêm, tim tôi mang cho thâm-thúy thêm, cải đổi sự dở, bảo-tồn sự hay, chứ không cần chi phải phá-hoại !

Nói tóm lại, tôi xin khuyên các thầy học-sanh nên mở mang đạo-lý của Phật cho rõ ràng cho công chúng đề hiều, và xin chúc toàn-thể hội Phật-Học và Tang-gia đạt mục-dich chán-luong Phật-học !!

Sau khi nói xong, Cụ còn ngồi lại đàm đạo với mấy Thầy và hội-viên, và Cụ khuyên các học-sanh nên noi gương của các Cha Cố bèn đạo trong sự mờ mang về binh-thức, vì lý thuyết đạo Phật tuy cao, chỉ vì mờ mang không khéo, nên ít người hiểu rõ.

Đối với cuộc tiếp kiến này riêng phần tôi rất lấy làm vui, vui là vì ngoài chức ông Bộ-trưởng, Cụ Phạm cho chúng ta thấy Cụ là người học-giả uyên thâm, khéo phân biệt chỗ hay dở trong học thuật.

Một người dự lễ lai cảo





THI - LÂM

Hai bài này là của một Cự-sĩ đưa thầy
Mát-Thề khi ở Huế đi qua Tàu học.

Bài chữ

Thoát túc siêu phuông chi trương-phu.
Bách thành tham học tần công phu.
Nguyễn quản đạt thử Bồ-dề-lộ.
Bất nhiệm trấn-lao tiện thi tu.

Bài nôm

Chúc chủ lèn đường được thành thời.
Thân tâm gìn giữ chờ buôn lợi.
Đã ràng chi cả nguyên theo trọn.
Đầu nát gan vàng cũng chờ lui.
Trí học hèn lòn thời phải được,
Tâm hành không chuyền, khó mà thôi.
Mấy lời xin chủ nên trân trọng.
Phải biết nhơn-đuyên phải biết thời.

B. T.

(Ở Huế, tiếng gọi Chú đề gọi các thầy khi còn tại trường học, chưa làm Thầy Cả).

Bài thơ này của thày Chánh-Thống đưa thày
Chánh-Tin ra Bắc-Kỳ trong lúc cuối
năm nghỉ học.

Tiền biệt

Bách thành yên thủy thượng nga my,
Quyền nhiếp vòi vĩnh hồn vi.
Trần sát mao doan quân tảo khế,
Thân vẫn tàn nguyệt ngả do nghỉ.
Lý túng thiêc hải ma-y thấp.
Vụ tỏa trường thiên nhạn ảnh hy.
Quy khứ như يقول mong vò kiến khí.
Sơn-khé trùng phỏng tựu tương-tri.

Ch. Th.

Họa

Vạn quan trùng xuất lỵt nga my.
Thật tánh như như bất tử vi.
Tâm-cảnh thủy phản hựu thủy hiệp.
Sát-trần vòi biệt dự vò nghỉ.
Mang mang nghiêp-hái tùy duyên-khí.
Lý lộ chon-thường thiêc giả hy.
Quy khứ hả phuong đảo hả sở?
Bản lai như thị kỷ nhơn tri!

K.

Bóng trăng

Muốn biết trăng kia có với không.
Thử xem đây nước bóng trăng lồng.
Gió êm nước đứng trăng thường chiểu.
Nước giòn thời trăng át khó trống.

K.

Hoa

Nước giữa giòng sâu trăng giữa không,
Nước ngầm trong vắt bóng trăng lồng.
Nước dù như dòng trăng không động,
Nước lặng thời trăng mới khả tròng.

Ng.

Vịnh trăng

Tổng treo lộng lộng giữa hư-không,
Bình dâng soi cùng vạn nỗi thông.
Tự tinh cỏ hư thi mới thiệt,
Tịch mả thường chiếu kháp tây, đông.

K.

Hoa

Trăng sáng soi cùng cõi thái không,
Soi mả vẫn hụt thế dung-thông.
Tánh linh vốn sẵn tùy duyên chiếu,
Đâu có riêng gì tây với đông.

Th.

Hỏi trăng

Hôm kia trăng sáng cả rừng thông,
Thứ hỏi vì sao nay lại không?
Hay bởi chòm mây làm chướng ngại,
Khiến người thường già luống ngồi tròng.

K.

Họa

Trông trác trực nhận thè viễn thông,
Muôn pháp đâu ngoài lý diệu-không.
Ai giám xác ràng không với cỏ.
Có không ấy lỗi tại người trông.

H.

Vịnh Phật-tánh

Phật-tánh kia ai chẳng có mà.
Vì sao ta phải lạc đường ma?
Vô-minh chất chứa thành ra thế,
Xét kỹ nguyên vì một chữ ta.

Xét kỹ nguyên vì một chữ ta,
Từ nay quyết chí lụa cho ra.
Ra rồi phải giữ đúng cho lăng,
Sẽ đang vui hoài cảm lại tha.

H.

(Huế, ngày Phật-Dàn)

属
計



Việc vặt

CÔNG VIỆC CỦA HỘI TRUNG-ƯƠNG TRONG
THÁNG JUILLET BIÊN-BẢN NGÀY

18 JUILLET 1937

Hiệu-diện : Gụ Lê-Nhử đại-nhơn

Các ông : Lê-dinh-Thám

Trương-Xuống

Lê-dinh-Lạc

Tôn-thất-Tùng

Lê-quang-Thiện

Lê-văn-Lộc

Hoàng-hữu-Khắc

Trương-quang-Du

Bà : Cao-xuân-Xang

Trương-Xuống

1. — Ban Trị-Sự đọc thơ của làng Ba-Vinh-hạ có Lý-Trường
Ngô-Huân và hương-hảo làng ấy yêu-cầu về tại làng ấy giàn
kinh Phật Ban Trị-Sự định đến ngày 27-7-37 khi 7 giờ rưỡi
về giàn và viết thơ mời ông Chánh-Thống về giàn.

2. — Theo thơ các ngài trong Ban Chứng-minh đại-đạo-sư thi
Ban Trị-Sự định đến ngày rằm tháng bảy làm lễ rước ngài
Chứng-minh đại-đạo-sư là ngài Tương-Vân. Chương-trình lễ ấy
sẽ định sau.

3. — Ban Trị-Sự định làm circulaire cho tất cả Hội-viên rằng
đến ngày rằm tháng bảy trong lúc lễ Vu-Lang sẽ có làm lễ quy-
y cho các Hội-viên, thân-thuộc hội-viên và các vong thân-thuộc

hội-viên muốn quy-y cho các vong quá cố thi phải viết tên tuổi rõ ràng mà dura trước 10 ngày.

4. — Ban Trị-Sự đọc thơ thầy Bá-Nhà và giao cái thơ cho bà Cao-xuân-Xang nhờ bà ấy sắp sửa cái churong-trình của Ban Kiêm-Khán trưởng Phú-Yên.

5. — Ban Trị-Sự y tờ trình của Ban làm chùa về tên các ông ở ngoại tỉnh mà Ban Trị-Sự phải viết thơ gửi biên-lai tạm.

6. — Ban Trị-Sự y tờ trình của Ban Kiến-Trúc làm chùa về danh sách các hội-viên ở Huế bàng lòng nhận biên-lai tạm.

7. — Ban Trị-Sự đọc thơ Qui-nhơn, và định viết thơ cho thầy Tri-Độ hỏi ý kiến thầy và như thầy đi thi xin thầy soạn bài trước đề Ban Trị-Sự xét.

8. — Ban Trị-Sự định từ này về sau, trước khi đi giảng hoặc tại các Giảng-dường, hoặc tại các Chi-hội thi ông Giảng-Sư soạn bài trước dura cho Ban Hội-dồng xét, (Ban ấy gồm có 2 ông Cử-Sĩ, 2 thầy Chứng-minh đại-đạo-sư và 1 ông Đại-học).

9. — Ban Trị-Sự đọc thơ số 85 của Chi-hội Qui-nhơn và nhờ ông đốc Thám trả lời lần thứ 2 về cái huy-hiệu của Hội.

10. — Ban Trị-Sự đọc thơ của ông Trần-dâng-Khoa, délégué de la Section Régionale Khánh-hòa (Nha-trang), Ban Trị-Sự chuẩn-y một số tiền phần năm (3\$00) quyết liêm để lo các lễ trong tháng (rằm, mồng một và lẻ bát-thường thuộc về Phật-sư).

11. — Ban Trị-Sự trả lời cho ông Tôn-thất-Khâm đến ngày 24, 25 tháng 6 An-nam sẽ có 1 thầy và 1 ông Đại-học ra giảng tại Vinh.

12. — Ban Trị-Sự định viết thơ cho ông Hường-Thiết nhơn ông đi Dalat nhờ ông điều-dịnh với ông Võ-dinh-Dung về việc làm chùa.

13. — Ban Trị-Sự viết thơ chúc ông Nguyễn-khoa-Toản ông đi Tây-binh-yen và nhờ ông giao thiệp các Hội Phật-học ở Pháp và gửi tin tức về tình-hình Phật-học ở Pháp về cho.

Các Hội-viên hiện-diện đều ký tên,

BIÊN BẢN NGÀY 29 JUIN 1987

Hiện diện :

Cụ Lê-nhữ-Lâm

Các ông :

Lê-dinh-Thám

Lê-quang-Thiết

Trương-Xuống

Tôn-thất-Tùng

Hoàng-hữu-Khắc

Phạm-quang-Thiện

Lê-văn-Lộc

Lê-dinh-Lạc

Bà :

Cao-xuân-Xang

Đọc thư của Chi-hội Faifoo trình về các thiêt-hành hội-viên ở các Chi-hội ấy không được Hội gửi tặng Viên-Âm Nguyệt-San, Ban Trị-sự định xin Chi-hội Faifoo cho biết tên các hội-viên ấy và sẽ gửi cho mỗi người một số 24.

Ban Trị-sự ý tờ trình của ban làm chùa về các khoản sau này:

- 1-) Sắp đặt lo liệu cho có tiền,
- 2-) Lo sự mua đất làm chùa và vẽ bản đồ của chùa.
- 3-) Kế-toán các sổ đáng tiêu để công-bổ đầu già.
- 4-) Xem xét các việc lanh hành.

BIÊN BẢN NGÀY 6 JUILLET 1987

Hiện-diện : Cự Chánh Hội-Trưởng

Các ông :

Trương-Xuống

Lê-Dinh-Thám

Tôn-Thất-Tùng

Hoàng-xuân-Ba

Hoàng-hữu-Khắc

Phạm-quang-Thiện

Lê-văn-Lộc.

Lê-dinh-Lạc

Bà :

Cao-xuân-Xang

Ban Trị-sự nhất định mướn một người Secrétaire permanent
lương 8\$00 hay 10\$00.

Ông Phó Ban-trưởng, ban làm chúa đọc tờ biên-bản ngày
5 Juillet 1987 của ban ấy và các thư của ban ấy soạn để gửi
cho các thiện-tin.

Ban Trị-sự định viết thư cho các hội-viên ở Huế giới thiệu
hai ông Kế-toán Phạm-quang-Thiện và Lê-văn-Lộc để các ông
ấy đi thăm hội viên và thâu tiền.

Các Hội-viên hiện-diện đều ký tên

DU CÁO KỲ SAU

- 1) THẾ-GIÁN TẠM³ ĐẠI THẾ-LỰC
- 2) SỰ CÙNG DƯỜNG CHƠN-CHÁNH
- 3) Ý-KIẾN PHỤ-NỮ ĐỐI VỚI PHẬT-HỌC



CHÙA HOÀNG PHÁP CỦA HỘI AN-NAM PHẬT-HỌC TRUNG-UƠNG SẮP THÀNH LẬP!!!

Chỗ đất gần "cung An-Định," ngay route coloniale n°1, đất của Nhà nước cho rộng hơn 8000m².

Dự trù lập một ngôi chùa cho dù chỗ thiền-nam tin-nữ đến nghe giảng pháp, bông kiều chùa sẽ ấm kỳ sau.

Xin toàn thề thiền-nam tin-nữ để ý cõi-dộng giùm ; cõi-quang Hội Trung-uơng mà được to-tát thì các chi-nhánh cũng sẽ mở mang nhiều.

AI LÀ NGƯỜI ĐÀO-TÀM ???

Việc làm chùa xin hỏi Gia-Hiệp-tả Lê-Nhữ-Lâm
Phật-Học-Hội, Huế

MỘT SỐ : 0\$20

MỘT NĂM : 2\$00

Viên-Âm

(LA VOIX PARFAITE)



Nguyệt-San của Hội Phật-Học — Hué

TÒA - SOẠN :

Route Nam-Giao — Hué

Chủ bút: LÊ ĐÌNH THẨM Quản lý: HOÀNG XUÂN BA

Boîte postale N° 73 Hué

PHẬT - HỌC - THIỀN - ĐÀM



Ông Tê-Nam Liên-Khôt đã tái bản quyển "PHẬT HỌC THIỀN ĐÀM", quyển ấy tòa soạn chúng tôi đã duyệt ý và nhận việc lưu thông.

Vậy ngài nào muốn thỉnh "PHẬT HỌC THIỀN ĐÀM" xin cứ gửi thơ cho Tòa soạn Viên-Âm, Boîte postale n° 73 Hué.

Giá Phật-học Thiền-dàm	{	1 quyển 0\$05
		10 quyển 0\$40
VIÊN-ÂM		

IMPRIMERIE DU MIRADOR

24 Rue de la Citadelle

H U E