

Nam - Mô Bồn - Sư
THÍCH - CA MÂU - NI PHẬT
 Tác Đại - Chứng - Minh

PHẬT-HỌC-HỘI CHỨNG-MINH ĐẠI-ĐẠO-SƯ
Tùy-Ba tự Trụ-Trì : Giác-Nhiên duyết-y
 Phật-Học-Hội Chánh-Hội-Trưởng duyết-y
Ký tên thê : Lê-Đinh-Thám

MỤC - LỤC

I.— QUYỀN ĐẦU NGỦ

— Mời và cũ (Viên-Âm)	3
---------------------------------	---

II.— DIỄN-ĐÀN

— Đầu là con đường hạnh-phúc (tiếp theo và hết)	4
---	---

III.— LUẬN-ĐÀN

— Phật pháp đối với thương-nghiệp	13
— Mê-tin và chánh-tin (tiếp theo và hết).	19

IV.— KINH-HỌC

— Đại ý kinh Thủ-Lăng-Nghiêm	25
— Kinh Thủ-Lăng-Nghiêm Hán-uy	29

V.— LUẬN-HỌC

— Nhơn-minh nhập chánh-lý luận (tiếp theo).	37
— Thanh-niên học-tàng	45
— Đầu là tịnh độ	46
— Ăn chay	50

VI.— VĂN ĐÁP

— Một thời tiếp chuyện	53
— Kinh bạch Ny-cô Nguyệt-Ánh	55

VII.— THI-LÂM

— Thi-lâm	57
---------------------	----

IV.— VIỆC VẶT

— Ý tưởng người học Phật đối với thời-sự : Cảnh tranh . .	59
— Phật-giáo-dồ ở Miến-diên kháng nghị bọn ngoại đạo xâm chiếm Tô định ở Ấn-dô.	61
— Ai là bạn độc-giả Viên-Âm	63



NAM MÔ BỒN SU
THÍCH CA MÂU NI PHẬT

PHẬT-HỌC-HỘI NGUYỆT-SAN VIÊN-ÂM

Hội Phật-Học ở Huế được nghị-dịnh quan Toàn Quyền ngày 30 Juin 1933 cho phép xuất-bản VIÊN-ÂM NGUYỆT-SAN.

Nội-dung VIÊN-ÂM chỉ giảng-giải đủ các lý-thuyết đạo Phật ra chữ quốc-ngữ và có khi phụ thêm một bài Pháp-văn.

Giá Nguỵệt-san	{	một năm..... 2\$00
		nửa năm..... 1\$10
		mỗi quyển..... 0\$20

Hội-Viên của Hội Phật-Học mua Nguỵệt-San thi được trừ 25%,

TÒA-SOẠN : Route Nam-Giao HUẾ

Thơ từ và bài vở xin gọi eno

M. LÊ-BÌNH-THÁM

Mandat mua Nguỵệt-San xin gởi cho

M. Hoàng-xuân-Ba, Quản-ly

Viên-Âm, Boite postale № 73 — HUẾ

PHÓ-CÁO

Các ngài vì đạo-tâm muốn táo-thành. Bản-San xin ghi tên vào thơ mua Nguỵệt-San rồi gởi một lần với mandat để Bản-San gởi tiếp sổ sau cho khôi trễ và xin các ngài sẵn lòng giới-thiệu giùm.

Xin giữ talon mandat mua Nguỵệt-San để thê biên-lai.

Những bài lai-cǎo dâng được. Bản-San giữ quyền nhuận sáp; bài dâng không được thì không trả bǎn-thảo lại.

Bản-San giữ bản-quyền. Trích lục phải dề tên Viên-Âm.



MÓI và CŨ

Người đời thường so độ những cũ với mới. Người theo lối cũ thì việc gì cũ mới thích, nào tư tưởng, nào cư xử, nào hành động, nhứt nhứt đều mong cho y như lối cũ.

Trái lại, người theo lối mới thì cái gì mới là ưa, tư-tưởng mới, cư-xử mới, hành động mới, nhứt nhứt đều theo lối mới.

Song xét ra thì lối mới đã vị tất hoàn toàn hay hơn lối cũ và lối cũ cũng vị tất hoàn toàn hay hơn lối mới. Nếu quá chấp một cái thành kiến, nhầm mắt theo càn, không xét đều hơn sự thiệt thì chỉ cho khôi đẽ một trò cười cho những thức gia.

Đời xưa, một người con gái nhà giàu khờ dại lấy được một người chồng rất khôn ngoan. Một hôm, người vợ mua về một bình trà, gấp phải trà cũ, anh chồng uống không được, mới dặn người vợ rằng: Phải mua trà Tàu phải mua trà mới, chớ trà cũ đẽ lâu ngày thi không thể uống được. Vậy từ rày rắp sau phải cho nhớ đừng mua những thứ trà cũ nữa. Người vợ nghe lời chồng dặn lại hiểu làm rằng hễ cái gì mới cũng tốt hơn cái cũ, nên hôm sau gấp người đến nhà bán lục bình thi người vợ đem cái lục bình xưa trong nhà ra đổi một cái lục bình mới, may nhờ người chồng hay được cản ngăn mới khỏi mất một vật quý báu vô giá.

Thế mới biết có cái mới khêng bằng cũ, có cái cũ không bằng mới, người đời cần phải xét rõ chỗ hay chỗ dở không nên câu nệ rằng cũ hay mới.



DIỄN - DÀN

ĐÂU LÀ CON ĐƯỜNG HẠNH-PHÚC

(TIẾP THEO VÀ HẾT)

III.— PHẬT-GIÁO

Thấy cái tình hình nguy hiểm cho nhơn-loại hiện thời, cái tình hình mà các học-thuyết, tôn-giáo vừa kẽ trên không thè bồ-cứu, nên tôi không nệ tài đức thò sơ, xin đem chỗ học hơi kinh nghiệm ít nhiều về Phật-pháp ra đây, họa may có giúp ích được một vài phần cho công-chúng.

Đại phàm, một ông lang muôn làm thuốc, trước hết phải xét thấu bịnh căn của người ốm, xét rõ nguyên cớ vì sao sanh ra tật bịnh rồi mới có thể cho thuốc một cách đúng đắn; chớ nếu không xét rõ bịnh căn, nghe nói đau đầu thì cho thuốc đau đầu, nghe nói no hơi thì cho thuốc no hơi, thì rõ cuộc người ốm dã không lành, mà lâm khi lại sanh ra nguy hiểm nữa. Vậy hiện nay chúng ta muôn dứt trừ các sự khò-não, các sự tranh-dành xâu xé thì chúng ta cần phải xét cái nguyên-nhơn của các điều ấy từ đâu, xét rõ cùng với cái nguyên-nhơn của các điều ấy rồi, chúng ta mới có thể tìm các phương-pháp để đoạn trừ các nguyên-nhơn ấy;

nguyên-nhơn khồ-não dã hết thì cái hiện-trạng khồ-não cũng không còn, được như vậy mới quyết chắc giải-cứu nhơn-loại ra ngoài các sự khồ-não. Vậy cái nguyên-nhơn của sự thông-khồ và các phương-pháp dứt trừ các nguyên-nhơn ấy là hai đều mà chúng ta cần phải nghiên-cứu.

1) Nguyên-nhơn của sự thông-khồ

Như trước đã nói, cuộc đời hiện nay không khác gì một bối chiến-trường mà nhơn-loại là những kẻ nghịch-thù, hằng ngày cạnh tranh xung đột lẫn nhau: giàu với nghèo, mạnh với yếu, khôn với dại, khéo với vụng, cùng nhau xâu xé, bên này ăn hiếp bên kia, bên kia chống cự bên này, cho đến nước này với nước khác cũng cùng nhau ra giữa chiến-trường tranh dành quyền lợi. Nguyên-nhơn của các sự xung đột ấy từ đâu? Chính là từ ba cái độc tham, sân, si mà phát sanh ra cả. Tham nghĩa là muốn thâu góp những món danh lợi, những đều mà nhơn-loại thường ưa thường thích về phần mình. Đã tham lam thì dầu bảy mươi sáu kế làm những việc hung dữ bạo ngược đến đâu cũng không gồm; miễn cướp đoạt được danh lợi về phần mình là mãn nguyện. Xem như một ông quan ăn hối lộ của kẻ gian nghịch làm cho người vô tội phải bị gông cùm xiềng xích, xem như một người nhà giàu lợi dụng sự nguy cấp của kẻ khác mà cho vay một vốn mười lời, xem như những kẻ trộm cướp giết người đoạt của cho đến những kẻ vu cáo giả họa, ai nấy đều vì lòng tham, chỉ biết sự lợi riêng của mình mà không nghĩ đến đều thiệt hại của kẻ khác. Một người tham, mười người tham, cả thế-giới đều tham nên phải tranh dành xâu xé lẫn nhau. Người được quyền-lợi thì sanh lòng kiêu-mạng và tham-cầu việc khác, người mất quyền-lợi thì sanh lòng sân giận, tìm cách báo thù trả oán. Vì tham lam sân giận mãi mãi không thôi nên đến nỗi về sau chẳng còn biết gì là phải là quấy, chẳng còn biết gì là lẽ nghĩa liêm-sí, cứ si-mê theo vật-dục mà không lúc nào hiểu tự tinh. Tham, sân sanh ra si-mê, si-mê sanh ra

tham sān, ba cái độc tham sān si là cái gốc phát sanh ra tất cả các sự phiền não khồ-sở của nhơn-loại.

Vì đâu mà có tham sān si :

Tất cả những loài hữu tình đều chấp rằng thiệt có minh, thiệt có thân minh, thiệt có các sự vật xung quanh minh. Đã chấp có minh thì tất nhiên phải chấp cái minh ở chỗ nào, do đó mà chấp có cái thân của mình; đã chấp có cái thân thì đối với thân ấy tất nhiên phải có hoàn-cảnh. Đã có hoàn-cảnh đối dãi với thân, có thân đối dãi với hoàn-cảnh, thi cái gì thích-hiệp với thân là cái dăug ưa, cái gì ở hoàn-cảnh trái nghịch với thân minh là cái dăug ghét, đã có ưa có ghét thì có tham có sān, do đó nên càng ngày càng si-mê theo vật-dục. Lại dã có minh thi có kẻ khác, minh có thân người kẻ khác cũng có thân người, cái gì minh ưa thi người khác cũng ưa, cái gì minh ghét thi người khác cũng ghét; đồng ưa, đồng ghét, đồng tham, đồng sān, đồng si, nên nhơn-loại mới phát sanh ra những sự cạnh-tranh xung đột. Lại dã chấp có thân minh và chấp có ngoại cảnh, thi cái gì về phần minh như nhà của mình, vợ con của mình, đất nước cửa mình, chủng loại của mình thi minh thân, cái gì không phải về phần minh thi minh sơ; do có thân, có sơ, có ưa, có ghét, có tham có sān có si, nên trong nhơn-loại phát-sanh ra ưa-rõ xung đột với ưa-rõ khác, gai-cấp này xung đột với gai-cấp khác, làm cho cái phong-trào cạnh-tranh càng ngày càng thêm lèng láy.

Chẳng những sự cõ-chấp có thân minh và có ngoại-cảnh phát sanh ra tham sān si làm cho nhơn-loại phải chịu lầm đều khồ-não, mà những lối thống-khồ khác như giá đau sống chết cũng đều do sự cõ chấp ấy mà phát sanh ra cả.

2) Phương-pháp dứt trừ nguyễn-nhơn thống-khồ.

Chúng ta đã xét rõ cái nguyên-cớ của sự thống-khồ.

loài người là vì có chấp thiệt có minh, thiệt có cảnh-vật, vậy chúng ta hãy xét những lỗi cỗ-chấp như vậy là đúng lý hay không đúng lý, nếu không đúng lý thì chúng ta cần phải bỏ hẳn lỗi cỗ-chấp ấy đi để đoạn trừ các nguyên-nhơ sự (hỗn-khổ).

a) Không có thiệt ngã

Chúng ta thử xét, chúng ta khác với các loài khoáng-vật như đất đá, khác với các loài thực-vật như cỏ cây là vì chúng ta có tri-giác, có cảm tình có ý chí, rõ biết sự sự vật vật; rõ biết như vậy là phần riêng của mình không dính dù gì đến ai thì làm sao mà nhận được rằng không có minh, rằng không không có thiệt ngã.

Muốn biết rõ ràng có thiệt ngã hay không thiệt ngã chúng ta cần phải đề tâm trí ra ngoài những lỗi tập-quán xưa nay, — cái tập-quán nhân có thiệt ngã — lấy sự phân đoán của khách quan mà phân tích cho rõ ràng, biện luận cho đúng đắn thời mới có thể rõ được sự thật.

Hiện nay chúng ta thấy là cảm giác nơi con mắt, nghe là cảm giác nơi lỗ tai, biết mùi là cảm giác nơi lỗ mũi, biết vị là cảm giác nơi cái lưỡi, biết nóng, biết lạnh, biết cứng, biết mềm, biết trơn biết nhám vẫn vẫn là cảm giác nơi thân thể, biết phân biệt sự này vật khác là cảm giác nơi ý chí; những lỗi đó toàn về phần cảm giác, ly các sự cảm giác ấy ra thì còn cái gì thiết thiết tồn tại đây mà gọi là thiệt ngã. Lại nếu chúng ta nhận cái cảm giác, nơi con mắt là ngã thì những cảm giác khác không phải là ngã; nếu tất cả các cảm giác đều là ngã thì hóa ra nhiều cái ngã; vậy còn biết cái ngã nào mới thiệt là mình mới là thiệt ngã.

Còn như nói cảm giác là một, thì thấy và nghe không thể thành hai, vậy vì sao con mắt lại không nghe, lỗ tai lại không thấy; lại nếu cho rằng tất cả cảm giác hội hiệp lại thành cái ngã, thì cái ngã cũng chỉ là một cái tên như cái bộ salon, trừ các bàn ghế ra thì không còn gì là

thiệt thê nǚa.

Lại người dời vì sao mà cho rằng có thiệt ngã, có phải là nhận biết có sự thiệt ngã không? Nếu nhận biết có sự thiệt ngã thì cái ngã là một cái bị biết, vậy người dời đem cái gì mà biết cái ngã. Xét như vậy thì biết rằng hiện chúng ta thiệt có thấy, nghe hay biết, nhưng thấy nghe hay biết là thấy nghe hay biết chờ không có một vật gì thiết thiệt tồn tại đáng gọi là ngã cả.

b) không có thiệt vật

Lại chúng ta hiện thấy các cảnh vật nào trời nào đất, nào núi nào sông, thế vì sao mà cho rằng không có thiệt vật? Muốn biết muôn vật thiệt có hay không thiệt có, chúng ta cần phải ở nơi thật trạng mà phân - tích rõ ràng, biện luận phân minh, ra ngoài những lối thàuh - kiến của nhơn-loại, những sự mè-tin của học-thuyết thê-gian, những tập-quán phân biệt của mình, thì mới có thể rõ được sự thật.

Vậy hiện nay chúng ta do đâu mà biết rằng có sự sự vật vật? Hồi như vậy chắc ai ai cũng trả lời rằng: vì chúng ta hiện thấy, hiện nghe, hiện cảm xúc nên biết rằng có sự sự vật vật, nhưng nếu nói là hiện thấy thi sao chúng ta hiện thấy những bóng trong gương lại không cho là thiệt có. Như nếu nói là hiện nghe thi vì sao khi uống kyninh nghe vù vù trong lỗ tai lại không cho là thiệt có. nếu nói rằng hiện cảm - xúc thi vì sao đồng một vật, khi tay chúng ta mới cầm nước đà trở rờ bàn ghế đều ấm cả, còn khi tay chúng ta mới nhúng nước nóng, trở rờ bàn ghế đều nghe lạnh cả, cho đến những cảm - giác nơi lỗ mũi, nơi cái lưỡi cũng không nhứt định, vậy chúng ta còn nương vào đâu mà cho rằng có thiệt vật. Lại những lối thấy dài thấy ngắn, nghe to nghe nhỏ, biết cứng biết mềm vẫn đều vì đổi dãi với cái thân - thề mà hóa ra như vậy; thân - thề nhỏ thì thấy lớn, thân - thề lớn thì thấy nhỏ; thân - thề nóng thì nghe lạnh, thân - thề lạnh thì nghe nóng, nhưng sự cảm - giác chỉ theo thân - thề mà biến - đổi chờ không nhứt định.

Huống chi vật gì vật gì cũng đều do nhóm họp mà thành.

Vì như một thính-chúng do nhiều người nghe pháp hội-hiệp mà thành, song người nào vẫn là người nấy không ai là thính-chúng và cái thính-chúng chỉ là một danh-từ chứ không có thiệt-thề.

Muôn sự muôn vật cũng vậy, sự gì vật gì cũng có thể chia chẻ ra các nguyên - nhơn, ra các bộ - phận nên sự gì vật gì cũng chỉ có cái danh-từ chứ không có thiệt-thề. Hiện như một quyển sách do cái bìa, do các tờ giấy, do mực, nhơn - công tạo - thành, nhưng bìa, vẫn là bìa chứ không phải là sách, giấy vẫn là giấy chứ không phải là sách, mực vẫn là mực, nhơn - công vẫn là nhơn - công chứ không phải là sách và trừ các cái ấy ra cũng không có gì đáng gọi là sách cả. Vậy quyển sách cũng chỉ là một danh-từ chứ không có thiệt - thề, cho đến cái bìa cũng vậy, cái bìa cũng do nhiều bộ phận nhóm họp mà thành, xé ra từng miếng nhỏ thì không miếng nào đáng gọi là bìa cả. Cho đến cái thân thế của chúng ta cũng vậy, thân-thế do các tế-bào nhóm-hop tạo thành, chỉ có danh-từ mà không thiệt.

e) Vạn pháp duy-thức

Chúng ta đã xét như vậy thì biết rằng hiện không có cái gì đáng gọi là thiệt- ngả, là thiệt-vật, vậy vì sao hiện nay lại in tuồng có ngả, có vật?

Vì như trong khi chúng ta nằm chiêm - bao cũng có thân trong mộng, cảnh trong mộng cũng có cảm - giác phân biệt cũng ngỡ là thiệt có ngả, thiệt có vật, rồi thấy mình làm quan cũng vui, thấy mình ở tù cũng buồn, thấy mình đau cũng rên la, thấy mình chết cũng khỗ sở, cũng tham giận si mê, cũng cạnh - tranh phẩn - đấu trong cảnh chiêm-bao, nhưng đến khi tỉnh dậy thi dầu có nhớ lại những cảnh trong chiêm - bao đi nữa cũng biết cảnh - tượng ấy đều do cái tâm chiêm-bao biến hiện, quyết không chấp là thiệt- ngả, là thiệt-vật. Hiện nay chúng ta thấy in tuồng có thân có cảnh, thân ấy, cảnh ấy chẳng khác gì với thân với cảnh trong chiêm-bao, vậy nó cũng chỉ do thức-tâm biến hiện, chỉ vì chúng ta chưa tỉnh dậy nên chưa nhận rõ đó thôi.

Có người lại nghi rằng cảnh chiêm-bao do thức-tâm biến hiện là một việc dễ hiểu, vì nó chỉ có trong một lúc thôi, chờ cảnh vật giữa nầy, lúc nào ngủ dậy cũng thấy y như ngày trước, sao gọi là không thiệt có. Tôi xin đáp lại rằng: Lắm khi trong một giấc chiêm-bao thấy đến 4, 50 năm, trong khi ấy cũng có thức, cũng có ngủ, mà cảnh chiêm-bao vẫn không thay đổi, duy đến khi tỉnh dậy không chiêm-bao nữa thời mới biết là chiêm-bao mà thôi.

Vậy cảnh vật giữa nầy có khác chi là cảnh chiêm-bao mà cho là thiệt có. Chúng ta thử nghĩ. Nếu chúng ta không phân biệt thì còn có cái gì là xanh đỏ, là dài ngắn, là thơm thoái, là ngọt mặn, là cứng mềm, là nóng, là lạnh vân vân, mà trừ các món phân biệt ấy ra thì còn gì đáng gọi là sự sự vật vật.

Thức-tâm của chúng ta là cái nhận biết sự sự vật vật; sự sự vật vật là những cái bị thức-tâm nhận biết, vậy ngoài cái thức-tâm nhận biết ra còn có cái gì đáng gọi là sự sự vật vật, vì những lẽ ấy nên Phật dạy rằng: “Vạn-pháp duy thức”, nghĩa là sự sự vật vật đều do thức-tâm biến-hiện. Khi thức-tâm chúng ta theo nghiệp nhận cái thân người là thân mình, thì thức-tâm nương theo thân người biến ra các món sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp của loài người và nương theo sáu món sắc, thanh, hương, vị xúc, pháp biến ra sự sự vật vật. Vậy hiện nay in tuồng éo ngã, có vật, đều là những tưống-tượng của thức-tâm, thiệt ra thì không có gì đáng gọi là thiệt ngã, là thiệt vật.

d) Phương-pháp tu trì

Chúng ta noi đạo-lý đã nhận rõ không có thiệt ngã, không có thiệt vật, những cái hiện thấy in tuồng éo ngã là vật đều do thức-tâm biến hiện mà thôi, vậy chúng ta hàng ngày thường phải quán-sát sự sự vật vật, éo ngã, dàn-pháp đều do thức-tâm biến hiện,

Như khi chúng ta thấy sắc, chúng ta phải nhận rõ những màu xanh dẽ trắng vàng, những hình dài ngắn vuông tròn

dẽu do nhãnh-thức biến hiện, trừ nhãnh-thức ra thì không có gì đáng gọi là xanh là vàng, là ngắn là dài cả. Lại như chúng ta nghe tiếng, chúng ta cũng nhận là do nhĩ-thức biến-hiện, chúng ta ngửi mùi, chúng ta cũng nhận là do tĩ-thức biến-hiện, chúng ta nếm vị chúng ta cũng nhận là do thiệt-thức biến hiện, chúng ta biết cứng biết mềm, biết trơn biết nhám cũng nhận là do thân-thức biến-hiện; ngoài thân-thức ra thì không có cảm-giác, mà ngoài cảm giác ra thì không có gì đáng gọi là thân là cảnh; lại chúng ta thấy những việc đáng mừng, những việc đáng lo, những sự đáng vui, những sự đáng giận, cho đến phân biệt thế này là thân, thế này là cảnh, các pháp như vậy đều do ý-thức biến-hiện.

Vì như chúng ta thấy cái sắc đẹp mà ưa thi chúng ta phải quan-sát cái sắc là do nhãnh-thức biến-biện, cái đẹp là do ý-thức biến hiện, trừ sự biến hiện của thức-tâm ra, thiệt không có gì đáng gọi là sắc, đẹp. Khi chúng ta nghe tiếng chưởi mắng mà giận thi chúng ta nên xét các tiếng là do nhĩ-thức biến-hiện phân biệt là tiếng chưởi mắng là do ý-thức biến hiện, trừ thức-tâm ra không có gì đáng gọi là tiếng chưởi mắng. Chúng ta cứ xét như vậy thi rõ ràng vạn sự vạn vật chỉ là thức-tâm; vạn sự vạn vật đã là thức-tâm thi còn cái gì đáng thân, đáng sơ, còn cái gì đáng ưa đáng giận, cho đến cũng không còn cái gì đáng gọi là thân là cảnh, cũng không còn có cái gì đáng gọi là minh là kẽ khác. Chúng ta hằng ngày quan-sát như vậy mời đoạn trừ được cái tập-quán cõi-chấp có thiệt-ngã, thiệt-vật từ mô mô đến giờ và mới dứt sạch cái nguồn gốc tham, sân, si, tức là cái nguồn gốc đã phát sinh ra vô-lượng khổ-não cho nhơn-loại. Lại vì muôn sự muôn vật đều do thức-tâm biến-hiện nên chúng ta không phân biệt mình với kẽ khác và phát ra cái nguyện rộng lớn đem chánh-pháp mà truyền-bá giữa đời để cho chúng sanh đều dứt trừ tham, sân, si và hưởng được sự hoàn-toàn hạnh-phúc.

IV. — Kết-luận

Nói tóm lại, nhơn-loại khổ-sở là vì tham, sân, si; nguồn

gốc tham, sân, si là sự cố-chấp có thiêt-ngã thiêt vật. Muốn đoạn trừ sự cố-chấp ấy thì phải tu tập, quán-sát vạn pháp duy-thức. Quán được vạn pháp duy-thức rồi mới trừ được lòng cố-chấp có thiêt-ngã thiêt vật, mới trừ được lòng tham, sân, si và mới giải-thoát ra ngoài các sự khồ nã.

Vậy phép quán duy-thức là một con đường hạnh-phúc độc nhất vô nhị của nhơn-loại.

THÍCH-ĐÔN-HẬU





PHẬT PHÁP ĐỐI VỚI THƯƠNG-NHỆP

Người Phật-tử nói việc buôn bán, mới nghe qua ai cũng phải lạ tai, vì sao ? Vì xưa nay trong tri người xứ ta ai cũng cho đạo Phật là đạo yếm thế, nói đến chuyện Phật-pháp tức là chuyện tu hành, hoặc người tại-gia thì việc lén chùa lạy Phật, nay bỗng có người xướng xuất rắng : Phật-pháp chính ở trong chốn thị trường, trong chỗ cạnh-tranh hàng ngày, nói rộng nữa là trong chỗ lừa lọc nhau, tranh danh mồi lợi mồi danh, thì bảo ai là người không lạ tai choáng mắt ?

Vâng, lạ tai thật, song kinh Phật có câu : « Phật-pháp bất ly thế-gian giác » nghĩa là Phật-pháp không ngoài các việc thế-gian, bởi không ngoài các việc thế-gian cho nên dù làm việc buôn bán, việc cày cấy, việc công nghệ, cho chí việc công danh học hành không có việc chi là không hiệp với Phật-pháp.

Nói như vậy chắc có người hỏi : Phật-pháp là gì mà lại xen vào tất cả việc thế-gian ? Xin thưa qua nghĩa hai chữ Phật-pháp như sau này :

Phật nghĩa đen là giác, giác tức là biết, biết một cách rõ ràng không mê muội, biết một cách chánh đáng không thiên chấp ; nghĩa chữ Phật-tức cũng như nghĩa chữ

Chánh bên nhà Nho mà lại còn rộng nghĩa hơn nữa, là vì không những không làm hại đến người mà thôi, trái lại còn giúp cho người nữa ; còn chữ Pháp-túc nghĩa là quý tri, nghĩa là giữ gìn khuôn phép của mỗi việc.

Lắp lại cả hai chữ, nếu ta làm theo Phật-pháp-túc là làm việc gì cũng giữ chỗ chánh đáng không quá thiên-chấp mê mang. Phật-pháp đã là chánh đáng không thiên-chấp mê mang, thì phàm ai làm bất câu việc gì mà hiệp với mục-dịch chánh-dáng không mê mang đều gọi là thực hành Phật-pháp được cả.

Nói đến đây chắc các ngài đã rõ không có việc gì trong thế-gian mà không hiệp với Phật-pháp, không có hạng người nào là không hành Phật-sự được, miễn là noi chỗ dung tâm của mỗi người khi ra làm một việc mà chánh đáng, không thiên về lối lợi riêng một mình mình, thời người đó dù chưa từng biết Phật mà cũng đã hành Phật-sự làm đệ-tử đức Thích-Ca rồi đó vậy.

Nay ta đã rõ từ-dân đều thực hành theo Phật-pháp được, vậy bài hôm nay tôi xin bàn riêng về Phật-pháp đối với nghề buôn bán, là vì nghề buôn là một nghề khó giữ lòng chán thiêt, lợi người, mà trái lại trọng ngày phải buộc mình lẩn vào chỗ đối trá lừa lọc nhau mới mong thành tựu.

Cái nghề đã éo le như vậy, kẻ có đạo tâm cũng phải đệ-tử Phật lâm vào trong nghề ấy phải làm thế nào mới hiệp với chánh-pháp ? Đấy là một vấn-dề khó giải quyết, cần phải cùng nhau chung sức kinh nghiệm, vạch một con đường chơn-chánh mà dắt nhau đi, thời trên đối với Phật-tò mới khỏi phụ ơn ngài, mà dưới đối với quần-chúng mới mong khỏi tội lỗi.

Người đi buôn có hai phận sự :

I/ Phận sự đối với mình,

II/ Phận sự đối với người bán hàng.

I/ **Phận sự đối với mình.** — Túc là những việc làm có lợi cho mình, cho nghề buôn mình, thí dụ như mình

buôn một vật gì mình nên tìm chỗ mua cho được rẻ, chỗ bán cho được nhiều người hoan-nghênh, làm sao cho thứ hàng ấy mỗi ngày một tốt thêm, ấy là các việc nên làm, còn trái lại, nếu tìm cách lừa dối bạn hàng, hoặc tìm cách phá giá hàng của bạn đồng nghiệp thì không nên, vì sao? Vì nếu mình phá giá hàng thời chẳng những bạn đồng-nghiệp bị thiệt hại mà chính mình cũng bị thiệt hại theo, vì thứ hàng mất giá ; mà chẳng những thiệt hại cho nhà buôn mà thôi, chính hại lây đến nhà chế tạo thứ hàng ấy. Nói như vậy chắc có người hỏi nếu như không phá giá nhiều người bán thứ ấy thì ai mua của mình ? Xin thưa rằng, mình cứ tìm cách làm cho thứ hàng mình tốt hơn trước và tìm bán những chỗ nào mà chưa có bạn đồng-nghiệp khoách trương tới nơi, thời tất hẫu mình phải chạy. Lại có người hỏi nếu như nhiều người bắt chước mà bán thứ hàng ấy nhiều quá thì làm thế nào ? Nếu dã quá nhiều thứ ấy thì ta cứ tìm bán thứ khác, tìm được thứ mới chắc thiên-hạ hoan-nghinh. Vả lại trí-thức của người là kho vô tận mà sản vật sản xuất cũng vô cùng, nếu trí ta cứ mở mang tìm kiếm hoài thời có khi nào hết được.

Làm như thế có mấy điều lợi như này :

- 1/ là lợi được lòng tin-nhiệm bạn hàng,
- 2/ là lợi được lòng yêu mến của bạn đồng-nghiệp,
- 3/ là lợi cho các nhà chế-tạo.

Bạn hàng vào một mà buôn mà quyết chắc nhà buôn ấy thật thà không dối trá, thì lòng tin ấy đủ làm giàu cho nhà buôn rồi, vì một đời chỉ mua đó thôi.

Hai là lợi được bạn đồng nghiệp yêu mến, tục dời đã nói một trăm người bán, một vạn người mua, nhà buôn thí dụ như nhà thầy thuốc, nhà nào cũng có khách chủ của nhà ấy, nếu bạn đồng nghiệp yêu mến nhau thì khi người bạn hàng mua thiếu món nào ắt họ sẽ chỉ cho bạn hàng mua ở chỗ mình bán. Bởi vậy cho nên các nước văn-minh họ đặc cách Syndicat (Hội liên hiệp) là dễ giữ quyền lợi cho nhau, quyết không phả nhau về việc lợi nhô là vậy.

Bà là được lòng các nhà công-nghệ, vì nếu hàng không bị phâ giá tức các nhà công nghệ được giữ món hàng tốt mà không làm xấu các thứ hàng, ấy là được người dùng tin cậy mà ưng mua các thứ đó, công-nghệ nhờ đó mới mong khoách-trương mỗi ngày mỗi tinh xảo tốt đẹp.

II. — **Phận sự đổi với bạn hàng.** — Nhà buôn đổi với người bạn hàng cần phải giữ lòng chơn-thật, ngoài sự lợi buôn bán mười là cái quyền lợi của mình, vì mình mất công tìm kiếm món hàng lại bỏ vốn ra mua, chực sẵn cho người mua về dùng, thời cái công minh tức phải lấy lợi mới mong cho cửa hàng đứng vững ngoài mối lợi nhất định ấy, nhà buôn cần phải giữ mấy điều sau này:

- 1/ là lòng chơn-thật đổi với bạn hàng.
- 2/ là tìm cách lợi cho bạn hàng.
- 3/ là tìm cách minh và người đều lợi.

Khoản thứ nhất, sự chơn-thật tức là theo thời-giá mà buôn bán chờ không lường gạt ai, xấu nói xấu thì bán hạ, tốt nói tốt thì bán cao, dù người mua không biết lựa mua cũng chờ nên lầm người, phải giữ lòng chân thành với bạn hàng như là anh em chờ đứng nên thấy người ngạc mà lường gạt, họ bị gạt một lần thì khó tróng trở lại mua nữa. Nếu nhà buôn giữ được lòng chân thật, một người dồn trăm, trăm dồn ngàn, dù sai con nít, người chờ mua cũng không sợ gian dối. Được như vậy thì nhà buôn hóa ra một nhà giao dịch tin cậy của mọi người, ai lại không vui mà tới.

Khoản thứ hai là : Tìm lợi cho bạn hàng. Khoản này có hơi khó, song không phải là không làm được, thí dụ như người mua thứ hàng gì, mình nên hỏi họ mua dùng về việc gì, rồi mình nên tìm các thứ hàng bán của mình thứ nào hơa minh sẽ bán. Lại như bàn với họ thứ này dùng việc kia cần xứng hoặc không bền chắc, làm như vậy tuy có mất thi giờ của người bán, song sẽ được người bạn hàng một lòng tin cậy bán bạc với chủ hàng luôn luôn.

Khoản ba là: Tim cách minh, người đều lợi. Khoản này tuy khó mà dễ, vì mình đã xem người bạn hàng như người quen biết thì sự gì đáng hại cho họ minh quyết không làm, dù việc ấy có lợi cho minh cũng bỏ. Phải làm cách nào đều lợi cả hai, nghĩa là họ cũng được vừa ý mà minh cũng được lợi. Vậy cho nên trong lúc đi buôn sý, các nhà buôn phải cẩn thận lựa chọn, chờ vì sự lợi nhỏ mà làm hại bạn hàng.

Nói tóm lại, hai phần sự đối với minh và đối với người của nhà buôn đều phải nên cẩn nhắc, làm sao cho tự tha đều lưỡng lợi mà tin cậy nhau, khỏi sự bóc lột, lừa gạt, tranh nhau, ấy là nhà buôn ấy đã giữ được phận sự một người buôn chơn-chánh, có đạo-tâm, không vì lợi mà quên người như vậy cũng có thể gọi là người Phật-tử giữ được phần không làm hại người vậy.

Nếu người nào tâm lượng còn rộng rãi hơn nữa, mà tra việc bố-thi cũng dường, giúp các cơ-quan duy-trí đạo đức, thời lại càng qui biết bao nhiêu. Vì sao? Vì các người đó đã hiểu thấu sự buôn may bán đắt là do phước báo đê dành, nay đặng thời may, họ không quên người cực khổ mà bán rẻ cho kẻ nghèo, hoặc cung cấp giúp giùm cơ-quan duy-trí đạo-đức phước thiện. Người tâm lượng được như vậy mỗi khi gặp sự may mắn, lại nhớ đến người rủi ro mà hết lòng giúp đỡ người mà đã giàu lòng từ-thiện, thiên hạ ai lại không hoan nghinh yêu quý, người người đều yêu quý thì ai lại không gắng mua giúp các người từ-thiện kia? Minh thương người, người giúp minh, ấy là mục-dịch từ-bi bắc ái của Phật đã thực-hành trong chốn thương-trường và đã trừ tuyệt hết cả các nạn giả dối, lường gạt, phỉnh phờ nhau vì mỗi lợi rất nhỏ vậy.

Ai là bạn thương-nghiệp?

Ai là đệ-tử Phật trong thương-trường, nên xét kỹ chỗ lợi toàn thể lợi lâu dài mà thực hành Phật-pháp trong nghề buôn của mình. Nếu đạo-tâm của các người buôn mà chắc chắn rồi thì ai lại không tin, có tin nhau mới mong làm các

sở to tát, chừng đó mới mong lập hội hè mà khoách-trương các việc to lớn như các nước văn-minh kia vậy.

Lòng lợi-tha người Việt-Nam ta không hiếm, song vì các nhà buôn chưa mấy nhà đủ cho công-chung tín-nhiệm, nên sự sự đều không thành, ai là người đạo-tâm nén sờm tinh mà lo bồi-bồi chỗ khuyết-diểm ấy lại.

Mong lầm thay.

D. K.





Ý-KIẾN PHỤ-NỮ ĐỐI VỚI PHẬT-HỌC

MÊ-TÍN và CHÁNH-TÍN

(TIẾP THEO VÀ HẾT)

Có người tuy không tin thuyết nhứt-thần mà lại tin thuyết nhứt-nhơn, như Số-luận-sư tin muôn sự muôn vật đều do mình tánh tạo thành, đạo Nho thì tin muôn sự muôn vật đều do Thái-Cực sanh khí; những thuyết nhứt nhơn ấy cũng không thể đứng vững, vì chưa hề thấy một cái nhơn nào, bỗng nhiên sanh ra quả bao giờ. Lại cái nhơn ấy là nước hay là lửa, là người hay là vật, là lành hay là dữ. Nếu là dữ thời không thể sanh ra người lành, nếu là nước thời không thể sanh ra lửa, làm thế nào mà dung hòa với nhau cho dặng. Đối với toàn thể tin đồ về phái nhứt-thần và phái nhứt nhơn, tôi rất trong mong cho họ đừng tin nhứt-thần là một đấng cầm quyền cai trị vạn vật, đừng tin nhứt nhơn là một cái sáng tạo vạn vật và tin rằng nhứt thần, nhứt nhơn tức là một lý-tưởng đại-biền cho nhứt-chơn pháp-giới, tức là cái tánh rất hoàn toàn, rất bình đẳng của vạn sự vạn vật, tánh ấy thường công bằng theo nhơn quả mà biện ra muôn sự muôn vật, nghĩa là người làm lành thì gặp việc lành, người làm dữ thì gặp ác báo, cái tánh ấy chẳng riêng ai, chính toàn thể nhơn loại cho đến toàn thể vũ trụ đều có, chỉ vì nhơn loại quá mê man theo vật dục, làm cái nhơn mè lầm chịu cái quả mè lầm nên không thể nhận được cái tánh hoàn toàn ấy và đi vào con đường tri huệ hoàn toàn đó thôi. Vậy những tin đồ phái

này cần nhứt phải cài cách những đều mê làm nơi tâm minh, mà tin lý - tưởng như vậy dễ cho tự tâm mỗi ngày một sáng suốt. Trái lại, nếu tin có một vị có oai quyền thiêng liêng thì chỉ đem nhơn loại về cái tánh ý-lại, cầu cạnh, nghĩa là thờ lạy vị ấy thì vị ấy sẽ thương, đem về Thiên-dương, không cầu lạy thì vị ấy sẽ nhốt vào Địa-ngục; những lý-thuyết như vậy chỉ có thể hóa được những người mê muội chờ những bực trí thức thì không khi nào chịu khuất phục dưới một cái thuyết bất-bình-dẳng như vậy.

Ngoài các thần giáo, lại có nhiều người tin về lý-số, về sao hạn v. v. Cái thuyết này phát sanh ra vì lâm người thấy cái nhơn quả rủi may hiện tiền, như lâm khi người ít học mà làm quan to người vụng về mà trở nên giàu có, không chịu suy xét cho rõ nguồn gốc, nên hoặc tin nơi lý-số, hoặc tin nơi sao hạn. Tin nơi lý-số là tin nơi giờ sanh tháng đẻ, hễ ngày tốt, giờ tốt thi chắc được giàu sang trường thọ. Vẫn biết mỗi người sanh ra đã đeo cái nghiệp báo của các đời trước theo hoặc khi được sanh vào nơi các nhà giàu sang, hoặc khi phải sanh vào trong các nhà cực khổ, hoặc khi có tánh thông minh siêng năng, hoặc khi có tánh ngu dốt, lười biếng, chẳng phải ai cũng như ai; song những cái đó đều là quả-báo của nghiệp quá khứ. Quả-báo đó không phải nhứt định, vì nó có thể thay đổi bởi các nghiệp nhơn biến tai. Ví như có người vì nghiệp-báo phước thiện đời trước được sanh trong một nhà giàu sang, lại tánh có sẵn thông minh, cần mẫn, người ấy nếu không đều gì sai chay thi quyết định sẽ được quyền cao chức cả. Trái lại, nếu người ấy ý mình giàu sang, không chịu học tập, đem cái thông minh cần mẫn dùng về những lối hoa tường liêu ngõ, cờ bạc rượu chè, thi chẳng những không thể làm nên việc gì mà lâm khi lại phải hư gia bại sản, trở nên người cực khổ, vì vậy nên chính các nhà lý-số cũng có câu: “Số bất cập đức”— Đã cho rằng “Số bất cập đức” thì số mạng không phải nhất định; số mạng đã không nhất định thi bất cứ địa vị nào ai ai cũng nên tu nhơn tích đức, làm việc phải làm việc lành, thi cái rủi cũng có thể hóa ra may, việc dữ cũng có thể hóa ra lành được.

Lại, lâm người tin về sao hạn tin về sự rủi sự may và cho rằng sự rủi sự may đều do các sao hạn, đều do các ngày giờ xấu tốt mà ra cả; nhưng chúng ta thường thấy những người không tin sao hạn mà lâm khi gặp đều may, những người tin sao hạn mà lâm khi cũng mắc chuyện rủi; lại đồng một sao hạn đồng một ngày giờ mà lâm khi người gặp may kẻ gặp rủi vẫn không nhất định, nhưng đã có tin thì sanh ra lòng sợ hãi, cái lòng sợ hãi đó lâm khi làm cho chúng ta gặp sự rủi ro vậy.

Chúng ta thử xét, hễ có nhơn thi có quả, chờ chưa hề có những ai không học mà đậu Tẩn-sĩ; vậy chúng ta cứ bằng ngày gắng làm những việc phước thiện, nhơn đã lành thì quả phải lành không cần gì phải sợ hãi.

Nói tóm lại, tôi xin khuyễn các bạn tin-dồ của các thuyết như trên, bay gắng mà nhận rõ, mà suy xét chõ thiệt chõ hư, chõ phải chõ chẳng, để cùng nhau tìm con đường chọn chánh mà tự mình noi theo, hầu mong dắt lầm tâm trí mình lên đến chõ cực diêm. Con đường chọn chánh đó là chánh đạo, là chánh lý. Chánh đạo thì dưa tâm trí đến chõ toàn thiện toàn mỹ, chánh lý thì công bằng đứng dân không thiên vị một nơi nào. Đophil với nhơn loại, chánh đạo, chánh lý là cái dao-lý có thể dưa nhơn-loại đến cái mục-dịch duy-nhất của sự sanh tồn, là cái mục-dịch hoàn toàn hạnh-phúc, Phàm lý thuyết gì, sự-tưởng gì có thể dưa nhơn loại lên một vài bước trên con đường hoàn toàn hạnh-phúc đều là những phần-tử của đạo-lý chọn-chánh cả. Xem như vậy thì biết cái đạo - lý chọn chánh ấy bao-hàm rất nhiều sự - lý, không thiên một mặt nào và thuyết nào. Chính trong 3 cái thuyết, tôi vừa nói trên kia mà ở trong mỗi thuyết cũng có một phần mề-tín và một phần chánh tín. Vì như những người mắt mù nếu chỉ lo vái lạy ông thần lúa mà không lo cày sào cuốc bầm, phần tro vun quén, làm cỏ dập nước thì khó bề được no ấm. Những người bị nhà cháy, cứ lo cúng bà Hỏa-tinh thần - nữ mà không lo xét rõ duyên cớ thì khó bề tránh khỏi nhà cháy; những người đau ốm mà chỉ lo vái cây này cúng miến kia - i khó bề lành bệnh, những lời tin như vậy làm cho nhơn

loại thêm đau khổ, sợ hãi khiếp nhược.

Trái lại, nếu sùng bái những bức chánh - nhơn quân-tử để làm gương cho nhơn-loại soi chung dặng làm những việc công bằng chánh-trực thì lối tin như vậy rất có bổ ích cho thế - đạo nhơn - tâm, làm cho người đời biết làm việc phải, tránh đều quấy, có thể bước lần đến chỗ hạnh-phúc hoàn-toàn thì gọi là chánh-tín. Lại như về nhứt-thần-giao, nếu làm cho loài người khiếp sợ oai quyền thêm lòng ỷ lại hoặc phải gây nên cái nạn chiến tranh trái với sự hoàn toàn hạnh phúc của nhơn loại thì gọi là mê-tin.

Còn như các thuyết nhứt nhơn, hoặc cho sự chuyển biến là lẽ tự nhiên không có nhơn quả; hoặc cho rằng phải trả lại mình sơ không hay không biết nữa, mới là hiêp đạo, thì những thuyết đó làm cho nhơn loại ngã lòng không chịu tu-tập, về sau phải chịu lầm đều khổ sở, trái với sự hoàn toàn hạnh phúc, nên gọi là mê-tin.

Trái lại nếu tin nơi chỗ thuyết nhứt thần hoặc nhứt nhơn loại là đồng thể, đồng tánh, xem thân minh như thân của loài không sát hại sanh linh; làm các việc phước thiện thì tin như vậy là đã bước một bước khá dài trên con đường hoàn toàn hạnh-phúc và có thể gọi là chánh-tín.

Lại như tin thuyết số-mạng mà chỉ biết tìm thầy coi số để rõ số mạng tốt xấu, lúc rủi lúc may làm tăng trưởng lòng kiêu mãn khi được ngày giờ tốt, làm tăng trưởng lòng e sợ khi gặp vận hạn xấu thì gọi là mê-tiu. Trái lại nếu tin nơi nghiệp - nhơn, số mạng của minh an phận tri túc, làm các việc lành để hưởng quả phúc về sau thì gọi là chánh-tín. Còn như tin nơi sao hạn mà chỉ lo cầu vái cúng cấp mà không lo tu nhơn tích đức thì gọi là mê-tin. Trái lại nếu biết giữa đời khi rủi khi may vô thường thay đổi mà quyết chí tu tập cho đến chỗ thường trú an vui thì gọi là chánh-tín. Xét như vậy thì biết cái đạo lý chơn chánh không ra ngoài các việc giữa đời và các thuyết đã lập ra miêu-làm thế nào cho tam tri loài người tiến hóa lần lần đến chỗ hoàn toàn hạnh phúc thì có thể gọi là chánh-tín.

Sóng thế nào mới đáng gọi là hoàn toàn hạnh-phúc ?

Xét trong nhora loại, bốn đều trái với hạnh phúc là :

- 1º) Các sự lo buồn đau khổ,
- 2º) Các sự biế^t diệt vô thường,
- 3º) Các sự ràng buộc chướng ngại
- 4º) Các sự ô nhiễm mê lầm,

Vậy cái hoan toàn hạnh phúc là cái hạnh phúc đầy đủ lam cho chỉ cõan vui không có sự lo buồn đau khổ, chỉ có thường trú chờ không có những sự biến diệt vô thường, chỉ có tự-tại chờ không có những sự ràng buộc chướng ngại chỉ có thanh-lịnh sáng suốt chờ không có những nhiệm ô mê lầm.

Muốn được cái hoan toàn hạnh phúc như vậy chúng ta cần phải xét rõ cái nguyên nhơn của sự đau khổ, những sự vô thường những sự ràng buộc, những sự nhiễm ô dặng dứt trù lần lần cho hết sạch, tai mới chắc chắn dặng an vui, dặng thường trú, dặng tự tại, dặng thanh-lịnh. Các bức được hoàn toàn hạnh phúc như trên đã nói, được giải thoát an vui bình đẳng là ai? tức là các Đức Phật. Phật đã được hoàn toàn hạnh phúc, thấy chúng ta còn bị đau khổ ở đời, động lòng từ bi nên trở lại làm thân người để dạy vẽ chúng ta những phương pháp cho được hoàn toàn hạnh phúc. Vậy chúng ta muốn biết nguyên nhơn của sự khổ não, của sự vô thường, của sự ràng buộc, của sự nhiễm ô thì chúng ta cần phải tu học Phật-pháp, xin bà con gắng công nghiên-cứu mời rõ giáo-lý. Chúng ta muốn biết các phương pháp dứt trù các nguyên nhơn ấy thì chúng ta cũng cần phải tham-học Phật-pháp, chúng ta cũng cần phải tham-học Phật-pháp, chúng ta tham-học Phật-pháp biết rõ đường tu rồi thì chúng ta cần phải thiết thiết tu hành theo những phương pháp Phật đã dạy ta thi về sau mới chắc được hoàn toàn giải thoát như Phật. Trong các pháp môn tu trì của đạo Phật duy có pháp môn niệm Phật là dễ học dễ tu hơn cả. Chư Phật ví như bà mẹ lành, chúng sanh ví như con cái; mẹ thường nhớ tưởng đến con song nếu con cứ chơi bời lêu lổng không nhớ tưởng đến mẹ thì mẹ con khó bề tụ hội. Trái lại nếu làm con nhớ mẹ như mẹ nhớ con,

đi đâu xa cách đến đâu, mẹ con cũng có ngày đoàn tụ. Các đức Phật từ bi rộng lớn, thường thương xót chúng sanh, nếu chúng sanh chuyên lòng tưởng Phật niệm Phật thì quyết định có ngày gặp Phật; mà đã gặp được Phật thì nhờ Phật dạy bảo, quyết định có ngày cũng được hoàn toàn hạnh phúc như Phật.

Kết luận bài này, tôi rất mong chị em ai là người chưa phải là đệ-tử Phật nên bình tâm suy nghiệm cho chín chắn rõ ràng. Dù ở vào địa vị tôn giáo nào cũng nên chuyên tâm nghiên cứu cho rõ ràng sự tin tưởng, chỗ lợi hại của mình mà làm theo, thời dù tuy chị em không lên chùa lạy Phật mà chị em cũng là Phật tử tại tâm, và dù ở vào địa vị nào chị em cũng có thể thực hành theo chánh lý của Phật vậy.

Ai là bạn phụ nữ tri thức !!

Ai là kẻ tin đồ chánh lý nên kỹ mà thực hành để làm gương cho chị em sau này khỏi sai đường lạc nẻo.

A Di Đà Phật

D. K.





ĐẠI Ý KINH

THỦ LĂNG NGHIÊM

Phật chỉ bản-tánh của thập-bát-giới là giả
dối, thiệt ra là tán : diệu-chơn-như
của Như-Lai-tặng

Về đoạn này Phật chỉ bản-tánh của thập-bát-giới là tánh
diệu-chơn-như của Như-lai-tặng.

Trong thế gian, nơi mỗi môn cẩn-môn đều chia ra cẩn,
trần và thức: cẩn là cái năng-giác, trần là cái sở-giác, còn
thức là cái phân-biệt, in tuồng có giới hạn rõ ràng nên gọi
18 môn như vậy là thập-bát-giới.

Lại giới có nghĩa là nhơn-giới, tức là cái khuôn vực làm
cái nhơn sanh ra các món ấy.

Thập-bát-giới :

- 1) Nhân-cẩn,
- 2) Nhị-cẩn,
- 3) Tì-cẩn,
- 4) Thiệt-cẩn,
- 5) Thành-cẩn,
- 6) Ý-cẩn,
- 7) Sắc-trần,
- 8) Thành-trần,
- 9) Hương-trần,
- 10) Vi-trần,
- 11) Xúc-trần,
- 12) Pháp-trần,

- 13) Nhān-thức,
- 14) Nhī thức
- 15) Ti-thức,
- 16) Thiệt-thức,
- 17) Thān-thức,
- 18) Y-thức.

Mười tám giới ấy in tuồng mỗi phần khác nhau nhưng thật ra thì không phải thế.

Như nói nhān-cǎn và sāc-trān làm cái duyên sanh ra nhān-thức thì cái nhān-thức ấy là do nhān-can sanh ra hay là do sāc-trān sanh ra. Như nói chỉ một mình nhān-cǎn sanh ra thì nếu không có các món sāc-khōng, cái nhān-cǎn sanh ra những thức đề dùng về việc gì; lại đã không có sāc khōng thì còn biết cái gì là nhān-cǎn, vậy mới nương vào đâu mà lập thành giới hạn. Lại Sāc khōng phải Khōng. Khōng không phải Sāc, nếu do Sāc sanh ra thì không thể biết thế nào là Khōng. Nếu do Khōng sanh ra thì không thể biết thế nào là Sāc. Lại như khi các sāc-tướng biến đổi, cái thức cũng biến đổi theo, thì nương vào đâu mà lập thành giới-hạn; còn như cái thức không biến đổi thì sāc-tướng có là có, sāc-tướng không là không, lẽ khōng thể biết hư-khōng là gì; mà đã không biết hư-khōng thì cũng không thể biết thế nào là Sāc; đã không biết Sāc, cũng không biết Khōng thì nương vào đâu mà gọi là nhān-thức.

Còn như nói nhān-cǎn và sāc-trān chung cùng sanh ra nhān-thức, thì nhān-cǎn là về phần có biết, sāc-trān là về phần không biết; vậy đã có cái thức chặn giữa tất nhiên hai bên lẽ phải rời nhau; mà nói là rời nhau thì cǎn không rời trān, trān không rời cǎn, hai bên không thể không hòa hiệp. Lại nhān-cǎn là cái có biết chỉ sanh ra được cái có biết; sāc-trān là cái không biết chỉ sanh ra được cái không biết, vậy cái thức do hai cái chung cùng sanh ra phải chia ra hai phần, một phần có biết, một phần không biết. Lại một bên có biết một bên không biết, cái thức đứng ở chặn giữa không phải về bên có biết, không phải về bên không biết, thời thành ra cái gì. Lại như cái thức chia ra hai phần, thì bên có biết thuộc

về cǎn, bên không biết thuộc về cảnh, còn có cái gì đáng gọi là thức. Còn như nói cái biết và cái không biết lộn lao cùng nhau mà hóa ra cái thức, thì cái thức như vậy còn gọi là gì được nữa; xét như vậy thì biết cả ba giới: nhān-cǎn, sắc-trần và nhān-thức đều là giả dối, thiệt ra chỉ là Nhur-lai-tạng-tánh.

Lại như nói nhī-cǎn và thanh-trần làm cái duyên sanh ra nhī-thức, thì cái thức ấy do nhī-cǎn sanh ra hay do thanh-trần sanh ra; như nói do nhī-cǎn sanh ra thì đã không có hai tướng động tĩnh, nhī-cǎn còn không biết gì, làm sao sanh được nhī-thức; còn phù-trần-cǎn chỉ là một cục thịt làm sao sanh ra được nhī-thức?

Còn như do thanh-trần sanh ra thì không can thiệp gì đến nhī-cǎn; đã không có nhī-cǎn thì còn không thể gọi cái gì là thanh-trần, biết lấy gì mà sanh ra nhī-thức; dầu cho nói rằng nhī-cǎn sanh ra thanh-trần, thanh-trần sanh ra nhī-thức, thì nhī-thức về phần sở-văn; nhī-thức đã về phần sở-văn thì biết đem cái gì làm nāng-văn mà nghe được cái thức. Lại thanh-trần là không biết, nhī-cǎn là có biết, không lē xen lén làm cái nhī thức chặn giữa được; chính cái chặn giữa đã không thành lập thời nương vào đâu mà gọi là trong, là ngoài; thế thì biết nội-cǎn cũng không, ngoại-trần cũng không, thức-trung-giới cũng không; cả ba giới nhī-cǎn, thanh-trần và nhī-thức đều là giả dối, thiệt ra chỉ là Nhur-lai-tạng-tánh.

Lại như nói tī-cǎn và hương-trần làm cái duyên sanh ra tī-thức, thì cái thức ấy do hương-trần sanh ra hay do tī-thức sanh ra; như nói do phù-trần tī-cǎn sanh ra thì phù-trần tī-cǎn là một cục thịt thuộc về thân-thề, chỉ biết xúc, không biết hương, làm sao sanh được tī-thức. Còn như nói do tánh ngửi biết sanh ra, thì nói lõi mũi cái chi là cái ngửi biết; như nói là phần nhục-chất thi nhục-chất chỉ biết xúc chứ đâu có biết hương; như nói về phần hư-không thi hư-không tự biết mùi hương, nào định gì đến mình mà gọi là tī-cǎn, tī-thức; còn như hư-không là mình thì hiện cái thân này là ai đó nữa. Còn như nói cái biết thuộc về hương-trần, thì cái hương-trần tự biết, không can thiệp gì đến mình cả.

Lại như nói các mùi thơm thuỷ do tǐ-căn sanh ra thì tất nhiên nó không phải do nơi các vật y-lan và chiên-dàn; vậy khi không có hai vật ấy, thử ngửi cái lỗ mũi là thơm hay là thuỷ; nếu lỗ mũi là thuỷ thì còn biết cái gì là thơm, nếu lỗ mũi là thơm thì còn biết cái gì là thuỷ; nếu có cả mùi thơm, cả mùi thuỷ, thi hóa thành hai người, một người có lỗ mũi thơm, một người có lỗ mũi thuỷ; còn như nếu chỉ có một tǐ-căn thì mùi thơm mùi thuỷ là một, mùi thuỷ dã là thơm, mùi thơm dã là thuỷ thì không có thơm thuỷ; dã không có thơm thuỷ thì nương vào đâu mà lập ra tǐ-thức.

Còn như nói tǐ-thức do hương-trần sanh ra thì cái thức ấy không thể phân biệt được hương-trần, cũng như như con mắt mà có thấy thì cái thấy không thể thấy được con mắt; tǐ-thức dã biết được hương-trần thi không phải do hương-trần sanh ra, còn nếu không biết được hương-trần thi không thể gọi là thức; lại nếu không có cái gì biết có hương thi không thành lập được hương-trần-giới; còn nếu cái thức mà không biết được hương thi không thể gọi là tǐ-thức.

Cái trung-giới tǐ-thức dã không thành-lập được thi nương vào đâu mà gọi là nội-cân, mà gọi là ngoại-trần. Xét như vậy thi biết ba cái giới tǐ-căn, hương-trần và tǐ-thức đều là giả-dối, thiệt ra chỉ là tánh diệu-chơn-như của Như-lai-tạng.

(còn nữa)

VIÊN ÂM



經
首楞嚴經
續

阿難，又汝所明：舌味爲緣，生以阿烏有性知。於舌識；此識爲復因舌，所爲界。若因舌爲界；因味所生，則諸世間甘蕉，無舌爲界。若因舌生，則諸世間甘蕉，無舌爲界。若黃梅連，石鹽細辛，薑桂，都苦？若舌苦，誰來嘗舌？舌不自嘗，孰爲何覺？舌性非苦，味自不生，云何立界？

若因味生識，自爲味，同於舌根，應不自嘗，云何識知是味非味？又一切味非一物生；味既多，生識應多體。識体若一体，必味生，鹹淡甘辛和合俱生，諸變異相同爲一味，應無分別；分別既無，則不名識。云何復各舌味識界？不應虛空生汝心識？舌味和合，即於是中元無自性。云何界生？是故當知舌味爲緣，生舌識界，三處都無，則舌

與味反舌界三本非因緣非自然性。

阿難又汝所明：身觸爲緣生於身識；此識爲復因身所生，以身爲界，因觸所生，以觸爲界。阿難若因身生，必無合離二覺觀緣，身何所識？若因觸生，必無汝身，誰有非身知合離者？

阿難物不觸知，身知有觸，知身卽觸，知觸卽身，卽觸非身，卽身非觸，身觸二相元無處所；合身卽爲身自體性，離身即是虛空等相，內外不成中云何立？中不復立，內外性空；則汝識生，從誰立界？

是故當知身觸爲緣，生身識界，三處都無，則身與觸及身界三本非因緣，非自然性。

阿難又汝所明：意法爲緣，生於意識，此識爲復因意所生，以意爲界，因法所生，以法爲界。阿難若因意生，於汝意中必有所思，發明汝意，若無前法，意無所生，離緣無形，識將何用？

汝識心與諸思量兼了別性爲同爲異？同意即意云何所生？異意不同應無所識；若無所識，云何意生？若有所識，云何識意？唯同與異二性無成界云何立？

若因法生世間諸法不離五塵，汝覓色法及諸聲法香法味法；及與觸法相狀分明以對五根，非意所攝。

若識決定依於法生今汝諦觀法法何狀；若離色空動靜通塞合離生滅越此諸相終無所得；生則色空諸法等生滅則色空諸法等滅；所因既無因生有識作何形相？相狀不有界云何生。

是故當知意法爲緣生意識界三處都無則意與法及意界三本非因緣非自然性。

(未完)



KINH DIỄN-ÂM

THỦ-LĂNG-NGHÌM-KINH (SURAMGAMA)
(TỤC)

A-Nan, hựu nhữ sở minh thiệt vị vi duyên, sanh ư thiệt thức, thử thức vi phục nhơn thiệt sở sanh dĩ thiệt vi giới nhơn vị sở sanh dĩ vị vi giới. A-Nan, nhược nhơn thiệt sanh tắc chư thế-gian cam giá ô-mai huýnh-liên thạch-diêm tết-tân cương quế, đó vô hẫu vị, nhữ lỵ thường thiệt, vị cam vi khố. Nhược thiệt tánh khố, thùy lai thường thiệt, thiệt bất lỵ thường, thực vi tri giác. thiệt tánh phi khố, vi tư bất sanh, vân hà lập giới.

Nhược nhơn vị sanh, thức tự vi vị, đồng ủ thiệt cẩn, ưng bất lỵ thường, vân hà thức tri vi phi vi. Hựu nhứt thế vị, phi nhứt vật sanh, vị ký đà sanh, thức ưng đà thế, thức thề nhược nhứt, thề tất vi sanh, hám đậm cam tân, hòa hiệp cu sanh; chư biệt dị tướng, đồng vi nhứt vị, ưng vô phân biệt, phân biệt ký vô, tắc bất danh thức, vân hà phục danh thiệt vi thức giới. Bất ưng hự không sanh nhữ tâm thức. Tiết vi hòa hợp, tức ư thị trung, nguyên vó tự tánh, vân hà giới sanh. Thị cố đương tri thiệt vi vi duyên, sanh thiệt thức giới, tam xứ đó vô, tắc thiệt dã vi cùp thiệt giới tam, bồn phi nhơn duyên phi tự nhiên tánh.

A-nan, hựu nhữ sở minh thân xúc vi duyên, sanh ư thân thức, thử thức vi phục nhơn thân sở sanh, dĩ thân vi giới, nhơn xúc sở sanh, dĩ xúc vi giới. A-nan nhược nhơn thân

sanh, tất vô hiệp ly nhị giác quán duyên, thân hà sở thứ. Nhược nhơn xúc sanh, tất vô nhữ thận, thùy hữu phi thân tri hiệp ly dã.

A-Nan: vật bất xúc tri, thân tri hữu xúc, tri thân túc xúc, tri xúc túc thân, túc xúc phi thân, túc thân phi xúe, thân xúc nhị tướng nguyên vô xú sở. Hiệp thân, túc vi thân tự thể tánh; ly thân, túc thị hư không dũng tướng.

Nội ngoại bất thành, trung vân hà lập, trung bất phục lập, nội ngoại tánh không, tắc nhữ thức sanh, lùng thùy lập giới. Thị cố đương tri thân xúc vi duyên, sanh thân thức giới, tam xú dô vô, tắc thân dã xúc cắp thân giới, tam xú dô vô, tắc thân dã xúc cắp thân giới tam, bồn phi nhơn duyên phi tự nhiên tánh.

A-Nan, hựu nhữ sở minh, ý pháp vi duyên, sanh ư ý thức, thử thức vi phục nhơn ý sở sanh, dã ý vi giới. A-Van; Nhược nhơn, ý sanh ư nhữ ý trung, tất hữu sở tu, phát minh nhữ ý, nhược vó tiền pháp, ý vó sở sanh, ly duyên vó hình thức tướng hà dụng.

Hựu nhữ thức tâm, dã chư tư-hương, kiêm liễu biệt tánh, vi đồng vi dị? đồng ý lực ý, vân hà sở sanh, dã ý bất đồng, ưng vó sở thức, nhược vó sở thức, vân hà ý sanh, nhược hữu sở thức, vân há thức ý, duy đồng dã dị, nhịt tánh vó thành, giới vân hà lập, Nhược nhơn pháp sanh, thế-gian chủ pháp, bất ly ngũ trần, nhữ quán sâe pháp, cắp chư thanh pháp, hương pháp vi pháp, cắp dã xúc pháp, tướng trạng phán minh dã đối ngũ căn, phi ý sở nghiệp.

Nhữ thức quyết định ư pháp sanh, kim nhữ để quán pháp pháp hà trạng, nhược lý sắc không động tịnh thông tắc hiệp ly sanh diệt, việt thử chư tướng, chung vó sở đặc. Sanh tắc sắc không chư pháp dâng sanh, diệt tắc sắc không chư pháp dâng diệt, sở nhơn ký vó, nhơn sanh hữu thức lác há hình tướng, tướng trạng bất hựu, giới vân hà sanh.

Thị cố đương tri ý pháp vi duyên, sang ý thức giới, tam xú dô vô, tắc ý dã pháp, cắp ý giới tam, bồn phi nhơn duyên, phi tự nhiên tánh.



KINH DIỄN NGHĨA

KINH THỦ-LANG-NGHIÊM (SURAMGAMA)

(TIẾP THEO)

A-Nan, như chỗ ông đã rõ; thiệt-căn và vị-trần làm cản duyên sanh ra thiệt-thức, cái thức ấy lại là nhơn thiệt-căn sanh ra thì lấy thiệt-căn làm giới-hạn, hay là nhơn vị-trần sanh ra thì lấy vị-trần làm giới-hạn. A-Nan, nếu nhơn thiệt-căn sanh ra thì trong thế-gian những giống cam giá ô-mai, huỳnh-liên, thạch-diêm, tể-tan, cương-quế (1) đều không có vị, ông thử nếm cái thiệt-căn ông là ngọt hay là đắng. Nếu tánh thiệt-căn là đắng thì cái chi đến nếm cái vị của thiệt-căn; thiệt-căn đã không tự nếm vị mình được thì lấy cái chi mà biết vị. Nếu tánh thiệt-căn không phải đắng thì tự mình không sanh ra được vị-trần, làm sao lập thành giới-hạn.

Còn như nếu thiệt-thức nhơn vị-trần sanh ra, thì thiệt-thức tự mình đã là vị, lẻ ra cũng đồng như thiệt-căn không thể tự nếm vị mình được, làm sao còn biết được là vị hay là phi-vị. Lại hết thấy các vị chẳng phải do một vật sanh ra các vị đã do nhiều vật sanh ra thì cái thức kia lẻ phải thành ra nhiều thế. Còn như cái thức-thế là một và cái thế ấy chắc phải ho vị-trần sanh ra, thì lẻ đáng những vị mặn lợt chua cay hòa hợp cùng nhau sanh ra các tướng sai khác, đồng là một vị, không có phân biệt; mà đã không phân biệt thời không kêu là thức, làm sao còn gọi được là thiệt vị thức-giới. Cũng không lẽ cái hư-không sanh được tâm thức của ông. Còn như nói thiệt-căn và vị-trần hòa-hiệp lại mà sanh, thì tức nói cái chẵn giữa cẩn và trần đã không có tứ-tánh, làm

1.—Cam giá : đồ ngọt, Thạch diêm : đồ mặng Ô mai : đồ chua Huỳnh liên : đồ đắng, Tể-tan, Cương-quế : đồ cay.

sao thành được giới-hạn; vậy ông nên biết rằng nói thiệt-căn và vị-trấn làm cái duyên sanh ra thiêt-thức-giới, ba chỗ ấy đều không và ba cái giới thiêt-căn, vị-trấn và thiêt-thức vốn chẳng phải tánh nhơn-duyên-sanh, chẳng phải tánh tự-nhiên.

A Nan, như chỗ ông rõ: thân-căn và thiêt-trấn làm duyên sanh ra thân-thức; ái-thức ấy lại là nhơn thân-căn sanh ra thì lấy thân-căn làm giới-hạn, hay là nhơn xúc-trấn sanh ra thì lấy xúc-trấn làm giới-hạn. Nến nhơn thân-căn sanh ra, dã chắc không có hai cái duyên giác-quán hiệp và ly thì cái thân còn biết gì nữa. Nếu nhơn xúc-trấn sanh ra, chăc không có thân-căn của ông, thì nào ai không có thân-căn mà biết hiệp biết ly được.

A—Nan, vật không thể tự biết có xúc, thân-căn mới biết có xúc, biết thân-căn là tức nơi xúc-trấn, biết xúc-trấn là tức nơi thân-căn, song tức nơi xúc-trấn thì không phải thân-căn, tức nơi thân-căn thì không phải xúc-trấn, chính hai cái tướng thân-căn và xúc-trấn vốn không có xú sở. Nến rằng hiệp với thân thì thành ra tự thể tánh của thân; còn nêu rằng ly với thân thì thành ra những tướng hư-không. Chính cái giới-hạn nội-căn ngoại-trấn dã không thành, thi làm sao mà lập được trung-giới là cái giới của thiêt-thức. Trung-giới dã không lập được, nội-giới, ngoại-giới bảm-tánh là không, thời từ đâu mà lập được cái giới sanh ra thân thức của ông.

Vậy ông nên biết rằng nói thân-căn và xúc-trấn làm cái duyên sanh ra thân-thức-giới, cả ba chỗ đều không, và ba cái giới thâu-căn, xúc-trấn và thân-thức vốn chẳng phải tánh nhơn-duyên-sanh, chẳng phải tánh tự-nhiên.

A—Nan, như chỗ ông rõ; ý-căn và pháp-trấn làm duyên sanh ra ý-thức, cái thức ấy lại là nhơn ý-căn sanh ra thì lấy ý-căn làm giới-hạn hay là nhơn pháp-trấn sanh ra thì lấy pháp-trấn làm giới-hạn.

A-Nan, nếu do ý-căn sanh ra thì trong ý ông chắc có nghĩ gì mới phát-minh cái ý ông ra; nếu không có cõi

pháp giứa trấn-cảnh thì cái ý ông không thể tự sanh; cái ý-căn của ông, ly các pháp duyên, đã không có tự-tưởng, vậy còn đem cái ý-thức của ông mà dùng về việc gì?

Lại cái thức-tâm của ông cùng các món nghĩ ngoại, cùng, các sự rõ biết là đồng hay là dị? Nếu như đồng với cái ý-căn thì tức là ý-căn, làm sao còn gọi rằng do ý-căn sanh ra, còn nếu như khác không đồng với ý-căn thì lẽ đáng không biết gì; nếu không biết gì thì làm sao còn nói là do ý-căn sinh ra; còn nếu có biết thì làm sao chia ra bên thức bên ý; chính nơi hai tánh đồng và dị còn không thành-lập được, làm sao lại lập được giới-hạn.

Nếu nhơn pháp-trấn sanh ra thì các pháp trong thế-gian không rời ngũ trấn, ông hãy xem các sắc-pháp, thanh-pháp, hương-pháp, vị-pháp với lại xúc-pháp, tướng-trạng tỏ rõ đó dề đối với ngũ-căn thời các món ấy đều chẳng phải về phần trấn-cảnh của ý-căn.

Nếu cái ý thức của ông quyết định nương nơi pháp-trấn sanh ra thì nay ông hãy chín xét từng pháp, từng pháp hình trạng ra thế nào; nếu ly các món sắc không, động tịch, hiệp ly, sanh diệt, vượt ra ngoài các tướng ấy rồi thì rõ ràng không có gì là pháp. Sanh là các pháp sắc không thấy sanh ra, diệt là các pháp sắc không thấy diệt mất; chính cái pháp-trấn là cái sở-nhơn (1) đã không thì cái thức nhơn pháp-trấn sanh ra mới thành hình tướng gì. Chính cái tướng trạng còn không có, làm sao lại lập được giới-hạn.

Vậy ông nên biết rằng nói ý-căn và pháp-trấn làm duyên sanh ra ý-thức-giới, cả ba cho đều không, và ba cái giới ý-căn, pháp-trấn và ý-thức vốn chẳng phải tánh nhơn-duyên sanh, chẳng phải tánh tự nhiên

(còn nữa)

VIÊN-ÂM



1. — Sở-nhơn = Chỗ nhơn dù mà sanh ra cái khác.



LUẬN

Nhơn-minh nhập chánh-lý luận (tiếp theo)

雖樂成立猶預現量等相違
Tuý lạc thành lập, do dữ hiện-lượng dâng tương-vi
故各似立宗謂現量相違此量
cố, danh tự lập tôn; vị: hiện-lượng tương-vi, tǐ-lượng
相違自教相違世間相違自語
tương-vi, tự-giáo tương-vi, thế-gian tương-vi, tự-nghữ
相違能別不極成所別不極成
tương-vi nǎng.biệt bất-cực-thành, sở.biệt bất-cực-thành,
俱不極成相齊極成
cụ bất-cực-thành, tương-phù cực-thành.

1) Tuý lạc thành lập, do dữ hiện-lượng dâng tương-vi cố, danh tự lập tôn, nghĩa là tuy muốn thành lập tự tôn, song vì còn bị các lỗi như là trái với hiện-lượng thầy, nên gọi là tự-lập-tôn. — Từ đoạn này sắp về sau nói về tự-năng-lập, nghĩa là lỗi lập tôn-chỉ không đúng lý, vì còn có các lỗi trong khi lập cái tôn, lập cái nhơn hay lập cái dụ. Như về phần lập cái tôn mà còn có cái lỗi hiện-lượng lương-vi nghĩa là trái với hiện-lượng vân vân, thì gọi là tự-năng-lập và cái tôn đó cũng gọi là tự-lập-tôn.

Về phần trước là phần chơn-năng-lập, thì chỉ rõ các tánh-cách mà tôn nhơn, dù cần phải có mới dừng với

chánh-lý ; thiếu các tánh - cách ấy thì tất nhiên phải có lỗi mà các lỗi ấy sẽ kê trong đoạn tự-bằng-lập sau nầy.

Phàm dã ra luận-lý, tất nhiên phải lập những điều-kiện công-bằng đúng đắng làm cái luật trong khi luận-lý. Các cái luật trong khi luận-lý đó không thiên-vi bên nào, ai ai cũng phải tuân theo thì mới khỏi những lỗi cái qua cái lại mãi mà không có kết quả.

Các điều luật trong bộ luận Nhơn-Minh này do ngài Trần-Na Bồ-Tát tạo ra, song vì những điều-luat ngài đã tạo đều công-bằng đúng đắng không có thiên-vi, nên bên Ngũ-Ấn-Độ đều theo luật này mà luận lý. Nhờ vậy, bên Ấn-Độ mới lập được những Vô-Giả Đại-hội dễ biện-luận cùng nhau đúng theo kỵ-luat, ai luận lý không sai kỵ-luat thì là hon, ai luận-lý sai với kỵ-luat thời chịu thua, không có những sự cãi cọ dây dưa như trong các nước khác.

Về cái tôn thì ngài Trần-Na có nêu ra chín cái lỗi là 5 món tương-vi, 3 món bất-cực-thành, 1 món tương-phù.

2) **Vị** : hiện-lượng tương-vi, tỉ-lượng tương-vi, tự-giáo tương-vi, thế-gian tương-vi, tự ngữ tương-vi, năng-biệt bất-cực-thành, sở-biệt bất-cực-thành, cự bất-cực-thành, tương-phù cực-thành ; nghĩa là các cái lỗi của cái tôn là : hiện-lượng tương-vi, tỉ-lượng tương-vi, tự-giáo tương-vi, thế-gian tương-vi, tự- ngữ tương-vi, năng-biệt bất-cực-thành, sở-biệt bất-cực-thành, cự bất-cực tương-phù cực-thành. — Đây nói về các cái lỗi của tôn, gồm có chín món :

a) Hiện-lượng tương-vi là lập cái tôn trái với sự cảm-giác hiện tiền.

b) Tỉ-lượng tương-vi là lập cái tôn trái với sự so sánh hiện tiền.

c) Tự-giáo tương-vi là trái với giáo-pháp của mình.

d) Thế-gian tương-vi là trái với tư-tưởng học-thuyết thông-thường của thế-gian.

e) Tự- ngữ tương-vi là trái với lời nói của mình.

f) Năng-biệt bất-cực-thành là cái năng-biệt không được

công-nhận.

g) Sở-biệt-bất-cực-thành là cái sở-biệt không được công-nhận.

h) Cụ-bất-cực-thành là cả nǎng-biệt và sở-biệt đều không được công-nhận.

i) Tương-phù-cực-thành là lập một cái tòn phù-biệp với ý-kien của bên-dịch.



此中現量相違者如說聲
 Thủ trung hiện-lượng tương-vi giả, như thuyết: thanh
 非所聞此量相違者如說等
 phi sở văn; tǐ-lượng tương-vi giả, như thuyết: bình dẳng
 是常自教相違者如勝論師立
 thi thường; tự-giáo tương-vi giả, như Thắng-Luận-Sư lập
 聲爲常世間相違者如說懷鬼
 thanh vi thường; thê-gian tương-vi giả, như thuyết loài thô
 菲月有故又如說言人頂骨
 phi nguyệt, hữu cốt; hựu như thuyết: ngô nhơn đành cốt
 净衆生分故猶如螺貝自數相
 tịnh, chung sanh phận cốt, do như loa bối; lỵ-ngữ tương-
 違者如言我母是其石女能別
 vi giả, như ngón: ngã mẫu thị kỳ thạch-nữ; nǎng biêt
 不極成如佛弟子彌敷論師立
 bất-cực-thành, như Phật đệ-tử đối Sô-Luân-Sư lập:
 聲滅壞所別不極成者如敷論
 thanh diệt hoài; sở-biệt bất-cực-thành giả, như Sô-luân-
 師對佛弟子說我是思俱不極
 sư đối Phật đệ-tử thuyết: ngã thi tư; cụ-bất-cực-
 成者如勝論師對佛弟子立我
 thành giả, như Thắng-Luận-Sư đối Phật đệ-tử lập: ngã
 為和合因緣相符極成者如
 vi hòa hiệp nhơn-duyên; tương-phù-cực-thành giả, như
 說聲是所聞
 thuyết thanh thi sở văn.

如 是 多 言 是 遣 諸 法 自 相 門 故
như thí da ngôn thí khiền chư pháp tự-tướng-môn cõ,
不 容 成 故 立 無 果 故 名 似 立 宗 遇
bất dung thành cõ, lập vô quả cõ, danh tý-lập-tôn quâ.

1) Thủ trung hiện-lượng-tương-vi giả, như thuyết: thanh phi sở văn; nghĩa là trong các lỗi ấy, cái lỗi hiện-lượng-tương-vi là như nói: cái tiếng không phải là cái bị nghe — « Hiện-lượng-tương-vi » là cái lỗi vì trái với sự cảm-giác hiện tiền; như ai ai cũng nghe tiếng, cũng cảm-giác rằng cái tiếng là cái bị nghe, nay lập cái tôn: « cái tiếng không phải là cái bị nghe », thì trái với sự cảm-giác hiện tiền, nên bị cái lỗi « hiện-lượng-tương-vi ». Ví dụ như có người lập cái thuyết như vậy: « Rắn có chun, vì nó di chỗ này sang chỗ khác được vậy, phàm loài gì di chỗ này sang chỗ khác được đều có chun, như con ngựa ». Lỗi luận-lý như vậy in tuồng là đúng đắn song trái với sự cảm-giác hiện tiền, nghĩa là sự ai ai cũng hiện thấy con rắn không chun, nên bị cái lỗi hiện-lượng-tương-vi.

Song các nhà luận về đạo-lý lầm khi phải phá các pháp tường giữa thế-gian, cho đến phá cả những lỗi phân biệt bên nǎng bên sở, nếu tránh mãi cái lỗi hiện-lượng-tương-vi thì làm sao luận-lý cho dặng. Muốn tránh cái lỗi như vậy thì phải có lời ngăn đón trước mới được. Như muốn lập cái tôn: « Bản vô sở văn », thì phải ngăn đón trước bằng hai chữ « chơn cõ » và nói « chơn cõ bản vô sở văn » mới được; « chơn-cõ bản vô sở văn » nghĩa là: đúng với chơn-lý thi vốn không có cái bị nghe, hoặc thiệt ra thi vốn không có cái bị nghe; nói như vậy thì ai ai cũng rõ là mình muốn chỉ sự lỗi lầm nơi cảm-giác hiện tiền giữa thế-gian, nên không bị cái lỗi « hiện-lượng-tương-vi ».

2) Tỉ-lượng-tương-vi giả, như thuyết bình đẳng thí thường; nghĩa là cái lỗi tỉ-lượng-tương-vi là như nói: cái bình thay là thường.— Trong thế-gian, ai cũng biết những món bình, chén chén dến là bẽ, rất là vô thường, nên lập cái tôn: « cái bình là thường » thì bị lỗi, vì dẫu nói

lý hay ho đến đâu, hễ họ đập cái bình thì nó đã bể nát, quyết định không thể gọi là thường được. Song lúc vào nói về chơn-dõ, lập những thuyết có thể trái với tì-lượng thông thường giữa thế-gian thì cũng có thể ngắn gọn bằng hai chữ **chơn eõ**.

3) **Tự-giáo-tương-vi-gia**, như **Thắng-luận-sư lặp thanh vi thường**; nghĩa là cái lối tự-giáo-tương-vi là như các ông thầy về phái Thắng-Luận lặp cái tôn: cái tiếng là thường. Đối với giáo-lý của Thắng-Luận thì cái tiếng do các nhơn-duyên hòa hiệp mà sanh và là vô-thường thay đổi; nếu các ông thầy về phái Thắng-Luận lập cái tôn: "cái tiếng là thường" thì trái với giáo-lý của mình. Phản lặp cái tôn ra là cốt đề biện luận cho người khác rõ rằng giáo-lý của mình đúng với sự thật; nếu trong khi biện luận lại lập những tôn-chỉ trái với giáo-lý của mình, thì bên địch không cần biện bác, họ chỉ hỏi vặn một câu rằng: "nếu lời của ông đó là đúng đắn, thì giáo-lý của ông là sai lầm, vì trái với lời nói của ông". Họ nói như vậy là minh dù thua rồi, vì binh một bên thì mất một bên, không thể nào gõ cho ra được. Cái lối này là một cái lối rất quang trọng, cần phải gìn giữ cho lâm, nếu phạm lối này thì chẳng những bị thua về mặt luận-lý mà lại cũng có phần thiệt hại cho giáo-lý minh nữa.

4) **Thế-gian-tương-vi-gia**, như **thuyết-hoài-thố phi nguyệt, hữu eõ; hựu như thuyết ngòn: nhơn đánh cốt tịnh, chúng sanh phận eõ**, do như loa bõi; nghĩa là cái lối thế-gian-tương-vi là như nói "Ấp con thỏ không phải là mặt trăng, vì mặt trăng là có thể vậy"; lại như nói: "xương trên dảnh của người ta là sạch sẽ, vì là một phần trong thân chúng sanh vậy, như vỏ ốc xà-cù". Bên Ấn-Độ lúc bấy giờ ai ai cũng tin rằng mặt trăng ấp thỏ, do một truyện đời xưa đã truyền-hà cùng cả trong nước; vẫn biết nói như vậy là không đúng với sự thật, song đối với học-thuyết bên Ấn-Độ đời xưa, nếu nói mặt trăng không ấp thỏ thì họ chỉ cười mình là kẻ vô-học mà thôi. Lại ở giữa đời ai cũng nhau xương người là nhợp-nhúa, nên bỗng dưng minh nói xương người là sạch sẽ

thì ai tin cho đúng. Ví dụ như đối với học-vấn dời nay đã nhận rõ con quăng do trứng muỗi sanh ra, mình lại lập cái tôn: con quăng do nước sanh ra thì ai còn tin được nữa; họ chỉ cười mình là kẻ vô-học mà thôi. Song trong lối luận về đạo-lý lầm khi cũng trái với tư tưởng học-thuyết giữa dời, nhưng hễ lúc nào như vậy thì phải ngăn đón bằng hai chữ *chưa có* (theo tiếng ta là: thiệt ra thí) để cho họ biết rằng mình có ý phá sự lỗi lầm của học-thuyết giữa thế-gian, chờ chặng phải vì mình không biết.

5) **Tự ngữ-tương-vi-gia**, như **ngôn**: **ngã** **mẫu** **thị** **kỳ** **thạch-nữ**; nghĩa là như nói mẹ tôi là người thạch-nữ. — Thạch-nữ là người con gái không có dâm-căn, không thể sanh sang đúng thì quyết định không có con, nên lời nói như trên là tự mình nói trái lại lời nói của mình, còn ai mà tin được nữa. Ví dụ như nói tạo-hóa tạo-hóa không sanh vạn vật, thì trong hai chữ tạo-hóa đã dù cái nghĩa là một cái sanh ra vạn vật; chỗ cãi với nhau là cái cho biết rằng có tạo-hóa hay không tạo-hóa, chờ hễ đã là tạo-hóa thì sanh ra muôn vật, đã không sanh ra muôn vật thì không phải tạo-hóa, chờ có khi nào có **ai** **tạo** **hóa** mà không sanh ra muôn vật. Nếu lập cái tôn như vậy thì bén dịch họ hỏi vặn lại rằng: Tạo-hóa là chi? tất nhiên mình phải trả lời: tạo-hóa là cái sanh ra muôn vật; thế rồi họ bác lý-thuyết của mình rằng: ông đã biết tạo-hóa sanh ra muôn vật, sao ông còn biện-luận rằng tạo-hóa không sanh muôn vật; thế là ông nghĩ một đường, nói một ngả, không dung nghĩa lý chút nào cả. Vậy muôn biện-bác chỗ tạo-hóa sanh ra muôn vật thì phải lập cái tôn như vậy: Tạo-hóa của các ông không thiệt có, hoặc chỗ ông tin rằng tạo-hóa sanh ra muôn vật là không dung lý, hoặc không có một cái gì sanh được cả muôn vật, vân vân, thì mới khỏi cái lỗi tự-**ngữ** **tương-vi**.

6) **Năng - biệt - bất-cực-thành**, như **Phật** **dệ-tử** **dối** **Số-luận-sư** **lập**: **thanh** **diệt** **hoại**; nghĩa là cái lỗi năng biệt bất-cực-thành là như đệ-tử Phật dối với Số-luận-sư lập cái tôn rằng: cái tiếng diệt mất — Số-luận-sư tin rằng.

tất cả sự vật đều do tự-tánh biến-hiện, khi hết hiện rồi thì trở về tự-tánh, không hề diệt-mất; vậy nếu đệ-tử Phật đối với họ lập cái tôn: cái tiếng diệt-mất thi quyết định họ không phục và họ sẽ bảo rằng: diệt-mất là cái gì, tôi không thể hiểu dặng, vì mnôn sự muôn vật đối với chúng tôi chỉ do tự-tánh biến-biện ra, rồi trở về tự-tánh, chờ có chi đáng gọi là diệt-mất; thế là bị cái lối nǎng-biệt bối-cực-thành. Lại bên dịch dã không nhận có cái gì diệt-mất thi mới nương vào đâu mà lật được cái nhơn và cái dù đồng-pháp.

7) Sở - biệt bất-cực-thành gia, như Sổ-luận -Sư đối Phật đệ-tử thuyết: ngã thi tư; nghĩa là cái lối sở - biệt bất-cực-thành như Sổ-luận-Sư đối với đệ-tử Phật lập cái tôn: cái ta là cái nghĩ ngợi.— Chính trong đạo Phật không nhận có cái ta, nếu Sổ-luận-Sư lập như vậy thi đệ-tử Phật cãi lại rằng: chúng tôi không công nhận có cái ta, cái ta đã không có, huống nữa là những tính-cách của cái ta, ông nói như vậy là không đúng lý, vì chúng tôi chưa hề thừa nhận có cái gì là cái ta cả. Đây là một kỷ-luật để tránh những sự cãi cọ kéo dài, vì nếu mỗi bên chỉ dùng các danh-từ riêng của mình, không nghĩ đến sự thừa nhận của bên địch thi mỗi người nói mỗi ngã, không cần hiểu nhau, dầu cãi đến mấy trăm năm cũng không hết chuyện.

8) Cụ bất thực-thành gia, như Thắng-luận-Sư đối Phật-đệ-tử lập: ngã vi hòa hiệp nhơn-duyên: nghĩa là lối cụ bất-cực-thành như các thầy Thắng-luận-Sư đối với đệ-tử Phật lập cái tôn: cái ta là nhơn duyên của hòa-hiép cả.— Thắng-luận-Sư đều cho rằng muôn sự muôn vật đều do lực cù mà thành, đều đó đệ-tử Phật không công-nhận có cái ta; Lại đệ-tử Phật học không công-nhận có cái ta; vậy cả cái nǎng-biệt và cái sở-biệt, đệ-tử Phật đều không công-nhận, nên lập cái tôn như vậy là bị cái lối “cụ bất-cực-hành”. Về các cái tôn bị lối cụ-bất-thực-thành, nếu bên địch không công-nhận thi quyết không đúng dặng, còn nếu phần mình không công-nhận thi chỉ để lời ngăn-don rõ ràng là có thể đúng dặng. Ví dụ như đệ-tử Phật lập ra cái tôn: Tạo-hóa là vô-thường, thi đối với

mình đã phạm cá lỗi bất-cực-thành, vì đạo Phật không nhận có tạo-hóa, lại bên dịch có thề-biện luận rằng : ông đã nói Tạo-hóa tức là ông tin có tạo-hóa rồi, ông đã tin có tạo-hóa thì chỗ tin của ông y như chỗ tin của chúng tôi, cần gì phải bàn đến các tánh cách của tạo hóa ; vì vậy nên mỗi khi gặp những sự vật duy bên dịch công-nhận còn bên mình không công-nhận thì phải dễ lời ngắn đón, như nói : như sở chấp tạo-hóa, như sở hứa tạo-hóa tạo-hóa, tạo-hóa theo cho chấp của ông, tạo-hóa theo chỗ tin của ông, tạo-hóa của các ông. cái mà ông chấp là tạo-hóa vân-vân, thì mới khỏi lỗi.

9) **Tương-phù cực-thành-gia, như thuyết thanh thị sở văn;** cái lỗi tương-phù cực-thành là như nói : cái tiếng là cái bị nghe. — Phàm lập ra tôn-chỉ cốt để biện-luận cho rõ chánh-lý, chờ đổi với một thuyết mà hai bên đều công-nhận như nhau thì cầu gì phải biện-luận nữa.

Như nói cái tiếng là cái bị nghe thì ai ai cũng đều công-nhận cái tiếng là cái bị nghe, cần gì phải biện-luận ; không cần biện-luận mà biện-luận thì bị cái lỗi tương-phù cực-thành

10) Như thị đa ngôn thị khiên chư pháp tự-tướng môn cõi, bất dung thành cõi, lập vô quá cõi, danh tự lập tôn quá ; Các lời lập tôn như thế, vì trái với tự-tướng-môn của các pháp, vì không thể thành-lập, vì lập ra mà không có hiệu-quả, nên gọi là các cái lỗi tự-lập-tôn. — Trái với hiệu-lượng, trái với tự-ngữ vân-vân, không rõ bày được tự-tướng của các pháp, làm cho bên dịch không thể thừa nhận nên bị lỗi ; các mõa bất-cực-thành dùng những danh-tướng tánh-cách mà bên dịch không công-nhận thì không thể hiểu nhau nên cũng bị lỗi, lại những lỗi tương-phù cực-thành lập ra cũng không hiệu-quả gì nên cũng bị lỗi ; các cái lỗi như vậy là thuộc về các lỗi tự-lập-tôn.



THANH-NIÊN HỌC-TĂNG

Hội Annam Phật-Học đã mở được bốn lớp học như sau này:

1) LỚP ĐẠI-HỌC

Mục-dịch lớp Đại-học này mở ra là để đào-tạo các bậc học-tăng đã thông hiểu Phật-pháp nhiều rồi, chỉ học cách tìm thê phuong-lien để ra hoằng-pháp.

2) LỚP TRUNG-HỌC

Chỉ chuyên học kinh-diễn và giáo-lý Đại-thừa, lại học các triết-học Á-Âu cũng tập làm bài và tập lên dàn diễn giải.

3) LỚP TIỀU-HỌC

Đều chuyên dạy giáo-lý tiền-thừa của Phật và cách tụng tán hai buổi công phu. Lại phu thêm các môn học như cách-trí, địa-dư, toán-học về lớp sơ-dâng theo chương trình các trường học nhà nước.

4) LỚP NI-CÔ

Tức là dạy đủ hai lớp Tiểu-học và Trung-học như trên, duy chỉ người nào theo được lớp Đại-học thời phải tới tại trường Đại-học của bần Tăng-già mà nghe giảng kinh rồi về lại chùa.

Hiện nay số học-sanh cả bốn lớp học của Hội Annam Phật-Học đã hơn được số 100 người, vậy bồn báo xin mở mục này để gom góp các ý kiến của các học-tăng và để cho bà con biết trình-dộ học-thức của mỗi lớp.

Nếu ai muốn rõ chương-trình và cách-thức học thời xin viết thư cho Tòa-soạn Viên-Âm, chúng tôi sẽ xin gửi điều-lệ và qui-tắc của các lớp ấy.





ĐÂU LÀ TỊNH - ĐỘ ?

Nói đến Tịnh-dộ thì từ xưa đến nay trừ những người tin-căn vững vàng, hột giống tịnh-nghiệp chắc chắn một phen nghe nói đến đức Phật Di-Đà, cảnh Tây-phương Tịnh-dộ thì tin chịu mà làm theo đều được lợi ích không biết bao nhiêu, không luận người thương trí hay kẻ hạ cẩn, miên dù tin, hạnh, nguyện cho vững bền ấy là được. Trái lại, vì tin cắn ít ỏi, thiếu giống tịnh-nghiệp, nghe nói đến Tịnh-dộ không sao khỏi mơ màng dù dự mà thường nảy ra những câu hỏi trong óc : Phật Di-Đà có thật hay không ? Cảnh Tịnh-dộ thật có hay không ? Rồi suy nghĩ, rồi dự dự, rồi tháng lại ngày qua rốt cuộc mà vô-thường xầy đến dành theo nghiệp mà chìm đắm ! Nói đến đây chắc có người cho tôi là : vu vơ mê-tìn ; không phải đâu, xin ai là người muốn tìm hạnh-phúc, muốn ra khỏi vòng khổ lụy lao lung, nên lịch tâm mà xét lại : Hết-không vô-cùng, thế-giới vô-tận. Phàm đã có thế-giới văn-minh, có thế-giới dã-mau, có thế-giới ô-trọc, có thế-giới ảnh-tịnh, có thế-giới lầm than khổ sở, thì có thế-giới cực-lạc trang-nghiêm, có Phật Thích-Ca thì quyết phải có Phật Di-Đà là lẽ thường vậy. Chẳng qua tùy theo nhân-duyên, tùy theo hoàn-cảnh, mà cảnh-ngộ có so le; nếu ai đều phát Bồ-dề-tâm, đều theo phương-pháp Tịnh-dộ mà tu hành, biết cải-tạo nhân-duyên, biết thay đổi hoàn-cảnh, thi cảnh Tịnh-dộ cũng không phải lọt tim đâu xa, mà đức Phật Di-Đà cũng thường hiện bày rõ rệt.

Thể của muôn loài vẫn bình-dẳng, vẫn không luân-hồi
sanh tử, vẫn không có gì là tịnh uế, đều một thể tánh như
như, ngặt vì chỗ tạo nghiệp nhân không đồng, nên khi
kết-quả có khác, cõi đời vì vậy mà phân biệt diên dảo,
trước cũng không biết đâu là trước, sau cũng không biết
đâu là cùng, Đức Thích-Ca nhở đây công tu-luyện mới chứng
được cảnh chán-thường cực-lạc, dù con mắt đạo-nhân trông
thấy sự thống-khổ muôn loài, động mối tú-tâm vận hết
lòng thương xót, chỉ bày cho những phương-pháp thoát
khổ, chỉ những thế-giới cực-lạc trung-nghiêm, tạo nhân
thanh-tịnh, hưởng quả Bồ-dề, tự-lợi, lợi-tha để cùng nhau
an hưởng sự chán-thường giải-thoát vậy. Như phương-
pháp tu Tịnh-dộ đây là một phương-pháp rất huyền-diệu
mà cũng rất rõ ràng, dẫn dí mà lại rất rộng rãi; cho nên
có chia ra chín phẩm hoa sen, tùy theo chỗ hiểu ngộ, chỗ
công phu tu-hành rộng hẹp mà chứng về Tịnh-dộ có cao
thấp, cho nên Tịnh-dộ phàm-phu khác, Tịnh-dộ nhị-thura
khác, Tịnh-dộ Bồ-tát khác: Tịnh-dộ của Phàm-phu thì
như người nghe thời tin, tin rồi làm theo, rồi cầu nguyện,
đến khi làm-chung được thấy Phật đến rước, các vị Bồ-Tát
đã dìu chó thàn-thức của mình về nơi Tịnh-dộ, hoa nở
thấy Phật, an hưởng sự tiêu diêu thanh-tịnh; Tịnh-dộ của
nhị-thura, cũng nghe thời nghi, nghi rồi tin theo, rồi làm
theo, nguyện làm cho đến mục-dịch; hàng nhị-thura chỉ
vì căn-trí khiếp-nhược phân nhiều là chán khổ ưa vui
muốn cầu đạo vắng lặng, độc thiện lấy một mình chứ
không ưng ra hoàng-dương chánh-pháp, cứu-dộ chúng
sanh; cho nên khi họ tu niệm đã đạt mục-dịch «nhứt tâm
bất loạn» rồi, thì không những chẽi rồi mới sanh về Tịnh-
dộ mà hiện đời này cũng đã được an nhân lỵ-tại, hưởng
quả giải-thoát. Trên là nói Tịnh-dộ của phàm-phu và nhị-
thura, còn nói Tịnh-dộ của Bồ-tát thì khác hẳn; mà Tịnh-
dộ của Bồ-tát mới thiệt là Tịnh-dộ của Phật-dà, mới thật
là hoàn-toàn trung-nghiêm Tịnh-dộ. Như trong kinh Duy-
Ma-Cật Phật dạy với ông Bửu-Tích rằng: «Này Bửu-Tích,
cõi của các loài chúng-sanh là cõi của Phật, của Bồ-Tát vì

sao! Ông Bồ-Tát tùy theo chỗ giáo-hóa chúng sanh mà chứng, lấy cõi Phật; theo căn-cơ của chúng sanh mà dùng chước dắt diu vào tri-huệ Phật ấy là chứng lấy cõi Phật, theo căn-cơ của chúng sanh nên dùng chước nào khi căn-trí Bồ-tát ấy là chứng lấy cõi Phật; vì sao? Bồ-Tát sở dĩ chứng cõi thanh-tịnh đều vì lợi ích cho chúng sanh vậy. Vì như có người muốn tạo-lập một cái nhà thì cần phải có chỗ dắt trống trải bền chặt mới tùy ý làm không gì ngăn ngại, nếu làm giữa hư-không thì quyết không thành; ông Bồ-Tát cũng như vậy, vì thành-tựu cho chúng sanh mà nguyện chứng cõi Phật, muốn nguyện chứng cõi Phật quyết không phải ở giữa trống không mà dặng. Ông Bảo-Tích này, ông phải biết trực-tâm là Tịnh-dộ của Bồ-Tát, nên khi Bồ-Tát thành Phật, chúng sanh ngay thẳng đều sanh về nước ấy; thâm-lâm là (lòng vì pháp rất sâu dày) là Tịnh-dộ của Bồ-Tát, nên khi Bồ-Tát thành Phật, những chúng sanh có công đức đầy đủ đều sanh về nước ấy; tâm đại-thừa là Tịnh-dộ của Bồ-Tát, nên Bồ-Tát khi thành Phật được chúng sanh dù căn-trí đại-thừa đều sanh về nước ấy; cho đến lục-dộ là Tịnh-dộ của Bồ-Tát, tú-vô-lượng-tâm là Tịnh-dộ của Bồ-Tát (tú, bi, hỷ, xả), tú-nhiếp-pháp (bổ-thí, ái-ngũ, lợi-hành, đồng-sự) là Tịnh-dộ Bồ-Tát, phuơng-tiện là Tịnh-dộ của Bồ-Tát, 37 đạo phàm là Tịnh-dộ của Bồ-Tát, lòng hối-hướng là Tịnh-dộ của Bồ-Tát, thập-thiện là Tịnh-dộ của Bồ-Tát; như vậy Bửu-Tích này, Bồ-Tát theo chỗ trực-tâm thời mới phát hạnh, theo chỗ phát hạnh mới dặng thâm-tâm, theo chỗ thâm-tâm thời ý mới diệu phục, theo ý diệu phục mới như lời nói mà tu-bàn, mới hay hối-hướng, theo chỗ hối-hướng mới có phuơng-tiện, theo chỗ phuơng-tiện mới thành-tựu chúng sanh, theo chỗ thành-tựu chúng sanh thời cõi Phật thanh-tịnh, theo chỗ cõi Phật thanh-tịnh thời nói pháp thanh-tịnh, theo chỗ nói pháp thanh-tịnh thì tri-huệ tịnh, theo tri-huệ tịnh thì tâm cũng tịnh, tùy theo tâm-tịnh thì tất cả công-đức đều được thanh-tịnh. Vậy nên ông Bửu-Tích này, Bồ-Tát muốn được Tịnh-dộ, phải tịnh tâm, theo kia chỗ tịnh tâm thời cõi Phật cũng tịnh ».

Như vậy thì biết Tịnh-dộ của các hàng Bồ-Tát khác bẩn, không cần nói có hay nói không đều ở ra ngoài hai bên ấy ; cũng không cần chết rồi mới sanh về Tịnh-dộ, miễn làm thế nào lợi ích cho chúng sanh ấy là Tịnh-dộ của Bồ-Tát ; cứu được một chúng sanh ra khỏi vòng khổ lụy tức là Tịnh-dộ của Bồ-Tát, vậy nên có câu : « Tương thủ thám tâm phung trần sát, thị tặc danh vi báo Phật ân ». Nếu như ai nấy đều phát Bồ-đề-tâm, đều tu hạnh Bồ-Tát, đều bỏ mình mà lợi ích cho chúng sanh thì có cần gì hỏi có Tịnh-dộ hay không ? Có phát Di-Đà hay không ? Chứ cõi Ta-Bà này không thành Tịnh-dộ hay sao ? Chốn địa-ngục không trở nên nơi Cực-lạc hay sao ? Bọn nguru-dầu ngục tốt hả không trở thành chư thượng thiện nhân hay sao ?

Xin ai là người minh trí nên suy xét mà tin theo Tịnh-dộ dè chừng quả Tịnh-dộ rồi về Tịnh-dộ, rồi dắt diu chúng sanh đồng về Tịnh-dộ đều an hưởng cảnh trang-nghiêm cực-lạc vậy.

Đại-học-đường TRÍ-THỦ





ĂN CHAY

• • •

Phật là một dấng giác-ngộ hoàn-toàn do huệ - nhẫn xem thấy chúng-sanh, xâu-xé lẫn nhau, giết hại lẫn nhau, không có chút gì là Tù-bi bá-cái cả, nhưng rốt cuộc lại cũng chỉ vì «Mưu cầu sự sống» vậy; Phật vì mục-kích-cái cảnh tình-thống khõ kia, mà động mối từ-tâm, nên giảng bày các pháp-môn lù cốt đem đạo-dức luân-lý làm phạm-vi để hạn chế tẩm lòng độc ác của chúng-sanh, cho khôi sự thống-khổ gõm ghê hẫu tạo thành một thế-giới hòa-bình khoái-lạc,

Vì ý đó nên Phật dạy phải ăn chay, niêm-Phật cũng các pháp-môn khác.

Ăn chay là ăn rộng các thứ thảo-mộc; nhưng ăn có hai cách 1) Ăn tươi, 2) Ăn chín, Ăn tươi như rau, cải, dưa, chuối, v. v. . . .

Cách thức ăn chay

Ăn chín như các món xào, chiên, luộc, nấu, v. v. . . .
lại có phụ thêm như tương, cháo, đậu nhện, xì dầu. Trong
các món đó thường phải thay đổi luôn, thời mới có thú
vị và chất bồ

Các hạng người ăn chay

Ăn chay có nhiều hạng, vì tùy theo chỗ phát tâm của
từng người; nhưng rốt lại chỉ có hai hạng: 1) trưởng
trai, 2) kỳ trai; hạng ăn trưởng trai là trọn đời chỉ ăn chay
luôn, không khi nào ăn đến các món thịt cá; hạng ăn chay
kỳ là ăn từ nhị trai cho đến bát trai

Ăn chay có lợi ích cho vệ sinh.

Sự ăn uống là cốt cho có chất bồ và thích-hợp vệ-sinh
để mạnh khỏe thân thể.

Mà nay nhà Khoa-học và hóa-học đã thi - nghiệm trong các giỗng thịt có những chất độc cho đến như độc trà tầu (théine) độc thuốc lá (nicotine) độc thuốc phiện (morphine). Những chất độc ấy hay sinh ra những bệnh nguy hiểm như táo-kiết, thương hàn, ung thư. v. v. v. v. . .

Còn đậu nành, rau muống, chuối, khoai, nhà Khoa-học đã công nhận rất tốt, rất bồ, vì trong đậu nành có 14 phần nước, 35 phần chất đậm, 18 phần chất mỡ, 18 phần chất đường, 4 khoáng chất. v. v. . . còn rau muống nhiều chất sinh-tố (vitamine), khoai, đậu, bắp, mè, đều có chất bồ, tiêu hóa dễ mau, mà rất thích hợp vệ sinh. Ta thử so sánh như vậy sẽ rõ như đem các vật trái cây và thịt cá bỏ vào trong thùng đè vài hôm lấy ra, thì trái cây không hư héo mẩy, còn thịt cá thời thuỷ-thả nhơ-bần ; xem đó đủ biết ta ăn vào cũng vậy.

Đời bây giờ là đời khoa-học phát-minh một vật gì cũng đều thi-nghiệm rõ ràng rồi mới đem thi hành thật dung. Vậy lẽ nào ta còn nghi hoặc nữa ư?

Ăn chay có lợi ích cho sự tiết kiệm

Xem như thường ngày ngoài chợ thì ăn mặn mắc xấp mấy đồ chay; như 0⁵⁵⁰ thịt cá dùng độ 2, 3 người, còn 0⁵⁵⁰ đậu, cải, khoai rau, trái cây thì dùng được 7, 8 người dư dật, xem thế đủ biết mệt rẻ thế nào? đó là phần trực-tiếp còn phần gián-tiếp thời ăn mặn lại còn dùng rượu, chè, bánh, kẹo v. v. thật không lao kẽ xiết. Vâ phải nhớ rằng giữa xã-hội ngày nay xảy biêt bao nhiêu tẩn kinh thảm trạng, nay sự tiêu-xài của chúng ta đã dư dật thời để cứu giúp cho những người cực khổ đang chim nỗi trong hoàn-cảnh ấy Như vậy đã lợi minh lợi người thì qui hâu biết đường nào?

Ăn chay lợi ích cho lòng đạo đức

Lấy theo tri lý mà nói, thi các loài động vật, đều có tình thíc, biết ham sống sợ chết cũng như ta vậy, nó có tội tình gì mà ta giết hại nó một cách rất thường tám

thảm-mục, chẳng qua vì nó ngu-mé, không khôn như ta, mà ta đã bắt nó làm nô-lệ dời dời hiếp kiếp, dâng lẽ ta phải thương nó mới phải, phương chi lại giết nó mà ăn thịt, thì tấm lòng nhân-tử của ta đâu? nhưng xét kỹ cũng vì miếng ăn . . . Nay trái lại cũng miếng ăn mà miếng ăn trong sạch thanh tao, miếng ăn làm cho bớt bãm-dục, dù đức tánh tử-bi bình-dắng.

Vậy nên biết ăn chay là nền-tảng vững bền của con đường đạo-đức.

Thế-glory đến ăn chay thì ra thế nào?

Lối ăn chay rất có lợi ích cho nhân-quần xã hội; coi như các nước văn minh cũng đều tin chuộng đến nó như người Tàu dè xướng «Sở tự chủ nghĩa», người Nhật «Tổ-thực chủ-nghĩa»; người Âu-Mỹ thì «Régime-végétarien». Nếu cả thế giới mà ăn chay, thời không giết hại nhau, thời tình thân ái của chúng sanh khẩn khít biết đường nào. Vì theo như lời của các nhà Vận động ở Âu châu đã tuyên-bố rằng: «Nếu muốn thế giới hòa bình, bắt đầu trong bữa ăn không được có một giọt máu hay một miếng thịt của loài sanh vật nào».

KẾT LUẬN

Vậy nên ngày nay, ta không nên nê đảng phái nào, địa vị nào, ai ai cũng nên dùng đến nó, vì nó làm cho chúng ta được nên nhiều lợi ích chân-chánh như trên, hầu dẽ làm cho nhơn-loại khỏi sự khổ não, thế giới hòa bình, cùng nhau đào tạo hạnh phúc chung.

Sơ-dâng Tiêu-học-sanh :

VÔ-MINH-VỊNH





VĂN ĐÁP

MỘT THỜI TIẾP CHUYỆN

Tuần lễ vừa rồi thầy B. T. ở Quảng-Binh vào trường Trung-Học phỏng-vấn những nghi án về Phật-pháp, chúng tôi tuy chô học còn thiếu kém, nhưng cũng tùy theo phương tiện mà quyết nghị; nên chúng tôi vui lòng tiếp chuyện cùng khách.

KHÁCH HỎI. — Chư-sơn với Hội Phật-Học bẽ trong ra thế nào, chớ bẽ ngoài in tuồng có khác?

ĐÁP. — Thưa không, Chư-sơn với Hội Phật-Học mục-dịch vẫn đồng, nhưng Chư-sơn không khéo cách lõi-chức, nên không thích-hợp với hiện đại tư triều, nên sự truyền-bá không được phô-cập.

HỎI. — Vậy chô truyền-bá của Chư-sơn có sai lầm chăng!

Đ. — Không sai, nhưng theo trào-lưu thì không thích-hợp, cần phải cải-cách.

H. — Vậy Phật-pháp phải theo thời-đại mà cải-cách chăng.

Đ. — Phải.

H. — Vậy Phật-pháp không nhất định?

Đ. — Phải, Phật-pháp là bất định pháp đã tùy theo trình độ cao thấp của mỗi người mà nói có sai biệt, cũng như vị lương-y phải tùy theo chứng bệnh mà cho thuốc, miễn lành bệnh là được.

H. — Phật-pháp đã theo thời-đại mà cải-cách, sao sự truyền-bá còn chậm trễ, người tin-ngưỡng đối với đạo rất bơ thờ không bằng các tôn-giáo khác?

Đ. — Vì Phật-pháp không phải là thần-quyền, không mê-tìn không đem thế-lực áp-chế, không đem tiền của giỗ người, chỉ để người tự-do tin-ngưỡng, nghĩa là chọn được lý nào chánh-dáng thì theo.

H. — Phật-pháp đã không phải thần-quyền mê-tìn, sao có nhiều ông thầy chỉ theo lối dị doan mê-tìn, như chuyên về sự cúng kinh?

Đ.—Về sự cúng cúng là một lối phương-tiện giáo-hóa, từ bực thấp đưa họ lên bực cao, nhưng phần nhiều các ông thầy chổ học-thức còn kém không đủ tự-lực cải cách, bị hoàn-cảnh chi-phối nên phải di vào một con đường với họ.

H.—Vậy mục-dịch Phật-pháp dạy người phải thế nào?

Đ.—Phật-pháp dạy người phải biết rõ tâm-tánh và phải thương người mến vật; không nên giết hại lẫn nhau.

H.—Thế Phật-pháp đứng về mặt đạo-đức chăng?

Đ.—Phải, không những riêng về mặt đạo-đức mà lại đủ các lý-thuyết khác nữa, nghĩa là hiểu rõ chân-lý sau mới thiêt-hành, thì đường tiến-thủ mới khỏi nghi ngờ, mà chúng được hiệu-quả.

H.—Vậy Phật-pháp có khác với Tôn-giáo không?

Đ.—Phật-pháp là Phật-pháp, Phật-pháp không phải là Tôn-giáo, vì Tôn-giáo còn có nghĩa thần-quyền, song Tôn-giáo của Phật là khác hẳn, “tôn” nghĩa là tôn-chỉ tôn-thú; “giáo” nghĩa là giáo-pháp giáo-diễn, chờ không phải như các tôn-giáo khác nói có Thương-dễ tạo vật và đủ quyền-thưởng phật, xưa nay phần đông tín-dồ cũng nhận làm Phật-pháp là tôn-giáo.

H.—Sao tôi thấy nhiều người chỉ ưa về lối thần-quyền, có bề linh-động hơn?

Đ.—Vì nước ta đã hấp-thu theo phong-hóa nước Tàu như Khổng-giáo, Lão-giáo, vì cái tánh dì-truyền ấy đã ăn sâu vào óc não, nên ưa phụ thuộc với thần-quyền.

H.—Tôi thấy trong Phật-pháp cũng có dạy về lỗ bá-tụng kinh, sám-hối, có phải là thần-quyền chăng?

Đ.—Không, là phương-tiện đặc người đến đường đạo, sự lỗ bái là tỏ dấu cung kính và cảm ơn Phật và cùng tất cả những người đã có ơn với mình; còn tụng kinh là để cho ba nghiệp được thanh tịnh và học lại cho nhớ những lời của vị giáo-chủ đã nói ra mà dạy vể ta; còn sám-hối nghĩa là ăn năn những điều mà mình đã làm lỗi.

Và lại đạo Phật có đủ sự đủ lý nên những điều đó cũng là một phương-pháp đưa người đến chổ cứu-cánh.

(còn nữa)



Kinh bạch Ny - cô Nguyệt - Ánh,

Kính tiếp bức thư Ny-cô hỏi em lâu nay học hành ra thế nào? chớ tu trì tâm niệm ra sao? Em xin có mấy lời để trình lại Ny-cô rõ:

Từ ngày em vào trường nữ Phật học đến nay, cái quang niệm đổi với sự tu học Phật pháp của em đều khác hẳn với khi trước. Thưa Ny-cô, ngày trước em nghe bắt kỳ sự lý gì phàm đã học tài phải hiểu, đã hiểu thì nhận được lý nghĩa, vội cho nên em quyết chí ra đi, quyết tìm thấy tim bạn để mong học hỏi.

Vào trường học lâu nay em cũng học được mấy quyền luật giải, mấy tập kinh luận Đại-thừa-giáo, về phần chủ nghĩa em cũng rõ được ít nhiều, cho đến đạo-lý em cũng mở mang đôi chút. Song thưa ôi, em thường nghĩ các bà Đorden nói: "Phật-pháp không phải ở nơi văn-tự mà cũng không ngoài văn-tự" vậy thời Phật-pháp ở đâu? Câu hỏi ấy đã làm rộn trí em trong mấy lúc nay, em cũng đã nhiều phen đem hỏi cả tâm trí suy tăm nơi kinh điển, có lúc em cầu Phật già hộ cho em mau hiểu, lại nhiều khi em giận em quá ngu si, nên nhiều khi ngồi lý với một quyền kinh, hoặc chán ý chỉ một câu mà suy tăm hàng ngày không chịu bỏ; càng nghĩ lại càng rối, càng rối lại càng phiền. Lãm lúc em đem chỗ ấy ra mà trình với các bà Đorden, thời các bà cười mà bảo rằng: "Có đừng nên suy nghĩ nữa, nên tĩnh tâm mà niệm Phật còn hơn, dù có có suy nghĩ bao nhiêu cũng chỉ hiểu lý nghĩa rõ ráo là cùng, chớ không khi nào

thấy được Phật pháp". Các bà lại dạy kinh diễn vi như cùi thang, thang cùi có thể làm ra lửa được song phải từ minh phải tìm lấy mới biết chất nóng của lửa được.

Em ngạc nhiên vây rát lấy làm bất ngờ, ngày trước em cũng thường học kinh luận của Phật cho rõ ráo rồi có thể ra hoằng-pháp lợi sanh, đem chổ học hỏi của mình mà giác tỉnh người, vì vậy em mới quyết lòng tham học cho mau đẽ ra hoằng pháp.

Từ ngày vào trường học lâu nay mới biết sự minh ngã trước là sai cả. Các bà Độc đới khi nhàn rỗi thường hay hỏi em: "Cô nôn học, nôn ra hoằng pháp như vây cũng là có giống đại thừa tâm, song xin hỏi cô, cô đem gì mà giác tỉnh cho chúng sanh trong khi mê say theo lham, sán, si, theo ngũ-đục, lạc và ngũ trần cảnh! Chắc cô nói rằng cô sẽ đem chổ học trong kinh diễn ra mà nói, thí dụ như cô nói: "chỉ em nên nêu tâm niệm Phật chờ dùng theo niệm các niệm chúng sanh, và dùng chấp ngũ-trần huyền cảnh". Nếu có người trí thức hỏi lại thế nào gọi là Phật, gọi là chúng sanh! thì cô lại nói rằng: tánh bất sanh bất diệt là Phật, tánh sanh diệt là chúng sanh, còn hỏi sao gọi là ngũ trần huyền cảnh thời cô lại nói: sắc không thiệt là sắc, vì con mắt đối với cảnh cùng ý thức sanh phân biệt đó thôi. Cô nói như vây dối với người nghe suông thì được, vì họ sẽ bỏ qua, chờ như với người muốn theo Phật pháp mà tu hành thì họ sẽ cho cô nói như vẹt học nói tiếng người, cũng như cô học nói pháp của Phật, chờ khi nào ai chịu tin mà làm theo!"

Nghé lời các bà Độc, em liền tĩnh ngộ, biết chổ sai lầm của mình nhiều lắm, cho nên từ đó đến nay, em nguyện theo tu học cho bao giờ các bậc Đại đức, các bà nhả là em có hiểu Phật pháp được ít nhiều, chứng ấy mới mong nghĩ đến sự hoằng pháp lợi sanh và báo Phật ân đức vầy,

Mắng lời kinh bạch ny cô rõ và kính chúc ny có pháp thầy kinh an.

Trường nữ Phật Học DIỆU-HÒA





THI - LÂM



QUÂN TÂM TỊNH THẤT NGẦU TÁC

Mình hiết mình hơn kẻ biết mình,
Khi vể khi ở mạc ưa tinh.
Không deo niu cánh không phiền lụy,
Nò cui luồn sỉ nò nhục vinh.
Đạo núi mỏi chân ngồi niệm Phật,
Thâm chùa gặp bạn lại xem kinh.
Ở ở lạc độ là dày nhỉ?
Nguyễn những bao giờ khéo đẽ dành.
Nữ cư-sỹ ĐẬM-PHƯƠNG

HỌA BÀI THƠ CỦA QUÂN TÂM

I

Vạn pháp bảy ra ấy tự mình,
Bởi vì chấp pháp hóa mê tình.
Kẻ chi huyền cảnh danh và lợi,
Vứt sạch trần duyên nhục với vinh.
Như đã gắng công mà tưởng Phật,
Thì xin quyết trí đẽ thông kinh.
Ở đâu là tịnh đâu là uế?
Phật độ trang nghiêm mấy kẻ dành.

Nữ cư sỹ D. K.

PHỤNG HỌA NGUYỄN VĂN THƠ CỦA ÔNG TỰ-GIÁC CÚ-SĨ, GỎI CHO TÓA SOẠN VIÊN-ÂM

II

Một pháp-môn vô-thượng thậm thâm,
Chỉ duy đạo Phật cõi lai cảm.
Tâm ta niệm Phật ta là Phật,
Phật ở đâu xa, Phật túc tâm.

III

Bình-phầm như ai khéo làm thay,
Mùi văn vừa ngọt lại vừa say.

Vì chưa hiểu đạo nên hại mặt.
Nếu biết hồi tâm cũng một tay.
Này nước nhiều khe càng thăm khắp,
Như chim lâm cánh nhẹ xả bay.
Muốn đem chuông Phật rung miền tục,
Nào phải đợi người gánh được ngay.

III

Bánh xe sanh từ lện quanh vòng
Muốn lợt ngoài vòng phải liệu xong.
Nhà-lửa nám chung nên nóng mặt.
Bến-mê ngồi đợi nở yên lòng.
Ít nhiều nước-pháp đem mau tươi,
Chắp nối buồm từ phải kịp dong.
Nhờ tiếng Viên-âm kêu gọi giúp,
Kéo người nam bắc họ trông mong.

IV

Bác với em đây hẳn có duyên,
Có duyên với Phật nặng lời nguyên,
Em về hồi-hướng tâm đà quyết,
Bác muốn quý-y chí phái chuyên.
Gang súc chia ra nhà hỏa trạch,
Cùng nhau vượt khỏi bến mê xuyên.
Đù chưa thành Phật thành tiên dặng,
Nhơn được như vầy cũng Phật tiên.

V

Dường tới Tây-Thiên thẳng lối đi,
Muốn đi đứng dậy chờ ngồi lỵ.
Đã hay vì đạo, đứng lo mệt.
Nào phải như ai, cứ giả si.
Vẫn biết mỗi người riêng mỗi tánh,
Nhưng mà iùy thế phải tùy nghi.
Mau mau tĩnh ngộ đứng mê nữa,
Ngàn dặm sai thù chỉ một lỵ.

VI

Muốn qua Tịnh-dộ biết đâu qua,
Chỉ thấy trăn-ai khói một tòa.
Trước gió bỗng đảo cười chum chim,
Dưới trảng rượu cúc uống bảy ba.
Người đời mê đắm trông càng thiện.
Cuộc thế say sura, nghỉ lại mà.
Vi nghĩa giác-tha nên phải gắng.
Áo xiêm xen lện với nau-dâ.

Cạnh tranh

Dân-tộc cạnh-tranh, xã-hội cạnh-tranh, quốc-gia cạnh-tranh cho đến cá - nhân cạnh - tranh, ấy là mấy tiếng mà hiện thời đã thành ra cái phong trào cạnh tranh ở đầu cửa miệng của mọi người. Sống trong thế kỷ thứ hai mươi này cũng vì yêu chuộng mục-dịch cạnh - tranh, chon-nen họ lâm ghét Phật-pháp vì cho là trái với chủ-nghĩa cạnh-tranh, mà không biết trong phật-pháp cũng có cạnh-tranh.

Thế-gian cạnh-tranh chỉ cạnh-tranh nỗi nó đối với nước kia, dân-tộc này đối với dân-tộc khác, thậm chí đến từ người này đối với người khác, mục-dịch dè làm gì? Cũng chỉ dè giúp thêm sự sống của mình cho được hơn kẻ khác.

Vậy thời Phật-pháp cạnh - tranh thế nào ? Phật - pháp cạnh-tranh với mình và cạnh-tranh với vũ-trụ. Cạnh-tranh với mình là sao ? Phải cạnh-tranh cái tính lười biếng dè lo làm việc chuyên cần, phải cạnh tranh với cái tánh ich-kỷ, tham hại, dè lo giúp người đều được vui vẻ, cạnh-tranh với cái tánh si-mê dè đối cảnh khôi phái bị làm nô-lệ cho cảnh và được tư-lại, cạnh-tranh với các linh ấy được hoàn-toàn, ấy là mình tự chủ được tinh-thần minh không còn bị hoàn-cảnh sai khiến nữa.

Sao gọi là cạnh-tranh cũng vũ-trụ ? Vũ-trụ bao la dưới đất trên trời còn biết bao nhiêu là vật quý dè cung cấp cho ta, sao ta nỡ bỏ không dùng mà lại di tranh dành cướp đụt lẫn nhau ?

Bà con nghe câu chuyện sau này sẽ rõ : « Có một cặp vợ chồng sinh được năm đứa con, sau khi chết dè lại cho chúng nó bao nhiêu là đất cát ruộng rẫy. Tuy năm đứa lập nên năm cái gia-dinh, nỗi không chịu lo làm ăn, mà chỉ lo cướp đụt lẫn nhau, đứa này đóm đứa kia vựa lúa.

của lòn thì đã sanh lòng muôn cướp dứt, lại đứa khác
thấy đứa kia ruộng tốt lúa nhiều thời sanh lòng thêm muôn,
vì vậy sanh ra cướp bóc lẫn nhau đất ruộng bỏ hoang,
công nghệ trễ nải.

Bà con xem đến đây chắc cho là năm cái gia-dinh ấy hết
sức vỗ-phước, đã là anh em với nhau sao không lo ai nấy
đều làm ăn mà lại dì cướp dứt lẫn nhau ? Vậy nay bà
con thử nghĩ cặp vợ chồng ấy là ai ? Vả năm anh em lập
nên năm gia-dinh ấy là ai ? Mà vì sao lại cướp dứt ?

Sau này nếu ai trả lời đúng mấy câu này tôi sẽ xin
biếu một năm VIÊN-ÂM, và một quyển Kinh :

- 1) Cặp vợ chồng ngụ ý gì.
- 2) Năm anh em lập gia-dinh là ai ?
- 3) Trả lời nên cạnh tranh hay không nên cạnh tranh ?
- 4) Không cạnh tranh có sống được với nhau không ?
- 5) Làm thế nào để giải quyết ?

Ai trả lời xin gởi về cho Tòa-soạn VIÊN-ÂM trước ngày
30 để đăng báo và gởi thưởng.

VÔ-NGÃ
Viên-Âm-Hué

L. T. S. — *Bản báo mở ra mục này là cốt aè sưu-lập ý
kiến của bạn độc-giả cùng với người đệ-tử Phật lấy con
mắt người học Phật mà xem xét việc đời ra thế nào. Dù
là ý-kiến chưa hợp với Phật-pháp chúng tôi cũng xin đăng
để nhờ độc-giả phê-bình và phán-doán.*

Bà con ai có ý-kiến gì hay xin viết cho Bản-báo, duy
không được quá hai trương giấy vì sợ không đủ chỗ đăng.

Viên-Âm



PHẬT-GIÁO BỒ

ở Miền-điện kháng nghị bọn ngoại đạo xâm chiếm Tò đinh ở Án-dô

Bồ-đề trường là một nơi Thánh-địa của đức Phật-tổ Thích-ca ta thành đạo ở đấy, về đời mạt-pháp này chẳng may bị bọn ngoại đạo chiếm lánh trong một thời gian khá dài, như những tin mà ký-giả đã lược thuật trước. Việc này Hội Bồ-Đề ở Án-dô đã nói rõ lý-do, và thỉnh cầu nghị-viện Lập-pháp (Án-dô) xử trí, khiến bọn ngoại đạo kia phải trả lại, cho Phật-giáo-dồ, dặng Phật-giáo-dồ tự cai quản lấy, thế mà Chánh-phủ ở Án-dô đối với lời thỉnh cầu ấy chưa hề giải-quyết, trái lại còn đem những vật-sản của Phật-giáo-dồ đã tổ-chức để trống coi về chỗ ấy mà thâu tiêu sạch hết, làm cho bọn ngoại - đạo kia còn thêm buồn lung, mặc dầu phá hoại, hình như không còn biết kiêng dè sợ hãi là gì nữa, toàn thế-giới nấm vạn vạn Phật-giáo-dồ ai nghe đến tin ấy lại không đau lòng xót dạ, và bất-mãnh cho Chánh-phủ Án Độ là quá trái đạo-lý.

Gần đây toàn-quốc Phật-giáo-dồ ở Miền-Điện mở Đại-hội-Nghị ở Kim - Tháp (大金塔) do Phật-giáo lãnh-tụ là ALETAWYA SAYADAW làm chủ-tịch, về bèn tại-gia thi có giáo-dục Đại-thần là U THEIN MAUNG làm chủ-tịch, ngoài ra còn có những bậc yếu-nhân trong Phật-giáo từ thành thị cho đến thôn quê đều đến dự Hội rất đông, toàn hội đều tố một lòng cương quyết : « Bồ-Đề trường hệ thí là một nơi Tò-dinh của Phật-giáo, cần thẽ nào cũng thâu về cho Phật-giáo-dồ tự chủ trương lấy mới được. » Dương cuộc Hội có công-cử lâm-hành ủy - viên 22 người, chịu trách nhiệm sắp đặt về công việc vận - động khôi - phục Thánh-địa, và Hội giao quyền chủ-tịch cho 22 người ấy tùy thời có thể đại-biểu toàn hội mà giao-thiệp với Chánh-phủ những điều đều có quan hệ v. v.

Phật-giáo giới ở Tích-Lan cũng vì một mục-dịch thâu lại nơi Tồ-dinh của Phật-giáo, nên ở tại Colombo đã phát-khi tồ-chúc một Hội gọi là “ Bồ-dề trường khôi phục đồng manh ” hội thành lập đã trên hai tháng nay ; gần đây lai tuyên bố cho Phật-giáo-dồ ở các nước yêu cầu phán khởi, cũng đồng-manh hiệp-tác, mong cho chóng đạt mục-dịch khôi phục v. v.

Hiện nay ở Miến-diện, Ấn-dô đều có ý-kiến tuyên truyền vận-dộng ấy, chính là trưng cầu người đồng chí, nên các nước có Phật-giáo ai đã tán-trợ việc này, muốn hiệp tác với Hội “ Bồ-dề trường khôi phục đồng manh ” xin biên thơ tỏ bày ý kiến vận-dộng cùng kế-hoạch khôi phục gởi ngay cho chúc liêa-minh bi-thơ nhận, địa chỉ xin dě bằng chữ Anh như dưới này :

BNDDHA GAYA DEFENCE LEAGUE

N^o 32, Frances RD. Welawatte, COLOMBO

(CEYLEN)

MẬT-TBÈ dịch thuật



Ai là bạn Độc-giả VIÊN-ÂM?

Các ngài cũng biết VIÊN-ÂM là một cơ-quan truyền bá Phật-học của toàn thể Annam-Phật-học-Hội, lại là một tờ tạp-chí sưu tập phiên dịch các Kinh, Điển nghĩa lý rõ ráo tinh tường, hầu khắp các nhà học Phật cả ba kỲ đều công nhận VIÊN-ÂM đã giúp một phần lớn trong vấn đề hoằng-pháp hiện thời này.

VIÊN-ÂM đã có công với Phật-Pháp như vậy mà sao vẫn thấy ít lưu hành trong xứ Trung-Kỳ, hay là xứ Trung-Kỳ ít người học Phật chăng? Quyết chắc là không, vì xem dân số Trung-Kỳ thì ba phần tư dân theo Đạo Phật, hay là vì ít người chịu nghiên cứu Phật-lý chăng? Cũng không phải, vì hiện nay Hội-viên của Annam-Phật-Học có gần hai nghìn lẻ nào không có người khảo cứu! Xét cho cùng thì tôi thấy có các cớ sau nầy làm cho VIÊN-ÂM khó tiến-hành trong xứ là vì đây:

Một là. — Vì VIÊN-ÂM khó hiểu, nghĩa lý quá cao siêu làm cho người muộn sanh lòng chán nản, vì đọc không hiểu.

Hai là. — Vì VIÊN-ÂM chậm trễ nhiều ngày làm cho độc-giả chán nản.

Ba là. — Vì VIÊN-ÂM văn thể quá nghiêm nghị làm cho người đọc dễ sanh phiền, không có dạng trào phúng hoạt động như báo khác.

Khoản thứ nhứt. — Chúng tôi xin giải rằng: "Hiện nay trong cả ba kỲ tạp-chí Phật-học ra gần mươi tờ, xét về Đạo-lý thi các báo ấy chuyên môn về mặt Đạo-lý phổ-thông rất nhiều mà về mặt Đạo-lý nghiên-cứu thời rất ít. Vả hiện nay phần đông phái tân-học và cựu nho có học các triết-lý Án-Á họ muốn khảo cứu Phật-pháp cho tinh tường mà không có mấy số tạp-chí Phật-học quốc-ngữ cho họ khảo-cứu để làm tiêu-chuẩn cho sự tin-ngưỡng của họ, hai là vì trong phái Tăng-già xưa nay học kinh điển tuy nhiều mà phương-tiện hoằng-pháp về lời-lê thời chưa đủ để ra hoằng-hóa, vậy nên phần đông người trong phái này rất mến Viên-Âm và đã công-nhận Viên-Âm đã giúp được nhiều trên con đường hoằng-pháp. Nói như vậy chắc có người trách rằng: Viên-Âm đã cốt để

riêng cho hai phái trên ấy đọc, thì định gì đến chúng tôi; xin thưa rằng: Vì буди mật-pháp, người học Phật nhiều chỗ sailam, nếu không gây cái gốc cho vững bền thi sau khó nói mong diam choi nầy ngọt cho tốt được. Huống chi VIÊN-ÂM chúng tôi hiện nay đã chia ra hai phần, một phần phô thông, một phần khảo cứu những bài phô thông lẩn lẩn sẽ dăng.

Khoản thứ hai. — VIÊN-ÂM nay đã đặt ra ba ban: một ban Quán-lý lo việc in và sắp đặt bài kiêm-duyệt rồi, hai là ban Giao-thiệp lo giao-thiệp với các độc-giả, ba là ban Biên-tập toàn mời các tay học thâm Đạo-lý phái Tăng-già và Cư-sĩ viết giúp bài, thời sự trễ nải quyết không khi nào còn, vì như trước VIÊN-ÂM là riêng của một hai người lập ra, mà nay là toàn thể Hội-viên Annam Phật-Học-Hội ai muỗn vào giúp ban VIÊN-ÂM đều mời vào giúp cả.

Khoản thứ ba. — Văn-thể VIÊN-ÂM trước là do một vài người viết mà nay là của toàn thể linh-dồ và cả Hội-viên nếu ai viết bài gì đúng đạo-lý đều đẽ y nguyên-văn mà dăng chờ không bỏ hết.

Các ngài nghe Tòa-soan chúng tôi giải như vậy lẽ cũng rõ VIÊN-ÂM sau nầy sẽ ra sao? Vậy xin các ngài gắng sức giúp giùm cho VIÊN-ÂM sống được thi cơ hoảng-pháp mới được lâu dài. Nên ngài coi hiều được nhiều thi nõ-nói chí, nếu ngài nào không hiều được mấy, cũng nên nghĩ việc mua VIÊN-ÂM là bồn-phận người Hội-viên giúp một cơ-quan hoảng-pháp của Hội, và nên xem như là việc in Kinh, ăn tống Kinh đều là các phước-sự dâng nên làm vì tuy mình không có ích mấy mà có lợi ích cho nhiều người khác tu học khỏi sai đường lạc nõo.

Vậy bà con ai nấy đều nên gắng sức, trước giúp VIÊN-ÂM được vững bền sau bỏ một quyền trong nhà phòng khi con cháu có cần đến, hoặc lúc buồn hực quyền VIÊN-ÂM chính là vị thuốc hay đẽ sẵn trong nhà đó vậy.

Ai là đệ-tử Phật, ai là Hội-viên xứ Trung-kỳ nên gắng mua cho bằng số độc-giả Nam-kỳ là gần 1000 người, mà độc-giả Trung-kỳ mới có 300, 400 mà thôi.

Xin bà con chủ ý cho.

* Tòa-Soan kinh bạch

ĐƯỢC-TUỆ

Cơ-quan truyen bá giáo-lý
của Đức Thê-Tôn — do Hội
Phật-Giáo Bắc-kỳ ấn hành.
Mỗi tháng xuất bản hai kỳ

— 1^{er} và 15 —

CÁC TÍN-BỒ NHÀ PHẬT NÊN ĐỌC BÁD ĐƯỢC-TUỆ

GIÁ BÁO :	Một năm	1\$50
	Sáu tháng	0, 80
	Mỗi số	0, 07

Thư và mandat xin để gửi cho

M. CUNG-ĐÌNH-BÌNH

Quản-lý báo ĐƯỢC-TUỆ
số 73, phố Richaud — HANOI

BỐ - CÁO



Chúng tôi, Tăng-Giá cùng Cư-Si chùa SỦNG-
PHƯỚC Kiêm-Biên, xin bố cáo cho Chr-Sơn Thiền-
Đức cùng hải nội Thiện-Tín được hay, chúng tôi sẽ
xuất bản một Tạp chí để “Ánh-sáng Phật-pháp”
để làm cơ quan truyền bá Đạo Phật; mục đích của
chúng tôi trước là phiên dịch Tam-Tạng chữ Č hán
ra Quốc-Ngữ, sau giải bày đạo lý ra cho thấy rõ
cái phép cứu cánh giải thoát của đức Như-Lai.

Tạp-chí này ra mỗi tháng một kỳ, kỳ nhất nhằm
ngày 1^{er} Janvier 1938.

GIÁ TẠP-CHÍ :

Một năm	1\$50
Sáu tháng	0, 80
Mỗi số	0, 15

Thư từ và mandat xin gửi cho

M. TÔ-KIM-PHƯỚC

Caissier au Discours et Cabaud à PNOM-PENH

MỘT SỐ : 0\$20

MỘT NĂM: 2\$00

VIÊN-ÂM

(LA VOIX PARFAITE)

Nguyệt-San của Hội Phật-Học—Hué

TÒA SOẠN:

Route Nam-Giao—HUE

Chủ-bút: LÊ ĐÌNH-THẨM — Quản-ly: HOÀNG-XUÂN-BA

Boite postale N° 73 Hué

PHẬT-HỌC VIÊN-ÂM

Ông TẾ-NAM LIÊN-KHỐT đã tái bản quyển

|| PHẬT-HỌC THIỀN-ÂM ||
quyển ấy tòa báo chúng tôi đã
duyệt y và nhận việc lưu thông.

Vậy ngài nào muốn thỉnh **Phật-Học Thiền-Âm**

|| Xin cứ gửi thư cho Tòa soạn ||

viên-âm

|| Boite postale N° 73 — HUÉ ||

Giá PHẬT-HỌC THIỀN-ÂM: 1 quyển 0\$05 — 10 quyển 0\$40

VIÊN - ÂM