

音 VIENAM 圓

NGUYỆT SAN



CỦA

HỘI AN-NAM PHẬT-HỌC

phát hành

刊 月
會 學 佛 南 安
行 發

THICH-CA MAU NI PHAT

TÁC ĐẠI CHỨNG-MINH

ANNAM PHẬT HỌC HỘI, VIÊN ÂM NGUYỆT SAN

VIÊN ÂM

Chủ Nhiệm

NGUYỄN-DÌNH-HOË

Chủ Bút

LÊ-DÌNH THẨM

MỤC LỤC

	Pages
I — Lời nói đầu	1
II — Nhơn-sanh-quán	2
III — Quan-niệm của Đạo Phật đối với sự chết	3
IV — Học Phật tức là báo ơn Phật	10
V — Bức thư trong nhịp lề Phật dāna	13
VI — Phật học vấn-đáp	16
VII — Đại-ý Kinh Thủ-lăng-nghiêm	21
VIII — Kinh thủ-lăng-nghiêm	24
IX — Tiêu tức	25
X — Tin ngoài Hội	30



LỜI NÓI DẦU



Ngọn lửa Âu chiến nỗi lên, thời cuộc thái bình bỗng
đổi ra thời cuộc giặc-giả, làm cho ai nấy đều phải ngạc-nhiên,
đều phải phản-vân về nỗi tương-lai, dầu ai nấy
đều tin chắc nơi sự thắng lợi của Đồng-Minh, sự thắng
lợi của công lý.

Chính Viên-âm cũng phải phản-vân vì không thể liệu-
định trước giá giấy tiền công sẽ lên đến chừng nào, người
soạn bài kẻ giúp việc sẽ thuyên-chuyễn nơi nào!

Nhưng sau một lúc ngạc-nhiên, Viên-âm, cũng như mọi
người, lần quen với thời cuộc và sắp-đặt tổ-chức một lối
sống mới, thích hợp với thời cuộc.

Giá in đã mắc, số trương phải trút xuống, số trương
đã trút xuống thì bài-vở phải lừa-lọc cho xác-đáng để
khỏi phụ lòng tín-nhiệm của độc-giả.

Các báo-chí khác còn sống, thời Viên-âm còn sống,
sống một cách khó-khắn, nhưng nhờ đạo-tâm của Phật-
giáo-dồ, vẫn sống để chờ ngày toàn thắng của công-ly.

VIÊN - ÂM



Nho'n sanh quán

A
N
Người vì sao mà sanh, sanh ra để làm gì, trước khi sanh ra thế nào, hết sanh rồi sẽ ra sao, vì đâu đồng sanh một thời mà có người khôn kẻ dại, người sướng kẻ khổ khác nhau, lại thiết-thiết đời sống là thế nào? Đó là những vấn đề về nhơn-sanh mà từ xưa đến nay, các hàng tri thức đều đã hết tâm-lực suy tìm nguyên-lý để giải-quyet cho rõ-ráo.

Nhơn-sanh là gì? Nhơn là người, một loài hữu tinh có trí-thức, đức-hạnh hơn đại đa số các loài khác, nhưng vẫn là loài hữu tinh nên vẫn có thể đại-biểu cho tất cả các loài hữu tinh, nghĩa là các loài có tinh cảm, khác với cây với đá.

Sanh là sanh ra và sống còn trong một thời-gian, hoặc dài hoặc ngắn không nhất định.

Lấy tự-tượng tuần-tự xét nhận cái nhơn-sanh ấy, thì gọi là **nhơn-sanh-quán**, cái đầu đề của bài này.

Nhơn-sanh-quán có thể chia ra hai phương-diện: phương diện nhơn-loại sanh ra và phương-diện nhơn-loại sống còn.

A) Phương-diện nhơn loại sanh ra.

Các nhà nghiên-cứu về phương-diện ấy đặt ra nhiều thuyết như sau đây:

1) Nho giáo thi nói: «Tử Thái-cực sanh ra lưỡng-nghi là: âm và dương; âm dương sanh ra tử-tượng là: lão-âm, thiểu-âm, lão-dương, thiểu-dương; tử-tượng sanh ra bát quái là: càn, khâm, cấn, chấn, tổn, ly, khôn, đoài (càng là Trời, khâm là nước, cấn là núi đá, chấn là Sấm, tổn là gió, ly là Lửa, khôn là Đất, đoài là Kim-khi). Bát-quái sanh ra muôn vật. Trong muôn vật ấy gồm có nhơn-sanh. Đại ý Nho giáo nói: «tử chỗ hồn-dộn lộn-xao chia ra âm-dương, do âm-dương sanh các nguyên-chất, rồi các nguyên-chất hội-hiệp thành ra muôn vật».

2) Các nhà triết-học thì kẻ nói do nước tạo thành muôn vật như ông Thalès, kẻ nói do không-khi tạo thành như ông Anaximène, hoặc do các số hiệp thành muôn vật (một hiệp với một thành hai, hai hiệp với một thành ba, vân vân...) như ông Pythagore.

Lại có nhà nói : do tự-tánh (có-trí-giác) và minh-sơ (không-trí-giác) kết-hiệp mà thành vạn vật như số-luận-sự. Lại có nhà nói : do cái-tánh có (đại-hữu-tánh) mà phát sanh ra vật-chất, ra tánh-cách, ra nghiệp-dụng, ra sự-noà-hiệp, ra sự-sai-khác; rồi do các-tánh ấy mà hóa thành muôn vật, như Thành-luận-sự.

3) Thần-giáo thì nói do một-ông Trời tạo ra muôn vật.

4) Khoa-học thì nói do vật-chất kết-niệp mà có các-hạt-đảng động-vật, rồi các-hạt-đảng ảong-vật tần-hóa lần-mà-thành loài-người.

5) Đạo-Phật tài nói : loài người do nhơn-duyên của nghiệp-thức và của khì-huyết cha mẹ mà sanh.

Thẩm định các thuyết

Chúng ta nên tóm-xét lại cái-thuyết về nhơn-sanh đã nói trên. Nếu nhơn-sanh chỉ bởi vật-chất tạo thành thì duy-có vật-chất, không-có tinh-thần, khác-nào những con người ta mày do các nhà kỹ-nghệ chẽ-tạo, tuy có cử động nhưng không-có cam-giác, tư-tưởng, nhất-là không-có cái-ý-chỉ muôn-làm việc nầy hoặc không-muôn-làm việc khác. Nếu nhơn-sanh do Trời-tạo ra thì Trời-tạo ra cách-nào? Như-một người nòng-phu trồng cây-chẳng? Như-một người thợ đồ-gốm làm các đồ-gốm-chẳng? Như-một nhà-tiều-thuyết nghĩ ra các-tiêu-thuyết-chẳng? Nhưng dầu thế-nào, cũng-không phải do nơi-không mà tạo ra-có.

Lại-ông-Trời kia có bay là không-có? Nếu-là không-có thi-làm sao-tạo ra được vật-khác? Mà nếu-là có thi cái-gì-tạo-ông-Trời-ra? Đó-la-những-văn-dê, mà các-nhà-thần-giáo-không-thể giải-quyết; huống-chi chưa-hề-lúc-nào

một cái nhơn sanh ra được quả, hơn nữa, lại sanh ra
được nhiều quả khác nhau!

Còn nữa nói do sự tần-hóa của những loài hạ-dâng
động-vật thì cũng nên xét vì sao, các vật kia phải thay
đổi thân-thề. Nếu nói vì sự thích-hợp của hoàn cảnh thì
hiện bây giờ đã có nhơn loại, lẻ ra không có ốc, cho
đến không các vi-tế động-vật, vì đã thích hợp với loài
người thì lẻ đáng không-thích với hạ-dâng động-vật; mà nếu
thích hợp với hạ-dâng động-vật thì cần gì phải hóa thành loài
người! Vậy dầu có chuyên-hóa, tất nhiên cũng phải có một
duyên-cớ khác là cái nghiệp-thức của các sanh vật.

Hiện nay các nhà sanh-lý học có thể nuôi các huyết
trùng, nuôi các miêng thịt làm cho sanh trưởng, nhưng
các vật ấy chỉ sanh trưởng một cách hồn nhiên như cỏ
như cây, không có tình-cam ý-chỉ như các loài động-vật.
Nghiêm-xét như vậy thì chúng ta có thể nhận rằng: Vật-
chất nơi thân-thề do khí-huyết cha mẹ và các thực-vật
tiêu-hóa mà thành, nhưng cái cảm-giác, cái tình-tử, cái
ý-chỉ, cho đến cái chủ động của sự sanh trưởng lần-lượt
của thân người là do một cái sức vô-hình khác: cái nghiệp
thức của người ấy. Cái nghiệp-thức ấy sắp-đặt thân-thề, giữ
gin thân-thề khỏi tan-nát, điều-khiển thân-thề từ lúc mới
tượng ra cho đến khi chết. Do cái nghiệp-thức nên cái
thân người trong bụng mẹ đã có cảm-giác, mới sanh ra
đã biết khóc biết bú, biết thấy biết nghe, lần-lần biết ngó
biết nhìn, biết cười biết nói, biết ngồi biết đi, biết các học
thuật, các kỹ-nghệ. Vậy thời nhơn sanh là do cái nghiệp-thức
và các nhẫn-duyên vật chất mà tạo thành.

B.— Phương diện sống còn

Về phương diện sống còn, có thể chia ra hai phần
là: sự sống còn của vật-chất và sự sống còn của tinh-thần.

Sự sống còn của vật-chất về phần vệ-sinh học và kinh-tế
học; vệ-sinh học để ngăn ngừa cho khỏi các bệnh hoạn,
kinh-tế học để sắp đặt cho khỏi sự thiếu thốn.

Còn về sự sống còn của tinh-thần thì có hai phần:

a) Phần học-thức,

b) phần đức-hạnh.

Học-thức thi có khoa-học và triết-học. Các lối học ấy làm cho loài người lợi dụng được các sự kinh-nghiệm của nhơn loại về quá khứ và phát-triển cái nāng-lực của nhơn loại về hiện tại và tương-lai, nên có thể rất có lợi ích cho nhơn sanh. Nhưng phát triển nāng-lực cũng có thể làm nhiều đều tai-hại cho nhơn sanh nếu không có cái đức-hạnh để kèm chẽ lòng tham dục vô-yêm; mà trong các lối tu-trí đức-hạnh thì không lối nào thiết-thiệt bằng Đạo-Phật, vì đạo-Phật theo lý nhơn quả mà dạy cách tu-trí đức-hạnh, không có các đều dị-doan mê-tin, nó có thể đưa người đến những sự làm-lạc rất nguy-hiểm.

Nam-mô A-DI-ĐA-PHẬT, nhơn sanh là một vần-dẽ rất cần-
yếu, muốn giải-quyết một cách rốt ráo thi cần phải xét
rõ nguyên nhơn cho tướng-tận, xét thân-thề là gì, xét cảnh-
vật là gì, xét nghiệp-thức là gì, xét vì sao mà có nghiệp-
thức, rồi y theo chỗ đã xét biết mà rèn-luyện tâm-tánh cho
đến chỗ hoàn-toàn thiện-mỹ thời mới giải-quyết được vần-dẽ
nhơn-sanh một cách rốt-ráo.

TRÍ - ĐỘ

QUAN NIỆM CỦA NGƯỜI ĐẠO PHẬT BỐI VỚI CÁI CHẾT

Chết là gì ?

Thế-gian thường coi sống và chết là hai cái mâu thuẫn và sai
biệt. Nhưng đối với người đạo Phật thi khác hẳn, vì họ đã nhận rõ
sự vô thường của các pháp. Họ cho rằng, theo luật nhơn quả, tất
cả vú-trụ đều phải chuyển hóa, đều phải biến-dịch, không thể nào
ngừng trệ được.

Nói về tinh thần thi mỗi một tư-tưởng, sau khi sanh ra, rồi cung diệt để cho tư-tưởng khác sanh tiếp. Nói về hình-thức, thi các tế-bào cung luôn luân sanh-diệt, lớp này diệt thi lớp khác lại sanh. Như vậy chúng ta không thể nhìn nhận sự gì là *thi*, mà cung không thể phân biệt được sự gì là *chung*.

Cái tư-tưởng và thân thè ta mỗi ngày mỗi chết và lúc nào cái thân trở thành một vật vô tri-giác thi cái thân thức lại cuộc vào trong một cái thân mới.

Các sự sống chết nối-tiếp nhau của các thân cung như các sự sanh diệt hằng ngày trong một thân.

Lúc chết, thân-thức, tùy theo sức tập quán, sẽ tự dẫn vào một thế giới và tự nương vào một thân hình để đầu thai, để chịu quả báo do những sự hành-vi trong đời trước đã tạo ra.

Biết rõ tánh vô-thường của các pháp, nhà Phật sẽ không ngạc nhiên về cái chết và cho đó là một sự chuyền biến tự nhiên trong vòng luân-hồi.

Người đời đều do tưởng-niệm minh tạo ra, và cung thường bị tưởng-niệm đê-nén sai khiến.

Đạo Phật dạy cho chúng ta biết những phương pháp đê dão thải các tâm-niệm đê-mật và rèn luyện trí-thức cho siêu-việt, khi thân-tâm đều đê được thanh khiết thi chúng ta sẽ hưởng-thụ nhiều hạnh phúc và sẽ thoát-ly cái đời sống vô-thường. Vậy có chán cảnh vô-thường, chúng ta mới gây đê được lối sống vi-hiền, lối sống thanh tịnh, lối sống hoàn-toàn.

Đạo Phật coi cái sống và cái chết có liên-lạc mật thiết Trong thế-gian, cái gi đê có hòa-hiệp tất phải có ly-tán, khi ly tán rồi sẽ hòa hiệp lại. Chúng sanh ở trong các cõi hoặc sắc thân khinh phù, hoặc trí-não ô-trược đê sống có chừng hạn và luân-hồi không ngót.

Lại một luồng tưởng-niệm sanh-hóa chuyền-dộng tất cả vũ-trụ, cung như biển lớn nồi lênh các làn sóng.

Do các tưởng-niệm và hành-vi tương-tục mà tạo thành cái "Ta".

Nay ta quan sát cái chết chung của các loài thì nhận thấy có bốn nguyên nhơn:

a) một là sinh lực suy-nhuộc. Cái chết này do cái nghiệp báo đả mảng phẫn, nghiệp báo tức là cái quả của những tư-tưởng và hành vi quá khứ.

Một cái thí dụ: khi ta ném một viên đá vào nước, viên đá ấy chạm vào mặt nước sẽ phát sanh một cái sức; cái sức này sẽ chuyển động mặt nước và cấu-thành những cái vòng tròn; các vòng tròn này sẽ lan rộng ra cho đến khi nào mảng sức phát động kia.

b) Hai là kỳ hạn đời sống hiện tại đả mảng. (Ví dụ như loài người không sống quá 130 hoặc 140 tuổi).

c) ba là đồng thời cái nghiệp-báo quá khứ mảng-kỳ và cái sắc-thân hiện tại suy-đồi.

d) bốn là một cái nhơn ở ngoài, mạnh hơn, đến hủy-hại cái sanh-lực, cái sắc-thân. Sự đó cũng giống như một luồng sóng ở đáy bể cuộn lên xô-xát các con sóng đang uyển-chuyển theo thủy triều.

Một cái ví dụ cho dễ hiểu: Một cây đèn dầu dầu có thể tắt, nếu:

- 1) tim cháy hết,
- 2) dầu hao hết,
- 3) tim và dầu đều hết,
- 4) một sức ngoài như gió thổi.

Còn về cái chết trong dày lát của người, trước hết, chúng ta nên xét cái lối sanh diệt của một tư-tưởng.

Cũng như muốn nhận thấy một vật gì, con mắt của ta phải ngó vật ấy sau nhiều nhịp lưu-chuyển (vibrations); muốn thâu nạp một sự gì, cái tư-tưởng của ta phải trải qua mười bảy nhịp, chia ra ba thời kỳ:

- 1) phát sanh,
- 2) tăng-trưởng,
- 3) tiêu diệt (để cho cái tư-tưởng khác tiếp tục phát sanh).

Cái mà ta gọi rằng sống là gồm nhiều tư-tưởng nối tiếp nhau, mà mỗi tư-tưởng chỉ “sống” trong một thời gian hết sức ngắn-ngủi. Lại mỗi cái tư-tưởng đả biến cái cái thần-thức của ta và cùng có ảnh-hưởng đến thần-thề như là di-dịch sự tuân-hoàn của khí-huyệt, cho nên sau mỗi một tư-tưởng, thân người không thiệt y như trước. Thế là thân trước diệt và thân sau sanh. Vì vậy cho nên đạo Phật cho rằng rõ cuộc không có sự gì vật gì không đổi dời, và sự gì vật gì cũng đang chuyển hóa mài mải: cái chết, cái sống, không lúc nào rời nhau.

Ta có thể kết luận rằng cái chết của một cái thân không khác trăm ngàn cái chết hàng ngày của tư-tưởng và của thân-thề.

Hiện nay chúng ta cũng đang ở trong vòng sống chết; cũng như cái thân ngày hôm qua và cái thân ngày nay khác nhau, nhưng vẫn có tri-giác tương-tục; cái thân đời nay, cái thân đời trước và cái thân đời sau khác nhau, nhưng cũng có thức-tâm tương-tục; vậy tuy các thân không giống nhau, nhưng cũng không phải khác bẩn nhau.

Quán tưởng về cái chết.

Không những phái Tăng-già, mà các cư-sĩ cũng có thể tu tập quán-tưởng. Mà trong các lối quán tưởng, cách quán-tưởng về cái chết rất bồ-ich, mà cũng không có gì là bi-quan.

Trong những khi quán tưởng như vậy, chúng ta nhận thấy các pháp đều vô-thường. Vì vậy sau khi quen với cái chết, chúng ta coi sự chết như là một việc hiền-nhiên không đáng sợ. Cách quán tưởng đó sẽ giúp ta thoát ly các sự si-mê về khoái-lạc vật-chất, sẽ phá trừ lòng ngả-mạng và khêu-gợi tâm từ-bi đối với chúng sanh đương chịu khổ và chịu chết vì lầm nhẫn. Cái quán đó sẽ ngăn trở chúng ta trong đường ác và làm cho khỏi chịu luân hồi trong những cảnh khổ-sở. Người nào đã nhận xét ngỗ-dục là huy-ơng thi trong đời sống ngắn-ngủi, sẽ không tim phuơng đề làm hại kẻ khác.

Người đó sẽ tu-luyện tinh-thần cõi tinh-khiết để giác ngộ cái đạo-lý chơn thật.

Khi sắp chết.

Ở Tích Lan, người đạo Phật sắp-đạt-thể này, khi gần giờ chết: Người hắp-hối đả thường nhận các sự vật đều sẽ bị hủy-hoại, (hủy-hoại chờ không phải đoạn diệt như nhiều ngoại đạo lầm tưởng).

Trong phòng người đó, cái gì cũng có một cái vẻ thanh-tịnh; ngoài vị Sư hộ-niệm thì không còn ai nữa. Hoặc nếu có, thi phải im-lặng mà mật niệm, không nên khóc-than to dấu thương tiếc.

Chung quanh chồ nám, sẽ có hoa tươi, tranh đẹp, hoặc những đồ trang-hoàng giúp cho trong phòng được vui-vẻ. Ké sáp chết phải định tĩnh tâm thần và nên lia hết các sự lo ngại đối với thân-thuộc, đối với của cải hoặc đối với thế gian, người ấy phải hoàn-toàn phóng-xá.

Nếu nhớ lại đời đả trải qua, thi nên hồi tưởng các điều thiện đả thi-thổ, chờ không nên nghĩ các điều ác đả lờ-lầm. Vì nếu tư-tưởng thanh-bạch, an-vui thi thần-thức sẽ tìm đến những thế-giới vui-vẻ để hưởng lấy phần phước báo.

Cái tư-tưởng cuối cùng rất quan-hệ cho sự thọ-sanh. Vậy cái tư-tưởng đó phải đẹp-dễ an-lành để sau được một cái quả an-lành đẹp-dễ.

Người nào đả trải qua một đời tinh-khiết, không làm điều ác, thi trong đời sau sẽ hưởng những quả lành.

Các công việc lành sẽ làm cho tâm-trí vắng-vàng và người chết sẽ có thể quán-tưởng đến các đạo-lý đả thường quán-tưởng từ trước.

Tu-tưởng thông thường của thế-gian không còn, tâm-thần được thảnh-thơi và nhẹ-nhàng, người đó sẽ êm-đèm lần đến cái chết, như một đứa bé vô tư-lý êm đềm vào trong giấc ngủ.

Kinh Phật có dạy: «Người nào trồng nhơn-lành, nghĩ việc lành, thi sẽ ngủ an-vui, dậy an-vui, sống an-vui và chết cũng an-vui»

(Lược dịch báo LA PENSEE BOUDDHIQUE
của Hội Les AMIS DU BOUDDHISME, PARIS)

Phật đản kỷ-niệm.

Học Phật, tức là báo ơn Phật.

Nam-mô bồn sư Thích-ca Mâu-Ni Phật,

— Hôm nay chúng ta cử hành lễ kỷ niệm ngày giáng-sanh của đức Bồ-tu-sư Thích-ca Mâu-Ni Phật, chúng ta nhận thấy lòng kính mến lai-lảng bồng-bột, vì chính ngày hôm nay là ngày mà 2503 năm về trước Ngài đã giáng-sanh trong thế-giới chúng ta để cứu-dộ cho nhơn sanh khỏi các điều khổ-não. Công đức của Phật, kè sao cho xiết; vì thương-xót chúng-sanh, Ngài đã bỏ cả sự vui-thù ở đời, bỏ cả ngôi thiên-tử, vào núi tu-hành, tìm con đường giải-thóat. Trong lúc làm lễ kỷ-niệm này, nhớ đến ơn dày của Phật, trong hàng Phậ-tử chúng ta, ai lại chẳng muốn tim cách báo đáp cho xứng đáng.

Song Phật là vị đại-giác đại-ngộ, chẳng những không thiết một điều gì mà cũng không thiếu một điều gì, chúng ta đều dốt hương dâng hoa, treo đèn kết tui, lâm lê trang hoàng đến đâu, cũng chỉ cốt để tỏ chút lòng thành và ghi nhớ cái ngày rất qui-báu, rất vẻ-vang cho nhơn loại chúng ta, chờ chua để dám gọi là báo đáp ơn Phật.

Muốn báo-dáp ơn Phật, chúng ta cần phải xét vì mục đích gì mà Phật ra đời. Trong kinh có dạy « Phật vi nhứt đại sự nhơn-duyên xuất hiện ư thế », nghĩa là: « Phật vi nhơn duyên một đại sự mà xuất hiện ở đời », cái đại sự ấy là cốt để chỉ con đường tu-hành thành Phật cho những căn-cơ thuần-thục, những căn-cơ đã được nhờ Phật dạy-về dắt-diу trong vô-lượng vô số kiếp về trước. Phật chỉ con đường tu hành thành Phật là cốt để cho chúng-sanh tránh sự mê-lầm, khỏi đều đau khổ :

Chúng ta xem lịch sử Phật thấy ngài động lòng thương-xót trong khi mục kích cái sanh-hoạt cạnh-tranh kẽo nõn,

cái đau cái già cái chết của chúng sah thi dù rõ vi mục đích gì mà Phật giảng-sanh.

Đến sau, trong bốn mươi mấy năm, Phật tùy cơ thuyết-pháp, khi nói rộng, khi nói hẹp, khi nói thấp, khi nói cao, khi lập di lập lại, chỉ vể rạch rồi, như sự đệ-tử không hiểu, khi ngăn trước đón sau, dinh-ninh rằng dạy, như sự đệ-tử lạc đường, củng không ngoài các mục-dịch cứu độ chúng sanh ra khỏi vòng khổ nǎo.

Cái sở-nguyên của Phật đã là cứu-độ chúng ta; Vậy chúng ta muốn báo-dáp công ơn Phật không chỉ hơn bằng làm thế nào, cho viên-mang cái sở-nguyên của Phật, nghĩa là làm thế nào cho chúng ta thiết-thiết ra khỏi sòng-mê bồ-khổ.

Phật-tánh chúng ta có sáng, kinh-diễn hiện đủ ba tạng, miền chúng ta quyết-chí tu-hành thi lo gì không được đạo-quả.

Xét ra cho kỹ, chúng ta hiện nay còn chịu đau-khổ, còn làm chúng-sanh, chẳng có nguyên-nhơn gì khác hơn là chúng ta không chịu quyết-định học Phật, nghĩa là Lược theo cái trí-huệ, cái giải-thoát, cái đức-hạnh của Phật.

Học theo trí-huệ là một bước đầu rất cần-yếu, chúng ta cần phải hằng ngày nghiên-cứu kinh-diễn, nhận cái nguyên-nhơn của các sự khổ nǎo, nhận cái mê-lầm của chúng ta, nhận con đường chơn chánh tu-hành cho hết sự mê-lầm thi mới có thể phát ra được cái quâa-niệm theo trí-huệ của Phật.

Đã nghiên-cứu rõ biết thế nào là mê-lầm, thế nào là trí-huệ rồi, chúng ta cần phải y theo phương-pháp của Phật dạy mà gột-rửa rèn-luyện tâm-trí chúng ta, gột rửa cho hết những sự mê-lầm độc ác, rèn luyện cho đủ các tánh sáng-suốt từ-hòa, đến khi nhận hẳn được thân thể không khác gì cái bóng trong gương, thế giới không khác gì cái cảnh trong mộng; thì mới ra khỏi vòng sanh-tử và được hoàn-toàn giải-thoát.

Được hoàn-toàn giải-thoát rồi, tâm-trí bao la trùm khắp vũ-trụ, không còn có thể mắc về phương-diện gì, hay cuộn vào hạn luong gi, chúng ta lại còn phải học theo đức-hạnh của Phật, phát lòng đại-bi rộng-lớn mà hóa-độ quần-sanh,

lên xuống trong tam-giới, ra vào trong ngũ-trực, chắt-chừa
những sự kinh-nghiệm rất lợi-lạc trên con đường hoàng-pháp.
lời-sanh thì sự học Phật mới thiệt được hoàn-toàn viên-mảng.
Chúng ta thiệt-thiệt học Phật như vậy thì mới báo-dáp
được cái công ơn chỉ dạy của đức Bồn-sư chúng ta.

Thưa các Đạo hữu, Hội chúng ta là Hội Phật-học, chúng
ta phải làm thế nào cho xứng cái danh-hiệu Phật-học rất
quí-báu; chúng ta cần phải học, học cho biết cái đạo-lý của
Phật đã dạy, học cho đến chỗ giải-thoát của Phật, học làm
cho được những việc lợi-lạc hỷ-tinh như Phật, dầu ngài
đều gi, nói lời gi, làm sự gi cũng không ngoài cái mục-đích
học Phật thi chúng ta mới khỏi phụ cái đại-nguyễn của
đức Bồn-sư chúng ta là đức Thích-ca Mâu-ni-Phật.

TÂM-MINH

PHÔ CÁO

Vì không muốn đè Viên-Âm lặng tiếng, nên Hội-
Annam-Phật học chúng tôi quyết-định chấn-chỉnh và
chủ-rương Viên-Âm, dầu gặp phải nhiều bước khó-
khắn do hiện tình đã gây nên.

Chúng tôi rất hoan-nghèn bài vở do các Đạo-
hữu gửi về và xin gâng sức tấn-bành mọi công
việc để khỏi phụ lòng đọc giả.

Bức thư của Tinh-hội Phật-học Thừa-thiên gửi cho Tin-độ Phật- giáo trong nhịp lè Phật-dân.

L.T.S. Bản san thay bức thư sau nầy có một ảnh-hưởng iết đep mà cái kết quả là trong ngày Phật đản, Thanh-kinh đã trở nên một quang-cảnh trang-nghiêm với trăm ngàn ngàn đèn giấy làm đủ kiểu, vì vậy nên bản-san lục đăng để chư thiện-lin đồng lảm.

Nam-Mô Bồn-Sư-Thích-ca Mâu-Ni-Phật

Đạo-Phật truyền qua xứ ta kẽ đả lâu đời, ông bà chúng ta thuở trước cho đến chúng ta ngày nay, gọi đức Từ-Bi, lòng tin ngưỡng mười phần bền vững.

Mấy năm gần đây, các nhà thiện-trí-thức tuyên dương Phật-Pháp khắp hoàn-cầu, chúng ta được nhờ ảnh hưởng, thông hiểu đạo lý, nên lòng hối-hướng lại càng thiết tha, chí hành đạo lại càng băng-hải. Hiện nay trí được sáng-suốt, tâm được an vui, tánh được từ-hoa, biết tránh dữ làm lành, biết thương người thương vật, lợi kỷ lợi tha, biết cách đào-tạo hạnh-phúc hiện tại và tương-lai cho mình và cho kẻ khác đều là nhờ thiện duyên tu học Phật-pháp.

Ấn-trai nhờ kẽ rồng cây, chúng ta nhờ phật pháp được sự an-lành thì băng ngày cần phải ghi-nhớ công ơn hoàng pháp của đức Bồn-sư chúng ta là đức Phat Thich-ca Mau-ni.

2503 năm về trước, Phat giáng-sanh trong nước Ấn-Độ làm một vị Thái-tử. Vì mục-kích sự đau khổ của chúng sanh, Phat đã bỏ ngôi Vua, bỏ gia đình, bỏ tất cả các sự sung-sướng thế giang, xuất-gia tu-luyện đặng tìm phương bồ-tưu.

Khi thành đạo chứng quả dưới cây Bồ-dề rồi, Phat thuyết pháp hơn 49 năm, hoá độ cho vô lượng sanh linh đều được giải thoát.

Giáo-pháp của Phật lưu-truyền nơi các kinh-diển. Chúng ta ngày nay, dở kinh ra tung, không khác nào chính minh được nghe Phật chỉ dạy: Lòng từ-bi cứu khổ cứu nạn của Phật chan-chứa trong từng việc làm, từng lời nói, làm cho chúng ta cảm khích vô hạng.

Ngày Phật Đản là ngày rất quí-báu cho nhơn loại; toàn-thề Phật-giáo-dồ, từ Á sang Âu, đều nên đồng lòng tin thành mà kỷ-niệm.

Vậy dám khuyên liệt vị thiện-tín bằng năm kỷ-niệm ngày ấy: Một nén tâm hương, đôi câu tri-niệm, hoặc thắp đèn, đốt pháo, hoặc treo cờ dung bông, lè bạc lòng thành, cầu Phật chứng minh gia-hộ cho đạo-tâm ngày mồi kiên-cố; Công đức vô lượng vô biên.

NHƠN MINH TỔNG LUẬN

(Tiếp theo)

VI) — Nhơn không thể là một tánh cách chung cho những sự vật dị-phàm, nghĩa là những sự vật có cái tính cách trái với năng-biệt của Tôn. — Như nói: « Ông thầy này là bực giác-ngộ, vì nhớ được kiếp trước vậy » thì có một phần đúng vì các đức Phật, các vị Bồ-tát, các vị A-La-Hán đều nhớ được kiếp trước; nhưng có một phần không đúng, vì các người được túc-mạng-thông cũng nhớ được kiếp trước tuy không phải là bực giác - ngộ. Đôi với cái nhơn như vậy, bèn dịch có thể bát: « Ông thầy ấy biết kiếp trước nhưng đã chắc gì là bực giác - ngộ, vì những người còn mê làm mà được túc-mạng-thông thì cũng nhớ được kiếp trước ». Thế là cái nhơn « nhớ được kiếp trước » không đủ làm bằng cứ cho sự giác - ngộ và bén-lập đã phạm cái lỗi gọi là « bất định ».

Lại như nói: « Ông Phạm-Vương, sanh ra muôn vật vì có tánh thiêng-liêng vậy », thì nếu cái tánh thiêng-liêng là tánh đặc-biệt, bên-lập đã phạm cái lối « bắt cộng bắt định » ở trước; còn nếu tánh thiêng-liêng là tánh tri-giác, không có hình-tương, thì toàn-thể sanh vật đều có tánh thiêng-liêng và bên-dịch, có thể bát rắng : « Nếu vì có tánh thiêng-liêng, ông Phạm-Vương sanh ra muôn vật; có gì các sanh vật có tánh thiêng-liêng lại không sanh ra được muôn vật như ông Phạm-Vương ? »

Lại như nói: « cái tiếng là thường còn, vì không có hình-tương » thì các luồng gió, luồng điện, các cảm-giác vui buồn, cũng không có hình-tương mà vẫn là vô-thường, có đó mắt đó. Các cái nhơn ấy đều phạm cái lối « bắt định ». Nếu một vài dị-phẩm có cái tánh cách của cái nhơn thì cái lối ấy gọi là « dị phẩm nhứt phần chuyền », nếu toàn-thể dị phẩm đều có tánh-cách của cái nhơn thì cái lối ấy gọi là « dị-phẩm biến chuyền ».

VII) Cái nhơn, dầu lập đúng cách, nhưng nếu bên-lập chưa phá được một cái thuyết trái-ngược của bên-dịch thì cả bên-lập và bên-dịch đều phạm cái gọi là « tương vi quyết định. » — Ngày xưa ở Ấn-độ có một ngoại đao gọi là « Thanh-hiền-luận-sư » lập cái thuyết rằng: do cái tiếng mà phát khởi ra muôn sự muôn vật; họ cho cái tiếng là thường còn, muôn vật đều là vô-thường. Đồng thời Thắng-luận-sư lập cái lý-luận như vầy để phá cái thuyết ấy: « Cái tiếng là vô-thường vì có tánh-cách sở-tác (bị tạo tác), như cái bình cái chén. »

Muốn bênh-vực cái thuyết của mình, Thanh-hiền luận-sư lại lập ra cái lý-luận sau này: « cái tiếng là thường, vì có tánh bị nghe, như cái chơn-tánh của cái tiếng. »

Trong lúc ấy, Thắng-luận-sư không phá được lý-luận của Thanh-hiền luận-sư và Thanh-hiền luận-sư cũng không phá được lý-luận của Thắng-luận-sư, nên hai bên đều phạm cái lối « tương-vi-quyết-định ».

Nói cho đúng, lời “tương-vi-quyết-dịnh” mà có ra, là vì cả hai bên chưa thông hiểu phép nhơn-minh một cách rõ-ráo. Về sau, Tbanh-biễn luận-sư cũng đem cái lý-luận ấy mà đối với đạo-Phật, thì người đạo-Phật bắt một cách dè-dàng, bằng hai cái lý-luận như sau này:

1) « Cái chơn-tánh của cái tiếng, theo thuyết của ông, chắc phải có tánh sở-tác, vì ông nói nó có tánh-cách bị nghe, như cái tiếng. »

2) « Cái tiếng và cái chơn-tánh của cái tiếng, theo ông, đều là vô thường, vì đều có tánh sở-tác, như cái bình cái chén. »

Đối với hai cái lý-luận đó, Thanh-biễn luận-sư đã không thể bát được cái lý-luận thứ nhất, thì phải công-nhận cái chơn-tánh của cái tiếng, theo thuyết của họ, cũng là vô-thường, và không thể đem cái gì khác làm ví-dụ cho thuyết mình nữa.

(Còn nữa)

(DÍNH-CHÁNH = Số 35, trang 27 : các sự vật thì gọi là nǎng-Biệt, các tánh cách thì gọi là sữ-biệt ; xin đọc = Các sự vật thì gọi là sữ-biệt, các tánh cách thì gọi là nǎng-biệt).

Phật-học văn-đáp

1er Hỏi : — Muôn sự muôn vật trong vũ-trụ có phải là tâm-tưởng không ? Vậy cái thề vũ-trụ vạn-hữu cũng là tâm phai không ?

Đáp : — Muôn sự muôn vật tức là cái vũ-trụ đối-biện với cái tâm của chúng ta ; vì ngoài cái vũ-trụ đối-biện với cái tâm của chúng ta mà hiện ra đó, thì chúng ta không thể biết là gì, huống nữa phân biệt là sự hay là vật.

Cái vũ-trụ do cái cảm-giác chi-phối đối-dải mà hiện-tưởng còn là vậy, huống nữa là cái vũ-trụ đủ các danh-tưởng phân-biệt, do danh-ngôn (Denomination) và tưởng-tượng (Imagination) mà thành lập.

Cái vũ-trụ thứ hai này toàn là tưống-tưống nên cũng có thể gọi toàn là tâm-tưống. Vậy thì vạn hỷu trong vũ-trụ đó đều do tâm biến-biện nên cũng đều là tâm cả.

Có người nghĩ rằng: mỗi người mỗi tâm, vũ-trụ là một, nếu vũ-trụ là tâm của người này thì làm sao cũng thành được tâm của người khác?

Như trên đã nói, cái vũ-trụ chia từng sự vật đều do cái tâm phân-biệt chi-phối đổi-dải mà tạo-thành; mỗi người đều có tâm, thì mỗi tâm đều biến ra cái vũ-trụ đổi-dải, nên thiệt ra, mỗi người sống trong một cái vũ-trụ do tâm minh biến, chứ không phải mọi người đều sống chung một vũ-trụ; Chỉ vì chúng ta đồng có cái thân người như nhau, nên ta tưởng chung một vũ-trụ mà thôi. Nhưng xét ra cho kỹ cái vũ-trụ đó vẫn có cái phần riêng rõ ràng, như đối với một người, ông cha ngó thì gọi là con, người vợ ngó thì gọi là chồng, người em ngó thì gọi là anh, đứa con ngó thì gọi là cha, mà chính người ấy thì gọi là mình, thế là năm người đã tạo ra năm tướng khác nhau. Khi chúng ta so-sánh cảnh-giới của một người học-thực với cảnh-giới của một người vô-học, cảnh-giới của một nhà chuyên-môn nghệ-sĩ với cảnh-giới của một người thường, cảnh-giới của một người đương vui với của một người đương buồn, cái khác đó lại càng rõ-rệt làm cho chúng ta biết rằng mỗi người sống riêng một vũ-trụ do tâm người ấy biến-biện.

2) *Hỏi*: Cái tâm chia ra không được, sao vạn hỷu lại chia ra từng cái được?

Đáp: Cái thể của tự-tâm vẫn không chia, nhưng chính cái dụng của tự-tâm thì đã chia chẻ vô số: nào thấy, nào nghe, nào nhớ, nào nghĩ, nào voi, nào buồn, nào thương, nào ghét, chia mà vẫn không chia, vì vẫn là tự-tâm; Nhưng cũng chính vì cái dụng chia chẻ của tự-tâm, (chia chẻ về danh ngôn, chia chẻ về hình-tưống) mà vạn hỷu cũng chia ra từng cái, nhưng cái nào cũng do tâm biến-biện, nên chia mà vẫn không chia, cho đến không thể chia; cũng như cảnh vật

trong chiêm-bao củng chia ra từng cái, nhưng không vật nào không phải là chiêm-bao.

3) *Hỏi*: (Thành trú hoai không) Đến kiếp không thì sự vật thế-giới đều không thì cái không ấy là chơn không phải không? Vì đến « Kiếp thành » lại sanh lại thế-giới vạn vật.

Đáp: Nói thành trú hoai không là chỉ cách thay đổi của một thế-giới; một thế-giới đổi với vũ-trụ, không khác gì một giọt nước đổi với quả địa-cầu, khi hóa ra hơi là không, khi đọng lại giọt nước là thành; Nhưng một thế giới đầu thành đầu không, đổi với vũ trụ, vẫn không có gì là quan trọng. Cái không của một thế-giới tức là cái giọt nước thành hơi nước, nghĩa là « không có hình tướng » mà thôi.

Luận về lý « Bất tăng bất giảm » thì cái thể chất của thế-giới trong không kiếp vẫn không hề thêm bớt, nhưng duy đến khi đọng lại, có hình tướng, có thể thấy được, thì mới gọi là thành. Xem như vậy thi biết cái không ấy là cái không đổi với sắc (có hình tướng) chứ không phải là chơn không, vì chơn không là cái tánh « không », cái tánh « không có tự-tánh và chỉ có tánh đối-dài » của sắc và của không.

4) *Hỏi*: Vạn hửu vũ-trụ củng là tâm; vậy thi vì sao mà mất tánh linh-tri đi.

Đáp: Xin hỏi lại; ngoài vạn hửu vũ-trụ, lấy gì làm tánh linh-tri? vạn hửu vũ-trụ do tâm chúng ta biến-hiện, chúng ta không nhận biết như vậy, lại cho vạn hửu khác với tâm, nhơn đó mà làm chia ra hai phần: một phần có linh-tri một phần không linh-tri. Có người hỏi: vậy thi cục đá cũng biết đau hay sao? xin đáp, biết đau là một cái dụng của tự tâm, chứ ngoài cái biết đau ra, còn biết bao nhiêu cái dụng khác nữa. Những nhà tu tập phá được sắc-âm, toàn không biết đau, nhưng đau phải là không có tâm. Những nhà vào diệt-họ-tưởng-định, chẳng những không biết đau, mà còn không có tướng-tượng gì

cả, nhưng vẫn không phải là không có tâm; chỗ dụng tâm nhiều lối sai khác như vậy, nên chẳng những cái năng-tưởng là tâm mà cái sở-tưởng cũng là tâm; Vậy viên đá chúng ta hiện thấy, quyết định do tâm chúng ta hiện ra. Đến như viên đá của viên đá, cho đến vũ-trụ của viên đá, đều đó chúng ta khó bẽ tưởng-tượng lắm, vì tưởng-tượng cách gì cũng tưởng-tượng theo tâm người. Nhưng xin nhớ một điều là bản thể vũ-trụ không có tư-tánh, vạn hỷ-hủ của vũ-trụ chúng ta hóa ra có tánh cách đổi-dải khác nhau là đều do cái chi phối của cái tâm phân biệt chúng ta.

5) Hỏi — Trong bài tung của đức Văn-Thù có câu: Tưởng trùng thành quõc độ, tri-giác nǎi chúng sanh là nghĩa gì?

Đáp — Câu ấy nghĩa đen là: cái tưởng đứng lại một mạch thành ra thế-giới, phân biệt các cảm-giác đổi-dải mới là chúng sanh. Bản-tánh chơn-như tùy duyên biến-hiện, vẫn không năng không sở, vì mê chia ra năng sở, nên giữ cái năng-tưởng về một mạch thì cái sở-tưởng không thay đổi, do đó mà có các nước, các thế-giới; cái năng-tưởng đứng về một mạch nên dựa vào một nơi làm căn cứ (thân), phát sanh ra làm cảm-giác đổi-dải, rồi phân biệt các cảm-giác ấy chia ra có thân có cảnh, do đó mà thành chúng sanh. Cái nguyên do của chúng sanh, quõc độ là vậy, chờ không phải trước không mà sau có; chính trong hiện tiền đây, ngoài cái nguyên do ấy cũng không có gì đáng gọi là chúng sanh, là quõc độ.

6) Hỏi — Tự-thọ dụng thân và tha-thọ dụng thân (báo-thân) của Phật lúc nào cũng có (thường hằng) hay là lúc nào ưng có mới có?

Đáp — Hai cái thân ấy, là tri-thân, chờ không

phải là sắc-thân, nên thường hăng, không thay không đổi, không phải có hình, nhưng không lúc nào không có.

7) Hỏi — Cái tự-thọ dụng thân của Phật thì Phật với Phật mới thấy nhauặng, thế thì trên cõi Phật không có hình-tướng, cái sự có của thân ấy cách làm sao ?

Đáp — Tự-thọ dụng thân đã là cái tri-thân, lại là cái tri đầy-dủ vô lượng công-đức, nên duy các đức Phật đã chứng như nhau mới có thể biết nhau.

Theo lý "Trúag trùng duyên khỉ", một tâm niệm chúng sanh cũng có ảnh-hưởng cùng cả pháp-giới, tức là ảnh hưởng đến tất cả các tâm khác. Chỗ các đức Phật thấy nhau là nhận hiểu cái ảnh-hưởng tri-niệm của nhau, chứ không cần phải thấy mặt mới gọi là thấy ; chẳng những các đức Phật, các vị Pháp-thân Bồ-tát lanh-thọ giáo-pháp của chư Phật cũng chỉ lanh-thọ cái ảnh-hưởng tri-niệm mà thôi. Song vì các Ngài chỗ chứng chưa đầy-dủ, chỗ nhận-hiểu cũng chưa hoàn-toàn, nên gọi các Ngài chỉ thấy cái tha-thọ dụng thân của Phật.

VIÊN-ÂM



Đại ý Kinh Thủ-lăng-nghiêm

(tiếp theo)

Phật chỉ rõ chỗ vọng-sanh tương-tục (tiếp theo)

Sau khi Phật đã dạy về cái hư-vọng tạo thành ra thế-giới nguyên-nhơn vì nơi tánh-giác diệu minh, riêng nhận cái minh làm giác, giả-dối lập ra năng-minh sở-minh, và phân biệt sở-minh ra từ-đại, ra thế-giới; Phật lại chỉ rõ vì đâu mà có chúng sanh. Vì đâu? Xét ra chỉ vì chúng sanh không rõ bān-tánh, nhận riêng cái-minh làm giác, nên mới tạo ra các tướng sở-minh; các tướng sở-minh đã tạo ra rồi thì cái tánh-minh của bản-giác lại thành ra năng-minh, mà đã là năng-minh thì không thể ra ngoài cái hạn-lượng của sở-minh được. Vì năng-minh bị cuộc vào trong hạn-lượng sở-minh nên nghe thi không ra ngoài các tiếng, thấy thi không ra ngoài các sắc, và đối với sáu trần, lại chia ra có sáu căn. Sáu căn là thân, sáu trần là cảnh, đối với mỗi thân thì hoàn-cảnh hiện ra mỗi khác.

Những loài thân-thề giống nhau thì gọi là đồng-nghiệp; thân-thề đã giống nhau thì hoàn-cảnh cũng giống nhau, rồi nhơn vì thấy nghe như nhau mà phát sanh ra các sự giao thiệp, ràng-buộc lẫn nhau. Lại do tâm-niệm chiêu-cảm, các chúng sanh đến thác-sanh nơi cảnh-giới của loài đồng-nghiệp, hoặc vì hiệp (như hai tinh trùng hiệp lại) hoặc vì ly (như một vi trùng chia ra thành hai vi-trùng) hoặc vì thành (như do tiêu-thụ các thục-phẩm trong trứng mà thành hình) hoặc vi-hóa (như biến hóa) mà thành ra có thân.

Chúng sanh do nơi lục-căn mà biến hiện ra lục-trần, lục-căn đối với lục-trần phát-khởi ra các tướng-niệm, rồi tướng-niệm khác nhau thì ghét tướng-niệm đồng nhau thi ưa. Vì cái lòng ưa, vì cái đồng-tưởng, ánh hưởng lẩn nhau, cām-tribu lẩn nhau nên chúng sanh về nghiệp nào chỉ sanh về

nghiệp ấy; rồi tùy theo mồi nghiệp, hoặc thái-sanh, hoặc noãn-sanh, hoặc thấp-sanh hoặc hóa-sanh. Chúng sanh khi thi vì tinh khi thi vì tưởng, khi thi hòa-hiệp, khi thi ly tán, nhơn tinh mà sanh tưởng, nhơn tưởng mà sanh tinh, nhơn hiệp mà thành ly, nhơn ly mà thành hiệp, gây ra các nghiệp, rồi theo các nghiệp mà bay lên dim xuống; do đó nên chúng sanh xoay-vần mãi mãi trong lục đạo.

Vậy chúng sanh xoay-vần trong lục đạo đều vì gây nghiệp-nhơn nên phải chịu nghiệp-quả. Chúng sanh gây nhơn chịu quả, luân hồi mãi mãi, chỉ vì vọng-tưởng phân-biệt, sanh ra cõi ưa, cõi ghét; ghét thì tránh xa, ưa thì không rời; chúng sanh ưa cái phân-biệt, ưa cái thân thế nên hết đời này sang đời khác, hết thân này nhận thân khác, luân-hồi mãi mãi.

Lại muốn những cái mình ưa về phần mình thì gọi là tham; càng tham thì lại càng ưa, càng ưa thì lại càng tham, tham mãi không thôi nên vì sự nuối thân mà chúng sanh thường lấy sức mạnh mà giết nhau ăn nhau; bọn ấy gây nghiệp là vì lòng tham mà sát hại.

Lại chúng sanh nào cũng yêu-quí cái thân-thế, mà những chúng sanh sức mạnh cướp-đoạt cái thân của chúng sanh yếu hơn dễ làm đồ ăn, thì đời này mình ăn cướp thân mạng của người ta, đời sau người ta ăn cướp lại thân mạng của mình, trộm cướp lẫn nhau, giết hại lẫn nhau, mãi mãi không thôi, đó là vì lòng tham, trộm cướp mà gây nghiệp.

Lại yêu nhau vì sắc, mến nhau vì tinh, thương yêu nhau, ràng buộc nhau, đời đời kiếp kiếp; đó là vì lòng tham, thành ra đâm-ái mà gây nghiệp.

Nói tóm lại, thế gian chúng sanh, nghiệp-quả, mà giả-dối thành-lập đều là do lầm nhận riêng một cái mình làm giác, nhơn năng-minh phát ra các tướng sở-mình; năng-minh duyên với sở-mình phát sanh ra các vọng tưởng; vọng tưởng phân-biệt ưa ghét mãi mãi không thôi, nên mới có thế-giới, chúng sanh, nghiệp-quả, xoay-vần không ngớt.

(còn nữa)

CUỘC XỔ SỐ ĐÔNG PHÁP

Năm 1940

(Sắc lệnh ngày 20 tháng 8 năm 1939 – Nghị định
ngày 7 tháng 11 năm 1939)

Phát hành lần thứ hai: **1.200.000** vé

Chia ra làm **BỐN BỘ** (A-B-C và D) mỗi
bộ **300.000** vé. xổ ngày 13 tháng 6, 18 tháng
7, 22 tháng 8 và 26 tháng 9 năm 1940.

MỖI BỘ CÓ :

1 số trúng	10.000\$
10 — trúng	1.000
30 — trúng	500
120 — trúng	100
300 — trúng	50
900 — trúng	20
6000 — trúng	10

Ba lô lớn chung cho bốn bộ là những lô này :

1 lô	20.000\$
1 lô	40.000
1 lô	100.000

Lô nào trúng mà không lĩnh trước ngày
26 tháng 3 năm 1941 thì cuộc Xổ Số Đông-
Pháp được hưởng.

CHÚ Ý: — Những vé hoặc trúng hoặc không trúng
trong bốn kỳ xổ riêng của bốn bộ cũng được dự vào
cuộc xổ chung lấy ba lô lớn.

Kinh thủ lăng-nghiêm

diễn-nghĩa (*tiếp-theo*)

Ông Phú-lâu-Na bạch Phật rằng: « Nếu cái bān tánh diệu-minh của tánh giác túc là tâm-dża Nhur-lai, không hề thêm bớt; lại không có chi, thoát sanh ra sơn-hà đại-dża và các tướng-hữu vi khác, vậy hiện nay đức Nhur-lai đã chứng đặng bān-tánh diệu-minh, không còn các tướng hư vọng, chẳng biết lúc nào mới phát sanh ra lại các thói quen mê-lãm, tạo thành sơn-hà đại-dża và các tướng hữu vi? »

Phật dạy: « Ông Phú-lâu-Na, ví như một người mê (không biết), ở trong một xóm, lầm nhận phương Nam làm phương Bắc thì cái mê ấy lại là vì mê mà có, hay vì ngộ (biết) mà thành? »

Ông Phú-lâu-Na thưa: « Người mê như vậy, cũng không phải vì mê, lại cũng không phải vì ngộ. Vì lẽ gì? vì cái mê ấy vốn không có nguyên-do, lẽ đâu lại là vì mê; mà cái ngộ không thể sanh ra mê, thì lẽ đâu lại là vì ngộ? »

Phật dạy: « Cái người mê kia chính lúc mê, bỗng có người ngộ chỉ bày cho được ngộ; Vậy ông Phú-lâu-Na, ý ông nghĩ thế nào? Người ấy dầu đã mê, nhưng ở trong xóm làng ấy lại còn mê được nữa chăng?

— Thưa Đức Thế-Tôn, không thể vậy.

— Ông Phú-lâu-Na, các đức Nhur-lai trong mươi phương thì cũng như vậy; cái mê ấy vốn không có gốc, tánh nó rõ-ráo là Không; xưa vốn không có mê, chỉ in tưởng có mê có giác. Hễ giác được cái mê thì cái mê diệt, và cái giác không thể sanh ra cái mê.

Lại cũng như một người lùa mắt thấy hoa đốm giữa hư-không, nếu trừ lặng bệnh lùa thì giữa hư-không, hoa đốm tiêu diệt không còn nữa; bỗng có người nghe đợi cho hoa đốm sanh ra lại nơi chỗ hư-không có hoa đốm khi trước, ông xét thử người ấy là ngu hay là huệ (có trí) »?

Ông Phú-lau-Na thưa: "Hư-không vốn không có hoa đốm, vì hư-vọng mà thấy hoa-đốm sanh diệt; thấy hoa-đốm tiêu diệt giữa hư-không đã là diên-dảo rồi, nay lại còn muốn biếu nó sanh ra lại thì thiệt là diên-dại, làm sao còn gọi được những người diên như vậy là ngu hay là huệ!"

Phật dạy: « Ông đã hiểu như vậy, làm sao ông còn hỏi lúc nào cái diệu-giác-minh-không của các đức Phật Như-lai sanh ra lại sơn-hà đại-địa! »

Lại như trong đá mỏ có lòn vàng ròng, một phen lấy được vàng ròng ra thì không thể lòn vào trong đá; cũng như cái cây đốt đã ra tro, không thể trở lại thành cây. Bồ-đề niết-bàn của các đức Phật Như-lai thì cũng như vậy ».

(còn nữa)

TIÊU TỨC

Tin trong Hội

Tổng-trị-sự: Về việc hoảng-pháp, T.T S. đã yêu-cầu các Thầy Mật-Nguyễn, Mật-Thè, Đôn-Hậu, Trí-Thủ đi diên-giảng, nhưng phần đông đau-yếu nên chỉ có thầy Đôn-Hậu đi giảng được mà thôi.

Tháng hai từ mồng mười giáng tại Quảng-trị và lần-lượt từ Quảng-Bình, Vinh, Thanh-hóa.

Tháng ba từ mồng mười giảng tại Tourane và lần-lượt tại Faifoo, Tam-kỳ, Quảng-ngãi, Qui-nhon, Sông-cầu, Tuy-hòa, Vạn-ninh, Vạn-giả, Ninh-hòa, Nha-trang, Phan-rang, Dalat và Phan-thiết.

— Về Trường học ngày 5 và 6 Janvier 1940 đã mở kỳ thi tấn-ich, năm nay Tông-trị-sư nhận thêm rất nhiều học sinh; số học-sinh hiện nay có :

- 10 diệu có học-lâm
- 6 diệu của các Tỉnh-hội gửi
- 18 diệu của các chùa gửi
- 11 diệu dự thính.

Cộng tất cả là 45 học-sinh; Tông-trị-sư lại có cử một ban kiêm-sát đề trông nom học-sinh cho được chu đáo.

— Về Viên-Âm Tông-trị-sư định lập một ban biên-tập, nhưng hiện nay chưa có vị nào vào ban.

Tỉnh-hội Thanh-hóa : Tỉnh-hội nầy vẫn đề Cụ Nguyễn-hữu Phái làm Hội-trưởng. Hiện đang tấn-hành mọi công việc.

— Hội-viên Chi-hội Bá-thượng M. Đào-trọng-Nhung đã quên minh nhảy xuống đập (Barrage) Bá-thượng để cứu tên Nhờ, trong lúc trời rét-mướt. Chỗ đập nầy nước chảy cuồn-cuộn mà dưới nước có nhiều hang đá. Thiết là một nghĩa-cứ đáng khen.

Tỉnh-hội Vinh : Trong nhịp lề Phật-dản, Tỉnh-hội Vinh có nhảy Tỉnh-hội Thừa-thiên rước 3 vị Tăng-già Hué ra làm lề.

Lề đã cử hành rất long-trọng.

Tỉnh-hội Quảng-Bình : Lề thành-hôn cho ái-nữ ông Hội-trưởng Nguyễn-Quỳ đã cử hành tại Hội-quán ngày 28 Février 1940.

Trong nhịp Khánh-dản, có làm lề cầu cho Pháp-quốc thắng-trận.

Tỉnh-hội Quảng-trị : Ngày 17 Mars 1940, Tỉnh-hội đã làm lề đặt đá chùa Hội-quán có đông quan-khách Pháp Nam đến dự.

Tỉnh-hội Thủ-a-thiên. — Ngày 11 Novembre 1939 có làm lễ cầu cho Đồng-Minh thắng trận.

Ngày 18 Février 1940 vì Cụ Trần-thanh-Đạt mồng bồ Tuần-vũ Phan-thiết, nên Tỉnh-hội đã nhóm Đại-hội-dồng bất-thường để cử Cụ Lê-chí-Hàm thay thế.

Ngày 8 Avril 1940, Tỉnh-hội có thiết lễ cầu-siêu cho vong linh ông Daydé, nguyên Đốc-học và là thân-sinh bà Martin, thiệt-hành hội-viên. Lễ cử hành rất long trọng có Cụ Sogny dự lễ.

Ngày 12 Mai 1940 Cụ lớn Phạm-Quỳnh, thượng-tho Bộ giáo-duc, Danh-dự hội-viên toàn hội có cùng cho Tỉnh-hội một cặp tràng-phang và một bộ kinh Vạn-Phật.

Tỉnh-hội Đà-năng (Tourane). — Tỉnh-hội Đà-năng ngày 27 Janvier 1940 có lập ban nghiên-cứu Kinh-diễn, ban Tỉnh-độ và ban Đồng-Ấu.

Về nhịp lễ Phật-đản, Tỉnh-hội có thỉnh Thầy Đôn-hậu vào giảng và sửa lễ qui y, phái điệp do Thầy Toàn-kỳ chứng-minh đứng tên.

Tỉnh-hội Fajoo. — Có tổ-chức ban đam-thoại, mục đích để cho hội-viên nói chuyện về Phật-pháp.

Tỉnh-hội Quảngngãi. — Ngày 8 Octobre 1939 đạo-hữu Cao-hữu-Thường có đến ban Tỉnh-độ Phú-nhơn để nhắc lại :

- 1) làm phận sự,
 - 2) Siêng năng.
 - 3) Trông cậy nơi sự thắng-trận của Pháp-quốc, có đọc lại bài tuyên-cáo của quan Toàn-quyền Catroux.
- b) Giúp hội Đồng-thập-tự.
-- 15 ban Tỉnh-độ vào hội Lạc-thiện đóng tiền mồi năm, mồi ban 3\$00.
-- Ngày 11 Novembre 1939 có làm lễ chúc thắng-trận tại Hội-quán Tỉnh-hội.

— Ngày 5 Novembre 1939 tại Hội-quán có tö-chúc enoc
Nhị-dồng Phật hóa. Hơn 100 trẻ em đến dự.

Tỉnh-hội Bình-dịnh. — Đang xin mua một miếng đất
để dựng chùa Hội-quán và sắp sửa sẽ được phép quan
trên.

— Mỗi tháng mỗi làm lễ cầu-siêu cho hội-viên quá-
cố và trận vong tưởng-si.

— Trẻ em đến tập tung niêm mỗi tháng 4 kỳ.

Tỉnh-hội Phú-yén. —

Tỉnh-hội này tần-hành rất khó-khăn.

Tỉnh-hội Nhatrang. — Ngày 25 Janvier 1940 đã nhóm
Đại-hội-đồng để bầu ông Chánh-hội-trưởng. Kết quả đạo-
hữu Tôn-thất-Quyền đắc cử.

Tỉnh-hội có lập ban tu-văn để chăm lo công việc khăo-
cứu kinh-diễn. Anh em ông Nguyễn-Giám cũng cho
Tỉnh-hội chùa Long-sơn.

Tỉnh-hội Phan-rang. — Tỉnh-hội hiện đang cõi-dong
rất ráo-riết để khuyến-khích thiện-tín vào Hội và có
đặt nhiều giải thưởng.

Tỉnh-hội Phan-thiết. — Tỉnh-hội này đã nhờ Tông-tri-
sự đứng đơn xin thuê một đám đất ở phường Lạc-đạo
và hiện đang dự-trù tần-hành công việc kiến-trúc.

Tỉnh-hội Haut-Donnai. — Ngày 1er Février 1940 làm lễ
khánh thành cho Chi-hội Djiring và làm lễ cầu-chúc Đại
Pháp thắng trận có quan Công-sứ và quan Quản-đạo dự lễ.

Chi-hội Gia-lai. — (Pieiku) Ngày 24 và 25 Décembre 1939
Chi-hội Gia-lai có tö-chúc hai đêm hát để giúp hội Pháp-
việt bác-ái. Số tiền thu, trừ phí-lỗn, còn được 244\$88.
Hiện Chi-hội Gia-lai đang xin đất để dựng Hội-quán.
(Rất trong các tờ nguyệt-đề của các tỉnh-hội).



Kinh cáo cùng Độc giả

Các ngài mua Viên-Âm đến số 36 là hết hạn. Nay số 37 là thuộc về năm thứ tư. Vậy các ngài khi nhận được số 37 này thì xin gửi ngay mandat cho chúng tôi, như các ngài không muốn mua nữa, xin gửi báo trả lại cho.

Chúng tôi lấy làm cảm ơn lắm.

VIÊN-ÂM

Ai muốn trừ tà hộ mạng, cầu nguyện phước đức nên đeo Phật-chương sau này:

Kiểu A.— Hình bằng đồng, Tượng xuyn vàng, trong trắng sành, ngoài khâm pháp lam, có câu Kinh và có khuỷ để đeo giây.

Kiểu B.— Hình bằng đồng, Tượng vàng mìn trắng, xung quanh đỏ, trên bằng nhợn sóng có câu kinh, và có khuỷ để đeo giây.

Hai kiểu này đều gọn và nhẹ, bền và sạch, giá rẻ mà đeo đẹp.

Giá từ 0\$45 cho đến 400\$ một cái.

Các Chùa, các Hội Phật, hoặc các thiện nam tín nữ, ai muốn thỉnh bao nhiêu xin gửi mandat và thơ cho:

M^{me} PHAM-THI-TRAC
12, Rue Doudart de Lagrée
Huế (Annam)

Tin ngoài hội



Hội Phật-giáo Vientiane thành lập

Theo nguyện-vọng của phần đông Việt-kiều ở Vientiane, Quan Khâm-sứ Ai-lao đã cho phép Hội Phật-giáo Vientiane tuân-lập kề từ ngày 15 Janvier 1940. Mục-dịch của Hội là dung-hòa tôn-chỉ đạo Phật với ý-nghĩa phước-thiện. Trong ba tháng số hội viễn-kèle có 3000. Quan Đốc-lý Vientiane đã vui lòng nhận làm danh-dự-hội-trưởng. Bản san xin có lời mừng và xin chú: Hội Phật-giáo Vientiane sẽ lâu được nhiều phước-sự và mau mau tấn-bước trong đường đạo.

Một tờ báo Phật bằng pháp-văn

Hội « Amis du Bouddhisme » tại Paris 31 Rue de Seine vừa rồi đã xuất bản một tờ báo lấy tên là « La pensée Bouddhique » cốt để giảng-giải giáo-lý đạo Phật. Báo này sẽ ra ba tháng một kỳ, mỗi năm 4 tập giá 20 francs. Hiện nay đã ra đến số 4 và có nhiều bài rất có giá-trị, một phần do các vị tú-kheo ở Tây-trúc viết.

Ngài Thái-Hử pháp-sư tại Đông-Dương

Ngài Thái-Hử pháp-sư ở Trung-quốc rất nổi tiếng đương thời. Ngài chủ-trương tờ báo rất có giá-trị bằng Hán-văn là Hải-triều-âm và đã nhiều lần thuyết-pháp tại Âu-mỹ được công-chứng hoan nghinh và qui-ngưỡng.

Vừa rồi Ngài qua thăm Diển-diện, Ấn-dô, Tích-Lan, Thái-lan, và khi đi tàu bay về Ngài có ghé lại Hanoi và đến viếng Hội-quán Phật-giáo-hội Bắc-kỳ.

Hội Annam Phật-học chúng tôi được tin trễ, không kịp gửi đại-biểu ra bái yết ngài, rất lấy làm tiếc và có lời mừng cho Hội Phật-giáo Bắc-Kỳ.

Một ông Kỷ-sư Pháp thọ-giới. — Vừa rồi, một vị Kỷ-sư và kiến-trúc-sư người Pháp là ông Georges Maës, 40 tuổi, đã thọ-giới và nhập tu tại một chùa ở Salgala (Tích lan).

Ông Georges Maës là người Pháp đầu tiên thọ-giới xuất-gia trong ngày đản-sanh Phật. Nhờ Hội « Les Amis du Bouddhisme » giới-thiệu, ông đã biết rõ cách sanh-hoạt tại Tichlang.

Năm 1937, trong lúc Phật-giáo-đồ nhóm tại Paris, ông Georges Maës biết tin có nhà tu ở Salgala và từ đó ông nhất định xin thôi việc và phát nguyện xuất gia.

Về chữ Vạn

Quan Toàn-quyền Đông-Pháp ngày 3 Mai 1940 đã ký nghị định cấm trong cỗi Đông-Pháp không được dùng hoặc chế, hoặc bày các thứ hàng hay cờ có dấu-hiệu chữ Vạn, bất kỳ hai đầu chữ Vạn xoay về phía nào, cả các đồ thờ hoặc công hoặc tư, có dấu-hiệu ấy cũng bị cấm.

Người nào bắt tuân lệnh này có thể phạt tù từ 1 đến 15 ngày, hoặc tiền từ 1 đến 100 quan tiền Tây, nếu không có luật nào định hình phạt nặng hơn luật này.

TIN TRONG NƯỚC

Đối với các công chức phạm tội làm hại Quốc-phòng

Suốt trong thời kỳ chiến-tranh các công-chức nào hoặc trong khi làm việc, hoặc ngoài giờ làm việc mà hành-dộng có thể cõi-dộng cho những chính đảng đã bị cấm hay có hại cho Quốc-phòng thì tức khắc bị cách-chức ngay.

Cũng trong thời kỳ ấy, các công chức có شأن trong một chính đảng nào đã bị giải-tán mà không công-nhiên tỏ rõ thái độ thoát ly đảng ấy rồi thì sẽ bị huyễn chức.

Một đám cưới kỳ khôi

Vừa rồi ở Hải-phòng có một cái đám cưới rất ly-kỳ là cô dâu và chú rể là hai người đã từ-trần cách 10 năm nay. Bên nhà Trai một đêm nầm mộng thấy con về nhờ cha mẹ

đi hỏi vợ. Cha mẹ cũng chịu con, và quả nhiên đến nhà gái hỏi thì bên nầy cũng nhớ cách lâu có người con gái từ trại. Hai bên bèn ý-ước, và lựa ngày cưới cho đôi trai gái. Kết cuộc- cũng cheo cảng cưới và cũng tiệc linh-định; chỉ có khác là cô Dâu chú Rè là, hai bài vị.

(theo báo Tin Mới)



DANH-SÁCH HỘI-VIÊN TỬ TRẦN

1940

Tỉnh-hội Quảng-bình. — M. Phan-Chất, thiêt hành, từ
ngày 8 tháng 11 năm kỵ-mão.

M. Đặng-trùng-Quang Tăng-già, tử trần ngày 11 tháng
năm kỵ mão.

Tỉnh-hội Thừa-thiên. — Mme Nguyễn-thị-Lưu, thiêt hanh
hội viên tử trần ngày mồng 3 tháng giêng năm Bình-thìn
Mme Trịnh-thị Nâng, Vĩnh viễn thiêt hành tử trần ngày
Mars 1940.

Tỉnh-hội Đà-nẵng. — M. Trần-Thúc, tử trần ngà
tháng 10 năm kỵ mão.

Mme Phan-thị-Liên, tử trần ngày 12 tháng 11 năm kỵ

Mme Nguyễn-thị-Khuong, tử trần ngày mồng sáu thá
năm kỵ mão.

Tỉnh-hội Quảng-Nam. — Mme Nguyễn-thị-Phương, tu
ngày 19 tháng 11 năm kỵ-mão.

M. Lê-ngọc-Toàn thiêt-hành, tử trần ngày 12-2-40.

Mme Nguyễn-thị Chùa, thiêt hành, tử trần ngày 28 Février

Tỉnh-hội Quảng ngãi. — M. Nguyễn-Nghiêm, tết
tử trần ngày 5 tháng 11 năm kỵ mão.

M. Võ-An, tuy-hỉ, tử trần ngày 17 tháng 11 năm kỵ

Mme Trần-thị-Châu, tuy-hỉ, tử trần ngày 5 tháng 11
kỵ mão.

M. Nguyễn-văn-Thuế, tuy-hỉ, tử trần ngày 10 tháng chạp
kỵ mão.

Mme Bùi thí-Lộ, tuy-hỉ, tử trần ngày 11 tháng chạp năm kỵ mão.

Mme Võ-thị-Ngân, thiêt-hành, tử trần ngày 19-12-39.

M. Huỳnh-văn-Lại, thiêt hành, tử trần ngày 19-12-39.

Mme Trần-thị-Ân, tuy-hỉ, tử trần ngày 20 tháng 11 năm kỵ
mão.

Tỉnh-hội Bình-dịnh. — Bà Nguyễn-Phan (tộc Nguyễn-thị-
6) vĩnh viễn tử trần ngày rằm tháng 11 năm kỵ mão.

Tỉnh-hội Pleiku. — (Chi-hội Gia-lai) Phan-Kiên thiêt-hành,
tử trần ngày 17 tháng hai năm Bình-Thịnh (25-3-40)

Bản-san thành tâm niệm-Phật cầu chúc cho các vong linh
trên nầy được vãng sanh cực-lạc.

KINH - CAO

để hỏi về các ngài muốn khảo cứu triết-lý của đạo Phật,
gái hỏi các ngài muốn biết tâm-tinh của mình.
trả. Các ngài muốn biết con đường tu hành cho đến chỗ
Kết hoàn toàn,
còn kh. Xin hãy đọc :

Viên-Âm Nguyệt-San

Một tờ tạp chí chuyên chủ về Đạo Phật
do Annam Phật học Hội (SEERBA).

Xuất Bản

Bi-nhiệm : Hội trưởng hội Annam Phật học
NGUYỄN-DINH-HOÈ

Mái vòi đảng Viên-Âm; xin gửi cho chủ bút
DINH-THẨM médecin Indochinois, hôpital Hué,
N° 73.

Văn tiền báo, đăng quảng cáo xin gửi cho quản lý;
DINH, Boite postale N° 29 - Hué

Giá	Một năm	2800
	Sáu tháng	1810
	Mỗi số	0820

Hội viên hội Annam Phật học muốn hưởng 25% giá
báo xin do các hội-trưởng tỉnh hội gửi mua

Visé par la Censure de Hué sous le n° 317 du 19 juin 1940
Le Président de la Com de Censure
Signé : SOGNY