

音 VIENAM 圓

NGUYỆT SAN



CỦA

HỘI AN-NAM PHẬT-HỌC

phát hành

刊 月  
會 學 佛 南 安  
行 發

# HỘP THƠ

Chúng tôi rất trọng thơ trả lời của các lịnh Hội-  
Phật-Học: Thanh hóa, Nghệ an, Phan rang, Quảng trị,  
Phan thiết, Nha trang, Bình định, Quảng ngãi, Pleiku,  
Faifoo, Quảng bình, Dran, Abre-Broyé, Dalat, Djiring  
về việc đã nhận được Viên-Âm; và xin gửi mandat cho,  
chúng tôi cảm ơn lần.

Ô. Hợp Châu Linh cảm.— Vì số 27 hết nên không có  
mà gửi.

Ô. Lê đơn Quế.— Có gửi hai số một lần: Ông một số  
và nhờ đưa lại một số (có lẽ vì báo lạc).

Ô. Thái quan Khánh thơ ký SEERBA Pleiku.— có  
thiếu II số ông có thuận mua thì cho biết mới trả  
lời được.

\* \* \*

## Các vị độc-giả đã trả tiền báo

Đức Từ Cung . . . . .	2.00	Mme Nguyễn văn Thọ Yên Bát . . . . .	2.0
Cụ Thành Thành . . . . .	1.10	Nguyễn hữu Tâm Hanoi . . . . .	2.0
Nguyễn văn Vỹ dit Tâm thành Phú Yên . . . . .	2.00	Phan quang Quyền Hué . . . . .	2.0
Lê Giám Infirmier Hatinh . . . . .	2.00	Lê chí Hàm Hué . . . . .	1.5
Nguyễn Đức Bồng Sơn . . . . .	1.50	Phạm quang Hoè Hué . . . . .	1.5
Bồng văn Chiêu Trà Ôn . . . . .	2.00	Charles Magne Clairet Phnom Penh . . . . .	2.0
Trần Kinh Kiến An . . . . .	2.00	Trần văn Trọng Phnom Penh . . . . .	2.0
Nghị minh Triết Quảng ngãi . . . . .	4.30	Lâm văn Hội Phnom Peuh . . . . .	2.0
Đỗ Hữu Tập Djiring . . . . .	1.50	Trương văn Thủ . . . . .	2.0
Chi hội Phật học Pleiku . . . . .	7.00	Nguyễn đức Úng Hanoi . . . . .	2.0
Chi Hội Tam quan Quinboro . . . . .	33.50	Tôn thất Hợp Saipou . . . . .	2.0
Chi Hội Bình Sơn Quảng ngãi . . . . .	35.00	Lương an Tương Soctrang . . . . .	2.0
Nguyễn thúc Toản Hué . . . . .	2.00	Đoàn thị Qui Phú nhuận . . . . .	2.0
Tôn thất Cầm Hué . . . . .	2.00	Đoàn văn Nhàn Hà đông . . . . .	2.0
Phan định Thi Quảng ngãi . . . . .	4.23	Hoàng chính Văn Laos . . . . .	1.5
Nguyễn Cư Quang ngãi . . . . .	4.23	Nguyễn kim Trinh Bân yên nhẫn . . . . .	4.0
Hùng Fallo . . . . .	5.00	Hợp Châu Linh Cảm . . . . .	2.1
Nguyễn văn Khoa Saigon . . . . .	3.40	Lý kim Định Ô Môn . . . . .	2.1
Trần văn Phúc Hanoi . . . . .	4.00	Trần văn Giác Trà Vinh . . . . .	2.0
Nguyễn kim Trinh Bân yên nhẫn . . . . .	2.00	Thiên Tân dit Sư Tâm Battambang . . . . .	2.1
		Lê hoàng Tri Long Xuyên . . . . .	2.0

Ty Quản-ly

# TINH-THẦN HOẠT-ĐỘNG

Chúng ta thường nhận thấy giữa thế-kỷ thứ Hai nay, bất cứ một tôn giáo nào, một dân tộc nào hay một đoàn thể nào, muốn đứng vững mà đi tới cái mục-dịch của mình, đều phải hoạt động. Hoạt-động không cần phải có cái ý nghĩa cạnh tranh, nhưng có hoạt-động mới tạo ra cho tôn giáo, cho dân tộc, cho đoàn-thể mình một thế lực vững chãi, mới truyền bá khắp cho nhau-loại cái chơn-lý mà mình đã nhận thấy. Một nhà văn-học có danh tiếng bèn Pháp đã nói: «người sanh ra để làm việc cũng như loài chim sanh ra để mà bay.» Vậy hoạt-động không phải chỉ riêng cho hạng người nào mà bất cứ ai ai cũng nên hoạt-động, để tăng trưởng cái tri-thức, cái chí khí, cái năng-lực của mình để làm phận sự cho đầy đủ, hầu mong giúp ích cho đời về tinh-thần hay về hình-thức.

Trong đạo Phật xứ ta, phần đông tăng-già chỉ lo việc vang vái cúng cấp; gõ mõ tụng kinh, phần đông cư-sĩ chỉ biết lén chùa lè Phật, cầu tài cầu phước nên khách bàn quan lâm kai phải chán chê và than phiền rằng đạo Phật đã gieo vào tâm-hồn tín đồ một sự mê-tín, một mối chán đời làm cho loài người hóa nhu-nhuợc.

Thiệt ra thì không phải thế. Chính đức giáo-chủ của đạo Phật chúng ta đã từng treo cao cái gương hoạt-động. Vì cái mục-dịch giải-thoát ra ngoài các sự khổ não, ngoài đã bỏ cung điện lâu đài, công danh phú quý, đi cùng núi cao rừng thẳm để nghiêm-cứu các đạo-lý hiện thời, rồi sau khi nhận rõ sai lầm của các đạo lý ấy, ngài vào non tuyết tham thiền hơn sáu năm cho đến khi giác ngộ, thế dù rõ cái tinh-thần hoạt-động, cái chí khí cương-quyết của ngài đến bực nào. Giác-ngộ rồi, ngài đi cùng khắp các nước ở trong Ấn-Độ, bài bác các ngoại đạo, giảng dạy đường chơn chánh

tu hành; ngài thuyết pháp độ sanh mãi cho đến ngày nhập diệt mà ngài còn nói kinh Đại-Bắc-Niết-Bàn chỉ về pháp-yêu cho đệ tử và hóa độ cho ông Tu-Bạc-Dà-La, lưu truyền lại Tam-tạng kinh điển làm cơ-sở cho đạo Phật: tinh thần hoạt động của ngài đã dựng nên cái cơ nghiệp rất vĩ-đại trên thế-giới này.

Học theo giáo-lý của Phật chúng ta cũng nên noi cái gương hoạt động của Phật, hoạt động một cách lợi lạc, ra ngoài cái sự tham danh trực-lợi.

*Ba phương diện hoạt động.* — Hoạt động tức là hành động một cách lành lợi hoặt bắc, tức là đem hết tâm-lực ra làm việc đê cho có kết quả thiết thực. Hoạt động một cách lợi lạc là hoạt động thế nào cho đến cái mục đích tự lợi và lợi tha của đạo Phật. Tự lợi là làm cho tự tâm mình được lợi ích hoặc về phần trực tiếp hay giáng tiếp, lợi tha là làm cho mọi người được sự lợi ích về tinh thần hay vật chất. Những đều tự lợi lợi tha hiệp với chánh lý của Phật dạy mới thật là phương pháp tự lợi lợi tha của đạo Phật.

a) *Tự lợi.* — Tự lợi nghĩa đen là làm lợi cho mình. Trong thế gian lâm người thiên phương bách kế làm cho có một ít hư danh tục lợi rồi cũng tưởng là làm lợi cho mình, vì không biết mình là thế nào.

Thân thế mỗi đời mỗi khác, mỗi ngày mỗi thay đổi quyết không phải là mình; cái tên gọi, cái chức phận, cái tài sản đều là vật ở ngoài thân thi lại càng không phải là mình nữa; cho đến cái học-thức, cái cām-piác cũng chỉ là cái hay biết của một đời, cái hay biết theo sự đổi dâй của thân thế và hoàn cảnh, chứ cũng chưa phải là mình. Cái mình thiệt là cái tánh biết tuyệt đối, cái bān tām chúng ta nó làm cho thân này sống, thân này biết, làm cho thân khác sống, thân khác biết, nhưng không cuộc vào hạn lượng của một thân nào, của một cảnh nào, của một đời nào. Chúng ta cần phải nghĩ cách làm lợi ích cho cái

mình thiệt ấy, chờ không nê vì những cái mình giả mà làm việc tồn tại cho cái bẩn tâm của mình.

Cái bẩn tâm ấy thường còn mãi mãi không thay đổi, chỉ vì chúng ta lâu nay cứ theo thói quen mê lầm, sống say chết ngũ trong vọng tưởng già danh, nên mới gây ra các nghiệp dữ, làm cho cái bẩn tâm càng ngày càng u ám. Vậy mỗi lần lợi cho cái bẩn tâm thì cần phải không làm việc dữ, không nghỉ đều dữ, đoạn trừ các phiền não như lòng tham, lòng sân, lòng kiêu-mạn, lòng si-mê, các thành kiến mê lầm như nhận cái thân là mình, nhận cái cảnh đối đài là thiệt cõ, hằng ngày rèn luyen như vậy để cho cái bẩn tâm mồi ngày mồi trong sạch, mồi ngày mồi sáng suốt thi mới thiệt là tự-lợi.

2) *Lợi tha*. — Lợi tha tức là làm lợi cho người. Làm lợi cho người đây, cũng chỉ cốt làm cho bẩn tâm của người được trong sạch sáng suốt, nghĩa là giảng dạy cho người biết cách tu-tập. Nhưng muốn cho người ta nghe lời mình thi phải gây mối thiện-cảm, mà muốn gây mối thiện cảm thi tùy theo căn cơ, làm khi cần phải giúp đỡ về phần vật chất.

3) *Tự tha kiêm lợi*. — Tự tha kiêm lợi là làm lợi cho người và cho mình. Đứng về phương diện đối đài thi vẫn in tuồng có hai phần: một phần là mình, một phần là người; người thuộc về cảnh, mình thuộc về tâm, người là sở tri, mình là năng tri; nhưng xét ra cho kỹ, ngoài cảnh không thể có cái gì đáng gọi là tâm, ngoài tâm không thể có cái gì đáng gọi là cảnh, ngoài cái sở tri thì cái năng-tri cũng hoá như không có, ngoài cái năng-tri thi cái sở-tri không có hình trạng; vậy tâm và cảnh, năng và sở chỉ đối đài với nhau mà thành lập, có thi đồng có, không thi đồng không, không thể rời nhau, và cũng không lúc nào rời nhau: đã nói tâm tức là có cảnh, đã nói sở tức là có năng, trong cảnh đã có tâm, trong năng đã có sở nên không thể lấy gì làm giới hạn. Không có giới hạn tức là đồng thể, chỉ vì mê lầm nên chia ra có năng có sở mà thôi.

Nâng với sở dĩ đồng một thể, tâm với cảnh đã đồng một  
thể thi minh với người cũng đồng một thể; vậy làm lợi ích cho  
bản-tâm của người, tức là làm lợi ích cho bản-tâm của  
mình, làm lợi ích cho bản-tâm của mình, tức là làm lợi ích  
cho bản-tâm của người, ánh-huống chiêu cảm của các  
tâm niệm trùng trùng điệp điệp, không thể chia rẽ. Nhơn  
đó có các vị A-la-Hán tu bát-thánh-đạo, tuy là tư lợi,  
nhưng kỳ thiệt vẫn có phần lợi tha; các vị Bồ-Tát bỏ  
minh để làm lợi ích cho người, lấy toàn thể chúng sanh  
làm minh, mà không cần nghỉ đến mình, tuy là lợi tha,  
nhưng kỳ thiệt cũng là tự lợi.

Nhưng đầu tư lợi, lợi tha hay tự tha kiêm lợi, cũng  
đều không thể do các danh từ suông mà được kết quả.  
Muốn được kết quả thì cần phải hoạt-động, hoạt-động một  
cách tinh-tấn, hoạt-động theo một mục đích nhứt định. Cái  
phương châm của sự hoạt-động tín đồ đạo Phật gồm trong  
câu: «chư át mạc tác, chúng thiện phung hành, tự tịnh kỵ  
ý, thí chư Phật - giáo. »

*Chư át mạc tác* là không làm những điều ác, nhưng  
đều có tồn hại cho người và cho tự tâm mình, giữ cái  
tâm không làm việc sát, đao, dâm, cái miệng không nói  
những điều vọng ngón, ý ngữ, ác-khẩu, lưỡng thiệt, cái ý  
không móng lên những lòng tham, sân, si, đó là lối hoạt-  
động về phần tiêu-cực, tiêu-diệt cho hết sạch cái nguồn gốc  
của sự mê lầm độc-ác.

*Chúng thiện phung hành* là làm các việc lành, nghĩa là  
làm các việc có lợi ích cho người và cho tự tâm mình,  
không hề lúc nào chán bỏ như đã vân chiểu chỉ của vua,  
thường làm những việc phóng sanh, bồ thi, tiết-ngaia nói những  
đều chơn thật, chánh trực, dịa-dàng, hòa-giải, nghỉ những hạnh  
phóng-xã, nần-nucle, trí-tuệ; đó là hoạt-động về phần tích-  
cực, để chất chứa nơi tâm người và tâm mình những đức  
tánh Tứ-Bi Bì-Xá.

Tự tịnh kỵ ý là tự minh rèn luyện cho ý chí được trong  
sách, nghĩa là được thoát ly đều phiền não mê lầm, được

thoát ly những giả-danh vọng tưởng, phá tan các hạn lượng, các đối đài để có thể thường hoạt-động trong bản tánh chơn như, trong bản tánh đó tự túc là tha, tha túc là tự, không còn giới cõi minh và cõi người nữa.

Các cách hoạt-động đã kể trên rất có lợi ích cho tự tâm, rất có lợi ích cho đời, chúng ta cần phải phát cái chí nguyên mạnh mẽ để siêng năng hoạt-động theo lời Phật dạy bồ-trot luyện tập tâm tánh cho cương quyết, nhồn từ sáng suối, bồ ngoài thi làm những việc lợi ích cho người về tinh thần và về vật chất, hàng ngày treo cái gương hoạt-động tinh tấn và lợi lạc cho đời, thì mới có thể phá tan cái mầm ích kỷ hại nhơn, và làm cái kim chỉ nam cho sự hoạt-động tương lai của toàn thể nhơn loại.



---

M. le Gouverneur Général reçoit du Ministre des Colonies le télégramme suivant :

« Je me suis fait présenter les messages qui, à la suite des revers du pays, sont parvenus de tous les Territoires d'Outre-Mer. Je les ai lus avec la plus vive émotion. Dans une touchante umanimité, ils expriment l'attachement le plus étroit que jamais des populations coloniales, leur inaltérable reconnaissance des bienfaits de la Mère-Patrie. Ils sont un réconfort précieux pour le Gouvernement de la France. En vous remerciant, je fais appel à la discipline au travail, à la solidarité et à la confiance de tous. »

# Ngày tháng và năm giáng-sanh và nhập-diệt của đức Phật-Thích-Ca

Lịch-sử của Phật là một đều khó khảo-cứu hơn hết, một là vì các vị đệ-tử thân-thừa của Phật chỉ chuyên giảng dạy giáo-pháp chớ ít để đề ý đến Lịch-sử, hai là vì ở Ấn-độ, người ta hay đặt tên trùng nhau và bờ-cõi lại chia ra nhiều nước, mỗi nước đều có Vua, có niên-hiệu khác nhau, lầm khi ông Vua này lại trùng tên với ông Vua kia, nên khó bề cứu-xét cho tường-tận.

Trong xứ ta, xưa nay thường theo «Châu-tho-dị-ký» mà tưởng rằng: Phật giáng-sanh về mồng tám tháng tư năm Giáp-Dần thứ 24 của Vua Chiêu-Vương đời Châu.

Châu-tho-dị-ký có nói: «Vua Chiêu-Vương đời Châu, từ vị đà 24 năm, đến ngày mồng tám tháng tư năm Giáp Dần, bỗng thấy Sông, Suối, giếng, ao, nước đều dâng lên; Rừng, lùi đất, ruộng, khắp nơi rung-dộng, hào-quang râm sắc thấu đến Thái vi, chói cùng bốn phương đều hóa thành sắc xanh, sắc đỏ. Vua hỏi quan Thái-sư tên là Tô-Do: «Đó là diêm gì?» Thị Tô-Do thưa rằng: «Có vị Thánh nhơn sanh ở phương Tây, nên hiện diêm này». Vua hỏi: «Về thiên hạ của nhà Châu, có quan-hệ gì không?» Tô-Do thưa: «Ngoài nọ ngàn năm nữa, ngôn-giáo sẽ truyền qua xứ này». Thê rồi Vua Chiêu-Vương sắc khắc đá làm bia ký để ghi câu chuyện ấy, chôn ở trước Đền Nam-giao».

Lời Tô-Do nói rất bỗn-hảm, chưa hề chỉ đích là Phật giáng-sanh trong xứ Ấn-độ, thế mà đến đời Hán-minh-cố, có vị Pháp-sư viễn theo chuyện ấy mà nói rằng: «Phật giáng-sanh về ngày mồng tám tháng tư, năm Giáp Dần, đời vua Châu Chiêu-Vương».

Về sau vua đời nhà Đường, trong năm thứ ba niên-hiệu Trinh-Quán, vì thấy lầm [người] cẩn-cứ roj các Kinh-

diễn mới truyền sang mà chủ-trương nhiều thuyết khác nhau, nên hạ chiếu cho ông Lưu-đức-Oai, ông Pháp-Lâm và nhiều vị khác; lập ra một ban để xét định thời-kỳ giáng-sanh và nhập-diệt của Phật. Các ông này lại định rằng: «*Phật giáng-sanh* về đời Vua Chiêu-vương nhà Châu và *Phật nhập diệt* về đời Vua Mục-Vương nhà Châu».

Vua nhà Đường ban chiếu cung khắp trong nước, quyết định y theo lời các ông ấy, nên từ đó về sau, không còn ai dám chỉ trich, và các nhà phát hành Kinh-diễn thường phải sửa đổi ngày giờ lại cho đúng với Chiếu-chỉ. Nhưng đó mà trong nhiều Kinh như Kinh Phương-đẳng-nê-hoàng, Kinh Pfat-bát-nê-hoàn, về truong sau đều có nói rằng: «*Phật giáng-sanh* ngày mồng tám tháng tư, *Phật xuất gia* ngày mồng tám tháng tư, *Phật thành đạo* ngày mồng tám tháng tư, *Phật nhập diệt* ngày mồng tám tháng tư».

Lại trong nhiều Kinh, như Kinh Bồ-tát xứ-thai, thì nói là mồng tám tháng hai: mồng tám vì theo chiếu-chỉ nhà Vua; tháng hai vì dịch thẳng theo tháng Ân-độ, hoặc vì nghĩ rằng: Đời nhà Châu lấy tháng Tý làm tháng giêng, thì tháng tư của nhà Châu tức là tháng Mão, nghĩa là tháng hai của đời nhà Đường.

Lại có người xem trong các Kinh nói *Phật giáng-sanh* vào ngày mồng tám tháng hai thì tưởng là tháng hai đời nhà Châu nên đem lui ngày giáng-sanh về ngày mồng tám tháng chạp.

Lại có nhiều người thấy trong Kinh Đại-bát Niết-bàn, dịch thẳng ngày Nhập-diệt là ngày rằm tháng hai, nên làm lề Vía về rằm tháng hai.

Về sau, có người dung-biệp các thuyết và chia các ngày mồng tám tháng chạp, mồng tám tháng hai, rằm tháng hai, mồng tám tháng tư, làm bốn lề Vía của đức Phật Thích-ca. Cách sau này lưu truyền lán khắp nước Tàu, cho đến nay ta ngày nay, nhưng nếu xét rõ nguyên-hùy thì chỉ do lời tré đoán của ông Tô-Do, chứ không căn-cứ nào khác nữa.

Muốn khảo sát một cách đúng-dắn lịch-sử của Phật, sau khi nhận biết những trường-hợp như trên, chúng ta quyết định cần phải căn-cứ nơi các Kinh-diễn chữ Phạm và chữ Ba-ly.

Theo sự khảo-cứu của Tầy Pháp-Châu là một vị Pháp-sư đã nhiều năm du-học ở Tích-Lan và Tây-Tạng và rất tinh-tường về chữ Phạm và chữ Ba-ly thì trong nguyên bồn các kinh bằng chữ Phạm và chữ Ba-ly, đều nói: Phật giáng-sanh, xuất-gia, thành Đạo, nhập-diệt, về ngày trăng tròn tháng Vésâkha.

Nguyên Án-độ vẫn theo âm-lịch, một năm là mười hai tháng, chia ra làm ba mùa như sau nầy:

Mùa nóng	Tháng thứ nhất	:	Citta
	Tháng thứ nhì	:	Vésâkha
	Tháng thứ ba	:	Jettha
	Tháng thứ tư	:	Asâlha.
Mùa mưa	Tháng thứ năm	:	Savana
	Tháng thứ sáu	:	Potthapâda
	Tháng thứ bảy	:	Assayuja
	Tháng thứ tám	:	Kattika
Mùa lạnh	Tháng thứ chín	:	Maggasira
	Tháng thứ mười	:	Phussa
	Tháng thứ mười một	:	Mâgha
	Tháng thứ mười hai	:	Phagguma

Hiện nay ở Thích-Lan cũng còn theo lịch ấy, mà tháng Citta chính là tháng ba (tháng Thin) của âm-lịch Tàu; còn tháng Vésâkha là tháng tư (tháng Ty) của âm-lịch Tàu. Vậy ngày trăng tròn tháng Vésâkha, chính là ngày rằm tháng tư; Phật giáng-sanh, xuất-gia, thành Đạo và nhập-diệt đều ở trong ngày ấy. Hiện nay ở Tây-tạng, ở Án-độ, ở Tích-Lan, ở Diển-diện, ở Xiêm-la, ở Lào, ở Cao-mèn, đều làm lễ Kỷ-niệm trong ngày rằm tháng tư (trừ các năm Nhuận thì có khi xê-xich một tháng).

Về thọ-khảo của Phật thì trong Kinh Đại-niết-bàn tiếng Ba-ly chính Phật đã dạy rằng: « Tu-bat-đa-la, lúc hai mươi chín

tuổi, tôi xuất-gia tìm cầu chánh-pháp; từ khi tôi xuất-gia đến nay đã được năm mươi mốt năm ». Ông Tu-bat-da-la là vị Đệ-tứ sau rốt mà Phật đã hóa-độ trong ngày nhập-diệt, vậy thọ-khảo của Phật là:  $29 + 51 = 80$  tuổi.

Trong Kinh niết-bàn chữ Phạm ở Tây-tạng cũng có câu: « Tu-bat-Đa-la, iúc 29 tuổi, tôi xuất-gia học Đạo, đến 36 tuổi tôi suy-xét Bát Thánh-đạo dưới cây Bồ-dề đến chỗ rốt-ráo ma thành bực Chánh đẳng Chánh-giác. » Vậy dẫu theo Nam-phái (tiếng Ba-ly) hay Bắc-phái (tiếng Phạm), trong Kinh-diễn đều có nói Phật xuất-gia lúc 29 tuổi, đó là bằng-cớ rõ-ràng, không còn thuyết nào chen vào được nữa.

Còn về năm nhập-diệt của Phật thì xét trong tự-phẩm của bản-thiện-kiến-luật chữ Ba-ly, có nói: « Về Lịch đại truyền-phù luật-tạng thi tôi sẽ theo thứ lớp kề các danh-hiệu như sau này: thứ nhất là ông Uu-ba-ly, thứ nhì là Đà-tả-Câu, thứ ba là Tu-na-Câu, thứ tư là Tất-dà-Bà, thứ năm là Mục-kiện-Liên-tử-dế-tu, năm ông Pháp-sư ấy ở cõi Diêm-phù-dê thứ-lớp truyền-phó luật-tạng cho nhau để khỏi đoạn-tuyệt cho đến khi tập lại luật-tạng lần thứ ba. »

Sau khi tập luật-tạng lần thứ ba rồi, ông Mục-kiện-Liên-tử-dế-Tu lúc gần nhập-diệt, truyền-phù cho đệ-tử là Ma-tê-Đà. Ông Ma-tê-Đà, con của A-duc-Vương, cầm luật-tạng đến nước Sư-tử (Tích-lan). Ông Ma-tê-Đà khi gần nhập-diệt thi truyền-phù cho đệ-tử là ông A-lạt-Sá, rồi từ đó truyền-thọ mãi mãi cho đến ngày nay. »

Lại cũng trong Thiện-kiến-luật, có câu: « Chúng-tang thọ trai rồi, liền tôn ông Mục-kiện-liên-tử-dế-tu làm Hòa-thượng, ông Ma-ha-Đề-Bà làm vị A-Xà-Lê truyền-thọ thập-giới, ông Đại-đức Ma-Xiêng-Đế làm vị A-xà-Lê truyền-thọ cụ-túc-giới; lúc ấy ông Ma-tê-Đà, tuổi đúng 20, thọ lanh cụ-túc-giới,....., từ khi A-duc-Vương lên ngôi, tới lúc đó đã được sáu năm ». Lại nói: « Khi Vua A-duc-Vương lên ngôi được 18 năm, thi ông Ma-tê-Đà đến nước Sư-tử ». Lại nói: « Khi các vị đại-đức đến nước Sư-tử rồi thi ông Ma-tê-Đà làm vị thượng-tọa;

lúc bấy giờ, Phật niết-bàn đã được 236 năm; năm ấy là năm Phật-pháp lưu-thông đến nước Sư-tử. »

Lại theo sử Tích-Lan, ông Ma-Tê-Đà qua truyền Pháp, chính trong lúc Vua đời thứ sáu, hiệu là Thiên-Ai-dế-Tu, mới tức vị được độ vài tháng; Vua Thiên-ái-dế-Tu tại-vị được 40 năm mới yến giá; con là Vua Ô-dè-Nba nối ngôi được 10 năm và được 10 năm. Ông Ma-tê-dà nhập diệt về ngày 23 tháng 9 (lịch tàu) năm thứ tám của Vua Ô-Đè-Nha. Hiện nay, ở Tích-Lan vẫn còn kỷ-niệm ngày ấy, gọi là ngày Ma-tê-Đà.

So với Tây-lịch thì cái năm mà Vua Thiên-ái-dế-Tu tức-vị là Năm 247 trước Tây-lịch.

Vậy thi năm nhập-diệt của Phật tức là Năm:  $247 + 236 = 483$  trước Tây-lịch; còn năm Phật giáng-sanh là Năm:  $483 + 80 = 563$  trước Tây-lịch.

Các con số đó so với «Chung-Thánh diêm-ký» thì in tưởng có sai mất ba Năm.

Chung-Thánh diêm-ký nguyên do bởi đâu? Nguyên ông Uu-Bà-Ly, sau khi Phật nhập-diệt, liền kiết-tập luật-tạng; rồi đến ngày Rằm tháng bảy năm ấy, sau lục tự-tứ, ông Uu-Bà-Ly, lấy hương-hoa cúng-dường luật-tạng và chấm một chấm đẽ trước luật-tạng. Mỗi năm, mỗi năm, ông Uu-Bà-Ly cúng chấm như vậy; đến khi gần nhập-diệt thì ông truyền-phú cho đệ-tử là ông Đà-tả-Câu. Ông Đà-tả-Câu mỗi năm, mỗi năm, cúng chấm như vậy, rồi đến khi gần nhập-diệt thì truyền-phú cho đệ-tử là ông Tu-Na-Câu. Thầy trò truyền nhau mải mải, mỗi năm đến ngày tự-tứ cúng chấm một chấm, lần đến ông Tăng-già-Bạc-Đà-La. Ông này đem luật-tạng sang Tàu, ở chùa Trúc-Lâm, đất Quảng-Châu, dịch ra bộ Thiên-kiến-Luật trong năm Vĩnh-minh thứ bảy. Năm ấy, ông Tăng-già-Bạc-đà-La, sau khi tự-tứ, cúng theo khuôn-phép cũ, đem hương-hoa cúng-dường luật-tạng và chấm một chấm.

Từ khi ông Tăng-già Bạc-Đà-La trở về Ân-dộ, các vị Luật-

sự bên Tàu chỉ phụng-thờ các chấm ấy, chứ không ai dám chấm thêm một chấm nào nữa.

Các chấm ấy, cộng được 975 chấm, gọi là Chúng-Thánh-diêm-ký.

Lời nói trên là căn-cứ nơi « Lịch-dự-tam-bửu-ký » của ông Phi-trưởng-Phòng; xét ra thì năm Vinh-minh thứ bảy chính là năm 489 của Tây-lịch; vậy kè theo chúng-khánh-diêm-ký thì năm Phật nhập-diệt là Năm 975 - 489 = 486 trước Tây-lịch, nghĩa là trội hơn số trước 3 năm.

Xét như vậy thì hai con số vẫn không phù hợp, nhưng xem lại trong « tam-tạng kỵ-tập » có nói: « Một vị Tỷ-kheo ở Kinh-sư tên là Tịnh-Tú, trong năm Vinh-Minh thứ 10 (492) đến Quảng-Châu ngày mồng 10 tháng ba, ra mắt ông Tăng-già Bạc-Đà-La và sao lại bộ Thiện-khiến-Luật; ông Tăng-già Bạc-Đà-La năm ấy mới trở về Ấn-độ. » Thế thi ông Tăng-già Bạc-Đà-La còn ở Tàu cho đến năm thứ 10 niên-hiệu Vinh-Minh; trong lúc còn ở lại bên Tàu, chắc ông cũng mỗi năm đến ngày tự-tứ thì chấm một chấm và cái số 975 diêm là cái số diêm của năm Vinh-minh thứ 10 (492), chứ không phải số diêm của năm Vinh-Minh thứ bảy.

Khảo-cứu như vậy thì đầu theo Chúng-thánh-diêm-ký, một căn-cứ rất có giá-trị về Lịch-sử Phật ở Tàu, năm nhập-diệt của Phật cũng là: 975 - 492 = 483 trước Tây-lịch.

Vậy theo lối khảo-cứu rất có căn-cứ của Thầy Pháp-Châu thi:

- 1) Phật Giáng-sanh, xuất gia, thành đạo, nhập-diệt về ngày trăng tròn tháng Vésakhha, tức là ngày rằm tháng tư;
- 2) Phật giáng-sanh về năm 563 trước Tây-lịch;
- 3) Phật xuất-gia lúc 29 tuổi và thành-đạo lúc 36 tuổi;
- 4) Phật nhập-diệt lúc 80 tuổi trong Năm 483 trước Tây-lịch.

# THÍCH-GIẢI MỤC-NGƯU-ĐỒ

Mục-Ngưu-Đồ là một con đường tu diễn ra bằng những bức vè, về một người mục-đồng tim bắt con trâu, và chặng dây con trâu càng ngày càng thuần thục, rồi trâu thường theo người, trâu và người đều thanh-tịnh, lần lần đến khi cả trâu và người đều dung hiệp vào một vành tròn sáng-suốt, tức là đại-viên-kính-trí là thường trú chơn-tâm. Có nhà lại thêm sau hai bức vè nữa để chỉ rõ cái diệu-dụng của chơn-tâm sau khi giác-ngộ.

Trong các băng Hội-viên của Hội Annam Phật-học thì mô phỏng theo các bức vè về lối thứ nhứt, vi phía trên đã có tượng Phật làm tiêu biểu cho cái diệu-dụng hoàn toàn của tự-tâm.

Mấy năm trước đây, chúng tôi đã có ấn-tống Mục-Ngưu-đồ bằng chữ nho, nhưng vì lời lẻ văn tắc, lý nghĩa sâu xa, nên phần đông độc-giả quyền ấy tỏ ý phản-nản không được hiểu rõ; vậy hôm nay chúng tôi xin thích-giải lại băng Mục-Ngưu-đồ bằng quốc-âm để cho toàn thể đạo-hữu nhận rõ một con đường tu hành của đạo Phật.

Các pháp tu hành của đạo Phật vẫn nhiều nhưng trong bước đầu không ngoài giới, định và huệ.

Theo lối tu về Giới thi mục-đồ tức là giới-thề, con trâu tức là nhục-dục, các sự phiền-não, mê-lầm; các đều-phiền-não, các sự dục vọng dong ruồi trong đường luân hồi, gây ra những nghiệp dữ làm cho thiện cẩn càng ngày càng suy-kém. Đến khi nghe được giáo-pháp của Phật, biết sự lầm-lạc, phát tâm trì-giới thi cái giới thế mới phát hiện, cái giới-thế tức là người mục-đồng vậy. Cái giới-thế thâu phục các vọng niệm, giữ cái thân không làm đều dữ, rồi giữ cái tâm không nghỉ đều dữ, đến khi tập lâu đã thuần-thục thi thân và tâm đều yên lặng không vọng động nữa;

lần lần mồi ngày mồi thêm, toàn thể thân tâm tức là giới thề, không còn gì ra ngoài giới-thề thi chỉ có một mình giới-thể chứ không còn có thân tâm nữa. Song giới-thể theo đại-thừa Phật-giáo có tam tự tịnh giới là: nghiệp-luat-nghi-giới, nghiệp-thiện-pháp-giới và nhiều-i-ch-hữu-tịnh-giới. Khi luật-nghi không thiếu, chỉ duy một giới thề rồi thi người tu hành theo nghiệp-thiện-pháp giới mà quán sát các danh tướng đối đài toàn là huyền-hóa, tiêu diệt cái tướng giới-thề vào nơi chơn-như, rồi theo nhiều-i-ch-hữu-tịnh-giới phát khởi các diệu dụng của chơn-như mà làm lợi-ích cho tất cả chúng sanh, đến khi cái diệu dụng đó được viên mãn tức là thành Phật.

Theo lối tu về **Định** thì con trâu là vọng-tưởng, mục-dồng là thuyền định; lấy thuyền định đổi trí-vọng-tưởng, từ thô-tưởng cho đến tể-tưởng, đoạn cho hết các eỏi gốc vọng-tưởng thi chỉ còn cái trí chánh-quán; nhưng sở đoạn đã-diệt thi năng đoạn cũng hết, sở-quán đã tiêu thi năng-quán cũng không thể còn một mình, nên cái-tưởng quán-trí cũng tiêu diệt vào chơn-như tự-tánh; khởi cái-sựng của Chơn-như cho đến chỗ hoàn-toàn-tức là thành Phật.

Lối tu về **Huệ** thi con trâu là phân-biệt, mục-dồng là chánh-trí, lấy chánh-trí thâu phục cái-tâm phân-biệt, đến khi phân-biệt-tức là chơn-không thi chỉ còn chánh-trí mà thôi; chánh-trí là chơn-như-trí; Chơn-như-trí đối với chơn-như-lý, nhưng ngoài-trí không có lý, ngoài lý không có-trí nên cã-lý và cã-trí đồng-dung hiệp-trong một-tâm chơn-như. Phát-khởi vạn-hạnh theo-tâm-chơn-như cho đến chỗ hoàn-toàn-tức là thành Phật.

Nói-tóm-lại, lối tu của Mục-ngưu-đồ-tức là đem **Giới**, **Định**, **Huệ**, của đạo Phật mà uốn, dẹp các sự phiền-não, mê-lầm. Các bức-vẽ của Mục-ngưu-đồ cốt để chỉ những-từng bức trong đường-tu-tập.

1/ Bức-vẽ thứ nhất mô-tả lúc bắt đầu tu-tập. Khi ấy con trâu thi lung-dả lâu-nhà, con người thi mới bắt đầu tập chăn, nên phải có chí-cương quyết, tìm con trâu mà bắt cho được.

2) Trong bức vẽ thứ hai thì người đã xô mũi trâu, nhưng trâu còn lung láng, muốn rứt chạy, người phải nắm dây cho kỵ, cầm roi giữ thế mới khỏi bị trâu báng, khỏi bị trâu đứt dây chạy trốn. Lúc này là lúc khó nhất, lở chân một bước là không thể gượng lại, làm khi đến nồi bị trâu lôi kéo đến hang sâu vực thẳm, không còn gì là người nữa.

3) Trong bức vẽ thứ ba thì con trâu đã chịu phép, không dám vùng vẩy nhưng con người cũng còn phải nắm mũi trâu không rời, đi đâu thì giật trâu đi theo, vì sợ thả lỏng thì khó bề dạy bảo.

4) Trong bức vẽ thứ tư thì con trâu hơi thuần, lúc nào cũng xoay đầu theo chủ, và người mục-dồng cũng đã rảnh rang, tuy còn cần phải coi ngó.

5) Trong bức vẽ thứ năm thì con trâu đã thuần-thục, mục-dồng đi đâu thì trâu đi theo đấy, mặt đầu ngao-du sơn thủy, nhưng trâu vẫn không rời một bên mình.

6) Trong bức vẽ thứ sáu thì trâu đã khôn ngoan, không lúc nào cần phải chăn giữ ngó ngàng, mục-dồng mặt sức tiêu-diệu nhưng trâu vẫn không hề trái ý.

7) Trong bức vẽ thứ bảy, mục-dồng rảnh rang an nghỉ, trâu thường hẫu hạ một bên, hiền lành như nhau, không còn việc gì phải chăn nữa.

8) Trong bức vẽ thứ tám, trâu và mục-dồng an vui trong cảnh thanh tịnh, không cần đề ý đến nhau, nhưng lúc nào cũng đồng ý với nhau.

9) Trong bức vẽ thứ chín, trâu đã đồng ý với người thì trâu tức là người, người tức là trâu, nên không còn có trâu và chỉ có người trong cảnh thanh tịnh sáng suốt.

10) Trong bức vẽ thứ mười, trâu đã không còn thi mục-dồng cũng không thành mục-dồng, nên tướng người cũng tiêu mất, duy một thê chơn-như sáng suốt.

Đến thê chơn-như sáng-suốt này tức là chứng đến bức Bát-dịa-Bồ-Tát; Từ đó phát khởi diệu dụng, thuyết pháp độ

sanh, trau dồi sai-biệt-trí, nhưng không lúc nào rời chon như đến khi diệu dụng được hoàn toàn tức là thành Phật.

Người tu hành theo Mục-Ngư-Đồ cốt nhứt phai giữ din cho con người được mạnh mẽ, phai biết con trâu là thế nào để bắt mà chăn dạy, bắt được rồi phải siêng năng chăn dạy trong lúc ban đầu, chịu khó, chịu nhọc cho đến khi trâu thuần thục thì mới chắc khỏi bị làm đằng lắc néo.

VIÊN ÂM

---

## BÁI Ý KINH THỦ-LĂNG-NHIÊM

(Tiếp theo)

---

PHẬT CHI RỘ CHỖ VỌNG-SANH TƯƠNG TỤC (Tiếp theo)

---

Ông Phú-Lâu-Na nghe Phật dạy chỗ vọng-sanh tương-tục rồi thì lại rằng theo lời Phật dạy, tâm tánh của chúng-sanh và tâm tánh của Phật vẫn bằng bực như nhau, không thêm không bớt, bồng nhiên vì vọng-niệm sanh ra các tướng hữu-vi, lại chỗ Phật chứng là chứng được tâm-tánh ấy ma thôi, vạy hiện tuy Phật không còn các tướng-hữu-vọng, nhưng về sau biết đâu lại không sanh ra các tướng-hữu-vọng như chúng sanh. Ông Phú-Lâu-Na nghĩ như vậy vì ông còn nhận cái vọng là thực sự nên cũng còn nhận cái giác là thực sự vạy.

Phật nhơn đó lấy nhiều ví-dụ mà chỉ cho ông biết rằng bồ-dề niết-bàn của Phật không lúc nào sanh ra được các vọng-tướng:

Cũng như một người vào trong một xóm đường néo quanh eo, nhận làm phương Nam làm phương Bắc,

thì người ấy tuy lầm, nhưng người ấy vẫn là người ấy, lèng xóm vẫn là lèng xóm, phương hướng vẫn là phương hướng không hề thêm bớt. Đến khi có người chỉ cho biết sự lầm lạc, người ấy nhận phương hướng đúng rồi thì tuy trước sau cẩn vật thân thể hư nhau, nhưng quyết định người ấy không thể còn lầm hướng này làm hướng khác. Cái lầm nhưỏng thiệt không có căn cứ, hề biết được là lầm thì còn thể nào mà làm lại được nữa.

Lại như một người bị bệnh lòi mắt thấy giữa hư không có hoa đỗm, đến khi con mắt hết lòi thì hoa đỗm giữa hư không cũng mất, xét ra thì chính lúc có hoa đỗm giữa hư không cũng chỉ là vì bệnh mà thấy, thiệt ra hư không chưa hề có hoa đỗm; thấy có hoa đỗm sah, hoặc mắt đi giữa hư không đã là một điều sai lầm rồi, lẽ đâu có người lành bệnh rồi lại còn ước mong hư không sah ra hoa đỗm! Các tướng hữu-vi đều là huyền-hóa cũng như hoa đỗm giữa hư không; thấy có cái mê, có cái nết mê, đối với bức giáp-ngộ đã là sai lầm rồi, huống nữa là phát sah lại cái tướng hữu-vi.

Lại như vàng ròng lộn trong đá mõ, nếu luyện ra được vàng ròng rồi thì không thể còn lộn vào trong đá, tâm-tánh bị che lấp bởi các vọng-tưởng, nếu một phen nhận được tâm-tánh rồi thì quyết định không lúc nào có xen lộn với vọng tưởng.

Lại như cây dốt ra tro không thể đậm chồi mọc lá, các đức Phật đã giác-ngộ hoàn-toàn, diệt hết các cội gốc mê-làm thì làm sao còn sah ra vọng tưởng được nữa.

Nói tóm lại tâm-tánh vẫn là tâm-tánh, chúng sah một mặt theo vọng-tưởng, nhưng tâm-tánh cũng không hề bớt, chư Phật nhận rõ tâm-tánh, trừ hết cội gốc vọng-tưởng, nhưng tâm-tánh cũng không hề thêm nhưng đã nhận rõ cái lầm rồi thì quyết định không thể lầm, đã dung tâm đúng với tâm-tánh rồi thì quyết định không thể còn theo vọng-tưởng.

(Còn nữa)

# Kinh thứ lăng-nghiêm

diễn-nghĩa (tiếp-theo)

Ông Phú-Lâu-Na, lại ông hỏi về bàn tánh viễn dung cùng khắp pháp-giới của địa thùy hỏa phong, nghi sao nước và lửa không tiêu diệt lẫn nhau, sao hư-không không hình-tướng và đại địa có hình-tướng lại đều cùng khắp pháp-giới, vì lẽ ra thi không thể dung nhau đặng. Nay ông Phú-Lâu-Na, ví dụ như thế-tánh hư-không vốn không phải là các tướng, cũng không ngăn cản sự phô bày của các tướng. Sở dĩ vì sao? Nay ông Phú-Lâu-Na, như cái thái-hư-không kia, mặt trời soi thì sáng, mây ủn thì tối, gió thổi thì động, tạnh ráo yên lặng thì trong, mù đọng lại thì đục, bụi bay lên thì mờ, nước dội ra thì lóng lánh. Ý ông nghĩ sao? Các tướng hữu-vi sai khác như trên, lại là nhơn các cái kia mà sanh ra hay là từ nơi hư-không mà có? Ông Phú-Lâu-Na, nếu nhơn các cái kia mà sanh thì khi mặt trời soi, cái sáng đã là cái sắc của mặt trời, thập phương thế giới toàn là cái sắc của mặt trời cả, làm sao ở giữa hư-không lại còn thây vừng mặt trời được. Nêu do hư-không mà có sáng thì cái hư-không lẽ phải tự soi lây, làm sao trong lúc ban đêm mây mù, lại không sanh ra sáng-suốt? Vậy ông nên biết cái sáng như vậy cũng không phải là mặt trời, cũng không phải là hư-không, nhưng cũng không ra ngoài hư-không và mặt trời. Xét các tướng vốn là vọng, không thể chi bày, cũng như muôn

cho hoa-đồm hư-không kết thành cái trái hư-không, lẽ nào còn gạn hỏi sự không diệt lẫn nhau! nhưng xét cái tánh vân là chơn, chỉ là diệu giác minh, cái tâm diệu-giác-minh, vân không phải là nước hay là lửa, lẽ nào còn gạn hỏi chỗ không dung đặng nhau!

Cái chơn tâm-diệu-giác-minh in như cái ví dụ trên kia; tâm ông phát-minh cái tướng hư-không, thì có hư-không hiện ra, phát minh các tướng như địa, thủy, hỏa, phong thi mỗi cái, mỗi cái hiện ra; nếu đồng thời phát-minh thì đồng hiện một lán. Thế nào lại đồng hiện? Ông Phú-Lâu-Na, vì như trong một dòng nước hiện ra cái bóng mặt trời, hai người đồng xem bóng mặt trời trong nước, rồi người đi phương Đông, người đi phương Tây, mỗi người mỗi ngã, thi mỗi người đều có một cái mặt trời theo mình, một cái đi qua phương Đông, một cái đi qua phương Tây, vẫn không nhứt định là phương nào. Vậy không nên gạn hỏi rằng: mặt trời kia là một, làm sao có mỗi cái đi một ngã? mặt trời đi phương đông, mặt trời đi phương tây, đã làm hai cái, sao trước kia chỉ thày có một? cái hư-vọng nó quanh lộn đèn thê, không thể lây gi làm bằng cứ.

Ông Phú-Lâu-Na, ông đem cái sắc và cái không, cho nó lân nhau cướp nhau trong như-lai-tạng thì như-lai-tạng cũng theo ông làm sắc, làm không, cùng khắp pháp-giới. Vậy nên trong ây, giờ thì động, không thi lặng, mặt trời thi sáng, mây mù thi tối; các chúng sanh mê muội, trái với bản giác, theo dõi trán cảnh nên phát sanh các trân-lao phiền-não, tạo thành các tướng thế-gian. Còn tôi lây cái diệu-minh bất-diệt bất sanh mà hiệp với như-lai-tạng thì như-lai-tạng

chỉ là tánh diệu giác minh soi khắp pháp giới; vậy nên trong ấy, một là vô lượng, vô lượng là một, trong nhỏ hiện ra lớn, trong lớn hiện ra nhỏ, cái đạo-trường bất-dộng kia cùng khắp thập phương thế-giới, cái thân trùm cả hư-không vô-tận mười phương, nơi đâu một sợi lông hiện ra Bữu-vương-sát (tức là Phật sát: một ngàn triệu thế-giới), ngồi trong một vi-trần mà chuyên đại pháp-luân, vì diệt hết trần-tướng, hiệp với giác-tánh nên phát ra cái chon-như diệu giác minh tánh.

Mà cái như-lai-tạng-bản-diệu-viên-tâm là không phải tâm, không phải khong, không phải địa, thủy, hỏa, phong, không phải nhẫn, không phải nhī, tì, thiệt, thân, ý, không phải sắc, không phải thanh, hương, vị, xúc, pháp, không phải nhẫn thức giới cho đến cung Không phải là ý thức giới, không phải minh, không phải vô minh, minh tận hay vô-minh-tận, cho đến cung không phải lão tử, không phải lão tử tận, không phải Khô, không phải Tập, không phải Diệt, không phải Đạo, không phải Trí, không phải Đắc, không phải đàng na (bồ thí), không phải thi-la (tri-giới), không phải tỳ lè-gia (tinh-tâm), không phải sảng đề (nhẫn-nhục), không phải thuyền-na (thuyền định), không phải bát-lặt-nhã (trí huệ), không phải Ba la-Mật-đa, cho đến cung không phải Đát-thát-a-kiệt, (như-lai) không phải A-la-ha-tam-gia-tam-bồ (ứng cung chánh biến tri), không phải đại-Niết-bàn, không phải đức Thường, không phải đức Lạc, không phải đức Ngã, không phải đức Tịnh, vì cái ấy đều không phải các pháp thế gian và xuất thế gian vậy.

Tức chỗ diệu của Như-lai-tại-gi-quyền nis h-

tâm thì lại tức là tâm, tức là không, tức là địa, thủy, hỏa, phong, tức là nhẫn, tức là nhĩ, tỳ, thiêt, thận, ý, tức là sắc, tức là thanh hương, vị, xúc, pháp, tức là nhã-nhức-giới, cho đến cung tức là ý-thức-giới, tức là minh, là vô minh, là minh tận, là vô minh tân, cho đến cung tức là lão-tử, là lão-tử-tận, tức là khổ, tức là tập, tức là diệt, tức là đạo, tức là trí, tức là đắc, tức là đảng-na, tức là thị-la, tức là tỳ-lê-gia, tức là sảng-dề, tức là thuyền-na, tức là Bát-lật-nhã, tức là Ba-la-Mật-đa, cho đến cung tức là Đác-thác-a-ki-t, tức là A-la-ha tam-gia-tam-bồ, là đại Niết-bàn, tức là đức Thường, tức là đức Lạc, tức là đức Ngã, tức là đức Tịnh, vì chỗ ấy đều tức là các pháp thế-gian và xuất-thế-gian vậy.

Mà chính bản-tánh của Như-lai-tạng-diệu-minh-tâm là ly cái tức, ly cái phi, mà cũng tức cái tức, tức cái phi tức, thì làm sao chúng sanh ba cõi thế-gian và các hàng thanh-văn duyên-giác xuất thế-gian đem cái tâm sở-tri mà đo lường được cái vô thượng Bồ-đề của Như-Lai, dùng lời nói phô của thế-gian mà nhập được cái tri-khiến của Phật!

Ví như những cái đòn cầm-sắt, không-hầu, tỳ-bà, tuy có cái tiếng hay nhưng nếu không có ngón tay hay thì rốt cuộc cũng không phát ra tiếng hay đặng; thì ông và chúng sanh cũng đều như vậy, cái bao-giác-minh-tâm ai ai cũng đều trọn đủ, mà tối nhẫn ngón tay thì nơi Hải-ân đã phát ra trí-quang, còn các ông mới móng lòng thì trán lao đã nỗi; đó chỉ vì các ông không siêng nǎng quyết cầu vô-thượng, giác-đạo, cứ ưa-mến pháp tiếu-thừa, đặng một ít đã cho là đủ ».

(còn nữa)

# CUỘC XỔ SỐ ĐÔNG PHÁP

## Năm 1940

(Sắc lệnh ngày 20 tháng 8 năm 1939 — Nghị định  
ngày 7 tháng 11 năm 1939)

Phát hành lần thứ hai: **1.200 000 vé**

Chia ra làm **BỐN BỘ** (A-B-C và D) mỗi  
**bộ 300.000 vé**, xổ ngày 13 tháng 6, 18 tháng  
7, 22 tháng 8 và 26 tháng 9 năm 1940.

### MỖI BỘ CÓ:

1 số trúng	10.000\$
10 — trúng	1.000
30 — trúng	500
120 — trúng	100
300 — trúng	50
900 — trúng	20
6000 — trúng	10

Ba lô lớn chung cho bốn bộ là những lô này:

1 lô	20.000\$
1 lô	40.000
1 lô	100.000

Lô nào trúng mà không lĩnh trước ngày  
26 tháng 3 năm 1941 thì cuộc Xổ Số Đông  
Pháp được hưởng.

CHÚ Ý; — Những vé hoặc trúng hoặc không trúng  
trong bốn kỳ xổ riêng của bốn bộ cũng được dự vào  
cuộc xổ chung lấy ba lô lớn.

# NHƠN MINH TÔNG LUẬN

(tiếp theo)

(VIII) *Cái Nhơn không thể trái với tự-tướng của tánh cách nồng-bié特 nơi cái Tôn.* — Như trong Cái Tôn: « cái tiếng là thường » thi cái tiếng là sự-vật sở-bié特, còn thường là tánh cách nồng-bié特; cái tự-tướng của cái nồng-bié特 ấy là thường còn mãi mãi không thay khong đổi. Nếu như có người lập cái thuyết: « Cái tiếng là thường, vì có tánh sở-tác » thi người ấy đã lập cái nhơn trái hẳn với cái tánh-cách nồng-bié特 của Tôn, vì ai cũng biết cái tánh sở-tác là trái với cái tánh thường; vậy người ấy đã phạm cái lỗi gọi là « Pháp tự-tướng tương vi nhơn ».

(IX) *Cái Nhơn không thể trái với ý-nghỉ của bên lập đối với cái nồng-bié特.* - Vì như có nhà nhứt-thần-giáo muốn hình vực cái thuyết tạo-hóa, lập cái lý-luận như vầy: « Thế-giới tất phải do cái khác sanh ra, vì là hiện có, như cái bàn », thi trong ý-nghỉ của nhà nhứt-thần-giáo đối với cái nồng-bié特, cốt muốn chỉ cái khác ấy là ông Tạo-hóa độc nhứt vò nhì thường còn khong mất; nhưng cái nhơn của họ xét ra thì lại trái hẳn với cái ý-nghỉ của họ, vì các vật hiện có đều do nhiều cái khác tạo ra và các cái khác ấy đều là vô-thường cã. Nhơn đó bên dịch có thể dùng cái nhơn của họ mà bát cái ý-nghỉ cũa họ như sau này: « Thế giới tất phải do nhiều cái vô-thường khác sanh ra, vì là hiện có, như cái bàn ». Cái thuyết này cũa bên dịch lại là đúng hơn, vì cái bàn do nhơn công, do khí cụ, do nhiều miếng gỗ nghĩa là do nhiều cái vô-thường khác tao-thành. Vậy cái nhơn của nhà nhứt-thần-giáo kia chẳng những khong thành lập được cái thuyết Tạo-hóa theo ý nghỉ cũa mình, mà lại thành lập một cái thuyết trái bần với Tạo-Hóa nên phạm cái lỗi gọi là « Pháp sai biệt tương vi nhơn ».

X) *Cái nhơn không thể trái với tự-tướng của sự-vật*

*sở-biệt nơi Tôn.* — Ví dụ như có người lập cái thuyết: « Có một cái ra ngoài vũ trụ, vì không thể nhận biết được như hư không », thì cái nhơn « không thể nhận biết được » ấy cũng có thể thành lập cái thuyết như vậy: « Không có một cái gì ra ngoài vũ trụ vì không thể nhận biết được như hư-không », và cái nhơn ấy chẳng những không thành lập cái thuyết « có một cái » mà trở lại thành lập cái thuyết « không có một cái gì » nghĩa là cái thuyết trái hẳn với tự-tưởng của sở-biệt, nên phạm cái lối gọi là « Hữu pháp tự tưởng tương vi nhơn ».

XI) *Cái nhơn không thể trái với cái ý-nghỉ của bên lập đối với cái sở-biệt.* — Ví dụ như có người lập cái thuyết: « Có một cái thường còn không mất, vì không hề thay đổi như hư-không »; nếu như ý người đó muốn chỉ cái ấy là ông trời, là Tạo-Hóa sanh ra muôn vật thì bên dịch có thể bát như vậy: « Có một cái thường còn, nhưng không phải là ông trời, là Tạo-Hóa và không thể sanh ra vật gì được, vì không hề thay đổi, như hư-không ». Chính cái hư-không thiêt không phải là ông trời, là Tạo-Hóa và không sanh được vật gì; nên cái lý luận bên dịch lại là xác đáng hơn, và bên lập đã phạm cái lối gọi là « Hữu pháp sai biệt tương vi nhơn », vì đã lập một cái nhơn trái với ý-nghỉ của mình đối với sở-biệt.

Nói tóm lại muốn lập cái nhơn cho đúng thi cần phải đủ ba điều kiện.

1) Cái nhơn phải được bên lập và bên dịch, ít nữa là bên dịch, công nhận là một tánh cách của sự-vật sở-biệt.

2) Trong sự-vật đồng-phầm, nghĩa là đồng có tánh cách nǎng-biệt, it ra cũng có một vài cái có tánh cách của cái nhơn ấy.

3) Trong sự-vật dị-phầm nghĩa là những sự-vật trái hẳn với nǎng-biệt, quyết-ịnh không có một vật nào có tánh cách của nhơn ấy

Đủ ba điều kiện ấy rồi, lại phải lựa cái nhơn thế nào cho đúng trái với sở-biệt nǎng-biệt, hoặc đúng trái với ý-nghỉ của mình đối với nǎng-biệt sở-biệt thì mới thiêt là cái nhơn đúng đắn.

VIEN-ÂM (Còn nữa)

ĐÃ DỄN THỜI KỶ KIẾN THIẾT

# NÊN PHẬT HỌC QUỐC-VĂN CHƯA?

Xem các nước trên thế-giới — trừ những nước đã-man chưa khai hóa nướ: nào cũng có một văn-hóa riêng, đẽ làm nền tảng giáo-dục trong nước, đẽ hiệu triệu quốc-dân, và mõ-mang tư tưởng trí-thức cho dân chúng. Nên nước nào văn-hóa dồi-dào, dân trí nước ấy mới giàu mạnh, vận-mạng nước ấy mới vững-vàng... Ở trong văn-hóa, các tôn-giáo, các học thuyết lại phai kiến lập một nền văn-nọc thích hợp với trình độ trí-thức của dân nước ấy, đẽ làm phương pháp truyền bá tư tưởng. Nếu thứ văn-học của tôn-giáo nào, học thuyết nào bị thấp kém hay không thích hợp, thì không những tạo thành một sự trỗi ngại lớn trên con đường truyền bá, mà vận-mạng của tôn-giáo ấy, học thuyết ấy e cũng khó thể đứng vững được.

Nước Việt-Nam ta hấp thụ văn-hóa Á-Châu đã mấy ngàn năm, thọ giáo cùng nước Tàu, nên nhứt nhứt các môn học thuyết đều y sách Tàu truyền bá ; nói đến đây, xin các nhà tân học chờ vội cho môn học cũ ấy là đồ vật đáng bô, và cũng chờ nên vội kết tội thứ văn-hóa ấy là môn thuốc độc, làm mất giá trị nghị lực của loài người. Theo ngụ ý tôi, sự học đâ là một cái chìa khóa mở trí-thức, thi dù một nền học thuyết ở xứ nào, thời nào, cũng đã trãi qua bao nhiêu thế kỷ, bao nhiêu tay trí-thức kiến thiết, sửa đổi, trao đổi, mới tạo thành một nền có giá-trị, có cương-mực, có lý luận ; dù thứ văn-hóa ấy không hợp với tâm lý của người đời nay, song chắc nó đã giúp cho nhơn loại quá khứ nhiều điều hay, mà chưa biết chừng nó sẽ giúp cho lớp nhơn loại tương lai sau này nữa.

Nay tôi xin gác qua sự so sánh của hai văn-hóa Áu-Clâu và Á-Châu, lợi hay hại sau này thời gian sẽ trả lời cho chúng ta biết bằng các hiệu quả hiền-biên. Ở đây tôi chỉ bàn về văn-de Phật-học, và tôi chỉ dừng về phương diện ấy mà lập trường. Như trên tôi đã nói, vì nước ta hấp-thụ văn-hóa Tàu, nên Phật giáo truyền sang xứ ta cũng do kinh diển chữ Tau mà truyền bá, vì thế mà giáo lý của Phật khó phồ cập khắp quần chúng, như là thời bây giờ.

Xét về trong kinh sách chữ Tau và chữ nôm, ở Bắc-Kỳ, Trung-Kỳ, cũng có nhiên-nhà sư giải-thuật, song không có được mấy bộ xuất-sắc, riêng về chữ nôm cũng được năm, mười quyển, chép theo văn lục bát, lưu truyền trong dân-gian đến ngày nay; những quyển sách của các ngài tuy chưa mấy bộ được hoàn-toàn như sách của các nước, song công đức các sách ấy đối với nhân-dân Phật-tử Việt-Nam không phải là nhỏ. Nay trình độ dận-trí đã khác, đã bước đến một giai đoạn mới, những quyển sách ấy không hợp thời cơ, nên cần phải có những quyển sách bằng quốc-văn, cho hợp trình-de dân-trí và nền văn-học nước nhà, mới mong duy trì đạo tâm của tín đồ được.

Khi chúng ta đã xét rõ Phật-pháp có lợi ích rất lớn cho nhơn-tâm, chúng ta cần phải nương Phật-pháp mà duy trì nền đạo-đức trong nước, nương Phật-pháp mà kiến-thiết một nền học thuật cho rõ ràng chơn-chánh, nhứt là phải nương Phật-pháp mà đào tạo nhơn-tâm cho trở nên các tánh-mạnh mẽ, hy sinh, tự-lập, hầu-bỏ những tánh ý-lại, yếu-hèn, ích-kỷ, là những tánh xấu làm mất giá-trị ngã-lực của nhơn-loại.

Nói đến Phật-pháp, tôi lại nhớ câu chuyện của một nhà bác-sĩ khoa-học chuyên-môn ở Nam-Kỳ bình-luận Phật-pháp. Ông ta nói: « Tôi không ngờ đức Thích-Ga chính là một ông tồ-khoa-học, ông tồ cả các môn học-thuật trong thế-giang. Sau khi tôi đọc được mấy bộ kinh bằng chữ Tày và hồng-mao, tôi mới rõ Phật-pháp là gốc của các môn học khác,

Ông lại nói: « Ước gì trong nước ta những nhà lưu tâm về Phật-học lập ngay một nền Phật-học bằng quốc-văn để giúp cho phái thanh-niên sau này dù có tài liệu mà nghiên-cứu Phật-lý, thì quý hóa có gì bằng! chờ sách chữ Tàu và các nước khó cho người An-nam làm tài liệu nghiên-cứu ».

Ta hãy xem những tạng kinh các nước: Nhựt-Bản, Trung-Hoa, Tây-Tạng, Mông-Cồ, không có nước nào không phiên dịch thành tiếng nước mình, và họ đã lập thành một nền Phật-học cho trong nước. Còn các nước Âu-Châu, như là: Anh, Mỹ, Pháp, Đức v.v... không nước nào không dịch kinh sách, nhiều nhất là kinh dịch tiếng Anh và tiếng Đức, họ dịch gần đủ cả tạng kinh tiếng Phạn và Pali.

Xem người lại ngầm đèn ta, dù nước ta là nước nhỏ, song đã gọi rằng Phật-quốc, lẽ nào không gây được một nền Phật-học quốc-văn, cho thích hợp với nền văn-hóa nước nhà, mang phần lợi ích cho dân chúng. Dù công việc phải trãi bao nhiêu năm, tháng, nhưng có ban đầu thì sau này mới mong có ngày kết quả.

Huống nữa, hiện thời tín-đồ đạo-Phật rất nhiều người khát muôn hiểu Phật-lý, muốn thật hành Phật-pháp, các hội Phật-giáo cã ba Kỳ đã gây phong trào học Phật, mà sách đọc còn dương ít; nhà nho học muốn so sánh nho-giáo và Thích-giáo; nhà tâm học muốn so khoa học, triết học với Phật-pháp v.v..., mà những bài biện luận trong các-tạp chí Phật-học cũng chưa dù làm tài liệu cho những người nghiên cứu ấy, ấy là chưa nói đến hàng người ưa đọc sách phổ thông, phụ nữ ưa đọc sách cho hiệp tâm-lý phụ-nữ, người già lại muốn hiểu rõ kinh sách cho hiệp tâm-lý của người già v.v..., còn bao nhiêu là hạng tín-đồ trong xã-hội chưa có sách mà đọc.

Chúng ta thử ngó qua lối tồ-chức về kinh sách của các tôn-giáo khác, như đạo Thiên-Chúa thiêt mật truyền bá ở Annam ta vừa trên năm sáu mươi năm nay, mà kinh sách bằng quốc-văn ra dù, tín-đồ hạng nào cũng có Sách dễ đọc, nhờ vậy mà tín-đồ của họ ngày một thêm nhiều.

Còn Phật-giáo truyền qua Việt-Nam ta đã trên một ngàn năm, mà về phần giáo-lý chưa thấy có thời nào phát triển: ấy vì ănh hưởng, « học Tàu lại » của người Việt-Nam ta, với

lại cái óc ỷ lại, theo mù, không biết sáng tạo — ôi! giáo-lý  
đã mờ ám suy đồi, thi lấy đâu mõ được trí thức sáng  
suốt? sở dĩ lý-Phật ngày càng khuất ẩn! tăng-già hầu hết ngơ,  
ngơ ngát ngát, chẳng biết đạo-lý là gì! Trách nào Phật-pháp  
không bị người ta khinh thường, không phồ cập nhân-gian  
không giúp ích cho quần chúng.

Nay phong trào Phật-giáo chấn hưng tuy đã lan khắp,  
nhưng kinh sách bằng chữ Tàu, với thời bấy giờ không mấy  
người đọc được, còn kinh sách bằng quốc-văn chưa có bao lâm,  
nếu không nhơn lúc này mà sáng tạo nên một nền Phật-  
học quốc-văn, thì e khó phồ thông việc giáo-dục trong tăng-  
già, khó mà duy trì tín-tâm của toàn thể tín đồ trong nước.  
Một điều mà ta phải nhận rõ: người An-nam nói tiếng An-  
nam bao giờ cũng lão luyện hơn, đọc văn An-nam bao giờ  
cũng thông suốt hơn. Vậy trong thời kỳ này là thời kỳ chữ  
quốc-văn đã phồ thông, có chi thích hợp bằng là ta đề  
xướng văn-dề Phật-học quốc-văn, gây dựng nền Phật-học  
quốc-văn, trước đề làm phương pháp giáo-dục trong tăng-  
già cho được phồ thông tri-thức, hầu bớt nạn thất học và  
đặng để về phần đào luyện nhơn-tài ra hoảng dương Phật-  
pháp, sau lại cho thích hợp trình-dộ học-thức văn-hóa của  
nước nhà, đề cho các nhà hữu-tâm có tài liệu nghiên-cứu,  
các tín đồ có sách mà đọc, hầu mong Phật-pháp phồ-cập nhân-  
gian, người người đều được thấy rõ yến sáng chơn-lý của  
Phật, đều được thẩm-nhuần công-đức của Phật-pháp, thì có  
gì quý hóa, hạnh phúc bằng?

Bây giờ là thời cơ đã đến, các nhà hữu-tâm, các bạn  
đồng chí hãy mạnh mẽ vì hiện-tại và tương-lai, mà hô hào  
cố động, mà kiến-thiết tổ-chức, những sự-nghiệp vĩ-dai rực-  
rỡ sau này đương đợi chúng ta, nhúng tay vào làm việc,  
ta phải luôn luôn hăng hái và mạnh mẽ mà tiếng tôi.

Mong rằng Phật-giáo ở nước Việt-Nam ta, rồi đây sẽ bước  
đến một giái-doan mới, sẽ mở một kỷ-nguyễn mới trên lịch-  
sử Phật-học nước nhà, nghĩa là có một nền Phật-học quốc-  
văn chơn chánh, thiện-mỹ.

MẠT-THE

# KÍNH CÀO Cùng thập-phương đạo-hữu

Ai muốn trừ tà hộ mang, cầu nguyện phước đức, nên đeo Phật-chưƠng trong mình và nên treo Phật-Tượng trong nhà luôn luôn.

## Các hạng Phật-chưƠng

*Kiểu A.* — Từ số 1990 Tượng Đức Thích-Ca Phật-Tồ, trong trang sành, ngoài khâm pháp-lam, có câu Kinh và có kim khuy để đeo giày. Giá từ 0\$45 bằng đồng đến 400\$00 bằng vàng và có nhẫn các hang hột xoàn.

*Kiểu B.* -- Từ số 2000 tượng đức Phật Thích-Ca

Từ số 2010 — — — Di-Lặc

Từ số 2020 — — — Di-Đà

Từ số 2030 — — — Quan-Âm

Từ số 2040 — — — Quan-Thánh

Từ số 2050 — — — Thánh-Mâu

*Kiểu B* Tượng mâu, mình trắng, xung quanh đầm, trên hăng nhơn sóng, có câu Kinh và có kim khuy để đeo giày hoặc trục. Giá từ 0\$55 bằng đồng đến 160\$00 bằng vàng và có nhẫn các hang hột xoàn.

## Các hạng Phật-tượng và Thánh-tượng:

Từ số 2060 (không khuôn hoặc có khuôn gương) giá từ 1\$50 đến 3\$50 một bức.

## Các hạng giày đeo

Từ số 1956-A giá 0\$07 đến số 1956-G giá 30\$00

Các Chùa, Đền, Miếu, Điện. Hội Phật cùng Thập-phương Thiên-nam tín-nữ, ai muốn xem giày kê hàng đủ các số (xin kèm con tem 0\$06 để gởi) hoặc muốñ thỉnh bao nhiêu, xin gởi ngân-phiếu và thư cho nhà Tông-phát-hành là:

Giày thép nói số 66 Hué

Giày thép tắt: Laethuyvien-Hué

Nhà Laethuyvien

Mme Phamthitrac

N° 12 Rue Doudart de Lagrée

Hué (Annam)

# TIÊU TỨC

## Tin trong Hội

*Tổng-trị-sư.* — Về việc hoằng pháp vì tinh thê T.T.S. định tạm hoãn và sẽ nghỉ đến, khi nào tinh hình yên ổn.

Về Viên-Âm, T.T.S. định chuyên lo về biên tập, còn phần xuất bản và phát hành thì giao cho đạo-hữu Tráng-Đinh săo sóc, vì mấy lâu nay việc cõ động không được chu đáo.

Đảng quảng cáo là thuộc về việc buôn bán, viên-Âm không chịu trách nhiệm về đạo lý; như có một vài đạo hữu gửi thư về hỏi.

---

## Đúc Tượng Phật.

---

Tại chùa Từ-Đàm đường Nam-Giao (Hué) Hội Annam Phật-Học tỉnh Hội Thừa-Thiên, sẽ làm lễ đúc tượng Phật để thờ tại Hội quán.

Tượng này rất mỹ thuật do đạo hữu Nguyễn-khoa-Tuân tự ay nẵng cốt, đạo hữu Nguyễn-hữu-Tuân đúc tượng.

Lễ rót đồng sẽ khởi hành ngày 15 tháng 7 Annam khi 8 giờ mai (có ảnh dâng ở Đ.P.).

Hỏi chúng tôi rất trông mong toàn thể tín đồ thành-tín chủ nguyện cho Phật-Sư chúng tôi được Viên-mản.

Annam Phật-học tỉnh hội Thừa-Thiên Kinh-cáo.

*Tỉnh-hội Thừa-thiên.* — Ngài Châu-Lâm Trù-trì Hội-quán và đạo-trưởng Lê-dinh-Thám, luân phiên giảng kinh thiện-sinh và kinh sách.

Số Hội-viên cộng 827 người.

Tỉnh Hội này hiện đang tạc cốt Phật để đức tượng thờ tại Hội-quán.

*Tỉnh-hội Đồng-Hới.* — Số Hội-viên hiện hơn 800 người.

Trong nhịp lề Khánh-dản, có phát gạo cho người nghèo khó, và có cuộc hành lễ của một ban đồng-ấu hát các bài tán dương Phật giáng-sanh.

*Tỉnh-hội Tourane.* — Đạo-hữu Phạm-văn-Siêu giảng về « Phật-pháp với sự tần-hóa của nhơn loại », đạo-hữu Lê-quang-Ngoạn, nói về « học Phật » giảng sự Đôn-Hậu giảng về « thế nào mới gọi là người học Phật ».

Trong lề mồng 8 tháng tư, có phát chǎn và phát sách « Bước đầu của người tin Phật ».

Số Hội-viên đến cuối Mai cộng 360 người.

*Tỉnh-hội Faifoo.* — Thầy Đôn-Hậu có giảng về « Tại sao người cần phải tu » và thầy Chánh-Trí nói về « Lịch sử đức Thích-Ca » số thỉnh gia ước gần 1000 người.

Số Hội-viên là 360 người.

Trong nhịp Khánh-dảng, có hơn 500 người đến lǎnh chǎn.

Mỗi tuần tối thứ 7 một đạo-hữu có chǎn trong đàm thuyết, đọc một bài giảng do mình làm lấy.

*Tỉnh-hội Quảng Ngãi.* — Có tổ chức nhiều cuộc giảng-giải ở Hội-quán và ở các ban tịnh độ.

Số Hội-viên đến 31-5 cộng 2819 người.

*Tỉnh-hội Bình Định.* — Hòa thượng Bích-Liên giảng về « Tu là gì » và « Tu Phật có ích gì » đạo-hữu Nguyễn-mạnh-Trường có nói về « Mục đích Hội Annam Phật-học ».

Số Hội-viên hiện được 860 người.

Giao thiệp nơi sơn môn rất mật thiết, có nhờ sơn môn đi quyên tiền, để làm Hội-quán.

Hiện tình Hội đang cỗ động Hội-viên để lập thêm Chi-hội.  
Tỉnh-hội Phan-rang. — Lĩnh Hội này có nhờ thầy Từ  
Thông ở Huế vào dạy một ban đồng-áu.

Số Hội-viên hiện được 700.  
Tỉnh-hội Haut-Donnai. — (Dalat) — Hiện đang đưa đơn  
xin một miếng đất độ 2h để dựng Hội-quán.

### Tin, ngoài, hội

*Tin về chữ Vạn.* — Ngày 30 tháng tư (5 Juin 1940)  
đức BẢO-ĐẠI Hoàng-Đế giảng Dụ nghiêm cấm ở Trung-  
Kỳ những sự thâu nhập, chế tạo, phát mại, phân phát  
hay phô bày những hàng hóa, hay đồ vật, nhất là  
cờ-xí có vẽ chữ thập ngoặc, đến nỗi làm động đến  
trật tự của công chúng. Trong xứ Trung-Kỳ dấu hiệu ấy  
chỉ cho dùng vẽ đạo Phật, treo uhư dấu lưu truyền xưa nay.

Đối với Dụ này, toàn-thể tín-đồ Phật-giáo chi xiết  
hoan-hỷ. Chúng tôi xin thay mặt Hội Án-nam Phật-học,  
cấm tạ Hoàn-gia, đã nghĩ đến lòng tin ngưỡng của  
phần đông nhân dân.

### TIN NƯỚC NGOÀI

#### Chính-Phủ Diển-Điện cấm rượu và thuốc phiện

Theo tin từ Rangoon, kinh đô xứ Diển-Điện, thì quân  
Tòng-trưởng bộ Tài-Chánh đã cho ban hành một đạo  
nghị-định cấm hẳn trong vùng Danyubya không được  
buôn và uống rượu nữa. Không những thế, Chính-phủ  
lại còn cấm cả thuốc phiện, mặc dầu hai sự cấm này  
sẽ làm cho công quĩ hao hụt một số tiền khá lớn.

Hơn 2500 năm, đức Thích-Ca đã chế ra cái luật giới  
túu để nghiêm cấm tín-đồ, mà ngày nay ta mới thấy  
cái luật ấy thi-hành tại một vùng rất nhỏ. Vì ai cũng  
biết rượu là một món độc sanh trưởng các tội lỗi mà  
lại làm cho trí-tuệ suy nhược. Ai là người ưu thời  
mẫn thế mà không trông mong thế-giới sẽ theo gương  
của Diển-Điện cấm hẳn sự uống rượu?

## TIN TRONG NƯỚC

### Chết đi sống lại

Tại làng Đồng-Mỏ gần tỉnh Thái-nguyên, tên Ty bị cảm nặng rồi chết. Người nhà đi mua quan-tài và đã sắm sửa tan-phục. Nhưng lạ thay!.. Lúc sắp nhập quan thì tên Ty bỗng nhiên sống lại, làm cho cả nhà đều kinh hoảng.

Một điều lạ là lúc chết có quan thầy thuốc nhận thực là tên Ty đã chết rồi.

Nghe tin này, các nhà khoa-học cũng sẽ phải phân vân, khi muốn tìm cho rõ nguyên nhân sự sống lại.

Theo nhà Phật thì có lẽ nghiệp chướng chưa tiêu nên người chết rồi còn phải sống lại để chịu cho đủ quả báo chẳng?

### Trù ma bắt tà

Bà Nghị-Vượng, 73 tuổi, người xã Chu-diện phủ Lục-nghạn lên cơn sốt mê mang bắt tinh, và nhiều lúc nói sảng.

Người con trai có mời thầy Nguyễn-văn-Thế đặt đàng cúng vái vì tim rắng mẹ mình bị ma ám ảnh.

Khi làm lễ thì thầy thương đồng hò hét tay cầm roi mây vụt lấy vụt để bệnh nhơn nằm thiếp, thầy càng dắt trí đánh thêm.

Xong việc cúng lễ, thầy ra về và đến chiều thì bệnh nhơn tắc thở.

Nhà chuyên trách đến khám nghiệm thi thể thấy nhiều vết lắn thâm tím, bèn hạ lệnh bắt thầy cúng xét hỏi.

Thật là một sự mê tín rất buồn cười. Ai là đệ-tử chân-chánh của Phật nên hăng ngày xét rõ cái nguyên nhơn của cái sự khô sanh-lão bình-tử, hầu mong tìm phương thuốc cho đích-đáng để chạy chữa, không nên tin càng nghe nhảm mà thiệt mất một đời, vì « nhơn thân nan đắc ».

## DANH SÁCH HỘI VIÊN TỬ TRẦN

Tỉnh-Hội Thành-Hỏa.— M. Phạm-văn-Thái thiêt-hành H.V. từ-trần ngày rằm tháng chạp năm Kỷ-Mão.

M. Phạm-thị-Cử thiêt-hành H.V. từ-trần ngày 18 tháng chạp năm Kỷ-Mão.

Tỉnh-Hội Thừa-Tai-tiên.— M. Ưng-Chuẩn thiêt-hành H.V. từ-trần ngày 18-10-39.

M. Ngô-Tuyên thiêt-hành H.V. từ-trần ngày 2-11-39.

M. Ngô-thi-Nghệ Vĩnh-Viễn H.V. từ-trần ngày 22-10-39.

M. Đoàn-văn-Huân Tùy-Hỷ H.V. từ-trần ngày 20-12-39.

M. Phạm-thi-Quí Tùy-Hỷ H.V. từ-trần ngày 5-1-40.

M. Nguyễn-Giảng Tùy-Hỷ H.V. từ-trần ngày 13 tháng 3 năm Bính-Đại thứ 15.

M. Nguyễn-thi-Kế thiêt-hành H.V. từ-trần ngày 5-6-40.

Nguyễn-Hứa thiêt-hành H.V. từ-trần ngày 28-5-40.

Tỉnh-Hội Đà-Nẵng.— Mme Nguyễn-thi-Khuong thiêt-hành H.V. từ-trần ngày mồng 6 tháng chạp năm Kỷ-mão.

Tỉnh-Hội Quang-noãn.— M. Ngô-Vinh Pháp-danh Nhự-banh Thiên-tiền H.V. từ-trần ngày mồng 2 tháng 1 năm Canh-thìn.

M. Đặng-Dĩnh Tùy-Hỷ H.V. từ-trần ngày mồng 2 tháng 1 năm Canh-thìn.

M. Nguyễn-Trọng Tùy-Hỷ H.V. từ-trần ngày mồng 4 tháng 1 năm Canh-thìn.

M. Mai-Hốt Thiên-tiền H.V. từ-trần ngày 17 tháng 1 năm Canh-thìn.

M. Nguyễn-Hoa Thiên-tiền H.V. từ-trần ngày 22 tháng 1 năm Canh-thìn.

M. Trần-Cát Tùy-Hỷ H.V. từ-trần ngày 30 tháng 1 năm Canh-thìn.

M. Nguyễn-Khuê Pháp-danh Chơn-thanh Tùy-Hỷ H.V. từ-trần ngày mồng 9 tháng 2 năm Canh-thìn.

M. Tô-văn-Tài Tùy-Hỷ H.V. từ-trần ngày mồng 9 tháng 2 năm Canh-thìn.

M. Lê-thi-Hảo, túc Phẩm, Thiên-tiền H.V. từ-trần ngày mồng 10 tháng 2 năm Canh-thìn.

M. Phạm-thi-Ngà Tùy-Hỷ H.V. từ-trần ngày 12 tháng 2 năm Canh-thìn.

M. Hứa-văn-Chạy Tùy-Hỷ H.V. từ-trần ngày 17 tháng 2 năm Canh-thìn.

(Còn nữa)

Visé par la Censure de Hué sous le n° 367 du 18 Juillet 1940

Le Président de la Com. de Censure

Signé : ILLISIBLE

# KÍNH - CÁO

Các ngài muốn khảo cứu triết-lý của đạo Phật,  
Các ngài muốn biết tánh của mình,  
Các ngài muốn biết còn đường tu-hành cho đến ch  
hoàn-toàn;

Xin hãy đọc :

## Viên-Âm Nguyệt-San

một tờ tạp chí chuyên chú về Đạo Phật  
do Annam Phật-hội Hội (SEERBA).

### Bản

Chú

hội Annam Phật-học  
**NH-HOÈ**

Thơ từ h  
M. LÈ-DINH  
boite postale N° 15

xin gửi cho chủ-bút

ein Indochinois, hôpital Hu

Mua báo, trả tiền báo, đăng quảng cáo xin gửi cho quản-ly  
M. TRẮNG-DINH, Boite postale N° 29 – Hue

giá	Một năm . . . . .	2\$00
	Sáu tháng . . . . .	1\$10
	Mỗi số . . . . .	0\$20

Hội viên hội Annam Phật học muốn hưởng 25% gi  
báo xin do các hội-trưởng tỉnh hội gửi mua.

