

Năm thứ 4 - Số 46

Tháng Juin 1941^e

VIỆN - ÂM - NGUYỆT - SAN

音 圓



ANNAME PHẬT-HỌC-HỘI PHẬT-HÀNH. Tòa soạn : ROUTE NAM-DIỀU, HUE(ANNAME)

NAM MÔ BỒN SƯ THÍCH CA MƯU NI PHẬT

Tác Đại Chứng Minh

VIÊN-ÂM NGUYỆT-SAN

Tạp-chí chuyên-chú về đạo Phật, do Annam Phật-học-hội
(S. E. E. R. B. A.) xuất-bản.

Chủ-nhiệm: Hội-trưởng hội Annam Phật-học: S. E. ƯNG-BẮC

Chủ-Bút: Giáo-lý kiêm-đuyệt: Ông LÊ-DÌNH-THẨM.

Thơ-tử bài-vở, xin gửi cho:

Annam Phật-học-hội Tông-tri-sự

Boite postale N° 73 Hué.

Ngân-phieu trả tiền báo, xin đề tên:

Ông PHẠM-QUANG-HÓE

Trésor Hué.

Giá báo: 12 số = 2\$00 ; 6 số = 1\$10 ; mỗi số = 0\$20

Hội-viên hội Annam Phật-học muốn hưởng 25%, xin do
các Hội-trưởng tinh-hội gửi mua.

Các ngài muốn khảo-cứu triết-lý của đạo Phật,

Các ngài muốn biết rõ tâm-tánh của mình,

Các ngài muốn biết con đường tu-hành cho đến chỗ
hoàn-toàn,

Hãy luôn luôn đọc

VIÊN - ÂM NGUYỆT-SAN





PHẬT-GIÁO YẾU-ĐIỀM

(tiếp theo)

HỮU-LẬU và VÔ-LẬU

Trong đường tu của đạo Phật có nhiều từng bực và thường chia ra những bực hữu-lại và những bực vô-lại. Lại là những chỗ hổ như nhà dột, bình rật, không kín đáo, không hoàn-toàn. Hữu-lại là chỉ những bực còn các đều sai lầm, không được hoàn-toàn giác-ngộ, còn vô-lại là những bực giác-ngộ, không còn các sự lầm-lạc.

Các sự lầm-lạc tuy nhiều nhưng có thể tóm lại trong hai đều là ngã-chấp và pháp-chấp.

Ngã-chấp là chấp có ta, hoặc chấp thân-thề là ta, cảm-giác là ta, tưởng-niệm là ta, hành-vi hay hay biết là ta, làm cho chia rẽ mình với người, tâm với cảnh, nhơn đó phát-sanh các quan-niệm, phân biệt thấy có thân có sơ, thành có ưa có ghét, rồi do ưa ghét mà gây nghiệp chịu báo trong vô-lượng vô-số-kiếp.

Còn pháp-chấp là nhận các danh-tướng đối-đài làm sự thực, nhơn đó thấy có trước sau, có xa gần, có to nhỏ, có lâu mau cho đến có vui có kh�, có thường có vô-thường, có sanh có diệt, có đồng có khác, có niềm có tĩnh, làm cho tâm-niệm bị các tri-kiến hạng chẽ, không rõ tướng duyên-khỉ, không nhận tánh chon-như.

Người tu hành hoàn-toàn bỏ được ngã-chấp thì thành A-la-hán, hoàn-toàn bỏ được pháp-chấp thì thành pháp-thân bồ-tát.

Những bực ấy thì gọi là bực vô-lại, còn các bực dưới và toàn-thề chúng-sanh thì đều gọi là hữu-lại.

(còn nữa)

NHƠN-THÙA PHẬT-GIÁO

Nam-mô A-Di-Đà-Phật,

Hèm nay tôi xin giảng về Nhơn-thùa Phật-giáo.

Giáo-pháp của Phật chia ra làm năm thùa là : Nhơn-thùa, thiên-thùa, thanh-văn-thùa, duyên-giác-thùa, bồ-tát-thùa ; trong năm thùa ấy, nhơn-thùa là bước đầu mà ai ai cũng phải trải qua trước khi đi đến các bước khác.

Thùa nghĩa đen là cỗ xe ; cỗ xe có thể đưa người từ chỗ này sang chỗ khác ; giáo-pháp của Phật cũng có thể đưa người từ từng-bực này sang từng-bực khác, nên gọi là Thùa.

Nhơn-thùa là cỗ xe của nhơn-loại, nhờ cỗ xe ấy loài người có thể tần-hóa đến những từng-bực cao nhất của nhơn-loại về hai phương-diện phúc-đức và trí-huệ.

Những phương-pháp Phật dạy trong nhơn-thùa có thể tóm lại trong hai phép là phép tam-quí và phép ngũ-giới.

Tam-quí là tiếng nói tắc, nói cho đủ phải nói là tam-quí-y, nghĩa là ba thứ qui-y. Qui-y theo tiếng Phạm là nam-mô cũng có nhiều nghĩa, mà cái nghĩa dễ nhận nhất là xoay về nương dựa.

Chúng ta đã nhiều đời nhiều kiếp quên mất bản-tánh chơn-thường, cứ đeo-đuỗi mãi theo vọng-niệm, trong bị thân-thề ràng-buộc, ngoài bị hoản-cảnh sai-khiến, tạo ra các nghiệp lối-lầm, nên phải chịu luân-bồi khổ-não. Ngày nay chúng ta nhờ Phật từ-bi dạy bảo, biết mình đi lạc thì cần phải bỏ vọng-trưởng, quay về chơn-lý, nương theo chơn-lý mà bước tới thì mới chắc khỏi đọa-lạc. Song chơn-lý là tuyệt-dối, không thể phô-bày, không thể bàn-nghĩ, nên chúng ta chỉ có thể xoay về nương dựa với Phật, với Phật-pháp, với hiền-thánh tăng là ngôi tam-bảo làm tiêu-biểu cho chơn-lý

Phật là bức giác-ngộ hoàn-toàn, đã nương theo chơn-lý tu-hành vô-lượng vô-số kiếp, nên đã chứng rõ toàn-thể toàn-dụng của chơn-lý, đoạn-trừ các đều ràng-buộc, các sự mê-lầm và đầy đủ vô-lượng vô-biên công-đức.

Lòng từ-bi của Phật thương-xót chúng-sanh như mẹ thương con, nếu chúng-sanh phát-tâm xoay về nương dựa với Phật thì chẳng khác người con hoang-dàng xoay về nương dựa với bà mẹ lành, quyết-định không còn sai-lạc được nữa. Đức Đại-thế-chí bồ-tát có dạy: Nếu chúng-sanh tưởng Phật nhớ Phật thì hiện-tiền hoặc đời sau quyết-định thấy Phật; cũng như trà ướp sen tất nhiên sẽ có mùi hương sen, chúng-sanh được thân-cận với Phật thì thế nào cũng tiêm-nhièm được sự giác-ngộ, lo gì không chứng được thánh-quả.

Song muốn nhận hiều Phật một cách rõ ràng, khỏi các đều dị-doan mê-tín thì phải tham-học những lời Phật dạy, tức là tham-học Phật-pháp, rồi quyết-định nương theo Phật-pháp mà tu-tri thì mới tránh khỏi cái nạn lấy giả làm chơn, lấy tà làm chánh. Phật-pháp vô-lượng vô-biên, dầu những bức thương-căn thương-trí cũng chưa dễ học hết. Nhưng chúng ta có thể học được đều gì thi thiêt-hành đều ấy, như học được phép tam-quí ngũ-giới thi thiêt-hành theo tam-quí ngũ-giới, học lý nhơn-quả thi thiêt-hành theo lý nhơn-quả, học phép ly-dục thi thiêt-hành theo phép ly-dục, học phép niệm Phật thi thiêt-hành theo phép niệm Phật; dầu học ít mà có hành còn hơn học nhiều mà không tu-tập.

Cái núi vàng ngọc chánh-pháp mà Phật đã để lại cho chúng ta đó, chúng ta tùy sức lượm-lặt bao nhiêu thì giữ lấy mà dùng, dầu ít dầu nhiều cũng có thể làm cho chúng ta thoát khỏi các sự khổ-não.

Lại trong hàng đệ-tử của Phật, biết bao nhiêu ngài đã chứng quả-vị A-la-hán, quả-vị bồ-tát. Các vị này đã từng đem chỗ chứng-ngộ của mình mà sớ-giải kinh-tạng, chỉ bày đạo-lý, chúng ta nên xoay về nương dựa nơi các ngài, nói bước theo các ngài trên đường giải-thoát, thì lo gì không được giác-ngộ.

Phép tam-quí, nghĩa là qui-y Phật, qui-y Phật-pháp, qui-y hiền-thánh-tăng, có hai phương-diện là phương-diện tiêu-cực và phương-diện tích-cực.

Về phương-diện tiêu-cực là như chúng ta thường tung :

« Qui-y Phật, vĩnh-bất qui-y thiên thần quỉ vật,
Qui-y Pháp, vĩnh-bất qui-y ngoại-đạo tà-giáo,
Qui-y Tăng, vĩnh-bất qui-y tồn-hữu ác-đảng».

Qui-y Phật, vĩnh-bất qui-y thiên thần quỉ vật, nghĩa là chúng ta đã quay về nương dựa với Phật là bức giác-ngộ rồi thì quyết định không lúc nào còn nương dựa với những chúng-sanh chưa giác-ngộ như trời, như thần, như ma, như vật.

Chúng ta phát-nghuyện như vậy chẳng phải có ý khinh rẻ các vị ấy đâu, chúng ta đã là đệ-tử Phật thì lúc nào cũng tu hạnh khiêm-tốn, dầu đối với các bức dưới mình còn phát-tâm kính-nể theo gương Ngài Thường-bất-khinh bồ-tát, huống nữa là đối với các bức thần-thông trí-huệ hơn chúng ta nhiều, nhưng kính-nể là kính-nể chớ không qui-y, vì qui-y là tỏ lòng tin-cậy, mà lòng tin lúc nào cũng cần phải chuyên-chú mới được kết-quả mỹ-mản ; đối với các vị ấy, chúng ta chỉ kính-nể trong khi gặp mặt, mà lòng chúng ta cũi biết tin Phật là bức giác-ngộ hoàn-toàn, chớ không hề tin-tưởng các vị ấy. Nhờ lòng tin chuyên-chú đó, chúng ta mới có thể chắc-chắn gặp Phật sau này, khỏi bị các vị kia kéo đi nơi khác.

Qui-y Pháp, vĩnh-bất qui-y ngoại-đạo tà-giáo, là xoay về nương-dựa với chánh-pháp Phật đã dạy, quyết không lúc nào qui-y với ngoại-đạo, với tà-giáo.

Ngoại-đạo là thế nào? Ý nghĩa hai chữ ngoại-đạo không phải in như người ta thường lầm-tưởng là những đạo khác với đạo của mình đâu. Đạo là đường tu chơn-chánh có thể đưa chúng ta đến chỗ giải-thoát giác-ngộ; vì vậy nên các lực độc-giác tự mình quán lý nhơn-duyên mà được giải-thoát, dầu không theo đạo Phật nhưng vẫn không phải là ngoại-đạo. Trái lại, những tín-đồ Phật-giáo không tu theo chánh-pháp của Phật để đạt đến mục-đích giác-ngộ giải-thoát, thì đều có thể gọi là người ngoại-đạo. Ngoại-đạo có ý-nghĩa như vậy, nên phàm những phương-pháp tu-tri ra ngoài con đường tu chơn-chánh thì đều gọi là ngoại-đạo cả. Còn tà-giáo là những lời dạy tà-tây không đúng chánh-lý như những thuyết hiện-thân khoái-lạc làm cho loài người khinh rẽ đạo-đức và bị đọa-lạc. Chúng ta đã qui-y với chánh-pháp của Phật dạy thì chỉ tin theo lời Phật dạy mà thôi, chứ không nên tin càng tin quấy, làm cho quan-niệm phán-vân và sự tu-hành phải trễ-nải.

Qui-y tăng, vĩnh-bất qui-y tôn-hữu ác-đảng, là đã xoay về nương-dựa với các bực hiền-thánh-tăng thì không còn nương theo các bạn xấu, các đảng dữ. Bạn xấu là những người làm tồn-hại lòng tin chánh-đáng của chúng ta, làm tồn-hại lòng tu-hành chơn-chánh của chúng ta; như chúng ta đương chuyên tin Phật mà người bày chúng ta cúng thần, như chúng ta đương giữ giới mà người bày chúng ta phá giới thì những người ấy là người bạn xấu. Xem như vậy thì biết chẳng những trong thế-gian những người quyến rủ chúng ta chơi-bời chè-chén là người bạn xấu đã dành mà chính các ông thầy bày về chúng ta cúng sao cúng hạn, đốt giấy đốt kho cũng là người bạn xấu, vì đã bày về cho chúng ta làm những điều trái với Phật-pháp.

Còn ác-dâng là những đảng dữ, kết bè kết lũ làm những sự dâm-dâng, làm những điều độc-ác.

Chúng ta đã qui-y với các bức hiền-thánh-tăng thì không nên nương theo các bạn xấu, các đảng dữ ấy vì họ có thể làm cho chúng ta mất lòng tin-ngưỡng chơn-chánh, làm cho chúng ta truy-lạc trong đường tội-lỗi.

Về phương-diện tích-cực của phép tam-qui là như chúng ta thường tụng:

«Tự qui-y Phật, đương nguyện chúng-sanh, thề-giải đại-đạo, phát vô-thượng tâm.

Tự qui-y Pháp, đương nguyện chúng-sanh, thâm-nhập kinh-tạng, tri-huệ như hải.

Tự qui-y Tăng, đương nguyện chúng-sanh, thống-lý đại-chúng, nhất thế vô-ngoại ».

Tự qui-y Phật, đương nguyện chúng-sanh, thề-giải đại-đạo, phát-vô thượng tâm, nghĩa là tự mình đã qui-y với Phật thì nên nguyện cho tất cả chúng sanh đều rõ biết chánh-đạo rộng lớn của Phật và phát-tâm cầu nguyện được giải-thoát giác-ngo. Cái tâm niệm ấy là cái tâm-niệm rất quí báu, rất lợi lạc, trên tất cả các tâm niệm khác.

Tự qui-y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm-nhập kinh-tạng, tri-huệ như hải, nghĩa là tự mình đã qui-y theo pháp thì nên nguyện cho tất cả chúng sanh đều hiểu thấu kinh-tạng để tri-huệ mở-mang rộng-lớn như biển.

Tự qui-y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống-lý đại-chúng, nhất thế vô-ngoại, nghĩa là tự mình đã qui-y với hiền-thánh-tăng thì nên nguyện cho tất cả chúng sanh đều đủ sức chỉ dạy, sắp đặt, coi ngó quần chúng

trong đường tu-hành, không còn đều gì ngăn-ngại được. Vậy những hàng chơn-chánh Phật-tử đã qui-y tam-bảo phải hoảng dương chánh-pháp, khuyên-bảo mọi người qui-y tam-bảo để cho cái bản-nguyễn của mình được viên-mẫn.

Người theo phép tam-quí về phương-diện tiêu-cực thì được lợi ích về phần tự-giác, về phần trí-huệ. Người theo phép tam-quí về phương-diện tích-cực thì được lợi-ich về phần giác-tha, về phần phước-đức.

Đối với người tu-hành muốn lên đến quả Phật thì phước-đức và trí-huệ cũng ví như hai cái cánh, nếu chích một cánh thì không thể bay xa đặng. Xem như vậy thì biết trong Phật-pháp dầu là bước đầu tiên cũng làm cho người tu-hành đủ các phước-đức và trí-huệ, cũng có thể đưa người đến từng bực cao xa, chứ không phải hạn chế trong nghiệp người mà thôi, đó là cái đặc-diểm làm cho Phật-pháp khác hẳn với các ngoại-đạo.

Còn ngũ-giới là năm đều ngăn cấm, năm đều ấy là những điều dù rất tồn-hại cho sự tu-hành, nên Phật dạy các tín đồ cần phải phát-nguyễn tự giữ mình đừng phạm đến.

Giới thứ nhất là giới bất-sát-sanh, nghĩa là giữ mình không sát hại các loài hữu-tinh, đồng một lòng tham sống sợ chết như mình. Giới thứ hai là giới bất-thâu-đạo nghĩa là không trộm lấy của cải người khác. Giới thứ ba là giới bất-tà-dâm nghĩa là tự rắng mình không được ngoại tình. Giới thứ tư là giới bất-vọng-ngũ nghĩa là tự rắng mình không được đối-trá, nhất là khi mình chưa ngô mà đã nói là ngô, khi mình chưa chứng mà đã nói là chứng. Giới thứ năm là giới bất-âm-tửu nghĩa là tự rắng mình không uống rượu vì rượu có thể làm cho tinh-thần tán-loạn và xui dục làm điều tội lỗi. Năm giới ấy, trong nhiều kỳ đã giảng rồi,

nay chúng tôi xin lược, song chúng tôi xin nhắc lại rằng sự tri-giới rất cần-yếu cho người tu-hành. Đầu cho vi nghiệp chướng không giữ toàn năm giới thì ít nữa cũng phải phát-nguyên giữ trọn một giới, chờ nếu đê tâm phóng túng không giữ một giới nào thì khó bồ tránh khỏi trụy-lạc.

Nam-mô bồn-sư Thich-Ca Mâu-Ni Phật,

Nhơn-thừa Phật-giáo chỉ cốt noi phép tam-quí ngũ-giới, giữ theo tam-quí chắc-chắn thì giữ được chánh-niệm, tri ngũ-giới vững-vàng, thi tránh được tội ác, chẳng những quyết định về sau không đọa lạc tam-đồ mà hiện-tiền cũng có thể đào-tạo hạnh-phúc cho nhơn-loại. Vẫn biết đường tu còn dài nhưng tu theo nhơn-thừa Phật-giáo đã là bước một bước khá dài trên đường giải-thoát.

Nếu trong lúc tu theo nhơn-thừa Phật-giáo lại có niệm Phật và nguyện về tịnh-độ thì quyết-định được Phật tiếp-dẫn về cõi Cực-Lạc. Ở giữa đời không có việc gì khó, cốt phải có chí cương-quyết, mà muốn có chí cương-quyết thì phải rèn đức lòng tin cho chắc-chắn.

Chúng tôi trông mong toàn-thề thính-giả nương theo phép tam-quí mà rèn đức lòng tin cho vững-vàng thi việc giữ giới niệm Phật là việc dễ-dàng quyết-định phải làm được, mà làm được hai việc ấy thi quyết-định được vãng-sanh về tịnh-độ, công quả về sau sẽ vô-biên vô lượng.

NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT.



ĐẠI-Ý KINH THỦ-LĂNG-NGHIÈM

(tiếp theo)

Phật dạy triển-phược và giải-thoát không hai.

Ông A-Nan tuy nhờ Phật dạy, biết hiện sẵn có tánh chưa-thường nơi sáu căn, nhưng tự xét phàm muối dứt trừ cội-gốc phiền-não chứng tánh viên-thường trước cần phải phân-biệt nguồn-gốc triển-phược một cách rõ-ràng rồi mới mong gở ra các điều triển-phược và được giải-thoát. Cũng như một người bị trói, muốn mở trói thì cốt phải biết đầu gút ở chỗ nào, chờ nếu không biết đầu gút, dằng bậy kéo càng thì chỉ thêm nhọc-nhắn mà rốt cuộc không thể mở trói. Hiện ông A-Nan và đại-chúng cũng vậy, tuy nhận hiểu tâm-tánh, nhưng thói quen mê-lầm nhiều đời nhiều kiếp vẫn đồng sanh đồng diệt với tâm-niệm, nên dầu giải-ngộ Phật-pháp mà vừa giác đã mê, chưa được giải-thoát, như người đau rét cách ngày, dầu không đau luôn nhưng thiệt chưa lúc nào lành mạnh hẳn.

Nhưn đó ông A-Nan và đại-chúng xin Phật từ-bi khai-thi cho biết nguồn-gốc triển-phược của thân-tâm hiện ở nơi nào? và do đâu trừ hết triển-phược và được giải-thoát?

Phật thương-xót đại-chúng và tất cả chúng-sanh trong đời vị-lai, muốn chỉ rõ chỗ bi-yếu trong đường tu-hành Phật-pháp nên lấy tay rờ dầu ông A-Nan, phát-hiện thần-lực làm rạng-dong cả vũ-trụ và làm cho đại-chúng thấy thập-phuơng chư Phật đồng phóng hào-quang từ các thế-giới đến rừng Kỳ-Đà, rồi trên đảnh đức Phật Thích-Ca, tỏ rằng các đức Phật đồng một chánh-đạo, đồng một

đại-Phật-danh Thủ-Lăng-Nghiêm tam-muội, không hai không khác. Đại-chúng lại nghe thập-phương chư Phật đồng dạy một lời rằng: « A-Nan, ông muốn biết cái cu-sanh vô-minh làm cho ông bị ràng-buộc trong đường luân-hồi sanh-tử thì nó chỉ là sáu-căn của ông chứ không phải vật gì khác; ông lại muốn biết cái vô-thượng bồ-đề làm cho ông an-vui diệu-thường thanh-tịnh thường-trú như chư Phật thi nô cũng chỉ là sáu-căn của ông, chứ không phải vật gì khác ».

Thập-phương chư Phật dạy như vậy cốt đẽ ông A-Nan nhận biết cội-gốc mê-lãm nơi hiện-tại, dừng lanh-quanh lẩn-quẩn tim đầu giây mồi nhẹ nơi khác. Chư Phật dạy chính sáu căn hiện-tiền là cu-sanh vô-minh, và cũng chính vì nó là cu-sanh vô-minh nên nó cũng tức là vô-thượng bồ-đề, như giá túc là nước, nước túc là giá, không có sai khác.

Vô-thi vô-thi, chúng-sanh theo giống sanh-diệt, bỏ tánh viễn-thường, đâm-chấp sanh ra phiền-não mê-lãm nên không phải căn cũng gọi là căn, không phải trần cũng gọi là trần, không phải thức cũng gọi là thức, mà không nhận toàn-thể các pháp đồng là như-lai-tạng-tánh. Nếu chính noi căn trần thức ấy, chúng-sanh nhận rõ các pháp đều duyên nhau mà phát-khởi, không có sai khác, thì toàn-thể đều túc là tánh diện-chọn-như của như-lai-tạng. Hết chính chỗ mê mà hết mê thì túc là ngộ, không cần tìm đâu xa nữa.

Đo đó nên pháp nào cũng là cu-sanh vô-minh, pháp nào cũng là vô-thượng bồ-đề; miễn nơi một pháp, nhận được cái mê mà bỏ đi thì túc là giác; mà đã giác thì toàn-thể các pháp, đều căn, đều trần, đều thức, đều là như-lai-tạng-tánh, không sai không khác.

Song đối với ông A-Nan là bức đà-văn, đối với chúng-sanh ở cõi Ta-Bà, đem tánh nghe mà lanh-thọ Phật-pháp, thập-phương chư Phật tùy-duyên hóa-dộ mà chỉ pháp duy-căn; thiệt ra duy-căn duy-trần, duy-thức, đều túc là như-lai-tạng-tánh.

Ông A-Nan chưa rõ lý duy-căn, nhờ Phật từ-bi khai-thi thì Phật dạy rằng: «Sáu căn sáu trần đồng một nguồn như-lai-tạng-tánh tùy-duyên biến-hiện; chúng-sanh không biết là đồng một như-lai-tạng-tánh, vọng-chấp căn là năng-tri, trần là sở-tri, sanh ra phân-biệt chấp-trước thì gọi là ràng-buộc; các đúc Như-Lai rõ được căn trần đồng một Như-lai-tạng-tánh, không chấp căn là năng, trần là sở, chính nơi phân-biệt của chúng-sanh mà nhận thấy thiệt không có phân-biệt thì gọi là giải-thoát; nhưng dầu giải-thoát, dầu ràng-buộc cẳng không ngoài như-lai-tạng-tánh nên cũng không hai không khác.

Xét cho kỹ thì căn và trần đối-dải với nhau mà thành, ngoài căn, có gì đáng gọi là trần, ngoài trần có gì đáng gọi là căn thì căn và trần đều không tự-tánh, đều như huyền như hóa, không phải thiệt có, chỉ do như-lai-tạng bất-biến tùy duyên mà phát-khởi. Căn và trần đã không thành năng thành sở thì cái thức nương theo căn trần, mà phát-hiện, quyết không phải thiệt có và cũng chỉ là như-lai-tạng-tánh.

Song như-lai-tạng-tánh bất-biến tùy-duyên hiện ra căn trần thức, vẫn không có gì đáng chia-rẽ phân-biệt; vậy cái thức phân-biệt vốn là hư-vọng như hoa-đốm giữa hư-không. Biết căn và trần đối-dải thành-lập như hình lau gát nhau, như huyền như hóa thi nhận được cái thức phân-biệt là hư-vọng và toàn-thể các pháp đều túc là sự tùy-duyên biến-hiện của như-lai-tạng-tánh.

Vậy nếu nơi tri-kiến tùy-duyên biến-hiện ấy lập ra có năng-minh, sở-minh thi tức là cội-gốc vô-minh; còn nếu nơi tri-kiến ấy mà không có phân-biệt, không có năng, sở thi tức là thanh-tịnh Niết-bàn; vô-minh cũng nơi ấy, Niết-bàn cũng nơi ấy, triền-phược cũng nơi ấy, giải-thoát cũng nơi ấy, đâu phải có điều gì khác ».

Về sau đức Thế-Tôn đọc một bài kệ để nói ại nghĩa ấy cho rõ. Bài kệ này tóm-tắt diệu-lý của toàn bộ kinh Thủ-Lăng-Nghiêm nên cũng có thể gọi là câu chủ Thủ-Lăng-Nghiêm của hiền-giáo.

Bốn câu kệ đầu :

« Nơi chơn-tánh, hữu-vi là không,
Vì duyên sanh nên in như huyền,
Vô-vi vì không sanh không diệt,
Chẳng thiệt như hoa-dream hư-không »,
cốt chỉ rõ rằng chơn-tánh của các pháp hữu-vi và vô-vi
là không thiệt eo.

1) Pháp hữu-vi tức là chơn-không, vì là duyên-sanh nên
in như các đồ huyền.

2) Pháp vô-vi cũng chẳng thiệt vì nó không sanh không
diệt như hoa dream giữa hư-không.

Pháp hữu-vi gồm cả các pháp thế-gian, pháp vô-vi gồm
cả các pháp xuất-thế-gian, thi đủ rõ các pháp đều không
tự-tánh.

Hai câu kệ sau :

« Nói vọng đề chỉ rõ cái chơn,
Vọng chơn ấy, cả hai đồng vọng »,
cốt đề chỉ rõ chơn-tánh mà Phật đã dạy đó là chơn-tánh
tuyệt-đối, chứ đối với vọng mà nói là chơn thi cái chơn
ấy cũng là pháp đối-dài; mà đã là pháp đối-dài thi chẳng
những vọng là vọng, mà cái chơn ấy cũng là vọng nữa.

Còn bốn câu sau nữa :

«Còn không phải chơn với phi-chơn,
Làm sao có nǎng-kiến sở-kiến,
Thức ở giữa không có thật-tánh,
Vậy in như hình lau gát nhau»,

cốt chỉ rõ diệu-chơn-như-tánh là tuyệt-đối, còn không phải là chơn hay phi-chơn, sao còn có được cái căn nǎng-kiến và cái trần sở-kiến ; nội căn ngoại trần đã không thì cái thức chẵn giữa cũng không, tất cả đều không thiệt tánh như hình lau gát nhau, tuy in tuồng có hình-trạng, nhưng một cây lau lay-động đã thay-đổi hình khác, không có gì là chắc-thật.

Sáu câu kệ sau :

«Cột và mở đồng một sǎ-nhơn,
Thánh và phàm không có hai đường ;
Ông hãy xét tánh hình lau gát,
Đâu phải là có hay là không,
Mê-mờ đó túc là vô-minh,
Phát-minh ra liền được giải-thoát».

cốt chỉ rõ là căn, trần, thức đã không tự-tánh thì dầu ràng-buộc hay giải-thoát cũng đồng nhơn nơi ấy, và dầu thánh hay phàm cũng không phải hai đường. Thử xét lại cái tánh của hình lau gát nhau : nói rằng khêng thì rõ rõ ràng ràng, mà nói rằng có thì lấy gì làm thiệt có ; không phải có, không phải không, túc là lý trung-đạo. Mê-mờ cái lý ấy, chấp là có, chấp là không thì bị ràng-buộc, thì gọi là vô-minh ; phát-minh cái lý ấy, ra ngoài các sự có không, thì túc là giải-thoát. Vô-minh là phàm, giải-thoát là thánh ; nhưng phàm dầu mê, chơn-tánh cũng không bớt ; thánh dầu ngộ, chơn-tánh cũng không thêm ; chơn-tánh vẫn y nguyên, không hề sai-khác.

Trong bốn câu sau :

« Mở gút phải nhơn theo thứ lớp,
Mở cả sáu thì một cũng quên,
Nơi căn lụa chơn-tánh viễn-thông,
Nhập-lưu thi thành bức Chánh-giác ; »

Phật chỉ dạy tuy chơn-tánh không hề sai-khác mà đã có cột túc phải tu-hành phuơng-tiện mà mở ; về lý tuy có thè ngộ liền, về sự thì phải tuân-tự mà bước tới, cứ theo thứ lớp mà mở lần, từ lớp thô-phù cho đến lớp vi-tế ; mở được cả sáu là hết vọng, quên luôn cái một là không chơn ; chính nơi sáu căn nhận cho được tánh viễn-thông. túc là vào được giòng pháp-tánh mà thành bức Chánh-giác,

Về bốn câu sau nữa :

« Thức-Đà-Na vi-tế khó nhận,
Giồng tập-kí thành giòng nước giốc,
E mè là chơn hay phi-chơn,
Nên ta thường chẳng khai-diễn đến »,

Phật chỉ cho rõ đệ-bát a-dà-na-thức, huân-tập về các vọng-tưởng đã lâu đời, cần phải nương theo chánh - pháp, luôn luôn khởi các chánh-niệm để đối-trí các tập-kí hư-vọng, mới chắc được giải-thoát ; nên tuy về lý có thè ngộ liền mà về sự phải lần lần tu-tập mới được. Đệ-bát-thức chấp-trí tất cả các chủng-tử, biến-hiện tất cả các pháp, viễn-dung cùng khắp, không phải ngã mà túc là tâm, không phân-biệt mà thiệt có biết, nên Phật ít khi khai-diễn đến, vì e chúng-sanh mè là chơn-tâm mà không đối-trí các tập-kí hư-vọng, hoặc mè là vọng-ngã mà bỏ hẳn đi tìm nơi khác. A-dà-na-thức cũng như giòng nước, tất cả các pháp cũng như sóng, chơn-tánh cũng như tánh nước ; nói là chơn thì chính nó là cội-gốc sanh-tử, chính nó hiện dương sòi-nồi các sóng hư-vọng ; nhưng nói là phi-chơn thì ngoài giòng nước ra, tìm sao cho đặng tánh nước !

Năm câu sau :

«Tự-tâm trở chắp lấy tự-tâm,
Tánh phi-huyền mới thành pháp-huyền,
Không chắp trước thì không phi-huyền ;
Phi-huyền mà còn không sanh thay,
Pháp-huyền làm sao an-lập đặng ! »

cốt chỉ rõ tuy đương mê cần phải tu-tập, nhưng thiêt ra chơn-tánh dĩ-nhiên, chỉ vì tự-tâm trở lại duyên lấy tự-tâm mà cho là ngoại-cảnh, nên bản-tánh phi-huyền mới thành các sự-vật huyền-hóa. Nếu người tu-hành rõ biết hết thảy các pháp đều không tự-tánh, đều là như-lai-tạng-tánh, không sanh chắp-trước thì còn không sanh cái tướng phi-huyền thay, huống nữa còn lập được những pháp huyền-hóa.

Trong bảy câu kệ sau :

«Ấy gọi như-huyền tam-ma-đề,
Bảo-giác chắc như Kim-Cang-Vương,
Không niềm-tịnh như Diệu liên-hoa ;
Gãy móng tay vượt hàng vô-học ;
Cái pháp không gì so-sánh ấy,
Là đường vào Niết-Bàn duy-nhất
Của các đức Thế-Tôn mười phượng ».

Phật chỉ danh-hiệu và diệu-dụng của pháp Thủ-Lăng-Nghiêm Tam-Muội. Pháp ấy gọi là Như-huyền tam-ma-đề; lấy tánh Như-huyền mà gồm tóm tắt cả các pháp hữu-vi và vô-vi, an-trú nơi trung-đạo, nên gọi là Như-huyền tam-ma-đề. Pháp ấy tức là diệu-trí bác-nhã, cũng chắc như Kim-Cang-Vương, dụng cái hữu thì cái hữu tan, dụng cái không thì cái không mất, nên gọi là Kim-Cang-Vương Bửu-giác. Lại Pháp ấy không an-trú nơi hữu-vi,

không an-trú nơi vô-vi, không có nhiễm-tính, như hoa sen sanh dưới bùn mà không dính bùn, nên gọi là diệu-liên-hoa. Tu theo pháp ấy không đọa sanh-tử, không lạc nhị-thừa nên gãy móng tay đã vượt biết Phật-tánh trên các bậc vô-học A-La-Hán. Pháp ấy là cái pháp tuyệt đối, không thể so-sánh và không có gì so-sánh, là con đường độc-nhất vào cửa Niết-Bàn của Thập-phương chư Phật; ngoài cái pháp trung-đạo ấy ra, quyết-định không thể thành được quả Phật.

(còn nữa)



KÍNH CÁO

Các tinh hội An-Nam Phật-Học và
các hội - viên, muốn in giấy-
má, sô - sách hoặc xuất - bản
sách Phật, nhà - in Mirador
“Vien-De” sẽ tính giá riêng.

KINH THỦ-LĂNG-NGHIỆM

DIỄN-NGHĨA

(tiếp theo)

Khi bấy giờ ông A-Nan và cả đại-chúng nghe lời từ-bi dạy về vô-thượng của Phật, các câu kệ-tụng, tinh-túy xen-lộn, đạo-lý trong-suốt, nên tâm-trí khai-ngộ, đồng-tán-thán là pháp chưa từng có.

Ông A-Nan chắp tay đảnh lế bạch Phật: « Tôi nay nghe được các câu pháp chơn-thật, vô-giá đại-bi, tánh tịnh diệu-thường của Phật, song tâm tôi còn chưa rõ thứ-lớp mờ gút trong khi mở cả sáu mà quên cái mờ, xin Phật từ-bi thương-xót cả trong Hội này và những kẻ tương-lai, bố-thi cho pháp-âm để rửa sạch chỗ cầu-nhiễm trầm-trọng của chúng tôi ».

Liền khi ấy, đức Nhu-Lai, nơi Sư-Tử-tọa, sửa áo Niết-Bàn-tăng, kéo áo Tăng-già-Lê, vén ghế Thất-Bảo, đưa tay nơi ghế, lấy cái khăn bông của cõi trời Kiếp-Ba-La cúng cho Ngài, rồi ở trước đại-chúng cột thành một gút đưa cho ông A-Nan xem và bảo rằng: « Cái này gọi là gì? » Ông A-Nan và cả đại-chúng đều đáp: « Cái ấy tên là cái gút ». Khi ấy đức Nhu-Lai cột thêm cái khăn bông kép ấy thành một gút nữa rồi lại hỏi ông A-Nan: « Cái này gọi là gì? » Ông A-Nan và đại-chúng lại bạch Phật rằng: « Cái ấy tên là cái gút ». Phật tuần-

tự cột cái khăn bông như vậy tóm thành sáu gút ; mỗi khi cột thành một gút đều đưa cái gút vừa cột thành trong tay đó hỏi ông A-Nan : « Cái này gọi là gì ? » thì ông A-Nan và trong đại-chúng đều thử lớp đáp lại câu hỏi của Phật như trước ràng : « Cái ấy tên là cái gút ».

Phật bảo ông A-Nan : « Trong lúc tôi bắt đầu cột khăn thì các ông gọi là cái gút ; cái khăn bông kép này trước thiệt chỉ một cái, có sao lần thứ hai, lần thứ ba, các ông cũng gọi là cái gút ?

— Thưa Thế-Tôn, cái khăn thùy dệt bông kép quý báu này tuy vốn một thê nhưng theo ý tôi suy-nghĩ, hễ đức Như-Lai cột một lần thì được gọi là một gút, nếu cột một trăm lần thì tóm lại phải gọi là trăm gút ; huống chi cái khăn này chỉ có sáu gút, không lên đến bảy, không dừng nơi năm, làm sao đức Như-Lai chỉ cho lần cột ban đầu là gút, còn lần thứ hai lần thứ ba lại không gọi là gút ? »

Phật bảo ông A-Nan : « Cái khăn bông báu này, ông biết khăn này vốn chỉ một cái mà khi tôi cột sáu lần thì gọi là có sáu gút. Ông hãy xem-xét cho kỹ : bắn-thê cái khăn là đồng, nhơn các gút mà thành có khác. Ý ông nghĩ thế nào ? Khi cái gút ban đầu mới cột thành thì gọi là cái thứ nhất, cứ như vậy mãi cho đến khi cột gút thứ sáu, nay tôi muốn đem cái tên gút thứ sáu làm thành gút thứ nhất có đặng chẳng ?

— Thưa Thế-Tôn, không phải vậy ; nếu còn sáu gút thì cái tên thứ sáu rõ cuộc không phải là thứ nhất ;

dầu cho tôi hết sức biện-bạch suốt đời cũng không thể làm cho sáu gút đòi tên đặng ».

Phật dạy: « Như vậy là phải. Sáu gút chẳng đồng, song xét lại bồn-nhơn vẫn một cái khẩn tạo ra, mà muốn khiến nó xáo-lộn, rõt cuộc không thể thành đặng. Sáu căn của ông cũng in như vậy, trong chỗ rõt-ráo đồng nhau, sanh ra rõt-ráo khác nhau ».

Phật bảo ông A-Nan: « Nay ông chắc đã muốn sáu gút ấy không thành-lập và ưa cầu thành lại một, thời làm thế nào cho đặng? » Ông A-Nan bạch: « Các gút ấy nếu còn thi thị-phi sôi-nỗi, trong đó tự sanh ra gút này không phải gút kia, gút kia không phải gút này. Nếu ngày nay đức Nhu-Lai mở trừ hết, nếu không sanh gút thì không có bỉ-thử, còn không gọi là một, làm sao thành được sáu? »

Phật dạy: « Cái pháp mở sáu quên một cũng in như vậy; do từ vô-thi, tâm-tánh ông điên-loạn, tri-kiến vọng phát ra, phát mãi hư-vọng không thôi, làm cho tri-kiến rõt-dộng phát ra trần-tướng, cũng như trong con mắt mồi-mệt thì có hoa đốm lăng-xăng không nhơn gì loạn-phát ra giữa hư-không trong-suốt yên-lặng. Vậy hết thảy trong các thế-gian, nào núi sông đất liền, nào sanh-tử Niết-Bàn đều tức là những tướng hoa-đốm điên-dảo trong tánh cuồn-lao ».

(Còn nữa)



Trả lời thư hỏi về « Sư-tích hoàng-Tử Vessantara » của một đạo-hữu thiêt - hành hội - viên ở Chi - hội Bình-Sơn

Nam-mô A-Di-Đà Phật

Đáp lại thư hỏi của đạo-hữu về sự-thích Hoàng-Tử Vessantara, xin nhắc lại đạo-hữu hay rằng, trí-huệ của Phật sâu-xa khó biều, không thể nghĩ-nghị; phương-tiện của Phật tùy cờ mà thí-pháp không thể lấy tâm-trí thông-thường chúng ta mà đo-lường được, vậy những chỗ chúng ta nhận hiều thì cứ tin mà cố gắng làm theo, Những chỗ chúng ta khó nhận hiều thì nên gắng suy-xét đề thấu-hiều; dầu không thể thấu-hiều cũng nên tin nơi tri-huệ phương-tiện của Phật, chỉ không nên làm theo vì sợ e không đúng bẢN-Y của Phật.

Trong hàng Phật-tử, người chỉ tin những chỗ mình xét là đúng lý thì chỉ tin pháp mà chưa tin Phật. Người chỗ nào cũng tin, cũng nói theo, làm theo mà không suy-xét nghĩa-lý thì chỉ tin Phật mà chưa tin pháp. Duy có người, chỗ nhận hiều thì tin và làm theo, chỗ chưa nhận hiều thì tin mà không dám làm theo thì mới thật tin Phật và tin pháp.

Trong các kinh Phat dạy, lâm chỗ sâu-xa mầu-nhiệm, không thể nói được, không thể nghĩ tới; chúng ta chỉ nên xem Phật-pháp như một hòn núi báu, sức chúng ta

thấy được bao nhiêu thì lượm lấy bấy nhiêu mà thôi, chứ không nên vì những chỗ khó hiểu mà sanh lòng nghi-hoặc.

Về sự bố-thí của Hoàng-tử Vessantara, xuất-xứ chắc ở trong kinh Phật-bồn-sanh, nhưng tôi chưa có dịp tìm coi tường-tận; duy có thấy trong các luận có dẫn sự-tích ấy thi trong sự-tích đã có nói rõ: Hoàng-tử săn lòng bố-thí và được vua cha cho phép tùy ý bố-thí tất cả sở-hữu trong kho-tàng của vua (chúng ta nên nhớ rằng: trong thời kỳ ấy, nước tức là tur-hữu của vua). Nhơn được vua cho phép, Hoàng-tử mới bố-thí tất cả quốc-bảo cho đến cho cả voi chiến cho nước khác. Khi cho voi chiến, quân-thần sanh lòng bất-bình nên vua phải dày Thái-Tử.

Việc cho voi chiến ấy in tuồng có nguy-hiểm cho nước nhà, nhưng sự thật thi lúc ấy vẫn không xảy ra tai-hoa gì. Thái-tử Vessantara là bậc bồ-tát, thật rõ nhon-quả tương-tục một cách đúng - đắn, nên việc cho voi chiến không phải ngẫu-nhiên mà có lẽ vì ngài xét người trong nước, có voi chiến ấy, sanh lòng kiêu-mạn, hả hiếp lân-quốc, làm cho lân-quốc lo sợ, nghi-ky, bức-tức và trở thành cùu-dịch,

Một lân-quốc thành cùu-dịch thi chưa hại mấy, lân-quốc bốn phía đều thành cùu-dịch thi phỏng một con voi chiến có giữ nổi nước nhà không?

Ngài cho một con voi chiến mà làm cho trong nước không ý mạnh hiếp người, làm cho lân-quốc tin-cậy và yêu-mến, không sanh sự bất-hòa, thi hạnh-phúc cho nước biết là ngần nào! Tiếc vì quân-thần không thấy đến chỗ đó nên mới yêu-cầu vua cha dày Hoàng-tử.

Ở giữa đời, trong khi «đắc mã thất mã», mấy người giữ được đạt-quan mà suy-xét, họ chỉ thấy lợi hiện-tiền mà không thấy hại tương-lai, trách nào quân-thần không than-phiền Hoàng-tử.

Chuyện nàng My-Châu vì tinh mà làm quấy và chuyện Hoàng-tử Vessantara nhận rõ nhơn-quả mà dựng nền hòa-bình, hai việc đó khác nhau như trời như vực, không thể so-sánh.

Đến như việc cho vợ cho con là vì Hoàng-tử thấy một thầy Bà-la-môn già cả không người giúp đỡ, nên sẵn lòng cho vợ con theo đòi chăm sóc. Về việc này, trong sự-tích không nói rõ, nhưng chắc bà vợ hiền của Hoàng-tử cũng sẵn lòng hành-thiện, theo chí hy-sanh của chồng, chứ chính trong kinh Ưu-Bà-tát-giới, Phật dạy cần phải được vợ con bàng lòng mới làm việc bố-thí huống chi bố-thí vợ con mà không hỏi ý-kien người đương-cuộc.

Mấy lời bàn-giải như trên, chắc đạo-hữu đã rõ thâm-ý của Hoàng-tử rồi; tiếc người công-bố sự-tích không chú-thich cẩn-kẽ đến nỗi hàng sơ-tâm phải sanh lòng nghi-hoặc.

Sau này xin kinh chúc đạo-hữu bồ-dề kiên-cố



Theo lời yêu-cầu của anh em hướng-dạo
Thần-Kinh, tỉnh hội Thừa-Thiên đã làm

LỄ CẦU-HỒN CHO CỤ BADEN POWELL

SAU ĐÂY LÀ BÀI DIỄN-VĂN ĐỌC TRONG LÚC LÀM LỄ

Anh em Hướng-dạo-sinh,

Hôm nay nhơn ngày sinh-nhật của Cụ Baden Powell là người sáng-lập môn hướng-dạo cho thanh-niên hoàn-cầu, anh em đã tề-tựu đến chùa Từ-Đàm này thiết lễ cầu-siêu cho Cụ. Chúng tôi rất hoan-hỷ tán-thán. Cái cù-chỉ ấy, chẳng những đã tiêu-biểu lòng hiếu-nghĩa anh em hướng-dạo thần-kinh đối với một bậc tôn-trưởng quá-vâng, mà lại còn tỏ tin-tâm anh em đối với Phật-giáo là một tôn-giáo nền-tảng của dân-tộc ta.

Lẽ thường, tin theo một tôn-giáo, chính là nhận rằng ngoài cái đời bất-thường thiền-tiện này còn những cảnh giới thanh-siêu bất-hữu, ta trong mong sẽ đạt đến ở đời này hoặc ở kiếp sau.

Nay chúng ta đến đây một lòng cầu-siêu cho Cụ Baden Powell, ấy là vì chúng ta tin rằng công-đức Cụ đã làm cho Cụ vượt hẳn cỏi đời ngũ-trược, và thành-tâm cầu-nguyện của chúng ta sẽ giúp tinh-thần Cụ hướng sự tiêu-diêu cực-lạc. Cái cù-chỉ của anh em rõ thích-hop với một pháp-môn quan-trọng trong Phật-giáo đó vậy.

Nhưng anh em đến đây, lại còn biết bao ý-nghĩa nữa.

Ai sẵn hiếu-nhà tu Phật cho bằng anh em hướng-dạo? Cứ luật nhơn-quả luân-hồi của Phật dạy mà xét, dù hiểu luật ấy theo khoa-học đến đâu đi nữa, ta nhận rằng chẳng những tâm-tánh ta hàng ngày cũng có

thề tự ta mà sửa đổi lần hồi; chính cái nghiệp ta về sau này, cũng có thể tự ta mà cải-hóa được nữa kia. Ai tạo nhơn nào, sẽ thọ quả ấy. Muốn thoát khỏi nỗi đói đau-khổ, đề đạt đến nơi cực-lạc, cũng tự trong nghị-lực mỗi người mà nên. Như thế không thể vị-ký mà tưởng-tượng những đáng thần-linh riêng cho ta và cho phe-đảng ta để sinh lòng cố-chấp và đố-ky đối với người khác giáo. Trong cuộc tản-hóa ấy, không ngạo-mạn, không ỷ-lại, tự mình tu-luyện cho mình. Ấy, những đức-tánh của nhà Phật-tử nói đó, há chẳng cũng là đức-tánh của nhà hướng-dạo nữa sao? Phật-giáo, cũng một tinh-thần với hướng-dạo, có thể nói đó là một khoa-học khác-ký, trưởng-chi, trì-tâm làm cho người trở nên có cương-nghi để tự-chủ một cách hoàn-toàn. Nếu tôn-chỉ Phật-giáo chỉ chừng ấy, tưởng cũng đủ cho toàn-thể hướng-dạo-sinh vui-vẻ lui lại cái già-lam này.

Huống nữa, trong cuộc chúng ta tự khép vào kỵ-luat Phật dạy, thì chúng ta đã tu-luyện theo những phuong-pháp không xa luật hướng-dạo, nhất là đứng về phuong-diện luân-ý cương-thường mà xét. Chính ở đây ta mới rõ những điều tương-hợp trong Phật-giáo với những qui-tắc của Cụ Bi-Bi, cho đến nỗi đã có người nói rằng đọc luật hướng-dạo mà ngõ nghe như có tiếng phản-lanh của Phật-pháp. Nói tóm lược mà nghe, Phật cốt-yếu dạy ta rằng muốn thoát sự lầm-lạc để hầu đạt quả Phật, thi trước hết ta phải tập cho nhẹ-nhang vui-vẻ thân-tâm ta, phải lắn-hồi ly-doan các điều dục-vọng để sống một đời trong-sạch và tăng-trưởng tinh-thần. Trong đạo Phật, giữ giới và trì trai không có ý-nghĩa gì khác. Nhưng trước hết muốn nhẹ-nhang thân-tâm hầu lên cỏi Phật thi phải hỷ-xã bao nhiêu mối vi-ngã, phải đem lòng thương người như thế thương thân, mong

cho cải hóa lợi-lạc chung quanh ta. Chủ-nghĩa đạo Phật là một giáo-lý hoạt-động, tích-cực, nhưng tích-cực và hoạt-động trong vòng bắc-ái.

Xét đến đó, các anh em càng thấy rõ phạm-vi Phật-giáo trùng-hợp và có thể bao-hàm những qui-tắc hạy-ho như qui-tắc hướng-đạo vậy. Anh em hướng-đạo đến với Phật-giáo không phải đến một khách-địa mà lại có thể bồi-bồ cho cái bản-lành nòi giống ta và lợi-ích cho đường tu-học mỗi người.

Cứ những lời sơ-thiên thưa đó, đủ rõ Phật-giáo là một đạo-lý có liên-lạc, có hệ-thống, đầy-dủ tư-cách làm căn-bản cho người tăm đạo để dựng cả đường đời minh cho vững-chải, cho có ý-nghĩa, cho có thủy-chung cũng như giáo-thuyết ấy đủ làm kiên-cố thêm sự tu-luyện của trên hàng trăm triệu tín đồ đã gởi tâm-hồn trong cửa Phật trên hai ngàn năm nay, nhưng chưa hề gây ra tǎn-tuồng lưu-huyết.

Cụ Baden Powell binh-sinh đã sống một đời thanh-khiết hoàn-toàn, thờ một chủ-nghĩa vị tha, chúng ta chắc rằng Cụ cũng như những đấng siêu-việt theo gương độc nhất của đức Phật Thích Ca, hẳn đã được hưởng cảnh thường-lạc cho nên trong khi chúng ta bùi-ngùi niệm tưởng đến Cụ, đến công đức Cụ, chúng ta cũng nên an ủi lấy lòng mà chắc rằng chẳng những tinh-thần Cụ vẫn sống trong toàn-thể Hướng-đạo-sinh, mà chính Cụ cũng được siêu-thăng về cõi Cực-lạc, y như sở-nguyên của chúng ta vậy.

TỔNG-TRỊ-SỰ ANNAM

PHẬT-HỌC-HỘI NĂM 1941

Ngày 13 Avril 1941, Tổng-hội-đồng hội Annam phật-học nhóm thường-niên tại chùa Hội-quán tinh-hội Thừa-thiên, đã bầu-cử ban Trị-sự năm 1941 như sau này :

Chánh-hội-trưởng	:	Cụ Hiệp Ưng-Bàng
Phó-hội-trưởng	:	Ông Viễn-Đệ
Đạo-hạnh Cố-vấn	:	Ngài Tăng-cang Đắc-quang
Giáo-lý Kiêm-duyệt	:	Ông Lê-dinh-Thám
Quản-trị Cố-vấn	:	Cụ Hiệp Nguyễn-dinh-Hòe
Mỹ-thuật văn-chương Cố-vấn	:	Ông Nguyễn-khoa-Toàn
Pháp-luật Cố-vấn	:	Ông Trần-kiêm-Lý
Kiêm-lý ngân-sách	:	Ông Phạm-hữu-Chuẩn
Chánh-thơ-ký	:	Ông Đặng-ngọc-Sách
Phó-thơ-ký	:	Ông Nguyễn-đăng-Minh
Chánh-chưởng-quỹ	:	Ông Phạm-quang-Hoé
Phó-chưởng-quỹ	:	Ông Phạm-quang-Thiện
Chưởng-thơ-tịch	:	Ông Phạm-Bình
Kiểm-sát	:	Ông Tôn-thất-Tùng Ông Hoàng-hữu-Khác Ông Lê-viết-Của
		Thầy Nguyễn-trí-Thủ
		Thầy Nguyễn-vịnh-Thừa.

Trong niên-khoa 1941, ban Tổng-trị-sự chia ra năm tiêu-hội-đồng và bốn tiêu-ban, làm việc dưới sự kiêm-cố của Hội-Đồng thường-trực.

A. HỘI-ĐỒNG THƯỜNG-TRỰC gồm có :

Cụ Chánh-hội-trưởng Ưng-Bàng
Ông Phó-hội-trưởng Viễn-Đệ
Ông Kiểm-lý ngân-sách Phạm-hữu-Chuẩn
Ông Chánh-tho-ký Đặng-ngọc-Sách
Ông Phó-tho-ký Nguyễn-Đặng-Minh
Ngài Quản-trị Cố-vấn Nguyễn-đinh Tường-Công
Ngài Đạo-hạnh Cố-vấn Đắc-Quang.

B. — TIỀU-HỘI-ĐỒNG

1) Tiêu-hội-đồng Hoằng-pháp gồm có :

Ông Giáo-lý Kiểm-duyện Lê-định-Thám
Ông chưởng-tho-tịch Phạm-Bình

2) Tiêu-hội-đồng Quản-trị gồm có :

Ông Pháp-luat Cố-vấn Trần-kiêm-Lý
Các ông Kiểm-sát Hoàng-hữu-Khác, Lê-viết-Của

3) Tiêu-hội-đồng Mỹ-thuật và Giao-tiếp gồm có :

Ông Mỹ-thuật văn-chương Cố-vấn Nguyễn-khoa-Toàn
Thầy Kiểm-sát Nguyễn-trí-Thủ

4) Tiêu-hội-đồng Công-tác và Lễ-nghi gồm có :

Các ông Kiểm-sát Tôn-thất-Tùng, Nguyễn-vĩnh-Thừa

5) Tiêu-hội-dồng Tài-chánh gồm có :

Ông Chánh-chưởng-quí Phạm-quang-Hòa

Ông Phó-chưởng-quí Phạm-quang-Thiện

C. — TIỀU-BAN

1.) Tiêu-ban Viên-âm gồm có :

Chủ-Nhiệm : Cụ Chánh-hội-trưởng Ưng-Bàng

Chủ-Bút : Ông Lê-định-Thám

Quản-Lý : Ông Phạm-quang-Hòa

Kiểm-Sát : Ông Tôn-thất-Tùng, Đặng-ngọc-Sách

2.) Tiêu-ban Tùng-thư gồm có :

Chủ-Bút : Ông Lê-định-Thám

Quản-Lý : Ông Tôn-thất-Tùng

Ban-Viên : Ô.Ô. Viên-Đệ

Phạm-hữu-Chuần

Đặng-ngọc-Chương

Đặng-ngọc-Sách

Phan-quang-Quyền

Phạm-Bình

Phạm-quang-Hòa

Hoàng-hữu-Khắc

3.) Tiêu-ban Trưởng-học gồm có :

Giám-đốc Đạo-hạnh	:	Thầy Tăng-cang Đắc-quang
Đốc-giáo	:	Thầy Tri-Độ
Giáo-lý Kiểm-duyệt	:	Ông Lê-dinh-Thám
Giáo-học	:	Thầy Phúc-Hộ
Chưởng-quí	:	Ông Phạm-quang-Thiện
Kiểm-khán	:	Ông Đinh-văn-Vinh

4.) Tiêu-ban Diển-kịch gồm có :

Trưởng-ban	:	Ông Viên-Đệ
Thơ-ký	:	Ông Đặng-ngọc-Sách
Thơ-ký kế-toán	:	Ông Phạm-quang-Hồ
Cố-vấn	:	Ông Nguyễn-khoa-Toàn
Kiểm-sát	:	Ô.O. Lê-dinh-Thám Tôn-thất-Tùng Trần-kiêm-Lý Nguyễn-dăng-Minh Phạm-Bình Lê-viết-Của



TIN-TỨC TRONG HỘI

Tỉnh-hội Hà-Tĩnh. — Ngày 23 Mars 1941, tỉnh-hội Hà-Tĩnh đã nhóm tại chùa Võ-Miếu để bầu-cử ban Trị-Sự năm 1941, kết-quả như sau :

Chánh hội-trưởng	:	Ông Hoàng-văn-Ngôn
Phó hội-trưởng	:	— Hà-huy-Ba
Chánh thư-ký	:	— Phan-binh-An
Chánh chưởng-quí	:	— Hoàng-nghi-Lục
Kiểm-sát	:	— Kiều-Quyên
—	:	— Phan-văn-Tuyên
—	:	— Nguyễn-văn-Vây
—	:	— Nguyễn-hữu-Yêm
—	:	— Phan-xuân-Lai
—	:	— Dương-ngọc-Cư

Tỉnh-hội Dalat. — Ngày 8 Décembre 1940, tỉnh-hội Dalat đã nhóm tại chùa Sắc-Tứ Linh-Quang để bầu-cử ban viên ban Trị-sự năm 1941, kết-quả như sau :

Chánh hội-trưởng	:	Ông Võ-dinh-Dung
Phó hội-trưởng	:	— Nguyễn-minh-Tri
Cố-vấn trị-sự	:	— Ưng-Thuần
Cố-vấn đạo-đức	:	— Nguyễn-hữu-Vịnh
Chánh thư-ký	:	— Đỗ-Tuyễn
Phó thư-ký	:	— Lâm-phước-Đức
Chánh chưởng-quí	:	— Tôn-thất-Chí
Phó chưởng-quí	:	— Huỳnh-ngọc-Suyễn
Kiểm-sát	:	— Nguyễn-văn-Tiếng
—	:	— Đồ-phú-Ninh
—	:	— Nguyễn-phương-Toàn
—	:	— Phan-tấn-Cụ
—	:	— Phan-phú-Huệ

Kiêm-sát	:	Ông Hồ-quang-Thùy
—	:	— Hồ-viết-Thụy
Nữ-kiêm-sát	:	Bà Phạm-khắc-Hòe
—	:	— Grimaldi
—	:	— Võ-đinh-Dung
—	:	— Nguyễn-hữu-Vịnh
—	:	— Nguyễn-xuân-Cán
—	:	— Nguyễn-hữu-Má
—	:	— Phan-thị-Thê

Tỉnh-hội Bình-Thuận. — Ngày 26 tháng hai năm Bảo-Đại thứ 16 tức là ngày 23 Mars 1941, hội-viên tỉnh-hội Phật-học Bình-thuận đã nhóm đại-hội-đồng thường-niên để bầu-cử ban Trị-sự năm 1941 kết-quả như sau nầy :

Chánh hội-trưởng	:	Ông Đoàn-Tá
Phó hội-trưởng	:	— Phạm-quang-Tá
Cố-vấn chánh-trị	:	— Trần-Trân
Chánh tho-ký	:	— Lưu-bá-Chân
Phó tho-ký	:	— Trần-Tiêu
Chánh chưởng-quỹ	:	— Phạm-ngọc-Thúc
Phó chưởng-quỹ	:	— Trần-thiện-Hiệu
Kiêm-sát	:	— Nguyễn-nhựt-Tuyên
—	:	— Trần-Gián
—	:	— Phan-dai-Cương
—	:	— Lê-văn-An
—	:	— Nguyễn-văn-Tân
—	:	— Hồ-văn-Nam
—	:	— Huỳnh-thiên-Tải
Nữ-kiêm-sát	:	Bà Võ-thị-Lang
Đạo-hạnh cố-vấn	:	Ngài Trang-quảng-Hưng hiệu Phật-Huệ

(còn nữa)

CUỘC XỔ SỐ ĐÔNG-PHÁP

NĂM 1941

(Sắc-lệnh ngày 5 tháng 1 năm 1941 — Nghị định ngày 28 tháng 4 năm 1941).

Kỳ phát hành thứ hai: 1.200.000 vé

Chia ra làm **BỐN BỘ** (A-B-C và D) mỗi bộ **300.000** vé, xổ ngày 4 tháng bảy, 4 tháng tám, 4 tháng chín và 4 tháng mười năm 1941.

MÔI BỘ CÓ:

9.000	số trúng	10\$
1.200	số trúng	15.
300	số trúng	20.
150	số trúng	50.
30	số trúng	100.
10	số trúng	500.
5	số trúng	1000.
1	số trúng	10.000.

Kỳ phát-hành thứ hai có ba lô lớn và chín lô an-ủi chung cho, bốn bộ:

1 lô	15.000\$
và ba lô an-ủi	50.
1 lô	25.000.
và ba lô an-ủi	100.
1 lô	100.000.
và ba lô an-ủi	500.

Kỳ xổ lấy ba lô lớn chung cho bốn bộ sẽ mở ngày 4 tháng mười năm 1941.

Lô nào trúng mà không lãnh trước ngày 4 tháng tư năm 1942 thì cuộc xổ số Đông-pháp được huỷ.

Mỗi vé của mỗi bộ đều nên giữ đến ngày 4 tháng mười năm 1941 để dự cuộc xổ lấy ba lô lớn.

BÀ CON AI NẤY ĐỀU TIN DÙNG **DẦU KHUYNH - DIẾP**

Là thứ dầu đã nổi tiếng 14 năm nay. Nhưng khéo kẽo làm các thứ dầu khác, vì họ thấy dầu *Khuynh-Diép* báu hết sức chạy, mà đặt tên hoặc ra toa nhẫn tương tự như *Khuynh-Diép* để người vô ý phải làm.

Khi sai người nhà đi mua dầu, nhớ đến kỷ mua đúng Dầu *Khuynh-Diép* hiệu Viên-Đệ, nơi nhẫn có vẽ hình ông già còng chai dầu.

NHA - IN MIRADOR (VIÊN - ĐỆ) **KHUYNH - DIẾP**

TUY LÀ MỘT NHÁNH PHỤ CỦA HIỆU

Lập ra cốt để in giấy-má, toa-nhẫn cần dùng trong việc phát-hành các thứ dầu, nhưng nhà-in Mirador là một nhà in lớn, có đủ máy móc tối tân lại có nhiều lối chữ rất khéo. Công việc làm mau chóng và đẹp đẽ, giá cả khi nào cũng phải chăng, nên phần nhiều các việc in của các sở công, sở tư, thường giao cho Mirador làm cả.

Các tinh-hội Annam Phật-Học và các hội-viên, muốn in giấy-má, sổ-sách hoặc xuất-bản sách Phật, nhà in Mirador “Viên-Đệ” sẽ tính giá riêng.

Hiệu dầu *Khuynh-Diép* và Nhà-in *Mirador*,
cùng một chủ-nhân: *M. VIÊN-ĐỆ, Industriel, Hué*.

Thơ-tù, đề: **VIÊN-ĐỆ à Hué**; Giấy-thép tắc: **VIENDE HUE**
Giấy-uối: **87**

PHẬT-HỌC TÙNG-THƯ

CỦA HỘI ANNAM PHẬT-HỌC (S. E. E. R. B. A.)

Xuất-bản ba loại sách:

Mục A : PHẬT-HỌC THƯỜNG-THÚC

Mục B : PHẬT-HỌC NGHIÊN-CỨU

Mục C : PHẬT-HỌC KINH-DIỄN

Đã xuất-bản

Mục A — Quyển 1: PHẬT-GIAO và DỨC-DỤC
Giá 0\$10

Mục A — Quyển 2: ĐẠI VUI Giá 0\$10

Mục A — Quyển 3: NGHĨA CHỮ « CHO »
Giá 0\$10

Mục B — Quyển 1: THIỆN-ÁC QUẢ-BÁO
Giá 0\$15

Sắp xuất-bản :

Mục C — Quyển 1: BẮC-NHÀ-TÂM-KINH

Mục B — Quyển 2: NHƠN-QUẢ-LUÂN-HỒI.

Mục A, xin đỡ các tinh-bồi và các chi-hội.

Tu, bài-võ, xin gửi cho:

Annam Phật-học-hội Tông-trị-sư

Boîte postale N° 73 à Hué.

Nếu phiền trả tiền sách, xin đề tên:

Monsieur TÔN-THẤT-TÙNG

Voierie Hué.

Muốn cho tiện, các ngài có thể đặt trước 1\$ hoặc 2\$,
mỗi lần sách ra chúng tôi xin gửi thẳng sách đến khi
não hết số tiền đặt trước (tiền sách và trước phí).

Visa de la Censure n° 604 du 15-7-41.