

Năm thứ 5 — Số 51

Tháng Août 1942

VIÊN-ÂM NGUYỆT-SAN

音

圓



Danh sách viên ban Trị-sự Tỉnh-hội năm 1942

Chức vụ	Danh tánh	Chức nghiệp
Chánh Hội Trưởng	Hoàng-mộng-Lương.	Médecin chef à quang ngai
Phó Hội Trưởng	Truong-quang-Luyен,	Thầu khoán
Chánh trị Cố vấn	Louis Liverset	Quan chánh Lítm-phongs
Chứng-minh Đạo-su	Trần-diệu-Quang,	Tăng-cang chúa
Chánh Thủ-ký	Tạ-linh-Nha,	Thinh Thi h
Phó Thủ ký	Trần - Bình	Phó đốc Ngân hàng
Chánh Thủ quỹ	Nguyễn-thiệu-Phuong.	Thưa phái Ty-phiết
Phó Thủ quỹ	Lê-dinh-Bắc,	Kế-toán Ngân hàng
Kiểm sát tài chánh	Nguyễn-Cư	Phán-sự Lục-lộ
Cố vấn	Đoàn-Tử,	Phán-sự Tòa-sứ
" "	Châu-văn-Phy,	Tham-tá Tòa sứ
" "	Lê-hoàng-Hà,	Kinh Lịch
" "	Tôn-thất-Kiều,	Tạm phái
Kiểm sát	Mai-Văn-	Ban-tá thành phố
" "	Ta-Hoàng,	Hướng-lô Trị-sự
Trưởng tri Hội quang	Hoàng-cát,	Thông-sự dien bao
Trưởng ban Hộ niệm	Tư-phước-Hat	Phán-sự Găng cước
Ban Khảo cứu	Lê-quang-Quyên,	Thầy Tăng-gia
" "	Huỳnh-quang-Ngô,	Thương-gia
Ban Tuyên truyền	Nguyen-ngoè-Thường	Thông-sự Địa chánh
" "	Phan-Sinh-Thi,	Thưa-phái Ty nết
" "	Bặng-thể-Trinh,	Tây Y-si
" "	Hoàng-khắc-Chénh,	Phán-sự Thiên-văn
" "	Lê-hồ-Charles,	Thông-sự Y-thú

DUY - THÚ'C

(Tiếp theo)

Dùng chiêm-nghiệm và lý-doán để biết rõ
lối chia thức-tâm ra tâm thức là triệt-để.

Hiện ta biết, thây, nghe, ngửi, nếm, cảm
xúc ; cái biết ấy là cảm-giác ; nhưng
cảm-giác ấy không đồng, như thây không phải
là nghe, nghe không phải là ngửi, vì sự cảm giác
không đồng ấy nên chia ra làm năm thức là :
Nhân, nhĩ, tý, thiệt, thân.

Nhưng đối với ý-thức thì ngũ thức có một
tánh-cach giống nhau.

Như trong phòng tối, nếu có một tia điện lóe
này ra trong khoảng $\frac{1}{100}$ giây thì mắt chúng ta
không phân-biệt được gì, nhưng vẫn thấy cảnh
phòng trong lúc tia điện sáng khác với cảnh phòng
trong lúc tối. Sự nhận biết mờ-máng ấy là nhân-
thức.

Nay nếu cứ mở ~~tia~~ điện ấy nhiều lần, nếu
ta chú-ý vào một góc phòng ~~thì~~ ta dần dần nhận
được rõ ràng hơn, ta sẽ thấy ở trong góc ấy
có một cái ghế, lại là cái ghế màu vàng, ghế sắt
hay ghế gỗ v.v... Vì sao ta biết được như thế,
vì ta chú-ý. Nhờ sự chú-ý ấy ghi nhớ các hình
giáng đã nhận được trong các lần tia điện mở,
chấp nối các *hình-giáng* ấy rồi lại *đem* *hình*
giáng ấy *so-do* *với* các *hình-giáng* đã nhận thấy
trước kia mà biết được trong góc phòng có cái

ghé. Sự so-đo ấy rất dễ nhận biết nếu ta thí nghiệm thế này :

Trong góc phòng có đặt bàn, trên đê một con chồn độn rơm. Nếu trong phòng có một người Mọi, một đứa trẻ, và một nhà chuyên môn làm đồ độn rơm, thì sau lúc mở tia điện nhiều lần; nếu ta hỏi, người mọi sẽ nói trên bàn có con chồn, đứa trẻ nói con mèo, duy nhà chuyên làm đồ rơm có thể nói là con chồn giả mà thôi. (lý do vì sao sau sẽ cắt nghĩa)

Vậy ý-thức có thể so-đo các hình-ảnh đã nhóm góp từ trước, kết cấu lại để *lao ra những hình-ảnh mới*.

Những hình-ảnh ý-thức đã dùng ấy không phải chỉ riêng một thức đã thu nhận mà có thể là hình-ảnh của tất cả 5 thức đã nhận được. Như khi nhận thức chỉ nhận được một vết xanh, mà ý-thức đem so-đo với hình-ảnh trước đã biết vết xanh ấy mềm hay cứng, nó ở đâu ra, nó có công dụng thế nào, rồi từ thời biết đó là một cái lá, lại là một lá thiệt, một lá vẽ hay là một lá giả v.v.... Sự chấp nổi ấy làm một cách quá mau thành chúng ta ít khi tự biết.

Cũng như lúc đọc sách, mắt chỉ thấy giấy trắng có hình đen ngòng-nghèo mà ý-thức đã kết thành tiếng đọc của chữ, tưởng-tượng thành hình-ảnh của chữ ấy chỉ.

Vậy tánh cách chung của năm thức là nhận biết một cách mơ màng, không phân-biệt;

còn của ý-thức là rõ ràng, có tánh cách phân-minh; dẫu có lúc cái hình-ảnh, cái tánh cách ý-thức chiếu ra đó, không đúng với sự thực cũng mặc, như trong thí dụ con chồn đòn rơm để trong góc phòng vậy.

Ngũ-thức « thô-sơ » « thực-thà » nên chỉ nhận cái gì đúng theo hình-ảnh của nó, như nhận thấy tối khاء với sáng, còn ý-thức có thể nhận biết rằng sáng chỉ đối đãi với tối mà có, nếu không có sáng thì tối cũng không, nếu không có tối thì sáng cũng không có; nhờ sự lanh-lợi ấy mà ý-thức nhận hiều được các danh-từ, số-mục, cùng các cảnh hiện không có. Nhờ ý-thức mà người có thể tưởng-tượng đến các cảnh địa-ngục, thiên-dường, niết-bàn v.v...

Nhưng vì sự lanh-lợi đó mà lầm khi ý-thức làm, như khi mắt chỉ thấy một cái nón trên cái tai, ý-thức đã tưởng rằng một người mang tai đội nón, không biết đó có thể là một người già.

Lại ta thường nghiệm thấy ý-thức không vận-dụng luôn, như lúc ta không suy nghĩ gì, như lúc ta ngủ, những lúc ấy ý-thức không làm việc nên gọi nó gián-đoạn.

Nhưng gián-đoạn như thế, thì sau làm sao lại phát ra được? -Vậy thiết-tưởng như mặt bể có gió làm cho nồi sóng, hồi nước nhô lên thi gọi là có sóng, hồi lặng xuống thi gọi là hết sóng, nhưng nếu sóng hết cái thể phát ra sóng vẫn phải thường còn, vì thể ấy thường còn mới lại phát ra sóng được, theo lẽ ấy thi biết ý-thức gián-đoạn,

tất phải có một thức khác thường còn làm cái chỗ phát khởi ra ý-thức ; *thức ấy là thức gi?*

Lại nữa, trước kia trong cuộc chiêm nghiệm « con chồn rơm » ta thấy người Mọi chưa hề thấy chồn rơm, nhưng đã thấy chồn thiệt, nay ý-thức so-sánh các sự đã kinh-nghiệm với cái hình-ảnh hiện-tại, mà phát ra hình-ảnh con chồn thiệt. Vậy công dụng của ý-thức là so-sánh các hình-ảnh, các sự kinh nghiệm và tạo ra hình; nhưng các « hình-ảnh » đã thâu-nhận trước kia, các đều đã « kinh-nghiệm » ấy đã chất chứa vào chỗ nào, mà ngày nay ý-thức lại đem ra được ?

Cắt trong ngũ-thức và ý-thức chăng ? ngũ-thức gián-đoạn, như lúc chú-ý thấy thi không nghe, lúc suy nghĩ, lúc nhập-định thi không thấy; ý-thức cũng gián-đoạn, nếu cắt vào ý thức thi lúc ngủ mê, ý-thức không vận dụng, tất nhiên các đều kinh nghiệm ấy mất đi, lúc sau ý-thức nổi lại, còn làm thế nào mà đem ra được nữa ?

Vậy tất nhiên các đều kinh nghiệm ấy đã cắt vào một nơi thường còn, nơi ấy có thể giữ gìn các đều đã kinh-nghiệm. Thức ấy là tạng-thức, hay a-lại-da-thức, hay bát-thức, hay căn-bản thức nghĩa là cái thức làm căn-bản phát-sanh tất cả các thức khác.

Theo sự chiêm nghiệm và lý-đoán, ta vẫn nhận rõ có bát thức, vậy bát thức là chỗ chứa nhóm các đều đã kinh-nghiệm, đã huân-lập nghĩa là các chủng-tử. Nhưng thức này rộng lớn, người chưa giác-ngộ không nhận biết được.

Chúng ta đã nhận rõ ý-thức rất lanh-lẹ có thể nghĩ tới đủ cảnh-giới, như hiện nay ta vẫn in trí có ta, có cảnh; mà ý-thức có thể nghĩ tới cảnh vô-ngã, vô-pháp, nghĩa là không có chi gọi là ta, không có chi có thiệt-thề; mỗi lúc ý-thức nghĩ-nghĩ đến đều ấy thì tất đang duyên với các cảnh vô-ngã vô-pháp, và đang huân-tập các đều ấy cho một thức khác không gián-đoạn, cái thức này phải có tánh cách gìn-giữ được các đều huân-tập ấy, mà hơn nữa, còn phải có tư cách nhận được sự huân-tập; nghĩa là muốn nhận được sự vô ngã, vô-pháp chính-thức ấy cũng phải trong-rỗng không có thành kiến-nhận có ngã, có phái. Cũng như hư-không, không có mùi gì mới có thể hóa thơm mùi trầm, nếu ta đốt trầm, hóa thơm mùi nước hoa, nếu ta rải nước hoa chử !

Cái thức ấy đã không có thành-kiến-nhận có ngã có phái; ý-thức lúc ấy cũng nghĩ đến vô-ngã vô-pháp, cũng không nhận có ngã có phái. Nhưng lúc ấy nếu có người đập ta thi ta liền biết ta bị đập. Vậy thi cái chi biết được sự có "cái ta" ấy ? Ngũ-thức chỉ biết có cảm giác mơ-màng, là sự xúc-động, chờ không hề biết có cái « ta » bị xúc-động. Vậy tất nhiên phải có một thức khác với đệ lục-thức mà không vô-tánh như « thức có thể huân-tập » kia; thức ấy có thành-kiến là « có ta » và cứ thầm-nhận có « ta », mặc dầu ý-thức nghĩ rằng « không ta ». Thức ấy là mạt-na thức hay đệ-thất-thức; còn thức có thể huân-tập là tạng-thức hay bát-thức. Theo đều kinh-nghiệm của các vị thuyên định thi lúc nhập diệt-tận-định, phần nhiệm của thất-thức không còn nữa mà người vẫn sống, đệ

thất-thực đã giàn-đoạn tất như ngũ-thực, ý-thực, không có thể giữ các đều đã kinh-nghiệm được.

Nói tóm lại ngũ-thực chỉ biết sự cảm-xúc một cách mơ-màng; ý-thực có thể duyên với đủ tất cả cảnh-giới, tạo đủ cảnh-giới; Đệ thất-thực chỉ biết chàp « ngã »; bát-thực thì trống-rỗng, thường còn, có thể chứa nhom tất cả các chủng-tử, và chứa đủ tất cả chủng-tử. *Nhưng đệ thất-thực nhận cái chi làm ngã?* « Ngã » cần phải thường còn tiếp-tục, vậy không thể nhận đệ ngũ-thực và ý-thực làm ngã được; tất nhiên nhận đệ bát-thực làm ngã. Nhưng đệ bát-thực theo như trên đã nói huân-tập khác nhau, như đứa trẻ chỉ thấy mèo, nên không thể biết chồn, người mọi chỉ thấy chồn thiệt nên không thể biết chồn rơm, vì sự huân-tập từ xưa sai-khác cho nên cái-tặng-thực của hai người ấy cũng sai khác nhau, chính sự sai khác ấy tạo thành ra nghiệp các loài. Ta có thể ví đệ bát-thực như mạch nước, đệ thất-thực như thành giếng, khoan nước thu trong thành giếng như A-lại-gia-thực (nghĩa là phần đệ bát-thực bị đệ thất-thực nhận làm ngã) khoan nước ấy vốn dòng thê với nước mạch, nhưng tựu trung hình-giáng có sai khac; lại nước trong giếng hình như đứng yên, thiệt ra nó lưu-chuyển mãi mãi không dừng. Vì thế nói nước trong giếng là thiệt khác, hoặc thiệt không khác nước mạch, hoặc thường, hoặc không thường đều sai.

Nhưn dấy ta nghiệm biết A-lại-gia-thực thê-tanh vốn thường mà hiện trạng không thường, sự không thường đó là do các duyên huân-tập vậy.

Vì thế nên bậc đã giác-ngộ nhận-biết tâm-thức vô-thường, nên nói « Vô-ngã »; còn người phàm-phu không nhận được sự biến-dịch đó, nhận chắc có ngã, và hoặc cho ngã là thường mà hoá tham, sân si mạn v.v... Hoặc cho ngã là đoạn (còn thè tiêu mất) mà không hiểu được luật nhân-quả, gây ác nhơm chịu ác báo.

Kết luận

Ta nhận thấy trong các thức đều có hai phần năng-trí (biết) và sở-trí (bị-biết) như noi nhận-thức có : thấy biết) và sắc trần (bị thấy), noi nhĩ-thức có : nghe và tiếng ; noi tý-thức có : ngữ và mùi, noi thiêt-thức có : nếm và vị, noi thân-thức có cảm-xúc và vật cảm-xúc,

Noi ý-thức cũng có sự biết suy-nghĩ và đều suy-nghĩ, còn đối với ý-thức trong lúc mộng lúc nhập định, thời rõ ràng có cảnh bị biết và sự nhận-biết. Cảnh của ý thức thường do tất cả năm trần (sắc, tiếng mùi, vị vật cảm-xúc) nhóm thành.

Nhưn đó ta nhận rõ các thức đều có hai phần đèo nhau không hề rời, dẫu chia chẽ đến đâu cũng thế : hai phần ấy là biết và bị-biết. Vậy để bát-thức làm căn-bản phát ra các thức tất cũng đủ hai phần ấy. Theo luận duy-thức thì hai phần ấy là kiến-phần (nhận biết) và tướng-phần (cảnh); theo Kinh Thủ-lăng - Nghiêm thời hai phần ấy là Minh và Diệu, Minh là nhận biết, Diệu là tướng trạng biến ra :

Như thế biết và bị-biết không phải là hai ; nếu nhận ra có cái « ta biết » riêng đối-lập với cái « bị-biết » riêng là nhận làm là một thành kiến nhận càng, không phải một sự tin đã có xét đoán minh-mẫn. Những người nhà quê xúi ta thường tin cõi hóa cá, mèo hóa chồn, cũng như người Âu dời Trung-cõi tin dễ rách hóa chuột, sự-tin vô-lý ấy cha truyền con nối lâu đời hóa ra một thành

kiến nặng-nề và vững chắc không ai dám phá: đến khi có người sáng suốt nương biện-luận rõ ràng chiêm-nghiệm chân-thật phá được, thời các đều tin ấy thành Mê-tin. Sự tin có ta, có cảnh cũng là một thành kiến như thế, và chính nhờ đức « Giác-ngộ » chỉ dạy mà ta mới dám nhận đó là một lối mê-tin.

Nhờ những nhơn duyên đặt biệt mà Đức Thái-Tử Thích-ca đã ra đời trên cõi Ta-bà, với một nghị lực phi thường, Ngài đã chứng suốt các cảnh định, phá tan ngũ ẩn, chứng đạo Bồ-dề, nhận rõ chơn-như (sẽ cắt nghĩa trong số sau) vạch bày chơn-tâm, vọng-tâm, chỉ rõ lý vô-ngã vô pháp gây một nhơn-duyên hết sức quý báu để phá mê trừ khổ cho chúng sanh. Sau lại nhờ các vị Bồ-tát như Ngài Thiên-Thân và Vô-Trúoc tùy căn cơ chúng sanh lập tôn Duy-thức dùng lý-luận rành-mạch chỉ rõ lý ấy để hóa độ chúng sanh, nhờ thế chúng ta ngày nay mới còn hưỡng chút ánh-hưỡng của Phật, ta nỡ dám bỏ qua mà không lo tu-lập sao?

Như trên đã xét rõ tánh cách và công-dụng các thức, ta biết rằng ta muốn thay đổi cảnh-giới thế nào cũng được, cho đến sự phá triệt để các lối mê-tin cóngã, có pháp, miễn biết huân-lập bát-thức cho đúng phương-pháp.

Trong việc huân-lập này, ngũ thức ý-thức, đê thắt-thức đều có dự, song sức ý-thức huân-lập mạnh-mẽ hơn nhiều.

Thắt-thức hoàn-toàn sai-lầm vì nhận có ngã, có pháp, sự chấp-trước ấy do sức huân-lập sai-lầm từ lâu đời Muốn trừ bô sự chấp trước của thắt-thức, cần phải dùng lực-hức quán lý vô-ngã, vô-pháp, khởi hành theo lý vô-gã, vô pháp để luôn luôn huân-lập đê bát-thức. Nếu huân-lập mãi như thế, lần lần đê bát-thức sẽ chứa nhóm toàn là nệm vô-ngã, vô pháp thời các chủng-tử chấp-ngã, chấp-pháp trước kia sẽ bị lấn át không hiện hạnh được, nhờ thế phần mề của đê thắt-thức

không vận dụng, làm cho chúng sanh thoát ly tất cả các nỗi khổ vì mê-lầm có ngã-tuởng-tượng xô-xát với canh-tuởng-tượng; thoát ly được đều ấy tức thoát khỏi sanh, tử, luân hồi; và trí sáng suốt nhận hiểu tất cả lý-do sự chuyen biến của sự vật, chúng được niết-bàn, thành bức vô thương chánh-đẳng chánh-giác, hóa độ chúng sanh trong mười cõi.

PHẠM-HỮU-BÌNH
trong đoàn Phật-Học Đức-Dục

ĐÍNH-CHÁNH

Số 50 trang 4, giọng 27 :

« có phuơng phan thi đồng như hư-không . . . »
xin đọc là : « có phuơng phan thi còn có thể chia chẽ
được nữa, như thể cực-vi do nhiều chất nhỏ hơn nhóm
thành,—cũng chỉ là một vật già hiệp chờ nào có thiết
thể; Nếu không có phuơng-phan thi đồng như hư-không v.v

KINH DU'Q'C-SU'

Luu-Ly-Quang-Vương Nhu-Lai

bồn-nguyệt công-đức

Đức Từ-phụ Thich-ca mâu-ni của chúng ta giữa thế giới Ta-bà ác-trược này hiện thân tu thành chánh-dạo chứng quả Bồ-dề; kiến-lập đạo-tràng thanh-tịnh, nói vô-tuệ phap-môn chánh-đáng, bồn ý của ngài là cứu độ chúng-sanh thoát vòng sanh, lão, bệnh, tử. Chẳng những đức Thich-ca như vậy, mà đức Phật A-Di-Đà hiện thân vào thế-giới phương tây gày dựng pháp-tràng nói phap độ chúng-sanh và đức Phật Dược-sư cũng hiện thân ở thế-giới Tịnh-luu-ly phương đông nói phap độ chúng-sanh thoát vòng khổ mà an hưởng cảnh Tịnh-dộ hiện-thời hoặc các đời sau.

Nhưng xét đến chúng ta và các chúng-sanh nhiều kiếp nhân lại đây chịu khổ luân hồi chỉ vì sanh-tử; vì sanh tử mà làm chúng-sanh, vì sanh tử mà đời trước làm trời nay trở lại làm người, nay hiệu làm người mà sau lại làm trời, cho đến làm chúng-sanh, địa-ngục, ngạ-quỷ, súc-sanh; cho nên chúng-sanh ba cõi rất lo sợ về sanh tử và cho sanh tử là một sự lớn lao khó giải-quyet nhất. Chỉ có Phật thoát ngoài vòng sanh-tử mới giải-quyet được mà thôi.

Vì cứu sanh tử cho chúng sanh, nên trong thời-giáo của đức Thich-ca, ngài đều tùy căn-cơ của chúng-sanh mà nói phap chia làm nhiều bực. Ngài vì hàng nhàn-thừa mà nói ngũ-giới, thập-thiện để đối-trị tội ngũ-nghịch, thập ác; vì chư thiên mà nói 4 món thuyền, tám món định đối trị bệnh tán loạn; vì hàng Thanh-văn Duyên-giac mà nói tứ-dế, thập nhị nhàn-duyên để dứt trừ tham, sân, si, giải-thoát sanh tử; vì các hàng Bồ-tát dạy tu lục-dộ, vạn-hạnh để dứt trừ vô-minh-hoặc

và cứu độ chúng-sanh . . . Đó là Phật dạy phải tự-tu tự-chứng, nhưng chúng - sanh ở trong vòng tội lối ngushi, bè trong đầy hoặc-chướng tham sân, kiêu-mạn, bè ngoài bị nhiều tai-nạn : đau ốm dói rach, hình phạt dien cuồng v.v . . . Trong khi sống mà tội lối tai ương như vậy, đến khi chết bao nhiêu tư-tưởng xấu đều phat khỉ, cẩnh-giời khổ đều hiện bày, khó ăn - năn kịp ! . . . Cho nên những người muốn luôn luôn hưởng cảnh an-lành thì một là phải tự-lực tạo nhơn-lành, hai là nhờ tha-lực hộ-trí mới đặng.

Mà tha-lực ấy là Phật.

Lâu nay phần nhiều chuyên lo về việc tiếp - dẫn vãng - sanh trong lúc làm-chung, nên thường tung kinh Di-Đà, niệm hiệu A-Đi-Đà và công việc gì làm xong cũng cầu-nguyện khi làm chung nhờ Phật tiếp-dẫn về cõi Cực-lạc phương tây.

Còn trong lúc sống thì chúng ta thường bị ngoại duyên làm não - hại, không thể không nhờ Phật hộ-niệm mà đặng an-lành, nên nay xin nhắc lại đức Phật Dược-sư Lưu-ly-Quang Như-lai là một đức Phật phát nguyện độ-sanh trong khi còn sống mà bị các tai-nạn. Nói đến đức Dược-sư tức là lược nói kinh Dược-sư Lưu-ly-Quang Như-lai bồn-nguyện công-đức vậy.

Kinh Dược-sư này là một phương-phap ứng-dụng hiện thời ; chúng ta sanh ở cõi này, không luận hàng người nào cũng muốn sống lâu và muốn khỏi tai nạn để vui vầy ăn ở, thi cần phải nhờ oai-thần nguyện lực của đức Dược-sư giúp đỡ, để cải-tạo tâm-lành, vượt vòng ác-kiến, ma-đạo mà tránh khỏi các tai-nạn.

Kinh này là phương-phap tạo thành cảnh Tịnh-độ. Các đức Phật đều phat tâm rộng lớn tu-hành cầu chứng Phật-quả, phat - nguyện rộng lớn cứu-độ chúng-sanh, mà cảm thành thế-giới an-lạc như đức Dược-sư nói trong kinh này. Nếu chúng ta tu-hành và phat

nguyễn độ-sanh như Ngài, một người tu như vậy cho đến nhiều người cũng tu-hành phat-nguyễn như Ngài thì cảm thấy hiện-tiền trong thế-giới ta ở bớt tai-nạn binh - đao cho đến không còn tâm độc ác giết hại lẫn nhau, ít người chết yêu cho đến sống lâu vô-lượng bớt tật bệnh, cho đến không còn nghe tiếng rên - rỉ than - vân của kẻ nghèo khổ, tật nguyền v. v. tức thế-giới Cực-lạc đó vậy.

Vì vậy nên đức Phat-Thich-ca mới nói kinh Dược-sư Lưu-ly quang Như-lai bồn-nguyễn công - đức này. Ngài Tam-tạng Phap-sư Huyền-trang ở đời Đường dịch ra văn Tầu.

Kinh văn chia ra làm ba phần :

- A) Phần duyên-khi.
- B) Phần chánh-tông.
- C) Phần lưu-thông.

A) PHẦN DUYÊN-KHI

Một khi Phật với các đồ-chúng : 8000 vị Tỳ-kheo, 36000 vị đại bồ-tát cùng các vị quốc-vương, tư-sĩ, trùm, người, ở trong thành Quảng-nghiêm, Phật theo lời thura thỉnh của Mạng-Thù-thất-Lợi (Văn-thù Bồ-tát) mà nói kinh này.

B) PHẦN CHÁNH-TÔNG

Đoạn thứ nhất ngài Mạng-thù-thất-lợi dùng sức đại-trí cầu chứng Phật - đạo mà thỉnh Phật nói kinh này. Như trong kinh nói :

« Thưa Thê-tôn ! duy nguyễn ngài vì chúng tôi mà diễn chủng loại danh-hiệu và bồn-nguyễn công-đức thù-thắng của các đức Phật ».

Đoạn thứ hai ngài Mạng-thù-thất-Lợi phat-tâm đại-bi giúp ích cho vô-lượng chúng-sanh mà thỉnh Phật nói kinh này, vì

thể nên Phật đã khen : « Hay thay, hay thay !!! Mạng thù-thất-Lợi ! người vì lòng đại-bi dứt trừ nghiệp chướng trói buộc cùi chỏng-sanh và làm lợi-ích an-vui cho các loài hữu-tinh về các đời tương-pháp sau này mà khuyến-thỉnh ta diễn nói danh-hiệu và bồ-đề-uyên công-dức của chư Phật ! »

Vì bồn-ý của Mạng-thù-thất-Lợi thưa thỉnh nên từ ấy sắp sau Phật vi Ngài Mạng-Thù và vì lợi-ích chúng-sanh đời sau mà nói rõ quốc-độ, bồ-đề-uyên công-dức của đức **Dược-Sư Lürü-ly-quang** !

Phương đông, cách đây mươi hảng-hà sa cõi Phật có thế-giới gọi là Tịnh-lưu-Ly rất trang-nghiêm tốt-dep; cung điện báu, 7 lớp hành cây, ao sen báu, nóc bát công-dức v.v... đều do 7 món báu tạo thành; thường thường tiếng nước chảy, tiếng chim kêu, tiếng cây rung gió thôi đều diễn bày các pháp tu-hành và cõi ấy không có đàn bà con gái, không có danh ác-dạo, hoặc người thọ khổ. . Tóm lại cõi ấy đều đủ các món công-dức trang-nghiêm không khác cõi Cực-lạc của Phật A-Di-Đà, nên Phật nói : « Cũng như thế-giới Cực-lạc phương tây đủ công-dức trang-nghiêm không sai khác ».

Và lại trong cõi Tịnh-lưu-Ly có hai vị Bồ-tát lớn : Nhựt-Quang biến-chiếu và Nguyệt-Quang biến-chiếu thường giúp đức **Dược-Sư** hóa-độ chúng-sanh,

Thế giới Tịnh-lưu-Ly mà được trang - nghiêm như vậy là do Phật Dược-Sư trong lúc tu Bồ-tát hạnh phát !² lời nguyễn tu mà được cảm thành :

1. — Nguyễn ta khi thành đạo Bồ-đề, thân đầy đủ 32 tướng tốt hào - quang sáng khắp vô-lượng thế - giới khiến các chúng sanh cũng được như ta.

2. — Nguyễn ta khi thành Phật, trong ngoài sáng chói hơn ánh-sáng mặt trời, tự-tại làm Phật khiến các chúng-sanh ở chỗ tối-tăm cũng đều nhờ он khai - thị.

3. -- Nguyễn ta khi thành Phật đầy đủ vô-lượng phương-tiện tri-huệ làm cho chúng-sanh đầy đủ các món thọ-dụng

nơi thân tâm.

4. — Nguyễn ta khi thành Phật, nếu có các chúng-sanh tu theo tà - đạo đều xoay về chánh - đạo, hàng nhì-thừa thi đều xu-hướng về Đại-thừa.

5. — Nguyễn ta khi thành Phật, nếu có chúng-sanh theo giáo-pháp của ta mà tu-hành thi đều được hoàn-toàn, dầu có phạm giới mà nghe đến tên ta cũng trở thành thanh tịnh-giới khỏi sa ác-đạo.

6. — Nguyễn ta khi thành Phật nếu chúng-sanh thân-kết bèn-yếu xắn-xa, đui điếc câm ngọng, một phen nghe tên ta, niệm tên ta thi được khỏi bệnh, lại được tốt đẹp khôn ngoan.

7. — Nguyễn ta khi thành Phật, nếu các chúng - sanh không bà con quyền thuộc, nghèo thiểu ốm đau, không ai giúp đỡ, mà nghe được tên ta thi thân tâm yên lành quyền thuộc giúp đỡ cho, đến chứng đạo Bồ Đề

8. — Nguyễn ta khi thành Phật, các người con gái thường bị hèn-hạ khinh dè, nếu nghe tên ta thi được bỏ thân con gái thành tướng trưng - phu, cho đến chứng đạo-quả.

9. — Nguyễn ta khi thành Phật, thi các chúng - sanh thoát vòng ma-dạo ác-kiên, về nơi chánh-đạo, tu Bồ-tát-hạnh mau chứng Bồ-đề.

10. — Nguyễn ta khi thành Phật, nếu chúng-sanh bị pháp-vua trừng-trị, trói buộc, đánh đập, giam ngục tối, cắt xẻ v.v. mà nghe tên ta thi đều thoát khỏi.

11. — Nguyễn ta khi thành Phật, những chúng-sanh bị đói khát cầu an mà tạo nghiệp dữ, nếu nghe tên ta chuyên niệm U.ォ - 如意 thi ta trước hết cấp cho món ăn được no đủ, sau nói pháp khiến tu-hành được hoàn-toàn an-vui.

12. — Nguyễn ta khi thành Phật, những chúng - sanh nghèo không áo mặc, muỗi lảng chích đốt, khó trừ nóng lạnh, ngày đêm khổ - sở, nếu nghe tên ta chuyên niệm thọ-trí thi ta theo tâm mong cầu ấy khiến được đầy đủ y-

phục, hoa-hương.

Đó là lược kè bồn-nguyễn của đức Dược-sư còn bao nhiêu công việc tu-hành không thể nói hết, nên Phật nói : Đức Phật Dược-sư Lưu-ly-Quang Như lai kia trong khi tu Bồ-tát-bẠnh phát đại-nguyễn và công-đức trang-nghiêm của cõi Phật kia, ta dầu trong một kiếp, hơn một kiếp không thể nói cùn g được.

Vì nguyễn-lực như vậy, công-đức tu-hành như vậy, nên hễ chúng - sanh ngu-si không tin thiện ác nhơn quả, tâm thường xan-lãm, không bô-thí cho ai, nếu có thí chút ít thì tâm đau tiếc như dao cắt xé thân phần . . . nhưng đã từng nghe danh - hiệu Dược-Sư thì dầu ở trong đường khổ cũng đang chuyên sanh cõi người mà tu-bẠnh bô-thí, dầu bỏ thân mạng cũng không thương tiếc.

Hoặc các người phá giới - luật, oai - nghi, tâm kiêu - mạn báu-bát chánh-pháp sẽ dọa trong ba đường dữ, nếu nghe tên Dược-Sư tức thi bỏ các hạnh xấu-ác mà tu theo chánh-pháp . . . cho đến chúng-sanh muốn sanh cõi trời, sanh làm chuyên-luân-thánh-vương để đem thập - thiện dạy đời, muốn tiêu-trừ bệnh-tật, thọ-mạng lâu dài; nếu nghe danh-hiệu đức Dược-Sư, chuyên tâm tri-niệm kinh chú, hoặc tạo tượng Dược-Sư, dâng cúng hoa hương tươi tốt, tịnh tâm tri-tụng kinh chú, đốt 49 ngọn đèn, hoặc chú vào trong vật uống ăn của người bệnh cầu chú Dược-Sư quán-danh chọn ngôn 108 biến để cho họ dùng; mà nhất là trong 49 ngày ấy phải nhất tâm thọ-tri 8 món giải-trai, thân thường sạch-sé, tâm thường vui-vẻ, đối với các loài chúng - sanh khỉ tâm từ giúp - đỡ, khỉ tana bị cứu-vớt, khỉ tâm bình-dắng bô - thí cho các loài hữu - tình, không làm tổn hại một chúng - sanh và không khi nào giận hờn . . . được như vậy bề trọng tự mình đã xoay-dời được tâm tàn - ác độc - hại thì bao nhiêu tai - churóng những cảnh khốn-khổ đều theo tâm ấy mà chuyên thành cảnh giới toàn-thiện, toàn-mỹ; hàng ngày lại được các vị thiên-thần ứng-hộ và nhờ oai-thần nguyễn-lực của Phật Dược - sư mà cầu lành bệnh, cầu sống lâu đều thỏa ý - nguyện. Vì rằng đức Phật

Dược - Sư Lru - ly - Quang đã trải qua nhiều kiếp phát đại -
nguyễn độ - sanh, tu Bồ - tát - hạnh, trong thời - gian lâu xa ấy.
Ngài dứt sạch những nghiệp - chướng báo - chướng và phiền - náo -
chướng làm một vị Pháp - vương, không bị sự gì làm náo -
nóng; những nguyện độ - sanh luôn luôn khăng - khít, nên tùy ý
sanh vào những cảnh khổ, tối - tăm làm một vị hrough - y dùng
các vật dụng cứu chúng - sanh thoát vòng thân - bệnh, nói pháp -
mầu để cứu chúng sanh ra ngoài vòng tâm - bệnh . . . nên mặc
đầu số chúng - sanh cầu - nguyện mà nguyện - lực của Phật vẫn
trứa khắp tất cả.

C. — PHẦN LƯU - THÔNG.

Khi Phật nói kinh này rồi cả thỉnh - chúng Bồ - tát, Tỳ - khieo ..
đều vui mừng và vâng giữ.

Chú Dược - sư quán - đảnh chơn ngôn :

Nam - mò bạt già phật đế, bệ sát xã, lũ rô trich lưu ly
bát lạt bà, hát ra sà giã, đát tha yết đà da, a ra hát đế tam
miệu tam bột đà da, đát diệt tha. Úm bệ sát thê, bệ sát thê,
bệ sát xã, tam bột yết đế, ta ha.

VÕ - TƯỜNG

Trung - Học trường Phật - Học, Hué

PHẬT - PHÁP với THÂN - BỆNH

Nói về vấn-dề Phật - pháp với thân-bệnh này, chúng tôi có hai mục-dịch: trước là để cống-hiến cho nhiều người hiện-tại đang tìm-kiếm cách chữa thân-bệnh, một phương thuốc rất thần-hiệu, mà không tốn hao tài-lực mua tìm, ai cũng có thể tìm được. Sau để phá sự hiểu lầm rằng: Phật-pháp không quan-hệ với thân-bệnh, vì nhiều người có thành-khiến Phật-pháp với lối ăn-chay, với nhiều kỹ-luật chỉ là một lối tu ép xác cốt mong làm cho mau thoát khỏi xác thân người để lên hưởng phước ở cõi nào viễn-vông. Sau khi nghe lời tôi giảng giải, chắc các bạn sẽ nghiệm thấy vẫn có quan-hệ với sự chữa thân-bệnh; nhưng Phật-pháp không phải chỉ có thể, Phật-pháp còn có mục-dịch cao-siêu vô-cùng là muốn giúp người đạt được xu-hưởng tối-cao của mình là thoát tất cả mọi sự đau khổ, được bốn đức: thường, lạc, ngã, tịnh.

Vậy trong lúc lấy Phật pháp điều-trị thân-bệnh cũng rất mong các đạo-hữu sẽ suy-rộng ra cho cùng tốt thi sự ích lợi lại càng được nhiều lắm.

Cách sanh-hoạt của thời-đại xưa thi thế nào? Xưa vua Hoàng-đế hỏi Kỳ-bá: Tôi nghe nói người đời xưa họ ngoài trăm tuổi mà sức khỏe chưa thấy giảm; trái lại người bây giờ tuổi chừng nữa trăm mà sức khỏe đã suy kém, xét tại thời-thế mà khác xưa hay tại người ta tự làm mất sức khỏe ấy. Kỳ-bá trả lời: Đời xưa những kẻ tri đạo theo lý âm dương đặng hòa thuần sô, ăn uống có tiết-dộ, thức ngủ có chừng-mực,

không làm gì quá sức khỏe, bởi thế nên hình-thể cùng tinh-thần đều mạnh, tho đặng trăm tuổi mới mất. Trái lại người bấy giờ không thể coi rượu như nước, coi một nhoc làm thường, làm hao-tán hết nguyên - chán, làm trái lẽ sinh-hoạt, bởi thế nên tuổi mới nứa trăm mà sức khoẻ đã suy kém.

Xét Ký-Bá trả lời Hoàng-đế rất đúng, nhưng ta nên biết : Hoàng-đế trước Thiên-chúa mấy ngàn năm, mà đã than phiền là người bấy giờ mắt vê-sanh, dù biết người đời xưa khỏe lắm và tho lắm. Thì ta thử xem xem tại sao ông cha trước đây khỏe hơn ta nhiều.

Thưa các đạo-hữu ! lối sanh - hoạt của người đời trước rất sơ-sài, đơn giản; họ sống trong đời sống phong tục thuần hậu không bị lối sanh-hoạt phiền-phức như hiện thời chi-phối, họ sống trong đời sống thanh-tâm quả-dục. Lối của thanh-tâm quả-dục đó là tinh-thần của sanh-lý-học mà chính là lối sống của người tu-hành.

Vậy hiểu bịnh của người đời do lối sống không đơn giản làm nhơn-nuyễn chánh, muốn trị bịnh đó, tối xin đem vị thuốc « nhục đam » trong y-học nhập môn về thiền bảo dưỡng vi-quân để điều trị. Cái tánh chất nó là ăn theo lối đam-bac. Đại-ý vị danh y nghiên-cứu ra vị thuốc đó là : người ta ố-dị được mạnh-khỏe là nhờ tinh-huyết đầy-đủ, muốn cho tinh-huyết đầy-dủ không gì bằng ăn đồ thanh-dam vì chất đam là chính chất bổ tỳ rất thích-hop (đam già, thè chi chính vị). Những vị cam đam phàn nhiều rất bồ. Phục-linh, chinh-hoài, khiếm-thực, liên-nhục đều là vị cam-dam mà rất bồ. Như phục-linh thi yên hồn phách, định kinh-quý, bồ ngũ tạng, lại có công lợi-thấp ; còn chinh-hoài, khiếm-thực, liên-nhục đều là vị thuốc bồ tỳ thận, ích-khi cốt tinh cả. Vị danh-y đó lại nói : những vị cam đam như thế rất thích-hop cho người vô bệnh muốn bổ tinh-huyết, chứ không phải bằng những vị quá hậu

nó chỉ là thuốc chữa bệnh. Vì đó lại nói : trong đồ ăn thanh-dạm như cơm, rau, dấm, muối . . . đã đủ năm vị ngọt, đắng, mặn, cay, chua rồi, bởi thế nên vị lẩy lý luận « thiên thực nhân gian xung-hòa chí vị » công kích những người đã ngộ-dụng câu nói-kinh « tinh bát túc bồ chi dĩ vị » đem những đồ quá hâm làm đồ thực-phẩm thay những đồ thanh-dạm làm thiên-thắng âm dương, tăng phủ làm mất tuồi thọ của người, làm trái vị chỉ của thánh-hiền.

Ăn đậm-bạc để bồi tinh-huyết ư ? Thật thế đó, thưa các đạo hữu ạ ! Chúng ta đã kinh nghiệm sau bữa ăn cao-lương nghe Phật-pháp không minh-mẫn bằng sau bữa ăn thanh-dạm. Búi biết rằng vị cao-lương có cái hại kích-thích tinh thần biết là đường nào. Sách Thôi-miên cũng đem khoa học ra chứng : một miếng thịt nấu chín phân-tách ra chỉ toàn chất độc. Y-lý Đông-phương cũng căn-dẫn : đừng nên ăn đồ cao-lương vì nó động vị-hỏa tích thấp-nhiệt. Phật dạy sự ăn chay không những để phát khởi lòng từ-bi, mà có lẽ còn là muốn cho thân-thể được vô bệnh, tinh thần được minh-mẫn để theo đuổi một mục-đích là công việc học Phật rất nặng nề to tát.

Người đời nay mỗi khi nghe nói đến hai chữ ăn chay thì đã khiếp via, tưởng chừng thân mình đây đã biết bao hạnh phúc sẽ bị ép xác vì ăn chay, thật làm biết là bao ! Vậy ta nên đem những đồ ăn mà nhà chùa thường dùng là các thứ đậu, phân tách các chất bồ ở trong theo khoa học cho họ nghe. Khoa-học nói : trong các thứ đậu rất giàu chất đạm là chất rau cǎn cho cơ-thể người ta. Như thế thì một món ăn chay của đạo Phật rất thích hợp với khoa sanh-lý-học đông và tây. Vậy muốn đối trị với bệnh hiện thời, phải dùng vị thuốc ăn thanh-dạm vi-quán mà ăn thanh-dạm tức là Phật-pháp, tưởng không quan thi cũng là thẩn, cái đó xin các đạo-hữu tùy cơ ứng dụng.

Người đời lại tưởng rằng người tu hành chỉ cần

có cái sức khỏe nhẫn nỗi dùi mõ, lại như ý họ thường thì muốn có sức khỏe chỉ cốt ở thể-thao. Nhưng thưa các đạo-hữu, hiện nay biết bao người đang mang biết bao bệnh nội thương, Những người ở trong vô bệnh là những người tinh-thần đầy-dủ, họ không sợ những công việc lớn làm bằng đời người, họ không sợ những trở-lực lớn làm trở ngại chí họ. Các đạo-hữu chừng đã nghiệm: có người ta vừa trong họ đã sanh lòng kính phục; một cái nhìn, một tiếng nói của họ là như ghi khắc mệnh lệnh vào tâm trí ta, chừng như lời nói của họ chuyền-di được tri-hướng ta, cù-chỉ của họ cảm hóa được tâm-hồn ta, lại có người không những họ có cái mạnh-lực thiêng-liêng bí-mật như trên, họ lại chuyền-di được vật-chất, chuyền-di được mọi người cù-dong theo như ý muốn của họ. Cái mạnh của hang người này là cái mạnh hoàn-toàn, vì họ đã có vị thuốc điều-trị những bệnh nội thương của tạng phủ. Những người có thuốc ngoại-cảm mà nếu không có thuốc nội-thương, đó thì một ngày kia ta sẽ thấy họ nằm trên đường bệnh đau tim, đau phổi đau thận bởi sự hơi lạm-dụng sức khỏe bằng một việc hay một thủ vui gi.

Vì thuốc bồ-trị nội-thương đó là gì? Thưa các đạo-hữu là vị thuốc « tinh-tọa » trong Y-học Á-đông mà tôi định đem nó vi-thần. Công dụng của nó thì nhiều lắm, nhưng vì đối với tình-trạng số bệnh-nhân nhiều và多元, có nhiên giá nó là cao, nên tôi tùy-nghi đem nó vi-thần. Ngũ tạng có bệnh gì nó đều chữa hết. Nội-kinh (sách thuốc) có nói: tinh chi nhất tự nai tam trung chi thiền thảy; ý nói tinh là thiền-thảy của tâm. Ông Hải-thượng, một nhà danh y ở nước ta đã kinh-nghiêm rằng: « dien niên bát lão lâm tinh nai dĩ siy » nghĩa là được sống lâu không già, chỉ vì tâm được tịnh mà thôi. Vệ-sanh-lập của Tâu có nói: tâm tịnh tắc khi quy tâm nghĩa là tâm tịnh thì khí về tâm (được điều hòa).

Đời có người có bệnh mà sợ thuốc đắng không muốn

uống, mặc dù cứ uóc-ao cho khôle-mạnh. Vì thuốc uống cho tâm tịnh đây cũng là một vị dǎng vô-hạn ; nhưng thuốc dǎng hay dã tật. Cái bệnh tâm không tịnh có cái hại lầm Tâm đã không tịnh thì có mạnh đâu : mỗi khi bị ngoại cảnh cảm-dỗ là đã bị lung lạc rồi ; mà ở đời ngoại-cảm thiểu chi. Mấy món tài, sắc, danh đã làm cho biết bao người lo ngày lo đêm, chạy ngược chạy xuôi, mất ăn mất ngủ. Tâm đã bị ngoại-cảm sai sứ thì không một khắc nào là không rong-ruổi ; đời người trong khoảng 60, 70 năm bị mòn mỏi vì dục vọng xâng-xiêng mà đến chết cũng vẫn chưa xong. Thường lúc nhiều lo lắng ta nghiệm thấy mình gầy, lấm lìe tóc đầu bồng phẫn nhiều hóa bạc Cho nên y-lý Đōng-phương có nói : da-tử khi huyết xuy là thê. Tâm tịnh là một điều cần thiết cho các nhà sanh lý học, mà cũng là một điều cốt-giếu cho những người tu hành theo dao Phât. Được tâm tịnh tức là được một sức mạnh vô song, nhưng tâm tịnh là một việc rất khó. Cái bệnh trầm trọng chĩa nó cũng phải lăn lăn. Muốn cho tâm được tịnh, ban đầu ta phải nương theo một phương pháp thông dụng nhất là phương pháp hó-hấp. Ở đời Phât ngài A-nâu-lâu-đà vì tâm tán-loạn mà Phât dạy cho cách tu quán hơi thở, chỉ trong 21 ngày mà được vẹn-thông. Ở đời ta bây giờ không mong gì quán hơi thở mà được như thế, ta chỉ trong sao vì một phương tiện đó mà tâm được an-tịnh. Không nói đến sức mạnh mà ta có mỗi khi tâm được an-tịnh, chính mỗi hơi thở ta chuyên chú cũng đã ích lợi vô cùng. Vì sao ? — Dưỡng khí vào với huyết den hóa huyết đỏ, huyết ấy hóa thành tinh tinh hóa thành khí, khi hoa thán, trong mục Tọa-thyền của ông Thiều-Chíu dǎng Huoc-luệ, ông có thuật nhẽnq, sự ích-lợi của công phu ịnh-toa hó-hấp nó đem ông ra khỏi những bệnh hèm nghèo. Cách đây chừng sáu năm, tôi có quen một người bạn anh kề chuyên với tôi rằng : anh bẩm thọ liêng thiên bất túc, bao nhiêu bài thuốc bỏ đã dùng nhiều mà vẫn vô hiệu ; với phương-pháp

tịnh-tọa hò-hấp anh đã cài tạo được đời đau-khổ của anh. Tôi lại thấy cách ngồi niệm Phật trong quyền « Bước đầu tin Phật » tác-giả dung-hòa sự điều-hòa hơi thở với tiếng niệm Phật từt là chỗ tác giả đã biếu-lô chỗ nhất tâm niệm Phật bắt loạn, cũng căn cứ trên chỗ định bằng hơi thở đều hòa Đến đây tôi muốn biếu-lô sơ qua cái sức mạnh của tâm được định-tịnh một ít ; đời xưa những người trung-thần hiểu lử vào sanh ra tử mà thành công được dễ dàng cũng là nhờ sức mạnh của tâm đã ổn định một mục-dich lâu ngày. Các vị thánh hiền đời xưa như Khổng-tử. Mạnh-tử đều đã nhận được sức mạnh của bất động tâm, sức mạnh của hảo-nhiên chí khí.

Cách làm cho tâm định như thế đạo Phật gọi là tọa-thuyền. Như thế thì sự tọa thuyền của đạo Phật đã bao hàm trong pháp tịnh tọa của nhà sanh-lý học. Vậy nên tôi đem vị thuốc « tịnh-tọa vào phương thuốc Phật-giáo với thân bệnh » để chữa bệnh nội-thương tưởng cũng không phải không có lý ; sự dụng nó các đạo hữu nên tùy bệnh cần nhắc nhiều ít mà thôi.

Bài thuốc này hãy còn một vị nữa, vị này nó điều-hòa hai vị trên làm cho hai vị ấy được thêm phần công dụng, không có nó không được. Tôi đem nó vi-tá. Tên nó gọi là « **đoạn phiền-não** ». Vì thuốc này có những công-năng gì ? Thưa các đạo-hữu, những bệnh nan-y theo y-lý A-dòng day không những nên theo những môn bảo-duoing (như hai môn trên) lại còn phải tu tâm tu tánh nữa thì mới mong có cơ khả cứu.

« **Đoạn phiền-não** » là ta dùng nên quá để cho tinh-cảm lay-dong và các niệm xâng-xiên làm não-loạn. Ta hãy đọc mấy câu thơ trong Y-học-nhập-môn thì ta sẽ biết sự quan-hệ của cái niệm xấu ra sao : « mộng-di chi bệnh toàn thuộc tâm, tưởng-hoa nhất động tầu tinh cảm. Bất tín vô mộng nhi duy giả, niệm đầu nhất động tinh liện trầm » (nghĩa là : bệnh mộng-di-tinh tại

bởi tâm, theo luôn thường-hoa tiết linh trầm. Chẳng tin không mộng mà di đó, sắc-niệm vừa thôi tinh đã trầm) Tinh là một vật quý báu trong người ta (vì nó hóa ra khi ra thân) mà chỉ vì một niệm tư sắc đã bị ly-cung; đủ biết khỏi một niệm bậy là ta đã tần-thương rồi. Không những một niệm mà như vậy, mà đến vui, giận, lo, sợ, buồn, đều làm thương-lon tâm tang người ta. Y-lý Đồng-phuong có nói: *đa hỷ thương tâm, đa nộ thương can, đa tư thương tý, đa bi thương phế, đa khùng thương thận*. Trong tâm tang người ta tâm là ông vua chử-tê, nếu không giữ tâm cho được an-tịnh thi mắt quyền tự-chủ, vật quyền tự-chủ thi quan trong, quan ngoài đều được phóng túng, mà đã phóng-túng thi chiêu-hoa ngay. Ví-dụ như tâm không tự-chủ được sự bất-bình thi can-khi nổi lên, hư-hoa bốc Vì vậy nên người vào hay sức động đến can khi thi thường khi hay bị ầu-huyệt Cái hại da nộ đã vây, cho đến cái hại da hỷ, da tư, da bi, da khùng cũng đều bởi tâm không được thái-nhiên. Muốn giữ cái tâm cho được thái-nhiên để đổi trị cái họa bị ngoại-cảnh xô đẩy, ta không thiểu chí sách. Ta hãy đọc lời ông Quảng-thành-lử nói với vua Hoàng-đế: *chi đạo chi tinh, yêu yêu minh minh*; *chi đạo chi cực, hôn hôn mặc mặc*; *vô thị vô thính, bão thán dĩ tịnh*; *thán tưống tự chính, tất tịnh tất thanh, vô lao nhữ hình, vô dao nhữ tinh, nãi khả dĩ trường-sanh* nghĩa là cái tinh của chi đạo là không thể suy tim, chỗ tốt của chi đạo là không thể nói phô; đừng nên thấy đừng nên nghe, ôm thân cho lặng; thân muôn cho chính phải là thanh tịnh; đừng nên làm cho nhọc hlinh óng, đừng làm cho dao-động tinh óng, thì mới tráng sanh

Về lối đoạn phiền não của đạo Phật thi có thể nói hai chữ tịnh mặc. Tịnh nghĩa là không bị sự khổ vui lay động. Mặc là không bị sự phiền não nhiễu loạn. Phục được tâm tánh thi tâm thái-nhiên an-tịnh, lẽ

tất nhiên là tránh được cái hại của thiết-tinh xúe-dong
nó làm ô-nhiêm tâm-tánh, và lại tránh được những
bệnh nội thương phát-khởi. Thiết-tuong phúc được
tâm-tánh là một sự khô, nhưng chắc các đạo-hữu đã
biết cái tánh cách của vị « đoạn phiền não » quan hệ
như thế nào rồi. Vì thuốc mà đóng-y dùng để chữa
những chứng nan-y, và đạo Phật dùng làm căn-cứ
để dẹp đê-lử tu-hành phá tan ngũ ẩn, giải thoát nghiệp-
duyên, nên tôi đem vị thuốc đó vào thang « Phật pháp
với thân bệnh » trộm ngõi không phải khống dung.

Lại ai cũng nghiệm rằng : khi làm một việc lành
thì tất ta sung sướng hoan hỷ, lần cho ta ăn ngon
ngũ khoe mình ta được khoan khoái nêng nhàng ; khi
làm một việc gì ác thì ta nǎn-nǎn siỗi-hận bối rối lo nghĩ.
Như thế thời làm lành là làm cho mình khỏe-mạnh
mà làm ác là làm cho mình yếu-hàn. Đến như khörti
niệm lành dù cũng thế, sách Nho có nói một niệm lành
là cản-tương-tường phong hòa khai hiện ra ; một niệm
ác là cản-tương-yêu-tinh lè-quỹ hiện ra. Cảm
lành là cảm làm cho người ta được vui-sướng, cảm
dữ là cảm làm cho người ta khổ-nhục.

Vậy những việc làm thiện là những ông bạn tốt làm
cho ta dục-vọng, đưa ta lên con đường hạnh-phúc của
sức khỏe vô bệnh cũng như những lời cầu nguyện chí
thành trước bàn Phật : thệ thành chinh giác, thệ độ
chung-sanh . . . nó sẽ đưa tâm-hồn ta lên cõi hư-không
bao trùm lấy thiên hạ, làm cho thân ta được vui-về mà
khỏe-mạnh. Vì sao thế ? - Sau khi đọc một vài trang
sách nghĩa lý, lời-lẽ hùng hồn, các đạo-hữu tất nhiên
sống với tâm-hồn đầy dũng cảm. Sách Thôi-mén nói :
đọc sách lời-lẽ mạnh-mẽ để thêm nhân-điện cũng là lý
đó mà thôi. Vì thuốc này gọi là « hành thiện ». Vì
người đời hay quá háo-dòng nên cần châm chẽ già
vào « vi-sử ». Vả người đời không làm lành tất làm
dữ, nhất là người tánh-khí háo-dòng như phần nhiều
người đời nay. Vậy làm việc lành là một điều cần đe

nhữ thâm-thề an-lành tốt đẹp. Vagy vì thuốc « hành-thiện »
này giờ vào để tùy-trị căn bệnh « háo-động » của người
tôi nay tưởng cũng nên lâm.

Tôi tự nghĩ : cách dùng thuốc của tôi, quân, thần,
á, sứ hơi lớn xôn, nhưng thừa các đạo-hữu, hiện đài
đây giờ phải uống như thế. Tôi tạm đem phương
thuốc Phật - pháp với thân bệnh, tạm thí-nghiệm
rong một thời - gian, vì theo tôi thì : vị thuốc
như - đậm theo thời giá người ta có thể uống được
nhieu; nên để làm quân, vị linh-toca công nó mạnh
ien phai dùng làm thần ; còn vị thứ ba là « đoạn-
hiền-não » tánh nó hòa-hoãn để làm tá; vị hành-
hiện tánh nó khich-thích dần-dược dùng để làm sứ.

Chúng ta vẫn biết rằng thật ra Phật-pháp không
chỉ là dường-sanh, đó chỉ là một cái ngọn trong
nuôn ngàn cái ngọn, nhưng đối với tình-trạng bình-
thân hiện thời ai ai cũng ước ao có một phương
thuốc để cứu cái đời sống đa bệnh, yếu-trát, chúng
a phai đem ra ứng-dụng chứ biết sao ! Đó là sở-
nguyễn của tôi. Mong các Đạo-hữu hoặc thang, hoặc
toàn, bảo-chế cho tình-khiết bá phát bá trung để
lem thiền - hìa lên xuân - dài, thọ - vúc mà vui-huởng
hùc chung thái - bình thịnh - trị trên nền văn - minh
phiệt-hoa.

Nam-mô Dược-sư Lưu ly Quang-vương Phật

NGUYỄN-NĂNG-VIỆN

PRATIQUE DE LA MÉDITATION

(Suite)

S'imaginer dans une grande foule entourée de paix demeurant en paix, inondée de paix et alors se voir soi-même environné de paix, se sentant absolument paisible, dispensant la paix dans ses pensées, ses paroles et ses actes à toute créature et être qui vit et respire. Il faut se souvenir de cette image mentale.

Voir la foule se déplaçant, observer attentivement les êtres, les voir environnés de paix, demeurant en paix, la paix ruisselant en eux et au travers d'eux et rayonnant dans les pensées, paroles et actes de toutes créatures qui vivent et respirent.

Tout cela vous devez l'imaginer, le sentir, le savoir étant conscient de cette paix à laquelle tout respire. Ne voir que la paix partout, en toute chose, en toute personne, la paix en toute créature ou être qui vit et respire. La paix dans tout l'Univers.

Nul n'est responsable de ce que les autres disent ou font, tout ce que l'on doit sentir et voir est la paix en eux qu'ils le sachent ou non. En le sachant, le sentant et arrivant à reconnaître que la paix est là, profondément cachée en eux, on est par cela même libéré des pensées, paroles et actes de paix qui nous entourent, on est le maître de ce que l'on ressent ou ne ressent pas, on dirige ses sentiments par sa pensée.

Agissant ainsi on facilite la méditation, car on aura par cet entraînement cultivé l'attention juste et la concentration sur l'idée de paix.

Un plan a été établi pour résumer les conseils du Samana Mahinda, il est utile de le suivre textuellement. Il peut servir de type pour établir un plan sur d'autres

sujets qu'on désire méditer plus tard, ce qui est nécessaire pour éviter à l'esprit de perdre le fil et permet d'obtenir plus vite la concentration sur un sujet unique.

Méditation paix. Tisaraan

Les trois refuges

Buddham saranam gacchanmi Je prends le Bouddha
pour refuge.

Dhamman saranam gacchanmi Je prends le Dhamma
pour refuge.

Sangham saranam gacchami Je prends le Sangha
pour refuge.

Dutiyampi Buddham, etc.. Pour la 2ème fois je
prends le Bouddha...

Tatiyampi Bouddham, etc.. Pour la 3ème fois je
prends le Bouddha.

Bouddha est l'intelligence éclairée et la compassion.

Dharma est la loi et l'enseignement du Bouddha..

Sangha est la communauté de ceux qui vivent selon l'enseignement du Bouddha et sont les gardiens de cet enseignement.

Fermez presque les yeux.

Attention à la respiration. Videz les poumons.

J'aspire longuement (comptant lentement).

1, 2, 3, 4, 5.)

J'expire longuement) 10 fois.

1, 2, 3, 4, 5.

J'expire brièvement (comptant vite).

1, 2, 3, 4, 5.

J'expire brièvement) 10 fois

Respirez normalement)

Observez la respiration) 30 secondes.

Arrêtez la pensée :

Pensez paix : Je suis la paix.

Entouré de paix.

Arrêtez la pensée :

Pensez paix : Je suis la paix.

Entouré de paix,

La paix m'abrite.

La paix me soutient.

La paix est en moi.

Cette paix est mienne.

Tout est bien. (15 secondes entre chaque phrase).

Paix à tous les êtres. Paix entre tous les êtres.

Paix venant de tous les êtres Je suis pénétré de paix

Saturé de paix. Absorbé dans la paix.

(15 secondes entre chaque phrase).

Arrêtez la pensée, observez la respiration.

(15 secondes)

Construisez une image de vous même

Chez vous

Ayant des pensées paisibles, des paroles paisibles,
des actions paisibles. (30 secondes).

Observez-vous comme si vous étiez une autre personne
Dehors.

Dans la rue, à votre travail, ayant des pensées paisibles,
des paroles paisibles, des actions paisibles.

Arrêtez la pensée, observez la respiration (15 secondes).

Revenez en arrière.

(à suivre)

TIN TỨC

Hội-viên từ trần

<i>Tên và họ</i>	<i>Làng</i>	<i>Tỉnh</i>	<i>hạng</i>	<i>Hội-viên từ trần ngày</i>
Nguyễn nhuận Trạch,	Sơn-hải	Ninh thuận.	V.V. Tùy hỷ	5-1-42
Nguyễn thị Sang,	Thai giao	»	V.V. Thiệt hành	8-1-42
Võ Lương.	Tân xuân	»	Thiệt-hành	27-1-42.
Trần văn Thủ,	An xuân	»	Tùy hỷ	30-1-42
Nguyễn thị Nòm,	Phước đức	»	Tùy hỷ	—.
Phan thị Thủ,	Kinh định	»	Thiệt hành	11-3-42.
Đinh thị Phú,	Đắc nhoha	»	Tùy hỷ	21-3-42
Trần chiêu,	Mông đức	»	V.V. Tùy hỷ	1-4-42
Hà thị Mẫn,	Bồ vinh		Thiệt lin	4-4-42.
Lê thành Danh.	Tri thuy	»	Thiệt hành	13-4-42
Nguyễn hữu Danh, Dương xuân hạ	Thừa thiền,		Thiệt tiu	28-4-42
Lê văn Bình,	An xuân	Ninh thuận,	Tùy hỷ	6-5-42.
Bùi thị Liên,		Dran	Tùy hỷ	7-5-42.
Phạm thị Nghĩa,		»	V.V. Tùy hỷ	8-9-41.
Nguyễn hữu Bụi,		»	Tùy hỷ	30-6-41.
Trần Lộc,		»	Tùy hỷ	19-9-41.
Đặng thị Thuận		Dalat	Tùy hỷ	5-7-41.
Trương thị Xê,	Phú lộc	Khánh hòa,	Thiệt hành	2-12-41.
Lê văn Khanh,		Bình định	Thiệt hành	19-12-41.
Pham Hành.		Qui nhon	Thiệt hành	18-12-41.
Trần trung Châu,		Djiring	Thiệt hành	1941.
Nguyễn Điền,		Djiring	V.V. Tùy hỷ	27-12-41
Nguyễn thi Quyên, Văn giang		Thừa thiền	Tùy hỷ	3-2-42.
Võ-Đạn,		Quảng nam,	Tùy hỷ	5-2-42.
Mai văn Chi,		Dalat	Thiệt hành	21-2-42.
Đương thi Thích		Thừa thiền	Tùy hỷ	2-3-42.
Đặng hữu Quế,		Tourane	Thiệt hành	12-4-42.
Lê thi Táng,		Tourane	Thiệt hành	19-5-42
Phan văn Kinh, Lương can		Phanrang	Thiệt hành	2-6-42.
Nguyễn thi Giả, Kinh Dinh		Phanrang	Thiệt hành	3-6-42.
Võ Sen,	Mông đức	Ninh thuận	V.V. Tùy hỷ	20-6-42.

ĐỊNH-CHÂN

Số Viên-Âm 48

Trang 5, giòng 9 : « các pháp ta nhận biết đầu đổi đổi . . . »
 xin đọc là « các pháp ta nhận biết đều đổi đổi . . . »
 giòng 12 : cho đến núi cao, có thấp . . . »
 xin đọc là : cho đến núi cao có thấp . . . »

Trang 7, giòng 8 : « biết lẽ thứ nhất nhứt thế tức toàn giác . . . »
 xin đọc là : « biết được lẽ thứ nhứt : « Nhứt-thế tức nhất, nhứt
 tức nhứt thế » tức toàn giác . . . »

Trang 9, giòng 1 : chính là một phép quán-quán duy-tâm »
 xin đọc là : « chính là một phép quán duy-tâm »
 giòng 2 : « với tâm có nước chắc đâu đã có »
 xin đọc : « với tâm có nước chắc đâu đã có như chúng ta thấy »

Trang 11, giòng 11 : « phần này đến lý duy-thức (manifestation)
 xin đọc : « phần này đến lý duy-thức sẽ nhận rõ »

Số Viên-Âm 49

Trang 5, giòng 1 : « mưu xa vi hình thuẫn là do . . . »
 xin đọc : « nơi cái lá, mưu xa vi hình thuẫn là do . . . »
 giòng 27 : « 7) Động-dị-nhơn . . . »
 xin đọc : « 7) Định-dị-nhơn : . . . »

Trang 6, giòng 24 : « 7) Động-dị-nhơn . . . »
 xin đọc : « 7) Định-dị-nhơn . . . »
 giòng 27 : « chũng-tử tham và sân »
 xin đọc : « chũng-tử tham và xan »

Trang 7, giòng 3 : 10) « Bất-vi-lương nhơn : . . . »
 xin đọc : « bất lương-vi nhơn : . . . »

Trang 16, giòng 5 : như nhõng múa, đốt pháo bông v.v...
 xin đọc : « như nhõng múa, đốt pháo bông v.v... »

PHẬT-GIÁO XỨ AI-LAO

Muốn biết thêm về Phật-giáo ở xứ Lào, chúng tôi có đến thăm chùa Sisaket của hòa-thượng Tachamkeo là một vị đại-đức ở gần Vatphrakeo. Về vấn đề này, thầy Taich-thiện-Hòa có khảo-cứu rõ, xin trích trong bài tường-thật của thầy :

« Chùa Sisaket gồm có chùa thờ Phật (trang 16) . . .
 . . . là một gương sáng chúng ta phải noi theo » (trang 20)

Trang 27, giòng 28 : « j'aspire longuement »

« j'aspire brièvement »

xin đọc là : « j'aspire longuement »

« j'aspire longuement »

« J'aspire brièvement »

« j'aspire brièvement »

{ 10 fois }

{ 10 fois }