

Ấm thứ 5 — Số 52

Tháng Sept. 1942

VIÊN - ÂM NGUYỆT - SAN

音

圓



Nam-mô Bồ-n-sur Thích-Ca

Mâu-Ni Phật

Tác đại chứng minh

# VIÊN - ÂM NGUYỆT - SAN

Tạp-chí chuyên-chú về đạo Phật do Annam Phật-Học hội  
(S. E. E. R. B. A) xuất bản

Chủ nhiệm : Hội-trưởng hội Annam Phật-Học :

S. E. ƯNG-BÀNG

Chủ-bút : Giáo-lý kiêm-duyệt : Ông LÊ-DÌNH-THÁM.

Thơ-tử bài-vở, xin gửi cho :

Annam Phật-học hội Tổng-trị-sự

Boite postale N° 73 Huế.

Ngân-phiếu trả tiền báo, xin đề tên :

Ông Phạm-văn-Vi Phanrang

Giá báo : 12 số = 2\$00 ; 6 số = 1\$10 ; mỗi số = 0\$20

Hội-viên hội Annam Phật-học muốn hưởng 25%, xin  
do các Hội-trưởng tỉnh hội gửi mua.

Các Ngài muốn khảo-cứu triết-lý của đạo Phật.

Các Ngài muốn biết rõ tâm-tánh của mình.

Các Ngài muốn biết con đường tu-hành cho đến chỗ  
hoàn-toàn.

Hãy luôn luôn đọc :

**Viên-âm Nguyệt-san**

# SỰ THẬT

Nếu phải tìm một lối giải gọn-gàng, ngắn-gủi, tôi không ngần- ngại bão-rằng : sự thật là sự thật.

Biết tìm đâu một câu trả-lời thỏa đáng hơn ?

Có kẻ bão : sự thật là cái này ; sự thật là cái kia ; lại có người táo-tạo hơn, tự xưng thần-thánh và nhận mình làm sự thật.

Cái ấy là sự thật, ông là sự thật, thì những cái khác, những người khác lẽ nào lại không thể là sự thật, hay ít nữa lại không có một tí gì là thật ? Nếu thế ngoài ông ra, cái gì cũng giả-dối, rốt cuộc chỉ mình ông là thật, thành thử ông cũng chẳng thật một chút nào.

Sự thật vốn bao trùm tất cả và ở trong tất cả ; ta không thể nêu sự thật ra như ta chỉ và gọi một vật hữu hình. Muốn định nghĩa rạch-ròi hơn, ta phải nói giòng-dài quanh co rằng vũ-trụ hữu-chất và vô-chất có một lẽ cuối cùng, tuyệt-đối, một lẽ thật : cái lẽ ấy mà hiện nay ta chưa biết rõ, ta gọi là sự thật.

Nói thế tức nói là sự thật có. Anh có, tôi có, mọi sự mọi vật đều có, làm sao sự thật lại không có ? Câu « không có sự thật » là một câu vô-nghĩa : sự thật mà không có thi còn có thể có một thứ gì được ? Vâng, nếu thật « sự thật » không có, cái sự « không có sự thật » ấy cũng

đã là sự thật rồi.

Đâu đâu cũng có sự thật vì mỗi vật đều có cái « thật » của vật ấy. Tất cả các « cái thật » ấy tức là sự thật. Nói đúng hơn vạn sự vạn vật là sự thật vì bản tánh của vạn sự vạn vật vốn duy nhất, không thay đổi. Sự vật có dáng giả dối chẳng, cũng chỉ do quan-niệm sai-lạc của kẻ nhận-xát, quan-niệm sai-lạc của loài người.

Cho nên, muốn chứng nhận sự thật, ta phải phá *nơi ta* tất cả những cái gì giả dối, những cái gì sai-lạc. Trừ các mê chàp tức là giác ngộ, tức là tìm được sự thật.

Tìm sự thật là mục-dịch tối cao của đời người. Ông Henri Poincaré cho những mục-dịch khác là phụ-thuộc, chẳng hạn mục-dịch giảm bớt nỗi đau khổ của nhân-loại. Theo ý nhà khoa-học trứ danh ấy, giảm bớt đau khổ, làm cho cuộc sinh hoạt bớt khó khăn là cốt đề cho người đủ thi-giờ, đủ tự do để tìm-tòi và chiêm ngưỡng sự thật ; « nếu không, muốn trừ đau khổ của đời sống, ta chỉ có việc đứng sống là giản-dị và hiệu-nghiem hơn cả ». Lời ấy có quá đáng, vì chính sự đau khổ là một động-lực xúc dục ta gần tìm sự thực, mà tìm được sự thật, tức là dứt đau khổ một cách triệt-đè, vì lúc ấy ta biết đau khổ thật là gì nên đau khổ, *đối với ta*, không còn là đau khổ nữa.

Vì ta không biết tất cả là sự thật nên đi tìm sự thật : vậy công-việc ấy phải là công-việc

riêng cùa mỗi người. Không có một sức mạnh  
gì ngoài ta có thề thay-thế ta để chứng sự thật  
được. Tuy thề ta phải nương vào kinh - nghiệm  
của tiền nhân, ta phải nhìn những quãng đường  
người trước đã theo để đi đến sự thật. Kết quả  
của công-phu họ sẽ tránh cho ta nhiều nỗi khó  
khăn.

Đức Phật Thích-Ca đã tìm sự thật và đã  
chứng sự thật một cách rõ ràng. Phật giáo gồm  
tất cả những phương-pháp đưa người đến sự thật.  
Phật-tử là người dùng các phương-pháp ấy. Vì  
sao ta lại tin Phật và theo pháp Phật, đây là  
đầu để chúng tôi sẽ lần lược giải-bày.

**NGÔ-DIỄN**

trong đoàn Phật-Học Đức-Dục

# CHO'N - NHU'

Chơn-như là đặc-điểm của đại-thừa Phật-giáo. Do chơn-như mới có ngộ, có mê; do chơn-như mới có chúng-sanh, có Phật. Vậy chơn-như là gì? - Hàng Phật-tử ai lại không muốn biết.

Mật-tôn theo diệu-dụng của chơn-như mà đưa lẩn đến trực-ngộ chơn-như, cái lẽ tất-nhiên là ít băn-giải đến chơn-như. Thuyền-tôn quán thảng tâm-tánh mà trực-ngộ chơn-như, không lập văn-lự, lại càng ít băn-giải đến chơn-như; chờ ngoài hai tôn đó, những tôn theo giáo-pháp mà tu-tri, quyết-định cần phải nhận rõ chơn-như, mới có thể thảng đường bước tới, khỏi các sự lầm-lạc.

Đại-thừa kinh điển thường nói đến chơn-như, lịch đại tồ-sư thường khai-thị đến chơn-như mà chơn-như thế nào đã mấy ai nhận rõ.

Chơn thi không giả-dối, như thi không thay đổi, đó là nghĩa đen của hai chữ chơn-như. Ngoài cái nghĩa đen ấy còn biết nói gì nữa.

Nói rằng chơn-như có hay biết, hay không hay biết, thi nơi băn-giác chơn-như nếu động đến chữ có thi không khác đặt thêm một cái dấu nữa trên cái dấu mình; động đến chữ có còn không được thi động đến chữ không lại càng không được nữa.

Nói rằng chơn-như là Phật chặng? là chúng-sanh chặng? - Thi chơn-như Phật và chúng-sanh vẫn đủ, nơi đó không còn danh-hiệu Phật và

chủng-sanh.

Vậy chơn-như là một thứ nguyên chất chǎng ? hay các thứ nguyên chất hiệp lại mà thành chǎng ? - Thi chơn-như là bản-naturen của các nguyên chất, nhưng cũng không phải là thể-chất của các nguyên-chất.

Vậy chơn-như là một cái hồn-độn không tự-thể chǎng ? - Thi chơn-như rõ-ràng trong-suốt không thể gọi rằng không tự-thể.

Nói rằng chơn-như có tướng chǎng ? không tướng chǎng ? - Thi chơn-như cùng khắp hư-không không còn đem cái gì mà thấy.

Nói rằng chơn-như tự-nhiên mà có chǎng ? - Thi chơn-như xưa nay hằng thường cùng khắp không chỉ là tự-nhiên.

Nói rằng chơn-như không nhơn mà tự sanh chǎng ? - Thi bản-lai chơn-như là vô-sanh do đâu mà thấy có sanh.

Hỏi rằng sao chơn-như không giữ tự-tánh mà phát sanh ra có thế-giới chủng-sanh ? - Thi câu « chơn-như không giữ tự-tánh ấy » chỉ đúng về phương diện mê ngộ mà nói, chỉ muốn nói tâm-thức phân biệt sai lầm che lấp tự-tánh đến nỗi hiện ra thế-giới, chủng-sanh như huyễn như hóa. Tự-tánh chơn-như không có chi ngoài, không hề lay động ; chỉ vì tâm-thức phân biệt mê lầm hiện các ảnh-tượng như người lạc đường nhận phương nam làm phương bắc mà thôi.

Chủng-sanh nhơn mê lầm mà phát ra những

hành vi mê lầm, gây nghiệp nhơn rồi chịu quả báo như người đi lạc chạy ngược, chạy xuôi biết đâu là đường chính, nên Phật, một vị nhận biết con đường đúng đắn; phải vạch rõ con đường thẳng cho chúng-sanh đi theo, đến khi nhận rõ phương hướng rồi, thi mới biết phương hướng xưa nay vẫn vậy, chẳng vì mê ngộ mà có thêm có bớt. Ví như thái-hư, mặc dầu hoa đêm biến-hiện, chơn-như mặc dầu các tướng như huyền như hóa biến-hiện mà không hề thay đổi. Thể-tánh của chơn-như tuy không có các tướng : trong ngoài, mê ngộ, tâm-thức, cảnh-giới, nhưng tác-dụng của chơn-như vẫn đủ các tướng ấy. Tâm-thức cũng là một tác-dụng của chơn-như, nên tuy về phương diện mê ngộ thì có chúng - sanh có Phật, nhưng đối với bản-thể chơn-như vẫn bình-đẳng, bình-đẳng không có gì là mê ngộ thi còn gì là Phật, là chúng - sanh. Nếu có người hỏi : nơi bản-thể chơn - như đã không có mê ngộ thì còn tu thành Phật mà làm gì ? - Ta nên đáp : phương hướng không thay đổi, nhưng những kẻ làm đường cần phải nhận đúng phương hướng ; chơn-như không mê ngộ, nhưng có hết mê mới nhận được chơn-như, chờ dầu nói đến đâu, dầu nghĩ đến đâu cũng chưa hề miêu tả được thể nào là chơn-như.

TÂM-MINH

# KHEN, CHÉ

## 1) ẢNH-HƯỞNG CỦA LỜI KHEN CHÉ

Lúc chúng ta còn bé nhỏ, lúc tâm - hồn ta còn ngây-thơ, giàn - dị, cha mẹ đối với ta là hai người kiêu-mẫu, là tất cả ; muốn có cái gì ta xin cha mẹ ; muốn biết cái gì ta thưa cha mẹ ; những sự săn sóc tận tâm của cha mẹ làm cho ta mờ-màng hiểu cha mẹ thương ta nhất ; những sự kinh-nể của người xung-quanh làm cho ta mờ-màng biết cha mẹ ta là bực tòn-quí. Cha mẹ có quyền thường phạt tuyệt đối, cái chi cha mẹ khen bảo làm, là phải, cái chi cha mẹ ngăn, chê, là trái Sự phải trái phân-minh như thế, nên lúc đứa bé làm một việc gì, nó nhìn cha mẹ nó để nhận một nụ cười hay một nết nhăn. Cha mẹ cười, em bỉ cười và chơi già. Cha mẹ cau mày, em bé dạ-dạ và muốn bỏ cách chơi ấy.

Nhưng . . . . độ năm bảy tuổi trở lên, lúc nó đã biết rõ thêm muôn của nó, lúc tri trẻ bắt đầu biết quan-sát, xét-đoán, nó nhận được đối chọi so-suất yếu-đuối của cha mẹ, thế là nó bắt đầu mất lòng tin, sự phải sự trái không còn giản-dị như trước ; đều chỉ cha mẹ khen mà trái với sự thèm muốn của nó, nó dạ-dạ và phản-vận ; lúc nào cha mẹ khen em nó ngoan hơn nó, nó đã có vẻ nghi-ngờ. Thế là tâm-hồn chúng không còn giản-dị như trước. Và thời kỳ ấy - lúc nó bắt đầu nghi-ngờ lời phán-đoán của cha mẹ, - có lẽ là thời-kỳ nó khác nhiều, bị đánh nhiều và bực-tức nhiều hơn lúc nào cả. Và chính lúc này, nếu cha mẹ biết rõ tâm-lý trẻ như thế, biết giữ gìn ngôn-ngữ cẩn-chỉ, biết khéo dùng lời khen ché, sẽ ảnh-hưởng rất tốt đến trẻ.

Lại lúc này lòng tự-ái đã thấy nồng-nở một cách rõ rệt ; nó biết buồn tức vì lời ché, mừng, vui vì lời khen, nó lại đã biết cạnh-tranh với chung quanh nó.

Đây, lòng tự-ái đã rõ rệt trong tâm-trí người lúc còn hối sùa, người ta quả là con vật tự-ái. Tự-ái, nên em bé thường tự thấy bị chè oan, vì nếu ái, lời khen không đúng lắm, chúng cứ vui vẻ nhận, và cũng tạm cho là đúng đi ; chờ lời chê thì lúc nào chúng cũng thấy nó là bất-công cả. Trong lúc bị chê, thê nào chúng cũng tìm được đủ lý-lẽ để tự bênh vực, và tìm thấy rõ các duyên cớ để nghi các người khác chê lắm.

Phải, chỉ chê ta, vì chỉ yêu em ta hơn ; thấy ghét ta vì ta hay cãi thay, và đối với mình những lời phỏng-đoán ấy hóa ra những lý nhất-định đúng ! những chyện.

Đối với các bức trên, ta còn có ý-nghĩ như thế : huống chi đối với các người ngang hàng, bao giờ họ chê ta cũng vì họ kiêu-ngạo họ ganh ghét ta, hoặc sion nữa họ ngu si không biết ta chút nào !

Nào phải chỉ chỉ trẻ thơ đối với lời khen chê như thế, chính chúng ta, nếu còn lòng tự-ái, thì cũng vẫn có những ý nghĩ như thế.

## 2) TÂM-LÝ NGƯỜI KHEN, CHÊ

Xét rõ tâm-lý người dời quá tự-ái như thế, cho nên tác-giả quyển « Comment se faire des amis » đã khuyên người ta, muốn được lòng mọi người, muốn được mọi người yêu, muốn được nhiều bạn, hãy luôn luôn kiểm cách khen nhiều hơn chê.

Tác-giả thật là một nhà tâm-lý thâm-thúy, phương pháp của tác-giả thật huyền-diệu ; nhưng tiếc thay, theo như các túy-dụ tác-giả đã trưng ra, thi theo phương-pháp ấy rất lợi cho mình, nhất là về tiền-tài, danh-vọng ; một lời dịu ngọt không mất gì, một lời khen không mất gì mà có thể đem về cho ta hàng vạn dollars, và làm cho công-việc ta được dễ dàng là khác ! Phải chăng cái không-khí « buôn bán » ở

xứ Mỹ đã ánh-huống đến tác-giả và làm cho tác-giả phải phuơng-liên trưng-dẫn một cách chán-chường, các tý-dụ bẩn-tiện trong quyền sách có tên đẹp là « Làm thế nào mà có bạn » !

Nhưng dầu thế nào chúng ta cũng phải nhận đều tác-giả nói là đúng và nhơn đó hiểu được tâm lý một hạng người khéo dùng lời khen đểtrue lợi.

Tóm lại, hè người ta chê mình là vì người ta xấu, hè người ta khen mình vì muốn lợi dụng mình ! có lẽ đâu người lại tệ đến thế !

Nhưng, dầu người không đến nỗi tệ thê, bao giờ chúng ta hơi biết suy-nghĩ, cũng thấy các lời khen chê rất đáng ngờ, vì người ta nào có ai rỗi-ranh, để chuyên môn dò xét mình một cách kỹ-càng hoặc nghiên-cứu rõ phuơng diện của mình, trường-hop của mình để khen chê cho đúng đâú ! Người ta còn biết bao công việc, phải đâu chỉ sống để để ý đến mlnh, vì thế lầm lúc lời khen chê nồng nỗi lạ ; và làm cho nhiều người đến rỗi óc :

Ngày xưa Cụ La Fontaine kể chuyện lại, có một Cụ già và một cậu con trai 15 tuổi đem lừa ra chợ bán, muốn dường sức cho lừa, 2 cha con trói lừa lại, treo lên đòn gánh mà gánh.

Người đầu tiên gặp bộ ba kỳ-dị ấy cười vỡ-bụng và chê : Các người làm trò gì thế ! thật không biết trong bộ ba này ai là lừa.

Người cha biết mình già, mở lừa ra, bảo con cười lên, và mình đi theo sau.

Lúc ấy gặp mấy người thương-mãi đi qua, thấy thế không thích, người lớn tuổi nhất trong bọn nói to : « È ! thằng nhãi con kia, sao để Cụ già đi hẫu mày thế, chướng lầm, xuống ngay đi, đợi gì người ta bảo ! » Thế là cậu nhỏ trèo xuống, Cụ già trèo lên.

Sau một lúc, có ba cô gái từ đi đến, họ bàn-tán:

« Thiệt kỵ, con thì nhở mà bắt leo dẽo theo sau, còn mình thì ngồi chêm-chè trên lưng lừa ! thế chó cù tuồng đúng lý lắm đây ! »

Cụ già gắt : « Cút ! mắt chỉ đến các chi, ta bắc đầu mà còn dài lắm a ! »

Nhưng lừa qua tiếng về nhiều lunge, cụ già cũng hóa phân-ván, nghỉ thăm có lẽ mình sai, bảo con leo lên ngồi sau lưng.

Bị được một khoan lại gấp một bợn bão :

« Các người điên ư ! că 2 người mà thương tên lưng lừa như thế thi còn gì nó, định đem ra chợ bán da nó ư ! »

Cụ già nghĩ : « Thật điên óe ! biết làm sao cho vừa lòng mọi người, nhưng thôi ta cũng gần xem thử »,

Hai cha con trèo xuồng, thả lừa đi trước, thong dong.

Một người thấy thế bão : « Mốt mới thiệt, lừa đẽ đi không, còn người cuốc bộ, có lừa đẽ mà duãng súc nó ư ? »

Cụ già câu : « Ta ngu thiệt đấy, nhưng mà từ nay, dẫu ai chè, dẫu ai khen, hay người ta chẳng nói gì, ta cũng không cần, ta làm theo ý ta ».

Đấy, ở đời, người ta phê-bình một cách nồng-nỗi như thế, chê khen theo elő hay biêt của mình, theo phương-đẹp mình thôi. Nhưng đến lúc biêt khôn như Cụ già, thì cũng đã khôn-khổ với họ lắm rồi.

Nhưng làm theo ý mình, đó phải chẳng là một lối giải quyết thỏa-đáng ? làm theo ý mình, phải chẳng là một điều có thể thực hành đẽ, hay đó thường chỉ là một cách giải-quyết liều sau khi đã chán-năn ?

Chúng ta cũng thường ở vào tình cảnh cụ già

bản lửa Giữa đời nếu ta được người này khen  
tất bị người khác chê ; lại có đều người này chê  
mà người khác khen, thiệt là mâu-thuẫn ! làm thế  
nào cho vẹn toàn, làm thế nào để đừng ai chê,  
đừng phiền lòng ai cã ?

Trong lúc làng xóm ta khen ta được cữu-phẩm,  
làm rạng rõ gia-môn, các bạn ta lại chê ta chuộng  
hư-danh, trong lúc người nhà khen ta tài-giỏi, kinh-  
dinh lanh lợi, làm nên giàu có ; thì người ngoài  
chê ta « bóp thắt dân nghèo » ; trong lúc dân nghèo  
khen ta « bác-ái », thì bọn khác chê ta ngu dại không  
biết trọng hưỡng lạc thú & đời.. làm thế nào mà  
dung-hòa tất cã ? và có thể dung-hòa được chẳng,  
hay dung-hòa chỉ là một đều vô-nghĩa, một mộng-  
tưởng ?

Lại xét giữa đời, cũng như trong chuyện bản  
lửa, ta thấy rõ tâm-lý người săn-lòng chê hơn khen ;  
đều ắng cũng không chi lạ ; ai cũng quá tự-ái, ai  
cũng cho ý-nghĩ mình là đúng, hễ người nào trái  
ý mình là chê ! thật quá giặc-dị ; người khen chê  
đã hép hỏi như thế ; mà mấy ai có biết, vẫn khó  
chiểu, vẫn bực-tức với lời chê ; nên lầm túc đã nỗi  
sân-si mà muốn liều làm theo ý mình ! Nhưng lời  
giải-quyết trong con sân-hận đâu phai là lời giải-  
quyết sáng suốt đừng dấn.

### 3) ĐỐI-PHÓ VỚI LỜI KHEN CHÊ

« Làm theo ý mình » ai chă muôn, nhưng nghĩ  
thế chờ mấy ai làm được !

Giữa đời, sự liên-lạc mật-thiết đến nỗi không có  
một màu sắc tư-tuồng gì của ta không chịu ảnh  
hưởng chung-quanh, những người tự-hao có thể làm  
theo ý mình, thật nếu không phai là quí tự-phụ,  
tất cũng tự-dối mình, hoặc là chưa hề xét minh kỹ.

Hay « làm theo ý mình » nghĩa là phai luôn luôn

tự kiêm-sát để tự khen chê một cách đúng đắn ?

Mình lúc nào cũng mong làm lợi cho mình, lẽ đó rõ-ràng, dĩ-nhiên những nhau trên đã nói, mình thường thương mình quá, nên mới muốn người khen, ít muốn chê, nên mình đối với mình, cũng ít thấy tật xấu, chỉ thấy tinh-tốt. Đều ấy không thường đến nỗi người ta đã tự chê lẫn nhau: « thấy bụi trong mắt người, mà không thấy xà-nhäuser trong mắt mình ». Đã quá khen mình, thì dẫu thiệt muốn ích cho mình, cũng khó đủ tri sáng suốt mà tự tìm được điều thiệt-ich cho mình !

Vâng lại, nói « khen, chê cho đúng ! » nhưng bằng vào đâu mà khen chê chứ ! khen là vì tốt, chê là vì xấu, mà đã nói tốt, nói xấu, nghĩa là phải so-sánh với một cái gì chứ !

Nếu « cái gì » ấy mà chưa tìm được, thời làm sao khen chê !

Hay là hãy nghe lời các bậc hiền-tríết dạy: « hay tịnh-tâm, hay thành-thực lồng tai nghe một cách vô tư lời của lương-tâm mình phán-đoán, lời ấy không bao giờ dối mình ».

Nhưng, cái lương-tâm của nhà hiền-tríết khác với lương-tâm người thường lắm ! và lại làm cho « tịnh-tâm », « phải thành-thực lắng nghe », đều ấy không phải dè !

Cái lương-tâm của tôi lúc 10 tuổi chắc nó không có những lời khen chê rõ-ràng và đồng-giải như bây giờ ; và lại trong lúc lắng tai nghe đó, những người còn mê-mờ như ta chắc chỉ sẽ nghe được tiếng của lương-tâm, hay ta sẽ nghe những tiếng dồn-dập của chung-quanh ? và một khi ta còn thèm muốn, thì ta sẽ nghe những lời thuận với sự thèm muốn của ta, hay sẽ nghe các lời chính-đáng ?

Xem thế, chúng ta luôn luôn khen chê, và luôn luôn bị khen chê.

thể nào là đúng ; nên khen chê thể nào, và nên đối-phó với lời khen chê thể nào.

Lúc ta còn bé, mỗi khi phân-vân, không tìm ra lẽ phải, tất ta sẽ hỏi cha, mẹ, thầy ta, vì ta biết các ngài biết rõng hơn, và bao giờ cũng muốn sự ích-lợi cho ta !

Nhưng bây giờ ?

Phải chi ta sống nhăm đời Đức Phật Giáng-sanh, thì phước đức biết bao !

Ngài là bức dã ly-dục hoàn-toàn, sắc đẹp không màn, giàu sang phú-quý đến ngôi Vua cõng chặng thiết đồi với người mắng chửi, vẫn vui-vẻ giay vē như đồi với kẻ thành-tâm cung đường ! Ngài lại là bức dã chứng-ngộ pháp giới-tánh biết rõ lẽ tuyệt-đối đối-dãi, cho nên không hề chấp-chước một sở-tri gì. Một vị đã có sức biết thoát-ly tất cả phương-diện đối-dãi, biết một cách triệt-đẽ như thế, lẽ nào không giải-quyết được các điều phân-vân cõn con của ta ! Một bức dã hoàn-toàn ly-dục như thế lẽ nào không phải vì lợi ích của chúng-sanh mà tuyên-truyền chánh-lý !

Nhưng hình hài Phật tuy không còn hiền-hiện, mà tu-tưởng Phật còn vang-dội thì đối với người thành-tâm cầu Phật, Phật hẳn hiện-tiễn.

Một người dân quê Ấn-d Độ dẫu ngồi trước Ngài Narada và nghe ngài thuyết-pháp đã chắc chỉ được lợi-ich bằng nhà thông-thái Pháp ở Paris nghe trong ống truyên-thanh vô-tuyên-diện, hoặc kẽ thắc-giả Tàu đọc lại bài thuyết-pháp ấy chép trong sách.

Phật pháp là lời Phật dạy, nếu ta cố ý tìm trong ấy những lời dạy, nghe theo và áp-dụng, thời tất được nhiều ích lợi.

Vậy muốn tìm những lời khen chê đúng, ta chỉ có thể tìm trong lời các bức « Giác-Ngộ » tức là Phật.

Như Phật dạy « đừng tham » ; « đừng giận » ; « đừng kiêu » ; « nên trừ các điều mê-lầm » (là nhân có thân thiệt, cảnh thiệt mà quá tham-luyễn gây ác-nghiệp, chịu khổ quā).

Còn gì teh cho ta hơn, không tham thì khỏi xô-xát với mọi người, với hoan-canh ; không giận thì khỏi sống với những tuồng-tượng ác-nghiệt của mình và tự đốt cháy gan ruột mình ; không kiêu thì gãy được hòa khí êm dịu ; không si mê thì biết rõ lý tuyệt đối đối-dai mà được tự-tại giải-thoát.

Vậy, muốn khôi phản-vân vì lời khen-chê diễn-dao eua chúng-sanh, muốn khôi bị lời khen-chê xắn-xien làm cho lẩn-lóc khốn-khổ, chúng ta phải thành-tâm nghe lời khuyên ngăn của Phật.

Các vị Bệ-tử chơn-chánh của Phật đã quy-y Phật thì chỉ tin Phật, nghe Phật, cù-động gì dẫu được muôn vạn người khen mà tự xét trái với lời Phật dạy, thi cũng tự chê ; cù-động gì đúng với lời Phật dạy thi dẫu muôn vạn người chê cũng vẫn bình-tinh thản-nhiên.

Khi các bức ấy được người khen là anh-hùng-eái-thể, Bồ-tát dáng sanh, mà chính tự xét lòng tham sân còn đầy thi vẫn lấy làm khổ mà lo tu-tịnh. Khi bị người mẫn rủa, nhưng xét tâm quā vì y chánh-lý, vì hạnh lợi-tha mà làm thi vẫn thản-nhiên.

Biết đối với sự khen chê giữa thế-gian như thế, thời lời khen của đời đối với họ, chỉ như ngọn giá từ đông thổi sang tây ; và lời chê như ngọn gió từ tây thổi qua đông ! tâm các ngài ấy lúc bấy giờ thiệt là trống-trãi rộng lớn bất-động.

Lúc bấy giờ mới thiệt thoát hẳn anh-hưởng của khen chê, mới thiệt tự-tại và vì thế mới có thể tùy-tiên dùng lời khen chê giúp-tch cho những kẻ còn bị lời khen chê chi phổi.

*Thanh-niên chúng ta còn bị lời khen chê chi phổi  
nhiều chúng ta phải chĩ lắng tai nghe lời Phật, chờ  
đừng rong ruổi theo các lời khen chê giũa đời mà  
hóa ngờ-ngẫn như Cụ già bán lìa, và rốt cuộc sẽ  
liều-linh và bi-quan như Cụ.*

*Song trong việc sửa mình, nếu chúng ta có khuyết-  
diểm về đạo-đức, được người chỉ-trích, thì chúng ta  
phải thám cảm ơn người và gắn sửa đổi. Ngày xưa,  
Vua Thuần là vị thanh-nhơn, mà lúc được người  
chỉ-trích đúng lý, ngài rất vui mừng bái tạ. Một vị  
Hiền quan như thế, làm sao không đáng làm gương  
cho đời !*

*Đã hiểu rõ tâm-lý của lời khen chê, đã hiểu  
rõ ảnh-huống của lời khen chê, đã nhận được sự  
tương-quan mệt-thiết giũa đời làm cho chúng ta rất dễ  
bị ảnh-huống, vậy ta phải hết lòng tin Phật, nghe Phật:  
vì còn mê-mờ như chúng ta, nếu ta không tự nhận ảnh-  
huống của chư Phật, thì nhất-dịnh chúng ta sẽ chịu  
ảnh-huống của Nga-quỹ, súc sanh, a-tu-la, nhơn, thiền  
không sao thoát được ».*

HƯỚNG-TRAI

# Cặp mắt của Thái-Tử Câu-Na-La

(dịch thuật theo Maurice Boucher)

## I

Thủa xưa ở Ở Ấn - Độ có một ông vua tên là A-Dục trị dân rất công bình. Hồi còn trẻ, tính ngài hay giận dữ, nhưng dần dần ngài trở nên hiền-tử dịu-dàng. Nhờ gương sáng của ngài và nhờ những buãnh-du ban ra, ngài dạy cho dân tính nhã-nhận đối với mọi người và lòng bác-ái với kẻ khổ sở. Ngài lập bệnh-viện, để chữa người bị bệnh, lập công-viện, để người và vật có chỗ nghỉ-ngơi, sai đào giếng để khách bộ hành cùng thú-vật khỏi bị khát nước, sai giồng cây ăn quả và cây làm thuốc hai bên đường.

Người con đầu của vua có cặp mắt đẹp và hiền-tử như mắt con chim « Câu-na-la », vì thế người ta gọi chàng là « Câu-na-la ». Đức vua rất đỗi yêu-mến Hoàng-hậu Liên-Hoa là mẹ của Thái-tử. Hoàng hậu mất sớm. Trong khi hấp-hối, Ngài nói với vua rằng : « Tàu Bệ-hạ, sau khi tôi mất sẽ có một hoàng-hậu khác kẽ chán ; người ấy sẽ có con, và vì thế tất không yêu Câu-na-la nữa. Xin Bệ-hạ hứa sẽ thương yêu đứa con tôi và săn-sóc đến nó luôn ».

Hoàng-hậu không nói lộ ra hết ý, nhưng vua nhìn sắc mặt bà đoán biết hết, bèn trả lời rằng :

Tôi thề với khanh rằng Câu-na-la sẽ mãi mãi là người thân-yêu nhất của tôi và hơn nữa, chỉ có nó là được nối ngôi tôi ».

Được nghe mấy nhời đó, Liên-Hoa Hoàng-hậu từ trần rất êm đềm.

Thái-tử thực đàng được vua cha yêu-dẫu và tin-dùng. Lòng bác-ái, tính dịu-dàng và khiêm-nhường của ngài làm nhân dân rất yêu-mến và kính trọng. Vợ ngài rất dịu-dàng yêu-diệu, bao giờ cũng làm vừa lòng ngài. Tên nàng là Ma-da-Vi

Hoàng-hậu mất, vua A-Dục lấy một người vợ kiêu-cang độc-  
ác, tên là Xích-Đi. Sau khi nàng sinh được một con, nàng  
trúc-ao nó được nối ngôi thay chân Câu-na-la, và tuy không  
đề lò ra một cù-chỉ gì, nàng trong lòng rất ghét người con  
gáy.

Nhân khi vua mắc bệnh nặng, các thầy thuốc dành chịu bó  
tay, nàng Xích-Đi tìm cách chữa khỏi. Bằng cách gì không  
ai rõ, có người nói nhờ thuốc, có người nói nhờ phép thuật  
bí-mật. Vua ngỏ ý muốn tạ ơn nàng. Nàng xin vua cho con  
nàng được nối ngôi. Thật éo-le cho vua A-dục ! Ngài lấy làm  
buồn-rầu vì không chiêu lòng ân-nhàn được, và ngài nhắc  
lại lời hứa với chánh-hậu lúc lâm-chung. Ngài nói : « Ta có  
thể bỏ ngoài-báu đi chứ không dẽ phụ lời thề được ».

Thấy chuyện không thành, Xích-Đi xin vua được cầm quyền-  
chánh một ngày mà nàng sẽ định sau. Vua nghe lời : Ngày  
ấy không xa, và nàng sẽ nhận dịp ấy mà làm những việc  
ghê-gớm.

Trong nước có một thành gọi là Đắc-Xô-thi-la nổi lên chống  
với các quan cai-trị của nà vua. Chính Hoàng-hậu Xích-Đi  
cũng định vào việc ấy : Thật thế, trước nàng cho các quan  
tiền rồi bảo lấy thuế dân thành ấy thật nặng, sau lại xui  
dân nổi lên làm loạn. Hoàng hậu lại sai người xui dân nêu  
yêu-cầu vua cho Thái-tử Câu-na-la ra cai-trị thành ấy, lấy  
cớ rằng chỉ có ngài công-bằng thì mới dẹp loạn được.

Sáng hôm các đại-biều thành Đắc-xô-thi-la đến để yêu cầu  
việc ấy. Xích-Đi tâu xin vua cho được tự tiện dùng ấn ngà  
của ngài, là cái ấn dùng dẽ niêm-phong những sứ-mệnh  
gởi đi. Thì tức là nàng được nắm quyền-chinh trong ngày ấy.

Rồi các đại-biều đến. Hoàng-hậu tán thành lời yêu-cầu họ,  
tâu vua rằng chỉ Hoàng tử được dân khâm-phục và vì thế đưa  
dân đến chỗ bình-an mà không có cuộc bạo-động gì. Vua nghe  
lấy làm bối-rối, vì ngài nghĩ Hoàng-hậu có manh-tâm gi chăng.

loạn. Thấy vua lo âu, Hoàng-hậu giả vờ đau-dớn nói rằng nếu nhà vua còn nghi-ngò lòng nàng thì từ rày nàng không nói gì nữa. Rồi nàng lại giả bộ giận-dỗi, trả ấn cho vua, vì nàng biết chắc vua chả nỡ nào thu lại. Thật thế, vua A. Dục vì trọng lời hứa không dám lấy lại ấn. Vâ lai chính Thái-tử cũng một mực xin đi, ngài bèn cho đi. Nhưng muốn chắc-chắn, ngài định cho một đội quân đi hộ-thân Hoàng-tử. Hoàng-tử từ chối việc ấy. Vì ngài nghĩ « muốn tránh sự đỗ máu thì phải hành động rất mau, mà đi với đạo quân thì mãi nhiều thi-giờ lâm. » Ngài lại nói rằng : « nào phải thấy gươm giáo như rừng, nghe tiếng ngựa hí, tiếng voi gầm, tiếng xe, tiếng trống, tiếng kèn mà yên tâm yên tĩnh hay sao ? »

Vua không nói gì nữa. Thái-tử từ-giả ngài, từ-giả nàng Ma da-vi, rồi một mình cưỡi con ngựa Mảng-da-la phi đi mau như gió. Chàng có ngò đầu, theo sau chàng có một người kỵ-mã đương phong nước đại. Đó là một người rất trung-thành với Hoàng-hậu, hiện nay chàng đương mang trong mình một cái sứ-mệnh có niềm ẩn vua kỵ-lưỡng.

## II

Thái-tử cưỡi bạch-mã đi mau như bay. Hai bên đường, làng mạc, núi đồi, đồng-lúa cùng là rừng xanh như thụt lùi lại. Nhưng cái tin chàng đến còn nhanh hơn. - vì dân gian mong chàng đến lâm. Họ sú-soạn ra đón tiếp chàng. Kẻ thi rặc hoa xuống đường, kẻ thi hái quả đề tiến ; đâu đâu cũng nỗi dậy tiếng hoan-hò. Nhân-dân xin Thái tử tha tội cho, vì chúng không dám nỗi lên chống vua, mà chủ vi túc bọn tham-quan ô-lại. Nghe tiếng kêu van, ngài lấy làm thương hại, tha lỗi cho cả và ngai di vào thành giữa tiếng nhạc vang lừng.

Thái-tử đặt lại thuê má, chọn người công-binh ra trị dân, dân lấy làm mừng-rõ và phái đại-biểu về tàu vua tống bụng trung-thành và ca-lụng Thái-tử đã đưa lại cho chúng sự yên- ổn.

Thành Đắc-xô-thi-la đương vui-vầy thì bỗng chiều người

trong thành một cái DỤ. Mở ra xem, ai nấy đều sững-sốt sợ-hãi vì đạo DỤ ra lệnh phải « óc mắt Thái-tử Câu-na-la là kẽ, thù lợi-hại của nhà vua và la kẽ làm nhơ-nhuốc nói giống ». Đạo DỤ lại nói rằng khi đã làm hình phạt ấy rồi, không tên dân nào được cứu-giúp Thái-tử và cấm không được nói đến tên ngài nữa.

Các viên-chức thành phố không dám cho Hoàng-tử biết đạo DỤ và nhân-đạo ấy. Sau một đêm lo-ngại, họ nói với nhau : « Nếu ta không tuân lệnh thì có can gì không ? Đến hoàng-tử là người có lòng tốt đối với tất cả thiên hạ mà nhà vua còn bắt tội nữa là chúng ta ? ».

Ngày mai, họ dâng đạo DỤ lên cho hoàng-tử. Đọc xong ngài nói : « Đây chính thực là lệnh của nhà vua vì có niêm-ấn rõ ràng. Các người cứ thi-hành theo lệnh ấy ».

Ngài cũng biết rằng vua cha chẳng bao-giờ nỡ ra lệnh hành-hình con nhưng đó chỉ là do Hoàng-bàu, mặc dầu, nếu đã có niêm-ấn thì ngài phải tuân theo.

Dân gian được tin rằng sẽ thi-hành lệnh chỉ giữa nột khoảnh đất rộng, giữa thành-phố. Đến giờ, dao-phũ được lệnh móc mắt của Thái-tử nhưng bọn này cung kính chắp tay lại rồi đồng thanh kêu lên : « Bọn chúng tôi không ai dám can-dám làm việc ấy ».

Thái-tử tháo chuỗi ngọc mang trên đầu đưa cho dao-phũ mà nói rằng : « Đây là tiền thưởng cho các người dè làm tròn phận-sự ».

Chúng vẫn một mực từ chối. Sau cùng, có một người binh-thù quái gỡ, bộ mặt ghê-gớm đến xin thay chân bọn dao phũ. Nhưng anh này cũng không có gan dùng tay móc mắt Anh ta nỗi đống lửa lớn, mang một thanh sắt đỏ lên rồi lại gần Thái-tử. — Lúc bấy giờ vẫn ngồi yên bình-tĩnh như ông Bụt để dắt cặp mắt. Cảnh tượng bấy giờ thực đau-dớn đến nỗi hàng nghìn người xung-quanh đều rơi nước mắt.

Hành kinh xong, Thái-tử một tay chống trên người kia, một tay giơ lên ra hiệu bảo người chung-quanh

yên lặng. Ai nấy im bặt, Thái-tử khuyên dân phải xa ngài ra, không được cứu giúp ngài và kêu tên ngài, y như trong đạo lệnh-chỉ. Họ cúi đầu xuống vừa đi vừa khóc, trong lúc ấy Thái-tử gần mè đi, nắm phục xuống đất. Nghe nàng giọi nóng, ngài có lẽ đi đến một chỗ có bóng mát để nghĩ.

Đã từ lâu, chung-quanh ngài yên tĩnh, không một tiếng động; bỗng ngài nghe tiếng chân ngựa giẫm gầm đầu, rồi kêu lên những tiếng thảm-thiết. Nhận ra là con ngựa Máng-đa-la, ngài nói: « còn mày nữa, mày cũng nên bỏ thầy mày đi, đi đâu thì đi ».

Còn ngựa quanh-quẩn vài lần rồi đi xa; ra khỏi thành phố, nó một mình lùi-thủi giờ lại con đường mà nó đã vui-vẻ đưa Thái-tử đi.

Mặt trời lặn. Một vài người đồng lòng muốn giúp ngài. Song đã có lệnh cấm, họ đành đứng xa, nhìn nhau lắc đầu. Sau mãi, một bà lão già nghèo đi lại gần ngài, lấy nước lã rửa chỗ đau cho ngài và lấy cỏ băng lại. Bà đỡ ngài dậy, diu ra khỏi cồng làng rồi đành thở dài trở về.

### III

Trong lúc Thái-tử đương đau-dớn như thế thì đại-biều thành Đắc-xô-thi-la được vua A-Dục tiếp đãi ân-cần. Thấy nói Thái-tử được nhân-dân tung-hô hoan-hỉ, lòng nàng Ma-da-vi cũng bớt lo-sợ, vi thật ra, nghe chồng phải đi dẹp loạn, nàng vẫn áy-náy trong lòng.

Mấy ngày sau, sốt ruột, nàng đi đến bụi cây là chỗ nàng từ-biệt chồng. Qua ngày thứ ba, nàng bỗng thấy con ngựa Máng-đa-la giở vẻ một mình, chứ người chẳng thấy. Một tư-tưởng ghê gớm thoáng qua óc nàng; rồi như cây gỗ bị dẵng gốc, nàng ngã xuống đất, bất-tỉnh nhân-sự.

Tỉnh dậy, nàng tự nghĩ rằng chồng nàng có lẽ bị dân nỗi lên giết. « Sao ta lại không tin rằng chồng ta còn

sống? Nếu chưa được tin gì chắc chắn, sao bỗng đi tìm chồng? » Nghĩ thế rồi, nàng không dè mắt một phút, trở về cung, trút bỏ các đồ trang hoàng, ăn vận giản dị như một người thường dân rồi trốn đi tìm chồng, không báo cho vua biết, sợ vua vì thương mà cầm lại chàng.

Nàng lùi thui đi về phía thành Đắc-xô-thi-la, ruột đau như cắt. Dọc đường, nàng gặp ai cũng hỏi xem có thấy thái-tử đâu không. — Đi ngày này sang ngày khác, chả được tin gì cả.

Một buổi sáng, vừa ra khỏi chỗ trú đêm, liền gặp một người nông-phu đương gieo mạ. Người ấy nói: lúc rạng đông, nhân đi qua một cánh rừng nhỏ, thấy một người trẻ tuổi mù, mặc áo đồ rách rưới, người nông-phu liền cho người ấy mấy quả cây hái trong rừng và một chén nước lᾶ.

Nàng Ma-da-Vi liền đến chỗ ấy. Thi nàng thấy Câu-na-la một mình ngồi trên viên đá. Nhưng đau đớn thay, cặp mắt chàng nhؤn - tuyễn đã tắt hẳn: nàng khóc nức lênh, va quỵ xuống trước chàng, nghẹn ngào. Nàng cầm lấy tay chàng hồn-nghé nước mắt nhỏ xuống tay, thái-tử thấy rung động tận đáy hồn, đoán là nàng Ma-da-Vi. Nhưng chàng chưa dám tin. Đến khi nghe rõ tiếng nàng thì chàng không nghi ngờ gì nữa. Chàng bảo nàng ngồi xuống: trong lúc đương đau khổ ấy được gặp người thân yêu nỗi vui mừng khôn xiết.

Thái-Tử thuật lại cho vợ những chuyện xảy ra. Rồi do nàng vực chàng đứng dậy, vừa nán-niu chàng cũng về ra mắt vua cha.

#### IV

Về phần vua A-Dục từ khi được tin con ngựa Măng-da-la về một mình và nàng Ma-da-Vi đi trốn. Ngài rất lo ngại. Tức khắc sai sứ ra thành Đắc-xô-thi-la để hỏi tên Thái-tử rồi lại ra lệnh tìm nàng Ma-Đa-Vi.

Nhân-dân trong thành thấy vua lo ngại cho Thái-tử

thì liền hiểu rằng họ bị cái DỤ đầu tiên lừa. Sợ bị nghiêm phạt, họ bèn tìm cách lừa sứ-giả rằng Thái-tử đã một mình về Triều. Dàn chung quanh không dám hé răng vì chúng biết rằng nói ra sẽ bị trừng phạt. Sứ-giả nghĩ dân đã giết Thái-tử nhưng không được chứng cớ gì dành trở về.

Trong khi ấy, hai vợ chồng Thái-tử cùng dắt nhau về kinh. Thái-tử bày giờ đã trút bộ áo ông Hoàng mà khoác đồ rách rưới vì trong tinh cảnh ấy, đồ trang sức chỉ làm thêm đau lòng. Đi qua làng mạc, hai vợ chồng cất tiếng hát trong trேo dịu dàng : dân làng động lòng đưa cho đồ dề ăn uống.

Một ngày kia, hai người đi đến trước cung điện nhà vua. Linh canh cửa thấy người lam-lũ nên không cho vào. Nhưng thấy tinh cảnh thương hại, áo rách quần ôm bùn lầy bụi bám, nên cho vào trú trong chỗ chứa xe. Mỏi mệt, hai người ngủ thiếp.

Ngày mai, Vua A Dục đương buồn rầu ngỉ đến con hổng Ngài giật mình vì nghe tiếng hát quen tai, đó là tiếng Thái-tử hát trong nhà chứa xe. Vua nhận ra là tiếng con, nhưng còn sợ lầm; rất căm động, Ngài sai ra hỏi xem ai hát thế. Cận-thần lâu rằng đó là tiếng hát của người ăn mày mù, đi với một người vợ. Vua càng hối-rồi lo sợ, liền sai dẫn cặp vợ-chồng kia đến sân rồng. Thoạt đầu, thấy người ăn mặc rách-rưới. Vua còn nghi-n ở chứa dám nhận là con, nhưng bộ mặt hiền từ trung hậu kia thật là của Thái-tử còn làm sao được. Hơn nữa, Nàng Ma Đa-Vi dẫu áo đồ thô-kệch, cũng còn dẽ nhận. Vua đưa mắt nhìn con, nhìn đâu rồi vua ôm choàng lấy cả hai mà khóc nức-nở.

Một hồi lâu, vua mới định thần lại, hỏi Thái-tử vì sao mặc nạn. Khi hiểu nguyên do, mặt rồng nổi giận, phán rằng : « Đứa nào đã dám dùng ăn của Trẫm để làm việc tày trời kia? » Thái-tử vẫn ngồi im, vì chàng không muốn nói ra, sợ Hoàng-hậu bị nghiêm-phạt. Hỏi mãi,

nàng Ma-Đa-Vi mới nhắc lại cho vua hay rằng Hoàng-hậu Xích-Đi có được phép dùng ăn riêng của vua trong một ngày. Đã nhiều lần, vua nghĩ Hoàng-hậu có bụng ac đối với Thái-tử. Vì Ngài nghĩ rằng Hoàng-hậu muốn cho con mình nỗi ngõi tắt là muôn trú Câu-na-La, Ngài không muốn tin thuyết ấy. Nhưng bây giờ sự đã rõ ràng, Ngài liền truyền lệnh vời Hoàng-hậu đến.

Về phần Hoàng-hậu từ khi thi-hành được thủ-doạn bồng-mắt ăn, mắt ngũ, hẽ chớp mắt là thấy hiện ra trước mắt cảnh Thái-tử bị hành hình. Thế rồi vừa tinh dậy vừa la. Nàng lo rằng tội nàng sẽ có ngày tiết lộ. Nàng tưởng-tượng rằng từ vua chỉ dàn, linh-tráng, quan-lại ; ai cũng nhìn thấu tâm can mình, và nàng càng thêm khắc khoải lo sợ.

Khi có lệnh đòi, nàng đoán biết là việc bại-iộ, nên tiến đến sân rồng như một phạm-nhân lên đoạn-dầu-dài. Lúc thấy tất cả nỗi ác nghiệt của mình, nàng hối hận, nhưng không nói ra tiếng nứa, chỉ cúi gầm mặt xuống, đợi lời tuyên án. Thái-dộ ấy rõ ràng hơn lời thú-tội Vua A-Duc nồi giận mắng lớn và truyền rằng trước khi đưa Hoàng-hậu ra chém còn bắt chịu nhiều cực-hình đau đớn đῖ. Thái-tử tâu xin vua mở lượng tử-bì giảm tội cho nàng. Nhưng vua vẫn không nghe ; Thái-tử bèn quỳ xuống nói rằng :

« Tàu lạy Phu-vương, nào phải Hoàng-hậu một mình phạm tội đâu ! Đó chỉ vì kiếp trước con có làm nhiều tội ác, nên nay bị nghiệp ác báo thù. Đã từ lâu, con cố nhớ lại xem kiếp trước đã tạo nên tội ác gì nhưng mãi đến tối hôm qua, con mới nhớ rõ... »

Vua ngắt lời : « Như con thi còn có tội tình gì : con là người tốt nhất trên đời ! »

Thái-tử cảm động đáp : « Muôn tàu, một người hiền lương cũng chưa hẳn là vô-tội. Vì nếu kiếp này ăn ở hiền lành, nhưng kiếp trước bạc ac thì cứ phải chịu nghiệp báo. Tàu Phu-vương, thủa xưa, có một người đi

săn, một hôm thấy năm chục con dê rừng trong hang núi, liền dùng lưới bắt hết. Anh nghĩ rằng : « nếu ta giết cả di thi tiêu-thụ thế nào hết được nhỡ nó chết lần thi hoài cũa, chi bằng ta móc mắt chúng đi, chúng không trốn được, ta sẽ lần lượt đưa từng con tới tinh mà bán. » Nghĩ thế rồi anh không ngần ngại, đưa tay móc mắt chúng đi thả vào hang núi để bán dần dần. Muôn tâu, người đi săn ấy là tiền kiếp của con. Người đi săn ấy đã làm khổ năm mươi chúng sanh, ngày nay chính là ngày người ấy trả nợ vậy.

Yêu thì nếu con phải chịu đau đớn là tự con, xin Phụ-vương đừng bắt tội Hoàng-hậu.

Vua nghe lấy làm cảm động, nhưng còn phân-vân chưa tin thi Thái-tử bồng ngồi ngay ngắn lại, chắp tay trước ngực mà nói rằng : « nếu lời tôi nói đúng sự thực thi xin Trời, Phật chứng minh cho và cho mắt tôi sáng lại ».

Lời nói vừa dứt, mắt Thái-tử bồng sáng như thường, vua A-Dục cùng nàng Ma-Đa-Vi xiết bao vui mừng.

Vua dẹp giận, ra lệnh ăn-xá cho nàng Xích-Di, chỉ buộc nàng phải tim một chỗ yên tĩnh để sám-hối tội lỗi. Vua từ đấy ngồi báu vững vàng, còn Thái-tử được chính-thức phong Đông-Cung để nối ngôi sau này, nàng Ma-Đa-Vi sẽ là Hoàng-hậu.

### LÊ-HỮU-HOÀI

*Trong Đoàn Phật-học Đức-Dục*

# **FRATIQUE DE LA MÉDITATION**

(*Suite*)

Construisez l'image de vous-même,  
Dehors.

Ayant des pensées paisibles. Ayant des paroles paisibles.  
Ayant des actions paisibles.

Chez vous.

Ayant des pensées paisibles. Ayant des paroles paisibles.  
Ayant des actions paisibles.

Arrêtez la pensée. Observez la respiration.

(15 secondes).

Pensez Paix. (15 secondes entre chaque phrase).

Je suis pénétré de paix. Saturé de Paix.

Absorbé dans la Paix. Paix à tous les êtres.

Paix entre tous les êtres. Paix rayonnant de tous les  
êtres.

Je suis la Paix. Entouré de Paix.

En sûreté dans la Paix. La Paix m'abrite.

La Paix me soutient. La Paix est en moi.

Cette Paix est mienne. Tout est bien

Respiration normale: (30 secondes).

J'aspire brièvement (comptant vite).

1, 2, 3, 4, 5,

J'expire brièvement (10 fois)

1, 2, 3, 4, 5,

J'aspire longuement (comptant lentement).

1, 2, 3, 4, 5,

J'expire longuement (10 fois)

1, 2, 3, 4, 5,

Ouvrez les yeux. Ti Sarana.

## CHAPITRE X.

# Les quatre illimitables

(Les quatre sentiments infinis)

METTA. Amour, bienveillance universelle.

KARUNA Compassion.

MUDITA. Sympathie joyeuse avec le bonheur d'autrui<sup>1</sup>

UPEKHA Sérénité.

METTA.

La méditation sur la bienveillance (ou amour universel) qui fait partie des quatuors Brahmavihara ou appamanna, est considérée comme essentielle

Les trois autres sont également utiles pour nous, elles sont :

2. — La méditation sur Karuna. La compassion, ou pitié, pour toute souffrance.

3. — La méditation sur Mudita. La sympathie pour la joie, ou le bonheur des autres.

4. — La méditation sur Upekha la sérénité ou équ'ua nimité, indifférente à la joie et à la tristesse.

Pour méditer sur l'amour dans le sens de la bienveillance universelle, on emploie différentes formules. La courte formule nous-permet de réaliser quelques minutes de méditation tous les jours.

Cette formule de Metta est employé aussi au début de plusieurs longues méditations, telle que la méditation sur le va-et-vient du souffle, pour "libérer le coeur", dit-on, des entraves des sentiments égoïstes. En la méditant, toute pensée d'hostilité, ou de malveillance est éloignée.

gnée de nous. On désire le bonheur d'autrui, se rendant compte que tout être aspire au bonheur, on commence en s'envoyant à soi-même des pensées de bienveillance et un souhait de bonheur, car on ne doit pas faire de distinctions entre soi-même et autrui, de plus, on ne peut irradier le bonheur et la bienveillance si on ne les possède pas.

### METTA SUTTA.

Voici ce que j'ai entendu dire :

Une fois Bhagavat résidait à Stavasti à Jetavana dans le parc d'Amathapin dika. Là donc Bhagavat interpelle les Bhikkus :

“Bhikkus”, dit il. “Vénérable”, dirent les Bhikkus en réponse à l'appel de Bhagavat.

Bhagavat parla ainsi :

“Bhikkus, quand l'esprit étant parfaitement délivré, on pratique l'amour, on le développe, on le multiplie, on s'en fait (comme) un char, on le prend pour base, on s'y applique avec énergie, on l'accumule, on s'y donne résolument. Il est onze avantages auxquels on peut aspirer.

Quels sont ces onze ?

1. — D'éprouver le bien être dans le sommeil.
2. — Le bien-être dans la veille.
3. — De ne pas faire de mauvais rêves
4. — D'être cher aux hommes.
5. — Cher aux êtres humains.
6. -- D'être protégé par les dieux.
7. — De n'être blessé ni par le feu, ni par le poison, ni par les armes.

8. — D'avoir un esprit qui peut s'élever promptement à la contemplation.

9. — D'avoir les couleurs du visage parfaitement reposées.

10. — D'arriver à la mort sans trouble.

11. — Enfin, si l'on n'atteint point le but suprême, d'arriver au moins au monde de Brahma.

“ Bhikkus, quand l'esprit s'étant parfaitement délivré, on cultive, agrandit, multiplie l'amour ; qu'on s'en fasse un char, qu'on l'accumule, qu'on s'y donne avec entrain, on recueille de cette conduite ces onze avantages”.

Voilà ce que dit Bhagavat ; les Bhikkus transportés louèrent hautement le discours de Bhagavat.

### Courte formule Metta

Il est bon de pratiquer les respirations longues et courtes dix fois (pour chaque catégorie) en expirant selon le plan exposé dans le chapitre précédent sur la Paix. Les salutations au Bouddha, Dharma et Sangha peuvent être récitées d'abord, mais si ces paroles ne sont pas comprises par des non-Bouddhistes, il n'est pas utile de les employer.

Lorsque les respirations sont redevenues normales, selon un rythme naturel pour le pratiquant, on doit mentalement se dire, dans un sentiment de bienveillance :

Puissé-je être heureux                      Garder mon bonheur  
Et vivre sans inimitié.

Puissent tous les êtres animés, grands ou petits,  
Forts ou faibles,

Près ou loin,

Visibles ou invisibles, vivre heureux.

Puissent-ils garder leur bonheur

Et vivre sans inimitié.

(à suivre).

# TIN TỨC

PHAN-RANG

Theo lời công-bố cũa Ông Tỉnh-hội Trưởng Phan-rang một số đồng hội-viên giàu lòng bác-ái quyên được số bạc 110\$70, trợ cấp cho gia-dinh đạo-hữu La-Kiên thiết hành hội-viên ở chi hội Dư-Khánh bị mất tích cả thuyền lẫn người trong khi làm nghề chài lưới ở biển khơi và đạo-hữu Lê-thị-Bôn tùy hỷ hội-viên Chi-hội Tri-Thủy bị hỏa hoạn tiêu huy gia-tài sự-nghiệp trong lúc đi làm ăn vắng.

Nên đã được phân chia ra như sau này :

Gia-dinh đạo-hữu La-Kiên . . . . .	65\$00
Đạo-hữu Lê-thị-Bôn . . . . .	45,70
và 16p80 cũa hội-viên chi hội Tri-Thủy tặng riêng đạo-hữu ấy cộng là 62p50 (45p70 + 16p80)	

Lễ Đản-Phật mồng 8 tháng tư năm nay (22-6-42) cũn hàn-hì cũng như mọi năm, duy có cuộc thi kinh là đặc sắc hơn cũ.

Mục-dich cũn biết trình-độ tu-lập cũa hàng hội-viên và ông Tỉnh-hội-Trưởng phai tâm công-đức phần thường cho, bạn Đồng-Ấu, và 6 phần thường từ nhât đến thứ 6, cho những chi-hội khen việc nào đã được ban hội-dồng chấm thi công nhận là lão thông kinh-kết.

# THƯ TÍN

Chúng tôi đã nhận được ngân-phiếu bưu-điện của quý ngài độc-gia kẽ tên dưới đây :		
M M. Lê-thiên-Giáng	Nho-lâm Phanrang	1p00
- Lê công-Thành	Dran	1,00
- Hoàng hữu Thể	-	1,50
- Hoàng hữu Hựu	-	1,50
- Phan xuân Mô	-	1,50
- Nguyễn quang Tương	-	1,50
- Cao hữu Lâm	-	1,50
- Vương văn Dậu	-	1,50
- Mai Chuẩn	-	1,50
- Đỗ hữu Ích	-	1,50
- Nguyễn Sưởng	-	1,50
- Trần Tương	-	1,50
- Trần Phiên	Phanrang	1,50
- Nguyễn thi-en Khoa	-	1,50
- Nguyễn thiên Lăng	Nhatrang	1,50
- Nguyễn Thạnh	Phanrang	1,50
- Tỉnh hội Dalat	Dalat	52,50
- Đồng ấu Seerba	An xuân Phanrang	1,50
- Nguyễn Thanh	Xóm động	1,50
- Trần xuân Tich	Tourcham	1,50
- Nguyễn Bé	-	1,50
- Dương văn Nhiên	-	1,50
- Huỳnh Dư	-	1,50
- Nguyễn hữu Ích	-	1,50
- Lê xuân Mai	-	1,50
- Định khắc Mẫn	-	1,50
- Huỳnh Đặng	-	1,50
- Trinh xuân Nhuận	-	1,50
- Lê tấn Hội	-	1,50
- Lê Trí	-	1,50
- Lê văn Hiến	-	1,50
Mme Nguyễn hữu Lợi	-	1,50
- Trần thị Ngân	-	1,50
- Nguyễn thi Kinh	-	1,50
- Nguyễn thi Định	-	1,50
- Trương thi Ty	-	3,00
- Phan thi Hao	-	1,50
- Trần thi Quạt	-	1,50

(Còn nữa)