

m thứ 5-6— Số 55-56

Tháng Đéc.-Janv. 1942-43

VIEN-AM NGUYET-SAN

音 圓



VIEN-AM

Résidence Supérieure

en Annam

SERVICE LOCAL DE L'I. P. P.

N° 956-N

COPIE

LE GOUVERNEUR-GÉNÉRAL DE L'INDOCHINE

Grand officier de la Légion d'Honneur

Vu

A R R È T E

Article premier.- Le gérant de toute publication périodique non pourvue actuellement de la licence d'achat de papier journal prévue par l'arrêté du 19 février 1942 du Gouverneur Général, devra adresser, avant le 25 Janvier 1943 au Service Local IPP du pays où la publication est imprimée une déclaration certifiée donnant les renseignements suivants :

- a. Nom de la publication,
- b. Nom du propriétaire,
- c. Nom du gérant et adresse de la rédaction,
- d. Périodicité (nombre de numéros par an),
- e. Date du dernier numéro paru.
- f. Quantité de papier normalement utilisée par année.

Cette quantité sera calculée, à la convenance de l'intéressé, en se basant soit sur le numéro publié à la date la plus rapprochée du 1er Juillet 1942, soit sur la moyenne de douze mois. Elle sera évaluée *en surface de feuille* avec indication du nombre de pages par numéro correspondant à chaque qualité de papier normalement utilisée.

Ex : Une publication trimestrielle de 50 pages (couverture comprise) de 20cmx15cm sous couverture forte déclarera : 4 numéros par an de 50 pages de 20cmx15cm dont couverture sur papier fort. soit :

$$4 \times 23 \times 15 = 27\,600 \text{ cm}^2 \text{ de papier force 70 gr au m}^2.$$

$$4 \times 20 - 2.400 \text{ cm}^2 \text{ de papier artisanal fort.}$$

Une publication hebdomadaire de 4 pages sur papier journal déclarera : 52 numéros par an de 4 pages de 40 cm x 60 cm sur papier journal soit :

$$52 \times 2 \times 40 \times 60 = 24\,960 \text{ cm}^2 \text{ de papier journal.}$$

Objet de la publication.

Par ex : Littéraire, technique, professionnel, information économique, humoristique, scientifique, religieux etc...

Article 2. - Deux exemplaires de la publication seront joints à la déclaration prévue à l'Art. 1er.

Article 3. - L'obligation des formalités ci-dessus s'imposera à tous les périodiques, qu'ils soient officiels ou privés à moins qu'ils ne soient actuellement possesseurs d'une licence de papier journal.

Article 4. - Tout périodique n'avant pas satisfait, le 25 Janvier 1943 aux obligations des Art. 1 et 2 pourra être l'objet des sanctions prévues à l'Art. 6. En tout état de cause, il ne sera plus considéré comme un périodique. Chacun de ses numéros sera traité comme une publication non périodique et soumis au permis d'imprimer à la diligence des Services locaux IPP, dans les conditions de l'Arrêté du 2 Octobre 1942.

Article 5. - Les périodiques retenus comme tels feront l'objet d'une liste qui sera publiée ultérieurement au Journal Officiel de l'Indochine et hors de laquelle aucune publication ne devra être traitée en publication périodique, au point de vue de la censure et du permis d'impression.

Article 6. - Toute infraction aux dispositions du présent Arrêté sera punie des peines prévues aux alinéas 4,5 et 6 de l'article 46 de la loi du 11 juillet 1938, sans préjudice du retrait d'autorisation prévu par l'article 1 de la loi du 12 Décembre 1941.

Article 7. - Le Secrétaire Général, les Chefs d'Administration locale et le Chef du Service de l'information, de la Propagande et de la Presse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Saigon, le 16 Décembre 1942

Signé : DECOUX

Thông - Chê PETAIN

Nhà văn hào nước Anh Rudyard KIPLING đã nói câu « Đông và Tây chẳng bao giờ gặp nhau ». Hơn 70 năm nay, người Pháp và người Nam đã chứng thực rằng câu đó sai lầm.

Không ngày nào không thấy một nước tò lòng thân thiện với Đại - Pháp, vì Đại - Pháp có cái vinh quang rực rỡ nhất là « Kinh - Đô của tinh - thần ».

Một cây làm chằng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao. Hòn núi cao ấy là sự đồ g tâm chặt chẽ của Đại - Pháp và Đế - quốc trong công cuộc phục hưng của Thông - Chê.

NGÀY MỒNG MỘT THÁNG GIÈNG LỄ ĐẢN - SANH

ĐỨC DI-LẶC BỒ-TÁT (Maitryea)

Đức Di-lặc bồ-tát là đức Phật Bồ-xứ, sẽ thành Phật trong thế-giới chúng ta liền sau đức Phật Thích-ca. Ngài đã cùng đức Thích-ca phat-tam tu-hành vô-lượng vô số kiếp về trước, khi đức Phật Đại Thông-Trí-Thắng Như-lai ra đời.

Vì lòng chuộng hư-danh chưa sạch, đức Di-lặc thường ưa qua lại với các nhà quý-phái, nên đường tu-hành có phần giải-dãi. Về sau ngài nhờ đức Thích-ca dạy phép Duy-thức. Ngài quán các pháp đều do thức-tâm biến-hiện, không có thật-tánh, nên diệt-trừ được lòng chuộng hư-danh và chứng được Duy-thức-tánh. Ngài tu-hành phép

Duy-thức trong nhiều đời nhiều kiếp, chứng được Vô-hượng-diệu-viên Thức-tâm-tam-muội, nhận thấy thập-phương chư Phật, vô-lượng chúng-sanh, toàn-thể pháp-giới đều là thức-tâm và thức-tâm tức là toàn-thể pháp-giới không hai không khác, nên được thọ ký-thành Phật. Khi đức Thích-ca ra đời, Ngài hiện sanh trong nhà một vị Bà-la-môn họ A-dạt-đa ở Nam-thiên-trúc, tục truyền vào ngày mồng một tháng giêng Annam ta. (xuất xứ của ngày đản-sanh này chưa rõ ở kinh nào) A-Dat-đa, nghĩa là « không chi hơn » là họ của Ngài; còn tên của Ngài là Di-lặc (Maïtreyya) nghĩa là Từ-thị hay Từ-lôn (vị đại-tử). Nhận Ngài, trong đời quá khứ, làm một ông tiên tên là Nhất-thế-trí-quang, nhờ một đức Phật chỉ dạy dặng Từ-tâm-tam-muội, nên từ đó về sau, cho đến khi thành Phật, Ngài thường dùng danh-hiệu Di-lặc làm tên của Ngài.

Theo kinh « Di-lặc-Thượng-sanh » mười hai năm sau khi thuyết kinh ấy, trong ngày rằm tháng hai (tức tháng tư Annam), Ngài Di-lặc sẽ kiết-già nhập-định tại chỗ bản-sanh của Ngài, thân Ngài vàng chói sáng rực như trăm ngàn mặt trời, trong hào quang của Ngài có những chữ: Thủ-lang-nghiêm Tam-muội, Bat-nhâ-ba-la-mật; Ngài nhập-diệt rồi hóa sanh trên hoa sen sư-tử-tọa đến Mani-thát-bảo ở cung trời Đầu-xuất. Xá-ly của Ngài như tượng đúc bằng vàng không lay không động, chư Thiên đến xây Bửu-tháp đặng cúng-dường xá-ly ấy.

Trên cung trời ấy, thân Ngài sắc vàng diêm-phù-dân, cao lớn tột đẹp đủ ba-mươi-tuổi, tám mươi thứ tót, xung-quanh có vô-lượng Bồ-tát làm thị-giả, cung ngài ở là Đầu-xuất nội-viện. Cung

Ấy rau-sinh-niệm tột birtc, kẽ không xiết, trái với Đầu-xuất ngoại vien là cõi trời phàm-tục ; những cung điện nguy-nga, ao sen tót đẹp, hương hoa bát-ngát, chau-báu nhãy đầy tiếng nhạc du-dương, chen với tiếng ca thanh-thót của vò số thiêng-nữ kiều-diệm, mà tất cả tiếng ca nhạc đều diễn những phép tam-quy, ngũ-giới, thập-thiện, khõ, khòng, vò-thường, vò-nga, sáu ba-ba-mật, và bốn hoảng thệ-nghỵen v.v...

Nếu có chúng-sanh tra kính lòng vò-thường Bồ-đề, muốn làm đệ-tử đức Di-lặc thi phải giữ năm giới, hoặc bát-quan-trai giới cho tinh-khiết, thân tâm thường tinh-tàn tu phap thập-thiện, và thường nghĩ đến cõi Tịnh-độ Đầu-xuất thi đầu không đoạn được kết-sứ, cũng được vãng-sanh về cõi ấy, rồi sau được theo đức Di-lặc xuống cõi Diêm-phù-đè dự hội Long-hoa, sẽ gặp vò lượng vò số Phật và được thọ-ký thành Phật.

Chẳng những vậy, trong đại-chúng, ai nghe được tên đức Di-lặc vui mừng cung kính lě-bái thì được vãng-sanh về cõi Đầu-xuất ; cho đến những người trước đã phạm cấm-giới, tạo các nghiệp dữ mà đến nghe được danh-hiệu đại-bi của đức Di-lặc, biết lě-bái cúng dường, thành-tâm sám-hối, thi cũng được vãng-sanh. Lại ai may mắn nghe được danh-hiệu đức Di-lặc thi đời sau thành sanh chính-kiến, khỏi mắc lả-kiến, quyết định không hủy báng Tam-bảo và không đọa vào các đường dữ.

Nghe được tên đức Di-lặc đã được trừ tội báo sanh-tử trong năm mươi kiếp, niệm một hiệu đức Di-lặc đã trừ được tội báo ấy trong một ngàn hai trăm kiếp, lě kính đức Di-lặc thi trừ được

tội báo ấy trong trong trăm ức kiếp, và dầu không vãng sanh Đầu-xuất thì về sau trong hội Long-hoa cung gặp Phật Di-lặc và phát Bồ-đề tâm.

Đức Di-lặc ở cung Đầu-xuất nội-viện mãi đến tiêu kiếp sau khi loài người được phúc báo lớn, sống lâu hơn tám vạn tuổi, đời vua Chuyển-luân-thánh-vương tên là Nhượng-khư, ngài mới hiện sanh trong nhà một vị Đại Bà-la-môn tên là Diệu-phạm. Thân mẫu ngài là bà Phạm-nhật-bà - đê. Đến khi trưởng thành ngài quan sát ngũ-dục thế-gian làm cho chúng sanh chim đắm trong đường sanh-tử, rất đáng thương sót, nên Ngài xuất-gia học đạo, ngồi dưới cây Bồ-đề Long-hoa, và liền trong ngày xuất-gia. Ngài chứng bậc Vô-thượng chánh-dâng chánh giác.

Ngài thuyết-pháp hội đầu, độ chín mươi sáu ức người thành A-la-hán; hội thứ hai, độ chín mươi tư ức, hội thứ ba độ chín mươi hai ức đều thành A-la-hán. Ngài đến núi Kỳ-xà-quất gặp ông Đại-ca-diệp trao cái y của Phật Thích-ca truyền lại, rồi hiện thân-thông và nhập diệt. Ngài tán-thán công đức của đức Phật Thích-ca Mâu-ni và của ông Ca-diếp, vị đệ tử tu hành đầu-đà đệ nhất, làm cho vô lượng chúng-sanh đều phát Bồ-đề tâm.

Phật Di-lặc ở đời sáu vạn năm mới nhập diệt, hóa độ chúng sanh số không kẽ xiết.

Vậy toàn thể tín-đồ đều nêu tinh tấn phát tâm hành thiện, một lòng lě bái cúng-dường đức Di-lặc trong ngày mồng một tháng giêng để cùng nhau dự hội Long-hoa đồng thành Phật-đạo.

PHÁT BỒ - ĐỀ TÂM

Nam-mô A-Di-Đà Phật

Phàm làm một công việc gì, trọng yếu nhất là ở chổ phát-lâm. Phát-tâm đúng-dắn thì công việc sẽ tuân tự lăn tới kết-quả viên mãn. Phát-lâm không đúng thì dẫu ra công gắng sức đến đâu, kết quả cũng vẫn chêch lệch, không như ý-nghịエン.

Nay chúng ta đã phát-lâm tu theo đạo Phật tức là con đường giác-ngộ mà đức Bồ-tát chúng ta đã chỉ dạy, thì trước hết chúng ta phải phát-lâm nguyên được giác-ngộ. Phát-lâm nguyên được giác-ngộ, tức là phát Bồ-đề-tâm.

Phát Bồ-đề-tâm, chính nghĩa là gì? Phát nghĩa là Phát-khởi phát-huy; phát-khởi những chí-nghịエン, những đạo-niệm chưa có từ trước, phát-huy cái bản-tánh đương bị che-lấp, đều gọi là phát.

Bồ-đề nghĩa là giác-ngộ, giác-ngộ những điều si-mê-lầm-lạc, giác-ngộ chán-tánh của mình và của toàn-thể vũ-trụ.

Tâm là cái hay biết nhóm-góp tất cả các huân-lập về quá-khứ và chuyển-biến thành quả-báo về tương-lai. Vậy tâm là cội gốc của nhân-quả, là nhân-duyên hiện ra thân, ra cảnh, nên trong kinh thường dạy: « tam giới duy-tâm, vạn pháp duy-thức ». Duy-tâm và duy-thức vẫn đồng một ý-nghĩa, chỉ khi nói về Thê thì nói duy-tâm, khi nói về Dụng thì nói duy-thức mà thôi. Bản-thê tự-tâm vẫn không sai khác, nhưng dụng của tâm vẫn thay đổi tùy theo sự huân-lập. Dụng-tâm theo iết-mê-lầm, gây nghiệp chịu báo trong tam giới thì gọi là hưng-vọng-tâm; dụng tâm theo lối giác-ngộ, trừ bỏ các tập-quán mê-lầm, mà phát Chánh-tri thì gọi là Bồ-đề-tâm.

Vậy nghĩa chung của bốn chữ « phát Bồ-đề-tâm », dẫu để bài giảng hôm nay, là phát-khởi cách dụng tâm

theo đường giác-ngộ, là phát huy cái tâm-tánh rộng lớn, thường còn, sáng suốt, tự-lại, tức là cái Phật-tánh sẵn có của chúng ta.

Phát Bồ-đề-tâm là một nhán-hạnh rất cần yếu cho người tu học Phật-pháp, vì là một sức nhiệm-mẫu, một lá bùa giữ gìn huệ-mạng, làm cho chúng ta khỏi e-dè sợ hãi trước những công việc khó-khăn, làm cho chúng ta đi thẳng một đường đến quả-vị giác-ngộ. Tiền-thân đức Phật Thích-ca cũng nhờ phát-tâm rộng lớn, lập chí bền-chắc mà trải qua vô lượng vô số kiếp Ngài tu được nhان-hạnh khô-khăn, vui với công-việc lợi-tha, không kẽ nhọc nhằn, xem-rẻ danh lợi, biết bao phen hy sanh tánh mạng để đem lại cho chúng sanh những chuỗi ngày đầy trọi sáng, cho đến khi thành Phật. Trong vô lượng vô số kiếp, từ khi phát Bồ-đề-tâm, phàm Ngài làm một việc gì cũng cốt để lợi ích cho toàn thể chúng sanh, không chút lòng thiên vị. Ngài coi nhân loại như ruột thịt, Ngài xem chúng sanh như máu mủ, hơn nữa toàn thể các loài hữu tình toàn được Ngài xem như con cái, dầu phải hy sanh cho chúng đến đâu cũng không từ chối. Như khi Ngài đương làm một vị Thái tử, bỗng trong lúc đi dạo trong rừng thấy một con cọp cái đói xấu nằm trong hang, xung-quanh chỉ chiu một bầy con ngay đại, Ngài động lòng thương xót đến gần bên cọp mẹ tự cắt tay nhỏ máu vào miệng cho nó lắn-hồi tinh dậy, rồi đem tắm thǎn cho nó ăn đỡ bùa, vui lòng hy-sanh để cho bầy cọp hưởng cái sống thừa khi gần chết đói. Công-hạnh của Ngài vĩ-đại đến thế, nên Ngài đã kết thiện- duyên với vô-lượng chúng-sanh trong thế-giới Ta-bà này và cách đây 2505 năm, dưới cây bồ-đề, Ngài đã nghiêm-nhiên thành bậc Vô-Thượng-Chánh-Đẳng-Chánh-Giác.

Gãm lại chúng ta vẫn có Phật-tánh mà trong vô-lượng vô số kiếp cứ vất-cơ lầm-lỗi trong vòng mê-muội, dung-tâm một cách hẹp-hội nhỏ nhen, dụng-tâm theo lối vị-kỷ, nêà phàm làm việc gì cũng cứ nghĩ đến mình, thân mình, nhà mình, nước mình : miễn có lợi-ich cho mình

thì làm, không kẽ đến ai, trách nào chẳng gây ra những nghiệp dữ : cạnh tranh xâu-xỗ, tham gián, kiêu-cang, rồi về sau phải chịu những quả báo gớm-gحe, nào viên đạn lớn, nào quả súng to, làm cho thân chất thành nát, móm chảy thành sông.

Chỗ phát tâm có quan-hệ như vậy, nên Phật thường dạy : « ửa vào đạo là phát-tâm rộng lớn, lập nguyện bền-chắc. Có lập nguyện bền-chắc thì công-hạnh tu-hành mới tinh-tắn mãi, có phát-tâm rộng lớn thì Phật-đạo mới trổng-mong thành-lựu ; trái lại thi đâu có tu-hành nhiều kiếp, số như vi-trần; cũng khó ra khỏi vòng sinh-tử. Kinh Hoa-Nghiêm có câu : « Vong thắt Đồ đè-tâm, tu chư thiện-pháp thị danh ma-nghiệp », Nghĩa là « quên mất tâm Bồ-đề thi dù tu các pháp lành, cũng chỉ gọi là ma-nghiệp mà thôi ». Kinh Hoa-Nghiêm là kinh vô-thương thậm-thâm, dạy phép tu chứng Phật-quả, nên rất chú-trọng về Bồ-đề-tâm. Không phát Bồ-đề-tâm là tâm rộng lớn, tâm vị-tha, thi dù đem cái tâm vị-kỷ mà làm các việc lành, cũng chỉ được hưởng những phuơng báo thế-gian, không bồ-ich gì về mặt giải-thoát.

Vậy muốn thành chánh-quả quyết-dịnh phải phát Bồ-đề-tâm, lấy tri-huệ của chư Phật làm con mắt sáng suốt, chờ tắt cả chúng-sanh trên bể đại-nguyễn, quyết đưa nhau ra khỏi sông mê bể khồ, không kẽ thời-gian, không kẽ không-gian, dù gặp khó-khăn thế nào cũng không chán-nán, thoái-khuất, thi mới quyết-dịnh một ngày kia sẽ thành đạo chứng quả.

Song lỗi phát-tâm tu-hành vẫn có nhiều cách : có lỗi phát tâm tà-nguy, có lỗi phát-tâm chán-chánh, chúng ta cần phải nghiên cứu rõ ràng để tránh các điều lầm-lạc.

a) **Lỗi phát-tâm tà-nguy.** — Lỗi phát-tâm tà-nguy là lỗi phát tâm trong phạm-vi nhỏ hẹp, quanh-quẩn trong vòng ích-kỷ, như phát tâm tu-hành để con cháu mạnh-giỏi, tiền của dồi-dào, để cho được danh tiếng lớn, được

cung kính cúng đường nhiều, được qua lại với nhà quyền quý, được thời-lôn làm hòa thương, tảng-cang, sự lỗ, sự cự, hoặc phát tâm tu hành để hưởng phước báo về sau trên các cõi trời Đức giới, hoặc để hưởng riêng những oánh giới thanh tịnh trong các cõi trời Tứ-Thuyền, Tứ Không v.v... Phát tâm như vậy thì dù bẽ ngoài in tuồng là thanh tịnh mà những mầm ngã si, ngã ái, ngã慢, ngã kiến bẽ trong vẫn đậm chất mộc nhánh, rồi cuộc chỉ lợn quanh trong vòng luân hồi, nên gọi là tà-nug.

b) Lối phát-tâm chán-chánh. — Trái lại, lối phát tâm căn với giác tánh rộng lớn, không còn bỉ-thủ, không còn hạn-lượng, vô thủ vô chung với thời gian, vô cùng vô tận với không-gian; không cầu lợi - đường danh vọng về hiện tại, không tham phước báo lạc quả về tương lai; dứt trừ lòng nhân ngã, xóa sạch lòng phân biệt; xem thập phương chư Phật, vô lượng chúng sanh đều tức là tâm, nên thường nương theo nguyện lực của chư Phật mà cứu độ chúng sanh đương đau khổ lâm than; không việc lành nào là không làm mà không thấy có làm, có ai làm; không còn một phiền não là không đoạn tột gốc mà vẫn nhận biết toàn thể chúng sanh đều sẵn đủ trí huệ và đức tương của Như lai, không còn một pháp môn nào là không tu học mà không thấy ai tu ai học và cũng không thấy thật có một pháp nào, không còn công đức nào là không làm, dù phải hy sanh đến thân mạng mà không thấy thật có công đức. Phát tâm như vậy mới gọi là phát tâm chán chánh.

Nhưng xét ra cho kỹ thì phát-tâm chán-chánh chỉ là phát-huy cái chán-tánh của tự-tâm chúng ta mà thôi. Lâu nay chúng ta dung-tâm một cách hẹp hòi, chấp-ngã, chấp-pháp, gây ra những trắc-la, phiền-não, những tham-lạm hờn giận, kiêu-mạn si-mê, rồi chịu trách bẽ khổ-sở trong những cảnh già, đau, sống, chết, rất là oan-uổng; thật ra thì chán-tâm của chúng ta vẫn thường còn sáng-suốt chiếu cả mươi phương, trùm cả xưa nay, không vì mê-lầm

mà có sự sai khác. Cháng ta phát-tâm chán-chánh tức là ý như tâm-tánh của chúng ta mà phát-tâm, quyết định từ bỏ những lấp-quán mê-lầm, những vọng tưởng diên-dảo, quyết dụng-tâm một cách rộng lớn, trùm khắp, lập những chí-nghị-en không bờ bến ra ngoài hạn-lượng của thời gian và không-gian, chưa thật nhận toàn-thể toàn-dụng của tự-tâm là còn tu, chưa hóa đó toàn-thể chúng sanh ra khỏi khổ ách là còn làm, không hề vì một trở-lực gì mà phải thối-thác.

Cha mẹ bà con chúng ta đương đau khổ, thân bằng quyền thuộc chúng ta trong vô lượng vô số kiếp đang đau khổ, toàn-thể chúng sanh đang đau khổ, chúng ta nỡ khen anh tay ngồi ngó khi đã tự nhận có Phật-tánh, nghĩa là đủ năng-lực đưa mọi người đến hoàn toàn hạnh-phúc hay sao? Chúng ta thường thấy biết bao nhiêu người vì mưu cầu chút hạnh-phúc vô-thường giả dối trong thế gian, còn phải thức khuya dậy sớm, nhọc thân thể, hao tinh thần, đánh đổi biết bao nhiêu trả lực, mới lần hồi đạt đến chí-nghị-en, hướng chí chúng ta phát-tâm mưu cầu hạnh-phúc cho toàn-thể chúng sanh, lại không đủ chí khi cương-quyết mà làm việc bằng họ hay sao? Muốn giữ chí-nghị-en cho bền chặt thì luôn luôn trong ký ức, chúng ta nên nhớ những điều như sau này :

1) **Phải hăng ghi nhớ công ơn Phật.** — Trước vô lượng vô số kiếp, đức Phật Thích Ca đã giải-thoát ra ngoài vòng sanh-tử, nhưng vì lòng từ-bi thương xót chúng ta, Ngài phát-nghị-en rộng lớn bỏ cảnh an vui trong Niết-bàn, lặn lội trong tam-giới, chịu vô lượng hy sanh để giải dù chúng ta trên đường giác ngộ. Khi làm Thái-tử, vì thấy chúng ta mắc phải các khổ già, đau, sống, chết, mà Ngài bỏ ngôi vua, bỏ thân-quyền, một mình vào Tuyết-Sơn tu khổ hạnh hơn sáu năm tròn để tìm đạo giải thoát. Thành-đạo chúng quả rồi, Ngài nhận thấy tri-thức chúng

sanh không thể trực-lãnh đao mầu, Ngài lại phương tiện bỏ chỗ cao mà nói chỗ thấp, bỏ chỗ khó mà nói chỗ dễ, lần lượt dạy về trong bốn mươi chín năm, trải qua mươi sáu nước, chia chẽ từng chút, cẩn kẽ từng đều, lại ngăn trước đón sau, phòng ngừa các điều lầm lạc, cho đến gần giờ nhập diệt mà vẫn thuyết pháp độ sanh; Công ơn của Phật, thật không thể kể xiết. Hiện nay tuy chúng ta không có phước sanh vào đời Phật còn tại thế, nhưng đọc các kinh, chẳng ta cảm thấy lòng từ-bi của Phật chan-chứa trong từng việc làm, từng lời nói, luôn luôn nghĩ đến chúng ta là những chúng sanh trong đời mạt-pháp. Huống nữa Úng-thân của Phật tuy nhập-diệt, Pháp-thân, Bảo-thân của Phật vẫn thường còn, và hiện bấy giờ, không lúc nào chúng ta thành-lâm niệm Phật mà không thấy cảm-ứng, thành-lâm.edu Phật mà không được cứu vớt; và mỗi khi có một chúng sanh phát tâm đại-thừa, tu hạnh Bồ-tát thì đức Phật Thích-ca liền hiện thân rờ đầu thọ ký, như khi còn tại thế. Chúng ta nay được nhờ Phật biết đường néo tu-hành, được it phần giải thoát, chúng ta không thể quên công ơn Phật và tìm cách báo đáp. Nhưng Phật oai đức tự tại, Phật tức là tất cả, không thiếu một điều gì; vắng duy khi chúng ta thế theo lòng từ-bi của Phật phát tâm rộng lớn, lập nguyện bền chắc, tận tâm đối với tất cả chúng sanh, như Ngài đã tận tâm đối với chúng ta từ trước, đầu dàm sương dài nắng, thịt nát xương tan cung không từ, thi họa may mắn đèn đáp được công ơn Phật trong muôn một.

2) Phải hăng ghi-nhớ công ơn cha mẹ và thầy bạn. — Thân chúng ta đâu phải tự nhiên mà có, đâu phải ngẫu nhiên mà sanh, chúng ta nhờ bao nhiêu tinh-huyết và công trình sanh dưỡng của cha mẹ, hợp với nghiệp-nhân đời trước, mới có thân này. Cha mẹ chẳng kè công trình, vui lòng tận tụy, không nài sự khó nhọc, không quản nỗi hy sanh, hao biết bao nỗ

hồi nước mắt mới nuôi dưỡng chúng ta sống đến ngày nay ; công ơn ấy lớn như Thái-sơn, rộng như biển cả, toàn thể chúng ta chắc đã nhận thấy rõ ràng, nhất là những người đã từng chịu khó nhọc với con cái.

Lại khi ta lớn khôn, nhờ thầy bạn dạy về mà hiểu biết đều khôn dại, lẽ phải chẳng, thành ra người có học-thức, có đức-hạnh ; vậy công ơn của thầy bạn cũng không phải là ít.

Muốn báo đáp các công ơn ấy, trong thể gian chỉ biết sám sỉa đồ ăn, thức mặc, chăm lo thuốc-thang khi đau ốm, nhưng lầm lúc đến khi trưởng-thành thì cha mẹ đã già cả, thầy bạn đã khuất bóng, biết thế nào mà đến ơn đáp nghĩa, lại dẫu có đến ơn đáp nghĩa cũng không dặng mấy ngày ! Về sau âm dương cách trở, biến luân hồi mù mịt dẫu gặp nhau cũng chẳng biết là ai thì làm sao mà báo ơn cho được. Vậy duy có những người biết phát tâm rộng lớn, tu hành thành Phật, dù tri huệ soi thấu quá khứ, vị lai, đủ sức tự tại ra vào trong tam giới, mới có thể theo dõi cha mẹ thầy bạn trong vô lượng vò số kiếp, đặc dù lần đến bức gải thoát, tức là đến hạnh-phúc hoàn toàn, thì mới đến-dáp được công ơn một cách xứng-dáng, và mới có thể gọi là vẹn-toàn hiếu-nghĩa.

3.) **Phải hăng ghi nhớ ơn nước nhà, ơn nhân-loại, ơn chung-sanh.** — Hằng ngày chúng ta được an cư lạc-nghiệp là nhờ ơn vua trị nước, ơn quan chức an-dân. Lại nhờ người làm ruộng, chúng ta mới có cơm ăn ; nhờ người dệt may, chúng ta mới có áo mặc ; nhờ thợ mộc thợ nề, chúng ta mới có nhà ở ; Công ơn của xã-hội không thể kể xiết. Chẳng những vậy mà những điều kinh nghiệm của nhân-quản từ đời qua khứ đã giúp đỡ nhiều cho sanh hoạt chúng ta được dễ dàng ; cho đến nhiều loài vật, như trâu cày ruộng, chó giữ nhà, ong làm mật, tằm kéo lơ, cũng

giúp ích cho chúng ta nhiều lắm.

Vậy tuy chúng ta biết hằng ngày làm trọn phận sự, hơn nữa làm các việc lành có lợi ích cho đời, cũng có thể đến đáp một vài phần, song những ánh nắng ấy hiện dương chịu đau khổ trong vòng luân hồi như chúng ta, chúng ta không lẽ làm ngơ không tìm phương cứu vớt. Mà muốn cứu vớt thì đâu siêng năng làm việc đến đâu trong một đời hay trong một kiếp cũng không đủ; chúng ta cần phải phát-tâm rộng lớn, lập chí-nghịen lợi-tha bền chắc, ra ngoài không-gian và thời-gian, xem các vị tôn-trưởng như cha mẹ, xem mọi người như anh em, xem tất cả chúng sanh như ruột già máu mủ, đoạn vô lượng phiền não tột nguồn gốc, học vô lượng pháp môn để hóa độ cho vô lượng chúng sanh trong vô lượng vô số kiếp, thì mới quyết chắc báo được ơn ấy một cách thỏa mãn.

4) Phải ghi nhớ những sự thông khổ ở đời
— Có thân là khổ, có sống chết là khổ, đó là một điều cần phải ghi nhớ luôn để cho đạo tâm ngày thêm bền mạnh. Xét ra từ khi ở trong thai cho đến khi vừa sanh ra, xung quanh chúng ta đã biết bao sự tanh hôi dơ nhớp; rồi từ nhỏ đến lớn, đời phải ăn, khát phải uống, nóng thì toát mồ hôi, lạnh thì té tái cả người, mà vẫn phải lăn lộn vật vã với đời để tìm phương nuôi sống, khổ sở không thể kể xiết. Nhưng gắng nuôi sống sáu bảy mươi năm là đã già: tóc bạc, răng rụng, lưng mỏi, gối đòn, mắt lờ, tai điếc, tinh-thần lão lợn, không còn cảm-giác gì, ngoài sự đau đớn. Khổ sở như thế, lại từ nhỏ đến già, nào được mạnh-khỏe luôn đâu; ăn ít quá cũng đau, ăn nhiều quá cũng đau, ở không mài cũng đau, làm việc nhiều cũng đau, lạnh cũng đau, nóng cũng đau, mỗi khi bị ngoại-cảm nội-thương lại sanh ra bệnh hoạn; mà đã lâm bệnh hoạn thì khổ sở nào khác gì trong cảnh địa-ngục. Rồi may ra bệnh nhẹ thì qua khỏi,

còn bệnh nặng thì phải chết, chết với cảm giác thân thê rời-rã, chết với cái tiếc-nuối đời sống hiện-tại, chết với cái sợ hãi bước đường mù mịt tương-lai !

Nhưng nào phải già, đau, sống, chết, làm khổ mà thôi đâu ! mong cầu một việc gì mà không được, như cầu cho thi đậu mà cứ hỏng, cầu cho nhiều tiền mà cứ nghèo, cũng là một mối khổ ; lại nhân-duyên gặp gỡ, giây thân-ái đương thắt chặt mà lầm khi phải chia rẽ kẻ bắc người nam, cũng là một mối khổ ; cha mẹ muốn có con hiếu-thảo mà sah phải đưa con hoảng-dâng, tội từ muốn gặp ông chủ hiền lành mà gặp phải ông chủ ác-nghiệt, biết bao nghịch-cảnh thường xảy tới cho người, đó là một mối khổ ; cho đến kẻ tu-hành, đạo-lý tuy đã rạch ròi, nhưng sự thật khó bề giải thoát, muốn quên cái thân mà vẫn định mãi với thân, muốn trừ phiền-não mà vẫn lộn quanh với phiền não ; thói quen nhiều đời nhiều kiếp, đuổi không đi, dập vẫn còn, đó là một mối khổ.

Các sự khổng khổ như vậy, nguyên do chỉ bởi mê lầm ; mà muốn trừ cội gốc mê lầm cho minh và cho mọi người thì ngoài sự phát Bồ - đđ - tâm, đối những thói quen lầm lạc thành ra những đức : thường, lạc, ngã, tịnh, không còn có cách gì trừ được.

❸) **Phật hăng nhớ đến bản-tánh thanh-tịnh của minh.** — Kinh có dạy : « Nhứt thế chúng sanh giải hữu Phật tánh », nghĩa là hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Vày chúng ta dù có mê lầm cho mấy, mà tâm tánh chúng ta vẫn thanh tịnh sáng suốt, như bình đẳng, vẫn có thể đầy đủ vô lượng vô biên công đức như các đức Phật. Đã có tâm tánh như vậy, chúng ta nỡ để vùi dập trong vòng phiền-não luân hồi mãi mãi cho danh xá ! Xưa nay các đức Phật đâu phải tự nhiên thành Phật, các Ngài đều vì biết tôn trọng bản tánh, gắng sức tu trì dặng trực-niệm bản tánh, rồi phát huy bản tánh một cách đầy đủ mới được thành Phật.

Chúng ta cũng có bản tính như Phật, chúng ta cần phải quyết sống với bản tính rộng lớn thường còn sáng suốt của chúng ta; chúng ta không thể để bản tính ấy sống mãi trong vòng hẹp hòi như bản, gây sự đam mê cho mình và cho kẻ khác một cách oan ưởng, phi lý. Vậy chúng ta phải phát Bồ đề tâm, quét sạch bụi trần cõi gươm tâm chói rang, đem đèn tri tuệ mà soi thấu giắc mộng ngàn lầu, lấy nurus cam lồ mà rưới tắt những ngọn lửa phiền não đương hực ở trong cõi lòng chúng sanh, rồi mới khỏi phụ Phật tanh bẩn lai của chúng ta.

Nam mô A-di-dà Phật, trong будді cạnh tranh xâu xé mạnh được yếu thua nhay, nhân loại đương đua nhau vào trong vòng vó cùng thiêng khô, thế giới không khác gì một bãi chiến trường, chúng ta thấy hồi tâm suy nghĩ, những nồng nỗi thù oán áy, những tâaml trạng ghê gớm ấy do đâu mà sanh, nếu không phải do lòng ngã-chấp, do tâm vị-kỷ nhoi nien và đốc ác. Vậy muôn trắc tiết nỗi thù áy cho tốt gốc, hầu mong gây dựng hạnh phúc cho nhân loại, chúng ta cần phải chính minh và khuyên mọi người đều phát Bồ đề tâm. Vì có phát bồ đề tâm, thì mới triz được lòng tchikỷ lại nhân, mới gặt lòng từ bi bác ái, biết sự sanh những khich thù của minh để mưu cầu hạnh phúc chung cho nhân loại. Người đã phát Bồ đề tâm thường lấy năm châu làm bản-ngth, xem siếu linh như phan-tu của thân minh. Thấy người nào bị đau khổ cũng như minh bị đau khổ, thấy người nào được an vui cũng như minh được an vui, không còn thấy một người nào, vật nào, cảnh nào ngoài tâm, nên biết thương yêu chúng sau một cách dùom đà thân thiết, biết rộng lòng tha thứ tất cả tội lỗi và mới có thể gây dựng được một thế giới thân ái, an lành, đạo vị, rất bồ tchikcho đời về phan linh thân cho đều về phan vật-chất. Đến khi anh hưởng từ bi lan khắp nơi nơi, ai ai cũng biết bồ lòng tchik kỷ, tu hạnh lợi tha, bồ mười điều

dữ, ta mười điều lành, thì lẽ gì một ngày kia, thế-giới
ngũ-trược này không trở thành một Cực lạc thế giới.

Kết luận, tôi xin tặng lại. bên lời thệ nguyện
lớn của những vị đã phát Bồ đề tâm :

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ,
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn,
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

Nam mô Thường tinh tấn Bồ tát.

NGUYỄN DUY-NHƯ

(Bảo-Quốc Tăng-Học Trường)



NGHĨA CHỮ ĐẠO

Kỳ nghỉ hè năm nay (1912) Đồng-tri-sự hội Annam
Phật-học có mở một lớp dạy Phật-giáo cho các ban trẻ
trong đoàn Phật học Đức-Dục do ngài Kiêm-duyệt
giáo-lý của hội giảng dạy.

Sau khi học xong, đoàn ấy có soạn nhiều bài tóm
tắt các điều đã học và đã tự tham-cứu thêm, chúng tôi
nhận thấy các bài ấy rất hữu ích cho các bạn trẻ muốn
nghiên-cứu Phật-giáo, nên xin lần lượt đăng lên Bản -
san.

Chúng tôi trông mong rằng đến nghỉ hè năm nay,
Hội cũng sẽ mở một lớp học như thế, nhưng không
chỉ riêng cho Đoàn Phật-Học Đức-Dục, mà còn nhận
cho con cháu các Gia-dinh tin Phật theo học, tưởng
sự lợi-ich sẽ được rộng-lớn hơn. Mong thay!

L. T. S.

Người ta thường nói :biết đạo phải, theo đạo
lành. Những kẻ hành vi bạo ngược thường bị chê
là vô-đạo. Nhưng đạo là thế nào ?

Chữ Đạo 道 gồm có hai phần :chữ thủ 首 là
đầu, và bộ xước 辵 là đì. Nghĩa chữ đạo chính ngụ
trong hai phần đó.

*Đạo tức là nguyên lý, tức là trạng-thái hồn
nhiên của vũ-trụ.* Như câu trong kinh Dịch :một
mở một đóng gọi là biến, qua lại không cùng gọi
là đạo. (一闔一闢謂之變 往來不窮謂之道) hay
lời trong Trung-dung: Trung là gốc lớn của thiên-hạ,
hòa là đạt-đạo của thiên hạ. Chữ đạo huyền vi
vua Lão-tử chính hợp với nghĩa này: « đạo khă

đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh ; hữu danh vạn vật chi mẫu, vô danh thiên địa chi thi » Đạo tức là vũ-trụ, ngày đêm luân chuyển, trời đất xoay vần, ngọn triều lên xuống của cuộc đời, đều do đạo điều-khiển, nhưng bản thể của đạo không thể lấy tư tưởng mà nhận được ; ngọn gió không thể đem bàn tay nắm lấy được, phải lắng tai mà nghe, mới nhận được tiếng rì rào man mác ; đạo cũng thế, phải gạn sạch mọi tư tưởng, đề tâm hòa một nhịp cùng vũ-trụ, họa chăng mới nhận được một vài phần.

Đạo lại có nghĩa là đường tu hành, cách cư xử. Làm tỏ những đức sáng suốt thiên nhiên, để khiến người ta càng ngày càng hơn hay, cho đến chỗ chí thiện, đó là đạo, là đường chính của người quân-tử thâm nho. Và Lão-tử cũng thấy ở đời có một con đường sáng suốt, một lẽ phải tự nhiên, một luật tự nhiên của vũ trụ, ai thuận theo thì còn, ai trái thì mất; con đường ấy gượng gọi là đạo vì không có chữ gì đủ và đúng hơn. (Chữ principe của Pháp có thể dịch được chữ Đạo vì gồm có hai nghĩa).

Vì thầy trung là gốc của trời đất, nên đạo Nho dạy người phải giữ thái-độ ngay chính sáng suốt và làm những việc đúng đắn không thiên vị. Vì thầy vắng lặng và không phân biệt là tinh cao nhất của vũ-trụ, nên Đạo-lão khuyên người nên tịnh-mịch thuần hòa, lấy vô-vi làm chuẩn đích. Thiên-lý với bản-tính của người ta vốn là một, cho nên người có thể cảm ứng cùng trời đất ; người phải giữ việc làm cho thích hợp với lẽ trời. Nếu đạo trời là thành

thật, **đạo** người túc là giữ cho được thành thật.

Đạo là chân lý của vũ-trụ, nhưng chính vì thế, đạo phải làm qui-cù cho mọi sự hành-dộng ở đời. Phải chăng đó là một vẻ riêng của tư-tưởng phuong Đong? Người ta đã từng nói: tinh-thần châu Âu là một tinh thần sáng-lạo quyết liệt, tư-tưởng người Âu là một vị Promethe luôn luôn thi gan thử sức với Trời. Nhà hiền triết phuong Đong, phải chăng là người cho vũ-trụ là một khúc nhạc lớn, trong đó người chỉ là một cây đàn, phải lên dây vặt trực để cùng vũ-trụ hòa tiếng thanh cao?

Theo nhà Phật, chữ Đạo không ngoài hai nghĩa của đạo Nho đạo lão, nhưng còn rộng hơn.

Đạo túc là một tánh chung cùng, không sinh không diệt của vạn sự vạn vật trong thời gian triền miên, trong không gian vô-hạn. Đây không phải là một luật của vũ-trụ, một lẽ trời làm chuẩn đích cho người. Đạo đây là bản-thể không hai của chúng sanh và của vũ-trụ, vì mê-lầm từ vô-thi đến nay, nên ta thấy nơi bản-thể đó hình như có tâm có cảnh, có người có ta, nhân đó sinh tình, sinh nghiệp, và chịu khổ luôn luôn. Các đức Phật, các bậc Bồ-tát vì nhận được bản-tánh ấy, vì chứng đạo, nên diệt được mọi khổ và hưởng được cảnh yên vui vô cùng của Niết-bàn.

Đạo lại là đường tu, hay rộng hơn là lối sống. Vì thế mới có những chữ: đạo trời, đạo người, đạo súc sanh, đạo qui-dồi. Bất cứ lối sống nào đe m được đến chỗ thiệt, chỗ hay túc là chính-đạo, hay Bồ-dề đạo; trái lại túc là ngoại đạo hay Tà đạo.

Bồ-đề (bodhi) là giác-ngộ, sáng suốt. Đạo Phật là đường tu do một vị giác-ngộ đã chỉ cho ta để giải mê, thoát khổ: đạo Phật là đạo Bồ-đề.

Vì muốn giảng dụ cho nhiều người, đạo Phật phải dùng những phương-pháp dễ-dàng hơn là lời trực nhận, như lễ-nghi, tụng-niệm; vì thế chia ra tông, ra phái. Song tính người ta vốn lười, chỉ muốn giữ những lề-lối sẵn sàng, không chịu nhận đền ý nghĩa hay lúc đầu. Như hòn đá lăn trên núi tuyết, đạp càng ngày càng phủ một lớp dày; mà nghĩa lý càng sâu xa, tôn-chỉ càng dễ sai lạc, chẳng khác làn hơi càng bốc lên cao, càng dễ trôi xuồng thành mây mưa. Cùng một lúc chữ đạo bị dùng lầm lẫn với những chữ «tà đạo», chữ tôn-giáo (religion); đến nỗi bây giờ nói chuyện đạo, nhiều người tưởng ngay tới một số người nhiều hay ít, cùng sì-sụp trước một đắng thần vu vơ, cùng cúi đầu theo một mệnh lệnh hão huyền.

Cho nên định nghĩa trước lúc giảng đạo tướng cũng không phải việc thừa.

NGUYỄN HỮU QUÁN
(trong đoàn Phật-Học Đức-Dục)

PHẬT-HỌC CƯỜNG-YẾU

LỜI NÓI ĐẦU

Phật-học là một môn học rasil huyền-vi, rộng lớn, có nhiều lý-nghĩa sâu-sắc, nhiều danh-lục mới lạ, làm cho những kẻ sơ-học khó bề tham-cứu, đến nỗi nhiều người thấy khó quá mà sanh lòng chán-nản.

Chúng tôi cũng nhận biết như vậy, nên đã thường phương-tiện iúy-duyên baoa những lẽ rất khó bàn, nói những điều không thể iỏi, trong mong các đọc-giả nhận được đại-khai của Phật-học để dễ nghiên-cứu về tương-lai.

Chúng tôi vừa xem lại bài giảng về Phật-Học Cương Yêu của ngài Thái-Hà, nhận thấy phương-tiện rất hợp thời-cơ; ngặt vì lời tē khúc-mäl, e dịch thẳng thì các hàng sơ-cơ khó hiểu, nên chúng tôi sau đây chỉ thuật lại ý-nghĩa trong bài ấy, không cầu-nệ về văn-tự, để cho toàn-thể đọc-giả được phần lợi ích,

THẾ NÀO LÀ PHẬT HỌC ?

— Phật là một tiếng nói tắt, muốn nói cho đủ thì phải nói Phật-Đà (tiếng Quảng-đông đọc là Phù-thò, tiếng quan-thoại đọc là (Bụt-đà) tức là tiếng dịch âm của chữ phap Bouddha, nghĩa là bậc giác- ngô. Cũng như trong thế-gian gọi những người nhiều học thức là bậc học-thức các bậc giác- ngô hoàn-toàn cùng-khắp thì gọi là bậc- giác- ngô. Bậc giác ngô tức là những vị hiện đã chứng được phầm tối cao của loài người và tất cả các loài.

Các bậc hiền-triết xưa có câu : « Nhân thân tiểu thiêng địa » thật rất đúng-đắn. Theo thuyết vũ-trụ đối đai của khoa-học, cũng như theo nghĩa « pháp-giới trùng trùng duyên-khí » trong kinh Hoa-nghiêm, người là một vũ-trụ nhỏ, đối với toàn-thể vũ-trụ không hai không khác, nên

đang nhâng bậc hoàn toàn giác-ngộ, lấy toàn thể vũ-trụ làm bản-thân, mới đạt đến giá-trị tối cao của nhân-sanh, ý nghĩa tối cao của nhân-sanh. Vậy loài người muốn thật-hiện phàm cách tối cao của mình thì tất nhiên phải đến chỗ giác-ngộ hoàn toàn như Phật.

Phật là bậc mô-phạm tối cao, người tin theo Phật cốt để nhận rõ cách làm người, để bước tới những địa vị siêu-nhân cho đến để được hoàn toàn giác-ngộ. Vậy tin theo Phật quyết định không có chút gì là mê-tìn, mà lại còn phải phá trừ mê-lẫn tột gốc để cho được giác-ngộ hoàn toàn.

Và chăng Phật chưa hề nói : « duy một mình ta là Phật, các người cứ nhắm mắt theo ta » Phật chỉ dạy : « Phàm có tâm linh hay biết, đều có thể thành Phật, miễn bết tu theo những phương-pháp thích hợp đúng với sự thật ».

Vậy Phật-học là học Phật-pháp, là học làm Phật. Chuẩn đích của Phật-học là ai ai đều có thể thành Phật, nên rất bình đẳng (bình đẳng đây chẳng phải người nào cũng bằng nhau cả đâu ; bình đẳng nghĩa là hễ có nhân thì có quả, tạo nhân làm người thì được quả làm người, tạo nhân làm trời thì được quả làm trời, tạo nhân làm Phật thì được quả làm Phật, cân bằng chắc chắn không hề sai chay).

Phật-pháp nghĩa là phương-pháp tu-hành thành Phật, không phải là tôn-giáo mà cũng không phải là triết-học, nhưng có thể bao-trùm tất cả tôn-giáo, triết học, và vượt trên tất cả tôn-giáo, triết-học.

Phật-pháp tuy có những lý-luận siêu-việt như triết học, nhưng vẫn xem rẻ lý-tưởng và chủ-trọng thật nghiệm. Phật-pháp tuy có những sự cung kính cung đường như các tôn-giáo, nhưng tín-đồ đều có thể tu chứng lần đến bậc giác-ngộ hoàn-toàn như Phật nên khác với các tôn-giáo.

A) **Nguyên lý.** — Nguyên lý của Phật-học, nếu muốn nêu một chủ-nghĩa thì phải gọi là chủ-nghĩa hiện-thật. Hết thảy sự vật trong vũ-trụ hiện-hiện như vậy thì gọi là hiện; sự thật của sự vật hiện đương tồn-tại đó thì gọi là hiện-thật. Chủ-nghĩa hiện-thật là chính nơi sự thật hiện tại của sự-sự vật-vật là như vậy thì liền nhận là như vậy, không lầm nhầm thành điều khác.

Mục-dịch của Phật-học là hoàn-toàn giác-ngộ, sáng soi toàn-thể vũ-trụ rõ-rõ ràng-ràng, nhận rõ thật-tưởng, tức là nhận rõ bản-lai diệu mục của vũ-trụ. Cái bản-lai diệu-mục ấy, trong kinh Phật dạy là : Pháp nhĩ như thị.

Nói cho đúng thì chủ-nghĩa hiện-thật của Phật-Học cũng có thể gọi là cái chủ-nghĩa không chủ-nghĩa. Vì sao ? — Vì các học-vấn trong thế-gian toàn đã thêm vào những tư-kiến và chủ-quán của cá-nhân không nhận đến cái « công bằng không riêng » của vũ-trụ, nên gọi là có chủ-nghĩa ; còn chủ-nghĩa hiện-thật của Phật-học là trực nhận sự thật bản-lai như vậy, không có chủ-quán, không có tư-kiến nên cũng có thể gọi là cái chủ-nghĩa không chủ-nghĩa ».

Nói tóm lại, Phật đã chứng rõ cái hiện-thật bản-lai như vậy, lại dùng những lời nhiệm-mầu khôn-khéo, chỉ dạy cái hiện-thật ấy cho chúng sanh nên gọi là hiện-thật chủ-nghĩa. Hoặc vì theo Phật-pháp mà chỉ rõ chân-tưởng của vũ-trụ nên gọi là Hiện-thật chủ-nghĩa.

Giảng về Hiện-thật chủ-nghĩa có thể chia ra làm 4 đoạn :

- 1.) Hiện-hành thật-sự. 現行實事.
- 2.) Hiện sự thật-tánh. 現事實性.
- 3.) Hiện lượng thật-tưởng. 現實量相.

4.) Hiện biến tài-lực. 現變實力.

1) Hiện-hành thật-sự. - Hiện-hành thật-sự tức là những sự thật có, như là hiện có thế giới, hiện có nhân loại, hiện có muôn vật. Thật sự mà gọi là hiện-hành là vì hiện tiền sự vật không có vật gì là không lưu-hành biến-hóa, không có vật gì chắc định không thay đổi. Trong vũ-trụ hết thảy mọi sự mọi vật, lớn như một thế-giới nhỏ như một ơi-trần, đều lưu-hành biến-hóa nên đều gọi là Hiện-hành thật-sự. Thân người có sanh, có chết, mọi vật có thành, có hoại, cho đến quả địa-cầu cũng phải bao nhiêu triệu năm mới thành, rồi đến bao nhiêu triệu năm lại phải hư nát, đó là một điều rất dễ nhận. Nhưng chỉ nhận được muôn sự muôn vật có sanh là có diệt, có thành là có hoại thì còn chưa nhận được chân-tưởng, vì thật ra muôn sự muôn vật trong thời thời khắc khắc biến hóa mãi mãi: như một thân người khi trẻ thơ, khi tráng thành, khi già yếu, từ lúc mới sanh cho đến lúc chết, không lúc nào là không thay đổi, hằng ngày biến-hóa như một giòng nước. Cái giòng lưu hành biến hóa ấy có thể nói là giòng sanh-mạng. Như thân người, tất cả sự vật trong vũ-trụ đều lớn nhỏ thông nhau, trước sau sanh nhau, sanh diệt nỗi nhau, từng sát-na, từng sát-na vẫn lưu-chuyển biến-hóa mãi mãi. Nghĩa sát-na sanh diệt ấy rất thích-hop với khoa học hiện-thời, vì khoa-học đã nhận biết sự vật trong vũ-trụ toàn do các nguyên-tử hợp thành và các nguyên-tử gồm các diển-tử ám dương thường lưu-chuyển biến-hóa mãi. Song khoa hoc chỉ căn cứ nơi cảm giác ngũ quan, nên tuy có chỗ ám-hop, nhưng không thể trực tiếp nhận biết được lý nghĩa sát-na sanh diệt như Phát-học, tức là nhận được Hiện-hành thật sự.

Nhận được hiện-hành thật sự thì biết sanh-mạng loài người không phải sau khi thân này sanh ra mới có Sanh-mạng ấy là một giòng chuyền-biến vô-thi vô-chung, còn đời người chỉ là một đoạn hiện ra trong giòng sanh-mạng; cũng như một khúc của sông trường-giang, một

dời sống chết chẳng qua là một thứ giả-tượng hiện ra trong giòng sanh-mạng mà thôi. Lại chẳng những sanh-mạng mới vậy mà hết thảy sự sự vật vật cũng đều như vậy, trong thời thời khắc khắc vẫn biến-hóa mãi mãi, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, tiếp-tục vô cùng vô-lateral, không hề gián đoạn.

Rõ được đạo lý Hiện-hành thật-sự đã phá được nhiều điều mê-lầm Người dời vì không rõ lý ấy, cảm thấy dời mình trong rồng, không ý nghĩa, không giá-trị, trừ những sự huyền-thụ về vật-chất để sống mà chờ chết thì chẳng thay đổi việc gì khác nữa nên thường đua nhau làm cho đầy đỗ dục vọng đến nỗi dànùi xé, lẩn-hiếp nhau, rốt cuộc gây nên những thảm-kiếp khốc-hại cho toàn-thể nhân loại.

Lại cũng vì không biết đạo-lý ấy mà một hạng người tuân-tượng có Tạo-hóa gây-dựng và làm chủ muôn vật, sanh ra các điều mê tín làm cho bản-tánh có thể giác-nghю của loài người bị che lấp, không nhận rõ được cái tánh lưu-hành biến-hóa không dấu không đuôi của toàn-thể vũ-trụ.

Nếu nhận được chân-tưởng của nhân sanh là vô-thi vô chung, nhận được chân-tưởng của thế-giới là vô-thi vô chung, tuy in-tưởng có sanh, diệt, thành, hoại, nhưng thật ra chỉ lưu-hành không nghỉ, sanh diệt không dứt mà thôi, thì có thể mở rộng tâm-lượng đến vô biên vô tận. Tâm-lượng đã mở rộng thì không còn chấp trước và được khế-hiệp với chân-lánh của vũ-trụ. Chừng ấy mới biết nhân sanh, thế-giới đều là Hiện-hành thật sự trong giòng sanh-mạng vô-thi vô-chung và sự thật-hiện không phải ngẫu-nhiên : nghiệp quá-khứ làm nhân, sự vị-lai làm quả ; nghiệp hiện-lai làm nhân, sự vị-lai làm quả ; nhân quả lợp này lợp kia, nối nhau không ngừng . vậy nên mỗi mỗi hiện-hi vi của đời người đều có một giá-trị bất-hủ.

Cái đạo-lý Hiện-hành Thật-sự theo nhân-quả đó,

mọi người đều nên rõ biết, để có thể bớt sanh phiền
não, được nhiều lợi ích. Nhận được Hiện-hành thật
sự, tin được đạo-lý nhân-quả, người đời có thể thành
được người toàn thiện, thành được các bậc siêu-nhân
thành được các bậc Bồ-tát và lần đến chỗ giác-ngộ
hoàn-toàn như Phật. Người biết được đạo-lý ấy mới
biết được giá-trị chắc-thật công việc của mình làm,
mới có thể sống một đời sống có ý nghĩa, và phát
được chí-nguyên rộng lớn để tu tập cho đến chỗ hoàn-
toàn giác-ngộ.

(còn nữa)

Thuật-giả: TÂM-MINH



TINH - TẤN

(Tặng các bạn tu học Phật pháp
trong buổi đầu xuân)

Tinh tần là một hạnh cần-thiết trong sáu phép ba-la-mật. Chúng ta là đệ tử Phật hằng ngày phải phụng trì nó, không giải dãi. Nó phải là người bạn thân yêu của ta hơn cả, vì bao giờ nó cũng nhắc nhở ta trong đường tu tập. Càng thân thiết với nó bao nhiêu, luôn luôn ta cảm thấy đời ta vui di mãi đến cảnh giới « đầy » san lậu.

Trong các phép ba-la-mật đều có nó : Tinh tần về bố-thí, về tri-giới, về念佛-nhục, về thuyên-dịnh, về tri-huệ, và cho đến hơn tám vạn tết hạnh đều có nó.

Không tinh tần là giải dãi. Giải dãi thì xanham được công nhận, hủy phạm được tùy thuận, sân nhuế được tự do, tán loạn được phóng túng, ngu si được thán cạn. Một ngày không tinh tần là một ngày giải dãi, một ngày giải dãi là một cơ hội tốt cho ma-quân đến cướp bóc báu tàng công đức. Cho nên trái ngược với tinh tần là giải dãi.

Chúng ta những người đã được nghe chánh pháp của Như-lai, chúng ta đã vạch sẵn một con đường đi, nhận rõ lý nhân quả nơi tâm, chúng ta phải luôn luôn tinh tần.

Người làm ruộng muôn lúa mùa cho nhiều bột, phải thức khuya dậy sớm. Người muốn có sức mạnh phải chiến thắng ma ngũ trùa, kế tiếp luyện tập thể thao trong mỗi buổi mai. Một ông thầy thuốc lành nghề cũng đã từng phen ngất khảo cứu nhiều chồng sách, khổ nhọc xoay xở các sự biến miện của bệnh trạng để được những sinh nghiệm rạch ròi. Kao nhiêu anh hùng hào kiệt đều có dễ gì mà đến được địa vị muôn đời sùng thượng. Đức Không-lữ ngủ không nóng chiếu, ông Châu-công bữa ăn nhả cơm ba lần, ông Tiền-cù đêm ngủ gối chuông (1) Các ngài luôn luôn tự sạch lè để làm chí nếu không phải để tinh tần trên đường đạo !

Cac ngài ấy chỉ vì suất tánh mà còn phải tinh tấn nữa là chúng ta ! Mỗi ngày ta tinh tấn là ta chắc rằng tâm ta đã huân lập được ít nhiều công đức. Công việc ra khỏi sòng mê, đến bờ giác ngộ, không phải ở nơi văn chương lý thuyết, ta phải trọng thật hành. Đã là việc không phải một ngày thành được, ta phải đồng mảnh, làm bao việc thiện, nghiêm khắc dứt bao việc dữ. Tinh tấn là ông tướng tiên phong đem di đánh ma quan, để khôi phục lấy rồng vàng bồ bạc nơi ta. Ta đã minh hay vẫn minh là bởi ta tinh tấn hay giải đái.

Tinh tấn túc là « đồng » bên nhà Nho. Mà « đồng » là một đạt đức trong ba đức: nhân, trí, đồng. Kẻ sanh ra biết giữ đạo là cũng có làm, kẻ học mới biết giữ đạo là cũng có làm, kẻ ngu si gắng gỏi giữ đạo là cũng có làm. Mà làm là một hành tướng của tinh tấn.

Vậy làm theo tinh tấn là làm thế nào ?

Lílu Ðại-thùri biêu-pháp minh-môn giải rằng: trong việc tu các điều thiện, đoạn các điều ác, tinh tấn lấy đồng lấy hán làm tánh của nó, lấy trọn vẹn các việc lành làm nghiệp dụng của nó. Luận lại giải rằng: Đồng là biểu sự thăng tấn mà bỏ các nhiễm pháp. Hán là biểu sự tinh thuần mà bỏ các pháp tinh-vô-ký (khi không nghĩ gì) Đồng mà biểu thăng tấn là vì đồng có tánh cách mạnh mẽ, có thể lực, siêng năng, không như tánh trầm trọng của các pháp nhiễm. Hán mà biểu tinh thuần là vì hán có tinh cách gắng gỏi, không chịu đứng đరđi, không thối lui, không lấp lẩn đú, không như tánh bón-mê của vô-ký.

Thế thi gắng sức tam góp của cải theo thời đời, hì hục công danh theo thời đời là cần mẫn (siêng năng) chứ không phải tinh tấn, vì « cần » có ba táah thiện, ác và vô-ký mà tinh-tấn thì chỉ thuần thiện.

Nhận làm nghiệp dụng của tinh tấn làm chủ đích của đạo, rồi chỉ sốt sắng với bao công việc ở ngoài như lập trường-học, làm cầu cống mà thôi, những sự làm ấy ch

là phần thẳng tắn của tinh-tấn còn một phần tinh-thuần
của tinh-tấn đã bỏ sót. Đã không đi sâu vào tánh thứ hai
quan yếu này thì ta có thể sụt xuống tâm lượng của những
người hiểu danh, hiểu lợi.

Muốn thật hành tinh-tấn, ta phải làm xứng theo hai
tánh của nó. Ta phải thẳng tắn tránh dữ, làm lành ở ngoài
đã dành, mà còn tinh thuần những điều lành dữ nhỏ
nhiệm bè trong nữa. Người khen ta ta cũng chớ mừng ;
người chê ta ta cũng chớ giận ; học ta được bao lầm
mà ta dám tự mạn ; đức ta được mấy nỗi mà ta dám tự
kiêu. Tự kbiêm tự hạ như thế không phải tinh-tấn hay
sao ? Dứt sạch lòng danh lợi không phải tinh-tấn hay sao ?
Bao nhiêu ô-nhiêm lâu đời gắng công gọi rửa cho gương
tánh ngày thêm quang rạng không phải tinh-tấn hay sao ?
Tinh-tấn như thế mới thật là tinh-tấn.

Người theo đúng nghĩa tinh-tấn như thế là vua Thang.
Ta hãy đọc bài « minh » viết bên chậu rửa của vua :
« cầu nhật tân, nhật nhật tân, hựu nhật tân » Ý nghĩa bài
này nói : thật một ngày mà gọi rửa được một ít ô-nhiêm
thì ngày sau lại có thể nhân đó gọi rửa thêm, cho đến
tiếp tục công việc ấy sau này mãi mãi (Đại - học) Công
việc tinh-tấn sửa minh viết bên chậu rửa ! Vua Thang hiểu
nghĩa chữ tinh-tấn biết bao !

Đức Khổng-tử cũng đã giày nghĩa chữ tinh-tấn cho thầy
Tử-lộ khi thầy hỏi ngài sự mạnh : « Ông hỏi sự mạnh ở
phương nam, ở phương bắc, hay sự mạnh của ông ? Khoan
thứ nhu hòa, không báo lại kẻ vô-đạo là mạnh ở phương
nam, kẻ quân-tử ở đó. Gối gươm giáp, chết mà không
chán là mạnh ở phương bắc, người mạnh ở đó. Kẻ quân-tử
hòa mà không a-dua, mạnh biết bao ! giữ đạo trung
mà không thiên-vi, mạnh biết bao ! Nước có đạo không dồi
cảnh thanh - đạm, mạnh biết bao ! Nước vô-đạo đền chết
không dồi chí binh sinh, mạnh biết bao !!!

Ý đức Khổng-tử muốn đem cái mạnh đức-nghĩa của

kẻ quan-lữ mà at cái mạnh khi-huyết (mạnh bằng sức lực) của thầy Tứ-lộ. Mạnh đức-nghĩa lấy sức nhẫn-nhục hơn người; vì thế nên không phải người thiết thực muốn tự thẳng tưng (lòng dục vọng riêng trong tâm của mình) thì không sao theo được. (Trung-dung) « Mạnh » bằng « đức nghĩa » đức Không dã thường thức nghĩa hai chữ tinh-tấn một cách thẩm thia !

Nhưng bậc hiền xưa như thầy Tứ-lộ còn chưa biết thì ta theo thế nào được ? — Ta đứng ngại ! Ta tìm thấy sự tinh-tấn như thế trong kinh luật của Phật cả. Thôi chúng ta tinh-tấn lên ! Nghĩa là giữ giới ! Thôi chúng ta thật hành đi ! Nghĩa là giữ giới !

Song nếu, chúng ta biết sát nghiệp là lỗi lầm mà còn đem mấy chữ « bất cõ sat » để đối lòng là chúng ta chưa tinh-tấn. Chúng ta biết thâu đạo là tội nghiệp, nhưng còn để cho tài lợi làm mù quáng bằng cách đán tiếp là chúng ta chưa tinh-tấn. Chúng ta biết tà-dâm là bậy bạ, mà còn mến khách kiều-lư (đàn bà đẹp) bên đường, tiếc người yêu diệu trong trường là chúng ta chưa tinh-tấn. Chúng ta biết vọng-ngữ là bỉ-tiện, mà còn cứ « phuong-tien » hoài là chúng ta chưa tinh-tấn.

Muốn làm bạn với « người bạn đem ta lên đường hạnh-phúc » ta phải tự cường bất-túc như bạn ta. Ta phải thật hành giới sát cho tinh - vi, không những ta tha chết cho tất cả sanh vật không thèm thịt nó nữa, mà ta còn để ý thương xót những chúng sanh đang sống dưới chân ta. Ta phải thật hành giới đạo cho rốt ráo, không những không bao giờ lấy cái mình không có quyền sở-hữu, mà còn phải nghĩ rằng ta đang tiêu-thọ của xã-hội khi ta ngồi rồi ; có ân-nghĩa ta phải đền đáp. Ta phải thật hành giới tà-dâm cho trong sạch, không những tiếng dâm bên ngoài ta phải tránh, mà ta còn phải thanh-tâm quả-dục nữa. Ta phải thật hành giới vọng-ngữ cho thật thà. những điều « ba lơn » hay « phuong-tien » ta chớ tập nữa, lời nói ta bao giờ cũng đúng với sự thật, đi theo với một ý thành không lay chuyển.

Trên đường tu tập còn biết bao hành khát, bắt đầu ta phải thật hành ngũ giới cho tinh vi. Học gì cũng có bậc đầu, bậc đầu ta nên chắc chắn. Rồi sau kia, bát chánh đạo, lục độ . . . đang chờ tinh tấn của ta. Nếu ta tinh tấn nhiều năm, ta mới nhận biết rõ quang đời trước của ta là một cơn ác mộng.

Ta tinh-tấn lên ! Vì ta đã biết đạo !

Ra đường gặp một cụ già khỏe mạnh với thâm thè uy nghi, tươi tắn với nét mặt đạo-mạo ta cảm thấy khi «bất-diệt» nói cụ già. Trong khi ấy ta cũng có thể đoán biết rằng: cụ đã nhiều năm tinh-tấn, và không phải như ai tin rằng: cụ sẽ thành thần, ta cũng tin rằng: cái kiếp sau của cụ sẽ hơn thế, và khi ấy cụ cứ tinh-tấn nữa khí phách trẻ trung hoài, cụ sẽ «bất-diệt» mãi.

Ta cũng có thể như vậy. Ta hãy nuôi khí phách nơi ta, để cho nó tăng trưởng thêm mãi vì ta đã chắc rằng tâm ta chịu huân tập. Góp gió thành bão, biết đâu nay việc hiện nay, mai việc thiện khác, ngày sau mình lại không thành Thánh-Hiền, thành Phật.

Cũng như ông cụ già ấy, muôn loài đều có thể «bất-diệt» nếu đều tinh-tấn.

Năm lụy tháng tàn mà tinh-tấn vẫn trẻ mãi. Tinh-tấn trẻ với muôn vật, muôn vật trẻ với tinh-tấn. Cả hai đều càng trẻ thêm mỗi năm xuân đến.

Thì nay vũ-trụ đã nhuộm ánh thiều-quang . . .

Kia những đóa hoa đào trên cành mới bưa nào đang mỉn nụ cười ngọc đỗ mà nay đã kết những quả mìn màng. Những cây cam cây bưởi muôn hòa dịp với điệu sống của muôn loài đều đua nhau nở đầy những hoa thơm bát ngát để kết quả sau này . . . Mừng xuân đến đem theo tinh-tấn của muôn vật, hoa thuốc-dược, hoa hồng, hoa râm . . . cùng đua nhau hồn hỏa tỏa ra thứ hương thơm sực nức, tô điểm thứ sắc đẹp lấp lánh dưới ngọn gió điệu hòa, dưới không

khi trong sạch. Mừng xuân đến đem theo tinh-tần của
muôn loài chim hoàng-anh, chim chóc-mào. . . . cũng đem thứ
tiếng thanh tao ra cao-cấp trên cành cây đầy những mầm
non lá lộc. Và muôn hồng ngát, tía đón xuân sang.

Mọi người và cho đến vật, như nhận được cái vui
trẻ của mình khi xuân đến, đều vạch chương-trình tinh-tần
công việc trong năm sang. Thêm một tuổi thêm một khôn,
ai cũng nhận thế, và tất ai cũng muốn thường « tinh-tần ».

Cùng ta, người đã nhận muôn vui trẻ cần phải tinh-tần,
lẽ đâu trong buổi đầu xuân, ta không cảm hứng cái điệu
sống của muôn vật mà phác họa một chương-trình đạo
nghiệp để tinh-tần, cho chúng ta ?

Sang năm mới ta cũng ca-ngâm, nhưng phải vang cầu
ai-ngư !

Sang năm mới, ta cũng viết, nhưng phải đây dọng nhàn-lữ !

Sang năm mới, ta cũng chơi, nhưng phải chơi theo
lợi-hạnh !

Sang năm mới, ta cũng nói cười, nhưng phải nói cười
theo đúng lẽ chơn !

Sang năm mới, ta cũng làm, nhưng phải thêm phần tinh-tần !

Cũng như xuân buỗi đầu năm, tuổi trẻ của chúng ta là
một nguồn hy-vọng cho đời ta.

Ta tinh-tần chàng ?- ta thường xuân một cách thâm-thia.

Ta giải-dãi chàng ?- ta bỏ xuân một cách phu-phàng.

Ai người biết xuân, biết đạo, ta hãy cùng nhau tinh-tần !! !

Nam-mô Thường-Tinh-Tân Bồ-tát ma-ha-tát

NGUYỄN-NĂNG-VIÊN

GIÁO-DỤC BẰNG LỐI HUÂN-TẬP

Trong nền giáo - dục ở xứ ta, một sự thay đổi lớn đang thực-hiện từ hyn nứa thế-kỷ : phuong-pháp dùng oai quyền độc đáo đã dần dần lui bước để nhường chỗ cho phuong-pháp dùng lý-luận mà giảng-giải. Ngày trước ông cha nghiêm-nghị bắt con mặc áo dài cắn thận, nǎm sấp trên chiếu rồi vùa nhịp roi mây vào móng con vùa dạy : « con phải làm thế này, con phải làm thế kia . . . » Nhũng điều phải làm ấy đều rút trong « sá:h vở » do bực « thánh hiền » dạy. Con cái không được hỏi vì cớ gì hay để làm gì. Ngày nay chữ « nên » dùi dàng đã đến thay chữ « phải » khắc khắc. Bà mẹ tân-thời có học, hiền lành và ưu-yếm, ôm con vào lòng mà ngọt ngào dặn : « Con của mẹ nên làm như thế này, nên làm như thế kia. . . » rồi bà kién-nhẫn cất nghĩa lời khuyên mình bằng nhũng lẽ rất hay, rất phải.

Nguyên do không phải tìm ở đâu xa : cuộc cải-cách đang trực-hiện ở đây chỉ là tiếng vang của cuộc cải cách đã thực-hiện ở Tây-phuong. Lối dạy dỗ nghiêm-khắc của người La-Mã hay của người Âu-châu trong thời trung-cổ đã thành một vấn - đề quá-khứ. Đầu tiên, ngày nay nhũng tư-tưởng tự do, giải phóng, phát triển cá-nhan cũng đã xâm-lấn vào nền giáo-dục. Các thế-hệ mới không còn vâng theo cái lối dạy dỗ chỉ bênh quyền lợi gia-dinh, xã-hội và để bếp cá-tánh của đứa trẻ, bắt nó nhầm mắt theo nhũng bỗn-phận đã định từ ngàn năm về trước. Người phản đối nhất chính là người đàn bà, nhất là từ khi tư-tưởng bình-quyền và cách tổ-chức tiểu gia-dinh đã cho họ quyền hạn khá rộng trong việc giáo dục. Vì để con ra, họ rất quý trọng con, có su-hướng xem con như nhũng bậc

kỷ-tài, chỉ khéo uốn nắn một tí là có thể tạo thành nhũng ông Lê-Lợi hay Trần-hưng-Đạo. Họ sẵn sàng cho con mình có bản tánh rất tốt nên chỉ nghe nhũng lời giảng-dụ diu-ngợt kia là chúng đều phải suy nghĩ và hành động theo đường thiện.

Kết quả thật là trái-nghịch. Ngày xưa người ta tôn quý sự đoàn-kết trong gia - tộc, thì ngày nay người ta chỉ lo sống riêng biệt, không ngó gì đến họ hàng. Ngày xưa nhũng bậc tiết-phụ góá chõng từ lúc hai mươi cũng vẫn ở vây suối đời nuôi con thì ngày nay người ta sẵn-sàng nghe theo lý-thuyết ich kỷ của một quyền « lạnh-lùng ». Từ lúc bé sống trong cảnh chiều chuộng, dưới một chế độ giáo-đục dẽ-dãi, phần đông thanh-niên ngày nay hẳn không thể nào có được cái tình thần chiến-đấu, cái đức vị - tha mạnh mẽ của thanh-niên ngày trước Nguyên do chắc còn lắm điều phibs-tập, nhưng trong ấy quan niệm giáo-đục phải chịu một phần trách nhiệm rất quan-hệ.

Trình bày sự nhận xét ấy, tôi không có ý thiên-vị cố bênh vực nền giáo-đục cũ, tôi muốn dẫn giải cùng bạn đọc rằng nguyên nhân của nhũng kết quả trái nghịch kia chính là nhũng điều kiện tâm-lý xâu sắc mà giáo-đục không thể bỏ qua được. Vì đã thỏa được cái điều kiện ấy, người xưa đã thành công hơn người đời nay tuy phương-pháp họ có phần khắc-khổ và bị giam hẹp trong thành-kiến. Nhân đây tôi lại tờ rằng không đâu bằng trong Phật-giáo, nhũng điều kiện tâm-lý được phân-tích và chỉ dạy rất rành mạch. Đó chính là lý-do quan hệ đã khiến Đoàn chúng tôi lấy Phật-giáo làm nền tảng cho đức-đục tương-lai vậy.

Lỗi-lầm to lớn nhất của phương-pháp giảng-dụ ngày nay là cho lý luận một địa-vị quá-trọng trong việc giáo dục. Lý-luận có lẽ hiệu-nghiệm nếu con người chỉ là một bộ-máy do trí óc điều khiển. Khôn nỗi con người luôn luôn bị tình-cảm xao-xugễn, mà nhũng tình-cảm ấy lại

chẳng phải toàn là tốt đẹp cả. Nếu thật mọi người đều biết nghe lẽ phải thì người có chức vụ giáo-dục chỉ có việc chép tất cả những bỗn phận phải theo vào một quyển sách rồi bắt học thuộc lòng là đủ. Đằng này không, Những lời giảng bắt của bà mẹ lọt vào tai đứa bé chẳng khác nào nước đổ trên lá mòn. Một lời rủ-rè nha bạn, một tăm ảnh chiếu bóng đủ khiến nó quên tất cả những bài học lâu lý ở trường.

Người xưa không hoài công di lý-luận đồng-dài như vậy. Ngay từ lúc bé, họ đã ép trẻ con vào những khuôn khổ rất chặt chẽ. Trong cách cư xử với những người trong gia-dinh đứa bé đã phải theo những bỗn-phân rõ rệt tỷ-mỷ. Nó không được chiều chuộng mà phải vâng lời. Tuổi thơ ấu của nó hẳn là không đam-dep, nhưng lớn lên nó đã có đủ những đặc tính nhẫn-nhục cương-quyết vị tha, đủ ý-chí, đủ nghị-lực để giúp ích cho đời. Nó đã quen cực khổ, đã quen đè nén cá-tánh, đã quen quên mình, đã quen không nhìn đến điều xấu, và làm các điều hay. Nghĩa là nó đã được huân-tập theo con đường thiện,

Huân nghĩa là ướp, lập nghĩa là luyện thành thói quen. Gói trà đem ướp hoa sói sẽ thơm mùi hoa sói, đem ướp mạn sen sẽ phảng phất hương sen. Người xưa xem tâm hồn trẻ em như một căn phòng trống rỗng không có mùi vị gì. Trong phòng ấy, họ cho vào dần dần rất nhiều hương thơm. Căn-phòng dần dần sực nức một mùi dê chiên. Vì dù có một hơi thối ở đâu chen đến, cái mùi dê chiên kia cũng đủ súc lăn át cho lấp đi được. Càng như thế, giáo dục chắc chắn ngày xưa là một khí giới bảo hộ cho đức hạnh người niêm-thiếu. Được huân-tập từ lúc bé, theo con đường thiện, họ sẽ không dễ dàng bị những sức quyến rũ về sau làm lay chuyển.

Bởi vậy, phương pháp giáo dục bằng lối huân-tập là một phương pháp rất hiệu nghiệm và rất hợp lý phải. Trước sức cảm-dỗ của dục-vọng ta không thể đem ý-chí ra chiến đấu một cách hiệu nghiệm nếu ta

không có một bản tánh trong sách mà bản tánh chỉ là kết quả của một thời huân-tập lâu dài. Cho nên ta không lấy làm lạ rằng : tuy ít mệt nhọc hơn, giáo dục ngày xưa đã đem lại những kết quả tốt đẹp hơn lối giáo dục hiện - đại. Ấy là chưa nói lý - luận giảng dạy chỉ có thể thực hành trong hàng hưu học thời, chứ trong quần chúng, phi những lề lối nhất định, thì giáo dục ấy không còn biết nương dựa vào đâu được.

Tuy nhiên ta phải nhận rằng lối giáo dục ngày xưa có rất nhiều khuyết điểm : Tin vào câu : « nhân chí sơ, tánh bản thiện » người xưa xem tâm hồn trẻ em như một bát nước trong suốt, để mình tùy ý pha vào màu xanh, hay màu đỏ. Mà sự thật đâu có phải như vậy. Nói đứa bé mới sinh đã có đủ những màu tham lam, nóng giận. Trong thân-tâm nó có thể chứa chất những dục vọng ghê gớm chỉ chờ dịp là bùng phát. Vì thế ở thời xưa, ta có thể thấy trong một hoàn cảnh nghiêm khắc, vài thanh niên xấu nết làm những việc đồi bại trái hẳn với nền giáo-dục gia-đình. Trong trường-hợp ấy bậc cha mẹ ngày xưa không còn hiểu ra làm sao, nên rất ghét giận đứa con hư hỏng, rồi có những lối cay xót quyết liệt gần như độc-ác khiến đứa con nhiều lúc dám ra liều-linh, làm lỗn hại cho cá-nhân, gia-đình và xã-hội.

Bacha mẹ lại còn quyết liệt quá đáng hơn, khi giáo dục không còn giữ được nguyên-lý. Khi dùng phương pháp oai quyền ép bức, người xưa hẳn có chủ - ý muốn huân tập trẻ em theo đường thiện từ lúc bé. Nhưng trong hàng phụ huynh, đã có mấy người hiểu cho cái chủ ý ấy ! Phần đông họ chỉ tuân theo lề lối như một cái máy, chẳng hề tự hỏi vì sao mình phải hành động như vậy. Nghe theo sách vở, họ không chịu suy sét nên khó lòng khởi măc vào những thành kiến hẹp hòi. Chẳng hạn chỉ câu : « thân thể phát phu

thợ ư phu mẫu, bắt cảm hùy thương . . . » cũng dẫu khiến họ không chịu cắt tóc, tắm rửa trong ba năm để tang cha mẹ. Ai không làm thế họ cho ngay là bắt hiểu !

Tự mình đã không tìm biết nguyên lý, lẽ tất nhiên họ không cho con tìm hỏi vì sao phải chịu một lối giáo dục nghiêm-khắc như vậy. Chẳng đợt đợc đoán ấy có thể hiệp với trẻ em dưới mười hai, mươi ba tuổi vì chúng chưa có suy xét và cần phải một mực vặng lời. Nó có thể hiệp với thanh-niên ngày xưa quen chịu một lối dạy dỗ sách vở, quen học thuộc lòng những câu thánh-hiền mà tuân theo như cái máy. Nhưng nó không thể hiệp với thanh-niên ngày nay. Thanh niên ngày nay được nhận một lối học vẫn rộng rãi, dạy cho họ nhận xét, suy nghiệm theo phương-pháp phân-tích, chứng thực của khoa học. Họ muôn hiểu, muôn rõ cái nguyên-lý mà bậc phụ-huynh không thể chỉ cho họ. Thiếu kinh nghiệm họ lấy làm ngạc nhiên trước những lề-lối phiền-phức của thời đại cũ, Họ lại càng ngạc nhiên hơn khi những lề-lối ấy lại mất hết ý nghĩa và thành những trò hề mai-mỉa. Về nhà thờ họ-hàng, họ không hiểu vì sao phải cúng tế liên-miên, vì sao mỗi lần cúng lại phải đặt cả một con heo hôi-tanh lên bàn thờ tiên tổ, vì sao lại phải lạy theo hiệu lệnh hè-ha của một ông « học-trò » xiróng lên bằng một thứ tiếng không phải của nước mình mà cũng không phải của nước Tàu ! Rồi họ tự hỏi thà bỏ quách nhà thờ đi có phải hơn là giữ lại một nơi dùng làm chỗ tranh-danh, hà-hiếp lẫn nhau không ? Đã nghi-ngờ họ không thể tin theo, và cũng không thể tin theo lý-thuyết quá mới lạ ở bên ngoài. Trong lúc phân vân ấy họ rất dễ dàng nghe dục-vọng, mưu cầu lấy sự thỏa-thích nhẫn-tiền quên mất nghĩa vụ của tuổi trẻ ?

Chỗ nhiệm-mẫu của Phật-giáo là tránh được những khuyết điểm ấy và vẫn giữ được nguyên lý tốt đẹp của giáo-đức thời trước.

Phật giáo cho sự tu-hành mà giáo-dục chỉ là một phần bé nhở, chỉ là một vấn đề huân-lập lâu dài. Bản-tánh của con người gồm những thói quen chất-chứa từ võ-thể. Cái « bản-tánh » chính là cái đê-bát-thúc mà ban Phẩm-huân-Bình đã gãi-bày trong bài Duy-thúc (Viên-đàm số 50, 51) với đê-bát-thúc ấy, người ta không thể lây lây luân mà sai khiên. Nó là một cái hào-lòng, không phản biệt điều hay điều dở, chỉ biết một việc là huân-nhiệm và già giữ Muôn có một « bản-tánh » tốt, ta phải « huân » nó trong điều thiện, « lập » nó theo những đức-tánh ấy. Ta phải tạo cho trẻ em một hoàn-cản tốt để ướp tâm hồn nó, ta phải dạy cho nó biết khüe-hành các đức hay về cho nó lây phản linh-dộng của khüe-tâm (g-thúc) mà huân-lập đê-bát thúc.

Người đạo Phật không có cái tư-tưởng quâ quan cho rằng tâm-hồn trẻ là hoàn-toàn trong sạch. Họ hiểu rằng đê-bát-thúc vốn bị huân-lập trái qua nhiều kiếp, và trong kiếp này nó có thể mang theo những hạt giông (chủng-lửa) hoặc xấu-xa hoặc tốt-dep. Công việc của người dạy-dỗ là giúp cho những chủng-lửa đủ sức nảy-nở (hiện-hành) và ngăn ngừa các chủng-lửa xấu dưng cho phát-khởi. Đã biết con trẻ có một chủng tử xấu, họ phải tìm cách huân-lập nó để tạo một chủng-tử trái với chủng-tử kia, hầu mong lẩn-át dần đi. Nếu không may chủng-lửa xấu vẫn hiện-hành mãi thường, họ sẽ không ngạc nhiên thất vọng mà hiểu rằng sức huân-lập trên chưa đủ lực ngăn-cản mầm khống tốt. Vì thế họ kiêng-nhân cố gắng huân-lập trẻ em theo đường thiện một cách hiếu-nghiêm mans-mẽ hơn.

Theo nguyên-lý cần phải huân-lập trong việc giáo dục, người đạo Phật không bắt buộc phải thực-hành những định-luật chất-chẽ nào. Trong việc dạy-dỗ họ không cố-chấp giữ thà nh-kiến xưa, và chỉ cốt dùng những phương-tiện gì thích-hop nhất, lợi ích nhất. Đã hiểu rằng muôn giáo-dục phải huân-lập, họ có thể hành-dộng một cách rất uyển-chuyen, rất linh-

đóng tùy theo từng đứa bé, miễn đạt được cái mục đích « huân-lập » kia là được. Nếu đứa bé giàu tinh-tuởng, yêu-kính tôn-giáo, họ sẽ dạy nó hằng ngày tuân theo giới-luật. Nếu nó ham vui chơi, trọng tình thân thương-võ, họ sẽ tố-chức những cờ-quan như hường-dạo đoàn. Khi nó lớn lên biết suy-nghiêm và muốn hiểu biết, họ sẽ giảng cho nó ý nghĩa của sự giáo-dục, giải-bằng lối học Duy-thức và về cho nó tự minh dùng ý-chí mà sửa đổi tâm-tánh mình bằng những lối nhấp-dịnh quán-lưỡng... Kết-quả bao giờ cũng là một: huân-lập mọi người theo đường thiện. Tôi không chối rằng cái lối uyển chuyển luôn luôn tùy người mà thay đổi phương-liện rất khó áp-dụng. Phải là một người trực-giác, giàu kinh-nghiêm mới làm nổi. Nhưng đạo Phật, như lời bạn Đinh-văn-Nam đã trình bày trong ngày Phật-đản năm nay có những lẽ nghĩ rất giản-dị, rất dễ thương có thể dùng để huân-lập trẻ em trong bất cứ cảnh-ngộ nào. Lúc còn bé ta rất vui-mừng sung sướng làm theo những lẽ nghĩ êm-dịu thuần-hiệu ấy. Lớn lên ta sẽ tìm hỏi để hiểu, ta sẽ thấy rằng đạo Phật cái nghĩa rất rạch-ròi cái nguyên-do cần phải dùng lối huân-lập trong việc giáo-dục. Ta sẽ hiểu rằng trong đạo Phật giáo-dục chỉ là bước đầu trên con đường tu-hành. Ta không phải chỉ cốt rèn luyện cho thành một người vô-hại, mà còn phải rèn luyện cho thành người hữu- ích : hơn nữa ta phải sửa mình sao cho có thể tự giải-thoát và giải-thoát cho người.

Lối giáo-dục triết-đề bằng huân-lập ấy chỉ có thể tìm thấy trong đạo Phật.

NGÔ-ĐIỀN

Trong đoàn Phật-học Đức-Dục

XUÂN SANG

Xuân đến. Đây là một dịp để người ta vui và buồn, mến và tiếc. Các nhà thi-sĩ mặc sức mà ca-tụng xuân. Ca-tụng cho nhiều để rồi tiếc nhớ cho lầm. Không bao giờ người ta để cho xuân qua một cách tự-nhiên. Hoa nhơm nở người ta đã thấy một mầm tàn-tạ, chim đang hòa vui, người ta tưởng nghe những niềm kè-lè của sự chia ly.

Họ buồn tiếc, chỉ là vì một ý-tưởng hép hối. Xuân ở đây tàn, thì xuân ở một nơi khác thịnh. Ở đây mất xuân thì ở một nơi khác được. « Vua nước Sở mất cung, người nước Sở sẽ được, chứ có mất đi đâu mà sai người tìm ». Câu nói của vua Sở bị Khổng-tử chê hép hối. Ngài bảo nên nói : « Của người này mất, thì người khác được ». Nhưng theo các đức Phật, câu nói của Khổng-tử vẫn chưa rộng-rãi. Trong vũ-trụ không cái gì mất đi đâu cả ! Xuân đồi chõ, nhưng xuân nào có mất. Đầu mỗi năm nó lại trở về, với những màu sắc hương hoa năm trước. Nhiều người vẫn hiều thế. Thế mà vẫn có nhiều người buồn, khi thấy xuân đi.

Ở đây, thật ra họ không buồn vì xuân của một năm mất. Họ buồn vì nhận thấy cái xuân lớn của một đời tàn dần trong mỗi xuân nhỏ của từng năm qua. Thi-sĩ Xuân-Diệu đã vang

to cái ý-ngầm của mọi kẻ :

« Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua.

Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,

Mà xuân hết thi đời tôi cũng mất ».

Buồn khổ vì sợ đời mất ! *Đấy cũng là cái buồn khổ của sự hép nghĩa*. Chúng ta chỉ thấy đời : chúng ta có mất-mất đi đâu ? Tâm của chúng ta vẫn tự-tại. Năm bảy mươi năm, một trăm năm đi nữa, nào phải giới-hạn chúng ta ? Sao lại chia-chẽ làm chi, cho đời ngắn-ngủi. Thời gian chỉ là bóng dáng của không gian lay-chuyền. Chỗ này khuyết đi, chỗ kia nồi dậy : từng phút giây hiện rõ trên cảnh tượng lấp bời. Có cái gì đến một trăm năm, rồi mất hẳn ? Đã có trong hiện-tại tất nhiên phải vĩnh-viễn.

..

Dẫu biết thế làm người vẫn đau-dớn cho đời qua. *Nguyên có của sự đau-dớn ở đây chỉ vì sống quá riêng tách, chật-hẹp*. Bao nhiêu tình-cảm trút hết cho một vài người thân. Giây tinh ái buộc không cản, nên mất thăng-băng là phải lầm : vui ít mà buồn nhiều. Càng gần về già, người ta lại càng buồn bã, khi nghĩ đến lúc phải từ-giã những người thân, để đi trong một cuộc hành-trình không trở lại. Rồi đến ngày từ-giã, bao nhiêu giây tình-cảm cắt ngang : tiếc-nuối, khổ-dau !

Đau khổ vì đã lỡ trút tình yêu vào một chỗ, đã lỡ ở không cản. Họ đã quá sống khăng-khit

với vài người thân, nên đã lâ-lùng cung vũ-trụ. Khi sắp về nơi bản-nhiên, người ta bỗng đậm ra sợ-sệt, thấy mình bơ-vơ giữa cảnh chưa quen. Có những đứa trẻ chưa bao giờ thấy biển, khi tàu sắp nhỏ neo đưa chúng ra khơi lần đầu, chúng bỗng sợ-hãi kêu rú lên, vì thấy cái bãi xanh xanh kia cứ lay động mãi. Ở đây cũng thế, cảnh cũ sắp xa-lia, cảnh mới chưa quen thuộc: bao nhiêu phiền-não dồn-dập trong một phút thay đổi!

..

Mỗi năm qua, một mùa xuân đến, nhắc lại phút chia-ly kia. Các nhà thi-sĩ đua nhau khóc mướn cho mọi người. Ngày xuân trở thành những ngày tang tóc. Trong lúc ấy thì hoa vẫn nở, chim vẫn hòa vui, hương vẫn say dậy....*Chỉ có người buồn, vì đã hép nghī, hép sống.*

..

Sự hép-hỏi bao giờ cũng gây khổ-sở. Mở rộng tư-tưởng ra, và đời sống của chúng ta phải trùm chứa mọi vật. Phải nhắc-nhớ luôn luôn rằng: chúng ta là một phần của vạn vật bất diệt, và vạn vật bất-diệt hòa-hiệp trong mỗi chúng ta. Đừng nghe lầm tiếng lòng nhỏ-hẹp nó chỉ kẽ-lè những nỗi đau-buồn. Tư-tưởng của chúng ta phải năng đi về cùng vũ-trụ. Trăng sao không lạ với những kẻ quen nhin.

Chúng ta phải sống khăng-khit với trời đất, rất quen thuộc với tự-nhiên, để cảm nghe cái hồn vạn-vật reo-dậy trong hồn chúng ta, và hồn chúng ta tràn đầy trong vạn-vật. Nữ thi-sĩ De Noailles quá gần-gũi với thiên-nhiên nên đã cảm-thôn

được những niềm rung-rãy kỳ-diệu của cỏ cây.
Nàng tưởng như mình đã quen với cái chết, và
đang sống lòn-lao với đất-dai (1). Ngôi nhìn cảnh
vật, Valéry khoái-trá tưởng đến cái phút hóa-thân
như một trái ngọt biến thành khoái-lạc, khi hình
dáng lần tan trong miệng (2)

..

Tình cảm cũng phải theo tư-tưởng mà róng-rãi.

Nếu hẹp-hỏi, « tình ta giấy oan » Phản phát
tình yêu cho cần. Đừng quanh-quẩn với người
thân mà khô. Có hiệp thi có tan. Chúng ta không
thể ăn đời ở kiếp với nhau được. Trục bánh xe
quay mãi, giục-giã lên đường, phải sira soạn sẵn
những cuộc hành-trình, gởi một vài bức thư để
làm thân trước. Có những người lia gia-đinh là
khô, vì ngoài gia-đinh họ chẳng biết ai thân. Có
người yêu quá quê-hương, khi xuất dương là thấy
như bị đi đây. Gần hết cả nhân-loại sơ giờ làm
chung như một cục hình. Nếu biết lo xa mà róng
rã và công-binh một chút, chúng ra đỗ được nhiều
khô-khô. Bởi một phần thương yêu của chúng ta
với người thân đè khi sắp đi thẳng khỏi đau-khô

1. Je serai si sensible et si jointe à la terre
Que je pourrai penser avoir comme la mort,
Et me mèner, vivante, au reposant mystère
Qui nourrit et fleurit les plantes par les corps.

(Le Verger)

2. Comme le fruit se fond en jouissance,
Comme en délice, il change son essence
Dans une bouche où sa forme se meurt,
Je hume ici ma future funée

(Cimetière matin)

như đứt tâm bão - Thêm cái phẫn ây cho cỏ hoa
đất nước, giày tinh-ai của chúng ta khi ây sẽ ràng
rịt cán phân. Nếu sau này khi bánh xe quay hết
một vòng - năm bảy giày tinh ở đây đứt đoạn,
thì ở một nơi kia đã có sẵn những giày khác thay
vào. Chúng ta khỏi bị trúc đỗ, khỏi phải khổ
đau, như bị lăn-nhào từ trên cao xuống mà chẳng
biết níu vào ai.

Và đi đâu, chúng ta cũng sẽ quen-thuộc cả.
Sự bơ-vơ lạ-lùng, kinh-hãi sẽ không có nữa, khi
chúng ta đỗi chổ ở cuối cùng của một kiếp phù-du.

Cử chỉ của một kẻ đứng nhìn trăng sao của
một ông già đầu bạc đang vun xới khóm hường.
khóm huệ sao tôi thấy khôn ngoan lạ-lùng.

VÔ-ĐỊNH-CƯỜNG

Trong Đoàn Phật-học Đức-Dụ c

XUẤT-GIA

Bèm Án-đô tỏa dần thanh-khi nhẹ. Ma ôn vì sao lấp-lánh, kết thành ngàn chuỗi hạt kim-cương. Mảnh trăng rằm dũng-dỉnh ngực trên những chóp núi cao ở phía đông, những giòng ánh sáng màu sữa chảy lai-láng cả không gian. Gió lạnh-lạnh từ những đỉnh núi tuyết ở Hy-mã-lạp-sơn thổi về, đem trộn lẫn hương của trăm thứ hoa rộn nở với những mùi thơm ngọt của những trái cây chín muồi. Âm-thanh dịu-dặt vang-dộng từ những làn sóng rất xa của sông Hằng. Trời đất dâng hương và nỗi nhạc đê đón tiếp một đấng cao-cả nào đây ?

Trong hoàng-thánh của Tịnh-phạm-vương, mọi người đều yên ngủ. Thỉnh thoảng điểm rời-rạc những tiếng cầm-canhh. Điện của Hoàng-tử Tất-dát-Đà, phủ dưới một làn yên-tịnh. Ánh trăng xuyên qua những tường đá chạm mặt vồng, chiếu vào phòng rộng mênh-mông của các cung-phi. Đây là những vũ-nữ tuyệt đẹp ở thành Ca-tỳ-la. Sau một ngày nhảy múa, họ mệt-mỏi dừng tựa đầu vào tường ngủ, còn giữ lại vẻ yêu-kiều của điệu múa, còn mang những vòng hoa trên trán, những xiêm-nghé trên mình, để kịp nhảy múa lại, khi Hoàng-tử bừng mắt dậy. Đây là những ca-kỹ hay nhất trong xứ; họ ngủ ngồi, trong tay còn nắm một cắp phách, một cánh quạt lồng, hay một đóa hoa thắm. Họ tựa đầu vào vai như những con chim nhỏ nghiêng đầu vào cánh ngủ, để đợi mặt trời lên là hát lại. Đây là những nữ-nhạc, giọng đầu xuồng những cây đàn kỳ-diệu, làn tóc dài đen nháy, chảy thành từng đường sóng trên lưng cong. Có nàng bồng mỉm cười trong chiêm bao; có lẽ họ mơ thấy làm mất được nét nhấn, mỗi

ngày mỗi đán, trên trán Hoàng-tử, vì một diệu đán huyền-diệu

Đi sâu vào trong nõa là phòng ngủ của Thái-tử Tất-dạt-Đà và vợ Ngài, công-chúa Da-Giu. Công-chúa đang ngủ bên cạnh, bỗng mở mắt ho-hải nhìn từ phía, rồi nhìn Thái-tử. Nàng kéo tay Thái-tử đặt trên làn môi nóng của nàng, và nhũng giọt nước mắt ấm xe tròn trên gò má. « Thái-tử ! Thái-tử hãy thức dậy cho em phản-giải một đói lời ! »

— « Em muốn nói gì thế, em yêu qui của ta ? »

Công-chúa nghẹn-ngào một hồi mới nói được : « Thái-tử ơi, bao nhiêu hy-vọng của em rụng hết rồi ! Em vừa thấy ba điểm chiêm-bao chẳng lành cho đời em sau này, Thái-tử ạ ! Em vừa mong thấy một con bò mình trắng, sừng dài trông rất đẹp đi ngang qua đường. Nó mang trên trán một hòn kim-cương lóng-lánh như một vị sao. Nó khoan-thai đi về phía cửa thành, dang sau có nhũng tiếng kêu thất-thanh, bảo bát nó lại. » « Nếu các người để nó đi thì thành này mất lừng-lẫy ». Nhưng nó vẫn đi, mà không ai cản nó lại được. Em chạy theo khóc tóc, và lấy tay ôm ngang cổ nó, cổ súc níu lại và hô quẩn đóng cửa thành. Nhưng con bò dịu-dàng thoát tay em rồi đi thẳng. « Trong giấc chiêm bao thử nhì, em thấy hiện lên giữa không-trung bốn thiên-thần, mắt sáng như sao, đi lân đến phía thành của chúng ta. Lúc ấy cờ trên thành đang phấp-phới, bỗng rơi xuống, và ở chỗ ấy nổi lên một lá cờ khác, có nhũng đường chỉ bạc và nhũng hạt ngọc sáng ngời. Vùng đồng ứng đở, gió đồng thời dậy, lá cờ võ gió, phất-phới, uốn-éo thành nhũng gợn sóng chói lòa. Rồi vô-số hoa la, màu xinh, rơi, rơi, không biết tự nơi nào bay tự trời cao xuống. Không-gian đượm hương thơm và bá-tánh đều hoan-hỷ ».

— « Như thế, Thái tử nói, thì đẹp mắt lắm em nhỉ ? »

— Không, không đâu Thái-tử ơi ! Em nghe những tiếng hãi-hùng thét lớn : « giờ sắp đến, giờ sắp đến ! »

— « Trong giấc mộng thứ ba, em thấy em nhìn về phía Thái-tử nằm, nhưng ở đây chỉ thấy một chiếc gối chưa nhau, và một cái áo của Thái-tử bỏ lại. Em nhìn lại mình em thì thấy chuỗi ngọc mà Thái-tử thường dùng để thắt lưng, hóa thành một con rắn, cắn vào lòng em.

Và ở xa em nghe tiếng con bò trăng rống, ở trên thành, em nghe tiếng lá cờ đập gió, và ở nơi nào không biết, có tiếng kêu to : « giờ tới rồi ! » Những tiếng ấy làm em tỉnh dậy. Phải không Thái-tử ? những điểm ấy là điểm gì, nếu không phải điểm báo em sắp chết, hay hơn nữa — điểm Thái-tử sắp xa em ? »

Nàng lo âu nhìn Thái-tử, chờ một câu trả lời có thể định đoạt đời nàng.

Thái-tử nhìn vợ, một cái nhìn hiền và dịu như trăng tà : « Em đừng sầu khổ. Em được an-ủi vì một tình yêu rộng lớn. Đầu những điểm chiêm bao ấy là cái bóng, bồ tát trước cửa những sự sắp xảy ra ; đầu trời đất điện-dảo, mọi vật đổi thay, đầu muôn vật có thể xảy đến cho chúng ta, em hãy tin chắc rằng : ta đã yêu em, và còn yêu em mãi mãi ! Em biết rằng ngày đêm ta đang tìm cách cứu thoát cho cái thế giới đau khổ này. Lòng thương của ta bao trùm cả vũ-trụ, thì đối với em, người đã luôn luôn sống bên cạnh ta, đã săn sóc đến hạnh phúc của ta, sao ta lại không yêu chuông được ? Huống chi em lại là người đẹp nhất, đức hạnh nhất, thì tình của ta đối với em nó mặn-nồng biết bao nhiêu ! Em đừng sợ mất ái-tình của ta. Đầu tâm ta, như con chim đại-bàng, bay đi viễn-du khắp thiêng-hạ, tâm ta vẫn thường trở lại tò cũ, quấn-quít lấy những người thân.

Và sẽ an-ủi cho em biết bao, khi em nghĩ đến một ngày kia, nhờ lòng hi-sanh của em, mà thế-giới

được sống trong cảnh tịnh lạc. Em hãy can đảm và
quảng đại lên, để cùng ta gánh một phần đau khổ
cho nhân loại, em hãy hy sinh ái-tình nhỏ hẹp để
được cái tình thương rộng lớn của vũ-trụ biết ơn.

« Nếu sau này vì tình thương nhân-loại mà ta
phải xuất gia, thì em hãy nhớ lại những lời cau
dặn bây giờ, để mà tự an-ủi, trong những ngày trống
lạnh. Thời em hãy ngủ lại ái. »

Công-chúa ngoan ngoãn nhắm mắt. Trong giấc
ngủ tim nang còn thồn thức, mắt nang còn ứa lệ, và
bên tai còn vang vẳng những tiếng kêu với vỗ « giờ
đã đến ! giờ đã đến rồi ! »

Thái-tử đến tựa tay vào cửa sổ. Trên trời cao,
muôn sao tóng lanh. Ngài nghe tiếng của đêm thâu
giục-giã : « đêm đến đã lâu rồi ! Ngài hãy chọn lấy một
con đường trong hai đường danh-vọng và từ-bi. Ngài
muốn làm một vị đại-vương, hay bỏ ngai vàng, dấn
thân trong cát bụi ! » — « Ta sẽ dấn thân trong cát
bụi. Trong im lặng của đêm thâu, ta đọc thấy số phận
ta viết bằng chữ bạc của trăng sao ! Ta phải đi !
Ta ruồng bỏ ngôi báu, ta không muốn chinh phục
đất đai bằng lưỡi kiếm nhọn. Ta không muốn làm một
kẻ chinh chiến, tẩm bánh xe trong máu đào của muôn
bại chiến trường để rồi dành lại cho hậu-thế một kỷ-
niệm đau thương.

« Ta muốn để chân trình bạch trên đường chống
gai, lấy đất làm đường, lấy vỏ cây làm áo. kiểm hat
cơm bồ-thi để nuôi thân. Tiếng kêu đau thương của
thế-giới xé rách màng tai, lòng từ-bi của ta không muốn
thấy cảnh khổ của nhân-loại. Ta phải hy-sanh tất cả
và phần đầu cho đến ngày tìm được phương thuốc
cứu khổ cho nhân loại. Ta tin rằng phương thuốc ấy
nào cũng có, nhưng ta tìm chưa ra được đó thôi !
Loài người khi mới sơ-khai, chịu tối tăm rét mướt
cho đến một ngày nào đó họ đã tìm được ngọn lửa

trong dã lanh. Họ đã nghiên ngẫu toàn thịt mãi cho đến ngày tìm được cây lá mọc lẩn lờn trong những cây cỏ khác. Họ u-x bập-bẹ cho đến ngày tìm ra tiếng nói trong cỏ họng. Những của quý năm sò sờ ra trước mắt, nhưng nào phải tìm được dễ dàng đâu? Ủ cái gì quý báu mà không phải gia-công tìm kiếm, không phải đem hết sức-lực tri-não để chinh phục và một tinh yêu mãnh-liệt làm kim chỉ-nam ? Nay ta ra đi, bỏ hết những lạc-thú của cung điện, mang một lòng thương rộng lớn ; một thân-thể cường-tráng, chưa hề bị tật bệnh và thời-gian tàn-phá ; một tri-huệ minh mẫn chưa bị dục-vọng làm mờ-ám ; ta tin chắc thế nào cũng tìm ra được ánh sáng, thấy rõ con đường chánh để đưa chúng sanh đi.

« Hỡi muôn vì sao sáng láng, ta sẽ đến với các ngươi ! Hỡi nhân-loại đang quẩn-quoại trong đau thương, hỡi cõi đời sầu khổ ! Vì các ngươi mà ta đánh bồ tuỗi mảng tor, bỏ ngôi báu, bỏ những ngày vàng và đêm ngọc : gõ cánh tay bầm vía của người vợ hiền ; cắt ngang tinh yêu mãnh liệt của phu-vương, và xa lánh đứa con thơ đang nằm trong bụng mẹ. Hỡi phu-vương ! niềm-thê ! bào-nhi và xă-tắc ! xin hãy ráan chịu, sự chia ly này cho đến ngày tôi tìm ra đạo » Ngài quỳ một chân cùi dẫu xuồng, để trán bên đường công chúa đang thèm thiếp ngủ, trên đôi mi dài và cong, còn đọng lại hai viền lè-ngọc. Ngài từ từ đứng dậy, cung kính đi quanh đường ba vòng, hai tay chắp ngang ngực, miệng lâm-bầm : « từ đây không bao giờ ta còn nằm trên đường này nữa ». Ba lần Ngài bước ra, ba lần ngài trở lại. Giây tinh chắt-chẽ, không dễ một chốc đã dứt ngay. Nhưng lần sau cùng với một vẻ cương quyết, Ngài phủ vạt áo lên, vén rèm bước ra.

Hoàng-tử rón rén đi qua phòng các cung-nữ ngủ, áu-yếm nhìn những bông hoa mỹ-lệ ấy : « Hỡi đêm tối ! hãy để trùa mị mắt của những mỹ-nữ lại, hãy

Bít-kín nhăng lẩn mồi kia ; đứng đè một giọt nước mắt bi-cảm rơi xuống, một tiếng kêu gọi trung thành ntu chân ta lại. Các người ơi ! Ta sắp xa các người. Ta không thể ở lại đây đè chừng kién phặng vẻ đẹp của các người mỗi ngày mỗi tan rã mà ta không thể cứu-vãn được. Chính nhăng vẻ đẹp mong manh đã xui-giục ta một phần trong bước đi này. Ta muốn các người sống cái đời như cỏ hoa, mới tươi-tốt trong thời xuân đó, lại bị dày vò vì nắng hạ với mưa đông, rồi không mấy chắc đã tàn-lạ, đè đám chồi thành một cây khác.

Ta sẽ đi tìm cho các người một đời sống vĩnh viễn, một vẻ đẹp không tàn-phai. Thời ta chào các người ta đi đây !

Ngài bước ra ngoài trời. Sao bừng sáng hơn trước, nhấp-nháy mau như đè báo cho nhau một đêm lành. Bao nhiêu cánh nhảy múa, gió reo-hò, trong cây, và đèn nắng tà áo Thai-tử dày. Hoa rồng rò, trầm-lặng đè hương bay.

Trước sự tiếp-đón của trời đất, Ngài mềm mięng cười đáp lại, đời ngắn lẽ tuôn dài : lẽ chia-biệt theo lẽ đoàn-viên cùng vũ-trụ.

Ngài đến chuồng ngựa, đánh thức viên giữ ngựa Xa-Nặc dày : « Xa-Nặc, hãy đem con ngựa Kiền-Trắc ra cho ta ».

— « Ngài muốn đi đâu trong lúc tối-tăm này ? »

— « Em hãy nói nhỏ ! Chính vì đang lúc tối-tăm nên ta mới ra đi. Ta đi để thoát cái ngục vàng mà tâm-hồn ta đã bị giam-hỗm. Ta đi tìm chân lý để cứu-độ chúng-sanh đây ».

— « Ngài bỏ ngôi báu này, bỏ nước nhà mà Ngài sẽ làm chủ để nắm cái gáo của kẻ ăn xin ? »

— « Vâng, ta muốn thế. Ta muốn đứng bìn-rin

với lỗ-quốc nhỏ-hẹp nay để được yêu vũ-trụ rộng lớn ; ta muốn bỏ những kho báu bèo mây để tìm cho nhân-loại những của quý vĩnh-viễn ! Đem con Kiền-Trắc ra đây ».

— « Xin Ngài hãy nghĩ đến cái đau-dớn của Hoàng-Thượng, nỡi đến sự săn-khô của công-chúa. Khi Ngài đã đi rồi, lấy ai bảo-hộ những người thân của Ngài nữa ? »

— « Em ơi ! sẽ là một thú tinh yêu giắc-trá, nếu ta chỉ ở bên cạnh người thân để hưởng lấy những lạc-thú ich-ký. Ta vì yêu Phụ-vương ta, yêu vợ con ta hơn những lạc-thú của ta, nên ta phải ra đi để tìm một thú tinh yêu vĩnh-viễn. Thôi em hãy đem con Kiền-trắc ra đây ».

Tên giứa ngựa buôn-bã đi vào chuồng, đem con Kiền-Trắc ra, lấy cương yèn buộc vào, phủ trên miếng ngựa một tấm nhung vàng. Con ngựa thắc Hoàng-tử, mừng-rõ hú lên. Ngài vỗ nhẹ vào gáy nó : « Kiền-Trắc ơi ! Ta nhớ con chở ta đi trong một cuộc hành-trình xa, xa lắm. Đêm nay ta đi, để tìm chánh-dạo. Ta chưa biết rõ nó ở đâu, nhưng ta sẽ không dừng bước, nếu ta tìm chưa được nó ! Con hãy hăng-hái, can-dám lên ! Không một trót-lực gì nấy cản nỗi, đâu đó là một ngàn lươi gươm sáng cẩn đường, hay đó là thành cao hổ hiểm.

« Con phải phi như một luồng bão, để giúp chủ coa ! Sau nây nếu ta thành đạt, con sẽ dự một phần công đức !

Ngài nhẹ-nhé nhảy lên mình ngựa. Con ngựa trưởng tời, rồi phi, phi Những tia lửa sáng lòa tung-tóe dưới bốn móng chân sắt đập vào đá sỏi cẳng con đường mờ.

BÀI CA CHÁNH-THỨC CỦA ĐOÀN
PHẬT-HỌC ĐỨC-DỤC

Kia xem **dóá sen** trắng thơm !
Nghìn hào-quang chiếu sáng trên bùn !
Hình-dung Bồ-n-sur Cháng-ta.
Lòng Từ-bi, Trí-giác vô-cùng.

Đồng thê-nguyễn một dạ theo Phật !
Nguyễn sửa mình ngày cho tinh-khiết
Đến bao giờ được tèy sen ngát
Tỏa hương thơm Từ-bi tận cùng...

BÀI CA CHÁNH-THỨC CỦA ĐOÀN PHẬT-HỌC
ĐỨC-DỤC BẰNG CHỮ PHÁP

JEUNE BOUDDHISTE

REFRAIN

(à chanter ou début, - liaison à reprises)

Rangeons-nous mes amis !
Pour chanter gaiement en chœur,
Portons tous vers Boudha !
Notre foi et notre ardeur.

Engageons-nous à tout prix,
Sur la route qui monte et brille !
Et ce chant s'élèvera,
Pour unir nos jeunes cœurs !

Vers le mieux, sans un répit,
En avant, d'une même ferveur,
La terre résonnera
Sous nos pas triomphateurs !

Semons loin la vérité,
Allons donc, levons-nous tous !

*La chaleur des belles Sutras,
Donnera paix et bonheur.*

*A l'exemple des Arahants
S'en allant répandre leur Zèle,
Apprenons au monde qui râle
Ce qui cause sa douleur.*

*Quand partout rayonneront
L'amour et la Pureté
Toutes les voix entonneront
Ce refrain plein de vigueur!*

MUSIQUE

Ran-geons nous mes a - mis pour chan-
ter gai-ment en chœur Por- tons tous vers Boud-
dha no - tre foi et notre ar- deur En - ga -
geons nous à tout prix sur la route qui monte et
brille Et ce chant s'é - lè - ve - ra Pour u -
nir nos jeu/n/s cœurs.

THI LÂM

MỪNG VIỆN-ÂM NĂM QUÝ-VỊ

Qui-vị năm nay kè sáu xuân,
Viện-Âm vang dội khắp xa gần.
Miệng cười phượng-tiền siêu phàm tục.
Tiếng nói chân-như đầm ái-ân.
Tu học tinh-thuần theo Thánh-giáo,
Văn chương hùng-mại khiếp ma quân.
Mừng nay năm mới văn thêm mới,
Lợi-lạc quẩn-sanh phác vẹn phòn.

N. N. V.



TỰ VỊNH

Lòng tôi lai-lảng một bầu xuân,
Hứng-khởi niềm riêng vịnh mấy vần.
Tâm đột trầm-hương nhiều đạo-vị,
Thơ ngâm thụy-kết một trời văn.
Đong qua mới biết đều xuân sắc,
Bệnh khỏi thì ra được Pháp-thân.
Này bạn đồng-lâm ai đó tá,
Thường xuân ta chờ bâ n lòng tràn.

N. N. V.



(Có nhiều Bạn gửi thơ về hỏi cách tổ-chức của Đoàn Phật-học Đức-dục và Tinh-thần của Đoàn thế nào ; chúng tôi rất cảm-tạ lòng chiếu cố của các bạn nên đã có trả lời riêng. Nay nhân dịp Xuân đến, chúng tôi nhờ VIỆN-ÂM dâng bài Ca Chánh-thức của Đoàn trước đề giới-thệu Đoàn, là một bộ phận của Hội Annam Phật-học chỉ gồm các bạn trẻ ; sau gọi là gởi chúc-kỷ-niệm cùng các Bạn trong nhíp iề Đệ-Nhị Chu-niên của Đoàn

PRATIQUE DE LA MÉDITATION

(suite)

Cultiver, contrôler et purifier son esprit sont les choses les plus importantes dans l'éducation Bouddhique. Les quatre attentions fondamentales qui doivent être observées attentivement sont :

Kaya — Le corps

1°. — Observation ou contemplation du corps (la respiration choisie comme une des fonctions fondamentales du corps la plus facile à observer et qu'elle est unie au conscient et au subconscient).

2°. — Observation ou contemplation des sensations (et émotions). Citta - l'esprit.

3°. — Observation ou contemplation de l'esprit (c'est-à-dire les pensées).

4°. — Observation ou contemplation des phénomènes internes.

A.

Les cinq empêchements à la méditation.

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1°) Le désir sensuel | 2°) Le mauvais vouloir |
| 3°) La paresse | 4°) Les pensées harcelantes |
| 5°) Le doute (sur le Dharma : l'enseignement, la loi). | |

Noter lequel est présent dans votre esprit.

B.

Ensuite noter les bonnes pensées présentes dans votre mental :

L'attention - le désir de l'étude du Dharma (l'enseignement - l'Energie - la compassion - la tranquillité - la concentration à la sérénité).

« En toutes choses l'élément primordial est le mental ; le mental est prédominant, tout provient du mental. Si un homme parle ou agit avec une mauvaise

pensée, la souffrance le suit d'aussi près que la rose
suit le sabot du bœuf tirant le char ».

« En toutes choses l'élément primordial est le mental ; le mental est prédominant. Tout se fait par le mental. Si un homme parle ou agit avec des pensées pures, le bonheur l'accompagne, d'aussi près que son ombre inséparable.

L'esprit une fois purifié, tout est purifié, car tout ce que nous sommes aujourd'hui est le résultat de ce que nous avons pensé, suivant la loi de cause et effet.

La méthode d'éduquer et de contrôler l'esprit est fortifiée par la méditation.

La méditation nous apprend à nous concentrer, et devenir capables d'éliminer la convoitise, les passions, et toute forme d'égoïsme d'où elles prennent naissance ainsi que détruire cette ignorance qui est la racine de tout égoïsme.

En apprenant à méditer nous pouvons employer pour nous aider la force de l'habitude, car, par répétition continue d'une suggestion nous pouvons à volonté nous faire penser ce que nous voulons, et ainsi acquérir une habitude de méditation ?

Le Dr Fernando dit :

« Tout le but de la méditation est de nous rendre aptes à analyser soigneusement et saisir complètement la vraie nature des choses, car dans la méditation nous aurons (temporairement) supprimé les désirs, les souhaits et les passions et par conséquent serons capables de contempler tout sujet que nous méditerons avec une vision pure et desinteressée ».

« Dans la méditation, nous obtenons, pendant le temps qu'elle dure, la vision purifiée ».

« Par habitude établie dans la pratique continue d'une méthode donnée de réaction, nous arrivons (pas-

sant, par la méditation) à l'équilibre et la sérénité. La méditation bien réussie, devient une contemplation pure et désintéresée ».

« Celui qui veut pratiquer la méditation ne doit le faire que s'il mène une vie pure c'est-à-dire ne causant mal à aucun être animé ».

Pour pratiquer les quatre attentions fondamentales, on commencera :

Par l'observation du corps, ses fonctions, sa nature, et on choisit pour le présenter une de ses fonctions principales : la respiration.

Schéma pour pratiquer cette méditation

Observation du corps (Kaya)

I

La respiration

La respiration doit être observée d'une façon purement objectiye ; comme si elle n'était pas la respiration du méditant lui-même, mais un phénomène externe (processus de vie) qu'il est en train d'observer.

Ceci est un des points les plus importants de cette méditation.

Le but final en étant d'apprendre à observer que ce processus qui a lieu (la respiration, il y a la respiration, ressemble à tous les autres processus qui ont lieu dans l'univers et qui dans leur totalité constituent ce que nous dénommons « univers » à n'importe quel moment donné.

Pour abolir en soi toute idée d'éparalivité, il faut apprendre à s'observer impersonnellement et ne point se dire : « je respire » mais « la respiration existe, la faim existe, la soif existe, etc..

(à suivre)

INTRODUCTION À UN NOUVEAU LIVRE:

« LE BOUDDHISME »

Un Européen qui étudie le Bouddhisme dirait qu'il est d'inspiration grecque. La morale bouddhique est en effet toute pythagoricienne et sa métaphysique prolonge dans ses grandes lignes celle de Chrisippe et de Zénon. Mais un vieux chinois qui étudie la même religion l'affirmerait orientale. A un degré moindre, la conception du « TAO » de Laotseu rappelle en effet celle de la Cita Bouddhique : principe transcendental, dynamique, éternel... ayant une existence indépendante ; principe un qui se serait diversifié en manifestations multiples. Les grands métaphysiciens chinois Liètseu, Trangtseu, dans un langage riche en symboles, expriment la même vérité hermétique, celle de l'Identité universelle. Certes, il manque à la morale de Confucius, cette austère et surhumaine pureté qui caractérise les deux morales hindoue et grecque, mais Confucius sembla plutôt un saint qui ne voulait pas faire bande à part, et qui si loin qu'il allât dans sa pensée et son cœur intime, entendait vivre comme les autres, parmi les autres, pour les autres.

Le Bouddhisme. religion orientale ou occidentale ?

Il n'est en fait ni oriental ni occidental. Il est humain et ne revendique pas d'épithètes plus flatteuses. On l'a peint souvent si loin de l'homme alors qu'il en est inséparable. S'il condamne en termes définitifs les plaisirs sensuels, c'est qu'il rend hommage à l'Homme que Pascal, la tête à l'envers, a dépeint inquiet, triste et inconstant.



L'homme, enseigne-t-il, est infini d'essence. Seul l'infini est à même de satisfaire cet idéal de bonheur infini qui brûle son être. Tous ces plaisirs qui ont la durée d'une larme ou d'une rose, tous ces

plaisirs flétris aussitôt qu'épanouis, peuvent-ils chasser ces rêves amers et ces angoisses troublantes dont l'âme humaine est toute pleine ?

S'en griser, disait Bouddha, c'est manger salé quand on a soif. Il est un fait que nos désirs ne sont jamais assouvis, que la force du désir dépasse toujours notre capacité sensuelle de la satisfaire. Eteindre tout désir, voilà le centre de la Morale bouddhique, le point de départ de toutes les morales.



L'importante influence du Bouddhisme sur l'humanité est reconnue même par ses détracteurs. Dans tous les domaines, politique, littéraire, artistique, sociale, le Bouddhisme a marqué son empreinte profonde et sublime. On n'estimera jamais assez grand l'apport du Bouddhisme dans le luxuriant trésor spirituel de l'Asie. On a surtout oublié cette remarquable œuvre d'unification, par laquelle il a donné à l'Asie ce visage aux traits réguliers, sereins et vaguement contemplatifs que l'Occident est si loin d'avoir et si près d'envier.

Qu'on parle du Shintoïsme, nous songeons aussitôt au Japon, qu'on parle du Brahmanisme, notre regard erre vers l'Inde, qu'on cite le Lamaïsme, nos yeux se fixent sur le Thibet.. Mais sitôt le mot Bouddhisme prononcé... notre pensée embrasse l'immense Asie tout entière. Nous réservons à un travail ultérieur le soin de réunir les documents relatifs au monument social, politique, littéraire, artistique que le Bouddhisme a édifié pour servir d'ossature à l'Asie éternelle. Derrière le rideau des ans, nous ferons apparaître cette Vérité, à savoir que le Bouddhisme a toujours été, au cours de l'Histoire, une force saine, éminemment constructrice.



Notre pays a déjà une religion, le Bouddhisme.

On n'a que faire de la lui donner. C'est une grande erreur que de prétendre chercher uniquement dans la morale confucéenne les traits dominants de la mentalité annamite. L'influence de Confucius n'était marquée que dans les hauts parages de notre société où certains lettrés poussent jusqu'à l'extravagance leur respect des traditions confucéennes. Mais dans l'ensemble, la pensée du sage chinois n'a pas cette précision et cette poésie qui attirent les coeurs simples. Elle est même brumeuse et nos plus grands lettrés ont grand mal à la démêler. Bouddha au contraire, est remarquablement clair. Ses enseignements sont d'une précision qui étonne et d'une poésie qui ravit. Aussi son influence, en profondeur comme en surface, n'a-t-elle jamais cessé de croître alors que Confucius perd de plus en plus sa popularité.

C'est avec grand plaisir que, dans l'ombre bleue de nos campagnes, nous écoutons nos vieilles mères parler des principes élevés de Causalité et de réincarnation comme des certitudes de tout repos. Pour elles, c'est tout naturel qu'un homme qui se conduit comme un animal pendant cette vie, sera animal dans son existence future et que cet autre qui fait toujours le Bien, gagnera après sa Mort ces Régions bienheureuses où il a tout, sauf la douleur.

C'est avec émotion que nous retrouvons dans notre jargon populaire nombre de mots d'origine bouddhique certaine (Ex : Luc - Tắc, Ba-láp, Ma-vương, Quỷ-Sứ etc...) mettant par là à nu la profonde influence du Bouddhisme sur l'âme indochinoise.

Mais avec une plus grande émotion encore, au cours de nos nombreux voyages, nous nous sommes inclinés avec respect devant d'innombrables pagodes en ruines ; vestiges fanés d'une ferveur ancienne. C'est là au moins, dans un temps qui n'est plus, c'est sur cet esplanade découvert chaussé d'herbes folles et coiffé

de ciel bleu, que nos ancêtres, sans distinction de race et de famille, apprenaient à s'aimer et à s'unir sous le tendre regard du TRES HAUT.

...Unc cloche lointaine éleva sa voix d'or dans le calme souverain du soir. Il faut l'entendre à l'heure et dans l'endroit où nous étions pour en subir toute la magie évocatrice : Tout un passé éblouissant émerge des ombres millénaires. Nous revoyons nos anciens rois, en habits de bonze, prêcher au peuple recueilli des Vérités éternelles. Nous revivons ces temps heureux où des millions d'hommes groupés autour d'une Ombre, pensent d'une seule tête et battent d'un seul cœur. Nous étions alors quelque dizaines de mille sur pied de guerre, les Mongols étaient cent mille... avec en plus l'expérience des victoires sans nombre. Et pourtant les grands soldats de Koubilai Khan ont dû périr sans tombe sous les coups du petit peuple vaillant. Pour une fois, la force armée recula devant l'union sacrée.

...Maintenant tout a disparu. Les dernières blancheurs du crépuscule virent au gris et tournent au noir. Le son de cloche s'éteint. Les échos renvoyés des arbres alentours se meurent, écrasés par le Silence. Mais dans notre âme, l'écho intérieur vibre encore et s'en va s'épurant, se précisant sous la forme d'un idéal qui emplira note Vie tout entière : Restaurer le Bouddhisme dans sa pureté originelle, donner au pays ses valeurs morales d'autan, mener une vie pure, simple une vie de joies saines et de travail intense : Tels sont les thèmes de fond d'un groupe d'adeptes qui entendent vivre et non subir la vie, marquer et non disparaître.

Après les midis éclatants et les nuits sombres, ils attendent le retour des aurores éblouissantes.

DINH-VĂN-VINH

(Commission d'Etudes Bouddhiques
et de Perfectionnement Moral)

CÁC NHÀ TRÙ GIẤY ĐỀU PHẢI KHAI SỐ GIẤY HIỆN CÓ

Hôm 5 Décembre 1942 vừa rồi, quan Toàn-quyền đã ký nghị-định nói về việc điều tra số giấy hiện còn trữ và việc chia giấy cho các nhà báo, nhà in v.v..

Theo nghị-định này tại khắp xứ Đông-dương, các nhà có giấy hay trữ giấy (các nhà buôn bán cát hay buôn lẻ, nhập cảng, dùng giấy v.v...) có mòn bài hay không, có trữ giấy chưa in, đều phải khai số giấy đó, mặc dầu để ở chỗ nào. Số giấy có từ 200 kg trở lên đều phải khai với ủy ban coi về giấy ở số 111 phố Gambetta Hanoi, - trong hạn tam ngày kể từ ngày đăng đao nghị-định này vào Quan-Báo Đông-dương. Những thứ giấy phải khai là : Giấy in báo, giấy trắng để viết hay dùng vào các việc in, giấy màu, giấy bìa, giấy nhẵn một mặt, giấy gói, giấy carlon, và tất cả các thứ giấy không kê ra đây.

Đến 31 Mars 1943 lại phải khai lại và cứ mỗi ba tháng lại phải khai một lần.

Bắt đầu từ ngày công-bố đao nghị-định này :

1. — Ai không xin phép trước không được bán buôn (cát) giấy.

2. — Còn việc bán lẻ giấy thì không phải xin phép trước, song phải làm sổ biên chép rõ ràng ngày tháng và số giấy bán cho nơi nào. Mỗi tháng phải kê khai tất cả số giấy bán trong một tháng và phải trình trước ngày mồng mười mỗi tháng.

Cac nhà dùng giấy mỗi tháng cũng phải khai một lần về số giấy đã dùng.

Những người khai man và những người trữ giấy không theo đúng lệ trong nghị-định này, sẽ bị phạt từ 300 đến 15000 quan và bị phạt-tù từ 6 ngày đến hai tháng, hay hai thứ phải chịu một.

Nếu tái phạm, số tiền phạt sẽ tăng thêm lên từ 9000 quan tới 6 vạn quan và bị phạt tù 2 tháng tới một năm.

Ai muốn biết rõ hơn, xin xem trong Quan-báo Đông-dương ra ngày 9-12-1942.

Đăng theo báo Đông-pháp số 5300 ra ngày 10-12-1942

MỤC-LỤC

Số bài		Số trang
1. Mồng một ngày via đức Di-Lặc	Tâm-Minh	1-4
2. Phát bồ-đề tâm	Nguyễn-duy-Như	5-15
3. Nghĩa chữ Đạo	Nguyễn-hữu-Quán	16-19
4. Phật-học cương-yếu	Tâm-Minh	20-25
5. Tinh-tẫn	Nguyễn-năng-Viên	26-31
6. Giáo-dục bằng lối huân-tập	Ngô-Điền	32-38
7. Mở lòng để đón xuân sang	Võ-đình-Cường	39-43
8. Tiểu-thuyết lịch-sử Thái-tử Thích-Ca	xuất-gia	44-50
	Võ-đình-Cường	
9. Bài ca chánh-thức của đoàn	Phật-học Đức-dục	51-52
10. Thi-lâm		53
11. Pratique de la méditation (suite)		54-56
12. Introduction à un nouveau livre : « Le Bouddhisme »	Đinh-văn-Vịnh	57-60

ĐÍNH-CHÁNH

Viên-Âm số 53 trang 7 về Duy Thức :

Đừng đọc : « Nếu thức không phải một, mà có vô-số thức chung-sanh và tất cả các tướng do các thức ấy biến nhóm thành một cái ; thì cái ấy dù vô-số tướng, cái ấy chính là chán-như, bao-trùm cả tâm-cảnh phi-hữu phi-vô ».

Mà đọc : « . . . thi cái ấy dù vô-số tướng như huyền, như hóa do đổi đổi mà biến-hiện, và cái tánh đổi đổi vô-tự-lánh ấy chính là chán-như bao trùm cả tâm cảnh, phi-hữu phi-vô ». Xin Quý Độc-giả chữa ngay vào số 53 để khôi-làm.