

Năm thứ 6 — Số 57

Thang Février 1948

VIEN-AM NGUYET-SAN

音 圓



VIEN-AM PHAT-HOC HỘI PHẬT HÀNH, TÒA SÁN: ROUE NAM-GIAO HUẾ ANNAM

S. E. E. R. B. A.

Lập một cơ-sở bắt động sẵn cho Phật-Học-Trường
và Tăng - Chúng Hoằng - Pháp tương-lai

LỜI THÔNG CÁO

CÙNG TOÀN - THỂ HỘI - VIÊN HỘI ANNAM PHẬT - HỘ

Nam-mô A-Di-Đà Phật.

Mục-dịch Hội Annam Phật-học là « Hoằng-dương Phật-pháp ». Nền tảng của sự « Hoằng dương Phật-pháp » là Chú-tín Tăng-giá đủ uy-nghị pháp hạnh, chuyên tu và giảng giay không còn bị chút chi phiền bâ

Cương-lanh của chúng Tăng-giá chuyên tu và giảng gay, là có học-tông thành tài của trường Phật-học, các thầy đủ học hạnh tron Sơn-môn, các tri-thức cư-sĩ phát tâm xuất gia . . .

Người biết suy nghĩ không bao giờ chịu xây đắp một ngôi thi đờ-sô ở trên đất mềm.

Chúng ta cũng vậy, không bao giờ chúng ta chịu để cho những công-nghiệp chúng ta đã tận tụy gầy dựng, rồi một ngày kia bị tan rã hay những tín-tâm mạnh mẽ chúng ta đã un đúc, rồi trở lại im lì buồn tẻ như xưa !

Hiện nay các đạo-hữu hẳn thấy :

— Phật-học-trường tạm sống chật hẹp và pháp phòng với số người liêm phan nạp khi đủ khi thiếu của các Tỉnh-Hội, các học-tăng sẽ thành tài không thể không ngại ngừng bước tương-lai của họ.

— Một thầy Tăng-giá đủ học hạnh có đại tâm đầu không nỡ chi sống với một ngôi chùa riêng, cũng khó bề hy sinh theo Hội, vì sự sanh hoạt của Hội thiêng hậu-thuần.

— Một thanh-niên thông-thái, một cư-sĩ tri-thức, phát tâm xuất-gia n deo đuổi mục-dịch của Hội phải do dự khi thấy công-vệc Hội trôi ngay vì nền tài-chánh.

Bao giờ trong nước Việt-Nam chưa có một đoàn thể thống-nhứt Tăng-giá-tru-tri Phật-pháp, thì Phật-giáo trong nước chưa có nền-tảng vững

Đã không có nền-tảng vững-vàng, thi dù chúng ta có dựng Hội quán cho nguy-nga, lập giảng đường cho to-tát, tạo Phật-tượng ch trang-nghiêm, khuêch trương phạm-vi Phật-Học-Hội cho rộng lớn cũng chỉ là « dựng tháp trên đất mềm » mà thôi ! (xin xem bìa trang

PHẬT-HỌC CỦ O'NG-YẾU

(Tiếp theo số 56)

2) Hiện-sự thật-tánh. — Hiện-sự ~~tự~~ là những hiện-hành thật-sự vừa nói trên kia, thật-tánh của các hiện-hành thật-sự thì gọi là hiện-sự thật-tánh.

Các hiện-hành thật-sự, như một thân người hay một cục phẩn, tuy in tuồng có cá-thể, nhưng xét ra cho kỹ, thật không có tánh-cách nhất-dịnh và cũng không có tánh-cách độc-lập. Cục phẩn do đất, nước nhân-công, khuông in v.v... hội-hợp mà thành, nhưng đất không phải cục phẩn, nước không phải cục phẩn, cho đến nhân-công, khuông in cũng không phải cục phẩn, và ngoài các món ấy ra cũng không còn gì là cục phẩn. Phật-pháp gọi các món ấy là nhân-đuyên của cục phẩn và nhận rằng cục phẩn chỉ do nhân-đuyên giả-hợp (vì nhân công một sức mạnh, khuông in một khí-dụng không thể thật hòa-hợp với đất với nước) mà thành, không có tự-tánh.

Cũng như cục phẩn, thân người do giòng sanh-mạng hiệp với cơ-đuyên của cha mẹ, của đất nước, ánh-sáng mặt trời, không-khi v.v... hội-hợp mà thành. Nói rộng ra thì thế-giới thành-lập cũng do nhân-đuyên, nghĩa là do chủng-tử tú-dai (như trong hóa-học gọi là nguyên-tử hay điện-tử) và tăng-lượng-đuyên của nghiệp-lực hết thảy chúng-sanh hội-hợp mà thành.

Muôn sự muôn vật đã đều do nhân-đuyên hợp thành thì muôn sự muôn vật đều là đối-dai, không có tánh chắc-thật, không có tánh độc-lập, chỉ duyên với nhau, đối-dai với nhau mà hiện ra như huyền như hóa. Suy rộng ra thì mỗi sự vật đều do nhân-đuyên đối-dai trực tiếp hay gián tiếp của tất cả sự vật mà thành, vậy thật-tánh của mỗi sự vật tức là

tánh vữ-trụ. Xét được tánh ấy thì biết sự sự vật vật đều hòa-hợp lẫn nhau, ánh-huởng lẫn nhau và một hành-dộng của cá-nhân đều có quan-hệ đến toàn thể vữ-trụ. Người xưa có câu : « nhất ngôn hung bang, nhắt ngôn tang bang », mới nghe in tuồng viễn-võng, nhưng thật là một điều chắc-chắn rất dễ chứng-nhận ; như một lời nói của Tráu-Ky làm cho nước Tề được hung-vương, một lời nói của Tân-Cối làm cho nhà Tống phải bại-vong, đó là vài chứng-cứ rõ-ràng trong lịch-sử.

Chúng ta thường thấy trong một địa-phương, nhiều người có đạo-hạnh, có phúc-đức thì địa-phương ấy mưa gió thuận-hòa, thường hay được mùa và ít bị tai-nan, tật dịch, đó cũng là nhờ ánh-huởng của hành-vi cá-nhân đến toàn-thể thế-giới. Xem vậy thì biết mỗi người đối với xã-hội không thể không thận-trọng về hết thảy hành-dộng của mình, vì mỗi mỗi hành-dộng đều có thể ánh-huởng đến toàn-thể loài người, ánh-huởng đến toàn-thể thế-giới. Toàn-thể thế-giới đã do hành-dộng của loài người ánh-huởng mà thành, người lại do nhân-duyên của toàn-thể thế-giới giả-hiệp mà có, thì người và thế-giới không có thể rời nhau, người và thế-giới không hai không khác ; xét như vậy thì biết người không có cá-thể riêng, tánh người chỉ là tánh của xã-hội, tánh của thế-giới, tánh của vữ-trụ. Các vị đại-thánh đại-hiền nương theo thật-tánh ấy đem cái lực-lượng quan-hệ đến toàn-thể mà phát-huy cùng khắp xã-hội, cùng khắp nhân-loại, cùng khắp thế-giới nên chính mình có thể chuyển được hết thảy ; người thường làm có lự-ngrā, nên mới lự-lự lự-lợi dàn-h-xé không thôi, thành ra thế-giới không an, nhân-sanh không huởng được thái-blùn thịnh-trị. Thật ra tánh người là vô-ngã ; nương theo tánh vô-ngã ấy mà hành-dộng hằng ngày thì được tánh công-dồng và lìu lăn đến tánh chân-thật của vữ-trụ, tức

là tánh công-đồng vô-ngã. Thật-tánh của nhân-loại đã là công-đồng vô-ngã thì nhân-loại giúp-dỗ nhau, hòa-thuận nhau thì mới là hợp với bản-tánh, chứ tranh-danh chỉ là một trạng thái đau-ốm của xã-hội. Những vị đã chân-chinh nhận được thật-tánh của mình, thật-tánh của hiện-sự lúc là tánh công-đồng vô-ngã của vũ-trụ thì thường giữ thái-độ nhu-hòa, và phát tâm làm những việc hòa-bình an vui ; các vị đó không chút gì miễn-cưỡng, vì nhận biết tánh công-đồng vô-ngã là tánh chân-thật của mình, tánh chân-thật của vũ-trụ bẩn-lai vẫn như vậy, không hề thay đổi. Tánh ág cũng là nguyên-lý của Phật-học ; người học Phật biết thật-tánh của hiện-sự là do nhân-duyên tạo thành, công-đồng vô-ngã, không có tự-tánh, nên phát-sanh được chánh-trí, phát-sanh được từ-bi, và có thể dạy đời những phương-pháp rất thích-hợp với bản-tánh của người.

3) **Hiện-lượng thật-tướng**. Lượng nghĩa là cân, là đo, là dùng tri-thức mà cân đo các sự vật trong vũ-trụ, nên tri-thức là năng-lượng, vũ-trụ là sở-lượng. Lượng có hai cách là hiện-lượng và lý-lượng.

Hiện-lượng là cái hay biết trực-tiếp, như thấy sắc nghe tiếng, toàn là hiện-lại hiển-hiện như vậy : còn lý-lượng là nương theo cái hay biết trực-tiếp mà xét suy, như biết ống nước trà thì đã khát là do lý-lượng so-sánh nhận biết. Đúng-đắn không sai. Nói tóm lại thì hiện-lượng là cái hay biết trực-tiếp, còn lý-lượng là cái xét biết theo lý-luận. Ngoài hiện-lượng và lý-lượng ra, tại còn một cách cân đo sai lầm gọi là phi-lượng tức là cái hay biết không đúng đắn.

Song hiện lượng là cái kinh-nghiệm rời-rạc từng sát-na (thời-gian rất ngắn), từng bộ-phận nên không cùng khắp, không hoàn-toàn và phải nhớ lý-lượng bối-bối cái khuyết điểm ág ; còn lý-lượng tuy cùng khắp, nhưng lại ít phần xác thật, nên thường phát-

cho một quốc-gia, trong một thời-đai, thì người nước ấy đời ấy đồng nhận là lẽ có nhiên bắt di bắt dịch, nhưng chế độ ấy vẫn có thể không thích dụng đối với nước khác, đời khác. Thế thì biết lý-lượng để đi xa sự thật và có thể phát sanh nhiều lưu-lệ, nghĩa là cản do lầm-lợ (phi-lượng) và gây nhiều nỗi đau khổ, (cái hay biết thông-thường và cái hay biết khoa học lối-lầm còn nhiều).

Song khi đã nhận được thát-tướng của muôn sự muôn vật, hiện-lượng chân-chính có thể hay biết cùng khắp không cần bàn xét, và có thể cung-bồ chổ khuyết-hãm ấy của trí thức đổi-dai phán-biệt, không hoàn-toàn, không cùng khắp; trái lại cái trí nhận rõ thát-tướng là cái trí vô-phán-biệt, không chia-rẽ nên không đổi-dai.

Mục đích của Phật học là cốt thành-tựu cái vô-phán-biệt-trí vượt trên các đổi-dai ấy và lần-lần đến cái hay biết hoàn-toàn cùng-khắp của chư Phật gọi là nhát-thế-trí. Được vô-phán-biệt trí và nhát-thế-trí thì thiết-thát chứng rõ chân-tướng của vũ-trụ, nhân-sanh, và hoàn-toàn phát huy cái tánh giác-ngộ cùng khắp.

Vì các sự thông-khổ của người đời đều do mê-lầm, đều do không có chánh-trí hiện-lượng nên Phật-học, một môn học cốt được trí-huệ hoàn-toàn, là một phương pháp mầu-nhiệm, để trừ căn các đều thống-khổ. Người học Phật chứng được hai trí ấy rồi thì các điều mê-vọng toàn tiêu-trừ, các sự đau khổ đều hết sạch; nhưng muôn đến địa-vị ấy cần phải dùng nhiều công phu sâu-sắc mới được.

Hai đoạn trước còn có thể dùng nhờ nói mà giải-thích chư phán-thứ ba này thì phải y theo Phật-pháp thát-hành mà trung-nhận, vì có tu-lập dày công những phương pháp thích-hợp mới đạt đến chỗ tinh-yến của Phật-học.

4. Hiện biến thát-lực. Sáu sự vật vật trong vũ-trụ

nắng toàn tùy thời mà biến-hóa. Cái sức chủ-động làm trung-tâm cho sự biến-hóa ấy, thông-thường làm nhận là ông Trời hay Tao-hóa, nhưng xét cho kỹ thì chính là cái lực-lượng của tâm-thức, như kinh Phật thường dạy : « Tam-giới duy-tâm, vạn pháp duy thức ».

Tam-giới là dục-giới, sắc-giới, và vô-sắc giới, tức là toàn-thể vũ-trụ. Hiện-lượng của vũ-trụ do sự đổi-đổi với thân-thể chúng-sanh mà thành các hình-lượng, các hình-lượng ấy thay đổi theo sự nhận xét của ngũ-quan, như đổi với con mắt ngựa, mọi vật đều lớn xấp mây lần hơn tầm con mắt người ; lại như các nhà nhận biết vũ-trụ đổi-đổi đã nêu lên rằng : nếu thân người cao đến mười thước thì loài người sẽ thấy hoàn-cảnh nhỏ lại còn 1-6 mà thôi. Người xuống nước thì ngọt, cát lèn bờ thì chát, trâu không ăn thịt, mèo không ăn cỏ, những sự sanh-hoạt, những điều nhận biết khác nhau ấy đủ chứng rõ cái sai khác của hoàn-cảnh đổi với mỗi thân-thể, nói cho đúng đổi với sự nhận biết của mỗi thân thể, nghĩa là đổi với tâm-thức. Vậy tâm là sức chủ động biến-hóa ra vũ-trụ, và giới đều là duy-tâm.

Còn vạn-pháp tức là tất cả sự vật trong mười phương ba đời ; sự vật ấy, chúng ta làm tướng là thiết-thiết tồn-tại ở bể ngoài, thật ra thì những sự như đi chạy, những vật như bàn ghế, đều do tâm-thức biến-hiện : chẳng nói chi những sự vật quá-khứ chỉ tồn-tại nơi tri nhớ chúng ta, những sự vật vị-lai chỉ vì ác-dạc mà hóa có, chính những sự vật hiện-tại cũng chỉ do tâm phân-biệt của chúng ta biến-hiện mà thôi. Cũng như cảnh chiêm-bao, trong đó cũng đủ cả nhà cửa, núi sông, cũng có thân-thể, có hành-động, nhưng chỉ là cái biến-hiện của tâm-thức chiêm-bao ; Sự sự vật vật hiện-tại đây cũng chỉ là cái biến-hiện của tâm-thức phân-biệt, ngặt vì chúng ta chưa

tinh-giác mê lầm nên chưa nhận biết đúng-dắn mà thôi. Phật nhận rõ sức chuyen-biến của tâm-thức nên dạy rằng : vạn pháp duy thức ; thế mới biết cái thật lực biến-hiện ra sự sự vật vật, biến-hiện ra toàn thể vũ-trụ, toàn là tâm-thức.

Nhưng tâm-thức nào phải vật gì khác. Người người đều có tâm, vậy người người đều có thể biến hóa vũ trụ một cách tự-tại, nếu có một lối nhận-thức thích-hợp đối với chân-tương của vũ-trụ, và một chí hướng nhất-dịnh để đạt đến địa-vị tối-cao của tâm-thức, nghĩa là đến địa-vị Phật.

Nho-học có câu : « nhân nhân khả dĩ vi Nghiêu, Thuấn ». Câu ấy rất đúng. Chúng ta muốn đến địa-vị nào, đến bậc các vị đại-thánh như vua Nghiêu, vua Thuấn, hay hơn nữa đến bậc giác-ngộ hoàn-toàn như Phật, chúng ta đều có thể tự-tại tự-chủ phát nguyện rèn tập trí-thức cho đến địa-vị ấy được.

Các nhà duy-vật lầm cho cảnh-giới hiện-lại là tự-nhiên-giới, không thể vượt qua được ; họ đâu biết sức tự-tại biến-hóa của tâm-thức vô-biên vô-lượng đã làm cho các bậc tu-hành đến nơi thăg những đều không ai thăg được, nghe những đều không ai nghe được, cho đến thay đổi hẳn một cảnh - giới này thành ra cảnh-giới khác. Nói tóm lại cái hiện-biến thật-lực tức là cái tâm-thức của chúng ta, chúng ta đều có tâm thì chúng ta đều có thể tự-tại, tự-chủ, nhằm thẳng bước lên địa vị tối cao tức là thành Phật. Và Phật-học không phải là tiêu-cực ; không phải yếm-thể, không phải là mê-lìn, mà chính là những phương-pháp đưa người đến chỗ lột cao, lột viễn-mẫn, nghĩa là theo gương các đức Phật, thát-hiện bảu-tánh của loài người, rồi do bảu-tánh mà cải-thiện toàn-thể vũ-trụ. (sẽ tiếp)

BÒ'I SỐNG GIẢN-DỊ

Ta không cần đi đâu xa để hiểu rằng đời chúng ta chẳng giản-dị chút nào. Vừa mới về nghỉ Tết, chúng ta đã thấy, hơn một lần, những nhà cửa đây đập đĩa như một tàng-cô-viên, đây cây cảnh như một gian hàng hoa. Cái vẻ mỹ-miều của một gia-đình ấm-cúng ngày thường đã thành ra mới-mẻ, sương-sùng như một bác nhà quê thăng bộ lên tinh. Trong một bầu không-khí khác thường, lòng ta cảm thấy không được thư thái như những ngày qua. Ta bồn-chồn cố sống cho đầy-đủ những ngày mà ta đã băn-khoăn sửa-soạn từ một tháng trước. Rồi xong Tết, muốn cho cái rạo-rực hơi khó-chịu ấy lắng xuống, ta phải xếp sách-vở chờ một vài tuần, để rồi di kiêm một cơ-hội khác mà ưu-phiền, mà lo-lắng nứa.

Vì đời chúng ta là một chuỗi ngày phiền-phức ; Xung-quanh ta, những tập-tục và lề-lối phucus tạp đã ràng buộc chúng ta một cách vô-lý. Tôi không có ý muốn nói đến những lẽ-nghi, phong-tục, mà mỗi nước, mỗi dân-tộc cần phải có để duy-trì, bồi-dắp nền văn - hiến nước nhà. Tôi chỉ muốn nói đến những lề-lối nhảm - nhí khó chịu, ta thường thấy trong một đám tang, một đám cưới, hoặc một ngày tế-lễ.

Nếu ta muốn được yên-tĩnh, ta cần phải tránh xa cái xã-hội phiền-phức ấy. Nhưng ta chờ với tưởng rằng bỏ được cái xã-hội ấy, là có thể sống

ngay được một đời giản-dị. Vì phiền-phức phải đau chỉ ở cách sắp đặt trong xã-hội ; chính tâm hồn, ý nghĩ ta là một mớ đồ ít giản-dị và khó giải thích nhất. Hằng ngày ít khi ta làm theo những điều ta nghĩ dễ tránh khỏi những việc bạn bịu lối thời về sau. Không phải lòng người khó dò chỉ ở lúc người ta muốn làm hại, muốn lừa đảo nhau ; chính ở những trường-hợp rất thường, người ta vẫn ngoắt-nghéo dấu trước dấu sau thế nào cho ít giản-dị nhất.

Sau lúc nghỉ hè, trở lại Huế, tôi gặp lại một người bạn mà tôi đã mến. Đáng lẽ tôi phải vồn-vã đến hỏi chuyện bạn tôi, thì chẳng hiểu vì cơ gi, tự nhiên tôi muốn dừng-dừng với người bạn ấy. Bạn tôi cũng không kém tôi, và cứ thế chúng tôi không chào hỏi nhau trong một tháng đông-giã mà mỗi ngày tôi coi như một thế-kỷ.

Cho đến đúng một tháng, - tôi còn nhớ rõ cái ngày rằm tháng mười tây ấy, - tôi tự bảo « Đúng một tháng rồi » và tự-nhiên tôi bắt đầu chào-hỏi và nói chuyện với bạn tôi.

Thật là khó hiểu và phúc-tap quá. Việc gì tôi phải chờ đúng một tháng không hơn không kém để làm mất hẳn ba mươi ngày nói chuyện vui-vẻ, và để mỗi đêm tôi băn-khoăn tự thăm hỏi người bạn ấy nghĩ thế nào về tôi.

Một ví-dụ còn-con ấy cho ta biết một ý nghĩ phúc-tap không khi nào làm cho ta yên-tĩnh. Huống hồ cái đặc-diểm của loài người là ý-nghĩ, và không bao giờ người ta chịu nghĩ giản-dị.

Nay giờ chúng ta nói chuyện về giản-dị, hình như có ý phân chia nó ra làm hai hạng : cái giản-dị của bề ngoài và cái giản-dị của tâm hồn.

Thật ra giản-dị chính là một trạng-thái của tâm-hồn hơn là một đặc-tính của mọi cách xếp đặt hay cù-chì dễ nhận thấy.

Nếu ta biết chắc chắn rằng một cái nhà lộng lẫy, bàn ghế chất ních, sập gỗ, tủ khâm, cầu đối, đồ cỗ, bình sứ, chậu hoa, v.v. là một cái nhà không giản-dị chút nào, thì ta hơi ngờ mà tự hỏi rằng trong ba người mà ta vừa gặp ngoài đường — một người sang-trọng lái một cái xe hòm, một người từ tể chém-chện trên chiếc xe tay nhà, và một người nghèo-khổ đi bộ trên đường đá — người nào giản-dị hơn.

Người thứ ba vị-tất đã là người giản-dị nhất. Người thứ nhất có thể không nô-lệ cho sự giàu-sang của mình. Người thứ hai có thể không thèm muốn chiếc xe hơi sang trọng của người thứ nhất và không bìu môi khinh-dέ người gánh củi đi trên đường. Và người thứ ba, với mảnh khổ rách là chiếc áo dộc nhất, chân mềm trên đá cứng, biết đâu không hàn-học ghét cay ghét đắng cái giản-dị, cái đời cǎn-lao của mình, thèm muốn cái xe nhà của người nọ, ganh tị cái xe hơi của người kia, và chỉ mơ sống một cuộc đời khoái-trá và nhàn-rỗi.

Như thế thi giản-dị không phải là bề ngoài dễ nhận thấy. Một bộ cánh tồi tàn đến đâu cũng không phải là chứng cứ chắc-chắn của sự giản-dị. — Trong đủ các hạng người, có kẻ giản giản-dị và có kẻ không.

(Trong những kẻ ít giản-dị nhất, ta nên kề
hạng người ăn xia thực-thụ cẩm-hồn dù mọi người
khác, hạng ăn nhở ở gửi thường thường tự-phụ
là nhân, và nhất là những người hà-liện).

Không có một giai cấp nào có phương-liện
riêng để trở nên giản-dị. — Và chúng ta nên nhớ
rằng dấu ở một trường-hợp lôi-thôi đến thế nào,
trong những hoàn-cảnh khó xử nhất, ta vẫn có thể
nhẹ nhàng đứng ra ngoài với tâm-hồn bình-tĩnh của
ta: Lúc nào ta cũng có thể giản-dị (trừ lúc ta làm
quảng-cáo cho một hiệu thuốc, hoặc viết cho một
tờ báo hằng ngày).

Nhưng, nếu giản-dị không phải là cái hảo-
nhoáng bẽ ngoài, thì giản-dị cũng không phải là
quá thô-sơ, quá mộc-mạc.— Tôi còn nhớ trong kỳ
thi tú-tài năm 1940, cái đầu-de một bài luận pháp-
văn: « Nếu anh được phép chọn thể-ký, thì anh
ưng sống thế thế-ký nào? »

Có người ưng sống thế-ký nhân-đạo thứ mười
tám — Có người ưng sống thế-ký lãng-mạn thứ
mười chín — Có người sâu sắc hơn, ưng sống
thế-ký sau cùng, chưa đến, nghĩa là lúc khoa-
học đã đem nhân-loại lên một trình-degree cao hơn
hết. Nếu những người này đã làm, quá tin ở
khoa-học và tưởng khoa-học có thể đem lại cho
ta cái sung-sướng tuyệt-đối, thì có nhiều người
khác, không kém về sâu sắc, ưng sống thế-ký đầu
tiên, lúc người ta không cần quần áo, không cần
nấu ăn, không khóc làm nhà cửa, không bị
một giây liên lạc gì của xã-hội trói-buộc, nới tóm
lại, cái đời mà họ cho là ít phiền phức nhất.

Lẽ cõ nhiên là những người ấy được một số
diêm khá vì bài họ có ý riêng và hương-vị của sự
ngô-nghinh. Nhưng đừng về một phương-dien
khác, ta tự hỏi đời ấy phải chẳng là đời giản-dị,
cái đời mà người ta phải ngày ngày cúi cõ lạy từ
cái sám đèn cái chớp luôn luôn lo lắng chống với
thú dữ, với đồng-bảo, cái đời mà người ta chỉ biết
đếm từ một đến bốn năm và từ sáu, bảy trở lên,
đành chịu gọi chung một tiếng là « nhiều lăm ».

Vậy thi giản-dị không phải là đi về cái mộc-
mạc đầu tiêa và phi-bỏ kỳ-công của khoa-học. Giản-
dị không phải là gắng dùng cây đèn dầu, ngọn hăng
hạt đậu, lúc xung-quanh ta, ánh sáng của đèn điện
là một đồ dùng dễ-dàng và rẻ tiền.

Nhưng giản-dị cũng không phải là tự buộc
minh theo một phong-trào sôi-nỗi, tự-ý muồn làm
nô-lệ những sáng-kiến kỳ-quái về một cái mũ, hoặc
một chiếc cravate, hay một bộ áo-quần. Giản-dị
không phải là tống-khứ tất cả các đồ-đạc trong nhà
(mà mỗi cái nhắc lại cho ta một kỷ-niệm êm-đèm
lúc ta còn nhỏ tuổi) để thay thế vào đó những bàn
ghế tân thời tro-trên chẳng có dấu tích gì của cả
thời xưa. Vì một lẽ ấy, cái bàn thờ cũ-kỹ trong một
gian nhà nhỏ, nó cảm hóa ta dễ-dàng hơn mây bờ
về xinh treo lệch trong một căn phòng rộng-rãi xa-
hoa.

Chúng ta chờ nên làm tướng cứ di ngược lại
là mỗi ngày một giản-dị. Nếu giản-dị là một trạng
thái của tâm-hồn thi giản-dị cũng là một đức tính
có tương-quan mật thiết với thời-gian.

Bây giờ không còn là đời thượng-cõ dẽ cho

vua Nghiêu mời Húra-do ra nhường thiền-hạ .

— Và một Húra-do tân-thời ra bến Trường-ninh rửa tai hoặc một bác São-Phủ ngớ ngẩn dắt trâu lên lặn Kim-long cho trâu uống, sợ nước rửa tai làm bẩn miệng trâu mình, chỉ là một trò cười cho thiền-hạ.

Trong tập chuyện ngắn « Sợi-Tóc » của Thạch-Lam, ta thấy một cô linh-nhân quá mộc-mạc đưa tảng một cậu học trò giữa đường phố và trước mặt anh em bạn hai bắp ngón nướng và bảo rằng : « Anh hãy cầm lấy mà ăn » ! Hoặc ngày mồng năm tháng năm — chứ không phải ngày lễ sinh-nhật — tảng chàng một lá bùa túi, thêu quả đào, quả ót sặc-sỡ !

Cái cù-chỉ của cô gái ấy là dư-âm của một thời qua. Nó chỉ nên thơ cái thuở chàng là một thư-sinh phong-nhã, còn áo rộng xanh, còn quần lụa bạch, hài cỏ, đai hồng, và nàng là một bông hoa đồng ruộng với yếm thắm giải đào, răng đen nhưng nhức.

Một cù-chỉ có giá-trị chỉ trong một thời-đại. Cái giản-dị của đời trước có thể là một sự ngạc-nhất đời này.

Ta tóm tắt lại, giản-dị và xã-hội, giản-dị và tâm-hồn, giản-dị và khoa-học, giản-dị với thời-gian, thật cái giản-dị nó chẳng phải giản-dị một chút nào, và nếu thế thì giản-dị là một đức tính khó kiềm.

Nhưng khó không phải là không làm được. Điều cần nhất là ta phải tìm đến cái nguồn gốc của các ý-nghĩ, việc làm phúc-lap của ta.

Cái nguyên nhân của sự phức-tạp ấy, quan hệ nhất có lẽ vì chúng ta đã làm-lẫn cần-thiết và phù-phiếm (tôi muốn nói essentiel và superflu).

Nếu lúc đầu văn-chương đã khôn-khéo, dã nhẹ-nhang diu-dắc một ý nghĩ sâu xa, thì dần dần về sau, nếu ta gắng phân-tích những lời văn hoa chải-chuốt của người này, hoặc hùng hồn mạnh-mẽ của người kia, ta sẽ thấy cái lẩn dã hào-nhoáng ấy nó chỉ bọc một bộ xương mềm nhũn không có giá-trị gì.

Ông chưởng-lý của Nhất-linh trong « Đoạn-tuyệt » chỉ bị cáo-nhân là Loan mà bảo rằng : « Người này đã giết, tay người này đã nhuộm máu và hơn nữa đã nhuộm máu một người chồng...! » Thật ra, với một câu hùng hồn, ông chưởng-lý chẳng viẹn được cớ gì để buộc tội cả.

Hằng ngày trong báo-chương, trong tòa-án, những sự lầm-lẫn cố-ý như thế không phải là hiếm.

Chẳng phải chỉ ở lời nói, đời ta hoàn toàn dẹt bởi những tập-quán phiền-phức, phần nhiều gày nén vì sự tiến bộ của khoa học. Ta đã thành nô lệ chúng và làm tướng rắng đời chúng ta chính là những sự phiền phức ấy. Cặp chân trời sanh ra để đi, ta đã cho chúng là một thứ đồ phụ tùng, và đỡ nâng xe-cộ — nghĩa là những thứ phù-phiếm mà khoa-học đã tạo ra để giúp người già yếu tàn tật, hay thay thế cho cặp chân trong những trường hợp khó-khăn — ta đã nâng xe-cộ lên ngang hàng với những sự cần-thiết khác. Người ta đã làm lẩn

coi sự đi chán là một điều xâu xa cho đến nỗi có người không lúc nào lè nỗi một vài cát số.

Cũng do ở lẽ ấy, thường ta hay tỏ ý khinh-miệt những bồn phận hăng ngày của ta và thèm-muốn các công việc rực-rỡ của kẻ khác. Ta biết đâu rằng chính rực-rỡ là đặc-điểm của những tâm-hồn phiền-phức.

Cần thiết và phù-phiếm ! Việc đầu tiên của chúng ta là phải phân tích chúng ra để bớt cho sự nhu cầu chúng ta những tập-quán đáng ngại về sau.

Nhưng biết phân tích chỉ là một phần nhỏ, vì có can-đảm để dàn bước trên con đường sáng là một trợ-lực thứ hai trong công-việc của ta.

Nếu phần nhiều chúng ta phải bỏ tay vì lười biếng (chỗ này chúng ta chỉ nói qua, vì đó là một điều mà ai cũng biết và ai cũng có trải qua ít nhiều) thì có một hạng người vui lòng bỏ tay vì cái tính kiêu-ngạo của họ. Ở đây ta không thể kể hết các tập quán phiền-phức ở những gia-đình trưởng-giả hoặc quý-phái. Người ta không chịu dùng một cái chén hơi mẻ, một miếng trầu tém không khéo. Mọi công việc trong nhà đều sắp đặt theo một lề-lối cõ-kính ti-mi để cho khách vào nhà biết mình là dòng-giői thế-gia.

Không nghị-lực và kiêu-ngạo — Hai trò lục ấy khiến ta ngậm-ngùi nhớ đến các phương-pháp giáo dục mà hai đức tính ấy là kết-quả.

Thật là giản-dị quá, nếu giáo-dục chỉ là nhât nhât để ép cử chỉ trẻ thơ vào một khuôn-khổ sẵn, dưới bóng ngọn roi, hoặc lúc lớn lên, uốn nắn ý

nghĩ nó theo đúng với ý nghĩ của mình và rút hết cái óc buôn bán khuếch-trương, hoặc khuynh-hướng về chính-trị, đạo-giáo, mỹ-thuật của mình cho nó.

Cái phương-pháp giáo-dục ấy giản-dị biết bao và chúng ta sẽ giản-dị biết bao. Nếu giản-dị nghĩa là hoàn-toàn mềm yếu, hoàn toàn cồ hủ, ngày ngày chỉ là một vai thụ-động trong tuồng đời.

Nhưng có người cho đó là một phương-pháp giáo-dục chưa được giản-dị — Với họ người con lúc nhỏ phải là tất cả vũ-trụ đối với mọi người trong nhà. Nó chỉ phải lắc đầu một cái, hoặc khóc lên một tiếng đã thấy được hài lòng. — Lúc lớn lên, nó có quyền mọc như một cây rừng với tất cả năng-lực cá nhân tiềm-tàng ở trong nó.

Cái giáo-dục ấy, thiết-tưởng nó giản-dị quá, cho đến nỗi không phải là giáo-dục nữa.

Và kết-quả của hai phương-pháp giáo dục ấy là chúng ta : Người thi bị vào khuôn khổ từ lâu để không còn một nghị-lực, một sức mạnh nào mà ra khỏi cuộc đời phúc-tập, người thi bị che mờ quá nặng niu đẽ chịu suốt đời làm nô-lệ sự phù-phiếm.

Gần đây các phương-pháp giáo-dục đã xoay chiều. Nhưng hiện nay chúng ta chưa bắn đến một phương-pháp giáo-dục khác, ta hãy tìm cách tránh cho ta mọi nỗi phiền-phức ở đời, đề sống giản-dị.

∴

Phong-trào hướng-đạo tràn ngập ở xứ ta. Ta

cảm thấy đó là một trường học giản-dị. Những buổi chiều thanh, những đêm trăng nhẹ, trong khi người khác khóc-sở trong quan bài lá bạc, hoặc trong các thú vui chật hẹp và thấp hèn, thì phóng khoáng và trẻ trung, hương đạo-sinh ca hát dưới bóng thông reo hay nhăn mặt ném một miếng cơm vừa khô vừa nhão tự tay mình nấu lấy. Sau một ngày làm việc khó nhọc, đêm lửa trại, họ vui mừng ngắm ngọn lửa nhảy-nhót trong cặp gương anh đội-trường và lòng họ nâng lên như muôn hòa cùng cây cỏ xung quanh. Một mối tình bao la và nhẹ nhàng tràn ngập tâm-hồn họ. Cái sung-sướng vui mừng nó mới giản-dị làm sao.

Buổi tuyên lời hứa - trước nước non nhà và trong mùi nhựa mạ h của ngàn thông - đã đem lại cho họ mười điều luật, họ đã tìm thấy đời mới.

Nhưng trong những ngày vui tươi đầy áy, nhiều người vẫn thấy lòng mình nhiều khi trống-trái. Cái giản-dị mà ta đã kiểm được, nết thường quá; tâm-hồn ta còn đòi hỏi một cái gì cao quý hơn. Nhưng lời hứa áy chỉ cho ta thành một người của xã-hội, nhân-tử và bác-ái. Nhưng trước hết, ta vẫn là của ta và ta eo thắt khắc-khoải đợi chờ một cái gì mà giản-dị thực-lẽ không thể nào giải-quyết được.

Thì đây, trên con đường mới, ta cũng có mười điều luật, nhưng thiêng-liêng hơn, cao-quý hơn, nó làm cho ta được hài lòng. Ta hãy nhớ đến sáng ngày nào, hương trầm phảng-phất hắp-dầu hơn nhựa mạnh của ngàn thông, Đức Phật từ-bi

và trâm-linh quyến dũ hơn tất cả núi sông gộp lại.

Những lời hứa gần giống nhau, nhưng đúng về phương - diện Phật - tử, ta thấy lòng ta nhẹ nhàng se lại, như gộp tất cả lực-lượng đè đi vào một con đường khác, xa hơn, rộng rãi hơn, đủ sức chắt-chừa những tâm-hồn hối hận băn-khoăn phật-tap, đè lọc lại, và làm thành những tâm-hồn yên-tĩnh và giản-dị nhất đời.

Có người bảo, hễ nhúng vào một tôn - giáo, một luật-lệ là tự buộc mình vào những cái không đầu ; sống mạnh-mẽ, sống tự-do là sống giản-dị nhất. Nhưng ông Wagner — một nhà văn đạo-đức có tiếng bên Pháp đã nói : « một con thuyền không buồm, không lái ở giữa biển rộng làm thế nào mà tự do bằng một con thuyền khác vì tự nó, nó không đủ sức dẫn minh quá phong ba, bão-táp ». Ít bông-bảy hơn, ta tự hỏi, ai là người sống bập-bènh hơn, giữa một người có lý-trưởng, có nghị-lực, và một người thâ mặc cho ngày trời theo giòng sống cũ.

Cuộc đời có một nghĩa-lý và giản-dị hơn hết có lẽ là hiểu được cái nghĩa-lý của cuộc đời.

Chúng ta hãy sung-sướng hơn lúc trước vì đã biết gắng đem lại cho đời chúng ta cái nghĩa-lý ấy.

HOÀNG-KIM-HẢI

Trong đoàn Phật-học Đức-Dục

U'U-ĐÀ-DI

(Tiếp số 54)

Về cung Uu-dà-Di tìm hết cách để làm cho Thái-tử vui. Trước vẻ hòa-nhiên của người con gái ấy, Thái-tử không thể buông tay nỡ. Ngày nào Thái-tử cũng cùng với nàng cõi ngựa đi dạo trong khu vườn rộng thênh-thang. Bên cạnh những đóa hoa tươi sắc, những lá biếc xin-xỉ biết hót bằng tiếng chim. Vợ Thái-tử là bì Di-Di-Đi-La rất yêu mến nàng và nhớ nàng bày vể nồng nàn điệu hát những bài đàn cho hai con bà. Uu-dà-Di lắng những lời rất dịu-dàng để khuyên vao như chị với em. Đôi với những người hầu hạ lục nào nàng cũng tỏ ra là một người vừa nhã nhặn vừa khoan-dung. Nàng lại đem lòng yêu mến tất cả những người xung quanh nàng. Nàng lại biết tự tay đi hái những lá thuốc để chữa bệnh cho những người ở bên nàng trong cơn nguy-hiểm.

Nhưng, ở đời, hễ được nhiều người mến chuộng thì lại làm tăng phần căm tức ghen tuông của những đứa tiếu-nhản. Cũng may ở trong cung chỉ có một người ngầm ghét Uu-dà-Di mà thôi, người đó là một cung tần tên là Sai-A.

Một bữa Uu-dà-Di vào phòng mình thấy quần áo treo trên móc đều bị con giò nhảm thủng cả mà căn phòng cao ráo ấy làm gì có dán hay chuột. Hôm khác nàng thấy cây đàn tự nhiên đứt mảnh dây nàng phải nhọc công một buổi để buộc dây cho đúng điệu. Có hôm nàng săn-sóc chậu hoa qui định đem bày ở phòng đọc sách của Thái-tử. Buổi sáng hoa ở chậu vừa nụ xinh tươi, thế mà chiều đến nàng phải khóc vì không thấy hoa ở trên

cánh nữa. Uu-dà-Di đoán có ai ngầm hại mình, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng biết là ai, vì, trong cung mọi người đối với nàng đều tú-té cả. Nhưng trong khi nàng không biết ai ngầm hại mình, Sai-A lại càng nghĩ-nghĩ nhũng mưu kế ghê gớm để ngầm hại. Nhưng, hắn không ngờ làm một việc dã chua chắc hại nỗi ai mà mình lại bị đều dã đến ngay.

Một tối hắn biết thê nào Uu-dà-Di cũng ngủ rất say vì nàng phải đàn khuya, hắn bèn sai một đứa tớ rất trung-thành của hắn lén vào phòng của Uu-dà-Di theo lời dặn cẩn-thận của hắn.

Uu-dà-Di thiêm-thiếp ngủ trên chiếc nệm trắng tinh, đôi tay nhỏ-nhỏ của nàng trong giấc ngủ vẫn không rời cây đàn chín dây. Con chim xinh xinh đang đậu ở đầu giường. Cái dáng-diệu ngủ đáng yêu và vô-tội ấy ai nỡ dừng trước mà nghĩ đến những chuyện giết hại được.

Lúc ấy con hẫu của người cung-lan vừa đến bên người lính canh ở trước phòng của Uu-dà-Di. Nó toan lấy thuốc mê ra bỏ theo lời dặn của Sai-A nhưng nó lại ngầm-nghĩ : anh này say ngủ như chết, có bỏ cũng phi, để lát nữa ta bỏ cho nó bê này cho nhiều, càng nhiều càng mê là HÀNH HỌC VĂN HANH

Nó miễn cười, mắt cả lo lắng từ trước, bước ngang người anh lính hầu ngủ lăn trên đất. Nó mở cửa lén được vào phòng Uu-dà-Di con chim thấy động kêu ríu-rit và đến mồ trên tay người con gái đang ngủ. Nhưng vì nhọc Uu-dà-Di say mê như không biết gì. Con hầu của Sai-A tức khắc rút một ít thuốc rây lên mặt nàng và đưa tay xua đuổi con chim. Chim sợ sệt bay lên ở một góc phòng, nhưng nó vẫn kêu lên ríu-rit. Con thị-lý lại rút trong túi một cái hộp con. Nhưng tay nó dừng

phát lại. Trước khuôn mặt hiền-tử đang nằm ngủ say, nó cảm như đứng trước một vật gì rất trong sạch, rất quý báu, nó muốn ôm chầm lấy để thử tất cả tội lỗi. Nó quay đi không nỡ làm hại con người đang ngủ ấy nữa. Ngực nàng Uu-dà-Di nhẹ nhàng lén xuống hình như nàng đang ngủ một giấc vô cùng êm-ái. Nhưng con thị-tỷ quay lại súc nhớ phẫn thường của Sai-A hứa cho nó. Đồng tiền bao giờ cũng có một sức mạnh xui giục người ta để làm bậy. Phẫn vì ham tiền thường, phẫn vì sợ nếu không được việc sẽ bị chủ hành hạ, con thị-tỷ mỉm miệng quay vội. Nó quả quyết rút cái hộp ra. Nếu nó lanh tay một tí thì agie ri con gái hiền-hậu kia không còn ở trên đời này nữa; nhưng tay nó run lật bật, một con rết trong hộp đing le rơi trên mình Uu-dà-Di, lại cứ bò lấy miệng hộp rồi bò thẳng theo lên tay nó, nó khiếp sợ quá thét lên, lúc ấy tên lính hầu vừa tỉnh giấc và con hầu của Uu-dà-Di ở phòng bên cạnh nghe tiếng rú chạy vào. Con nǚ-tỷ của Sai-A không tài nào thoát khỏi. Trong lác kinh-khủng nó thú cǎ tội lỗi. Không mấy chốc nó bị điều cõi vào nhà giam xét hỏi và những viên lương-y đã đến để giải thuốc mê cho Uu-dà-Di. Cơ mưu của Sai-A bị tiết-lộ. Vua tức giận lâm định đem giết kẻ làm việc ác đức ấy đi cùng với tên thị-tỷ đã giúp việc cho hắn. Uu-dà-Di được tin ấy động lòng thương hại xin cho những kẻ kia được nhẹ tội. Cảm lòng nhân đức của nàng, tuy phải tù-lộ, nhưng tránh được cái chết, lạy làm ăn năn tội ác của mình, từ đây thề sẽ chừa lại tâm tánh. Còn những kẻ ở trong cung càng mến yêu người con gái nhân đức kia.

Hết cai nạn ấy, Uu-Dà-Di được sống vui-vẻ bên cạnh taí-tử. Thường thường hai người cùng đánh cờ, cùng đọc sách, cùng họa đàn. Thật là đời thiếu niên sung-sướng trong đời này vậy. Tuy thế có

những việc xây đến mà không bao giờ người ta ngờ có được ; hôm ấy đoàn ngựa của nhà vua lại ung-dung kéo ra cửa thành phía đông. Một trời quang đãng trên con đường phẳng. Đoàn ngựa chạy dưới bóng hai hàng cây kè kè lá xòa ra như những cái quạt lớn. Qua những thân cây ấy, thái-tử nhìn thấy những người làm ruộng mình tràn trề trai trai cũng với những con trâu hì-hục cày bừa trên những thửa ruộng lầy lội. Một luồng gió mát thoảng qua, thái-tử bắt giác nghĩ đến cái khoái trá trên mình ngựa dưới bóng cây đậm mát và cái cảnh lam lũ của những người làm ruộng, kia dưới nắng mặt trời. Cảnh tượng ấy, thái-tử đã gấp từ năm còn nhỏ trong một cuộc dạo chơi với vua cha. Thị ra lòng thương xót của người không theo thời-gian mà thay đổi. Cảnh-tượng ấy vừa qua, đi được một lát, đoàn ngựa gấp phải một vật gì lù-lù nắm choan cả lối đi. Một tên thị-vệ tâu :

Bầm thái-tử cho tôi đến trước, xem vật gì nắm choan ngang đường. Nói đoạn hắn phi ngựa chạy đến trước. Lúc thái-tử cùng bọn hầu đến gần thì thấy người thị-vệ đã xuỗng ngựa hất cái vật kia qua một bên đường. Một vật ấy cứng đờ như một khúc gỗ.

Bầm thái-tử, thấy một kè chết, nó vừa nói vừa vọt lên ngựa định theo thái-tử nỗi tiếp cuộc di chơi, nhưng thái-tử gò cương lại nhìn cái xác chết mà ruồi nhặng đương tha hồ đục khoét, Thái tử thấy lòng se lại, ngồi nghỉ se lại, ngồi nghỉ đến đời sống của con người thật là khổ : suốt đời chỉ thấy lo lắng bàng-khuâng, bệnh-hoạn, già nua, chết chóc, nghĩ vậy Thái-tử không thiết đến cuộc di chơi nữa. Những thị-vệ trong thấy Thái-tử trở lại buồn rầu, lo-quá. Chúng bèn bàn nhau đưa Thái-tử về hoa viên rồi vào mời Uu-Đà Di ra khuyên dỗ giùm Thái-tử. Uu-Đà Di với-vã ra vườn. Nàng thiết tha như

một nàng tiên trong cảnh bồng lai. Tuy vậy, Thái-tử vẫn điềm nhiên ngồi trầm tư bên một gốc cây. Uu-Bà-Di lại gần ôn-lòn :

Thưa Thái-tử, có phải hôm nay Ngài buồn vì như lời thị-vệ nói ngoài đã gặp nhặng cảnh thương tâm chẳng? Nêa vậy sao Ngài không nhân trời tốt nầy đi đạo cho khuây khỏa lại cứ ngồi giật kín mỗi sầu làm vây? Hay là tại lối tôi không kịp theo hầu thái-tử, xin thái-tử cho biết.

Thái-tử Thích-ca vẫn điềm nhiên ngồi không đáp.

Thưa Thái-tử, Ngài không nhớ một hôm trong vườn hoa, ngoài đã bảo tôi là em gái Ngài, tôi có nhặng nét mặt giống với hoàng-hậu đều làm Ngài vui sao?

Thái-tử nhìn thấy đôi mắt long lanh sáng của người con gái quí trước mặt, ra lệnh cho nàng đứng dậy.

— Tôi không muốn nàng biết noi buồn của tôi, bởi nàng cũng giống như nhặng đóa hoa vô-tư kia.

— Thưa Thái-tử, nhặng đóa hoa kia cũng biết buồn rồi đó, hôm nay tôi thấy hoa nào cũng ủ rũ cả, như thế không thật sao?

— Hoa nào lại có thể giữ màu sắc được bền lâu.

— Thưa Thái-tử đời người cũng như vậy, ai lại không đau ốm, bệnh tật và chết.

— Nhưng cái chết của cây eở không máu mủ không thịt xương, còn con người, con vật đến lúc bệnh hoạn có khi làm cho không ai có thể đứng gần bên được. Vì vậy tôi biết người sinh ra là không nên tôi muốn tìm cách để trừ cái khổ ấy đi. Tôi đã tìm hết cách tiêu khiển. Có cái gì tôi muốn mà không được. Thế mà cách để yên vui tôi vẫn tìm mãi mà không ra là nghĩa làm sao? Mà làm

tao ta yên vui được lúc ta nghĩ đến đời no ấm
sa hoa của ta như thế này mà bên cạnh ta biết
bao nhiêu người khổ sở lẩn lóc ốm đau, già nua,
bệnh hoan.

Uu-Đà-Di không biết phản giải thế nào bèn đến
quì bên Thái-tử nết mặt rầu rầu. Lúc ấy Thái-tử
nhận thấy vì mình mà những người xung quanh
phải khổ láy, gượng cười đứng dậy, cùng Uu-Đà-
Di đi dạo quanh vườn. Những người hầu từ nay
đến giờ lo ngay ngáy, sợ nếu Thái-tử còn buồn thì
minh sẽ bị vua cha quở mắng, lúc bấy giờ cũng
tươi lên. Chim chóc từ bốn phía vườn bay lại hòa
thành khúc nhạc rất vui. Những hoa huệ bỗng
vươn mình lên trăng xoa khớp làm cho những hoa
bướm khác tăng phần rực rỡ.

Tuy cố gượng vui nhưng nết mặt trầm tư của
Thái-tử, nhiều lúc vẫn lộ ra không dấu được. Vua
lại hết cách để làm cho Thái-tử khuây. Đàn hát
xướng ca khóc lúc nào ngờ. Tuy vậy hình như
không có kết quả gì mấy. Một hôm vua cha bảo
Uu-Đà-Di :

— Từ nay con hằng chiền chiền hầu thái-tử ra
vườn hoa cửa bắc mà ta vừa mới lập xong. Con
sẽ mỗi ngày một thức áo xinh đẹp để cùng với
những cảnh vật thiên nhiên ở đây làm vui cho
Thái-tử vì ta chắc không ai có thể bằng con
giúp ta trong công việc này. Những đình tạ hoa
nước trong vườn kia không phải chỉ riêng cho
Thái-tử, đó là phần thường ta tặng con đó để
chung vui cùng Thái-tử.

Chiều ấy song song trên mình ngựa Thái-tử
Thích-Ca và Uu-Đà-Di đi trước một đoàn thị-vệ áo
hàu rực-rỡ. Uu-Đà-Di chỉ những màu sắc tươi đẹp
ở một bụi cây, trên mặt nước, hay ở một khoảng
trời lần lượt hiện ra hai bên đường. Thái-tử Thích-

Cá luôn luôn mềm cười nhưng trong đôi mắt vẫn phảng phất một mồi buồm rầu không dứt được.

Vườn hoa cửa bắc của vua Tịnh-Phan là một vườn hoa đẹp nhất xứ Ấn-độ. Trong vườn có cả các thứ cây qui hoa lạ ở các nơi đem đến. Những giống chim giống thú đỗ ở các miền xa, những đường lối sạch sẽ như mặt bàn trải thảm, những nệm cỏ xanh tươi, những hồ nước trong leo-leo in bóng, những đình ta nạm vàng nạm ngọc chói lèo như ánh sáng.

Ti vào vườn không thể lấy mắt mà đếm những màu sắc trong áng của hoa thú trong ấy. Đến bên cạnh hồ da thịt mát rượi. Hương lên nồng-nàn. Người ta tưởng các thứ nước hoa Ấn-độ đều là lấy ở đó ra. Nói tóm lại, như chắt lọc ở khu vườn này tất cả cái tinh túy của vũ-trụ thần tiên.

Tuy vậy, Thái-tử cũng nhìn qua loa cảnh vật rồi tìm một gốc cây ngồi nghỉ và bảo những người hầu dem Uu-Đà-Di đi dạo các nơi. Mọi người đang dự-dự, Thái-tử phải quả quyết.

— Các người phải vâng lời cho ta vui. Uu-Đà-Di nàng hãy đi dạo đi chỉ vì chỗ này mát mẻ nên tôi ngồi đây một lát, tỷ nữa tôi sẽ theo.

(sẽ tiếp)

PRATIQUE DE LA MÉDITATION

(suite)

II

Observation des sensations et émotions

Ensuite, observer les sensations qui s'élèvent en soi-même. Les analyser avec calme, dire : « il y a ici une sensation plaisante ou déplaisante ».

Eliminer l'idée d'un « moi » séparé, possédant corps ou sensation. Observez vos sensations en pensant :

Il y a ici une (plaisante) (augmentant)
(ou)
sensation (déplaisante) (diminuant)
conclure « ce n'est que cela ».

Il faut réaliser qu'il n'y a (en fin ultime) aucun moi séparé qui possède ces corps. — Le vôtre, le mien, ou tout autre, et qui dirige leur fonctions. Ceci mène l'esprit vers un état de libération.

De la même façon, examiner les émotions ou sentiments, qui se lèvent, augmentent, diminuent, conclure « ce n'est que cela ».

III

Observation de champ mental

Ayant observé ainsi les sensations, il faut ensuite observer impersonnellement les pensées agréables ou désagréables, nuisibles ou bienfaisantes qui se lèvent, augmentent, diminuent, se dire :

« Ici il y a une pensée de haine qui se lève, augmente et diminue ».

« Ici il y a une pensée noble qui se lève, augmente et diminue ».

« Les pensées ne sont que cela » dit-on des pensées passagères.

Ainsi on s'entraîne à observer avec attention :

- 1. Le corps (la respiration comme fonction du corps).
- 2. Les sensations (ou émotions).
- 3. Les pensées.

qui constituent trois des quatre sujets d'attention fondamentale.

A chaque instant nous devons nous entraîner à penser impersonnellement, pour devenir capables de voir les choses comme elles sont en réalité, inconditionnées par nos limitations, notre personnalité, nos préjugés, se rendent compte que :

Le corps est une partie de la masse entière, de matières de l'univers.

Les pensées sont une partie du processus général de l'univers

Quand nous sommes arrivés à cela nous perdons notre sens de séparativité, nous dépassons notre personnalité.

IV

Observation des empêchements qui se trouvent dans le mental

Observer impersonnellement les pensées, qui empêchent la méditation et entretiennent la notion de séparativité.

Le désir, Le mauvais vouloir, La paresse

Les pensées harcelantes. Le doute (sur l'enseignement, le Dharma).

Faire cesser les pensées indésirables, nuisibles, en suscitant une pensée opposée) ne pas se blâmer, mais détourner son attention. Penser : « Je fais, cesser cette pensée dans l'univers » non pas « Je fais cesser cette pensée en moi ».

Noter maintenant la présence de bonnes pensées dans votre esprit : l'attention, l'idée de l'étude du Dhar-

ma, l'énergie, la compréhension, la tranquillité, la concentration, la sérénité.

Noter aussi leur absence. Dire : « Une pensée bienfaisante s'élève, augmente diminue, ou fait défaut ».

Le Dr Fernando conclut :

Pour le Bouddhiste, seul est Réel ce qui persiste : Le permanent.

Voilà pourquoi le Bouddha dit que l'univers visible (ce que nos sens enregistrent) n'est qu'un flux perpétuel de phénomènes, donc les agrégats matériels sont irréels, car instables et impermanents, toujours en état de devenir. Toutes nos sensations, émotions et pensées sont transitoires.

Nos personnalités impermanentes ressemblent à des mirages.

CHAPITRE XII

Le « moi »

La cause de la souffrance est le désir égoïste et rien d'autre. Car tous les êtres veulent ériger un « moi » personnel en opposition à l'immense vie dont ils font partie. Ils veulent travailler, désirer et vivre, non pas pour le bien de l'humanité et la somme totale des êtres, mais pour ce « moi » qu'ils imaginent une chose à part, séparée de l'Univers.

Ainsi en opposition avec la vérité, la souffrance les suit à travers les existences, jusqu'à ce qu'ils aient appris la plus haute leçon, de la vie. Jusqu'à ce que rejetant le « moi » séparé des désirs ils vivent et travaillent pour la vie universelle.

Au fur et à mesure que les hommes abandonnent cette idée de « moi » qu'ils réalisent leur unité avec toute vie, et qu'ils travaillent à améliorer la vie de tous, ils avancent vers la fin de la souffrance.

« Les existences ne sont que des vagues sur l'Océan de la vie Une ».

Méditation sur le « moi »

I

Examen du Moi

Le méditant cultive d'abord la vision pure pour comprendre les choses telles qu'elles sont. L'esprit concentré il s'examine ; cet examen pousse assez loin lui permet de découvrir que sa personnalité son « moi » n'est rien qu'un composé d'esprit et de matière. Le premier constitue par les activités volontielles qui se lèvent comme résultat des sens venant en contrat avec les stimuli des sens ; la seconde (la matière) composée des forces et des qualités se manifestant dans les phénomènes multiples.

II

La cause du Moi

Ayant atteint la vue juste de la nature réelle de son être, libéré des notions fausses sur l'esprit et la matière, il entreprend l'étude de la cause de ce moi personnel et il comprend que toutes les choses du monde lui-même compris, sont conditionnées par quelque cause ou causes, passées ou présentes et que l'existence est due à l'ignorance dans le passé, le désir avide, l'attachement, le Kamma et la nourriture physique, de la vie présente. En raison de ces cinq causes, cette personnalité s'est élevée et comme les activités passées ont conditionné le présent ; ainsi le présent conditionnera le futur. Méditant là-dessus, il dépasse tous les états de doutes et il comprend que toutes choses conditionnées sont transitoires sujettes à l'impermanence (anicca) sujettes à la douleur (Aukha) et dénuées d'un égo fixe (analta).

(à suivre)

LỜI THÔNG CÁO

(Tiếp theo bìa trang 2)

Muốn thành tựu mục đích của Annam Phật-Học-Hội, chúng ta cần phải
ở các vị Pháp-sư chuyên đi giảng giày khắp nơi, chúng ta cần phải **đẩy**-
nhì Phật-học-trường, nghĩa là chúng ta phải xây dựng nền-tảng. Mà muôn
nay dựng nền-tảng, chúng ta cần phải có một cơ-sở tài-sản đủ cung-cấp từ
tự cùng đường và đảm bảo sự hoạt động của cơ quan hoằng pháp sau này.

Quả quyết túc thành tựu!

Chúng ta hãy cùng nhau hò hào,

« Lập một cơ-sở bắt động-sản cho Phật-học-trường và Tăng-Chứng
Hoằng pháp tương-lai ».

Công việc tuy rất lớn lao, nhưng có thể thực hiện với tâm dũng-mạnh của
tất cả hai vạn hội-viên Annam Phật-Học-Hội, với tâm trợ đạo của oàn-thề
Phật-giáo-dỗ, với hào-quang đại-hùng đại-lực của đức Thế-tôn hằng soi sáng:

Chúng ta hãy quả quyết *dem hết lực-lượng tài-thi mà thiêt-hành phap-thi*
Nam-mô A-Di-Đà Phật... Trăm nghìn công đức các đạo-hữu đã tạo
mấy lâu nay đối với Hội, đối với nền Phật-giáo trong nước, hằng
tự chư Phật hẳn đã chứng-minh. Nay đối với sự « lập một cơ-sở
tài-sản cho Phật-học-trường, và Tăng-Chứng Hoằng-phap tương-lai »
một công-dec *lam cho các công-dec khác được viên-mãm*, xin toàn-
thể hội-hữu hãy dem hết lòng tinh-tẫn, hết lòng hy-sinx với Phật-
pháp mà *hưởng-ứng và thiêt-hành* cho công-quả mau thanh-tựu.

Nam-mô Thường Tinh-tẩn Bồ-tát.

Hué, le 28 Juin 1942

Le Président du Comité Général
d'Administration de la S. E. E. R. B. A.
Signé : UNG-BANG

Danh sách các nhà hảo tâm lục cung về việc lập cơ sở bắt động
sản cho trường Phật-học của hội Annam Phật-học. Hội đã nhận rồi
kính lời cảm tạ.

Kè

M. Tôn-thất-Hợp à Saigon 100p

M. Lý-xuân-Hòa à Saigon 50p

L54 THƯ TÍN

Chúng tôi đã nhận được ngân phiếu bưu điện của quý ngài
độc-giả kèm tên dưới đây :

MM. Hoàng Phú	Cần thơ	3p00
- Lý dăng Long	-	2,00
- Nguyễn hữu Thời	-	2,00
- Lê văn Kỳ	Sông cầu	2,00
- Section Sông cầu	-	10,00
- Dương Kinh	Phanrang	1,50
- Trần Khen	Trà vinh	5,00
- Lê hoảng Tri	Long xuyên	2,00
- Nguyễn văn Tịnh	Hà tiên	2,00
- Nguyễn quang Hân	Cao lanh	3,00
- Lê quang Huy	Vũng liêm	6,00
- Hoàng cơ hậu Côn	Hà tĩnh	2,00
- Cửu Bảo ý trưởng	-	2,00
- Lê đức Thuyền	-	2,00
- Cửu Phương	-	2,00
- Hà huy Huyễn	-	2,00
- Phan Vệ	Nghệ an	3,20
- Trần Lem	Phanrang	2,00
- Lương hoảng Kỳ	-	2,00
- Hồ tác Mưu	-	2,00
- Thiết quang Lâm	-	2,00
- Lý kí Định	Omôn	2,00
- Lý xuân Hoa	Saigon	2,00
- Ngò Vễn	Qui nhơn	2,00
- Nguyễn văn Hương	Sadec	3,00
- Lai jutong	Huế	2,00
- Nguyễn văn Ngọt	Cần thơ	4,00
- Yết mỷ Tự Tâm	Thudauot	3,00
- Ban biển Ca	-	2,00
- Nguyễn văn Thuận	Long xuyên	10,00
- Nguyễn Văn Kha	Saigon	2,00
- Hồ Quang	Khánh hòa	2,00
- Hồ Hoành	-	2,00
- Quảng Đức	-	2,00
- Hồ như Thành	Dư khánh, Phanrang	2,00

Chúng tôi trân trọng có lời cảm ơn chư quý độc giả và
sẽ xin tiếp tục gửi bản san và sách Phật-học Tùng-thư.

Còn nữa