

n thứ 6 — Số 59 Tháng Avril 1943

VIEN-AM NGUYET-SAN

音 圖



AM PHAT-HOC HỘI PHÁT HÀNH, TÒA SOẠN: ROUTE NAM-GIAO HUẾ (ANNAM)

# KÍNH CÙNG ĐỘC-GIÀ YÊU QUÝ

Viên-âm nguyệt-san xuất bản đến nay thấm thoát  
đã đến số 59, tức là gần tròn niên-hạn 49-60, phải  
chẳng cũng là nhờ ở sức ủng hộ của quý ngài vậy.

Tuy nhiên những trở lực càng ngày càng chồng  
chặt giữa đường đi của Bản-san, khiến chúng tôi  
phải luôn luôn đem tận lực phấn đấu mới mong  
vượt qua được.

Nhưng lúc nào chúng tôi cũng vẫn vững chí  
đề nâng đỡ Viên-âm tới cùng, vì chúng tôi tin chắc  
ở lực lượng nhiệm-mẫu của đảng vô-thương, ở lòng  
sốt sắng của quý Ngài cộng tac chất chẽ với chúng  
tôi trong việc nuôi dưỡng Viên-âm.

Vậy tiện đây chúng tôi tha thiết yêu cầu quý-  
Ngài nào chưa giả tiền bao về niên hạn 49-60, xin  
hoan hỷ gởi gấp ngàn-phiếu về cho chúng tôi.

Và xin cho chúng tôi biết luôn quý Ngài có sẵn  
lòng chiểu cố mua giúp chúng tôi một niên-hạn 61-  
72 nữa không; đề tiện cho chúng tôi tính trước số  
bão ăn-hành và lo tiếp-tục gởi bao.

Về niên-hạn 61-72, nhà in sẽ tăng ăn-phi lên,  
do đó giá bao cũng phải sửa lại:

0\$25 mỗi số.

2,00 I năm đổi với độc-giả trong Hội.

2,50 I năm đổi với độc-giả ngoài Hội.

Mong quý Ngài săn giạ từ tâm phu-giúp chúng  
tôi làm tròn phận sự và trân-trọng kính chúc quý  
Ngài bồ-dề-tâm tăng trưởng.

Quản-lý Viên-âm nguyệt-san

PHẠM-VĂN-VỊ

# PHẬT-HỌC CỦ O'NG-YẾU

Tiếp theo số 58 và hết



C. — Phương-pháp tu-trì. — Đầu có đúng-có đúng-dắn, nhưng nếu không có phương-pháp tu-trì thích-hợp thì không thể thật-hiện được chánh nguyện. Xem như chủ-nghĩa xã-hội, mục-dịch muốn làm cho nhân-loại dặng giàu có, an vui, đâu phải không có một động-cơ chánh-đáng, ngặt vì không có phương-pháp thích-hợp, lại lợi-dụng những phương-pháp cỗ-dộng kích-thích lòng bất-bình thù giận, ganh-ghét của nhân-loại, nên kết-quả chẳng những không làm cho xã-hội được an-vui mà trái lại còn làm cho xã-hội ít được an-vui hơn nữa. Vậy Phật-học, đầu biết nguyên-lý, đầu nhận đúng động-cơ, nếu không biết phương-pháp tu-lập thích-hợp thì không thể nào thành Phật được. Cũng như người đi đường, cần phải biết đường mới đi đến nơi đến chốn, người học Phật cần phải nhận rõ con đường tu-hành Phật-pháp mà bước tới. Con đường tu-hành Phật-pháp là con đường tần-hoa của tâm-trí; vậy những phương-pháp tần-hoa chính là những phương-pháp tu-trì của người học Phật.

Song tần-hoa đây khác hẳn với thuyết tần-hoa thế-gian. Trong thế-gian, hết thảy chúng-sanh đều xây-văn lưu-chuyển, chứ không phải tần-hoa; dù bước tới đi nữa, cũng chỉ đến một trình độ rồi phải trở lui. Vì như một đứa con nít lúc nhỏ kinh-nghiệm ít, lần lần học-hỏi, tri-thức mở-mang, đến lúc trưởng-thành lập nhiều công-nghiệp, rồi lại trở thành già yếu, kết quả đến chết là hết; dù về sau sanh làm người đi nữa, cũng chỉ sanh làm một đứa con nít ít kinh-nghiệm khác mà thôi. Lại như quả địa-đầu khi thành, khi tru, khi hoai, khi không, thay

cũ đđi mđi, sanh diệt mđi mđi, khđng có chi gọi  
lý tđn-hóá. Vây dưới con mắt của nhà học Phđt,  
lý tđn-hóá của thế-gian chỉ là lối tđn-hóá giả-tam  
trong vòng luân-hồi, dù nhđc-nhđn cho mấy cđng  
chđng đđc thành-tich gi, cđng chỉ trong vòng đau-kđ  
rất đđáng thương xót.

Phđt-phđp đđi với sự thđng-khô ở đđi có một  
lối giải-quyết triết-đđ là phđ-tuyết các sự ràng-buđc  
của sanh - tử luân-hồi, đđng đđn chđ tđn-hóá chđe-  
thát. Người học Phđt rõ biđt giđng sanh-mđng chuyđn-  
biđn vđc cùng, lđn nhđ nđrong nhau, trđrøe sau thđng  
nhau, nđn lđp đđc một lý-tuđng đđi thđng đđn chđn  
sanh-mđng, ra ngoài các hạn-luđng, khđng còn gi  
đđng chđp-trước, khđng còn gđ làm ngđn - ngai ; họ  
chỉ bưđc tđi mđi khđng hđe trở lui.

Như trđrøe đđa nói, chđn-tuđng của vđu-trụ nhđn  
sanh, khđng đđu khđng đuđi, hođn toàn viđn-mđn,  
chia khđng ra, nhđp khđng đđc, dù một vđt gi  
đđu do quan-hđ của toàn-thđ vđu-trụ mà thành,  
một vđt tđc là hđt thđy cac vđt. một vđt nhđp vđt  
hđt thđy cac vđt ; trong chđn-tuđng ấy mđi mđi  
đđu khđng có tự-thđ nhất đđinh nđn chỉ người khđng  
có tđ-ngä, người là giả-tuđng do các quan-hđ đđi-  
đđi của toàn-thđ vđu-trụ nhđm hợp mà thành, nhưng  
thật ra chđn-tuđng vđn eung khäp vđu-trụ. Chđn-  
tuđng ấy khđng đđu, khđng đuđi, khđng bđ - bđn  
khđng hạn-luđng, nđn vđu-trụ nhđn-sanh đđu khđng  
hạn-luđng. Tâm chđng-sanh, nđn chđra có thđ hođn-  
toàn khđ-hợp vđi chđn-tuđng, mà biđt cải-thiđn các  
tđ-tuđng hành-vi thi lđn cđng đđn một lối tđn-hóá  
vđrđt khđi sanh tử luân-hồi, song nđn muđn đđn đđia-  
vị rđt-ráo của Đđai-thđra Phđt-giáo thi thđ nào eung  
phâi phđt Bđđ-tđđ-tâm, tu các hạnh Bđđ-tát và lđn chđng  
các quâ - vđi Bđđ-tát euda nhđng bđe đđa giac-ngđ một  
phâñ chđn-tuđng vđu-trụ.

Nđi tđm lại, các phuđong phđp tu-hành của Phđt-

học là những phương-pháp đánh-dò các tuân-hoàn luân-chuyển, bước thẳng lên con đường tần-hóa từ địa vị chúng-sanh tu chứng lần đến địa-vị Phật, sau khi trải qua các từng-bậc Bồ-tát, từ Thập-tín, Thập-trú, Thập-hạnh, Thập-hồi-hướng, Tứ-Da Hạnh, cho đến Thập-dịa. Xem như vậy, cái tần-hóa của vũ-trụ đâu phải chỉ hạn-chẽ đến từng bậc người; trong đường tần-hóa còn biết bao địa-vị siêu-nhân: Thập-tín tuy còn trong bậc người, nhưng đã là những bậc đại-thánh đại-hiền, Thập-trú là những bậc siêu-nhân rồi, Thập-trú sắp lên toàn là những bậc siêu nhân - đến địa-vị Phật thì thấy toàn vũ-trụ làm sanh mang, toàn vũ-trụ đã không hạn-lượng thì Phật cũng không hạn-lượng.

Song tuy Phật phô-đó cho hết thấy chúng-sanh và tuy tất cả chúng-sanh đều có thể thành Phật, nhưng duy chỉ có chúng sanh trong loài người rất dễ tu học Phật-pháp, vì những chúng sanh bậc dưới như súc-sanh, phẫn-thì bị đau-khổ áp-bắc, phẫn thi bị tri-thức hép-hỏi nên khó bề lãnh-hội và tu học Phật-pháp; còn những chúng-sanh các cõi trên thi cảnh-ngộ quá tốt quá vui, tâm thường say-đắm theo hiên-cảnh, nên khó bề nghĩ đến sự học Phật. Cũng vì cõi ấy nên Phật hiện thân trong loài người tuyên-truyền Phật-pháp: và những pháp hiện chúng ta đương tham cứu tu học đây, chính là Phật-pháp đương lưu-hành trong nhân-loại.

Từ khi đức Thích-Ca thành Phật đến bây giờ đã gần được 3000 năm, Phật pháp lưu-hành trong mấy mươi nước, trải qua những thời-đai khác nhau, dân-tộc khác nhau, sở dĩ trong Phật-pháp thường thấy có lăm điệu dung-hoa cải cách để cho hợp thời-ec, nghĩa là hợp với trào-lưu thời-đại, hợp với tâm lý quan-chung, vì không hợp thời-ec thì khó bề lưu thông cùng khắp. Nhưng dầu thế nào, đặc điểm của Phật-giáo cõi phái khổ hợp chán lý; chán lý áy chinh

là cái chán-tưởng của vú trú nhân sanh mà tri-kết rộng lớn viễn mẫn của Phật đã nhận rõ; nếu trái với chán-lý thì không phải là Phật-pháp.

Như trên vừa nói, chán-lý cao Phật-pháp xưa nay vẫn một, không hề thay-dổi, chỉ vì thời đại, dân tộc, tư tưởng không đồng nhau nên các phương pháp giảng dạy lưu-thông mỗi nơi mỗi khác.

Xét qua lịch sử của đạo Phật, chúng ta đã có thể nhận thấy điều ấy rất rõ ràng. Như khi đức Thích-Ca ra đời trong xã Ấn-độ, thiên-hạ thái-bình vật chất đầy đù, nhân dân chỉ sợ các điều sanh, lão, bệnh, tử và cầu sự giải thoát cho cá nhân, nên Phật đã theo tâm lý quan-chung hiện thời mà trước hết nói các phép Tiêu-thừa. Mà thật vậy, trong lúc phần nhiều quan-chung chỉ eau cá nhân giải thoát không cần biết đến bản-thể của nhân-sanh thế-giới là không đầu không đuôi, không có hạn lượng, cho đến không có sanh tử cần phải giải-thoát: Phật pháp phải thích hợp thời cơ lược qua các lý-niệm màu và chỉ giảng pháp « Vô-ngã giải thoát ». Vô-ngã là không nhận tư ngã; tư ngã đã không còn, cá nhân đã tiêu-diệt thì do đâu mà sanh tử lưu-chuyển được nữa.

Song theo lời Phật dạy trong kinh Diệu-Pháp-Liên-Hoa, phép Vô-ngã giải-thoát của Tiêu-thừa chỉ là phương tiện trong nhất thời để cho quan-chung phát khì lin-tâm và lăn-lăn-lanh hội-chân-chánh Phật-pháp, thật ra Phật chỉ vì một đại-sự nhân-đuyên mà xuất-hiện ra đời, tức là làm cho toàn-thể chúng-sanh đều lanh-hội lời Phật khai-thị mà ngộ-nhập chánh-trí của Phật đã được thanh-tịnh, an-vui, vô-nại, tự-tại. Sau khi Phật diệt-độ rồi cũng vì tâm-lý quan-chung ấy mà những phương-pháp lưu-thông 4,5 trăm năm trong cõi Ấn-độ vẫn là Tiêu-thừa: đến ngài Long-Thọ mới xương-minh Đại-thừa Phật-giáo, nhưng nghi-thừa vẫn là nghi-thừa Tiêu-thừa. Về sau, Mật-tôn-thịnh-hành, tin-đồ thiền trọng về hình-thức, hưng

hờ vè giáo-lý, nên Phật-giáo say-lạc và bị sáp nhập với đạo Bà-la-môn mà ông Thương-kiệt-La đã chấn-hưng với những giáo lý của Phật-giáo. Một duyên-cớ của sự say-lạc ấy cũng là vì tư-tưởng Đại-thừa không thích-hop lâm với tâm lý dân tộc Ấn-đô.

Phật-giáo từ bắc Ấn-đô truyền qua Trung-quốc: người Trung-quốc rất chú trọng về nhân-sanh nên thích-hop với Tiểu-thừa và giáo lý Đại-thừa được lưu thông một cách dễ dàng. Nhưng ở Trung-quốc chính trị xã-hội đã tổ-chức theo Nio-giáo lâu đời. Đại-thừa Phật-giáo khó bề nhập-tục và chỉ thành một đạo-lý siêu-việt cho các bì: hưng-lưu, còn phần lưu-thông trong xã-hội chỉ là phần tuy-tín-hành của Phật-giáo mà thôi. Vậy nên ở Tàu hay ở ta đại-dề Phật-giáo chỉ có hai phần là đốn-giáo của thuyền-tôn và tuy-tín-giáo củ i Tịnh-độ tôn.

Hiện nay trào-lưu cài-cách, khoa học mở mang, người đời rất chú trọng về văn-đề nhân-sanh, các nhà truyền-giáo nên quan sát rõ ràng tâm-lý của nhân-loại, lúa trong Phật-giáo những pháp môn thích-hop mà truyền-bá thì mới có thể xương-minh Phật-học. Xét theo tâm-lý hiện đại Tiểu-thừa không thể thích-hop vì thoát ly thế giới và nhân-sanh; đốn-giáo của thuyền-tôn cũng vậy, vì không thể phô-thông, vì cần những công-phu đặc-biệt mà duy các bậc thương-cán thương-trí mới tu được; còn Tịnh-độ-tôn thì có phần ý-lai oai-lực thiêng-liêng i-en cũng chỉ có thể hóa độ cho những người sẵn-lòng thiện-tín, và cũng chưa phải là pháp môn hoàn-toàn thích-hop. Vậy đối với nhân-tâm hiện tại đương-cực lực-mưu cầu cho sự sanh-hoạt được mỗi ng-y thém-hòa-binh ưu-my, đương-hết lòng-trong-eay phuơng-pháp thật-hành-thật-dụng của khoa-hoc, đương-tổ-chức chính-trị xã-hội theo lối khoa-hoc, thì duy-có Tiệm-giáo của Đại-thừa là thích-hop hơn cả.

bước một bước là thật chung một bước, nên rất thích hợp với tâm lý ngày nay.

Theo Tiệm-giáo của Đại-thừa, bước đầu tiên của người học Phật là phải hoàn toàn nhân cách, nghĩa là về phương diện sanh-hoạt vật-chất có những lời giải quyết thỏa đáng, mà về phương diện đạo lý lại có những tri thức thích hợp với lý tánh của nhân loại, những hành vi biền lộ sự phát triển của đức hạnh. Hoàn toàn nhân cách rồi, sanh-hoạt vật - chất giải quyết, sanh - hoat tri - thức nâng cao, sanh-hoat đạo đức hoàn thiện rồi, mới đem chỗ ấy mà cải thiện gia-dinh, cải thiện quoc - gia, cải thiện xã hội, cải thiện thế-giới, và thành những bậc thánh nhân trong nhân loại. Các bậc ấy phát cái tâm vô thương viên giác, khởi cái nguyên phồ độ chúng sanh, chính với cái thân người mà tân hóa thì không cần thoát ly thế gian, mà lần lần bước lên địa vị Thập-tín.

Các bậc Thập-tín hoàn-thành công-năng đức-dụng của mươi tám thì tóm lại thành bậc Sơ-phát-tâm-trú. Lên bậc Sơ-trú là đã chân-chính đi thẳng trên con đường tân-hoa : giòng sanh-mạng khi ấy không còn phiêu - đạt theo trân-luy, không còn xây vần mãi trong vòng mé - lầm mà đã phát - khai tâm quyết định độ khắp chúng-sanh đều thành Phật trong thời-gian vô-cùng vô-tận, nên thường vì chúng sanh học khắp tất cả tài-năng học-văn trong thế-gian ; đó là tâm bồ-dề kiên-cố chỉ có tới cút không lui, không còn có thể thối-dọa được nữa.

Từ Sơ-phát-tâm-trú, lần lần tân - hóa mãi qua chín từng bậc, viên-mãn tâm Thập-trú, đối với chân lý đã khé-hop hoàn-toàn, đủ năng-lực mà làm các việc hy-sanh lợi-tha, nên lên bậc Thập-hạnh dặng tu, tập mươi hạnh Ba-la-mật. Hạnh thứ nhất là hoan-hỷ-hạnh ; hạnh này tu phép bồ-thi, lấy cái hoan-hỷ của hết thảy chúng - sanh làm hoan - hỷ : về tài-thi

thì hy - sanh thân-mạng tài - sản để cứu người cứu đời, cứu nước; về pháp-thi thì xiên-minh chán-lý, đem các phương-pháp thích-hợp mà dạy về cho đời; về vô - úy - thi thì giúp người cứu vật, cõi trừ các điều nguy-hiểm, đau khổ, sorgen-hãi cho toàn-thể chúng-sanh. Tu các hạnh Ba-la-mật như hạnh hoan-hỷ đầy-dủ thì đã bước một bước khá dài trên đường tân-hoa và những thần-thông chứng - nghiệm đều được thực-hiện.

Thập-tín, Thập-trú thiền về lý, Thập-hạnh thiền về sự, nên đến khi Thập-hạnh viên-mẫn rồi thì phải bước lên tu mười phép hồi-hướng; đầu tiên xoay sự về lý, xoay lý về sự, cho đến khi sự lý không hai, lý sự không ngại, rồi lần lần xoay tâm chúng-sanh về Phật, xoay tâm Phật về chúng-sanh, cho đến xoay hết thảy công-đức về cho chúng sanh, xoay hết thảy chúng-sanh về tự-tâm mình. Hực Thập-hồi-hướng lần lần tân-hoa đến bốn bậc Gia-hạnh, rồi do Gia-hạnh mà lên Thập - đia, từ hoan-hỷ đia cho tới Pháp-vân-đia, thật nghiệm được chan-tường của vũ-trụ nhân-sanh, không trước không sau, không đồng không khác, không thể nói được, không thể nghĩ được. Bậc Thập-đia, trình - độ càng cao, lực-lượng càng lớn, sanh-lý vật-chất đều biến-hoa, thế-giới hiện-thật tùy tâm thay đổi; đến bậc đó mới thật-hiện vũ-trụ duy-tâm, vạn-pháp duy-thức.

Người thường chỉ theo nghiệp mà phân-biệt, sâu bọ thì biết cảnh sâu bọ, người thì biết cảnh người, chứ không thể tùy tâm tạo thành cảnh-giới; duy có bậc đã phát-triền lực-lượng tâm-lý một cách đặc-biệt mới có thể đem tâm-lý mà ảnh-hưởng đến sanh-lý, đem sanh-lý mà ảnh-hưởng đến vật-lý, đến khi công-hạnh viên-mẫn thì biến hiện thàn-thể, biến hiện vũ-trụ, vào lửa không cháy, xuống nước không ngọt, chẳng những không bị tự-nhiên-giới chi - phai mà còn cải - tạo được tự-nhiên-giới, tri-huệ sáng suốt.

đây nhấy vữ-trụ không sự gì vật gì là không thấu rõ.

Các bậc Sơ-dịa Bồ-tát đã hoàn toàn chứng-minh thân-tướng của vữ-trụ, nhưng trí-huệ chưa được viễn-mãn ; bậc Thập-dịa thì trong đây lát đã toàn rõ biết tất cả các pháp của chư Phật dạy trong mười phương thế-giới ; các bậc Bồ-tát tột cao như ngài Quan-thế-âm thì rất gần địa-vị Phật, đến khi công-hạnh viễn-mãn tức là thành Phật.

Phật là tên hiệu chung của các bậc hoàn-toàn giác-ngộ ; Phật không phải đơn-dộc mà cũng không phải tương-đối, thật là bất-khổ-tư-nghi. Phật không phải một, không phải nhiều, không phải đồng, không phải khác, bất-luận xuất-hiện một tự-thể gì thi tự-thể ấy cũng cùng khắp vữ-trụ, vì toàn vữ-trụ là Phật, mà toàn vữ-trụ của Phật là rốt ráo hoàn-thiện, thanh-lịnh, sáng-láng, an-vui. Vì vậy nên phương-pháp học Phật là thật-hiện lý-tưởng của Phật, cải-tạo nhân-loại, cải-tạo toàn-thể vữ-trụ thành hoàn-thiện viễn-mãn ; đó là thật-sự cần phải thật-hành ; có thật-hành mới có thể từ bậc người tần-hóa lần-lần đến địa-vị Phật.

D. — Kết-quả. — Kết-quả của Phật-học là tự-tại vô-ngai.

Tự-tại, ý nghĩa tuy gần với chữ tự-do, nhưng không có ý nghĩa phóng-tảng tư-dục làm cản làm quấy như chữ tự-do. Tự-tại là đủ năng-lực làm tất cả công việc theo chí-nguyễn lợi-tha.

Vô-ngai là không còn gì bị ngăn-ngai. Vô-ngai tức là Pháp thân, là cái lực-lượng quan-hệ của toàn vữ-trụ thường ảnh-hưởng với nhau mà thành sự-tưởng, sáp-nhập với nhau mà thành chán-lý, không thể nghi-nghi ; tất cả sự vật đều là chủ (chủ-quán), tất cả đều là bạn (khách-quán), làm chủ làm bạn cho nhau ; một pháp làm chủ thì tất cả các pháp là bạn, chủ bạn nương nhau, trùng-trùng không tột ;

cảnh giới ấy là vô - ngại pháp - giới, không thể đem cái tự trường còn tương đối, còn phân biệt, còn các điều đối đãi (có và không, phải và trái, tâm và cảnh, bì và thử v.v...) mà trường-tương được. Cảnh giới ấy không thể nói được, nhưng không thể nói không phải vì không nên nói, nhưng chính vì tốt cái năng-lực của ngôn- ngữ, nói mãi nói mãi, cũng chỉ nói được phần đặc đường chỉ nèo để tu-tấn mà thôi; cũng như lắng tai chỉ mặt trăng chứ không thể lắng tai với đèn mặt trăng được. Người học Phật đạt được cảnh-giới ấy tức là thành-tựu vô-nghai pháp-thân.

Vô-nghai pháp-thân là toàn-tánh của vũ-trụ, tự kinh không hai, viễn-dung không ngại nên đang súc đại-tự-lại :

1) Tự-lại về cảnh trí tức là bất-nhã, là bồ-đề, là trí-đức.

2) Tự-lại về nghiệp - quả tức là giải - thoát, là niết-bàn, là đoạn-đức.

3) Còn tự-lại hoàn-toàn tức là Pháp-thân, là án-đức.

1) Tự-lại về cảnh trí. - Trí-thức thông thường còn trong vòng tương đối, bị không gian và thời gian hạn chế, tâm lý bị sanh lý chi phổi chỉ sống trong cảnh giới riêng của nghiệp mầm nên thường có chướng ngại. Trái lại trí-huệ của các bậc giác-ngộ nhận rõ chân-tướng của sự sự vật nên cảnh giới vô-nghai thường hiện trong trí-huệ vô-nghai. Cảnh giới vô-nghai, trí-huệ vô-nghai nên ngoài cảnh không tri, ngoài tri không cảnh, cảnh và tri nhất-như không hai, mà trí-huệ vẫn rõ ràng ràng nhận biết tất cả cảnh, ra ngoài hạn lượng thời gian và không gian, trong hết thảy thời, cùng tốt huy-không, tất cả chủng-loại, đều đồng rõ biết cùng khắp mà trí và cảnh

lúc nào cũng viên-dung vô-ngại ; đó là kết quả tự-tai về hành-trí mà trong kinh thường gọi là chánh-biến-trí, là trí-đức.

2) Tự-tai về nghiệp-quả —Nghiệp quả là kết quả của các nghiệp nhân trước. Tất cả chúng sanh vì mê-lầm nhận có thật ngã, đối với hoán-cảnh tạo ra những nghiệp-nhân lành dữ, ánh-huởng lại giòng sanh-mang, kết hợp thành nghiệp-báo tương lai ; trong lục-tho báo bị nghiệp lực (là ảnh-huởng các hành vi trước) ràng buộc chi-phối, nên phải chịu sanh tử luân hồi. Các bậc A-la-hán tạo nghiệp-nhân vô ngã, thành nghiệp quả thoát-ly sanh tử, nhưng còn đứng về phương-diện tiêu cực, không được tự-tại. Duy có Phật mới thật là đại-tự-tại, vì Phật đã cải thiện tất cả các nghiệp hữu-lậu hắt-thiện, tạo các nghiệp vô-lậu thanh-tịnh. Nói quả vị ấy, tất cả các điều không tốt đều tiêu-diệt, tất cả các điều hay-tốt đều viên-mẫn : đó là kết quả tự-tai về nghiệp quả mà trong các kinh thường gọi là đại-Niết-bàn, là đoạn-đức.

3) Tự-tai hoàn-toàn. Tự-tai hoàn-toàn tức là Pháp-thân, tức là vô ngại pháp-giới, bản-thân chính là toàn-thể vũ-trụ, hết thảy chúng-sanh luân-hồi sanh-tử trong Pháp-thân mà Pháp-thân vẫn hoàn-toàn tự-tại trong hết-thảy chúng-sanh của toàn-thể vũ-trụ. Pháp-thân cảm-hóa, phát được tri-huệ của Phật, giải-thoát-tất cả khổ-não, huởng tho-tất cả an-vui, nên Pháp-thân đối với chúng-sanh có ân-đức lớn, và trong kinh-diễn Phật giáo cũng thường gọi Pháp-thân là ân-đức.

Viên-mẫn đủ ba đức là trí-đức, đoạn-đức và ân-đức, tự-tai là thân-hội Phật, nghĩa là đến-mục-dich-lối cao-của Phật-học.

HẾT

Thuật-giả : TÂM-MINH

# LỄ PHÁT-NGUYỆN TINH-TRÌ

## GIỚI SA-DI

### CỦA CÁC THẦY CAO-ĐẲNG HỌC-TĂNG TRƯỜNG BẢO-QUỐC

#### I. — Lên lớp Cao-đẳng

Từ khi trường Học-tăng Bảo-quốc mở đến nay đã được 10 năm; số học tăng tại trường có 50 vị. Sau sáu năm học Tiều-học, ba năm học Trung-học, đến năm nay có 22 thầy đã học đủ chương trình Trung-học và thi lên lớp Cao-đẳng. Có sáu thầy được đủ điểm số là 1 Võ-Tường (Huế), 2 Phạm-quang (Quảng-binh), 3 Nguyễn-Bình (Nam-kỳ), 4 Đỗ-xuân-Hàng (Quảng-trị), 5 Trần-trọng-Thuyên (Quảng-ugãi), Nguyễn-chi Quang (Trà-vịnh) được chính thức lên lớp. Còn bốn thầy là : 1 Nguyễn-Pu-ương (Tourane), 2 Nguyễn-Hương (Saigon), 3 Phạm-học (Tỉnh hội Tourane, quán Hà-tĩnh) 4 Phan-Thơ (Huế) hỏng khẩu-văn, sáu tháng nữa sẽ thi lại, nếu đậu thì được lên lớp.

Phần nhiều các Tuầy Trung-học, Tiều-học đều giữ giới Sa-di, song lúc đậu lên Cao-đẳng mới được chính thức phat-nguyên tinh-trì giới ấy.

Lễ tuyên-bố về kết quả kỳ thi Cao-đẳng đã cử-hành tại chùa Bảo-quốc ngày rằm tháng hai.

Lễ phat-nguyên tinh-trì 10 giới Sa-di đã cử-hành một cách long trọng trong ngày mười tám tháng hai.

Đó là kết quả tối hẽ trọng sau 12 năm nhờ sự phap thi, tài thí sốt sắng của mấy vạn tín-dồ Hội Annam Phật-học, nhờ sức hộ-niệm của tất cả chư Thiện-nam tín-nữ mới có được kết quả đáng mừng như thế.

Vậy Bản-san xin cùng các đạo-hữu thành tâm cầu nguyện Tam-bảo gia-hộ cho các vị Sa-di giữ vững được giới-thề để tinh-tẩn trên đường tu học, để làm cương

lãnh chèo toàn thể tín-đồ chúng ta, lại xin thành-thật dâng lời mừng các thầy và xin các thầy luôn luôn nhớ tưởng đến lòng khao khát chánh-pháp của tín-đồ mà quyết phat Đại-bồ-dề tâm đồng-mãnh tinh-tẫn tu-hành.

## II. — Lễ phát nguyện

Lễ phat-nguyễn tinh-trì 10 giới Sa-di của sáu thầy đã cử hành một cách trang-nghiêm tại chùa Bảo-quốc lúc 9 giờ sáng ngày 16 tháng hai Annam. Thầy Tăng-cang chùa Quốc-ân chứng minh toàn kỵ của hội Annam Phật-học và thầy Tăng-cang chùa Bảo-quốc niệm hương, toàn thề Tăng chúng hộ-niệm. Sau khi hai thầy niệm hương, các thầy phát nguyện trì giới lần lượt đến quỳ trước bàn Phật và phát nguyện.

Lễ xong, thầy Tăng-Cang chứng minh có tán thán công đức tri-giới và ngỏ lời khuyên-khích.

## III. — Tiệc trà

Lễ xong, đồng xuổng trường để dự tiệc trà mừng trong dịp ấy, Cụ P. Hội-trưởng đọc diễn-văn kề sự-tịch của thầy Mật-Khẽ, thầy Giác-Tiên, thầy Trí-Độ, thầy Thiện-Hòa và tö lời mừng cùng khuyên khích các vị học Tăng mới lên lop. Tiếp lời, ông Kiềun-Duyệt Giáo-Lý có giải rõ về sự-liên-lạc của Tăng-già Út-sū và trách-nhiệm của đôi bên trong Phật sự.

1042. 43

# Bài diễn-văn của cụ Hội-trường

Nam-mô A-Di-Đà Phật,

Bạch các Thầy, thưa các Đạo-hữu.

Cuộc hội-dồng hôm nay đã tổ sự quan yếu kiến-thiết và duy-trì Phật-học trường của Annam Phật-học Hội để đeo đuổi mục đích hoằng-dương Phật-phap của Hội. Mục - đích ấy rất cao quý, nhưng chỉ có thể thực-hiện khi phần đồng tin-đồ hiều rõ Phật-phap, mà phat lòng chánh-tín, phần đồng Tăng-đồ thâm-nhập kinh-tạng và y theo giới-luật mà an-trú. Về phần thứ nhất là phần đào-tạo tín-đồ ; nhờ lòng tinh-tẫn của các vị giảng-sư và phần nhiều hội-hữu, lòng tin-nguõng Tam-bảo của tín-đồ đã có phần rõ rệt và đúng đắn hơn xưa, tuy chưa có thể trừ hỗi nürnberg tập quán mè-tín lâu đời. Về phần thứ hai là phần đào tạo Tăng-đồ, thì cơ-quan độc-nhất của Hội chúng ta là trường Annam Phật-học.

Trường này khởi đầu do thầy giảng-sư Thích-mật-khổ đã phat-bồ-đề tâm chiêu tập các trẻ em chín mươi tuổi thành một lớp học Phật-phap ; cơ duyên trắc-trở, vừa một năm sau, thầy Mật-khổ đã thị tịch để lại trong hàng hội-hữu một cai gương sán-lạn và một kỷ-niệm đầy kinh - mến và thương-tiếc . . .

Sau thầy Mật-khổ, công việc trường nhờ thầy Chứng-minh Giac-Tiên đảm đương, nhưng một năm sau, tự cảm thấy yếu nhược, thầy Giac-Tiên mới giao việc trường lại cho thầy Trí-độ, nhưng vẫn giữ chức giám-đốc của trường cho đến khi thị-tịch.

Nhắc đến thầy Mật-khổ và thầy Giac-tiên, chúng tôi chỉ xiết cảm-động nhớ đến công hạnh của hai thầy, vậy xin các Thầy và các Đạo-hữu hãy tịnh - tâm một phút và đồng niệm Phật mà truy niệm giac linh hai Thầy.

Thầy Trí-độ từ khi phat Bồ-đề-tâm nhận làm Đốc-giao của trường, sau biết bao nhiêu cuộc đào - thải và đổi thay, với biết bao nhiêu công phu dạy dỗ, đến nay

mới đào tạo được sáu vị Học-tăng đã thi đỗ lên lớp Cao-dâng. Nếu các đạo-hữu xem một bộ Cu-xá-luận, hoặc Quản-bách-luận, hay Nhiếp-đại-thừa luận, các đạo-hữu sẽ nhận thấy phải biết bao công trình nghiên-cứu mới có thể giảng dạy được. Như kỳ nghỉ hè năm trước, vì mượn không được, Thầy phải thân hành vào Nam kỳ để xem lại bộ Cu-xá-quan-ký trước khi giảng dạy, thi dù rõ công-trình nghiên-cứu khó nhọc biết chừng nào, nhất là khi thầy còn phải gắng dạy cho nhiều lớp trong trường.

Chúng tôi nói vậy không phải cốt đề tán-thán công-đức của Tri-độ giữa toàn-thể đề làm vui lòng Thầy đâu. Vì chúng tôi đã nhận thấy Thầy đem Bồ-đề-tâm mà làm Phật-sư, không nài các sự khen chê; nhưng cốt đề cho các Thầy học-tăng noi theo gương sáng « pháp-môn vô-lượng, thệ-nghuyên học » của Thầy mà gắng sức nghiên-cứu kinh điển cho trường lận mà hoảng-dương lại cho tương-lai, đừng để cho Phap-môn thảm-diệu của Phật một ngày kia phải thất-truyền vì không người kế hậu.

Mấy năm về sau đây, nhận thấy Thầy Tri-độ phải mất nhiều thì giờ về tham-cứu dạy dỗ, không thể một mình trông coi học-chung trọn cả mọi phương-diện, nên chúng tôi đã Thỉnh thầy Thiện-hòa làm kiêm-chung, hầu mong Thầy đặc-dẫn học-chung trên đường tu tập với sự thân giáo của Thầy. Chúng tôi mừng thấy sức huấn-luyện của hai Thầy, về phần trí, về phần bi, có ảnh hưởng rất tốt cho toàn thể Học-tăng và trông mong một ngày kia sẽ thực hiện được một Táng đồ trang-nghiêm và chân-chính, y như thảm-nghuyên của chúng ta.

Thưa các học-tăng, kỳ thi lên lớp Cao-dâng vừa rồi, các thầy đã nhận thấy chúng tôi rất thận-tọng và rất đè-dặt, nhưng xin các thầy biết cho rằng chúng tôi không phải cố ý muốn làm khó dễ. Chúng tôi công-nhận biết Phật-pháp là khó, nhưng lại tin chắc rằng học một bộ kinh, nhiều lần chừng nào, thì càng thấu rõ ý nghĩa chừng ấy, nên mới ước mong các thầy có một học lực

tương-đương để gánh vác công việc hoằng pháp sau này.

Chúng tôi chưa đoạn trừ phiền-não, hiện nay trong буди мят фап, toàn thế-giới cũng chẳng được mấy người đoạn trừ hết phiền-não, nên không dám hứa cầu các Thầy sẽ là những bậc siêu-phàm nhập-thánh, dầu đoạn trừ phiền-não là mục đích tối cao của người học Phật. Chúng tôi chỉ trông mong các thầy nhận rõ Phật-phap mà khởi lòng chánh-tín, phát Bồ-đề-tâm mà tuyên-dương Phật-phap và tinh-tri giới-luật. Chúng tôi không trông mong nhiều trong bước đầu tiên của các Thầy, chúng tôi chỉ trông mong các thầy giữ trọn mười giới Sa-di. Mà hôm nay, trước Tam-bảo các thầy vì nhút thế chúng-sanh mà phát tâm thọ-tri, để hoàn toàn tư cách của một vị xuất-gia mà thôi. Mười giới Sa-di ấy các thầy giữ trọn thì sẽ được chư Phật Bồ-tát hộ-niệm, sẽ được thiên-long hộ-phap bảo-tri, các thầy sẽ lần nhẫn giới mà sanh định, nhẫn định mà phát huệ và chứng thành thánh-quả.

Trong kỳ thi năm nay chúng tôi đã nhận thấy sức học đáng khen của các Thầy, nhưng đối với các bậc xuất-gia, chúng tôi càng trọng giới hạnh hơn học vấn. Xin các Thầy tin chắc rằng lúc nào các thầy giữ đủ giới luật thì dầu thế nào chúng tôi cũng kính trọng các thầy như các bậc vị-lai Phật, và xin lấy trực tâm mà nói: rủi nếu có thầy nào tự xét vì nghiệp chướng không giữ đủ giới, thì chúng tôi khuyên nên vì đạo-niệm, tự xin ra khỏi học-chúng để bảo toàn giá trị cho học-chúng. Chúng tôi rất yêu mến các Thầy, rất trông mong noi các Thầy và xin thành-tâm cầu Tam-bảo già-hộ che các thầy Bồ-đề-tâm kiên-cô, đừng duy trì giới-luật và Phật-phap sau này.

Nam-mô Bản-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật

Nam-mô Thường-Tinh-Tiền Bồ-Tát.

## Cụ Hội-trưởng đọc diễn văn xong đóng Kiểm-duyệt Giáo-lý tiếp lời :

Nam-mô A-Di-Đà-Phật.

Được cái hân-hạnh dự vào ban giám khảo kỳ thi lên lớp Cao-đẳng vừa rồi, tôi xin thay mặt toàn ban giám khảo tỏ lời khen ngợi toàn-thể học-chúng về sự tǎn-ich rất rõ-rệt trên đường học Phật.

Chúng tôi đã nhận thấy toàn-thể đều nhận rõ cương yếu của Phật-phap một cách xác-thật, dù về phẩn uyên súc còn sai thù nhiều lắm. Chúng tôi xin nhắc rằng các thầy học Phật không phải chỉ cốt để tự-lợi mà còn có mục đích lợi-tha, nghĩa là dẫu tǎn những kẻ hậu lai vào đường chánh tin, nên cần phải thám nhập kinh-tạng mời có thể đảm-đương trách nhiệm nặng nề ấy được.

Nhân vây, chúng tôi rất đề-dặt về mặt thu-sĩ để tránh cái nạn hữu-danh vô-thật rất tổn-hại cho công việc hoằng phap tương lai. Sau khi nhận rõ thành thích của công-trình học Phật các thầy đã thi đậu lên lớp cao-đẳng, Tông-trí Sư lại phát tâm khuyên các thầy ấy tập thành một chúng y theo giới-luật mà an trú, hầu mong nhờ sự huân-lập hằng ngày và sức hộ-niệm của Thập-phương Thường-trú Tam-bảo, các thầy sẽ đoạn trừ lần các điều thô-trọng và trở thành những bậc đủ tư-cách gánh-vác gia-nghiệp của Như lai sau này. Đối với một lối tổ-chức tăng-chúng tuy cũ đã hơn hai ngàn năm trăm năm, vẫn mới đổi với xứ ta, lẽ tất nhiên có lǎm điều ngộ nhận và nghi-hoặc, tựu trung có hai điều cần phải giải bày một cách rõ-ràng để khỏi trả-ngại lòng tinh-tǎn của học-chúng.

Điều thứ nhất là sự phân-biệt thứ lớp quá rõ-rệt trong học-chúng. Vẫn biết xưa nay trong học-chúng có chia ra nhiều lớp tùy theo sức học, nhưng bে ngoài lớp nào cũng như lớp nào không hề phân-biệt, nhưng hiện nay thi lớp Cao-đẳng đã tập thành một chúng riêng, có kỷ-luật nghiêm-khắc hơn, có y-phục

đặc biệt hơn, chỉ cho khởi làm cho các bạn đồng-học chưa thi đậu có phần ái-nghỉ và khó chịu: đồng-học hỏi như nhau, đồng-tu-trí như nhau, nay chỉ vì kết quả một kỳ khảo-thí (mà đã khảo-thí thì dù thận-trọng đến đâu cũng khó tránh khỏi phần rủi may) mà có sự phân-biệt rõ ràng, e chừng có phần quá đáng-huống nữa khảo-thí chỉ khảo-thí về phần học, chứ không thể khảo-thí về phần hạnh, mà theo lời tuyên-bố trong bài diễn văn Tông-trí-Sự vừa rồi, Tông-trí-Sự vẫn quí trọng hạnh hơn học; vậy chẳng biết vì cơ-gì có điều mâu-thuẫn như thế?

Giải quyết lời nghi ngặt ấy, tôi xin thưa rằng: tăng-chúng Cao-đẳng hiện thời chỉ là khởi-diểm của một tăng-chúng hoảng-phap tương-lai, mà cũng vì là một khởi-diểm nên cần phải thận-trọng hẫu-mong có một nền tảng vững chắc để nâng đỡ tòa nhà đồ-sộ sau này. Chúng tôi vẫn biết trong sự tu-trí, hạnh-lúc nào cũng hơn học, nhưng muốn cho cái hạnh đó không phải là hạnh của thế-gian mà chính là hạnh trong Phật-phap, thì cần phải có một nhận-thức tương-đương về phần Phật-phap mới được. Như các thầy đã nhận rõ nếu không thấu hiểu cái bất-tư-nghi-huân, bất-tư-nghi-biến của đệ-bát-thức, nếu không biết các phép quán-vi diệu để đoạn trừ các tập-khi phiền não thì dù gắng sức tu hành đến đâu cũng chỉ trong vòng phan-duyên, làm không lợi ích mấy về phương diện giải-thoát. Vậy quyết định cần phải có một sức học vững vàng, chỉ với sức học ấy, với cái đại-nugyen độ-sanh, với chí-cuong quyết-tu-tập trong vòng giới-luat của Phật mới có thể thành-tựu được những rường-cột cho Phật-phap tương-lai, vì hiện nay Tông-trí-Sự chúng tôi xét các thầy học-tăng Cao-đẳng về học-lực đã có thể tu-tập về phần tự-lợi-dùng theo chánh-pháp, nên chúng tôi mới yêu cầu các thầy nhóm thành một chúng-hòa đồng-tu-tập để lần-lượt đoạn-trừ các

phiền não và trở thành cương lãnh cho tăng chúng hoằng pháp tương lai, chúng tôi đã trao cho các thầy đó một trách nhiệm hết sức nặng nề là tổ chức một tăng chúng y theo giới luật, một tăng chúng đúng như hy vọng của các hàng Phật tử chân chánh, một tăng chúng mà lần lượt toàn thể học chúng đều sáp nhập để chung cùng gánh vác Phật sự tương lai. Các thầy đó là những người mở đường, những người hướng dẫn cho toàn thể học chúng để cùng nhau lần bước theo con đường chánh pháp. Trong bước đầu khó khăn đầy những chướng ngại của bát-phong những chàng gai của ma ngoại, chúng tôi rất trông mong toàn thể đại chúng gắng sức ủng hộ cho các thầy Cao-đẳng viên mãn được đại nguyện, hầu mong đạo Phật ở xứ ta sẽ có một tăng chúng hoằng pháp y theo giới luật sau này.

Còn điều thứ hai cần phải giải-quyết là địa-vị của tăng-chúng hoằng-pháp trong hội Annam Phật-học. — Trong lúc các thầy phát-tâm vào tăng-chúng hoằng pháp của Hội trong thâm-tâm chỉ cho khỏi phần ái-ngại. Một là các thầy đã là tăng-chúng thường-trú của Hội tất nhiên phải lo việc Hội. Việc Hội trong-lai có thể do cư-sĩ chủ-trương hay do các thầy chủ-trương ? Do cư-sĩ thì phần đông cư-sĩ chưa rõ chánh-pháp, lầm khi sẽ bảo các thầy làm những điều không đúng với Phật pháp ; trong trường hợp ấy nếu làm thi trái với bản-nghuyện, mà nếu không làm thi e sành điều bất-bình trong Hội. Còn nếu do các thầy chủ-trương thì thể-pháp chưa trưởng, các thầy chỉ cho khỏi bối-rối trước nhiều trường-hop ; lại trong lúc gia công tu học, một vài thầy có thể bị túc-nghiệp đắc-dẫn, ám ma quấy phá, nếu xa cách đại-chúng không người giác-tỉnh thì chỉ cho khỏi tự mình thất-niệm và đắc-diệu đại-chúng theo đường sai-lạc ; còn nếu tu-hop mãi một nơi thì khó bề gánh vác công việc hoằng-pháp.

Những điều lo xa ấy, xét cũng có phần hợp lý,

nhưng xin thưa các thầy rõ, Hội Annam Phật - học là một Hội học Phật, Hội ấy chỉ lấy Phật-pháp trong kinh-diễn làm thầy : từ bao giờ đến bảy giờ không phải cư-sĩ có quyền chủ-trương, không phải tăng-già có quyền chủ-trương, duy Phật pháp có quyền chủ-trương việc Hội mà thôi. Vậy xin các thầy đừng ngại, dù các thầy giúp cho cư-sĩ, dù cư-sĩ giúp cho các thầy đản - đương, việc Hội lúc nào cũng lấy Phật-pháp làm chuẩn-dịch ; các thầy lúc nào cũng y theo kinh-diễn mà làm việc thi toàn thề hội - viên trong Hội đều phải vâng lời các thầy, vì lời ấy đúng như lời Phật ; các thầy trái với kinh-diễn thi toàn-thề hội-viên sẽ không nghe lời các thầy, vì trái với Phật pháp. Phàm một việc gì nếu y theo kinh-diễn thi toàn thề hội viên đều phải tín thọ phung hành, vì không một hội viên nào dám cãi lời Phật ; huống chi hiện nay trong Hội đương tổ chức một chương trình huấn luyện hội viên theo chánh pháp để cho đủ người giúp đỡ các thầy sau này về mọi phương diện. Còn về phần tự tu và hoằng pháp chúng tôi xin đề bồ-dề-tâm các thầy lựa chọn, nhưng theo thiện ý của chúng tôi thì hoằng pháp cũng là một pháp-môn tu hành rất có hiệu quả, đã làm ngài Phù-lâu - Na được chứng quả Đại-a-la-hán, nhưng đó là việc tương lai có thể tùy cơ duyên mỗi thời đại mà thay đổi, đều cốt yếu nhất về hiện tại là trông mong các thầy tinh tri giới luật, giữ gìn chánh niệm để đoạn trừ phiền não ; đến khi công hạnh viên mãn rồi, thì một cử chỉ, một lời nói của các thầy cũng đủ làm cho người ta phát tâm, lo gì không đản - đương nổi công việc lợi sanh hoằng pháp.

Thiệt ra thì cái hy vọng của chúng tôi đối với các thầy tăng chúng hoằng pháp còn to tát hơn nhiều, là chúng tôi trông mong toàn thề tin đồ sẽ nhờ các thầy mà phát lòng chánh - tin và thẳng bước theo con đường giải - thoát của chư Phật.

# PHẬT-GIÁO SƠ' HỌC

(Tiếp số 58)

*Hỏi — Thái-tử có tin như thế là đáng không ?*

**Đáp.** — Ngài có thi nghiệm phương pháp các Đạo-sĩ ấy dạy đến nơi đến chốn mà chẳng được kết quả gì đáng gọi là giải-thoát. Về sau trong rừng Uu-lâu-Tần-Loa xứ Phật-dà già-da (Bouddhagaya) Ngài tu khổ hạnh và suy nghĩ chuyên cần trong sáu năm luôn mà vẫn không giác ngộ. Nhân đây ngài hiểu rằng : **Lối tu khổ hạnh không thể giúp Ngài tìm được nguyên do sự khổ và đường lối giải thoát.**

*H. — Ngài tu khổ-hạnh một mình sao ?*

**D.** — Có năm người bạn đồng tu là : Kiều-trần-Như, Ác-bè, Thập-lịch Ca-diếp, Ma-ha-nam-câu-lì và Bạc-đề (Kaundinya, Acvajit, Vâshpa, Mahânâmman, Bha drika)

*H. — Ngài tu thế nào ?*

**D.** — Ngài ngồi tham thuyền chuyên tâm suy nghĩ các vấn đề quan-hệ đến đời sống, không đề ý gì đến thanh sắc bên ngoài, cốt ý giữ cho khỏi bị xao-lảng.

*H. — Ngài có nhịn đói không ?*

**D.** — Các Ngài lập nhịn đói, mỗi ngày ăn một ít lẩn đi, đến sau mỗi ngày chỉ cần một hột gạo, hay một hột mè (vừng) cũng đủ sống.

*H. — Tu như thế có giác ngộ chẳng ?*

**D.** — Chỉ mỗi ngày một yếu, cho đến nỗi một ngày kia, trong lúc vừa đi vừa suy nghĩ, ngài mất sức, té sùi, xuống đất.

H. — Các người bạn đồng tu nghĩ thế nào ?

D. — Họ tưởng ngài chết rồi, nhưng chỉ trong một lát ngài tỉnh dậy.

H. — Bấy giờ ngài nghĩ thế nào ?

D. — Ngài nghĩ nhỉn đói và hình phạt thân thể không ích gì, người cầu đạo cần phải mở mang trí huệ mới mong được giác ngộ. Chính ngài nhỉn sắp chết mà nào có hiệu quả gì đâu ? Nghĩ thế ngài nhất định ăn lại như thường để giữ lại cái thân làm lợi-khi trong công việc tìm đạo giải thoát.

H. — Ai cung dường cho Ngài ăn ?

D. — Một thiêu nữ giòng qui phái tên là Tu xà Đa (Suja-ta) thấy ngài nằm dưới gốc cây, đem sữa đến dâng. Ngài dùng rồi, sức lực hồi phục ; ngài xuống sông Ni-Liên-Thuyền (Rinanjara) tắm rồi trở về rừng.

H. — Rồi Ngài làm gì ?

D. — Sau khi suy nghĩ chín chắn, Ngài đến dưới gốc cây Tất-Ba-La (Pippala) nay gọi là cây bồ-đề mà tĩnh tọa. Hiện nay cây ấy vẫn còn và có tháp Mahabodi kỷ niệm. Ngài quyết định nếu không giác ngộ thì không rời nơi ấy. Sau 49 ngày Ngài tìm thấy Chân-lý.

H. — Trong đêm cuối cùng Ngài chứng được quả gì ?

D. — Đầu hôm Ngài đặng túc-mạng-minh biết tất cả quá khứ, vi lai, hiện tai ; nửa đêm đặng thiên nhẫn-minh, thấy tất cả thế giới trong vũ trụ ; cuối đêm đặng lậu-tàn-minh, dứt sạch nguồn gốc mê lầm. Đến khi sao mai mọc lên, tri giác mở mang như hoa sen trắng nở, ngài liền chứng đặng đạo vô-thượng của chư Phật.

**H. — Ngài đã tìm ra nguyên nhân khổ của đời người ?**

**D. —** Vàng, cũng như ánh sáng mặt trời làm tan mờ tối của đêm, và làm lộ caye cối ruộng vườn, sông núi, biển hồ, người vật, hào quang của tri huệ đã làm tan tắt cả các mè làm và đè lợ chán-tưởng của vũ trụ, nguyên do sự khổ, và phép thoát khổ.

**H. — Ngài có phải cần nhiều công phu mới giác ngộ được chẳng ?**

**D. —** Nhiều công phu lắm. Ngài phải thắng các tật xấu của thân thể, các điều ham muốn của kiếp người, từ xưa che lấp không cho thấy chân lý. Ngài phải thắng ảnh hưởng xấu xa của hoán cảnh xung quanh đầy tội lỗi. Như một chiến sĩ xung đột với trăm nghìn kẻ thù, ngài đã chiến đấu với một nghị lực phi thường, một sức cõi gắng dũng mãnh. Và vị anh hùng ấy đã thắng trận một cách vẻ vang, ngài thấu được nguyên lý sâu kín của đau khổ và rõ được đường giải thoát.

**H. — Ngài chứng đạo rồi định thế nào ?**

**D. —** Một thời ngài ngàn ngại, chưa chịu truyền đạo.

**H. — Vì sao ?**

**D. —** Vì đạo ấy thâm thâm vi diệu, e ít người hiểu thấu. Ngài sợ lẽ mầu của ngài làm nhau loại bỏ rỗi tâm trí, như ánh sáng rực rỡ chiếu vào ngực tối làm hoa mắt những tội phạm lâu ngày chìm đắm trong u ám.

**H. — Thế sao về sau Ngài lại truyền đạo ?**

**D. —** Vì ngài xét rõ căn cơ của chúng sanh và biết rằng lý nhân quả có thể dùi dắt chúng sanh lên đường giác ngộ. Lý ấy tri người có thể hiểu được và nương theo mà giải thoát.

- H.** — Ngài truyền đạo cho ai trước?
- B.** — Trước Ngài trở về chỗ bạn ông Kiều trán Như đã đồng tu khổ hạnh với Ngài lúc trước để thuyết pháp cho họ nghe.
- H.** — Năm người ấy lúc bấy giờ ở đâu?
- B.** — Trong vườn Lộc giã, gần thành Ba La Nại.
- H.** — Chỗ ấy nay còn không?
- B.** — Còn, hiện nay có một cái tháp ở đó nhưng cũng đã hư hại nhiều.
- H.** — Năm người ấy có nghe theo Phật chăng?
- B.** — Ban đầu họ không nghe. Nhưng tướng mạo và oai lực cùng pháp âm êm dịu và đứng dẫn của ngài làm cho họ hết sức hoan hỉ vâng theo.
- H.** — Cuộc thuyết pháp ánh-hưởng đến họ thế nào?
- B.** — Vị lớn tuổi hơn hết là **Kiều trán Như khai ngộ** đầu tiên và được Phật cho pháp hiệu là A Nhã Đa (Ông Hiếu). Bốn người khác về sau đều chứng quả A-La-Hán.
- H.** — Sau có ai theo?
- B.** — Một thanh niên tên là Da Xa (Yasa) và thân phụ của y là một vị đại thương gia. Chỉ trong khoảng ba tháng Phật đã thu hơn 60 đệ tử.
- H.** — Nhiều người dân bà nào đã tin Phật đầu tiên?
- B.** — Mẹ và vợ của Da Xa.
- H.** — Rồi Phật làm gì nữa?
- B.** — Ngài hỏi các đệ tử lại dạy cho hiền đạo cẩn kẽ, rồi thị-ký cho đi truyền đạo khắp nơi.
- H.** — Đạo ấy yêu lý thế nào?
- B.** — Đạo ấy dạy rằng muốn giải thoát phải sống một đời trong sạch và phải theo nhiều giới luật.

H. — *Lối sống Phật dạy gọi là gì?*

D. — Là Bát chánh đạo.

H. — *Rồi đức Phật đi đâu nữa?*

D. — Ngài đến Ưu-lầu-tần-Loa.

H. — *Ở đó Ngài làm gì?*

D. — Ngài độ cho ba anh em ông **Ca-Diếp** Tô-sư của  
đạo thở lửa, rất thần-thông, rất có tri-thức và  
rất có thế lực.

H. — *Sau lại độ được vị nào danh tiếng nữa chăng?*

D. — **Vua Tân Bà La** xir Ma-kiết-Đà.

H. — *Còn vị nào nữa?*

D. — Ông **Xá Lý** Phật (Sāriputra) và **Mục-Kiền-Liên**  
(Moggallāna).

H. — *Vì sao vị ấy có danh tiếng?*

D. — Vì Xá-lợi-phật trí-huệ đệ nhất và Mục-kiền-liên  
thần thông đệ nhất.

H. — *Các tài ấy có gì là huyền-bí không?*

D. — Không, nếu ai biết cách tu-luyện thi đều phát  
triển được.

H. — *Sau khi Phật từ-giã cung điện có được tin tức gì  
về hoàng-gia không?*

D. — Có, sau khi tử già già định bảy năm, lúc đã  
thành Phật đang thuyết pháp tại Vương-xá thành  
thì Phu-hoàng là Tịnh-phạn vương nghe tin  
truyền sứ giả đến nói mời ngài về đền vua thăm.

H. — *Ngài có trả về chăng?*

D. — Có, nghe tin Ngài về vua cha vui mừng hết sức,  
cùng Hoàng-tộc triều đình đón rước,

B. — Không, Ngài tâu với Phu-vương rằng Thái - tử Tất-đạt-Đa đã diệt rồi. Nay Ngài đã chứng đạo Bồ-tát thấy rõ muôn loài đều là cốt nhục của Ngài, Ngài không thể chỉ lo cai trị một dân tộc mà phải chuyển pháp luân để độ tất cả chúng-sanh.

H. — Ngài có gặp nàng Da-Du-Đà-La và con ngài là La-Hầu-La không ?

B. — Có gặp. Từ lúc ngài đi, nàng Da-du-đà-la sống một đời rất tinh-khiết ; khi nghe Ngài về nàng chi xiết mừng rõ, cùng con đi đón Phật.

H. — Ngài đối với gia-dinh thế nào ?

B. — Ngài giảng cho mọi người phép giải thoát. Phu-vương, di-mẫu, Da-du-đà-la La-hầu-la, em là Nan-đà, em họ là A-nan và Đề-bà-đạt-đa đều theo Phật ; ngoài ra còn có các bậc có danh tiếng như A-na-luật-đà và Ưu-bà-Ly cũng xin nhập làm đệ-tử.

H. — Người đàn bà nào được nhận làm tỳ-kheo-ny trước tiên ?

B. — Ma-ha Ba-xà-bà-đề (Maha-Prajāpati) di-mẫu của Phật, nàng Da-Du-Đà-La và nhiều người khác được xuất gia.

H. — Lúc đầu tiên, đức Tịnh-phạn-Vương thấy cả con dấu, cháu nội đều xuất gia thì thái-độ ngài thế nào ?

B. — Ngài lấy làm phiền lòng và than thở với Phật : nhân đó Phật mới thiết ra luật không cho kẻ vị thành niên nào được phép xuất gia nếu không có phép cha mẹ hay người đỡ đầu bằng lòng.

H. — Đề-Bà-Đạt-Đa sau thế nào ?

B. — Đề-bà-đạt-Đa là người rất thông minh, thấu hiểu Phật-pháp rất mâu, nhưng vì tinh tham không

dứt, lúc học biết Phật Pháp thì khởi lòng kiên cẩn và tham sự lợi dưỡng, Phật biết thế quở trách ông, nên ông đem lòng bất-bình tim mưu hại Phật ; sau ông lại xui Thái-lử A-Xà-Thế (Ajātashatru) con vua Tân-bà-ta-La giết cha và giết anh để chiếm ngôi và làm đờ-dệ mình.

H. — *Bồ-Bà-Đạt-Đa hại Phật được chăng ?*

B. — Ông sai vua A-xà-Thế thả voi dữ giết Phật không được. Vua A-Xà-Thế lại tin theo Phật, ông thuê võ-sĩ bắn Phật, tên không làm hại được Phật, bọn võ-sĩ lại tin theo Phật. Sau cùng các quả dữ do Đè-Bà-Đạt-Đa đã tạo ra xoay lại làm cho ông chết một cách thảm thiết.

H. — *Phật thuyết pháp trong bao nhiêu năm ?*

B. — Trong hơn 40 năm, mỗi năm Phật và đồ đệ đi thuyết-pháp trong tám tháng nắng, còn trong các tháng mưa thời nhập-thất chuyên tu trong các nhà tinh-xá mà vua và thiện-tin phú-hào đã lập lên để cung đường Phật.

H. — *Xin kể những nhà tinh-xá và các nơi thuyết pháp danh tiếng nhất ?*

B. — Kỳ-hoàn tinh-xá, Trúc-lâm tinh-xá, Đại-lâm tinh-xá, vườn Lộc-giả, vườn Cù-sử-la, núi Linh-Thưu, rừng Ngưu-Giác, rừng Xa-La.

H. — *Phật độ những hang nào ?*

B. — Tất cả các hang người, và thuộc tất cả nước không phân biệt, từ giòng Bá-ly-Á cho đến giòng Bà-la-Môn, từ người rất hèn cho đến các vị trưởng-giả quan-quyền quý-phái, quốc-vương. Đạo Ngài ai cũng theo được.

(sẽ tiếp)

# TIN TỨC

## Trường dạy tiếng Nhật ở Huế

Theo tin hãng Domei thì các nhà đương-cục Nhật ở Đông-dương định mở một trường dạy tiếng Nhật ở Huế cho dân chúng Đông-dương. Trường ấy sẽ mở trong cuối tháng Mars và có thể tiếp nhận một ngàn học trò. Bốn giáo sư Nhật và Annam đã được tòa Lãnh-sự Nhật cử dạy trường ấy.

## Một cuộc triển-lãm Nhật

Tại nhà Cercle Militaire, đường Jules Ferry, từ 4 đến 6 Mars vừa rồi, có một cuộc triển lãm các mầu vẽ trên vải do viện thương-mại Osaka hội nghiên-cứu nghề nhuộm, nghề vẽ trên vải và nghề dệt quận Osaka tổ chức, dưới quyền bảo trợ của tòa Lãnh-sự Nhật tại Huế.

Vào xem không mất tiền.

Cuộc triển-lãm ấy thật là tinh-xảo và được công-chứng đến xem đông.

## Lễ đản-sanh tú-tuần Hoàng-hậu Nhật

Nhân lễ đản-sanh Hoàng-hậu Nhật, khắp trong nước Nhật có nhiều cuộc lễ long trọng. Hội phụ-nữ Nhật có thảo một bản chương-trình kỷ-niệm rất vui vẻ. Hội chín giờ bà Nobuko Muto và bà Phó-hội-trưởng Hội Phụ-nữ Nhật sẽ đọc một bài diễn-văn trước máy truyền-thanh về nhiệm-vụ phụ-nữ Nhật trong thời kỳ chiến-tranh; khắp các chi nhánh hội ấy cũng có đọc nhiều diễn-văn về phụ-nữ.

Sáng bữa 6-3, các nhân-viên trong hoàng-tộc đã tới dâng lời chúc-khánh Hoàng-hậu.

Hầu-tước Koichi Kido, chưởng-ăn đại-nội, quan Thượng-thư Ngự-tiền Tsuneo Matsudaira và nhiều quan-chức khác cũng đến dâng lời chúc mừng Hoàng-hậu.

Tại Đại-nội có thiết yến dâng các phán-viên trong Hoàng-tộc trong lúc khắp toàn quốc dân chúng nô-nức vui mừng dự-lễ Chikyusetsu là lễ đản-sanh Hoàng-hậu.

Thị-xã Đông-kinh có lồ-chức tại nhiều nơi những cuộc lễ để ngợi khen, 105 bà mẹ kiều mẫu đã dự vào các việc công ích hoặc các công cuộc kỹ-nghệ. Tướng Pyao Kishimoto thị-trưởng thành Đông-kinh cũng có ban thưởng cho 71 thợ phu-nữ chọn lựa trong số 10.000 thợ đàn bà; 95 nữ điều-hộ các bệnh-viện Đông-kinh cũng được quan thị trưởng viết giấy khen ngợi và tặng vật kỷ-niệm (Domei).

### Hội-nghị y-học Đại-Á

Đến 17 và 18 Avril sẽ mở kỳ hội-nghị y-học Đại-Á lần thứ hai tại trường Đại-học Đông-kinh. Dự hội-nghị này có những Đại-biều Nhật, Mãn, Nội-mông, Trung-hoa, Phi-luật-tân, Thái-lan và Đông-dương (Domei).

### Học-sinh Nhật đã tới Hanoi

Ngày 13-3-43, đoàn thứ nhất học-sanh Nhật được phái qua Đông-dương đã tới Hà-nội. Đoàn này gồm có M. M. Nihoi Akagui, Goichi Nakata Keiwachi, Họ sẽ lưu học trong thời hạn ba năm.

**Ban Danh-dự**

<i>Hội-trưởng</i>	M. Fugier Garrel	<i>Chánh công-sứ tỉnh</i> <i>Quảng-nam</i>
<i>Hội-viên</i>	M. Léon Saigne	<i>Phó công-sứ tỉnh Quảng-nam</i>
	Docteur Dupin	<i>Chủ tòa y-viện Faifoo</i>
	Reynaud	<i>Chủ tòa Liêm-phỏng Faifoo</i>
	Denick	<i>Chủ tòa Kiểm-sát Faifoo</i>

**Ban Chứng-minh Đạo-sư**

M. Dương thiện quả	<i>Tăng-cang chùa Chúc-Thánh</i>
Lê phô Tri	<i>Trụ-trì chùa Phước-lâm</i>

**Ban Trị-sự Tỉnh-hội**

<i>Hội-trưởng :</i>	M. Trịnh văn Đang	<i>Thượng hạng phán - sự tòa</i> <i>Thượng-chánh trị-sự</i>
<i>Đạo hạnh cố-vấn :</i>	Phồ Thoại	<i>Trụ-trì chùa Long-tuyền</i>
	Dương định Liễu	<i>Thượng hạng Đông-pháp y-sỹ</i>
	Nguyễn hữu Dương	<i>Thượng hạng tham-tá tòa</i> <i>Công-sứ</i>
	Trần văn Uyễn	<i>Đông-pháp Dược-sỹ</i>
<i>Cố-vấn</i>	Lê văn Hồ	<i>Tham-tá tòa Công-sứ</i>
<i>Chính-trị :</i>	Trần khác Cẩn	<i>Chủ tòa bùa-diện</i>
	Nguyễn đức Ý	<i>Thượng hạng phán - sự tòa</i> <i>Thượng-chánh</i>
	Chiêu quang Tin	<i>Thượng hạng phán-sự</i> <i>tòa sứ tri-sự</i>
	Đoàn công Bá	<i>Thượng hạng phán-sự tòa</i> <i>Công-sứ</i>
<i>Phó Hội-trưởng :</i>	Phạm Nhạn	<i>Quản lý hiệu S. L. C. A</i>
<i>Chánh thư-ký</i>	Tôn thất Lan	<i>Nhiết hàng phán-sự tòa</i> <i>Công-sứ</i>
<i>Phó Thư-ký</i>	Nguyễn Thái	<i>Thương-gia</i>
<i>Chánh Thủ-quỹ</i>	Trần duy Trình	<i>Thương-gia</i>
<i>Phó Thủ-quỹ</i>	Lê Trinh	<i>Thương-gia</i>
<i>Kiểm-sát</i>	Ngô gia Bút	<i>Phán-sự tòa Địa-đản h</i>
	Trần xuân Vinh	<i>Thương-gia</i>
	Nguyễn hồng Quang	<i>Thương-gia</i>

# THƯ TÍN

Chúng tôi đã nhận được ngân phiếu bưu điện của quý ngài  
độc-giả kèm tên dưới đây :

M.M. Huyền văn Kiên	Saigon	2p00
- Huyền văn Thâu	Cây lạy	2,00
- Clairet C. M.	Pnompenh	2,60
- Trương văn Giàu	-	2,00
- Võ thành Hay	-	2,00
- Trần văn Trọng	-	2,00
- Lâm văn Hội	-	2,00
- Thủ Minh Nguyệt	Mỹ tho	2,00
- Phạm văn Nguy	Gia định	2,00
- Trần công Cần	Saigon	9,00
- Nguyễn văn Trung	Trang bàng	2,00
- Hồ văn Tỷ	-	2,00
- Phạm văn Bình	-	2,00
- Bùi văn Đài	Sa dec	2,00
- Chu văn Khái	Hai dương	2,00
- Chi hội	Lê Thúy	12,00
- Section Faifoo (A valoir sur 70 abonnements de la revue V.A.)		45,00
- Trịnh văn Phú	Vientiane	2,00
- Lê thương Mại	Phanri	2,00
- Hòa Giai	Bồng hà	2,00
- Nguyễn thị Chơi	Châu đốc	2,00
- Nguyễn văn Quý	Hà tinh	1,60
- Nguyễn văn Hòa	Gia đình	5,00
- Thái Hữu	Tam kỳ	4,00
- Nguyễn văn Sết	Rạch giá	2,00
- Hồ văn Mẫn	Cholon	2,00
- Nguyễn thị Bền	-	2,00
- Nguyễn văn Bình	-	2,00
- Lê văn Tài	Saigon	2,00
- Nguyễn hữu Nghĩa	Cây lạy	2,00
- Lê Sung	Binh định	2,00
- Section Quảng Ngãi (A valoir sur 27 abonnements de la revue V.A.)		14,79

Chúng tôi trân trọng có lời cảm ơn chư quý độc giả và  
sẽ xin tiếp tục gửi bản san và sách Phật-học Tùng-thư.

Autorisé : « publication créée antérieurement à la loi du 13 Décembre 1941. »

Imp. QUỐC-TUỆ 73 Richaud. — Hanoi Tirage Exemplaires

Imp. Đ.T. Hanoi Gérant PHAM-VAN-VI