

P. L. 2507

Năm thứ 6 - Số 64

圓音月刊

# VIÊN - ÂM



VIÊN - ÂM NGUYỆT - SAN  
ANNAM PHẬT-HỌC LỘI PHÁT HÀNH

1943

IN TẠI NHÀ IN ĐƯỢC TỰ  
73, Rue Richard, 73

GIÁ 0\$25

Nam-mô Bòn-sur Thích-Ca  
Mâu-Ni Phật  
Tác đại chứng-minh

VIEN-ÂM NGUYỆT-SAN

Tạp chí chuyên-chú về đạo Phật do Annam Phật-học hội (S. E. E. R. B. A.) xuất bản

Chủ nhiệm: Hội-trưởng hội Annam Phật-học:

S. E. ỦNG-BẰNG

Chủ bút: Giáo-lý kiêm-duyết

Ông LÊ-DÌNH-THÁM

Thơ-tù bài-vở, xin gửi cho:

Annam Phật-học hội Tổng-trị-sự

Boite postale N. 73 Huế:

Ngân-phiếu trả tiền-báo xin đề tên:

Ông Phạm-văn-Vi Phanrang

Giá báo: 12 số — 2\$50; — mỗi số — 0\$25.

Hội-viên hội Annam Phật-học muốn hướng 25., xin do các Hội-trưởng tinh hội gởi mua.

Các ngài muốn khảo-cứu triết-lý của đạo Phật,

Các ngài muốn biết rõ tâm-tánh của mình,

Các ngài muốn biết con đường tu-hành cho đến chỗ hoàn-toàn.

Hãy luôn luôn đọc:

Viên-âm Nguyệt-san

# ĐẠI-THÙA VÀ TIỂU-THÙA

## I. NGHĨA CHỦ THÙA

Buddha Phat cốt dạy cho người bồ-tát các sự nhận biết sai-lầm của mình, biết những phương-pháp dứt trừ các phiền-não, để giúp cho người tiến-hóa mãi và hưởng được hạnh-phúc chán-thật, là thường, lạc, ngã, tịnh. Có theo đường ấy mới thật có thể bồ-tát hạnh-phúc cho chúng-sanh được, vì mình có tiến-hóa đúng đường. Mới giúp người tiến-hóa được, mình có được hạnh-phúc chán-thật mới giúp người thật được hạnh-phúc. Giáo-pháp của Phat chỉ cốt dạy cho đạt được mục-dich ấy, song vì căn-cơ của chúng-sanh không đồng-đẳng, nên cách lãnh-thể cũng có khác, như ánh mặt trời tuy ban-bổ cho mọi vật và giúp cho sanh-nở, song có cây sâu-bọ, chim-muỗng, mỗi loài đều hồn-thụ theo sự nhu-e ăn của mình, và tùy theo từng bậc của mỗi căn-cơ mà hóa in tuồng có nhiều từng bậc trong giáo-pháp, nhân nhở các giáo-pháp huyền-diệu ấy mà một căn-cơ thấp-kém có thể tiến-hóa lên từng bậc cao hơn, nghĩa là lên cảnh-giới, từ khô-hơn. Vì thế các giáo-pháp ấy mới gọi là thừa, nghĩa là các phương-pháp có thể đưa chúng-sanh từ từng bậc này đến từng bậc khác trên đường giác-ngộ, như cỗ xe có thể đưa người từ nơi này đến nơi kia (vì chữ thừa có hai nghĩa: cỗ xe (đó là thăng) và chỗ đi (thứa)).

## II. NGŨ THÙA

Nếu kê tóm thì tất có hằng-hà sa-số thừa thích hiệp cho mọi căn-cơ, nhưng đại-đề thi trong đạo Phat có năm thừa là: 1) Nhán-thừa; 2) Thiên-thừa; 3) Thanh-văn-thừa; 4) Duyên-giác-thừa; 5) Bồ-tát-



thừa Thừa nào cũng tùy theo căn-cơ của mỗi loài mà chỉ cho nhận biết một phần chân-lý, rồi y theo lý ấy mà tu-trì cho chứng đến quả-vị của thừa ấy. Cứ từng bậc mà noi theo lần cho đến quả-vị viên-mãn là Phật, hay là bậc Giác-ngoà hoàn-toàn.

Đạo Phật do đức Phật Thich-Ca truyền để giao-hoa trong cõi Ta-bà là cõi người, nên bắt đầu từ Nhân-thừa.

1 Nhân-thừa. — Nhân-thừa để giao-hoa cho người tiến-hoa lên đến bậc tối cao trong nhân-loại. Người tu-hành chỉ cần biết rõ và tin luật nhân-quả, luân-hồi, thiện ác quả-báo (lý) rồi tu theo phép Tam-quí ngũ-giới, là phép chỉ ác hướng thiện (thành).

2 Thiên-thừa. — Muốn thoát được nghiệp người, được hưởng phước báo của chư Thiên, thì ngoài các phép tu trên, cần phải tu theo thập-thiệ, ly dục, thayền định. Tu ly-dục mới thoát hẳn được dục-giới mà lên cõi Trời Sắc-giới; có tu các định cao hơn mới lên cõi Trời Vô-Sắc.

Tu theo hai thừa này, chưa thoát được luân-hồi, vì dù leo đến bậc Trời cao nhất, lúc hết phước-báo cũng phải đọa, cho nên gọi là sanh-diệt-pháp, hay là thế gian-pháp.

Tu để xuất-khổ-gian có ba lối :

1. Thanh-văn thừa.- Chân-lý: hàng này nhận được là **Tu-đế**.

Lối tu: Ba mươi bảy món trợ-đạo.

Quả: Không xuất-gia để giữ đùn giòi thi có thể chứng các quả thấp, duy xuất-gia mới có thể chứng quả A-la-hán.

2. Duyên-giác . Chân-lý: Hàng này nhận được là

Thập-nhị nhán-duyên (mười hai nhán-duyên.)

Phép tu: **Cốt** trừ ái, thủ, và đoạn vô-minh.  
Quả: **Chứng** được là Duyên-giác, hoặc Độc-giác, hoặc Bồ-Chi Phật. Đã tự giải-thoát được nhiều, song còn một ít pháp-si, nên chưa được tự-tại, diệu-dụng không được rộng lớn.

3) **Bồ-tát.** — Chân-lý: Nhán được là thiết-tánh của Pháp-giới, nghĩa là tánh tuyêt-đối đối-đãi của sự vật; nhán đó hiều được lý, nhất thế duyên nhất, nhất duyên nhất thế (toàn-thể đều ảnh-hưởng đến một pháp, một pháp ảnh-hưởng đến toàn-thể, toàn-thể đối-đãi mà thành một pháp, một pháp đối-đãi với siết thiỷ các pháp) mà hiều toàn-dụng của tâm.

Lỗi tu: Là **sau** phiếp ba-la-mật để sióa-dò chung-sanh. Song đã nhận rằng mọi sự vật đã do đối-đãi mà thành, tức nhán minh người không khác, cho nên trong lúc tu vẫn xem chung sanh như minh, đều là tết-tâm biến hiện, như huyễn, như sióa; tu như thế cho đến chỗ vô-công dụng đạo, nghĩa là thật không cần tâc-ý mà vẫn làm Phật sự, lúc bấy giờ sẽ lần thành Phật-quả, địa-vị cứu-cứu trong đường tản-hóa.

### III. HAI THỦA

Tứ nhán-thùa và thiền-thùa là hai lỗi tu để

chứa phuoc-dire, hai thừa sau tuy có cao hơn và chừng các quả A-la-hán, Bich-chi Phật, cũng đã giác ngộ và giải thoát hơn thế-gian vô cùng rồi. Nhưng các vị tu theo Thanh-văn, Duyên-giác phat-tám nhô hép, chỉ muốn giải-thoát cho mình, nên thường lanh tràn-tục tu theo các phép tiêu-ore, nên chưa thật tự tại. Trái lại, Bồ-tát muốn vừa tự-giác, giác-tha, tự-lợi, lợi-tha, nên thường tu các phép tích-cực. Vì theo chỗ phat-tám rộng hép, theo chỗ ảnh hưởng mạnh hay yếu, theo chỗ kết-quả rõ rệt hay không, mà chia ra làm hai thừa là Tiểu-thừa và Đại-thừa. Tiểu-thừa thường chỉ về lối tu tiêu-cực của hai bậc Thanh-văn, Duyên-giác. Đại-thừa chỉ lối tu tích-cực của Bồ-tát.

Tuy thế, xét trong năm thừa mà luận, thì đối với Đại-thừa, Tiểu-thừa cũng như các thừa dưới chỉ là một từng bậc chắc chắn để đưa kẻ tu-hành lên từng bậc trên mà thôi. Song vì lâu đời có nhiều sự trường sai khác, nên dễ lầm nhầm như tưởng hai phải khác nhau.

#### IV. PHÂN TÍCH CÁC SỰ SAI BIỆT CỦA TIỀU-THỪA VÀ ĐẠI-THỪA

A) Thời-đại phat-triển. — Xét theo lời Phật dạy trong thời đầu tiên là thời Hoa-nghiêm thì chỉ có một thừa là dạy thẳng cho thành Phật; nhưng sau vì cản-cor thấp kém không lãnh-hội được, nên Phật dạy Tiểu-thừa (thời A-hàm) đến lúc cản-cor thuần-thục thì Phật dạy Đại-thừa (thời Phương Đẳng, Bát-nhã) để đưa lần-lên. Sau rốt Phật quy cả Tiểu-thừa và Đại-thừa về Phật-thừa (thời Pháp-hoa). Xem như thế dù rõ dân Đại-thừa, dân Tiểu-thừa đều là các phương-tiên để độ chúng-sanh thành Phật mà thôi.

Xét như vậy thì rõ Phật dạy đủ cả các phương-

tiền tu-hành, song vì căn-cơ của dân Ấn-dộ hiếp vizi Tiêu-thùra hờn, nên Tiêu-thùra thanh. Sau vài trăm năm, cờ-dayén thuần-thục, Đại-thùra mới ban-bổ ra. Sự phát triển trước sau ấy tưởng không có gì là khó hiểu.

Xứ Ấn-dộ là một xứ phân-giai-cấp rất cách-biép, có hàn; Brahmane là hạng tu-hành theo đạo Bà-la-môn, rất thông-minh và trong sạch. Thứ đến Kshatriya là vua chúa chiến-sĩ, Thứ nữa là Vaicya là hạng thương-gia. Thứ nữa là Coudra tức dán-chung. Còn dưới hết bọn Parya bị ruồng-rẫy như súc-vật, vì thế đốt nát vô cùng. Xem thế xứ Ấn-dộ có thể tiêu-biểu cho hết thảy các căn-cơ trong loài người, Phần cao-siêu của Thánh giáo, chỉ được hạng thông-minh và thiện-căn lớn là Bà-la-môn lãnh-hội, còn phần đóng chỉ theo lối tu cầu phước, nhân-thiên, hoặc tu để tự giải thoát lên Niết-bàn. Vì thế Tiêu-thùra rất thanh, nhưng sau khi Phật nhập-diệt vài trăm năm, có nhiều cờ-dayén làm cho thánh-giao Đại-thùra ban-bổ ra.

1) **Bồ-cứu sự thiêng của Tiêu-thùra.** Lâu đời xa Phật, Tiêu-thùra quá cố chấp về phần tiêu-cực nhất định một lối tu xuất-gia giữ giới, không biết cách tùy-duyên hóa-độ, cho nên giữa đại-chúng có nhiều bậc đại-thiện-căn, có thể giác-nghệ được mà không tu, vì lối giáo-pháp tiêu-cực của Tiêu-thùra không thích hợp với đại-tâm của họ. Vagy cần phải có lối giáo-pháp tích-cực của Đại-thùra mới làm cho các vị ấy phát tâm được.

2) **Phổ-độ chúng sanh.** Lâu đời xa Phật, lại vì giáo-pháp thiêng về lối tiêu-cực, nên lòng tin của quần chúng đã hơi phai-lạt; vì thế Thánh-chúng phải truyền Đại-thùra ra để các kẻ dục-vọng nhiều, chưa hề qua giải-thoát cũng có thể lần-lần tu tập từ lúc

pào chán mà được giải-thoát.

3) **Nhiếp phục ngoại đạo.** Ân-dộ là một xít rã giàu tân-giáo, triết-lý, nhiều thuyết-lý cũng rất cao siêu, như Thắng-luận, Só-luận, cho nên giáo-lý của Tiều-thùa không đủ để nhiếp-phục họ. Vì thế rã cùi truyền-bá Đại-thùa để nêu rõ các lý rốt-rão của Phật-giáo mà đánh đổ các tà-thuyết.

4) **Hoằng-dương chánh-pháp.** Tiều-thùa là một lối tu tiếu-cực, tất nhiên chỉ hóa-dộ cho một số ít người có duyên với Phật-Pháp, muốn cho đạo bành-trướng, tất nhiên phải có lối kết-duyên tích-cực mà lối ấy chỉ tìm thấy trong từ-nhiếp pháp (bồ-tát, ái-nghĩ, lgi-hành, đồng-sự) lục-dộ (bồ-thi, trì-giới, nhẫn-nhục, tinh-tẫn, thuyên-định, trì-huệ) của Đại-thùa.

**Đại-thùa** Phật-giáo được truyền ra đầu tiên do Ngài Mì-Minh Bồ-tát với các bộ luận như luận **Đại-thùa Khi-lin**. Sau có Ngài Long-Thọ, Đề Bà xưởng thuyết lý « chân không » để phá « hữu chấp » các Ngài Vô-trước, Thiên-Thân với các bộ luận như Thành duy-thùc, xưởng lý « duy-thức phi-vô » để phá « Không-chấp ». Nhờ các Ngài mà lý trung-đạo của Phật-giáo được rõ bày và làm cho không lý-thuyết nào chống lại với giáo-lý của Phật.

B) **Kinh-tạng.** Tiều-thùa truyền-bá giữa eông-chúng trước, nên kinh bằng lối chữ phò-thông là Pali, Đại-thùa trước chỉ truyền trong các bậc hiền-triết nên chép bằng chữ Sankerit.

C) **Hình-thùc.** Về hình-thùc hai lối tu theo Đại-thùa và Tiều-thùa sai khác rất rõ rệt. Cứ xét các tăng-đồ, tín-đồ và lối thờ-phụng ở các xứ tu heo Đại-thùa như Tàu, Nhật, Triều-tiên, Việt-nam, và các xứ tu theo Tiều-thùa như Lào, Cao-mèn và Thái-lan thì cũng được rõ.

I) **Lẽ-nghi.** Các xứ Tiều-thùa thường thờ tượng

Phật Thích-Ca mà thôi, không chỉ thờ trong chùa, có lúc thờ Phật giữa trời, như bên Thái-lan lại khắc tượng Phật vào các hòn đá tự nhiên ở các động các núi. Sự cúng-tè đơn giản thường chỉ có hương, hoa. Thờ như thế vì theo quan-niệm Tiểu-thừa, Đức Phật Thích-Ca là một bậc cao-siêu trong loài người, Ngài nhở tu-lập đã giải-thoát, nay cõ duyên hóa-độ ở cõi ta-bà đã xong, Ngài đã nhập Niết-bàn ưng-hiện về một thế-giới khác, không quan-hệ gì đến cõi ta-bà nữa. Thờ Ngài chỉ là kỷ-niệm một vị Thánh-nhân, một bậc Đạo-sư, chứ không phải để nhớ Phật-lực hộ-trì, hoặc tiếp dẫn. Vì có quan-niệm ấy mà các vị tăng-già tu theo Tiểu-thừa cho rằng mình phải tự-lực mà tu thành Phật, ngoại-duyên chỉ là giáo-lý của Phật để lại, chứ không có sức gì ngoài sự cố gắng của mình. Cũng vì tin Phật nhập-diệt rồi thì không còn quan-hệ gì đến mình nữa, nên tin-dò các xứ Tiểu-thừa chỉ trong cây nơi tăng-già, tin-tưởng ở nơi sức hóa-độ của chư-tăng, cung-kinh cung-dường Tăng như các vị Phật sống.

Quan-niệm của Đại-thừa về Phật khác hẳn : tin rằng dù Phật Thích-Ca nhập-diệt đó cũng chỉ là ưng-thân của Phật ăn đi, chứ lúc nào Phật cũng vẫn thường còn và hộ-niệm cho chúng-sanh. Dù Phật có ưng về một thế-giới khác, Phật cũng vẫn hộ-trì cho chúng ta, và vô-lượng đức Phật ở vô-lượng thế-giới cũng vẫn hộ-trì cho chúng ta. Vì thế cho nên các vị Đại-thừa thờ nhiều Phật như Đức Di-Đà, Di-Lặc, Được-Sư v.v... và cũng vì tin sức Phật luôn luôn hiện-tai để chứng-minh và cứu độ, nên tin-dò cung-dường tượng Phật như một đức Phật sống, ợ-sét, cung-kinh, và có cái lê-nghi có ý cầu sirs hộ-trì của chư Phật, như Tịnh-độ, cầu-an, cầu-siêu..

Nếu tin-dò Tiểu-thừa thờ tăng và xem Phật như

Thánh-nhân đã qua-vãng, thì Đại-thừa lại thờ Phé như còn tại-thể, và xem tảng như các vị đang tu hành cho chung-quả mà thôi.

2) Lối sống của tảng-già. Cũng do sự tin Phé sai khác, mà sự đối-dãi của linh-đồ với tảng-già n khac. Vì tin thờ tảng-già như Phật sống, nên linh-đồ Tiêu-thừa thường chỉ cúng-dường Tảng để cù dát dù bảo-hộ. Vì thế nên các tảng phải di khai thực để làm phước-diền cho linh-đồ. Các tảng là mặc y vàng là y của Đại chủng-bộ iở mình ta tha mặt cho Phật.

Ở các xít theo Đại-thừa, các linh-đồ chỉ thường chung-dường Phật, sự cúng-dường tảng là phi thuộc, nên nhiều vị tảng phải có của riêng, có lù phải tự làm lụng vất và mơi đủ sống. Y của ta Ngài mặc cũng dùng thứ hoai-sắc, là thứ của Thượng tọa bộ, iở mình là đe-tử của Phật.

3) Lối tu. Các tảng Tiêu-thừa tin có vô-minh thật, có cảnh Niết-bàn thật, nên thường ưa lán trauen-lục, tu phép ly dục, dứt phiền não, thường cùn hay tu khồ hạnh, cũng vì thế mà tin phải xuâ gia mới thiệt được giác ngộ, và cũng chỉ giàn Phật Pháp cho ai có duyên với Phật Pháp mà thôi. Các tảng trên Lào thường hỏi các người đến tham pháp : » Người có tin Phật không ? » Nếu trả b eo, mới được dạy về.

Các tảng ở xít Đại-thừa iủ khép theo luật hoi lại thường giao thiệp rộng, tham-khảo thê-pháp. Nh các sư ta thuở xưa rất thông nhõ, và đời nào cũn có sư giỏi thi, họa. Hiện nay các sư Trung-hoa Nhật bản, nhiều bậc rất thông hiểu thê-sư, biết nhữ thứ tiếng và tham-khảo khoa-hoc nua.

4) Giáo-lý : a) Về vă-trụ : Tiêu-thừa nương v Tú-de mà dạy cho người thoát khồ, vì nhận th

dời hiện khổ, điều cốt yếu là thoát khổ, ngoài điều thoát khổ ra, các điều khác toàn là phụ-thuộc, là vô-bồ, không đáng lưu-ý. Vì thế Tiêu-thừa dẫu phương pháp tu nhiều hơn là lý-thuyết, vì thế thực-thể của van vật lý-do của vă-trụ không bàn đến. Cũng có kinh dạy cho biết sự vật đều do 4 món cục-vi tûr-dai là : địa, thủy, hỏa, phong hòa-hiệp mà hiện thành, song xét kỹ đây cũng là một phương-tiến để giúp tu cho thoát khổ, chứ thay-làm người tu theo Tiêu-thừa cũng như thất-ý của giáo-pháp Tiêu-thừa không để ý đến lý-do sự vật bao nhiêu.

Đại-thừa số quan-niệm rất dồi-dào về sự vật vă-trụ. Vă-trụ chỉ là một danh-ngôn không thật, vì nó vô cùng vô tận ; cái có hình-trạng là nhân biết được thì gọi là thế-giới. Các thế-giới thì vô cùng, vì nó tùy theo nghiệp của mỗi loài mà hóa ra mỗi khác, chứ thế-giới của loài cá không phải là thế-giới của loài người. Các nghiệp gần-tiềng bắc nhau thì tạo ra những hình-tương thế-giới gần giỗng nhau, vì thế in-tuồng sống chung trong một thế-giới. Trong thế-giới ấy in-tuồng có những sự-tương mà nhóm chúng sanh ấy đều công-nhận như nhau, lại cũng có nhiều phần-tùy theo biệt-nghiệp của mỗi chúng sanh mà có khác. Vì vậy trong cảnh-giới chúng mà vẫn có phần riêng, trong riêng vẫn có phần chung. Như đều là người thì ai-ai cũng thấy có rời đất-sông-núi, song người cản-thị, người lùa-thăng khác nhau, người chí-sĩ, kẻ thường-dân, người-trí-hức, kẻ ngu-si thấy cũng khác nhau (Thủ-lăng-nghiêm).

Nói rõ rát, sự vật chỉ do thực-duyên mà hiện, nếu không có cái tâm-thức nhận-biết phân-biệt thì sự vật còn biến-hiện sao được, cho nên nói rằng thế-giới duy-thực-biến. (Thánh-duy-thực)

Vậy đại-dè Đại-thừa đều cho sự vật giữa vă-trụ như là

huyền, như hóa, duy tâm hiện, và tùy tâm mà biến đổi

B) Nhân-sanh. — Sự vật đã không thật thời đại  
đuổi theo sự vật là si-mê, vậy phải trừ-bỏ vật-duc  
sự vật đã duy-tâm thì phân-biélt tâm-cánh là si-mê  
phải trừ khử các vong-chấp nang, sở ; sự vật đã duy  
tâm mà biến - hiện, vậy kẻ chung được duy-tâm từ  
chuyển được vật, thay đổi được sự vật và thế-giới  
Vì nhận thè cho nên Đại-thừa cho đổi người có giá-trí đặc-biélt có thè từ địa vị nhỏ yếu của chán  
sanh tiễn đến địa-vị cùn-canh hoàn toàn tự tại.

Tiểu thừa không rõ thè, tánh, dụng của tâm, nê  
thấy có vô minh ràng buộc, có cảnh Niết-bàn an vui  
không biết vô minh-Niết bàn cũng chỉ đổi dài mà có  
mà có đổi dài thì có tâm so đo chấp trước. Khác th  
Đại thừa cho rằng : « Tam giây duy tâm, van phò  
duy thức », « tâm sanh chủng chẳng pháp sanh, tâ  
diệt chủng chẳng pháp diệt », nên có thè tu đến q  
vị tự tại, trong vô minh vẫn Niết-bàn, trong Niết-b  
vẫn khởi vô minh đại dụng độ chủng sanh.

C) Về lối tu. — Vì có quan niệm phải dứt lì  
tập khi đề thoát khổ, nên Tiểu thừa thường lo giới.  
Còn Đại-thừa cho rằng không chỉ giữ giới m  
chứng ngộ được, niêm-biết thực hành các phép Ph  
dạy là được. Pháp-môn của Phật đã vô-lượng  
tùy duyên mà tu, tu phải né gì một lối trì giò  
Cho nên tu theo Đại-thừa không cần xa cảnh m  
tục ; Có kẻ tin nơi Phật lực mà nhờ Phật hộ n  
(Tịnh độ), có kẻ trong nơi sức bí mật của Phật (M  
Tôn), có kẻ tu theo lục-độ, chỉ giữ tám giới, không  
sự-tuởng của-nhiêm-hạnh mà thiết thiết « dứt  
tham-trước » (détachement) như Ngài Duy-Ma-Cát  
ở Cao-lầu, tuu-điểm vẫn tu và vẫn cirus đỗ chung-sa

D) Quá-vị. — Tiểu-thừa chỉ mong đến nơi h  
khô vào thế-giới cực-lae. Còn Bồ-tát tu theo

hạnh của Đại-thừa, thi tu đến chỗ toàn trí, toàn năng  
thần-thông tự tại, chuyên biến vũ-trụ, phân-thân-ứng  
hóa vô-lượng, dè dặt chẳng sanh như Phật, cứ vẫn  
tùy duyên mà bắt biển, bắt biển mà tùy duyên. Đại  
dụng độ sanh lớn lao thâm diệu ấy, chúng sanh căn  
trí hép không bao giờ nhận được, nên gọi là dụng  
bất-tư-nghi.

### KẾT-LUẬN

Xem như thế thi Tiêu-thừa cho rằng dứt hết phiền-não là chứng Niết-bàn nên chỉ lo tự cứu mình. Đại-thừa, trái lại, cho như thế là trái với ý Phật ; vì xét  
Phật đã nhiều đời tu vạn-hạnh ba-la-mật thi biết việc tự-  
giác mới là nửa đường tiến-hóa, còn phải giác-tha cho vien-  
mẫn mới trọn vẹn. Vì thế tâm-niệm Đại-thừa đúng với  
ý từ-bi chư Phật, đúng lý của Pháp-tánh mà phát-niệm  
độ-sanh, chứ không có tánh-cách riêng biệt như Tiêu-thừa.

Sự sai khác này thật ra cũng tại Tiêu-thừa không  
nhận thấy hành-tướng của đệ-bát-thức và Pháp-giới-tánh.  
Trái lại, Đại-thừa về tướng, biệt rõ bát-thức, về tánh, nhận  
chân-như bất biển mà vẫn tùy duyên, nên hay dung-hòa.

- 1) Dung-hòa với căn-cơ tánh-tịnh mọi người, không  
nhất-định như Tiêu-thừa, thành có lúc in-tưởng sai đạo.
- 2) Dung-hòa theo hoàn-cảnh, vì thế, giáo-lý thường bị  
biều sai lạc, và lối thờ tự hay xen-lộn với ngoại-dao, hay  
thường bị nghi là đa-thần.

Nhưng Đại-thừa, tin ở sức mạnh của Phật chủng-tử,  
bè gieo giống ấy rồi thi trước sau chủng-tử ấy cũng  
hiện-hạnh mạnh-mẽ.

Chúng cho các điều trên này, có các điều-kiện lịch-  
sử : Đạt Phật qua Tàu-tham-hòa với Không-giáo và nhận  
thấy Không-giáo không khác phần Nhân-thừa, nên chỉ chuyên  
truyền-bá phần cao-siêu xuất-thể-gian. Tham-hòa với đạo  
Lão-thanh có nhiều lối phù-phép. Qua Nhật-tham-hòa với

đạo Shintoisme nên có tánh-cách quốc-gia. Ở Âu-dô ảnh hưởng với Bà-la-môn thành Hindouisme. Còn ở Việt-nam là xứ có Khổng-giáo, lại dân-tâm sẵn có lòng ái-quan-mạnh, nên đạo Phật có tánh-cách quốc-gia và tham-hoa với Khổng-giáo mà giáo-hoa. Vì dung-hoa như vậy nên Phật-giáo đã mất nhiều tánh-cách thuần-tùy, nhưng như sự tham-hoa ấy mà các đạo khác, bớt cách độc-doan, hép-hoi và nhẫn-tâm được tiêm-nhiêm ảnh-hưởng từ-bi. Song về sự thi có tham-hợp mà về lý nhờ các bộ kinh luận chắc chắn, được các Thánh-chứng giữ gìn, các vị Đại-trí-thức hộ-trì làm nền-tảng cho các sự-tưởng sai khác do dung-hoa kết thành kia. Cái lý của đạo Phật là chỉ sự thật cho kẻ nào muốn biết dễ tiến-hoa, tuoc được thi tiến, không theo được thi sa-đọa, công-dụng rõ-ràng ai thực tâm tu học đều nhận thấy. Cho nên Phật-giáo (nhất là Đại-thừa) đổi theo cơ duyên hiện-đại, lý-trí mờ mang, sức hoạt động mạnh-mẽ, có cơ nỗi lên mạnh được. Song đạo Phật tuy chia hai thừa Tiều và Đại, sự chia ấy chỉ là hai mặt của Đạo mà thôi, chính hai thừa đan-ung-hộ lẫn nhau mà duy-tri Phật-chứng.

1) Tiều-thừa có phầu cách biệt không dung-hoa hay giữ được phầu thuần-tùy của Phật-giáo, duy-tri cho Phật-giáo lúc suy, như gốc cây trong lúc trời đông. Đại-thừa như sicc sống mãnh-liệt làm nảy-nở hoa quả lúc mùa hè.

2) Tiều-thừa hiệp với cản-cơ tịnh (passif), Đại-thừa hiệp với cản-cơ động (actif) dù phương đê độ cho hể thấy mọi cơ. Vă dù động, dù tịnh đều đúng với tinh-thần đạo. Tịnh là chỉ-ác, động là hành-thiện. Chỉ-ác hoà hành-thiện đều có công-năng lợi-ich cho mình, cho người để cùng-nhau tiến tới trên con đường giải-thoát cả.

Vậy ta không nên phân-biệt Đại-thừa, Tiều-thừa, h  
iép lối nào thi tu theo lối ấy, đừng có sai khác, nhưn  
g thực tâm tu-tập thi đều đến Phật-quả.

### PHẠM-HỮU-BÌNH

Trong Đoàn Phật-học Đức-Duc

# TÚ-ĐẾ

Tú-đế là bốn điều chính cần phải nghĩ cho rõ ràng xác thực, nếu muốn được lối sống hoàn toàn của Phật.

Khô-dế chỉ rõ chỗ khuyết diêm của đời ta hiện sống. Tập-dế cho ta biết nguyên nhân các nỗi khổ kết tập từ đâu. Cảm thấy các khổ, tập, cần phải đoạn diệt, hiếu phẫn các đường tu Phật đã chỉ dạy để thoát khổ cho rốt ráo, tức là nhận được Diết-dế là Đạo-dế.

Tú-đế chính là bốn phép mẫu-nhiệm ; đem giảng cho năm vị Sa-môn lần đầu tiên, Ngài quay bánh xe pháp. « Nay các Sa-môn, bốn phép mẫu ấy từ khi ta thông tỏ, trong vòng nhất thế chúng-sanh, ta đã được tới bậc chí-lôn là Phật. Nhận biết như thế rồi, tam-hồn ta được vô cùng giải-thoát, đời này là cuộc sinh cuối cùng của ta. »

Tú-đế là tinh-hoa của đạo-lý. Tiêu-thừa, vua A-Đức lúc dựng 84000 tháp trong khắp cõi Ấn-độ, thường khắc vào tháp một câu chử pham : « muôn ngàn khôn não đền cá nguyên-nhân, Nhì-lai day rõ nguyên-nhân, lại dạy cách trừ-diệt, đó là đạo tối huyền-diệu của đức đại Sa-môn. » Câu ấy chính chỉ về nghĩa Tú-đế.

## KHÔ ĐẾ

Nói đến Khô-dế, người ta nghĩ đến những người cung-tần xót-xa phản hương sầu phẩm tủi mè ngâm cầu thơ, náo-nuột :

Nghĩ thân phù-thể mà đau,

Bọt trong bồ khô bèo dầu bến mè.

Người ta tưởng đến thi-sĩ Baudelaire hám-hực viết trong buổi tam hồn, đến tối : « Đời còn có kẻ tưởng mình sướng, ngu độn đến thế được ư. » Cho nên làm người ta coi đạo Phật là đạo của những kẻ bạc-nhược áu-sầu.

Nhưng ta hãy xét Phật là người thế nào. Phật đâu phải là một cu già da-cảm, chiểu mầu ám-dạm của lòng minh ra khắp vũ trụ, hay là một kẻ chán đời vì một nỗi đau-dớn ám-thầm. Phật là một vị trẻ trung cường-tráng, sống trong cảnh giàu sang, Ngài thấy cái khổ ở đời chỉ vì một tri sáng suốt khác phàm.

Phật nói : « Sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, không ưa mà hợp là khổ, muốn mà không được là khổ v.v. Cái khổ ở đời thật là vô-hạn. Nước mắt chùng-sanh trong ba nghìn thế-giới, đem chừa lại còn nhiều hơn là nước bể khơi. »

Ta thử ngẫm nghĩ lời Phật dạy

Lặng mà nghe, kia vắng vắng bên tai tiếng than của mọi vật : tiếng rống thảm thiết của con bò sắp ngã vật dưới lưỡi búa của đồ-tè, giọng khắc-khoái của con chim lạc lở.

Nói riêng về người, từ lúc mới sinh ra oœ oœ ba tiếng đã khổ, chui từ trong bụng mẹ ấm áp ra chỗ nhợp-nhua; lạnh lẽo, đứa trẻ hảng hoảng trước một thế-giới mới lạ. Lớn lên chịu nóng chịu lạnh, trải bao những cơn khát sùa đòi com.

Rồi cả đời bao lần phải bắn khoan vì thân xác, phải tranh dành phải chật-vật mà sống.

Vì lo cho mình được no đủ, phải làm khổ phải cướp đời sống bao nhiêu sinh vật khác. Vả lo cho thân xác được hoàn toàn nào có dễ gì, không có bộ máy nào khỏe giữ hảng thân người : ăn không tiêu, uống ình bụng, ở nguồn cao nước độc hại bị tai nạn bất thường thế là sinh ra đau ốm yếu-hàn. Đói người như ngọn đèn trước gió... Dù ở chốn nhà xiên vách nát hay ngũ nơi trường phủ mán che, mấy ai chưa từng bị bệnh tật làm khổ. đây là con nỗi cảnh thường, không kề đến những người mù điếc, què quặt, kéo lê một đời thiểu-thốn tối-tăm Đến lúc già, mất lòe chân châm, răng rụng

lưng cõm, người chỉ còn là cái bóng, chẳng làm được việc gì, chỉ sống thừa để chờ chết. Cái chết không cầu nó cũng đến. May ai sống quá trăm năm! Nhưng chết đến nơi thì khùng kiếp quá! Kia chiếc quan-tài giá ngắt, kia cõi âm-u thăm thăm như vực! có bao viu lấy đời để sống thêm một vai phút! không được, mắt đã dờ ra và hơi tắt đi giữa những tiếng kêu gào.

Một mình vải quàng, ba-thược đắt nẹn, thế là xong.

Có thân phải khô theo thân: sống, đau, già, chết, có hình-hài là phải chịu.

Nhưng vẫn chưa hết. Cùng với thân vô-thường mà mê ly chìm nỗi, người ta còn tự tạo ra bao nhiêu nỗi khô. Tùy theo thân mà ưa ghét, tùy theo thân mà ham muốn cầu mong. Kẻ thi cả đời rong ruổi cầu cảnh an-nhàn, kẻ thi thiên phương bách kế mong được lợi danh, rủi không được chán nản tủi buồn, được một phần cầu được gấp hai, khiến cả đời ngược xuôi điên-dảo.

Được rồi mắt di cũng khô, được rồi giữ cho đừng mắt cũng khô, được luôn không mắt cũng khô vì sinh nhảm.

Thương muôn gần không được, lúc dứt ra đi, nỗi biệt-ly chưa hết nỗi sầu, lại dồn thêm cái buồn mong nhớ, cái buồn dâng đặc, khiến người hóa dại, hóa ngày. Ghét muôn tránh lại phải luôn luôn chung cùng deo đuối.

Bã thế lại còn những nỗi khô về tướng-tượng. Như đứa trẻ con tự bòi nhẹ vào mặt, nhìn vào gương khiếp sợ mà bỏ chạy.

Cũng có lúc tâm hồn bồng-bợt vì những tư-tưởng thanh cao, nhưng thân xác và bao nhiêu điều mê lầm chứa chất từ muôn kiếp đến nay, vẫn deo nặng bên mình; biết bao nhiêu người đã thốt ra câu than tuyệt vọng của Saint-Paul: « Điều thiện tôi ham, tôi không

tâm được, tội ghét điều ác mà vẫn phạm vào.

Khổ vì thân, khổ vì tâm, không ai là không khổ. Những kẻ người trưởng là sung sướng nhất trong đời chỉ như mặt trăng buồn tẻ lanh lùng dưới một bờ ngoài rực rỡ... « Từ đây bắt đầu một cuộc đời hoàn-toàn sung sướng »; đó chỉ là một câu sáo kết thúc những chuyện tình và những chuyện cho trẻ con xem !

Tuy thế, người đời chẳng phải là một bãi tha-má húi quan ; bèn cái khổ vẫn có cái vui, dù là cái vui được miếng ăn ngon dù là cái sướng làm nên một công trình tốt đẹp, si cũng đã nếm vui ít ra một hai lần. Nhưng cái vui chọc lát làm sao ? Người học-tro được nghỉ ngày chủ-nhật, chỉ thật sướng trong một phút buỗi chiều thứ bảy lúc anh khoan khoái thở dài.

Nhà nghệ-sĩ chân thành vừa tạc xong pho-tượng đương say sưa ngắm công-trình mình, đã thấy trong lòng tần-tắc bẩn-khoán, vì ý minh chưa thỏa, Những nỗi vui ở đời chẳng khác cái sướng thấp thỏm của người gai ghê. Gãm đến những nỗi vui ấy càng thấy rõ-rệt lối sống của ta hiện nay là khổ. Trên chiếc màn tang, mấy giọt lệ bạc long lanh chỉ làm tăng màu đen ủ-rũ. Càng nghĩ sâu về đời càng thấy khổ.

Giá đừng nghĩ nữa có hơn không ? Cố lè đời không khổ, cũng không sướng, chỉ tâm trí ta thấy khổ hay sướng thôi. Hồn nhiên mà sống, ắt bao nhiêu nỗi khổ về tâm trí sẽ tự dung tiêu-tan.

Vì thế ông Renan đã có lần nói « Không nên mở mang trí-thức của quần-chủng, vị trí càng cao, khổ càng đậm. » Nhưng sống không nghĩ ngợi, chỉ là thay vào những nỗi khổ của tâm-trí, của tinh-thần, những nỗi đau-thương, thô-thiên hơn của vật-chất. « Ấu-danh chịu khổ, để cho tâm trí được cao, thế còn hơn ». Đầu-dứa thay lời kết luận của ông Renan !

Không còn lối sống nào vừa sung-sướng, vừa

thỏa được tâm-trí hay sao? Các nhà hiền-triết sẽ trả lời : có, vì biết-bao triết-lý từ xưa tới nay, đã có dung hòa hạnh phúc và lý-trí.

Bao nhiêu việc xảy ra trong trời đất, thành phúc hay thành hoạ chỉ vì ý ta. Đối với mọi việc biến-cố ta cứ thản nhiên, thì còn đâu là tai-ách, còn đâu là khổ ải. Lý-luận một cách chặt chẽ như thế, những nhà hiền-triết khắc-kỷ (stoiciens) như Ténon, như Chrysippe tự cho đã giải được vấn-dề đau khổ cho nhoan-loại. « Hỏi đau thương, mi chỉ là một tiếng nói ». Lý tuy cao, nhưng thực - hành biết có được như lời ! Ta muôn thản-nhiên, ý và thân nào cơ dề ta yên : « Chiu đi, nhịn đi » lời hiệu lệnh nghiêm-khác của các nhà khắc-kỷ phải chẳng dè chứng rõ rằng đau thương không thể trừ bằng lý-luận.

Phật chỉ cho thấy điều khổ và nguyễn - nhân của khổ, ta có thể theo lời Ngài dạy, đem lý-trí mà suy xét. Nhưng lý - tri rất yếu hèn trước các nỗi mê-lầm rất sâu nặng, đã kết-tập bao nhiêu đời ! muốn hoàn-toàn theo đúng lý ta đã nhận, ta phải tu-theo các phương pháp Phật truyền, các phương thuốc giải khổ ấy có thực nghiệm không ? Ta có thể tin chắc là có, vì chính vị truyền những phương ấy cho ta là một vị hoàn-toàn thoát-khổ.

### TẬP - ĐE

Các chúng-sanh luân-quản mãi trong vòng luân hồi khổ-sở chỉ vì các điều mê-lầm kết-tập từ trăm đời nghìn kiếp.

Tiểu-thừa chia các điều mê-lầm ra hai loại lớn.

Suy xét phân biệt mà lầm gọi là **kiến-hoặc** (hay vọng-khiến, hay lý mê.) Những điều mê-lầm sâu sệt, từ lúc bẩm sinh vốn đã có, gọi là **tư-hoặc** (hay mê tinh, hay sự mê.)

Kiến-hoặc chỉ thuộc về lý-trí, có thể do

trong lúc tìm học để hiểu đạo ; tư-hoặc là những tinh, nhiều khi rất nhỏ-nhiệm, đã kết chặt sẵn trong thiên-tâm của người, nên phải tu tập mới dứt bỏ được. Người đoạn đượn kiến-hoặc còn có thể làm trong lúc xuất kí bất ý ; vì bỏ được các tư-hoặc mới thật lên được bậc cao, những lúc hồn-nhiên hành động, tâm-tri không chuyên chú, cũng không phạm vào mê-lầm nữa.

Kiến-hoặc sinh ra do mười điều, gọi là **mười kiết-sử** (kiết : giết buộc, sử : sai khiến) luôn luôn ràng buộc sai khiến ta, không cho tiến lên.

Mười kiết-sử chia ra hai thứ : ánh-hưởng rõ ràng ở ngoài gọi là **lợi-sử**. Ánh-hưởng thầm kín ở trong gọi là **độn-sử**.

Năm lợi-sử là :

1) **Thận-kiến** : nhất định nhận xác thân chất hép làm mình.

2) **Biện-kiến** : thấy có thường, có đoạn Tưởng rằng con người chỉ sống một đời, đến chết là hết, nhân dãy sinh ra cháu nǎn, không chịu trau-dồi tri-huệ và đức hạnh, đó là đoạn-kiến sai làm. Tưởng một cách không xác-thiệt rằng người sau lúc chết vẫn còn sống mãi với một cái bóng của thân-thể; với linh-hồn đó là thường kiến.

3) **Kiến-thủ** : cố-chấp ở nơi tri-kiến sai lạc theo nghiệp mình.

4) **Giết-cấm-thủ** : cố chấp những lặp-lục của tà-giáo, ví dụ giết sinh vật để tế thần.

5) **Tà-kiến** : nhận sai không đúng lý.

Năm độn-sử là :

1) **Tham** : Đeo đuổi những, đều-ưa thích, bao nhiêu cũng không vừa.

2) **Sân** : bất bình, kháng cự.

3) **Si** : ngu-si, không nhận được chân lý.

4) **Mạn** : đưa mình quá địa-vị. Có 7 thứ :

- a) **Mạn**: hơn người ta ít, nghĩ hơn nhiều.
- b) **Quá mạn**: bằng người ta, cho là hơn.
- c) **Mạn quá mạn**: thua người, cho mình **hơn**.
- d) **Tý-liết mạn**: tự biết mình hèn-kém, nhưng cũng cho người ta hèn kém như mình.
- e) **Ngã mạn**: quý mình hơn mọi người mọi vật.
- f) **Tà mạn**: do biết được các tà-thuật, tà giáo mà tự nhận là hơn người.

g) **Tăng thương mạn**: mạo nhận những vị-trí mà thiệt minh chưa chứng ngộ trong đường tu-hành.

Người có tinh mạn là người hẹp-hội, như chiếc chén nhỏ, chòng đầy, tự cho là đủ nên không tiễn được.

5) **Nghi**: trong lúc học hỏi, không ai khỏi nghi ngờ, càng nghi nhiều về sau chứng nhận càng rõ ràng, chắc chắn. Nhưng nghi-nghi, ngờ-ngoè, dùng dỗng, không chịu tin những điều đã rõ-rệt (nghi phap), không tin ở sức minh (nghi lự) thật là một ướt ngai lớn trên đường tu. Những điều mê-lầm ấy, chưa thoát được vòng sống chết là còn phải chịu, hoặc nhiều, hoặc ít.

Ở cõi **Dục-giới** (những cảnh đời còn vật-dục như đời ta hiện sống đây) 10 kiết-sử khiến ta khôn-nhận, được khôđ-de, 7 kiết-sử (5 độn sữ thêm tà-kiết và kiển-thủ) không cho ta nhận được tát-de, 7 kiết-sử, (độn sữ thêm tà-kiển và kiển thủ) khiến diệt-đi khô-nhận, và 8 kiết-sử (5 độn sữ thêm tà-kiển, kiển thủ giới-cấm thủ) ngăn-trở ta nhận đạo-de. Chứn ấy kiết-sử sinh ra 32 phần kiển-hoặc của Dục-giới.

Lên cõi **sắc-giới** (dẹp được lòng vật-dục, như còn thấy thân cảnh; hình-tương) và vô sắc-giới (lđược cả hình-tương) lòng sân đã dẹp được, nê mỗi giới chỉ còn 28 điều mê (về mồi đẽ, bót mồi đi vi săn gây ra) 32 điều mê của dục-giới cộng với 28 c"sắc-giới và 28 của Vô-sắc-giới là **88 phđm kiển hoặc**.

**Tư-hoặc** là những nội-mê lầm-thầm kín sâu-

gây ra vì các đòn-sử.

Ở cõi Dục-giới có 4 đòn-sử sinh ra tư-hoặc: tham, lân, si và mạn. Ở Sắc-giới và Vô-sắc giới chỉ còn ba ham, si và mạn. Cộng lại thành 10 món tư-hoặc.

Trong ba giới lại chia ra làm cữu địa: Dục-giới ở một địa (dục-giới tạp cư địa) Sắc-giới có bốn lịa (ly sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, ly hỷ diệu ác và xã niệm thanh tịnh) Vô Sắc-giới có bốn địa Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu ứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ) trong mỗi địa ác tư-hoặc tùy chỗ thô-tế chia ra làm 9 phàm. Cửu địa cộng lại là 81 phàm tư-hoặc. Xem lối chia hẽ đó, dù thấy đạo-lý Tiêu-thừa thực-tế và tinh vi đến bậc nào.

### DIỆT - ĐẾ

Diệt-de là khỗ, tập, diệt, trừ bỏ mọi mê lầm để thoát khỗ. Mê làm bẽ-bộn, muốn chứng đạo phải loạn dần từng hoặc một; vì thế đường giác-ngoáy hia nhiều từng bước.

Muốn tiến lên bức trên phải gan hết mọi diều nê lầm của bậc minh đang đứng, những điều hoặc át nhỏ-nhiệm, cũng có thể ngăn trở mình. Phảiết sức chuyên-tu mới đi được từ Dục-giới lên Sắc-giới, từ Sắc-giới lên Vô-sắc-giới.

Cũng vì lẽ ấy, khi sắp đoạn hết 88 kiến-hoặc ủa ba giới, phải qua bốn bậc gia-hạnh mới chứng được quả thứ nhứt, quả Tu-da-hoán.

Bốn bậc gia-hạnh là a) Hoản-địa: lửa tri-huệ chưa biếu lò, như hai đoạn gỗ xát đã nóng hổi chờ có bùi ngùi là bùng cháy sáng.

b) Đảnh-địa: gần thoát cảnh tam-giới, nhưng vẫn còn vẩn vương đôi chút, như người đứng trên ánh mui, cả người tắm trong khoàng không cao rộng, uy chấn, còn định đái.

c) Nhẫn-dịa : tri-huệ gần phát dương còn ấp-ủng như lòng bất-hình của một người biết nhỉn.

d) Thể đê nhứt địa : vị tu đến bực này đã ra ngoài thế-gian nhiều, như chiếc diều chỉ định đất bằng sợi dây mảnh, gấp cơn gió mạnh là dứt dây vút bay.

Nhờ 4 mòn gia-hạnh ấy, đoạn được các kiến-hoặc của phi-tưởng phi-phi-tưởng địa trong vô-sắc-giới mới được quả Tu-dà-hoàn. Tu-dà-hoàn nghĩa là **dự-lưu**, ra ngoài hàng phan-tục, dự vào bậc thành-lưu, qua nhiều nhất là 7 lần sống chết nữa, đến được quả A-la-hán. Nhưng Tu-dà-hoàn còn là bậc kiến đạo ; đó là kết-quả tối cao của công phu ý-thức ; bao nhiêu vọng kiến đã tiêu tan, nhận xét không lầm nữa, duy còn có những mê-hoặc ám-thầm ở bên trong.

Ba bực sau mới thật là tu đạo, chẳng những ý-thức nhận thấy lầm, mà đoạn được gốc mê-lầm ngay trong thân tâm, hay là nói theo sách Phật, trừ được những chủng-tử sai lầm trong A-lại-gia-thức.

Đoạn được 6 phẩm tư-hoặc của Dục-giới, tức chứng được quả Tứ-dà-hám. Tứ-dà-hám nghĩa là nhất-lai, còn một phen trở lại Dục-giới rồi mới thoát hẳn.

Đoạn hết cả 9 phẩm tư-hoặc của Dục-giới là bậc A-na-hám, hay bất-lai, thoát hẳn Dục-giới không trở lại nữa.

Từ bậc ấy diệt hẳn được 72 phẩm tư-hoặc của Sắc-giới và Vô-sắc-giới mới lên được A-la-hán. Từ A-na-hám đến A-la-hán đường rất dài, nên nhiều vị tu đến quả A-na-hám phải lên ngũ-tịnh cư thiền tu tập lâu ngày rồi mới chứng quả.

A-la-hán nghĩa là vô-sanh, là phá ác, lại có nghĩa là ứng-cúng. Vì A-la-hán thoát hẳn vòng luân hồi sanh-tử, dẹp tan mọi điều ác-độc, lại thường lão sự cúng dường của chúng-sanh trong tam-giới, đã gây phước cho kẻ cúng. Chứng quả A-la-hán tú là chứng quả Niết-bàn. Niết-bàn (nirvana) có nhiề

nghĩa: Chữ Nir là không có, là ra khỏi, là bỏ đi. Chữ Vana có nghĩa là mọc lên, là lăng xăng bè-bèn, hay là rùng. Nên Nirvana có nghĩa là **bất-sanh** (không mọc lên không sinh ra lại nữa) lại có nghĩa là **tịch-diệt** (yên lăng thuần-túy không bè-bèn lăng xăng như cảnh đời) hay là **giải-thoát** (ra khỏi rùng mè).

Các vị Tu đà-hoàn, Tư-dà-hàm và A-na-hàm cũng có thể gọi là chứng được Niết-bàn, vì đã có một phần giải-thoát, nhưng chỉ là **hữu-dư** ý Niết-bàn. Niết-bàn còn xen lộn những mê-lầm, nhiều hay ít, tùy theo cảnh giới, nhưng chưa rõ-ráo, còn sót một ít mê-lầm, nên còn dư lại phần y-hảo.

Đến bậc A-la-hán mới thật là được **vô-dư** ý Niết-bàn, đoạn hẳn mê-lầm làm phiền-não, thoát hẳn ra ngoài tam-giới.

Ra ngoài phàm tục giác-quan và trí-huệ cũng khác phàm, vì không có gì ngăn-ngại được nữa nên mắt thấy, tai nghe suýt cả các cõi, hiểu được ý nghĩ thâm kín của kẻ khác, biết được kiếp trước rất rõ ràng. Nói tóm lại sống ở ngoài khuôn khổ của thời-gian và không-gian; trí-huệ cũng rộng rãi vô cùng vì không bị một cái ta riêng khác làm hẹp và mờ đi.

Cứ theo Tiêu-thừa, A-la-hán cũng không khác gì Phật, nhưng Đại-thừa cũng cho A-la-hán còn có hai đường: các vị **bất-hồi-tâm-dộn** A-la-hán, suốt đời ở yên trong tịch-diệt; các vị **hồi-tâm-đại** A-la-hán, phát Bồ-đề tâm vào Tam-giới độ sánh, tu hành Bồ-tát, lập công-đức lớn, rồi mới thành Phật.

### ĐẠO ĐẾ

Đạo túc là đường tu-hành để trừ gốc-khổ (khổ, tập, diệt).

Phép tu không ngoại ba mòn-giới, định-huệ. Giới là giữ không làm điều ác. Ác-pháp hại cho người và mình về hiện-tại và vị-lai. Ác tồn

hai cho người ngay trong hiện-tại, cái đó đã rõ-ràng, nhưng ta quen nhìn các quả hiện-tại, không biết rằng điều ác có hại rất lớn cho mình về sau, vì mỗi lần phát tâm ác, là một dịp cho các mầm ác nảy nở, khiến chính tâm ngày một lem-mờ. Đấy là chưa nói đến kết-quả đối-dãi ; dùng sức mạnh và oai quyền trong một lúc lẩn áp kẻ khác, rồi sẽ có lúc mình yếu đi, bị kẻ khác làm hại. Song gan sạch đen tối chưa đủ thực ích cho đạo-đức. Vì thế, theo giới không những là giữ không phạm điều ác (chỉ tri) lại là cố gắng làm các điều thiện (tác tri) lấy lành lắn dữ, lấy sáng đuổi tối. Muốn giữ một khu vườn cho tốt không phải là chỉ chăm ngõi nhổ cỏ mà được, nhổ như thế chắc gì đã đoạn được gốc. Trồng cây cao, bóng cản rẽ mạnh chiếm cả khu vườn, giống cỏ hoang sẽ tự dung không còn nữa.

**Định-huệ.** Định túc là tu các phép quán, nhơn đây có thể phát ra tri-huệ, nhận được chân-tâm.

Trong ý-thức ta ngày thường, các tưởng, các tinh luôn luôn kế tiếp nhau đồi nhau như trời, như cháy không hề đứng yên ; bởi thế mới có chữ : giòng tư tưởng ! Hôm nay ta tắm sông này, đến mai tắm lại vẫn sông ấy, vẫn dòng ấy mà nào phải nước ấy nữa. Lòng ta lưu chuyền chẳng khác giòng sông ; cảm-giác và ý-tưởng bùng cháy trong lòng ta hôm nay cũng sẽ thoảng qua như mọi tưởng niệm khác, để không bao giờ trở lại y như cũ. Lòng ta vốn thế rồi, nên chú ý là việc kho, lực lượng ta rất hàn-loạn, không chuyen vào một việc nên rất yếu.

Phật dạy đường tu cũng chỉ dùng một lý ta vẫn nhận xét. Bao nhiêu người trở nên nghệ-sĩ có tài, hay thành bậc hiền-trết sâu xa, chỉ vì biết chuyên chú, biết dùng toàn lực-lượng mình vào một công việc, biết dèo đuổi một tư-tưởng, một chủ-định vững bền.

Đem hết lực-lượng để nhận đạo (để tu tập)

không cho tản-mạn ra nhiều nơi túc là chỉ. Giữ luôn một chánh-niệm, một cảm-giác đúng, một tư-tưởng hợp với pháp Phật dạy, không bao giờ dời đổi túc là Quán. Có chỉ, có quán thì tâm mới định.

Có cố đẽ hết tinh-thần vào đạo như vậy, mới mong một ngày kia, lứa trí-huệ sáng tỏ chiểu khắp trong lòng và ngoài vũ-trú.

Phật từng dạy : biển khô mít-mù, quay đầu lại túc là bờ đó (khô hải vô biền, hồi đầu thị ngan). Song ta mê lầm quá nặng, nên muốn dứt sạch gánh phiền-não, phải theo những phương pháp rõ ràng có từng, có bậc.

Đây là 37 công-tu, giúp ta trừ mê đến giác-ngộ gọi tam-thập thất trợ Bồ-dề phảm. Trợ chư không phải sanh, vì tánh giác hay Bồ-dề tâm, ta vốn có, chỉ vì mê mà bị che đi, người tu như kẽ gan bụi trên tấm gương cũ, làm lộ vế sáng của gương, không phải cho gương vế sáng. Các phảm ấy họp lại thành 7 bộ-phản.

1) Tứ-niệm-xứ : hay bốn chỗ để cho tưởng-niệm thường nương dựa.

- a) Quán thân bất-tịnh.
- b) Quán thọ thị khô.
- c) Quán tâm vô thường.
- d) Quán Pháp vô-ngã.

Quán có hai phần : quán lý và quán sự. Quán lý là trực nhận chân lý một cách rõ ràng. Quán sự là nhận thiết-thiết ngay nơi sự vật, giữ vững một niệm trong tâm, khiến mỗi cử tâm động niệm đều hợp với lý đã nhận.

a) Thân-bất-tịnh. Thân-thể ta vốn không trong sạch. Từ lúc sinh ra đã nhơ bẩn. Lớp da chung dung cũng đắt bụi, trùm bọc mót náo xương, náo máu, náo ruột. Đề hở không giữ gìn là hôi thối ngay, trong thân lưu-hành bao thứ không trong

sạch, luôn luôn bài tiết ra ngoài. Đến lúc chết không đem xác sang ngay, tức thấy trường hoi, ruồi bâu, giòi rúc, thối tha khó chịu, Nhận lý ấy rồi, người tu-hành phải quan ngay nơi sự vật. Người ấy sẽ không như ta, lùi lại trước một thây ma, bay trước xác một vật bị phanh mổ, như lùi lại trước vực thẳm vì không chịu nổi ý-tưởng ghê rợn, chính xác minh đây cũng ô-uế chẳng kém gì. Người ấy sẽ đến bái tha ma, cảnh những quan-tài đè hờ, chuyên chú nhìn, tưởng đến thân mình rồi sau cũng như thế, cũng giòi an, cũng thanh xuong trắng và thành ra bụi, thanh không. Dưới những thân hình kiều mỹ nhất, người ấy sẽ thấy một nắm xương chắp với nhau, một mớ thịt giàn, gan, ruột tanh-hôi và sẽ rữa nát. Người ấy sẽ không quá mè, quá quý, giữ thân mình hay một thân nao khác, nhờ đó rời thân ra theo đuổi những cái trong sạch và thường còn luân.

b) **Thọ thi khô.** Tâm đã rời được xác thân ô-uế, nhưng hễ còn nhận lãnh vẫn còn khô, Chịu điều đau đớn, khô đã đau, Nhận điều mừng vui cũng khô, vì có gì làm ta vui một lúc mà không cho ta nỗi uất khô phản ly, nỗi buồn nhảm chán. Nhận lãnh tức chịu **khô-khô** (cái khô những đau đơn truyện hiền-nhiên) **hành khô** (cái khô thấy vật mình quý dần cũ đi, hư đi theo luật lưu-hành của thời-gian) **hoại khô** (cái khô thấy vật mình yêu bị tiêu-diệt, cảnh mình ước bị tan ra.)

c) **Tâm vô-thường.** Tâm đã rời thân ra và không nhận lãnh nữa, nhưng tâm đó chỉ là bóng của lục-thức, tùy cảnh biến-chuyển. Phải nhận lãnh vô-thường của các tâm-niệm, không nhận tâm-niệm thiết-thiết tồn-tại được. Nhận được tâm vô-thường, tức là nhận rõ bản-tánh tương-lục bất đoạn của dòng tư-tưởng, không phải thường-trú, không có tự-thể.

d) **Pháp vô-ngã.** Mọi việc cho đến tâm đương

niệm, đều do nhơn-duyên mà thành, không có cái gì đứng riêng mà có, không có cái gì có tánh riêng hẵn, eo tự-tánh. Nhận lý ấy, nên phải bỏ cả nỗi tưởng thầm kín, cho có thiệt cảnh, thiệt tâm, thiệt pháp, hoặc thiệt có, minh tu-tập nên giác-ngộ hơn người.

2) **Tứ-chánh cần.** Từ niệm xứ làm nền tảng cho công tu. Nhưng tưởng niệm chính cũng chưa đủ, còn phải đoạn sạch mọi ác-pháp và chấm gác các pháp lành. Nên phải tu tứ chánh cần, nghĩa là phải siêng năng làm 4 việc :

- a) Siêng năng đoạn trừ những pháp bất-thiện đã sanh.
  - b) Cố tu-tập để các pháp bất-thiện chưa có dừng sanh ra.
  - c) Thiện-pháp chưa sanh làm cho sanh.
  - d) Thiện-pháp sanh rồi, cố gác cho mạnh-mẽ.
- Tu như vậy còn gọi là **tứ chánh đoạn**, vì nghĩa thiện và bất thiện càng ngày càng cao, nên đoạn cũng nhiều từng bậc.
- a) Đoạn đoạn : lấy chánh-niệm đoạn, đoạn mãi các kiết sử.
  - b) Luật nghi đoạn : giữ uy-nghi để niệm sai dừng khởi.
  - c) Tùy hộ đoạn : tùy thuận giữ gìn pháp vô-lâu đừng cho niệm hữu-lâu chen vào.
  - d) Tu-đoạn : đoạn các lầm nhỡ, lần đến hực A-la-hán.

Tùy tu tứ-niệm xứ có rõ-ráo hay không, buồ tu-tập trong tứ chánh cần sẽ cao hay thấp. Trả lại tu tứ chánh cần tức giúp cho công phu quả sự (trong tứ-niệm xứ) được rõ ràng, chắc chắn.

3) **Tứ-như-ý-túc** hay **tứ-thần-túc**. Tứe nghĩa là chân đúng, là chỗ nương dựa cho sự hành-tri như thân đi đứng nhờ chân. **Thần** nghĩa là linh

diệu. Đây là bốn mòn tịnh-tâm, làm chỗ sở y cho hành quả linh-diệu, gây nên nhờ 4 chủ lực : **đục** (chi-nguyễn) **cần** (tinh-tấn, siêng-năng) **tâm** (tâm chuyên-chú) và **quán**. Nhận thấy phân ra 4 thàn-túc : **đục-thần-túc**, **cần-thần-túc**, **tâm-thần-túc** và **quán-thần-túc**. Tứ-niệm xứ dùng nhiều trực-nhận ; tứ chánh cần dùng phương-pháp đoạn-trừ tinh-vi ; Tứ như ý túc dùng hòa cả định và huệ. Tu bậc này thường phát thấu-thông, nên gọi là **thần-túc**.

4) **Ngũ căn và ngũ lực**. Nhờ định huệ cân nhau, được nẩy quả tốt giúp cho việc chứng đạo (ngũ căn) hoặc mạnh hơn, giúp được cả người khác (ngũ lực). Năm quả lành ấy là :

- a) **Tín** : hết nghi ngờ, tin chắc chánh-pháp và tin sẽ giải-theát nhờ tu chánh pháp.
- b) **Tinh tắn** : tâm hết lười biếng.
- c) **Niệm** : được chánh-niệm luôn luôn.
- d) **Hạnh** : tâm thường không tán-loạn.
- e) **Huệ** : sáng suốt, rõ thấu chánh-đạo.

Bậc ngũ lực, thiện căn rất mạnh có thể phả chướng ngại xung quanh mình, sinh tín tâm cho người.

5) **Bát-chánh hay bát thánh đạo**. Giữ tâm tri thường chánh, thường sáng suốt, không còn bị trùm làm thiên lệch, để nhận đạo dễ dàng.

- a) **Chánh tri kiến** : tri-kiến đúng đắn.
- b) **Chánh tư duy** : nương theo chánh-trí-kiến mà nghĩ-ngợi suy xét để chánh-trí ngày càng thêm.
- c) **Chánh ngữ** : đem chánh-trí tu về phần lời nói, (khẩu nghiệp) không nói phi lý mê lầm.
- d) **Chánh nghiệp** : lấy chánh-trí tu về phần thân-nghiệp, không làm việc bất chánh.
- e) **Chánh mạng** : thân-thề sống thuần theo chánh-pháp.
- f) **Chánh tinh-tấn** : bước tới mãi đến đạo Niết-Ban.
- g) **Chánh niệm** : tâm niệm khế hiệp chánh đạo.

b) Chánh định : do chánh-trí phát ra thuyên-dịnh thành-tịnh, không hề bị tán-loạn. Tu bát-chánh-đạo là cốt-sáng suốt để trừ mê, thuần-theo phap vò-lâu để trừ các phap hữu-lâu.

6. Thất-giác-chi. — Đây là kết-quả của công-tu. Thất-giác-chi còn gọi là thất-giac-phản.

a) Trạch-pháp giac-chi : được trí-huệ, chọn đúng phép-chọn, phép-vọng.

b) Tinh-tắn giac-chi : tâm-mạnh mê, rời hẳn các tà-hành, thường thiêt-hành chánh-pháp.

c) Hỷ-giác-chi : tâm thường vui-vẻ trong chánh-pháp.

d) Khinh-an giac-chi : tâm rời khỏi các mê-lầm, thô-nặng, được nhẹ nhàng an-lành.

e) Niệm-giác-chi : nhớ rõ các việc tu-hành không quên, khiến định và huệ-cân-ubau.

f) Định-giác-chi : tâm không tán-loạn.

g) Hành-xá-giác-chi : xả-sạch các diều-lầm cũ, tâm địa-bình-thản.

Đến đây là đủ 37 trợ-bồ-dề phảm.

Ngoài ra còn nhiều lối tu-hành nữa như :

1. Cửu-thứ-dệ-dịnh : tức tú-thuyên, tú-không và diệt-tận-dịnh (đến phi-tưởng phi-phi-tưởng xix-rồi, nhớ quẩn-tâm vò-thường và thô-thị-khổ, xả được chấp-ngã).

2. Bát-bội-xá : bát-thắng-xú và thập-nhất-thể-xú

Bát-bội-xá tức là tu cho được định, rồi nhân-quán vò-thường, vò-ngã, trở lại giải định ấy tu định khác. Tâm-lần-tu, tâm-lần-xá như vậy mới chứng được quả A-la-Hán. Bát-thắng-xú là trừ-tham-ái và tư-kiến-biết; cách thuyên-tịnh. Tu thập-nhất-thể-xú là dùng tâm-quán-canh, đem một-lành của vũ-trù trùm khắp lên mọi vật như quán-tất cả vũ-trù toàn-một mầu-xanh, hay vàng, hoặc toàn-là địa, thủy, hỏa, phong.

3. Ngũ-dịnh-tâm . để tâm dừng lại một-chỗ.

a) **Bát-tịnh-quán** (như trong từ-niệm-xứ).

b) **Nhân-duyên-quán**: quán lý, mọi vật đều do nhân-duyên tạo thành (có thể nói nhau là những vật tạo thành một cách trực tiếp, duyên là những phần phu-troy cho nhau). Nhân mọi việc trước mắt, bớt một nhân túc vật không có, quả chỉ là một nhóm nhân-duyên họp lại, như một chuỗi hạt không có tự thể gì. Quán sự: cho mọi vật là danh-tướng cả, không thực có.

c) **Tử-bí-quán**: Tử là lòng thương rộng-rãi cung khắp. Bí là lòng muốn cứu-giúp. Quán lý: toàn-thể chúng-sanh đều có thể giác-ngộ, chỉ vì mê mà mang nghiệp khổ rất oan-uổng, phải xoay vần sống chết đã khổ, lại còn khổ trong nghiệp chúng-sanh, thực là khổ hai từng. Cho nên người chứng được đạo, phải dốc lòng trừ mê cứu khổ.

Quán sự: đối với mọi người, mọi vật trong vòng sống chết, phát lòng thương không bờ-bến, vì nỗi khổ oan-uổng của họ, sẵn lòng tha-thứ, giúp đỡ, sẵn lòng chịu khó nhọc để đưa họ vào đường chính và không hề giận ai.

d) **Giới-phản-biệt-quán**: chia rạch rời, từng tâm-niệm, từng cảnh, từng trần, thành không thấy cái ta đâu nữa.

e) **Sô-tự-quán**: định tam bằng hơi thở (như đã nói trong từ-thuyền, từ-không). Các phép quán tuy nhiều, nhưng điều cốt-yếu là bao giờ ta cũng phải kinh-nghiệm noi tự-tâm. Mỗi lối tu là mỗi lối trừ mê, nhưng như lời Phật nói, đạo Phật chỉ có một vị là vị giải-thoát, cũng như nước ngoài hễ khơi chỉ có một vị là vị mặn.

## NGUYỄN-HỮU-QUÁN

Trong đoàn Phật-học Đức-Dục

# THƯ TÍN

Chúng tôi đã nhận được ngân-phieu bưu-diễn của quý  
ngài Độc-giả kê tên dưới đây:

MM. Nguyễn quang Hân	Cao lanh	2\$60
Trần ngọc Lý	Vĩnh long	2,00
Nguyễn văn Trung	Trảng bàng	7,50
Lâm kim Đinh	Bắc liêu	2,07
Lý chánh Đức	Bến tre	2,50
Võ quang Viên	Qui nhơn	1,70
Lê trọng Ngữ	Thaoth hóa	2,50
Nguyễn văn Chiểu	Thuận hòa Phanrang	2,00
Hoàng thông Hòa thương		2,00
Hoàng Phú	Cần thơ	2,50
Tỉnh hội Seerba	Thanh hóa	35,00
Trần thoại Đặng	Trà vinh	5,00
Phan-thanh-An	Sades	2\$50
Hoàng-chinh-Vân	Laos	2,50
Đặng-như-Lan	Hanoi	2,50
Thái-văn-Phú	Tourane	2,50
Bùn-Tập	Djiring	16,00
Đỗ văn-Viễn	Paksé	2,50
Trần-văn-Quá	Saigon	4,50
Nguyễn-Nồng	Paksé	2,00
Nguyễn-văn-Cơ	Phan-thiết	2,00
Nguyễn-đức-Üng	Hanoi	2,00
Nguyễn-vũ Mẫn	Hanoi	3,00
Nguyễn-thanh-Tông	Saigon	20,00
Đặng-như-Lan	Hanoi	9,82
Thái-bình-Dương	Choloc	2,50

Chúng tôi xin cám ơn chủ-quy độc-giả và sẽ xin  
trả xác gửi ngay-tan