

P. L. 2507

Năm thứ 7 — Số 71

刊月音圓

# VIÊN - ÂM

Cô Quán Thành



VIÊN - ÂM NGUYỆT - SAN  
ANNAM PHẬT-HỌC HỘI PHÁT HÀNH

1944  
IN TẠI NHÀ IN ĐƯỢC TUỆ  
73, Rue Richaud, 73  
HANOI

GIÁ 0\$80

## Cuộc thi để chọn tác phẩm hay viết bằng quoc-văn

Nghị định số 2936 đê ngày 8 Mai 1944 của Quản Thống-Đốc Nam-Kỳ, có bày ra cuộc thi Văn-Chương năm 1945, gọi là « Cuộc thi Phan-thanh-Giảng » có đặt sáu phần thưởng :

Hạng nhất . . 1.500\$00 Hạng nhì . . 800\$00 Hạng ba . . 500\$00

Hạng tư . . . 300\$00 Hạng năm . . 200\$00 Hạng sáu . . 100\$00  
và định điều-kiện như sau đây :

1. Cuộc thi này mở ra cho hết thảy người Annam, bất cứ sanh-trưởng và cư ngụ ở nơi nào.

2. Những tác phẩm dự thi phải là tiểu-thuyết chưa xuất bản hay là đã xuất bản rồi mà chưa được giải thưởng nào và phải xu-hướng về sự thân-thiện giữa người Pháp và người Nam.

Tác-giả không được dùng một phương pháp nào rõ-rệt quá đẽ gây nêu cái cảm giác về su-xu-hướng ấy, chỉ đẽ cho độc-giả tự nhiên có cái cảm giác ấy. Mỗi người có thể gửi dự thi nhiều bài.

3. Sách phải viết hay đánh máy một mặt mà thôi, và phải dày ít lâm là 200 truong và nhiều lâm là 300 truong, bể khổ 18×24.

Tác-giả nhớ biên ngoài bao lhor biệt-hiệu hay là một câu châm-ngôn mà thế tên thiêt của mình, còn tên và địa chỉ thì đẽ ở trong thơ, nên nhắc biệt-hiệu hay là câu châm-ngôn một bên. Trên đầu bao thơ phải đẽ « Concours littéraire ».

4. Những bài dự thi phải gửi làm hai bồn tới sở Thông-tin, Tuyên-truyền và Báo-giới 98 Boulevard Charner, Salgon, trước ngày 1er Janvier 1945.

5. Ban chấm cuộc thi phải cần ít lâm là 5 tháng dặng coi chấm những bài dự thi.

Những bài thi phải có đủ giá trị về Văn-Chương và Tình-Thần và chấm từ 0 tới 20 điểm.

Ba tác-phẩm hay nhứt cần phải được ít lâm là 13 điểm mới được thưởng.

Phần thứ 4, thứ 5 và thứ 6 gọi là phần thưởng an-üi dành đẽ cho những bài tuy không được 13 điểm nhưng cũng có giá trị.

6. Tác-giả được giữ bản quyền bài của mình, dầu được giải thưởng cũng vậy. Về mấy bài được thưởng, nhà nước chỉ lấy một quyền đẽ hành trong kho sách mà thôi.

Nếu ban chấm thưởng đồng công nhận rằng có 1 tác-phẩm đặc-sắc thi ở Thông-tin, Tuyên-truyền và Báo-Giới sẽ in tác-phẩm ấy, tiền bao vé phần sở chịu hết. Tác-giả cuốn sách ấy được phép lãnh tiền công quyền trước-tác) nhiều ít tùy theo số sách bán.

Nhà nước không chịu trách nhiệm nếu bài gửi dự thi bị rách hư.

Những người dự thi có thể lai sở Tuyên-Truyền rút bài thi của mình a trong kỳ hạn một tháng sau khi cho biết kết quả cuộc thi.

Saigon, le 20 JUIN 1944  
Le Chef du service local de I.P.P.  
Commandant AUBERT

# KINH Ủ-U-BÀ-TẮC-GIÓ'I

(Tiếp theo)

*Dịch giả : Tâm-Minh*

## PHẨM TU NGHIỆP-NHƠN 32 TƯỞNG, THỨ SÁU

Thiện-Sanh thưa : « Bạch Thế-tôn, Bồ-tát lúc nào  
mới được thành-tựu được thân-lực như lời Phật  
day ? » Phật đáp : « Thiện-nam-tử, khi bắt đầu tu  
nghiệp-nhơn của 32 tưởng. Thiện-nam-tử, khi Bồ-tát  
tu nhὸm nghiệp-nhơn như vậy thì được gọi là Bồ-  
tát, lại được hai thứ định : một là Bồ-dề định (Bồ-  
dề tâm quyết chắc thi được Bồ-dề-định), hai là hữu-  
định (không còn sa đọa trong ác đạo thi gọi là hữu-  
định). Lại được hai định : một là tri-túc-mạng-định  
(biết các đời quá-khứ), hai là sanh-chánh-pháp-nhơn-  
định (nhận rõ chánh-pháp và tu-hành chánh-pháp).  
Thiện-nam-tử, Bồ-tát từ khi tu nghiệp-nhơn 32 tưởng  
cho đến khi được Vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác,  
trong khoảng giữa, đa-văn không chán (đa-văn là  
học hỏi và ghi nhớ nhiều). Bồ-tát ma-ha-tát tu mỗi  
mỗi tưởng, đều có 100 phước đức doanh-vây : tu  
tâm 50 thiện-pháp, cù-tâm 50 thiện-pháp, ấy gọi là  
100 phước-đức (về tu tâm có 50 thiện-pháp là pháp  
thập-thiện và mỗi thiện-pháp đều có 5 thiện-oǎn ;  
cù-tâm là tâm đầy-đủ, cũng có 50 pháp như vậy.  
Hiệp cả tu tâm và cù-tâm thành được 100 phước-  
đức).

Thiện-nam-tử, hết thảy thế-gian có các phước-đức,  
không bằng công-đức một cái lông của Như-lai. Công-  
đức tất cả lỗ lông của Như-lai, không bằng công-  
đức của một tùy-hình-hảo ; nhὸm cả công-đức bát-

thập-chủng-hảo, không bằng công-đức của một tướng; công-đức của hết thảy tướng khác, không bằng công-đức của tướng bạch-hảo; công-đức của tướng bạch-hảo lại không bằng công-đức của vô kiến-danh-tướng.

Thiện-nam-tử, Bồ-tát thường ở trong vô lượng kiếp, vì các chúng sanh làm lợi ích to tát, chí tam siêng làm hết thảy thiện-nghịệp; vậy nên Như-lai thành-tựu khâm đủ vô lượng công-đức. 32 tướng đó tựe là quả-báo của Đại-bi vậy. Chuyên-Luân-Thánh-Vương tuy có tướng ấy, song tướng không rõ-ràng, lại không thành-tựu khâm đủ.

Nghịệp thế của tướng ấy là thân, khẩu và ý nghiệp. Khi tu nghiệp ấy, không phải tu nơi cõi trời và nơi Bắc-cu-lô-châu, mà chỉ tu nơi ba châu khác; lại chỉ tu với thân con trai chờ không phải với thân con gái. Bồ-tát ma-ha-tát khi tu các nghiệp-nhơn ấy rồi thi gọi là đầy đủ tam A-tăng-kỳ-kiếp, lần lượt thành Vô-thượng chánh-dâng chánh-giác.

Thiện-nam-tử, thuở xưa lúc đức Phật Bảo-Đảnh, ta đầy đủ A-tăng-kỳ-kiếp thứ nhất; lúc đức Phật Nhiên-Đăng, đầy đủ A-tăng-kỳ-kiếp thứ hai; lúc đức Phật Ca-Diếp, đầy đủ A-tăng-kỳ-kiếp thứ ba. Thiện-nam-tử, ta ở nơi đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni thuở xưa (một đức Phật quá-khứ, đồng danh với Phật Thích-Ca), bắt đầu phát A-nậu-đa-kì tam-miệu tam-bồ-dề-tâm; khi phát tâm ấy, ta cũng-dường vô lượng hẵng sa chư Phật, trồng các thiện-căn, tu đạo, tri-giỏi, tinh-tẫn, đa-văn. Thiện-nam-tử, Bồ-tát ma-ha-tát, khi tu nghiệp-nhơn 32 tướng rồi, rõ rõ tự biết quyết định được Vô-thượng chánh-dâng chánh-giác, như xem trái Yêm-ma-lạc trong bàn tay. Nghiệp-nhơn đó tuy nhất định, song thử lớp tu-hành về thời-gian không

cần phải nhất định.

Hoặc có người nói Như-lai được tướng Ngưu-vương nhẽn trước, vì sao ? vì khi làm Bồ-tát, trong không lường đời, tra dùng con mắt lành mà xem chúng-sinh một cách nhu-hòa nên được tướng Ngưu-vương nhẽn trước ; Rồi thứ nữa mới được các tướng khác. Hoặc có người nói Như-lai đãng tướng Bát phạm-âm trước, rồi lần lượt mới được các tướng khác. Vì sao ? vì khi làm Bồ-tát trong không lường đời, thường dùng lời nói mềm mại, lời nói hỏi han trước, lời nói chân thật mà giáo hóa chúng sinh nên đãng tướng Bát phạm-âm trước. Hoặc có người nói Như-lai đãng Vô-kiến-danh tướng trước, rồi thứ nữa mới được các tướng khác. Vì sao ? vì khi làm Bồ-tát, trong không lường đời, cúng dường Sư-trưởng, chư Phật, Bồ-tát, lấy đầu đánh lẽ bái, tự phá lòng kiêu mạn, nên được vô kiến danh tướng trước. Hoặc có người nói Như-lai được tướng bạch hào trước, rồi thứ nữa mới được các tướng khác. Vì sao ? vì khi làm Bồ-tát, trong không lường đời đều không phỉnh gạt hết thảy chúng-sinh, vậy nên được tướng bạch hào giữa hai chân mày trước. Thiện-nam-tử, trừ Phật Thế-tôn, các bậc huân không thể nói nghiệp nhân các tướng như vậy.

Thiện-nam-tử, hoặc lại có người nói thứ lớp ta được như vậy : Như-lai trước được tướng túc-hạ-bình, rồi lần lượt mới được các tướng khác ; Vì sao ? vì khi làm Bồ-tát, trong không lường đời, trong lúc tu nhóm đạo hạnh, bố thí, trì giới, tâm không lay động, vậy nên được tướng túc-hạ-bình trước. Được tướng ấy rồi, lần lượt được tướng túc-hạ-luân ; Vì sao ? vì khi làm Bồ-tát, trong không lường đời, cúng dường cha mẹ, sư trưởng, thiện hữu và y như chánh-pháp

ủng hộ tất cả chúng-sinh, nên thứ nữa được tướng thủ-túc-luân. Được tướng ấy rồi lần lượt được tướng triêm-trường-chỉ ; Vì sao ? vì khi làm Bồ-tát, chí tâm thù-iri giới Ưu-bà-tắc thứ nhất và thứ tư. Vậy nên thứ nữa được tướng triêm-trường-chỉ và tướng túc-ngạn. Được tướng ấy rồi, lần lượt được thân-dung-mẫn tướng ; Vì sao ? vì khi làm Bồ-tát, khéo lanh-tho các lời dạy bảo cùi sú-trưởng, cha mẹ, thiện-hữu nên thứ nữa được thân-dung-mẫn tướng. Được tướng ấy rồi, thứ nữa được thủ-túc-võng-mạng tướng. Vì sao ? vì khi làm Bồ-tát, dùng từ-nhiếp-pháp mà nhiếp-hóa chúng-sinh nên được thủ-túc-võng-mạng tướng. Được tướng ấy rồi, lần lượt được thủ-túc-nhu-nhuynh-thắng-du-thân tướng. Vì sao ? vì khi làm Bồ-tát, trong không lường đời, lấy tay xoa rửa cha mẹ, trừ bỏ nhớp nhúa, và lấy dầu thơm xoa bôi, nên được thủ-túc-nhuynh tướng. Được tướng ấy rồi, thứ nữa được thân-mao-thượng-hướng-my tướng ; Vì sao ? vì khi làm Bồ-tát, trong không lường đời, thường giáo-hóa chúng-sinh khiết tu tất cả thiện-phap, như bố-thí, trì-giới, nên được mao-thượng-my tướng. Được tướng ấy rồi, lần lượt mới được lộc-vương-doan tướng ; Vì sao ? vì khi làm Bồ-tát, chí tâm nghe phap chí tâm thuyết phap, cốt dẽ phá hoại các lối lầm của sinh tử nên thứ được lộc-vương-doan tướng. Được tướng ấy rồi, lần lượt được thân-phương-viên tướng như cây Ni-nâu-Đà. Vì sao ? vì khi làm Bồ-tát, trong không lường đời, thường bố-thí thuốc thang cho hết thầy chúng-sinh, nên thứ được thân-phương-viên tướng. Được tướng ấy rồi, lần lượt được thủ-quả-tất tướng ; Vì sao ? vì khi làm Bồ-tát, trọn chẳng phản đổi tất cả Hiền-thánh, Cha mẹ, Sư-trưởng, Thiện-hữu, trí-thức nên được thủ-quả-tất tướng. Được tướng ấy

rồi, lần lượt được tượng-vương-mã-vương-tạng tượng.  
Vì sao ? vì khi làm Bồ-tát, trong không lường đời, thấy  
người e sợ thường hay cứu giúp, lại tam sinh tam  
quý, không nói lỗi người, khéo che tội người, nên  
được tượng-mã-tạng tượng. Được tượng ấy rồi, thứ  
được nhuyễn-thân-nhất-nhất - nhũ-trung-nhất-mao-sanh  
tượng ; Vì sao ? vì khi làm Bồ-tát, trong không lường  
đời, gần gũi bực tri giả, ưa nghe ưa bàn, nghe rồi  
ra tu, lại ưa sửa sang đường sá, trừ bỏ gai gẽ  
nên được bi-phu-nhu-nhuyễn-nhất-nhất-nhũ-trung-nhất  
mao-sanh tượng. Được tượng ấy rồi, lần lượt được  
thân-kim-sắc tượng ; Vì sao ? vì khi làm Bồ-tát, trong  
không lường đời, thường bố-thí cho chúng-sinh phòng  
ở đồ nắm, để ăn uống, đèn đuốc, nên được thân-  
kim-sắc tượng. Được tượng ấy rồi, lần lượt được  
thất-xứ-mẫn-tượng ; Vì sao ? vì khi làm Bồ-tát, trong  
không lường đời, trong chỗ đáng giận không sanh  
lòng giận, lại tùy ý chúng-sinh mà ưa bố-thí những  
đều cần thiết, nên được thất-xứ-mẫn tượng. Được  
tượng ấy rồi, lần lượt được khuyết-cốt-mẫn tượng ;  
Vì sao ? vì khi làm Bồ-tát, trong không lường đời,  
khéo biết phân biệt những tướng thiện, bất thiện,  
nói không sai lầm, chẳng nói vô nghĩa, miệng thường  
tuyên nói những pháp có thể lãnh-thụ, không không  
tuyên truyền cản những pháp không thể lãnh, nên được  
khuyết-cốt-mẫn tượng. Được tượng ấy rồi, lần lượt  
được hai tướng : là sư-tử thân và sư-tử-hiệp ;  
Vì sao ? vì khi làm Bồ-tát, trong không lường đời,  
tự mình không lưỡng thiệt, lại dạy kẻ khác đừng  
lưỡng thiệt nên được hai tướng ấy. Được các tướng  
ấy rồi, lần lượt được ba tướng : một là tú-thập-  
xỉ tướng, hai là bạch-tịnh-xỉ tướng, ba là tề-mật-  
xỉ tướng ; Vì sao ? vì khi làm Bồ-tát, trong không

lường đời, đem pháp thập-thiện mà giáo hóa chúng sinh, khi chúng sinh lãnh thụ rồi thi tâm sanh vui mừng và thường ưa khen ngợi công đức người khác, nên lần lượt được ba tướng như vậy. Được các tướng ấy rồi, lần lượt được từ-nha-bạch tướng, Vì sao ? vì khi làm Bồ-tát trong không lường đời, tu từ tâm due giới, và ưa nghĩ các thiện pháp, nên được từ-nha-bạch tướng. Được tướng ấy rồi, lần lượt được vị-trung-tối-thượng-vị tướng ; Vì sao ? vì khi làm Bồ-tát, trong không lường đời, không đợi người cầu rồi mới bồ thí, nên được vị-thượng-vị tướng. Được tướng ấy rồi, lần lượt được hai tướng : một là nhục-kế tướng, hai là quang tràng thiệt tướng ; Vì sao ? vì khi làm Bồ-tát, trong không lường đời, chí tâm thu trì và giáo hóa chúng-sanh pháp thập-thiện, nên được hai tướng như vậy. Được các tướng ấy rồi, lần lượt được phạm-âm tướng ; Vì sao ? vì khi làm Bồ-tát, trong không lường đời, tự mình lại dạy người không ác khẩu, nên được phạm-âm tướng. Được tướng ấy rồi, lần lượt được ngưu-vương-cảm-sắc-mục tướng ; Vì sao ? vì khi làm Bồ-tát, trong không lường đời, dùng từ-thiện binh-đảng xem tất cả oán thân, nên được ngưu-vương mục tướng. Được tướng ấy rồi, lần lượt được bạch-hào tướng ; Vì sao ? vì khi làm Bồ-tát, trong không lường đời, tuyên nói chánh pháp, thực pháp, không hư nguy, nên được bạch-hào-quang tướng. Được tướng ấy rồi, lần lượt được vò-kiến-danh tướng ; Vì sao ? vì khi làm Bồ-tát, trong không lường đời, lấy đầu danh lê bái hết thầy thánh-hiền, sư-trưởng, cha mẹ và tôn trọng cung kính tân thân cúng dường, nên được vò-kiến-danh tướng. (Đoạn này chỉ kể 31 tướng còn thiếu tướng chữ vạn trước ngực, hào quang không lường. Thứ lớp tu thi từ chân đến đành để chỉ rõ

vẫn phải do bồ-thi, tri-giới mà bắt đầu tu tập. Bồ-tát tu nghiệp nhân 32 tướng này mục đích cốt cứu độ chúng-sinh mà thôi).

Thiện-nam-lử, Bồ-tát có hai thứ : một là tại-gia, hai là xuất-gia. Bồ-tát xuất-gia tu nghiệp-nhơn như vậy không lấy làm khó. Bồ-tát tại-gia tu nghiệp-nhơn như vậy mới thiệt là khó ; Vì sao ? Vì Bồ-tát tại-gia bị nhiều ác nhơ-n duyên doanh-vây vây.

### PHẦM PHÁT NGUYỆN THỨ BÂY

Thiện-Sanh thưa : « Bạch Thế-tôn, ai có thể làm được nghiệp-nhơn của 32 tướng ấy ? Phật dạy : « Thiện-nam-lử, bực tri-giả làm được.

— « Bạch Thế-tôn, thế nào gọi là bậc tri-giả ? »

— « Thiện-nam-lử, như khéo phát được đại-nguyễn ó-thượng thi gọi là bậc tri-giả, Bồ-tát ma-ha-tát phát Bồ-dề tâm rồi, tất cả thiện-duyên do thân, khẩu, ý làm ra, đều vì hết thấy chúng sanh nguyện hung hổng kết-quả tương-lai. Bồ-tát ma-ha-tát thường hân cận với Phật, Thanh-văn, Duyên-giác và các hiện-tri-thírc, cúng-dường, cung-kính, dò hỏi, thám vấn rồi, thọ-trì không quên và phát lời nguyện ắng : « Tôi nay thân cận chư Phật, Thanh-văn, Duyên-giác, Thiện-hữu, thà chịu đại khổ-não trong hòng lường đời, chờ không sanh tâm thối-chuyền vì đạo Bồ-dề. Nếu chúng-sanh lấy ác tâm đánh ắng, nói xấu, làm nhục thân tôi, nguyện tôi nhơn ô lại càng thêm từ-tâm, không sanh ác niệm ; nguyện ô đời sau, nơi nào nơi nào chẳng thọ những thân non gái, thân không cẩn, hai cẩn, hay thân nô-lệ ; nguyện cho thân tôi có sức tự-lại, sai khiến được khác, không dễ kẻ khác có sức tự-lại mà sai biến tôi ; nguyện cho thân tôi, các căn khâm đủ,

rời xa ác hữu, không sanh những chỗ nước dũ mọi rợ, thường sanh trong hảo tánh (giòng giỏi giàu sang) sắc-lực tuyệt-vời, của báu tự-tại ; được niệm tốt tự tại, tâm chí mạnh mẽ, phàm có nói gì ai nghe cũng vui lòng lãnh-thọ, rời các chướng-ngai, không có phóng-dật, rời hết thảy ác nghiệp về thân, khẩu, ý ; thường vì chúng sanh làm lợi ích lớn, vì lợi cho chúng sanh không tham thân-mạng, không vì thân-mạng mà gày ác nghiệp ; khi làm lợi cho chúng sanh chẳng cầu ân-báo ; thường hay thọ-trí 12 bộ kinh, đã thọ-trí rồi lại dạy kẻ khác, có thể phá hoại ác-kiến, ác nghiệp cho chúng sanh ; hết thấy việc đời không ai hơn được, đã hơn người rồi, trở lại dạy người ; khéo trị bệnh nặng thân cho chúng sanh, thấy người chia rẽ làm cho hòa-hiệp, thấy người e sợ làm việc cứu giúp, cứu giúp xong rồi lại vì họ thuyết-pháp nhiều cách, làm cho khi nghe xong rồi tâm họ điều-phục ; thấy đời thi thi thân khiếu cho no đủ và nguyện trong lúc họ ăn minh như ăn cỏ cây, không sanh lòng tham ác ; thường tra cúng-dường sư-trưởng, cha mẹ, thiện-hữu, túc đức ; đối với oán thân, tâm thường bình-đẳng, thường tu lục-niệm, vô-ngã tưởng và thập nhị nhon-duyên ; chỗ không có Tam-bảo thì thích ở nơi vắng lặng tu-tập lòng từ-bi ; hết thấy chúng sanh nếu thấy được nghe được, chạm được thân tôi thì xà rời phiền-não ». Bồ-tát tuy biết trừ Bồ-đề ra không cầu quả khác, nhưng vì chúng sanh, vẫn cầu đà hoằng-dương lợi lạc.

Thiện-nam-tử, nếu Bồ-tát lập nguyện được như vậy thi nên biết là một vị vô-thượng pháp-tài-trưởng-giả (trưởng-giả thế-gian chỉ có của đời, trưởng-giả này có của pháp vô-thượng), là bậc cầu đà

vì Phap-vương mà chưa được.

Thiện-Nam-Tử, Bồ-tát Ma-ha-tát, khâm đủ 3 sự thì được gọi là phap-tài trưởng-giả : một là tâm không ưa thích sách ngoại đạo, hai là tâm không tham trước cái vui trong sanh-tử, ba là thường ưa cúng-dường Phật-Phap-Tăng Tam-bảo. Lại có 3 sự : một là kbiu khồ vì người, không sanh tâm hối-hận, hai là không khâm đủ tri-huệ vi-diệu vô-thượng, ba là khi đủ thiện-phap không sanh kiêu-mạng. Lại có 3 sự : một là thấy kẻ khác chịu khồ, như mình chịu không khác, hai là tu các thiện-sự đều vì chúng sanh ; Ba là khéo làm phuơng tiện cho kẻ khác khỏi khồ. Lại có 3 sự : một là vì quán cái vui trong sanh-tử như con rắn độc lớn ; hai là vì làm lợi cho chúng-sinh, ưa ở trong sanh-tử ; ba là quán vô-sanh phap nhẫn rất nhiều công đức. Lại có 3 sự : một là xả thân, hai là xả mạng, ba là xả cửa, mà xả ba điều ấy đều là vì chúng sanh. Lại có 3 sự : một là đa văn không nhảm, hai là nhẫn được các điều ác, ba là dạy kẻ khác tu phép nhẫn. Lại có 3 sự : một là tự xét lỗi mình ; hai là khéo che tội người ; ba là ưa tu từ-tâm. Lại có 3 sự : một là chi tâm phung tri cấm-giới ; hai là lấy tú-nhiếp mà nhiếp thọ chúng-sanh (phap tú-nhiếp là ái-ngữ, bồ-thi, lợi hành và đồng-sự) ; ba là lời nói dịu dàng không thô. Lại có 3 sự : một là làm được đại pháp thí ; hai là tâm được đại tài-thí, ba là dùng hai thi đố khuyên chúng-sanh làm theo. Lại có 3 sự : một là thường đem Đại-Thừa mà giáo-hóa chúng-sanh ; hai là thường tu các hạnh chuyên-tán tăng-thượng ; ba là đối với các chúng-sanh không sanh niệm khinh rẻ. Lại có 3 sự : một là tuy đủ phiền-não mà cứ nhẫn được ; hai là biết lỗi phiền-não ưa mà không chán ; ba là tự mình đủ phiền-não mà phá được kiết-sứ người khác. Lại có 3 sự : một là thấy kẻ khác được lợi thì vui mừng như mình được;

hai là tự minh được an-lạc không thích lanh-thọ riêng  
ba là đối với các thừa dưới không tưởng là đủ. Lại  
có 3 sự: một là nghe khồ-hạnh các Bồ-tát mà không sợ;  
hai là có người đến cầu, không hề nói không; ba là  
không hề nghĩ rằng mình hơn hết thảy

Thiện-Nam-Tử, nếu Bồ-tát biết quán nhơn quán quả,  
quán quả của nhơn, quán nhơn của quả, thi Bồ-tát ấy  
có thể đoạn nhơn-quả và được nhơn-quả. Nếu Bồ-tát có  
thể đoạn và được nhơn-quả thi gọi là pháp quả, là vị  
vua của các pháp, đối với các pháp được tự-tại.

Thiện-Nam-Tử, Bồ-Tát có hai thứ : một là tại-gia,  
hai là xuất-gia. Xuất-gia Bồ-Tát lập nguyện như vậy  
không lấy làm khó. Tại-gia bồ-tát lập nguyện như vậy  
mời gọi là khó ; Vì sao ? vì Bồ-tát tại-gia bị nhiều ác  
nhơn-duyên doanh vây vây.

## PHẨM DANH NGHĨA BỒ-TÁT, THÚ TÂM

Thiện-sanh thừa : « Bạch Thế-tôn. Phật dạy có hai  
thứ Bồ-tát : một là giả-danh Bồ-tát, hai là thực-nghĩa  
Bồ-tát. Vậy thế nào thi gọi là giả-danh Bồ-Tát ?

.. « Thien-Nam-Tu, chúng-sanh nếu phát Bồ-đề-  
tâm rồi, lại ưa lanh-thọ các diền-tịch và pháp thuật  
ngoại-đạo, nhờ khen tung đoc, rồi lấy pháp đó mà giáo  
hóa chúng-sanh, lại vì thân-mạng mình sát-hại mạng  
khác, lại không thích tu bi mà vui trong sanh-tử, lại  
thường tạo các nghiệp để lanh-thọ các vui trong sanh-  
tử, lại sanh lòng nghi-ngờ đối với Tam-bảo : không có  
tin-tâm ; lại tiếc giữ thân-mạng không biết nhẫn-nhục,  
lại lời nói sô-sàng và hối-hận phóng dật, lại đối với  
thân mình, sanh tưởng khinh rẻ rằng : « ta không thể  
được Vô-thượng Bồ-đề ; » lại sanh lòng e-sợ trong vòng  
phiền não mà cũng không siêng-năng tu tập những  
phương-tiện phá-hoại kiết-sử, lại thường sanh tâm tham

ít, ganh-tị, giận-hờn, lại thân-cận các ác-hữu, giải-dãi và tán-loạn, lại ưa ở trong vò minh, không tin lục-độ, lại không ưa tu phước, không quán lối-lầm của sanh-tử, lại ưa thọ-trì lời dữ của kẻ khac thi gọi là giả-danh Bồ-tat. Thiện-nam-tử, lại có chúng-sanh phát Bồ-đề-tám muôn đặng Vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác, nghe phải khồ hạnh tu-đạo trong vô-lượng kiếp rồi mới đắc đạo, mà sanh tâm thối-hối, tuy tu-hành đạo mà tâm không chơn-thật, không lòng tám-quý, không niệm thương-xót, lại ưa theo ngoại-đạo giết dê tế trời, tuy có chút tín nhưng tâm không bền-chắc, vì cái vui ngũ dục gày nhiều đền ác, ý sảo ý mạng, ý tài, ý của mà sanh lòng đại kiêu-mạng, làm việc điên-đảo, không biết làm lợi-ich cho người, vì cái vui trong sinh-tử mà làm bồ-thi, vì cái vui sanh về cõi trời mà thọ-trì cẩm-giới, tuy tư thiền-định mà chỉ vì thọ-mạng lâu dài, ấy gọi là giả-danh Bồ-tat.

Thiệt-nghĩa Bồ-tat thi biết nghe thâm-nghĩa, ưa gần thiện-hữu, ưa cung-dường sư trưởng, cha mẹ, thiện-hữu ưa nghe 12 bộ kinh của Nhur-lai và thọ-tri đọc tụng, viết chép suy-nghĩa ; Vì nhơn-duyên Phật-pháp không tiếc thân-mạng, vợ-con, của-cái ; tâm được chắc-chắn, thương sót hết thầy ; miệng nói dịu-dàng, nói trước (chào đón, hỏi-han trước) nói thiệt, không có ác-ngũ và không lưỡng thiêt, đối với thân-minh, không sanh trưởng khinh-rẻ ; dơ tay làm ơn bồ-thi không gì cấm-ngăn ; thường ưa dõi mai giao bến tri-huệ, tuy học ngoại-điễn nhưng cốt dẽ phá các tà-kiến và thăng các tà-kiến ; khéo biết các phương-tiện để điều-phục chúng-sanh. Ở chỗ Đại-chúng không sanh e-sợ ; thường dạy chúng-sanh rằng đạo Bồ-đề dẽ được, khiến cho người nghe không sanh sợ-hãi, siêng tu tinh-tẫn ; khinh-rẻ phiền-ngo, làm chỗ phiền-não kia không được tự-tại ;

tâm không phóng-dật, thường tu nhẫn-nhục ; vì quả Niết-bàn, giữ giới tinh-lahn, nguyện vì chúng-sanh chay chữa giùm-giúp để cho họ được yên-lành vui-vẻ ; vì kẻ khác khai khô, tâm không thối-hối ; thấy người thối chuyen, tâm sanh thương xót ; cứu được hết thảy các thứ khô-não, quán được hết-thảy tội-lỗi của sanh-tử, đủ được 6 món Ba-la-mật vô thượng, làm các thế sự hơn các chúng-sanh ; tín-tâm bền-chắc, tu-lập từ-bi mà không trong cầu quả-bảo Từ-Bi, đối với kẻ oán người thân, tâm vẫn không hai, khi bố-thí vẫn bình-dâng, lúc xả-thân cũng bình-dâng ; biết tướng vô-thường không tiếc thân mạng : dùng từ-nhiếp pháp mà nhiếp-hóa chúng-sanh ; vì biết rõ thế-de nên tùy thuận chúng-sanh ; khi vì các chúng-sanh chịu khô, tâm không lay động như núi Tu-Di ; tuy thấy chúng-sanh làm nhiều việc ác, có chút việc lành, tâm chẳng hề quên ; đối với Tam-bảo không sanh lòng nghi và ưa cúng-dường ; Khi ít của-cải thì cắp người nghèo cùng trước, rồi sau mới thí cho người phước-diễn ; trước vì người nghèo-khô, rồi sau mới vì người giàu có ; ưa khen việc lành của người và khai thị cho họ đạo Niết-bàn, có kỹ-nghệ gì đều muốn người học, thấy học hơn minh thì sanh lòng vui-mừng ; không nghĩ lợi mình chỉ nghĩ lợi người ; thân, khẩu, ý làm các nghiệp lành, chẳng hề vì mình, thường vì người khác ; như vậy mới gọi là Thiệt-nghĩa Bồ-tát.

Thiện-nam-tử, Bồ-tát có hai thứ : một là tại gia, hai là xuất-gia, Xuất-gia bồ-tát làm thiệt-nghĩa Bồ-tát không lấy làm khó. Tại-gia Bồ-tát làm thiệt-nghĩa Bồ-tát mới gọi là khó ; Vì sao ? Vì Bồ-tát tại-gia bị nhiều ác nhơn-duyên doanh-vây vây.

(Còn nữa)

# TAI HAI CỦA VẬT-DỤC

Diễn-giả Nguyễn Chinh  
Học-Tăng trường Annam Phật-Học

Nam-mô A-Đi-Đà Phật,

**A. Duyên-khi.** — Hôm nay, tôi xin bàn về vấn-dề tai hại của vật-dục ; vấn-dề này nên để dành cho những hạng người lớn tuổi, đã nếm qua các mùi đời, và biết một cách tường tận cái mặt trái của nó. Nay tôi còn nhỏ tuổi, chẳng những học-thức hẹp-hỏi, mà sự đời còn ít lịch-duyệt, thế mà bàn đến tai hại của vật-dục thì tất nhiên khó được. chau-đao ; song tôi xin thuật lại những ý-kiến đã tìm tôi trong kinh-diễn, và lượm-lặt những lời vàng ngọc của các bậc tiền-bối thuở xưa, dùng trí so sánh bày tỏ ra đây để cõng-hiển các Ngài, trong mong các Ngài bồ-chánh cho những chỗ khuyết-diểm không thể tránh khỏi.

**B. Nhập đề.** — 1) Trước hết xin định-danh 2 chữ vật-dục. — Vật-dục tức là những sự làm cho người ta ưa muốn, bắt người ta phải tìm kiếm đeo đuổi, đó là cái mà người đời cho là hạnh-phúc. Những món ấy tuy nhiều, nhưng không ngoài tiễn-của, sắc đẹp, danh-giá, ăn uống, ngủ nghỉ. Đã sinh ra làm người, hay đúng hơn là đã sanh vào cõi vật-dục, trừ những bậc đã hiểu biết, đã được huấn-luyện theo chơn-lý, thì tất cả chúng sanh không một ai không ham-muốn tìm tôi 5 món dục ấy. Thủ hỏi một đứa bé mười tuổi, cho đến thám-văn cụ già ngoài 50, chúng ta phần nhiều đều thất-vọng, nếu ta muốn tìm một người nhảm chán vật-dục.

Như trên đã nói, vật-dục nó làm cho người ta say mê say - đắm, từ xưa tới nay đã biết bao nhiêu người lận-tụy vì nó, người ta sanh ra hầu hết đều mưu-cầu vật-dục. Theo ý-tưởng họ, vật-dục là mục đích tối cao, là ngày mai rực-rỡ, là một điểm vinh quang sáng rạng. Từ khi lục-căn tiếp xúc với lục-trần, ý-thức bắt đầu phân-biép, thế là đã ném được mài đời, rồi từ đó, thân-tâm họ trong mỗi hành động, mỗi công việc làm, mỗi ý-nghĩ suy-tính, đều chỉ vì vật-dục, hay nói một cách khác là chỉ vì tìm kiếm những sự vui-sướng để cung-cấp cho thân-tâm. Cả một cuộn đời hoàn-toàn như cái chong-chóng xoay tròn : Tìm kiếm để mà cung-cấp, cung-cấp rồi tìm kiếm lại, mãi mãi cho đến khi thân đã mòn chán đã mồi, bộ óc đã mệt nhoài, lúc ấy họ mới xuôi tay phó thân cho định-mệnh.

2) Bình phảm. — Một điều mà xưa nay ai cũng ưa thích, ai cũng ham cầu, vày chúng ta thử hỏi : « Điều ấy có lợi hay hại. » Đáp lại câu hỏi này, trong kinh Tứ-thập-nhi-chương Phật có dạy : « Tài sắc ư nhơn nhơn chi bất xả, thi như đáo nhẫn hưu mệt bất túc nhứt xang chi mỹ, tiễn nhi sǐ chí tặc hưu các thiệt chi hoạn. » Nghĩa là : « Người đời với tài sắc ham muốn không bỏ, thì sẽ bị hại lớn, cũng như trên lưỡi dao đinh chút mệt, không đủ làm một bữa ăn ngon, thế mà đứa bé không biết liếm vào quyết sẽ bị cái nạn đứt lưỡi. » Chẳng những Phật Thích-Ca — Một bức đại thánh nhảm chán vật-dục ở đời, vào non tu hành tìm đạo — mà cho đến các vị hiền-tríết đạo-sỹ như Ðire Khổng-Tử, Lão-Tử, Aristote, Platon v. v. đều lấy Ðire dạy người, khuyên đời không nên vì quá mê say nơi

vật dục, mà quên hẳn đạo-lý cương-thường. Nhưng ta đem câu hỏi ấy, hỏi những người vào hàng rong hạ lưu trong xã-hội, họ sẽ nhìn thẳng vào quyết định trả lời rằng : « Vật dục là một điều hay người ta cần phải có nó, nó là một viên thuốc, một luồng gió mát, làm khoan-khoái cả thân lẩn am, sau những ngày tận-tụy tim kiêm ; là một điều hỏa-mản sung-sướng, nên người ta suốt đời tuy chỉ mệt nhọc vì nó, nhưng cũng thành-thoi nếu được nó. Sanh ra làm người cần phải ăn uống sống còn, mà trong sự ăn uống, người ta muốn sao cho nó được thơm ngon đầy đủ, người ta chỉ lấy sự muôn ảo ấy làm mục-dịch, nêa nếu chưa được hoàn toàn thì người ta còn tìm kiêm, tìm kiêm cho đến tuyệt đối mọi thời, nhưng như các bậc thánh đã đoán biết, lòng ham muôn của người là một cái hang không đáy, mà chỗ tuyệt đối kia nó không bao giờ đến được. Ô ! trong khoảng trăm năm chẳng có là bao mà người đời chẳng đã mấy ai nghĩ đến, họ chỉ nghĩ đến vật dục, hình như họ đã quên cái họ sống là chi, nên họ mới một mục thành tâm công-hiến thân tâm cho mọi sự đời hỏi của vật dục, gấp sắc đẹp đi theo với sắc đẹp, gấp tiếng hay đồng xu theo tiếng hay, nhứt nhứt việc gì chẳng kể lớn nhỏ, hễ họ ưa thích là họ bắt thân phải làm theo, nhưng chẳng mấy khi được hoàn-toàn thỏa mãn, bởi phàm có thân là có giác-quan đối tượng với trần cảnh, mà trần cảnh ở ngoài là thiên sai van-biép, tất nhiên không phải cảnh nào cũng đều thích hợp với lòng ưa muôn của họ. Bởi vậy đối với cảnh thuận, là họ sanh tâm ưa thích say đắm, họ muốn giữ cảnh ấy còn mãi mãi, lỡ mất đi là họ đau khổ không cùng ; còn đối với cảnh nghịch,

là họ sanh tâm chán ghét giận dữ, nhưng có được đâu phàm có thân từ là có lãnh thổ, không lãnh thổ vui thì lãnh thổ khồ, không lãnh thổ khồ thì lãnh thổ vui, không khồ không vui thì lãnh thổ bình thường trong chốc lát, trong ba cái đó, lúc nào người ta cũng có một cái, hết cái nọ đến cái kia, hết cái kia qua cái nọ. Dẫu không ưa thích nhưng nó cũng cứ đưa đến. Vì thế nên đối với vật dục tuy lúc nào người ta cũng tận tụy tìm kiếm, nhưng kết quả đâu có dễ dàng như ý-tưởng của họ ư? Thèn khát cái tài-sản ông-Bá-hộ, ao ước cái địa vị của bức Công Khanh, đời sống của người ta chỉ mong có thể, nhưng muôn leo lên nấc thang cao vời ấy, người ta phải tốn biết bao công-lực tâm-chí; biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt, hay ít nữa cũng có một phuơc-dürc gì.

Vì cái bản ngã nhỏ nhen, vì lòng ham muốn vật dục, khao khát vinh-hoa làm cho người ta phải mù quáng điên-cuồng, chỉ biết có mình cái quyền lợi sít hưu của mình. Vì thế nên giữa xã-hội từ xưa đến nay đã xẩy ra biết bao cảnh thảm hoạ: Chém giết nhau, xâu xé nhan, dành giựt nhau từng chút danh tí lợi. Những bi trạng ấy há không phải là tai hại bởi vật dục gây ra ư? Trong khi mưu cầu người ta tàn ác phá hoại, tàn lực dẫu tránh đe chiến phần thắng lợi đã dành cho đến khi an nhiên hưởng thụ, mà người ta cũng vẫn còn vì vật dục đến nỗi gây ra không biết bao nhiêu là tội lỗi nữa: kia như vua Trụ vua Kiệt chỉ vì mê đắm theo sắc gái bị cai nhục dục do bần làm cho tâm trí điên cuồng lương-tâm mờ-ám, đến nỗi giết người như đập kiến, lấy sự đau đớn của mọi người làm điều vui thích, mà trong tâm ý không một chút ghê

đến hối hận. Địa vị một ông vua mà không biết  
đến việc nước trăm dân, ngày ngày cứ vui thích  
theo tiếng hay sắc đẹp, để cho đến nỗi nước mất  
tan lòng người lý oán và tự mình cũng bị chết  
một cách thảm-thương . . . Ôi ! một cái thân hình  
phor bẩn được trau chuốt bẽ ngoài kia sao mà nở  
quý-hoa thè. Sắc đẹp đã tai hại như thế mà sự  
nguy hiểm bởi tiền của cũng chẳng vừa gì : Biết  
bao nhiêu người vì thế lực của kim-tiền mà quên  
hồn linh anh em bè bạn, bị hơi đồng làm lóa mắt,  
khiển cho đại đa số người phải nhắm mắt làm lòng  
làm những điều tội lỗi dễ rồi chịu lấy mọi sự hành  
đạt đau-dớn, gông cùm tù-lội. Kia những quan già  
đó giết người đốt nhà, không chút ăn năn, không  
lòng thương-xót, phải chẳng vì họ quá ham-chuộng  
tiền-của, quá say-sưa vì tiền-của. Đối với bọn người  
ấy, chỉ có tiền-của là làm cho họ sung-sướng, chỉ  
tiền-của là mục-đích duy nhất của họ mà thôi.

Trước mắt họ, khi nào cũng chỉ thấy có vàng  
bạc, trong tâm-trí họ luôn luôn bị vàng bạc đam-ánh :  
Biết bao nhiêu cảnh tang-thương đổ máu, mà kẻ  
chủ-động gây ra ấy, lại là hàng người ham-mê tiền  
của . . . Còn danh-vọng chỉ là một cái huynh-tượng  
bề ngoài chẳng quan-hệ gì đến thực bài, thực đức,  
mà làm khi vì đua chen trong đường thế-lợi, còn  
làm cho tài-đức suy-kém là khác. Chứ Công-hầu,  
Tề-tướng không làm cho Dương-quốc-Trung hết đỗ-  
hiển, tài năng . . cảnh cơm hút nước trong không  
làm cho thằng Nham-Uyên hết an-bàn, lạc đao, huống  
nữa vì lầm người, vì chen lấn cho được quyền cao  
chức trọng, đã phải gây biết bao nhiêu tội ác, làm  
biết bao nhiêu việc trái với lương-tâm, và để lại  
dời sau biết bao nhiêu oan-gia, nghiệp báo ; nhưng

những cái danh không xứng với cái thực già  
nhiều tai-hại đã đánh, mà cái danh đầu có xứng  
với cái thực đi nữa chỉ để làm cho người đời  
mong lóng kiêu-mạng, rất trớ ngại cho đường tân-  
hóa của tâm-trí. Danh như mùi thơm, đực những  
như miếng trầm mỗi khi mùi thơm bay xa thì miếng  
trầm đã bị cháy gần hết, trầm vẫn có mùi thơm  
nồng-nực mà làm cho bay xa còn tai hại như vậy,  
huống nữa là những thứ gỗ tần-thường ư ?

Nói tóm lại, tiền của, sắc đẹp, danh vọng, miếng  
ngon v.v. tất cả mọi sự vật-dục ở đời, đều không  
thể làm cho người ta hoàn toàn sung sướng, nó  
không phải là hạnh-phúc đối với hạng người biết  
chú trọng tinh thần.

Nói thế chắc sẽ có người cho rằng tôi vu-khoa! Nhưng thôi ! Chúng ta cứ lấy trí công bằng, so sánh  
xem xét thử coi : trong khi tìm vật-dục cần phải trèo non  
lăn suối, khổ sở nhọc nhằn, không từ nan mệt  
điếc hiềm nguy khó nhọc ; đầu có dǎn thắn vào nơi  
hang sâu núi thăm nước đợc ma thiêng dễ được có  
cái kết-quả giàu có danh vọng, thì họ đều cả quyết  
tiến bước mà không ngăn ngại gì. Họ rất có thể vì  
vật-dục mà hăng hái can đảm quên cả mọi sự trờ  
ngại khó khăn ; thậm chí có hạng người vì quá  
ham cầu tìm kiếm mà quên ăn quên ngủ, quên cả  
sướng thường luân-lý, lúc nào họ cũng chỉ nghĩ đến  
mưu meo, suy tính phương kế để chiếm đoạt cho dễ  
dàng. Đến khi đã thành-hoạch được kết-quả, xác thịt  
họ tuy được thỏa-mãn đôi chút. Nhưng đã là sự vui  
thù mà họ nắm được trong tay thì không nói ai  
cũng biết họ cho đó là sỷ-hữu của họ, không lấy  
gi làm vui-thich nữa ; thế rồi họ đi tìm kiếm, tìm  
kiếm mãi đến các vật-dục không thể được hoặc

khó giữ-gìn, không thể được thì họ lao thắn, tiêu-tiết, chật-vật một đời, đến hơi thở cuối cùng vẫn còn tiếc nuối ; khó giữ-gìn thì họ càng yêu-quý, lỡ khi tiêu-tan, hụ-hoại hoặc về tay kẻ khác thì lúc ấy là lúc họ đau-khổ nhất, xót-xa nhất và cũng buồn-rầu nhất. Vì thế nên bởi ham-cầu vật dục, say đắm nơi vật dục, khiến cho thân tâm luôn luôn bị phiền-não tham, giận, ngu-si dày vò bức-bách : tim dusk tức là tham ; mắt đi tức là giận ; hại kẻ phá hoại mình, trọng vật dục hơn tính-mạng của người, tức là ngu-si vạy.

Trong ba thời đeo đuổi theo vật dục (nào tim kiêm, giữ gìn, cho đến khi mất hẳn) đều bị sự khổ buộc ràng không lúc nào được thoát-thoát khoan-khoái. Thử xét như thế thì chẳng những vật dục nó không làm cho người ta được vui thú, mà trái lại cái tai hại của nó có thể làm cho người ta khổ-sở và gây ra nhiều tội lỗi nữa.

Đó là chỉ nói nơi đời hiện-tại, không kể đến cái kết-quả vị-lai sẽ đưa người ta đến nơi thảm-hoa biết chừng nào.

Nói tóm lại « vật dục là một sự tai hại lớn lao ». trong hiện đời này nó làm cho người ta phải khổ sở đau đớn, gây tạo ra không biết bao nhiêu tội lỗi : thương luân bại lý, quên cả tình cha mẹ anh em. Dẫu cho vật-dục có làm cho người ta thỏa-mãn, nhưng cái thỏa-mãn ấy chỉ được trong ehốc lát, và có với kẻ ngu-phu không biết xét đến cái mặt trái của nó, cái kết-quả kinh-hai của nó mà thôi.

Tôi nói thế chắc sẽ có người bùi môi cho rằng : « Những lời vừa nói trên là những lời của kẻ bi-quan yếm-thể. Vì không hướng được vật-dục, không

biết sự sung sướng của vật-dục nên mới nói thế mà thôi. Vật-dục là một điều mà tất cả mọi người ai ai cũng ưa thích, ai ai cũng ham chuộng và nhiệt liệt mưu cầu lẽ nào lại là một sự đầy-nhắng nhăng tai hại như thế ư ? Vả lại hiện nay giữa thời-gian này, ai có tiền của dồi-dào, danh-vọng đầy-dủ, đều được mọi người tôn kính ngợi khen và liệt vào hàng thương-lứa trong xã-hội. Như thế thì vật-dục đâu phải là một điều nguy-hiểm, một tai hại lớn lao ư ?

— Đáp lại thuyết phản-đối này, nếu các ngài là người giàu lòng báo ái, biết lấy đạo-đức làm nền-tảng cho xã-hội, thì tôi xin các ngài bình-tâm suy-nghĩ, lấy trí chán-chánh xét đoán, những người vì quá ham mê vật-dục, quá say sưa nơi sắc đẹp tiếng hạy tiền tài danh vọng mà quên hẳn bồn phận trách-nhiệm của mình. Nếu có kẻ cản ngăn, dùng đạo-đức khuyên dạy, đã chẳng nghe lại còn đánh đập chém giết. Như vua Trụ moi ruột ông Tí-Can, vua Kiệt giết ông Phùng Long vẫn vắn.. Tôi nói thế hoặc ý ngoài còn nghi ngờ cho rằng : Đó là những người mờ tối không biết nên mới vì vật-dục mà gây ra tội lỗi như vậy. Tôi cũng công-nhân như thế, nhưng còn những kẻ khác hưởng-thụ vật-dục, tuy không quá mờ tối đến nỗi như vậy. Song, đã ham-chuộng vật-dục, thì quyết cũng không tránh khỏi nhắng tai như : chiếm đoạt dành dứt, thu thập quyền-lợi về phần mình, hay khi đã đạt được mục-đích rồi, lại đám ra chơi bời trụy-lạc.

Chẳng những vật-dục nó làm cho người đời phải đau đớn khổ sở, tim kiếm nhọc lòng, mắt thiếc, hư thi giận, hưởng thọ lâm thi sa đắm yếu hèn, không khác gì con thiêu thân hiến mình cho ngọn lửa. Vật-dục nó lại còn làm cho những người xuất

gia chưa hoàn-toàn, phải triều-mến, phải lug'en-ai, đến nỗi trái lời Phật dạy, quên cả bồn-phận trách-nhiệm của mình, và quên mình là kẻ xuất-gia, từ mặc sức buông lung theo trần-cảnh.

Người ta, hay nói đúng hơn là tất cả chúng-sanh đều ham mê vật-dục, là những điều mà họ ưa thích, và tự cho là hạnh-phước hoàn-toàn, đến nỗi vì cái hạnh-phúc giả dối ấy, làm cho họ tàn-ác gâý ra không biết bao nhiêu là tội lỗi, để chịu lấy cái kết-quả sa đọa luân-hồi. Vagy chúng ta thử tìm nguyên nhân vì đâu, bởi tâm miêng ý tưởng gì mà lại mê lầm như thế.

Muốn giải-quyet nghi-vấn ấy, ta phải cần đến những lời Phật dạy trong kinh điển. Vì trong kinh có nói : « Chúng sanh vì lầm chấp có thật ngã túc là thân-tâm chánh báo, và thật pháp túc là trần-cảnh y báo, nên mới tham cầu tìm kiếm. Đã tham cầu sanh ra đau-khổ mới sanh ra cạnh-tranh, đã cạnh-tranh thì chỉ cho khỏi xô-xát nhau, sanh ra oán hận, thù-hiềm. Mà đã có tham cầu, có sán-hận thì lại càng si-mè không còn biết gì là phải, trái . . . »

Nhưng xét cho kỹ, ta sẽ thấy rằng : « Ngã túc là thân-tâm chánh-báo, và pháp là trần-cảnh y-báo, đều do nhơn-duyên giả-hop mà thành, hoàn toàn không thật thề. Như thân chúng ta đây có phải tự nhiên mà có, hay một vật gì đủ quyền-phép sanh ra liền được đâu, mà cần phải nhờ tinh-huyết của cha mẹ, thức-ẩm của chúng ta. Khi sanh ra khỏi thai mẹ, lại phải nhờ hổ-hấp không-khí, ăn uống bận mặn . . . Vì thế nên Phật dạy : « Thân này do 5 uần 4 đại, cùng edo chất nhơ-nhớp mà thành ». »

Đã do nhiều món hợp thành và nhiều món giúp sống, thì quyết nhiên thân này không thật thề, chỉ có cái tên gọi mà thôi. Một khi nghiệp-lực đã mãn, các duyên giả-hợp đồng thời tan ra, thì lúc ấy còn gì là thân, là cảm minh nữa.

Các pháp là trần-cảnh y-báo cũng vậy, cũng đều do nhân-duyên giả-hợp mà thành, như cái cây phải nhờ hột giống cùng đất nước ánh nắng v.v. mới mọc được. Đến khi nhân-duyên ly-tán thì cây kia cũng bị hư-hoại vậy. Chẳng những một cái cây mà cho đến cả đất nước núi sông cũng đều nhờ nhiều duyên hợp thành; mà trong mỗi duyên cũng lại nhờ nhiều món khác hợp thành. Do đó ta có thể biết rằng thân ta và thân mọi người, cùng các pháp, các sắc-trần cảnh-tường, đều vui khổ xấu tốt v.v... cũng đều là giả-dối vô-thường, sớm còn tối mắt, phút chốc hợp tan . . .

Đã rõ biết thân cảnh đều vô-thường, mọi sự ưa muôn (vật-dục) tốt xấu v.v. cũng đều hoàn-toàn giả dối, khi còn khi mất chớp nhoáng không chừng; như thế thì chúng ta còn dài gì mà tham cầu cho nhọc sáu, giận ghét cho mệt lòng, để rồi phải chịu lấy cái kết-quả đau đớn khổ sở ư?

Nếu các ngài chưa tin, thì xin các ngài hãy bình tâm xét lại, các ngài sẽ thấy rằng từ xưa đến nay, đã có biết bao nhiêu người từ cái địa vị công-khanh đã xa xuống cái địa vị dân cùng một cách rất mau chóng.

Ngay sau khi hưởng những vật-dục, ta cũng đã thấy rõ cái mặt trái của nó, cái tai hại đáng ghê tởm của nó. Như sau một cuộc rượu đã tàn, ta hãy nhìn lên mặt bàn xem: nào ngỗng ngang những chén

bát, bùa bǎi nhữn̄g mén ăn thừa..., mà tất cả mọi người sau khi vui chén đều say sura mệt mỏi. Ấy là khōng kẽ đến nhữn̄g sự xung-đột bởi rượu thịt gây nén, và nhữn̄g chứng bệnh sẽ mắc phải.

Và sau nhữn̄g đêm hát xướtng vui đùa, gần kề lầu sá, ta thấy rất ít người có được một cái thân hình khỏe mạnh, lầu sá đã làm cho họ rũ-riết thân-thể, mờ ám tâm trí, cùng nhữn̄g chứng bệnh nguy-hiểm thi nhau chiếm đoạt, khiến cho họ phải sớm bỏ cõi trần vì cái đời truy-lạc, quá tān-huống nhữn̄g vật-dục để hèn, mà khōng nghĩ đến cái kết-quả khốc-hại của ngày tương-lai.

Nhữn̄g bức gương truy-lạc ấy đã xảy ra giữa xã-hội « vật-chất văn-minh » này khōng biết bao nhiêu mà kẽ ; thế mà người ta vẫn khōng nhầm chán, vẫn khōng ghê sợ — Ôi ! lòng ham muốn của người thật quá điên-euồng dài-dột đáng thương !

3) Đời tri : Tôi nói thế khōng phải có ý cho rằng : « Người ta sanh ra khōng cần tiền-của ăn uống để nuôi sống đâu ». Tôi chỉ trông mong mọi người hay rộng hơn nữa là tất cả chúng sanh, đều nhầm chán vật dục, biết nó là một sự nguy-hiểm tai hại, nên khōng ham cầu ưa muỗn, mà chỉ tìm lấy một đạo-lý chơn-chánh một chữ-nghĩa siêu-việt, để y theo tu-hành dặng thoát ra ngoài vòng sanh tử mà thôi . . . Vô-thì đến nay, chúng sanh sở dĩ luân hồi trong ba cõi, xoay chuyển nơi sáu đường, lúc xuống lục lòn khi vui khi khổ ; chỉ vì mê lầm điên-dảo khōng nhận biết tất cả tràn-cảnh đều là hư-huyễn giả-dối, nên say đắm theo vật-dục, ham-chuỗng vật-dục, làm cho tánh-linh phải bị che lấp mãi sau lòn mây vô-minh u-ám.

(Còn nữa)

# Tựa quyền Việt-Nam Phật-Giáo-Sử<sup>(1)</sup>

Phật-giáo khởi thủy ở Ấn-độ, truyền đi khắp các xứ lân cận Truớc hết sang các nước Trung-á Tề-â, rồi thứ đê sang Tây-tạng, sang Tàu, Cao-ly, Nhật-bản và các nước miền nam châu Á, Việt-nam ta cũng có trong phạm-vi ảnh-hưởng ấy.

Mỗi khi Phật-giáo vào xứ nào, thì tùy theo tánh tình, phong-lục, quốc-độ, thời-đai xứ ấy mà phương-qiện truyền thụ. Phật-giáo mỗi xứ có một tinh-thần và một tánh-cách khác nhau, cũng như lịch-sử các xứ ấy. Nên muốn khảo về Phật-giáo một xứ nào, cần phải chia ra làm hai phần: phần lịch-sử và phần giáo lý cùng triết-lý Lịch-sử có khảo-cứu được rõ ràng thì giáo-lý, triết-lý, sự nghiêm mới được rõ rạc.

Hồi đến lịch-sử Phật-giáo Việt-nam nhà, thì ai cũng bảo « có từ Đinh, Lê trải qua Lý, Trần, Lê, rồi đến bǎn Triều »; tự hò như một vǎn-dẽ giản dị quá!

Thật vậy, các quan sử phần nhiều chỉ thấy nói đến Phật-giáo đời Đinh mà thôi. Biết đâu, bắt đầu từ Đinh, Việt-nam ta đã nhận Phật-giáo làm quốc-giáo, đặt Tăng quan trong Triều, thì chắc hẳn Phật-giáo hồi đó đã đến một trình-độ thịnh đạt lắm rồi. Bởi thế, trong vǎn-dẽ lịch-sử, Phật-giáo Việt-nam phải có nhiều điều phức tạp. Nhất là về vǎn-dẽ Phật giáo truyền vào từ bao giờ? Truyền vào cách nào? Đường nào? Từ phía Bắc hay từ phía Nam? Ấy, chính những câu hỏi ấy, khiến ta cần phải để tâm nghiên cứu.

Những sách nói về vǎn-dẽ lịch-sử Phật-giáo Việt-nam, tuy không phải không có, nhưng cũng không lấy đâu được nhiều, mà cũng không phổ cập mọi người. Bất quá chỉ vén-vẹn được vài bộ như Thuyết-

đàn-tập-anh, Thống-yêu-kế-dăng-lục, Đạo-giáo-quyền-lưu, v.v... và một vài bộ ngũ-lục cùng năm thiền truyện kỵ các vị Cao-tăng. Vì những nỗi hép khó khăn ấy, nên mấy ai đã có cái hứng hú về đường trắc-thuật, mà có một ít, rất ít cũng là trong Chùa riêng, sao đi chép lại, chắc chưa có ai nào là hoàn-thiện mà ai cũng được xem. Tuy có còn hơn không ! Nhờ có những sách ấy của tên-nhân ta để lại, mà ta biết được chút ít về Lịch-Phật-giáo nước nhà. Há không phải là những tài liệu quý hóa cho môn sử-học này hay sao ?

Khôn nỗi, những sách ấy toàn viết bằng chữ Hán, đối với phái xuất-gia không kẽ, còn quốc-dân ta - tkt Hán-học không được nhận dạy trong các trường công, học-giới ta lấy quốc-văn và pháp-văn hay vào. Các bậc tiền tiến ngày nay, đối với kinh chữ Hán xưa, gần như chim chích vào rừng, đều không dịch ra chữ quốc-ngữ thì các tài liệu quý hóa ấy cũng chẳng ích cho học-giới được bao nhiêu.

Vậy ngày nay trong Thuyền-gia, học-giới, có người ứng công sựu tập, cả tài-liệu Hán-văn, Quốc-văn cùng kinh-văn, đem dịch-thuật sửa-soạn, phô-diển làm thành bộ quyền sách, khiêm đọc-giả có thể biết qua cả lịch-đạo-giáo Việt-nam trong mấy nghìn năm, há chẳng ích lầm ru ? Không những thế, những tài-liệu đã tu tập lại, là tài-liệu quý giá cho sử học-giới sau này, i dẫu ở trong không khỏi có điều sai lầm, khiếm-suyết, song về môn tài-liệu, thì sách này vẫn eó ng to.

Chính vì các lẽ ấy nên xin giới thiệu cùng các học-đả, và các Phật-tử Việt-nam sách Việt-nam Phật-giáo

sứ-lược của Thượng-tọa Mật-Thè, giáo-sư trường Sư-n.  
Môn Phật-Học Huế. Mong rằng Thượng-tọa bền chí suy-  
lập, cố gắng làm thêm cuốn Việt-nam Phật-giáo giáo-  
lý thi thật bồ tát cho tương-lai Phật-giáo Việt-nam  
nhà lâm vây. Riêng phần chúng tôi lấp làm mong mỏi  
vô cùng.

Nay kính đề

Viết tại Thư-viện chùa Quán-Sứ, trụ-sở Trung-uơng Hội Phật-Giáo  
Bắc-kỳ Hà-nội ngày nhập-dōig, tháng 10 năm Nhâm-ngo (1942).

Thúc-Ngọc Trần-văn-Giáp

(1) Sách do nhà Tân-Việt 29 Lamblot Hà-nội, xuất bản.

## LE MARÉCHAL A DIT :

---

Vous devez montrer au pays l'exemple de la discipline et d'une vie privée sans tache.

Thông-chê Pétain đã nói :



Các người phải trọng kỷ-luật và giữ đời tu  
trong sạch để nêu cao gương sáng cho nhân  
dân.

# Inauguration de la Pagode “ LINH-SƠN-TƯ ”

de la S.E.E.R.B.A. à Dalat le 7 Mai 1944

*Discours prononcé par M. Võ-dinh-Dung Président  
de la S.E.E.R.B.A. à Dalat*

Monsieur le Directeur des Affaires Politiques, Altresse.

La majesté de ce sanctuaire tout rempli de l'Esprit du  
Dieu invite à la méditation et au recueillement plutôt  
que aux spéculations oratoires.

Cependant ma qualité de Président de la Section Provin-  
cielle du Langbian de la Société d'Étude et d'Exercice de la  
Religion Bouddhique de l'Annam m'impose en ce jour solen-  
nel un devoir impérieux auquel je ne saurais me soustraire.

C'est pourquoi j'ai accepté le très grand et très lourd hon-  
neur de prendre aujourd'hui la parole devant vous.

Un proverbe annamite a dit : « Quand on mange les fruits,  
faut se rappeler celui qui a planté l'arbre ».

Si, au sommet de cette colline hier encore dénudée, s'élève  
aujourd'hui cette imposante pagode, au toit rutilant, à l'archi-  
tecture harmonieuse et grave dont la population bouddhique  
de Dalat peut être fière, nous le devons d'abord à l'auguste  
élection de notre Empereur qui, dès la fondation de notre  
cité, a bien voulu daigner en accepter le Haut Patronage,  
ensuite aux âmes charitables et généreuses de toute la  
franchise sociale qui nous ont apporté une aide morale ou  
matérielle sans réserve, toujours empreinte d'un pur et noble  
sintéressement. J'ai donc le devoir, au nom de la Section  
provinciale du Langbian de la Société d'Etude et d'Exercice  
de la Religion Bouddhique et de tous les fidèles d'aujourd'hui  
et de demain, d'élever une pensée respectueuse et reconnaissante  
vers Sa Majesté l'empereur représenté ici par Son Altresse  
Prince Vinh-Cân auquel nous présentons nos respectueux  
soux de bienvenue, et d'exprimer publiquement notre gratitude  
vers tous ces bienfaiteurs.

Monsieur le Directeur des Affaires Politiques,

Nous regrettons infiniment que des événements douloureux

imprévus aient appelé l'Amiral hors de Dalat et l'aient empêché de présider lui-même en personne notre cérémonie. Mais le fait qu'il vous a désigné pour le représenter ce matin nous montre tout l'intérêt qu'il accorde à notre œuvre et sa pensée doit planer en ce moment au dessus de nous.

Nous vous prions donc de bien vouloir transmettre à l'Amiral l'expression de notre profond et respectueux attachement, et agréer pour vous-même nos sincères remerciements.

D'ailleurs l'absence de l'Amiral ne diminue en rien la dette de gratitude que nous lui devons pour la constante sollicitude qu'il a manifestée au peuple annamite en tout ce qui touche son patrimoine moral et spirituel.

Nul n'ignore qu'il incarne avec dignité et réalisme en Indochine la politique libérale et traditionnelle de la France, de respect des traditions et des mœurs des populations rangées sous son drapeau.

Avec une hardiesse d'esprit et une générosité de cœur qui le grandissent chaque jour dans l'estime de nos compatriotes il a entrepris l'œuvre de régénération morale et physique du peuple d'Annam.

Et l'historien de demain dira que si Paul Doumer a forgé l'armature de l'Indochine, le Gouverneur Général, Vice-Amiral d'Escadre Jean Decoux a forgé l'esprit et le corps de son peuple.

Je n'oublierais pas la bienveillance que nous avons toujours trouvée auprès de Monsieur le Résident-Maire et de Monsieur le Quan-Dao de Dalat ; A l'un et à l'autre, j'adresse ici l'expression de notre profonde gratitude.

En cette heure solennelle, ma pensée se tourne tout particulièrement vers les collaborateurs et artisans actifs de notre œuvre, vers tous les ouvriers spécialistes ou simples manœuvres qui ont travaillé avec leur cœur à l'édification de notre pagode.

A cet égard, Monsieur Nguyễn-vân-Ninh, architecte, mérite une mention spéciale. C'est lui en effet qui a conçu et dressé le plan qu'il nous a offert gratuitement.

Enfin, à vous tous qui avez daigné interrompre le cours de occupations quotidiennes pour venir si nombreux rehausser la de notre fête, je vous dis du fond de mon cœur « Merci ».

Aux heures troublées que nous vivons où la rivalité des peuples et le déchaînement des passions de l'homme ont déclenché une guerre titanique à laquelle notre pacifique Annam a même payé un lourd et douloureux tribut, nous pensons que doctrine bouddhique fondée sur la perfection de l'homme et sur universel pourra contribuer à éviter à l'humanité de vaincre, assoiffée de paix, le retour de ces conflits sanglants.

Et c'est pourquoi, à l'exemple des hommes de cœur et éminent personnalités qui ont fondé la Société mère de Hué, nous efforçons, dans notre modeste sphère malgré nos moyens, guidés seulement par notre foi, de réaliser un commun : Diffuser dans la masse annamite l'Etude de Religion Bouddhique et l'exercice rationnel de cette Religion.

Au haut de cette colline baignée de lumière, loin des bruits et tentations de la Ville, la Pagode Linh Son Tu constitue admirable lieu de recueillement et de méditation pour tous qui aspirent à la vie droite et parfaite du Maître ou pour vaincus de la vie qui viennent réchauffer leurs coeurs et s'âmes meurtris à la pure lumière de Bouddha.

Et à l'aurore naissante comme au crépuscule du soir, lorsqu'entonnera le son solennel et grave de sa cloche, tous réunis devant l'autel de Notre Grand Maître, nous prierons que l'aube d'une ère nouvelle de paix et de fraternité universelle ne tarde pas à luire pour la France et l'Annam et l'Humanité tout entière.

P. C. C. Dalat, le 25 Mai 1944

Le Président de Section,

# THƯ TÍN

Chúng tôi đã nhận được ngàn-phieu bieu-dien của q  
ngài Độc-giả kê tên dưới đây :

MM, Đỗ-công-Chân à Haiduong	2\$
Viên-Nhā à Huế	3
Phan-xuân-Dao à Nam-dịnh	3
Tỉnh hội Tourane	160
Nguyễn-đức-Đảng à Đồng-hới	3
Lê-văn-Chi à Huế	10
Nguyễn-văn-Cầu à Hanoi	3
Nguyễn-văn-Sắc à Thakhet	5
Bùi-văn-Đài à Sadec	3
Nguyễn-Thúc à Thanh hóa	3
Bonze Tư-thạnh-Lương à Vinh	3
Paul Fabry à Phnompenh	3
Tỉnh hội Nghệ-an	27
Đoàn-trung-Còn à Saigon	8
Nguyễn-văn-Giục à Nam-dịnh	3
Phạm-văn-Thời à Huế	3
Trần-dinh-Giảng à Touacham	3
Ngô-văn-Chiem à Nam-dịnh	5
Bùi-thị-Trí à Bến-tre	1
Nguyễn-văn-Trúc à Nam Định	3
Chi-hội Hòa vang	10
Bang-biệt-Ca à Thudaumot	4
Tỉnh hội Qui-Nhon	9

Chúng tôi xin có lời cảm ơn chư-quý độc-giả và sẽ  
tiếp tục gửi nguyệt-san.