

P. L. 2508

Năm thứ 8 — Số 75-76

音 月 刊

# VIÊN - ÂM

SỐ ĐẶC BIỆT

VỀ GIA-ĐÌNH PHẬT-HÓA



VIEN - ÂM NGUYỄN - SAN

ANNAME PHẬT-HỌC HỘI PHÁT HÀNH

1945  
IN TẠI NHÀ IN ĐƯỢC TỰ  
73, Rue Riobaud, 73

GIÁ 0\$60

# GIA-ĐÌNH PHẬT-HÓA

## MỤC - ĐÍCH :

ĐÀO-TẠO NHỮNG NGƯỜI PHẬT-TỬ CHÂN-CHÍNH  
XÂY HẠNH-PHÚC GIA-ĐÌNH TRÊN NỀN LUÂN-LÝ  
PHẬT-GIÁO

## CHÂM-NGÔN :

HÒA-THUẬN, TIN-YÊU, VUI VẺ

Phật-tử trong gia-đình Phật-hóá  
tuân theo kỷ-luật sau này :

- 1.) Phật-tử học kinh, niệm Phật.
- 2.) Phật-tử kính-mến cha mẹ, thuận-thảo với anh em, chị em.
- 3.) Phật-tử nhơn-tử đối với người với vật.
- 4.) Phật-tử lựa bạn tốt và mến thương bạn.
- 5.) Phật-tử vui buồn cùng chia, nhắc nhủ nhau tránh dữ làm lành.
- 6.) Phật-tử giữ-gìn lời nói ôn-hòa, ngay thật.
- 7.) Phật-tử thật-thà, siêng-năng, thủ-lự, sạch-sẽ.
- 8.) Phật-tử sống giản-dị và điều độ.
- 9.) Phật-tử bình-tĩnh và lạc-quan.
- 10.) Phật-tử làm trọn bồn-phận.

## LỜI GIỚI THIỆU

« Nhân ngày lễ đản-sanh Đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật lịch »  
« 2506, các Gia-đình Phật-hóa ở Huế, có ra một tập văn « Gia- »  
« đình » để làm kỷ-niệm. »

« Bản-báo nhận thấy tập văn này có lợi-ich cho Gia-đình »  
« chư quý Độc-giả nên lược trich đăng lên Viên-Âm để chư »  
« quý Độc-giả nhàn-lâm trong dịp đầu xuân. »

## VIÊN-ÂM

### MẾN TẶNG CÁC ANH EM CHỊ EM TRONG NHỮNG GIA-ĐÌNH TIN PHẬT

« Cùng ở trong những Gia-Đình tin Phật, »  
« chúng ta đã là anh em chị em, tuy rằng »  
« chưa hân-hạnh được biết nhau. Đạo Phật »  
« mầu-nhiệm đã thắt chặt tinh thần-ái giữa lúc »  
« người Đồng-bào, mặc dầu không-gian và thời- »  
« gian như muốn làm cho xa cách ngàn trùng. »

« Chúng tôi một nhóm Gia-Đình Phật-Hóa »  
« ở Huế, xin mến tặng các anh em chị em, »  
« trong những Gia-Đình tin Phật, tập văn này »  
« gọi tó chút tinh đồng đạo trong dịp mùa »  
« xuân năm Ất-Dậu. »

« Mong rằng tập văn này mở đầu một sự liên- »  
« lạc giữa những bạn trẻ tin Phật và đem lại nhiều »  
« vui tươi và tin-tưởng trong quý Gia-Đình. »

*Gia-Đình Phật-Hóa*

*Tâm-Minh, Thanh-Tịnh, Sum-Doàn, Tâm-Lạc*

# GIA-ĐÌNH PHẬT-HÓA

Về sự ích-lợi của tụng-niệm, các-kinh sách, báo-chí nói đến nhiều, chúng tôi xin miễn nhắc lại. Riêng về phần GIA-ĐÌNH, những buổi tụng-niệm giúp nhiều cho tinh-thần GIA-ĐÌNH. Nghi-thức này bằng quốc-ngữ, lại ngắn, nên các em nhỏ có thể tụng theo và hiểu được ít nhiều. Mong tất cả Gia-đình Phật-hóa ít nhất cũng tụng nghi-thức này mỗi ngày mỗi lần và giúp cho nghi-thức này phô cáp đến nhiều người. Nếu ở xa nhà, mỗi lần về thăm GIA-ĐÌNH, nên đem nahi-thức này mà bày vể cho các em, các cháu, rồi dần dần, tùy theo từng GIA-ĐÌNH, khuyến-miễn cả GIA-ĐÌNH đều tụng theo. Lại nên khuyên các bạn trẻ, các bà con xa gần tụng đọc theo. Một ngày kia, nghi-thức này được lan rộng tất cả GIA-ĐÌNH... Cháng ta mới có thể sung-sướng vì đã làm một phần trong bồn-phận của những Phật-tử trong GIA-ĐÌNH PHẬT-HÓA.

## PHẦN THÚ NHẤT

### Cách sắp đặt những buổi lễ Phật

**Chuông mõ.** — Chuông khi nào cũng dễ bên tay, mõ bên hữu.

a) **Khai chuông mõ :** Bắt đầu 3 tiếng chuông dài một tiếng nhập. Kế đến 2 tiếng mõ chậm, 3 tiếng mõ mau, 2 tiếng mõ chậm; rồi một tiếng chuông, 1 tiếng mõ, như thế ba lần. Hết ba lần ấy, chuông nghỉ, mõ gõ luôn ba tiếng thành sáu. Đến tiếng mõ thứ 7, chuông cũng đánh theo một tiếng nhập: Khi ấy bắt đầu tụng.

b) Cách đánh chuông mõ : Mõ đánh từng tiếng một theo mỗi tiếng tụng có khi đánh tiếng mõ mà không có tiếng tụng (sẽ có dấu, trong phần các bài tụng). Lúc nào nên đánh mõ mau sẽ có hai chữ mõ mau. Lúc nào đánh chuông, sẽ có dấu (C). Nếu là (3 C) thì phải đánh 2 tiếng chuông và một tiếng chuông nhập như khi bắt đầu tụng qua bài khác.

Lúc tụng : Nếu như ít người, có thể ngồi mà tụng. Ngồi thi ngồi bán già chân mặt dề trên về chân trái, chân trái dề dưới về chân mặt, hay ngồi kiết già ; hai tay chắp trước ngực, mắt hơi nhắm hay ngo xuồng.

Nếu đông thi nên đứng ; đứng thẳng lưng, mắt ngó ngay tượng Phật, hoặc hơi nhắm. Hai tay chắp lại và dề trước ngực.

Lúc nào nghe tiếng chuông thi vái một cái. Nghe 2 tiếng chuông tiếp thi đứng tụng. Những lúc lạy cần theo chuông mà lạy, đứng lạy trước hay sau tiếng chuông, lạy thong thả, cần nhất phải đều.

Cách lạy : Giơ hai tay chắp lại, đưa lên trên quỳ hai gối xuống mặt lần, chống hai tay xuống chiếu, đưa hai bàn tay ra trước, cúi đầu sát chiếu, dè trên giữa bàn tay, rồi lúc nào nghe tiếng chuông nhập, thi rút tay về, chống xuống chiếu mà đứng thẳng giây.

## PHẦN THỨ HAI

### *Các bài trì - tụng*

#### 1) Cúng hương tán Phật

(*Tuần đèn, đốt trầm hương xong, người chủ*

*lẽ và những người tụng niệm đứng ngay thẳng  
chắp tay như bắp sen, đè ngang ngực mặt niệm)*

Tịnh pháp giới chân ngôn :

Úm lạm xoa ha (3 lần)

Tịnh tam nghiệp chân ngôn

Ún ta phạ, bà phạ, truật đà, ta-phạ, đạt-ma,  
ta-phạ, bà phạ, truật độ hán (Người chủ lễ thắp  
3 cây hương, quỳ ngay thẳng, cầm hương ngang  
trán niệm lớn bài eung hương)

Chân như bản thể tánh viễn thường,

Giới định hương cùng trí tuệ hương.

Nguyên tỏa mùi hương khắp pháp giới,

Cùng dường chư Phật cả mươi phương.

II) Kỳ nguyện :

(*Người chủ lễ cầm hương lên lư, rồi niệm  
bài kỳ-nghuyện, trong khi ấy các người tụng niệm  
đều mặt niệm bài kỳ-nghuyện*)

Đệ-tử chúng tôi nguyện ngôi Tam-bảo, thường  
trú trong mươi phương Đức Bồ-Sư Thích-Ca  
Mâu-Ni Phật, đức Tiếp-dẫn Đạo-Sư A-Di-Đà Phật,  
xót thương gia-hộ cho chúng đệ-tử, lòng Bồ Đề  
bền-vững, giác-ngộ cho mình và cho kẻ khác, đến  
bánh hoàn-toàn, cùng chúng-sanh trong pháp-giới,  
một thời đều chứng vô-thượng chánh-dâng chánh-  
giác.

III) Bánh lễ : (*người chủ-lễ niệm lớn một mình*)

Nhứt tâm đánh lễ, tận hư không, biến pháp  
giới, quá, hiện, vị lai chư Phật, Tôn-Pháp, Hiền-

Thánh, Tăng thường-trú Tam-bảo (C) (Đồng lạy một lạy.)

Nhứt tâm đánh lẽ, Ta-bà Giáo-chủ đại-tử, đại-bi Bồ-Sư Thích-Ca mâu-ni Phật, Dược-Sư Lưu-Lý quang vương Phật, Dương-Lai hạ-sanh Di-Lặc tôn Phật, Linh-Sơn hội thường Phật Bồ-Tát (C) (Đồng lạy một lạy)

Nhứt tâm đánh lẽ, Tây - Phương Cực-Lạc thế-giới, đại-tử đại-bi A di đà Phật, đại-bi Quán thế-Âm Bồ-Tát, Thanh-Tịnh đại hải chúng Bồ-Tát (C) (đồng lạy một lạy)

#### IV Khai chuông mõ (như trên đã chỉ)

#### V) Trì tụng

I) Bài sám-hối. — Đệ-tử kính lạy đức Phật Thích-Ca, Phật A-Di-Đà, Thập phương chư Phật (C), Vô-Thượng Phật-Pháp (C), cùng Thánh-Hiền Tăng (C), Đệ-Tử lầu đài lầu kiếp, nghiệp-chướng nặng-nề, tham giận kiêu căng, si-mê lầm-lạc, ngày nay nhờ Phật, biết sự lỗi-lầm, thành tâm sám-hối (C), thề tránh điều dữ, nguyện làm việc lành, ngừa trong ơn Phật, từ-bi gia-hộ, thân không tật-bệnh, tâm không phiền-não, hằng ngày an vui tu tập, phép Phật nhiệm-mẫu, đề mau ra khỏi luân-hồi, minh tâm kiến-tánh, tri-tuệ sáng-suốt, thần-thông tự-tại, dặng cứu-độ các bắc Tôn-Trưởng, cha mẹ anh em, thần-bằng quyền-thuộc, cùng tất-cả chúng sanh, đồng thành Phật đạo (3 C)

#### II) Qui-y Tam-Bảo

Đệ-Tử quy y Phật (C), nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y thiên-thần quý vật.

Đệ-tử quy y Pháp (C), nguyện đời đời kiếp

kiếp không quy y ngoại đạo tà-giáo.

Đệ-tứ quy y Tăng (C), nguyện đời đời kiếp  
kiếp, không quy y tôn-hữu ác-dâng (3 C).

### III) Niệm Danh-Hiệu :

Nam-mô Bodd-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật (10 lần),  
lần thứ 10 khi tụng đến chữ Mâu đánh một tiếng,  
chuông đè cho biết tụng qua danh hiệu khác.

. Nam-mô A-di-đà Phật (10 lần),

Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-tát (3 lần),

Nam-mô Đại-Thế-chí Bồ-Tát (3 lần),

Nam-mô Thanh-Tịnh đại-hải chúng Bồ-Tát (3 lần 3 C)

### IV) Bài hồi-hướng :

Một lòng quy kính, Phật A-di-Đà (C) Thế-Giới  
Cực-Lạc, nguyện lấy hào-quang trong sạch soi cho,  
lấy thệ Từ-bi, mà nhiếp-thọ cho, Đệ-Tứ chánh-niệm,  
niệm hiệu Như-Lai, vì đạo Bồ-Đề, cầu sanh Tịnh-  
Độ, Phật xira có thệ, bằng cõ chúng-sanh, muốn  
sanh nước ta, hết lòng tín-nguyện, cho đến 10  
niệm, nếu chẳng, đặng sanh, chẳng thành chánh-  
giác, do nhơn duyên niệm Phật này, được vào trong  
bê, đại-thệ Như-Lai, nhờ súp Từ-Bi, các tội tiêu-  
diệt, căn lành tăng trưởng khi thân mạng gần  
chung, biết trước giờ chết, thân không bệnh khò,  
tâm không tham-luyễn, ý không điên đảo, như  
vào thiền-dịnh, Phật và Thánh Chúng, tay nâng  
kim dài, đến tiếp-dẫn cho, trong khoảng một niệm,  
sanh về Cực-Lạc, sen nở thấy Phật, liền nghe  
Phật thừa, chóng mở Phật huệ, khắp độ chúng-  
sanh, trọn Bồ-đề nguyện (3 C),

V) **Bốn lời thệ nguyện :**

Chúng-sanh không số lượng, thệ nguyện đều đố khắp, (C)

Phiền-não không cùng tội, thệ nguyện đều dứt sạch,

Pháp-môn không kẽ xiết, thệ nguyện đều tu học,

Phật-quả không gì hơn, thệ nguyện được viên-thành. (3 C)

VI) **Chú vãng-sanh : (mõ mau)**

Bát nhứt thế nghiệp chướng cẩn bản đắc sanh Tịnh-đô đà la ni.

Nam mô a di đà bà dạ, đà tha đà đà giã, đà địa giã tha, a di rị đò bà ti, a di rị đà tất đam bà ti, a di rị đà ti ca lan đế, a di rị đà ti ca lan đà, giã di ní giã già na, chỉ đà ca lê ta bà ha (3 lần, đến lần thứ ba, khi gần xong đánh 3 tiếng chuông).

VII) **Tam tự quy : (chỗ này nếu những người tụng ngồi thi đứng giây)**

Tự quy y Phật, (C đồng lạy một lạy) xin nguyện chúng-sanh, (chuông nhập) thề theo đạo cả, phát lòng vô-thượng.

Tự quy y Pháp, (C đồng lạy) xin nguyện chúng-sanh, (chuông nhập) thăm rõ kinh tạng, tri-huệ như biển.

Tự quy y Tăng, (C đồng lạy) xin nguyện chúng-sanh, (chuông nhập) quản-lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 C)

VIII) **Hồi-hướng vãng-sanh :**

Nguyện đem công-đức này,

Chung cùng khắp tất cả,

Đệ - tử và chúng - sanh,

Đều trọn thành Phật đạo. (3 C)

(Cứ người tụng xá ba xá rồi lui ra)

# PHÂM ÔN CHA MẸ

Trong Kinh « Tâm-Địa-Quán »

Phật dạy : « Các người hãy nghe : ơn cha, ơn mẹ, là bởi lẽ cha thi Từ, mẹ thi Bi. Cái bi lâm của người mẹ, dù ta ở đời trong một kiếp, nói cũng không hết được. Nay ta vì các người mà nói lấy một hai phần. Giá sử có người vì cầu phúc đức mà cúng-dường cả trăm người Đại Ba-La-Môn tu tịnh hạnh, trăm vị thần tiên có năm thần-thông, trăm bắc thiện-hữu, rước về nhà thất-bảo, cúng trăm nghìn thứ đồ ngon, đồ quý, các thứ anh-lạc, các thứ bảo-y, các thứ trăm-hương, lại dọn những căn phòng bằng trăm thứ của báu giường chiếu trang-nghiêm, vì nào có bệnh thì, dâng cả hàng trăm thứ thuốc để điều-trị cho yên ; giá thể nhất lâm cung phụng như thế luôn trăm ngàn kiếp, cũng không bằng một niệm sinh lòng hiếu-thuận, đem vật nhỏ mọn mà kính dâng bà mẹ. Đem cái công-deo cung-phụng này mà sánh, thì công-deo kề trên kia không xứng một phần trong trăm vạn ức.

Thế-gian không có gì so-sánh được với tấm lòng của bà mẹ thương con, thương từ khi con chưa thành hình. Từ lúc mới có thai đến khi đủ tháng, đi đứng nằm ngồi, đều chịu bao nhiêu khổ béo, không tuề kẽ xiết ; Tuy có được vui, được đồ ăn uống, đồ mặc, nhưng cũng không ham, vì vẫn thường lo nghĩ đến đứa con ngút ngát, Lúc gần ngày sinh đẻ, cái khổ thêm dần, ngày đêm lo sợ khổ-não.

Lúc đẻ mà gặp sự khó khăn, thi như trăm ngàn mũi nhọn đâm vào mình, có khi đến chết đi được. Nếu may lúc sinh sản không bị khổ não gì, thi quyết-thuộc trong nhà mừng vui khôn xiết, chẳng khác người con gái nhà nghèo được viên ngọc như-ý. Con vừa phát tiếng lên, mẹ-tưởng như được nghe âm-nhạc. Thế rồi lòng mẹ là chỗ con đi chơi qua lại... ngực mẹ lại có hai dòng nước cam-lộ chảy ra... cái công nuôi cho lớn, so-sánh như khắp một vòm trời; lòng thương mến thi không còn gì sánh được. Ở thế-gian không gì cao hơn núi, ơn của mẹ còn hơn cả núi Tu-Di; ở thế-gian không gì nặng hơn cõi đất, mà ơn mẹ còn nặng hơn thế nữa.

Cho nên dù trai dù gái kẻ nào quên ơn, sinh lòng bất-thiện, khiến mẹ cha phải ai-oán, thi khi mẹ phải buông lối ác, nguyên rủa thế nào, đứa con ấy phải dọa theo như vậy, hoặc dọa địa-ngục, hoặc sinh ngã-quỉ, súc-sinh. Trên thế-gian không gì lạnh như luồng gió lạnh, lòng oán của người mẹ phát ra cũng lạnh như thế; Bấy giờ thi hết thảy Như-Lai, Kim-Cương Bồ-Tát, Ngũ-Thông Thần-tiên, chẳng ai cứu độ cho được. Con mà biết y theo lời của mẹ từ-bi, tùy thuận không sai, thi chờ thiện đều hộ-niệm cho, phúc đức không bao giờ hết. Con trai con gái mà như vậy thi gọi là giống dòng tôn quý ở nhân, thiên, hoặc đây là những Bồ-Tát, vì muốn độ sinh lén hiện làm thân con trai con gái, để làm lợi ích cho kẻ làm cha mẹ. Người thiện-nam, thiện-nữ, dù mỗi ngày ba lượt cắt thịt mình để đem

kính dâng cha mẹ, dù làm như thế luôn một kiếp để báo ân, cũng chưa bao được cái ân trong một ngày. Vì sao thế? Vì hết thảy con trai con gái, khi còn ở trong thai, ngậm lấy cuống nhau, và khi ra đời trong lúc còn ấu-trú, kẽ ra đã ở trong thai, ngậm lấy cuống nhau, và khi ra đời lúc còn ấu-trú, kẽ ra đã uống đến một trăm tam mươi hộc sữa huyết vừa sữa của bà mẹ từ-bi.

Mẹ thương con, nên được của ngon vật lạ đều cho con ăn trước, kiểm được đồ đẹp đồ quý, cũng đồ may mặc cho con. Dù đứa con ngu-si, hèn xấu, tình thương yêu cũng không khác.

Xưa có người thiếu-phu đi lang-thang nơi đất lở, một lần ôm con lội qua sông Hằng ... Bấy giờ nước sông sâu chảy mạnh, giữa dòng mà không sao bơi được cho đến bờ, nhưng thương con không nỡ rời tay, hai mẹ con đều chết cả. Vì căm hận phát ra ở lòng từ-bi như thế, người dan bà chết rồi được sinh lên cõi sác-cứu-cánh-thiên, làm vương Đại-Phạm-vương.

Bởi thế cho nên người mẹ có mười cái đức: thứ nhất gọi là đại-đức, vì con lấy thai mẹ làm chỗ sở-sinh; thứ hai gọi là nồng-sinh, vì trải qua bao nhiêu đau khổ mới sinh ra con được, thứ ba gọi là nồng-chính, vì mẹ thường nắm sửa tay châm, tai, mũi, của con, . . ., thứ tư gọi là dưỡng-đức, vì tùy thời tùy cảnh mà nuôi cho con lớn; thứ năm gọi là tri-giả, vì mẹ còn tim mọi cách để làm cho con phát sinh tri-tuệ; thứ sáu gọi là trang-nghiêm, vì mẹ thường lấy các chuỗi hột mà trang-sức cho con; thứ bảy gọi là an-đủn, vì mẹ thường ôm ấp, dỗ dành, khiếu con khỏi thồn-

thức ; thứ tam gọi là giáo-thụ, vì mẹ khéo dùng các phương-tiện để tập-tành cho con ; thứ chín gọi là giáo-giới, vì khéo chọn lời dạy cho con xá-lia điều ác ; thứ mười gọi là dĩ-nghiệp, vì mẹ đem giao-nghiệp giao phó lại cho con.

Hồi các thiện-nam, trong các thế-gian, ai là kẻ rất giàu, và ai nghèo hơn hết ? Giàu là khi eo mẹ ở trong nhà ; nghèo, là lúc mẹ không còn nữa. Mẹ còn như mặt trời lúc trưa : mẹ mất như mặt trời lặn. Mẹ còn như đèn sáng trăng ; mẹ mất như đêm tối. Thế cho nên các người phải siêng năng tu-tập, thờ cha mẹ cho có biếu, phúc đức không khác gì cúng Phật. Các người nên bão on cha mẹ như thế. »

---

## VÀI Ý-TƯỞNG ĐẦU XUÂN

(Tặng các em bé dưới mươi lăm tuổi trong các « Gia đình Phật-hóa » và Đồng-niên Phật-tự).

---

... Mai mồng một. Vài tràng pháo nổ bên hàng xóm làm anh bừng mắt dậy. Trời mới mờ mờ sáng. Chưa biết làm gì trong cái giờ tinh-sương này, anh mở cửa sổ ngồi nhìn ra sân. Sương phủ đầy hứa hẹn một ngày xuân đẹp. Mấy cây mai ửng vàng sau màn sương bạc. Những nhánh thươn-dược ẩn là uốn mình dưới đáy hoa to và nặng. Những nụ hoa - đường mảnh - mẽ dưng thẳng lên như những ngọn nến đỡ.

Tảng mài sương lạnh-lạnh chieh vào da thịt, khich-thich làm anh liên-tưởng đến những tia nắng

hồng ấm của mặt trời sắp lên, mà ngày-ngắt. . . Anh nhắm mắt lại để thấy rõ cái nấm dài tháng ròng đang dần-trái trước đời anh, có hoa và có bướm. Ồ sung-sướng quá! Thiên-nhiên lại làm quả đầu nấm cho anh một quyền vở mới tinh-anh, có hơn 360 trang rộng, đang còn nguyên vẹn. Mỗi trang có một khung cảnh khác nhau, và cứ 90 trang lại đổi một mẫu.

Chín mươi trang đầu là mẫu hồng, có rất nhiều chim và bướm, và những mầm non trắng nhura, và những nhánh đầy trĩu hoa! Mẫu sắc vụn-vặt ở đây chen-chúc nhau và đóm-dáng như những cỏ bé diễn y-phục Tết.

Chín mươi trang kế nhuộm mẫu vàng lạt, vàng như nắng hạ tràng ngang đồng-bằng. Ồ, ở đây có rất nhiều trái cây đỏ ửng chen trong lá xanh dòn, những bải cát trắng viền quanh sông lục, những mầm hoa phượng gloi đỏ xuống đường dồn. Và, Dalat, Bạch-mã, và Tam đảo, Đồ-son, hiện rõ trên trang giầy.

Rồi đến chín mươi trang khác, nhuộm mẫu xanh, xanh thanh-thiên, em ạ. Lá vè trong ấy cũng xanh, xanh đậm gần như lục. Nhưng càng lật ra sau, mẫu xanh da trời như có nhuộm mẫu bạc khói, và lá đã hơi thưa cây, bởi chúng phải thêu một ít vàng cho mặt đất.

Đến chín mươi trang cuối, mẫu giấy bồ sang mẫu bạc thiếc, cây đàn trại lá, những con hạc bay rất cao, mẫu trắng của chúng gần điệp với mẫu trời; những lán khói hạ thấp quanh khóm nhà tranh. Cảnh vật có hơi buồn nhưng vẫn đẹp.

Anh sung-sướng muôn ôm quyền vở to lớn ấy  
vào lòng, như một cái quà tặng riêng cho anh, tuy  
anh biết là em cũng có, mọi người đều có cái quà  
ấy. Chỉ khác là người ta nhận lãnh nó với một  
cách quá hững-hờ — nhất là những người già —  
bởi họ không biết dùng làm gì, hay bởi đã nhiều  
lần nhận lãnh như thế, nên lờn đi.

À, anh quên cắt nghĩa quyền vở ấy là gì. Nhưng  
anh chắc em cũng đã biết nó là quyền “ Vở Năm ”  
gồm có 365 “ trang ngày ” rồng rã rỗi chứ ?

Có được một quyền vở tháng năm qui như thế,  
anh sẽ không bắt chước nhiều người, ghi bậy ghi  
bạ vào đấy, làm bẩn rồi vứt đi một cách quá  
vô-tâm.

Anh sẽ giữ gìn hết sức sạch-sẽ. Anh biết rằng  
sự giữ gìn ấy ban đầu còn dễ ; nhưng càng ngày  
càng khó dần. Chắc em cũng đã có lần kinh-nghiệm  
như thế. Em cũng đã từng giữ rất cẩn-thận những  
quyền vở mới viết. Nhưng thường mấy trang chót,  
tù khi em viết hết, vì em đã làm bẩn quyền vở  
ấy rồi, và đâm chán. Em muốn vứt nó đi để mua  
quyền mới khác. Nhưng thấy mẹ giàu, một vài đồng  
bạc không thèm vào đâu, em mặc sức mà mua vở  
mới ; chứ quyền vở thiên-nhiên này, không sao  
mua được, dù có giàu muôn triệu đi nữa, e ơi !

Anh cũng sẽ không bỏ phí một trang giấy trắng  
nào, vì, mỗi buổi mai, mặt trời lên, lật thêm một  
trang giấy mới, cho đến hoàng-hôm, trang giấy ấy  
theo với mặt trời, hạ xuống trong đêm và không  
bao giờ anh có thể lật lui lại được. Anh sẽ vứt  
một ít đời anh đi, nếu anh vứt những trang giấy

ăg. Vì mồi trang là một phần nhỏ của thời-gian  
vô-biên mà anh chỉ nhận được một đoạn ngắn.  
Anh nghĩ chỉ khi nào anh biết dùng quyền vở ấy,  
nó mới thật thuộc về anh. Nếu không ghi gì vào  
đây cả, sau một năm, nó lại sẽ lọt khỏi tay anh  
mà đi mất. Và sau bao năm vở-vị như thế, quyền  
vở đối anh cũng sẽ l前世 qua như một cái bóng.  
Ôi, buồn !

Thế thì anh sẽ viết gì vào quyền vở năm mới  
này đây để cho nó có giá-trị, và để ghi lại cho  
đối anh những kỷ-niệm qui-giá sau này ? Anh  
thường chỉ khi nào anh biết sống mỗi ngày mới bắt  
tê-ký, và có thể gây thêm một chút hạnh-phúc cho  
những người thân và sœur, khi ấy năm tháng của  
anh mới không vở-vị và quyền vở đối anh mới có  
giá-trị như anh thường trước mong.

Năm mới tới đây rồi, em có định làm như  
anh thế, không em ?

V. B. C.

# KỊCH - TRÒ CHƠI - CÀU ĐÔ - HÁT

Tô bày . . . . .

Có người lấy làm lạ hỏi : Đạo Phật chủ ở sự bình-tĩnh, yên-lặng, cốt suy-xét và gạn lọc tâm-hồn. Ca kịch, múa hát, âm-nhạc diu-dặt trầm-bồng, chơi đùa rộn-rãp âm-ý có lẽ không thích-hợp với tâm-trạng của các người tu-hành theo đạo Phật chăng ? Dẫu sao « xướng ca » vô-loại, không ích lợi gì cho lâm kia mà. »

Xin thưa « Nói vậy chỉ đúng có một phần. Tiếng rỗng kịch, nhưng không phải dễ bán lấy chuỗi cười vô-vị hay giọt nước mắt khò-khan thoảng chiêm lấy tâm-hồn khán-giả, rồi tan biến ngay không dấu vết, như bọt nước cùng áng mây chiều. Tiếng rỗng hát nhưng không chọn những bài than mây khóc gió, buồn tinh tuyệt-vọng, say cảnh huyền-ảo mơ-màng bắt tâm-hồn và ý-chí hèn-kém, mất sức hoạt-động. Nói chơi đùa nhưng không lố-lăng nhảm-nhi, nô giờ sô-sangled, vượt vòng lẽ giáo. Các bài hát, các vở kịch, các trò chơi được lựa chọn suy-tầm kỹ càng, không vượt khỏi phạm-vi Phật-Giáo và không trái với tôn-chí GIA-DỊNH Phật-hóa. Chủ-ý bao giờ cũng muôn ca-tung công-dức Phật, vạch bày nguyên-nhận mọi nỗi khổ & đời và nêu cao các hành-vi cao-thượng, tu-tưởng thoát-phàm, những phuong-châm và nguyên-vọng, mong tránh khỏi các mê-lầm, ào-tưởng, đầy-dọa mãi thân-mình.

Hơn nữa, mục-đích chúng ta là cốt xây hạnh-phúc GIA-DỊNH trên nền Luân-Lý Phật-giáo, truyền-bá đạo Vô-Thượng cho tất-cả mọi GIA-DỊNH đều

chung hiều, chung tu học. Và một phương - pháp giúp cho thành-tựu một phần mục đích này là những bài hát, những vở kịch, các trò chơi có tinh-cách Phật-Giáo được truyền khắp mọi GIA - ĐÌNH, được lan tràn khắp cả trời Nam.

Chuông kêu tốt, nhưng không đánh thì sao nghe được tiếng ngân, giọng oanh hay, nhưng không hót thì sao biết được. Tôi không muốn nói phải kêu gào quảng cáo. Nhưng bao giờ những buổi biều-diễn công-cộng, nhưng cuộc vui chung và có ích, cũng để lại trong lòng người một vài tiếng vang. Nhưng cần tổ-chức cho được hoàn-hảo, để có thể gây được nhiều thiện-cảm. Các vở-kịch sẽ phỏng theo những chuyện tiền-thân, sự-tích các vị Tổ - Sư hay có ý-nghĩa về GIA-ĐÌNH PHẬT HÓA, và sẽ diễn trong dịp Đầu-sanh, các ngày lễ-vía.

Bắt cứ ở nước nào, tâm-hồn và tư - tưởng của một dân-tộc đều biều-lộ rất rõ-ràng trong những câu hát truyền-khẩu - Với một dân - tộc quật - cường, anh-dũng, ta sẽ nghe những bản ca hùng hồn mạnh-mẽ như nguồn thác đổ. Với một dân-tộc yếu - hèn, sắp diệt-vong, ta sẽ nghe những lời khóc than, lâm-ly, ai-oán, ca-tung giặc mộng vàng tan vỡ! Câu hát biều-hiệu cả một thế-hệ, cũng là tiềm-động-lực truyền-bá tư-tưởng rất hiệu-quả, vì ai ai cũng hát được, và bắt cứ ở chỗ nào : già trẻ, nghèo, giàu, ở thành-thị hay ở thôn-quê. Nay ta hát những bài truyền-bá Phật-Giáo, chẳng phải chính-đảng và ý-nhị làm sao ? Riêng chúng ta, cứ buổi hội-hop đông-dủ, chúng ta hãy hát lên, nhịp nhàng một điệu, cho tâm-hồn cùng hòa lẫn trong tinh-khiết và tươi-trẻ, để rồi làm việc với lòng hăng-hái, luôn luôn tin ở tương-lai. Các trò chơi,

các câu đố cũng chỉ cốt làm cho những buổi họp  
được vui-vẻ hoạt-động và luyện một vài đức tính  
cho anh em.

Tren đây, tôi đã bày tỏ công-việc sưu-tầm và  
mục-dịch của các vở kịch, bài hát, trò chơi và câu đố.  
Không cứ chỉ áp-dụng ở những GIA - ĐÌNH Phật-hòa,  
bồn-nguyễn của chúng ta là mong cho ánh sáng của  
Phật-Giáo sẽ soi khắp trời Nam và bắt đầu từ nay,  
chúng ta sẽ gắng làm cho phồ-thông những bài hát,  
những vở kịch chúng ta đã sưu-tầm, cho tất cả GIA -  
ĐÌNH đều được chung hưởng những lời dạy tối cao  
siêu của đức Phật, mà chúng ta đã thành-kính trình  
bày trong những bài hát, trong một vài vở kịch, trong  
một vài câu đố.

Mong tất cả Tin-dồ hoan - hỷ giúp cho ý-nguyễn  
của chúng ta được mau thực-hiện.

**Hà-học-Lập**

*Gia - Đinh Phật - Hóa Tâm - Minh*

# TRÒ CHƠI

## A) Chơi quanh bàn :

1) *Bướm-bướm* : Chia 2 nhóm, mỗi nhóm có một người cầm đầu. Nhóm A được chuyền tay một đồng xu, chuyền dưới bàn, dừng cho nhóm B biết. Sau 1 phút, người đầu nhóm B hô : *Bướm-bướm*, thì tất cả nhóm A dơ tay lên vừa phe phẩy, cả người nắm đồng xu cũng vậy, nhưng cần dừng chờ người, nhóm B biết mình có cầm xu. Lúc hô « *Ngựa* » thì nhóm A phải lấy ngón tay (mỗi người 8 ngón) đập lốc cóc giữa bàn như *ngựa*. Lúc hô đập, thì nhóm A phải đập tay xuống dưới bàn, đập cho đều một lượt, dừng chờ nghe tiếng xu. Khi ấy người cầm đầu nhóm B, biếu một người ở nhóm A dơ tay lên, mỗi lần chỉ dơ một tay thôi, nhưng phải chừa bàn tay mà mình đoán có xu ở dưới. Nếu chỉ trúng bàn tay có xu trước thì thua, phải để nhóm A chuyền như cũ. Nếu trúng thì nhóm B được giữ xu, và được chuyền như nhóm A lúc trước. Sau còng lại, nhóm nào được trúng nhiều lần thì nhóm ấy hơn. *Lời dẫn* Cbi người cầm đầu nhóm B có quyền bảo người nhóm A dơ tay thôi. Nếu đưa tay lầm thì thua.

2) *Chuyền đồ* . Người cầm đầu đọc : « Phật Tử phải thật-thà », rồi bảo tất cả phải bỏ tất cả đồ trong túi ra bàn, cả đồ trong túi người cầm đầu nha. Sẽ vui lắm ! Xong người ấy chọn tìm 2 cái đồng một thứ để đọc hai bên bàn trước mặt mỗi người, mỗi bên bàn làm 1 nhóm, người đầu mỗi nhóm lấy vật để trước mặt chuyền cho người thứ hai, thứ hai chuyền cho thứ ba v.v. Khi ấy người thứ 2 lấy vật để trước mặt mình, để trước mặt người đầu nhóm, ng. 3 → ng. 2, ng 4 → ng 3, ng 5 → ng. 4 v.v. Nhóm nào chuyền xong trước là nhóm ấy được.

3) *Chuyền khăn* : Ngồi xung quanh bàn, hát một bài,

và chuyền khăn. Hát xong, người nào còn cầm khăn túc bị thua. Một hình-phat nhỏ : bắt đứng hoặc bắt đi một vòng xung quanh bàn.

4) *Mèo chuột* : Ngồi xung quanh bàn, lấy hai khăn, một khăn làm chuột một khăn làm mèo. Chuyền tay cho mèo đuổi theo chuột, nếu mèo đuổi kịp túc người cầm khăn chuột bị thua. Muốn vui thêm, trong lúc đang đuổi nhau, người cầm đầu có thể ra một dấu hiệu, túc chuột hóa mèo, mèo hóa chuột, đuổi nhau trái lại. Hình phạt cũng như trên.

5) *Lên cầu, xuống hầm* : Ngồi hai giây, mỗi giây có người cầm đầu, tay cầm một cái khăn. Khi người điều-khiển cuộc chơi ra hiệu, túc người đầu chuyền khăn cho người sau và tiếp tục cho đến người cuối, nhưng phải dor tay cao mà chuyền. Khi người cuối cầm được khăn liền hô xuống hầm, rồi chuyền khăn, ngược lên người thứ nhất, nhưng lần này thì đè tay xuống dưới bàn mà chuyền.

6) *Lên bờ, xuống ao* : Ngồi xung quanh bàn, cái bàn làm bờ, người cầm đầu hô một tiếng « Lên bờ » tất cả đều đè tay lên bàn, nếu hô « Xuống bờ », thì bỏ tay xuống. Nếu hô xuống bờ hay lên bờ thi tay vẫn đè nguyên. Nếu ai làm sai thi mời đứng giây hay thường cho một vài hình-phat nhẹ nhè cho vui.

### B) Mục chơi ngoài trời.

1) *Bắt bóng* : Đứng vòng tròn, 2 chân đè cách nhau. Một bạn vào đứng giữa vòng, tay cầm trái ban nhỏ. Trong lúc bắt thính-linh, người này nhảm và lăn trái ban vào giữa 2 chân của một người bạn đứng vòng tròn. Bạn này phải làm thế nào ngăn và kẹp trái ban lại giữa 2 chân mình. Ai thua thì vào đứng giữa. (*Tôn-thất-Đường, G.Đ. Thành-Tịnh*)

2) *Tàu lửa* : Sắp 2 hay 3 hàng tùy số các em. Bắt đầu đếm 1, từ em đầu hàng cho đến em cuối hàng. Những em số 1 tức là toa máy, những em số 2 hay số 3 là những toa vịt, toa heo, toa gà v.v (tùy ý người cầm đầu trò chơi, chọn gì cũng được, miễn giống gì có tiếng kêu hay bay). Những em cùng hàng ôm ngang lưng nhau thành một chiếc tàu. Trước bao nhiêu tàu thì có bao nhiêu đích khác nhau và cản nhau. Khi người cầm đầu ra hiệu, những em làm đầu máy dứt ra chạy một mình cho tới đích, vừa chạy vừa kêu xinh-xịch. rồi chạy lui (không quay) vừa tới chỗ cũ thì em số 2 (toa vịt) ôm em đầu mà chạy theo, vừa chạy vừa kêu tiếng của mình. Đến đích rồi hai người đều chạy lui để móc toa thứ ba, rồi đến toa chót. Hàng nào móc toa hết trước nhất và chạy về chỗ cũ trước là hàng ấy thắng (*Trần-ngọc-Phiên, G.Đ. Tâm-Lạc*)

3) *Thầy bói tim bạn* : Xây vòng tròn, bắt tay nhau một em bị bịt mắt đứng giữa. Vòng tròn xung quanh vừa đi vừa hát, Thầy bói (em bịt mắt) cố lảng tai nghe tiếng hát của từng người bạn. Nếu nhận ra tiếng của người bạn nào, thì chỉ ngay vào người ấy, đồng thời, anh cầm đầu ra lệnh bắt tất cả đều đứng im. Thầy bói được phép rờ người bạn ấy từ đầu đến chân. Nếu nhận ra và nói tên trúng, thì người bạn ấy phải làm thầy bói thay. Phụ ý : Muốn cho trò chơi khó hơn, thì anh cầm đầu chỉ cho rờ đầu và mình, hay chỉ cho rờ đầu. Khó hơn nữa thì chỉ cho rờ mặt. Cũng có thể bỏ rờ mà bắt người bạn ấy nói ra một câu hay một tiếng gì khác với giọng nói thường của mình. (*Trần - ngọc-Phiên, Tâm-Lạc*).  
\* \*

### C) CÂU ĐÓ

- 1) Võ minh eồi lốt chông gai,  
lấy thân thanh bạch giúp no lòng trần.

- 2) Ngày thường nhở đó làm duyên,  
Đến khi bạn việc lại phiền cho ta,  
Chi bằng những kẻ xuất-gia,  
Tư tình dứt sạch thoát ra bẽ trần.
- 3) Văn hay lừa phải giông dài,  
Gặp con bối-rối rà tài giúp cho.
- 4) Thành xây trở một cửa tiền,  
Trên ba khâu súng chỉ thiên sẵn-sàng,  
Gặp khi việc nước đa mang,  
Lừa lồng bồng bột đêm đang mọi bề.
- 5) Ra tay dẹp lũ côn trùng,  
Sớm khuya cảnh tĩnh giấc nồng quê hương.
- 6) Mong manh da bọc lấy xương,  
Cũng đầu cũng mắt dễ thường kém ai,  
Gặp thời hạn hán ra tài.  
Làm cho mát mặt những người trần-gian.
- 7) Một mình giữ lấy nước nhà,  
Công danh chẳng có, ruột rà cũng không.
- 8) Buồn lòng than trách ê-chề  
Mùa đông ôm ấp, mùa hè phụ nhau.

(Tôn-thất-Đường G.Đ. Thanh-Tịnh)

### TRẢ LỜI CÀU ĐÓ

- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 1) <i>Hột lúa</i>  | 5) <i>Con gà trống</i>  |
| 2) <i>Táo</i>      | 6) <i>Cái quạt giấy</i> |
| 3) <i>Cái lược</i> | 7) <i>Cái xối</i>       |
| 4) <i>Cái lò</i>   | 8) <i>Cái lồng ấp</i>   |

## MỘT TRÒ CHƠI

Tình vui tinh hay chơi ích kỷ ta thường cho là một lỗi nhỏ của thanh niên. Nhưng cái tội ngã rẽ mình nhiều hơn ngã rẽ kẻ khác, có khi dẫn đến lầm đều đáng tiếc, dẫu có trong phạm vi học đường. Ngày giờ ta thử tự trả lời một cách chắc chắn những câu hỏi này để xem ta có luôn luôn « sẵn sàng » như ta thường muốn không ?

Cách chơi Mỗi câu hỏi mà bạn có thể trả lời : « có » một cách chắc chắn, bạn viết vào đầu câu 3 điểm. Câu nào Bạn trả lời một cách lưỡng-lự một điểm. Câu nào không thì chẳng được điểm nào. Bạn cần phải nghiêm khắc và thành-thực trả lời và trước khi xem số điểm phía sau.

1) Khi bạn đang bạn xem quyển sách, hay đang nghe một câu chuyện vui, một người bạn tới mượn một vật gì, bạn có vui vẻ đứng giấy đi tìm lấy cho họ không ?

2) Ban đêm bạn đang ngủ giấc, bỗng nghe tiếng khóc nho nhỏ của một người bạn nằm cách xa mấy giường bạn có vung chăn, chạy tới hỏi han họ không ?

3) Trong lớp có một người mà bạn biết là nghèo, bạn có hy sinh chút ít tiền tháng nhỏ mọn ở nhà cho bạn đỡ giúp họ khi xắp giấy, khi viết mực không ?

4) Khi ai tới quyền một món tiền giúp vào việc thiện, bạn có sẵn sàng cho không hay còn dùng-dâng ?

5) Có người bạn tình-tình khó chịu, ai cũng lánh xa, bạn có can đảm nhẫn-nhéo chơi thân với họ để mong sửa tính cho họ không ?

6) Có người nói xấu, ghét bạn, chỉ chực làm hại bạn, bạn có sẵn sàng bình-vực họ khi họ gặp đều chẳng may không ?

7) Khi một người mượn một vật quý của bạn, rồi đem đánh mất, bạn có sẵn lòng tha-thú cho họ không mà không gắt gỏng giận dữ-họ không ?

8) Trong lúc đi chơi, trời bỗng đồ mưa mà một người khác không có áotoi họ lại ốm yếu hơn bạn, bạn có nhường cho họ mang không ?

9) Mỗi ngày bạn có nghĩ đến việc giúp ích cho những người xung quanh bạn, ít nhất là một lần không ?

10) Nếu người ta cần đến một người để săn-sóc một người đau, bạn tự thấy có đủ tài-sức làm người đó, bạn có nhận lời không ?

Bạn đã trả lời xong, bây giờ bạn thử cộng số điểm lại xem. Nếu bạn có : từ 0 đến 10 điểm, bạn cần phải sửa tinh-kiệngay tự bây giờ đi.

Từ 15 đến 20 điểm, bạn đã có nghĩ đến người khác, nhưng chưa đủ.

Từ 20 đến 25 điểm, bạn đã có thể tự hào là người bạn tốt, nhưng bạn phải hy-sinh thêm chút nữa.

Từ 25 đến 30 điểm, bạn tự thấy sung-sướng nhiều và sẽ trở thành một Phật-Tử chân-chính nếu bạn un-dáp thêm tinh-dó, nhiều tinh-tốt khác nữa.

Bài hát chánh thức của  
GIA-ĐÌNH PHẬT-HÓA

Lời ca Âm nhạc  
Phạm-hữu-Bình và Nguyễn-hữu-Quán Ưng-Hội

Kia xem đóa sen trắng thơm,  
Nghìn hào-quang chiếu sáng trên bùn;  
Hình dung Bồ-tát chung-ta,  
Lòng từ-bi trì-giáe vô cùng;  
Đồng thê-nguyên một dạ theo Phật,  
Nguyên sửa mình ngày thêm tinh-khiết;  
Đến bao giờ được tẩy sea ngát,  
Tỏa hương thơm từ-bi tận cùng.

## TRẦM HƯƠNG ĐỐT

Lời ca của Bửu-Bác Âm-nhạc của Bửu-Bác

Trầm hương đốt, xông ngát mười phương,  
Nguyên nguyên kinh Đức Nghiêm-tử vô-lượng.  
Cầu cầu xin chàng làm thành chúng tôi,  
Vẫn vẫn khói kết mây lành cung đường.  
Đạo nhiệm mẫu đã tuyên-truyền nơi cùng nơi,  
Nhờ chán-lý chúng-sinh đều thoát luân-hồi.  
Đồng quy kính quý dưới dài sen,  
Dâng hoa thơm linh-khiết mẫu thăm tui cảnh.  
Đài quang minh xem huy-hoàng trang-nghênh,  
Ôn mười phương Điều-ngự hào-quang an lành.  
Nghìn đạo uyên-ahuyền soi khắp cùng quẩn-sanh.  
Phật đạo đồng cảng nhau tu linh-tần mau viễn-thành.  
Nam mô Bồn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật,  
Nam-mô Bồn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật.

### TÌNH GIẤC MÈ

Lời ca của Ngô-Thừa Theo điệu Trêu sông Kinh-Châu  
 Qì-di-sinh trong giắc mè,  
 Chơn-tánh xa từ lâu,  
 Giy nên sông chèt luân-hồi theo giòng vò-thường  
 đón-dau.

Tâm vò-minh, đắm say vì danh-sắc,  
 Hay biết đâu ác-báo dồn vào thân về sau càng  
 thêm sâu

Ngày nay, may-nắn thay,  
 Nghe pháp-Am huyễn-vi,  
 Xin theo nắp bóng vàng hào-quang lòng đại-tử  
 Như-Lai

Tham, săn, si, khiến lu mờ chơn-tánh,  
 Quyết kiên-tâm thường trì tu,  
 Dùn đoạn trừ gốc-mè.

### THIẾU-NỮ PHẬT-TỬ

Lời ca của Lê-định - Duyên  
 (Theo điệu Thiếu-nữ Việt-Nam)

Xem Tây Phương Thất-Bảo hoa sen vàng,  
 Nghìn tràng phan bão-cái đua chen.  
 Muôn hoa khoe sắc thắm, muôn chim hót,  
 Nhiệm màu thay eỗi A-Di-Đà.

### ĐIỆP KHÚC

Nhao chí em, tình giắc - mè,  
 Bằng cùng nhau tiến bước lên, cùng tiến bước lên!  
 Quyết đến chung nơi an-lành.  
 Hăng diệt-trù tham, săn, si, ; lòng Đại-Tử.  
 Quyết quy-y, cùng quyết quy-y,  
 Khuyên nhủ-nhau luôn ghi bên lòng  
 Sáu cho tâm-tánh, khéo thè hoa sen thơm,  
 Dùn vào bùn nhơ, nhưng luôn thanh-khiết,

Nào chí em, eõ gắng lên,  
Đồng cùng nhau thoát bến mê,  
Càng thoát bến mê!  
Lần đi đến chốn an-vui.

### PHÁT NGUYỆN

Lời ca của Lê-dinh-Luân Âm nhạc của Lê-dinh-Luân  
Lòng thành xin Bồn-sư chửng tri,  
Nguyễn dù bao khó-khăn vẫn đi,  
Theo đường ngay cầu mong biếp kia,  
Tham, sân, si, mạn mê lầm lẩn xa lìa,  
Nhận tìm ra tánh chơn-tâm.  
Độ sinh-linh thoát luân-trầm.  
Ấy lời nguyện cầu xin bền-ghi,  
Cái mong Bồn-sư thám từ chứng tri.

### CÀNG NHIỀU CÀNG GẮNG

Lời ca của Lê-Lừng Theo điệu : Tiếng hát đêm thu  
Quanh xóm quanh hát mừng phút này,  
Nguyễn đồng theo điều luật cùng nhau hứa đây :  
Tâm nhất tâm quyết lòng nhớ đời.  
Đường đầy hoa rắc reo bao tình thắm tươi.  
Làm sao dắt dìu thoát nguồn mê lầy,  
Làm sao cứu đời tránh lầm than đầy,  
Hợp ngàn phương cùng thăng : Tham, sân, si,  
Theo dấu chúa Từ-Bí lòng ngay.  
Vui sướng vui trót cầu suốt đời,  
Đồng cùng nhau vây hiệp cùng theo sáng tươi.  
Lên tiễn lên bước đường thăm ngồi,  
Vây lời ca dưới khói hương trầm ngát vời.  
Nhìn theo dấu lành chói màu huy-hoàng,  
Nhìn gương đấng hăng cừu đời muôn ngàn,  
Lòng hăng mong thề gắng theo châm ngôn,  
Ghi nhớ ghi đồng tâm bền gan.

## HAI ANH EM TRONG SƯƠNG MÙ

'Đây là một câu chuyện đường rừng, đọc ở đâu hay được nghe ai kể lại, tôi cũng không còn nhớ rõ :

Một ông làm rẫy trên miền núi cao, một buổi sáng trời vừa tàng-tảng đi thăm người em ở cách nhà ông độ một dặm đường. Bấy giờ vào quãng enối thu, sương xuống rất nhiều. Ông đi xuống một nơi thung-lũng ; bao nhiêu sương trên chừng như lấp cả vào đấy, làm thành những bức tường trắng đục, che ngang trước mặt ông. Mọi vật quanh ông, trong lung-linh huyền-ảo, cái gì cũng có vẻ rất khác thường.

Đi một lúc, ông chợt thấy trước mặt một con vật hình-dáng rất cồ-quái tiến mau đến phía ông. Ông hồi-hopped lo-sợ, tưởng đó là một giống nghiệt súc bấy lâu vẫn ẩn-núp trong rừng sâu. Rồi những chuyện hoang-đường, quái-dản, ông được nghe xưa nay hiện cả lại trong trí nhớ, làm càng bối-rối thêm. Đành liều vậy, ông nắm chắc gậy song trong tay, bước tràn đến ; kẻ thù của ông cũng chẳng chịu kém bước nào. Nhưng đi càng gần lại, dáng điệu con vật càng khác đi, trong phảng-phất giống hình người. Ông định thần nhìn kỹ, xem có phải là người hay ma, người trong vùng hay người xa lạ. Lòng đang trù-trù, một trận gió nổi lên, xé tan màn sương đặc ; mặt trời vừa lèn khói đầu non, chiếu tỏ mặt kẻ lạ. Ông reo lên một tiếng, vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, và một tiếng kêu đáp lại ông : đứng trước mặt ông, không những là một người, một

người đồng-thôn, mà chính là em ông, cũng đang  
xãm xíu đi đến thăm ông. Thị ra hai người cũng  
lầm như nhau ; bấy giờ chạm trán nhau mới biết.  
Trước tưởng là thù-dịch, bây giờ thấy rõ mới vui  
mừng nhận nhau là anh em.

Thường nhờ đến chuyện « hai anh em trong  
sương mù » này, tôi lại liên-tưởng đến nhiều gia-  
đinh tôi được biết : một nhóm người quanh năm  
gần gũi nhau mà vẫn thờ-ơ lạnh-nhạt, nếu không  
ganh-ghét, hiềm-khích nhau, như đám sương kia,  
mà lầm ich-ký đã làm họ mù quáng, họ thấy tám-  
hồn họ xa cách nhau như trời và vực. Nhưng  
giá có một ánh sáng phi-thường soi tỏ thấu đáy  
lòng họ, họ sẽ thấy chung một tám-hồn, lúc thì  
vui-tươi rào-rạt, lúc thì rạo-rực băn-khoăn ; có lẽ  
nhiều khi, sống bên nhau, họ đã tìm nhau mà  
không tự biết ; hiểu nhau, họ sẽ không còn vê  
lạnh-dạm và cùng nhau âu yếm nắm tay.

Cái ánh-sáng phi-thường đó, thường chỉ do một  
chuyện tinh-cờ đem đến, khiến mọi người cùng  
rung - động chung một nỗi vui, buồn. Biết bao  
người âm-thăm chung dung, mãi đến lúc bùi-ngùi  
phân-ly mới tìm thấy nhau.

Trong Gia-Đình Phật-Hòa, đạo Phật luôn luôn  
tỏa một ánh sáng trong suốt và hiền-hòa. Lòng  
tin vững-chắc ở một giáo-lý cao siêu và rộng-rãi,  
kết hợp mọi tám-hồn làm một. Đời xưa, ông  
Trương-công-Nghệ dạy tính nhường-nhin dè gác  
cánh hòa-thuận trong nhà. Ở đây, ai nấy đều tin  
yêu nhau, vui-vẻ cùng chơi, vui vẻ cùng tu-tập ;  
vì tin-yêu, vì vui-vẻ mà lúc nào cũng thuận-hòa.  
Những ngày lễ, cùng nhau hòa vang tiếng bài

vui-tươi, giọng cười dòn-dã; và chiều chiều, dưới ánh đèn dầu, bên lò hương thơm, tiếng nghiêm-trang của người lớn, tiếng trong-trèo của đàn em nhỏ, cùng thành-kính ngân lên trước bàn Phật-Tđ, theo nhịp mõ đều-deu.

Người ta nói :

« Tuổi niên-hoa chính là lúc người ta dễ dành hạnh-phúc »

« Gia-Đinh là gì, nếu không phải là trường dạy lòng thương »

Không đâu bằng trong một Gia-Đinh Phật-Hέa, những thiết-tha ấy thực hiện một cách hoàn-toàn.

Nhưng xung quanh ta còn biết bao nhiêu cảnh gia-đinh ảm-dạm. Có những thanh-niên đi trốn gia-đinh quá chật hẹp, quá khe-khart, rồi sa-ngã, hoặc sát nhập vào một đoàn người hồn-hợp. Có những linh-hồn cắn cỗi suốt đời, chỉ vì hối nhô, không ai cho một nụ cười mến yêu. Và biết bao « cậu bé tí-hon » bị bỏ lạc-lỏng, bơ-vơ trên đường đời.

« Người ta thấy, trong trường đen tối »

« Vái trò thơ, cứ khóc nỉ-non »

Khóc vì không có nhà, hay có cũng như không. Khóc vì lòng còn ngây dại đã phải e-ấp một nỗi buồn mênh-mông, cái buồn của lặng-lẽ, cô đơn và hiu-quạnh.

« Sương buôn che kin non sông »

Ta là Phật-Tử, ta chỉ thỏa lòng lúc nào mọi người cùng ta sáng tỏ, lúc nào ba chữ « HÒA-THUẬN, TIN-YÊU, VUI-VẺ » thành câu châm ngôn của tất cả các Gia-Đinh.

# Bức thư từ Hanoi gửi cho em Hương trong gia-dinh Phật-hóa ở Huê

Em Hương,

Chủ ý anh viết bức thư này là để cho em thấy một cảnh GIA - ĐÌNH khác gia-dinh em một vài chỗ, vì sống luôn ở thị-thành, giữa cảnh phon-phù, chắc là ít khi em hưởng-lượng được một GIA - ĐÌNH Phật-Hóa ở nhà quê.

Này đây, trong chốn quê mùa hẻo-lánh, ở một tỉnh ở phía bắc xứ Trung-Kỳ. Anh cần nói rõ thà để em tin là chuyện có thực có vài GIA - ĐÌNH PHẬT-HÓA, nghĩa là vài nhóm anh em chị em sống trong HÓA - THUẬN TIN - YÊU, VUI - VẺ, dưới bóng Từ-Bi của đức Phật-Tổ.

Trẻ con ở đây đông lắm em à ! có trời năm, sáu chục. Cứ mỗi buổi tối, cứ không phải cứ lè chiều thít bảy như ở nhà em đâu, ở nhà quê nào biết thít bảy là gì, và đối với Phật-Tử, thít bảy cũng chủ nhát có nghĩa-lý gì ! vậy thì cứ mỗi buổi chiều, nghe ba tiếng chuông, mấy chục trẻ con đó, mỗi xóm họp lại ở một ngôi « nhà thờ Phật » dưới quyền điều khiển của các Huynh-trưởng. Trời tối, họ hờn-hở đi, trời mưa, họ càng mạnh-bạo đi, đầu phải lội bùn lầy, chịu gió buốt vì quần áo họ đơn-sor lắm áo nau quần eut, chứ chẳng phải bao giờ cũng ấm-áp và phiền-ph憺 như các em đâu. Ô, ăn mặc thế mà đi họp GIA - ĐÌNH và nhát là lẽ Phật ! chắc em thầm trách thề. Anh xin nói ngay rằng đó là do ý của ban điều-khiển, em lạ gì ở nhà quê, kiem

được manh áo quần là khó, nhất là thời-buổi nay  
nữa, thế mà các em lấy sự « đi lê Phật » là hệ-  
trọng nên trước kia, khi nào cũng bán đồ dài cả.  
Bạn điều-khiền biết sự nghèo khó của các em nên  
cho lệnh bạn đồ ngắn, sau khi đã giảng rõ-ràng  
trong lễ-nghi, cốt nhất có tâm thành-kính là đư,  
chỉ những ngày rằm, ngày mồng một, cùng các  
ngày lê lớn,, là bắt-buộc các em phải bán đồ dài  
thôi

Mỗi lần chuông đánh, các em rủ nhau đi, lấy  
cái « sinh » để làm hiệu. Sinh là hai miếng tre gọt  
kỹ, đánh vào nghe tiếng dòn-cuộc hội-hop, thật khéo  
xa ở nhà em tắm. Trước hết là phần nhiều ở  
ngoài từ khi ở trong nhà, vì một lê rất giản-dị là  
nhà chật lầm vả lại hiềm kiêm được chỗ để nhiều  
em nó đưa cũng khó. Những đêm trăng sáng là  
những đêm họp thi-vi nhất. Lúc tối trời thì có  
một ngọn đèn dầu lạc nhỏ. Cũng có khi các em  
kiếm mỗi em một nắp cối, túi nồi đốt lên để cuộc  
hội-hop thêm vui. Chương-trình buổi nhóm dài-  
để có một phần học, một phần chơi và cốt - yếu  
nhất là buổi lê Phật mà anh sẽ nói sau Các  
em học lịch-sử, Phật-Tổ, Tam-Quy, Ngũ-giới, thập-  
thiện, nhân-quả, luân-hồi, v.v. nghĩa là cũng tương-  
tu như em vây. Song các em ở nhà quê, chử  
rất ít, nên mỗi bài phải dạy ba, bốn lần, nói  
đi nói lại, rồi hỏi từng em một, bắt lặp lại kỹ  
lưỡng. « Tí mỉ quá, chắc em sẽ nghĩ thế, nhưng  
chỉ có cách ấy mới để lại trong trí nhớ các  
em một vai diệu. Cũng vì lỗi dạy ấy khó nên  
các anh điều khiền, có mở thêm một lớp dạy  
riêng về Quán-Ngữ để các em có thể tập đọc được.

Sau khi họa giáo-lý tôi nào cũng có dạy thêm ít bài về nghi-thúc tụng-niệm, hoặc ít đoạn kinh đã dịch ra văn-văn quoc-ngữ : kinh Thiện-Sinh, Vô-thường, Bát-đại-nhân-giác v. v...,

Tùy hôm thay đổi để các em khỏi chán-nản, hôm thi học rồi chơi, hôm thi chơi rồi học. Các em ưa hoạt-động nên phần nhiều là lối trò chơi dùng sác-khôe : chạy, nhảy, hoặc đứng vây vòng tròn, rồi làm trò mèo chuột bắt nhan hoặc chia ra hai đội cướp cờ v. v. .

Thường thường thi cá: em học xong, rồi vào lỗ Phật đã, sau mới ra chơi. Hai tiếng chuông, em sẽ sập hàng chính-tề ở ngoài sân, một tiếng nữa : vào lỗ, khóa lỗ thì chẳng khác gì ở nhà em. Đặc biệt hơn là trước буді lỗ năm phút, các em không được nói chuyện nữa. Hôm nào, một người huynh-trưởng cũng nhắc nhở các em viêc sim-hồi, vì sim-hồi là hạnh đầu tiên của Phật-Tử chánh-chinh. Trong 5 phút, mỗi em tìm một chỗ riêng, phần nhiều chỗ tối, yên-lặng suy-nghĩ đến hành-vi của mình. Có thể nói lỗ cử-hành từ lúc ấy. Lỗ xong, các em chưa ra sân vội. Nhiều em có lối đưa ra bàn Phật tự xưng tôi một cách rất cảm động. Nào chuyện, ăn ở với cha mẹ không đúng với lời Phật dạy, chuyện chán trâu để trâu ăn lúa, trèo cây bắt chim, v. v. đều dấy kẽm ra cả, không đợi phải hỏi. Anh điều-khiển lừa lời khuyên bảo. an tài các em và cố nhiên là mỗi ngày tật xấu bớt đi nhiều. Nếu em nào, không tự thú thì anh ấy sẽ cẩn-cứ vào lời các bạn mà khuyên - bảo răn dạy. Nhưng nhiều em tự thân đến thú tội minh rieng với anh. Đó là do lòng

đin ở đàn anh, một điều cần thiết trong GIA-DÌNH PHẬT-HÓA. Các em đây đều là những tâm hồn chất-phác, hoàn-toàn tìn-cậy ở đàn anh hễ bảo thì nghe, làm đúng lời. (Trẻ con nói lý là một chuyện không bao giờ thấy ở các em trẻ nhà quê và anh chắc rằng ở gia-dinh em cũng có sự tin cậy thế, phải không em Hương?)

Cái cảnh GIA-DÌNH PHẬT-HÓA đối với em thế nào, anh rất sung-sướng được biết ý-kiến của em. Như anh đã có cái may-mắn được quan-sát hai lần, anh thấy rằng ở đâu cũng có sự oỗ-gắng tu-tập. Cá gia-dinh bao giờ cũng sống hòa-thuận, cũng tin yêu nhau, tin ở ban Huynh-Trưởng, và trên hết cả mọi sự, tin ở sức hộ-trì của TAM-BẢO, nên đời sống càng ngày càng thêm an-vui.

Anh,

Hanoi, ngày mồng một tháng tám  
năm Bảo-Đại thứ mười chín.

# La mère . . .

Quand j'étais un petit enfant, un tout petit enfant, que le moindre bruit apeure, je pleurais sans pouvoir dire la cause de mon mal, et ma mère penchée sur mon berceau, savait seule calmer ma peine.

A l'heure où le soir tombe sur la terre, elle venait clore mes paupières avec des baisers et des chants très doux.

Au clair soleil d'un matin de printemps, elle a guidé mes premiers pas indécis et tremblants.

Et ses mots pleins de tendresse, m'ont le mieux appris à aimer les êtres et les choses qui sont dans la nature.

Ainsi, ma mère qui m'a donné la vie, a veillé sur mes jours, sur mes nuits, sans jamais se lasser et sans jamais se plaindre.

Ainsi j'ai vécu mes premières années sous les regards émus de ma mère.

Plus tard, en des heures de souffrance, j'ai senti parfois, sur mon front brûlant de fièvre, la fraîche rossée de ses larmes.

Et je la vois, à chaque heure du jour, travailler pour que chacun, autour d'elle, goûte la douceur de vivre.

Quand la nuit endort les êtres fatigués par le rude labeur quotidien, elle prolonge souvent sa veillée pour donner à sa maison encore plus de joie et de bonheur.

Les années qui passent pourront rider son front,  
blanchir sa belle chevelure, incliner, sous le poids  
des fatigues, son corps si droit ; pour elle, je res-  
terai toujour l'enfant qu'elle a porté dans ses bras  
et grandi avec tout l'effort de son être.

Et moi, je serai alors devenu l'homme fort qui  
travaille et qui lutte, l'homme fort qu'elle a souhaité  
dans l'enfant au berceau, le vrai fils de son amour.



## NGƯỜI MẸ HIỀN . . .

Thời tôi bé bỏng, lúc còn là một hài nhi măng  
sứa mà một tiếng động nhẹ cũng đủ làm hoảng-kinh,  
tôi khóc luôn mà không biết nói vì sao, lúc ấy chỉ  
có mẹ tôi, đâu nghiêng xuống bên tôi, là có thể làm  
cho lòng tôi dịu lại.

Đến giờ đây xuống bao trùm vạn vật, mẹ tôi đến  
đầu yết hầu lấn mi tôi, và với giọng hát dịu dàng ru  
hồn tôi vào trong giấc điệp.

Dưới ánh trời mai của mùa xuân tươi sáng, mẹ  
tôi dịu bước tôi đi, ỗi những bước đầu tiên, ngập  
ngừng và run-rẩy.

Và những lời của người, chan chứa yêu - thương,  
là những bài học quý dạy tôi biết thương chúng sinh  
và mọi vật.

Như thế là mẹ tôi đã sinh tôi ra, lại tận-tâm săn-  
sóc tôi, ngày cung như đêm, mà không bao giờ chán-nản hay than-phiền.

Và như thế, tôi đã sống qua những năm tháng dưới cái nhìn cảm-động của mẹ tôi.

Sau này, trong những giờ đau đớn, thỉnh-thoảng tôi cảm nghe trên vòm trán nóng hừng, những giọt lệ điu mắt của mẹ tôi rơi thành một làn sương mát dịu.

Suốt ngày, tôi thấy người tìm hết mọi cách để làm cho những kẻ thân thuộc chung quanh được hưởng cái êm điu của cuộc sống.

Và thâu đêm, khi mọi người đã an giấc sau một ngày vất-vả, mẹ tôi vẫn còn thức để đem lại cho gia đình thêm chút hoan-lạc và hạnh-phúc.

Thời gian qua, trán người sẽ nhăn lại, làn tóc đẹp đẽ nhuộm màu trắng tuyết, tấm thân thẳng-thắn kia sẽ còng lại dưới gánh nặng của nhọc nhằn, song đối với người, bao giờ tôi cũng còn là đứa con thơ mà người đã ấp ú trong tay và đã nuối lớn lên với tất cả tâm huyết và sức lực của NGƯỜI.

Còn tôi, tôi sẽ trở nên một thanh-niên cường tráng, luôn luôn hăng hái làm việc và phẩn-dẫu, một thanh-niên đầy nhựa sống mà NGƯỜI đã hăng mong-ước từ lúc còn là đứa trẻ trong nôi, đứa con rất xứng đáng với tình yêu của người.

Dịch giả

Tôn-Nữ-Thị-Nhung

Gia - Đinh Thanh - Tịnh

## PHỎ CÁO

Hội An-Nam Phật-học chúng tôi có phát-hành Phật-chương, giá 3\$80 một chiế, Phật-chương xuy vàng 3  
nước, sau lưng có khắc chú Lục-tự Đại-minh bằng chữ  
phạm, và 6 chữ An-Nam Phật-Học Hội bằng chữ nho.

Phật-chương này đều được các bậc đại-đức trong  
Sơn-Môn Huế, và đại-chủng Phật-học trường chung  
nguyên trong 8 ngày, lại được ngài chứng-minh  
Đạo-Sư toàn-kỳ phát-tâm chư-nghệ thêm một tuần  
nữa. Còn số tiền nhận được về Phật-chương, hội  
chúng tôi sẽ đem dùng để kiến-thiết chùa Kim-Sơn lập  
thành Đại-Tòng-Lâm cho hội An-Nam Phật-học.

Trong mong các ngài vì Đạo tự thỉnh và  
khuyển-thỉnh Phật-chương này cho nhiều, trước là  
được sức hộ-trí của Tam-Bảo, sau lại được dịp  
lâm công-đức giúp thành một Phật-sự to lớn.

Những Phật-chương nào có chư-nghệ và do  
hội An-Nam Phật-học phát-hành đều có giấy bao,  
trong có khuôn dấu ngài Chứng-Minh Đạo-Sư,  
khuôn dấu của hội và chữ ký của Đạo Trưởng  
Tòng-Trí-Sư. Xin quý ngài chú ý.

Giá mỗi Phật-chương là 3\$80. Ở xa xin gửi  
thêm 0\$50 cước phí, ngân-phiếu đề tên Phạm-  
quang-Hòa B. P. 73 Huế.

*An-Nam Phật-học hội kính cáo*

Quyền ANH-ĐÀO-VÀNG của Đạo-Hữu Võ-định-  
Cường trong Đoàn Phật-Học Đức-Dục đã in xong.  
Có thêm phu-bản của ngài Nguyễn-khoa-Toàn. Giá mỗi  
quyền là 5\$00 Ở xa, xin gửi thêm cước-phí mỗi quyền  
1\$00, Ngân-phiếu xin đề tên : Phạm-quang-Hòa Trésor  
Huế.

*An-Nam Phật-học hội kính cáo*

## LỜI GIỚI THIỆU

Nhân gặp buổi thời-giá khó-khăn, cáo vỉ thuốc  
cũng bị hạn-chế, cháng tôi được vài ông bạn giới  
thiệu cho vài phương thuốc gia-truyền, vậy xin đăng  
lên đây để hiến chư vỉ độc-giả.

Trong mong quý Đạo-hữu có ai thí-nghiệm thấy  
hay, xin biên thư mảnh cho chúng tôi biết, chúng  
tôi chi xiết cảm tạ.

Tôa soạn Viên-đm.

## VÀI PHƯƠNG THUỐC NGOẠI KHOA TRỊ BỆNH

### Phong ấp lâm (Erysipèle).

Hoàng bá (mua mỗi thứ 1 gr ở hiệu)

1 gr Thạch cao (thuốc bắc; nghiền ra bột).

1 hột gác, mai với giấm thanh.

Trộn cả 4 thứ, lấy lòng gà phết lên chỗ đau  
thì lành liền.

### Nghẹn cổ.

Dầm 10 con rệp vào rượu (nhiều, ít rượu  
tùy sức) mà uống.

### Rắn độc, rết, bọ cạp cắn.

Uống 3 con rệp thi lành. Dùng rệp khô công  
hiệu hơn rệp tươi nhiều.

### Trẻ con hay khóc đêm.

Lấy 1 nắm cỏ mọc ở trên giếng làm đũa lâu  
năm, đẽ ở đầu đường trẻ ngủ, hay lá đốt  
cỏ ấy mà xông chỗ nó ngủ (đốt cháy hòa với  
sữa cho trẻ bú).

### Heo bị thời chứng.

Cho nó ăn phần tươi của người thi lành ngay.