

*Gởi Mr Ries*

*Trung Quốc*

# VIÊN-ÂM

NGUYỆT SAN

CƠ QUAN HOÀNG PHÁP của HỘI VIỆT-NAM PHẬT-HỌC



Năm thứ 8 — số 81 — Ngày 3-7-49 (Mồng 8-6 Kỷ-Sửu)  
Phật lịch 2512

# MỤC LỤC

## HỌC-PHẬT

Đại-Ý Kinh-Thủ-Lăng-Nghiêm

Luận Đại Thủa Khởi Tín

Bài Giảng TAM QUY

Phật giáo có những khuyết điểm ấy không?

Phật Hóa (Thor)

Những Mẫu Chuyện Đạo

Chân Tính-Thần Cứu-Thể Tích Cực của

Phật-Pháp

## THUYỀN-MINH

THIỆN-SIÊU

TRÍ-QUANG

THÍCH TRÍ-THỦ

HÙNG-KHANH

TỔNG-ANH-NGHỊ

MINH-CHÂU

TRÍ KHÔNG

## CÁO BẠCH

Kính quý Độc-giả,

Toà-soạn chúng tôi nhận được nhiều thư-của độc-giả các Tinh-Hội gởi về cho biết bài vở trong hai số VIENN-ÂM mới bắn sau (số 79 và 80) viết cao quá, làm cho những Đạo-hữu mới học Phật khó hiểu thì việc tu-tập cũng không có kết-quả lắm ; vã lại hạng độc-giả VIENN-ÂM ngày xưa, nay cũng không còn mấy, nên có yêu cầu toà-soạn chúng tôi châm-churóc thê-tài tờ báo cho dễ đọc hơn, để việc hoằng-pháp được thêm phần lợi-feh.

Vậy bắt đầu từ số 82, chúng tôi sẽ rút bớt phần « Luận KHỎI TÍN » ở mục Luận-Học và xin thay vào những bài giản-dị có tính-cách phô-thông hơn, nhưng Vienn-Âm bao giờ cũng giữ lấy cái nội-dung trang-nghiêm đúng với Tôn-chỉ của nó.

Riêng về bản dịch bộ luận Khởi-Tín, sẽ xuất-bản nay mai theo tû sách Phật-Học Tùng-Thư của Hội.

Nay cáo bạch  
TÒA SOẠN VIENN-ÂM



# HỌC PHẬT

## Mục đích học Phật. —

« Nay tôi lập chí không vì mình cầu sự an vui trong loài người trên cõi trời, hay thanh-văn, duyên-giác, bồ-tát. Tôi chỉ nương dựa Tối-thượng-thừa phát Bồ-dề-tâm : nguyện cùng tất cả các loài chúng sinh trong pháp-giới một thời đồng được Trí-Giác - Đúng-Đắn - Cùng-khắp - Tuyệt-Đối ».

Đó là lời phát-nguyện hăng ngày của người học Phật đọc lên trước đức Phật-Chí-Giác trong những buổi chiều tà hay giờ bình-minh. Cái mục-dịch ấy không phải chỉ là mục-dịch của việc học, mà hết thảy việc làm của người Phật-Tử đều xây đắp trên nền-tảng ấy, đều nhắm vào mục-tiêu ấy. Đức Phật từng ví-dụ những ví-dụ này để cảnh-sách những người học Phật không có chí Cao: « kẽ ấy định xây lâu đài trên hư-không, tìm lòng nơi con rùa, tìm sừng nơi con thỏ, vắt cát ra dầu, hay nấu sạn thành cơm: việc không thể có được ». Bởi vậy cho nên một người Phật-Tử tin Phật hay học Phật mà mang một ý-niệm, một hy-vọng tìm hạnh-phúc riêng, hay cầu sự an-ninh, giải-quyết cái chết, thì đó là sự dụng tâm trái Đạo rồi

vậy. Phải hiểu thâm-thiết rằng học Phật là dự-định, là sẵn sàng để đi trên con đường tự lợi-lợi tha và cùng khó-khăn khổ-sở mà ta phải đủ sức thắng-phục để đến địa-vị Đại-giác.

### Mục-dịch học Phật với việc học Phật. —

Với một mục-dịch cao-cả, người Phật-Tử không nên coi việc học Phật là điều dung-dị, đừng cõ ý nghĩ học Kinh Luận chỉ để hiểu biết hay để được phước. Phải luôn luôn hình-dung, rõ ràng trước mắt con đường vừa dài vừa gay go từ địa-vị chúng ta đến quã Vô-thuỷng, nên chúng ta phải học, học một cách gay-go, nhẫn-nại, học noi người, noi mình, học ở trong Kinh Luận, học ra ngoài sự-thật, nói tóm là học bằng nghe, bằng suy-nghĩ, bằng thực-hành.

### Hay bỏ những thành-kiến đì. —

Sự học Phật là thế. Nhưng nói giàn gũi thì bây giờ chúng ta phải bắt đầu học giáo-lý ở Kinh sách. Song khi học giáo-lý, ta không nên mang theo những thành-kiến cũ, những ý-kiến cũ. Phải nghỉ ngòi tắt cả những cái hiểu biết cũ của mình mới khỏi sai-lầm, khỏi trở-ngại cho sự hiểu biết đúng đắn. Ta không thể hiểu một cách sai-lầm bằng mường-tượng và thói quen mãi rằng « nghiệp » là nghiệp-dỉ, « nhàn-duyên » là duyên-ny, là thiện-cảm, « tâm » là lòng, là tình-cảm ; không thể hình-dung « Tu » là hiền-lành, « từ-bi » là mềm-dẽo, « nhẫn » là khuất-phục. Hay nói cái thông-thường nhất là «бан-qua luân-hồi : chớ hiểu một cách giản-dị rằng nhẫn-quả là « trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu » và luân-hồi là « linh-hòn đậu thai trở lại » mà oan-uỗng cho Phật-giáo.

### Phải biết Phật-giáo là một hệ-thống học-thuyết. —

Chính vậy, chính Phật-giáo là một học-thuyết mà khác hẳn các học-thuyết cổ kim cả về giáo-lý lẫn danh-tù và

văn-tự. Cho nên khó mà đem từ-ngữ học-thuyết khác để thay cho từ-ngữ Phật-giáo, lại càng không thể đem từ-ngữ ấy để hiểu Phật-giáo. Cố nhiên đây không phải là điều tuyệt đối, nhưng một phần lớn không thể được. Vậy ta không thể vì những từ-ngữ khó nghe nhưng đủ nghĩa mà chán-nản và chỉ thích những danh-từ bùi tai mà rỗng-tuếch để chánh giải phải sai-lầm.

### Thêm vào đó một cái khó nữa. —

Từ-ngữ là một cái khó rồi, nhưng chưa hết. Học Kinh Luận còn một cái khó nữa là văn-pháp. Đừng nghĩ Kinh Luận dịch ra Hán-văn là văn-pháp chữ Hán. Một chung-cõi rõ-ràng là những người nho học khá vẫn dễ hiểu lầm Kinh Luận.

Như chúng ta đã biết, thánh-diễn Phật-giáo nguyên-thì chép bằng ba thứ chữ : chữ Phạm, chữ Pali và chữ Samskrt. Hai thứ chữ sau là văn-thở-âm, đại-khai như văn bạch-thoại, nên có phần dễ hiểu, đến như chữ Phạm thì nó là thứ chữ của các học-giả Ấn-Độ dùng để diễn đạt giáo-lý cao-siêu, sự phổ thông của nó còn hẹp hơn văn-ngôn đối với bạch-thoại, nhưng vì vậy mà văn pháp chữ Phạm là một chữ một trời nghĩa. Mái ác thay, tất cả kinh luận Đại-Thừa lại chép bằng thứ chữ này, bởi vì thiêt ra cũng chỉ có thứ chữ ấy mới đủ sức để diễn đạt giáo lý Đại-Thừa mà thôi. Song vì vậy mà văn-chương và từ-ngữ Kinh Luận khó biết bao nhiêu, ta có thể tưởnng-tuyng mà cõ gắng.

### Cái khó vẫn chưa hết. —

Ấy là các Kinh Luận khó khăn bằng chữ Hán dịch từ chữ Phạm ra đó chưa được dịch ra quốc-ngữ, và các từ-

ngữ khó khăn chưa được giải-thích bằng Từ-Điển. Nhưng đó là sự tiến-triển chậm chạp chung của văn-hóa nước ta mà Phật-giáo là một. Chữ quốc-ngữ ta mới dùng được vào sách báo chỉ trong vòng 50 năm nay, nhưng còn nay sửa mãi đổi. Còn nói đến học thuật thì những khoa-học duy-lực, những triết-lý duy-năng của nửa thế-kỷ 49 đến thế-kỷ này chưa thấy ở nước ta. Cho nên trước sự tiến-hoa chậm-chạp và thụ-dộng của nền văn-hóa chung, ta ngó lại Phật-giáo ta trong mấy năm nay kẽ cũng đã khá rời vạy. Nhưng ta phải thấy cái việc Kinh Luận bằng chữ Hán là việc khó-khăn trả-ngại cho việc học Phật, để nhận lấy trách-nhiệm minh đối với người sau mà cố gắng học-hỏi và phiên-dịch.

### Kéo lại văn-dề. —

Như trên kia đã nói, tuy không phải tuyệt-đối không thể dùng từ-ngữ học-thuyết khác thay cho từ-ngữ Phật-giáo, nhưng rất khó-khăn mà không đầy-dủ. Ví-dụ như chữ « nghiệp ». Chữ này có thể thay thế bằng chữ động-tác, nhưng chữ động-tác chỉ có thể biểu thị cái nghĩa tác-dụng của chữ Nghiệp mà không thể có cái nghĩa « hành động có ý-chí tánh-cách » của Nghiệp; trái lại, chữ hành-dộng lại không đủ tiêu-biểu cái nghĩa tác-dụng (hay năng lực) của Nghiệp.

Lại như chữ « quán-dải » lá chính nghĩa chữ « đối-dải », nhưng sự đối-dải là do ý-niệm, và những hình-ảnh đối-dải chỉ có với ý-niệm, nên phải dùng chữ quán-dải mới đúng. Chữ « nhân-duyên » có thể thay bằng chữ « quan-hệ »: sự vật quan-hệ với nhau mà tạo thành cho nhau; nhưng chữ quan-hệ ấy

nó không tõ được trong các mối quan hệ kia, cái gì là chính cái gì phụ.

Rõ ràng hơn nữa, như chữ « các hành » « các pháp » hay chữ « pháp-giới » vốn có thể thay bằng danh từ « vũ-trụ », nhưng danh từ Vũ-trụ khi đọc lên, nó không tiêu-biểu ý-nghĩa « vũ-trụ là những đồng sinh diệt » như chữ Hành, « sự vật là những thể tò-hợp » như chữ Pháp, hay « cái thật-cái giới-hạn của từng sự vật, của không gian của thời gian chỉ do ý-niệm quy-dịnh » như chữ Pháp-giới. Ấy là chưa kể những chữ phân biệt, chữ Vọng-động hay chữ chán-nhulling, chữ thật-tế thì thiệt khong có each gì thay đổi được nữa.

### Một đề-nghi. —

Vậy bây giờ chúng ta làm thế nào?

Riêng phần tôi, tôi nghĩ :

a) Những Kinh Luận thì tôi không dám nghĩ gì, vì chính tôi, trong khi phiên-dịch, tôi đương lo phiên-dịch không trung, chứ chưa có cao-vọng làm cho người dễ hiểu. Nhưng những sách báo phổ-thông thì, tùy trường-hợp, ta phải dụng từ-ngữ phổ-thông ngắn nào hay ngắn ấy, song\* phải chú-thích kỹ càng mới được.

b) Gấp rút lập một chương-trình Kinh Luận cần dịch và làm Từ-diễn, Việc này nếu tõ-chức khéo, tôi chắc thành-tựu được.

Tôi xin cùng hàng ngàn hàng vạn Phật-tử thành-tâm ngưỡng-vọng nơi lòng hoằng-pháp của các vị xuất-gia nghĩa-học và các vị hý-pháp cư-sĩ để giải-quyết một phần nào cho việc học Phật vô cùng khó khăn.

THUYỀN-MINH

**ĐẠI-Ý KINH THỦ-LĂNG-NGHIỆM**

(tiếp theo)

THIỆN-SIỀU

Phật gạn hỏi chỗ chứng ngộ để lựa chọn căn viễn-  
thông thù-thắng.

## XÚC TRẠN VIỄN THÔNG. —

Ông Bạt-Đà-bà-la (Tàu dịch là Thiện-thủ hay Hiền-Hộ) nhân quán xúc-trần mà ngộ-nhập Viễn-thông. Xúc là đụng chạm, tiếp xúc. Cảnh bị biết của thân-căn, hay nói cách khác là sắc cảnh ứng hợp thân căn phát sanh nhận biết có lạnh, nóng, trơn, nhám vân vân... đều gọi là xúc trần cả. Như vậy, xúc-trần được phát hiện là bởi có thân-căn với sắc cảnh, thiểu một khóng thành, xúc trần hư đối. Vâ lại, như khi đối trước một lò lửa, nếu kẻ rét thì người bên biết ấm, còn kẻ sốt thì lại gần cảm-giác nóng thêm, vậy thì món xúc ấy là món xúc gì, lạnh hay nóng ? Không thể nhất định được. Đối với nước cũng vậy, khi chúng ta dùng nước tắm gọi thân thể, nước chảy trên mình mà phát-sanh cảm-giác thể này thể khác gọi là xúc trần. Nhưng xét nghiệm kỹ thì khi ta gọi là tắm rửa, ấy là rửa thân thể hay rửa bụi trần ? Nếu nói là rửa thân-thể thì như khóng bụi trần lấy gì để rửa ; nếu nói là rửa bụi trần, thì như nước chảy trên đất cũng gọi là tắm rửa đăng sao ? Thế thì, nước, bụi

trần, thân thể vốn thật an-nhiên, nước không phải hay rũa (năng) mà bụi trần và thân thể không phải vật bị rũa (sở) cho nên xúc trần chỉ là tướng giả doi đổi mãi theo vọng-nghiệp chúng sanh, không xúc mà hiện xúc, nên xúc-trần đều là như huyền, phi hữu phi vô. Ngộ được như vậy mà tu-hành, túc thành đăng bậc Vô-học.

### PHÁP TRẦN VIENN THÔNG. --

Ông Ma-ha Ca-diếp nhận quán Pháp-trần mà ngộ nhập Vienn-thông. Pháp trần là gì ? là tất cả ảm-tượng của tiễn-trần : sắc, thanh, hương, vị, xúc lưu lại trong tâm ý mà làm cảnh sở duyên cho ý thức. Tất cả cảnh giới thế-gian tóm lại không ngoài 6 trần : sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp-ý. Nhưng pháp đó nó luôn luôn biến chuyễn, hoặc ám thầm kín đáo, hoặc rõ rệt phô bày, chứ không niệm nào yên-lặng dìeng nghỉ. Vừa vị-lai đã thành hiện-tại, vừa hiện-tại đã thành quá-khứ, như vậy hãy chỉ vào đâu mà cho là có Pháp thiêt, chỉ vào vị-lai w ? hay chỉ vào quá-khứ, hiện-tại w ? thiêt không thể chỉ vào đâu được. Pháp trần đã không thiêt, pháp trần là chơn-không, thì các món thọ, tuồng, hu vọng phiền não nương pháp-trần sanh ra cũng liền tiêu-diệt, phá trừ ý thức, chêng diệt-tận-định. Khi ấy thân tâm tự-tại, đối với không-gian cũng như đối với thời-gian ; không rời chỗ ngồi mà ở khắp mười phương, vượt trampus ngàn kiếp mà duờng trong giây phút gẩy móng tay, thoát ngoài vòng chướng-ngại của những sự lâu, mau, xa, gần, hạn cuộc.

### NHÃN CĂN VIENN THÔNG. --

Ông A-Na-Luật-Đà nhận tu về nhän-căn, xa bỏ sắc trần, xoay cái thấy (hu vọng) trở về kiến-tinh (chơn tánh) mà thành bậc Vô-học.

Kiến-tánh thường diệu thường minh, nương nơi con mắt mà phát ra cái dụng thấy sắc gọi là nhẫn căn, kiến-tánh vốn đã diệu minh cho nên kiến-dụng chẳng lúc nào không minh không diệu. Chứng-sanh nhiều kiếp mê lầm không tự nhận biết, trở lại chấp rằng cái thấy chỉ do con mắt và có sắc-trần, hễ có sắc-trần thì gọi rằng có thấy, còn không sắc-trần thì gọi là không thấy, mờ mắt là thấy, nhầm là không. Đã đem tánh thấy viên dung cùng khắp mà khuôn khổ một nơi, nên bị cách ngại, thấy không qua ngoài sóng mũi, thấy không thấu đựng hai đời. Đầu khi nhầm mắt, khi ngũ mè không thấy đã đánh, mà khi mờ mắt cũng chẳng thấy được sự thật của muôn pháp. Trong một đoạn trước, Phật gạn hỏi ông A-Nan về cái thấy là tam hay con mắt? Và Ngài đã bảo: Tâm thấy chứ không phải mắt thấy. Đây, Phật cốt chỉ cái kiến-tánh này cho đến chỉ văn-tánh, khứu-tánh vẫn vẫn... Thế nên biết rằng có mắt không tam, không thành có thấy, có tam không mắt cũng thấy khắp mười phương, ấy gọi là nhạo-kien-chieu-minh. Kiến-tánh bẩn-mịnh đó xưa nay không hề lay chuyển, ấy gọi là Kim-cang tam-muộn.

### TÝ CĂN VIÊN THÔNG. --

Ông Châu-Lợi Bàn-Đặc-Ca (là hai anh em. Tàu dịch là Đại-lộ-biên và Tiêu-lộ-biên. Đây cốt chỉ ông em) nhẫn tu tì căn mà chứng nhập viên-thông.

Kiếp xưa của ông là một vị Đại Pháp sư vì tam xan lân Phật-pháp, không muốn nói cho ai nghe, nên bị quỷ báo ngu mè, thiểu-tánh nghe nhiều hiểu rợng. Nhận đó Phật mới dạy

*phương-pháp* *nhiếp-tâm* là *điều-hòa* *hở thở* ra vào *đêm* từ một *đến trǎm*, từ *trǎm* *đêm* lui một, sau khi *tâm* *định* *tinh*, xét cùng *tốt* đến *tướng* *vi-tế* của *hở thở*, thấy đều *sanh*, *trụ*, *dị*, *diệt*, *từng* *nỗi* *sát-na*. *Tâm* chỉ chú vào *hở thở*, ngoài *hở thở* không riêng có sự vật gì, cũng không có *tướng* *hở thở* *nữa*, bởi vì *hở thở* đã *sát-na* *chuyển biến*, *hở thở* không có *thật* *tánh*; trước *quán-cánh* không *tích* ấy thì *tâm* *tri* rõ ràng sáng suốt vậy.

### THIỆT CĂN VIÊN THÔNG. --

Ông Kiều-Phạm-Bát-Đề (Tàu dịch là *ngưu-tử*) nhận tu *thiết cǎn* mà chung nháp *Viên-thông*. Trong một kiếp quá-khu ống từng buông lời chê bai vị lão tăng, nên nhiều đời mắc lấy cái tật miệng thường nhai suông như trâu. Phật thuyết pháp lúc nào cũng tay cầm cơ, tùy tấp-quán chung-sanh cǎ; nên Ngài đã tùy tấp quán của ông mà dạy cho pháp-môn nhất-vị thanh-tịnh tâm-địa; nghĩa là quán cái tánh biết vị phát hiện nơi *thiết-cǎn*, vốn thường thanh-tịnh, không phải đổi-đổi giả đổi, không thay đổi theo mặn, đắng, ngọt, cay nèn gọi là nhứt vị. Đã vậy, thì cái tánh biết vị ấy đâu phải là *thiết cǎn* và đâu phải là vị-trần; vì chẳng phải trên nèn chẳng phải vô-tri, mà chẳng phải cǎn nèn không già-dổi; vì vậy các món dục-lại, hưu-lại, vô minh-lại trong thế gian không thể ở niềm buộc ràng, tuy ở trong ba cõi mà vốn xa lià ba cõi như chìm ra khỏi lòng, thông dung tự tại, thấy biết rộng xa. Ấy gọi là pháp-nhân thanh-tịnh thành A-la-hán không còn thọ sanh trong vòng luân-hồi sanh tử. (4)

(Còn nữa)

---

(4) kỳ này chúng tôi chỉ đăng đại-ý kinh LĂNG NGHIỆM của bài dịch ở số trước, và bắt đầu số 81 trở đi sẽ đăng luộn đại ý ti-êp theo bản dịch đề quý độc-giả dễ đọc hơn.

# Luận ĐẠI-THỦ-A KHỐI-TÍN

(tiếp theo)

TRÍ - QUANG

## SINH DIỆT MÔN

TÂM-SINH-DIỆT là nương Như-lai-tạng mà có sinh-diệt-tâm. Tức là bất-sinh-diệt cùng với sinh-diệt hòa hợp, không phải một không phải khác, gọi là A-lại-gia-thức.

Thức ấy có hai nghĩa hay thâu nhiếp tất cả pháp và phát sinh tất cả pháp. Hai nghĩa ấy là gì? Một là giác, hai là bất giác.

*Đoạn trước nói về CHÂN-NHƯ của Tâm, đoạn này nói về SINH-DIỆT của Tâm.*

Biết cẩn nhất là phải hiểu Sinh-diệt quan-hệ với Chân-như như thế nào? Hồi như thế cũng như ta hỏi thế nào là sinh-diệt vậy.

Muốn giải-thích chỗ này, ta hãy lấy sự quan hệ giữa cõc-vi, đại chủng và trấn-cảnh làm ví-dụ. Ai cũng biết cõc-vi hợp thành đại-chủng, đại-chủng hòa hợp thành sắc, hương, vị, xúc; nhưng cõc-vi chỉ là thể chất, mà đại-chủng mới cụ thể, khi đại-chủng nhờ nhân duyên tạo thành trấn-cảnh thì mới thực đầy đủ. Chân-như với Như-lai-tạng và Sinh-diệt-tâm cũng như vậy: Chân-như chỉ là tổng-thể, biểu hiện tổng-thể ấy một cách cụ-thể là Như-lai-tạng, bởi vì nó là sở-y của các pháp, nên khi tùy duyên thì tức là Sinh-diệt-tâm. Nên nguyên văn nói «Tâm sinh-diệt là do Như-lai-tạng mà có Sinh diệt-tâm». Rồi giải-thích: «Tức là bất-sinh-diệt cùng với sinh-diệt hòa hợp không phải một không phải

khác nhau, gọi là A-lai-gia ». Như vậy nghĩa là : «... Trạng thái hổ hợp phi nhất phi dị gọi là A-lai-gia ấy tức Sinh-diết-tâm vậy ».

Cho nên danh từ Chân Như chỉ là tổng-thể của Tâm-Pháp, còn danh từ Như-lai-Tạng chỉ là tổng-tướng của Tâm Pháp, mà danh từ A-lai-gia mới thiết cụ-thể hiển thị được toàn thể trống-dụng về Tịnh cũng như về Nhiễm của Tâm-Pháp vậy. Muốn rõ ràng hơn, tôi thuật ra đây một thí dụ khác mà người ta thường dùng để giảng sự quan hệ giữa Chân Như và Sinh-Diết. Chân Như như tánh wết, Như-Lai-Tạng như nước; mà A-Lại-Gia thì như một bể nước bao la gồm đủ tất cả động-năng, sóng-ngòi, tôm cá, cù-lao v.v..., cho đến cả giò lù sụ xô xát của không-khí của trên bể nữa, nên Kinh-Luận thường lấy giò kích-dộng động-năng phát-dộng sóng ngòi thí dụ cho nhân-duyên kích thích chung từ phát khởi hiện hành.

Thế là ta đã thấy A-lai-gia-thíc(Sinh diết-tâm) biểu thị được toàn thể tướng dụng của Tâm về Nhiễm cũng như Tịnh, và lý-do cũng đã được trình bày rồi, bày giờ bước lên một bước nữa, để giải thích rõ ràng cái năng-lực ấy, cái nội dung ấy của A-lai-gia. Nguyên văn nói : « Thíc A-Lại-Gia có hai nghĩa có thể thâu gồm tất cả pháp, phát-sinh tất cả pháp, hai nghĩa ấy là Giác và Bất-Giác ». Phải chú ý chữ nghĩa ở đây. Không nên lầm cho có hai cái, một giác, một bất-giác khác nhau, mà nên nói nó có hai trạng thái thì đúng hơn : tùy nhiễm duyên, trạng thái Bất-Giác hiện hồn, mà gặp tịnh-duyên thì toàn thể Giác sẽ trình bày rõ-ràng, cũng như sáng và tối chỉ là hiện tượng của thái-hư vậy.

## A. — GIÁC.

GIÁC tức là tâm-thể-ly-niệm. Thể ly-niệm ấy đồng đẳng hư-không, không chỗ nào không khắp, pháp-giới nhất-tướng, tức là bình-đẳng pháp-thân của chư Phật. Căn-cứ pháp-thân ấy nói là Bán-Giác. Tại sao vậy ? Vì Bán-Giác là đối với Thủ-Giác mà nói, mà Thủ-Giác thì tựa đồng với Bán-Giác.

Thi-Giác là nung Bán-Giác mà có Bất-giác, do Bất-Giác mà nói có Thi-giác. Thi-giác ấy lại vì giác-ngộ tâm-nгуén nên gọi là cùu-kính-giác, không giác-ngộ tâm-nгуén nên không phải cùu-kính-giác. Nghĩa ấy thế nào ?

Như phàm-phu vì giác biết niệm trước khởi ác, nên hay ngăn niệm sau, làm cho không sanh ; tuy gọi là giác mà tức là bất-giác. Như quán-trí của Nhị-Thura và các vị Sơ-phát-ý Bồ-tát giác-ngộ cái tướng niệm-dị, niệm-tướng vô-dị ; vì bồ được phân-biệt chấp-trước phần thô nên gọi là tướng-tự-giác. Như các vị Pháp-thân Bồ-tát giác cái tướng niệm-trụ, niệm-tướng vô-trụ ; vì trừ bỏ được vọng-niệm phân-biệt phần thô nên gọi là tự-phân-giác. Như các vị Địa-tận Bồ-tát đầy đủ phuơng tiện, một niệm-tướng-ưng, biết tướng sơ-khởi của tâm ; nhưng tâm không có sơ-tướng, chỉ vì viễn ly vọng-niệm vi-tè nên thể chứng tâm-tánh, tâm-tức thường trú nên gọi là cùu-kính-giác. Thể nên Khế-kinh nói : « Nếu có chung sanh nào hay quan-thể vô-niệm thì thể là hướng về Phật-trí vậy ». Lại tam phat-khoi thiêt không có cái sơ-tướng có thể biết được, nhưng nói biết sơ-tướng thì chính là vô-niệm. Thể nên nói thay chung sanh không thể gọi là giác.ngộ, vì vô thể đến giờ niệm niệm-tướng-tục, chưa từng rời vọng-niệm, nên nói do là vô thí vô minh. Nếu được vô-niệm thì biết tướng sanh, trụ, dị, diệt của Tâm, vì vô-niệm bình-dâng. Nên thiêt cũng không có Thi-giác nào khác, vì bốn tướng đồng thời mà có, đều không tự-lập, bắn lai bình-dâng, đồng một giác-tánh vậy.

*Nghĩa Giác của A-lai-gia có 2 phần là Bán-giác và Thi-giác.*

4º) BẢN-GIÁC: Bán-giác nghĩa là, tức là tâm-tánh bắn lai thanh-tịnh. Thể thanh-tịnh bắn lai ấy gọi là Bán-giác. Tại sao Tâm-tánh bắn

*lai thanh-tịnh? Vì Tâm-tánh bân lai ly niệm, thoát ly vọng niệm, mà vọng-niệm tức là vò-minh, là bát-giác, nên đến đoạn Bát-giác sẽ giải thích cho tường tận. Nhưng do đó mà ở đây chúng ta biết rằng: vọng niệm là trạng thái bát giác, nên hết thay sự mê làm vô lý, sự hận cuộc vò lý, sự sai biệt vò lý đều vì vọng niệm gây ra. Cho nên một khi nhở Thi-giác quay lại Bán-giác, nghĩa là trừ vọng-niệm rồi thì toàn-thể giác-tánh hiện lộ. Nên nguyên-văn nói: « Bán-giác là tâm-thể ly-niệm, thể y-niệm ấy... không chỗ nào không khắp... tức là pháp thân... nên gọi là Ban-giác ».*

*Đến đây ta cũng nên biết những danh từ Bán-giác, Thi-giác và Bát-giác đều là giả thiết, vì chỉ đổi đổi với nhau mà có: « Bán-giác là đổi với Thi-giác », Thi-giác thì « vì Bát-giác mà có », còn Bát-giác thì « nương Bán-giác mà có ». Thiết là cả một vòng luân-hồi luân-quẩn chỉ do Bát-giác gây ra và không ngoài Giác-tánh*

**2o/ THI GIAC:** Thi-giác một là năng-lực tự-giác của Bán-giác, nguyên văn viết: « Thi-giác là nương Bán giác mà có Bát-giác, vì Bát-giác mà có Thi-giác », vì vậy chữ Thi-giác, cũng có thể gọi là phan-giác. Như người làm đường vì có đường mới làm, Bát-giác cũng vậy, nương Bán-giác mà có ra. Vì có Bát-giác, nên khi Bán-giác tự-giác lại, phan-giác lại đề tiêu diệt dần uẩn Bát giác ấy đi, thì năng-lực tự-giác ấy gọi là Thi-giác, nên nguyên-văn nói vì có Bát-giác nên có Thi-giác, cũng như vì có đi làm đường mới có cái đi quay trở lại.

*Song chính vì Thi-giác như thế nên nó có đẳng cấp, có giai-doạn. Nguyên-văn viết: ... lại vì giác được tâm-nguyên thì gọi là cùu-kính-giác, mà chưa giác được tâm-nguyên thì không phải là cùu-kính-giác. Cho nên Thi-giác có 4 giai-doạn sau đây :*

**1) GIÃ DANH GIÁC.** — Như nguyên văn nói: Phàm phu biết tâm niệm đã qua là ác nên ngừa tâm niệm sau không cho phát sinh. Đó cũng là hành tướng phan giác, nhưng chỉ giã danh là Giác, vì chưa đâ

đồng gì đến tâm tánh cõi. Tuy vậy, sự tự giác ấy là nến móng đầu tiên không thể không có. Trái lại, nó rất quan hệ cho sự Giác Ngộ của người tu hành đối với Phật-quả. Ta có thể nói rằng tu hành là một sự tự-giác, luôn luôn tự giác tâm-niệm. Luôn luôn tự giác tâm-niệm thì ắt nhiên niệm ác không còn mù niệm thiện phát sinh và dần dần biến đi. Nhờ vậy mà có thể bước tới 3 vị-thứ sau.

2o/ TƯƠNG TỰ GIÁC. — Nguyên văn nói: Như quán tri của hàng Nhị Thập và các vị Bồ-tát sơ phát tâm giác sát-niệm dị, quán tướng vô dị. Niệm dị là cái vọng niệm chấp có ngã pháp sai biệt, tức là dị tướng vô minh; quán tướng vô dị là dùng sinh-không-quán và pháp-không-quán quán sát ngã (thân-tâm) pháp (vũ-trụ) tất cả đều chỉ là sự trình bày của các mối quan hệ (nhân duyên), cho nên cái vọng chấp thô về ngã và pháp không còn nữa, gọi là Giác. Nhưng cái Giác này mới mường tượng, chưa như thật giác ngộ Tâm-tánh, nên gọi là Tương-tự-giác.

3o/ TUY PHẦN GIÁC. — Nguyên văn viết: Như các vị Pháp-thân Bồ-tát giác sát niệm trú, quán tướng vô-trú. Niệm-trú là, tuy đã xác nhận các pháp chỉ là hiện thân của nhân-duyên, nhưng vọng-niệm vẫn còn trong vòng nǎn sờ đổi-dai, tức là trú tướng vô minh; quán tướng vô-trú là trực-làm chính-niệm Chân-như, nhập Chân-như quán, siêu việt trên mọi hành tướng đổi-dai.

Nhưng năng sờ tướng đổi-trú trước là cả một lớp tập khí sâu dày. Các vị pháp thân bồ-tát trải qua tiếng địa vị trong 10 địa thảm nhập chân-như-quán tiếng nào thì lúc là trú được lớp khí ấy; nói ngược lại, là trú được lớp khí ấy tiếng nào thì thảm nhập pháp tánh chán như tiếng ấy, nên gọi là Tuy phần giác.

Giá danh giác và Tương tự giác chỉ như người bơi quay trở lại và mới đi vào thấu bể cõi Chân-như. Đến Tuy phần giác này mới phần thân chứng nhập Chân-như, như người lớp lớp lén sâu xuống đáy bể, nên sự tu hành đến đây mới gọi là như thật, mới trút trú tướng

vô minh, một thứ vọng niệm rất vi tế, nhưng nói là-thì vì không bằng sinh tướng vô minh mà thôi.

4) CỨU KÍCH-GIÁC. — Ba giai đoạn phản-giác Tâm-nguyên của Thủ giác trên thật chưa cùng tốt Tâm-tánh, nên chưa phải là cứu kinh. Đây mới thật là cứu kinh giác. Nguyên văn nói: « Như các vị Địa-tạn bồ-tát khi phuơng tiện đầy-dủ thì nhất niệm tương ưng, giác được tuợng sơ khởi của Tâm » Sơ khởi là bắt giác vọng động, là vọng niệm cẩn bắn, là sinh tuợng vô minh vậy. Các vị Đẳng-giác khi phuơng tiện đã hành đầy-dủ rồi thì đến sát na tối hậu thể nhập (tương ứng) cẩn. đế Chán như, nghĩa là nhất niệm trù sinh tuợng vô minh, từ đồng thời hiện chung Pháp-tánh Chán như. Trạng thái ấy ta có thể Rõ sực ánh sáng lan tràn khắp nghĩa là bóng tối tiêu diệt hết mà thí dụ. Cho nên trong Chán như giác tánh, Giác rời Bắt-giác không có cái chỉ có nghĩa lý, có sơ khởi cũ, cũng như trong hư không không sáng thì tối mà tối hết thì sáng ra, cho nên ở đây có thí có mà chư đầu tiễn, chư sinh khởi thành vô nghĩa vậy. Nguyên văn nói: « Thiệt ra Tâm không có cái tuợng sơ khởi chỉ vì tiêu diệt vọng niệm vi tế (sinh tuợng vô minh) được thấy Tâm-tánh thường trú nên gọi là Cứu kinh giác ».

Nếu sự tu hành then chốt là « ly niệm » : viên ly vọng niệm. Vọng niệm là bắt giác, thể Bắt giác là giác, nhưng là cái giác nghịch dụng nên phải có Thủ giác phản giác lại, phản giác lại ngăn nào tíc ly niệm ngàn ấj: cho đến lúc vô niệm (không còn vọng niệm vi tế cẩn bắn, tíc lù tiêu hết sinh tuợng vô minh) thì Tâm-tánh hiển lộ. Nên Khế Kính nói nếu ai tu tập ly niệm là hướng về Phật-trí. Nhưng Thủ giác chỉ do phản giác mà có, lại vì sự phản giác trừ 4 lớp diệt tuợng, di tuợng, trú tuợng và cuối cùng là sinh tuợng của vô minh bắt giác, nên in như có 4 thứ — nói 4 giai đoạn thì đúng hơn. Nhưng khi vọng niệm hết, Giác-tánh hiển lộ thì chỉ thuần\* một thể Tâm-tánh ly niệm, vọng niệm đã không còn, đâu còn 4 tuợng của nó nói một cách khác. Thủ giác còn không riêng có, đâu có 4 từng phản giác của nó. Cõ đặc-có câu: « ngõ liều đồng vị ngọt, giác mè mè giác đồng nhất giác », nên mè ngọt thi chung không ngoài Giác-tánh vậy.

(Còn nữa)

# TÂM QUÝ

THÍCH-TRÍ-THỦ

## I. — Định nghĩa quy-y Tam-Bảo

### A. — Quy - y

1) QUY: nghĩa là trở về. Người đi tha phuơng cầu thực nay trở về với cõi hương, kẻ lạc đường trong đêm tối, nhờ có ánh-sáng của trăng sao, liền quay lại con đường chon-chánh. Tự tâm chúng ta sẵn có Giác-tánh tức là Phật-tánh, nhưng từ lâu đời bị vọng trần ngăn che, may nhờ có sách sáng của giáo-lý khai ngộ; theo ngoại đạo, bạn dữ, thầy tà, nay ta trở về với đạo-lý chon-chánh, với thầy sáng suốt bạn thuần lương.

2) Y: nghĩa là nương tựa, y cứ theo, như cây trầu nương tựa và y cứ theo cây cau để sống và phát-triển. Từ trước đến nay ta y theo vọng cảnh vọng trần, y theo tà giáo mà hành-dộng thành thử bị luân-chuyển trong đau-khổ, may nhờ được người chỉ đường sáng-suốt, chúng ta quyết y cứ trên tự-tánh thanh tịnh, tâm nương tựa những bậc dẫn đường, những giáo-lý chon-chánh để sống mà hành-dộng.

Trong chữ quy-y chúng ta nhận thấy có 3 ý chính :

- 1) Đem cả thân mạng để quy-hướng.
- 2) Quy thuận theo giáo pháp chon-chánh.
- 3) Thủa nhiếp sáu căn, không đóng ruỗi theo sáu trần mà tu tập, phản vọng quy chon, để trở về với nhất tâm thanh tịnh sẵn có của mình.

## B. - Quy y Tam-Bảo.

Quy-y Tam-Bảo là quy-y Phật, Pháp, Tăng. Phật, Pháp, Tăng là 3 ngôi quý-báu nhất ở trên đời, nên gọi là Tam-Bảo.

i) QUY Y PHẬT : nghĩa là trở về nương tựa trên tinh thanh tịnh tâm (Phật tánh) của ta. Tất cả chúng-sanh đều có tánh giác rõ biết cung khấp (giác tánh), tánh ấy tức là Phật tự tánh. Kinh có câu : « Nhất thể chúng sanh cù hữu Như-lai trí-huệ đức tướng » chính là nghĩa này. Ngặt vì chúng ta đã lâu đời bị vô minh ngăn che, giác tánh không được hiện lộ, nên phải mò muội lẩn lộn trong vòng chúng-sanh. Người nào thè nhận được tự tánh ấy tức gọi là Phật. Mười phương ba đời, các đức Như-Lai là những vị đã giác ngộ tự tánh, đều xứng đáng để ta quy-y. Gần với chúng ta hơn là đức Phật Thích-Ca, Ngài đã xa mọi sự quyến-luyến của dục-tình để di tìm nguồn đạo cao-cả, và Ngài đã chiến thắng các phiền-não bên trong, cũng như bao cảnh tráo-trời giao-dối bên ngoài để chứng đến địa-vị cứu kinh thanh tịnh. Chúng ta nhận thấy Ngài là một vị toàn-giác, đủ khả năng đem ta đến chỗ giải-thoát, nghĩa là chúng ngã được tự tánh. Vì những lẽ trên nên ta trở về nương tựa với Phật. Ấy gọi là Quy-y Phật.

QUY Y PHÁP. -- Nghĩa là trở về nương tựa trên thật tánh của muôn pháp. Thật tánh tức là chỉ cho tự tánh như bình-dẳng của sự vật. Mặc dù hiện tượng giữa đời này có sanh, diệt, còn, mất, nhưng thật tánh ấy vẫn không biến-dịch. Mày, mù, hoi, nước tuy khác nhau nhưng không ngoài tánh uột. Từ trước đến nay vì mê-mờ nên chúng ta không thè nhận được thật tánh ấy, mà cứ đắm say theo vọng-trầm giả cảnh của tâm-thức biến hiện, rồi do đó mà tạo nghiệp

thọ quâ, luân hồi sanh tử trong ba cõi. Nay ta nguyễn trở về với thật tánh túc là quy-y Pháp. Tuy thế, nhưng muốn thể hội được thật tánh cũng không phải tìm đâu xa mà vẫn căn-cứ trên cành già-hữu để thể nhận thật tánh mà thôi.

Khi nào ngộ được tánh chán-thường của sự vật túc là được ngộ Phật-pháp. Với căn tánh ám độn như chúng ta, nếu không có giáo-pháp chỉ bày thì khó nhận được tánh chán-thường ấy lắm, cho nên ta phải quy-y Pháp, nghĩa là trở về nương theo 3 tang giáo diền của đức Phật đã dạy mà tu học, mong đoạn-trừ mê chướng chứng ngộ thật tướng bình-dắng của các pháp và thế không còn quy-y theo một phương-pháp nào khác nữa.

3) QUY-Y, TĂNG : Nghĩa là trở về nương tựa với vị thầy giác ngộ chính đáng. Như trên chúng ta đã biết, tự tâm thanh tịnh sẵn đủ trong tất cả chúng-sanh, chỉ vì mê không nhận thấy đó thôi. Nay ta đã biết trong tâm sẵn đủ giác tánh, chính giác-tánh ấy là một bực thầy chán chánh của chúng ta, đủ đạo-lực khai ngộ tri-huệ cho ta, đem ta đến chỗ giải-thoát, cho nên không chỉ hơn bằng quy y với vị thầy tự-tâm ấy. Kinh có câu : « Một niệm cùng khắp 10 pháp-giới » như thế thì 10 phương chung-tăng cũng chính trong tâm niệm của chúng ta, nên ta quy-y với 10 phương chung tăng túc là quy y tự-tâm chúng ta đó vậy. Chữ Tăng đây là chỉ cho cả 10 phương chung-tăng.

Nói một cách hẹp hơn thì gần chúng ta đây cũng có hiện tiền. Tăng, túc là những đoàn thể tăng-giá học hạnh kiêm-toàn. Phật pháp là một giáo-diền siêu việt, nếu không nhờ các vị tinh-thông chỉ bày thì ta làm sao hiểu thấu. Nên ta

quy-y Tăng-bảo, nghĩa là trả về nương tựa những đoàn-thể tăng-giá chàn-chính, để học đòi giáo-diễn, tinh-tẩn tu-hành, nếu ta muốn thể nhận được tự-tánh thanh-tịnh của ta.

## II. — Vì sao cần phải Quy-y.

\* PHẬT DẠY : « Bồ-tát sợ nhơn, chúng-sanh sợ quả ». Nghĩa là Bồ-tát bao giờ cũng sợ hải hành-vi nhân địa không chon-chính, chứ không sợ quả vị hường thọ có hay không ; trái lại chúng-sanh nước đến tròn mới nhãy, một khi đụng đầu đau khổ mới than-van, chứ không kẽ gì gây nhơn bất thiện.

Ở đời chỉ có hạng người mè-mè ích-kỷ sống không có ngày mai mới « nhém mắt đưa chén » ; ngoài ra ai lại không muốn có một cuộc đời an-ủi có ý-nghĩa. Muốn thế mà không được, suy nguyên chính chỉ vì muốn ăn quả mà không muốn trồng cây. Mà đời đau khổ là do uyên nhản mè-làm, vì mè-làm nên phát sanh hành vi sai lầm rồi sẽ chịu quả đau thương. Nay muốn khỏi đau khổ phải cai tạo hành-vi, phải nương nhờ chỗ quy-chí chon-chánh ; chỗ quy-chí chon chánh là Phật, Pháp, Tăng vậy.

Hơn nữa, chúng ta Quy-y Tam-Bảo là vì ta nhận thấy tuy trong tâm ta sẵn có tự-tâm Tam-Bảo, nhưng vì đã lâu đời bị vô-minh ngăn che, mãi mãi dong ruồi theo cảnh Trần giã hữu, gày nén vô lượng nghiệp nhàn, luân luôn quay cuồng trong vòng sanh tử. Chúng ta không khác một người mù loà quờ-quạng trong đêm tối, nếu không nhờ ánh-sáng đèn hay người dắt-dẫn thì làm sao thoát khỏi được. Đức Phật đối với ta là một người cầm đuốc trong đêm tối, là một vị lương-y có lòng Từ-bi không cùng tận ? Chỉ có lòng Từ-Bi tuyệt vời ấy mới có thể an-ủi chúng ta trong lúc lê nóng đang chan-hòa với giòng sông và mới có thể ấp-ủ được những tâm-hồn khắc-khoải vì đau thương... Nhưng lòng thương ấy không phải phát

sanh với một tâm hồn tiều-cực bi-quan, mà duyên-khổi bởi một tâm lòng từ-bi vô hạn. Vì thế nên Ngài lại đem những phương-thức chính-dáng, những đạo-lý siêu-phàm để dạy về chỉ-bày, làm cho ta thoát khổ được vui. Những phương-pháp ấy chính là ngọn hải-đăng của kẽ thủy-thủ lạc đường vậy. Còn Tăng-đồ là những đoàn-thể làm gương mẫu xứng đáng cho ta noi theo. Các Ngài không phải làm trung-gian giữa thực-thể và cá-nhân, mà chỉ có bốn phần dạy về và làm kiêu mẫu cho ta trên đường giải-thoát mà thôi. Nói tóm lại vì Tam-Bảo đủ điều-kiện khả-năng làm cho ta thoát mê-thanh ngô, ha khổ được vui nên ta nhất tâm quy-y cung-kính.

### III. -- Quy-y phải thế nào ?

Có người vì không hiểu nghĩa của Quy-y nên tin tưởng rằng : Tam-Bảo là đấng thiêng-liêng, đủ uy lực ban phước gieo họa cho người đời, vì thế nên họ đến chùa Quy-y để tránh các tai-biến hoạn-nạn sẽ xảy đến cho gia-dinh họ hay chính thân họ.

Quan-niệm này sở dĩ mà có là vì chưa hiểu rõ chính nghĩa của chữ Quy-y. Quy-y chính là phương-tiện đưa ta đến quã-vị giải-thoát và nhất là để thể/nhận tự-tâm của chúng ta, với những người làm-lạc ấy, sự Quy-y cũng không phải hoàn-toàn vò-ich; một khi đã đến nhà chùa dù trong một thời-gian rất ngắn, nhưng nhữn thăm nhuần được mùi đạo cũng có thể hoán-cải người đíc-ae trờ nên thuần-luong và chính nhờ sự kết duyên với Tam-Bảo mà chủng-tử thiện pháp ấy được gieo vào trong bát-thức tâm diễn, cho nên ở một đời sau, khi dù duyên thù chủng tử ấy sẽ phát hiện ra và gặp được Tam-Bảo, tinh-liễn tu-hành.

Nếu chúng ta muốn sự Quy-Y có nhiều kết-quả lợi-ich thiết-thực ở hiện-tại cũng như về tương-lai thì ngay bây giờ đây trong khi trờ về với nguồn đạo cao-cả, chúng ta hãy tìm những vị tăng-gia gồm cả tu và học, vì chỉ có Tăng-

già mới đủ điều-kiện đảm nhận sứ-mệnh của đức Như-Lai là hoằng-pháp lợi sanh; nhất là phải chọn/lựa những vị hiệp với căn-cơ trình độ của mình để học-hỏi theo những giáo-pháp của Phật đã dạy. Nhưng không phải học suông mà đủ. Quy-y suông thì cũng chẳng lợi-ích gì như đọc sách mà không hiểu. Cho nên trong sự Quy-y, chúng ta hãy đem một tâm-niệm chí thành, quyết thật hành theo những phương-pháp của Phật dạy, thè không bao giờ Quy-y theo một tôn-giáo hay đạo-lý nào khác nữa. Như thế cũng chưa hoàn-toàn, chúng ta hãy đem một tâm-niệm vị-tha bình-dâng, làm cho người khác cũng được lợi-ích như mình, bằng cách khuyên bảo chỉ bày cho họ phát-khởi chánh-tín, nghĩa là cung-kính và Quy-y Tam-Bảo. Bởi vậy khi chúng ta làm lễ Quy-y, chúng ta có phát ba lời tâm nguyễn lớn:

1) Đệ-tử Quy-y Phật, nguyễn đời đời kiếp kiếp, không Quy-y thiên-thần quý vật.

2) Đệ-tử Quy-y Pháp, nguyễn đời đời kiếp kiếp không Quy-y ngoại-dạo tà-giáo.

3) Đệ-tử Quy-y Tăng, nguyễn đời đời kiếp kiếp không Quy-y tôn-hữu ác-dâng.

Có thể mời mong rằng: sự Quy-y của chúng ta có nhiều kết quả tốt đẹp cho mình và cho người, ở hiện tại cũng như về tương-lai, và sự Quy-y ấy mới tránh khỏi cái tệ chỉ nói suông mà không thật hành vậy.

## VI. — Kết luận

Phật-giáo với đạo-lý Tam-Quy có đủ điều-kiện hoán-eái tam-hồn của loài người, giới-thiệu một con đường mới-mẽ và đặt một lòng tin-tưởng ở khả-năng vò taten của loài người.

Là Phật-Tử chúng ta cần phải chán-chánh quy-y Tam-Bảo, đem những gì trong-trẻo cao đẹp nhất của chính mình mà hướng về Tam-Bảo, thè theo chánh-nghĩa Tam-Bảo làm chỗ y cứ cho hành-vi ý-nghĩ của chính mình. Có vậy mới thật là chán-chánh Phật-Tử, khởi cõi-phụ lời dạy dỗ của đức Bồn-Sư chúng ta và cũng khởi cõi-phụ tánh linh của chúng ta vậy.

# PHẬT-GIÁO

CÓ NHỮNG KHUYẾT-ĐIỂM ẤY KHÔNG?

(tiếp theo)

HÙNG-KHANH

Ông POTTER lại bảo: Phật-giáo xem « nhàn sinh ít có giá-trị và thân-thể bị ruồng bỏ ».

Công bình mà nói thi nhàn-sinh với những cảnh sống, đau, già, chết, với những nỗi tham, sân, si đầy rẫy tâm hồn, với những nỗi màu-thuần đớn-dau giữa mình và mình, mình và người, mình và hoàn-cảnh, ... một nhàn-sinh như thế, xét ra cũng chẳng có giá-trị gì mấy. Và cũng bởi nhận thấy nó ít giá-trị như thế, nên đức Phật mới mở ra một cái đạo cho loài người theo đó mà hoán-cải cảnh nhàn sinh hiện đang tăm tối. Nếu cuộc đời đã là toàn-thiện, toàn-mỹ rồi thì đức Phật ra đời để làm gì nữa? Như chúng tôi đã nói ở trên rằng đức Phật đã làm một cuộc cách-mạng lớn cho nhàn-loại trong sự đi tìm hạnh-phúc. Đã gọi là cách-mạng thì bao giờ cũng hàm một ý-nghĩa là phủ nhận hoàn-cảnh hiện-tại và thực-hiện một hoài-bảo đẹp-dẽ hơn.

Vậy bảo rằng đức Phật xem « nhàn sinh ít có giá-trị », không phải là không đúng. Nhưng bảo rằng Ngài cũng ruồng bỏ thân-thể thì thật là sai hẳn. Không biết ông POTTER đã bắng vào chứng cứ nào để nói như thế, chứ về phần chúng tôi, thì chúng tôi có thể viện rất nhiều bằng cứ để chứng minh trái lại rằng Ngài rất chú trọng đến thân-th체 trong việc tu-hành. Trong thời kỳ đi tìm đạo, Ngài cũng đã kinh-nghiệm rằng những phương-pháp khõ-hạnh, ép xác không đem lại

cho người tu-hành những kết-quả nào khác hơn sự đau ốm của thể-chất, sự hèn yếu của ý-chí và sự u-tối của trí-não. Bởi vậy, Ngài đã ba bón ông KIỀU-TRẦN-NHƯ, là những người tu theo phép khở-hạnh, để phát-minh con đường Trung Đạo cho mọi người noi theo.

« Nhơn thân nan đắc... », khi đã biết nói như vậy thì có lý nào lại đi hành động trái lại là ruồng bỏ thân-thể hay sao? Thân thể có tráng kiện, an ồn, trí-tuệ mồi minh-mẫn, nhanh-nhẹn. Bởi vậy, luật ở nhà chùa không bao giờ thâu nhặt một kẽ tàn phế, tật nguyền nào muốn xuất-gia.

Nhưng nói như thế không có nghĩa là đức Phật đặt tinh-thần ngang hàng với thể chất. Thể chất cần phải mạnh khỏe để tu-lập; nó là một nơi nương tựa để chúng ta thực hiện đạo giải-thoát, chứ không phải là một mục-dịch cuối cùng. Nếu yêu-chuộng thể chất, vì thể chất, cung duồng thân xác, vì thân xác, nếu phụng thờ nó như phụng thờ một lý-tưởng cao-siêu, nếu như thế, thì không phải chỉ Đức Phật THÍCH-CA là đã giải-thoát được những ràng buộc của xác thân, mà chính chúng ta đây là những kẻ tầm thường mà mỗi ngày không thể xao nhãng được hai bữa ăn, chúng ta đây cũng biết khinh-bỉ một chủ-nghĩa như thế...

. . . Và khi ấy ông POTTER cũng muốn ruồng bỏ thân-thể chứ đừng nói chi đến đức Phật THÍCH-CA.

Chúng ta đọc tiếp câu chỉ-trích của ông Potter : « Phật THÍCH-CA không chuộng đời sống gia-dinh và xem nết-giới như một giới thấp kém hẵn... »

Chúng ta hãy xét trước đoạn đầu : Phật THÍCH-CA đối với gia-dinh,

Ai cũng biết rằng đức Phật THÍCH-CA đã có một gia-dinh, một gia-dinh đế-vương gồm có một cha già, một vợ

trẻ và một con thơ, một gia đình sống trong cảnh xa-hoa  
dục-lạc, ngày đêm yên ầm, ca xang... một gia-đình với  
bao dày dặn buộc ràng về đủ mọi phương-diện : bồn-phận,  
tinh-cảm, vật-dục, mà mỗi ngày qua là như chôn-sâu  
thêm một chút thiện-căn, xua đuổi xa thêm một chút tri  
sáng. Sống trong cảnh giới nguy-hiểm như thế, đức THÍCH-CA đã cương-quyết vùng dày, tự-mình cởi mở cho  
mình để tự thoát ra đi tìm một đời sống giản-dị, quang-dâng,  
lợi-ích hơn. Nhờ lòng cương-quyết ấy, Ngài đã  
thành công trên đường đạo. Nếu Ngài cũng yếu ớt như  
ai, chịu theo hoàn cảnh mà tự dễ trôi xuôi theo dòng năm  
tháng lặng lờ, thì chắc chúng ta sẽ không có một đức  
Phật Thích-Ca để phụng thờ như ngày hôm nay. Gửi-chi  
ruồng bỏ gia-đình là một cử-chi cần-thiết, không ai có thể  
ché-trách được, mặc dù Ngài đã để lại một người cha già,  
một vợ trẻ và một con thơ.

Đối với những kẻ tu-hành, gia-đình là một gánh nặng,  
là những dây dợ buộc ràng mà kẻ yếu-duối chắc không thể  
nào trút xuống, gỡ ra được. Bởi vậy kẻ tu-hành muốn được  
ranh-ràng đều phải xuất-gia.

Nhưng không phải bao giờ muôn giải-thoát cũng phải xuất-  
gia. Có những kẻ-tu tại-gia mà vẫn thành Bồ-tát. Và quã  
vị Bồ-tát này lại còn quý hơn cả quã-vị của kẻ xuất-gia.  
Điều ấy cũng không lấy gì làm lạ; càng sống trong cảnh  
giới khó tu mà vẫn tu được, càng bị buộc ràng mà vẫn  
không-vương-bận, càng sống trong cảnh-giới ô-trọc mà  
không-nhiêm-ô, kẻ tu tại-gia như thế càng biếu-lộ một bản-lanh  
cao-lắm và một sự tinh-tấn dũng-mạnh lạ thường.

Điều trên này chứng tỏ rằng đạo Phật không hẹp hòi đến  
nỗi chỉ dành riêng sự giải-thoát cho những người xuất-gia.  
Và sự ruồng bỏ gia-dinh — trừ những trường hợp cần-thiết  
không thể không xuất-gia như trường hợp đức Phật Thích-  
Ca -- không phải là điều-kiện tất nhu tất yếu để thành Đạo.  
Đức Phật không bắt buộc mọi người phải rời bỏ gia-dinh.  
Trong kinh Phật cũng có nhiều đoạn dạy người phải ăn ở  
hiếu-thuận với cha mẹ, anh em như :«gấp đời không Phật,  
khéo thờ cha-mẹ tức là thờ Phật». -- Một câu như thế cũng  
đủ rõ Ngài chú-trọng đến sự hiếu-thuận bao nhiêu. Người  
ta cũng thường công kích như ông POTTER rằng: Đạo Phật  
là Đạo bỏ cha, bỏ mẹ, không biết đến anh em, Đạo làm hư  
gia bại sản. Những lời công-kích ấy tỏ ra rằng người ta đã  
hiểu lầm Đạo Phật nhiều lắm. Sau đây là một vài câu nói  
về sự hiếu-thuận của con cái đối với cha mẹ mà chúng tôi  
trưởng cần trích đăng để cài chính những lời chỉ trích trên:  
« Giả sử có người một vai công cha, một vai công mẹ, suốt  
đời như vậy không bao giờ dừng nghỉ, lại cung cấp đồ ăn  
mặc, thuốc thang, như vậy cũng chưa đủ báo đáp ơn sâu  
của cha mẹ ». Kinh Bồn-Hạnh -- Đây là một câu khác trong  
kinh Tâm-Địa-quán :« Ông cha hiện lớn như núi cao, ông mẹ  
hiện to như biển rộng, không gì hơn một niềm hiếu-thuận,  
đem vật nhỏ mọn nuôi dưỡng, cha mẹ lành. Ông đời lấy gì  
làm giàu, lấy gì làm nghèo, mẹ hiền còn sống gọi là giàu,  
mẹ hiền không còn gọi là nghèo. Mẹ hiền còn sống gọi là  
mặt trời giữa trưa, chói sáng, mẹ hiền khuất bóng gọi là mặt  
trời đã lặn; mẹ hiền còn sống gọi là mặt trăng sáng tỏ, mẹ  
hiền mất rồi gọi là đêm tối u ám ».

Vì phạm-vi bài này có hạn, chúng tôi lấy làm tiếc không thể dẫn ra nhiều đoạn Phật dạy về đạo-hiếu khác nữa; nhưng một vài câu trên cũng đủ hùng-hồn để chứng tỏ rằng về sự hiếu-thuận trong gia-đình, Phật-giáo cũng không kém gì đạo Nho là đạo rất chú-trọng đến chữ Hiếu.

Chúng tôi dùng chữ «không kém» vì nhu-mì đối với cái đạo minh đang tín-trưởng. Đúng ra, phải nói là hơn hẳn, vì đạo hiếu của Nho giáo chỉ khu biệt trong phạm-vi thế-gian nghĩa là chỉ lo phụng-durõng cha mẹ trong đời hiện-tại mà không chú-trọng đến đời sống tương-lai, chỉ lo đỡ vát những nỗi đau-khổ của cha mẹ trong cảnh giới ô-trọc này mà không nghĩ đến sự giải-thoát những nỗi khổ vĩnh-viễn về sau.

Nói một cách khác là chỉ lo đến quả hiện-tiền mà không nghĩ đến quả tương-lai. Còn chữ Hiếu của Đạo Phật gồm cả hiện-tại và tương-lai, thế-gian và xuất-thế-gian nữa. Thị đây, chúng ta hãy nghe câu nói này trong tập Long thứ Tịnh-Độ văn : «Lấy món Cam-lồ phụng-durõng cha mẹ là hiếu thế-gian, khuyên cha mẹ tu Tịnh Độ là hiếu xuất-thế-gian. Hiếu thế gian thì cha mẹ chỉ hưởng phước trong một đời, báo hiếu như vậy không lớn. Hiếu xuất-thế-gian giúp cha-mẹ hưởng phước vô-tận, vì cha mẹ được lên cõi Tịnh-Độ, phước thọ trãi vô lượng kiếp như vậy mới là Đạo-Hiếu » (1).

Còn nữa

---

(1) Những đoạn này trích trong quyển «LỜI PHẬT DẠY» của Dịch-giả THÍCH-MINH-CHÂU.



# PHẬT HÓA

Tặng Đoàn Phật-Học Đức-Dục.

*Hợp ý mười phương từ vạn kinh,  
Khắp gieo thiên hạ một mầm thương,  
Công phu mượn dẫn về Chơn-tánh,  
Thương ngát vươn hướng hành cát-tường.*

*Góp gió e dè chỉ hướng lấp,  
Một chiều chực thôi sạch mây mù,  
Đầu xanh, đầu bạc, không phản sắc,  
Biển núi, lòng không ngại thiếu thừa !*

*Gấm vóc coi thô bằng bő vải,  
Đất bùn tảo rạng ánh tràn châu,  
Gươm dao đổi chẳng lường phuộc huệ,  
Hoa nở nơi nơi chẳng hạn màu !*

**TỔNG-ANH-NGHỊ**  
*(Trích tập thơ Phật)*

# NHỮNG MẪU CHUYỆN ĐẠO

MINH-CHÂU Trích thuật

Đạo Phật là đạo Từ-Bi, một lòng Từ-Bi rộng lớn sáng suốt, trùm cả muôn loài muôn vật. Dưới đây là hai mẫu chuyện nhỏ của một vị Tỳ-Kheo và một vị Cư-Sĩ hành đạo nhân-tì.

## I

Có một vị Tỳ-Kheo đến khất-thực tại một nhà kia, được mời vào trong phòng ngồi một mình. Người chủ lên tiễn chuyện, tay có đeo chiếc nhẫn, vô ý đánh rơi xuống đất mà không biết. Lúc ấy có con ngỗng đi ngang nuốt vào bụng. Vị Tỳ-Kheo thấy, nhưng không nói gì. Một lát, người chủ mới biết mất chiếc nhẫn bèn lên tìm hỏi. Vị Tỳ-Kheo im lặng không đáp. Người chủ sanh nghi hỏi dồn, vị Tỳ-Kheo vẫn im lặng. Không thể nén nổi lòng tức giận, người chủ mắng chửi và đánh đập, nhưng vị Tỳ-Kheo vẫn cam chịu không nói một lời gì. Lúc ấy có người nhà chạy lên thưa với người chủ rằng : « Không biết vì sao con ngỗng của nhà, tự nhiên ngã chết ngoài sân kia ». Nghe lời nói xong, vị Tỳ-Kheo mới thong thả trả lời : « Khi hồi tôi có thấy con ngỗng nuốt chiếc nhẫn ». Người chủ liền bảo người nhà đem mổ bụng con ngỗng thì tìm được chiếc nhẫn.

Người chủ hối hận lên thưa với Vị Tỳ-Kheo : « Bạch Thầy, sao khi hỏi Thầy lại không nói ngay cho con biết, để đến nỗi con sanh nghi, xúc phạm đến danh thể của Thầy » .

Vị Tỳ-Kheo trả lời : « Ông nghĩ cũng phải, tôi không trách gì, nhưng nếu tôi nói ngay thì con ngỗng sẽ bị ông giết vì lời nói của tôi; việc ấy tôi không bao giờ dám làm cả, dầu có hại đến tánh mạng tôi cũng vậy » .

## II

Ở thành Ma đà-La, có nàng Kỷ-nữ sắc đẹp tuyệt trần tên là Phệ-sa. Nàng thường đê ý dứa thị-tỳ của nàng, khi nào đi mua phấn sáp gì thì cứ đến nhà một lái buôn trẻ tuổi tên là Uu-Bà Cấp-Da.

Một hôm nàng kêu hỏi : « Người có tình ý với chàng làm sao, mà mua gì cũng đến đẩy cả ? Dứa thị-tỳ thưa : « Chàng người phong nhã, tánh tình thuần hậu, lại là người chí thành theo đạo Phật, mọi người đều kính-mến ». Nàng Phệ-sa nghe nói liền sai thị-tỳ đến mời chàng đến chơi. Chàng bảo về trả lời : « Bây giờ chưa phải lúc gặp tôi ». Nàng nghĩ sợ chàng hiểu lầm phải có tiền, nên sai đến nói lại. Chàng cũng vẫn trả lời : « Bây giờ chưa phải lúc gặp tôi » .

Cách ít lâu, nàng Phệ-sa muốn bán mình cho một nhà buôn giàu bèn mưu giết người nhận nghĩa cũ. Việc tiết lộ,

bị Vua Ma-Đồ-La truyề̄n bắt, cắt tay, cắt mũi rồi đày ra ngoài tha-ma. Chàng Uu-Bà Cấp-Da biết đầu đuôi câu chuyện nghĩ bụng rằng : « Khi nàng còn đẹp-dẽ sung-sướng thì người ta đạo không nên đến làm chi. Nay nàng đã bị cụt tay cụt chân, đau-dớn khổ-sở, chính là lúc ta phải đến thăm nàng. Nghĩ xong, chàng cùng người hầu cận đi đến thăm. Đứa thị-tý cứ vẫn không rời bỏ nàng, trông thấy chàng đến, liền hốt hoảng vào tin. Nàng Phệ-Sa vội vàng lấy miếng vải khoác trên thân, khóc lóc tủi thẹn mà nói rằng : « Thưa chàng, khi người thiếp thơm đẹp như đóa sen báu thì chàng không doi ái hoài đến. Nay thiếp than tàn ma dại như thế này, chàng còn đến làm gì cho tủi cực lòng thiếp ».

Chàng đáp : « Trước kia tôi không đến vì tôi không có tà tâm ; ngày nay nàng bị nạn, tôi đến để thăm nàng và chỉ cho nàng rõ những thảm trạng của sự khoái-lạc gây ra ở trong đời ». Rồi chàng đem đạo Phật nói cho nàng nghe, chỉ rõ nhân-quả tội phước, khuyên hóa an-ủi nàng.

Nàng Phệ-Sa tự biết tội lỗi của mình, phát lòng sám-hối, tâm được an-vui nhẹ-nhàng. Và từ đó, chí thành cải hóa theo lời Phật dạy, nàng luôn luôn làm điều lành, tránh điều ác, mở rộng thân tâm, quên nỗi đau khổ của mình, nghĩ đến đau khổ của người.

#### MINH - CHÂU

# CHÂN TINH-THẦN CỨU THẾ TÍCH-CỰC CỦA PHẬT-PHÁP

Tác-giả : THÁI-HƯU Pháp-su

Dịch-giả : TRÍ-KHÔNG

Dưới đây là bài của Ngài THÁI HƯU do Học Tăng TRÍ-KHÔNG dịch. Vì bài quá dài mà số trang của VIỆN-ÀM thì có hạn, nên chúng tôi có rút bớt một vài đoạn mà Tác-giả đã bắn rộng ra ngoài để Xin bạn đọc lượng thứ.

L. T. S.

Nay là thời nào ! Phải chăng là thời đại văn minh vật chất, khoa học phát-đạt ? Văn minh vật-chất khoa học phát-đạt có thể bồ khuyết những chỗ thiếu-thốn của nhân sinh, dứt trừ sự thống-khổ cho nhân-loại chăng ? Nói rắng ; chưa vậy.

Nhân nói văn-minh vật-chất mà lòng tham cầu trần dục càng thạnh, thì sự thiếu-thốn càng lầm ; nhân khoa học phát-đạt, mà lợi khi giết người càng tinh-xảo, như thế sự thống-khổ càng thêm sâu. Huống nữa họa-hoạn lung tung, thiên tai thảm-khổc, đem toàn trí lực của loài người cũng không thể tiêu-trù bồ cứu được, thế nên khắp cả nhân-dân trong thế-gian hầu hết hám vào trạng-thái : tư-tưởng lộn xộn, tinh thần khủng-hoảng ; mà không có phương-pháp để an-đồn chỉnh-đốn lại. Nói đến triết-học thì mờ-mịt mờ-mâng cũng như bọn người mù rờ voi ; nói đến giáo-đục thì vin theo sự lầm-lẫn, cũng như leo cây mà bắt cá ; vạn năng của khoa-học mất cỗ bằng cứ, cường quyền vũ-lực để thỏa-thích sự cuồng-vọng, ngu-si; thế đạo mịt mù nhân-tâm tăm tối, rồi loạn khắp trời đất, tai nạn không bao giờ thôi. Do đó biết khoa-học, triết-học, giáo-đục, chánh-trí, không đủ để cứu đời.

Muốn phát-huy chân-tinh-thần-cứu-thể, vì mọi người làm con đường thẳng, dễ an-thân-lập-in-mạng, chỉ duy nhì có Phật-giáo mà thôi. Phật-pháp-tôn-giáo là thể nào ? Phật là giác. Lấy Thánh-trí-tự-giác làm « tôn », do tự giác mà thi-thiết giáo lý-màu-nhiệm, giác-ngộ người khác gọi là « giáo ». Cho nên « tôn » là tự-giác, « giáo » là giác-tha vậy.

Tôn-giáo ấy có thể bồ-cứu-chỗ-khuyết-diểm của nhân-sinh, cứu-sự-thống-khổ của nhân-loại, khiến cho mọi người đều đến địa-vị dày-dứ an-lạc. Vì Phật-giáo có chắt-gốc phiền-não, lấp-cạn giòng-dau-thương, cứu giúp đời-dược. Góc-khổ như thế nào ? Do mê-tin-chấp-trước mà ra. Chẳng ta vô-thi-bat-giác, do đó mê-bỗ-chọn-lâm, rong-ruổi theo vọng-canh, khi hoặc tạo-nghiệp, theo-nghiệp chịu-bao, tho-khổ không-cùng, khó-mong ngày-thoát-khổ. Nay lấy lý « Giác » của Phật-pháp-hòa-dộ si-mê. Hễ giác-thì không-mê, không-me, thì không-tạo-nghiệp, khởi-thở-khổ-vậy.

Những-tôn-giáo-khác, không-phải-không-nghĩ đến-cách-giác-ngộ, nhưng như-ké-mù-nói-sữa, ít-rõ-chán-tưởng-của-nó; tuy-muốn-giác-ngộ-mà-giác-không-nhảm-dường. Những-tôn-giáo-khác, không-phai-không-nghĩ-cách-thoát-khổ, song-như-nâu-cát-không-mong-có-ngày-thành-cơm, tuy-muốn-thoát-khổ-mà-không-làm-sao-thoát-khổ. Chỉ-có-đức-Phật-của-ta, giác-ngộ-hoàn-toàn, nói-phương-pháp-giúp-dời-cứu-khổ, thật-là-một-chương-trình-có-thứ-tự, hoàn-toàn-thiện-mỹ-vậy.

Hay-thay ! chán-thật-thay ! thuốc-hay-trừ-bệnh, được-sáng-phá-sự-tối-tăm, là-món-ăn-ngon-lành-trừ-dói-knát, là-ngọc-ma-ni-trong-trận-mưa-báu. Những-kẻ-tri-giả-cảm-sự-giác-hoa-tử-bi-vui-mừng-hơn-hở.

Kho-báu-của-Phật-pháp, mènh-móng-như-bề-cả, rộng-lớn-như-hu-không, song-xét-kỷ-cương-của-Phật-giáo-dai-khai-không-ra-ngoài-những-diểm-chinh-như-sau-day :

Phật Pháp	Tâm Bồ-dề làm nhàn ( <i>cánh</i> ) Chuyên mê khai ngò : tiêu cực.
	Đại-bi làm căn-bản ( <i>hạnh</i> ) ngăn việc ác tu diều lành.
	Lấy phuơng-tiện làm cứu-kính ( <i>quả</i> ) là khổ được vui : tích cực.

(Trên đây tuy có chia ra tiêu-cực, tích-cực không đồng, song tức nơi tiêu-cực là tích-cực, không phải là tiêu-cực mà riêng cõi tích-cực, như chuyên mê tức là ngò, dứt ác tức thành thiện, là khổ tức được vui).

Cương yếu của Phật-pháp bước thứ nhất là ở chỗ chuyên tinh-chấp mê-lầm ma khôi-phục giác-tánh. Chúng-sanh mặc dầu mê-vọng tràm luân, song tánh Linh-minh sẵn có một ly không hao-giảm. Bồ-tinh-chấp mê-lầm đi, thì tự chúng được bản-giác, cũng như vàng ẩn trong khoáng-vật, nếu bỏ những chất quặng thi chân-kim tự hiện ra công trình thật hành và diệu luyện ấy, bồ-dề-tâm là yếu-nghĩa thứ nhất.

«Bồ-dề» tức «giác-dạo». Giác-ngò tâm này mà thi-hành đạo chân thật gọi là bồ-dề-tâm. Sao gọi là giác? Nghĩa là như thật biết rõ tâm tánh của chúng ta, sẵn đủ giác-thể cùng Phật-bình-dâng không khác, chúng ta nếu có công thật hành ma luyện, bỏ sự mê-lầm, hiển bày chân-giác, thì Phật-dạo quyết thành. Cho nên phát-tâm bồ-dề trên cầu Phật-dạo, tinh-tẫn tu-trí, mong ngày thành Phật, đó là tôn-chỉ của Phật-pháp, tức là Phật-tôn vậy. Lại rõ biết giác-tánh bình-dâng, tất cả chúng-sanh đều có thể thành Phật, nên không thể không thể không giáo-hóa, để cùng chúng đạt mục-dịch làm Phật, nên dưới phát tâm bồ-dề giáo-hóa chúng sanh.

«Hu-không dù cùng tận, nguyện ta cũng không cùng, độ tất cả chúng-sanh đều thành Phật-dạo». Thế là do tôn-chỉ của Phật-pháp mà thi-thiết giáo-lý của Phật-pháp tức là Phật-giáo đó vậy.

Trên cầu Phật đạo, đoạn trừ phiền-não, rõ đường sanh-tử, giống như thuộc về tiêu-cực; nhưng thật ra diệu-quả bồ-dề cũng có thể chứng, nên tiêu-cực, tức là tích-cực. Tuy giống như chuyện thuộc về tự-lợi, song tự-lợi tức là căn bản của lợi-tha. Giống như chuyện thuộc về lợi-tha, nhưng có tự-lợi mới có thể lợi-tha. Thật hành lợi-tha tức là viên-mãn đao nghiệp của chính mình. Tự lợi, lợi tha, trên cầu, dưới hóa-dộ, do phát bồ-dề tâm làm nhân vây. Nay muốn phát huy giáo lý chân thật cứu thế có cần phải phát-tâm ư? Tâm là căn bản của tất cả pháp, như đức Không-Tử nói: « Muốn trị nước, bình thiên hạ, trước tiên phải chánh tâm, thành ý ».

Đĩ giác ngộ mà phải phát tâm, vì nếu không thật hành thi làm sao đầy đủ nguyện vọng thành Phật độ sanh, cho nên phải lấy « nai hành » mà lấp « bể nguyện » Ngõ hầu, nguyện không phải là nguyện suông, mà hành là chán hành vậy.

Nhân mê làm tạo ác, quyết gặp khổ báo, nay đã biết khổ báo là đáng sợ, nhìn ác cần nên đoạn, cho nên mau mau phải ngăn ngừa tất cả các điều ác, mà tu tất cả các điều lành. Thiện hay là ác không ra ngoài ba nghiệp: thân, khẩu, ý. Như ba món sát, đạo, dâm về thân nghiệp, nỗi món: vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thịет, ác khẩu về khẩu nghiệp; ba món: tham, sân, si về ý nghiệp gọi là mươi điều ác. Do những ác nghiệp sát, đạo, dâm vân vân... đến nỗi tạo thành sự thống khổ cho tất cả nhân-quần thế-giới, tương lai phải chịu sự khổ sở trong tam-dồ. Ác là nhân của khổ, khổ là quả của ác.

Muốn khỏi quả khổ, phải đoạn nhân ác, nên phải thật hành thập thiện là: không sát sanh, không đâm dục, không nói dối cho đến không tham, sân, si; ngăn việc dữ tu điều lành, chính là điểm rất quan yếu. Thành Phật độ sanh lấy đây làm cơ-bản. Muốn cứu những sự thống khổ của nhân loại trong thế gian thì lấy con đường, thập thiện này cũng đã thừa thãi lắm rồi. Thứ cẩn cứ giới đầu tiên là bất sát sanh mà luận: người đời hoặc do thích khẩu mà sát hại sinh mạng của muôn vật, hoặc mong những công trạng, lợi lộc mà sát hại sinh linh. Một phen thích khẩu mà trăm mạng phơi thây, một ông tướng thành công thì vạn quân xương phoi giữa sa trường, quả-báo Địa-Sanh khó tránh khỏi. Những sự giết chóc lẫn nhau giữa đồng loại càng thảm, sát khí đầy dãy, nguồn sống bị dừng nghỉ, sự thống khổ của loài người trong thế-gian hồn không có gì đau khổ hơn. « Muốn biết kiếp đạo binh trong trán thế, hãy nghe tiếng lợn kêu trong quán thịt lúc nửa đêm ». Ăn huyết, mồ của loài vật để từ-dưỡng miệng mình, thịt như uống chất độc để trừ khát, chưa trả chán mà họa đã đến yay. Không thấy họa chiến tranh ở Âu-châu, đạn khói, xương thịt, tung bay hay sao ! Tai ương nỗi dậy ở đất Kinh-Tân, một màu lửa mạnh, thiêu đốt muôn hình hài ! Đò-thị càng phồn-thạnh, sát nghiệp càng thêm nặng : thiên tai và họa-hoạn sánh đó mà biết được. Cho nên trong Phật-pháp đầu tiên chú-trọng giới sát: cả những loài bay trên trời, ở dưới nước có cử-dộng cho đến những loài côn-trùng rất nhỏ như sâu kiến vân vân... phàm có sanh mạng có tri-giác đều không thể giết hại, huống nữa là loài người ư ?

Máy giết đã bô thì sự thống-khổ tự-nhiên trừ diệt, khiến cho đại địa chúng-sanh đều được an-lạc. Còn đâu những cảnh dao binh thiên tai hay họa-hoạn ? Do một giới bắt sát này, đã đủ công-năng cứu đời, huống nữa tu hành cả thập thiên mà lại giữ các giới luật nữa ư ? Những kẻ trù-thời mẫn-thể, mỗi khi nhìn đến thế đạo nhân-tâm ngày một suy-dồi, đau-dầu nhức óc, than-thở cầu mong một phương-pháp gì để bồ-cứu, há lại không biết đại nghĩa trì-giới tu-thiện trong Phật-pháp sao ? thật là đầy-dủ sức hùng-vĩ để sửa đời cứu thế vậy.

Món trân-tu ở trước mắt mà không biết ăn, áo đep trước mắt mà không chịu mặc, có chau-báu mà không biết dùng, đến nỗi không thể tránh khỏi ngu hèn, nghèo khổ dối rét. Như thế không phải dien-rồ lầm ru ?

Người đời thường lầm cho Phật-pháp là tiêu-éực là lánh đời, đâu biết trong Phật-pháp tự-lợi-lợi-tha chính là tích-cực mà không phải tiêu-éực. Phật-pháp đầy-dủ sáu thùra (thiên, nhon, thanh-văn, duyên-giác, Bồ-tát, Phật) chính là giúp đời chứ không phải lánh đời. Huống nữa, lánh đời là cốt đề cứu đời ; cho nên hành Thanh-văn chúng quã trả lại làm ruộng phuóc cho nhon, thiên gieo quã phuóc. Nên biết Thanh-văn tự độ, không phải gọi là yểm-thể là vô-vi đâu. Tự độ chính là độ-tha. Số người không muốn cứu đời, chứ nếu mọi người tự độ lấy mình, tức là đã có năng-lực tự-degree, sợ gì không có phương-pháp cứu đời ? Phật-pháp như ngọc quý Ma-ni, các mặt đều tròn. Phật-pháp như vị Cam-lô, các giọt nước đều ngọt. Những bậc minh-triết ở đời xin hãy nếm thử, làm thử !