

NĂM THỨ NAM — SỐ 101 ĐƯỢC-TUỆ

15 Janvier 1939

PHẬT-GIÁO HỘI
ASSOCIATION BOUDDHIQUE

ĐƯỢC - TUỆ

TUẦN BÁO RA NGÀY 1st VÀ 15

Báo quan ở chùa Quán-Sứ N° 73 Richaud, Hanoi



chủ-nhiệm : Nguyễn-năng-Quốc

Chánh hội trưởng hội Phật-giao

Quản-ly : Cung-dinh-Binh

Chánh chủ-bút: Phan-chung-Thúy

Sư cự chùa Bằng-Sở

Phó chủ-bút: Dương-vân-Hiền

Sư cự chùa Tế-Cát

GIÁ BÁO : Gỗ năm 1\$50. Nửa năm 0\$80. Mỗi số 0\$07.

CHƯƠNG TRÌNH
lễ khánh hạ Đức Thích-Ca
THÀNH PHẬT NGÀY MỘNG 8 THÁNG CHÁP
(27-1-1939) VÀ LỄ TẤT NIÊN

BUỒI SÁNG :

- 6 giờ chư tăng làm lễ chúc mừng.
- 8 giờ học sinh ban Tiểu-học làm lễ.
- 10 giờ lên tuan-dai cúng.
- 12 giờ thụ trai.

BUỒI CHIỀU :

- 2 giờ học sinh trường Đại-học và
tiểu-học lễ đại xá.
- 4 giờ ruồi ban đồng-nữ dâng hương
hát mừng.
- 5 giờ ruồi tụng đại-hội Kinh từ
thập nhị trương.
- 6 giờ ruồi khóa niệm.
- 7 giờ chư tăng và thiện-tín làm đại
lễ nhiều Phật tán hoa.
- 8 giờ ruồi diễn giảng về nghĩa : Tam
chuyên pháp luân.

Xin mời các giáo-hữu đến lễ cho đông, cho
được thêm long trọng.

Chủ-trì chùa Quán-Sứ
kính mời

*Lễ khánh thành thư-viện và xưởng
Thủ-công của hội Phật-giáo
Mê-sô (Hung-yên)*

Hồi 8 giờ sáng ngày 29 Décembre 1938, Ban Trung-ương hội Phật-giáo Hanoi về chứng kiến lễ khánh thành thư viện và xưởng thủ-công của chi-hội Phật-giáo Mê-sô Phủ Khoái-châu Hung-yên. Chi hội này do Cụ Cử Dương-bá-Trạc làm Chánh đại-lý, Cụ thân di thiền ban Trung-ương về có ba Hòa thượng : Trung-hậu, Tế-cát, Bằng-sở ; Cụ lớn Hội-trưởng Hiệp-tà Nguyễn nǎng-Quốc ; cụ Tuần Trần-văn-Đại, Chánh đại-lý chi hội Phật-giáo Haiduong ; Cụ Gử Dương-bá-Trạc, Cụ Tú Nguyễn-dõ-Mục, Cụ Đỗ-nam Nguyễn-trọng-Thuật, Ông Đốc trường Phồ-thông, Thịnh-hào ; Ông Dương tự-Quán em giai thứ 7 của cụ Cử Dương chủ nhà in Bắc-bộ Hanoi. Hội-quán của chi hội này lập tại chùa Phúc-hưng làng Phú-thị tức là làng cụ Cử Dương. Thuộc về chi hội này còn có ba chi giảng nữa ở ba xã là Đa-hòa, Phú-trạch, Mê-sô đều theo dọc vệ đường đê-tổng Mê-sô nên gọi là chi hội Phật-giáo Mê-sô, Khoái-châu là nơi có một danh-lịch lớn trên lịch-sử tức là trâm Giả-trạch. Về thương-cố, trâm Giả-trạch liền vào sông Cái gần cửa bờ, nhà thần tiên Trứ-dòng-tử và Tiên-dong gấp gõ ở đấy. Đến Trung-cố, trâm Giả-trạch đã bồi thành bãi lầy, nhà Vỹ-nhân Triệu quang-Phục kháng-chiến với quân Tầu dùng thuyền độc-mộc, cũng ở đấy. Hồi gần đây còn một khoáng bãi những sây mọc tức là « Bãi sây ». Nay thì đều thành đồng cấy lúa, bãi giồng ngô, làng mạc san-sát khắp cả. Nghĩa câu « Bãi biếc, nương dâu », khách du qua đó không khỏi ngãm ngùi cuộc thế. Nhất là trông thấy cuộc

nóng chiến trên các bãi phù xa, người ta đứng từng hàng từng đội, kẻ cầm võ người cầm cuốc, đang mải miết tranh đấu với hòn đất để giồng ngô, coi chẳng khác những đoàn binh-lính dung mạo đang huyết chiến trên xa tràng. Thấy cái tình cách cẩn cù của nhà nông như thế, chúng tôi dám tin rằng sự bần khốn bản xứ này hiện giờ thực không phải tội tại người dân vậy.

Hai chiếc ô-lô vừa tới đầu lồng Mẽ-sơ, đã thấy các viên chức, phu lão, giáo-hữu của chi hội ra đón rất đông vui. Sắc cờ, phướn, cây đèn, nghi trang rõ ràng với tiếng nhã-nhạc rộn rã khen cho một vùng thôn trang lịch mịch bỗng nồi ra cảnh tượng hoat-động vui vầy. Lời hội-quán chùa Phúc-hưng làng Phú-thị vừa gặp quan Tri-phủ và quan Tư-pháp Khoái-châu cũng về chứng lễ. Xem ra làng Phú-thị có vẻ xầm-uất hơn nhiều làng gần đó, và thấy những di-tích đèn chùa thì biết trước kia vùng này còn phong-túc nhiều. Nhân-dân vẫn còn giữ được thói trahi-phát-nhất là hai ban đồng sinh không thấy có phong y-phục tân thời như nhiều nơi nhà quê khác. Các dàn ảnh của chi hội mời ban Trung-ương vào bài yết Phật-diện rồi xuống xem thư-viện. Thư-viện đặt ở nhà hành lang 3 gian ngồi xạch sê. Trong tủ sách có nhiều kinh sách chữ Nho chữ quõng-ngữ, có nhiều quyển Áu-trang chữ vàng. Đáng chú ý nhất là trên vách treo tượng Phật mà không quên treo tượng Đức Khổng-tử, thực lồ cái quan niệm « Phật-thánh nhất trif ». Ban Thư-viện có 18. Ông lồ chúc trong coi, trong có ông Dương-trọng-Khiết là em thứ hai cụ Cử Trạc, ông này sau học đã đỗ Bầu-xứ. Đoạn cáo ông ban Thư-viện xin ban Trung-ương và quan Phủ ký vào quyền Kim thư để kỷ niệm.

Lên nhà Tò, Cụ Cử-Trạc dừng trinh với ban Trung-ương về lề khánh-thanh của chi hội Mẽ-sơ hay có

4 việc là khánh-thành lễ, thành lập chi hội, khánh-thành Thư việu, khánh-thành bồ-nơi dạy trẻ làm nghề dặng-ten (dentenne) là Phù-thị, Phù-trach Đa-hòa, Mẽ-sỷ và lập đan qui cho giáo hữu trong chi hội. Về việc dạy làm dặng-ten Cụ Cử có giới thiệu ra một thày giáo dạy nghề và học trò Thày là Nguyễn văn Tung ở Nam Định, mới ngoài 20 tuổi, coi có vẻ nho nhã thành thục, học trò từ 7, 8 tuổi đến 15 tuổi, vừa giài vừa gái ước hơn 100 tên. Thày giáo vừa dạy nghề vừa mỗi ngày gióng-giả cho học trò đọc ba bản mẩy câu trong kinh « Phật-giáo nhật tụng » của hội. Như thế bọn trẻ em vừa biết nghề làm có lợi vừa được thấm nhuần đạo lý, và lại dạy cho chúng biết quõc ngũ nữa. Cụ Hội-trưởng rất vui mừng cảm ơn cụ Cử Dương và giáo hữu đã có công tổ chức được nhiều việc thực ích cho nghĩa đạo. Đoạn các Bô-lão trong hội ra chào cụ Hội-trưởng, nhiều ông là Chánh-phó Tông Lý đích trước đã làm việc quan, khi Cụ Hội-trưởng làm Tông-đốc tinh ấy. Nay quan dân đều tới cõi nhàn, gặp nhau trong một hội đồng-đạo, tình cảm vui-vẻ một cách giản-dị thân mật. Hội họp chỉ có giàu nước, lời ngọ cụ Cử mời cụ Hội trưởng, cụ Đại-ly Hải-dương, Quan phủ khoái-châu và mấy vị cự-sĩ Trung-ương về nhà cụ dùng cơm và xem trường dạy dặng-ten trong nhà cụ, còn ba vị Hòa-thượng nghỉ lại chùa để tối chúng lễ qui. Cụ Cử Dương tiếp khách ở cái phuong-dinh trước nhà thờ. Khu nhà thờ này bằng ngói cù rất sáng khải mà giản phác trong một cái nhà chính, đeo cái phuong đình, ngoài là tiền đường. Hai bên sảnh tiền đường có hai nhà phụ, trường làm dặng-ten ở hai nhà ấy. Trẻ con mới học vài tháng nay mà những tấm dặng-ten chúng làm ra đã bán được, hỏi ra cái vốn đồn thảy và mua chỉ cho trẻ em trong đồng học làm nghề là do một món tiền công của hàng tông tinh phí góp lại. Thực là một việc giúp cho trẻ em nhất là con nhà nghèo vừa được nghề vừa được giáo dục.

Ngồi trước nhà thờ họ Dương, trông thấy những tượ-

khi diền-nhã, một yết-cho gia phong vị, chúng tôi tin rằng cái tinh-thần gia tộc cái cựu-hóa vẫn là cái nền móng chắc chắn mà thủ-vị của xã-hội Việt-nam. Chắc Dương tiên-sinh, một nhà dàn-anh thực-học, thực-hành, đã nghĩ sâu-lo xa tới chỗ đó rồi, nên tuy các em, các con của Tiên-sinh đều phát đạt về tân-học mà Tiên-sinh vẫn bồi-dắp nền-gia-tộc cho nhả, vun-giồng gốc cũ yễn-hóa cho làng-cho tông-cũng như Tiên-sinh đã cảm-hoa cho trong-hội Phật-vây. Hai giờ trưa, Cụ Cử Dương lại cho ban Trung-ương đi xem tượng Quan-Âm thiêng-thủ thiêng-nhẫn ở chùa-tổng Mẽ-sở. Pho tượng này khéo-không kém gì pho ở chùa Bút-tháp Bắc-ninh mà nhà Bác-cò Hanoi đã đắp-theo kiều-dề ở trong viện Bảo-tàng. Lại đi thăm 3 chỗ học làm-dặng-ten-nira ở Phú-trạch, Mẽ-sở, và Đa-hòa. Thấy trẻ em đều đã-biết-làm-cá, thầy-dạy-những-nơi-này thì do thầy giáo-chính & trưởng Phú-thị luyện cách-tốc thành-dần-dậy-nghề và dạy-dạo. Ban Trung-ương đều tán-thán một công-đức thực-hiện mà các-nơi chi-hội Phật-giáo trong-xứ ta đều-nên-bắt-chước. Nên theo cách dạy-dạo ở trong các-nghề, nghề-thủ-công-gì-tiện cho địa-phương-mình cũng được, cho lũ-trẻ em nhà-nghèo-khát-học như khát-sữa được có-nghề-sinh-nhai mà được-thẩm-nhuần-nghĩa-dạo từ-thứa-nhỏ. Hai giờ ruồi, cụ Hội-trưởng và Ban Trung-ương từ giã cụ Cử Dương, Quan Phú và chi-hội đê-về Hanoi.

Ban Trung-ương hội Phật-giáo

Nhà Phật-học nước Mỹ nói

về đạo Phật Trung-quốc

(tiếp theo)

XXIV

Ngài Tri-khai lập nên pháp-môn như trên để chứng ngô về pháp-tinh-chân như. Đi từ con đường quán-hành 觀行 mà đạt tới chốn-diệu-giác-cứu-cánh. Pháp-

mòn ấy đã dẫn lối cho học thuyết của Hegel. Tầu dịch là 黑格兒 Hắc cách nhi, là một nhà đại-triết-học của nước Đức về thế-kỷ XIX, học thuyết của ông chủ trương theo về lý tính của vạn hưu bản thể 儒有本體 mà phát triển ra. Sau mãi rồi thành cái công biện biện hiện được chỗ tinh thần thuần túy về tuyệt đối. Thế mà Ngài Tri-khai thì Ngài lại còn nói có khi người ta, cũng như Phật, là đã giác ngộ được chân lính của loài người thì mới thấy rõ được pháp tinh thường trú ấy. Coi đó thì Ngài Tri-khai tri luận còn hoàn toàn cứng cáp hơn như triết-học Hegel.

Như vậy thì chân-như pháp tinh có đủ nhân cách không? Hỏi thế tất người trong phái Thiên-thai sẽ giả lời rằng: Chân-như chẳng qua cũng chỉ là đặt ra cái tên phuơng tiện đó thôi, chứ thực ra cái chỗ mà người ta đã kinh nghiệm tới tức là chỗ bản thể của chân nhぬ, vẫn không có thể lấy lời nói gì mà kè rõ ra được. Vậy thì có thể theo chỗ chân-như ấy mà an-lập là pháp thân dẽ cho kẻ tu hành coi pháp thân ấy là một nhân cách. Nghĩa này thì cũng không khác gì với cái nghĩa của ông Kant (Tầu dịch là Khang-đức) là một nhà đại triết-học nước Đức về thế kỷ XIX, học thuyết của ông gọi bản thể của vũ-trụ là vật như 物如, vật như tức là cái mà hết thảy lý tính đều bởi đó mà ra. Ông có làm ra sách « Phán đoán về lý tính thuần-chính » và sách « Phán đoán về lý tính thực tiễn ». Lý thuyết của ông đã mở một kỷ nguyên cho khoa triết-học gần đây. Đã phân ra lý tính thuần chính (Pure reason) với lý-tính thực tiễn (Practical reason). Kinh Pháp-hoa nói: « Hết thảy chúng sinh, đều là con ta. Chỉ có một ta, là cứu hộ được ». Lại kinh Nát-bàn nói: « Vì như một người, có bảy đứa con. Trong bảy đứa con, một đứa bị bệnh. Trong lòng cha mẹ, vốn là bình đẳng, nhưng với đứa ốm, lòng càng thương nhiều. Như lai cũng thế, đối với chúng sinh, vốn lòng bình

đẳng, với kẻ có tội, lòng càng nặng hơn ». Ấy những kinh điển trọng yếu của phái Thiền-thai thuyết minh về nhân cách pháp thân là như thế.

Đức Thích ca thuyết pháp dạy cho người ta về cái nghiệp lực kiết ma (Karma) nó như bóng theo hình, dường như có thiên mệnh ở trong. Sau các phái Đại-thừa cũng đều biểu chương công đức của pháp thân cũng như thế. Còn về pháp tính thường trú, tuy Ngài không chủ trương về cái thuyết « Thần nhân đồng hình đồng tính 神人同形同性 » (Anthropomorphism), nhưng Ngài nói đức Phật pháp thân thường trú ở thế gian lấy sức từ bi hộ niệm cho chúng sinh. Pháp tính của Ngài ấy không đâu không có, ở trong hết thảy sự vật thế gian, ở trong hết thảy tâm chúng sinh, không cái gì mà không có. Cái pháp lực tuyệt vời mẫu nhiệm so với Phật-dà ứng hóa này lại càng lớn lao gấp mấy.

XXV. — Sự nghiệp chư tác của Trí giả Đại-sư

Hồi Tây lịch 797 (năm Khai hoang 17 đời vua Tùy Cao-lô) một vị cự phách trong đạo Gia-lô là Augustine đương mỗ mang giáo hóa ở Canterbury nước Anh, thi một nhà điền hòa tư tưởng về thần bí triết học ở Trung quốc là Ngài Tri-khai thi tịch ở núi Thiên thai nơi cửa ông rất yêu mến. Sách của ông làm còn lại đến hơn 20 thứ, lưu truyền ra rộng lầm và rất có thể lực. Mấy Bộ sách rất thiết yếu là Pháp-hoa kinh huyền nghĩa 法華經玄義 », « Pháp-hoa kinh văn 經文句 », « Ma ha chỉ quán 摩訶止觀 ». Ngài Tri-khai khi còn tại thế, vua nhà Tùy thân đến nghe Người giáo hóa; rất lấy làm kính lể, có kính Người một sư hiếu là « Tri-giả đại sư 智者大師 ».

XXVI. — Sự bổ sung cho phái Thiền-tông và Thiền-thai

Thuyết « minh tâm kiến tính » của Ngài Tri-khai đều là những Đại-thừa pháp môn của trong nhà chùa,

không đủ hóa rộng được quần chúng cho ai nấy điều тоа mǎn.

Vì rằng mục đích của phái Thiền-tông và của phái Thiên-thai đều không cầu cho hết thảy mọi hạng người; hướng hóa. Cho nên có một phái Phật-dồ theo lối Ấn-dô giáo (Huđui Zed Buddhiste) muốn cho Phật-giáo hóa khắp quần chúng, bèn thừa cơ nỗi lên. Phái này khéo đặt ra những vị tuân cho đạo Phật để thờ-cúng, rồi lại đem cả những vị thần của Ấn-dô-giáo (Hindu Deities) để thờ lão vào trong những vị của đạo Phật. Cách thờ cúng này đã thực hành từ ở bên Thiền-trúc, do bọn đồ đệ đạo Phật bên ấy muốn điều-hòa Phật-giáo với đạo Ấn-dô-giáo (vốn là đạo Ba-la-môn mới đổi tên), nên phải chịu làm cái kẽ dở, thành ra tồn tại đến cả tinh thần của đạo Phật.

Ngài Đạt-ma sở dĩ bỏ nước mà sang Đông độ cũng chỉ vì bất mãn với cái lối lập giáo trên ấy, có người lại nói cái nguyên nhoa Ngài Đạt-ma sau k Bóng-dộ chỉ vì pháp-môn của Ngài lập ra nó giống với phái Phê-dâm-đa (Vedantist, một phái triết-học trong sáu phái ngoại đạo Ấn-dô), bị phái chính thống Phật-giáo ở Ấn-dô ruồng đuổi mà phải di. Song việc đó không phải chỗ bàn ở bài này, đây chỉ nói về cái chỗ Ấn-dô-giáo vì sao được hòa lẫn vào Phật-giáo mà thôi. Xét ra đường như bời ở phái Du-già (Yogocara Sochol) của Ngài Vô Chú đã mở lối ra. Hạo Phật đã bị pha lẫn như thế thì chỗ mặt thực của đạo Phật vốn khác với cái đạo thờ dâng Đại tự tại Thiền (Saivite Hinduism) cũng hầu bị biến đi hết. Dưới đây nói về phái Du-già.

XXVII — Phái Du già 瑜伽宗

(Pháp-tướng tông 法相宗)

Phật-giáo lấy sự giải thoát mọi điều kuôc nǎo, chứng ngộ tại chốn chánh như lâm tòng cbi. Tòng chỉ ấy các tòng-phái trong Phật-giáo đều như nhau. Nhưng mỗi tòng phái lại phát triển mọi nghĩa thực tuh tường dè làm đường mối cho tòng phái mình, tức như phái Du-già là

một Lời minh huấn của phái Du-già là « Quan hành tương ứng 觀行相應 », ta có nhận kỹ nghĩa của lời minh huấn ấy sẽ biết cái chí thú của phái ấy là thế nào. Phái ấy tuy nòi danh là phát huy về giáo-lý pháp luồng nhưng chỗ thực tế về sự quan-hành của phái này là lấy cách chuyên thức chỉ cho được giải-thoát cùa cảnh làm mục đích. Thực là một điều cống biến rất vỹ đại về phàn hinh nỗi thương 形而上.

Vị đạo-sư của phái này là Ngài Vô-chứ (Asanga) và Thế thân (Vasubandhu) đều là môn đồ đạo Bà-la-môn ở miền tây bắc Thiên-chúc mà qui y về đạo Phật. Về hối đầu thế kỷ thứ tư (nhà Tần bên Tầu) Hai ông đã tuyên dương giáo nghĩa phái ấy ra ở đất Ấn-dộ, nay lược cùa 3 điều giáo nghĩa chủ yếu như sau đây:

XXVIII. - Tam tính 三性

Phái này phát huy cái nghĩa « nỗi trùng nhẫn thức — hai lần nhận biết » để lò chõ khác nhau của « chân » với « vọng »; bèn tóm lại lập ra ba nghĩa « tam tính ». Tam-tính là : 1. Người ta ban đầu trắp cái nghĩa thực-tại một cách thô thiển (Naive realism), rồi so xánh khắp cả mà vọng tráp rằng có ngũ, có pháp, nhận rằng có tự-tính và lỵ-tính có khác nhau. Ấy gọi là « biến kẽ sờ trắp tính 遍計所執性 (Pabakalpita Lakshana). Đến khi tiến lên sự nhận thức lần thứ hai, người ta mới biết những đối tượng của vạn vật là bởi mọi duyên mà sinh ra, nó là nhờ ở mọi cái khác mà khởi lên chứ thực nó không có tự-tính. Ấy gọi là « Y tha khởi tính 依他起性 (Paratautra Lakashama). Người ta đã biết thế thì phái theo ở chõ nhận thức ấy » làm gốc mà xa lìa cả mọi điều vọng tráp để hiểu rõ cái tính gọi là viên thành thực tính 圓成實性 (Parinispavaṇa-Lakashama) tức là cái tính có thực và viên mãn thành thực của mọi pháp đó. Nếu chúng ta thấu hiểu được cái viên thành thực tính ấy thì bao nhiêu mây mờ của cái biết giả

dối kia đều vén quanh đi hể. Những điều tri-kiến đối đãi đã rập tắt hết thì tự hiếu biết ra rằng từ thân của ta đến cả khi thế giới này đều bị bởi một tâm hiện lên, bấy giờ chúng ta sẽ siêu thoát cá cái ngẫu nhiên nguyên luân nó phân biệt sinh tử với nát bẩn, tâm với vật mà ta chứng được dao viễn tịnh bồ-đề.

XXIX. — A-lại-gia thức 阿 賴 耶 識

Những lý thú thuyết duy tâm của phái Du-già đã nói như trên ấy nó có phân tách kỹ càng, như so với thuyết duy tâm của phái Tam-luận tông 三論宗, nó càng bình dị và chân thực hơn. Vì rằng phái Du-già này thực là một chủ nghĩa duy-tâm, chỗ đặc sắc của phái này là lấy cái thức A-lại-gai (Alayavijhana) làm chỗ duyên khởi của vanh pháp, chỗ căn bản của ý-thức. Nó lại có cái « mạt na thức 末 邦 識 (Manas), lấy sự thường xem xét nghĩ-nghợi làm bản thể, hợp với cái chủng tử kiết-ma 羯 磨 (Karma) mà khởi ra và hiện hành ra. Chúng ta thấy cõi khai thế gian (Objective World) mà nghĩ-nghợi dễ dỗi phô đều là việc tác dụng mạt na thức đó. (Theo bài bat thức qui cù tung 八 識 規 矩 thì bát thức là Mắt 目 tai 耳, mũi 鼻, lưỡi 舌, thân 身, ý 意, là tien lục thức 前 六 識. Mạt na là thức thứ bảy, A-lại-gia là thức thứ tám). Phái Du-già nói cái tính hợp duyên của mạt na thức này rất là tinh vi mờ nhò khó hiểu được. Còn như phái này cho vô minh là cái nguyên nhân của sự khởi-hoặc, trắc ngã 起 惑 魏 我 thì cũng cùng là một nghĩa của Phật-giáo lúc hồi đầu. Đến như A-lại-gia thức, phái này cũng cho là một cái có tự-tướng về đương thê 本 体 相 tự-tương đối, mà chả như thi mới là cái tự-tướng về bản thê 本 体 實 相 tuyêt đối. Chân-như là cái không có thê lấy lời mà rõ ra được, đương như nó không khác gì với hư không (Void) mà thức thi nó là một nghĩa rất thẳng diện của mọi pháp. Nó là cái chân thực chứ không phải là hư không, nó như vẫn thường hằng chứ không biến đổi. Nếu ai cho cái tên q chán

này là khô khan tài gọi nó là « Nbur-lai tàng 如來藏 » (fatoagta-garbhā), thì sẽ mới đầy đủ mọi nghĩa hơn.

Cái nghĩa cốt yếu của phái này là nhận biết từ căn thân đến khi thế-gian đều không phải là thực có, nó đều không có tự-tính, hết thảy nó đều bởi duy thức mà ra cả, thì không cần kè gì đến nó nữa. Nghĩa ấy phi người thường căn không sao hiểu được.

Xét như thế thì những lời mà ta giảng-thuật bây giờ ta sợ có chỗ sê lại sai với bản nghĩa. (còn nữa)

D. N. T.

Vô-minh và Chân-như

Phật đã dạy rằng: chúng sinh đều có một thê tâm chân như thanh tịnh giống như Phật cả. Phật lại dạy:

Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Ta tuy còn là người trần tục, không thể chứng đến chỗ cao xiêu huyền diệu như Phật được, nhưng ta cũng phải tin thê là mọi chân lý. Vì thân ta có 2 phần: là phần tinh thần và phần vật chất, Phần vật chất thi không nói làm gì, nhưng còn phần tinh thần là phần vô hình bất tử. Ta nên mong có nhiều lý luận về phần này, vì càng biện luận, chân lý càng rõ rệt, mà chân lý có rõ rệt thi lòng tin đạo của ta mới được vững bền như thạch trụ, không sợ róng tổ ba dao nữa.

Vậy nếu ta cứ tĩnh tâm mà xét ngay cái phần chân tâm bên trong thân ta, thi ta sẽ biết là nó thường bị vô minh che ám, cho nên ta cứ phải phần đầu luôn luôn phần đầu suối đời ta cũng như một chiến sỹ ở ngoài bãi chiến trường vậy, vì lờ ra một tí thi bênh địch lúc vô minh, có thê lấn áp được ta ngay và làm cho ta thanh ra một người vô nhân đạo. Đối với thân ta, ta sở dĩ biết được rằng, ta vẫn phải phần đầu luôn luôn với các mảnh lực kuác tương đối với ta, là nhờ có linh

giác của ta mà ta chứng biết và tin được là như thế. Vả có như thế thì mới tỏ ra rằng ta vẫn bảo tồn được bản thể chân như của ta, ta không để cho nó đến nỗi phải bị chôn vùi vào chỗ tối tăm, tức là ta không để mất chân tâm của ta vậy. Phật Thánh đã dạy ta tồn tâm dưỡng tính hay tận kỵ tâm tri kỵ tính là thế.

Cái thế tâm chân như của ta kia vốn nó thật là thanh tịnh sáng láng như nước không sóng, gương không bụi, vì nó bị kỵ tàng ở trong cái ô trọc, nên nó dễ bị hòn ám bởi vật dục, cũng như nước có sóng bởi gió, gương bị mờ bởi bụi. Gió động tắt sóng khởi, bụi bám tắt gương mờ. Đó là bởi tính tự nhiên của các thế chất ấy, nhưng lực không gió thì mặt nước lại im phẳng, khi phổi bụi đi lìa mặt gương lại sáng nguyên. Vậy thì tâm chân như của ta cũng thế, hễ lìa bỏ được vật dục, thì thế ấy lại hoàn nguyên thanh tịnh. Nhưng lìa vật dục không phải là việc dễ. Vì như trên đã thí dụ ; chân như với vô minh, vật dục cũng như nước, gương với gió bụi, cho nên hễ vô minh huân nhiễm tắt vọng tâm khởi, vọng tâm khởi tắt vật dục ám. Đó cũng là bởi tính tự nhiên của các thế chất bên trong thân ta.

Nhưng nếu ta cứ trau tinh tâm ta, ta không hành động gì cả thì vọng tâm khởi tức lại diệt, vật dục ám rồi lại tan. Bởi thế trong phép tu đạo Phật lấy định tâm làm đầu.

Nhưng nhân gian có, nhân dục phải có, nhân gian còn, nhân dục phải còn. Chỉ hiềm vì lòng dục của loài người lại không có bờ. Hễ nó dịch sử được người ta là nó đem người ta vào con đường nguy hiểm lầm lỗi ngay. Cho nên Phật Thánh đã phải đem đạo lý dạy cho người ta biết đem tâm dục vào con đường lẽ giáo, là các Ngài muốn cho người ta biết giữ lấy nhân đạo để bước dần dần lên con đường chính đại quang minh, mà khỏi phải sa đọa vào con đường truy lạc tối tăm nữa.

Vậy ta chỉ mong cho ai sỉ cũng đều biết đem tinh tinh

của mình mà đặt vào trong khuôn phép đạo đức; như thế thì loài người cũng nhờ đó mà bớt được phần khổ não, xã hội cũng nhờ đó mà thêm được phần yêu vui.

Còn việc tu hành để mong chứng được đến cõi cao huyền thi là việc riêng của những bậc cao minh đại đức chứ không phải là việc dễ mà ai ai cũng mong tu chứng được đâu.

Mấy lời sơ lược, một bầu nhiệt huyết, giám mong chư đại đức, chư tôn đức giả bý xả cho.

NAM MÔ A-DI-ĐÀ-PHẬT.

PHAN LÂM

VĂN U YÊN

THỨ NHẤT LÀ TU TẠI-GIA

Khuyên nhau đừng vội bước đi tu,

Này but trong nhà trước phải tu,

Gia thẳng lòng ngay là đặc-dạo,

Thờ cha kính mẹ ấy chán tu.

Ở lành như đã nghe lời Phật,

Ăn mặn còn hơn mượn tiếng tu.

Kinh lê lục phuong xin cố tụng,

Gia đình sớm liệu biết đường tu.

THỨ NHÌ TU CHỢ

Gia đình sớm liệu biết đường tu,

Thành-thị ra ngoài lại eổ tu.

Buôn bán trăm nghề sao chẳng giữ,

Công bằng một mục chính là tu.

Mặt cân tay dầu không hề giối,

Miệng đọc lòng tham cốt p hải tu,
 Bác ái đã từng theo tinh Phật,
 Lên chùa thám học đạo ti hầy tu.

THỨ BA TU CHÙA

Lên chùa thám học đạo ti hầy tu,
 Trước phải tu nhả, chợi cõi ắng tu.
 Câu kẽ, câu kinh khuya sớm tụng,
 Tay chuông, tay mõ sáng ngày tu.
 Tam quy móng mỏi nhở ợn róng,
 Ngũ giới nguyễn xin đề giọt tu.
 Tu linh, tu tâm, tu đạo Pi iật,
 Tu dẫu thì cũng một lòng tu.

Nguỵệt Hiên : l Đỗ-ngọc-Bá

Tặng hai Tỷ-khưu Thái-hòa và Thanh-giản
 sang Cao-miên ~~ngày~~ cùu Tiểu t hắng Phật học

Đất bắc thành nam mây c lô xa,
 Hết lòng vì đạo ngại chí mà,
 Đường tuy muôn dặm như đồi bước.
 Đất dẫu năm châu eung n iột nhả.
 Xin gánh nâng cao nền Tri-tich-giáo.
 Đề cùng dựng lấy hội Long-hoa.
 Mai sau công quả truyền Thanh-dân,
 Non nước ngàn thu tiếng Ti-hái-hòa,

Thực-đức Bồ-tát hiệu diệu Tuệ
 Rue hàng bát Hanco

VIỆT-NAM T HIỀN-TÔNG THẾ-HỆ

(tiếp theo)

(Phái Ti-ni-da-lưu-chi)

(Đời thứ 5, có 3 người khuyết một)

1. Giới không 空 Thiền sư

Giới không Thiền-sư trụ trì ở chùa làng Tháp-bát 塔跡，
quận Mão-dầu.. Thiền-sư quê ở quận ấy, họ là Nguyễn
tên là Tuân, con một nhà nenn-nep trung-hậu. Từ nhỏ
Thiền-sư đã vui vẻ về đạo Phật. Khi mới xuất gia,
Người theo sư cụ Nguyễn-hòa Quảng-phúc ở núi Chân-
ma và thụ giới cụ tac ở đấy. Thủ thay được vài năm thì
bèn ngộ được diệu chỉ ở Sư-cu Lich-son Kết-nhất-am.
Trong 5 năm chuyễn ở nơi thanh vắng để tu-học, sau
mới hạ-sơn đi đến đâu diển-hoa đến đấy. Nhập đi qua
hạt Nam-sách vào thăm chùa Thành-chủ (nay gọi chùa
Kinh-môn) bèn ở lại đó, Người lại cẩm-túc (cẩm chán
không đi đâu) tại lô 6 năm và tu hành dần-dà, thành ra
sai khiến được cả quỷ-thần, thuần phục được cả cõi
thú. Vua Lý Thần-tông cho vời người mấy bận mà Người
đều cáo từ không ra. Lần sau cùng vua triệu, bắt đặc
đi Người phải vâng lời. Năm Đại-thuân thứ 8 (1135), bệnh
dịch nỗi to lâm Giới-định Thiền-sư vừa mới đến cửa
khuyết thì vua ban sắc cho Người đến làm lễ cầu-đáo
ở chùa Gia-lâm. Người đọc thần chú vào nước lă cho những
kẻ bị bệnh uống thi đèn khỏi cả. Mỗi ngày có đến 1000
người nhờ đó thoát nạn bệnh dịch, vua rất lấy làm khen
ngợi, ban cho mười nóc nhà để cung đón Người. Cuối
năm ấy Người về cõi-hương, trùng-tu lại ngôi chùa ở làng
những 95 nóc. Một ngày kia, Người đang vô-bệnh hõng
đọc bài kê cho đồ-chúng nghe rằng :

我有一事奇特 Ngã hữu nhất sự kỳ-đặc,
非青黃赤白黑 Phi thanh hoảng xích bắc bắc.
天下在家因家 Thiền-hà tại gia xuất-gia,
親生惡死為賊 Thân sinh ác tử vi tặc.

不知生死異路 Bất tri sinh tử dị lộ,
 生死祇是失得 Sinh tử chỉ thị thất đắc.
 若言生死異塗 Nhược ngôn sinh tử dị đồ,
 賦却釋迦彌勒 Trảm khƯoc Thích-ca, Di-lặc.
 若知生死死生 Nhược tri sinh tử tử sinh,
 方會老僧處置 Phương hội lão tăng xử nặc.
 汝等後學門人 Nhữ dâng hieu học môn nhân,
 莫認盤星軌則 Mạc nhận bàn tinh quĩ tắc.

Dịch :

Ở đời một việc rất kỳ,
 Chẳng vàng đỏ chẳng đen-xi trắng xanh.
 Ấy là cái « Cuộc tử sinh »,
 Không đạt lẽ nó tu-hành ich chi.
 Đường sinh lỗi tử, tuy chia,
 Nhưng sinh tự, tử thì là tan.
 Nếu rằng « Sinh tử khác phương »,
 Là quên cái lẽ hằng-thường đạo ta.
 « Tử sinh » lẽ đã hiều ra,
 Thi hay cái chỗ đây ta sê về.
 Các người đỗ-dệ ta kia,
 Chớ nè khuôn-phép chi-chi mà làm.

Bọc xong bài kệ, Giới không Thiếu-sư cười lên một tiếng to rồi chắp tay mà hóa. Nking dệ tử có quan Châu mực Lê công Kiếm, quao Phòng át Xứ Hán công Đinh rước Người lên đan hỏa rồi thu xá-lị xây tháp, tỏ tượng đê thờ.

2. Pháp-giọng 法融 Thiếu sư

Pháp giọng Thiếu sư trụ trì chùa Hương nghiêm, núi Ma ni, phủ Thanh hóa. Quê Người ở Bối lý貝哩, họ

Lê, chúa Đường ái, con cháu quan Châu - mục Lê công Lương, trải 15 đời là một họ danh vọng ở châu Á. Cha Người là Huyền-ngưng, đạo hiệu là Tăng phán. Người giáng mặt trời tốt lời văn thanh tao, phàm những ang văn hay và bài kệ hay nào, người cũng đều khảo cứu đến. Lúc còn nhỏ mới xuất gia theo ngài Tăng - thống Nguyễn Khánh hỷ. Ngài Khánh hỷ ngợi khen là trò có tài lạ, bèn truyền pháp ấn cho. Từ đấy người vui chơi non nước, muốn đi đâu thì đi, Đến đâu đều tuyên dương giáo hóa, rồi mới trụ lại ở chùa Khai-giác núi Thủ phong dậy học. Hết trò đến học đầy nhà. Mãi sau Người mới trở về núi Ma ni dựng ngôi chùa ở đền già. Năm Thiên cảm Chí bảo nguyên niên (1174) đời vua Anh Tông nhà Lý, ngày mồng 5 tháng 2, Pháp-gióng Thiền-sư đang vô bệnh mà hóa. Đệ-tử là bạn Đạo-lâm làm lễ hỏa-tàng ở chùa bản tự và sây pháp thờ.

(còn nữa)

Đ. N. T.

Phật-pháp tối Trung-kỳ

Bài diễn giảng của ông Hoàng-mông-Lương, Y-sĩ Đông-dương Hội trưởng hội Phật-học tỉnh Quảng-ngãi (Trung-kỳ) nói tại chùa Quán-sứ Hanoi, Hội-quán hội Phật-giáo Bắc-kỳ ngày 10 tháng 10 ta (1-12-1939).

Hoàng Tiên-sinh là một vị Y-sỹ Đông dương nhiệm chức ở nhà thương Quảng-ngãi, một vị Hội trưởng hội Phật-học Quảng-ngãi, nhân Hoàng tiên-sinh ra dự hội nghị Y-học Viễn-đông, có đến thăm hội Phật giáo Bắc-kỳ, Cụ Hiệp Nguyễn Hội-trưởng hội Phật giáo tỉnh Hoàng tiên-sinh phát tâm thuyết pháp để lợi lạc cho giáo-hữu Bắc-kỳ, nên tiên sinh gifting bài này. (Bài này hội Phật-học Huế đã duyệt và đã giảng tại Huế.

Trước khi giảng. Cụ Hội-trưởng hội Phật-giáo Bắc-kỳ có đặt tiệc hoan nghinh Hoàng tiên-sinh tại

tư đệ Trái-hà-ấp và có mời đồng các vị trong ban
Tri-sư, các vị Cư-sĩ dự tiệc. Tiệc xong, 7 giờ rưỡi
tối, Cụ Hội-trưởng Nguyễn và nhân viên hội Phật-
giáo mời Hoàng liên sinh ra chùa Quán-sứ Hanoi,
lên diễn đàn thuyết pháp. Vì có đăng báo, từ chung
đến dự thính đông lăm, ai nấy đều lấy làm hoan
hỉ, mừng cái cơ liên lạc của các hội Phật trong
quốc độ ta nhân đó ngày thêm thân mật, kết tinh
đồng đạo, giác ngộ lẫn cho nhau mà không phán
biệt kha vực nào.

Tôi xin thay mặt hội Annam Phật-học ở Huế đền kính
chào quý ngài và đề cao tạ tấm lòng đại độ của cụ Hội-
trưởng ở đây là Nguyễn-Tường-Công. Cụ đã cho tôi dịp
quý hóa này để được gặp các Ngài-hom nay.

Tôi rất vui mừng nhận thấy ở hội Phật-giáo Bắc-kỳ,
trong cuộc chấn hưng phật pháp có đủ các bực thương
lưu xã hội; từ thanh niên trí thức cho đến các vị lão thành
từ các bực cao tăng Đại-đức cho đến các nhà cư-sĩ,
ai ai cũng một lòng sô sắng nhiệt thành. Cũng như các
cuộc chấn hưng về phương diện Kinh-tế và xã hội ở đây.
Xứ Bắc-kỳ lại dâng làm gương cho xứ Trung-kỳ trong
cuộc chấn hưng Phật-Pháp nữa.

Bây giờ tôi xin nhập đề: Tôi xin nói về hai chữ Phật-
pháp rồi tôi sẽ kể qua cải hành trì của Phật-pháp di
tử Ấn-dộ qua tới Trung-kỳ.

Phật, nói cho đủ thì phải nói là Phật-dà, nghĩa là bậc
đã giác ngộ. Giác ngộ nghĩa là rõ biết những điều mê
lầm. Ví như có người thường ngày vào rừng, hay đau
sốt rét, khò sô vô hạn, người ấy uống nhiều thuốc
không lành bệnh; một ngày kia người ấy uống thuốc ký-
nhịn, hết đau sốt rét, thì mới nhận biết ký-nhịn là vị
thuốc trị bệnh sốt rét rất thần hiệu. Về sau, người
ấy uống thuốc ký-nhịn trước rồi mới vào rừng, đến lúc
trở về không bị đau sốt rét thì người ấy lại nhận thêm
rằng uống ký-nhịn trước có thể phòng ngừa bệnh sốt rét

Lối nhận biết thuốc ký-ninh là một vị thuốc chữa lành bệnh rét và phòng ngừa bệnh rét có thể gọi là giác ngộ một phần về phương-diện trị bệnh.

Lại như các nhà hóa-học phân tách ra mà nhận biết rằng nước chỉ do hơi hơi dường khi và khinh khí biệp lại mà thành ; cho đến các nhà bác-vật nhận biết các đều quan hệ đối đãi với nhau giữa hoàn cảnh, nhận biết cái sức mạnh của hơi nước, của điện-khi vào vau, đối với khi chưa biết, đều có thể gọi là giác-ngộ.

Lại như một người chiêm bao thấy mình tráng xô độc đặc, hay thi đậu làm quan mà sung sướng vui mừng, hoặc bị voi đuổi cọp ví hay bị mất của chết người mà sợ hãi lo buồn, đến khi tỉnh dậy mới biết những sự sung sướng vui mừng, hay là sợ hãi, lo buồn kia là chiêm-bao, không thiệt ; khi thức tỉnh, đối với khi chiêm bao có thể gọi là giác-ngộ.

Song những lối giác ngộ như vậy còn là những lối giác ngộ đối-dãi về mỗi một phương-diện, cho nên giác ngộ đều này mà không giác ngộ đều khác. Giác ngộ ở trong trường hợp này mà không giác ngộ ở trong trường hợp khác, nên tùy theo trường hợp, tùy theo việc làm có thể gọi là giác-ngộ nhưng không phải biệt có cái tánh giác ngộ. Một bậc có tánh giác ngộ thì cần phải biết rõ muôn sự, muôn vật một cách đúng đắn, đoạn trừ tất cả các nguyên nhân của thân bệnh và tâm bệnh, không còn các đều khờ nǎo, không còn các sự lầm-lạc mồi dung ; những bậc có tánh cách ubur vậy là những bậc đã tự giác-ngộ về phần mình một cách thiết-thực. Trong các bức đã tự-giác như vậy, có bậc chỉ thường an vui trong cảnh giác-ngộ mà không nghe đến ai, có bậc thì đem phương-pháp giác-ngộ mà giày vè cho kẻ khác được giác-ngộ. Những bậc chỉ vè cho kẻ khác được giác-ngộ là những bậc giác-tha. Những bậc giác-tha thường xem rẻ cái an vui trong cảnh tự-giác, phát ra cái lòng từ-bi rất rộng lớn, nương theo túi-thức của mỗi loài mà chỉ vè phương pháp tu-trí, nên sự kiêu nguyệt của các

bậc giác-tha trên con đường giác-ngộ rất rộng lớn, rất sâu xa, hơn các bậc tu giác nhiều lắm. Sự kinh nghiệm trong đường giác-ngộ càng nhiều, trí-tuệ lại càng mở mang đến khi cả về phương-diện tự-giác và về phương-diện giác tha, công hạnh đều hoàn toàn không còn gì hơn nữa, thì gọi là giác-hạnh viên mãn.

Đức Phật là cái biếu tôn quý dẽ kêu gọi các bậc tu giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Tự giác nên khác với những kẻ còn mê lầm. Giác tha nên khác với các vị thanh-văn, giác hạnh viên mãn nên khác với các vị bồ-tát.

Đức Phật biến làm giáo chủ cho thế giới sa-bà chúng ta đây là Đức Thích-ca mâu ni, ngài thắc sanh làm Thái-ủ vua Tịnh-phạn-vương trong xứ Ấn độ. Ngài vẫn vô toàn tài, học rộng thấy xa, nhơn gặp các cảnh Sanh, lão, bệnh, tử, giữa thế gian. Ngài động lòng thương xót, bỏ nhà đi tìm một mối đạo, có thể giút trừ các sự khổng-khổ giữa đời, sau khi tham-cứu các đạo hiện có tại Ấn-độ và nhận rõ là chưa rốt ráo, Ngài vào nhập định trong Tuyết-sơn trọn sáu năm. Về sau, Ngài được giác-ngộ hoàn toàn, không còn các sự mê lầm khổng khò, ngài mới đem các phương-pháp giác ngộ mà dạy về cho đời, những phương pháp ấy gọi là Phật pháp.

Trong 49 năm, ngài tùy theo cơ-căn mà thuyết pháp cho mọi người, khung đệ-lữ y theo phương pháp tu-trí; một số đông cũng đã được giác-ngộ.

Sau khi Phật nhập-diệt rồi, các vị đại đệ tử nhóm nhau lại mà kiết tập kinh diễn, nghĩa là ghi chép lại những lời Phật dạy từ trước. Trong kỳ nhóm họp lần đầu thì chỉ tung lại các kinh chờ không chung nhau ghi chép kinh-diễn một cách công khai, kỳ nhóm họp thứ hai, thì đã ghi chép kinh-diễn thành tạng để làm mô-phạm cho đời sau; kỳ nhóm thứ ba thì quyết định ý nghĩa các điều giới-luật của chúng xuất gia,

kỷ nhom thứ tư thi đã thâu góp ý nghĩa các kinh lập thành từ bộ-luận để tiện bê tham-học.

Về sau, các vị Tô-sư lại tùy theo cơ duyên hiện tai hoặc riêng giảng giải một bộ kinh này, hay giảng giải một bộ kinh khác, làm ra nhiều bộ luật và lập thành các tôn-pháp tu-trì. Do đó nên kinh dien của đạo Phật gồm có ba tạng : là kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Kinh tạng ghi chép những lời Phật dạy về các phương pháp tu-trì, luật tạng ghi chép những giới luật trong chúng tại gia và xuất gia, giới luật do Phật đã chế ra cho những chúng tu học phải giữ để tu-trì. Luận tạng để ghi chép các lời luận bàn của các vị Tô-sư về ý nghĩa trong các bộ kinh để cho những chúng tu học dễ lãnh hội những lời Phật dạy.

Từ đời vua Hán Minh-đế, Ngài Ma-dăng và Ngài Chúc-pháp-lan đưa tượng Phật và kinh Phật sang thủ-dò Tâu, hàng phục các ngoại đạo giữa triều-định ; Vua Hán Minh-đế mới quy y theo đạo Phật, lập ra bạch-mã 白馬 từ để cho Ngài Ma-dăng và Ngài Chúc-pháp-lan an trú và cùng với chúng đệ-tử dịch kinh chữ Phạn ra chữ Hán. Các vị đệ-tử đầu tay của hai Ngài chính là các ông Thầy có danh tiếng của ngoại đạo đã quy phục enau Pháp. Về sau nhiều vị Tô-sư Tây-trúc sang Tâu để truyền dạo và phiên dịch kinh dien, lại có nhiều vị người Tâu sang Ấn-dộ tham học Phật pháp. Trong các vị đó, ngài Huyền-trang thi chẳng những đã tham học Phật-pháp một cách rõ ráo mà lại còn được toàn-thể Tăog-gia bên Ấn-dộ tôn là Đại-thắng-thiên. Ngài Huyền-Trang, chữ Phạn, chữ Hán đều giỏi tốt bức-chỗ tham học đến nỗi đều chốn, đường tu hành đã đến quả vị Đại-bồ-tát, nên được nhiều vị Quốc-vương bên Ấn-dộ sùng bái, cũng đường dù các kinh và giúp đỡ cho sự chuyên chở về đến Trung-quốc. Ngài Huyền-Trang về nước, so sánh các kinh chữ Phạn và những kinh đã dịch bằng chữ Hán, kinh nào đúng nghĩa thì chứng nhận, còn một vài bộ chưa được hoàn toàn thi

Ngài dịch lại. Ngài lại dịch hơn một phần ba (1/3) các bộ kinh mới đưa về, công gần 3.000 quyển. Từ đó kinh Phật bằng chữ Hán đã nhiều, nên các ông thầy người Tàu từ lúc đó chỉ học kinh chữ Hán chứ không phải học chữ phạm như trước nữa.

Về sau nhiều vị Tồ-sư bên Tàu tu hành dắc đạo, riêng đem ý nghĩa trong một bộ kinh mà diễn rộng ra, như ngài Thành-lương giảng kinh Hoa-nghiêm, Ngài Tông-Mật giảng kinh Viên-Giác, làm cho giáo-lý của đạo Phật càng được xướng minh & Trung-quốc.

Trong xứ ta, đạo Phật truyền qua cũng đã lâu đời và thạnh hành nhất ở đời Đinh, đời Lê, đời Lý, đời Trần, trong các đời ấy cũng có nhiều vị Tồ-sư sang Tàu học đạo rồi đem Phật pháp về truyền bá trong nước, chỉ vì xứ ta dùng chữ Hán làm quốc văn nên không có phiên dịch.

Ở xứ Trung-kỳ, trước vẫn là nước Chiêm-thành, từ ngày đức Gia-du trấn miền trong núi Hoành-son thì lần lần mới thuộc về nước Annam, Ngài Hiếu-văn, Ngài Hiếu võ rất sùng thượng đạo Phật nên trong xứ mới bắt đầu lập các tự viễn. Sau ngài Hiếu võ muốn tho giới mới nhờ Ngài Nguyên thiều về tàu thỉnh muối Đại-sư sang truyền giới, các vị Đại-sư sau khi tuyên giới rồi, phần nhiều ở lại trong xứ khai sơn các chùa, nhờ đó Phật-pháp ở Trung-kỳ mới được thạnh-hành. Trong muối vị Đại-sư, có ngài về phái Lâm-tế, có ngài về phái Tào-Động, nhưng hiện nay thì chỉ còn phái Lâm-tế mà thôi; nhất là về chi phái đệ tử ngài Liễu-quán, khai sơn chùa Thuyền-lôn; một vị đệ tử dắc pháp nữa là ngài Tử-Dung, khai sơn chùa Tử-dàm; Ngài Nguyên-thiều, Ngài Tử-Dung, Ngài Liễu quán đều là những vị Tồ-sư đã minh tâm kiết tánh, nên chính pháp trong lúc ấy rất hưng盛, hiện nay trừ Bắc-kỳ ra, giáo pháp của Phật lưu truyền trong Trung-kỳ và Nam-kỳ đều nhờ công đức của ba ngài Tử-dung, Liễu-quán, và Nuyễn-

thiểu cả. Giáo pháp của Phật vẫn vắng vò力量, nhưng tóm lại cũng không ngoài năm thừa là : Nhơn-thừa, Thiên-thừa, Thanh-văn-thừa Bồ-tát-thừa

Nhơn-thừa cốt để chỉ dạy cho biết các điều lành dữ, biết nhơn quả, biết nghiệp báo, để giữ trọn tư cách của một người hiền lành.

Thiên-thừa cốt dạy các phương-pháp tu trì để phước báu vượt trên cảnh giới loài người và thành các bậc siêu nhơn. Những bậc siêu nhơn còn lòng dâm dục thì gọi là Dục-giới-thiên, còn có thân hình thì gọi là Sắc-giới-thiên.

Thanh-văn-thừa và Duyên-giác-thừa thì dạy những phương pháp tự giác.

Bồ-tát-thừa thì dạy những phương pháp giác-tha, đến khi công hạnh tự giác giác tha đều được viên mãn tức là thành Phật.

Nói tóm lại, Phật là vị giác ngộ hoàn toàn, Phật-pháp là những phương pháp Phật dạy để mọi người tu trì cho được giác ngộ.

Chúng ta ở đây toàn là đệ tử Phật, lại là hội viên các hội Phật-giáo thì bỗn phận chúng ta phải tham-học Phật-pháp. Chúng ta phải đi theo con đường khảo cứu mà các bậc đàm anh đã gạch rã cho chúng ta như ông Trần-trọng-Kim, ông Trần-văn-Giáp v.v. Tham học Phật-pháp có nhiều cách học kinh nghe giảng, nghe nói chuyện, miễn hiểu rõ phương pháp tu trì để giác ngộ tức là hiểu rõ Phật-pháp.

Các Ngài vì tình đạo hữu, đã hạ cố đến đây chứng giám, cuộc nói truyện này đã khá lâu rồi, chúng tôi xin cảm tạ các Ngài và chúng tôi cầu nguyện rằng giờ liên lạc tình thần của hai hội ta càng ngày càng bền chặt để một ngày kia theo tình thần Phật-pháp, đồng bào ta được đồng-mạnh mà sống trong cuộc đời tự giải và giải tha.

Nam-mô A-Di-dà Phật

Hoàng - Mộng - Lương

MUỐN ĐẠT ĐẾN MỤC - ĐÍCH

THẾ - GIỚI - ĐẠI - ĐÖNG

cần phải rõ ba cái nguyên nhân
bất-bình-đẳng

(tiếp theo)

(Hoặc) nghĩa là vô minh hoặc, tức là cái nguyên nhơn
ngăn che bản tánh chúng sanh vô luby đến nay, thành ra
chúng sanh thường ngày, cứ nhận chặt cái vọng tưởng
sanh diệt diên dão sai lầm, cho là tâm tánh của mình,
nên mỗi mỗi cái hành động và thay nghe hay biết, đều
trái với cái chánh-lý cả - Sao gọi trái với chánh-
lý? như cái thân của chúng ta là một vật bất tịnh, mà
chúng ta nhận lầm là thanh tịnh; thân của chúng ta do
nhờ các nhơn duyên địa, thủy, hỏa, phong, hiệp-thành,
chớ đem phân tích ra thì không có cái gì là ngã cõi, mà
chúng ta nhận-lầm có cái thật-ngã tồn tại; Các pháp trong
thì thân tâm, ngoài cho đến cảnh vật, đều thay đổi vô
thường thay đổi cho đến phút đồng hồ mà niêm trước
khác niêm sau, thế mà chúng ta trở lại nhận làm thân
tâm và cảnh vật là chân thật trường tồn, thân của chúng
ta từ khi đầu thai trong bụng mẹ, chịu biết bao nhiêu
sự khổ, như ở trong một cái ngực hắc ám tanh hôi,
rồi đến khi sanh ra chưa được bao lâu, mà những
cái khổ già đau sống chết nó đã đến một bên
lung, eon kinh tiếp súc với hoán cảnh không được
mẫn nguyên, rồi sanh ra chỉ xiết nỗi buồn-rầu khổ sở, nhưng
người đời kuô thiêt, đương thân thích mạt thiêt cùng nhau
một cảnh ngộ, mà phút enoc đã hóa thành cảnh khổ,
tự biệt sanh ly thù ghét nhau chung, chúng cùng một
cảnh cũng kuô, nói tóm lại cái kuô của người trâm
ngân vạn sự khổ không sao nói hết, thế mà chúng
ta nhận-lầm đời người là sung-sướng khoái-lạc; còn
việc không chấp có, việc có chấp không, như các pháp
ở trong vũ trụ đều nhờ nhơn duyên từ đại hiệp thành
1- ngày nay khoa học đã phát minh rõ ràng chớ không
có ông Chúa-lê hay ông Tạo-hóa nào sanh ra vạn sự

vạn vật, ấy tức là không mà chấp có; còn gây nhơm lành thì chắc thế nào cũng kết được quả vui, gây nhơm dữ thì chắc thế nào cũng chịu quả-khổ, thế mà chúng ta không tin, trả lại nhơm lầm không có nhơm quả tội phúc, không có nghiệp báo luân hồi, ấy việc là có mà chấp không, phàm việc gì không đúng với sự thật, tức là trái với chánh-lý, đã trái với chánh-lý tất nhiên phải chịu trãm bẽ mè lầm ràng buộc khổ sở, không bao giờ được tự tại giải thoát; cho nên trong kinh Phật thường dạy rằng: «tất cả chúng sanh vô thủy đến nay cứ nhận lầm cái vọng tưởng điên đảo mè-lầm làm tâm-tánh, mới gây ra múa mòn hoặc nghiệp chung điên đảo, nên phải theo hoặc nghiệp nhơm đó chịu khổ quả đời đời; hoặc nghiệp khổ cũng ví như trái ác-xoa, khi nào nó sanh ra cũng ở với nhau một cuồng, mà khi nó rụng cũng ba trái một lầu, xem những việc điên đảo của Phật nói trên đây, thì đều gọi hoặc vô-minh-cã; mà cũng có thể gọi: là một cái ảo-tưởng không đúng với chánh lý của vũ-trụ.

Nghiệp. — nghĩa là hành nghiệp, tức là từ cái cũ lầm lõng niêm của chúng ta hàng ngày phát lộ ra ở nơi mỗi mỗi sự hành động tao-tác; như những là thiện-nghiệp, bất thiện nghiệp, vô-ký-nghiệp, bất động nghiệp, cực trọng nghiệp, cặn tử nghiệp; tập quán nghiệp, tích lũy nghiệp, trãm ngàn vạn nghiệp không sao nói hết, nhưng không ra ngoài thiện-nghiệp và ác-nghiệp. Nay tôi xin nói sơ lược đại khái mà thôi.

Sao gọi là thiện nghiệp, ở trong thiện nghiệp cóchia ra làm ba phần:

1) Thượng thiện nghiệp lối tu về những pháp thập thiện, như là phỏng sinh, bố thí, tiết dục, nói lời ché-thật, nói lời ngay thẳng, nói lời hòa giải, nói lời dù-dâng, giải thoát không bị con ma tham-ái ràng buộc, nhẫn nhục, thường say nghĩ những đều chánh-lý.

2) Trung thiện nghiệp lối tu về ngũ giới, không sát sanh, không-trộm cướp của người, không tà-dâm, không

nói dối gạt ai, không uống rượu..

3.) **Hạ thiện nghiệp lối tu về lành có dữ có, mà lòng tham sân cùa quá nặng**

Còn sao gọi là ác nghiệp, ở trong ác nghiệp cũng có chia ba (3) phần :

A) **Thượng ác nghiệp** là lối thủ đoạn hành vi ác cùm thương tâm ở trong thập ác ; như những giết hại sanh linh, cướp đât của người, tà dâm lồng xang tham vô yếm, lòng sàm giận như lửa, lòng ugu si không biêt phái quấy, nói lời dối trá để lửa gạt người, nói lời hại hãi người, đem chuyện người kia nói với người này, nói lời điều hoa dìu ngọt để xiêu lòng người mà thủ lợi về mình, nói lời thô tục rủa mắng người.

B) **Trung ác nghiệp** là lối hành vi thương luân bại lý, không có nhơn các làm người, như những người không Thọ-trí tam qui fogū giới không giữ trọn tam cang ngũ thường.

C) **Hạ ác nghiệp** là lối hành vi ngỗ-nghịch, không sao nói được, như những người giết cha giết mẹ, giết hại các bậc A-la-hán, phá cái hòa hiệp của chúng-tăng, hủy báng tam bảo và làm hại thân Phật ra huyết, nghiệp của chúng sanh không những thế thôi, cho đến trong mỗi niệm mỗi niệm hoặc suy nghĩ về sự lành hay suy nghĩ về điều dữ, cũng đều kêu hạnh nghiệp cả, vì cái suy nghĩ ở trong tâm thường làm cái trợ nhơn, tiêu biêu ở nơi các sự hành vi báng ngày của chúng ta ; cho nên trong kinh có nói rằng : « Cử tâm động niệm vô phi thị tội, vô phi thị nghiệp » như những lời nói trên đây đều kêu hạnh nghiệp vậy.

« Khô » nghĩa là khô quả, tức là chỗ két quả thọ dụng của chúng ta đời hiện tại này, hoặc đời sau sau nữa ; nhưng cái chỗ két quả thế nào, hoặc được giàu sang hay nghèo hèn, chỉ chi cũng đều do ở nơi chỗ gây hoặc nghiệp nhơn trước mà thọ dụng ; như tu theo hoặc nghiệp nhơn thập thiện, thì được quả báo sanh về các cõi trời, hay

các thể giới trang nghiêm thanh tịnh; thân tâm được vui vẻ, thân thể được đủ các tướng tốt đẹp doan chính; còn chỗ thọ dụng tùy theo ý ưa muôn gì có nấy. Cũng như ở trong đời này, có người chỗ ở thi trang nghiêm rực rỡ, thân thể thì khởi ngộ nghiêm chỉnh, trí thức thi thông minh khác thường; còn chỗ thọ dụng thi ưa muôn gì liền có nấy.

Như tu theo hoặc nghiệp nhưa ngũ-giới, thi được quả báo đời đời đủ nhơn cách làm người, cũng như ở trong đời này, có người từ khi sanh ra cho đến chết, thọ dụng với hoàn cảnh, tâm thức đủ năng lực phán đoán việc chánh lẽ tà, không đui, không diếc, không cảm ngọng, không què tay gãy chân, ít tật bệnh nguy hiểm.

(còn nữa)

Lê Chính-Tri — Huệ

TRANG HỌC TĂNG

« Bản báo mở ra mục này, để cho các học sinh tăng luyện tập văn chương, làm cái tài liệu hoằng pháp lợi sinh sau này. Vậy các học sinh tăng trong khắp thuyễn môn, vị nào viết được bài nào chính đốn, cứ gửi về. Bản báo xem xét có thể đăng được sẽ đăng lên báo cả ».

LƯẬN QUỐC VĂN

ĐẦU BÀI

Quyền Thủy-Xám than thân

BÀI LÀM

Sư bác Dũi có linh lưỡi biếng, chỉ leu lồng cả ngày, không chịu Thuyền, tung lê bát gi cả, dĩ chí bài học chẳng bao giờ thuộc. Thượng-tọa thường đánh mắng, si và thế nào bác cũng không sửa đổi tính nết ấy đi.

Hôm qua Thượng-tọa sang Trung-ương diễn thuyết, bác thừa cơ đó đi xem cinéma, mãi đến 12 giờ đêm mới về; bài học không học qua được một lượt nào, đến triều Thượng-tọa về bắt đọc bài học hôm qua thì bác không thuộc. Thượng-tọa phạt bác phải chép lại bài học mười lần. Tối đến bác lấy sách ra chép, chép mãi không xong, ngáp lấy ngáp để, sau bác gục xuống bàn ngủ. Bỗng vang vang nghe thấy tiếng khóc tí tè bên tai, thì ra quyến Thủ-xám khóc nức khóc nở. Bốn bác đã hỏi :

— Sao mà mày khóc ?

Quyến Thủ-xám vừa khóc vừa nói :

— Tôi nghĩ đến thân phận mà tôi mà phiền, không khóc làm sao được. Tiền-hiền làm ra tôi, biết bao công phu khổ nhọc, những mong trừ diệt hết cái vô-minh ám phủ, diễn đảo phiền não, đoạn hận cái vọng chấp tà kiến, phà sạch sinn tử khổ nhân, chờ hết thảy lực đạo tử sinh, đều thoát li sinh tử, phát huy được Như-lai đại minh giác tuệ, về thành cái quả Niết-bàn mầu nhiệm. Không may cho cái thân tôi : Sa vào tay bác, bác lười biếng như thế, có tôi cũng như không, tôi nghĩ tiếc công các thánh hiền, không thể không than khóc được. Bác có thương tôi, thì bác nên nghĩ lại ; bác nên chăm mà học hành, mà tựng kính lễ bài, tôi sẽ giúp cho bác nên người có đủ tài, đức, giới luật tinh nghiêm, trí tuệ sáng láng, sau này có thể ra hoằng dương Phật pháp được. Nếu bác không nghe tôi, thì bác suốt đời ngu dốt, ai cũng khinh, ai cũng đè nén được. Vả lại bác nên nghĩ đến công ơn trời che đất trờ, cha mẹ sinh thành, sự trường giáo dục, thập phương tin thí, khiếu cho bác có cơm ăn áo mặc, sách vở giấy bút học, nỗi bác không hết sức chăm chỉ, chẳng phải là phụ ơn lắm ư ! Bác có biết nghĩ đến từ-ân không ? Nếu có thì phải bỏ cái thói lười biếng ấy đi.

Bác Đãi giặt mình thức dậy, bóp chán nghĩ ngợi,
biết mình có tội to, từ đó chăm học hành, Thượng-tọa vui lòng và chư tăng ai cũng đều kính trọng cả.

Tiểu học Sinh
Thích-thanh-Diệm

TẬP GIỮ TÍNH THÀNH



Binh dao loạn lạc mãi mà
Kỳ lân chim phượng báy giờ đâu đây ?
Sao ta tàn hại vật trời,
Mình vui mà các thánh thời rất thương.

Thơ ông Đỗ-Rhus
Tiểu học sinh tăng dịch

Bọn Bô đã thi lấy do bôi vào người làm phép tu y như con mèo nấm bếp : Bọn Ly hệt thì cho chăn chuồng và nhò sạch tóc là quý, da dẻ nứt nở, chân cẳng sù sì, y như cây và ven sông ; Bọn Lân man thi lấy sương cối người làm tràng đeo cổ, thân thê đèn đui gầy gò y như con quỷ già soa ở bên mả.

Bọn Chưng già thi mặc toàn rẽ bần, ăn phân ăn rơ hói hám thối tha, y như con lợn dầm trong đồng bùn bẩn, như thế mà các người cho là đạo, chả là ngu lầm ư ? Còn như bọn Số luận ngoại đạo, lập ra 25 đế, cho rằng tự tính sinh ra từ đại, do từ đại sinh ra ngã chấp, sinh ra ngũ duy, sinh ra ngũ đại, sinh ra thập nhất căn, 24 cái đều cung phụng cho cái ngã (ta) và ngã sở (thuộc về ta) trừ các cái ấy ra, thì ta được thanh tịnh.

Bọn Thắng luận thi cho đức nghiệp thực có tính cùng khác hòa hợp, sáu căn kia cũng là phần ta phải chịu chưa đủ giải thoát lấy ra thử dụng, xáu căn được giải thoát, ly hàn sáu căn trước thế là niết bàn. Nay ta phá cái nghĩa của bọn số luận, trong 25 đế, một thứ « ngã » là biệt tính, còn 24 thứ thi cùng luân chuyển cùng làm một thế, mà một thứ tự tính, thi lấy ba phép làm thế, nghĩa là ba phép tất đóa; thích sà, đáp ma luân chuyển hợp thành 23 đế các thứ « đại » 23 đế nhất nhất đều lấy ba phép làm thế. Nếu cho các thứ « đại » kia nhất nhất đều niu lấy ba phép mà thành, như rừng như bồ, tức là giả cả, thì còn nói là hết thảy là thực cả thế nào được.

Nếu bảo các thứ « đại » kia đều do ba phép ấy thành thi một cái tức là hết thảy các cái. Nếu một cái tức là hết thảy các cái, thi nhất nhất đều có sự tác dụng hết.

Nay đã không cho là thế, làm sao lại chấp ba pháp ấy là thế tính hết thảy.

Nếu cho một cái là hết thảy các cái thì căn măt căn miêng tức là lỗi đại tiều tiệu à ? nếu cho nhất nhất đều có sự tác dụng hết thảy thi các căn miêng, tai cũng ngửi thấy mùi trong thấy sắc à ? Trái lại thi sao lại chấp ba

phép là thề tình bết thầy được, đã là người có trí-tuệ thì có ai lại quyết định cái nghĩa như thế, và lại tự tinh đã là thường, thì phải như cái mình ta, sao lại hay truyền biến làm ra các phép các thứ «đại» Lại như cái «ngã» đã nhận kia, tinh nó là thường thì phải như tự tinh, thì không phải là ta, nếu như tự tinh, thì cái mình không phải là ta, không thể dùng được 24 đế, thê thì ta không phải là năng thụ, 24 đế không phải là sở thụ.

Năng sở đều không thì cái nghĩa «đế» không kiển-lập được » Pháp sư bàn di bác lại luôn mấy lượt, chàng ngoại đạo ngồi nín thin thít không trả lời được câu nào mới tạ rằng : Bây giờ tôi thua, tôi xin y ước trước. Pháp sư nói :

Chúng ta là con Phật, không có hại ai nay ta cho người làm đứa ô, phải vâng lời ta giày bão.

Chàng ngoại đạo vui vẻ kính theo, cùng theo Pháp-sư về phòng riêng phục dịch, ai nghe thấy thê cũng đều khen ngợi mừng rỡ.

Bấy giờ Pháp-sư dư bị sang nước ô-dồ, mới cho tìm được quyền luận phà đại thừa nghĩa, pháp sư xem xét còn có vài chỗ ngờ, mới bảo anh chàng ngoại đạo rằng :

Người đã học qua nghĩa này bao giờ chưa ?

Chàng nói : đã học được năm lượt. Pháp-sư bảo dảng cho nghe.

Chàng nói : Tôi nay làm tôi tớ, lẽ nào dám dảng cho Pháp-sư nghe. Pháp sư nói, đó thuộc về tôn khác, ta chưa từng thấy, người cứ nói không ngại chi.

Chàng nói : Nếu thê xin đê đến đêm khuya, e rằng người ngoài biết họ cho là thầy học đứa ô, làm nhơ cả danh dự của Pháp sư. Pháp sư bằng lòng. Đến hôm ấy bảo chàng vào dảng một lượt, liền hiểu bết ý, rồi tìm các chỗ lầm, đem nghĩa đại thừa ra phá, thành 1600 bài tung, nhanh là phá ác kiến luận, đem trình cụ Giới-hiền và cho cả mọi người xem, ai cũng than thở mà rằng :

« Đem sách này mà vặn lại, thì bên địch thế nào mà chả thua. Bấy giờ Pháp sư mới bảo chàng ngoại đạo rằng Nhân-giả luận thua, chư khoát làm tôi, thế đã là dù rồi nay xin cho nhân-giả túy ý muốn đi đâu thì đi, chàng ngoại đạo vui vẻ từ đi, sang nước Ca ma lă ba xứ Æu độ, nói cho vua Cưu ma la biết tài đức của Pháp-sư. Vua nghe mừng nói lầm, liền sai sứ giả lại đón mời;

VI — Từ truyện Ny kiền xem bói đến lúc trở về nước Tàu

Trong khi sứ giả vua Cưu ma la chưa đến, có một chàng khóa thân ny kiền tên là Poạt sà la, hối nхиen vào phòng Pháp sư. Pháp-sư vẫn ngồi tiếng chàng xem bói tài lầm, mới mời chàng ngồi và hỏi rằng :

« Tôi là sư bên Chi na, sang đây học đạo, đã lâu năm rồi, nay muốn trở về, chả bay có được như ý không. Một dẫu về một đảng ở, đảng nào tôi hơn, số mệnh tôi họ bay yêu, xin nhân giả xem giúp. » Chàng liền lấy một bòn đá trắng trong túi ra, vạch xuống đất mà bói, rồi bảo pháp sư rằng :

Pháp sư ở đây rất tốt, vì cả tảng lục trong năm sứ Æu độ này ai cũng kính trọng cả.

Trở về cũng được trời nơi, cũng được kính trọng, nhưng không bằng ở đây. Số mạng Pháp sư còn được hơn mươi năm nữa, nếu nhờ phúc đức nối thêm, chưa thể biết được.

Pháp sư lại hỏi: Ý tôi muốn về, nhưng kính tượng nhiều quá, không biết có ai giúp sức cho dem về được không? Chàng nói: Pháp sư chờ lo, vua Giới-nhật và vua Cưu ma la tự khắc cho người đưa giúp về tất được như ý không phải lo gì.

Pháp sư nói: Hai ông vua ấy tôi chưa từng biết mặt, vì có gì mà lại giúp cho moi việc lớn lao như thế? Chàng nói: Vua Cưu ma la hiện đã cho sứ giả lại mời rồi, chỉ độ hai ba ngày nữa thì đến thôi, khi đã gặp vua Cưu-ma-

la, tự khắc gấp cả vua Giời-nhật. Chàng nói đến đây thì đứng giày cao từ dì rá. Pháp sư liền quyết định về, sắm sửa hành lý, chàng nghiêm kinh tượng, các vị đại đức nghe tiếng đều lại khuyên rằng :

Ấn độ là nơi Phật sinh, nay Phật tuy tịch rồi mà di tích còn đó, đi quanh chiêm ngưỡng, đủ thỏa chí rồi, làm sao đã đi đến đây mà lại bỏ về. Vả lại Chi-na là nước ngoài biển, khinh người rễ pháp, cho nên chư Phật không sinh; chỉ hép tội giày, vì thế thánh hiền không đến, khi hậu rét mướt, đất cát hiềm nghèo, có gì mà đáng quyến luyến ư?

Pháp-sư nói : Pháp vương lập ra giáo pháp, cốt sự lưu thông, có lẽ nào đã được thầm ân rồi mà vỡ bỏ nhường người chưa ngộ ? vả lại ở hòn nước ấy áo mũ rõ ràng phép tắc nghiêm chỉnh, vua thánh tôi chung, cha lành con hiếu, quý nhân quý nghĩa, chuông tuồi chuông hiền, lại còn có đủ trí tuệ hiền sâu đến lý sâu sa, hợp với quỷ thần, thề cùng trời đất, chẽ ra phép tắc, cùng mặt trời mặt trăng linh-thần cùng sáng, chia ra thời tiết, cùng luật lệ thiên nhiên nguyên thủy cùng đúng nhau, cho nên sai khiến được cả loài bay loài chạy, cảm cách được cả quỷ thần bách linh. tiêu túc âm dương, lợi an muôn vật.

Tự khi Phật pháp chàn sang đồng phương, đều chú trọng cả về đạo Đại thừa, nước định lắng trong, hương giời ngào ngạt, phát tâm làm hạnh, nguyên cho thành công thập địa, gắng sức tu hành, ki cho đến được tam thân. Giá được Đại-thánh dâng linh, thâu ban pháp-hóa, tai nghe riệu pháp, mắt thấy kim đồng, đường trường giọng ruồi, chưa chắc ai dã hơn ai, có lẽ nào thấy chỗ Phật không dâng sinh mà liền khinh được ru ?

Các sư nói : Trong kinh nói rằng : Chư thiên cũng tùy theo phúc đức của mình, cùng ăn mà mỗi bên thấy một khác, nay cùng Pháp-sư cùng sinh ở châu Nam thiêng mà Phật sinh ở đây, không sinh bên ấy, đủ biết là nơi biển thùy ác địa.

菩提而轉法輪，自得成就，亦復成就一切眾生。爾時有三夜叉，一名阿羅婆仰，二名毗沙那伽，三名修脂藍，如是等無量鬼神化令持戒於九十五種道中，最尊最上，無與等者，斷除一切三毒根本，無有生老病死之患，而得成就無上道法，然亦當爲無常所轉，却後三月，當般涅槃，復告大眾汝等觀此無常，終不能捨人，如來得一切種智，色身相好，具足成就，而不能免，過去未來現在諸佛，亦歸無常，是故汝等當深觀。

察無常之法，若能如是無復恩愛係戀之心，亦無貪欲瞋恚愚癡之想，永斷生老病死之苦，得離一切不善之法，增益無量清淨之行，深達諸法十二因緣起，以是因緣，常值諸佛。所以者何？若人得達十二因緣，即是見法。若見法者，卽名見佛。欲見佛者，當持淨戒，威儀無缺。爾時世尊而說偈言：

過去諸王生長深宮，雄猛端正，莊校嚴飭，象馬車乘，多饒財寶。如是諸王亦歸無常。過去諸仙被鹿皮衣。

PHẬT THUYẾT TƯ-MA-ĐỀ TRƯỞNG-GIÀ KINH

HÁN

tự đặc thành tựu, diệc phục thành tựu, nhất thiết chúng sinh Nhĩ thời hữu tam dã xoa, nhất danh A-la bà-già, nhì danh ti sa na-già ; tam danh Tu tri-lam, như thị đẳng vò lượng quý thắn, hóa linh tri giới, ư cùu thập ngũ trung đạo trung tối tôn tối thượng, vò giữ đẳng giả, đoạn trú nhất thiết tam-dộc căn bản, vò hữu sinh lão bệnh tử chi hoạn nhì đặc thành tựu vò thượng đạo pháp, nhiên diệc đương vi vò thường sở truyền, khước hậu tam nguyệt, đương bát niết bàn, Phục cáo đại chúng nhữ đẳng quán thử vò thường, chung bất xả nhân, như-lai đặc nhất thiết chủng trí, sắc thân tướng hảo, cụ túc thành tựu, nhì bất năng miễn .Quá khứ y lại hiện tại chư Phật, diệc quy vò thường, thị cố nhữ đẳng. Đương thâm quan sát vò thường chi pháp, nhược năng như thị, vò phục ân ái hệ luyến chi tâm, diệc vò tham dục sân khuế ngu si chi thường, vĩnh đoạn sinh lão bệnh tử chi khổ, đặc ly nhất thiết bất thiện chi pháp, tăng ích vò lượng thanh tịnh chi hành, thâm đạt chư pháp thập nhị nhân duyên khởi, gĩ thị nhân duyên, thường trị chư Phật, sở gĩ giả hả ? nhược nhân đặc đạt thập nhị nhân duyên, tức thị kiến pháp, nhược kiến pháp giả, tức danh kiến Phật, dục kiến phật giả, đương tri tịnh giới, uy nghi vò khuyết. Nhĩ thời thế tôn nhì thuyết kệ ngôn

Quá khứ chư vương,	Sinh trưởng thâm cung.
Hùng mãnh doan chính,	Chang hiệu nghiêm súc.
Tượng mã xa thặng,	Đa nhiêu tài bảo.
Như thị chư vương,	Diệc quy vò thường.
Quá khứ chư tiên,	Bí lệc bì y.

VIỆT

Khi đó có ba con quỷ Dạ-xoa, 1 là A-la bà-già, 2 là tỳ ra nà già; 3 là tu chi lam, kẽ có biết bao nhiêu quý thần như thế, ta đều hoá được, bảo cho biết giữ giới hạnh, đối với chín mươi nhăm thứ ngoại đạo, là bậc tôn quý nhất không ai sánh bằng, trừ sạch hết thảy cõi dẽ tam độc (tham sân si) không có cái lo sinh già ốm chết, mà hoàn thành đạo pháp vô-thường, nhưng rồi cũng sẽ bị vô thường nó truyền, sau ba tháng nữa, sẽ vào Niết-bàn (Phật tịch) Phật lại bảo Đại chúng rằng: Các ngươi nên xem cái sự vô-thường đó, nó không có bảo ai, như lai ta đây, đã được cái trí tuệ biết rõ hết thảy, sắc thân tốt đẹp, hoàn thành đầy đủ, mà cũng không tránh khỏi chư Phật quá-khổ vị-lai hiện-tại, cũng về chỗ vô thường, cho nên các ngươi nên sem xét cái phép vô thường cho sâu, nếu biết như thế thì không còn có cái lòng quyến luyến ân ái, cũng không có mối tưởng tham muốn dận dữ, ngu si, trừ hẵn được cái khổ sinh già ốm chết, xa lìa hết thảy những phép không lành, tăng thêm được không biết bao nhiêu cái hạnh thanh tịnh, hiểu sâu tới chỗ mười hai mối duyên của mọi phép noi đó khởi lên, vì nhân duyên ấy, thường gặp chư Phật. Sao thế? — vì rằng nếu người nào đã hiểu thấu được mười hai nhân duyên, tức là thấy rõ pháp, nếu thấy rõ pháp, tức là thấy Phật. Nếu muốn thấy Phật nên giữ giới cho thanh tịnh, uy nghi không trái phép. Lúc đó đức Thế tôn lại nói một bài kệ rằng.

Các vua xưa kia, Ông noi thảm cung.

Oai hùng doan chính, Chang nghiêm vô cùng.

Xe kiệu voi ngựa, Lâm bạc nhiều vàng.

Các vua như thế, Cung quý vô thường.

Các tiên xưa kia, Mặc áo da hươu.

Về văn đê chính đôn tăng già

Những người đã theo đạo Phật, nhất là những người đã xuất gia tu đạo Phật, hẳn không ai còn lạ gì hai tiếng « tam bảo » là hai tiếng khẩu đầu thiền khi bước chân vào lối cửa chùa.

Tam bảo là gì? là Phật, pháp và tăng. Tăng với Phật - Pháp cùng liệt là tam bảo. Phật với pháp trọng thể nào thì tăng cũng trọng như thế, đủ biết cái giá trị tăng thực là cao quý, mà cái chức vụ tăng thực là quan hệ không phải vừa vặn.

Muốn cho xứng đáng cái giá trị và trọn vẹn cái chức vụ làm tăng tất phải là người đạo tâm rất thuần túy, giới hạnh rất tinh nghiêm, tự độ đã viên mãn rồi mà ra công cỗ sức làm cho kỵ viên mãn được cả cái sự nghiệp độ nhân. Có thể mới đáng gọi là tăng, mới đáng thay má Phật, giữ quyền pháp mà cùng với Phật với Pháp cùng lên cái ngôi vô thượng chi tôn là ngôi tam bảo được.

Xưa đức Phật hiện thân thuyết pháp tự mình làm tăng, trong mấy chục năm trời đi khắp đó đây tùy duyên khuyến hóa. Ngài hiện thân ra chỉ trong một kiếp để nêu cái mẫu mực làm tăng, còn muốn cho ngàn muôn ức kiếp về sau bao giờ cũng có những vị kế đăng hoằng giáo Trong phép nhà Phật, về sự chỉnh đốn tăng già rất là tường tể tinh nghiêm. Từ lúc xuất gia thể phật làm khu ồ sa-di, làm tiểu sa di dần dần lên bậc cao-túc đệ tử, thụ cụ túc giới rồi lên tới trung-lợu, thượng-lợu trải bao nhiêu công trình tu luyện theo thầy chịu phép mới thành một vị tăng chân chính trụ trì. Khi Phật còn sinh thời có biết bao lần đại hội, lại mỗi năm mỗi kỳ kết hạ, ấy tức là những cách tập hợp tăng đồ, tổ-chức tăng-hội vậy. Pho luật lạng còn truyền lại đến nay những qui luật trong tăng hội nghiêm mật tinh tế là nhường nào! chính là thước ngọc khuôn vàng cho tăng đồ thiền vạn cổ vậy.

Sau khi Phật tịch, các tồ truyền đạo sang trung quốc rồi đến nước ta, có lập ra từng sơn-môn để kiêm thúc tăng chúng trong sơn-môn minh cùng tuân thủ qui luật thiền gia, tạo nên cái phẩm giá làm tăng, để gánh lấy cái chức vụ làm tăng, cũng là theo cái di-ý tập hợp, tăng-dõ, tồ-chức tăng hội của Phật tồ ngày xưa, làm cho tăng bảo thường trụ thế gian mà duy trì pháp bảo, tuyên dương Phật bảo đây.

Than ôi! nói thì không nỡ, mà không nói lại không đành. Cái ngôn lửa Phật pháp pháp phủ le lói, cho tới ngày nay, chỉ còn cái sác sơn-môn mà cái hồn sơn-môn như mahl hồn; chỉ còn cái tiếng tăng mà cái thực tăng hầu như không có, mỗi một sơn-môn chia lìa xê rẽ thành năm bâng chục sơn-môn khác; mà trong một sơn-môn ngoài sự lê bái quan hệ, dì lại thù ứng với nhau, cũng chẳng có kỷ luật chung gì phải giữ gìn, chẳng có lãnh lu chung nào phải cùng phục. cứ ai ở chùa nào biết chùa ấy, thân ai nấy lo, việc ai nấy làm; qui luật thiền gia, ai tuân thủ hay là không tuân thủ, chẳng có ai đốc thúc ai kiêm xết, ai cù chính được ai; các vị đại đức, các ngài trưởng lão cũng chẳng có pháp lực gì đối với sư bác, sư ông; người có học lực, có giới hạnh với người không giới hạnh cũng chẳng hơn kém gì nhau miễn ai khéo luôn lỗi xu phụ thì được địa vị tốt, bồng lộc nhiều, mà ai vụng luôn cạnh chiếu lớn thì phải địa vị xấu, bồng lộc kém. chữ thánh chúng vùi xác xuống đất; nghĩa lực hòa lại biến ra tro, thậm chí nỗi dành chùa dành chỗ, ghen ghét cùng nhau, khich bác cùng nhau, oán phẫn cung nhau. Người lớn không thương yêu người nhỏ, người dưới không kính nể người trên, người có không giúp đỡ người không; người khôn không bảo ban người dại; người dắc thời dắc nị không bệnh vực người có cùng hèn yếu; người lão thành lớn trưởng không trọng nom người nhỏ bé thơ ngây; đối đãi với nhau cũng bỉ thử nhán ngã quá kẽ Việt người lẩn; gặp

sự khốn ách hoạn nạn của nhau cũng cái lối hàng xóm cháy nhà bằng chán như vại. Những xú-kịch, thảm-kịch đáng thương, đáng bỉ xầy ra thường thường, không sao kẽ xiết !

Đây chỉ xin kẽ một vài chuyện vừa mới xẩy ra còn nóng hổi hổi ở cửa miệng mọi người, tưởng ai đã mang cái áo nâu già cũng phải động phách kinh tâm, không còn có thể bung mắt làm ngơ, bịt tai giả điếc được nữa :

Một chuyện xẩy ra vừa mới vào khoảng mùa hạ năm nay một vị sư có học thức, có giới hạnh tử-tế trụ-trì ở một ngôi chùa trong huyện Nam-sách, chỉ vì trong chùa có lăm lúa khi to to, cụ lý trong làng muốn thi cái thủ đoạn đục khoét đến cả lăm lúa nhà chùa, không được như ý số cầu mà sinh ngay ra cái việc Sư ông quyền dụ cụ lý bà, suýt nữa tạo nên cái oan ngục Thị-mẫu thứ hai không sao gỡ khôi.

Lại một chuyện nữa xẩy ra vừa mới vào khoảng mùa thu, ở một ngôi chùa trong huyện Kim sơn, linh linh mà cái trống thủng treo tại trong chùa lại phát hiện ra 6 viên sắt túl, một mớ truyền đơn. Khi quan quân về khám soát; sau vỡ chuyện ra cũng chỉ vì sự thù vơ oán trả của một tay kỵ mạc đối với nhà sư mà thành có việc phao vu ẩy.

Những việc như thế, nếu không có hội Phật-giáo can thiệp thì đèn công lý chưa chắc đã soi thấu lời nói oan khuất mà hai vị sư ông ấy chưa chắc đã khỏi vào « tu khõ hạnh » trong khám tối nhà pha.

Nguy chưa? khõ chưa? thán lươn bao quản lăm dẫu, cái kiếp lám sãi hiện nay ở các nơi thôn xã trong nước Việt-nam đây, tinh mệnh tài sản cũng còn khó bề bảo-thay, mà nói chi đến chuyện hoằng đạo giáo nhân, cứu dân độ thế nữa !

Xét cho cùng, có phải chỉ lỗi ở cái bọn hung hành vô đạo đó thôi ư? một nước như nước này, sùng phụng

Phật giáo đã trên một ngàn năm, đâu cũng thờ Phật đâu cũng có chùa; tô một pho tượng, đúc một quả chuông, mờ một đàn chay, xây một ngọn tháp vẫn còn có người công đức cúng dâng, chẳng lẽ dỗi với những vị xuất gia hành đạo thay mà Phật giữ quyền pháp mà chỉ mê khai ngộ cho họ được giải thoát ra ngoài bể khổ sóng mê, họ lại nhẫn tâm hắt hủi, khi-lăng hết thảy như thế được.

Một cái cớ chính là cõi ở chư tăng bấy giờ không có thống hệ minh bạch, không có trật tự hẳn hoi, không có kỷ-luat nghiêm trang, không có kết hợp chặt chẽ. Như trên đã kể, tăng chỉ có tên mà không còn có thực, sơn-môn chỉ có xác không có hồn. Còn có lì cái công lệ tự nhiên: phản ra thì yếu thì nhỏ, mà hợp lại thì to. Đưa để dời từng cái một người ta bê gãy giăng giắc như chơi, nhưng giá cột lại thành một bó to thì O-hoạch Mạnh bón chưa chắc hẳn đã làm gì cho chuyền. Cái nguyên nhân nguy khỗ của tăng giới xưa ta ngày nay chính cũng là cái tình hình bị bể của từng cái đũa vây.

Chắc chư tăng bấy giờ ai cũng đã hiểu cái thể nguy rõ cai nỗi khổ ấy cả, ai lại chẳng muốn khứ nguy mà tựu an, khứ khổ mà tựu lạc, vây chỉ có một cách giải nguy thoát khổ là phải mau mau cột tảng chiếc đũa lại thành một bó to, tức là chỉnh đốn lại tăng già, cùng theo một mệnh lệnh, cùng giữ một kỷ luật cùng góp công góp của thành một cái lực lượng kết hợp chung thật lớn thật bền, đó chính là cái bảo phiệt iếng nguy, cái kim luân cứu khổ cho tăng giới xưa ta ngày nay vây.

Trước hết, các sơn môn phải tự sắp đặt thống hệ trật tự trong sơn môn mình lại; Theo cái nề nếp cũ trong các sơn môn, mỗi vị sư tổ gây dựng tác thành ra được bao nhiêu vị thượng tọa chùa di trú tri mỗi vị một chùa, những chùa ấy thuộc về chốn tổ, tức là chung một sơn môn: các vị thượng tọa đó sau lại gây dựng

tác thành ra được bao nhiêu vị nữa, chia đi giữ bao nhiêu chùa khác nữa, cũng vẫn điều thuộc về một chốn lồ, cũng điều chung một Sơn-môn. Nay mỗi một Sơn-môn phải do một vị đại đức thám-niên cao-chức nhất trong Sơn-môn ấy đứng ra làm chưởng, cùi tập hết thầy tăng chúng trong Sơn-môn, mỗi vị Sư hoặc vãi trong Sơn-môn cấp cho cái điệp vi bằng chấp chiêu. Phàm tăng chúng trong Sơn-môn kẻ trẻ được học, kẻ già được nuôi, kẻ ốm được chạy chữa chu chí, kẻ chết được chôn cất hẳn hoi, hoan nạn thi bệnh vực cùng nhau, khốn oạch thi tư trợ cùng nhau, muôn được hưởng cái lợi quayền chính đáng ấy thì phải làm cái nêu-hà vu tương đương; ai nấy đều phải phục tùng cái mệnh lệnh trưởng-lão, tuân thủ cái qui luật Sơn-môn, phải giữ giới hạnh cho thật tinh nghiêm, phải hành việc đạo cho thật sорт sảng, phải bỏ cái thói tự tư tự lợi, phải tuyệt cái lòng chấp ngã chấp nhân, mỗi một Sơn-môn lập một trường tăng học, dạy từ tiểu học lên cho đến đại-học để đào luyện những tăng chúng thanh niên, và mở một chốn tăng-lâm, săn corm, săn áo, để cấp dưỡng những kẻ già nua bệnh hoạn, cái phi khoản hằng năm, về những việc ấy do tất cả tăng chúng trong Sơn-môn cùng đảm thụ, kẻ nhiều người là kẻ xuất của người xuất công, như thế thi cái đoàn thể nhỏ từng một Sơn-môn đã là vững vàng bền chắc.

Đồng thời, tất cả những vị làm trưởng-tùng Sơn-môn ấy cùng liên hợp nhau lại thành một ban kỵ túc trên hội Trung-tương, toàn ban công cử lấy 5 vị hầu tuyển trưởng ban, rồi khắt linh Phật-điệu rút thăm trong 5 vị ấy cử một vị lén làm trưởng ban kỵ túc, tức là vị Thiên-gia pháp chủ toàn hạt Bắc-kỳ. Ban ấy hiệp với hội-dồng quản trị hội Phật-giáo Bắc-kỳ cùng trong coi công việc hội, mỗi khi có công việc gì quan trọng thi vị trưởng ban đạt họp toàn ban quyết nghị thi hành, những qui luật trong các Sơn-môn và những cách giám đốc, kiểm-xét, khuyễn khích, trừng

phật về sự thi hành qui luật, những chương trình học tập và những cách đón-dốc kiềm-sét, sát hạch, khảo thí về các trường tăng học các Sơn-môn, những phương-pháp quản-lý cát người coi việc về các chốn tùng-lâm cùng mỗi năm mỗi có một bản dự toán thu chi về các việc đó đều do về trưởng ban thương nghị thỏa đáng với toàn ban quyết định. Phàm những tăng chúng trong các Sơn-môn ai mà trái phạm qui luật Sơn mòn không phục tùng mệnh lệnh vị trưởng Sơn-môn thì do vị trưởng Sơn-môn ấy trình lên ban kỵ-túc tuyên bố trực ra khỏi Sơn-môn, thông tư di khắp cả các Sơn-môn và các chi Đại-lý hội không đâu còn được nhận người ấy vào Sơn mòn khác hay trụ-trì ở một chùa nào, ai mà học lục khá, giới hạnh lỗi, hoặc khảo thí trúng cách ở các trường tăng-học, hoặc do các vị trưởng Sơn-môn, các vị kiêm đốc trên hội Trung-ương để cử thì sẽ được tuồng lục, thăng thụ phầm cấp tùy theo công lực của mình, như thế thì ai cũng phải cố giữ giới hạnh cho càng ngày càng được linh nghiêm, làm việc đạo cho càng ngày càng được mỹ mãn, chức vụ của chư tăng mới không đến nỗi khiếm khuyết, mà phầm giá của chư tăng mới không đến nỗi truy-lạc, các đoàn thể lớn toàn cả tăng giới xứ này thật là có cái lực lượng hùng hậu cái địa vị cao-quý hơn xưa nhiều vây.

Thưa ôi ! cái lòà nhà tăng giới đã gần hai ngàn năm nay dựng lên nguy nga đồ sộ ở cái đất sông Lô núi Tản, khu-vực của Phật giáo này, đến bây giờ đã tuường xiêu nóc giọt, cột mục kèo long, chĩa sỏi cái lòà nhà ấy lại là trách nhiệm của chư tăng. Tôi chỉ vì cái lòng thành thực sùng Phật trọng tăng không nỡ ngồi mà nhìn thấy tăng bảo đến lúc tiêu trǎm, xin phó rãil mẩy lời gọi là phác họa cái kiều sỏi chĩa sơ lược ra đây để chắt chính cùng các ngài còn có chút tâm huyết trong tăng giới.

Dương-bá-Trạc

THỜI SỰ TIN TRONG NƯỚC

14 Hạng thuế thân Bắc kỳ năm 1939

Thuế thân đánh theo tài sản và lương bông ở Bắc-kỳ năm 1939 lại tăng hơn năm 1938 về nhiều hạng. Chính phủ Bắc-kỳ đã ra nghị định thi hành như sau này : 1.) **Hạng 250p.** về những người có 300 mẫu ruộng hay đất mà lợi bằng 300 mẫu nhỉ dâng điện, Người đóng 400p thuế thô trạch. Người đóng 400p thuế môn bài, Người có số lương hay hưu bông 6000p. một năm. — 2.) **Hạng 200p** về những người có từ 225.01 đến 300 mẫu ruộng hay đất, đóng thuế thô trạch từ 320.01 đến 400p đóng thuế môn bài từ 350.01 đến 320p. có lương bông hay hưu bông một năm từ 4600p.01 đến 5400p. 3.) **Hạng 150p.** về những người có 165.01 đến 225 mẫu, đóng thuế thô trạch từ 250p.01 đến 280p. thuế môn bài từ 250p.01 đến 320p. có lương bông hay hưu bông từ 4600p.01 đến 5100p. — 4.) **Hạng 125p.** về những người có từ 125.01 đến 165 mẫu, thuế thô-trach 200p.01 đến 250p, thuế môn bài từ 200p.01 đến 225p. có lương bông hay hưu bông từ 4000p.01 đến 4600p. một năm 5.) **Hạng 105p.** về những người có từ 95.01 đến 125 mẫu, thuế thô trạch từ 150p.01 đến 200. có lương hay hưu bông từ 3400p.01 đến 4000p. một năm. — 6.) **Hạng 80p.** về những người có 70.01 đến 95 mẫu, thuế thô trạch từ 100p.01 đến 150p. thuế môn bài từ 100p.01 đến 150p. lương bông hay hưu bông 2800p.01 đến 3400p. — 7.) **Hạng 55p.** về những người có từ 50.01 đến 70 mẫu, thuế thô-trach 75p.0 đến 100p. thuế môn-bài 75p.10 đến 100p, lương hay hưu bông 2200p.01 đến 2800p. — 8.) **Hạng 40p.** từ 30.01 đến 50 mẫu; thuế thô trach 55p.01 đến 75p. thuế môn bài 55p.01 đến 75p. lương, hưu bông từ 1700p.01 đến 2200p... — 9.) **Hạng 25p.** có 15.01 đến 30 mẫu, thuế thô trach 30p.01 đến 55p. thuế môn bài 30p.01 đến 55p. lương, hưu bông 1200p.01 đến 1700p. — 10.) **Hạng 15p.** có 10.01 đến 15 mẫu, thuế thô trach 20p.01 đến 30p.

thuế môn bài 20p.01 đến 30p, lương, hưu bông 800p, đến 1200p; — 11) **Hạng 7p.** có 6 đến 10 mẫu, thuế thô-trach hay môn bài từ 12p đến 20p lương hưu bông 500p.01 đến 600p — 12) **Hạng 5p.** có 4 đến 6, mẫu thuế thô-trach hay môn bài từ 10p. đến 12p. lương, hưu bông từ 400p.01 đến 600. — 13) **Hạng 2p50.** có 4 mẫu, thuế thô-trach hay môn bài 10p, lương hưu bông 200 đến 400p. — 14) **Hạng 1p.** các người vô-sản, thợ công nhất, lương, hưu bông dưới 120p một năm, Còn những người tăng lật vô-sản, ngoài 60 tuổi mà vô-sản, lính, phu trạm tại ngũ thì miễn.

VIỆC THẾ-GIỚI

Việc nước Pháp

Phe anh, Pháp nay đã có. Mỹ quyết bỏ thái-độ trung lập mà cùng Anh Pháp lo việc hòa bình thế giới thì đối với phe Đức, ý và Nhật sẽ có phần ưu thắng. nước Pháp quyết không nhượng bộ Ý một tí gì về sự đòi đất da Thủ tướng Daladier đã di kinh lý đảo Corse và đặt Tunisie để thăm chiến luỹ ở hai xứ ấy, dân hai xứ hoan nghênh nhiệt liệt lại phải thêm quân đội đi giữ Djibouti 6 Janvier 1919 Thủ tướng đã về pháp tuyên-bố « Tôi quyết giữ yên nước Pháp ». còn bên Ý thi cẩm túc về việc Thủ tướng Daladier đi thăm các nơi đó. Báo Ý cho cuộc ông Daladier đi thăm Corse là « một mũi dao găm lỗ-lắng ». Tờ Tiampa của Ý viết : « Món nợ của Pháp đối với Ý càng ngày càng nhiều. Pháp sẽ phải già cho đến đồng xu nhỏ ». Dù hăm-dọa sao, nước Pháp đều không đe y.

Việc Hung Tiệp

Tin Budapest 6 Janvier nói quân hiệp sáng hôm ấy dùng chiếu xa, đại bác đánh phá tỉnh Munkacs là một tỉnh biên thùy mà Tiệp mới phải cắt cho Hung. Rồi hai bên bắt nhau. Tiệp có 5 người chết Hung có 9 người chết. Chính phủ Hung đã phản đối Tiệp và báo cáo với Đức, Ý. Nhưng sau có tin Hai bên đã bằng lòng điều định về việc biên giới cho公平 minh.

KINH MÓI IN XONG
KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG

GIA 0\$05

Kinh này là một bản kinh khi Phật mới thành Phật nói trước nhất, rất hợp với người mới tu mới học, lại rất hợp cả lai gia và xuất gia.

Đến mồng tám tháng chạp này sẽ tung một hội kinh này để kỷ niệm ngày Đức Phật Thích-ca thành Phật.

Việc làm chùa Hội-quán Trung-ương

Theo biên bản hội đồng bên tăng giới ngày 19 Octobre và biên-bản hội đồng Quản-trị ngày 24 Octobre 1937 thì các hội viên trong hội đều cúng góp mỗi vị một đồng 1\$00 để lấy tiền khởi công làm chùa Hội-quán.

Vậy xin đăng phượng danh các vị hội viên chi hội Hoàng-trạch Hưng-yên đã cúng góp lén báo chương để các thiện-tin, thập-phường chứng giám.

Các ông: Vũ đức Giàm, Nguyễn đình Dương, Vũ ngọc Chân, Vũ văn Phong, Vũ văn Đắc.

Các bà: Vũ thị Đại, Vũ thị Tơ, Vũ thị Khuyên, Nguyễn thị Cảnh, Nguyễn thị Thẩm.

Hội viên chi hội Đa-hòa

Các ông: Đỗ thành Luân, Giang văn Thiên, Đỗ văn Soan, Nguyễn đức Hạnh, Nguyễn xuân Lê, Nguyễn chư Sứ, Nguyễn chư Tuệ, Nguyễn chư Ký, Nguyễn chư Thủ, Chu văn Phú, Giang văn Trạch, Chu văn Đề, Nguyễn dai Thành, Nguyễn dai Nghiễn, Nguyễn đình Lịch, Đỗ quốc Thịnh, Đỗ thành Thiệp, Phạm văn Chính Nguyễn hữu Ich.

Các bà: Đỗ thị Viên, Giang thị Tuần, Giang thị Côi, Nguyễn thị Dần, Cao thị Cước, Đỗ thị Quắc, Trần thị Sông, Nguyễn thị Thảo, Đỗ thị Đượm, Đỗ thị Côi, Đỗ thị Nhụ, Đỗ thị Tuân, Đỗ thị Bích, Đỗ thị Nhieu, Đỗ thị Lan, Đỗ thị Mêm, Phạm thị Phiêu, Đỗ văn Thị, Phạm thị Nguyệt.

HỘP THỜ

(Các vị đã trả tiền bảo Duốc-Tuệ bằng Mandat)

M. M. Nguyễn văn Cửu Phù thợ (36-99)	1\$50
Nguyễn huy Bút Yên bay (87-99)	1.50
Bảy liêu Bến tre (1-99)	3.50
Nguyễn văn Thiên Vĩnh long (76-99)	1.50
Nguyễn Lão Khánh Vĩnh long (76-99)	1.50
Đào văn Đào Vĩnh (53-99)	2.50
Nguyễn văn Nhân Bắc ninch (76-99)	1.50
Vũ ngọc Lâm Kien an (100-123)	1.50
Cao huy Địch Nam định (92-99)	0.50
Sư cu Quất lâm Nam định (76-99)	1.50
M. M. Nguyễn Đăng Trà Ninh bình (76-99)	1.50
Trương thiện Bôn Bến tre (64-88)	1.00
Nguyễn văn Chấn Long-xuyên (59-111)	3.00
Phạm văn Ngưu Sádec (76-123)	3.00
Trần hữu Khoái Sádec (76-99)	1.50
Nguyễn văn Giỏi Saigon (76-99)	1.50
Phan văn Tiên Saigon (76-99)	1.50
Sinh-Tài Vientiane (76-99)	1.50
Nguyễn văn Thủ Vĩnh-long (72-83)	1.00
Trần thiện Hoa Huế (76-99)	1.50
Trần Lũy Gò-công (76-123)	3.00
Trần Quang Sóc Trăng (53-81)	1.50

Ông Nguyễn văn Pauc Nam định. — Mandat 2\$00 cũng
vào tiền Phật học Bảo trợ đã tiếp được.

Ông Anh, Húc, Kim văn ly. — Mandat 3\$50 của ba ông
đã tiếp được.

DUỐC-TUỆ

BÁO MỚI

Bản Báo được tin đến ngày 15 Fevrier 1939 này, thì
Thần-Bí Tạp-chí sẽ ra đời, chuyên khảo cứu về tướng
số, thần học và phu-pháp.

Đoàng Bát-thiên-Lượng làm chủ-nhiệm, báo-quán ở
số 224 Phố Baul bert — Saigon.

Vây giờ thiệu cùng độc-giả Duốc-Tuệ và chúc ban
đồng nghiệp được trường cửu.

Imp. DUỐC-TUỆ

Quản lý CUNG-DỊNH-BÌNH